

THƯ VIỆN HÀ NỘI | ĐC



HVV 2874

CHU THIÊN
**TUYẾT
GIANG
PHÙ
TỦ**



ĐẠI - LA

2874

TUYẾT-GIANG PHU-TÙ'

1492—1586

Tủ Sách
Nguyễnvinh-Pháp

CHU THIÊN

**TUYẾT GIANG
PHU TÙ'**

LƯỢC KHẢO VÀ PHÊ BÌNH

NHÀ XUẤT-BẢN ĐẠI-LA
56 46, phố Garmain - Hanoi

TUYẾT - GIANG PHU - TÙ CỦA CHU
THIỀN ĐO NHÀ BÁI-LA XUẤT - BẢN
IN LẦN THỨ NHẤT TẠI NHÀ IN
QUANG - HOA, NGOÀI NHỮNG BẢN
THƯỜNG CÓ IN THÊM MƯỜI BẢN
TRÊN GIẤY PHUNG - CẦU, TRƯỚC SỔ
TÙ P.C. MỘT BẾN P.C. MƯỜI, MƯỜI BẢN
NÀY ĐỀU CÓ CHÚ KÝ CỦA TÁC GIẢ.

雪江夫子

TỰA

Tuyệt-Giang Phu-Tử tức là tên-hiệu
của trạng Nguyễn-Bình-Khiêm mà ta
thường quen gọi là Trạng-Trinh.

Đối với Trạng-Trinh, dân ta không mấy
ai là không biết. Nhiều người còn nhớ
ít nhiều câu sám của Trạng. Cho đến
ngày nay giữa lúc năm chẵn mờ khói
đạn, mà trong nước đang bị ánh hường
theo, người ta đều nhắc nhởm luôn
đến câu :

Mã đê, dương cước, anh bùng-lên. (1)
và mong mỏi :

Thân, Dậu, niên lai, kiến thài-thinh ! (2)

Bay là những câu :

Khi lùm con ngồi khóc,
Gà vỡ lồ sao sác bay,
Chó vây đuôi mừng thành chúa,
Lợn ăn lợn ăn mỗi ngày ! (3)

Cũng chẳng một xu-hường ẩg, và cốt
để chiều thị-hiệu công-chúng, những nhà
truyện-thuật trước đây, hoặc sun iáp văn
thơ, hoặc chép tiêu-sát, hoặc viết thành

*tâm-thuyết, đều làm nỗi bật cái tài tiên
tri của Trạng lén, mà quên mất cái địa
vị cũng là sự hành động của Trạng trong
hoàn-cảnh xã-hội nước ta hồi ấy.*

*Cho nên, ở đây chúng tôi đánh bạo
thử xét qua hoàn cảnh đương thời, rồi
do nơi địa vị xã-hội của Trạng mà lạm
phê-bình đến mọi hành-vi của Trạng
trong đời công cũng như trong đời tư.*

*Một tâm lòng thành-kính đối với cõi
nhân, trong khi viết, chúng tôi cố giữ
sao cho khỏi thiên-vi. Còn đúng hay sai,
đó lại là quyền ở bạn đọc xét đoán.*

Phù Khê, sau tiết Trang Thủ
năm Giáp-Thân hai ngày
(3 Octobre 1944)

Chu-Thiên

*1) Khoảng năm Ngựa (ngo) năm Dê (mùi) anh
hung hết.*

2) Năm Thìn, năm Dậu, dở lại thấy thái bình.

*3) Khi là năm THÂN, dân gian còn phải khóc
lóc khè sờ,*

Gà là năm DẬU dân gian sợ sặc.

Chó là năm TUẤT bắt đầu mang thấy thái bình

*Lợn là năm HỢI trèm họ sẽ no nê, vui vẻ
song một cuộc đời rất nhàn hạ sung sướng.*

CHƯƠNG I
DUYỆT MỘT ĐOẠN SỰ

Trước khi khảo đến tiền-sử và vị-trí Trạng Nguyễn-Bình-Khiêm, ta cần phải biết qua về tình-hình xã-hội thuở ấy, nghĩa là cái thời-thế mà Trạng đã bị bắt buôc sống theo ít nhiều khuôn khđ. Thời thế lúc ấy là một thời thế rối-loạn vào bực nhất trên lịch-sử nước nhà. Giả tin ở sự tuẫn hoán hợp lý của vận hội bùi cực thái-lai, hết thái-lai trở về bùi, ta tất phải công-nhận cái cảnh hỗn loạn lầm than trong thời Lê-Mạc giao tiếp là một sự dĩ-nhiên sau một thời thái-bình toàn-thịnh khoảng Quang-Thuận, Hồng-đức, dưới triều vua Lê-Thánh-Tông (1460-1497). Nhưng nhforget trạng-thái cuộc đời phải đau đớn tuẫn-tạ nhất định một cách máy móc như vậy. Nó uyền-chuyen và biến hóa vô cùng. Nó bày ra những cảnh thịnh hay suy; xấu hay đẹp, đều

TUYẾT-GIANG PHỦ-TÙ

do tự loài người có ý thức hay vô ý thức gây nên. Nghiên cứu về sự thịnh suy của triều-dai Hồng-đế, chúng tôi đã viết trong quyển « Lê-Thánh-Tông » một đoạn này : « ...Đã di đến mức tiễn-hoa hụ, mà còn để cho cả một dân tộc giàt lùi lại, chính là lỗi vua Thành-Tông chưa đủ thành-thực và sáng suốt để tránh đến nghìn sau (lược)... Không sáng suốt, ngài quên không đặt ra luật pháp ràng buộc các hoàng-thân, con và cháu ngài vào vòng trát-tu chắt chẽ, nên sau khi ngài mất vừa mới tám năm (hết đời Hiếu Tông 7 năm, Túc-Tông 7 tháng) trong khi các quan văn võ còn kính cẩn tuân theo pháp-luật, Uy-mục-đế (1505-1509) đã làm loạn trong triều, giết bà nội là Tràng Lạc Thái hoàng Thái hậu tào là chánh cung, vua Thành Tông, giết hại anh em và các chú ruột tất cả 26 người. Rồi từ đấy biểt hao lão trong cung biến loạn, ngôi báu chuyển sang họ Mae, gây ra cuộc Nam Bắc giao tranh, biến ra cuộc Trịnh Nguyễn tranh bùng, liên miên trong 300 năm giờ, không lúc nào

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

là trên thương tầng lô-chùc được yên
đỗ, làm cho dân tộc Việt-nam phải giặt
lại lại mãi...»

Thật vậy, vua Thành-Tông đã có công
và có tài lô-chùc lại nền chính-trị, ban
bản những điều luật rất công bằng và
nhân đạo — mà ngày nay ta còn nhận
thấy, — đưa dân chúng Việt-Nam đến
một trinh-dồ văn-minh rất cao, sống một
cuộc đời sung sướng đầy hạnh phúc trong
vòng trật-tự êm đep. Thế mà chỉ vì
thiếu thành-thực và sống suối, ngoài tư nhẫn
minh là con giỏi và hoàng-xia là một
gia đình đặc-biệt, không cầm được với
giỏi, không lắn lộn với toàn dân, nên
không dè hoàng-gia chịu-chung luật pháp
với dân chúng. Không những thế, lại
còn không có cả một môt pháp luật nào
khác nữa để giữ các hoàng-tử, hoàng-
tôn trong vòng trật-tự và nghĩa- vụ : Họ
vẫn được công nhiên sống ngoài vòng
pháp luật. Gia-dì, ngoài lại không bù nén
ra cho vị nhân quân những quyền-baub
nhất định và những bản phán nhất định.
Vì vậy, nên sau khi ngài qua đời chưa

TUYET-GIANG PHU-TU

dày tám năm Uy-mục-dế mới có thể
lâm loạn trong triều, giết bà nội, giết
các chú ruột và các anh em. Kinh-vương
Kiến là con út vua Thành-Tông, phải
bỏ trốn đi đâu mất, không ai rõ tung tích.
Tình-trạng lúc ấy thảm-thương đến nỗi
có kẻ vô danh phải dòng mồi thương
giận, liền viết một bài thơ giàn ở Quảng
văn đinh. Một bài thơ dày và mía mai
thương tiếc:

Quốc quân bạo bồ, bình định thiên!
Chư vương hà sự tác khôi trào!
Cao hoàng sự nghiệp khâm thùy lệ,
Xã tắc son hà chayen tại nhào!

國君暴兮聽僕臣
諸王何事作灰塵
高皇事業堪垂淚
社稷山河轉在人

Tạm dịch là:

Vua đã cả nghe nịnh thần,
Chư vương hà có bị phản do thân!

TUYET-GIANG PHU-TU

*Thương ôi ! Sự nghiệp Cao-hoàng t
Non sông xã tắc đổi sang tai người !*

Vị vua ở trên đã ác nghiệt và làm loạn như vậy, thàm hạ tất nhiên nuối trong lòng một mồi bắt phục. Rồi nhân Giản-Tu-Công tên là Cảnh, (cũng là cháu Vua Thành-Tông, anh em con chũ Uy-mục) bị bắt giam, đút tiền cho người canh ngục được ra, trốn vào Thanh-hoa, bọn Nguyễn-Văn-Lang là em Tràng Lạc Thái-hậu mới suy-tồn lên làm Miền-chủ giãy quẩn ra danu. Bọn triều quan trung-thanh với Uy-mục, đem quân chống lại. Lòng dân bắt đầu phản-chia từ đấy. Sau Giản-Tu Công thắng, lên làm vua tức là Tương-Dực đế (1510 - 1516). Tương-Dực không hưa gì Uy-mục, giết hại hoàng-thân muối lăm người, tư-thông với các tang-nhân trêu trước, sai tên thợ Vũ-Như-Tô làm cái điện một trăm nóc, xây Cửa-Trung dài, làm nạo lối tiêc cửa, chết hại nhiều người. Cho nên trong nước giặc đã uất tên khắp cả mọi nơi. Ở đất Kinh-bắc có Thảo-Duy-Ngạc, dộ Đổng

TUYẾT-GIANG PHU-TU

Tiến-Si, đổi sang chức võ, làm đến
Chân-Y-Nệ doãn sứ triều vua Uy-mục
cùng với bọn Ngũ-Văn-Tông khởi binh
lâm loạn ở Yên-Phong, Đông-ngan; Ở
Sơn-Tây có Trần-Tuân, là cháu quan
Lai-bộ Thượng-thứ Trần-Cần, nồi lên
danh phả. Đạt Nghệ-ao thi eo Lê-Hy,
Trịnh-Hưng Le-Vân-Triết làm phản. Lại
còn Phùng-Chương ở Tam-dáo, Trần
Công-Ninh ở An-làng đều hùng cứ một
nơi không chịu mạnh lệnh Triều-định.
Nhưng mạnh hơn hết có lẽ là Trần-Cao
khởi binh ở Thủ-y-duong đánh lấy Hải
đường, Đông-triều, rồi tự xưng là vua
Đỗ-Thích giáng sinh, thiêu-hạ theo vò kẽ
cô hàng vạn người. Tình-hình dưới đây
chẳng dã như vậy, bộ máy chính-trị
trong Triều cũng không còn có vẻ gì
là duy nhất nữa. Năm Tân-Mùi (1511)
Trần-Tuân khởi loạn đánh phá vùng
Sơn-Tây, dồn kinh-dó sọ hải chạy đi
cá. Vua Tương-Đực sai bọn Lê-Binh-Chí,
Nguyễn-Duy-Thốc, Nguyễn-Lý-Quang đi
khám xét dè ngáo cấm lại. Bọn Lê-Binh-
Chí, cá_ibhy nắm người với cho vợ con

TU TIẾT-GIANG PHÙ-TÙ

chạy về quê trước. Việc bại lộ Vua Tương-Dực tức giận sai giết chết cả bọn. Như thế dù lòng người không còn tin tưởng gì nữa, từ trên đến dưới, ai nấy cũng chỉ nghĩ đến tư lợi mà thôi. Đến khi Trần-Cao đem quân về đóng ở Bồ-dề, chục trấn sang lấy kinh-dồ, nhân dân lại một phen sợ hãi chạy chốn. Sau vua phải sai An-hòa hầu Nguyễn-Hoàng-Dụ là con Nguyễn-Văn-Lang, đem quân sang đóng ở Bồ-dề để chống giữ. Tuy thế mà vua Tương-Dực vẫn không dời tinh sét gì cả. Nguyễn-Quận-công Trịnh-Duy-Sản có công đánh phá giặc Trần-Tuân và các nơi, chỉ vì can Vua mà phải đánh, đem lòng tức giận, bèn mưu với Lê-Quảng-Độ, Trịnh-Chí-Sâm, mưu đâm giá tiếng đi đánh giặc, đem quân vào nội, đuổi vua đến ao Chu-tước bên cạnh Văn-miếu, rồi sai lục sĩ đâm chết.

Bọn Trịnh-Duy-Sản đã giết vua Tương-Dực rồi, liền hội triều-dinh định lập con Mục-Ý-Vương là Quang-Trị mới có làm tuỗi, nhưng Võ-Á-hán Phùng-Mại hàn

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

nên lập cháu ba đời vua Thành-Tông tên là Ý, con Cầm-Giang-Vương, đã 14 tuổi. Bọn Trịnh-Duy-Sản bắt Phùng-Mại chém ngay ở chỗ nghị sự, rồi lập Quang-Trị. Quang-Trị mới làm vua được ba ngày, chưa kịp đổi niên hiệu thì bị Trịnh-Duy-Đại là anh Trịnh-Duy-Sản đem vào Thanh-hóa. Vào đây được mấy ngày Quang-Trị lại bị giết.

Nguyễn-Hoàng-Dụ ở bên kia sông, được tin Trịnh-Duy-Sản đã giết vua Tương-Dực, bèn đem quân về đổi kinh-thành và bắt tên Vũ-Như-Tô là người đốc việc làm đền dài cho vua Tương-Dực đem chém ở ngoài thành.

Lúc ấy bọn Trịnh-Duy-Sản đã lại lập con Cầm-Giang-Vương là Ý lên làm vua tức là Vua Chiêu-Tông (1518-1522). Trịnh Duy-Sản với ruột vua về Thanh-hóa. Trần-Cảo thấy kinh-dó rối loạn liền tiến quân sang, đánh băm thành rồi tiếm hiệu làm vua. Hoàng-Dụ chạy vào Thanh-hóa xin hàng. Triều-dinh cử Trịnh-Duy-Sản, Nguyễn-Hoàng-Dụ, Trịnh-Tuy, Trần-Chân chia đường ra đánh lấy Đông-Kinh.

TUYET-GIANG PHU-TU

Trần-Cảo phải bỏ thành chạy lên vùng Lang-sơn Thái-Nguyên. Vua Chiêu-Tông giở về Kinh sai Trịnh-Duy-Sản đuổi đánh Cảo. Duy-Sản khinh địch bị giặc giết chết. Trần-Cảo lại về đóng bên Bồ-dề. Vua sai Thiết-Sơn-Bá Trần-Chân đem quân đánh tập hậu phá vỡ tan quân giặc. Trần Cảo lại phải chạy về Lang-Nguyên, và thấy sự nghiệp không thành, bèn nhường quyền lại cho con tên là Thắng, cất the đi tu rồi chết ở đây.

Hoàng-Du với Trịnh-Tuy đi đánh giặc về, rồi vì tranh công mỗi người đóng mỗi nơi để chống lấn nhau. Hoàng-Du đem quân đánh Trịnh-Tuy ở kinh đô, Tuy thua chạy vào Thanh-Hóa. Trần-chân thấy Hoàng-Du đánh đuổi Tuy liền dẫn quân đến đánh Hoàng-Du. Hoàng-Du cũng phải chôn về Thanh-Hóa. Vua sai Mae-Băng-Dung đi đánh Nguyễn-Hoàng-Du. Nhưng đến nơi, Băng-Dung tiếp được thư của Hoàng-Du viết riêng cho mình, bèn không đánh nữa đem quân về đóng ở Hải-Dương.

Bấy giờ Trần-Chân đã đánh được Trần-

TUYỆT-GIANG PHÙ-TÙ

Gần, dưới Hoàng-Du cầm cờ quyền binh trong triều. Có người nói Trần-Chân dấp tém làm phản, vua Chiêu-Tông bèn vời Trần-Chân vào trong cấm điện sai võ-sĩ trói lại chém đi. Bộ tướng của Trần-Chân là bọn Hoàng-Duy-Nhạc, Nguyễn-Kinh, Nguyễn-Áng nghe tin chủ tướng bị giết liền đem quân vào đánh phá kinh thành. Vua phải chạy sang Gia Lâm. Hôm sau chạy sang làng Dương Quang (thuộc huyện Siêu-Loại, Bắc-Ninh) cho người vào Thành-Hà với Nguyễn-Hoàng-Du ra đánh giặc. Hoàng-Du không ra, vua phải cho người về Hải-Đương gọi Mạc-Băng-Dung. Băng-Dung đến nơi, đóng quân thủy ở sông Nhị-Hà, rồi vào yết kiến vua. Băng-Dung cho người mạt dù bọn Nguyễn-Kinh Nguyễn-Áng về hàng. Bọn này xin vua giết những người dèm Trần-Chân là Chu-Khai, Trịnh-Hữu và Ngô-Bình rồi sẽ xin đầu hàng. Vua hỏi ba người dèm giết đi, nhưng họ tên Kinh tên Áng vẫn không giải binh. Thế giặc vẫn mạnh, lại có Trịnh-Túy và Nguyễn-Sứ làm phản thông với bọn tên Kinh, lập Lê-Đa làm vua, đóng

TUYET-GIANG PHU-TU

hành-diện & Từ-Liêm. Đặng-Dung thấy lông Dương-quang xa sòng, đi lại không tiện, xin vua về bến. Bồ-Đề kè qua thủy hâu hạ cho tiện. Về Bồ-Đề tháng tám, tháng chín, Đặng-Dung cho là gần đất giặc lái xin vua về Bảo-Chân (nay là bờ Tứ-Tổng thuộc Đại-Lý Hoàn-Long). Bồ-Ngụ-Sử Bồ-Nhạc và Thịêm-Đô Ngụ-Sử Nguyễn-Dư đều can ngăn. Đặng-Dung giận sai Định-Mông bắt Bồ-Nhạc Nguyễn-Dư giết ở ngoài cửa Bắc hành-dinh làng Xuân-Bồ. Các quan đều sợ run rẩy, bèn rước vua về Bảo-Chân. Đặng-Dung bắt đầu chuyên quyền từ đây. Vua sợ Đặng-Dung, lại phải cho người gọi Nguyễn-Hoàng-Dư lên nữa. Hoàng-Dư đem binh từ Thành-Hóa ra cùng với Đặng-Dung đánh giặc. Nhưng Hoàng-Dư đánh thua lại phải rút quân về.

Năm sau, Kỷ-Mão (1519) Mạc-Đặng-Dung trả được bon Lê-Đe và Nguyễn-Sư, rồi lại thu hàng được bon Hoàng-Duy-Nhạc Nguyễn-Kinh và Nguyễn-Áng đem về làm vây cánh cho mình. Ngày 20 tháng chín vua về kinh, phong thưởng cho Đặng-

TUYET-GIANG PHU-TU

Dung và các quan có công dẹp loạn Bình
quyền từ đây về cả Đặng-Dung.

Năm Tân Tỵ (1521) vua phong Đặng-
Dung làm Nhâm-quốc-công, tiết chế cả
13 đạo quân thủy bộ. Đặng-Dung uy
quyền càng hổng hách, ra vào cung cấm,
tiêm dung ngobi vệ Thiên-tử; các quan có
ai can ngăn đều bị giết cả. Vua Chiêu
Tông thấy thế mới âm mưu với bọn nội
thần Phạm-Hiển, Phạm-Thúy để đánh Đặng-
Dung, sai cho người vào Thanh-Hà hẹn
với Trịnh-Tuy đem quân ra làm ngoái
ứng. Cảnh hai đêm hai mươi tháng bảy
năm Nhâm-Ngo (1522) vua chạy ra cửa
Tây, lên huyện Minh-Nghiia thuộc Sơn-
tây, để thu xếp binh mã đánh họ
Mạc. Sáng hôm sau, Đặng-Dung mới biết
vua xuất ngoại, liền sai Hoàng-Duy-Nhac
đem quân đuổi theo; lên đến Thach-Thất,
Duy-Nhac bị quân ở đây bắt được giết đi.

Tháng tám, Đặng-Dung họp các quan
trong triều lập em vua là Thung lên làm
vua tức là Cung-Hoàng (1522-1527). Số
vua Chiêu-Tông đem viễn quân về đánh.

TUYET-GIANG PHU-TU

Bang-Dung rước Cung-Hoàng về huyện Gia Phúc, Hải-Dương lập hành-diện ở ngay trong huyện. Ngày 11, Chiêu-Tông được hào kiệt các nơi giúp, tiến về kinh đô, ngày 16 thiết đại-triều ở điện Đoan-quang. Bang-Dung được tin chia quân thủy bộ tiến lên hòn Đông-Hà, thẳng vào điện Đoan-quang. Vua Chiêu-Tông với tránh về làng Nhập-mục (làng Moc) rồi chạy lên chùa Trùng-quang ở làng Thiên-Mỗ, huyện Từ-Liêm (nay là phủ Hoài-Bức) và cho người vào Thanh-Hoa gọi Trịnh-Tuy ba hồn lăng. Nhưng Trịnh Tuy còn do-du mãi không ra. Ngày 20 Tuy còn do-du mãi không ra. Ngày 20 tháng chín, Chiêu-Tông lui tiến về kinh đô, đóng ở phía tây thành làm hành điện ở làng Ha-Yên-Quyết để thiết triều. Ngày 18 tháng 10, Trịnh-Tuy cùng với Trịnh Duy-Tuấn đem hơn mươi vạn quân ra đến nơi để giúp thi vua lại nghe lời hoạn - quan Phạm - Điền dèm, bắt thuộc tướng của Trịnh-Tuy là Nguyễn-Bá-Ký đem giết đi. Trịnh-Tuy tức giận nứa đem đem quân đến hành-diện bắt hiếp vua Chiêu-Tông về Thanh-Hoa. Càng ngày

TUYẾT-GIANG PHÚ-TÙ

bàm ấy, Mac-Đăng-Dung rước Cung-Hoàng từ Gia Phúc về Kinh. Năm sau Quý-mùi (1523), Đăng-Dung tuyên cáo giáng Chiêu-Tông xổng làm Đa-dương-vương. Năm Ất-dậu (1525), Đăng-Dung thân đem quân vào Thanh-Hoa đánh Trịnh-Tuy. Trịnh-Tuy thua trận chết, Đăng-Dung bắt được Chiêu-Tông ở châu Lương-Chiob, phủ Thanh-Đô đem về au-trí ở Đông-Hà (thuộc huyện Thọ-Xương). Đến ngày mồng tám tháng mười một năm Bình-Tuất (1526) Đăng-Dung nại sai Bai-Khé-Bá là Phạm-Kim-Bảng đem giết Chiêu-Tông ở làng Vích-Hưng huyện Thanh-Trì. Xong công việc, Đăng-Dung về nghỉ ở Cồ-Trai. Năm Định-Hợi (1527) Cung-Hoàng sai sứ về tặng tiền phong Đăng-Dung làm An-nam quốc-vương. Tháng sáu, Đăng-Dung vào kinh sai lũ quan Lai bộ Thương-thư trước Văn-Xuyên-Bá Phạm-Văn-Hoán, (người ở Phú-Lưu huyện Thiên-Lộc (Nghệ-An), Đỗ-nu-các Đại-học-sĩ trước Đao-xuyên-bá Nguyễn - văn - Thái, Bàng-nhân, người Tiền-Liệt huyện Vĩnh-Lai Hải-Dương) và Trạng-nguyễn Hoàng-Văn-

TUYẾT GIANG PHÙ-TÙ

Tán (người Xuân-Lai, huyện Võ-Giang) là một chiểu truyền ngôi. Ngày mười hai, Băng-Dung hối các quan truyền doc là chiểu hất Cung-Hoàng truyền ngôi. Băng-Dung tiếm vị làm vua, đài niêm hiệu là Minh-đức, giáng Cung-hoàng xuống làm Cung-vương. Ngày rằm tháng sáu nhuận, Băng-Dung sai người hất Cung-hoàng phải tu-tân. Thái-hậu cũng bị giết Thì là ngôi báu nhà Lê đài sang tay họ Mạc.

Thật là dài-giòng doan lịch-sử này; ta phần thấy rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi có hơn 20 năm giờ (từ Uy-mục 1505 đến hết Cung-Hoàng 1527) đã xảy ra liên miên biết bao nhiêu là cuộc tranh giành cướp xé. Chỗn triều đường không còn là nơi cầm cản nầy mạc cho trăm họ nữa. Ở đây chỉ toàn thấy có mưu mô và cường gatyền. Cả một trào lưu vũ lợi tràn khắp từ trên chí dưới. Các quan trong triều ngoài nội đều vì tư kỷ sinh thù ghét, tìm cách khuynh loát lẫn nhau. Không ai nghĩ đến dão đến nước cả. Ở thượng tầng lô chúc đã như vậy, dưới hạ tầng cũng bị ảnh

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

bường theo. Những người chính nhân
quân tử không còn đủ quyền lực hiệu
triệu dân chúng đi theo đường phế.
Những phần tử xấu xa được dù diều
hiện thuận-tiện để này nở lan tràn, đua
nhau đi su-phu những kẻ quyền gian-
thay chủ thò như thay áo rách. Lòng
dân đã chia rẽ như thế, xã hội đã rối
loạn tự trên lại càng rối loạn thêm, càng
ngày càng rời xa vè duy-nhất trước kia.
Cho nên những bậc tâm-huyết như các
ông Lai - bộ Thượng-thư Trạng - nguyên
Vũ-Duệ, Lai-bộ Thượng-thư Bàng-nhóm
Ngô-Hoán, Đô-ngự-sử Nguyễn-Văc-Vân,
Hàn - lâm Hiệu - lý Nguyễn-Thái-Bat, Lê
bộ Thượng-thư Lê - Tuấn - Mâu, Lai - bộ
Thượng-thư Đàm-Thần-Huy, Tham-chánh-b-
sứ Nguyễn - Duy - Tường, Quap - sát - sứ
Nguyễn-Tự-Cường, Bình-hồ-bá Nghiêm-
Bá-Ký, Đô-ngự-sử Lại-Kim-Bảng, Hồ-bộ
Thượng-thư Nguyễn-Thiệu-Tri, Phò-đô-
ngự-sử Nguyễn-Hữu-Nghiêm, I-ê-hô Tà-
thị-lang Lê-Vô-Cường... đã hết sức tìm
mưu kế gièp loạn mà công cuộc cũng
đều thất bại. Rồi cuộc, các ông đánh

TUYET-GIANG PHU-TU

phải bỏ tay, đi đến con đường lién-cục, đem toàn thể ra đánh vào cờ cuối cùng người thi nhô vào mặt Băng-Dang, người thi mắng nhiếc lấy đá ném vào gian tặc rồi bị giết, người thi nhảy xuống sông mà chết, người thi ở nhà mặc dù triều phạc quay đầu về Lam-Sơn lấy tạ rồi tự tử, người thi giấy quân đánh lại giặc thua trận bị giết chết. Các ông quá thuộng vào hoàn cảnh nên bị thua thoi cuộc, song cái lòng chí thành cũng đã đánh dấu được lịch sử và nêu sáng con đường chính cho lớp người sau. Tuy nhiên một số i: người ấy dĩ-nhiê: là không thể cản nổi cái trào-luật rối loạn nó đang tràn ngập khắp cả mọi lâng-lớp trong xã-hội.

Nguyễn-Binh-Khiêm lén lén vào giữa khoảng thời gian ấy, được trông thấy biệu-tinh rối loạn của xã-hội, chổ nào cũng được mục kích thảm-họa của chiến-tranh, nên cháu đời không muốn ra làm quan, đi là dạy học-trò để đào-tạo lấy lớp người giúp nước sau này. Thương cảm vì tình trạng trăm bộ lúc bấy giờ,

TUYẾT GIANG PHU-TU

Bình Khiêm ngũ ý vào một bài thơ rằng:

Thai hèa vũ-trụ bắt Ngu, Chu
Hỗ chiến giao tranh tiễn luồng thà
Xuyên huyết son hài tùy xú hưu,
Uyên ngư tung tước vị thùy khu,
Trung hưng dĩ bốc độ giang mǎ.
Hậu hoạn ưng phòng nháp thất kha
Thế sự đáo dầu hưu thuyết trước,
Tùy ngâm thâm bạo nhảm nhèm du,

泰和字庙不虞周
互戰交爭笑兩讐
川血山骸隨處有
湖魚業雀爲誰驅
重興已卜渡江歸
後患應防入室貔
世事到頭休說著
醉吟深畔任閒遊

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

Dịch là:

Thái hòe nào phải thuộc Ngu, Chu,
Chinh-chiến kia ai những mệt thù!
Xương núi, mây sóng tung chở khắp,
Sé ràng cá vục vị ai khua?
Ngựa về qua bến còn khi gấp,
Cáo sê vào nhà sợ vỡ chưa?
Thế sự đảo điên thời chẳng nói,
Say, ngâm bờ vắng mặc nhân du!

Lời thơ giàu dí mà đầy vẻ ngắn đời
xuất ibé. Ấy thế mà sau này, Bình-
Khiêm cũng không danh ngách mặt làm
thành được, lại phải bước vào trường
chính-trị để mưu toan những việc cải
tò lại xã-hội.

Trường hợp nèo đã kéo được Bình-
Khiêm vào đời hoạt-dộng và sự nhộp
thỗ của ông có dà được ảnh hưởng gì
không?

Đè đi tìm thấy những quan-diểm ấy,
trước hết ta phải biết đến thân thế
ông đã.

CHƯƠNG II
TIỀU SỬ'

Nguyễn-Bình-Khiêm 阮秉謙 bùa là
Văn-Đạt, 文達 hiệu là Bạch-Vân Cú-
si, 白雲居士 người làng Trung-Am
huyện Viub-Lai tỉnh Hải-Dương. Ông
bùa Văn-Tinh, được truy-tặng Thái
bảo Tự-quản-công, bà là Phạm-
tài Trinh-Huệ được ấm phong Chính
Phu-nhân. Cha là Văn-Định, tặng tử
Thái-Bảo Anh-quản-công, có văn tài
sang chức Thái-học-sinh (tức là học
trò trường Quốc-tử-giảm), đạo hiệu là
Cô xuyên Tiên-sinh. Bà thân-sinh ra Bình-
Khiêm, họ Nhữ. Âm phong Tử-Thục
Phu-nhân, con gái quan Thượng-Thư
Nhữ-Văn-Lan, người làng Yên-Tử huyện
Tiên-minh, cùng tỉnh Hải-Dương. Bà
bàu ẩm thang-minh, thông kinh sử,
giỏi văn-chuong, lại tinh lý số, biết xem
tuong; duong lão thinh-tri đời Hùng-

TUYẾT-GIANG PHU-TU

Đức bà chiêm nghiệm tuy linh biết
hơn bốn mươi năm sau có cuộc
thay đổi. Bà có chí muốn tạo-thời
(nghĩa là muốn kén lấy người chồng
có tướng sinh con dáng vิ thiên tử
để dựng lại thời thế). Bởi thế mãi
đến ngoài hai mươi tuổi vẫn còn kén
chồng. Đến khi gặp ông Văn-Đinh thấy
có tướng sinh quý tử mới chịu lấy. Bấy
giờ bà đã gần ba mươi tuổi.

Một hôm bà ngồi chơi ở bến đò Tuyết-
Hàn, thấy một thiếu niên sang đê, bà
ngạc-nhiên thao rằng:

— Trước kia sao không gặp, bây giờ
còn đến đây làm gì?

Sau bà hỏi họ tên mới biết là Mạc-
Đặng-Dung, trong bụng cứ phàn nàn tiếc
không gặp con người có tướng để vương
tỷ trước khi chưa lấy chồng.

Năm Tân-Hợi, niên hiệu Hằng-Đức thứ
22 (1592) đời vua Lê-Tháuh-Tông, bà sinh
ra Nguyễn-Bình-Khiêm, minh to nhát,
tướng mạo khôi ngô, chưa đầy tuổi tám
đã biết nói. Một buổi sáng, Văn-Đinh
đem con ra chơi ngõ. Bình-Khiêm bỗng nổi:

TUYET-GIANG PHU-TU

— Ở mặt giời mọc đằng Đông !

Văn-Định kinh lạ về nói với vợ, Nhữ-thì riêng có ý mừng. Năm lên bốn tuổi bà dạy học chính văn kinh truyện, Bình-Khiêm đọc qua là thuộc lòng ngav, lại học truyền khẩu mấy chục bài thơ quê Âm.

Một buổi bà cụ đi vắng, ông cụ ở nhà kéo giấy, đánh quyền dùa với con, ngâm một câu rằng :

« Nguyệt treo cung, nguyệt treo cung... »

Ông chưa biết tiếp thế nào thì Bình-Khiêm ở bên đọc nổi ngay :

« Vịn bay tiên nhẹ nhẹ rango !

Ông cụ mừng lắm. Khi bà cụ về liền thuật lại cho nghe. Bà cụ giận trách chồng rằng :

— Nguyệt là tượng bầy tôi, sao ông lại dạy con câu ấy ?

Ông cụ thẹn xin lỗi mãi. Nhưng bà cụ vẫn dè dặt, bỏ về ở quê nhà dè tö nổi bất mãn.

Nhìn lên-Bình-Khiêm nhập môn học quan Bảng-nhìn Thượng-Thư Lương-Bắc-Bảng. Quan Bảng Lương người làng Hội-Trào, huyện Hoằng-Hoá, tỉnh Thanh-Hà.

TUYẾT-GIANG PHU-TÙ

đỗ Hồi-nghiên Bảng-Nhân khoa Kỷ-Mùi Cảnh-Thống thứ hai (1498), làm đền thương Thơ bộ Lai, tước Đôn-Trung-Bá. Khi phong-mạnh sang sứ Tần, Lương gấp được người cùng họ là con cháu Lương-Nhữ-Hết (người Nam hàng Minh bồi tháo Minh, được phong tước Lăng-Lăng-Vương) đưa tặng bộ Thái-Át Thần-Kinh. Lương đem về khảo-cứu tinh vi, nhưng chưa tìm được người để truyền lại.

Binh-Khiêm dồn học được ít lâu, vẫn chương lồng lẩy, nổi tiếng là thần đồng, quan Bảng Lương liền đem bộ sách ấy truyền cho. Binh-Khiêm nhận đầy nghiên cứu thêm tinh thông về lý học. Ít lâu sau, Lương ôm súng, giao con là Lương-Hữu-Khánh lại cho Binh-Khiêm dạy dỗ. Lúc ấy nhằm vào giữa khoảng Quang-Thiện đời Chiêu-Tông, thiên-hạ đang rối loạn. Binh-Khiêm ẩn cư dạy học không quan tâm gì đến việc nước cờ, mới làm ra bài thơ thuật ở trên kia.

Khi ngôi húu đã chuyển sang họ Mạc rồi, bốn phu ng tam yên. Vua nhà Mạc nghĩ đến đường văn-trí, liền xuống chiếu

TUYẾT-GIANG PHƯ-TÙ

khắp trong ngoài mờ k'oa thi kén ngời tài giời. Các bạn bè thân thích đều khuyên Bình-Khiêm ra ứng thi. Ông suy biết nhà Lê lại trung-hưng lên được, nǎn-ngù không muốn ra làm quan với nhà Mạc. Nhưng bạn bè cứ một mực khuyên, nên đem tài ra giúp đời tri dân. Vả trên lại còn có mẹ già ngoài bảy mươi tuổi, nhà nghèo, không đủ lẽ-nghi bão dưỡag, ông suy-linh vẫn do mãi rồi mới quyết chí vào đời, định đem sở học bình sinh ra kinh bang iế thố. Lúc ấy ông đã bốn mươi bốn tuổi mới ra thi Hương, đỗ Giải nguyễn k'hoa Giáp Ngọ năm Bát-chinh thứ năm (1534). Năm sau Ất-mùi ông vào thi Hội bốn kỳ đều nhất, đỗ Hội-nguyễn; Vao Địch-dối đỗ Trạng-nguyễn. Từ Hương thi đến Định thi ông đều đỗ đầu. Vua Thái-Tông Đặng-Doanh cả mừng, đặc cách cử làm Đông-các Hiệu-thư. Thái-Tông sai họa bài bài thơ ngự chế đều được ưu bang, liền cử làm Hình-bộ Tả Thị-Jang. Ít lâu lại đổi sang Lại-bộ Tả-Thị-Jang kiêm Đông-các Đại-học-si. Ở Triều it lâu, Trạng thấy

TUYẾT-GIANG PHU-TÙ

mọi việc đều không được như ý mình mong mỏi, bọn gian tà cũng vẫn công nhiên dại việc chính, Trạng bèn dâng sớ xin chém quyền-thần mười lăm người. Sở tan vào không được xét đến, lại nhau con rể là Phạm-Giao cùng với cha là Phạm-Quyết cũng thuộc vào bọn quyền-thần ấy. Trạng khuyên bảo không được, bèn thắc bệnh xin về tri-si. Áy là năm Nhâm Dần, hiệu Quảng-hòa thứ hai (1541) đời vua Tuyêt-Tông Phúc-Hải. Vua Phúc-Hải không giữ lại được đành phải chuẩn cho và gia phong làm Trịnh-Tuyễn-hầu (Vi thế ta mới quen gọi là Trạng-Trinh).

Trạng Bich Khiêm về làm cai am Bạch-vân ở bên tả lang Trung-am, nhân tự hiệu là Bạch-vân cù sỉ; dựng bài cai cầu là Nghinh-Phong và Trường-Xuân để làm nơi nghỉ mát, và xây một cái quán ở bên sông Tuyết-giang gọi là quán Trang-Tâu, có soạn bài văn bia khắc vào bia đá để khuyên răn người đời (xem bài văn bia ở phần văn thơ).

Trạng đã về tri-si rồi, nhưng nhà Mạc vẫn tôn thờ như bậc thầy, trong Triều

TUYET-GIANG PHU-TU

đã công việc gì trong dai vẫn phải sai sứ về hỏi tận nhà. Trạng về tri-sĩ ở nhà được bốn mươi tư năm.

Ngày 28 tháng một năm Ất-Dậu hiệu Giang-Khang thứ năm (1586) đời vua Mạc-Môn-Hợp, Trạng mất, thọ 95 tuổi, an táng tại bãi làng Trang-am.

Các họa trò truy tôn Trạng là Tuyết-Giang Phu-Tử 雪江夫子.

Vua Mạc bấy giờ là Mạc-Môn-Hợp sai Khiêm-Vương Mạc-Kinh-Điều làm Kham-sai đem các quan về dụ tể, truy phong Trạng Bình Khiêm làm Lại-bộ Thượng-tu, Thái-Phó, Trinh-quốc-Công.

Tháng giêng năm sau (1587) vua Mạc phát cho sù-tại ba nghìn quan tiền lập đền thờ và cấp một trăm mẫu tự-diền. Đền ấy làm ngay trước cửa dinh Trạng, vua thân viết mấy chữ đề là :

Mạc Triều Trạng-Nguyên, Tè Tường tử.
Đền quan Trạng-Nguyên tè-Tường triều Mạc

Trạng Nguyên-Binh-Khiêm có ba vợ :
Chính phu-nhân Dương-thị hiệu là Thuần-Ý, người làng Hà-giang cùng huyện Võn-lại, là con gái quan Hinh-bộ Tè Thị-lang

TUYET-GIVNG PHU-TU

Dương - Đức - Ngạn, Thủ phu - nhân họ
Nguyễn, hiệu Nhu-Linh, Á phu-nhân, họ
Nguyễn hiệu Vi-Linh. Sinh hạ được bảy
con gai, năm con gái. Con gai cả là
Hàn-giang Sứ-sĩ, ấm phong Trung-chinh
đại-phu làm quan đến Hiển-phò. Con
thứ hiệu Túy-am tiễn sinh, ấm phong
Triều-liệt đại-phu, có quân công, được
phong tước Quảng-Mậu hầu. Con thứ ba
ấm phong Hiền-cung đại-phu, có quân
công, tước Nghĩa-Xuyên bá; con thứ tư
là Thuần-Phu ấm phong Hoàng-nghị đại
phu, có quân công tước Quảng-dô hầu;
con thứ năm là Thuần-Đức có quân công
tước Bá-thứ hầu. Con thứ sáu là Thuần-
Chinh có quân công tước Quan-lực hầu.
Một gia đình như thế thật đủ cả tam
đa, ngũ phúc,

CHƯƠNG III

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Trạng Nguyễn-Bình-Khiêm đã ra ngoài
vòng chính trị rồi, tuy tư nhân là cư-sĩ,
song lại sống cái đời xã-hội đầy đủ bao
Với một môt tài học uyên-bác, với tấm
lòng nhân từ, với cách sống đơn giản gần
dại chúng. Trạng đã là cái nêu cao lingleton
cho mọi người, từ kẻ quyền quý đến
kẻ thứ dân. Giữa lúc chính quyền chia
ra nhiều ngà, lòng người hoang-mang
không biết đâu là sô-chí, thì môt môt
lời răn bão của Trạng là môt quyết định
được vâng theo ngay. Cho nên những kẻ
cùn thù nhau trên đường công danh, trên
trường chính-tri, những kẻ nâm đeo
quyền hành vô đối, cũng đều phải phục
tòng trang và thường thường đến hỏi
kết sứ sự. Nháo đáy Trạng có thể làm
sáng tỏ con đường chính, lúc ấy đang
bị lu mù, gợi biến-căn ở lòng người và

TUYẾT-GIANG PHU-TU

làm giảm bớt lòng tham lam trác-lợi đó. Vậy thì cái thù nhàn của Trạng, mà nhiều người ngày nay vẫn chê trách,— chỉ là bẽ ngoài mà thôi. Chứ trong nội-giới, Trạng vẫn hoạt động để thực hiện chánh-lý, vẫn đi sát với đại chúng. Trạng phải mượn thù nhàn để được tự-do mà làm theo cái chí mình đó thôi. Ta hãy tìm xem Trạng thường thù nhàn như thế nào?

Trạng về làng sửa sang lại các đình chùa trong làng, và giồng cây các vè đường đê, mở mới chợ ngày hai mươi tám tết cho người làng và chung quanh buôn bán. Trạng lại hay chơi với các nhà sư, cứ gặp khi nhàn hạ và khị giờ mắt mè, cùng nhau thả thuyền ra chơi bể, hoặc ra cửa Kim hải, cửa Úc môn xem đánh cá. Hay cùng nhau lên chơi các nơi danh sán như núi Đồ-sơn, núi Ngoa - vẫn núi Kinh-chù, núi Yên-tử, đập đávin cây, chơi chùa ngâm cảnh, gặp chỗ nào cây cao bóng mát, đá phẳng xồi trong, lại ngồi ngoài ngâm nghĩa, bích chí ngâm vịnh. Có khi quên cả giờ vè.,,

TUYẾT GIYNG PHÙ-20

Trạng tay đã về nhà, vua tối nhà Mạc vẫn tôn thờ như bậc thầy, thời thường sai sứ lại thăm viếng và ban cho những đồ ngọc ngà, gốm vóc, vang lúa, chẳng thiếu thứ gì. Cũng có khi vua Mạc ngự giá thân về chơi nhà. Phẩm trong nước có việc gì quan trọng đều sai sứ đến hỏi trạng, hoặc vời trạng về kinh đô bàn bạc. Trạng đều tùy cơ ứng đối, chuogn quy bao giờ cũng khuyên lấy nhân đức làm gốc. Triều đình nghe theo kế hoạch của trạng cũng được nhiều điều bô ích, nên vua Mạc hai ba lần muốn khôi phục Trạng ra làm quan. Trạng đều nhất định từ chối không chịu ra.

Năm Canh-Tuất, niên hiệu Cảnh-lịch thứ ba (1552), Vua Mạc Phúc-Nguyên nghe lũ cha con Phạm-Quỳnh, Phạm-Giao dèm bọn Nguyễn Thiếu (có nơi đọc là Sành) và thông gia là Phùng-quốc-công Lê-Bá-Lý, âm mưu làm phản. Nguyễn-Thiếu với con là Nguyễn-Quyết (con rể Lê-Bá-Lý), Nguyễn-Thản, Nguyễn-Mãi, cùng Lê-Bá-Lý bỏ trốn vào Thanh-Hoa giúp Lê-Trung-Tông, Nguyễn-Thiếu,

TUYET-GIANG PHU-TU

người làng Canh-Hoach, huyện Thanh-Oai, đỗ Trạng-nghen khoa Nhâm-Thìn, năm Đại-chinh thứ ba (1592) đời vua Mac-Dang-Doanh làm quan Lại-bộ Thượng-bur, trước Thư-quản-Công, vốn là bạn-chèi với Trạng Nguyễn-Bình-Khiêm. Được tin Thiến về Lê, Trạng gửi vào cho một bài thơ rằng :

Cô ngã tồn cõi duy nghĩa tại
Trí quân sứ biển khởi tâm cam.
Khi vận nhất chia ly phục hợp.
Trạng giáng khởi hữu bạn Đông Nam.

額我存孤惟義在
知君處變豈心甘
氣運一週離復合
長江豈有限東南

Dịch :

Ta giữ kè cõi vì chát nghĩa,
Ông đương khi biến, há cam lòng.
Khi vận một vòng ly, lại hợp;
Sông dài há có hạn Nam, Đông.

TUYET-GIANG PHU-TU

Nguyễn-Thiến được thơ, trong làng cũng
bùi ngùi.

Bến năm Bính-ty (1557) hiện Quang-
Bảo thứ ba, Nguyễn Quyện đánh phá quân
Mạc rất dữ ở vùng Sơn-Nam, vua Mạc-
Phúc-Nguyễn lo lâm, biết Trạng Binh-
Khiêm với Nguyễn-Quyện có tình sự đê,
hiền tài sứ đến hối kẽ. Khi ấy Nguyễn-
Thiến đã chết rồi, Trạng Binh-Khiêm
tâu rằng :

— Nguyễn-Quyện là học trò thần trước,
hiện nay hắn đang đóng quân ở Thiên-
Trường (nay là Xuân-Trường), chính đang
buổi hiềm nghi do dự, đề thầm dùng
mưu bắt hắn rồi du hán về với Triều-
định !

Vua Mạc cả mừng nhờ Trạng lập kế
ngay. Trạng Binh Khiêm bèn thả thuyền
xuống chơi mạn Thiên-trường, sai hồn
một trăm tráng-sĩ phục sẵn ở bên bờ
sông phia bắc, rồi sai đưa thư hẹn
Nguyễn-Quyện đến thuyền uống rượu nói
chuyện.

Nguyễn-Quyện tiếp được lệnh thây, lập
tức ra thuyền bài kiễn. Trạng sai đặt

TUYET-GIANG PHU-TU

tiệc khoản dãi, thấy trò uống rượu trò chuyện rất vui vẻ. Nhau lúc rượu ngà-
ngà say, Trạng cho thuyền chèo với vè
bờ phia bắc, phục binh ngồi lèo vây
quanh thuyền. Nguyễn Quyện ngạc-nghác
chưa biết là toàn quân nào, toàn đứng
dày, Trạng liền giữ ngồi xuống, phân
thuật rõ ý vua Mạc nhờ mình đi dù,
và nói đến ân nghĩa của triều đình trước
cùng là sự lợi hại hiện thời. Nguyễn-
Quyện nghe lời cùi đầu ngẫm nghĩ, bèn
đem quân bắn bộ trở về với Mạc triều.

Tháng giêng năm Bính-Thìn (1556) biệu
Thuận-Binh thứ 8 triều Lê Trung-Tông
(Quang-Bảo thứ ba nhà Mạc), Vua Trung-
Fong mất, không có con, Trịnh-Kiêm
thừa cơ muốn tự lập làm vua, song
còn ngần ngại chưa dám quyết, liền
mặt sai sứ đem lễ vật ra tận Hải-dương
hỏi Trạng Bình-Khiêm. Trạng không bảo
rõ, chỉ quay lại giận lũ người nhà rằng:
— Năm nay mất mùa, thóc giỗng
không được thực, các anh nên tìm giỗng
táo cũ mà gieo mạ!

Nói xong, Trạng đứng dậy chống gậy

TUYET-GIANG PHU-TU

ra chơi chùa. Trịnh Sú cũng theo ra.
Trạng vào chùa sai nhà sư quét chùa
thắp hương, rồi cười bảo rắng:

— Nhà sư châm chí cũng Phật ăn
oan nhé !

Ngoài ra không nói gì cả. Trịnh Sú
biết ý về bầm với Thái-sư Trịnh Kiểm.
Trịnh-Kiểm mới đi tìm được người chán
nám đời ông Lê-Trù (tức là anh ruột
vua Lê-Thái-Tồ) là Duy-Bang lập làm vua
tức là vua Anh-Tông (1557 — 1573).

Đồng thời lúc bấy giờ, con Chiêu-Huân
Tinh-Công là Đoan-Công Nguyễn-Hoàng
đang lo sợ anh rể là Thái-Sư Trịnh-
Kiểm ghen-ghét lập mưu ám hại. Nguyễn
Nguyễn-Kim có hai gái là Nguyễn-Uông
và Nguyễn-Hoàng và một con gái là Ngọc-
Bảo gả cho Trịnh-Kiểm. Nguyễn-Kim mất
binh quyền về cù Trịnh-Kiểm. Nguyễn-
Uông bị chết một cách bí mật, Nguyễn-
Hoàng nghe cho Trịnh-Kiểm giết, càng
lấy làm sợ hãi. Nhân bà mẹ là Nguyễn
phu-nhân, người làng Mẫu-xá huyện Tứ-
ký, nghĩ có tình đồng quan với Trạng
Binh-Kiệm, liền giục con sai sứ đến

TUYẾT-GIANG PHỦ-TÙ

nhờ Trang tìm cho một lối thoát thân. Sứ giả đem vàng bạc lèm lẽ đến lấy trước án xin Trang ban bao. Trang chối không biết, rồi đứng lên chống gậy dẫn Nguyễn-Sứ ra vườn chơi. Trong vườn có một rãy non bô, xếp bằng hơn chục hòn đá, đá đất lởm-chởm, cây cỏ xanh rì, bình thế tự nhiên coi rất đẹp. Trên núi có một dàn kiềng lắn theo rãy đá mà đi thành một vệt dài. Trang cầm gậy chỏ vào dàn kiềng đang bò cười bao rạng.

— Hoành sơn nhắt dài rạn dài dùng thau lⁱ (Nghĩa là Đèo ngang một rãy dung thân muôn đời).

Nói xong, lại chống gậy trở vào, sai làm rượu dài Nguyễn-Sứ rồi tiễn về không bao diễn gì cả.

Sứ về trình Nguyễn-Hoàng, Hoàng hiếu ý bèn nhờ chí là Ngọc-Bảo nói với Trịnh-Kiem xin vào trấn thủ đất Thuận-Hoa (tức là rãy đèo ngang). Trịnh-Kiem thấy xú ấy xa xôi biền trớ, vừa mới ruở mang, thở dân toàn là mường mơi, thủy thổ còn lạm chướng, biết không

TUYẾT-GIANG PHU-TU

phải là nơi đất lành, chắc không thể làm nên công-trang gì, bèn băng lòng cho Nguyễn-Hoàng đi trấn thủ, có ý mượn ma thiêng nước dọc đè hại em vợ, cho khôi mang tiếng với đời sau.

Không ngờ quả như lời Trạng Bình-Khiêm nói, Nguyễn-Hoàng tới trấn Tuyên-Hoa lại mở mang thành một nơi phồn-tu, mà về sau các chúa Trịnh đánh mãi không được. Cho đến bây giờ rẫy dèo ngang ấy đã thành xứ Trung-Kỳ thịnh-vượng, một cơ-sở trung-tâm của Triều Nguyễn.

Năm Ất Dậu (1686) Trạng Bình-Khiêm ôm nạng, biết mạnh không tuề sống được nữa, liền thao sự dang tạ vua Mạc, trong có câu rằng :

« Thần suy linh độ số thấy vận nước nhà đã suy, vận nhà Lê đã đến hồi tái tạo, ý giờ đã định, sức người khó theo. Song nhân già có thể hối thiên ý, xin Nhà Vua hết lòng tu-nhân phát chí-lan, lấy dân làm gốc, lấy nước làm trọng, trong nhà sang ván trại, ngoài chuyên cần và công, may ra giữ được cơ nghiệp của

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

*tồ tông, thi thǎn chẽt cũng được thả
lòng... vân vân...*

Vua Mạc Mậu-Hợp rất cảm động thương
xót, sai sứ về thăm bệnh, hỏi việc nước
sau này. Trạng chỉ nói:

— Ngày sau có biến cõi gì, đất Cao-
Bằng đâu nhõ, cũng cõi thề hưởng phúc
được vài đời nữa!

Ngoài ra không nói một câu gì.

Bảy năm sau, năm Nhâm-Thìn (1592)
Mạc Mậu-Hợp bị bắt, toàn cõi thuộc về
nhà Lê, lũ Mạc Toàn, Mạc kinh Cung, chạy
về giữ đất Cao-Bằng, truyềng cho Kinh
Khoan, Kinh-Vũ, ba đời được 71 năm quả
như lời Trạng giàn.

Đây là kè những việc quan trọng đã
được ghi chép lại trên sách vở. Còn
hàng ngày, sống đơn giản giữa đại-ch้าง,
giao-tiếp thân mật với họ, tất-nhiên Trạng
còn có nhiều cách, nhiều lối giáo-huấn
họ, đưa họ dần-dần thực-hiện được lòng
nhân, gây được trật-tự từ bản-thân đến
gia-dinh, xã-hội, nghĩa là di gầu bèn
lẽ phải.

Như vậy, về chính-trị, Trạng là người

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

lão em, là người đi tìm thù nhàn, mà
về phương-diện văn hóa đạo đức. Trạng
lại là người rất hoạt-dộng, sống một
cuộc đời xã-hội rất đầy-dù. Trong bốn
mươi lăm năm giờ ra ngoài vòng cương-
tòa, với Môh-tinh và sứ sự của mình.
Trạng đã gây nên một uy-quyền tinh-
thần rất lớn-lao, có ảnh-hưởng sâu-xa
đến dân-chúng. Cái ảnh-hưởng ấy còn
in sâu mãi vào những thế-hệ sau này.
như Ông-định-bầu Vũ-Hán-Lan đời Cảnh-
Bung (1740-86) đã viết:

... Tiên-sinh truyền đến bấy giờ
bấy tâm đời rồi, mà sì-thú vẫn chiếm
ngưỡng như nai Thái-Sơn, sao Bắc-
đầu...

Lời viết ấy là cũng không quá đáng.

CHƯƠNG IV
THƠ PHÚ

Trạng Nguyễn-Bình-Khiêm còn là một nhà văn-học đại-thi, Trạng để lại cho đời sau được nhiều thơ chữ nho và thơ quốc-Âm, rất có giá-trị về văn-chương cũng như về phương-diện xã-hội. Những bài thơ ấy không cầu-kỳ, không gò-dưa, chữ dùng tự-nhiên, không cầu-nệ-gò-gẫu, nhưng bao hàm rất nhiều ý-nghĩa, đủ cho người đọc nhận thấy tâm-dia-tác-giả, giữa tình-cách họa hơn là thơ. Trong *Bộ-Đôn-Phủ Vă-Phương-Đồ* chép trong *Công-de Tiệp-ký*, *Nach-Văn-Am Thi-lập* có những bài một nghìn bài; và sau chí còn truyền sang độ ba trăm bài, và một bài bia quán *Trạng-Tân* mà thôi.

Dưới đây chúng tôi xin trích ít bài tiêu-của-trạng.

TUYEN-SIANG PHU-TU

Thơ chử nho

Khi Trạng làm quan ở kinh, các công
vú ở nhà ham chơi. Không chịu học,
Trạng gởi cho một bài thơ quả trách:

遊憂訓誣人儒鷄盧兒毬炎讎
達之垂我爲爲闕韓樹街親冠讎
在疾賢言既不羽鈴覓擊友書不友
父惟聖斯爾胡芥金夜晨師詩讎讎

TUYET-GIANG PHU-TU

生子既如此
於我復何求
且進一杯酒
聊寫萬古愁

Phu tai bat vien do,
Duy tat phu chi mu!
Thanh hiem so thuy huon,
Tư ngon khai ngan vu!
Nhieu ky sinh vi nhieu,
Hon bat ngbiеп vи nho.
Gioi vu su dan ke,
Kim linh tau bao lu,
Da micht tien thu nbi,
Thien kich hoa nhat cau!
Su huu bat thanh tra,
Thi thu phan khau thu!
Sinh tu ky nhut thu.
U ngan phuc ba cau?
Thien tien nhat bei tien.
Lieu ta van co sau!

Ngôn:

Cha con khong choi xa,

TUYẾT-GIANG PHÙ-TƯ

*Cha yêu lo cho chal
Lời Thành hiền dạy lại,
Thực là không dỗi ta !
Mày đã sinh làm người,
Sao chẳng lo nghiệp nhà ;
Đã thích trò duỗi chó,
Lại ham cuộc chơi gá.
Ngày chơi nghè nhằng đá.
Tôi tìm thú giăng hoa.
Thằng bạn không chịu gần,
Sách vở coi như là...
Sinh phải con như vậy
Mang cây gì tuổi già !
Ấu là mượn chén rượu
Tô bớt nỗi lo xa. (1)*

Bên nhà trạng Bình-Khiêm có một cây
thông to. Khi Trạng về tri-sĩ, thường hay
chơi mạt dưới gốc cây, có cảm dè một
bài thơ rằng :

(1) Những bài dịch trong này đều của ông
Thi-Nham: Bình-Gia-Thuyết đã in trong quyển
“ THUYẾT MẠC ”.

TELYET-GIANG PHU, RD

聾共新棟民鼈樓夢高動藏用
且卉一櫟醫藁鶴公獨不則爲
昂百方充與備雙三風色舍難
大與度桂國珀伴記石霜行大
十不制右醫琥却曾泉雪則材
松磊堂擇言苓萊時娛儻之云
農礪明左若神老久自憂用誰

Trang túng thấp trivong ngang thả tung.
Khồi lối bắt dùi bách húy công.
Minh đường chế độ phuong nhât tân.
Tà xanh hứa tro sung luong đồng.
Nhược ngôn ý quắc dùi y dàn,
Thảo liah hổ phách bị dược tung.

TUYET-GIANG PHU-TU

Lão lai khuec han song huc the,
Thieu thi tang ky tam cong mộng.
Tuy ngu tuyen thach phong doc cao,
Trang ngao tuyet suong sac bat dong.
Dung chi tuc hanh sa tac tang.
Thuy van tai dai nau vi dung.

Dịch :

Không kia trót vót cao trâm thước,
Ngay thẳng, không giống các cây khác;
Kiều mảnh minh, đường khi đổi thay,
Cột độc sà ngang tài chổng vác.
Về phần bồ đường cho quẽ dân,
Hồ phách thần linh đủ tình được.
Thuở trẻ còn nhở mộng Tam-công;
Khi già vui cùng bạn song-hạc.
Sắc tốt không nhuốm vẻ tuyêt sương
Thoi cao chỉ thích miền non nước.
Dung đến thì làm bỗ thi thoái,
Ai bảo tài lớn không dụng được!

Trạng Bình-Khiêm có một ông bạn người
Làng Cao-Xá, làm quan Phủ tá Khoái-
Châu, tương biệt đã lâu năm. Trạng
gửi một bài:

相逢亂後老相催
纏綿離情酒數杯
夜靜雲庵誰是伴
一窓明月照寒梅

Tương phùng loạn hậu lão tương thời,
Khiều huyền ly tình túa số bēi;
Đêm vắng am mây ai bạn nhỉ?
Nhất song minh nguyệt chiếu hàn mai.

Dịch :

Sau khi loạn gặp đã già rồi.
Áy nay tinh xa iết chén mồi;
Đêm vắng am mây ai bạn nhỉ?
Chòm mai trước cửa bóng giăng sot.
Trạng Binh - Khiêm gửi cho học trò
Nguyễn-Quyết một bài khuyên :

道非身外豈難尋
況又相期志氣深
君父綱常千古在
赤忠誓不負初心

TUYẾT GIANG PHU-FU

Bạo phái thâu ngoại khôi nan tâng
Hưởng duy tuong kỳ chí khi thảm
Quân phu cương thường thiên cùn
Hiếu trung thê hắt phu sơ tâm.

Dịch:

Đạo ở minh ta có khó gì?
Phương chí chí khi đã tuong kỳ;
Nghìn năm quân phu cương thường đà.
Trung hiếu một lòng chờ dài dì!
Trong khi đường nhàn ở Bách-Vân an
Trạng có cảm ngâm những bài sau này:

寓興

突兀門前十二峯
煙花歛却露秋容
椅樓一望知山意
辰送青來千萬重

Ngụ hứng

Bật ngột mòn liên tháp chí phong
Yên hoa liêm khước lô tha dung
Ý lâu nhất vọng tri sơn ý,
Thời tùng thanh lai thiêng vạn thung

TU YẾT-GIANG PHU-TÙ

Dịch

Trước cửa mươi hai ngọn núi chùng.
Yên hoa giàu giãi vẻ thu-dung,
Tựa lầu trông núi hay cho núi,
Lấp loáng mầu xanh mây vạn trùng.

秋 愁

昨夜金風一陣吹
閒亭兀坐動秋思
雲邊雁過渾無數
天土月明應有期
光景逐人年似矢
危時憂國髮成絲
田園自美歸來晚
松菊猶存是故知

Thu tú (ý thu)

Tacet da kiêm phong nhát trên suy;
Nhàn định ngồi tọa động thu tú;
Vạn biến nhạn quả hồn và sô.
Thiền thương nguyệt minh ương hồn ký;
Quang cảnh thực nhân pien tự thi
Nguy thí ưu quắc mẫn thành ty.

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

Điền viễn tự tiếu quy lại vẫn
Tùng cúc do lòn thị cổ tri.

Dịch :

Hiu-hắt đêm qua trán gió vàng,
Ngồi buồn như gợi iăm lòng thương;
Sáng sỏi mặt đất giăng bao dờ.
Bay liêng bên mây nhạn mây hàng.
Cánh giục, tuổi giài nhanh tựa đạn;
Lòng to, mái tóc bạc như sương;
Cười minh vươn cù quay về muộn,
Tùng cúc còn dây cảnh cổ hương.

偶成

竭誠誓欲報君王
暫許驅効寸長態
肯作桔槔隨世時
休誇鉛粉鬪妝粧
一園春老嬌花醉
三經秋高鶯菊香
爲報流鶯應歎舌
莫穿好樹弄笙簧

TOYET-GIANG PHU-TU

Ngẫu thành

Kiệt thành thê dục bão quân vương,
Tam hùa tri khu biện thốn trường;
Khẳng tác cát cao tùy thể thái,
Hữu khoa duyên phẫn đấu thời trang;
Nhất viễn xuân mò kiều hoa túy,
Tam kinh thu cao vẫn cúc hương;
Vị bão lưu oanh ứng Niêm thiệt.
Mạc xuyên hào thu lồng sinh hoàng.

Dịch :

Hết lòng thê bão nghĩa quân vương,
Rong ruổi từng mong giải sở trường.
Gẫu cuốc không thèm theo thể thái,
Phản son thời chẳng học thời trang,
Một vườn xuân tới hoa say nhí,
Ba lối thu về cúc lụng hương.
Nhắn bảo chìm oanh khoan tiếng hót
Trên cánh âu sè bót sênh sang.

自述

萬里鯢溟早奮身
窮時聊且戢修鱗
昔聳金馬玉堂客
今伴青山碧水人

TUYET-GIANG PHU-TU

醉裡琴棋長度日
 閑中花草足供春
 斜陽獨立都無事
 笑倚東風岸情巾

Tự thuật

Vạn lý cõn minh lão phẩn thân,
 Cùng thi tiêu thả chấp tu lân;
 Tích liên kim mã ngọc đường khách,
 Kim ban thanh sơn bích thùy nhẫn.
 Tùy lý cầm kỳ tràng đờ nhai.
 Nhàn trung hoa thảo túc cung xuân;
 Tà dương độc lập đờ vò sur,
 Tiếu ý đồng phong ngạn trich côn.

Dịch :

Cá cõn vũng vây bấy lâu nay.
 Gặp phải khi cùng chịu chấp vây.
 Trước, bạn ngựa vàng thèm ngọc áo.
 Giờ, vui nước biếc núi xanh này.
 Cầm kỳ khiền hùng cõn say tinh.
 Cây cỏ tiêu dao cảnh tháng ngày;
 襪
 Đỗi việc thản thơ khỉ bông, sê.
 Khăn đầu phất phới gió Đông bay.

TUYET-GIANG PHU-THU

卷之三

才來大催寢，猜事開不歸。名病轉相無，日愧重聲老。青白都盡危，約恐知容影。却門扶有只，那秋月了。柒漏圈身醉，帶涵闕館。救故潔劇山，江機津

Ngo 9

Cứu nịch phù nguy quý bối tài,
Cố viên bứu ước trọng quy lai
Khiết thân chí khùng thanh danh đại,
Kịch túy na tri lão bệnh thoi;
Sơn dời thu dung thanh truyền xẩm,
Giang hàm nguyệt ánh bạch tương sai;
Cơ quan liêu khước đồ vô sự,
Tâm quản sỏi mòn lận nhật khai.

TUYẾT-GIANG PHU-TU

Dịch

Cứu vớt không tài lưỡng hờ người
Hẹn hò vường cũ trở về thời!
Sách nhiều những sự danh to quái
Say mải nào hay bệnh lão rồi,
Núi lân màu thu xanh hóa nhạt,
Sông in vẻ nguyệt trắng hòa hối,
Việc đời xong đoạn không còn vướng
Xuất bùi lèu gianh mờ cửa hoài.

Khi Trang ở nhà, thán-thích hương quang
đi lại hỏi han luôn. Trạng ứng tiếp mệt
mệt, nhận ngâm một bài tỏ ý:

不	才	誤	皴	袞	龍	褒	裹
玩	憊	區	謾	孚	自	勞	勞
寔	學	未	能	孚	士	望	望
虛	名	空	笑	取	時	嘲	嘲
人	榮	簪	被	同	年	友	友
我	愛	松	筠	晚	歲	交	交
誰	是	誰	非	休	說	著	著
青	雲	誰	似	自	寄	寄	寄

TUYET-GIANG PHU-TU

Bất tài ngô bị cõi long bao,
Nоan kiệt khu khu man tự lao.
Thực học vị nồng phu sỉ vong,
Hу danh không tiêu thủ thời trào;
Nhân vinh trâm phất đồng niên hưu,
Ngã ái lòng quân văn tuế giao.
Thùy thị thùy phi lưu thuyết trước,
Thanh văn trach tự bạch văn cao.

Dịch :

*Chẳng tài ơn đợi được thân vinh
Sắn sóc làm chi luồng bận mình;
Thực học dù đâu cho kẻ trọng,
Hу danh càng tö khiến người khinh.
Người vui trâm hốt đưa bè bạn,
Ta thích tàng quân dưỡng tinh tinh.
Phải trái mặc đời thói chẳng nói,
Ai rằng mây trắng kém mây xanh.*

Khi làm xong quân Trung-Tân trên
sông Tuyết giang, Trạng có ngũ báng
bốn bài thơ và soạn một bài văn khắc
vào bia. Bốn bài thơ như sau :

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

I

備 目 干 戈 苦 未 休
薦 承 餘 脣 覓 閑 遊
樓 樓 燕 壁 多 髮 行
寂 寂 箕 山 幾 許 由
千 上 光 摆 新 則 氣
三 春 暖 入 舊 書 樓
老 來 未 艾 先 憂 志
得 裹 窮 通 豈 我 憂

Mản mục can qua kbô vị hưu,
Tạm thưa dù ba mịch nhàn da;
Thê thê yến bích da Khôn Diễn,
Tịch tịch Cơ sơn kỷ Hứa Do;
Thiên trượng quang giao lân kiêm khí,
Tâm xuân hoan nháp cựu thư lâu.
Lão lai vị ngài tiên ưa chí.
Đắc tang cung thông khởi ngã ưu.

Dịch :

Can qua giải-giắc đến bao giờ,
Tim chốn an nhàn tạm nhởn nhẹ;

TUYET-GIANG PHU-TU

Yên-bích biết bao Khôn, Diện dô,
Cơ-sơn nào thấy Hứa Do xưa;
Khi quang nghìn trượng mài thành
kiếm,
Hơi ấm ba xuân lọt gác thơ,
Già cả, vẫn lo thiên hạ sự,
Càng, thông, đặc tang cũng coi thừa

II

虛 室 淚 無 半 點 塊
柴 門 盡 日 傍 江 開
漁 舟 晚 向 漁 村 泊
野 袪 香 隨 野 客 來
亂 世 苟 臨 知 有 幸
危 時 弘 濟 愧 無 才
乘 閒 邶 借 東 風 力
留 取 春 光 八 壽 杯

Hư thất hồn vù báo diêm ai,
Sai môn tần nhật bang giang khai,
Ngay chư văn hương ngữ thôn bạc,

TUYẾT-GIANG PHỦ-TÙ

Giả tàu hương tuy giả khách lai;
Loạn thế cầu toàn trì hữu hạnh.
Nguy thi hoàng thế quý vội tài.
Thừa nhàn khước tá đồng phong lạy
Lưu thủ xuân quang nhập thọ bồi.

Dịch:

Nhà không, không bợn chút trần ai,
Suốt buổi bên sóng mờ cửa sài.
Cỏ nội hương thơm đưa khách nội,
Thuyền trai hôm đến đậu khe trại.
Yên thân buổi loạn là may lâm.
Giúp nước đời nguy hẹn chẳng tài.
Mát mẻ gió đông khi đổi việc.
Ngày xuân chuốc chén thọ đầy vời

III

一頃寒江是雪金
江邊結屋伴行吟
汲泉煮藥僧屈靜
掃地焚香道院深
松下風來知有徑
竹邊月到却無心

漁翁不遇桃源客

豈識興亡世古今

Nhữ khinh Hán giang thị tuyết kim
Giang biển kết ốc bao hành ngầm,
Cấp tuyển chủ được tăng trù tinh,
Tảo địa phầu hương dạo viện thăm.
Tùng hạ phong lai tri hữu kinh,
Trúc bênh guyệt đáo khước vô tâm
Ngư ông bắt ngư dạo nguyên khách
Khởi thực hưng vong thê cõi kim.

Dịch:

Hán giang một giải tuyết pha vàng,
Đặng túp lều thơ tựa bến dương,
Cánh vàng suối trong đan nước thuốc,
Am sâu dắt sạch thấp tần hương.
Dưới thông len lỏi theo luồng gió,
Bến trúc thơ so với á thường,
Vì trước Đào nguyên không gặp khách
Cõi đời sao biết cuộc hưng vương?

I V

數問江館俯江津
水國微茫兩岸分
風穩帆歸寒浦月

天 晴 龍 見 遠 山 雲
漁 村 廚 影 斜 陽 照
野 寺 鐘 聲 半 夜 聞
點 檢 行 年 逾 七 十
只 緣 衰 散 岂 亡 君

Sâ gian giang quán phû giang tân,
Trùy quắc vi mang luồng egen pháo
Phong òa phảm quy hàn pô uyết
Thiên tinh long hiện viễn sơn vân.
Ngư thôn trù ảnh tà dương chiếu;
Giá tự chung thanh bán dạ vẫn.
Điềm kiêm hanh niêu du thất tháp.
Chi duyên suy tàn khởi vong quân.

Dịch :

Nhà ở bên sông nganh xuông sông,
Hai bờ xa cách nước mênh mông.
Gió im buồm chèo theo vầng nguyệt
Giới lạnh mây tuôn hiện vẻ rỗng.
Bóng lừa thuyền ngũ chen ác sẽ,
Tiếng chuông chùa nội lắng đêm đông.
Bây mươi tinh tuồi ta già nhỉ.
Hã phải rằng quên đức của tràng !

BÀI VĂN BIA

鮮肥夫而人施視癡心推譁斯善歸
飽乘餓客行不是如之而中取其其
濃輕溝金宿蓋利狂善橫名斯卽卽
醉衣轉一路一惟如爲嘉館義中津
衷彝稟危汨規僻非生期泰題奢飴
降秉氣惟汨規邪其驕侈之璫之糗
帝具拘欲沒營於知則則廡悅畚職
上人自從沒營淫逞貴富堂畫灶耕

人希經爲明宜小爲小之愚迷子恩義碑
何則其所甚我善於惡爲目一君審名斯
賢企造推訓爲謂謹謂自智復識行此看
聖欲求在古誠勿必勿而目一有力額尙

定離途坡人茲敬欺恭隨信偶遺私技之
有弗正他待在盡勿弟婦止儒善得有有
止次履惑已茲父君友唱有功此我之已
知遣坦不行念事事兄夫交劫念非人若

TUYẾT-GIANG PHU-20

Thượng đế giáng trung,
Nhân cự bình di,
Tự cầu khì bầm.
Tòng dục duy nguy.
Một mọt cốt cốt,
Doanh doanh quý quý.
Đam u tà tích,
Hoàng tri kỵ phi,
Quý tắc kiêu sinh,
Phù tắc sỹ kỳ,
Đường Vũ chi thái,
Họa thuế toàn đồ,
Táo phi chi sa,
Tàn lạp khứa di,
Túy nùng bão tiên,
Ý khinh thừa phi.
Truyền câu ngã phu,
Nhất kim lện nhí,
Lộ túc hành nhân.
Nhất cái bất thi t
Duy lợi thị thi.,
Như cuồng như si.
Vì thiện chí tâm.
Thục khoáng nỗi say.
Quán danh Trang Tân,

2UYET-GIANG-PHU-10

Nghĩa ti (tư) thù tú,
Trung túc kỵ thiện,
Tân túc kỵ quy,
Tri chí hữu định,
Tháo thứ phát ly,
Thản lý chia bát đồ,
Bất hoặc tha kỵ.
Hành kỵ dài nhau,
Niệm tư tại tư (ti)
Sự phu lận kính
Sự quan vật khi,
Hoynh hữu đệ cung
Phụ xướng phụ tùy,
Giao hữu chí tin,
Thiết thiết ti tú,
Niệm hứ thiện đạo,
Phi ngã đặc ti (tư).
Nhân chí hữu kỵ,
Nhược kỵ hữu chí,
Thánh biến bà nhân ?
Đục sỉ tắc hỷ,
Cầu thảo kỵ cợe,
Tai suy sở vi,
Cô huấn thâm minh,
Thành vi ngã ngồi.

TUYET-GIANG PHU-TU

Vật vị thiện tiễn,
Tất cõi u vi,
Vật vị ác tiễn,
Nhì tư vi chí,
Viết tri viết ngu.
Nhất phục nhứt mứ,
Hữu thức quán tú,
Lực hành thâm li (tu)
Cố thủ danh nghĩa.
Thượng khán tư bí.

Dịch là :

*Đức Thượng dẽ tần lảng phá giỗ,
Người ta ai cũng đủ di-luân :
Sau khi đã nhiễm tục trần,
Một lòng dục thâng muôn phần lý vong,
Thói là tich hoang dâm lưu lạc,
Còn biết đâu như thế lá sảng,
Sang thì quen thói kiêu căng,
Giàu thì sa sỉ hả rặng một ai,
Sáu sang những thường dài nhà rộng,
Nào kẽ hoa trạm bóng vẽ vời ;
Đường đem chát chõ đồ sỏi.
Sắp đem làm cùi đũ mùi xa-hoa !
An nồng phi, tiêu pha lại quả,
Nào khinh sáu, phi mĩ rudi-song ;*

TUYET-GIANG PHU-TU

Thấy ai dối chối mặc lòng,
Tiếc từ nứa chửi một đồng chảng cho.
Đuòng oặt kè nǚm eo lạnh leo.
Rét mặc thấy, mạnh chiểu chảng dời;
Chì cần lẩy lợi mà thôi,
Tấm lòng «vì thiện» mẩy người biết suy.
«Trung Tân» lẩy nghĩa gì mà đặt?
Cũng là theo nghĩa thật suy ra:
«Trung» là 'ông thiện người ta;
«Tân» là chốn thiện ai là chảng nơi;
Người ta dã biết nơi sở chí,
Đầu trong khi thảo tú chảng dời;
Bước đường ngay thẳng hồn-hoi,
Không ẽ sai lạc ra ngoài «Trung
Tân».

Hành kỷ thế, dãi nhân cũng thế,
Nghĩ dối con, bụng đê dối con;
Tớ cha hết đạo làm con,
Thờ vua phải giữ cho tròn đạo tôi.
Anh phải thuận em thời phải kinh,
Chồng bón ra, vợ thỉnh tóng ngang:
Bạn bè giao kết xưa nay.
Lòng tin chờ có đồi thay tấm lòng,
Ngẫm thiện đạo lẽ hằng sau trước,
Không phải mình ta được riêng ta.

TUYẾT-GIANG PHỦ-TÙ

Thầy người ta có điều hay,
Càng như mình có, lòng này chờ ghen.
Muốn theo kịp thánh hiền chả khó.
Cốt suy ra lòng đó mà thôi;
Còn nhân dại dù hết lời,
Thực làm khuôn phép muôn đời cho ta.
Chờ thầy thiện nhỏ mà khinh bỉ,
Càng dèn coi ác nhỏ mà làm;
Kém hơn phân biệt rõ ràng:
Một dèn là trí, một dèn là ngu.
Bộé quân tử đã du kiến thức,
Càng thâm tư, hành lực mới hay;
Danh kia cũng với nghĩa này,
Ai si nêu nhận bia đáy cho tướng!

Thơ quốc âm

Càng như thơ chữ nho, thơ quốc âm
của Trạng Nguyễn Bích Khiêm rất tý
nhieu, không điều luyện, không cứ niềm
juật, giàu mà dà ý, nhạt mà có vị. Kè
về nghệ-thuật, những bài thơ ấy còn có
giá-trị hơn những thơ nôm đời Hồng-
Đức và đời Lê Trung-Huang sau này nhiều
lắm. Hơn nữa, những bài thơ ấy lại
còn tinh cách rất phổ thông, đọc rất dễ

TUYET-GIANG PHU-TU

biểu, đàn bà còn trẻ xem cũng biết được ý nghĩa khuyên răn của tác giả. Ta có thể gọi đây là những thơ giáo-duc. Tuy nhiên, thơ của Trạng không vì thế mà giảm giá đâu. Trái lại, lời thơ mộc mạc mà không tầm thường, ý thơ thiết thực mà không sáo, vẽ đúng hiện cảnh xã hội mà không nhảm, gợi nỗi lòng riêng trong lòng người mà không làm cho người ta tức giận... Như thế làng đối với quê-văn, Trạng cũng có công nhiều lắm; mà trong lâu dài quê-văn, Trạng cũng có công nhiều lắm; mà trong lâu dài quê-văn, Trạng cũng rành được một địa vị đặc biệt. Dưới đây xin sao lục ít bài thơ ấy.

!

Thói đời

Vung khéo nào si cũng có thi,
Khó khăn phải lụy đến thê nhỉ.
Được thời thân thích chen chân lối,
Thất thế hương lư ngách mặt đi.
Thói có tánh tae ruồi mới tới,
Gang không mồ mố kiến bò chí?
Đời này những trong người nhiều oán,
Bằng dến tay khèng, ai kè vì?

TUYẾT-GIANG PHƯ-TU

II

Cảm hứng

Giàu khó bèn hay chán phản minh,
Đầy đường gai góc biếng đua tranh,
Cơm ăn chẳng quản mùi sa, bạc,
Áo mặc nề chỉ lấm rách lách.
Ôm gối mộng nhiều người ăn-dật,
Bên lòng lại tưởng cái công danh;
Cho nên nán-ná trong lều cỏ,
Hóng mát ngồi xem bao thái bình..

III

Dừng dung mọi sự gác bên ngoài,
Đù kém dù hờn, ai mặc ai.
Mùi trái thế-gian nhiều mặn nhạt,
Đường qua danh lợi lầm chóng gai.
Mấy người phà quý hay yêu phận,
Hỗn hỉnh hùng muống cây tài,
Đù thấy bao sinh thời dễ sợ.
Súng kia chẳng mọc, mọc bên tai.

IV

Đạo đức hiền hay mến khó khăn,
Quyền mông chốn ấy biếng chen chân.

TUYET-GIANG PHU-TU

Hứng thừa phong nguyệt chờ ba chén,
Thú sẵn thanh nhàn rượu mẩy tuần.
Quét sạch cửa nho chờ khách đến,
Vun giồng cây đúc đè con ẩn,
Được thua phủ quý dồn thiên mạnh,
Chen chúc làm chi cho nhọc nhằn.

V

Mảng ché người ngắn cậy ta dài,
Dù kém dù hơn ai mặc ai,
Mùi nô có bùi không có ngọt,
Thức kia càng_ibám lại càng phai.
Dù bay phản sóm nên yên phản,
Dẫu có tài hơn chờ cậy tài,
Quán tử gầm hay nơi xuất xứ
Hắn là hơn hết cả hòa hai.

VI

Nước non nào phải của ai đâu,
Nhiều ít công tư cũng mặc dầu,
Khó chẳng dở dang, khôn chẳng lisy,
Được chẳng bạo bực, mất chẳng áu,
Anh hùng người lấy tài làm trọng,
Âu-dật ta hay thú có mầu.
Ngầm ấy ai phò vạc Hán?
Đồng giang dã một cùn cùn !

TUYET-GIANG PHU-TU

VII

Người dũ thời ta miễu có lành,
Làm chi đo đắn nhọc đua tranh.
Cửa vương nhẹn otan vi vắng,
Thot quyến ruồi ấy bời tanh.
Nhiều khách xuân xanh trường phú quý,
Mấy ai dầu bạc hội kỳ anh.
Đã ngoài mọi việc chẳng còn ước;
Ước một tối hiền, chưa thành minh.

VIII

Giàu người họp, khó người tan,
Thôi ấy bằng lề sự thế-gian,
Vốn ưng quen bề đậm-bạc,
Có thân thời chúa thiên vàn,
Nhà chưởng cửa, liêu con nước, (?)
Người rằng là kho thò quan, (?)
Bản tiếng dữ lanh bao đáp,
Mặc ai chè, miễu mặc ai dàn.

IX

Một cơ yêu nhọc đòi lại điều,
Yêu bao nhiêu thời nhọc bấy nhiêu,
Tham, phàm, cái công danh luy,
Méo, cho con tao hót trên.
Voi vầy Lạc, Đỗ năm ba khách...
Lành chén Nam Dương ở một lầu.

TUYET-GIANG PHU-TU

X

Lần lứa ngày qua, lại tháng qua,
Một phen xuân tại một phèn giề.
Ái mu rõ rõ, giăng in nước,
Danh lợi tung tung giờ thời hoa.
Án sách hàn côn án sách cũ,
Nước non ban với nước non nhâ.

XI

Gần son thời đỏ, mục thời đen,
Sang biết nhờ ơn thuở bong đèn,
Án uổng m:ễn theo noi phép tắc,
Tôi lui cho bết lẽ kính quyền.
Chẳng, nêu mặc thế người lành dữ,
Giáo dở, khôn ai thời bạc đen.
Ô thế có khuôn thời có khó.
Chữ rằng: « vó sư tiền thần tiên »

XII

Làm người hay một hoa hay bụi,
Chờ cây rồng hơn chờ cây tài,
Trụ-tiết cho bùi, bằng sắt đá,
Đi đường ngầm biết chốn chóng gai.
Sự thê ká yêu là của khâ,
Bài eo ai đã kèm caj ai?

TUYET-GIANG PHU-TU

Miệng người ta mỉm cười ngọt,
Đạo thành bằng tơ vuốt bảy dài...

Những bài thơ của Trạng, cùi nhô
cũng như quốc âm, ngoài sự đã già-lở
được tam sú tác-gà, còn có giá trị chính
nữa là à được ít nhiều hiện-trạng sinh
hoạt bảy giờ. Cả một su-trào vu lợi,
ta thấy hiện ra trong thơ. Từ trên đến
dưới, ai ai cũng chỉ ngã đến tu-kỷ mà
quênh mất cả tinh-cảm thiêng-liêng của
loài người. Kẻ giàu sang thi kèo-căng
sa-si, ăn chơi vô-dộ, ở nhà tường cao,
sa-trạm-lờ tinh-vi, ăn thi cao luong
mỹ vị, chỉ tìm cách sướng lấp thân
minh, còn ngoài ra sống chết mặc ai,
không chút bợn lòng, không hề bỏ thi
nửa dòng nửa chữ, mực vải thừa, mành
chiếu rách. Kẻ trung bình thi chỉ biết
chạy dở số vào với những kẻ giàu sang
mà khinh rẻ bọn nghèo hèn. Bọn nghèo
hèn lại cũng cố phải bợ đỡ những kẻ
hơn minh. Ví thế cho nên:

Được thời thân thích chen chân lại,
Thất thê, hương lứa ngảńh mặt dì /
Lợi đã là động - lực duy - nhất trong

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

xã-hội, người ta phải tìm đủ phương-kế mà kéo lầy lợi về mình. Rồi vì lợi mà lửa gạt nhau, tranh giành nhau, hận ái nhau, mà dần dần những tình-cảm giúp báu trong lòng biến đi để nhường chỗ cho những mưu mô quỷ quyệt, nhường thủ đoạn hại người. Nhân nghĩa đạo đức mất hết, người ta cứ xa dần thiên-tinh.

Đau lòng vì quang-sắc trái tự-nhiên, trái lẽ thường như vậy, và tự hô thẹa không đủ tài và dù quyền vân-hồi lại được, Trạng Bình-Khiêm mượn lời thơ để soi rõ những chỗ xấu xa hèn kém kia, đánh dấu lấy những lập quán dối-tệ, mong khêu gợi thiêng cẩn trong lòng người, lay thức người đời quay về với thiên-tinh, với lẽ phái thông thường. Một bài thơ đặc biệt vừa hộc-lộ, vừa thăm-thảo, dù cả tả cảnh tả tình và ngũ ý, lời ít mà dè cho người ta suy nghĩ ra nhiều.

Đây là bài thơ phung sự nhân sinh, dặa nói tình cảm dè gây thêm súc mạnh cho cuộc sống còn của giỗng nòi,

CHƯƠNG V
DẬT SỰ

Phản động dân chúng nước ta đều
biết đến Trạng Nguyễn-Bình-Khiêm vì
nhờ được những việc Trạng đã tiên tri
cứ lần lượt xảy ra đúng như vậy, cách
hàng mấy trăm năm sau. Cho nên ngày
nay hai tiếng « sám Trạng » đã thành
hai tiếng quen thuộc ở cửa miệng mọi
người.

Những câu sám ấy có thật đúng không ?
Và người ta có thể tiên-trí được như
vậy không ?

Đối với vấn đề này, chúng tôi thật
không đủ thâm-quyền giải-dáp. Đó thuộc
về phạm-vi thần-bí. Ta phải đợi đến ngày
khoa-hoc đưa loài người khám phá được
hết bí ẩn ở nội-giới con người và ở
ngoài vũ-trụ mới mong xác định vấn
đề ấy một cách minh-bạch đeo-thảm. Song

TUYỆT GIANG PHU-TU

chúng tôi cũng có thể quan niệm một bão thương tri đã tinh thông dịch-lý, thấu-triết lẽ dịch hóa & vũ-tru, tất cả thể đem tính thấu cá nhân hợp nhất với phao đại-ngã, tức là vũ-tru, cảm thông với vũ-tru, mà nhận thấy những đó soay-chuyển ở Tao-vật, nó phát biến ra những động-tác trên xã hội loài người. Vì vạn vật, vạn sự ở vũ-tru hoàn chuồn, biến hóa và cũng, hoặc thuần, hoặc nghịch cũng đều phải chung vào một lối *đuy nhất nhất thể*. Vậy thì những lời sấm ký chưa chắc đã là không bão, nên chúng tôi xin thuật mấy truyện sau đây để làm tài liệu kêu cứu và phê phán. Những truyện này, nếu đúng thật, cũng chỉ là thứ trò chơi của Trạng :

1) — Một hôm Trạng Bỉnh-Khiêm cùng học trò là Trương-Thời-Cử bài dịch, được quẻ Càn động hào Sô-cửu, liền bút đoán rằng :

TUYET-GIANG PHU-TU

卜得乾純卦
初九遇潛龍
我入世之後
冥戈起重雲
牛江聚寶江
大人居正中

Bốc đắc càn thuần quái,
Sơ-cửu ngô tiêm long.
Nghĩ bát thế chi hậu,
Binh qua khôi trung trung.
Ngưu giang tụ Bảo giang
Đại nhân cư chính trung

dịch :

Bói giờ được quê Cân-nguyễn,
Động hào Sơ-Cửu rồng còn nâu hơi.
Sau ta đây nữa lâm đài,
Nội con binh lầu, khắp nơi chiến trường
Ngưu giang hợp với Bảo giang.
Đại nhân chính vị, bốn phương mệt nhặt
Người sau cho quê ấy dâng vào việc
Tây-Sơn làm loạn, khắp trong Nam, ngoài

TUYẾT-GIANG PHO-TÙ

Bắc chở rào cũng cõi binh lõa, san đẽn
vua Gia-Leng ra nhặt thống thiêng-hà, ứng
vào câu « Đại nhân cư chính trung ».

2º) — Trạng Bình-Khiêm có một người
hoc trò họ Bùi, người làng Trung-hàng
huyện An-duong (hảy giờ thuộc tỉnh Kiến
an) rất thông hiểu việc quan lại. Trạng
thường bảo :

— Anh ngày sau tất nhiên phát-đạt !
Không ngờ Bùi-sinh lân đậu mãi, ngoài
năm mươi tuổi mà vẫn chưa làm nên
công nghiệp gì, có ý không vui, thường
nói vung với bạn môn-sinh rằng :

— Thày ta vốn minh đạt t'ên-trí, nhưng
cũng còn chở nhầm, nghiệm như việc
của tôi đây !

Trạng nghe biết cười thầm mà không
nói oaphrag gì cả. Một hôm cho gọi Bùi
sinh đến giận rằng :

— Vô dat của anh đã tôi, anh có
muốn lấy mười chiếc thuyền, chục sáu
ngoài cửa hẻ Vạn-ninh, trên Đàm-Hồng,
đến ngày giờ ấy, gấp vật gì trôi, cứ vớt
lấy mà mang về. Tiền trinh phát đạt
của anh ở đó !

TUYỆT GIANG PHƯỚC

Bàu sinh vàng lời, nhưng trong bụng
vẫn không tin.

Đáng kỳ hẹn quả nhiên thấy có vật
trời ở giữa giòng. Bàu sinh đem thuyền
đón với, thì là một bà lão tóc bạc
phơ, bám vào một cây gỗ. Bàu sinh
vớt lên cùa sông được, đem về phung
dưỡng như mẹ già vậy.

Được mấy hôm, quan Tông-Đốc Quảng-
Đông sai sứ đem thư sang nói với
Triều-dinh Mạc: Bên ấy có Thái Phu-
nhân di chơi bè bị đắm thuyền, xem
tình tượng giật về phương Nam, xin
Nam-riều vì lúa lán hàng ra lệnh tìm
giúp. Vua Mạc yết bảng cho dân đayê-
nhiều biết và trọng thưởng cho người
nào tìm được.

Bàu-Sinh xem bảng, lập tức đem bà
lão vào Triều, sứ Tâu cả mừng đưa
rất nhiều vàng bạc kèm vóc tạ ơn, lại
xin nhà vua phong quan tuộc cho Bàu-
Sinh.

Sau Bàu-Sinh làm đến Thượng-lưu Thảo
quận công, phò quỵ vinh hoa, đúng
như lời Trang nói.

TUYET GIANG PHU-TU

3.— Trạng Lĩnh đến dời thư bầy thi con cháu sa-mốt, khi sắp làm chuông viết một bức thư đ𝐞 vào ống tre dày nắp kín, gần trám đường, cắm con cháu không được mở ra xem, sai biến vào già-phả dặn cháu đến dời thư bầy, giờ ấy, ngày ấy, năm ấy, sẽ đem trình quan Huyện sở lại. Con cháu vàng lì, đến cháu bầy dời là Thời-Đương, nhằm đúng năm, tháng, ngày, giờ đem ống di-thư lên trình quan. Quan Huyện đang nằm trong tư thất nghe nói có di-thư của cụ Trang-Trinh, vội vàng ra tiếp. Vừa ra khỏi thi cái sà bà rơi vào chính giữa chỗ rẫm! Quan Huyện lấy làm may quá. Khi tiếp thư mở ra đọc, chỉ thấy có mấy chữ rằng:

我救爾上樑之厄

爾救我七世之孫

«Ngươi cứu nỗi thương lượng chí ách,
nỗi cứu nỗi thất thế chí tôn.»

Nghĩa là: Ta cứu người cái ách mà
rơi, người nên cứu cháu bầy đời của ta.

TUYẾT-GIANG PHỦ-TÙ

Quan Huyện cầm phuc và cùng, từ
đẩy chu cấp cho người chầu thứ bảy
đời của Trạng rất tử tế.

4 — Trong năm Minh-Mạnh thứ 14
(1853). Ông Hai-duong có giặc tự xưng là
cửu chầu Trạng Trich. Nhân bấy giờ có
câu sám truyền rằng:

嘉隆二代永賴爲王

Gia Long nai dại, Vinh Lai vi vương.
Nghĩa là: đời thứ hai Gia Long, người
ở Vinh-lại làm vua. Vinh-lại là là huyện
Trạng Trich. Triều-dinh caiêú cho quan
Tụ Tông-dốc Ha -dương là Nguyễn-
Công-trú đem quân về lăng Trang-Am
khai xé và huỷ đèn thắp Trạng ở nền
cố Bạc-vân. Ông trù phong mệnh
đem quân đến phá đèn, thấy có bia
dựng ở cửa đèn khắc mấy câu rằng:

殺我嗣者不得續於期文

« Huỷ ngã từ già, bất đắc dĩ u tư vân;
Nghĩa là: Phá đèn thắp của ta ấy,
không được dự vào bàng lư-vân.
Ông trù cũng coi là lường, cứ sai

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

quân vào phá. Khi giở đèn nôe đèn chinh, lại thấy có mấy chữ khắc rỗng:

« Minh-Mạng thập tứ, thăng Trù phế đèn, phá đèn thi lại làm đèn, nôe ai cướp nước tranh quyền gi ai ! »

Ông Trù có ý sợ, truyền quan thôi không phá nữa, rồi về kinh tâu vua Minh-Mạnh xin làm lại đèn. Sau bắt được tên giặc tra ra không phải là dòng dõi Trạng.

5. — Mộ Trạng Láng ở làng Trung-am, bên mộ có bia đá khắc mấy chữ rỗng:

« Bố con thăng Khả đánh ngã bia tao, phạt cù tiền tam quán ».

Dân làng bấy giờ đều không hiểu ý. Sau lâu ngày cát bồi lấp bia, không còn trông thấy chữ. Đến đời Thiệu-Trị (1841-1847), có hai bố con người đánh chuột tèo là Khả, đào đất bắt chuột đánh đập bia, dân làng đến xem thấy chữ khắc rỗng rỗng, đèn kính phực, bèn bắt phạt bố con tên Khả ba quan tiền, và bắt phải dựng bia lại y như cũ. Nhưng đó chỉ có một quan lâm liền, xin lỗi mồi, và sau dân làng thấy chữ tam quán là quan

TUYẾT-GIANG PHÚ-TÙ

tảm nói tái lại, phải bằng lòng nhận vậy.

6. — Trạng có làm một ngôi mộ bình dương, đào hai huyệt, huyệt bên là chôn tiêu có cốt, huyệt bên hữu đè tiêu không, cũng không dắp nấm. Trong năm Thiệu-trị thứ tư (1844), có thày địa-lý chính tòng bên Tàu sang làm đất, xem đến ngôi đất ấy muốn đè. Có người nói đã só ngôi mộ của cụ Trạng Trinh đè ở bên là. Thày địa cà cười bảo mọi người rằng:

— Nghe nói Trạng Trinh thành địa lý mà diềm huyệt còn nhầm lầm...

Rồi chờ vào huyệt bên hữu, thày nói tiếp:

— Huyệt này không đè, lại đè huyệt kia, thực là không có mắt!

Bên báo nhà chủ khai huyệt bên hữu, đào được mấy thước thấy có tiêu, thày địa xem xét một lúc, nhận là tiêu không sai cứ đào. Đến lúc đào được tiêu, mở ra xem thì quả không có cốt, chỉ thấy một viên gạch có khắc mấy chữ rằng :

此地三百年前脉行于左
三百年後脉行右何謂聖
人無見

TUYET-GIANG PHU-TU

« Thủ địa, tam bách niên tiền mạch
hành vu tả, tam bách niên-hậu mạch.
hành vu hữu, hà vi thành nhân và
mục ?

Nghĩa là Đất này ba trăm năm trước,
mạch đi bên tả, ba trăm năm sau, mạch
đi bên hữu. Sao lại bảo Thành nhân
không có mắt ?

Thay địa cả sơ nòi
— Thể thời thật là Thành !

**

Ngoài những câu truyện thuật trên đây,
ngày nay người ta còn kể đến rất nhiều
những câu sấm của Trạng Ứng vào thời
này, đại dè như cây lửa dưới sông là
cái lầu thủy, chỉ vắt ngang giới là giây
thép vùn vùn. Nuốt là những câu mà
người ta cho là rất hợp vào thời cuộc
ngày nay lại cũng được nhắc đến và bàn
lao dè hòng tìm ra kết quả của cuộc
đảo lộn còn dương diễn nữa chừng.

Nào :

龍尾蛇頭苦戰爭
干戈起處刀兵

TUYET-GIANG PHU-TU

馬蹄半脚英雄盡
申酉年來見太平

Long vĩ sà dầu khồ chiến tranh.
Can qua xứ xứ khởi dao binh!
Mã đê dương cuộc anh hùng iên.
Thân dận niên lai kiển thái bình.

Bốn cát trên dùng hàng chi định ý nói
cuối năm Thìn (ròn.) sang đầu năm Tị
(rồn.) khồ vịch tranh, can qua nồi khắp
nơi, năm Ngọ (ngựa) năm Mùi (dê) anh
hùng hết, Thân Dậu đến là thiên hạ thái
binh. Nếu những câu ấy ứng vào thời
nay, thì câu thứ nhất là hai năm 1940-
1941, câu thứ ba hai năm 1942-1943, câu
cuối là hai năm 1944-1945.

Giữa lúc cuộc sống hằng ngày đang
vất và và số phận con người bấp bênh
như hạt bụi trước gió, phần nhiều người
ta ai cũng muốn những câu sấm ấy sẽ
ứng cà vào dịp này. Vì một lẽ rất giản
đi là người ta sẽ không được trông thấy
quang cảnh thời bình.

Nhưng nếu thời cuộc xảy ra quả đúng

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

nếu mấy câu trên này cũng không có ích lợi gì về nhân sinh cả. Bởi nó chỉ để cho người ta biết những việc đã đến, chứ không thể nào biết rõ được những việc sẽ xảy ra. Vả lại cái biết ấy bao hàm quá, lồng quát quá, không những không có ích gì cho cuộc sống còn hàng ngày mà lại cũng không lợi thêm gì cho trí thức con người nữa.

Như vậy thì, như trên đã nói, những câu sấm của Trạng nếu quả có dùng, cũng chỉ là trò tiêu khiển tinh thần riêng Trạng mà thôi, cái thứ trò chơi nhàn khi rất hại cho người sau. Vì người ta sẽ vin vào đấy mà suy diễn láo, để tự làm nhục mất chí tiến thủ, làm giảm mất sức hoạt động ở mình đi mà tin cả vào có giờ xếp đặt. Có lẽ Trạng cũng cảm thấy chỗ sở đoản của thường-nhân như vậy, nên Trạng mới đặt ra những câu sấm rất ngộ-ughê khó hiểu, chỉ khi nào ưng vào việc đã xảy ra rồi, người đời mới nhận rõ.

Vậy, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, những câu sấm kia chỉ là những trò chơi của bậc đạt-già lwu lại để làm

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

vui cho những tâm bồn tri thức hiếu kỳ
mà thời ebur không có ích lợi gì cho nhau
sinh và xã hội.

Ta không nên vùn vào đấy mà định giá
tèo hiếu.

CHƯƠNG VI

NHỮNG HỌC TRÒ NỔI TIẾNG

Khi còn là cự và sau khi về tri-sĩ, Trạng Nguyễn-Binh-Khiêm dạy được rất nhiều học trò. Gần xa mà đạo cao đức trọng, kéo nhau về học ở cửa Trạng kè có hàng mấy ngàn người. Phản nhiều các đại quan giúp cho Lê triều trong hưng san này đều là học trò Trạng. Danh tiếng nhất có những ông Nguyễn-Dữ-Ấu-cử không ra làm quan, Nguyễn Quyện, Giáp-Hải làm quan với nhà Mạc, Phùng-Khắc-Khoa, Lương-Hữu-Khánh, Bình-Thời-Trung, Trường-Thời-Cử ra giúp nhà Lê.

Nguyễn-Dữ 范璫, người làng Đỗ-Tùng huyện Trường-Tân (sau đổi là Gia-Phúc bây giờ là Gia-Lộc thuộc tỉnh Hải-Dương) con quan Tiết-sĩ Lương-Thư Nguyễn-Tường-Phiên, là cự, không ra làm quan, làm ra bộ sách «Truyện kỳ mạn lục» gồm

TUYẾT-GIANG PHU-TU

bài mươi truyện quái dị. Bộ sách này được Trạng Nguyễn-Binh-Khiêm phủ chánh. Hậu-học là Ông-thrab-Hầu Vũ-Hán-Lân phê là Thiên-cô-ký-bút!

Nguyễn-Quyết 阮巒 là con Nguyễn-Tibiếu trước đã theo cha bỏ Mạc về Lê, sau lại quay về Mạc, làm đến chức Thủ-Tướng-Thượng-Tề trước Thường-quốc-Công, đánh nhau nhiều trận với quân Lê. Năm Nhâm-thị (1542) đánh với Trịnh-Tùng ở cầu Nhàn-mục gần Thăng-Loong thua trận bị bắt.

Giáp-Hải 甲 海 dè ở làng Công-Luận huyện Văn-Giang làm con nuôi người làng Siah-Kế huyện Phượng-Nhôn đỗ Trạng-Nguyên khoa Mậu-Tuất năm Đai-Chinh nhà Mạc thứ chín (1538), làm quan đến Lại-bộ Thượng-thứ Kế-Khê hầu, sau được phong Sách-quốc-Công.

Phùng-Khắc-Khoaan 楊赤寬 tu Hoằng-Pô, hiệu Nghị-Trai, người làng Phùng-Xá, huyện Thạch-Thất tỉnh Sơn-Tây đỗ Trạng-Nguyên triều Hậu-Lê, ta thường quen gọi Trạng Lùng Khi còn đang học Trạng Bình Khiêm, nghe những lời

TUYET-GIANG PHU-TU

day giang về đạo lý về lẽ thuận nghịch,
Phùng Tình ngô, không có ý ra làm quan
với triều Mạc. Một đêm Trạng đến gõ
cửa gọi bảo rằng:

— Gà đã gáy rồi, giờ đã sáng rồi, sao
không day, còn ngủ mãi ư?

Khắc-Khoan hiểu ý, liền vào Thanh-Hoa
giúp vua Lê. Trước khi sắp sửa đi, vào
bái biệt, Trạng không bao giờ ca, lúc giờ
ra, Trạng cuốn chiếu ném theo, (ý béo
Khắc-Khoan về giúp Lê đánh Mạc khi
đã đặc trung nên thua thê tràn khu
như mè cuốn chiếu vậy.)

Năm Đinh-dậu hiệu Quang-Hưng thứ 20
(1597) đời vua Lê-Ín-Ítong, Phùng-Khắc-
Khoan nhậm chức Công-Bộ Tả-Thị-Lang
sang Chánh-sứ sang nhà Minh đem dâng
nhé công và cầu phong. Vua nhà Minh chỉ
phong cho vua Lê-Ítong làm An-nam Đô-
Thống-Sứ. Khắc-Khoan không chịu nhận,
dâng sớ iêu rằng:

« Bồ-Tuồng là chức cũ của họ Mạc, chúa
vua nước Nam là dòng-dối họ Lê mà
phong cho chức ấy thì không xứng đáng.»

Vua Minh nói dỗ rằng:

TUYET-GIANG PHU-TU

— Vẫn biết họ Lê không vì nhu họ
Mạc, nhưng lúc đầu mới phong, hãy tạm
cho chúc ấy, rồi về sau sẽ phong Vương.

Khắc-Khoan cũng phải chịu. Nhưng do
đãy người Minh thèm trọng sứ thần Việt
Nam. Lại nhân gấp kỳ Khánh-Thọ vua
Minh, Khắc-Khoan được vời dự có dâng
mười bài thơ chúc thọ, được ngự khen
nước Việt-Nam là nước văn hiến. Dịp
đi sứ này, Khắc-Khoan cầm hứng làm
được một tập thơ, có sứ thần Cao-Lý
là Lý Ty-Quang đề tựa.

Lương-Hữu-Khánh 梁有慶 là con
giai quao Bàng-nhơn Lương-Đắc-Bàng.
Khi quan Bàng yếu nặng có dặn Trạng
Binh-Khiêm phải trông coi. Trạng đem
Hữu-Khánh về nuôi dạy như con. Khoa
Mậu-Tuất, Đại chinh thư chín (1538), Hữu-
Khánh vào tại Hội đồ Hội-nguyên. Bên
Đinh-thi bỏ về không tại nữa, ra bao
với mọi người rằng :

— Có phát ta cầu công danh đâu, dí
thi đê thử xem là bợc của ta thế nào
đấy thôi.

Triệu định nhà Mạc làm đủ cách để

TUYET-GIANG PHU-TU

ra làm quan, Lương dồn chối từ, cam chịu nghèo túng đi ngao du khắp nơi. Sau về giúp vua Lê, có nhiều quân công, được phong Trung Hưng công-thân, làm quan đến Bình-bộ Thượng-thu, twice Tín quốc công.

張時舉 Trương-Thời-Cù, 丁時中
Binh-Thời-Trung đều là Tiến-sĩ đời Hậu
Lê và làm nên quan to.

..

Khi Trạng Bình-Khiêm tạ thế, các học trò đã hiền-dát cà rồi. Ai-tìn truyền ra, ai nấy đều cảm thương, xa gần lớn nhỏ dồn về hộ tang, không kè người Lê hay người Mạc. Tất cả đều chỉ biết cùng trong một mối cảm mộ vị tôn-sư và cùng đứng trước một cái tang đau đớn. Anh em liên cùng nhau lớn tráng làm Tuyệt-giang Phu-tu 露江夫子
giết trâu lợn tể mộ rất là thanh kinh.

Đinh-thời-Trung thay mặt anh em soạn bài văn tế rất cảm ưng, đại lược như sau:

嗚呼。嶺頭雲暗。前宮之草
木改觀。庵水波澄。吾道之

縵惟秀爲原歐杜不究津照周羌綸名長
密黼山予蘊力兼光詰子燃綿來腹蛩驥
細袞南賦道學才大訓朱經天知滌繡雄
思之英鈞大誦詩正章船一經往儲錦心
靜容鍾洪襟遍章於詞擣乙腑藏之身泮
故雍海目胸言成極於籍太藏思道渾魯
如仰東耳闊萬步其藝六明之心戶用雍
源毫先生明廣富七造其書理雄宰門之周
先聰負自蘇亦苟諱涯楊家夫文

志燭級士學出之山周先生已不大聖生
 科盡五場理手獸之不自先門也孟亞不
 樂宋未色五於對風地無統惟道天宙顏
 榜成雲浪騰無鳳在體之城其然字戈諸
 唐章呈之求雄之文宿人之乎胡虞于雨
 於畫已門譽英鳥有星聖人粹牆唐國風
 標白出禹名國如乎之具聖已宮乏戰秋
 蘭錦三榜總筌其麟在無而做鄒世生於
 緣銳條先子之乎麟川用生而通辰貴生於

其生生知暴行君清得丹興東魯齊頽衰
 僮先生先周于可非之兩墜容於促不星鳳
 鄙已之已終不事任人不手袞誰之侯子
 子獲爲自桀梁何之於堅白周氏運武
 許非寔尋度車袖兼樂惟知垂君時數劉夫
 時事天尺權之一亦節寧正舜嗟有績
 盛雷權受心就來道已壽壯月堯狩之望
 漢夷從其于五三非於其益歲懷西虛難
 炎元得聽重留卷樂獲名志彭卷於盈圖
 於疆不自輕肯卽何亦其心喬郊麟帳伯

著波濤雲參日慨一遺如也李碑生隣乃
 先血亦矣花市喧可寺容所跡一墓葉江
 感舍蟻已祠番人不新之生其面也條樹寒
 曾水虫縷間一行已如生先求石種則
 變色者縷上字上響址先碑卽蔓所真單老樹寒
 將變生經山敝市音基訝石而苔生其頭
 誰皆先愁淡頭舊之之嚴覩生淺先求枝
 道河思結冷村依生寺莊所先深樹欲漫
 王山波蛛煙差期先佛像有慕痕榕而雪

TOYET-GIANG PHU-TU

於江之望雲雲哉常漢其泰山林想空時水源告
先生波名只豈惟之照先生存常半本謹
先生之自者而豈生長哉先生然之分木首
望江生上然陽先之樹哉宛山暗朝回
居也見先之聚秋漢陽惟石道泰雲今能
所者乃雲之其江秋豈惟之榮村第無
先生表白生散先生在長葛先生常大天第
之潮先之哉先生自之林山數此副動念
先生之日有天處無

Ô hô ! Lĩnh đầu vân ẩn, tiền cung
chí thào mộc cải quan.

TUYET-GIANG PHU-TU

Âm thủy ba chừng, ngũ đạo chi uyên
nguyên nhâc cõi !
Tinh tu tề mật chí ti hào ;
Cánh ngưỡng tung dung chí cõa-phù.
Điển duy tiêu sinh
Đông hải chuồng anh ;
Nam-sơn Lục tú.
Tháng minh nhĩ mục, Hồng quân
phù dữ bất vi bần ;
Quảng khoát hung khâm, đại đạo vẫn
tàng nguyên tự phủ.
Vạn ngôn biến tung, học lực quán
Ân, Tô.
Thất bộ thành chương, thi tài kiêm
Lý, Bồ.
Diệc tạo kỳ cực u chính đại quang
minh,
Bất cầu kỳ nghệ u từ chương huấn hổ.
Nghĩa cứu thi thư lục tịch, xanh
thuyền cùng Chu-Tử chí tên nhai,
Lý minh Toái Ất nhất kinh, Nhiên
lê chiến Dương-Hùng chí tang phủ.
Kinh thiên vĩ địa, Cha Chủng-tè tam-
tu.
Tang vang tri lai, Thiệu-Nghiêu-Phu
môn hòe.

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

Đạo chí trú, mẫn phúc kinh luân;
Văn chi dung hồn thán cầm tú.
Phi thành danh ư Chu ung Lỗ phản,
tâm hàng ký túc tràng đà.
Đoạt cao tiên ư Đường băng Tống
khoa, chí nhạt cầm y bạch trú.
Chương thành vị tận trúc điều tam;
Hàng xuất dĩ trình văn Sắc ngũ.
Cấp tiên khóa ư Vũ-môn chí lăng,
ngũ trưởng sĩ tử tòng tri danh;
Diz viab dâng ư lý học chí thuyền,
luồng quốc anh hùng vô đối thù.
Xuất hò kỳ loại như điều chí Phượng
hoàng, thủ chí kỳ lân;
Hoán hò hữu văn, tại địa chí Sơn
xuyên, tại thiên chí linh tú.
Thè và bất chu;
Dung vô bất cu,
Thánh nhân chí thông tư tiên-sinh
nhi truyề,
Thánh nhân chí vực duy tiên-sinh
nhi tố.
Tưởng dì tuy hò kỳ đạo, mòn dì
thông Châu Lỗ cung tưởng.
Hò nhiên Thiên dã bái thời, thô

TUYET-GIANG PHD-TU

khởi pháp Đường Ngũ vũ trụ.
Mạnh đại biến sinh ư Chiển-Qođe
can qua,
Nhân Á thành sinh ư Xuân thu
phong vĩ.
Gia-Cát bắt sinh ư Viêm Hán thịnh thi :
Hùa tử khoác tri kỷ cường Nguyên
dị lồ.
Sự phi hoạch dì tiên sinh đặc bất
tòng quyền,
Thiến thực vi chi, tiên sinh tư thịnh
kỷ thu
Sích tầm tư kỷ chu tri;
Khinh trọng vu tâm quyền dộ,
Kiệt chung vu bạo, khắng lưu ngũ
lưu chí xa;
Lương bắt khả hành tức quyền tam
lai chí tu,
Hà sự phi quân, bà lạc phi đạo,
nhất kiêm chí nhậm chí thành;
Diệc hoạch ư kỷ, diệc lạc ư nhân,
lưỡng đặc kỷ danh kỷ họ,
Tiết duy kiên bắt truy đan tâm;
Chí Ich tráng ninh tri bách thủ,
Dung dự Kiều Tùng tuế nguyệt, chính
thủy Chu-Cồn ư đồng giao ;

TUYẾT GIANG PHÙ TÚ

Quyền hoài Nghiêu Thuần quân dân
thùy súc Lỗ lão u Tây thư,
Ta thi vân chí bất tệ,
Trưởng doanh bù chí bùn số,
Vũ hồn tinh vẫn, bá đờ nan vọng
tục Lưu.
Phu tử phượng suy vương đạo thùy
tương biến Lỗ.
Cảm tiên sinh giả, son bà giải biến
sắc, thùy hàm huyết lệ ba ba;
Tư tiên sinh giả, trùng nghị diệc
thương tâm, thù kết săn ti lỗ lỗ.
Đi bí tai! vào yên lãnh đậm, son
thượng nhàn từ;
Hoa thảo sâm si thôn đầu tệ vũ,
Nhất phiến thị chí nhật kỳ y cựu,
thị thượng hành nhân huyền náo,
khai tiên sinh chí dung nghi như hồn
bất khă vẫn;
Nhất phật tự chí eo chí như tân, tự
trung di tượng trang nghiêm, nhạ
tiên sinh chí dung nghi như hồn
sở đỗ.
Thạch bi tiên sinh sở chế giả, mồ
tiên sinh obi túc cầu kỳ tích tắc

TUYET-GIANG PHU-TU

tự ngàn thâm thiêm, dài man thạch
diện nhất tàn bì;

Dung thu tiên sinh sở chủng giỗ, mộ
tiên sinh nhí dực cần kỳ chân, tắc
diệu diệp liêu sơ, tuyết tần chi đào,
đơn lão-thu 1

Hàn giang nai tiên-sinh chi sở em giỗ,
vọng tiên sinh w giang chi biền giỗ,
chi kiếng giang chi ba, giang chi chao;

Bạch-Vân nai tiên-sinh tự danh giỗ,
vọng tiên sinh w vân chi thường
giả, chí kiến vân chi tảo, vân chi tự;
Nhiên nhí; khởi duy vân tai, tiên-
sinh kỳ thu dương, khởi duy giang
tai, tiên-sinh kỳ Giang Hán; Tiên
sinh chi danh thường tự tại, tảo
thu dương cui trang chiếu, Giang
Hán chi trang lứa.

Khởi duy thu tai, tiên-sinh kỳ lâm
nhà, khởi duy thạch tai, tiên-sinh
kỳ thái sơn, tiên-sinh chí đạo uyên
nhien tồn, tức lâm lầu chí thường
vinh, thái sơn chí thường cố.

Tường thử nhặt, đại thôn vân ẩm,
pháo bắn tài không phô hùn thiên 1

TUYẾT-GIANG PHU-TU

Đè kim chiêu mộc bǎn tbúy nguyêa,
động niệm xú vó năng hoi thủ.
Cần cõa !

Dịch :

*Than ói !
Mây mờ đỉnh núi,
Cỏ cây vườn cũ phai mầu ;
Nước lặng mặt ao,
Nguồn gốc đạo ta như cũ.
Lặng nhớ ti-hảo ;
Ngửa trống Côn phủ,
Kinh nhớ tiên sinh :
Bè Đông-hải chung anh,
Núi Nam-sơn dọc lú,
Mắt tai sáng suốt,
Giới xanh phú dù vốn không nghèo.
Bụng dạ mồ mang,
Đạo lớn uân tăng nguyên sẵn có.
Muôn thiên đọc khắp,
Học tài chẳng kém Âu, Tô (1).
Bày bước nén thơ,
Văn lực không nhường Lg, Đỗ (2).*

1) Âu dương Tu, Tô đồng Pha,
2) Lý Bạch, Đỗ-Phủ,

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

Đạo đã nên chính đại quang minh,
Nghè chẳng những từ chương huấn hổ.
Sáu bộ Thi Thư suốt nghĩa,
Bơi thuyền đến bến thảy Chu,
Một kinh Thái Ất thuộc lòng.
Đốt lửa soi gan Dương-tử (1)
Ngang giờ giục đất,
Cùng lòng Chu-tề (2) tâm tư,
Suy trước biết sau,
Học lối Nghiêu-phu (3) môn hộ
Đạo chưa chan một bụng kinh luân;
Văn to diềm suốt minh cầm tú,
Thanh giá nức tráng Ưng cung Phản,
Đường dài vó kỵ ruồi rong;
Công danh tranh khoa Tống bằng
Đường,
Áo gấm ban ngày rực rõ.
Đuốc ngọc chưa tàn ba ngọn,
Văn viết đã xong;
Bảng vàng rồng mờ nấm mây.
Tên đà treo đó.

-
- 1) Dương hùng cuối đời Tây Hán.
 - 2) Chu công Đán em Văn vương làm tướng nhà Chu giúp Vũ-Vương, Thành vương.
 - 3) Thiệu-tử tên là Ưng, hiệu Nghiêu-phu, một nhà dịch học đời Tống làm ra quyển Hồng Cực Kịch Thé — thư.

TUYET-GIANG PHU-TU

Ba đợt Vũ-môn bay-nhâg,
Năm trường sỹ-lử thảy tri-danh ;
Một mình lý-học tinh-thông,
Hai nước anh hùng không đổi thả.
Vân chương rực-rỡ như núi sóng
ở dưới đất, như ngôi sao ở trên
giời ;
Phẩm loại tốt vời như phượng-hoàng
trong loài chim, kỳ lân trong giỗng
thú.
Thè không gi là chảng chu ;
Dụng không gi là chảng dà.
Đạo thống Thánh nhán tự tiên-sinh
mà truyền ra ;
Bờ cõi Thánh-nhán duy Tiên sinh
là thấu-đạo.
Những tướng đạo ngày càng sáng,
Cửa đã thông Châu Lồ (1) cung
tường ;
Hay đâu sinh chảng gấp thời,
Đai nào phái Đường Ngu vù-trụ.
Mạnh đại-hiền gấp budi Chiêm quắc
can qua ;

1) Châu là quê hương Mạnh tử Lồ, là quê
hương Khê-deg-tù.

TUYET-GIANG PHU-TU

Nhan á-thanh sinh thời Xuân thu
phong-vũ.
Sự bắt đắc-dĩ, tiên-sinh cảng phái
tòng-quyền;
Giới thực sui nén, tiên-sinh há không
thịnh-thụ.

Thước tầm đo dân, sự đã phân-minh;
Nặng nhẹ cân lưỡng, lễ thường tò rõ.
Chúa Kiết vẫn là kè bạo,
Gác xe chẳng ngại ba lần;
Nhà Lương không có thè làm,
Cuốn áo đã chàng ba độ.
Thờ ai chả là vua, vui gì chả là đạo,
Một mình vừa nhiệm, vừa thanh (1)
Đã có ích cho mình, lại có lợi cho
người.

Đôi bờ được danh được thơ.
Tiết bền vẫn giữ tấm dán trung;
Chỉ vững chẳng đợi khi bạch-thủ.
Ngày tháng Kiều Bánh còn rộng rãi,
Áo nhà Chu còn rủ chốn đồng-giao,
Quần dân Nghiêu Thuấn vẫn rộng nhở,
Lần nước Lỗ đã gấp ngày Tây-thú.

(1) Nhiệm là chuyên việc chỉ Y-Doãn, Thành
lập trong sách chỉ Bát-Di.

TUXET-GIANG PHU TU

*Thương khay / thời vận không lường;
Ngán nỗi, đây với có số.
Ông Vũ-hầu (1) đèn kỳ tinh lạc,
Còn mong gì nghiệp Bá nỗi nhà Lưu,
Đức Phu-Tử (2) tới lúc phượng suy
Không có thèm dạo vương phủ nước*

(1) Giả Cát Không Minh

(2) Khổng Tử.

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

Cây đa của tiên sinh giàng.

Nhờ tiên-sinh muôn ngâm cảnh xưa,
thì cảnh lá lơ tho, suyết dù đầu
cây, đã hóa hồn một chòm cù-thụ.
Bàm-giang là chỗ tiên sinh ở,

Trong tiên-sinh & trên sông ấy, chỉ
thấy khi nước xuố-o khi nước lên;
Bach-Vân là tên tiên sinh đất,

Trong tiên-sinh & trên mây kia, chỉ
thấy đám mây tan, đám mây tụ.
Nhưng tiên-sinh hả những nhữ mây,
tiên-sinh là bóng thu dương, tiên-

sinh hả những như sông, tiên-sinh

là sông Giang Hán.
Tiếng tiên-sinh không bao giờ mất,

tắc là bóng thu dương, sáng mãi,
nước Giang Hán chảy tràn:
Mà tiên-sinh hả những như cây, tiên-sinh
là khu rừng lớn, tiên-sinh hả
những như đá, tiên-sinh là núi Thái

Sơn,

Đạo tiên-sinh muôn thuở vẫn còn, tắc
là khu rừng lớn tốt tươi,

Núi Thái-Sơn cảng cố!

Tưởng ngày đó, bóng mây vàng núi,

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

*Đau lòng thay là lúc chia phôi ;
Nghĩ буди нау, nguồn nước gốc cát,
Ngành mặt lại càng ikém cảm mợ.
Cần Cốc !*

Cứ xem như bài văn tế của Đinh Thời Trung trên đây tuy lời lẽ có vẻ tăng bốc,— ta dù thấy uy-quyền đao-đức và tri-thức của Trạng thời ấy to biế! dường nào ! Với một tài học uyên bác và một lòng ngay thẳng như gương. Trạng đã vượt hẳn lên trên thế-lục, không bị vướng víu vào lợi danh, khiếu cho đời bên Lê Mạc vốn cùu thù mà vẫn đến cõi văn nòi ngoài không ngibi ngại.

Cũng vì thế, cho nên không những riêng học trò Trạng tôn mợ Trạng, cho đến tất cả quân dân sĩ thủ toàn quốc cũng đều phải một lòng kính phục tôn mợ Trạng.

Và cái lòng ngưỡng mộ ấy còn bền vững mãi ở những lớp người sau, và chiếm được cả lòng người ngoài nữa.

CHƯƠNG VII

NGƯỜI SAU NGƯỜI MÔ

Như trên đã nói, lòng ngưỡng mộ Trạng Nguyễn Bình-Khiêm còn mãi ở những lớp người sau. Sự ngưỡng mộ ấy được phát hiện và ghi chép hằng hơi, ta nên lược kê mấy sác chứng sau này:

1.— Khoảng năm Chính-hòa (1680-1705) đời vua Y-tông nhà Lê, Sứ nhà Thanh bèn Tần sang sách phong cho vua Hy-tông, là Chu-Sán, có làm tập thơ « Sứ-Giao » trong có một câu rằng:

衣冠人物重南疆

Y quan nhau vật trọng phương nam cương
(Nghĩa là: Nhân vật áo mũ làm trọng
cho cõi Nam)

Chu-Sán lại tự chủ thích rằng: « Lý-
học thời có Trịnh Tuyễn, (tức Trạng
Trinh) Vũ-Duệ; Kinh-lễ thời Mạc-Bình-

7 UYỆT-GIANG PHU-TU

Chí, Nguyễn-Trung-Ngạn, Nguyễn-Trãi,
Lương-Thể-Vinh, Cùa Văn-học thi nhiều,

2. — Năm Ất-mão năm đầu niên-hiệu,
Vĩnh-hau (1735) đời vua Ý-tông nhà Lê,
dân làng Trung-am cảm nhớ thịnh-đức
của Trạng, nhân chỗ đền cũ, làm rồng
ra ba 'òa, rồi liên hối cả người trong
Tổng, định lệ cứ mỗi năm hai kỳ xuân
thu cả làng đến tế để tưởng nhớ đến
bậc kỵ tài có công đức với dân.

3. — Năm Giáp-ti, niên hiệu Cảnh-hưng
thứ năm (1745), Ông-định-bầu Vũ-Hàn Lân,
người làng Ngọc-Lặc, huyện Tú-Kỳ (Hải-
dương) có soạn bài văn bia để kỷ công
Trạng dung ở đền thờ và làm ra tập
Bach-vân-am cư sĩ phả ký cuối cùng kết
dai-luợc như sau :

«... Người trong họ là Nguyễn-Chí-Lý,
sự phả hệ thất lạc đi, có nhờ tôi biên
soạn.

«... Tôi tiếc loài Kỳ-lâu Phượng-hoàng
là vật Vũ-trụ không dễ thấy. Song chơi
ở rừng nhà Đường, kêu ở ấp nhà Chu
còn có thể gọi là diêm lốt. Đây liêa sinh
thiên-tu minh-duệ, ôm cái học Thành-

TUYET-GIANG PHU TU

Hiện, già gấp thời mà hành đạo, tất có
thể làm nên chí-lí, đời được cái thói
kinh bạc ra nền văn-minh rực-rỡ. Thế
ma đức đàng đạo vua, lại sinh vào đời
bá, cái sở học binh sinh không có chỗ
dùng. Tiếc thay!

* Tay nhiên, dùng hay bỏ, làm hay
đâu, đối với tiêu sinh nào có hơn kém
gi. Và tôi đây lại vì thế càng thêm lòng
hối mộng. Sinh ở đất Mạc mà thử ra làm
quan ấy là cái lòng muốn đến Công-Sơn (1)
lòng thường biết việc đời không thể
cưỡng được, đành phải bỏ về, ấy có cái
chí theo Xích-Tùng-Tử (2) vậy. Ngày nay
nghiền ngâm di-thư, thấy những sắc ngọc,
tiếng vàng, giờ lanh ảnh đẹp, (ngọc sắc
Kim thanh, tường phong thủy-nhật) cùng
là cái thù khoáng đạt tầm mắt chơi đong,
cái voi yêu sơn hãi cúc, obrz chính minh
thần được vui ở dưới taзем mà mua
kịch vậy. Nay thế, trên trăm năm

1) Đức Không-Tử múa ra làm quan với
Công Sơn Phất Nhiêu để hành đạo.

2) Trương Lương bỏ quan tước đi theo Xích
Tùng Tử là like.

TUYET-GIANG PHU-TU

trước, dưới trăm năm về sau, không ai
bọn được tiên sinh, mà phải chỉ vì tiên
sinh tinh về lý số rõ trước biết sau
mà thôi đâu. Và lại khắp thiêng-hạ từ
quân vương đến bậc hiền-nhân kè cung
nhiều lắm. Nhưng đều vinh hiền lúc
sống, chết đi là hết. Duy tiên sinh truyền
dến nay bầy tám đời rồi, mà sĩ-thú các
nơi càng chênh ngưỡng như núi Thái-
Sơn sao Bắc-dầu, nghìn năm như một
ngày vậy. Xa như viên Sứ nhà Thành
cũng từng khen : « Nhân vật Linh-Nam,
lý-học có Trịnh-Tuyễn-hầu » rồi đem chép
vào sách mà truyền khắp Trung-Quốc.
Tiên sinh thực là một nhân tài nước
Nam ta »

8 — Về đời Minh-mạnh triều Nguyễn (1821-1840), Phan - Huy - Chú, tác giả bộ
sách giá trị « Lịch-Triều-Hiển-Chương »
trong Nhân vật chí, kể về Trạng Bích-
Khiêm, có đoạn rằng :

« Lòng Trạng không một lúc nào quên
đời. Lo thời thương tuc đều phát lộ ra
thơ, văn-chương rất tự nhiên buông
miệng là nên lời, không cần gật r้า

TUYET-GIANG PHU-TU

Bản di mà dù ý, nhạt nhẽo mà có vị,
đều có quan hệ về dạy dời... Ngày nay
còn truyền tập thơ Bạch vân. Xem qua
đại lược, thấy nhè là giảng sáng ban
đêm, giờ mát ban ngày, nghìn đời sau
còn tưởng thấy được.

« Ông thường có câu thơ rằng :

高潔誰爲天下士
安閒我是地中仙

Cao khiết thùy vi thiên-hạ sĩ.

An nhàn ngã thi địa trung tiên !

(Nghĩa là cao khiết nào ai là kẻ sĩ trong
thiên hạ ? An nhàn ta là tiên trên đời !)
« Ý chừng câu ấy là câu nói chí vậy ! »

Ta đã rõ thân thể, tâm-sự Trạng Nguyễn Bình Khiêm cũng là cái hoàn-cảm xã-hội nó đóng khung lấy sự hoạt-dộng, của Trạng như thế nào rồi. Vậy ta có thể nhận thấy định được giá-trị Trạng trên lịch sử nước nhà. Riêng phần chúng tôi, ở đây chúng tôi tạm làm công việc ấy tùy theo thiển-khiến của chúng tôi.

Muốn nghiên-cứu một nhân vật cho khỏi sai lầm, trước hết cần phải phân tích rõ cái đặc-tính nó định đoạt những hành động của nhân vật ấy.

Đặc-tính của Trạng Bình-Khiêm là đặc-tính một nho-gia chính phải chịu ít nhiều ảnh-hưởng Phật học và Lão-học.

Trạng Bình-Khiêm là một nhà nho thuần túy. Ngay từ tiền-thiên, Trạng đã được khuôn dát theo nho-giáo rồi. Cả một

TUYẾT-GIANG PHU-TU

thời-đại nho học toàn-bình từ triều Hùng-dân, đã thâm-nhuần vào mạch máu tất cả mọi người trong xã-hội, đàn ông cũng như đàn bà, ít nhiều tinh-túy của nho-giáo. Nhất là những người đồng dối nho-giáo như Văn-Đinh và Nhữ-thi. Nhữ-thi lại là một nữ lưu đặc biệt thời bấy giờ. Không những bà đã giỏi văn-tu, thông kinh-sử, tinh lý số, mà thôi, mà lại là người chỉ thành muôn tạo lấy một người con bao người. Đã có cái chí ấy, tất nhiên bà phải có phương pháp nho-giáo và giáo dục riêng. Nhờ thế mà cậu bé Bình Khiêm mới bốn tuổi đã thuộc và hiểu hết các chính văn-kinh truyện. Sở thông minh mẫn-tiệp ấy một phần lớn là do bà luyện cho. Như vậy, Trạng Bình-Khiêm, một phần do linh-khí non sông kết tinh, một phần do thuần-túy kinh-nghiệm của những thế hệ trước chuyên vào, và nhất là do di-truyền trực từ cha mẹ, đã trở thành một nhà thông thái phi thường kết tinh của thời đại. Do thuần-tuy kinh-nghiệm, nên

TUYET-GIANG PHU-TIEP

nhớn lên, Trạng học đến đâu như ôm lại đến đấy, nhớ và linh hôi được hết ý-nghĩa cù-nhân ghi chép trong sách. Lại nhờ có một vị tôn-sư bậc học đã vẫn truyền thụ cho, nên ngay từ chiêm-thời, Trạng đã nghiêm-nhiên trở thành một nho-gia chính-trayền, thấu-triệt và biến dung hết linh-thảo nho giáo. Các tinh-thần ấy gốc ở Dịch kinh bát-quái, quan-niệm vũ-trụ theo lề động, vì Dịch là thay đổi, là đạo biến thiên của vạn-vật, là sự khởi thủy của thế-giới; là sự biến-chuyển các liềm-lực trong nội giớ bản-ngã cũng như ngoài đại-ngã vũ-trụ. Tinh-thần ấy có khuynh-hướng duy-nhất, coi thiền-dịa vạn-vật là đồng-nhất thế, và vạn-vật các hữu-thái-cực, cho nên trong Hết-tử Kinh Dịch có câu :

« Dịch dữ thiền-dịa chuần, cõ nồng
di-luân thiền-dịa chí đạo. Nguồng dĩ
quan w thiền-văn, phủ dĩ sát w địa-lý.
Thì cõ chí u minh chí cõ; nguyên thủy
phản-chung, cõ chí tử sinh chí thuyết
tinh-khi vi vật, du hồn vi biến, thì cõ
rì quý-thần chí tiab-trạng.

易與天地準，故能參倫天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理。是故知幽明之故，原如反終。故知死生之說，精氣爲物，遊魄爲變。是故知鬼神之情狀。

(Nghĩa là Dịch là phỏng theo luật pháp của giới đất, cho nên có thể dời lắp đường nôi của dao giới. Nên lên đê ngầm suy những hình tượng, cùi xuống xác nghiệm mạch lạc của sông núi, cho nên biết cái tối là nguyên-nhân của cái sáng; cái chung kết lại giờ về cái nguyên cho nên biết lý-lẽ của dao sống chết; cái khit kết tinh lại thành vật thế, cái tinh-lực không định chỗ là biển, cho nên biết tinh trạng của quý biển là những lực chưa hiện-hiện).

Cái tinh-thần Dịch-học đã mầu-nhiệm và huyền-diệu vô cùng như vậy — vì nó là một bản-tinh huyền-diệu của thực

TUYET-GIANG PHU-TU

ại — người nào không có cảm thông với nó ít nhiều, thì sao hiểu bằng sự hiểu giải thuận lý được. Người ta phải nắm rõn thực hiện nó trong mình, phải thè được nó, nghĩa là phải biến nó bằng tri hành tủy obát, thì mới cảm bông được sự vật, rồi mới hiển dung nổi, như trong Hết-tử đã viết :

* Phù dại-nhân giả dũ thiên dia hợp kỳ đức, dũ nhát nguyệt hợp kỳ minh, dũ từ thời hợp kỳ tự, dũ quỷ thà: hợp kỳ cái hung. Tiên thiêng nai thiêng bất rõ, hậu thiên nai phung thiên thời; thiên khả phất vi nai buông m nhau hổ buông m quỷ thần bồ !

夫大仁者與天地合其德
與日月合其明，與四辰合
其序，與鬼神合其吉凶，先
天而天不違，後天而奉天
時，天可弗違，況於人乎，况
於鬼神乎。

TUYET-GIANG PHU-TU

(Nghĩa là : Ông / người đại nhân thông
đạo Cân khôn, có cái đức tính phổi
hợp với đức sinh của Giới đất, phổi hợp
với đức sáu của mặt giới mặt giang,
phổi hợp với sự tuẫn hoàn của bốn
mùa, phổi hợp với sự cát hung của quỷ
thần. Biết trước sự vị lai mà không sai,
thừa phụng sự hiện tại mà trung tiết.
Đã không sai luật tự nhiên của Giới
Đất, thì sao lại không hợp với lòng
người, không hợp với khuyễn hướng
trầm tiễn của những thế lực tự nhiên
còn ăn.)

Núi thiêng là dã thấu triệt linh thần
Địch học, dã đến mức tham thiền đia
đồng nhất với Tạo-vật rồi vậy Trạng
Binh Khiêm, nhờ bùa túy kinh ngobiêm
và tư chất thông minh phi thường đã
tiến đến độ ấy, lại được tinh tường thêm
lèo như có bộ « Thái Át Thần Kinh »
vì Thái Át Thần Kinh cũng chỉ là biểu
minh Dịch học mà thôi.

Đây là về vũ trụ, về phương diện nhân
sinh, tinh thần nho học chủ trương sự
hòa điệu đồng nhất với tự nhiên, chia

TUYET-GIANG PHU-TU

nên chủ trọng nhất về Lẽ Nhạc. Lẽ là mọi quy thức mọi trật tự để giáo dục tâm lý sinh lý con người cho con người trở về bản nhiên, thuận với trật tự tự nhiên. Để gãy láy cùa cánh là một hoa diệu đại đồng ở trong bản ngã của ta hợp với đại ngã vũ trụ, không còn phân ra chủ với khách nữa, đâu đâu cũng là một hoa diệu ấy. Cái hòa diện ấy tức là nhạc vậy.

Trạng Biah-Khiêm đã thấu triệt được tinh thần nho học như thế. Vậy thử xét xem trên trường thực tế, Trạng hành động có hợp lý đúng với tinh thần ấy không?

Sống ở giữa cuộc đời rối ren, Trạng cầm cái đau khổ của dàu chúng, mà không có phương nào biện nghiệm mau chóng đem ra cứu chữa, Trạng cũng toan bắt chước những dat nhân đời trước tìm nơi ẩn nấp, để toàn thân khỏi nạn. Nhưng đã có tâm đau khổ vì thiên hạ loạn ly, thi dù dàu mà tránh được sự đau khổ. Cho nên tuỳ nhà Mạc cờ cơ duy nhất được quốc gia xã hội, tuy băng Bá đạo, Trạng

THUYET-GIANG PHU-TU

cũng cố ra làm quan mong đem dùng
được những điều mình sở-đắc. Đến khi
thấy vua tôi nhà Mạc không có lòng
giúp mình nên chí-trí, thiên-hạ vẫn còn
cối loạn, Trạng lại đánh rũ áo ra về
mong dạy bảo đàn em, khuyên làm việc
bằng-văn-bảo.

Nhưng tiếng đã vỡ, danh cao khấp
trong Triều ngoài Nội đều kinh mờ, hai
bên cùn dịch nhau đều tò-súng, Trạng
phải xử sự làm sao cho khỏi va-danh
nhắn. Đối với triều-định nhà Mạc, dù trác
dạo đi nữa, nhưng vẫn một lòng tôn mờ,
tất nhiên, Trạng vẫn phải thử cho hợp
-dạo-theo đúng phép giao-thiệp. Ngoài
những điều khuyên chăm dùng nhân
võ-hلا tri-dân, việc dù Nguyễn-Quyện về
Mạc là một sự đáp-ta-lai. Có người sẽ
bảo sao Trạng đã biết nhà Lê sẽ trung
hưng lên, mà theo Lê là chính đáng,
sao lại đi dù Nguyễn - Quyện về Mạc ?
Trách như thế là chưa rõ tâm-sự Trạng.
Đành rằng theo Lê là chính dao, nhưng
Trạng đương sống trong giao-son của Mạc,
đã dè cho người ta kính trọng bao nǎm,

TUYẾT-GIANG PHÙ-TÙ

may người ta nhớ một việc mà không giúp
tôi chả phi nghĩa sao ? Vâ lại dù một
Nguyên-Quyết đã bỏ chủ này đi chỗ
khác, mà thể hiện dương không thể cùng
đứng được với Trịnh-Tùng thì cũng chẳng
sao ? Trạng không du, sớm hay chiều,
Quyết tất cũng phải về Mạc thời. Trạng
có thể biết như thế nên mới dự về. Ta
phải xem đến chỗ Trạng để lù học-trò
Phùng-Khắc-Khoa, Lương-Hiếu-Khanh và
giúp Lê thi mới rõ tâm sự Trạng theo
thuận sáng nêu ban ngày.

Sống giữa thời loạn, một lời nói, nhất
là của một người được tôn trọng, rất
canh hệ. Cố thế người ta sẽ vui vào đây
mà làm xang. Cho nên trạng phải lấy
việc khác ngũ ý mà khuyên bảo những
người đến thành-giáo. Chắc Trạng lấy
lầm khõ làm lầm. Nhưng có nhu thể
thì mới giữ được nguyên-vẹn tấm lòng
trong sạch, và mới được yên thản mà
chuyển chu về đường văn-hóa, gây lại
trật tự từ hạ tầng dân-chủng trở lên.

Ngày nay chắc nhiều người sẽ lấy
lầm là sao, sống giữa lúc loạn ly ấy

TUYẾT-GIẢNG PHÙ-TD

lại sao Trạng không đi vào một trong hai con đường mà phần nhiều triết-nhâm Tây phương đã qua, trong trường hợp như thế ? Một là tuyên - truyền bạo động. Hai là trước thuật nhiều sách thuyết minh tư tưởng.

Trạng đã không đi vào cả hai con đường ấy. Giả Trạng đi vào con đường thứ nhất, nên cao cờ Chân-Lý và Chính đạo lèn kêu gọi quốc dân chống lại Triều-dinh bấy giờ, có lẽ rồi kết quả cũng như Trần-Thàn hay Trần-Cáo mà thôi, về sau ai còn biết đến thanh danh Trạng làm gì. Trạng đã không làm thế, bởi vì Trạng nhìn rõ Thời cuộc hơn, Trạng trông rõ hiện trạng xã-hội hơn. Nói tóm lại là Trạng tiến hóa hơn, bởi vì những người thật tiến hóa có khi lại bay bão thủ !

Về con đường thứ hai, Trạng không để lại một quyển sách gì về tư tưởng hay Triết học, ngoài một tập thơ, trong ấy có ít nhiều bài sấm. Tại sao vậy ? Bởi vì Trạng cũng như tất cả các bậc tiên-hiền nước ta, đều quan-niệm rằng

TUYET-GIANG PHU-TU

chân-lý đã rõ ràng trong kinh truyện của cô nhân rồi. Ma cần phải tư minh thực hiện, thì mới cảm thông được và t^t chân-lý cho nên những học giả về sau, chỉ cần truyền bá cho nhân biết lối đến-bến do chân-lý tức là kinh truyện kia, rồi tự kẻ học thực hiện lấy. Cũng như có một nơi thảng cảnh ta chỉ nên bảo lối cho biết để đến mà thăm, rồi mỗi người xúc cảm một khác, chứ không thể người nọ bắt người kia cảm theo ý mình. Ma đã biết ai cảm nhận được đúng thực tại của tư-nhiêu. Cho nên càng thuyết minh, càng giải thích Chân-lý, trái lại lại thành ra càng đi xa chân-lý. Bởi quan-niệm như thế, nên các cu-ta ngày xưa rất ít viết sách về tư tưởng.

Tóm lại như trên đã nhận xét, ta có thể kết luận rằng: Trạng Bình-Khiêm là một nhà nho trong-sach của một thời đại đeo tối rồi loạn.

Bành rằng Trạng cũng không phát minh được gì ích lợi cho sự sinh hoạt của dân-tộc Việt-Nam, song đây không phải là lỗi ở Trạng, đây là do phạm vi nhǎ

TU VIET-GIANG PHU-TU

đẹp của đất nước và do điều kiện kinh tế địa dư chi phối, và một phần do tình thần nho học trọng đồng nhất với thế lực tự nhiên, chứ không mong chiến thắng Tạo hóa, đề đích sử tạo-hóa; — đánh rằng thế, nhưng tấm lòng trong sạch của Trạng đì đòi với sự giữ toàn tính mệnh cho trọn tuổi đời, giữa lúc thế sự đảo điên như thế, cũng đáng treo làm gương sáng cho bọn chúng ta ngày nay, đang lúc thế giới nghiêng tránh này.

HẾT

Đã được phép in của phòng Thông-Tin, Tuyên-Truyền
và Báo-Công số 41, ngày Hai, Tháng Hai 1968

NHÀ XUẤT-BẢN ĐẠI-LA

Số 46, phố Harmund - Hà-Nội

THÉ - LÜR

Bà bối kinh-dị	7550
Người vô hình, (tập I)	4.00
Người vô hình, (tập II)	7.00
Bóng ma trong gương	(sắp in)
Đường Quý Phi	(sẽ in)
Lê-Ta làm báo	(sẽ in)

VI HUYỀN ĐÁC

Lê-chi viên	(đường in)
Giè-su, đấng cứu thiê	(đường in)
Kim tiền	(sắp in)
Bach-hae Ainh	(đường in)

ĐÀO TRINH NHẤT

Vương An Thach	(đường in)
Phan đình Phòng	(đường in)

VŨ NGỌC PHAN

Cây đào Kỳ-mông	(đường in)
Đôi giày không mòn	(sắp in)
Tap bút	(sắp in)

NGUYỄN TUÂN

Một người đốt rừng trúc	(đường in)
-------------------------	------------

CHU - THIỀN

Tuyết-giang phu-tử	7.00
--------------------	------

PHAN TRẦN CHÚC

Bà Định	(sắp in)
---------	----------

LINH - TÂM

Tuyên-phi họ Đặng	(đường in)
Người thứ ba	(sắp in)
Thái-tử Duy-Vỹ.	(sẽ in)
Những tối trắng lê	(sẽ in)

Mọi việc tiền bạc, bão-dâm, xin để tên ông
VŨ CÔNG HỘ