

ĐỐI

tuần báo đổi lập cực tả không cộng sản

5

Cáihọc ngày nay



Chủ nhiệm
Bà TRẦN THỊ ANH MINH

CHỦ TRƯỞNG BIÊN TẬP

Chu Tử

VÀ

INHÓM SỐNG

số

5

(tuần lễ từ 17-10 đến 24-10-69)

ngày khai trường

VƯƠNG HỮU BỘT



Thầy và Trò

Khi mới tốt nghiệp Sư Phạm, tôi được cho dạy tại một trường công lập trong vùng Chợ Lớn. Đó là một ngôi trường mới, có cái kiến trúc nguy nga, với những cửa sổ hắt, hết tiếng nói của mình ra ngoài đường và những hành lang luôn rộn rã tiếng chân chạy qua chạy lại. Chưa kể lớp học của tôi lại nhô ra một vườn bông Nàng Bướm Mai chiêu cỏ xanh lên rực rỡ. Và mỗi ngày đều có những đám ma Tàu diễu qua, bắt đầu bằng những dòng kèn ý ỏi ào náo và ngọt ngắn, rồi tới những tiếng trống thùng thình. Trường học ở gần hai cái nhà thương: một nhà thương Tàu và một nhà thương chữa bệnh lao. Đó là một khung cảnh hành nghề rất mờ mộng và hại sức khỏe, tôi nói thật với bạn.

Trước hết, chúng tôi cần nói chúng tôi, từ trước tới nay vẫn bất mãn về chính sách, đường lối của chính quyền hiện tại, chính sách mập mờ, chủ không ra dân chủ, đặc tài không ra đặc tài, đường lối quá u bão, dè dặt v.v... Nhưng riêng đối với bức Thông điệp của Tổng Thống, chúng tôi đồng ý một phần lớn, ngoại trừ một vài điểm. Đồng ý về cả câu nói mà một vài ông Dân biểu, chánh khách đã khai thác, chỉ trích. Đó là câu: « Tôi biết rằng lãnh đạo quốc gia trong thời chiến và khi cần lạy những biện pháp mạnh để chiến thắng kẻ thù xâm lược, chắc chắn phải gặp những trường hợp thất nhân tâm. Nhưng trước sự mi dân mà phải mất nước, tôi chấp nhận chọn thất nhân tâm mà cứu được nước ». Câu Tổng Thống muốn nói rằng nếu cần phải di ngược lại ý muốn của một số người chủ bại, chủ trương hòa bình với bất cứ giá nào, nếu cần di ngược ý muốn của một số người chưa hiểu Cộng sản, nền chủ trương liên hiệp khách theo chủ nghĩa đầu cơ, đòn giò, thì Tổng Thống sẵn sàng chọn « sự thất nhân tâm » để cứu nước. Nếu cái gọi là « thất nhân tâm » chỉ có ý nghĩa như trên, thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý, cổ vũ là điều khác. It ra ông Tổng Thống cũng đã can đảm nhận trách nhiệm với đất nước.

Duy có một vài điểm chúng tôi chưa đồng ý, là những biện pháp là quyết liệt. Nhiều điểm còn mờ hồ là điều khác. Nhất là chương trình cải tạo xã hội, chính sách tư bản đại chúng, chương trình hữu sản hóa nhân dân. Chẳng hạn song song với chương trình cải cách diền địa nếu từ nay mỗi người sẽ được làm chủ một căn nhà của mình, bằng cách cho vương bằng cách bóc lột người thuê nhà, thì dân phán khởi biết mấy. Chẳng hạn chương trình khắc khổ mà không động chạm tới bọn đại tư bản, không di tói đâu cả. Chẳng hạn chương trình nâng đỡ quân nhân, công chức còn quá thiếu sót. Quân nhân là người trực tiếp đem xương máu bảo vệ đất nước, tại sao quân nhân lại không được ưu đãi bằng người nông dân. Tại sao không ưu tiên cấp ruộng, cấp đất, cấp nhà cho quân nhân ?

ĐỜI

BÌNH CHÁNH

Tổng soạn tuần báo ĐỜI trên trọng cáo lối và bình chánh vài điểm sai lầm quan trọng trong số 4 vừa qua :

Trang 29, bài Truyện Đời của Thợ Cấy, câu lưu danh muôn thuở đã bị in lầm là lưu mảnh muôn thuở (đòng 38 cột 2). Quí độc giả chắc cũng nhận rõ ngay lỗi lầm đó của các ấn công, và tha lỗi cho tờ soạn.

Trang 36, bài viết về vụ Thái khắc Chuyên, bức hình của bà Thái khắc Chuyên và con đã bị in lầm bằng hình của một nữ văn sĩ nổi tiếng hiện đại. Chúng tôi xin trân trọng xin lỗi bà văn sĩ, bà Thái khắc Chuyên và quí độc giả, về sự sơ xuất trong việc ấn loát đó.

dấu tranh cho đổi

Nghĩ về thông điệp của Tổng Thống

Thông điệp của Tổng Thống đọc ngày 6-10-59 trước Quốc Hội là một tài liệu quan trọng súc tích cần phải nghiên cứu tỉ mỉ trước khi phê bình. Dưới đây là nhận định tổng quát của tuần báo ĐỜI đối với Thông điệp.

Tôi chú ý tới một lớp đệ thát có phép được ngủ gục nêu buồn ngủ quá. Cuối giờ, tôi cũng xin với giáo sư giờ kè cho phép thẳng nhô ngủ nêu nó cưỡng không nói. Bởi vì tôi biết rằng những điều tôi bắt nó phải nghe, phải ghi chép, không lại giác ngủ tự nhiên của nó, tất cả những điều đó thật chẳng có chi quan trọng. Tôi sẽ dạy nó có 18 đời vua Hùng Vương chẳng hạn: Thực sự nêu có 17 ông vua Hùng Vương hay là 180 ông chúa nữa, thì điều đó đều có quan trọng gì đối với thẳng nhô đã vượt qua bao nhiêu nỗi chêt, đã thức thâu đêm nghe tiếng súng, đã dậy sớm từ 5,6 giờ để đi bộ ra đường lộ đón xe đò tới đây, mà trên đường đi nó phải chứng kiến những xác người nằm dài, nó phải hồi hộp vì một quả mìn bặt nó thỉnh lình lúc nào đó. Vậy mà nó tới đây chỉ để nghe người ta dạy nó vua Hùng Vương có 18 đời và con khi thi có 28 cái răng. Và người ta cũng dạy nó công thức hóa học giống như một câu thần chú bằng chữ phen.

Tại sao nghĩa quân mở đường trê vậy ?

— Dạ, tại hồi hôm bán nhau dữ lắm.

— Có ai chết không ?

— Dạ có.

— Em có thầy không ?

— Dạ thầy.

— Mày giờ thì em bắt đầu đi ?

— Dạ, bây giờ. Má em biếu chờ mày ông mở đường, chờ không lỡ có mìn.

— Có mìn thường không ?

— Có thường luôn đó thầy. Bữa trước...

— Em thuộc bài không ?

— Dạ... Dạ... không ! Hồi hôm bán nhau, má em không cho thắp đèn. Mà cũng không được ngủ.

Tôi mời cậu bé về chỗ, và cho phép được ngủ gục nêu buồn ngủ quá. Cuối giờ, tôi cũng xin với giáo sư giờ kè cho phép thẳng nhô ngủ nêu nó cưỡng không nói. Bởi vì tôi biết rằng những điều tôi bắt nó phải nghe, phải ghi chép, không lại giác ngủ tự nhiên của nó, tất cả những điều đó thật chẳng có chi quan trọng. Tôi sẽ dạy nó có 18 đời vua Hùng Vương chẳng hạn: Thực sự nêu có 17 ông vua Hùng Vương hay là 180 ông chúa nữa, thì điều đó đều có quan trọng gì đối với thẳng nhô đã vượt qua bao nhiêu nỗi chêt, đã thức thâu đêm nghe tiếng súng, đã dậy sớm từ 5,6 giờ để đi bộ ra đường lộ đón xe đò tới đây, mà trên đường đi nó phải chứng kiến những xác người nằm dài, nó phải hồi hộp vì một quả mìn bặt nó thỉnh lình lúc nào đó. Vậy mà nó tới đây chỉ để nghe người ta dạy nó vua Hùng Vương có 18 đời và con khi thi có 28 cái răng. Và người ta cũng dạy nó công thức hóa học giống như một câu thần chú bằng chữ phen.

Trong cái hoàn cảnh đó, thì tôi phải thưa với bạn rằng lương tâm chức nghiệp của tôi nó nỗi dậy dữ lắm. Một thầy giáo phải chợt nghĩ, phải nói tới lương tâm chức nghiệp của mình, thì chắc chắn đã có điều chi hơi bát ổn. Cũng như khi một ông chồng chợt cảm thấy mình thiêu bồn phận làm chồng đối với vợ mình vậy.

Vậy thì chú nhở bé đáng yêu quí đó đã vượt qua những đêm dài chêt chóc, đã vượt qua những qnang đường chêt chóc, một ông Độc phủ sứ, hay là một ông toán học già đại tài, các ông ấy có làm giáo dục, thì tôi cũng không tin rằng các ông có thể quan tâm tha thiết, xúc động thực sự, suy nghĩ xâu xé yế

công việc giáo dục, bằng một ông hương sự hàng ngày gấp gối lũ trẻ. Và khi đã không có được nguồn cảm hứng bắt tận là việc tiếp xúc với trẻ thơ đó thì làm sao người ta có thể lo lắng cho nền giáo dục được ?

Tiên Học Lễ

Có những khẩu hiệu, những châm ngôn, những từ ngữ bóng bẩy, mà khi nói lên, buộc lòng phải nói lên, là người ta chán ngán vô cùng vì nó rỗng tuếch hết cõi. Câu « Tiên học lễ hận học văn » chẳng hạn.

Nhưng mà bạn hãy cứ tin đi, hãy thử tưởng tượng đi. Những khẩu hiệu, những danh ngôn này, lúc đầu át hẳn phải do 1 người nào đó thốt ra lần thứ nhất là phải nghĩ lại về cái tư cách của chính tôi, có xứng đáng để làm cái công việc bạc bẽo (như người ta nói) và nghèo nàn (như chúng ta đã rõ) gọi là nghề làm thầy hay không.

Sự tiếp xúc trực tiếp với trẻ em

là một điều kiện không thể nào thiếu

được đối với một nhà giáo dục.

Sự tiếp xúc trực tiếp đó là nguồn cảm hứng lớn lao bất tận, nó khởi động

lương tâm, tinh thần trách nhiệm, nó thúc đẩy sự học hỏi cầu tiến và nỗ

bất chúng ta phải luôn luôn xét lại

mình. Xét lại mình với tư cách

một người làm thầy. Xét lại

mình với tư cách đại diện cho cả

một thế hệ đối với thế hệ sau. Xét lại

mình với tư cách đại diện cho cả một

hệ thống giáo dục đối với người hắp

thụ.

Cho nên tôi nghĩ rằng một người

thầy thuốc giỏi, một ông thẩm phán,

một ông đốc phủ sứ, hay là một ông

toán học già đại tài, các ông ấy có

làm giáo dục, thì tôi cũng không tin

rằng các ông có thể quan tâm tha thiết,

xúc động thực sự, suy nghĩ xâu xé yế

(xem tiếp trang 56)



- ... Chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng giáo dục...
- ... Chúng ta thường tự hào về 4 ngàn năm văn hến, nhưng chúng ta không có một nhà tư tưởng nào cả — Chúng ta thường nhắc đến Khòng Tử, J. P. Sartre v.v... nhưng Khòng Tử là người Tàu, Sartre là người Tây.
- ... Việc thí nghiệm giáo dục mới ở các trường trung học kiều mầu, trung học cộng đồng hiện đi đến đâu...

THÀNH PHẦN THAM DỰ

KHÁCH :

- Ông Uông Đại Bằng
- Hiệu trưởng Trung học công đồng quận 8
- Bà Châm
- Giáo sư Gia Long
- Ông Phan Văn Phùng
- Giáo sư, nguyên Tổng Thư ký chương trình phát triển sinh hoạt học đường (C.P.S.)
- Ông Hà Tường Cát
- Giáo sư, nguyên Trưởng quản trị C.P.S.
- Các giáo sư Quang, Bằng, Nhã, Phùng đều thuộc nhóm Nghiên cứu Giáo dục
- TÒA SOAN :

 - Chu Tử
 - Lữ Hồ
 - Nguyễn Hữu Đẳng
 - Lý đại Nguyễn

CHU TỦ : Xin giới thiệu với các anh, các chị, anh Lữ Hồ — tuần báo ĐỜI — đặt vấn đề cho buổi hội thảo hôm nay.

LŨ HỒ : Tôi xin thưa trước... các vấn đề giáo dục trong giai đoạn này không đặt thành vấn đề được — chúng tôi xin mạn phép hạn định vấn đề... hạn định trong 3 mục tiêu nhỏ.

— Thứ nhất : Lý thuyết — Hầu hết các nước trên thế giới, kể cả những nước Cộng Sản đều quy nguyên nền giáo dục của họ đi vào trong ý nghĩa nhân bản. Ở nước ta kể từ 1945 khi có Bộ giáo dục đầu tiên đến năm 1960 mới có một đại hội giáo dục nêu lên một tiêu chuẩn : *nân bản, dân tộc và khai phóng*.

Kể từ đó đến nay chúng ta chưa thấy Bộ giáo dục đưa ra một lý thuyết đặt một triết lý cho giáo dục Việt Nam.

Phản dân tộc — ta không có một nền giáo dục đặc biệt Việt Nam. Tôi xin nhấn mạnh chữ đặc biệt Việt Nam.

Khai phóng — Khai phóng tức là trả con người về cho nhân loại, khai phục con người Việt Nam và trả lại cho cộng đồng nhân loại.

• Câu hỏi thứ nhất: là có nên tìm một nền triết lý căn bản cho giáo dục Việt Nam hay không ?

— Thứ hai : Với cái thẩm trạng giáo dục hiện nay, chánh phủ cũng như phu huynh họ sinh đã tiêu một số tiền là 300 tỷ bạc VN trong 15 năm nay, để đào tạo ra bao nhiêu nhân tài cho đất nước ngoài việc cung cấp một số văn bằng cần thiết để gia nhập quân đội.

• Câu hỏi thứ hai : Quý vị nghĩ sao về thẩm trạng giáo dục hiện nay ?

— Thứ ba : Trong lùc này tôi quan niệm không thể làm gì được cho nền giáo dục V.N — làm gì được đây, nếu không lạm dụng danh từ, tôi nghĩ đó là một cuộc cách mạng giáo dục, điều này chỉ có thể thực hiện được khi hòa bình đến.

• Câu hỏi thứ ba : Xin quý vị cho biết ý kiến như thế nào về một nền giáo dục hậu chiến ?

LÊ THÀNH TRỊ : Triết lý, lý thuyết hay chủ nghĩa gì đó là yếu tố đầu tiên và căn bản để xây dựng một nền giáo dục. Vấn đề đó phải được đặt ra, luôn luôn được đặt ra — vì xã hội luôn luôn cần thay đổi. Phương chi xã hội Việt Nam trong hiện tại đã tiến triển vô cùng (sau này giáo sư Triết định chính lại là... diễn biến vô cùng) giáo dục không theo kịp...

Tôi nghĩ rằng người đặt vấn đề vẫn là người nắm vững vấn đề và do đó tôi yêu cầu bạn Lữ Hồ

2-10-1969 tại tòa soạn

cái học

gày nay

trong chốc lát sẽ phát biểu ý kiến như một hội thảo viên ngoài nhiệm vụ của người đặt vấn đề.

UÔNG ĐẠI BẰNG : ... Phải cần có một chính sách giáo dục, chính sách giáo dục phải dựa trên một triết lý giáo dục, cho nên việc tìm kiếm triết lý giáo dục là cần thiết... Cho đến bây giờ, theo ý tôi, tôi nghĩ rằng nền giáo dục của ta vẫn chưa bắt nguồn từ một nền tảng triết lý nào.

TRẦN NGỌC NINH :

— Khắp thế giới đều có hiện tượng khủng hoảng giáo dục.

— Người đến sau, đừng vì uy tín mà phá bỏ những tốt đẹp mà người đi trước đã thực hiện.

Ý kiến mà tôi phát biểu sẽ không theo như thứ tự của ba câu hỏi. Theo tôi không thể đặt vấn đề giáo dục cho từng giai đoạn được. Có thể chiến trường ngoại giao và chiến trường quân sự sẽ định đoạt tương lai gần của chúng ta. Nhưng tương lai xa của dân tộc ta phải căn cứ trên nền giáo dục của ta. Như vậy chúng ta không thể dễ một nền giáo dục lắc lư theo thời cuộc được. Do đó không thể nói có một nền giáo dục chiến tranh hay một nền giáo dục hậu chiến được.

Giáo dục phải bất động trước những biến chuyển hời hợt bên ngoài của xã hội. Giáo dục phải có một tầm nhìn xa hơn vào tương lai, dù tương lai đó ta chưa đoán biết được như thế nào.

Người làm giáo dục có một trách nhiệm lớn, nhưng không thể xét họ qua những công việc hiện tại được. Kết quả của một chính sách giáo dục chỉ có thể thấy được sau hai, ba mươi năm thi hành... Cũng như bây giờ mới thấy được kết quả của một chương trình giáo dục của những nhà tâm lý học ở Thụy Sĩ, ở Nga hay Mỹ cũng vậy. Chính tại nước ta, đến giờ ta mới thấy được cái kết quả của chương trình giáo dục Hoàng Xuân Hãn, chương trình đó có đem lại những thành công nào và những thất bại nào cần phải thay đổi.., và sự thay đổi này cũng phải có một thời gian lâu lắm ta mới thấy được kết quả.., Hậu chiến sẽ đặt ra cho giáo dục những vấn đề cấp thời phải giải quyết trong một thời gian ngắn, ví dụ vấn đề giáo dục với các quân nhân vừa từ già quân đội trở lại hòa hợp với đời sống bình thường, có thể sản xuất được... nhưng mà không thể đặt một nền giáo dục hậu chiến được.

Quả thật chúng ta thiếu một triết lý cho giáo dục — mà khép mọi nơi trên thế giới, những nơi vừa rồi tôi đi qua và có dịp tiếp xúc với những

nha giáo dục họ cũng ở trong cái khủng hoảng chung đó — một nha giáo dục Trung Hoa đã nói với tôi là chính cái giáo dục của họ đã làm họ lần lượt bị mất nước bởi tây phương, Nhật Bản và bảy giờ với C.S... Ngay cả những nước CS mà tin tức nhận được cũng vậy — chúng ta cần triết lý giáo dục để vạch một đường lối, chính sách, phương pháp hệ thống cho giáo dục.., nhưng đi tìm triết lý đó không phải là công việc của một vài năm... chứ không phải trong chốc lát mà thấy được.

Chúng ta có thể đòi hỏi những người đã đi qua phải để những gì tốt đẹp lại và dù ít nhiều người đến sau cũng đừng phá hoại nó để gây uy tín cho mình.. để trước hết trong phạm vi giáo dục có được một không khí lành mạnh và thứ hai là gây được một niềm tin trong dân chúng nhất là với tuổi trẻ. Với niềm tin đó chúng ta có thể lần hồi giải quyết được những vấn đề giáo dục ngay cả những vấn đề căn bản...

LÝ ĐẠI NGUYỄN :

— Đến lúc chúng ta có thể đem một cái g mới cho nền giáo dục của nhân loại..

Đích thực — nền giáo dục nào cũng phát xuất từ cái văn minh của từng khu vực — Cả thế giới ngày nay đang có một cuộc khủng hoảng giáo dục. Như giáo sư Ninh đã nói : Người Trung-hoa khê tâm vì cái giáo dục của họ đã đưa họ đến mất nước vì Tây Phương, vì Nhật Bản và bảy giờ là C.S. Người Tây Phương với kỹ thuật tiến triển vượt bậc đã thoát khỏi sự diều khiển của người trở lại giết con người.. con người đang bùi ra.. phá đi.. Do đó có hiện tượng Hippie. Ở Việt Nam chúng ta nhận chịu tất cả những luồng tư tưởng Đông-Tây... nhận chịu nhưng chưa phát huy được cái truyền thống của dân tộc... Nhưng có lẽ bây giờ đây cả thế giới đang lúc khủng hoảng, may ra chúng ta có dịp phát huy, tức là đặt lại một cái gì mới cho nhân loại... Tôi không có cao vọng lớn nhưng ít ra cũng có thể đem ra một vài ý kiến. Theo tôi cái nền giáo dục

(xem tiếp trang bên)



Trái qua : Ông Bà Châm — Giáo sư Nguyễn-Dinh-Hoan
Bác sĩ Hoàng-Văn-Đức — Giáo sư Lê-thanh-Trị.

Hội thảo bàn tròn

của chúng ta cũng như của toàn thể thế giới hiện tại phải khai triều được toàn diện con người để đưa con người đến mức tự chủ, điều khiển được kỹ thuật do con người sản ra và cùng nhau làm chủ được những cơ cấu xã hội...

Ở Việt Nam này chúng ta thừa hưởng được 3 nền văn minh: Trung Hoa, Ấn Độ và Tây phương.

Chung quanh, lừa hận thù

Mỗi khi bụng cốc café lên uống
em ơi, anh nhu thăm
này đây tôi là kẻ đồng lõa với
những người nghiện chất kích thích

này đây là thời đại của kích thích
nhất là chất hận thù
làm như người có nhiệm vụ sáng tác ra lòng nhân
đạo để gửi hết lên cõi thiên đàng
còn chúng ta,
nhưng kẻ sáng tác ra lòng nhân đạo ấy
vẫn lầm lũi trong bối chiến trường

Em thân yêu, em có nụ cười như phượng đỏ
em có tấm thân như cành mai
em hãy giúp anh
giúp anh thấy rằng chỉ có một con đường yêu
thương là con đường thẳng
em hãy giúp anh thấy rằng đi tới một ngày mai công
bằng không nhất thiết phải bước qua xác người

Từ khi có em soi mặt thanh xuân dưới dòng nước
lòng anh dùi hùi lại
cánh bình đào ở ngoài sao mà xôn xao
hạnh phúc nào rốt kín đáo,

Em thân yêu, em có nụ cười như phượng đỏ
em có tấm thân như cành mai
em hãy giúp anh
giúp anh thấy rằng không thể yêu một triệu người
mà loại trừ một người
không thể yêu một người
mà loại trừ một triệu người

Mong các người đồng thời với tôi đừng cho
tôi là một người không tưởng
yêu một triệu người và loại trừ một người
yêu một người và kính trọng một triệu người
xin hãy nói điều nào là không tưởng
điều nào là chân thật là giả dối
Em thân yêu
em hãy giúp anh.

LÊ VĂN NGĂN

Nghĩ như vậy ta có thể lựa chọn cái hay của 3 nền văn minh đó để ứng dụng đào tạo con người VN, trong tương lai... một con người toàn diện — chúng ta phải có 3 điểm chính... cho nền giáo dục chúng ta.

— Thứ nhất là đem nền văn minh Ấn Độ vào, là gì? — là cuộc vận động tư tưởng thường xuyên.

— Thứ hai là kiến thức — làm cho trí tuệ mở mang.

— Thứ ba là ứng nghiệm — là đào tạo con người thực dụng.

NGUYỄN ĐÌNH HOAN:

— Muốn đi tìm, hay đi tới một triết lý giáo dục phải có tổ chức và thời gian nghiên cứu.

Tôi thì trả lời câu hỏi thứ nhất mà anh Lữ Hồ đã nêu ra còn những câu khác tôi sẽ gộp ý sau.

Tôi đồng ý rất nhiều những ý kiến của quý vị phát biểu trước đây.

Theo tôi, tôi đồng ý với giáo sư Ninh cho rằng có những hành động xấu đã phá hoại những công trình xây dựng bởi người đi trước vì muốn tăng uy tín của mình, người đến sau cho nên có nhiều thay đổi trong phạm vi giáo dục trong những năm gần đây... Nhưng thực tâm mà nói thì chúng ta vẫn chưa có một đường lối, một chính sách, một phương pháp giáo dục nào cả...

Tôi đồng ý đi tìm một triết lý cho nền giáo dục là vấn đề đầu tiên — nhưng đó không phải là vấn đề của một người, một nhân vật trong chính quyền có thể làm được... Cũng không phải một vài đại hội giáo dục vài ngày mà có thể tìm ra được — mà phải có tổ chức phải có thời gian và phương tiện nghiên cứu — tôi chỉ nói là đi tìm hay là đi tìm chứ không nói là đưa ra một triết lý giáo dục. Triết lý giáo dục là một phần của triết lý chung phát triển từ triết lý của con người — muốn tìm hiểu phải tìm hiểu hai phần: tâm lý con người và cái bản chất của xã hội...

HOÀNG VĂN ĐỨC: Xã hội: ... chưa ai giải quyết nổi vấn đề rác rưởi trong thành phố...

Giáo dục: ... không đâu bê trê con ở cấp tiểu học bằng VN.

— Chúng ta đã đồng ý câu hỏi thứ nhứt của anh Lữ Hồ là cần thiết vì chưa có một vị nào nói ngược lại như vậy cả.

— Chúng ta cũng đồng ý là VN là nơi tiếp nhận 3 nền văn minh Trung Hoa, Ấn Độ và hơn một thế kỷ nay của người Tây Phương cộng với cái quá trình mấy nghìn năm lịch sử của chúng ta. Ta thấy xã hội của chúng ta. Như anh Lữ Hồ đã nói, đã tới cái mực thê thảm.

Tôi nghĩ rằng cái giao điểm của lịch sử và địa dư có nhiều bất lợi cho ta hơn là có lợi. Chúng ta chịu nhận hơn là chọn lựa. Chúng ta là nơi đúc kết của 2 siêu phẩm của nền văn minh Tây Phương đó là Tư Bản và Cộng Sản đưa chúng ta đến một phân hóa không những về đất đai, tư tưởng, ngôn ngữ mà còn về cách sống nữa. Ngoài Bắc nói «tự do dân chủ Cộng Hòa» chúng ta cũng cộng hòa dân chủ, tự do nhưng mỗi bên hiểu theo một nghĩa khác nhau. Chúng ta thấy gì về tình trạng xã hội và giáo dục của chúng ta.



Đến qua: Giáo sư Nguyễn Nhã — Giáo sư Phạm Văn Phùng — Bác sĩ Trần Ngọc Ninh — Nhà văn Chu Tử —
Giáo sư Lữ Hồ — Giáo sư Nguyễn Đình Hoan.

Tôi xin lấy hai thí dụ vừa tầm thường vừa điển hình đó là vấn đề rác rưởi trong thành phố. Tôi chưa thấy một chính trị gia một ông Đô trưởng nào giải quyết nổi — còn về giáo dục chỉ nói trong phạm vi tiểu học mà thôi, tôi chưa thấy một nước nào trên thế giới bỏ bê trẻ con bằng chúng ta. Mà giáo dục phải bắt đầu từ trẻ con.. thấy trẻ con mất dạy thi biết nền giáo dục không ra gì.

Tôi nghĩ rằng cái tai nạn mà ngày nay dân tộc ta phải chịu chung, thủ phạm là nền văn minh Tây Phương. Giáo sư Ninh có nói một nhà giáo dục Trung Hoa cho rằng nền giáo dục cổ điển của họ đã làm nước họ điêu đứng nhiều lần — phải quên đi, không thể trở lại được nữa...

Tôi nghĩ rằng nước Trung Hoa ngày xưa đã từng ở địa vị lãnh đạo văn minh thế giới, ngày nay tuy không còn nữa nhưng cũng bắt buộc các cường quốc trên thế giới phải đếm xỉa tới — đó chính là nhờ cái văn minh và văn hiến của họ. Tư tưởng, sách lược của Mao Trạch Đông ngày nay chẳng qua chỉ diễn tả nôm na lại một phần Kinh Dịch của Khổng Tử: những «nhu, cương», hay là những lý thuyết về «âm, dương», là căn bản chính đã đưa hai nhà bác học trẻ tuổi Trung Hoa đến Prix Nobel de physique.

Gần đây tôi có đọc một quyển sách viết về lịch sử Việt Nam của một người Pháp. Anh ta có phê bình giới tri thức 1930 của mình, sự thực có học Tây phương nhưng không có học tới nơi tới chốn, không biết được cái gì gọi là «valeur profonde de l'Occident» hết...

Tôi cho đó là một nhận xét chính xác... không những đối với văn minh Tây phương mà thôi mà đối với văn minh Trung Hoa cũng vậy. Chúng ta đã có cả một nghìn năm đi học văn hóa Trung Hoa, nhưng các cụ chỉ có học «Tứ Thư» mà không học đến «Ngũ Kinh» — các cụ học để thi cử hơn là học để

hiểu... thành ra cái văn minh của Trung Hoa ta cũng chỉ học được cái phần «hình nhí hụ» mà chưa biết gìn giữ đến phần «hình nhí thượng»...

Vậy để kết luận, theo ý tôi là chúng ta nên rút tóm những gì hay của dân tộc ta và bỏ những gì dở để cộng với những tinh túy của 3 nền văn minh mà ta tiếp nhận được... đó là tiêu diệt mà một nền giáo dục phải hướng tới... Vì bên trên cái giáo dục đó là văn hóa... mà «văn» là đẹp là hay, một danh từ, nghĩa là chúng ta chỉ chọn cái hay cái đẹp và «hóa», một động từ, nghĩa là cải thiện từ lối sống đến tư tưởng cho hay đẹp hơn...

NGUYỄN HỮU ĐỐNG: Anh Lữ Hồ, thay mặt tòa soạn đặt vấn đề, nói rằng chúng ta không làm gì được cho nền giáo dục trong tình trạng hiện nay... Quý vị, nhất là giáo sư Trần Ngọc Ninh không những chỉ với lý luận mà với những kinh nghiệm, những hiểu biết thực tế đã chứng minh rằng: «khủng hoảng giáo dục lan tràn khắp thế giới...

Quý vị là những người có thẩm quyền trong phạm vi chuyên môn này xin trả lời dùt khoát cho độc giả chúng tôi rằng: chúng ta sẽ có hành động giống như những người VN theo phong trào hippies — Nếu người hippy thì nước mình cũng hippy — không cần biết rằng hippy là một sản phẩm của xã hội hậu kỷ nghệ và xã hội chúng ta bây giờ đang là một xã hội nông nghiệp... phải nhập cảng thêm gạo. Hoặc sẽ có thái độ như một người nghèo bất chửng người giàu khoanh tay trước cuộc khủng hoảng kinh tế — Và cuộc khủng hoảng kinh tế đó chỉ làm nghèo được người giàu nhưng có thể làm chết đói được người nghèo.

Với một hiện tượng khủng hoảng giáo dục trên khắp cùng thê giới — chúng ta là một nước nhược tiểu, chậm tiến, nghèo và chiến tranh. Nền giáo dục của chúng ta hoặc đã hết thuốc chữa, và chúng ta sẽ chọn thái độ như tôi đã nói — Hay là còn có thứ thuốc nào chữa được

(xem tiếp trang 50)

Sự học hành của lớp trẻ đang lấy trong một tình trạng bi đát, tình trạng đang dở, « Nửa chừng xuân » hay nói theo ngôn ngữ mới, một thứ học hành lè phè, tà tà, lắc lư con tàu đi.

Trong htróng viết của bài này, chúng tôi muốn nêu ra một số nguyên nhân có thể đã đưa tới thảm trạng trên.

1) Lớp trẻ nói chung, và giới học sinh, sinh viên nói riêng đang tới trường, tới lớp với một tâm trạng mất tin tưởng. Họ thấy bị bỏ rơi hoàn toàn. Họ thấy lớp đàn anh lãnh đạo như một lũ múa rối ngay cả những đàn anh trong lãnh vực giáo dục cũng thế, tuy chỉ có một số. Lớp đàn anh có thái độ lè phè, cầu an, vô trách nhiệm, đã để lại cho lớp đi lên một gai tai nát bấy, nêu không muôn nói là « thất vế sinh ».

Sự học của họ ngày nay hầu như chỉ để kiềm tiền, hoặc tròn lịnh. Khi đã không có một lý tưởng, làm sao họ học hăng say được, làm sao sự học của họ không nửa chừng, đang dở được.

2) Họ đã thấy tận mắt sự bất lực về bằng cấp của đàn anh trong cuộc vật lộn với vẫn đề áo cơm. Họ đã từng thấy có những giáo sư tận tụy làm việc mà cũng chỉ mua được một cái scooter eoc cách hai buổi lết đến trường, họ đã thấy những người không bằng cấp không học hành nhưng nhờ xoay sở, nhờ lưu manh, nhờ gặp thời đã trở nên những người được gọi là thành công trong xã hội. Nhưng gì mà họ thấy trước mắt làm họ không tin tưởng là sự học có thể mang lại cho họ một đời sống no ấm tốt đẹp hơn. Họ cắp sách tới trường với một tâm trạng hoài nghi về những cố gắng của họ đang làm.

Đa số các học sinh di học mục đích trước tiên là để có gắng tiền tới một đời sống vật chất tương đối khá quan. Nhưng họ đã hoàn toàn thất vọng khi thấy những người có bằng cấp cứ nhẫn nại tìm việc trong mục rao vặt hàng ngày, cạnh những mục bán Bar, Xe hơi, nhận rút cầu tiêu, chuồng gà, thuốc gà... Những học sinh phải có nhiều can đảm và ý chí lắm mới dám mím cười và nghĩ tới tương lai mẫu phớt hồng, dù chỉ phớt hồng thôi. Còn đa số những học sinh khác, đam mê trọng không lớn, đều có một thái độ tiêu cực, thản thường, họ cứ học tà tà để rồi chờ ngày nhập « đẳng kaki » như thế để phải thắc mắc, đỡ phải la mعن sinh, vì dù sao quân đội cũng có thể



16 cái bê bối bi thảm

của cái học « nửa chừng xuân » hiện tại

cho họ đủ 2 bữa cơm ăn và quần áo mặc « cả ngày » rồi.

3) Học sinh, sinh viên ngày nay đã phải học hành trong khùng khí suýt-păng tát mồ hôi lạnh còn hơn những phim của ông vua kinh dị Hitler. Không khí suýt-păng này đã làm thần kinh của họ mỗi ngày một suy kém, ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành của họ.

Họ luôn luôn bị ám ảnh bởi Công trường Bộ binh Thủ Đức, hoặc Quang Trung, Đồng Đè và nhất là cái chết kẽm bén. Vì để lính trắng, ở một phương diện, là một sự khẩn thiết của quốc gia trong tình trạng hiện tại, nhưng mặt khác, nó cũng làm xao động mãnh liệt tinh thần của thanh niên, nhất là trong việc động viên, họ còn thấy có những phản khoa theo chủ trương

có một số người phay phây và đi chơi bời đêm ngày lại được cấp giấy hoãn dịch vì bất lực ! (Xin Nhà nước điều tra thử mà xem) họ còn thấy nhiều kè dùng trầm phuong ngàn kè, nhất là tung tiền ra để tròn làm bòn phận công dân. Những sự kiện này cho họ kết luận rằng đi lính chỉ vì trượt thi, vì làm con nhà nghèo, con nhà không có có cảnh bự. Tóm lại, vẫn để lính trắng đã làm họ loạn thần kinh, nhất là gần đây ngày thi, hoặc làm họ bất mãn. Trong tình trạng đó, làm sao có thể học một cách có kết quả và hữu hiệu được. Kết quả là họ vẫn trượt, kết quả là họ thường phá ngang sự học để đăng vào những binh chủng an toàn hơn như Không quân, Hải quân, Quân cảnh.v.v... kết quả là họ ghi tên ít nhất là hai phản khoa theo chủ trương

lột sàng xuống nia, như thế họ phải học hai ba chương trình một năm một cách vất vả,

4) Họ đã không có chỗ học thích hợp sau những giờ học ở trường. Đa số học sinh và sinh viên thuộc những gia đình công chức, quân nhân, những người có đồng lương rất « khiêm tốn », hay nói một cách hợp thời hơn. Những người tiền phong của quốc sách mệnh danh là « khắc khổ » mà chính phủ mới đề ra. Họ không có buồng học riêng, họ đã phải học trong tiềng cõi nhạc, trong tiềng hú kinh hồn của các tài tử cải lương. Tiếng nhạc óc của kích động nhạc, tiếng la hét của con nít, họ đã phải học dưới những mái tôn hầm người ! Số thư viện quá ít và quá nhỏ đã không thỏa mãn được con số học sinh cần có một chỗ yên lặng để học. Có lẽ trong tương lai chính phủ nên thiết lập cấp bách các « nhà học », làm bằng vật liệu nhẹ và rẻ tiền để thỏa mãn nhu cầu này. Nền y kiến này được thực hiện, con số học sinh chiêu cõi không phải là nhỏ.

5) Rất ít học sinh, sinh viên chịu chơi thể thao hoặc tập luyện thân thể để chịu tổ chức đi chơi ngoài trời những ngày nghỉ cuối tuần, vì vậy sức khỏe rất sút kém, kết quả là khi bồi lén được tới đại học, phần lớn đã kiệt quệ, thâm mệt, hèn hùng, hèn nghị lực làm việc. Về vẫn đề này, có người cho rằng tại chính phủ không khuyến khích, không bắt buộc họ chơi thể thao.., người thì cho rằng tại học sinh và sinh viên Việt nam lười, người thì cho rằng tại chính phủ chưa cung cấp cho họ đầy đủ những tiện nghi về thể thao như sân vận động, dụng cụ thể thao v.v..

6) Họ đã học trong một tình trạng không mấy hứng thú, vì đa số không được thỏa mãn về vẫn đề tinh cảm, về vẫn đề liên lạc bình thường giữa nam nữ. Ở khía cạnh này, các nhà giáo dục Việt Nam thường tránh để cãi, nhưng chính nó đóng một vai trò quan trọng trong sự học hành của thanh thiếu niên. Có nhiều thanh niên đã mất quá nhiều thi giờ và vẫn để « đào kép, bê bịch» ngược lại đa số lại tủi hổ vì không có những người bạn khác phái để tâm sự, để có hứng học hành, để « giải tỏa » những « áp lực về tinh cảm và sinh lý » luôn luôn đè nặng. Cả hai trường hợp trên đều làm cho sự học hành của thanh thiếu niên bị xáo trộn, không hăng say, tuyệt vọng, chán chường...

Có thể nói những học sinh ngoại quốc ham học một phần nhờ ở sách

và được trình bày rất hấp dẫn, đầy đủ hình ảnh, những hình mang màu thật của vạn vật. Cho đến nay nhịp độ xuất bản sách giáo khoa, nhịp độ dịch sách ngoại quốc là nhịp bò của một con rùa già hết si quách. Ta hãy ra một thư viện ngoại quốc mới thấy rằng lớp trẻ Việt Nam chịu thiệt thòi như thế nào.

Mới đây ta thấy có một sự tiến bộ trong cách soạn sách, cách trình bày sách cho các học sinh bậc tiểu học, chúng tôi muốn nói đến những cuốn sách do các nước bạn in dùm. Tuy nhiên ở bậc Trung và Đại học, tình trạng thiều sách hay, thiều sách tiền bộ thật là trầm trọng. Nhưng vẫn để giải quyết không đơn giản. Nó đòi hỏi rất nhiều thiện chí của các tác giả, dịch giả, phải được chính quyền khuyến khích, nâng đỡ và nhất là phải có ngân khoản. Chừng nào mà các học sinh còn thấy những trang sách là những thứ khô khan như rơm rách thì sự học hành của họ còn là dở dang, lè phè.

11) Các học sinh, sinh viên chưa được hưởng một chương trình giáo dục tiền bộ, hợp lý, thực tiễn, hợp với tình trạng hiện tại của nước nhà. Cho tới nay, người ta chưa thấy có một cuộc cải tổ rộng lớn toàn diện về chương trình giáo dục. Tất cả chỉ là những cái gì có sẵn của Pháp để lại, rồi thêm bớt, vá víu, một cách rất vặt vãnh, vụn vặt. Cứ mỗi lần có sự thay đổi về nhân sự, lại có vài sự cải tổ trong vẫn đề học hành, thi cử. Kết quả là chỉ gây thêm hoang mang cho học sinh, sinh viên mà thôi. Dĩ nhiên cải tổ thường mang đèn diệu tốt đẹp, hợp lý hơn, nhưng ta nên nghiên cứu và cải tổ một lần toàn diện để giới trẻ thầy chính quyền không bỏ rơi họ, thầy chính quyền không vô trách nhiệm thầy chính quyền làm việc hợp lý v.v..

10) Đa số các phụ huynh học sinh không đủ khả năng, không đủ phương tiện, không có thì giờ để giáo huấn, kiềm soát, khuyên khích con em trong vẫn đề học vẫn tiếp tay với học đường. Kết quả là học sinh thay vì được hưởng dân toàn diện thì họ chỉ được hưởng dân có một nửa. Lại một thứ « nửa chừng xuân » nữa.

11) Học sinh và sinh viên thiều sách vở nhất là sách vở về khoa học để đọc thêm. Kết quả là kiến thức tổng quát rất nghèo nàn. Kết quả là sự học không đưa họ tới những chân trời bao la, những chân trời mới hơn, lạ hơn, đẹp hơn, kỳ diệu hơn chẳng hạn như các sách về tiền bộ không gian, về tần toán học, về sinh vật học...

12) Đa số học sinh và sinh viên (xem tiếp trang 53)



Cời... bên kia!

• KIM NHẬT phụ trách

(TIẾP THEO)

NHỮNG CHIẾC VÒNG XOÁN.. « BA KHOAN »

Đó là những chiếc « vòng mầu nhiệm » để ngừa thai do phát minh của các bác sĩ Nhật Bản và chính họ chế tạo. Hình dạng chiếc vòng giống như chiếc nhẫn deo tay. Bên trong vòng có hai sợi dây xoắn nồi từ bên này sang bên kia.

Có nhiều loại vòng. Loại làm bằng nylon. Loại bằng inoxydable. bằng vàng tây, bạch kim, đù cà. Cỡ vòng, kích thước cũng có đèn ba cỡ khác nhau.

Từ sau khi khẩu hiệu « thắt lưng buộc bụng » rồi « Thanh niên ba khoan » được tung ra trên toàn miền Bắc để « hỗ trợ cho cách mạng miền Nam », những chiếc vòng xoắn được Đảng bắt đầu « chiêu cõi » đèn.

Khẩu hiệu « THANH NIÊN BA KHOAN » là chưa yêu KHOAN YÊU, iờ yêu rồi thì KHOAN LÂY, cuối cùng iờ lây nhau rồi thì KHOAN... ĐÈ.

Thực chẳng khác lời khuyên của bác sĩ đối với một cô gái mang bệnh đau tim trầm trọng :

Nếu cô chưa có gia đình xin khuyên cô khoan lập gia đình. Nếu có gia đình rồi xin khuyên bà cô gắng làm thề nào đừng có con. Nếu iờ có con rồi xin khuyên bà đừng cho con bú mà cho cháu dùng sữa Guigoz.

Đối với bệnh nhân đau tim, mệt nhọc thở chẳng ra hơi, xanh xao vàng vọt ai còn hứng thú gì, ham hồ gì cái

chuyện gối chăn. Và chồng họ, vừa thương vợ, vừa thấy cái hình dáng bệnh hoạn thảm thương kia cũng tiêu mê nó đi cái thứ vợ chồng. Ấy vậy mà, có những phút « không đừng được », cho nên, là người thấy thuộc biết rõ điều đó làm, chỉ khuyên, nhắc nhở cô gắng hạn chế được đèn đèn hay đèn đó. Còn nước còn tát mà !

Nhưng, đang là lứa tuổi thanh niên mới lớn, khoẻ như trâu (ông bà đã chẳng nói « con gái mười bảy bé gãy sừng trâu » đó sao !) Mạnh như nhà máy điện cao thế, sản xuất dòng điện.. tinh ái cao đèn 20 ngàn vôn, ấy sự thường, dòng điện cao thế đèn chưng đó, âm dương cách trở xa xa cũng xẹt lửa tới bời. Hoảng hồn gấp nhau hàng ngày, sát bên nhau hàng ngày, làm sao nó không hút chặt vào nhau cho được.

Vậy cầm thề chó nào được ! Khoan thề chó nào được ! Chỉ có « khoan » vào sức mày « khoan » ra. Trai gái ở lứa tuổi đó, dù có ngăn cầm dưới hình thức này hay hình thức khác, cũng chẳng đi đèn đâu. Chỉ tò cho chúng làm lén.

Cho nên khẩu hiệu « BA KHOAN » chỉ là một hình thức động viên chính trị, một cái cớ để « nhà nước để làm việc ». Mục đích của nó thật rõ ràng, đưa vào duy vật biện chứng của Marx. Chúng mà yêu thì lười làm việc, lười « xung phong » chỉ có « chăm gấp nhau ». Chúng nó mà lầy nhau thì trực trắc tư tưởng nặng tình cảm gia đình, sức khỏe hao mòn khó bê tảng nặng xuất, vượt « chí tiêu » của Đảng để ra. Chúng nó có con xem như phụ nữ chỉ biết lo cho con, bạn rộn vì

con, làm thề nào đảm đương nổi công tác sản xuất thay đàn ông con trai lên đường vào Nam đánh giặc.

Ấy là chưa kể cái khoản tăng dân số. Nói theo kiểu triết gia Darwin thì « nhân loại tăng theo cấp số nhân, còn vật thực phẩm tăng theo cấp số cộng ». Hoảng hồn, tình trạng miền Bắc, mỗi năm làm ba vụ, đất chằng được nghỉ ngơi lây một giây, lúa gạo sản xuất còn không đủ ăn, rau khoai độn quanh năm. Bây giờ chúng càng hăng lây, hăng đè, làm sao giải quyết nỗi vẫn đe thực phẩm ?

Vẫn biết cầm cứ cầm. Động viên « giác ngộ » tinh thần cứ động viên. Nhưng điện cao thế hai mươi ngàn vôn của chúng xẹt lửa « đốt cháy tinh thần, cứ ăn vung càng hăng, càng vung vít, làm thề nào bảy giờ ? »

Vì vậy, phải mở cho chúng một lối thoát. Trong « BA KHOAN » chỉ có thể thực hiện được khoan đè là chắc ăn nhất. Và « khoan đè » có tác dụng ích lợi nhiều nhất. Bèn ra lệnh cho các chuyên gia y học miền Bắc nghiên cứu tìm biện pháp « khoan đè ».

Các chuyên gia của Đảng sau thời gian nghiên cứu đưa đèn két luận:

Công thức KNAUSS - OGINO khó bào đảm thực hiện. Dù cho thực hiện đúng két quả chỉ 50 phần trăm. Tháng trước có trật tháng sau cũng dính, chẳng chóng thi chay, tai nạn xảy ra. Còn ngừa thai bằng thuốc thì quá tốn kém, nhân dân không ai đủ tiền để mua.

Chẳng những nó còn không bảo đảm sức khỏe vì độc tố của thuốc. Biện pháp giải phẫu « cột » buồng

trứng nữ giới không ai chịu, và nó vô nhân đạo. Cuối cùng chỉ còn hai biện pháp để nghị áp dụng : Một, đòi với nam giới thi phò biển, khuyên thích dùng « ca-pot » cao su. Hai, đòi với nữ giới, truyền bá những chiếc vòng xoắn ngừa thai do Nhật Bản sáng chế. Nhưng... nhưng chỉ áp dụng cho phụ nữ đã có chồng. Lý do : thanh nữ còn có cái màng « hymen » quý giá ngàn vàng, muôn đặt vòng xoắn phải làm rách cái màng đó, ở tù chêt, nên không đặt vòng được. Trường hợp bắt khẩn kháng.

Kết luận trên được Đảng O-Kê. Vậy là kè hoạch sản xuất hàng loạt « ca-pot » cao su, phò biển rộng rãi, bán cùng khớp hàng cùng ngõ hèm, thôn áp héo lánh cho đèn núi rừng Tây Bắc đèo heo hút gió. Không cửa hàng mậu dịch quốc doanh nào không có. Nhất cứ lưỡng lợi. Vừa chống đè, vừa thu được tiền lời, gầy thêm quỹ cho nhà nước.

Vòng xoắn, vì nhiều lý do, và chưa biết được nữ giới chiêu cõi đèn ngắn nào nên khoan sản xuất. Hãy nhập càng tam cái đã !

Thề là, ba ngàn chiếc vòng đầu tiên của Nhật được nhập cảng vào Hải phòng, bồ về Hà nội rồi phân phối cho một số bệnh viện lớn, có khám phụ khoa và cho những Bảo sanh viện lớn. Đó là những chiếc vòng thép và nylon.

Ngoài ra, thêm một ít vòng bằng vàng tây giành cho những phu nhân của những cán bộ cao cấp và những nữ anh hùng thi đua, nữ chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nêu nhân dân, ai có đủ tiền xài sang, bán lại cũng được.

Sau khi được phò biển và giải thích nào là vòng xoắn bảo đảm hiệu nghiệm đèn 95 phần trăm nào là không gây phản ứng khó chịu hoặc nguy hiểm, nào là thủ thuật đặt vòng xoắn vào cổ tử cung nhanh chóng, chính xác, dễ dàng.v.v... ba ngàn chiếc vòng trên những « đồng chí » nữ y tá, nữ y sĩ, nữ bác sĩ « chớp » ngay tức khắc, thanh toán nhanh như gió.

Tiêu chuẩn Đảng đặt ra là « giành cho những đồng chí đã có gia đình » tức có chồng, nhưng Đảng cầm có

chồng, cầm yêu trong khi không dần lòng được. làm sao giờ ? Dịp may đưa đèn, có vòng xoắn trong nhà, trong khi cứ phải vừa ăn vung vừa run ! tại sao không « đớp » thủ thân hộ mạng, tha hồ « ăn » lấp ba ga cho bà ?

Thề là những em 17, đôi mươi « khoan yêu, khoan lây » lại là những

khách hàng lý tưởng ngoài chánh sách. Đầu tiên là dân trong nhà họ Y.

Kè đèn, Đảng nhận thấy nhiều người hâm mộ liền cho nhập cảng thêm.

Rồi có những trường hợp được phát giác. Thân chủ chưa có chồng. Chưa có ghi vào sổ hộ tịch bất kỳ ở (xem tiếp trang bên)



Thư đọc giả

Sẵn sàng nhận sự cộng tác « đầm đá » của đồng chí. Xin đồng chí liên lạc chặt chẽ với « cục bộ » Tiên Sư Đời.

Kính báu.

Khi cầm tờ báo « Đời » trong tay, lật từng trang ra đọc, cháu thú thật, mừng và sung sướng lắm. Cháu cứ tưởng bác sẽ bị ém mãi cho đến ngày nhảm mắt, chứ không dè người ta lại dè cho cây bút của bác xuất hiện trên bút cứ tờ báo nào ? Nhưng cũng may, những người thù ghét bác, và cố tình chơi béc bắng phương tiện sẵn có trong tay, béc bắng phương tiện và hành động quá u là phi lý, hèn hạ, như chú Nguyễn Sa đã nói: « một thằng không lồ đánh một đứa con nít, ôm yếu, rình rập chờ từ sáng đến chiều cho thằng nhỏ xây xong 1 lâu đài trên cát, để chừa kịp đứng ngắm sự hoàn thành của nó thì hăng khồng lồ xông tới đập phá. Nhưng cũng may là thằng không lồ đã không còn dịp để đứng rình rập mãi, người ta đã xách cõi nó đi chỗ khác, trả nó về với cái sở trường thích hợp với khả năng của nó. Dư luận đã nói quá nhiều quá đù với người không lồ rồi. Thiết nghĩ cháu không cần ba hoa gì thêm với hắn ta. Hắn ra đi với một cái thở dài nhẹ nhõm của mọi người. Vậy là đủ.

TRẦN MINH QUANG

Kè ngã ngựa đã ra đi. Hãy xá tội cho hắn. Đừng nhắc nhở nữa thêm buồn. Rất mèn cháu. Hãy viết thư cho bác luôn.

VÕ THÁI TRINH

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido
Có bán tại các nhà thuốc Tây

XN 962 BYT/QCDP

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Pub.TÂN-TRI

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido
Có bán tại các nhà thuốc Tây

XN 962 BYT/QCDP

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Pub.TÂN-TRI

nơi nào, cũng không ai chứng nhận. Nhưng cái « hy men » bị « chuột gặm » tơi tả, mắt bỗn nó tự hỏi nào rồi.

Đồng chí « bè gãy sừng trâu » nhà ta, một hôm, đến bệnh viện xin khám phụ khoa và yêu cầu đặt vòng xoắn. Lý do : có gia đình rồi và triết lý thi hành chính sách BA KHOAN ở tiết mục thứ ba — KHOAN ĐÈ — của Đảng. Dĩ nhiên, thấy thuốc chắp thuận yêu cầu đó ngay. Cái « hymen » bị « chuột gặm », là bằng chứng, khỏi cần « điều tra lý lịch » đồng chí chỉ mắt công.

Rải ro cho cô em, nhằm bệnh viện mới thực hiện vụ này, để kiểm soát hiệu quả của chiếc vòng, người ta làm thông kê theo dõi. Nhìn vào địa chỉ ghi ở « Bệnh án » (feuille l'hôpital) nhân viên mò đèn hỏi thăm. Thân chủ đi công tác vắng, nhân viên đánh hỏi thăm mọi người xung quanh. Ấy là chuyện vỡ lở ra. Võ lật ra mọi người biết thì cũng thôi, hòa cà làng. Tôi lôi giùm cái khoản đó.

Nhưng trường hợp đó đưa đến những cuộc điều tra về sau, phát giác chuyện không ngờ. Thân chủ của những chiếc vòng xoắn phần lớn là những em thanh nữ đang thực hiện « khan yêu, khan lây ».

oo

Năm 1965, nữ bác sĩ Nguyễn thị Thọ được Trung Ương Đảng chắp thuận cho theo chồng vào chiến trường miền Nam công tác. Chồng của bác sĩ Nguyễn thị Thọ là bác sĩ Hoàng minh Thọ (bí danh) tức phó tiến sĩ y khoa, chuyên gia giải phẫu bụng, ngực Trương Công Trung, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện 103 — một trong hai bệnh viện quân sự lớn nhất ở Hà

CA SĨ — TÂY BAN CẨM NAM PHONG

THÁNG 10-1969

Muốn trở thành Ca Sĩ — Nhạc Sĩ Đúng Nghĩa. Muốn có nơi học Nghiêm Trang. Muốn học với thầy Đăng Đăk, Có Thực Tài. Hãy tìm Giáo sư NAM-PHONG Sáng Tác Gia Quốc Tế — Paris. Có dù các lớp Sáng — Chiếu — Tối từ thứ 2 đến 7 — Giáo Khoa, Căn Bản, Cấp Tốc. Vì bản dav, chí iếp Học Viện Mới. Mỗi chiểu thứ Bảy từ 3g đến 6g tại số 18, Tạ-Thu-Thâu, Saigon (trên lầu) Xin Bấm Chuông.

nội. Bác sĩ Trương Công Trung được tôn là sư tử giải phẫu ở chiến trường miền Nam, Kiêm nhiệm Phó Phòng Quân Y R, Kiêm nhiệm Hiệu trưởng « trường quân y trung, cao cấp », đào tạo bác sĩ tại miền Nam.

Chồng vào Nam năm 1964, cuối năm 1965 Nguyễn thị Thọ được « gửi » vào theo. Là bác sĩ chuyên về sản, phụ khoa, lại được đàng « nghỉ tinh » đèn ông chuyên gia nên Nguyễn Thị Thọ được đi bằng phi cơ đến Nam Vang rồi đi xe về biên giới Tây Ninh, Thọ mang theo hai ngàn chiếc vòng xoắn bằng thép để làm quà cho những nữ đồng chí giải phóng.

Món quà coi bộ mới mè và khung cảnh chiến trường du kích, phong tục tập quán sanh hoạt của miền Nam không giống với tập quán « sanh hoạt xã hội chủ nghĩa » BA KHOAN » miền Bắc nên các nữ đồng chí ta ngỡ ngàng, « ngài ngại » làm sao ày !

Ở chiến khu, giữa rừng sâu, thiều thon trám bẽ, chị em nào có con mọn quâ là khô không biết kè sao cho xiết. « Ăn cơm của Đảng phải làm việc cho Đảng » chứ sao ! Cũng phải tham gia sinh hoạt tập thể, cũng phải thi đua, cũng phải công tác đều đều ngày tám tiếng theo « luật lao động ». Không tham gia, không làm như mọi người đâu có được. Có vẻ uể oải một tí là được « hoi ý », « uôn nắn giúp đỡ », chị em phản bội, nhận xét xấu, kêt tội lười...

Những chiếc vòng xoắn, ôi, những chiếc vòng !

Các đằng con nít ngứa nghẽ của Saigon đâu ? Thủ còng mảng một chiếc vòng xoắn Nhật Bản xem sao ! Các đằng ma ri sên, đì diêm vọng ngoại sao không thử bắt chước đê cho đất nước này đỡ cái nạn con rốt, con roi vung vãi và những thằng lai căng làm ô uê đất nước này !

(CÒN NỮA)

Một đôi vợ chồng đợt sống mới trở về nhà sau một đêm dạ hội khiêu vũ tung bừng tại nhà bạn bè.

Chàng chợt hỏi nàng :

— Nay cưng, thật là anh té quá không nhớ rõ, nhưng có phải anh đã yêu cưng ở trong phòng chứa sách đêm qua không ?

Nàng nhìn chàng cô vé suy nghĩ, rồi hỏi lại :

— Đó là lúc mấy giờ, hả anh ?

đồng chí kè bên « kè tủ đứng » vào miệng:

Ai biếu ham ? Những hồi ống bà « sung sướng » với nhau bà có than không ? Có sức ăn thì có sức chịu chờ !

Hoặc nửa đêm, con khóc dậy làng dậy xóm, những khi nó khó chịu bệnh hoạn, là y như có tiếng la giận dữ :

— Dõi nó không được bóp mũi nó đi. Đè cho người ta ngủ với chó ! Đêm nào cũng như đêm này. Vầy thết rồi chịu sao nổi. Ngày mai người ta còn làm việc, mất ngủ hoài như vầy... trời ơi là trời. Yêu nữa đi, yêu cho nhiều vào !

Khô như ri đây, bà con hài nội ngoại chư vị quân tử à ! Ấy thè mà kỳ cục. Cái dòng điện cao thế hai chục ngàn « vôn » nó « hút » mạnh vô cùng nào ya đã thoát nổi « khoan yêu » ?

Có lẽ là bạn gái với nhau, thông cảm nỗi khổ tâm đó, bác sĩ Nguyễn Thị Thọ vác vào hai ngàn chiếc vòng xoắn. Lúc đầu chị em ngại. Nhưng khô quá đâm ra hết ngại. Dùng thử một người, hai người. Quản y làm trước. Dân y theo sau. Và cho đèn bây giờ thì những ai sợ đê đều được Đảng tặng một chiếc vòng. Tặng vòng đê tăng năng xuất, đê bớt khẩu phần « gọn nhẹ » tổ chức. Khoa học mà ! Biện chứng mà !



chữ tình

Cất nghĩa làm sao được chữ tình,
Nhất là thời buổi đại vận minh !
Cô treo tóc ngựa đi ve vẩy,
Cụ uốn sừng đê lượn dập định.
Vài bước tăng-gô người bén lanh,
Ba câu « tách-dát » (1), nổi chương trình
Cũng từ tiểu học lên trung học.

Có cả tiên sinh lẫn hậu sinh.
Gái dẫu mười con còn tấp tênh,
Trai chưa đến tuổi đã ngông nghênh.
Vẽ vời bối mặt cho nên đẹp,
Kín hờ mi-ni thế mới xinh.
Vật cỏ Bờ-rô chiều thủ thi,
Ánh đèn Chú là tối linh tinh,
Anh say của lạ anh đồng ý,
Cụ tiếc thời xưa, cụ bất bình.
« Giọt nước hữu tình rơi lê châ.
Con thuyền vô trạo e cảm lênh đênh » (2).
Chia tay dám múa con dao chó,
Cuốn gói riêng quên cái bụng phình.
Ném mãi của chua giờ mới ngọt,
Dám hoài chõ lị, trước không kinh.
Sơn son bô xó câu chung thủy,
Vén áo che hờ cái tiết trinh.
Miễn có xe hơi cà ré quý,
Cần chí nết tốt nói nồng tình ?
Kẻ sao cho hết, sao cho đủ ?
Nói lắm càng thêm họ bức mình.

HÀ THƯỢNG NHÂN

(!) Texas là quê hương Cao-bồi Mỹ

(2) Thơ Hồ Xuân Hương.

đêm nay cùng ai nằm ?

Đưa tiền cho « nàng » đi săm
cưới, « nàng » chuồn luôn.

Tin Gia Định

Có cô hâm mối tuổi,
Yêu anh còng bầm lâm.
Chàng bầm lâm có cửa,
Đêm đêm giải chiếu nằm.
Chi non và hẹn biển,
Tình ta bền trăm năm.
Trăm năm tơ tóc nặng,
Cũng chẳng dài bao lầm.
Một nỗi lòng đầm đầm,
Đôi mắt cùng đầm đầm.
— Em ơi ! em có biết,
Ai xinh hơn trăng rằm ?
Gió nào trong kẽ lá,
Tiếng chi nghe u trầm ?
Như mùa thu trước cửa,
Như mây mờ xa xăm ?

Ánh sáng nếu còn đẹp,
Vì đời còn tri âm.

Cô em chau khóc hạnh,

Kè vai anh thì thầm :

— Anh ơi ! anh có biết,
Gì « hay » hơn trăng rằm ?

Gì đẹp hơn ánh sáng ?

Gì thơ hơn hương tràm ?

Có tiền là có cả,

Có tiền, đưa em cầm.

Khi yêu ai tính toán ?

Đồng tiền đáng bao lầm ?

Có dám chục ngàn bạc

Vét đưa người tri âm,

Người tri âm nắm cửa.

Vội ra đi âm thầm

Thế là tan giấc mộng,

Tường đâu dài trăm năm !

Mời kia khi đã quẳng,

Cá tìm đâu thấy tăm ?

Cái anh chàng Gia Định,

Đêm nay cùng ai nằm ?

HÀ THƯỢNG NHÂN

một số ý vị cay dắng

● lan đình

Vừa thức dậy, Quy đã trở về tâm trạng chán chường, cái cảm giác quen thuộc như một thứ kinh nghiệm để anh đoán biết hôm nay cũng sẽ giống hệt hôm qua, hôm kia, lâu rồi. Nhưng Quy vẫn chưa soạn ra đi. Có điều, thái độ cẩn mẫn của Quy còn thiếu vài cái ngáp, đôi mắt gấp gay, dáng đi lừng khừng, mày cử chỉ tiếc rẻ hội thành bộ tịch ngái ngủ thường thấy ở những người muôn làm biếng vì được làm việc. Quy đã chịu khó qua nỗi nhớ tiếc thèm khát cho mình chịu khổ, chứ không phải



Truyện ngắn

anh có gì vướng bận thật tinh. Thành thử Quy cứ thấy mình viễn vông, đáng thương.

Bụi đã đóng đầy trên sàn ván, đèn nỗi trông rõ nốt chân chuột. Cái bóng điện cũng cau bần, ánh sáng nhòa nhuộm, vẫn đục, thà tắt đi, tối hẳn, còn mát mặt hơn. Muôn xem lại cái cõ áo, Quy phải đứng ngay dưới ngọn đèn, mới nhìn rõ. Cái cõ áo đã tuột sơ mướp, vết ghét đèn bóng như dính cao.

Quy tần ngần nắn thử túi quần, thói quen kiểm điểm những vật tùy thân trước khi ra khỏi nhà. Anh chẳng còn gì để đem theo. Cái bát lửa đã gán rè lầy dây cẩm rồi. Bao thuốc lá vẫn giữ gìn chờ đựng mày điều mua lè, đã lép xẹp, cũ mèm. Chùm chìa khóa, khóa tủ, khóa xe, khóa bàn giấy, đã tan lạc hết. Cuối cùng, Quy chạm tay phải miếng nhựa cứng dẻo, và mầu giấy nhô àm tay, tận đáy túi. Cái thẻ căn cước và miếng bia màu đỏ trong cái ví nhô, anh đã nhặt được, từ tháng trước, muôn đem trả người ta nhưng lại sợ lôi thôi, định vứt đi nhưng lại hy vọng sẽ đọc được trên báo giòng chữ «xin hậu tạ, cam đoan không làm khó dễ».

Quy ngoảnh nhìn chung quanh, cũng thói quen kiểm điểm còn gì, mất gì, bên ngoài. Anh đã dụng mắt pâ một góc bàn chật cao phong bí, những lá thư giồng nhau, hoặc câu đầu hoặc câu cuối đều có hai chữ «rất tiếc»!

Quy đứng ra cửa sổ, chỗ treo tầm gương nhô. Nhìn thê thảm đầu anh thử soi ngắm diện mạo của mình, khuôn mặt tươi sáng, vẫn được tiếng đẹp trai, biểu tượng của đời người sung sướng. Anh cố lục lại cho biết mình có sở vocation và ở chỗ nào. Thêm lần nữa, tự ái trí thức lại làm Quy tâng thân đèn cay mắt, nghẹn cổ. Anh vẫn cho rằng, dáng lẽ mình không phải hạng người sinh ra, lớn lên để chịu nghèo đói, buồn khổ. Anh càng chua sót, chua sót như khuôn mặt hốc hác, tiêu tụy trong gương cũng đang tội nghiệp cho anh.

Hy vọng mãi, thất vọng mãi, bây giờ Quy đã nao núng, không dám trông cậy vào vốn liếng học vấn của mình nữa. Anh bắt đầu to tướng đèn những sinh kẽ khác, kè cả những sinh kẽ hèn hạ, miễn sao có tiền.

Tại sao mình bị thất nghiệp dễ dàng như vậy? Tại sao Công ty lại giải tán đúng lúc mình sắp bước vào trường Luật? Tại sao, chỉ còn một bước ngắn nữa, mình sẽ nắm chắc tương lai tốt đẹp, mà lại phải trở về tình trạng dò ông dò thằng?

Đứng tựa cửa, Quy khoanh tay, ngẫm nghĩ, tựa lộc một số nghề nghiệp lao lực thích hợp với sức vóc của mình. Đang cân nhắc, anh sực nhớ hiện thời có một lối làm ăn táo bạo, lăn vào bánh xe hơi, nắm vụ, bắt đèn. Anh bật cười. Anh tự xét không đù tài.

Bởi vì những kẻ thực mạng như thế, đã can đảm cồn khôn khéo, họ biết cách liều chết thế nào để chắc chắn vẫn sống, một kỹ thuật, đúng hơn, một nghệ thuật.

Tới đầu ngõ, sắp sửa bước vào đám đông, Quy lại nắn nót từ dáng điệu đèn thái độ, tay xô túi quần, tay vắt sau lưng. Anh cõ gắng dàn áp cơn dối từ thiếu hôm qua, cõ gắng tỏ ra tươi tỉnh, hồn nhiên.

Sáng nay trời trời, sa mù lảng vàng, gió lạnh lạnh, mây thấp, thời tiết chỉ chậm làm cho đường phố cũng đượm vẻ trầm mặc, đầm chiêu.

Quen chán, Quy đã tìm đèn dây tường dài hoen mộc bao quanh đường sắt. Những chông cọc lao động đang đông khách. Quy già vờ đứng đọc tầm bích chương gì đó mới dán ở gốc cây bàng, nhưng anh chỉ cột

nhìn trộm những món ăn, để so sánh với chút tiền muôn tiều mà chưa dám tiêu vì không đủ tiêu. Trong đám đông, Quy ngạc nhiên, một thằng bé đang mải mê với dây cẩm nhão nhoet. Cả bọn chỉ có thằng bé là trẻ con khác hẳn mọi người chung quanh. Nó ngồi xóm, dựng sấp sách bên đùi, mủ chụp trên đầu gồi, tay cầm muỗng yet, xúc liên hồi, ăn không kịp nhai.

Quy đậm thắc mắc nguyên do chú học trò ăn cẩm. Đã dành anh biết ngay nó con nhà nghèo, nhưng không hiểu nó thích điểm tâm một cách chắc dạ, hay bữa lòng cũng là bữa chính buổi trưa? Quy nuốt nước bọt, bỏ đi.

Cũng quen chán, Quy đã dừng lại đứng chỗ này, cát tú kính, hiệu đồng hồ. Thêm lần nữa, anh cúi đầu ngắm mình suốt lượt. Quả thật anh chỉ còn mỗi cái đồng hồ tay là đáng tiếc, mà vẫn không nỡ đem bán. Cái đồng hồ đã đứt giây đeo, mãi chưa đứt ra được hai chục đồng đeo mua giây đeo mới, thứ rẽ nhất bằng ni-lông, cứ cắt tạm trong túi, dùng đỡ.

Quy sợ «mua vải bán áo», sô tiền thu về chẳng được bao nhiêu, chưa thâm vào đâu với tình trạng túng thiếu của mình. Hơn nữa, anh vẫn cần có đồng hồ để thỉnh thoảng xem qua cho biết giờ giấc rồi thở dài. Nhu cầu đó, tác dụng đó cực kỳ viễn vông, trừu tượng, nhưng nếu mất đi, Quy sẽ cô đơn, sợ hãi hơn.

Đúng lúc Quy ném cái nhín sau chót vào hiệu đồng hồ, ngẫu nhiên, anh liếc thấy tầm lịch treo, chữ số to tướng, 10 lít, ngày cuối tháng. Quy ti mán đêm thâm những khuôn mặt nhân đạo trong đám bạn bè. Nhưng anh chỉ hình dung được những nụ cười tự thán, vàng ứa thường thầy vào khoảng này, giữa mây hõm cuối tháng, ai cũng cạn tiền mà chưa được linh lương.

Tâm bàng sơn đòn vừa nhô ra đằng cuối phò, hai chữ «tự chung nhau một nét ngang, mầu trắng nổi bật. Quy thử cài năm ngón tay lên giấy, tóc con đã tốt ngập kẽ tay. Anh chặc lưỡi, gật gù vu vơ.

Ông Ba đang ngồi ật trong lòng ghè, đầu ngửa trên cái nệm ôt, miệng há hốc. Quy tăng hăng:

— Chào cụ.

Đang lơ mơ, ông Ba giật mình, tụt vội xuống:

— Dạ, dạ, ý kia thay, cha, lâu dữ!

Quy mím mím.

— Quá lúta phải không cụ, tôi bận quá...

Soi vào tầm gương lớn, Quy mới thấy hết cái đầu thất nghiệp của mình. Anh nghỉ thăm, cứ trông cái đầu, cũng biết mình đang đói rách.

Rất ăn ý, ông Ba lặng lẽ vào việc, để mặc Quy lâm lì. Ông Ba đã thuộc tính Quy lâm lì, kỵ ngoáy tai, ghét nước hoa «các chú», không thích bắt chuyện, bành bợm ở phòng hát tóc, và sét ruột những cái xoa nán vẽ vời.

Từ khi đèn trọt khu này, Quy chỉ hớt tóc ở tiệm ông Ba. Anh thú nhận là ông già kinh nghiệm «trị» nỗi cái đầu khó, có sẹo lớn mà vẫn đòi búi cao gáy sâu mà vẫn đòi «xanh» đều. Ông vào nghề từ năm mươi ba tuổi, đã làm công đủ hết những tiệm to, đã trải qua những kiểu tóc thời đại, thời sự, Tây, Nhật, Anh, Tàu, Án, Mỹ...

Và chẳng, thân phận người thợ già, đã mòn mỏi vì sinh kế, vào lúc hết thời, cứ gợi cho Quy một số ý vị cay đắng, triết lý, đối với cuộc đời. Hình như anh đã thương ông Ba, thương kiếp sống, trong đó có cả mình. Anh muốn có hành động chiêu cõ, để gửi gắm chút gì như tương trợ, như làm ơn. Riêng lần này, nghĩ thế, Quy chỉ thầm ngậm ngùi.

Thói quen méo mó, ông Ba lại xun xoe, để thử mơn trớn Quy. Nhìn mắt, Quy khẽ hoa tay can ngăn. Ông Ba cười gượng, nụ cười lâm cảm, tội nghiệp. Nếu vào lúc khác, ngay lần trước thôi, Quy đã tỏ ra khó chịu, để ông Ba sẽ tỏ ra luồng cuồng, nê sọ. Nhưng bây giờ, Quy ngượng ngập cầm bàn chải, tự phái lây tóc vụn:

(xem tiếp trang bên)

Cái học ngày nay

Cái học ngày nay rõ chán phèo

Nhạt như nước ốc, nặng cum đeo

Chương trình một gánh trò lêu lổng

Thầy giáo u ơ giống hát chèo

•

Cái học ngày nay đã lỗi thời

Mười anh «đeo lợ» chín anh rơi

Hết toi hoahn dịch ra làm lính

May được lon cai sướng suốt đời!

•

Cái học ngày nay chán bùi bu!

Càng cao cho lầm lại càng ngu!

Quai móm gậm nhấm dầm ba chữ

Chẳng nước non gì lúc kiếm xu!

•

Cái học ngày nay nó thế nào

Vừa khê vừa nát, nuốt làm sao!

Ăn nhiều, ních chặt tiêu càng khó

Một bụng dày hơi sẽ chết mau!

•

Cái học ngày nay ích lợi gì

Không bằng theo gót bọn cu ly

Kỹ sư thất nghiệp ngồi ôm gối

Thầy cãi lang thang muôn đổi nghề

•

Cái học ngày nay học chết tol!

Từ anh bàng lợn vè nhiều voi

Cá anh tú kép, anh Trung Học

Rồi cũng lên đường, có thể thôi!

•

Cái học ngày nay phải đổi chiêu

Muốn cho dư bạc lầm tiền tiêu

Mau mau học lấy nghề thông dịch

Tiếng Mỹ sôi kinh rõ thực nhiều!

•

May được thông ngôn sướng mấy đời

Bơ thừa, thịt hộp dở khơi khơi

Sữa bò, rượu mạnh, đồ P.X.

Ăn chán còn dư bán chợ trời!

TÚ KẾU

— ... Tôi quên ví ở nhà, cụ cho thiều tiền nhé ?
— ?
— Mai mốt có dịp qua đây tôi trả.
Ông Ba đã nghe rõ, nghe đủ câu Quy nói, nhưng vẫn chưa chịu hiểu, vẫn già vờ nhắng tai :

— Dạ ?

Tiếng « dạ » nước đôi, vừa gần hỏi oán ức, vừa miễn cưỡng tuân theo, chỉ « dạ » cho có thôi. Đèn lượn Quy già vờ không nhận thấy bộ mặt thất vọng của ông Ba, già vờ cho rằng ông Ba đã bàng lòng. Anh không trả lời.

Ông Ba sững sờ, cái miệng còn há nguyên theo khuôn phát âm — tiếng « dạ » vừa rồi — méo dần đi thành cái ngoác móm thiều nǎo, cái chung hứng, mừng hụt đáng thương. Một lát, ông Ba đành gật đầu :

— Dạ.

Tiếng « dạ » cầm bằng đành vậy. Quy ngoắt đi. Anh càng thăm thia. Từ sáng ông Ba chưa mở hàng, đang hy vọng ở anh số tiền đủ cho bữa trưa, đĩa cơm, ly cà phê, vài điều thuốc mua lè. Nhưng anh đã làm ông thất vọng.

— Dạ chào ông, ông làm ơn chỉ giùm ra bờ sông đi lội nào, còn xa không ông ?

Cô gái quê đang chờ Quy trả lời, đôi mắt đong đưa trong tầm khăn mặt phủ đầu, kiêu mắt của người vui tính, cái áo bà-ba tím ngắn, cái quần mý-a còn vênh nèp gấp lâu ngày, cái địu nặng trĩu sau lưng, Bỗng nhiên Quy cứ đoán cô gái từ mạn biển lên đây tìm thăm chồng, chồng đi lính thủy :

— Còn xa lắm. Chỉ ra kia chờ xe buýt, cứ ngồi đèn trạm chờ, hỏi thăm lần nữa, đi bộ một quãng, sẽ đến nơi.

Cô gái te tái quay đi, vừa nhoèn cười vừa nói với lại :

— Dạ cảm ơn ông lắm.

Đôi má lúm đồng tiền, khuôn mặt tròn xoay, quê mùa thật thà, đúng hạng người nhẹ dạ, rất dễ bị lừa. Quy gật gù đặc ý gì đó, và dợm chân như muốn bước theo cô gái. Rồi anh bước theo cô gái thật,

Xe buýt vào giờ này vắng khách, mỗi người một ghè. Mưa. Mưa bay, chỉ thoang thoảng, mặt đường chưa ướt hẳn, mới ẩm ẩm, xóm xốp như tờ giấy thấm. Khúc sông ở cuối tầm mắt còn đặc sa mù, trông xa óng mà đục na ná thời phèn chua.

Xuống xe, cô gái đứng nhìn quanh, rồi sang đường, đi vào cái vườn hoa bùng binh. Quy chợt hiểu, không phải cô gái là vợ lính, là người đi tìm việc ở mướn. Anh nhớ cái bùng binh này vẫn là chỗ tập trung các chi sen, vú già, tập trung để chờ các bà đi chợ buổi sáng sẽ chọn lựa, để chờ bọn du dăng, lính tráng, buổi chiều, đèn rủi.

Lúc Quy đặt chân vào công viên, quả nhiên cô gái vừa ngồi xuồng, nhập bọn với đám đông phụ nữ, họ giòng nhau, quần áo nhau nát, ai cũng có gói hành lý nhỏ đem theo. Quy lúng túng, nhìn quanh, ở một góc xa, cái ghế xi măng trống sang cửa chợ, gã thanh niên đang khoanh tay, vắt chân chữ ngũ, trầm ngâm. Tuy gã tươm tất, hơn Quy, chải chuốt, hơn Quy, nhưng vẫn có vẻ thất nghiệp như Quy. Ở chỗ ngồi, dáng ngồi, lúc ngồi Quy chắc lưỡi, tiền về phía gã thanh niên. Gã người nhìn Quy. Quy lại lúng túng :

— Mắt cái xe, thật đúng là bị cụt chân.

— ?

Quy ghé xuống một đầu ghế :

— ... Xin lỗi, ông đang chờ...

— Vâng, tôi mắt cái xe. Họ bảo tôi ra đây chờ, chờ mười ngàn thôi, sẽ trả lại.

Mắt Quy vừa nhắng lên :

— ... Ông trông kia, công chợ, bên xe, họ đồng lăm, đang theo dõi chúng ta.

— Tôi biết. Tôi không phản ứng gì cả, chỉ sẵn sàng nộp tiền, lây lại xe, để đi làm.

— Ông có đem theo thẻ chủ quyền không, để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc, thiệt thời cho ông.

— Có, đây.

— Đúng rồi. Gặp ông, dẽ thương, tôi đổi ý kiến, chỉ xin ông một ngàn thôi, một ngàn chứ không phải mười ngàn. Xe ông, tôi đã gửi trước rạp chiếu bóng kia. Bây giờ, tôi kẹp tám thẻ mươi đồ này trong thẻ chủ quyền của ông, ông đến đó lấy xe. Ông đưa tôi tiền...

— Đây.

— Ông cắt nhanh thẻ chủ quyền và thẻ gửi xe vào túi đi, kèo bọn rờ-séc để ý nghỉ ngơi, vỡ lở, phiền. Ông chờ tôi đã di khuất vào chợ, hãy đứng lên.

Thọc tay vào túi quần, nắn lại hai tờ năm trăm, Quy nghĩ bụng anh phải đến ngay một quán ăn, mua ngay một tờ báo, no rồi, vừa nhảm nháp ly cà phê, vừa đọc mục « cần người »...

PHÓNG CÁI SỰ ĐỜI



● thảo nhiên

38.000 hồ sơ kẹt tại Bộ Cựu Chiến Binh

cuộc vận lý trường chinh của các góá phụ tử sĩ

từ Quảng Ngãi đổ về, làm thủ tục
xin lanh tiền cấp dưỡng.

Có những người goá phụ trẻ
trung nước mắt long lanh, mặt buồn bã, dụt dè hỏi han cách

thức nạp đơn. Có những người đàn bà mặt áo cánh chạy tới, chạy lui tỏ vẻ hiểu biết và thành thạo với các thủ tục ở nơi này.

Trên lối đi lờn, trái nhựa của
sở Cấp dưỡng họ ngồi từng đám,
từng đám một, trên tay mỗi người
giữ một xấp giấy tờ.

Có những người đàn bà chất
phát từ Cà Mau về đang ngồi kề lại
cuộc hành trình vất vả, đem cả hai
con nhỏ theo, với quần với áo. Bà
lò lắng không biết đêm nay sẽ ăn ở
đâu, ngủ ở đâu vì ở Sài Gòn bà
chẳng quen một ai cả. Bà này vừa

sụt sít khóc vừa nói « tôi được giấy
kèu về nạp thêm chứng chỉ hành
chánh, không biết bao giờ mới
được cấp sổ đây ». Một bà khác mặt
tỉnh khờ tỏ vẻ thành thạo nói « thế
thì còn lâu lắm, tôi đi năm lần bảy
lượt mà vẫn chưa được nữa là bà ».

Còn chuyện ăn đâu, ở đâu trong
cái thành phố xa lạ và đông đúc
như Sài Gòn này cũng dễ lắm, một
chị goá phụ từ dưới Kiến Tường về
nạp giấy mách bảo « trời đất, chỗ
ngủ thiếu gì, ra bến xe đò thuê
ghế bố ngủ tĩnh mai về dưới ». Chị
này cho biết lúc đầu cũng bối rối
lắm. Nhưng cứ đi riết rồi cũng quen.
Mấy bà khác tỏ vẻ bình tĩnh gộp
chuyện công chuyện giấy tờ, đâu
có gấp gáp được, ai cũng phải đi
tới, đi lui năm bảy lượt rồi mới
có được cuốn sổ ».

Có chí than rằng » tôi đã nạp đủ
hồ sơ hợp lệ rồi sao tôi hỏi người
ta cứ bảo chờ, chờ hoài sao lâu
quá chừng, vẫn theo kinh nghiệm
của những người đã có được sổ
cấp dưỡng thì nhanh lẩm cũng phải
từ 6 tháng tới một năm mới xin
được sổ cấp dưỡng.

Những người goá phụ những
người thân nhân sau khi xin được
giấy tiếp kiến, mới được tìm vào
văn phòng hoặc nạp thêm giấy tờ,
hoặc hỏi kết quả. Tại sở Cấp
dưỡng các nhân viên hành chánh
tiếp khách bằng một sự thản nhiên
tuyệt đối bởi lẽ họ đã quá quen
với những sự kẽm than thở của
các thân chủ này. Có nhiều bà phải
đi tới, đi lui nhiều lần phát cáu

(xem tiếp trang 38)

ĐỐI XỨ

Con chó già yếu ném bỏ trôi
sông;
Chiếc gối bạc màu náo ngoài mưa
rửa nát;
Cuốn sách lấm lem náo nằm trong
thùng rác;
Chiếc xe méo mó náo trên bãi đất
trống không.

KHI TÔI LÀ QUÝ

Sống đã là người không tin tưởng,
Chết sẽ là ma đi bơ vơ.
Nếu vô tình lạc vào nơi Chúa,
Phật,
Tôi sẽ ra ngay — Xin bảo giúp
cho nhau !

DIỆU THANH

PHỤ NỮ : CẦN BIẾT !
CÓ BÌNH BẠCH ĐÀI

Kin dung

TRI

NU ĐỘI BƯU
PHƯỚC LINH

Đau tử-cung, huyết trắng ra nhiều
con người mất máu, sanh-xao buồn
bực, đau thắt ngang lưng, bình mới
hay lâu ngày đều dùng được.

Tổng phát hành NHÀ THUỐC PHƯỚC-LINH 110, Bis Khổng-Tử-Cholon



chiến tranh và cách mạng

hòa bình và cách mạng

● NGUYỄN HỮU ĐÔNG

Cái định nghĩa duy nhất về cách mạng mà ai cũng đồng ý được, đó là sự thay đổi chính trị sâu rộng. Hôm trước có vua, hôm sau không vua, như thế là thay đổi chính trị. Nhưng hôm trước ông A ngồi ghế TT mà hôm sau ông B hất ông A xuống khỏi ghế TT rồi lên ngồi thế vào chỗ đó, thì sự thay đổi này chưa hẳn đã là cách mạng, nếu chỉ có sự thay đổi người ngồi ghế TT mà không có những thay đổi ánh hưởng lớn lao đến đời sống dân chúng đi kèm theo, hoặc cũng không có những thay đổi quan trọng trong chính sách, trong đường lối ngoại giao.

Cách mạng là một danh từ khá đẹp đẽ, cho nên rất nhiều người dành đặt nó về phần mình để tô điểm cho những hành động đó khi không lấy gì làm đẹp đẽ của mình. Cuộc lật đổ Ngô Đình Diệm cũng đã được gọi là cách mạng, và tất nhiên những chính quyền được thành lập sau đó, do những người đứng ra lật đổ, hay tham dự, hay ăn phán vào sự lật đổ đó tự gọi là chính quyền cách mạng. Một Trận Giải Phóng Miền Nam bằng một cuộc thay đổi có sắp xếp, có dàn cảnh, không đâm máu, không lật đổ, không truất phế ai cả, cũng cho rằng đây được gọi là một chính phủ cách mạng lâm thời, mặc dù Nguyễn Hữu Thọ vẫn còn và những nhân vật cũ của MTGPMN vẫn ngồi lại trong chính phủ cách mạng lâm thời. Như thế người ta thật không hiểu tính chất cách mạng cũ, chính phủ VC ở chỗ nào, cách mạng đối với ai: đối với chính nay bấy của họ, hay đối với chính quyền VNCH?

Muốn tìm định nghĩa đúng cho hai tiếng cách mạng thì phải dừng vào quan điểm, vào địa vị của dân chúng. Nếu hôm trước người dân đang sống sung sướng, yên ổn, vui vẻ, hôm sau vì một thay đổi chính trị nào đó, người dân phải sống khổ khốn khổ buồn rầu, vì đòi kém, vì có thân nhân bị bắt giam vì có con em phải chạy trốn, thi thay đổi chính trị đem lại thay đổi khốn nạn trong đời sống của người dân rất đáng gọi là một cuộc cách mạng, nhưng là một cuộc cách mạng khốn nạn, một cuộc cách mạng giật lùi. Nhưng mà nếu hôm trước người dân đang sống khốn đốn bị đe dọa đủ điều, thiếu thốn đủ thứ,

cơm không đủ no, nhà không có ở, mà nhờ được một thay đổi chính trị nào đó, hôm sau có cơm no có nhà ở, được sống thảnh thơi, trẻ con ca hát vui đùa, người già lão ngồi kề chuyện đời xưa khốn nạn như một cơn ác mộng thì thay đổi chính trị này rất đáng gọi là một cuộc cách mạng, và là một cuộc cách mạng đáng ca ngợi.

Cuộc cách mạng mà chúng ta muốn nói đến, là cuộc cách mạng thứ hai đó, cuộc cách mạng làm cho những người dân, tất cả mọi người dân hay ít nhất đa số những người dân được sống sung sướng, thảnh thơi, vui thích hơn sau khi có thay đổi chính trị.

Chiến tranh và cách mạng.

Lắm lúc dân chúng không hài lòng với tình trạng chính trị hiện hữu, và nhất quyết thay đổi tình trạng chính trị đó bằng mọi cách, kể cả bằng những cuộc đấu tranh bạo động, đấu tranh vũ trang, và có thể bằng cả một cuộc chiến tranh đẫm máu. Khi đó chiến tranh được gây nên với mục đích thay đổi tình trạng chính trị hiện hữu, tiến đến một tình trạng chính trị mới mẻ và vừa ý hơn, thì chiến tranh này được gọi là chiến tranh cách mạng.

Chiến tranh VN từ 1945 đến 1954 vừa là một chiến tranh cách mạng vừa là một chiến tranh phản đế, điều đó ai cũng phải công nhận. Chúng ta không thể vì bộ phận lãnh đạo cuộc chiến tranh này là cộng sản, mà phủ nhận tính cách chiến tranh cách mạng và chiến tranh phản đế của thời kỳ này được. Bởi chúng là chính những người trong phe quốc gia hôm nay, có thể nói hầu hết những người trong phe quốc gia hôm nay trong lứa tuổi bốn mươi đều đã có lần đứng về phe chiến tranh cách mạng và chiến tranh phản đế đó, và lầm lũi còn lấy làm hạnh diện là đã tham dự vào chiến tranh đó.

Nhưng chiến tranh được phát động lại bắt đầu từ 1958 đến nay tại Miền Nam trên quan điểm của nhân dân Miền Nam chưa chắc gì có thể được gọi là một chiến tranh cách mạng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải công nhận nó có một vài đặc tính của chiến tranh cách mạng. Đặc tính thứ nhứt là

dưới chế độ Ngô Đình có khá nhiều người dân Miền Nam, bất mãn với chế độ chính trị này, cảm thấy thiệt thòi hơn, và ao ước có một thay đổi chính trị lớn. Nếu tất cả những người dân bất mãn với chế độ Ngô Đình cùng tập họp lại phát động một chiến tranh khởi nghĩa nhằm lật đổ chế độ Ngô Đình, thì chiến tranh sẽ rất xứng đáng được gọi là một chiến tranh cách mạng.

Và nếu những người bất mãn chống chế độ Ngô Đình được một bộ phận đầu não có ý thức chính trị rộng lớn, biết được sau khi lật đổ chế độ Ngô Đình, sẽ tiến sang một tình trạng chính trị và xã hội như thế nào, tốt đẹp hơn tình trạng dưới thời Ngô Đình, thì chiến tranh đó lại càng xứng đáng được gọi là chiến tranh cách mạng hơn nữa. Những điều kiện này không hoàn toàn được hội đủ, và chúng ta sẽ bàn thêm.

Đặc tính thứ hai là kể từ 1962 phía chính quyền Miền Nam chống lại lực lượng chống chính phủ, tức là những kẻ lẩn lướt được gọi là quân phiến Cộng, quân MTGPMN, có một lực lượng ngoại quốc: Mỹ. Do sự kiện này, chiến tranh chống chính quyền mang thêm tinh chất một chiến tranh phản đế. Xét trong quan điểm thuần túy nội bộ một quốc gia, khi một chính quyền phải cần đến sự hỗ trợ của một lực lượng ngoại quốc để tồn tại thì chính quyền đó đã mất đi nhiều thứ lầm, và mất mát lớn nhất là danh nghĩa một chính quyền nhân dân. Sự có mặt của người Mỹ đem lại sự hỗ trợ quân sự và kinh tế mạnh mẽ cho chính quyền Miền Nam, nhưng đương nhiên cũng làm mất danh nghĩa một chính quyền nhân dân, và làm cho những người đứng vào phe của chính quyền này đôi khi không lấy gì làm hạnh diện mình đã chọn phe.

Đặc tính của chiến tranh này, làm cho đôi lúc chiến tranh có thể gọi là một chiến tranh cách mạng là do sự có mặt của người Mỹ, quân Mỹ, tiền Mỹ, vũ khí Mỹ, tòa đại sứ Mỹ quá độ so năm tháng trước dinh Độc Lập,

Hai đặc tính trên đây của chiến tranh VN, làm cho chiến tranh đôi lúc có thể gọi được là chiến tranh cách mạng, và phe khởi chiến tức là VC, tức là MTGPMN, tức là cái chính phủ cách mạng lâm thời, cũng đôi lúc được coi như lực lượng cách mạng. Nhưng chiến tranh này, và phe khởi chiến cũng mang một số đặc tính làm cho chiến tranh, và làm cho lực lượng của họ biến thể và không đáng được gọi là chiến tranh cách mạng, và những người khởi xướng và lãnh đạo chiến tranh của phe bên kia không đáng được gọi là lực lượng cách mạng.

Thứ nhất, nguyên nhân khởi xướng nên chiến tranh trong giai đoạn 1958-1962, không phải hoàn toàn dựa vào sự bất mãn và những thành phần dân chúng Miền Nam bất mãn, mà đã được ươm mầm, gieo giống và dàn cảnh do những cán bộ từ bên ngoài, với một ý thức và tư tưởng cũng hoàn toàn từ bên ngoài. Trên quan niệm chính trị giai đoạn, và pháp lý tạm thời, hai Miền Nam và Bắc có hai chính quyền riêng biệt và thù nghịch, với những ranh giới lãnh thổ rõ ràng, mà chính Miền

Bắc đã chấp nhận. Do đó trong nhất thời, khi còn những chế độ chính trị được thành lập do Hiệp Định Genève, tức là khi còn hậu thân của chính phủ Việt Minh và những hậu thân của chính phủ Bảo Đại, thì hai Miền Nam và Bắc được xem như hai quốc gia riêng biệt, có những cơ chế chính trị riêng biệt. Sự kiện dân chúng hai Miền cùng chung tổ tiên ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống không biện hộ được hành động gửi quân và cán bộ từ Bắc vô Nam, để làm cho hành động này trở thành chính đáng.

Chúng ta thấy nhiều quốc gia trên thế giới chung ngôn ngữ, tổ tiên, truyền thống, văn hóa, như trường hợp nước Mỹ và nước Anh, Gia Nã Đại nói tiếng Pháp, và nước Pháp. Nước Anh không thể vin vào những sự tương đồng văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống và chủng tộc để đem quân sang Mỹ được. Hành động đem quân vượt một biên giới chính trị chỉ có thể được biện hộ bằng sức mạnh mà thôi. Chính quyền Miền Nam cũng đã lý luận như vậy, và gọi lực lượng chống chính quyền là lực lượng xâm lăng, do BV điều động và chỉ huy. Cửu dựa trên lý luận này, các chính quyền Miền Nam cho rằng có quyền cầu viện một quân đội ngoại quốc đến giúp đỡ, để đánh lại một quân đội ngoại quốc khác, biến chiến tranh này thành một chiến tranh giữa hai lực lượng quốc tế, và cũng là hai lực lượng đế quốc: cộng sản và Tây Phương.

Thứ hai, sự thay đổi chính trị mà lực lượng khởi xướng chiến tranh, tức VC, tức MTGPMN, tức cái chính phủ cách mạng lâm thời đề nghị ngày nay đã mất tinh chất cách mạng của nó. Cộng sản trong ý thức, trong tư tưởng, trong lý thuyết ngày nay đã trở thành một cái gì cờ diên: lỗi thời, đã bị vượt qua ý thức của nhân loại, cũng như trong chính khối cộng sản. Dĩ nhiên dù nó rất xưa cũ nhưng vẫn có thể được xem như cũ người mới ta, và vẫn có thể làm nòng cốt cho một chiến tranh cách mạng. Nhưng đối với VN, cộng sản cũng đã quá xưa, đã thi nghiệm tại BV, và đã được một triệu dân Miền Bắc phủ nhận giá trị của nó đến phải bỏ quê hương trốn vào Miền Nam.

Hình thức chiến tranh súng đạn mà phe cộng sản Miền Nam đã chọn lựa là một hình thức cũng rất lỗi thời, chẳng những vô ích, mà lại rất tốn kém.

Nếu quả thực tư tưởng cộng sản tốt đẹp, thì chính tư tưởng đó sẽ tạo nên sức mạnh, sẽ lôi cuốn được nhân dân Miền Nam mà không cần sức mạnh quân sự, nhất là lại không cần sức mạnh quân sự của BV, và của cộng sản quốc tế. Khi đã lấy súng đạn để đạt những cùi cánh chính trị, thì cùi cánh chính trị tất nhiên mất sức hấp dẫn, và chiến tranh trở thành một cuộc tàn sát lẫn nhau giữa hai phe có súng. Nhân dân không còn tiếng nói nào trong chiến tranh này nữa.

Rủi bị bắt vô lính bên này hay bên kia thì dân chúng đành chịu, và đành bám cõi theo lệnh, mà không phải do sự chọn lựa tự nguyện và có ý thức của mình. Nếu quả thực phe bên kia đảm tin rằng

(xem tiếp trang 40)

nhớ cái

học xưa

• THIỆN CĂN

*Đương giò giao thoa mới cũ giò đợt giò nối này,
lớp già tiêu mòn, ít ai nhắc lại việc cũ, lớp trẻ phù thảo thấy gần
biết cơn, tin theo sách người ngoài một cách khinh suất...*

(Tích lùi tựa trong BỨC THƯ BÍ MẬT của Cụ MINH VIÊN
HUỲNH THÚC KHÁNG, TRÀ LỜI KÝ NGOẠI HẦU
CƯỜNG ĐỀ).

Thật nhiều khi tôi cũng lüyü làm lạ cho tôi, cái sô tuối thọ trời
ban chưa đến mức từ thập nhì bắt hoắc ấy thè mà tôi vẫn thấy nuôi
tiếc cái thời nho học xa xưa, một thời đại đã hoàn toàn tàn lụn, đã chìm
sâu trong dĩ vãng từ lâu. Hơi thở của nó đã tắt ngùm, xác nó đã tan
rã, mục nát từ tám kiếp nào ấy thè mà tôi vẫn thấy tiếc nó. Quái
gờ thật.

Nghỉ tiếc thật. Nhưng nếu xét tận căn đề rồi hỏi rằng tiếc cái
gì và tại sao mà tiếc thì thứ thực tôi cũng tự thấy bối rối nên phải tìm
câu trả lời dứt khoát. Đã dành là tiếc cái thời nho học, nhưng cái thời
đó có lúc thịnh lục suy, lúc rực rỡ lúc leo lét. Tiếc vì không được đích
thân thông phần trong cái không khí sôi động của người xưa khi bắn
đèn Kinh học đời Hán, Lý học đời Tống và Tâm học đời Minh chẳng
? Hoặc giờ tiếc vì không được làm một nho sinh sống dưới triều nhà Lý
đang khi chuông trống khua vang trên đàn văn học ? Hay tiếc vì không
sinh nhằm đời vua Thánh Tông để được tận mắt chiêm ngưỡng công
trình xây dựng văn miếu ở thành Thăng Long hoặc được chen vai cùng
các sĩ tử khác lều chõng, ông quyền dự khoa thi minh kinh bác học
cưới triều vua Nhân Tôn, hoặc được làm âm tạp trong Quốc tử giám ?
Hay là tiếc không được biết cái tình cảm rạo rực, náo nức của dân chúng
sông đồng thời với Trần Hưng Đạo khi đọc Hịch tướng sĩ vẫn hay cùng
thời với Nguyễn Trãi khi nghe bài Bình Ngô đại cáo ? Rất có thè tôi
còn tiếc vì không được sống ở thời kỳ Nguyễn Du sáng tác truyện Kiều
để có cái sung sướng đọc thẳng bản phường thay vì bắn kinh như
ngày nay.

Nếu tôi thấy nhớ tiếc bằng một tâm trạng thèm khát ước ao
được sống trong thời buổi thịnh nho hay ít ra là trong cái không khí
tranh luận ồn ào «bách gia tranh minh, chư tử phong khởi», (trăm nhà
trâm phái đua tiếng, các người lập thuyết nổi dậy như ong — Tiếng
Việt có thành ngữ cái nhau như mồ bò) & thời Xuân thu thi, đi xa hơn
nữa, thực tâm tôi cũng thấy nhớ tiếc bằng một tâm trạng bùi ngùi, chưa
xót khi tướng tới những cảnh phản thư thanh nho dưới những mệnh
lệnh vô cùng chuyên đoán, khắc nghiệt, tàn độc của Tân thùy Hoàng.
Bên ta cũng có những trường hợp đau thương tương tự. Khi nhà Hồ
mất, nước ta lại nhà Minh cai trị, bao nhiêu sách do người mình sáng
tác từ nhà Trần về trước đều bị người Tàu thu lấy cả rồi đem về Kim
lăng. Căn cứ theo sách **Lịch triều hiến chương văn lịch chí** của Phan
huy Chú thì những sách bị tịch thu gồm có 88 quyển (trong đó có 30
quyển Đại Việt sử ký do Lê văn Hưu soạn), 1 tập, và 5 bộ (trong đó
có 1 bộ Bình gia yếu lược và 1 bộ Vạn kiếp bí truyền của Trần Hưng
Đạo). Đó là 1 niềm tiếc xót lớn. Cũng còn 1 chuyện khác khiến đau
chúng ta phải gục nǎng; chuyện triều công. Cái việc lên rừng tìm ngà
voi, xuống biển mò ngọc trai có khó khăn, có cực nhọc nguy hiểm thật
nhưng nó không làm nguy hại đến độ có thể tiêu diệt cái tinh thần của
cả 1 dân tộc cho bằng mỗi lần triều công thì phải chọn nho sī, thầy thuốc,

(xem tiếp trang 27)



Những hình ảnh của tòa soạn
báo Đời tại Nha Trang — Từ trái
qua : Hình 1) Phái đoàn báo Đời
tiếp xúc với giới chức Nha Trang :
ông Tỉnh Trưởng Nha Trang, Lý
Đại Nguyên, Chu Tử (Hình 2)
Chu Tử và 1 cụ già tại ấp Ninh
Đa cách Nha Trang 50 cây số
● Hình 3) Quang cảnh một trong
hai cuộc hội thảo tại Nha Trang
(xem bài tường thuật)

BÁO ĐỜI

đi nha trang

và về nông thôn «thăm dân cho biết sự tình»

Như Đời đã loan tin trong số
trước, sáng chủ nhật 5.10.69 phái
đoàn báo Đời đi Nha Trang. Đỗ
ngọc Yến mặc bận, không đi được.
Nguyễn Hữu Đống đi thay. Thế là
có 4 người : Hà thượng Nhân, Chu
Tử, Lý đại Nguyên, Nguyễn Hữu
Đống.

Vé máy bay ghi 9g phi cơ cất
cánh. Đúng 9g phi cơ chuyển bánh
ra phi đạo. Mọi người khen : trời
đi vắng, EVN bay đúng giờ. Nhưng
ra tới phi đạo, phi cơ nằm ù, cất
cánh không nổi và gần một giờ sau
bò trở lại sân bay, mời hành khách
xuống, phi cơ trực trặc máy, phải
sửa chữa : Quả là truyền thống F
giao chỉ không biết làm gì để giết
thì giờ, trong khi chờ sửa máy.

Phái đoàn đi Nha Trang có
hai mục tiêu rõ rệt. Mục tiêu thứ
nhứt là liên lạc với các anh em
văn nghệ ở Nha Trang tổ chức
một cuộc hội thảo. Đề tài do các
anh em ở Nha Trang chọn. Một
anh em trong nhóm tạp chí « Dụng
Đất » ở Nha Trang chịu trách
nhiệm tổ chức cuộc hội thảo.

« thăm dân cho biết sự tình. » Sở
dĩ tôi đưa ra đề nghị này là vì lý
do như sau : gần đây, tay chí
L'Express, có viết một bài phân
tích tại sao Tông Thống Thiệu
chọn Đại tướng Khiêm làm Thủ
Tướng, theo lời báo này, thì sở
dĩ có sự chọn lựa này là vì ông
Khiêm đã thành công trong công

cuộc binh định, chính
quyền hiện đã kiểm soát
được 90% dân số. Vấn đề tranh
dành ảnh hưởng, tranh giành kiểm
soát dân chúng là vấn đề sanh
tử vì một mai (theo lời báo
L'Express) rất có thể sẽ có ngưng
chiến, ai kiểm soát được vùng
nào thì đóng quân ở đó, cho nên

Tông Thống đặc biệt quan tâm
đến vấn đề binh định, quyết tâm
mở rộng phạm vi kiểm soát lên
tới 100%.

Người dân ở Sài Gòn nghe thì
biết vậy, không hiểu lời tuyên bố
đã kiểm soát 90% có đúng sự thật
hay chỉ là lời tuyên bố cho vui tai,
để tự đánh lừa mình, đánh lừa
người ngoài. Anh em báo Đời bèn
quyết định về nông thôn một

chuyến để nhìn tận mắt, nghe tận
tai xem sự thật ra sao.

Vẫn biết về nông thôn mà đi
cùng các nhân vật chính quyền
thì dễ bị bịt mắt, bịt tai lầm,
nhưng chúng tôi tin ở sự nhận xét
riêng của mình chính quyền dù
có tài bố trí, dàn cảnh, sự thật
vẫn sẽ lòi ra.

Tắm rửa xong, chúng tôi liền
lạc băng điện thoại với ông Tỉnh
trưởng, ông Tỉnh trưởng OK liền,
hẹn 7 giờ chiều mời chúng tôi
để ăn cơm tối, và 8g30 sáng hôm
sau, sẽ tới đón chúng tôi đi thăm
một vài xã cách Nha Trang khoảng
50 cây số.

Trong bữa ăn chúng tôi đưa một
số vấn đề thời sự, của Nha Trang
ra hỏi Trung Tá Tỉnh Trưởng, thứ
nhất là vấn đề đường xá. Đường xá
ở Nha Trang hết chỗ nói. Ông
Tỉnh Trưởng cho biết Hàng R.MK
đã ký hợp đồng làm lại tất cả mọi
con đường của thành phố Nha
Trang, hiện nay đã bắt đầu thực
hiện bằng việc đặt cống, xây dựng

(xem tiếp trang 34)



THỢ CÀY

Cái khó

Trước khi vở *đè*, xin phép hỏi nội chư quân cho phép kẻ viết bài này có đôi lời với ông Thầy Cò. Thưa ông, ông đã hại sự nghiệp văn chương nham nhở của tôi. Ông đã vô tình mà bóp nhầm «đè». Ông gây trở ngại cho mỗi quan hệ bình thường giữa nhóm «Đời» và bộ Thông Tin. Ông góp thêm một «coquille» (1) tó bò vào trong giai thoại làng Nho. Ngày Pháp thuộc «amiral Decoux» thì ông thấy cò sưa là «animal Decoux». Thời nhà Ngô, ông có vẫn Ngô đình Như thi ông thấy cò sưa là «Ngô đình Ngu». Bây giờ kẻ hèn này viết trên mục này số trước : «ai làm Tông Trưởng Thông Tin rồi cũng được lưu danh muôn thuở» ông lại phang là «lưu manh muôn thuở». Cái lôi «ân công» và lôi «thầy cò» này quả là một ngõ sao quẩn tật chiêu vào cái hối cơn đen vận tung của báo Đời. Xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc, nhất là các nhà lãnh đạo bộ Thông Tin hiện nay, những người mà kẻ hèn này rất lấy làm cảm phục.

Không phải là vừa phạm phải một cái «chuỗ» to lớn mà kẻ viết bài này với «sùa sả» — ngay trong câu cuối cùng của bài «Hội thảo chiêu manh» kỳ trước, Thợ Cày tôi cũng đã thẳng thắn tuyên bố là «công khai phản đối ý kiến của Chu Công». Điều đó chứng tỏ rằng trường hợp kẻ trên là một trường hợp «ngay tình», không có hậu ý. Kẻ viết bài này, trong thâm tâm vẫn có ý muốn viết về những cái khó của bộ Thông Tin nước ta; Câu «phản đối ý kiến của Chu Công» chỉ là cái mào cho bài tiếp. Và bây giờ, tôi xin nói về những cái khó ở bộ Thông Tin nước ta.

Cái khó thứ nhất thuộc về «nguyên tắc». Hiền Pháp nước ta (dù gọi là Hiền Pháp) nút đì chặng nữa, nhưng nó vẫn phải được coi là giòng mồi cho việc điều hành và tổ chức nhà nước) đã minh thị rằng nước ta là một nước dân chủ (chủ quyền thuộc về toàn dân) và bảo đảm những quyền căn bản của mọi người. Trong những quyền căn bản của dân thì phải kè đèn quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. (diêu 12).

vì muôn xuất bản sách, vẫn phải qua da-sở mệnh danh là phôi hợp. Người Tín do đó, bị bồi giữa hai giọng nói và «thực hành» vẫn còn một khoảng cách xa, nói làm sao trước những sự thu áo

Cái khó thứ hai của bộ Thông Tin (ng. trang). Ở các nước đã học bài học ròr cùi dân chúng có một ý niệm tập phái thông cảm được sự liên đới giữa Tự Do nhất ở một nước chiến tranh, phân hóa Bằng gác ta lại thêm cái mặc cảm «nên áp iểm thúc, Tự Do được dùng hoặc bài che đầu thuộc nô, min, chông, l’ thơ hon, được nhìn như một thứ tuan dàn, đáng nén nhai nuốt một cách thể sinh hoạt «tự do ngôn luận» hé mở ra bài bò» kiểm duyệt gần đây, đã nung nướng «bội thực». «Ôi Tự Do, nhâen Do đó nên đã có bao nhiêu tờ báo bị ngầm ba phen bị «ngồi chơi soi nước» tu bao nhiêu tờ bị cảnh cáo...

Ông «Thiên lôi» được nhà cầm quyề bùa tám sét di «đánh» ấy là ai? Buồn thay, là Tin. Thành ra, đối với dư luận bộ Thông Tin (không phải bây giờ) lại đóng vai một cơ quan mà kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Xin hãy đọc lại mây giăng sau III số 17 tháng 11-1918 tr. 310 để thấy được cái tâm trạng

Cái khó cho bộ Thông Tin nước ta là trong những nước kêu bằng Tự Do, Dân chủ thực sự như Anh, Mỹ... thì người ta không có bộ Thông Tin. Người ta cho rằng những phương tiện chuyên đạt (mass media) tội tân và phô biến như hiện nay, nếu nắm trong tay một bộ thì thế nào dân chúng cũng bị huyền hoặc, mà mắt đi phản nào cái tự do tư tưởng. Người ta nại có rằng dù Thông Tin có gắng khách quan đến thế nào đi chăng nữa, cái lời nói, chữ viết, hình ảnh kia cũng chi phản ảnh được một khía cạnh nào đó của sự vật.

Mà đã gọi là dân chủ, là tự do thì không thể coi một khía cạnh là toàn thê. Cái khóc nhìn, cách ngâm, lôi nghĩ của một người. Thông Tin bằng cách nào đì nữa, cũng không thể nào rời bỏ được tính cách «chủ quan» phiền diện». Do đó một nhà xã hội học đã nhận định rằng : «phương tiện chuyên đạt càng nhiều bao nhiêu thì con người tập thể (mass man) càng mất tính cách tự chủ đi bấy nhiêu». Có nghĩa rằng các lời nói, chữ viết, hình ảnh kia đều nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đều luôn luôn già tăng cường độ thi vô hình chung người tiếp nhận các «ký hiệu thông tin», đó sẽ trở thành một kẻ nô lệ về tư tưởng. Nó sẽ nghĩ và làm theo «hiệu lệnh» như kiều con chó thí nghiệm của Pavlov.

Người ta gọi đó là những vụ «cưỡng hiếp tư tưởng». Vì vậy, nên các nước Dân chủ người ta mới không thiết lập bộ Thông Tin, mà cho tư nhân thà dân làm các hãng Thông Tần, phát thanh, truyền hình, báo chí, ai muốn làm «Thông Tin» cũng được. Thông Tin không phải là độc quyền. Người ta nghe nhiều lời nói, nhiều lời viết, nhiều hình ảnh. Người ta gọi đó là «dân chủ hóa thông tin».

Bây giờ, ở nước mình, trên nguyên tắc là Dân chủ, Tự Do nhưng các phương tiện chuyên đạt như phát thanh, truyền hình «Thông Tần» vẫn nằm trong tay chính phủ. Chỉ có báo chí, ít lâu nay mới được cởi bở cái tròng kiêm duyệt, nhưng sách vở thì chưa

Nhớ cái học xưa

(Tiếp theo trang 22)

thấy bói, thấy toán sô và thợ giòi mỗi hạng 3 người đê gửi đi. Thủ suy nghĩ kỹ mà xem, cứ cái đà triều công như vậy thì ai cũng sợ phải nạp mang, phải xa nhà xa cửa chết túi nhục nơi đất lợ quê người, ai còn muôn học hành cho giòi giang, trau dồi nghề nghiệp cho tinh thục làm gì nữa? Học và hành cho hay cho tài đê rồi rót cuộc làm hưng thịnh cho quốc gia người, trong khi nước nhà vẫn lẩn quẩn trong vòng thống trị thục phong, triều công đê ngày một mòn mỏi đi thi cái học như thế có ích gì? Cái lè triều công đê này sinh ra cái tư tưởng hoang mang, e ngại kia và cái tư tưởng đê chừng như vậy đi đền cái tinh thần dân tộc bị gầy ôm, kiệt sức. Dĩ nhiên là như vậy. Tưởng cũng nên nhớ thêm một điều nữa là các nhó si, thầy thuốc, thầy bói, thầy toán sô đã nắm những vai trò then chốt trong nếp sinh hoạt thường ngày của xã hội Việt Nam ta thời xưa. Bác, y, lý, sô là những nghề đòi hỏi phải có i sức học cơ bản đê vậy, ngoài ra lại còn phải học theo giờ (dầu không truyền cho cả con gái) tức là học theo lối bí truyền (enseignement ésotérique) chứ hiển nhiên không phải là những thứ như bây giờ có nhiều thầy Anh văn vừa mới học xong bài thứ 4 đã bê vê mang sách đi dạy bài thứ nhất hoặc như mày ông lang băm, lang khoai, lang thang hay như mày ông lộc cộc từ đoán lái lều xàng xiên hiện tại.

Tôi cũng tiếc cho cái công của mày vị Hán học khi thời thê đã cho biết rằng rừng nho bê thánh sắp đền hối tàn cục rồi thê mà không chịu bưng tinh vẫn cầm cúi chuyên chú vào các học từ chương huân hò mà kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Xin hãy đọc lại mây giăng sau III số 17 tháng 11-1918 tr. 310 để thấy được cái tâm trạng

Hội thi sang năm này các ông cử nhân ngoài Bắc kỳ cũng như ѿ như xưa. Nhưng phủ thông sứ Bắc kỳ có nói có cục Chính Thị, biết rằng người nào đỗ tiến sĩ hay phó

Nhân nói dèn «Tuyên Truyền Cộng Sản», kể việc bài này thường được nghe những lời phàn nàn như sau: Tại sao cán bộ tuyên truyền CS nói tòi, nó rắng đèn mã tấu mà sao tuyên truyền của nó có vẻ «khoẻ» thê. Cán bộ thông tin của mình toàn người tài cao học rộng, có người

(xem tiếp trang 57)

Một bà dâng chju chơi đi trên con đường vắng bỗng có một người đàn ông nhảy xô đến bên cạnh quát lên :

— Đưa hết tiền bạc đây!

— Tôi không có tiền.

— Đưa hết tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ lục lẩy.

Bà nọ lại nói rằng không có tiền và có vẻ sợ bị lục soát lẩm.

Anh chàng lại hăm dọa :

— Tốt hơn là ba đưa tiền cho tôi ngay đi, không có thì tôi sẽ lục bà thật à.

Bà nọ gằn như mếu :

— Nhưng mà tôi không có mà.

Và rồi anh chàng lục bà ta thật.

Sau cùng anh ta thở dài :

— Thôi được rồi, tôi biết là bà không có đồng me nào cả.

Bà kia dầy nây lên :

— Trời ơi, đừng có ngừng. Lục nữa đi. Tôi sẽ ký cho anh một cái ngân phiếu.



Cái kh

Trước khi vở đề, xin phép hỏi nội chí quân cho phép kẻ viết bài này có đôi lời với Ông Thầy Cờ. Thưa ông, ông đã hại sự nghiệp văn chương nham nhở của tôi. Ông đã vô tình mà bếp nhầm «đè». Ông gây trở ngại cho mối quan hệ bình thường giữa nhóm «Đời» và bộ Thông Tin. Ông góp thêm một «coquille» (1) - rong cho các hoạt động kinh doanh quốc gia dựa trên rong nhu cầu và ý thức xã hội. Những tư tưởng ấy sẽ là những kim chỉ nam cho mọi hoạt động giáo dục là những lý tưởng cho một nền giáo dục quốc gia theo đó mà hướng tới.

ĐỜI: - Thưa Giáo sư, trong cuộc hội thảo bàn tròn về giáo dục hiện nay, chúng tôi có hỏi ý kiến quý vị Hội thảo viên về sự cần thiết đặt lại nền tảng triết lý cho giáo dục VN. Giáo sư nghĩ thế nào về việc đặt lại này?

G.S.D.T.TỔNG: Triết lý giáo dục là một vấn đề rộng lớn. Bàn cãi không bao giờ hết. Đã có nhiều ý kiến về vấn đề này nhưng phần lớn đều xung đột nhau, lý do là vì chưa xác định được danh từ. Có sự lầm lẫn giữa nguyên tắc giáo dục, chính sách giáo dục, triết lý giáo dục mục tiêu giáo dục, kế hoạch giáo dục...v.v...

ĐÍNH CHÁNH

Trang Phóng sự Tiên Sư Đời con số 38.000 xin đọc là 28.000 vì sự lầm lẫn của ấn công. Xin thành thật cáo lỗi.

hướng giáo dục liên hệ đến hoàn cảnh quốc gia về mọi mặt văn hóa xã hội, chính trị, kinh tế. Trong hoàn cảnh VN, trước khi minh định các định hướng đó, cần phải kiểm iêm nhu cầu xã hội, chính trị, kinh tế uốc gia. Một trong những khuyết điểm lớn lao của ta là có quá nhiều định chủ quan ít có giá trị quốc cung như quốc tế. Tôi rất mong là trước khi minh định các định hướng hay triết lý giáo dục quốc a, cần phải mở ngay các cuộc hiên cứu sâu rộng khách quan khoa học để xác định các nhu cầu quốc gia về phương diện xã hội chính trị kinh tế.

Từ đó mới có thể minh định được định hướng, mục tiêu, và thiết lập chính sách và kế hoạch cải tổ.

Vì lý do ấy tôi rất dễ đặt khi phải trình bày quan niệm chủ quan của tôi về triết lý giáo dục Việt Nam trong tương lai.

ĐỜI: : Giáo dục nước nhà hiện thường bị coi như ở trong một tình trạng thê thảm. Giáo sư nghĩ sao về nhận xét này.

Gs. D.T. TỔNG : Đó là một nhận xét bi quan. Tôi không quan niệm như vậy. Giáo dục nào cũng có khuyết điểm, hoàn cảnh nước ta lại khó khăn, tránh sao không bị ảnh hưởng thêm. Các khó khăn của nền giáo dục chúng ta thường khiến ta nghĩ rằng chỉ có nước ta mới không may mắn phải. Thực ra, hầu hết quốc gia nào cũng có khó khăn tương tự và không ai hài lòng với cái hiện trạng giáo dục quốc gia mình.

Vậy tôi không muốn dùng chữ thảm trạng hay bế tắc. Nói bế tắc là nói không lối thoát có lẽ chúng ta không thực tâm đi tìm hay không biết tìm cái lối thoát ấy mà thôi.

Với lòng nhiệt thành, kinh nghiệm và kỹ thuật tân tiến, tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công.

ĐỜI: : Vậy đâu là những định hướng cho nền giáo dục Việt Nam hiện nay?

G.S.D.T.TỔNG : Nói đến định hướng thi đã từng có nhiều quan điểm được bày tỏ nhưng quan điểm nào cũng dễ chia quan. Định

tuy nhiên để dẫn chứng, tôi xin nói về các phương thức để cải tổ giáo dục. Hiện tại, ai cũng nói đến giáo dục, ai cũng bàn đến giáo dục. Đó là triệu chứng đáng mừng, nhưng đồng thời cũng báo hiệu một sự hỗn loạn, hoang mang.

Theo kinh nghiệm các nước hiện tại, thì cải tổ giáo dục phải đi theo từng giai đoạn. Thứ nhất là kiểm điểm nhu cầu quốc gia. Bằng những nghiên cứu khoa học, áp dụng những kỹ thuật khoa học.

Thí dụ khi ta nói đến tương quan kinh tế và giáo dục, ta không thể dùng lý luận suông để mà đưa ra giải pháp. Trước lại ta phải dùng những kỹ thuật khoa học để tiên đoán nhu cầu về nhân lực trong tương lai. Khi biết được nhu cầu rồi, ta mới có thể có những kế hoạch cụ thể để đáp ứng được với nhu cầu đó..

Hiện ta có kế hoạch kinh tế hậu chiến và kế hoạch giáo dục hậu chiến.

Tuy là công trình công phu, tôi vẫn chưa thấy rõ cái tương quan giữa kế hoạch giáo dục này và kế hoạch kinh tế tương lai. Chúng tôi cũng không thấy đề cập đến việc dự đoán nhu cầu nhân lực tương lai mà giáo dục cần phải thoả mãn.

Thứ hai là phải làm sao MINH ĐÌNH ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU VÀ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC. Ở các nước, sau mỗi biến cố xã hội chính trị lớn lao thường có đạo luật căn bản về giáo dục, để minh định mục tiêu chính sách giáo dục Thượng Hạ Viện chúng ta cũng đang lưu ý vấn đề đó. Nhưng nếu hấp tấp, chủ quan và thiếu nghiên cứu thì còn lâu mới hoàn tất được.

Tuy nhiên đó là bước tiến cần thiết để đi tới giai đoạn thứ ba là lập kế hoạch giáo dục, gồm kế hoạch ngắn và dài hạn, để thực hiện các mục tiêu giáo dục đã hoạch định. Tôi nghĩ là hiện ta cần ngay hai kế hoạch song song. Một là kế hoạch thực hiện các cải tiến giáo dục, tức là áp dụng những biện pháp sửa chữa những khuyết điểm hiện có mà không thay đổi căn bản nền giáo dục chúng ta. Những cải

(xem tiếp trang 55)

Nhớ cái học xưa

(Tiếp theo trang 22)

thầy bói, thầy toán sô và họ giài mỗi hạng 3 người để gửi đi. Thứ suy nghĩ kỹ mà xem, cứ cái đà triều công như vậy thì ai cũng sợ phải nạp mạng, phải xa nhà xa cửa chèt túi nhục nơi đất lợ quê người, ai còn muôn học hành cho giòi giang, trau dồi nghề nghiệp cho tinh thực làm gì nữa ? Học và hành cho hay cho tài đe rồi rốt cuộc làm hưng thịnh cho quốc gia người, trong khi nước nhà vẫn lẩn quẩn trong vòng thống trị thục phong, triều công đe ngày một mòn mỏi đi thi cái học như thế có ích gì ? Cái lệ triều công đê này sinh ra cái tư tưởng hoang mang, e ngại kia và từ cái tư tưởng đe chừng như vậy đi đến cái tinh thần dân tộc bị gầy ôm, kiệt sức. Dĩ nhiên là như vậy. Tưởng cũng nên nhớ thêm một điều nữa là các nho sĩ, thầy thuốc, thầy bói, thầy toán sô đã nắm những vai trò then chốt trong nếp sinh hoạt thường ngày của xã hội Việt Nam ta thời xưa. Bác, y, lý, sô là những nghề đòi hỏi phải có 1 sức học cơ bản đê vậy, ngoài ra lại còn phải học theo giờ (enseignement érotique) chứ hiển nhiên không phải là những thứ như bây giờ có nhiều thầy Anh văn vừa mới học xong bài thứ 4 đã bê vê mang sách đi dạy bài thứ nhất hoặc như mày ông lang băm, lang khoai, lang thang hay như mày ông lộc cộc tử đoán lão lêu xàng xiên hiện tại.

Tôi cũng tiếc cho cái công của mày vị Hán học khi thời thê đã cho biết rằng rừng nho bê thánh sắp đền hồn cục rồi thê mà không chịu bừng tỉnh vẫn cầm cúi chuyên chú vào các học từ chương huân hố mà két quả cũng chẳng đi đền đâu. Xin hãy đọc lại mày giảng sau đây với nhan đề «Kỳ thi Hội sang năm» đăng trong Nam phong tạp chí quyền III số 17 tháng 11-1918 tr. 310 để thấy được cái tâm trạng chua xót :

«Kỳ Hội thi sang năm này các ông cử nhân ngoài Bắc kỳ cũng vẫn được vào ứng thí như xưa. Nhưng phủ thông sứ Bắc kỳ có nói trước cho Bộ Học trong Kinh biết rằng người nào đỗ tiến sĩ hay phó bảng, tuy vẫn còn giữ cái danh dự cũ mà không đủ quyền được bô vào quan trường như trước nữa. Quan trường ngoài Bắc kỳ đã sửa đổi theo cái chương trình học mới, không có ngạch nào riêng cho các ông Nghè ông Bàng mới sang năm».

Và với nhan đề «Thi định» ở quyền IV, số 23 tháng 5-1919 tr. 422 còn ghi: «Kỳ thi Hội năm nay là chung cục sự khoa cử ở nước ta. Hôm 28-4 đã ra榜 trúng cách được 18 ông đỗ hội và 5 ông thiền thủ. Hôm 15-5 vào đình, Phung đức Hoàng thượng ta thân sách lây 2 chữ «Văn minh» làm đê mục !!»

Rồi sô tiếp theo, quyền IV, số 24 tháng 6-1919 tr. 511 mang tự a «Các ông Nghè ông Bàng mới » thày nêu danh sách 7 ông tiến sĩ và 16 ông Phó bảng kèm theo những giờ chúc tụng : «Bản quán có lời mừng chung cả 7 ông Nghè và 16 ông Bàng, vì các ông nhờ ơn Thánh Thượng đã được cái vinh dự rất quý báu, sau này không bao giờ có nữa ».

Thực sự là tôi có cái cảm giác nuối tiếc lung tung như vậy, nửa như thèm khát, nửa như xót thương. Tiếc là tiếc toàn bộ chứ không hề biết tách bạch, đứng riêng ở một mặt nào. Cố lẽ tiền thân của tôi là một nho sinh dài lồng tốn vài thiêng hay trước án không cầm lơ dâng nhìn qua song cửa, con ngựa bạch đang gặm cỏ dưới một gốc tùng cằn cỗi hay dầm dấp theo dõi bóng dáng một thiếu nữ có đuôi gà vắt vẻo đang đi mắt hút sau dặng liêu gầy ? Mà thời buổi này làm gì còn những giọng ngâm thơ, đọc sách sang sảng bên ánh sáng lung linh của ngọn bạch lạp đèn độ con yêu tinh ăn trong thân mít có thu gìn đầy nghe được thày mè quá nên đã đền thờ tay qua song hay hiện thành thiêu nữ kiều diễm đê trêu ghẹo, cốt nhà và có khi lại đòi tính cả chuyện ái ân ? Làm gì còn. Cũng làm gì còn những cảnh đầy

(còn 1 kỳ nữa)



những việc phải làm cho nền giáo dục VN

● TÙ BÍCH

Nhiều người cho rằng Giáo dục là chuyện của thời bình. Thời chiến nói chuyện giáo dục, chẳng khác gì đang mùa hạ mà nói chuyện ngự hàn. Nhưng không tính chuyện ngự hàn ngay trong mùa hè, thì khi mùa đông đến, sẽ rét mà chết, hay không chết cũng đành ngồi thúc thủ một xó rùa lấp cập, hèt đường làm ăn. Cho nên, nói chuyện Giáo dục trong thời chiến, chẳng những không « lạc đà », mà chính là chuyện cần thiết vậy.

Thợ Nặn không người mẫu.

Người ta thường ví việc làm của các nhà giáo dục, cũng như việc làm của các điêu khắc gia. Nhà điêu khắc nặn tượng làm đẹp cho cuộc đời, còn nhà giáo dục đào tạo những con người thích ứng với cuộc đời. Cả hai đều là nghệ sĩ. Nhưng nhà điêu khắc dở, bắt quá chi chít vào quên lãng. Còn nhà giáo dục dở, sẽ tạo cả một thế hệ bơ vơ lạc lõng, vì không thích ứng được với cuộc đời.

Muôn nặn tượng, các điêu khắc gia phải có người mẫu. Nếu không có người mẫu, tác phẩm được hoàn thành chỉ là những cục đất mang hình người, chứ không phải người nặn bằng đất. Một điêu khắc gia giỏi đèn dầu, nếu « nặn mò », cũng chỉ tạo được những tác phẩm không hồn.

Công việc Giáo dục cũng vậy. Nhà giáo dục phải có người mẫu. Phải biết trước mình sẽ đào tạo những con người như thế nào, phục vụ cái gì, tác phong ra sao ? Con người mẫu của nền Giáo dục nho giáo là người « quân tử ».

Người mẫu của Hitler là « siêu nhân », Người mẫu của các nước CS ngày nay là người « cán bộ ». Người mẫu của Mỹ là « Businessman » và của Anh là « Gentleman ».

Những người mẫu trên rõ rệt và linh động đèn nói chi cần nói đèn, là người

ta đã có thể liên tưởng ngay tới hình dáng, tác phong, và nếp suy tư của « chúng » như thế nào.

Khi đã có người mẫu, tức là công việc giáo dục đã có đối tượng.

Nền giáo dục của VN hiện nay chưa có người mẫu. Nếu có người ngoại quốc hỏi một nhà giáo dục Việt Nam rằng các ông sẽ đào tạo nên những con người như thế nào ? Chắc chắn nhà giáo VN sẽ bí. Hoặc vì sợ « nhục quốc thè » mà phải trả lời, thì cũng chỉ nói rằng chúng tôi sẽ đào tạo những người dựa trên ba tiêu chuẩn « dân tộc, nhân bản và khai phóng » (trước 1964), hay « dân tộc, nhân bản và khoa học » (sau năm 1964) : Nhưng trả lời như thế, người nghe cũng chỉ dành « biệt vây », chứ chưa thể hình dung được một người như thế nào !

Vì thiếu một « người mẫu », nên các nhà giáo dục VN đành làm việc như những nhà điêu khắc bị « bịt mắt nặn mò », tuy có thể tạo được những « tác phẩm » có cùng một kích thước, nhưng trông thật ngực cười.

Vì thiếu một mẫu mực rõ rệt, nên nền giáo dục VN hiện tại cũng thiếu một trọng tâm rõ rệt. Nhìn chương trình học, thấy thật tiền bối, mòn giã cũng có, chả kém gì chương trình học của bắt cứ một quốc gia tân tiến nào, nhưng vì thiếu một trọng tâm rõ rệt, nên chẳng đi đèn dầu. Ví dụ, thuở nho học còn thịnh, tuy lồi học từ chương ngày nay bị chỉ trích, nhưng ít nhất cũng đào tạo được những người giỏi về từ chương thi phú, hiểu tường tận về Hán học, có khả năng suy tư và diễn đạt. Thời Pháp, tuy là cái học « nô lệ », nhưng ít ra cũng đào tạo được những người có khả năng thi hành. Nền giáo dục của ta ngày nay đào tạo những người cái gì cũng biết một chút, nhưng chẳng có cái gì đèn nói đèn chôn, đó là những người

thiếu khả năng về mọi mặt, ngay cả khả năng diễn tả bằng tiếng Việt !

Vậy thì, trước khi giải quyết toàn bộ nền giáo dục VN, người ta cần cẩn cứ vào nhu cầu của đất nước, vào « cá tính văn hóa » của VN để dựng lên một người mẫu dã. Khi có mẫu rồi, mới có thể « sản xuất hàng loạt » được.

Bản phận nhà nước

Việc cưỡng bách giáo dục ngày nay đã trở thành thông thường tại tất cả các quốc gia « có máu mặt » trên thế giới. Những nước tiên bộ như Anh, Mỹ, Nhật v.v... đã cưỡng bách giáo dục tới cấp Trung học. Nghĩa là tất cả mọi trẻ em đều bắt buộc phải đi học đèn năm 15 hay 16 tuổi, mới có thể thôi học. Tại VN, hiến pháp quy định cưỡng bách giáo dục đèn hết cấp tiểu học, tức là hết lớp nhất hiện nay. Nhưng quốc gia vẫn chưa lo đủ trường đủ giáo viên, nên đèn năm 1968, nhà nước chỉ mới lo lắng được cho 82% tổng số học sinh trong tuổi cưỡng bách giáo dục. Và sự lo lắng này cũng rất kém về « phẩm chất ». Ví dụ, có nhiều trường tiểu học, học sinh chỉ được học 2 giờ một ngày, vào cả buổi trưa, lo như vậy, cũng gần như không !

Cho nên, trong những ngày tháng sắp tới, quốc gia cần đổi tất cả nỗ lực vào việc cải thiện cấp tiểu học, và thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu học hỏi của tất cả học sinh, vì đó là bản phận của chánh quyền.

Nguyên tắc đặt ra là những gì là bản phận của chánh quyền, thì chánh quyền phải làm. Những gì tư nhân có thể gánh đỡ một phần, thì hãy kêu gọi sự góp sức của tư nhân. Ví dụ như cấp Trung Học.

Gánh đỡ

Điều kiện thực tế và hiến pháp chưa bắt buộc Chánh quyền phải thỏa mãn tất cả mọi người về nhu cầu học hỏi ở cấp trung học, nên ở cấp học này, nhà nước cần kêu gọi góp sức của tư nhân.

Theo những con số chính thức năm 1968, thì trong một trăm học sinh trung học, chỉ mới có 35 học sinh được theo học miễn phí tại các trường công. Nghĩa là, hai phần ba tổng số học sinh Trung học hiện theo học tại các tư thục.

Vì nhiệm vụ thi hành chế độ cưỡng bách giáo dục ở cấp tiểu học quá nặng, hiện nay và trong tương lai gần đây, chánh quyền không thể có đủ phu

tiện thâm nhận tất cả học sinh trung học vào các trường Công. Như vậy, bắt buộc phải có sự đóng góp của tư nhân. Nhưng phải đóng góp như thế nào mới hợp tình hợp lý ?

Hiện trạng trung học là một sự bất công vô lý.

Như đã trình bày ở trên, hiện nay, cứ một học sinh được học trường công miễn phí, thì 2 học sinh phải học tư thục với học phí quá đắt. Cũng là con em người dân cũng phải đóng thuế, tại sao có người được ưu đãi, có người không ? Cho nên, nhà nước không thể tiếp tục theo chế độ trường công hiện tại. Cấp Trung Học cần được cải tổ lại, chia làm ba loại.

Trước hết là những trường công hoàn toàn miễn phí như các trường công hiện nay. Loại trường này không thu học phí theo các tiêu chuẩn như hiện tại, mà dành riêng cho các cô nhi, con em các quan phủ tử sĩ, hoặc các gia đình thực sự nghèo túng.

Thứ nhì, là loại trường « bán công ». Không phải loại trường bán công như đã được tổ chức thất bại trước đây, mà là thứ « bán công » thực sự. Trường sở do ngân quỹ quốc gia, hoặc ngân sách địa phương xây cất, hay tạm thời « quốc hữu hóa » các cơ sở tư liệu.

Hiệu trưởng do Bộ Giáo dục bổ nhiệm, giáo chức gồm cả giáo sư công lập (dạy thêm giờ) lẫn tư thục. Học sinh phải trả học phí vừa đủ để trang trải các phí khoản như thù lao giáo chức, tiền điện nước, công nhân v.v.. Tất nhiên học phí sẽ hạ hơn giá bình tại các tư thục hiện tại, vì không có khoản lời.

Chót hết là các « tư thục thuần túy ». dành cho con em những người khá giả, « không thèm » học trường công hay bán công. Các trường này chịu sự kiểm soát của Bộ Giáo Dục v chuyen môn, học phí do trường tự định tùy theo tiện nghi và các quy định mà học sinh được hưởng. cũn như túi tiền của phụ huynh.

Trong ba loại trường trung học trên, sẽ chú trọng đặc biệt về việc phát triển loại thứ nhì, là loại trường có sự phối hợp giữa chánh quyền và tư nhân cả về việc điều hành, quản trị, cũng như ngân khoản. Nhà nước chỉ cần bỏ tiền một lần, hoặc xin viện trợ để xây trường, còn mọi phí khoản khác, tư nhân phải đóng góp. Nếu mỗi năm nhà nước xây được 10 trường trên toàn quốc, với sức chứa đựng mỗi trường là 5.000 học sinh, thì trong 10 năm,

đã có thêm 100 trường, có chỗ học cho nửa triệu học sinh.

Mầm loạn

Lo dù trường ốc và giáo chức để thỏa mãn toàn thể nhu cầu học hỏi, đã là khó. Nhưng dù có lo được rồi, cũng mới chỉ xong một phần nhỏ. Cũng như một xí nghiệp, sản xuất ra những sản phẩm vừa ý đã là khó. Nhưng điều khó hơn, là làm sao có chỗ tiêu thụ hết sô hàng hóa « ra lò ». Hàng hóa ứ đọng thì xí nghiệp sẽ phá sản. Nhất là, khi « hàng hóa » lại là cả một thê hệ trẻ tuồi, vùng lên như đàn hỏ đội, vì không có dắt « dụng võ », thì cái sự « phá sản » nó kinh khủng lắm.

Trong xã hội cũ của ta, người học như Đức Quốc, chín mươi phần trăm học sinh theo học tại các trường kỹ thuật, hành chặng có là bao, kè đỗ đạt có đủ chỗ để « làm quan », ày thê mà đã có người nổi loạn vì không được trọng dụng, như Cao Bá Quát.



Có hai loại thât nghiệp, thât nghiệp vô học và thât nghiệp trí thức. Một quốc gia có đồng bào giới trí thức, là một điều vê vang. Nhưng trí thức thât nghiệp khó tri hơn giới vô học thât nghiệp. Đôi với những kẻ vô học thât nghiệp, chỉ cần tìm cho họ một công việc, việc gì cũng được, dù nặng nhọc, dù hiểm nguy, dù hem hê trong xưởng máy hay dầm mưa dãi nắng ngoài đồng áng. Với những người trí thức thât nghiệp, không những phải tìm việc cho họ, mà còn cần những công việc « xứng đáng ». Nếu không thi bất mãn, nỗi loạn.

Chính vì « loạn Cộng Sản » mà trong những năm gần đây, ta tạm thoát được « loạn trí thức thât nghiệp ».

Từ 15 năm trở lại đây, việc học được mở mang rất mau. Có những gia đình ở nông thôn trước đây chỉ mong cho thằng con biết đánh vần để đọc được cái bồ cáo của làng, bây giờ cũng có đua đòi, với hy vọng cho con em học hành « đèn nơi đèn chôn », để mở mày mở mặt với thiên hạ, hầu thoát được cảnh tù túng nơi bùn lầy.

Số người đi học tăng quá mau mỗ

năm, có hàng trăm ngàn thí sinh Tú Tài bị rớt. Con đường vào Đại Học khép kín trước mặt, mà trong tay chẳng có lây một nghề để « phângang ». Rót đã nhiều, mà số người vào Đại Học cũng vẫn nhiều. Mấy ngành học chuyên môn như y, dược, nha, kiến trúc kỹ thuật v.v.. mỗi năm thâu dụng quá ít sinh viên. Còn lại, tất cả đồ đồn vào văn khoa, khoa học, luật khoa... Ai cũng mong đi học « đèn nơi đèn chôn » để có nghề có nghiệp, nhưng dù bị đứng lại & cuối cấp trung học, hay dù tốt nghiệp đại học, phản động, cũng « chưa đi đèn đâu » cả. Thật nghiệp hoàn thất nghiệp.

Tại những quốc gia tây phương như Đức Quốc, chín mươi phần trăm học sinh theo học tại các trường kỹ thuật, hành chặng có là bao, kè đỗ đạt có đủ chỗ để « làm quan », ày thê mà đã có người nổi loạn vì không được trọng dụng, như Cao Bá Quát.

Ở Việt Nam ngược lại, trên 90 phần trăm tổng số học sinh theo học ngành « phô thông ». Đe rồi không biết đi về đâu, Chỗ ngồi trong các công sở chỉ có hạn, lại gặp cái nạn cà một thê hệ công chức già đóng vai « Kỳ đà cắn mõi », lưu dụng hai ba lần vẫn chưa chịu về hưu để nhường chỗ cho giới trẻ. Cái học phô thông còn tai hại & chô đào tạo được những người chẳng những đã không có nghề nghiệp, lại còn có quan niệm khinh nghề. Vì không được học nghề cùng với học chữ, nên mới « trọng văn », « khinh nghề » !

(xem tiếp trang 55)

TRƯỜNG NỮ CỘNG

MỸ HẠNH

- Bạn muốn tự ta làm những món ăn ngon cho chồng con ?
- Bạn muốn trở thành người nội trợ khéo ?
- Bạn muốn tiết kiệm phần nào ngân quỹ gia đình bằng chính sách « làm lây » ?
- Hãy đến học tại Trường MỸ HẠNH đầy đủ các lớp cơm Tây, cơm Tầu, Bánh.

Hỏi tại :

1B Lê quang Định — Gia Định
(đối diện tiệm nước Thạch Phết)

cái học ngày nay

— học hành ngày nay,
học hay hay học ;
học chọc bết cơm ?
học đờm miếng cháy ?
học ngoáy mầm tẩm ?
học mẩm bú vợ ?

Nhớ lại thời xưa thời Chú Chết,
Học kêu như cuốc, học như vẹt.
Độ chừng ba bốn chục năm trường,
Hai chữ CHI HỒ mấy kẻ biết.

Làng nhàng chữ vẽ như giun bò,
Càng học càng nghe dạ tối mò,
Càng khó lại càng không sợ khó,
Anh Đò ngoác cái miệng bô bô.

Nhớ độ nào đây hai chữ Pháp,
Gào ngày gào đêm gào quang quác,
Công môi uốn lưỡi nói sì sò,
Ôm mộng làm quan đê vết bắc.

Mấy đứa A Nam lầu cá thay,
Chữ Tây chúng học giỏi hơn Tây,
Quan thầy mũi lõ ngài ngơ ngác,
Lấm dứa ngang nhiên hạch hỏi thầy.

Người Mỹ sang đây ta học Mỹ,
Mấy bà lớn bé mấy con đì,
Ông to ông nhỏ thi nhau học,
Hiếu học tinh thần thật đáng quý.

Người Mỹ phục ta sét đất rồi,
Thông minh dẽ dạy nhất trên đời,
Học hành kiến thức ngày thêm rộng,
Không phải tranh nhau cái chức bồi

Biển học ngày nay mù tát hương,
Khổ thay! buồm rách thuyền đi mượn,
Những tay cầm lái lái non tay,
Sĩ tử theo đuôi đâm luống cuống.

Biển học mênh mông sóng ngập trời,
Mấy tên trẻ tuổi cõi công bơi,
Tên nào tên nay lo teo dể,
Tụt xuống... Trung sỹ quá thôi !

TRẠNG ĐỐP



TUẦN BÁO CỰC HỮU ĐỐI LẬP VỚI ĐỜI



LIÊU TRAI CHÍ DỊ

Quê Giao Châu, nước Đại Cồ Việt, năm Thiệu Trị thứ nhất, có chàng họ Tô tên Ni. Vốn xuất thân từ một nhà phú hộ, Tô Ni được bố mẹ cưng chiều cấp lương tiền cho chàng sang tận những nước Phù Lãng Sa, Ý Tả Ly và Anh Cát Ly tầm sư học chử thánh hiền. Gặp thời Chiến Quốc, các nước tranh bùng, mạnh được yếu phải nhận viện trợ, các nước Phù Lãng Sa, Anh Cát Ly và Ý Tả Ly chính sự hù bại, kinh tế nghèo nàn đánh chịu mất quyền bá chủ. Có giống dân Giang Ky thuộc dòng Họ Chử nổi lên từ đất Tè Sát, nắm quyền bá chủ thiên hạ. Tô Ni được chọn đem về thành Nghiêm Do và được vào học trong trường đầy công tử bột của dân Giang Ky. Thành tài, Tô Ni được quan thầy cho về nước để làm thế ư? Vì sao mà thân bại, danh liệt đến nỗi này?

Họ Tô không những không buồn vì câu hỏi của ta, y còn có vẻ vui sướng, thỏa nguyện là khác. Y mản

Sáng trăng suông em tưởng tối trời
Em ngồi em đê sự đời em ra,
Sự đời như cái lá đà
Đen như móm chó, chém cha sự đời.

thành với nước Giang Ky có công ơn dậy dỗ tác thành, Tô Ni luôn luôn giữ sự hòa mục giữa Đại cồ Việt với nước Giang Ky. Nhờ có chức phận, Tô Ni được bọn trọc phú thương trọng nước — bọn trọc phú này sinh sống bằng nghề chế tạo hoạt ảnh điện thị, một nghề ruột của dân Giang Ky — dàn xếp cho gặp một nàng kỹ nữ tài sắc nhất đương thời. Bọn trọc thương định tâm môi giới cho Phó Tề Tướng Tô Ni giao hoan với em kỹ nữ để chúng lợi dụng chàng trong việc làm ăn của chúng sau này. Không ngờ cái lá đà của em kỹ nữ có tác dụng lớn với công danh sự nghiệp của Tô Ni. Sau khi gặp nàng, Tô Ni quên hết cả chính sự, chỉ đóng cửa ở nhà cùng nàng vui thú. Người Giang Ky thất vọng vì chàng bèn quên chàng để đặt sở vọng vào người khác.

Ta mệt hôm tinh cờ cùng đi với một bọn bảo sĩ, tới khánh thành một phim trường ở đất Giao Châu, gặp lại Tô Ni trong tốt áo của một anh gia nhân tiếp khách, đưa khách đi coi những tiện nghi trong phim trường. Nhớ lại ngày nào ngôi sao của họ Tô còn sáng chói, ngày họ Tô được gọi là «người đầm bóp thời cuộc», bèn thương cảm hỏi rằng:

Túc hạ bây giờ sa sút đến thế ư? Vì sao mà thân bại, danh liệt đến nỗi này?
Họ Tô không những không buồn vì câu hỏi của ta, y còn có vẻ vui sướng, thỏa nguyện là khác. Y mản



Văn đề số 1 của Nixon dưới con mắt báo « LIFE » (trích báo Paris Match)



TÔ ĐÌEM

Sài Gòn bây giờ đẹp lắm. Chỗ nào cũng có vườn hoa phun nước phè phè; và chỗ nào cũng có rác, Rác càng nhiều thì phân càng tốt, phân càng tốt thì hoa càng tươi!

Tưởng như có điều lạ mấy pho tượng lính bày giờ hết tôn nghiêm. Linh mẫu súng giữa vườn hoa thì hóa ra vũ điệu «tình quên dân» nó bay bướm lả lướt và kém vẻ oai hùng. Chiều chủ nhật vừa qua có câu chuyện khá thú vị.

« INT » nô ở Quốc Hội

Bức Thông Điệp của Tổng Thống được các dân nghị vỗ tay ba lần :

— Nhận viện trợ nhưng không bỏ mất chủ quyền.

— Cộng sản muôn đánh thì đánh, đêch sợ !

« Thà thất nhân tâm mà giữ được nước, còn hơn là mị dân mà mất nước?

Chắc mày tuân sau này, Tổng thống có gì bức minh lâm mới nói ra như thế. Thật tình thì chương trình và lập trường của Tổng Thống nêu ra có gì là thật nhân tâm đâu? Đây nhé :

— KINH TẾ : Tự cường, tự túc.

— GIÁO DỤC « Mở tới địa phương »

Dự định chống lảng phí nhân tài, lại

đào tạo chuyên viên cho quốc gia.

— Tài chính : có thiếu nhưng sẽ

quát anh giàu để giúp anh nghèo như « hiệp sĩ phò nguy ».

— QUÂN SỰ : mới đánh hộ cho Mỹ

mà đã thắng rồi, mai mốt đánh cho

mình thi phải thắng mạnh hơn là

cái chắc.

(xem tiếp trang 54)



TỨC TỤC AO THẢ VỊT

NHẬT BÁO SỐNG TỤC BẢN

Trong chuyến viếng thăm Nha Trang, Kha Trần Ác được Trung Tá Tinh Trường Lê Khánh kể chuyện một ông Đạo có tài tiên tri rất lạ. Ông Đạo này tên là Huy Luân hay Hương Luân gì đó (ông tình trường có nói rõ tên ông Đạo nhưng tôi quên khuây mắt) ông xuất thân là một gã chăn trâu hoàn toàn vô học. Vậy mà phép bói của ông rất là « văn chương chữ nghĩa ». Chẳng hạn bạn muốn hỏi ông về tình duyên, sự nghiệp, hoặc bạn muốn xin một cái đơn thuốc cho người vợ đau nặng, hoặc hỏi tin về một người thân ở xa có bình yên không, bạn chỉ cần viết câu hỏi lên một mảnh giấy, nhét tờ giấy vào một bao thơ, dán kín lại, dâng lên bàn thờ Tổ tiên của ông Đạo, châm hương khấn vái, rồi đốt cái bao thơ đi. Ông Đạo không cần đọc câu hỏi của bạn — vì ông có biết chữ đâu mà đọc, — vậy mà ông trả lời vanh vách. Đặc biệt là ông không biết chữ Hán, không biết mǎn thơ, vậy mà khi bạn hỏi, ông có thể xuất thần trả lời toàn bằng thơ. Ông chưa bao giờ học thuốc, vậy mà ông kê đơn bằng chữ Hán rất sành có đủ cam thảo, táo tàu, hoài sơn v.v... Ông không biết tiếng Mỹ, vậy mà có lần, một bà vợ Mèo tới, ông bèn viết ngay tên người chồng bằng tiếng Mỹ lên tờ giấy khiền người vợ Mèo ngắt xiu vì kinh ngạc, Trung Tá Tinh Trường Lê Khánh nghe đồn về tài tiên tri của ông Đạo, nhưng không tin. Một bữa nọ, bà Tinh Trường năn nỉ ông đưa tới ông Đạo. Ông Tinh Trường đi dép, mặc thường phục đưa bà Tinh Trường tới. Ông đứng ngoài cửa không vào. Bà vợ dồn đến dâng cái bao thư lên bàn thờ, dán đèn vừa đốt xong cái bao thư thì ông Đạo đã cất tiếng rất hách: « Gọi Lê Khánh vào đây sao lại đứng ngoài đó »

Ông Tinh Trường nghe gọi, toát mồ hôi, dàn dín đèn bước vào.

Nghe ông Tinh trưởng kể chuyện ông Đạo, Kha Trần Ác hỏi địa chỉ ông Đạo, mò tới giữa lúc ông Đạo vừa ăn cơm xong, đang sìa răng. Kha Trần Ác định chờ sô ông Đạo, dồn đèn viết ba chữ « tiên sư đời », cho vào bao thơ, dâng lên bàn thờ, lâm râm đọc mấy câu ca dao, làm ra bộ khăn vái. Khán rằng :

Sáng trắng em tưởng sáng trời
Em ngồi em bờ sự đời em ra
Sự đời như cái lá đã
Đen như mõm chó, chém cha sự đời.
Rồi dồn đèn đốt cái bao thơ, dán đèn chào ông Đạo.
Đột nhiên ông Đạo cười ngắt cắt tiếng:

— Kha Trần Ác không được hôn, chửi tiên sư đời, Báo Sông sắp được tục bản, về mà sửa soạn đi là vừa. Hết đèn như mõm chó rồi đây.

Kha Trần Ác sững sờ, không biết mình mơ hay tỉnh. Vội vã dài ông Đạo:

— Phục ông Đạo hết chô nói. Nhưng liệu phen này báo Sông sông được bao lâu?

— Sông đời đời chư! Vì trước kia, chưa có báo Đời nên báo Sông chèt lên chèt xuống bây giờ đã có báo Đời thì báo Sông sẽ sống đời đời.. Nhưng nhớ đừng chửi tiên sư đời nữa, con.

— Dạ.

Trên đây là tất cả sự thực 100%, trong buổi gặp gỡ ông Đạo, không phả một chi tiết nào. Vậy các bạn cứ tin lời ông Đạo đi, chắc chắn chỉ ít ngày nữa, báo Sông sẽ tục bản.

CÁI HỌC NGÀY NAY.

Chủ đề của số báo này là : « Cái học ngày nay ». Hầu hết các hội thảo viên trong cuộc hội thảo « cái học ngày nay » đều tỏ vẻ bi quan về nền giáo dục hiện tại. Đề án úi những đảng bi quan đó, Kha Trần Ác xin kể một vài sự thật về cái học ở nước Trung Hoa đó, theo tài liệu của tuần báo đứng đầu, khuynh tả L' Express.

Vẫn để rùng rợn nhất hiện thời trên đất Trung Hoa là vẫn để thanh niên. Từ ba năm nay, hàng triệu giáo sư sinh viên bị đuổi ra khỏi trường Đại học để về thòn quê học tập lao động ở các nông trại trong hành trang chỉ có một cuốn thánh kinh của Mao Chủ tịch để ngày ngày mang ra tụng. Gần đây, nhiều giáo sư và sinh viên bị khiên trách là quá chú trọng đèn cái học

chuyên môn của họ, hơn là phục vụ đời sống dân quê. Nữ sinh viên Hoàng Mỹ Dung vốn là người thày cút, thày phân thì ngắn, không dám móm vào phân, nhưng cô đã kịp hồi hô thẹn khi nhớ tới một lời dạy trong thánh kinh của Mao Chủ tịch viết rằng : « So sánh với người dân quê và lao động, những đứa trẻ thức không chịu giáo dục lại mới là những kẻ dơ bẩn ». Cô Mỹ Dung bèn mạnh dạn thọc tay vào thùng phân và được tuyên dương lên bằng danh dự.

Bên nước Trung Hoa Đỏ, từ ba năm nay, không có tác phẩm nào được xuất bản, Tư Tưởng của Mao Chủ tịch thay thế tất cả, xã hội học, sử học, khoa học, văn chương, vv. Theo cái đà này, trong mười năm nữa, sẽ không ai là trí thức trên đất Trung Hoa đỏ. Liêu hụ Minh đã nói rõ mục tiêu tiên giáo dục trên nước Trung Hoa đỏ là : « Không cần con mèo đen hay trắng, điều cốt yếu là con mèo biết bắt chuột » ?

Các bạn thày chưa ! Nền giáo dục của ta tuy bê bối nhưng ít ra bạn cũng không phải thọc tay vào thùng phân để được tuyên dương lên bằng danh dự, ít ra bạn vẫn có thể là con mèo đen hay trắng, và nếu bạn không thích bắt chuột cũng chả sao.

THẦY TRÒ NGÀY NAY.

Để cặp tới cái học ngày nay phải luận về tình thày trò ngày nay. Về tình thày trò ngày nay thì có mỗi tình của cô giáo Gabrielle Russier và cậu học sinh Christian vừa xảy ra ở Pháp là điển hình. Cô giáo Gabrielle 33 tuổi, là một giáo sư thạc sĩ gương mẫu lý dí với chồng, có hai mụn con sinh đôi 10 tuổi. Christian là một học sinh vị thành niên 17 tuổi. Hai người yêu nhau ra rít. Mọi người can không nổi. Cô giáo bị bố mẹ cậu học sinh truy tố ra tòa về tội « quyền dữ con trai (!) vị thành niên ». Gabrielle bị tù, bị hạ nhục, bị bôi xấu, Gabrielle bèn tự vẫn để kết liễu cuộc đời của mình như « kè xa lỵ » trong truyện của Camus. Nhưng Gabrielle chết vẫn chưa hết truyện. Cái chết của



• CHÂU TUẤN XUYÊN.— Bạn có • duyên nợ • với tuần báo cực hữu • Tiên sư đời • đầy. Mong bạn viết những ngộ nghĩnh yề gửi về thường xuyên.

LÊ TOÀN LONG.— Đã nhận được thư. Rất khoái. Hẹn sẽ gặp nhau ở TT3.

LÊ THANH DANH.— Thơ trào phúng của ông thật xuất sắc, Nhất là

đường luật. Mong ông gửi bài về thường xuyên cho mục « Thơ Đời » do Hà Thuong Nhân và Tú Kieu phụ trách.

LÊ KÝ THƯƠNC.— Đã nhận được mấy bài thơ. Sẽ đăng.

ĐINH THUẬN.— Lý do « kỹ thuật », thơ không đăng được. Mong anh gửi cho những bài khác.

NGUYỄN THẾ NAM.— Đã nhận được mấy bài thơ. Thơ trào phúng túc quái. Còn thơ kia chưa thể đăng.

GIANG NINH.— Sẽ đăng bài « Có gì cho quê hương ». Cứ gửi tiếp.

LÊ THIỆN NHÂN.— Thành thực cảm ơn ông đã phê bình. Theo tôi bài thơ đó không đến nổi làm chúng ta thất vọng. Quan niệm một bài thơ hay dì nhiên tröm người không thể như một. Ông có

Gabrielle đè nặng lên lương tâm những quan tòa, những nhà giáo dục, những ông đạo đức giả và thực, đè nặng lên lương tâm T T. Pháp Pompidou. Ông Pompidou bèn ra lệnh điều tra lại về vụ án. Vốn xuất thân là một giáo sư thạc sĩ như Gabrielle, ông Pompidou bèn tỏ lòng thương xót người bạc mệnh bằng cách ngâm nga mày câu hờ hững của Eluard như sau :

Comprene qui pourra
Moi mon remords ce fut
La victime raisonnable
Au regard d'enfant perdue
Celle qui ressemble aux morts
Qui sont morts pour être aimés.

Kha Trần Ác « ngôi buồn gai háng dài lắn tăn » như cựu thủ tướng họ Trần đọc mày câu thơ trên cũng thay sót xa dùm Gabreille, đã chết như những người « đã chết để được yêu ».

Về cái chết của Gabrielle, một trong những luồng dư luận ở Pháp, bênh vực Gabrielle, cho rằng nếu có ông giáo sư đại học nào 60 tuổi quyền dữ được một nữ sinh viên đẹp, thì người ta trách trách ca ngợi tài ba tán gái của ông này là đằng khác. Vậy tại sao lại bỏ tù Gabrielle ? Không nói đâu xa, ngay ở Việt Nam này, trong dịp anh em báo Đời đi Nha Trang hội thảo, anh em được nghe các học sinh kể truyền rằng ở Nha Trang có một giáo sư 60 tuổi, nhưng tài hoa son trẻ lầm, ông khó tính lắm, chọn toàn những nữ sinh đẹp nhất, nồng bơm nhất mới chịu quyền dữ, ông đã quyền dữ 3 cô đẹp nhất, cho ba cô mang bầu, và tiếng tăm của ông nổi lên như cồn, cô gái nào cũng muốn được ông « quyền dữ » nhưng chỉ sợ mình bạc phúc không được ông ngó ngàng tới. Ông giáo sư này còn khuya mới phải đi đi tù như Gabrielle. Trái lại nên ban cho ông một cái huy chương « phục vụ » như Hiệp hội phát huy các mồi bang giao quốc tế vừa ban Huy Chương Phục vụ cho ông giáo làng cựu tổng trưởng Nguyễn Ngọc An. Ông Giáo làng Nguyễn Ngọc An

(xem tiếp trang 54)

quyền bác bỏ ý kiến của tôi. Tự do tư tưởng.

DUÂN MAI.— Tuyệt ngắn được đấy. Không có gì trừ ngai sê đăng trong những số tới. Chờ Mai những truyện sau Mến.

NGHĨA QUÂN : Đã chuyên bài Nghị sang « tiên sư đời I ».

NGUYỄN MÃU Sẽ đăng mấy bài thơ của anh.

Nhưng phải chờ cho vài ba số nữa.

VƯƠNG PHONG LAN Thơ gửi cho Tinh Hoa đạo trước hình như hay hơn những bài gửi cho gần đây ?? Đã đọc kỹ 2 bài mới. Chờ những bài khác. Luôn báo Đời sắp sửa cử phái đoàn đi Cần thơ hội thảo mong Lan tham dự.

Báo Đời đi Nha Trang và về nông thôn...

(Tiếp theo trang 23)

hệ thống dẫn nước chủ làm đường mà không có hệ thống dẫn nước thì chỉ vài tháng đường hư hỏng.

Hồi tại sao Nha Trang nhiều rác rưởi quá xá, ông cho biết nhà nước chỉ có quyền thuê một nhân công dò rác là 120đ. một ngày, trong khi một ông già nhặt rác ở những bãi biển do Mỹ quản trị được trả công hơn 300 một ngày, do đó ông già này dù có ái quốc bằng các chính khách của ta chặng nữa vẫn phải đau khổ từ khước cái công việc đồ rác cho Việt Nam để chọn lấy công việc hốt rác cho Mỹ Vì vậy nhà nước không mướn đủ nhân công dò rác.

Hồi về vụ hơn 200 gia đình bị giải tỏa để xây cất chợ Nha Trang, Khiến ông nghị Trần thế Minh đánh điện yêu cầu hoãn việc giải tỏa, ông Tỉnh Trưởng cho biết mặc dầu trong hơn 200 gia đình bị giải tỏa, có một số gia đình chiếm cứ bất hợp pháp, tất cả những gia đình này đều được chính quyền cam kết bồi thường thỏa đáng, không những bồi thường thỏa đáng, khi chợ được xây cất xong, những người này đều được quyền trở về chỗ cũ

mua trả góp những chung cư xung quanh chợ vv. Ông cho biết về vụ này, chính Thủ Tướng Trần-v-Hương đã đánh công điện cho chỉ thị rằng vì là việc công ích, ông Tỉnh Trưởng được phép áp dụng biện pháp mạnh nếu cần, nhưng ông Tỉnh Trưởng không dùng đến biện pháp mạnh vì hầu hết những người bị giải tỏa đều tỏ ra hiếu biết; trừ 5,6 người ngoan cố. Về vụ này anh em báo Đời rất tiếc không được nghe tiếng nói của những người bị giải tỏa, vì trong cuộc hội thảo với các nhân sĩ, văn nghệ sĩ một vài hội thảo vien đề nghị đưa vụ giải tỏa ra làm đề tài



thảo luận nhưng không được hội nghị chấp thuận. Hồi về dự án thiết lập viện Đại Học Nha Trang, ông Tỉnh Trưởng cho biết dự án đã được chấp thuận trên nguyên tắc nhưng còn kẹt nhiều thứ, chẳng hạn ván đề giáo sư, nên chưa thực hiện. Số học sinh Trung học ở Khánh Hòa và các quận rất đông lớn.

Ba quận thuộc Khánh Hòa đều có trường Trung Học. Trung Học công lập, bán công và tư thục. Riêng số học sinh Trung Học công lập bán công, tư thục của quận Ninh Hòa là 3.200 học sinh. Con số kẽ trên cho thấy đối với Nha Trang, Khánh Hòa và các tỉnh lân cận, một viện đại học dù là với một vài phân khoa tôi thiêu quả là một nhu cầu cấp bách...

Đi thăm Ninh Hòa, Ninh Đà, Ninh Hải

Đúng 8g30 sáng hôm sau, Trung

Tỉnh Trưởng lái xe Jeep tới khách sạn đón chúng tôi. Trước hết, chúng tôi thăm quận Ninh Hòa, cách Nha Trang 30 cây số. Được hỏi về việc kiểm soát dân số Đại Ủy Quận Trưởng cho biết: theo «mức» mà Tổng Thống đã định cho Ninh Hòa, là trước 1967 phải kiểm soát 90% dân số, thì hiện nay Ninh Hòa đã kiểm soát hơn 90%. Ninh Hòa có 97 xã, được phân loại như sau.

Loại A = 7

Loại B = 87

Loại C = 13.

Được hỏi loại C có phải là loại «sỏi đậu», tranh dành ảnh hưởng giữa hai bên không thi ông quận trưởng cho biết các xã loại C cũng đã bầu cử đầy đủ các cơ sở hạ tầng. Có đầy đủ các cơ quan của chính quyền quốc gia, chỉ khác các xã loại B, một điều là Việt Cộng thỉnh thoảng còn lẩn vờn, xuất hiện ở các xã này thôi. Ông cho biết mặc dầu, Ninh Hòa cận sát 3 mặt khu của Việt Cộng, phía Đông là mặt khu Hòn Heo, phía Nam là mặt khu Hòn Bà, phía Bắc là mặt khu Đá Bà, từ mấy tháng nay, Việt Cộng cũng không dò được trò gì thực hiện được cuộc khủng bố nào

Ông quận trưởng dẫn chúng tôi tới thăm xã Ninh Đà. Được hỏi về tình hình an ninh, ông xã trưởng cho biết mặc dầu cận sát mặt khu VC, áp lực của mặt khu đối với Ninh Đà không còn gì. Hồi tại sao ở Saigon người ta vẫn có cảm tưởng đi ra khỏi Sài Gòn và vào khu vực ảnh hưởng của VC thì ông xã trưởng thẳng thắn trả lời: «đó là lỗi tại các báo, chúng tôi thấy các báo thường than phiền rằng nhân dân thôn quê sống một cõi, đôi ba trại» chúng tôi thấy kỳ quặc hết sức: Bạn viết báo chúng tôi nhìn nhau hơi ngượng.

Chúng tôi thấy tin tưởng thêm, nhưng chưa hết nghi ngờ vì đây chỉ là ông hội đồng xã. Anh Lý đại

Nguyễn và tôi bèn bỏ rơi ông tinh trướng, ông quận, ông xã, lén đi thăm một vài gia đình trong xã. Từ gia đình nghèo nhất sống trong túp lều tồi tàn nhất đến gia đình tương đối sung túc gương mặt cù chỉ của những đồng bào này không phải gương mặt cù chỉ của những người sống trong cảnh một cõi, hai ba tròng.

Họ có vẻ cởi mở, hồn nhiên, không nhối nhác, sợ sệt. Hỏi: «Việt Cộng lâu nay có tim về khủng bố ai ở đây không. Trả lời: «Làm gì có». Giọng nói có vẻ thành thực. Chúng tôi chỉ cần biết có thể. Còn chuyện ông xã, ông quận có hống hách không có tham nhũng không, có hồi chắc họ cũng không chịu nói thật,

Rời xã Ninh Đà, chúng tôi tới thăm xã Ninh Hải, cách Ninh Đà khoảng hơn mươi cây số

Xã này hồi trước tết Mậu Thân năm trong khu vực ảnh hưởng của VC. Đường rất gõ ghè, khó đi. Phải qua ấp Đôn Tín (phiên âm tiếng Nolting) là ấp do ông đại sứ Nolting nhận đỡ đầu trước khi ông về nước. Hồi ông Nolting có giúp đỡ thăm hỏi gì ấp Đôn Tín từ khi ông về nước không, thì ông tinh trưởng cho biết «nhin như không», tôi nói rò rỉ với ông tinh trưởng: «đề nghị với Trung Tá xúi dân làng xin đổi tên là ấp «Nô Tín» Nô Tín là không giữ tín nghĩa thì đúng hơn. Ở Trảng Bục Tây Ninh, cách đây ít lâu, có một căn cứ lớn không hiểu các anh em muốn chơi sô tôi hay vì có cảm tình với tôi, họ đặt tên là «căn cứ Chu Tử». Hèn như tôi và mặc dầu tôi chưa lén thăm căn cứ lần nào, chỉ nhờ người lén chụp hình cái công căn cứ có hai chữ Chu Tử to tò bỗn rồi về, vậy mà hàng tháng tôi vẫn ủng hộ căn cứ một triệu đồng đầy thưa Trung Tá.»

Tới xã Ninh Hải, chúng tôi tiếp xúc với hội đồng xã, với dân rồi ăn bữa cơm trưa do hội đồng xã thiết. Toàn những đồ biến rất ngon, đặc biệt là món gỏi cá mà Hà Thượng Nhân khoái lắm! Về môn nghệ thuật ăn, nhậu, Hà quân quả là một đồ đệ của Tân Đà, nhất là đức ăn lâu, vì một bữa ăn của anh kéo dài ít nhất 2 giờ. Anh thấy mọi người ăn lấy «lè», để còn ra về vì đã gần 3 giờ chiều, thì anh bức lầm

Hai buổi Hội thảo liên tiếp

Khoảng 5 giờ chiều chúng tôi trở về Nha Trang, Cảm tưởng chung của anh em là không ngờ sự bình định có kết quả khả quan đến thế. Anh Hà thượng Nhân bảo tôi: Anh Chu Tử hay chửi chính quyền lần này anh phải viết một bài khen chính quyền một câu. Như thế mới công bằng mới là người cầm bút khen chân chính, hay khen hèn chê»

Tôi OK liền vì thực sự, cuộc viếng thăm đã gây cho tôi thêm tin tưởng.

Về tối khách sạn, chưa kịp ăn chiều, chúng tôi đã phải đi hội thảo. Địa điểm hội thảo là một quán cà phê, quán Mây Hồng hay Mây múa Thu, Mây múa Đông gì đó. Thời gian hội thảo ấn định từ 19 giờ đến 22g nhưng tới 19g30 cuộc hội thảo mới bắt đầu. Hơn 30 hội thảo viên gồm đủ đại diện mọi thành phần, học sinh có, giáo sư có, văn nghệ có trí thức có.

Cả nhà vàn Thạch Trung Giả lên núi tịch cốc từ lâu, cũng xuống núi tham dự. Sư huynh hiệu trưởng trường Trung Học Bá Ninh được bầu làm chủ tịch cầm chịch cuộc hội thảo. Cuộc hội thảo không những thẳng thắn, cởi mở mà còn sôi nổi gay cấn ngay từ phút đầu. Vì anh em báo Đời yêu cầu các anh em ở Nha Trang tự chọn lấy đề tài hội thảo, nên cuộc tranh luận ấn định đề tài hội thảo đã mất gần nửa giờ. Gần hết giờ hội thảo mà xem chừng nhiều bạn vẫn còn thèm phát biểu ý kiến, nhiều bạn khác hậm hực vì chưa được phát biểu ý kiến, Chu Tử bèn đề nghị sáng hôm sau sẽ tiếp tục hội thảo. Toàn thể đồng ý. Địa điểm được chọn cho cuộc hội thảo sáng hôm sau là phòng tiếp tân của trường Bá Ninh, một cơ sở giáo dục rộng lớn của Nha Trang.

Thời gian hội thảo là từ 9 giờ sáng tới 11 giờ 30 vì đến 1 giờ chiều, anh em báo Đời đã phải ra phi trường trở về Sài Gòn.

Cuộc hội thảo buổi sáng ngày thứ ba còn đông đảo hơn cuộc hội thảo buổi tối thứ hai. Tới 10 giờ 30 trong lúc cuộc hội thảo sôi nổi, sư huynh hiệu trưởng ngồi ý muôn đưa Chu Tử đi thăm các lớp đệ nhất, đệ nhị giới thiệu với học

sinh, và yêu cầu cho các học sinh lớn, sau khi tan học, được tham dự cuộc hội thảo. Cực chẳng đã, Chu Tử phải bỏ cuộc họp đi theo ông hiệu trưởng thăm các lớp. Tới lớp nào, ông hiệu trưởng cũng nói: Đây là Chu Tử bằng xương bằng thịt các em đã thấy chưa!! Làm tôi ngượng cứng người, trong thâm tâm, tiếng vỗ tay của các em không làm tôi phấn khởi chỉ làm tôi tủi hổ buồn và cô đơn ghê gớm. Cho nên, khi giờ học tan, các học sinh tràn ngập phòng hội thảo, sư huynh hiệu trưởng yêu cầu tôi nói vài lời bát cú về vấn đề gì, với các học sinh tôi đã xúc động đứng lên nói liên miên Tôi không nhớ rõ tôi nói gì chỉ biết tôi nói những điều rất thành khẩn từ đáy lòng



Đại ý tôi thú thật với các em, tôi chỉ là đồ phế thai, các em đừng trông mong gì ở lớp đàn anh như tôi, không ai giúp đỡ, dù đắt được các em cả vvv. Có nhẹ những lời quâ u thành khẩn của tôi đã gây ngộ nhận ít nhiều, nên một giáo sư của trường lèn tiếng đà kích tôi rằng những lời tôi nói mâu thuẫn với tác phẩm của tôi, với việc làm của tôi đặc biệt là vụ báo Sóng «lần» ông Hồ Hữu Trường vào Quốc Hội, vvv. Tôi thẳng thắn nhận sự lầm lẫn của mình.

Mãi tới gần 12 giờ, cuộc hội thảo mới chấm dứt. Chúng tôi chỉ kịp về khách sạn ăn cơm với vàng để kịp ra phi trường. Anh Nguyễn Hữu Đống nói với anh em: «Minh có đi mới thấy những cuộc ra đi này thật là cần thiết và chúng ta, những người ở Saigon, quả là có tội, có tội rất nhiều.» Tôi mượn câu nói của Nguyễn Hữu Đống để kết thúc bài này.

CHU TỬ

Đón coi số tôi: Báo Đời hội thảo với những người làm văn nghệ ở Nha Trang.

TÌM VIỆC

Sinh viên vừa tốt nghiệp Sư Phạm Toán. Nhận dạy thêm tại tư gia về Toán - Lý-Hóa, Tư tài I, II A-B, Việt-Pháp. Đặc biệt lire thi Tư tài I và Đề I B chuẩn bị thi vào các phân khoa Kỹ Sư.

Thư cho Thành 304/7 B, T.M. Giang, Saigon.

Thời đại đòi hỏi ta đi sâu vào Văn Tự và Văn Học Nhật Bản để xây dựng. Hãy đến với Châm-Vũ Mở lớp Nhật Văn chiều và tối từ 1-11-1969

tại 18/1 Huỳnh quang Tiên Saigon

sinh tử phù

ÔNG ĐẠO CÁY

.. Nói mãi !

Trong tiếng Việt Nam ta có một vài tiếng không nên thốt ra : Chẳng hạn tiếng : Cứ tưởng ... Khi anh nào lầm lỡ rồi phát ngôn rằng : Tôi cứ tưởng ... thì chúng ta có thể vỗ vai anh mà rằng : Tưởng hả ? Tưởng thì đi Đài Loan !

Bởi vì từ hai chục năm nay, cứ đến ngày song thập người ta lại nghe thông chè Tưởng Giới Thạch tuyên bố : Quốc quân sắp sửa giải phóng lục địa Trung Hoa. Mười ngày trước đó, ngày quốc khánh của Trung Cộng, thì Mao cũng tuyên bố : Hồng quân sắp giải phóng đảo Đài Loan. Xong rồi. Đàn em, cứ tưởng ... các đàn anh sắp giải phóng nhau đến nơi đền chôn. Ai ngờ đét có gì hết. Chỉ là Chinoiserie (chuyện tầm phào) mà thôi !

Vui nhất là bùa gán dây thủ tướng Yen Trung Hoa Quốc gia, người có hy vọng kè vị Tưởng Thông chè, lại cũng ăn phải đũa .. cứ tưởng. Ông lại tuyên bố trước 3.000 Hoa kiều hải ngoại về chơi Đài Bắc rằng : Thời kỳ chúng ta mở cuộc phản công vào Hoa Lực đang gần kề ». Đạo Cây mừng hí hửng. Nói thiệt tình, Đạo Cây

vốn là kẻ chồng Cộng, mà ghét nhất trên đời là ghét Tầu Cộng. Nhưng mà vừa vừa thôi. Đánh vô lục địa thì đánh luôn một hòn, cho tại Trung Cộng xinh xinh, đàn em chúng là Việt Cộng cũng teo luộn, Cho anh em nhờ ty. Cứ nói lời hoài không bắt vô sáu câu, bà con sót ruột quá xá !

Chánh trị và buôn bán

Trong cuộc tiếp rước đoàn 3000 đại biểu Hoa kiều về Đài Bắc, Tưởng Tông thông cung yêu cầu các Hoa kiều già tăng mồi liên lạc kinh tế với Trung Hoa Quốc gia, bán hàng hóa do Đài Loan sản xuất, tẩy chay hàng do Hoa lục chè tạo. (Tin Reuter).

Vụ này thì hơi khó nghe. Vì người Trung Hoa nhất là Hoa kiều ở hải ngoại vốn coi chuyện buôn bán và chuyện chánh trị không ăn nhầm gì với nhau hết. Cái chi có lợi thì làm thôi.

Một lần Đạo Cây đã gặp một ông già Do Thái làm việc 6 năm cho chánh phủ Tân gia Ba. Xứ Tân gia Ba, ai cũng biết, toàn là người Tầu với chét và khách trú. Lúc đó, chánh phủ Tân gia Ba lại vừa đưa một nhà băng của Trung cộng ra tòa và dọa đóng cửa vì phạm luật ngân hàng. Đạo

Cây đã hỏi ông già Do Thái : Vụ đóng cửa này có làm cho mồi liên lạc Tân gia Ba với Trung cộng đứt đoạn chăng ?

Ông ta cười, Quí vị ở gần người Tầu nhiều hơn tôi mà. Đối với người Tầu, chuyện buôn bán là buôn bán. Chánh trị không ăn nhầm vô đó. Thị dụ câu chuyện sau này :

Trong một lớp học gồm nhiều học sinh quốc tịch và tôn giáo khác nhau, một giáo sư vốn là Mục sư người Mỹ hỏi cả lớp :

— Ai là bậc thánh hiền vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại ? Ai trả lời đúng thày thường 1 dollar. Các học sinh dở tay trả lời : Socrate ? Thày lắc đầu. Gandhi ? Thày cũng lắc đầu. Đức Thích Ca ? Thày vẫn lắc đầu.

Một học sinh người Tầu dở tay và trả lời :

— Thưa, là Chúa Jésus Christ !

Ông thày khen đúng ! Và thường chú học trò 1 dollar !

Khi ra cửa lớp, một anh bạn hỏi chủ Tầu :

— Sao anh là người Tầu mà lại nghĩ rằng Chúa Jésus là vị thánh nhân vĩ đại nhất ?

Chú Tầu đút 1 dollar vào túi, nói thăm :

— Dĩ nhiên, tao biết rằng Đức Không Tử là bậc thánh hiền vĩ đại nhất, nhưng chuyện tiên bậc là tiên bắc !

Người và heo

Vẫn theo tin Reuter, ở Phi Luật Tân có anh binh nhì Mỹ Michael Moome vừa được tòa án binh Mỹ miến tù cái tội lở bắn chết một người Phi. Lý do : anh binh nhì khai rằng anh trúng lầm nạn nhân của anh ta là một con heo rừng. Cái tội ngộ sát như vậy là được xí xóa.

Cái anh Moome này chắc hẳn là phải từng đọc kịch bản của Zonesco. Trong vở kịch « Con tè giác » của Zonesco. Các nhân vật đã biến thành tè giác hèn troi. Ít nhất binh nhì Moome cũng tinh cò đọc 1 truyện ngắn của Nguyễn Trung Dũng, trong đó anh đó tè nhìn vợ mình thấy nó hóa ra một con heo, anh bèn thọc huyệt liền cái mệt !

VIÊN THUỐC HỒNG
CÓ SINH-TÓ C

Neurotonic

bồi - bổ óc
tăng - cường
trí nhớ

KN.785/BYT/QCDP/16.4.64

Với một nhà văn hài hước hiềm có như anh Michael Moome này, thì chỉ có tòa án quân sự Hoa Kỳ mới thường thức nói cái tài châm biếm và triết lý xâu xa của anh thôi. Cho nên tòa đã miễn tội. Còn mày trăm sinh viên Phi Luật Tân thì đêch biết thường thức văn chương chí hết, kéo nhau di biểu tinh thần phản đối trước tòa Đại Sứ, Bộ Ngoại Giao và Bộ Tư Pháp. Kết quả là sinh viên với cảnh sát đập lộn nhau. Bao nhiêu người bị thương toàn là người Phi cả.

Trong khi ở bên Phi có người bị bắn chết vì bị nhìn lầm ra heo, thi ở Việt-Nam có heo bị bắn chết vì bị nhìn lầm ra người.

Một người bạn của Đạo Cây kể chuyện ngoài Bình Định, một bà già kéo mày đứa con tới đồn lính (Mỹ hay Đại Hàn quên mẹ nó mất) khóc lóc đòi bồi thường một con heo của bà đêm qua sông Chuồng đã bị lính bắn chết.

Toán lính đi tuần giải thích : Trong giờ giới nghiêm. Có bóng đèn khả nghi. Họ đứng lại, không trả lời. Thi đấu thị là Việt Cộng rồi. Bắn chó làm sao khác được ?

May thay, người chỉ huy đơn vị đã thường tiên cho bà lão. Mà giá trị 1 con heo dẫu sao cũng nhỏ. Cho nên bà lão không có đại dột mà đi biểu tình làm gì sau khi nhận được tiền.

Đạo Cây tình cờ đọc báo Chính Luận số 1676 có tin rằng. Sài Gòn 7-10 Phát ngôn viên chánh phủ chiều nay cho biết : Bộ Tư Pháp đã nhận được văn thư của Mỹ cho biết cuộc tiếp xúc giữa bà Thái Khắc Chuyên và nhà đương cuộc Hoa Kỳ đã được giải quyết êm đẹp. Phát ngôn viên nói tiếp : Vì thế cuộc khiêu nại của bà Chuyên không còn lý do gì có thể xảy ra nữa.

Nhân dịp khai trường, các trò em nên lây dây làm 1 bài học: Dĩ hòa vi qui !

từ đêm khởi chiến

à đi từ mặt trận Hải Phòng, qua Liên Khu Ba, vòng về Hà Nội, bước xuống Miền Nam ...

Truyện dài LAN ĐÌNH
(THÈ HIỆN xuất bản)
đã phát hành khắp nơi.



« nâng bi »

« Tự nâng bi : ta thương ta quá »

Nền viết lách lem nhem danh từ báo bồ gọi là « Potin » đang ở trong thời kỳ cực thịnh. Các nhật báo thi nhau mở thêm nhiều vở dài cho các cao thủ « Potin » đậm đà. Nhiều nhật báo chạy tới « 3 Potin », và các tay « nghiên cứu thương mại » nói rằng « độc giả mua báo để đọc Potin vậy ». Báo ít « Potin » cóc bán được.

Có bậc thức giả, đầu to như quả Chuông, chuyên phân tích tâm lý đại chúng phát ngôn rằng « nền Potin càn sáng giá bao nhiêu, độc giả càng thích đọc các mục lem nhem, chửi đồng, đậm đà bao nhiêu, thì chính là lúc mà lòng người đang bị « phá sần tinh thần » (Khiếp quá) tâm linh thác loạn và tràn đầy uất khí chỉ thích phá phách, chửi bới, »

Không hiểu lập luận này đúng hay sai, nhưng nghĩ lại « ta thấy thương chính ta ».

Tại sao khi không ta lại dở chứng làm một sự « tự nâng bi » thế này. Bình sinh ta vốn ghét ta, ghét kỹ lưỡng về những cái ngu, dốt, hèn của ta, thế mà bây giờ ta lại « self-service » thế này. Phải chăng, tuần này đã có một người viết « Potin » đi tì về tội « phạm húy ». Phải chăng, cái nghề viết lách, chửi thiên hạ là mạt-lộ, kẽ nào dính vào đều tần dời.

Ngửa trông các đàn anh tuổi tác, tóc ngả muối tiêu, lúc còn đất khách, viết giòng nào có kẽ vỗ giòng đó, bây giờ về già, bút cũn, tay mỏi, thì rách như tờ dia. Ta thấy thương các bậc đàn anh : ta thấy thương chính ta, ta bèn tự tay nâng bi ta, nhưng ta vẫn đau thấy mẹ.

Tui Phi có cái gì mà các bà ham thế ?

Trong các mục tin vẫn đô thành, người ta thấy mấy Phi kiều hối này hay gian dâm với vợ nhiều ông lớn quâ.

Vợ một Thiếu Tá ngoại tình với một Phi kiều, vợ một Công Chức cũng theo một Phi kiều. Tháng Paul-V-Dearmass đã 44 tuổi vừa âm vợ ông T.A.M, còn đánh ông T.A.M trọng thương.

Mấy ông tóc quăn, ăn mặc lèo loẹt, xe cộ gắn đầy phụ tùng rườm rà, trông ở hình thức thì khworth và nhảm thay mẹ. Ấy thế mà các bà lớn lại bỏ chồng theo nó, nên nhiều người thắc mắc, chắc hẳn tại nó phải có cái ngón gì « ác đia » lắm đây.. bùa chồng hạn.

Học trò trường Tây khó thấy mẹ

Trường Tây Jean Jacques Rousseau nơi dạy dỗ mấy đứa con nhà giàu, cảng lúc càng gây ra cảnh ket xe, ket cộ nhảm quá.

Mấy thằng lát con, chưa biết học hành ở đây, sau ra đời có làm nên danh phận gì không. Nhưng chỉ nói một cái cảnh khi đi đưa, khi về rước bằng xe hơi cũng làm nhiều người « nực » lắm.

Đón một thằng « oắt tì » đi học về, đậu xe ngang giữa đường, chờ thằng « oắt » lững thững đi ra, đó là tác phong quý tộc của mấy ông bự.

Ông giàu, ông cho con học trường Tây, ông đón nó bằng xe hơi, cảng kệ cha ông, nhưng các ông lại cứ nhè giờ lộ mà đậu xe đợi con, thì coi rẻ cái luật đi đường quá lầm, làm phiền lòng n iều người khác.

Tuy nhiên mỗi anh bạn có con học ở đây, cũng đón con bằng xe hơi lại nói thầm với Cò-Mỗi rằng chư khố đón con đón cái đều đều, vợ nó tin lầm, tao mới có dịp du hí bay bướm với bọn mày. à re thế !

Lại dọa khác khô

Một phu nhân thấy nghị sĩ Trần Ngọc Nhuận hô có thể rút lương nghị sĩ xuống để thực thi chính sách khắc khô, bà này bèn dọa rằng : « một ngày đẹp trời nào đó đi thăm cô nhi, bà sẽ tháo hết đồ trang sức như vàng, cát rát, hoa tai ra tặng các cô nhi để gộp là một nghĩa cử khắc khô ? và tự giảm bớt trang sức dần dần. »

Vì mới chỉ là dự tính nên phu nhân này yêu cầu dấu tên. Tuy nhiên mong bà đừng đeo đồ giả đi thăm cô nhi thì ket lâm. Hơn nữa tất cả những chuyện dâm mà thôi, chưa có vị nào thực hiện một « ly ống cự » nào cả.

CÒ MỎI

PHÓNG CÁI SỰ ĐỜI

(Tiếp theo trang 19)

nhiều nhân viên ở đây mắng mỏ, nhưng các nhân viên đều là những người lạnh nhạt, họ thản nhiên trước sự cầu giận của các thân chủ này. Một nhân viên ở sở Cấp dưỡng cho biết, anh làm ở đây đã 4 năm, lúc đầu thấy mệt mỏi, nhức đầu nhưng lâu dần nghe chuyện than thở mãi cũng quen đi. Anh giải thích: « Chúng tôi biết làm thế nào hơn được, thủ tục bắt phải

thể, việc làm lại quá nhiều, làm sao giải quyết gấp được hết ».

Nhưng cũng có một nhân viên khác cho rằng « mặc dù việc nhiều thật đấy, nhưng ở đây thiếu phương pháp làm việc, các nhân viên phần đông làm việc tắc trách, hồ sơ nhận được, cho chạy qua luôn thiếu sự theo dõi ».

Anh còn cho biết chỉ tội mấy bà ở dưới quê, không hiểu rõ cách thức, thủ tục hành chánh, có khi phải lặn lội lên đây cả 10 lần để nộp đủ hồ sơ xin cấp dưỡng.

Giấy tờ thé nào và chạy qua những đâu

Để có được một cuốn sổ Cấp dưỡng của Bộ Cựu Chiến Binhh cần cho, trước hết các quả phụ tố phu, cô nhi, con côi phải nộp đủ hồ sơ xin cấp dưỡng gồm có một tờ khai xin cấp dưỡng 5 tám ảnh 4x6, một chứng thư hành chánh mẫu số QĐ 855, I bản tướng mạo quân vụ.

Cấp dưỡng kế quyền có các loại cho quả phụ, cho tố phu, cho cô nhi, cho con côi.

Vợ chính thức của một tử sĩ hàng binh nhì nếu không có con mỗi năm được cấp dưỡng 12.741đ có một con được lãnh 14.748đ. Vợ chính thức của một Đại Tá tử sĩ lãnh 22.382đ.

Danh từ chuyên môn gọi là giả biểu cấp dưỡng, giả biểu nêu tượng trưng ở trên chưa kể các khoản phụ tăng như tiền gạo chẳng hạn.

Một quả phụ khi đã có đủ hồ sơ xin cấp dưỡng thì có thể nộp ở ngay tại đơn vị của chồng hoặc nộp thẳng tại Bộ Cựu Chiến Binhh.

Bộ Cựu Chiến Binhh là một Bộ mới được thành lập nên chỉ có ty ở các tỉnh Vũng Tàu, Phong Dinh, Khánh Hòa, và Thừa Thiên mà thôi.

Hồ sơ xin cấp dưỡng tới phòng công văn Bộ Cựu Chiến Binhh, nó phải chạy qua một hệ thống hành chánh từ phòng công văn của Bộ, xuống phòng công văn của Nha, Qua phòng danh bá, về sở Cấp dưỡng.

Tới phòng Cấp dưỡng rồi, hồ sơ lại đi qua một hệ thống hành chánh nữa là từ phòng, xuống các ban, trưởng ban sẽ phân phối cho các nhân viên phụ trách.

Nếu có một sự đòi bồi thường, hoặc trả ngại hồ sơ sẽ được trình ngược trả lại hệ thống từ dưới lên trên để thông báo cho đương sự.

Hồ sơ dĩ nhiên qua hệ thống hành chánh này đều được cấp sổ đóng triện, ghi chú, vào sổ hàn hoi cả. Bởi lẽ lằng nhằng như vậy nên nhiều người nói rằng « công chuyện giấy tờ khiếp quá, nhất là giấy tờ ấy có tác dụng lanh được tiền ».

Muốn nhanh cứ hỏi ông Mai

Một hồ sơ đủ, tốt có thể được giải quyết từ 6 tháng đến 1 năm

mới xong. Còn những loại hồ sơ thiếu sót thì khủng khiếp lắm. Chẳng hạn có goá phụ nửa năm sau mới được giấy thông báo bồi túc thêm hồ sơ ngược lại Bộ cũng được giao hoàn giấy gọi vì đương sự đã đổi địa chỉ. Có nhiều goá phụ hoặc bồi đi lấy chồng nên không thiết gì đến tiền cấp dưỡng nữa. có người đi tới lui chán quá bô luon.

Một trường hợp điển hình là hồ sơ của quả phụ quân nhân Nguyễn Văn Thám Địa phương Quân tử trận tại Tri Tôn Chùa Đốc từ tháng 9-59, đến ngày 6-10-69 Bà Thám còn đến liên lạc xin theo dõi hồ sơ đã được giải quyết xong chura.

Bà Thám cho biết sở dĩ chồng bà chết đã 10 năm rồi, mà bà chưa được sở cấp dưỡng vì Địa phương Quân mới được hưởng quy chế cấp dưỡng từ 5-10-65. Bà Thám nói tiếp: « tuy khai báo vất vả lắm nhưng lúc được truy lanh cũng có số tiền lớn nuôi các cháu ».

Nhiều goá phụ có kinh nghiệm về việc lo giấy tờ xin cấp dưỡng rỉ tai nhau, đi tìm Trung sĩ 1 Nguyễn Đức Mai để nhờ ông Mai lo hộ, thì hồ sơ sẽ nhanh lanh.

Nhờ được ông Mai, thì khi truy lanh phải chia cho ông ta 3 phần mười số tiền lanh được. Nhưng một bà lại am tường hơn nói lớn: « thằng cha làm ăn sao đó đang bị truy nã nên bồi sở trốn từ mấy tháng nay rồi. » Không hiểu những vụ đầu nậu, bao thầu lô hồ sơ còn có mối nào nữa không.

**Tổng Trưởng Cựu Chiến Binhh
« Bộ còn kẹt tới 38 ngàn hồ sơ xin cấp dưỡng ».**

Vừa nhận chức Tổng Trưởng Cựu Chiến Binhh được 17 ngày, Thiếu tướng hồi hưu Phạm Văn Đồng, sau khi duyệt qua tình hình của Bộ, thấy việc làm của bộ đọng lại như núi Thái sơn đã phải hốt hoảng bão động với báo chí tại văn phòng ngày 17-9 rằng « hiện Bộ Cựu Chiến Binhh còn kẹt tới 38 ngàn hồ sơ xin cấp dưỡng cho quả phụ, tố phu, cô nhi, con côi tử sĩ và hưu bỗng cho cựu quân nhân ».

Ông Tổng Trưởng còn cho biết là số hồ sơ này kẹt từ những năm 1967, 1968 vì Bộ Cựu Chiến Binhh thiếu nhân viên.

Những lý do có vẻ chi tiết hơn

được nhân viên phục vụ tại Bộ Cựu Chiến Binhh lâu năm cho biết là số hồ sơ các quả phụ, thân nhân tử sĩ nạp có nhiều hồ sơ thiếu sót; Các cơ quan có trách nhiệm giải quyết yêu cầu họ bồi túc thêm, nhưng một số các đương sự hoặc bồi, hoặc đổi địa chỉ, ngày nọ qua ngày kia, số hồ sơ chất đống, chất đống mới cao như núi thế đó.

Hơn nữa nhân viên rất ít, như ngành Địa Phương Quân, Nghĩa quân, toàn quốc có vài nhân viên lô, số phận Bộ Cựu Chiến Binhh thì lại ba chìm, bảy nổi như là Bộ, từ năm 1966 đến năm 1968 thì là Tổng Nha của Bộ Quốc Phòng, sang năm 1969 trở thành Bộ. Ngay cả vấn đề ngân khoản hình như tới nay còn thuộc Bộ Quốc Phòng nữa !

Trước đây lối vài tháng đã có biện pháp tăng cường nhân lực để giải quyết cái núi hồ sơ xin cấp dưỡng này bằng cách dùng các quân nhân loại hai, nữ quân nhân, khoa sinh dự bị sĩ quan biệt phái về làm việc, thêm vào đó Bộ dùng các giáo sư, học sinh của trường Quốc gia Nghĩa tử phụ giúp (có trả tiền) để giải quyết đồng hồ sơ ối đồng này.

PHONG NGƯA

**Ghé chốc, lờ lói, gãi tói đâu ăn lan tói đó
KHÔNG PHẢI THOA PHẾT SƠ SÀI
NGOÀI DA MÀ HẾT, DẦU CÓ HẾT
CHỖ NÀY CŨNG LỞ LẠI CHỖ KIA**

Nên uống :

**Giải Phong Sát Độc Hoàn
ÔNG TIỀN**

Trên 30 năm danh tiếng

Hỏi các tiệm thuốc Hoa — Việt có bán lẻ

NHÀ THUỐC ÔNG TIỀN

P.L. CHOLON K.N. BYT Số 316 — 21-8-62

Những biện pháp đó hầu như không mấy kết quả, vì dùn những người làm việc tạm, không chuyên môn, hơn nữa « kẹt » luôn về vấn đề ngân khoản trả thù lao nữa, thành thử khi Tướng Phạm Văn Đồng được trao năm chức vụ Tổng trưởng Cựu Chiến Binhh, thì số hồ sơ « kẹt » đã lên tới 38 ngàn rồi.

Cho đến nay, Cựu Thiếu Tướng Phạm Văn Đồng đang đón các nỗ lực của bộ Cựu Chiến Binhh vào việc giải quyết số hồ sơ ối đồng đó.

Những thắc mắc được đặt ra với Tướng Đồng là ông sẽ áp dụng phương thức làm việc nào để công việc chạy được, dẹp được sự làm việc tắc trách của một số nhân viên cấp dưới, thanh toán được nạn « Đầu nậu lo giấy lo tờ ». Hơn nữa, giả dụ số hồ sơ được giải quyết cấp bách liệu Bộ Cựu Chiến Binhh có đủ ngăn chặn để trả không, vì tính sơ sơ ra 38 ngàn hồ sơ ối từ hai năm nay nếu được giải quyết xong thì tiền phải trả lên tới hàng tỷ bạc.

« Cựu Thiếu Tướng Đồngơi ! Ông làm sao cho chúng tôi bớt khổ, đó là lời tâm huyết của các quả phụ, tố phu, cô nhi, con côi đang lén ông Tân Tổng Trưởng Cựu Chiến Binhh.

Chiến tranh và cách mạng...

(Tiếp theo trang 21)

phe họ có chính nghĩa cách mạng, có lý tưởng cách mạng, có cán bộ cách mạng, thì họ chẳng cần gì phải tiếp tục chiến tranh súng đạn này. Họ cứ buông súng xuống, bỏ vào lò đúc thép, hay ném xuống biển Nam Hải cũng được, đem 300.000 người cầm súng của họ về đầu hàng, thì họ cũng sẽ thắng mà không tổn thương máu dân tộc. Với 300.000 cán bộ chính trị trung kiên, say mê lý tưởng cách mạng, thì ở tù hết họ cũng sẽ thắng.

Bây giờ chính quyền Miền Nam và đồng minh (tức là Mỹ đó) đã đề nghị rằng nếu phe bên kia buông súng thì sẽ được bảo đảm quyền tham gia sinh hoạt chính trị đầy đủ. Vậy mà phe bên kia không dám nhận. Họ sợ rằng đề nghị này là một lừa bịp, một thủ đoạn. Nghĩ như vậy cũng chứng tỏ họ yếu. Lừa bịp cách nào? Quá lầm thì bắt bỏ tù hết mà thôi. Bỏ tù 300.000 người không phải là chuyện dễ. Nếu 300.000 người này có thêm mỗi người 10 thân nhân tức là 3.000:000 người thương yêu lo lắng cho họ, và có thể vùng lèn phá tú giải thoát họ. Số bị chia rẽ, mua chuộc bằng những thủ đoạn chính trị? Như vậy càng tỏ ra yếu hơn, vì chính mình không tin được vào sự trung kiên của cán bộ mình. Hay sự thật đơn giản hơn, sự thật chỉ là trong 300.000 người làm thành lực lượng phe bên kia, phần lớn đều từ Bắc vào và không có hậu thuẫn đích thực của nhân dân Miền

Nam, cũng không có chính nghĩa cách mạng chân chính?

Chỉ cho tới 30.000 người trung kiên tay không vũ khí, và một lý tưởng cách mạng chân chính thỏa mãn được những khát vọng của nhân dân, tôi có thể chấp nhận bất cứ điều kiện nào của bất cứ ai và tôi sẽ thắng trong mọi hình thức đấu tranh không đổ máu. Chúa Kitô có 12 tông đồ và 72 môn đệ mà thôi cũng đã làm để quốc La Mã rung chuyển, và thay đổi hoàn toàn. Mao Trạch Đông nói rằng ông chỉ cần 10 cán bộ giỏi ông có thể chinh phục thế giới. Mao đã chinh phục lực lượng Trung Hoa với 700 triệu dân, tức là họ Mao chưa có đủ 10 cán bộ giỏi.

Vì khoe 17 triệu dân Miền Nam hoặc theo họ hoặc thiện cảm với họ tất cả vậy thì họ còn sợ gì mà không chấp nhận bất cứ phương thức chấm dứt chiến tranh nào, để an hưởng hòa bình và thắng lợi không cần chiến tranh? Phe bên này mỗi lần thống kê là tăng thêm một con số, và thông kê gần nhất nói rằng đã kiểm soát được trên 90 phần 100 dân số và lãnh thổ, vậy thì sợ gì mà không đề nghị hay chấp nhận bất cứ phương thức ngừng bắn nào, để thắng lợi một cách an nhàn trong cuộc đấu tranh chính trị hậu chiến. Bây giờ trong chiến tranh đã kiểm soát được 90 phần 100 dân số vậy thì khi có hòa bình, với những chính sách kế hoạch đẹp đẽ, át hẳn là phải lỗi cuốn thêm vài phần trăm dân số nữa, và trong mọi cuộc bầu cử sẽ thắng với tỷ lệ gần 100 phần 100 rồi thì còn lo lắng gì nữa kia?

Chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất cho sự từ chối châm dứt chiến tranh của cả hai phe; chẳng phe nào tin chắc mình có được trên 50 phần trăm dân chúng trưởng thành ủng hộ mình và họ sợ trong mọi cuộc bầu cử chẳng bên nào chiếm được 51 phần 100 số phiếu, nếu các cuộc bầu cử hoàn toàn tự do và đúng đắn.

Hòa bình và cách mạng

Chiến tranh có nhiều trò vui, đối với một số rất nhỏ. Những ông tướng ngồi trong phòng tham mưu bày binh bố trận được cái thỏa mãn rất tri thức của kẻ chơi cờ, và là cờ người, sắp đặt quân này quân kia, chém quân này quân kia, thua thì chỉ mang tiếng thua, có thể bày lại trận cờ khác, nếu thắng thì được ca ngợi là tướng giỏi, tay chơi cừ. Những ông tướng, cũng như những tay chơi cờ, trong lúc điều động quân binh vẫn mặc áo đẹp, ăn đồ ngon, bàn chuyện phiếm. Chỉ khổ cho những con cờ bị đưa đẩy, bị thí liên tiếp.

Chiến tranh VN kéo dài 25 năm nay rồi, tức là cả một thế hệ đã sống quen với chiến tranh, đã tìm được một sự ồn ào với chiến tranh, và coi chiến tranh như một tình trạng bình thường trong đời sống của họ. Cũng như những ông vua, ông tướng trên sân khấu, họ cũng rất sợ cái lúp phải lui vào hậu trường, cởi bỏ quần áo vua tướng, rửa sạch mặt và chịu sự bê bàng tệ nhạt của đời sống ngoài sân khấu, ngoài ánh đèn.

Trở lại chuyện hòa bình và cách mạng. Muốn cho dân chúng VN có cơ hội lên sân khấu, diễn vui

trò vui, thì trước nhất phải ném súng đi, đừng có mũi súng nào di vào lưng, vào gáy dân VN nữa, khi đó dân VN mới diễn trò hay được. Tức là phải kết chiến tranh và có hòa bình.

Cái trò vui mà dân VN rất muốn diễn, và cũng có nhiều người muốn thưởng thức, được gọi là trò dân tộc tự quyết, hay quyền tự do lựa chọn tương lai chính trị của mình. TT Nixon nói rằng cái gì cũng thương thuyết được hết, trừ cái quyền to lớn đó của dân tộc VN.

Xác chết không hề có quyền tự quyết. Người bị dí súng vào lưng, hay người cầm súng và phải bắn theo lệnh «phó», đều không có quyền tự quyết. Người đi cày có quyền tự quyết, cả người chạy trốn cũng có quyền tự quyết cuối cùng. Vậy muốn thực hiện quyền tự quyết cho dân tộc VN thì phải đem lại một điều kiện tiên quyết: không bị dí súng vào lưng và cũng không bị bắt buộc bám cõi súng theo lệnh phó.

Dân VN sẽ diễn trò gì, sẽ tự quyết làm việc gì, nếu được trọn quyền định đoạt số phận mình. Đó có lẽ là điều mà những phe, hay đúng hơn những kẻ có tiếng nói đề xưng rằng mình phe này phe nọ, rất lo sợ. Bởi vì họ không thể nào chắc được dân VN sẽ chọn lựa cái gì, chọn lựa ai. Nhất định dân VN không chọn lựa Nguyễn Hữu Thọ và cộng sản. Nhưng cũng khó mà chắc dân VN sẽ chọn cái gì khác ngoài cộng sản. Bởi vì ngoài cộng sản không phải chỉ có một lối chọn duy nhất cho dân VN nếu thực sự dân VN được quyền tự do chọn lựa tuyệt đối và thực sự.

Dân VN có thể chọn lựa cách mạng. Nhưng là một cuộc cách mạng đối với cả cộng sản, lẫn đối với cả cái gì không cộng sản. Một cuộc cách mạng đối với cộng sản, là đòi hỏi sự thay đổi những cơ cấu, ý thức đã có trong chủ nghĩa cũng như trong chế độ cộng sản. Một cuộc cách mạng của dân tộc VN chắc chắn phải có sự thay đổi đó. Cộng sản là một kinh nghiệm, một thử thách, một giai đoạn, đầy chua xót, cay đắng và đau thương. Riêng sự liên tưởng tới cộng sản, rồi gắn liền vào chiến tranh tang tóc, điều tàn, cũng đủ làm cho dân VN muốn làm cách mạng đối với cộng sản, muốn xóa bỏ những giềng lúi đến chế độ cộng sản rồi.

Nhưng một cuộc cách mạng chống lại cộng sản, không đương nhiên có nghĩa là chấp nhận nguyên vẹn chế độ chính trị hiện hữu tại Miền Nam. Trừ phi một ngoại lệ khó tin và hiếm có: chính quyền Miền Nam hiện hữu này sớm thoát xác, biến thể, chấp nhận ý thức cách mạng, và lãnh đạo cuộc cách mạng của dân tộc. Điều ngoại lệ đó không phải là không thể xảy ra, nhất là trong trường hợp VN, vốn là một dân tộc huyền bí, tin tưởng được cả chuyện thay đổi hoàn toàn, người có thể đầu thai làm chó, và chó đầu thai làm người.

Một cuộc cách mạng của dân tộc VN rất đơn giản, và cũng rất dễ dàng, dễ dàng đến cái độ chẳng ai chú ý, chẳng ai nghĩ ra. Đất VN rộng lắm tài nguyên VN phong phú lắm. Hãy để mỗi người dân VN được quyền hưởng những tài nguyên đó, theo khả năng khai thác của mình và hưởng thụ theo nhu cầu của mình. Hãy để người cày đưọng nhiên có quyền cày bất cứ ruộng nào họ thích và có khả năng canh tác, không cần biết thửa ruộng đó được vua chúa hay chính quyền bảo hộ Pháp đã làm giấy tờ cấp cho ai trước đây. Hãy để người dân thành phố VN được ở trong căn nhà đang ở, làm nhà trên đất đang trồng, không cần biết nhà đó, đất đó của chủ Hòa của công ty Chà hay của Đỗ Hữu Phượng. Nếu ai chưa có nhà, chưa có đất chưa có khả năng làm nhà và chưa có khả năng cày đất, thì hãy chia sẻ cho họ những khả năng của quốc gia, của những người dư thừa khả năng.

Có nhà, có đất rồi thì tự nhiên dân chúng VN nghĩa đến việc ăn uống, may mặc, chơi giỡn vui đùa. Làm cách nào cho dân VN được thỏa mãn trong những ước muôn nhỏ bé đó, trong giới hạn duy nhất: không xâm phạm đến ước muôn và quyền lợi của người khác, người VN khác và những dân tộc láng giềng xa gần khác.

Vai trò của chính quyền trong cuộc cách mạng rất tầm thường này là tạo nên những điều kiện thuận tiện nhất, tốt đẹp nhất, để nhân dân VN thực hiện những ước muôn của mình. Trước hết là tạo hòa bình và trật tự. Kể đến là điều hòa và bảo vệ những tượng quan bình đẳng và tự nguyện giữa mọi người, mọi đơn vị, mọi địa phương.

Và sau hết là đối phó với những sự xen lấn của các thế lực ngoại quốc, cách nào để các thế lực đó chỉ hành hạ được những người ngồi ghế cao trong chính quyền, mà không hành hạ được dân chúng VN. Câu Tiễn ném cút Ngô phu Sai, nhưng dân Việt đời Đông Chu không phải ném cút dân Ngô hay vua Ngô. Sứ mạng của chính quyền về mặt đó, ngoại hiện nay là sứ mạng của Câu Tiễn đó thôi.

Cuộc cách mạng của dân tộc VN vì quá sức dễ dàng, tầm thường, nên chưa có tên gọi và xin để cho những ai sau này thực hiện được có cái danh dự đặt tên cho cuộc cách mạng đó,

Khởi điểm cách mạng là hòa bình. Nhưng mà khởi điểm của hòa bình lại là cách mạng. Vì không có hòa bình nền chưa có cách mạng. Nhưng cũng vì chưa có cách mạng nền không có hòa bình. Thật là một vòng luẩn quẩn, nhưng là một vòng luẩn quẩn rất đẹp, và cần bắt buộc phải thực hiện cả hòa bình lẫn cách mạng cùng lúc, và cùng đúng. Thiếu một sẽ mất hết, và không được gì cả.



THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG
mido
Có bán tại các nhà thuốc Tây
KH 902 BYT/QGDP

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH

tình đỗi



TRUYỆN DÀI

Nguyễn Thụy Long

KỲ 5

— Mày thấy con nhỏ đèn kia sao, có được không?

Thằng đàn em ma cô nheo mắt nhìn, gật gù:

— Mày thử lai đèn đó mới là thứ ác ôn đó anh, nó mạnh, thịt cứng chớ không béo nhèo như thứ điểm xóm mình.

— Mày thử bao giờ chưa?

Gã đàn em cười đều:

— Không thử sao biết được, tôi cam đoan với anh « thập phần hoàn hảo » người chơi bời sành điệu mà anh.

Bấy tẩm tẩm cười, mắt vẫn không dời Ri :

— Mày nói bảnh dữ.

Gã đàn em ma cô huých khuỷu tay vào hông Bảy:

— Thủ đì,

— Lo quái gì chuyện đó, nó ở trong tay tạo mà, để tạo kêu nó cho mày coi.

Bảy cất tiếng gọi:

— Ri, lại cậu biếu coi.

Ri trả tiền, buông tò, đứng dậy lật bèn Bảy:

— Dạ thưa cậu út Bảy kêu em?

— Tại sao mày cứ kêu cậu út

Bảy hoài vây, tao nói bao nhiêu lần rồi.

Ri nhẹ rằng cười, nụ cười của nàng cởi mở dễ dãi, Bảy ngoắc nàng lại gần, bàn tay hắn quơ một cái, bàn tay hắn vỗ vào mông nàng, Ri giật bắn người, hai thằng cười hả hả :

— Gút, gút.

Ri sợ sệt :

— Thưa cậu biếu em gì?

— Mày về nhà chưa?

— Dạ sắp về.

— Ưa về lo mừng mèn cho tao đàng hoàng tử tế nghe hồn.

— Dạ tối nào em không lo.

— Nếu mày buồn ngủ thì đi ngủ trước nghe chưa.

— Dạ.

— Tao cho mày được hân hạnh ngủ gùi lòng tao.

Ri mở to mắt nhìn cậu Bảy:

— Thưa cậu...

— Không thưa gởi gì hết, tao nói phải nghe lời tao.

Từ ngày Ri về ở nơi này nàng quen phục tùng, nàng không có quyền phản đối, nàng có ý phản đối họ sẽ đậm nàng hộc má mòm ra. Ri ngần ngại một chút rồi gật đầu :

— Dạ.

Ri toan quay đi, nhưng cậu Bảy đã gọi giật lại, Ri đứng chờ xem cậu ta nói gì, cậu ta ngược mắt nhìn ra ngoài cửa quán :

— Ngày hôm nay mày thấy nóng nực quá không?

Ri ngạc nhiên, không hiểu sao hôm nay thằng cha này lại hỏi nàng những câu ấm ớ như vậy, cậu Bảy xăng tiếng :

— Trả lời mày không nghe thấy tao nói gì sao?

Ri cuống lên, nàng biết nếu nàng chậm trễ, cậu Bảy không ngăn ngại gì thân ái tặng nàng liền một cú đà, như cậu từng tặng nàng hằng ngày, nàng vội trả lời:

— Dạ trời nóng nực lắm.

Cậu Bảy gật đầu :

— Ủ, ngoan lắm, vậy mày nằm ngủ ở giường tao mà cứ cởi hết quần áo ra cho tiện, nhớ phải tắm rửa cho sạch sẽ đàng hoàng, hồi hám dơ dáy nằm giường tao là không được mày biết không, tính tao kỹ lắm.

Ri im lặng nàng biết có việc gì sẽ xảy ra cho nàng, nhưng nàng không có quyền từ chối, nàng ngoan ngoãn gật đầu :

— Dạ.

— Mày nhớ hết những lời tao dậy bảo chưa?

— Dạ nhớ.

Cậu Bảy lại cười đều:

— Tốt lắm, đừng làm tao mất công tao đậm thấy mẹ.

Ri quay lưng lui thủi đi, hai cô ma cô cười hắc hắc, tiếng cười đều giả mỉm cười. Thằng đàn em ngó Bảy :

— Đại ca coi có thầm quá, làm sao mà nó nghe lời đàn anh rầm rập vậy?

Bảy giơ quả đấm lên :

— Tao biết trưởng trị đích đáng, đ. m. lôi thôi là tao đậm liền, tử tế với bọn này nó lờn mặt mình.

Chợt có tiếng nói phía sau lưng Bảy :

— Vậy hả, anh bảnh quá hả? Bảy quay lại, Lê đứng sau lưng hắn, Bảy vội tưới luôn nét mặt :

— Người đẹp, kính chào người đẹp, ngồi chơi uống cà phê.

Lê kéo ghế ngồi xuống, đối diện hắn :

— Anh bảnh quá hả, lôi thôi là anh đánh thấy mẹ liền phải không?

— Ấy, anh nói là nói mấy đứa bê bối, chớ em thì súc mấy.

Nói vội thử tội bê bối anh có đánh thấy mẹ luôn không?

— Em nói vậy không tội nghiệp cho anh sao, dầu sao em cũng là vợ bạn anh mà, chớ anh Đức cụt với anh là chớ bạn thân với nhau mà.

Lê hứ một tiếng :

— Anh chỉ nhận bậy, anh Đức cụt với anh đâu thân thiết gì.

Chẳng những vậy anh Đức cụt còn hăm đậm thấy mẹ anh nữa chớ ảnh nói ảnh trả thù cho tôi.

Bảy ngán, mặt hắn thất thần :

— Trời ơi sao lại có chuyện vậy chớ, tôi với anh Đức cụt..

Dời mắt Lê thoáng dử :

— Tao phải vào con đường này cũng là do chị em nhà bảy, bây giờ chẳng thà tao đi làm nuôi một thằng cho xứng đáng còn hơn tao làm nuôi chị em mày, Tao nói thiệt cho chị em nhà mày biết, tao sẽ mượn tay thằng Đức cụt ăn thua đủ với chị em nhà mày, đầu tiên tao nhờ thằng Đức xin mày một cái tai.

Bảy sợ hãi, hắn không còn biết phải nói sao ngoài việc năn nỉ:

— Lệ, sao em nỡ đổi đỗi với anh vậy?

— Nè bỏ cái tiếng anh em đó đi nghen, thằng Đức cụt mà nghe thấy anh khó sống với nó, nói cho anh biết nó ghen xanh rờn à. đi khứa thì không sao, chớ chõ ma cô đồng nghiệp với nhau nó chơi hết mình đó.

— Sao Lê hôm nay làm khó tôi quá vậy?

— Khi làm khó được là làm khó à, anh đâu có tha tôi, anh có biết tha ai đâu.

Bảy cãi :

— Tôi có làm khó ai hồi nào?

— Thiệt không?

— Thiệt mà.

Mặt Lê nghiêm lại :

— Tôi có một con bạn, anh tính hại nó luôn phải không?

— Đầu có, con bạn nào đâu, tôi đâu có gì.

Lê quắc mắt :

— Con Ri, con Ri đen, vừa rồi anh tính chuyện gì vậy, cả cái thằng ma cô Nuôi theo này nữa, hai đứa chúng mày tính gi.

Nuôi theo cuống lên :

— Ấy, ấy tội nghiệp tôi chớ, tôi có nói gì đâu.

— Chúng mày chối, chúng mày chét mè, chúng mày âm mưu với nhau để hại con người ta, tao biểu cho hai đứa tự bay biết, con Ri là bạn thân của tao, nó tử tế, xấu xí vậy đó nhưng nó lương thiện gấp triệu lần mày.

Bảy làm lành :

— Ai biết con Ri là bạn của Lê, nếu biết thì đâu có gì.

— Còn không biết thì làm tôi phải không?

Bảy và Nuôi theo chỉ còn biết cười trừ, Lê nói tiếp :

— Tao gởi bạn tao ở đó, có chuyện gì xảy ra hai đứa mày lanh đú.

Lê làm tôi :

— Được không?

Nuôi theo mau mắn trả lời :

— Dạ được, được chớ.

Lê đứng dậy, nàng quay lưng đi, nàng còn nói với lại :

— Tui bây còn ầu tâta nữa coi chừng tao.

(xem tiếp trang bên)

Sám hối

— Lợi, cô gái 18 thì đã yêu cuồng loạn với chàng trai nhỏ tuổi mà ngày trước, nàng còn tắm cho nó.

— Lợi sung sướng khép chặt bộ dùi, oằn người lên như muôn dâng cả tấm hồn lẫn thê xác của mình cho người yêu...

— Uyên cô gái mới lớn ham ăn chơi đua đòi buông thả. « Chữ Trinh đáng giá ngàn vàng » thế mà Uyên đem cho không Tân... cảm giác đau đớn của thế xác che lẩn một chút tí kỵ lè vẫn còn.. và rồi cuộc đời nàng trôi nổi nàng biết quá nhiều mồ hôi đàn ông: nào V.N. nào Mỹ...

— Thanh, người vợ trẻ, có chồng đi xa nàng đã ngoại tình với Tân. (Thanh nhầm mãi rùng mình... cái khăn bông vứt ở dưới đất... Bóng Thanh đứng lên nhặt cái khăn bông bén xép lại, rồi gói cần thận cất vào ngăn kéo để kỷ niệm.)

— Tân nhân vật chính trong truyện xuất đời chỉ biết lẩn lóc trên giường của các bà các cô..

Đọc SÁM HỐI đàn bà phải thở dài, đàn ông phải nằm sấp.

— Sách bán còn rất ít.

Sám hối

của MINH ĐỨC,
HOÀI TRỊNH

Phát hành : SÓNG MỚI,
NAM CƯỜNG

Chờ cho Lê ra khỏi quán, Bảy
chửi thề :

— Đụ mẹ con này lối quá rồi.

Nuôi theo hỏi :

— Nó lối vậy đó mình làm gì
được nó không ?

— Tao muốn đậm chết cha nó.

— Đậm được không ?

Bảy tức cành hông vì bị hỏi móc,
hắn giờ chán đậm luôn một cái vào
cái ghế của Nuôi theo làm cái ghế
ngã lăn kềnh :

— Tỗ cha mày móc tao phải
không ?

Nuôi theo lầm cầm bò dậy, xoa
lưng :

— Đàm anh khó quá.

— Tao khó vậy đó, ưng thì ở,
không ưng thì bước, vậy thôi.

Bảy búng ngón tay kêu tách một
tiếng kêu thẳng cha phô
ky, Tên phô ky chạy lại, Bảy đứng
dậy :

— Tính tiền ghi vào sổ cho tao.

Hắn bước ra ngoài quán, hắn
hậm hực vì bị chơi gác. Hắn biết
sức mình không thể làm gì được
Đức cự, tên anh chị này không
biết tha ai bao giờ hắn chỉ có một
tay lành lặn, nhưng cái tay cự kia là
thứ khí giới lợi hại, cái móc sắt
cứng như lưỡi câu, hắn đã từng
bị nhiều tên anh chị khét tiếng ở
đất này, hắn được hàng chục nhà
nuôi em ở đây nuôi hắn phè phloan
tối ngày, không kể ba con vợ điếm
nuôi nó dày đú; ba đứa đều là hàng
đẹp nhất xóm. Bảy thầm đe : Rồi
mày có ngày tàn tạ mày ơi, khi
thẳng Đức cự đá mày tao sẽ tính
gon cho mày, lúc đó mày đừng có
lối mày ơi.

Bảy đi khuất vào một đường
hẻm quanh co, hắn về nhà, Ri đã
buông màn sẫn nàng nằm trong đó
theo lệnh của Bảy, Bảy vén mùng
nhìn vào, con nhỏ ngủ không có
chút quần áo nào trên thân thể,
người nó đen bóng như màu gỗ
thau lau, Bảy nuốt nước bọt, hắn
lại chợt nghĩ đến lời đe dọa của
Lê, hắn thấy hơi ớn ớn, hắn ngồi
xuống cạnh Ri, con nhỏ vẫn không
hèn hay biết, nàng nằm ngửa tênh
hênh, Bảy đặt tay lên đùi nàng, Ri
chợt mở mắt, đói mắt nàng trắng
dã. Bảy chui vào mùng, giọng nói
hắn không mấy bình tĩnh :

— Tao cấm mày không được
nói vụ này với con Lê.

— Dạ.

Ri chợt nhớ đến thái độ Lê
độ này không còn thân mật với
nàng nữa, nàng nghĩ rằng tình đời
vốn dĩ đen bạc, Lê sang rồi, Lê
không còn nghĩ đến nàng cũng là
chuyện thường không có gì đáng
kể. Ri hứa :

— Không, em không nói đâu.

— Mày nói mày chết à.

— Lâu rồi em không nói chuyện
với nó.

— Mày ghét nó.

— Hơi sức nào mà ghét, có điều
em không còn chơi với nó nữa.

— Tại sao vậy ?

— Tại không thích, nó lối.

— Ủ tao cũng thấy nó lối, nó
coi mày như một con mồi đen, nó
đâu có ưa mày.

— Dạ em biết, bởi vậy em không
choi với nó nữa.

Bảy hù thêm :

— Có phải mày chửi nó không ?

— Chửi hồi nào đâu.

— Sao tao nghe nó nói vậy ?

— Đâu có, nó nói bậy đó.

— Nó hăm sê đánh bẽ mặt mày.
— Tui có làm gì nó đâu mà nó
đánh ?

— Vậy nó mới bậy.

Bảy ham muốn, nhưng hắn vẫn
ngán lời đe dọa của Lê, nó muốn
cho chắc ăn, hắn hứa hẹn :

— Mày ngoan ngoãn tao sẽ nói
với chị Ba tao cho mày tiếp khách
mày sẽ có khói tiền, mày không
cần đứa nào hết.

Ri nhớ đến vụ hồi chiều, nàng
nói luôn :

— Rồi mà.

Bảy hỏi lại :

— Rồi là sao mày ?

— Em tiếp khách rồi.

— Thiệt sao mày ?

— Thiệt chờ.

— Hồi nào vậy ?

— Hồi chiều.

— Ở đâu ?

— Tại đây, chị Ba biểu em
tiếp mày.

Bảy thất vọng :

— Bảy thất, vậy mà tao không

biết gì chờ, tao lại phải bồn cũ
soạn lại.

Ri nhẹ rằng cười, hảm răng
nàng trắng ờn mờ trong bóng
tối. Bảy thất vọng ra mặt, nhưng
không phải vì vậy mà dục vọng
hắn tiêu tan.

Hắn tiếp tục. Ri không có một
sự phản đối nào, nàng cam chịu
như một bồn phận, như nàng từng
cam chịu ở nhà ông chủ, nàng thấy
công việc này không có gì đáng gọi
là đau khổ hết, một chuyện quá
thường tình. Nàng thấy mình được
thỏa mãn. Bảy nằm ngủ say xưa
bên cạnh nàng. Ri thao thức một
lát nàng lại ngủ luôn, nàng nằm
mơ thấy mình mặc áo đẹp, thoa
môi son.

Ri bừng mắt tỉnh dậy, bèn cạnh
nàng không còn Bảy, nàng vội ngồi
nhóm dậy thay quần áo, nàng mồ
mắm xuống nhà, nàng nghĩ đến
thau quần áo nàng chưa giặt chiều
hôm qua. Bảy đang rửa mặt dưới
đó, sáng nay hắn tỏ ra tử tế với
nàng :

— Thấy em ngủ say quá anh
không nỡ kêu dậy.

Hắn dúi vào tay nàng một trăm
bạc :

— Cho em tiền uống cà phê.

Ri cảm động, nàng lý nhí cảm
Ơn. Bảy bận quần áo đẹp, quần
Tergal may bó ống, áo Montagut :

— Anh đi chơi, tối về, khỏi cần
đề phần cơm nhẹ.

— Mày ngoan ngoãn tao sẽ nói
với chị Ba tao cho mày tiếp khách
mày sẽ có khói tiền, mày không
cần đứa nào hết.

Ri thấy mình đòi cồn cào ruột
gan, nàng lại nghĩ đến tô hủ tiếu,
sáng nay nàng lại có thêm một trăm
bạc. Góp vào số tiền hôm qua
nàng thấy mình có thể ăn được
một bữa no nè.

Bảy đi khỏi, thấy trời còn sớm
nàng mờ ra quán mì, buồi sáng quán
vắng khách, một vài người đi làm
nên ghé lại ăn uống, bọn gái giang
hở quen ngủ trưa uốn xác ra nên
chưa có mồng nào. Ri gọi một tô
ba vắt mì.

Ri đang cầm cuộn ăn uống, bỗng
một bàn tay đặt trên vai nàng, nàng
ngẩng lên. Lê mỉm cười nhìn
nàng, Lê kéo ghế ngồi xuống cạnh
nàng :

— Đì ăn sớm vậy ?

Nhin thấy Lê Ri lại úc, nàng
nhĩ đến lời nói của Bảy, nàng
không muốn nói chuyện với Lê
nữa, nàng cúi xuống tiếp tục ăn
uống. Lê giữ tay nàng lại :

— Chị sao vậy ?

Ri ngừng ăn, ngẩn; lèn :

— Không sao hết.

— Tại sao tôi hỏi chị chị không
trả lời tôi ?

— Có sao không ?

Lê càng lì lùng, giọng Ri như
muốn gáy gổ với nàng, hay là nàng
gận minh vì đã lâu minh không
hỏi han đến nàng. Lê tươi cười :

— Chị giận em hả chị Ri ?

Ri lầm lì, nàng ngạc lèn, nàng
quan sát lại mặt Lê, không lẽ Lê
đối xử tệ hại với nàng sao. Lê vẫn
cười, nụ cười không mấy vui. Lê
hỏi lại, giọng tha thiết hơn :

— Chị Ri, chị giận em sao ?

Ri đã ăn hết tô mì ;

— Không bao giờ tôi xấu với Lê
hết.

— Vậy tại sao chị lại có vẻ không
mấy vui ?

Ri hỏi hộp :

— Lê xấu với tôi trước.

Lê tròn xoe mắt :

— Em xấu với chị ?

— Chị sao, tôi chỉ là một con
mồi đen xấu xí, khi sang trọng
rồi, người ta còn thèm ngó ngàng gi
đến tôi.

Ri bỗng tủi thân, nước mắt
nàng doanh tròng, nàng nghĩ đến
cô bạn Tí khôn lanh, chỉ có con
Tí thương nàng, hiểu nàng mà
thôi. Lê bỗng cầm lấy tay nàng :

— Chị Ri, chị hiểu lầm tôi rồi,
không bao giờ em xấu với chị hết,
em thương chị, em thân làm điểm
mà sang trọng nỗi gi hả chị, ai nói
với chị em xấu với chị, chị đừng
nhịn ngợi bậy bà mà oan cho em.

Lê kêu cà phê sữa cho mình và
cho Ri. Ri nguội dần giận hờn,
nhưng nàng còn thắc mắc, nàng
cần hỏi cho ra lẽ :

— Tại sao Lê lại hảm đánh thấy
mẹ tôi ? Tôi có làm gì đâu.

Lê càng ngạc nhiên :

— Em hảm đánh thấy mẹ chị,
trời ơi, làm gì có chuyện ấy, chị
nghe ai nói vậy ?

Ri ngờ vực :

— Vậy chị không nói không
hảm tôi à ?

— Cam đoan với chị không bao
giờ có chuyện ấy, nhưng đứa nào
nói với chị vậy chó, chị cho tôi
biết đi, tôi đậm thấy mẹ nó, tôi
ăn nói thế bao giờ.

Lê bực bối, nàng cần phải hỏi
cho ra lẽ, không biết đứa ác ôn
nào lại muốn chia rẽ tình bạn nàng,
nàng nghĩ rằng chỉ do miệng mấy
con điếm thôi, nàng gặng hỏi Lê :

— Đứa nào nói với chị, tôi cần
biết mặt nó.

Ri nhớ đến lời hứa với Bảy,
nàng khó mà thất hứa được, nhưng
nàng nghĩ lại, nàng không hứa gì
khác giữ kín vụ hồi đêm, nàng
giữ kín vụ hồi đêm là được, nàng
lại nhìn Lê, lần này nàng nhìn Lê
với nhiều thiện cảm hơn :

— Vậy chị không hảm đánh bẽ
mặt em hả ?

Lê bực bối, nàng đậm tay xuống
bàn :

— Không có, không có chuyện
ấy, mà đứa nào nói với chị vậy, tại
sao chị không nói cho em biết đi,
chị không phải sợ một thằng một
con nào ở đây hết, chị sợ gì chúng
nó, đứa nào, đứa nào chị nói đi,
chị thất nghiệp tôi nuôi chị, tôi dù
séc nuôi chị mà, dù séc bình vực
chị mà.

Ri bỗng vọt ra một câu :

— Cậu út Bảy.

— Thằng ma cò Bảy hả, trời ơi
cái thằng lưu manh, nó sẽ chết với
tôi, tôi không tha nó đâu, tôi biết
ngay mà, nó muốn chia rẽ tôi với
chị mà, nó sang trọng nỗi gi hả chị, ai nói
với chị em xấu với chị, chị đừng
nhịn ngợi bậy bà mà oan cho em.

Lê kêu cà phê sữa cho mình và
cho Ri. Ri nguội dần giận hờn,
nhưng nàng còn thắc mắc, nàng
cần hỏi cho ra lẽ :

— Sao chị biết ?

Hỏi xong Ri mới biết mình buột
miệng, nàng không thể nói chưa
được nữa, Lê dồn mạnh cái ly
xuống bàn, nàng bức bối :

— Vậy là đời nó tàn rồi, thằng
Đức cự sẽ xoi tái nó, chị em nhà
nó hết đất làm ăn rồi, thôi chị khỏi
phải về nhà con mẹ Ba nữa, chị
không thể làm đầy tớ không công
cho chúng nó nữa.

Ri không hiểu chuyện gì, nàng
hỏi :

— Em khỏi phải về làm cho chị
Ba nữa hả ?

— Khỏi.

— Vậy em làm sao mà sống
được ?

— Về với em, em nuôi chị, hàng
ngày cấp tiền bạc cho chị tiêu sài
được không, chị khéo mạnh lo gì,
thiếu gì người muốn mướn chị
làm việc, em biết chị em thẳng Bảy
đều có trả tiền cho chị, chúng nó
bóc lột chị mà.

Ri vẫn thực thà nói :

— Ưa từ hồi nào đến giờ nó đâu
có trả tiền nong gì đâu.

— Sao không đòi nó ?

— Séc mấy mà đòi, đòi chúng nó
đánh thấy mẹ, tôi thi có ai thương
mà bình vực đâu !

Ri nói đầy mặc cảm, Lê tức giận :

— Em sẽ đòi cho chị, nó không
trả nó biết tay em, cái đố Tú Bà
lưu manh, chúng nó hiếp đập được
ai chúng nó làm tôi, em lấy chồng
anh chị bụi chỉ có mục đích đó
thôi. Em phải trả thù, đời em tàn
tục chỉ vì chúng nó, em nhớ
đời mà, em nhớ hoài cái bạt tai
thẳng Bảy tặng em mà, bộ chị là
trâu sao mà không nhớ.

— Có nhớ thì em làm gì được.

(CÒN TIẾP)

Bài vở thuộc về Văn Nghệ
xin đề tên :

Trần Đức Uyển
77/13 Huỳnh Tịnh Của

VIÊN THUỐC HỒNG
CÓ SINH-TỐ C
Neurotonic
XN. 785/BYT/QCDP/16.4.64

bồi - bổ óc
tăng - cường
trí nhớ



cây đa bến cũ đời... Mỹ

◇ bút ký của CUNG TÍCH BIỀN

(Tiếp theo Tuần báo ĐỜI số 4)

Đà Nẵng. Ngày thực sự chèt theo mặt trời, và đêm lên với đầy đủ hình thù quái dị của nó. Một gã đàn ông phóng dâng ngồi trên quầy rượu nói với một gã đàn bà chủ quán, chị chị, chị hãy vào trong này, chị nằm xuống, tôi muôn chí, ngay lúc này. Người đàn bà vỗ lấy ngay; em cũng thèm quá, chồng tôi đi xa từ lâu, chưa thấy ai chịu chơi iều linh như ông. Một đứa con trai có thể nói với một đứa con gái: em ơi, ngày mai chúng ta nghỉ học, đi bái bê Nam Ô chơi, chúng ta làm.., Đứa con gái vénh cái mặt lì lợm nó lên: đúng rồi, em chán học quá, ngày mai chúng ta đi, em thèm.. Một chính khách cõi thực lực nói với một chính khách tay em: đây anh cảm thấy vài triệu, anh muốn dùng vào việc gì thì làm, anh cảm thấy. Và ông chính khách tay em, thứ có năng lực củng cố lực lượng, ngày hôm sau mang vài triệu đó ký thác vào tư quỹ của mình. Một cán binh nói với một cán binh: anh mang chất nó này đến đặt ngay cái quán nước « X » đi; lúc bảy giờ rưỡi sáng, anh ngân ngừ gi, tôi biết lúc đó có nhiều thường dân nhưng tất cả những thường dân sống trong thành phố này được xem như những tên tội tử hình rồi, đồng chí hãy mạnh dạn lên, đồng chí còn nhát điểm lương tâm là công trình cách mạng của đồng chí kè như đồ hổ đồ biếu. Và người cán binh thứ hai mang chất nó đi. Buổi trưa hôm sau, có thể anh ta giả dạng người hiền lương để đi ngang qua cái quán kia xem công trình của mình, à, còn một mảng thịt tươi mảng trên cành cây phía trước quán chưa ai thu dọn.

Đà Nẵng. Tất cả đang roi từ từ vào một tình trạng chai đá có thực, tất cả đang biến đi từ thế giới người vào thế giới của địa ngục mà không hay. Chúng ta có một con đường đèn địa ngục thật quyền rũ: quyền lợi, xác thịt, tiền bạc, chủ nghĩa.. Thét một hồi, sòng ở đây chẳng biết nơi nào. Nỗi buồn nhất của tuổi trẻ hôm nay là mìn sống nơi nào. Bao giờ mình sẽ tới địa ngục hay mình đã tới rồi. Tuổi trẻ sẽ dien lên chặng. Luôn luôn bị địa ngục đe dọa và quyền rũ. Một sinh viên ưu tú trước đó chửi hối kẽ khaki tham nhũng, nhưng khi

quyền lực rơi vào chàng thanh niên kia, anh ta có thể hơn người đi trước, ở lãnh vực ăn cắp của công. Một thanh niên sống hiền từ xưa nay, nhưng vì một lý do nào đó theo bên này hay bên khác, anh ta tham dự vào chiến trường và hăng say giết người hơn bắt cứ ai. Đứa con gái nhà lành thuở nào, nay thắt tinh, trở thành một con đĩ oan khiên ghê tởm. Một anh nông dân trí óc trắng non không biết đều cảng là gì, nhưng khi anh mang cái thân thể đổi kém của anh vào tị nạn trong thành phố, anh gấp những cái mặt giàu có mắt dày vô lương của đám thị dân, anh nông dân kia sẽ đồng hóa hoặc sẽ đổi kháng lại. Nhưng cuối cùng anh nông dân cũng phải cắt thành tiếng « đ. m. cuộc đời ». Anh ta căm tức, mồ mảm địa ngục.

Tất cả chỉ có thể. Mọi chúng ta đang hóa kiếp ngay khi còn dung ruồi đó đây. Chúng ta hóa thân. Nhưng thay vì hóa thân từ con chim vô danh thành con Đại bàng, từ tội lỗi về thánh thiện, từ tháo mộc thành gỗ quý, từ tên La hán nên Phật nên Tiên, từ vực sâu đền bao la, từ đá cuội thành châu ngọc tuyệt vời. Không. Chúng ta không hóa thân kiểu đó. Chúng ta có một ngã khác để biến thế. Thật từ tồn và nguy hiểm. Thật bằng lòng mà không hay biết.

Đà Nẵng đã hóa thân toàn diện. Một vài gia đình còn sức đòn kháng với sự tê bại xã hội. Những gia đình đó trở thành những ốc đảo lè loi. Y như một thứ ốc đảo ngoài sa mạc phải tự liệu thu gọn đòn sống từ lương thực đền miếng nước, từ ngon đền đền lời nói nhóm chung quanh những kè thân yêu. Đà Nẵng quả thực đã phá sản và sa sút tận cùng. Đà Nẵng đã tự lột xác. Chiếc áo gồm vàng ngày xưa bị Đà Nẵng hôm nay cởi vứt ngoài bãi hoang. Những con đường thâm lặng yêu kiều ngày xưa đã trồn khói Đà Nẵng, bò lại phía sau nó những bóng dáng buôn nôm lợn giọng của hôm nay. Những mái lá hiền từ xưa, nay hoặc kiệt quệ hoàn toàn dưới sức chèn ép của những ngôi lầu chung quanh, hoặc nó vươn lên trong một cung cách đáng ghét: học đòi và vô liêm. Những con đường đầy sản phẩm quê hương ngày trước

nay không thay, còn đây, mọc đầy đây đó những cửa hàng mang nhãn hiệu phương tây: những đồ hộp và hàng xa xỉ. Những bãi cỏ để chiếu chiếu có thể ngồi nhìn núi Sơn trà ngồi nghe biển kêu mênh mang bên kia nay đầy những khu rác. Rác trên quê hương ta không là rác ngoại thành. Rác cả nội thành. Rác cả trong tâm hồn. Trên thân thể. Rác trên thời trang. Đeo vào để nhân danh.

Thường thường chúng ta đèn một thành phố những gì sẽ cho ta vẻ đẹp và cảm tình với thành phố: giòng sông, công viên, con gái, hàng cây hai bên đường, thằng cảnh. Đó là những vẻ đẹp ban đầu cho một du khách. Càng & lâu một thành phố người ta phải có cái để khám phá thêm: đó là lịch sử của riêng thành phố, nhân sự trong thành phố, tài sản tinh thần trong thành phố.

Đà Nẵng ngày nay có còn những thứ đó không? Chừng như những nhân sĩ xứng đáng của Đà Nẵng từ lâu nay ăn kín trong động sủi. Họ ghê tởm những sáu bộ bên ngoài. Con gái nhà lành ngoài đó có dám ra đường phố hàng ngày không? Hay những giai nhân kia phải thu mình riêng lẻ, xót thương cho thành phố mình sinh ra, và nhường đại lộ cho những tiểu đoàn di thoa anh hùng từ tứ phương tràn tới: quần bó háng, áo lót bụng những hình nhân làm bằng son phấn bờ lèch đó đây. Đi trên đại lộ chúng ta có thể ngửi thấy cái hơi dì dâm dật, sượng sùng, mà muôn cần lưỡi chèt đi được. Một anh chính khách đánh đĩ. Một chú to đầu đánh đĩ. Một gã thương gia đánh đĩ. Và cuối cùng là đĩ thật.., thứ đĩ đàn bà.

Đà Nẵng. Bao giờ mặt trời sẽ trôi lên trên vòm biển xanh ngát những cánh buồm Việt-Nam bao la. Đà Nẵng. Quê hương ta ơi. Bao giờ những sáu bộ mới đón lũ kéo ra khỏi. Đề những em gái thân yêu, những mẹ già tóc trắng, những anh sĩ xuất hiện. Đề một du khách tìm đèn không mủi lòng vì có một đứa bé chợt móc túi anh ta theo kiểu Sài Gòn. Đề bắt cứ một du khách tới Đà Nẵng trèn nhò sê chào đón họ, nhưng không là cách

chào đón đê đưa đường dẫn mới cho Tú bà kiêm năm ba chục hôm nay. Đứa trẻ sẽ chào đón du khách, sẽ đưa anh ta đến thăm các thang cảnh Tiên sa, Ngũ Hoành sơn, Tân cổ viện Chàm. Ngày du khách rời khỏi, đứa trẻ thân yêu sẽ ngả mũ chào, sẽ tặng anh ta một nụ cười thân yêu. Không phải như hôm nay, một anh lính Hoa-kỳ sắp lên đường về nước, đứa trẻ sẽ dòm ngó, băng mọi cách chộp những món đồ vật cuối cùng: ăn cắp cả đèn bao Salem đang hút dở.

Đà Nẵng, Quê hương ta ơi. Những con đường nhuộm đầy máu ngày Cân Vương khởi nghĩa đâu rồi. Những bãi có đầy những trai tráng trinh nguyên nằm tuyệt thực đê chồng lại một chè độ bạo tàn đâu rồi. Đà Nẵng. Quê hương ta ơi. Bao giờ mặt trời thực sự trở về, mặt trời thực sự tràn ngập lửa ấm, mặt trời chấp cánh chúng ta bay trên nỗi vui mừng quê hương. Bao giờ Đà Nẵng có được một chân dung toàn bích, sạch sẽ, tuyệt vời. Bao giờ Đà Nẵng một đôi trai gái dắt nhau đi tình tự trong công viên mà không bị nhầm lẫn với.. bao giờ một danh sĩ xuất hiện trước công chúng nói những lời vàng ngọc mà không bị bối nhọ iảm như.. bao giờ đứa con thân yêu bồ phiêu bạt giang hồ còn nao nức trở lại Đà Nẵng như.. bao giờ, bao giờ một người thôn quê đối khát tim về Đà Nẵng được Đà Nẵng nuôi nồng giáp đỡ. Họ không phải bị bóp hẫu thất họng bỏ đói ngoài via hè như cung cách của một số thị dân khôn nạn ngày nay.

Một người trưởng thành lên trong một thành phố không chỉ lo nghĩ đến thân xác mình, mà còn lo nghĩ đến những láng giềng chung quanh, biết cái liên hệ những người đã chết hôm qua và những đứa trẻ sẽ tiếp nối hôm mai. Một người sống trong thành phố không chỉ thương những người thân yêu trong gia đình mình. Anh ta còn phải thương lấy con đường, mèn hàng cây, ôm ấp một ánh đèn đang ngã xuống ngã ba hay ngã tư. Anh ta muốn

(xem tiếp trang bên)



gìn giữ cả những nụ hoa, những phiến gạch, cả những hòn cuội, những bọt sóng bờ sông. Làm sao được. Làm sao mắt đưọc những gì quanh quắt như bè bạn tinh nhân trong thành phố. Có khi ta bò đi nhiều năm ta chót nghe một tiếng sóng mà nhớ tha thiết Đà Nẵng. Chợt thấy một vòm biển xanh mà muôn quay về, quay ngay tức khắc lại Đà Nẵng : ôi một giọt sương đọng mù mờ trên mái ngói vào buổi sáng sớm, có thè vô duyên vô nghĩa nhưng ta nhớ hoài hoài trong trí tưởng.

Đà Nẵng. Hôm nào có thè đi nhặt một phiến cẩm thạch bên Ngũ hoành sơn. Hôm nào có thè ra khơi cùng một chiếc thuyền nhỏ. Ra khơi và ở luôn ngoài đảo đầy ên và đá xanh. Đà Nẵng, thành phố thân yêu, mày đâu có xấu xí, mày tuyệt vời, nhưng hôm nay ngã ba, ngã tư, đường cây, công viên, vòm biển, thân tàu, ngọn sóng, lòng người, tất cả đã đổi thay, tất cả nhòa nhạt tang thương dưới sự công phá tàn nhẫn của hai mươi năm ly loạn.

Nay trở lại Đà Nẵng thấy lòng người ly tán, một thành phố chia phản, một đoạn đường, chỉ một đoạn đường đã nhung nhúc ruồi xanh. Nhân tâm đã ly tán tận cùng: ai nhân danh Chúa để bảo rằng đây là tín đồ của tôi, nó chỉ có Chúa. Ai nhân danh Phật để bắt buộc đạo hữu phải đứng trong vòng vây tôn giáo. Anh nào xứng danh đảng phái để trao cho người dưới tay những vũ khí để đứng về một phía, thứ phía rất nhỏ, trong một địa bàn hoạt động quá nhỏ. Tại đây có nhiều « phía » nhỏ như thế. Đà Nẵng rách rưới như một manh áo nhiều mảnh.

Và kè lạ. Bao giờ kè lụa ra đi. Trừ phi chính chúng ta sống trên phản đất chào đời, chúng ta mới nguyện chết cho nó. Ngoài ra, những kè lụa, chỉ là những người chiến đấu có mục phiêu riêng, và sống với tư cách không tư cách. Bao giờ chúng ta được tự dọn xác chết cho một quê hương.

Hỡi Đà Nẵng thân yêu, Đà Nẵng tuyệt vời. Ôi những bè bạn, những người tuổi trẻ Đà Nẵng tuyệt vời thân yêu. Thuộc nào phục hưng một thân thè băng hoại? Hãy giết tôi đi. Hãy giết tôi. Hãy tự sát chúng ta...

... Cuối cùng, tôi xin ta tội. Mong Đà Nẵng hãy tha lỗi cho tôi vì tôi đã nặng lời. Nặng lời vì quá thương yêu một thành phố, thành phố lần đầu tiên trong đời tôi thấy ngọn đèn đường, tôi biết điện là gì.

Thuở nhỏ tôi được sinh ra dưới chân núi, lớn lên với rừng sim, quanh quẩn bên nương rẫy, tôi có khi chăn trâu, cuộn đất, tắm suối, trồng khoai, có khi đi lạc vào rừng khóc ngất dưới chân đồi; tôi nghỉ, trong bao nhiêu năm tuổi nhỏ, rằng mãi suốt đời tôi chỉ trở thành một gã nông phu thô kệch sống với luồng cây, tuổi già chết đi được tàng táng dưới chân dãy đồi trùng điệp kia; tôi không ngờ, thật không ngờ có lúc tôi được đèn Đà Nẵng. Mẹ tôi dùi đất ra Đà Nẵng, lần đầu tiên, mười lăm tuổi. Tôi đánh đổi nương rẫy, con trâu già, đám ruộng quê đê lầy Đà Nẵng với công viên, trường học, đèn đường ánh sáng. Bây giờ, các anh thầy đó, tôi được gi, quê xưa tan tành, Đà Nẵng, ôi.. hãy tự sát đi.

Cuối cùng, xin nghiêm minh trước những bè bạn tinh linh đã chết quanh đây để bảo vệ Đà Nẵng, xin lỗi những người con gái yêu kiều chịu khó sống lại Đà Nẵng, xin lỗi những tâm hồn cao quý, những tâm lòng lương thiện còn nằm trong Đà Nẵng, ôi như ngọc quý. Xin lỗi, xin lỗi.

GIA - LONG thu băng

132, Trương - minh - Giảng SAIGON

(Ngã ba Trương minh Giảng
và Kỳ Đồng)



— Nhận thu băng giao gấp.

— Bán băng thu sẵn đủ tất cả các loại nhạc cho tất cả có loại máy lớn, nhỏ, CASSETTE MONO Stéréo.

— Xử dụng toàn máy tối tân.

— Kỹ thuật thật tinh vi.

— Một rừng băng thu sẵn: Em dịu, kích động, nhạc sống thu tại các phòng trà danh tiếng và các băng học ANH, MỸ, PHÁP, ĐỨC, Ý, NHẬT bộ nào cũng có học.

— Việc làm thật cần thận.

— Nơi có thè tin cậy được.

Kính mời đến thường thức và chọn lựa.

— Mở cửa từ 07 giờ sáng tới giờ nghiêm, cả ngày Lễ và Chủ Nhật.

GIALONG'S RECORDS

KÍNH MỜI

(CÒN TIỀP)



Một đồng chí hơi quá khích

Trong thời kỳ sinh viên nổi loạn ở Pháp hồi tháng 5-1968, trên vách tường đại học người ta đọc được câu khẩu hiệu : « càng làm cách mạng, càng khoái làm tình ».

Quả nhiên, cách mạng có giá trị kích thích công hiệu đáo đẽ. « Nhà văn » Pierre Noguera, đảng viên Cộng Sản, tức chiến sĩ cách mạng nhà nghề bên Pháp, đã chứng minh rõ ràng như thế.

P. Noguera vừa cho nhà Le Seuil in một sáng tác phẩm của ông ta, nhân đề là Sylvestre Majoral. Đó cũng là tên của nhân vật chính. Cha nào con ấy. S. Majoral cũng cách mạng như P. Noguera: Nào chống De Gaulle, xuống đường với sinh viên, chiếm đại học, phản đối chiến tranh Việt Nam v.v..

Song song với các hoạt động ấy, S. Majoral thay đổi luôn một hơi táp người đàn bà trong tác phẩm. Xã hội tư bản nó đổi truy quá! Chiến sĩ Majoral muôn đánh gục nó ngay vào chỗ nhược điểm của nó. Thâm thật.

Chính trị và nhan sắc

Svetlana Staline sau thời gian sinh sống ở Hoa Kỳ đã nêu lên một nhận xét: đàn bà Nga chung già hơn đàn bà Mỹ. Ở Nga, phụ nữ 50 tuổi là hết nước, ở Mỹ chừng ấy tuổi mất họ vẫn tinh anh lâm.

Phim đọc sách nên suy nghĩ cho xa một chút mới không phụ

thời sự văn nghệ

○ HỒ HẢI

tác giả: S. Staline năm nay mới có 43 tuổi, do đó cặp mắt bà thì khôi nôi...

Sau cuốn Hai mươi bức thư.. hồi năm ngoái, tác phẩm thứ hai của bà vừa ấn hành là cuốn Chỉ mới một năm, có hy vọng thuộc danh sách bán chạy nhất ở Hoa Kỳ trong những tháng tới.

Thân phận huy hoàng

Hai tiếng « thân phận » gợi lên ý hầm hụt. Nhưng thân phận của Hoài Khanh là một cái gì huy hoàng.

Ai cũng biết thơ bây giờ nhiều lầm, ẽ lầm. Bỏ tiền in thơ, ít ai hy vọng thu lại được vốn. Thơ là cái cao quý, in ra để tặng biếu tri âm, không nên tính đến chuyện bán chát. Dưa thi phầm đến các nhà phát hành, phần lớn họ đều lắc đầu le lưỡi.

Thế mà thân phận của Hoài Khanh in ra bán được, bán hết. Nhà thơ thừa thắng xông lên, cho tái bản lần nữa. Thi phẩm tái bản đó là một chuyện hiếm có trong lúc này.

Kỳ tái bản này, sách của Hoài Khanh lại do Hành Khoa trình bày mầu bìa. Nghe nói Dương Hùng Cường đã là nạn nhân của một vụ nổ lái, nhà thơ đừng đùa nghịch với chữ nghĩa quá trớn đấy nhé.

Chính khách đa tài

Tháng 10-69 này, ở Pháp người ta bắt đầu quay phim để chiếu lên màn ảnh vô tuyến truyền hình một cốt truyện dựa theo cuốn tiểu thuyết Rendez vous avec quelqu'un của Maurice Schumann.

Maurice Schumann là bộ trưởng ngoại giao. Qua loa vây thõi, chưa phải là thứ « sư tử » trong ngành ngoại giao, thê mà cũng đã tài.

Nhà nước và văn hóa

Trung tuần tháng 10-69 này thì Đại Hàn tổ chức lễ phát giải thưởng văn hóa. Nghĩa là sớm hơn chúng ta ba tháng.

Giải thưởng văn hóa của Đại Hàn do bộ Văn hóa và Thông Tin đặt ra, cũng bao gồm nhiều bộ môn như ở giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 1969 của Việt Nam.

Ở Đại Hàn cả Tông Thống, cả Thủ Tướng cùng tặng giải thưởng. Tông Thống tặng 10 giải, mỗi giải một triệu đồng won. Thủ Tướng tặng 5 giải, mỗi giải 300 ngàn đồng won.

Nghệ thuật và kinh doanh

Cuốn Papillon tiếp tục đứng đầu danh sách best sellers của Pháp. Trong bốn tháng, in đi in lại tất cả 600.000 cuốn.

Cuốn Papillon do nhà xuất bản Robert Laffont ấn hành. Ông Laffont lại mời vừa « trúng » tiếp một cuốn nữa. Piaf. Tác phẩm này, trong bốn tuần, in 165.000 cuốn.

Trung một cuốn như thế đã giàu rỗi, huống hồ hai cuốn liên tiếp. Mới Robert Laffont năm nay lại không chịu hai cuốn; ông còn trúng luôn giải Goncourt với Les fruits de l'hiver của Bernard Clavel nữa.

Thiên hạ khiêm quá. Nhưng ganh với R. Laffont thì không nên. Nhà xuất bản 53 tuổi ấy, vừa là một nhà kinh doanh mạo hiểm, có tài, vừa là một người sành thưởng ngoạn nghệ thuật. Các sách bà công vừa kè đều do ông đích thân đọc và chọn. Trung bình mỗi tuần, R. Laffont đọc bốn bản thảo. Riêng bản thảo cuốn Papillon ông đọc veo trong một ngày chủ nhật, đến sáng thứ hai, điện thoại cho tác giả ký giao kèo liền!

Làm ăn như thế mà ông vừa bảo chẳng qua nhở may mắn: ông còn muốn ăn đứt thiên hạ cả về cái khoản khiêm tốn nữa. Tham lam quá.

HỒ HẢI

Hội thảo bàn tròn

(Tiếp theo trang 9)

dù là chữa cảm hối cho đèn ngày nước ta bằng nước người... rồi mới trông chờ một nền triết lý giáo dục mới mẻ như những nước kỹ nghệ tiền bô hiện đang trông chờ?

Nếu còn thuốc chữa, cũng xin cho biết chữa cách nào?

TRẦN NGỌC NINH :

— Phải có một chương trình giáo dục mới, mới hy vọng đưa chúng ta ra khỏi tình trạng thê thảm hiện nay.

... Chúng ta thường nhắc đến tên Khổng Tử, Mạnh Tử... chúng ta thường kêu tên Jean Paul Sartre, Kafka... nhưng chúng ta chẳng có một nhà tư tưởng nào cả...

Trong khi chờ đợi có một triết lý cho sự sống thì chúng ta bắt buộc phải sống.

Trong khi chờ đợi có một triết lý của giáo dục thì chúng ta bắt buộc phải có giáo dục.

Bắt cứ làm như thế nào nền giáo dục cũng phải hướng đến tương lai và thỏa mãn phần nào nguyện vọng của những người hiện tại.

Không dám nói đèn một nền triết lý cho giáo dục nhân loại, nhưng trong nền giáo dục hiện nay của chúng ta phải thấy rõ những ước vọng, những mong mỏi.

Điều tôi nói đây, không phải tôi muốn nói rằng phải chờ bồi hoàn toàn bản tính dân tộc trong giáo dục — vì có minden chờ bồi cũng không được.

Người Trung Hoa đã hộ chúng ta một nghìn năm nhưng không giết được con người Lạc Việt trong chúng ta...

Vì thế tôi có thể nói rằng tinh thần dân tộc không bao giờ mất nhưng chúng ta phải luôn luôn chấp nhận những đòi hỏi của thế giới chúng ta đang sống... chúng ta không thể nói rằng một ngày nào đó VN chúng ta sẽ lãnh đạo tinh thần thế giới vì điều đó còn viễn vông quá... Ngay cả người Đông phương cũng vậy... vì rằng hiện tại người làm chủ thế giới không phải là người phương Đông... có thể là một ngày nào đó... nhưng không phải là bây giờ...

Chúng ta có cả nghìn năm học Khổng Mạnh, nhưng chúng ta chưa sản xuất nổi một nhà tư tưởng cõi thấp nhất như Vương dương Minh, Lương khai Siêu.

Nhưng hiện nay sự sống còn của các dân tộc nó đặt ở trên bình diện khác, trên sức mạnh của khoa học, kỹ thuật, kỹ nghệ... chính những sức mạnh này làm người ta giàu có để có thể nuôi sống được những người tư tưởng những người làm văn nghệ, để những người này có thể bồi bò hết thì giờ cho tư tưởng cho văn học nghệ thuật...

Tôi nghĩ rằng chúng ta phải chấp nhận một sự cải tiến, cải tiến nghĩa là khoa học kỹ thuật, kỹ nghệ... và tất cả những tư tưởng nằm ở trong những thứ đó... dù rằng đứng phương diện chủ quan chúng ta cho rằng những tư tưởng này không bằng tư tưởng của Khổng Mạnh hay của Bà-la-môn nhưng điều chúng ta phải công nhận là chính những tư tưởng của Khổng Mạnh, Bà-la-môn đã giết chết khoa học và làm cho những nước Trung

Hoa, Ấn Độ trở nên suy yếu... nước Hy Lạp có ông Socrate ông Platon nhưng ngày nay nghèo đói khổ sở không có văn hóa...

Nước Ấn-độ có nhiều tư-tưởng-gia có thời tư-tưởng của họ đã lãnh đạo thế giới... nhưng ngày nay người Ấn-độ chết đói đầy đường... và hàng trăm triệu người đói nát, mê tín...

Có thể nói Khổng, Mạnh là những ông thầy của vạn thế nhưng vạn thế của xã hội nông nghiệp — khi đèn một xã hội kỹ nghệ phải có những tư-tưởng khác. Đời sống đã thay đổi tư-tưởng... Tôi nghĩ rằng không nên có những tư-tưởng bay bổng không ăn nhầm gì với xã hội thực tế, một xã hội mà con người còn thua súc vật, thua con bò được thờ cúng ở Ấn-độ.

Tôi nghĩ đèn những trẻ bị bỏ rơi ở lề đường... chúng ta bàn đèn giáo dục nhưng chúng không bao giờ được giáo dục...

Tôi xin phép nói, tôi không bao giờ quên giá trị của tư-tưởng, quên được cái dân tộc tính, nhưng trong cái thực trạng thê thảm như các anh nói thì con đường cải tiến theo tiền bô khoa học, kỹ thuật; kỹ nghệ là con đường độc đáo có thể đưa nước đèn giàu mạnh, làm cho chúng ta có thể ngửa mặt lên trời được... do đó phải có một chương trình giáo dục mới — Đèn lúc đó chúng ta có đủ điều kiện để cho một vài nhà tư-tưởng — chỉ một vài nhà tư-tưởng thôi ngồi ở một nơi nào đó hệ thống hóa hoặc sáng tạo tư-tưởng hướng dẫn dân tộc V.N... chúng ta đã nhắc đèn nhiều Khổng Tử, Mạnh Tử... kêu tên Jean Paul Sartre Kafka nhưng chúng ta chẳng bao giờ có một nhà tư-tưởng Việt Nam cả...

CHU TỬ : Nay giờ quý vị bàn đèn những vấn đề là lý thuyết nhưng thi giờ của cuộc hội thảo có giới hạn cũng như số trang báo dành cho cuộc hội thảo. Ở đây có các giáo sư, hiệu trưởng các trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức, trung học Cộng Đồng quận 8... xin các vị cho biết những ý kiến liên quan đèn những vấn đề thực tế.

PHẠM VĂN QUÀNG : Cái gì là dân tộc, nhân bản, khai phóng ?

— Chúng tôi nghĩ rằng những người có trách nhiệm về giáo dục, những đàn anh trong ngành giáo dục nên nói rõ hơn những gì là dân tộc, là nhân bản là khai phóng — những cái gì hay của VN, hay của Tây phương nên bắt chước để giảng dạy... Một vài quyển sách viết về giáo dục, một vài đại hội giáo dục chưa giải quyết hết những thắc mắc thường trực của chúng tôi — và hơn nữa cũng phải chỉ cho chúng tôi cách nào để đi đèn các mục tiêu đó — nghĩa là phương pháp giáo dục... chúng tôi cần biết đèn cả những chi tiết để mọi người đều có thể thực hiện được... Chúng tôi thấy rằng những mục tiêu, đường lối Bộ Giáo dục đưa ra hiện nay còn mông lung quá... và mong có dịp nào đó Bộ Giáo dục hoặc những đàn anh trong ngành giáo dục xác định rõ ràng hơn. Hoặc là mở thật nhiều các đại hội giáo dục hoặc tạo thêm nhiều cuộc gặp gỡ để những người, hay nhóm thường suy nghĩ đèn vẫn để này có thể tham dự và đóng góp kết quả của những công việc nghiên cứu mà họ đã làm đó là sự chờ đợi của những cặp thửa hành như chúng tôi...

CHU TỬ : Hiện nay anh đang điều khiển một trường trung học kiểu mẫu, anh thấy học sinh bây giờ có mắt dày hay không?.. anh nghĩ thế nào về chương trình giáo dục, thi cử hiện nay hoặc những vấn đề thực tế

khác có liên quan đến học đường và học sinh?

PHẠM VĂN QUÀNG : Những sinh hoạt thường xuyên giữa chúng tôi và giáo sư, giữa giáo sư và học sinh cho thấy rằng học sinh dù bị chê trách nhưng cũng có nhiều điểm tốt — nhưng khó khăn là chúng ta không khởi động được những điểm tốt đó... Kinh nghiệm chúng tôi thu được là những học sinh dù nổi tiếng là mắt dày dần dần cũng tỏ ra có thiện chí và khả năng tốt.

Chúng tôi cho rằng giáo dục phải lạc quan và chúng tôi lạc quan trong những điểm này. Còn về chương trình giáo dục thì chúng tôi được tự do, chúng tôi được sự tròn nom trực tiếp của Đại học Sư Phạm. Nhiệm vụ của chúng tôi là nghiên cứu những cải tiến của chương trình.

Chúng tôi làm những công việc kiểm nghiệm và đệ trình lên Đại học Sư Phạm kết quả sau đó đưa ra để mọi người cùng phè phán — Nếu có vài chục trường kiểu mẫu như trường chúng tôi thì chúng ta có thể thí nghiệm vài chục đường lối giáo dục khác nhau, xem thử đường lối nào sẽ mang lại nhiều kết quả đáng áp dụng chung cho cả nước...

Người ta thường có những ngộ nhận những trường tổng hợp như của chúng tôi là những trường của Mỹ, dạy theo lối Mỹ, thực tế trái ngược lại. Những đề nghị trong quyền « Một nền giáo dục VN mới » của Thái Phi năm 1941, chưa ai áp dụng nay được chúng tôi thí nghiệm, những khuyến cáo của các đại hội Văn hóa giáo dục 1957, 1964 đang được chúng tôi áp dụng.

PHẠM VĂN PHÙNG : Những điều anh Chu Tử nói, đối với hai trường kiểu mẫu tại VN là thừa vì họ chọn học sinh rất kỹ và chương trình giáo dục khác với chương trình áp dụng cho các trường khác... Tôi muốn hỏi rằng qua kinh nghiệm điều khiển trường kiểu mẫu những sáng kiến của các anh đưa ra, có gặp những trở ngại nào không? và các anh đã thử lalom những kèt quả nào rồi?

— Chúng tôi không gặp những khó khăn nào khác ngoại trừ thiếu phương tiện và nhân sự.

— Trường mở từ năm 1965 đèn giờ, chúng tôi đã thí nghiệm được nhiều cái, và đã đúc kết từ những «conrs», những tài liệu nghiên cứu đã đóng thành tập đợt

trình Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm sẽ chuyên qua Bộ Giáo Dục, phó biến hay không là quyền của Bộ.

CHU TỬ : Ở đây có một nữ giáo sư Gia Long xin chỉ góp ý kiền, và cho biết vụ « xi căng đan » giữa ông Cựu Tổng trưởng giáo dục và bà hiệu trưởng Trần Thị Ty,

BÀ CHÂM : Có hai tháng hè và 4 cuộc đi châm thi met quá! Xin cho tôi được phép ngồi nghe quý vị nói hơn là phát biểu ý kiền. Còn việc bà Hiệu trưởng thi báo chí đã nói nhiều rồi, không nên nhắc đèn nữa, không lợi gì cho giáo dục... chắc bà hiệu trưởng cũng muốn như vậy...

NGUYỄN HỮU ĐÔNG : Tôi xin hỏi anh Quảng, trường anh có những lớp đệ nhị cấp không?

P. V. QUÀNG : Có.

NGUYỄN HỮU ĐÔNG : Thêm vào câu hỏi về kết quả thu được của anh Phùng. Xin anh cho biết trường anh đã sản xuất được bao nhiêu người mà tương lai là những sĩ quan của Quân lực VNCH? (nhiều tiếng cười)

P. V. QUÀNG : Năm nay mới có đệ nhị thành chra biết đợc.

CHU TỬ : Xin anh Bằng nói qua về trường trung học cộng đồng do anh điều khiển?

UÔNG ĐẠI BẰNG :

— phải cộng đồng hóa các học đường để cường bách giáo dục.

— đưa tinh thần phục vụ vào học đường...

Ở Việt Nam chúng ta thấy nhiều các trường tiểu học cộng đồng nhưng rất ít nghe nói đèn trung học cộng đồng — Chúng tôi nghĩ đèn cộng đồng hóa học đường khi lập một trường như vậy.

Như Bác sĩ Đức có nói trê con chúng ta bị bô bê, thiêu trường học, đó là với tiêu học — lên trung học còn thầy nhiều nữa ngay cả học sinh đậu tú tài một trường tư phải đậu cao và một vài điều kiện khác mới vào được trường công. Bộ giáo dục không đủ khả năng để mở thêm trường cho trẻ em nên đưa ra quy chế rường đô thị và tinh hạt... trê con đi học phải đóng tiền, tuy phải đóng tiền nhưng số tiền này rất hạ so với các trường tư thực... những quyết định này có dưới thời giáo sư Ninh làm Tổng trưởng... đó là một điều hợp lý đối với

(xem tiếp trang bên)



một nước nghèo như chúng ta mà phải giải quyết chỗ học cho tất cả mọi trẻ em, tránh nạn mù chữ... dân chúng phải đóng góp và tiếp tay với chính quyền.

Ngoài ra, chúng tôi mong muốn đưa ý thức phục vụ tinh thần cộng đồng vào trong học đường... học đường như là một trung tâm phát triển của địa phương, mà giáo chức là cán bộ phát triển địa phương... như vậy trước khi chờ đợi một nền giáo dục hoàn mỹ chúng ta phải dạy cho học sinh tinh thần cộng đồng, làm cho trẻ em ưa thích địa phương... tránh bớt tình trạng, dù không có chiến tranh, trẻ con vẫn ưa về thành phố và các thành phố học sinh mong đậu tú tài để học đại học ở Sài Gòn...

Phải cộng thêm vào chương trình học vần những huấn luyện nghề nghiệp có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày được, cho những học sinh vì hoàn cảnh phải rời trường sớm có thể sống thích hợp với hoàn cảnh thực tế được.

Như ở quận 8, với nguyên tắc quản trị cộng đồng, chúng tôi mời tất cả phụ huynh đóng góp và tham dự quản trị.

Chúng tôi chỉ nhận học sinh cư ngụ trong quận khi xin vào trường, căn cứ trên số khai gia đình, và các giáo chức phải có tinh thần đồng nhất trong cộng đồng do đó mới hiểu rõ hoàn cảnh từng học sinh để hướng dẫn... công việc này rất nhọc mệt ngoài thi giờ bắt buộc phải giảng dạy do đó vần để nhân sự là một vần để khó khăn, nêu chưa có một quy chế gì mới cho các giáo chức phải đảm trách thêm nhiều sinh hoạt khác như các giáo chức cộng đồng...

TRẦN NGỌC NINH :

— Trường tiểu học cộng đồng chỉ khác trường tiểu học thường ở cái bảng hiệu...

Tôi lấy làm tiếc hào cung như lo sợ khi đã biến tất cả những trường tiểu học thành ra những trường tiểu học cộng đồng. Trước kia khi chỉ có một vài trường tiểu học cộng đồng, thì trong các kỳ thi vào đệ thất học sinh cộng đồng thường bị đánh rớt hết vì rất đẽ hiểu, các em ít có thi giờ học chủ hơn là các em học trường tiểu học thường khác... Thành ra tôi đã cho thay tất cả các trường tiểu học thành trường tiểu học cộng đồng. Nhưng lại gặp một khó khăn khác, các trường tiểu học cộng đồng chỉ thay đổi ở cái bảng hiệu còn các giáo chức, học trình vẫn như cũ không hề có sinh hoạt cộng đồng... không có lầy cái sinh hoạt ngoài học đường làm cái trường học chính.

Chính vì những khó khăn này mà tôi đã nghĩ nhưng không dám thực hiện Trung học cộng đồng ».

Không biết rồi đây trong những kỳ thi cử một vài trường cộng đồng đó có gặp phải những thất bại như những thất bại khi chỉ có một vài trường tiểu học cộng đồng không? Các giáo chức có được đào luyện cái kỹ thuật đẻ sinh hoạt, đẻ quản trị cộng đồng trước khi bắt tay vào công việc chưa — đẻ cho cộng đồng cùng tiến với trường học và ngược lại...

Một vần để khác nữa là ý thức của dân chúng cần có để tham gia và hỗ trợ mọi hoạt động của trường cộng đồng...

UÔNG ĐẠI BẰNG : Trước khi thành lập trường này chúng tôi cũng đã thấy rõ những khó khăn như giáo sư Ninh nói. Về học sinh chúng tôi ráng cho các em học đầy đủ như ở các trường trung học khác. Về giáo sư

chúng tôi không biết giải quyết cách nào hơn là xin một số giáo sư thường quen với các lối sinh hoạt cộng đồng lúc còn đi học... không phải Bộ không cho, nhưng phần nhiều chỉ cho một số nữ giáo sư... mà sinh hoạt cộng đồng lại cần nam giáo sư hơn.

Thành ra chúng tôi lưu ý đến nhất là sự hợp tác giữa dân chúng với học đường. Phải cộng đồng hóa địa phương trước đã

PHẠM VÂN QUẢNG : Nếu chúng ta giáo dục học sinh theo phương pháp mới, căn cứ trên khả năng thích nghi, thích ứng hay là lòng yêu nước, hay là tham gia cộng đồng giúp ích cho quốc gia, để rồi chúng ta lại kiêm điếm trên cái kỹ úc ghi nhớ, như các kỳ thi cử hằng năm, thi học sinh theo phương pháp mới sẽ thiệt.., như giáo sư Ninh đã nói... chúng ta cần đặt lại tất cả trên một căn bản chung.

NGUYỄN NHÃ : Tôi xin góp ý với giáo sư Trần Ngọc Ninh về vấn đề VN thiều những nhà đại tư tưởng.

Giáo dục từ ngàn xưa và cho tới nay chỉ dạy cho chúng ta đi làm học trò hết làm học trò Tàu, đến học trò Pháp rồi tới học trò Mỹ..., Giáo dục từ xưa đến nay của chúng ta không huấn luyện cho con người Việt Nam có óc sáng tạo. Người Việt Nam chúng ta không phải không có khả năng để trở thành các nhà đại tư tưởng nhưng chính giáo dục VN đã giết chết đi những người có năng khiếu đó vì không có cơ hội phát triển năng khiếu đó...

Giáo dục hiện tại và mai sau phải làm sao phát triển tinh thần sáng tạo để gieo mầm đào tạo những nhà đại tư tưởng cho chúng ta hay những gì của riêng ta. Chính sự phát triển tinh thần sáng tạo, độc sáng đó mới là bảo vệ nguyên tắc « Dân tộc » chứ không phải bảo vệ « truyền thống nhở và, vay mượn của người » mà là bảo vệ tinh thần dân tộc.

Góp ý kiến về câu hỏi số 2

Thảm trạng hiện tại là một nền thượng lưu giáo dục chứ không phải là một nền Quốc Dân giáo dục, sờ dí như vậy vì giáo dục chúng ta hiện tại đã thiều định hướng rõ ràng, thiều ẩn định mục tiêu rõ ràng: Chúng ta chỉ lo, mà mọi người trong xã hội cũng chỉ mong đào tạo giờ thượng lưu, nào học để thành Bác sĩ, Kỹ sư... làm quan, trong khi xã hội không phải tất cả là thượng lưu, chúng ta chỉ lo 3, 4 chục nghìn sinh viên đại học, trong khi, 2, 3 triệu học sinh bơ vơ, phải phá ngang, chúng ta không chuẩn bị cho con số đông này một lối thoát để thành «đò thây đờ thợ», hoàn toàn bế tắc, bi đát.

Góp ý kiến câu hỏi số 3

Phải chuẩn bị lý thuyết, nhất là một chính sách giáo dục quốc gia, phải do một Hội đồng có đại diện nhân dân và giáo chức chứ không chỉ do một vị bộ trưởng đẻ tránh tình trạng mỗi lần thay đổi bộ trưởng là thay đổi chính sách.

Các tu nhân phải đóng góp vào việc thực hiện lý thuyết bằng cách lập những Nhóm Nghiên Cứu Giáo Dục, nghiên cứu một cách khoa học và mọi đóng góp khác.

Phải chuẩn bị nhân sự đẻ thực hiện chính sách ấy. Sau hết phải cải tổ hệ thống tổ chức giáo dục. Tất cả phải bắt đầu ngay từ bây giờ đẻ thực hiện giáo dục tương lai dù hậu chiên hay hiện chiên.

16 cái bê bối...

(Tiếp theo trang 11)

rất kém ngoại ngữ, mặc dầu họ được học khá dày dặn, ở trung học giờ sinh ngữ là 6 giờ, nhưng vì cách dạy chưa đúng phương pháp, cộng thêm vào sự lười biếng của học sinh, sinh viên đã đưa tới kết quả rất dang dở, dốt không ra dốt giỏi không ra giỏi. Họ không thể đọc được sách báo ngoại quốc để bồi túc thêm, để tham khảo thêm những điều mà họ học hỏi được ở nhà trường.

Có thể nói kiến thức của họ rất nghèo nàn, họ hầu như không biết gì đến thế giới bên ngoài, đến cái thế giới mà họ đang sống trong đó. Trí tuệ tượng của họ cũng nghèo túng một phần nào vì không đọc sách, mà trí tuệ tượng lại là yếu tố tối quan trọng trong học vần, nhất là ở bậc đại học. Người ta cho rằng tuệ tượng chính là cái bô duoc trong giáo dục. Tinh thần sáng tạo ở Đại học mới là cái đáng khen, cái mà những ông thầy minh nổi vào óc mình chỉ là những thứ căn bản, ta không thể học theo cái kiểu bô nhai lại được. Nhưng sự thật lại quá bi thảm, thường thì một sinh viên đại học Việt nam chỉ cần học thuộc «cua cáy» của giáo sư là kè như thành công rồi!

13) Hỗn cách biệt giữa các giáo sư và học sinh, sinh viên còn quá lớn. Hầu như ngoài giờ giảng dạy, hai giới ít có dịp được tiếp xúc với nhau vì vậy học sinh, sinh viên ít có dịp trình bày, ít có dịp thảo luận với các giáo sư về những thắc mắc, nguyện vọng của họ. Kết quả là ít có sự thông cảm giữa hai giới, kết quả là học sinh sinh viên, học một cách rất tắc trách và không hứng thú.

14) Xã hội còn xa hoa, còn nhiều thứ khiêu khích, nhất là còn nhiều bất công. Những thứ này diễn ra trước mắt hàng ngày tạo thành những bất mãn cho giới trẻ, vì đa số không đủ phương tiện để thỏa mãn. Họ khổ sở không học hành được vì thắc mắc vì một món tiền mua quà tặng đắt, một món tiền để ăn nhậu với bè bạn, một món tiền để mua một cái xe 4 bánh một món tiền để mua một cái máy ghi âm. Xung quanh họ quá nhiều thứ hắp dẫn, nhưng họ đã phải bỏ tay, thèm muôn, day dứt, nổi loạn. Những thứ này đã phản ánh sự tập trung của họ vào việc học hành không phải là nhỏ.

15) Sự nghèo túng của bản thân và của gia đình, nhất là sự rạn nứt của gia đình vì miếng cơm manh áo đã làm cho họ học hành với một tâm trạng chịu đựng, cay hức, thất vọng. Thêm vào đó, sự kém thông cảm của phụ huynh với nếp sống của tuổi trẻ đã biến gia đình thành một thứ địa ngục, trong đó mọi người phải chịu đựng, mọi người đều chính là những diễn viên của một vở bi kịch.

Trong tình trạng này, sự học hành bị cản trở là một điều tự nhiên. Vẫn đê này chỉ có thể giải quyết một phần nêu mức sống gia đình tương đối khả quan, nếu các bậc phụ huynh có thông cảm với những tư tưởng và hành động của lớp trẻ. Xin chờ cho chúng thuộc thế hệ của mình, để buộc chúng phải theo nếp sống minh quan niệm.

16) Cuối cùng vẫn đê lớn chưa được giải quyết đó là chiến tranh.

Chiến tranh như một bóng đèn chùm phủ lây hiện tại, tương lai của lớp trẻ, nó luôn luôn đe dọa và hủy hoại một cách tàn khốc những gì mà họ đỗm hỏi nước mắt để tạo dựng. Chừng nào còn chiến tranh, thì những vần đê nêu trên dù có được giải quyết cũng chẳng đê tới đâu vì sớm muộn, tất cả đều phải tham dự vào cuộc chiến và kết quả là mọi thứ đều trong tình trạng dang dở, học hành dang dở, sự nghiệp dang dở, ái tình dang dở, và cả một cuộc đời dang dở.

Trong kỳ thi tú tài 1 vừa qua, người ta thắc mắc, người ta than thở, người ta kêu gào, người ta phẫn nộ, người ta tài hận.

Người ta viết báo, người ta lên TV, người ta giải thích.

Vì đâu nên thảm trạng đó?

Như thê đầy. Trượt thật là giản di! Sơ sơ vì mười mảy lý do trên mà thôi!



Nói với đầu gối

(Tiếp theo trang 33)

đã « phục vụ » đặc lực bằng cách mang cô cháu gái vợ của một quân nhân, ra phục vụ cõi vần Mão, không những nên ban « huy chương phục vụ cho ông mà còn phải bàng vàng bia đá ghi danh muôn thuở để đời đời con cháu chúng ta noi gương mới đúng.

HỒ ẨN SƠN TRUNG MAO « CŨNG » TỊCH...

Kha Trần Ác dám « cá » 1 triệu ăn một đồng rằng Mao trạch Đông đã chết rồi, và người xuất hiện tại Thiên An Môn ngày 1-10 vừa qua chỉ là Mao trạch Đông già, một Sosie, vì những bằng cớ dưới đây :

— Mao Chủ Tịch xuất hiện ở Thiên An Môn mà chỉ vẫy tay, không nói nửa lời là chuyện vô lý. Mao đó là Mao già, sự lèn tiếng thì lộ rõ. Theo Schecter, ký giả của báo Time magazine, sống ở Moscou từ mấy năm nay, chuyên viên này cam đoan rằng họ Mao đã tịch vào khoảng từ mồng 4 đến mồng 10 tháng 9. Ngày 4, Chu Ân Lai sang Hauoi, dự đám ma Hồ chí Minh thì đột nhiên bỗ vế, người ta suy đoán rằng Chu Ân Lai không muốn gặp phái đoàn Sô Viết nên bỗ vế, nhưng một tuần sau, Chu Ân Lai lại gặp Thủ Tướng Nga, như thế chứng tỏ rằng không phải vì không muốn gặp phái đoàn Nga mà Chu Ân Lai vội vàng bỗ Hà nội về Bắc Kinh, Chu Ân Lai hắp tập về Bắc Kinh là vì Mao trạch Đông cũng đang còn hắp hối. Đặc phái nên Schecter



BÀY TỔ SỰ ĐỜI

(Tiếp theo trang 31)

Như vậy là thuần nhân tâm chứ sao lại gọi là thât nhân tâm ? Nhân dân mòn no thì sẽ được no, muôn học sẽ được học, muôn giàu sẽ được giàu, muôn thằng sẽ được tắng. Thế là nhất !

Ba tiếng « T.N.T » là ba tạ « T.N.T ». Nó nô cái rầm làm các chuyên viên chông đồi tôi tăm mặt mũi. Không hiểu nó mắt lòng dân ở chỗ nào khi dân muôn thê nào thi Tông thông hứa làm thê ấy ?

Vậy, Tông Thông ám chỉ nhân dân nào đây ?

— Có phải là cái loại dân bị Tông thông gọi là « nghe dây, nghe dây » — Đó là :

của báo Time, hiện ở số 14 đường Koutouzowski, gần ngay dinh của Brejnev, có một « bàn nghe lỏm, tôi tăm lầm, nên khám phá được rất nhiều bí mật về điện Cẩm linh. Theo ông, thì ngày 2/9 Mao chủ tịch lên cơn đau nặng, và từ đó lúc thi tình, lúc thi mê, không biết chết lúc nào, nhưng nhất định là không sống nổi quá 10 ngày.

Bằng cớ thứ ba là trước kia, về lễ Quốc Khánh 1/10 của Trung Hoa Đỏ người ta không bao giờ báo trước rằng Mao chủ tịch sẽ xuất hiện ở Thiên An Môn. Lần này, người ta chu đáo báo trước 4 ngày rằng Mao chủ tịch sẽ xuất hiện. Như thế là Mao già. Nếu là Mao chính công thì họ không dại gì báo trước sự xuất hiện.

Sầm Trạng Trinh cũng dạy rằng :

Hồ ẩn sơn trung Mao « cũng » tịch. Diễn môn là : Hồ chí Minh về chầu trời chầu phật thì Mao trạch Đông cũng « tịch » theo. Sầm của cụ Trạng thì không ai có thể ngờ được. Huống hồ, chính ông đạo Huy Luân ở Nha trang cho Kha Trần Ác biết rằng họ Mao « tịch » rồi.

Về câu chuyện người già, « sosie », theo Schecter, thì ít nhất là có tới 30 ông Mao già, giống Mao Chủ Tịch như đúc. Về điểm này, Kha Trần Ác xin kè câu chuyện vui có thực dưới đây : Chu Tử có một người quen, tên là Trần Văn Tính, giống hệt Chu Tử, anh lại có tài bắt chước, nên bắt chước rất đúng giọng nói, điệu bộ của Chu Tử. Trong chuyến đi Nha Trang, anh em bàn mời anh Trần Văn Tính đi cùng, để anh đóng giả làm Chu Tử xem sao. Trong cuộc hội thảo ở quán Càphê, dưới ánh đèn mờ ảo, Chu Tử giả xuất hiện vậy mà chẳng ai khám phá ra. Chỉ có một bạn ngồi bên cạnh Chu Tử giả nói với anh « trông anh còn trẻ quá, anh đã tới 40 chua. » Cũng như trong những bức hình đăng trên báo Đời số này, có Chu Tử giả và Chu Tử thực, nhưng chắc bạn đọc không phân biệt nổi, ai giả, ai thực.

GIÁO SƯ DƯƠNG THIỆU TỔNG

(Tiếp theo trang 27)

tiến này chuẩn bị cho một kế hoạch thứ hai có tính cách trường kỳ tức là *kế hoạch cải tổ giáo dục*. Cả hai có thể tóm tắt trong khẩu hiệu « thực hiện cải tiến — chuẩn bị cải tổ giáo dục ».

Cải tổ giáo dục tức là thay đổi ngay từ căn bản triết lý giáo dục. Nó đòi hỏi một thời gian lâu dài. Vậy nó phải được bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ bằng cách huấn luyện cán bộ giáo dục, phát triển ngành nghiên cứu giáo dục, thực hiện các cuộc thí nghiệm những phương thức giáo dục mới, kiểm điểm kết quả, sau cùng là thực hiện cải tổ. Sự thực hiện này cần phải từ từ, đi từ đơn vị nhỏ đến đơn vị lớn. Nếu thiếu chuẩn bị kỹ càng thì thật là tai hại, vì chúng ta không được phí phạm thời gian cũng như không được hy sinh trẻ làm vật thí nghiệm trong địa hạt giáo dục.

Tôi mong có dịp trình bày kỹ hơn về vấn đề này, trong một dịp gần đây.

KHÁC TÁNH

Anh Cu :

— Anh có nghe nói hai vợ chồng anh Gà đã ly dị nhau chưa ?

Anh Ó :

— Tôi không nghe nói, nhưng tôi biết họ không sao sống chung với nhau được vì mỗi người một tính. Anh chồng thì thích đàn bà mà chị vợ lại ưa đàn ông.

TRONG DẠ HỘI

Trong một buổi dạ hội, quan khách chật ních cả phòng. Đèn điện bỗng nhiên vụt tắt. Một thiếu nữ thay cố người cầm tay mình và nói nhỏ vào tai :

— Tôi là một người bạn thân của cô. Giờ đây tôi đã có biết là ai ? Cô có quyền nói bá tèn, nếu đúng thì thôi. Nếu trái, cô sẽ bị phạt bằng cách đe tôi hôn cô một cái thật lâu.

Thiếu nữ không cần suy nghĩ, nói :

— Được, đe em nói xem : Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Nguyễn Huệ.

Những việc phải làm cho nền giáo dục Việt Nam

(Tiếp theo trang 29)

Sở dĩ ta chưa gặp nạn khủng hoảng trong những năm gần đây, chính là vì có chiến tranh. Cứ đó xô nhau di học ngành « phò thông », rồi đâu thi rớt hay đậu, cũng lần lượt đi lính hết. Những người không phải nhập ngũ, nhờ tình trạng khan hiếm công nhân, xin việc ở đâu cũng dễ dàng. Nhiều xí nghiệp ngoại quốc sẵn sàng thuê dụng những người không biết nghề để cho đi học nghề.

Nhờ đó mà tránh được « loạn thất nghiệp ».

Khi có hòa bình, ít nhất cũng hàng nửa triệu quân được giải ngũ, cộng với hàng trăm ngàn công nhân các xí nghiệp ngoại quốc hết hoạt động bị sa thải. Trong khi ấy, mỗi năm, các trường trung và đại học tung ra hàng trăm ngàn người có học nhưng không có nghề nghiệp.

Muốn tránh cái mầm loạn, kẻ ra bây giờ đã hơi muộn, nhà nước cần dứt khoát lựa chọn ngay : sẽ phát triển kinh tế và xã hội ta như thế nào, và theo chiều hướng nào. Đó là một kế hoạch dài hạn, chứ không giàn đị như việc đe bằng tú tài hay bỗng đột tú tài ! Khi đã định rõ đường hướng phát triển rồi, mới tính xem ngành nào cần bao nhiêu người như thế nào, rồi cứ thế mà đào tạo.

Nghĩa là cần hướng vào chuyên nghiệp ngay khi bước vào cấp trung học. Nói khác đi, cần phải biết rõ nhu cầu trước khi đào tạo những lớp người. Cũng như một xí nghiệp cần biết rõ sự đòi hỏi của thị trường, rồi mới sản xuất. Hoặc chắc hơn cả, là sản xuất theo « toa đặt hàng ». Không biết rõ nhu cầu, mà sản xuất bừa bãi, chắc chắn sẽ thất bại.

xOx

Tóm lại, quốc gia có bốn phận sớm hoàn thành chế độ cường bách giáo dục tại cấp tiểu học. Về cấp Trung học, nên hạn chế loại trường công hoàn toàn miễn phí như hiện nay, để phát triển mạnh về loại trường bán công,

để có sự đóng góp tích cực của tư nhân. Ngoài ra, cần hướng nền giáo dục theo mục tiêu thực dụng, đào tạo ra những người phục vụ thiết thực cho việc phát triển kinh tế và xã hội, chứ không phải đào tạo ra những người vô nghề nghiệp để họ bắt mẫn và nỗi loạn.

Riêng về cấp đại học, với hoàn cảnh nước ta hiện tại, chắc chắn chính quyền chưa thể thỏa mãn được toàn thể nhu cầu tăng gia mau chóng, đồng thời, cũng ngoài tầm đóng góp của tư nhân, cả về tài chính lẫn nhân sự.

Tại sao chính quyền không nghĩ tới việc mời các quốc gia thân hữu mở các trường Đại học tại Việt Nam. Ví dụ, bên cạnh những trường Đại Học của VN, có những trường Đại học Mỹ, Pháp, Anh, Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật v.v... Nếu không thể là những trường lớn đây đủ các phân khoa, thì mỗi trường một vài phân khoa đặc sắc của họ cũng được. Các trường Đại Học này sẽ được tổ chức và giảng dạy đúng như các đại học tại nước họ, chuyên ngữ bằng tiếng nước họ. Làm như vậy, vừa là cơ hội để các nước bạn phổ biến văn hóa của họ tại VN, đồng thời, ta đỡ phải gửi nhiều sinh viên du học ngoại quốc, mà học hỏi được những cái hay cái lầm của người ngay trên đất nước mình.

Bá thàn tháo

Trị túc lụng mỏi mòn đau xương nhứt gan, tay chân run tè. Bệnh phong thấp nên dùng.

PHỤ KHOA KÝ CÔNG HOÀN.

Trị bệnh tử cung, nặng dạ dưới, bạch đái kinh niêm và bỗ dường máu huyết.

TÂM THẬN TAM TINH HOÀN

Trị mộng di huyệt tinh, hồi hộp, mỏi mệt, kém ăn, ít ngủ và dường thận ĐIỀN TINH.

Có bán tại các tiệm thuốc Bắc. Nhà thuốc BẢO SANH ĐƯỜNG 225, Bà Hat Cholon — KNBYT số 667 ngày 17-1-64.

THƯ GỬI NGÀY KHAI TRƯỜNG

(Tiếp theo trang 5)
cho tôi bị khớp, mắt cả hưng dậy học. Tôi biết có điều chỉ bắt ôn trong tôi, bắt ôn trong khung cảnh lớp học tôi đang đứng.

Sau mấy năm hành nghề tôi bắt đầu nhận thầy rõ căn cơ của tình trạng bắt ôn đó. Nó do sự trông rõ ràng bên trong khiên cho cùi chi bên ngoài có vẻ gượng gạo già dỗi. Nó do & chỗ tôi không hiểu ý nghĩa của việc tôi đứng dậy chào thầy hay là học trò đứng dậy chào tôi, khiên cho chúng tôi thi hành công việc đứng dậy chào thầy đó không được nghiêm chỉnh, không thành thật; không hàm chứa một nội dung nào cả.

Từ đó mỗi năm học, bài đầu tiên mà tôi dạy cho trẻ em là đứng dậy chào thầy phải đúng thật nghiêm chỉnh. Đứng thẳng, không

có khom lưng, không có gác chân lên ghè, không tỳ tay lên bàn, không nhai kẹo trong miệng, không cười nói nữa, và đứng lâu nhất là 15 giây cho tới một phút. Tất cả học trò đứng thẳng như vậy, và thầy giáo cũng đứng thẳng như vậy. Đó là một cách để tôi lòng kính trọng lẫn nhau, trước khi cùng làm một công việc đáng kính trọng là việc học hỏi và dạy dỗ. Tôi nói với các trẻ em như vậy. Tôi ước muôn là chúng ta cùng tò lòng kính trọng lẫn nhau bằng cái cùi chì từng thằng lên rất nghiêm chỉnh. Làm sao mà ông thầy có thể dạy được các em điều gì hay ho nếu ông ấy không nhìn nhận trước hết rằng các em là một giống động vật khỉ kinh.

Làm sao các em có thể tin được những lời của thầy nếu trước hết em không nhìn nhận rằng ông thầy là một động vật khỉ kinh. Động vật khỉ kinh đó gọi là người, và chỉ có con người mới biết làm công việc của mình trả

nên linh thiêngkhả kính, là việc giáo dục. Cho nên việc đứng lên nghiêm chỉnh để chào lẫn nhau là một nghĩa lẽ mà tôi nghĩ rằng phải phục hồi lại ý nghĩa của nó, một trong những nghĩa lẽ ít ỏi mà chúng ta còn biết mang ra để hành hạ lẫn nhau, trong khi miệng chúng ta lài nhài hoài câu « tiên học lẽ ».

Ông thầy Không có nói đại khái là « Lẽ già vi di, nhạc già vi đồng » (Lẽ Ký) Di ở đây có nghĩa là có trật tự có lớp lang trên dưới, thày ra thày mà trò ra trò. Mỗi người sẽ nhận rõ cái chức phận của mình, cái vai tuồng minh đóng trong cuộc chơi chung, và sẽ đóng đúng vai tuồng đó một cách thành khẩn. Tôi nghĩ một trong các ý nghĩa của chữ LỄ là như vậy.

Hồi nhỏ tôi được may mắn theo học mày ông đồ cuối cùng còn dạy theo lối cũ. Tôi trường đế học sái, tảo, ứng đối, một trong những công việc mà học trò lấy làm vinh dự được thi hành, là việc trải chiếu cho thầy ngồi. Phải trải làm sao cho ngay ngắn vì chiếu không ngay ngắn thì người quân tử không ngồi. Lớp học khi đó có cái không khí của một giáo đường. Thày là người truyền đạo. Trò là đệ tử. Đạo ở đây là đạo làm người, vì tất cả học vấn của nho gia nhám vào cái đạo làm người. Không khí giáo đường của ngôi trường học làm cho chữ LỄ trở nên quan trọng.

Bây giờ chúng ta đang sống trong một ngôi nhà không có nóc.

Việc giáo dục của chúng ta không có ý nghĩa của việc học đạo làm người nữa. Mà hầu như chúng ta cũng không có một đạo làm người nào để học. Chúng ta tới trường chỉ cốt để thâu nhập một lô những kiến thức ngôn ngữ mà phần lớn là vô dụng. Tình trạng đó không riêng gì ở nước ta mà ở ngay các nước tiên tiến cũng vậy.

Để bồ khuyết cho nền giáo dục mất nóc đó, tôi nghĩ rằng một thái độ nghiêm chỉnh và thành khẩn của tất cả chúng ta là điều rất cần. Thái độ nghiêm chỉnh và thành khẩn này tạo ra được khi mà ta phục hồi lại ý nghĩa của câu « Tiên học lẽ » và thử áp dụng nó vào khung cảnh mới mè, với quan niệm mới mè của chúng ta.

Những khám phá của khoa Tâm lý xâu bây giờ cho biết rằng nghĩa lẽ sẽ ảnh hưởng tới tận tiềm thức của người. Một nền giáo dục cho trọn vẹn, phải chú trọng tới cả miền tiềm thức đó nữa, mà ai cũng biết là một phần quan trọng dẫn dắt cuộc đời ta.

VHB



Truyện đời

(Tiếp theo trang 25)

được cả giải thưởng Nobel Ma-Ní, sao thông tin của mình không đâu vào đâu? Tôi công nhận nhận xét trên có道理 phần hữu lý. Nhưng cái khó cho thông tin ta chính là vì «người quốc gia» không được làm tuyên truyền «thẳng tay» như Cộng Sản. Ở Bắc Việt, mỗi người dân phải học tập mỗi ngày là 2 tiếng đồng hồ, học bắt buộc, hội họp đảng hoặc xong rồi còn phê bình kiểm thảo.

Đài phát thanh thì chỉ được nghe đài Hà Nội và các đài anh em như Bắc Kinh. Một-Cô-Va—báo chí thì hết Nhân dân lại đến Cứu Quốc—học tập như thế sức mày mà không trở thành phản ứng theo điều kiện? Còn ở vùng Quốc Gia ta, mờ đài Saigon là để nghe vọng cổ, mờ đài Quân đội nghe tân nhạc, muốn tin tức thì lại mờ Voa, BBC,, báo chí thì chuyên khai thác chuyện ma chay quỷ, chuyện khiêu dâm, có tiền lại còn mua sách «cời trưởng» Âu Mỹ mà đọc cho sướng con mắt. Như vậy thì Thông tin của mình còn khuya mới được gọi là «sáng nước».

Trước cái tuyên truyền quốc nội mạnh mẽ như thế, CS còn có một tổ chức quốc tế nắm rải rắc khắp các nước. Đảng viên CS các nơi đều làm không công—vì CS còn là một thứ «snob» cho một số người. Tuyên truyền CS mạnh ở quốc tế là một điều không đáng là vì nó là vũ khí đầu tranh thứ nhất của người đệ tam, vì nó chạy bằng một guồng máy không lồ. Bây giờ, bộ Thông tin nước ta định «bao» luôn cả «tuyên truyền quốc ngoại». Thưa ông Thông tin, ông có bao nhiêu Cán bộ

đủ «khả năng», để gửi ra ngoài? Ông có ngân khoản bao nhiêu để chi cho việc này—vì không lẽ một «nhân viên Thông tin» ở nước ngoài mà lương lại kém lương «tùy phái» & bộ Ngoại Giao sứ quán.

Kè cái «khó» của Thông Tin ta thì còn nhiều, nhiều lắm. Nào là cái «bánh da lợn» nơi nhân viên của bộ, vì mỗi thời Tổng Trưởng lại có một số nhân viên mới, nó chống chọi lẫn nhau từng mảng đổi nghịch. Nào sự huấn luyện chuyên môn cho cán bộ hạ cấp, trung cấp. Cái «trung tâm» ở An Đông kia huấn luyện được bao nhiêu người? Rồi quyền lợi của cán bộ, rồi ngân khoản cho Thông Tin vẫn vẫn và vẫn vẫn...

Trước cái khó «miễn man» của Thông Tin nước ta như vậy, kè viết bài này thấy ông Ngô Khắc Tịnh «xâm mìn» nhảy vô quả là một điều can đảm và đáng phục.

THÂN TẶNG

VỢ : Em vừa đi phố về, có chơi thuốc này tặng anh.

CHỒNG : Thuốc gì vậy em?

VỢ : Thuốc xức khởi rụng tóc.

CHỒNG : Coi kia, anh đâu có rụng tóc mà xức thuốc này?

VỢ : Nhưng anh có thể tặng cho cô tơ ký anh. Mỗi lần anh ở sở về, tóc cõi dính áo anh nhiều lắm.

Đây là triết lý sâu xa về cuộc đời của một anh chàng bấy giờ sạt nghiệp nhưng từng có một thời hào hoa phóng túng. Khi có người hỏi anh ta đã xài hết tiền của vào việc gì, anh ta trả lời :

— Một phần thì tôi rượu chè nhậu nhẹt, phần khác thì du hí với em út. Còn những phần còn lại thì tôi tiêu vào những việc nhảm nhí cả.





Nhà hàng Ca-Vũ-Nhạc PHA - LÊ

Lầu III Thương Xá CRYSTAL
95 - 101, Công - Lý — SAIGON
ĐIỆN THOẠI SỐ : 92.115 - 92.728
Ext. : 256

- Dàn nhạc danh tiếng LÊ-VĂN-THIỆN
- Với nhiều ca sĩ tài danh : NGỌC MINH, MỸ DUNG, NHẬT THIỀN-LAN, ALI MINH, THẢO LY, LINH PHƯƠNG ...
- Show Quốc-tế và Việt-Nam, với những vũ điệu mới lạ. Hàng tuần đổi mới.
- Khung cảnh ấm cúng, trang nhã
- Tiếp đãi ăn cần và lịch sự.

ĐẶC BIỆT :

- Điểm tâm buổi sáng
- Cơm trưa và tối, với những món ăn đặc sắc do đầu bếp chuyên môn đảm nhận.

Âm nhạc, máy lạnh thường trực
Mở cửa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm

Có nhận tiệc tiếp tân, tiệc cưới. Giá phải chăng.

Ban Giám - Đốc KÍNH MỜI



CORNELL
UNIVERSITY
JUN 8 1970
LIBRARY

CETONIC 500 mg
250 mg
VITAMINE C
CETONIC
BỒI ĐỘ CƠ THỂ
TĂNG THÊM SỨC KHỎE

An illustration showing two women. One woman is holding a glass, and the other is standing. To the left, there is a large bottle of Cetonic supplement. The bottle is orange and grey, with the brand name 'CETONIC' printed on it multiple times. It also features 'VITAMINE C' and '250 mg'.