

ĐỜI

tuần báo đổi lập cực ta không cộng sản

sở ra mặt

Chủ đề
tuần này

1



cá tội CHO ĐỜI



Tuần Báo



kính cáo

Số 1 tuần báo Đời đã in xong, chỉ đợi phát hành, thì bị rút giấy phép.

Nay tuần báo Đời được phép xuất bản trở lại, số 1, đáng lẽ ra mắt vào dịp lễ Vu Lan, phải chậm lại một nửa tháng. Tuy nhiên mùa «xá tội» vẫn chưa hết, cho nên tòa soạn quyết định để nguyên số báo không tước bỏ trang nào, mục nào. Chúng tôi chỉ ấn hành thêm 8 trang, để thay thế cho vài mục đã mất thời gian tính.

Tuần báo Đời

Vụ phá thai hụt báo Đời



Tuần báo Đời đã hoàn tất số ra mắt, chỉ đợi phát hành thì ngày 19-8-69, bộ Thông Tin bằng văn thư số 1211BTT/BCHC ra lệnh rút giấy phép xuất bản, lý do nêu trong văn thư là «hình thức quăng cáo cho số ra mắt trên một số nhật báo đã gây cho độc giả ản tượng sai lầm là tuần báo Đời do một vị khác đứng tên chủ nhiệm».

Cái lý do quái đản này đã gây công phẫn trong toàn thể anh em tòa soạn Đời. Lập tức tòa soạn Đời quyết định mở một cuộc tranh đấu trường kỳ chống lại vụ phá thai báo Đời, một vụ phá thai có một không hai trong lịch sử báo chí,

Ban chỉ đạo cuộc tranh đấu đã định ba giai đoạn cho cuộc tranh đấu: Giai đoạn thứ nhất được anh em đặt tên là «trò chơi ngôn ngữ», tranh đấu bằng tuyên ngôn, thư ngỏ, kiến nghị, họp báo v.v.. Giai đoạn này là giai đoạn, đem «văn hay chữ tốt» tài «nhà ngọc phun châu» ra tranh đấu. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn «đảm đá» tranh đấu bằng cạo trọc đầu, bằng tuyệt thực, bằng treo bút biếu tinh...

Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tổng phản công ca khúc khải hoàn hoặc nếu không thành công thì cũng «thành nhân» bằng cách mổ bụng hoặc tự thiêu.

Chiến thuật ba giai đoạn kè trên bể ngoài có vẻ tiêu nhưng trong thâm tâm, các anh em tòa soạn đều cay đắng, sẵn sàng làm «lợn» làm «thực» tuy vẫn cười cợt, bông lơn.

Mở màn cho giai đoạn 1 là lá thư ngỏ của bà Chủ nhiệm Trần thị Anh Minh, gửi tới các báo, các cơ quan đoàn thể V...v... Trong thư, bà Minh nêu ra ba điểm chứng tỏ biện pháp rút giấy phép tuần báo Đời là «hoàn toàn phi lý, bất chấp luật pháp, bất chấp lương tri con người». Bà Minh viết:

Thứ nhất, Nha Báo- chí căn cứ vào một ÂN TUỐNG để quyết định rút giấy phép xuất bản báo Đời. Tôi

((xem tiếp phụ trang 7))

LÝ BÁI NGUYỄN



sau cái chết của chủ tịch bắc viet hồ chí minh

HỒ CHỈ MINH TRONG PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI

9 giờ 47 ngày 3 tháng chín năm 1969 ông Hồ Chí Minh 79 tuổi Lãnh tụ Cộng sản miền Bắc từ trần. Giây phút mà người dân đau khổ Việt Nam trông đợi từ lâu, Thật không có gì bất nhẫn cho bằng việc mong cho một người khác chống chèt, nhưng ở đây trong trường hợp này cái chết của một người lại có tầm tối quan trọng cho vận mệnh cả một dân tộc, thê nên dù có thầy đó là một mong ước bất nhẫn cũng đành chịu.

Chính ông Hồ Chí Minh, người duy nhất có khả năng làm cho phong trào Cộng sản thành công ở VN, ngoài ông ra không một người nào có thể thông nhât được 3 đảng Cộng sản ở VN năm 1929, đê tháng giêng năm 1930 sản ra VN Cộng sản đảng, và tháng 10 năm đó mở rộng thành Đông dương Cộng sản đảng. Một điều đáng nói hơn nữa là thời kỳ nào mà ông Hồ trực tiếp điều khiển đảng, thì đảng phát triển một cách trong thầy, ngược lại khi nào ông vi nhiệm vụ Quốc tế Cộng sản của ông, mà không nắm vững tình hình đảng Cộng sản Đông dương thì lập tức công tác đảng bị đình trệ.

Từ năm 1940 ông Hồ đã dồn mọi nỗ lực vào việc lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông dương, nên phong trào Cộng sản ở đây với một nhóm người nhỏ bé gồm toàn người Việt đã lớn mạnh mau chóng, đi đến cướp được chính quyền Tại Việt Nam, năm 1945 và sau đó tạo ra được thế lực mạnh cho đảng Cộng sản Lào, Miền, cũng như những phần tử Cộng sản tại Thái Lan. Theo bản báo cáo của Phòng thông tin Quốc tế Cộng sản đên ngày 12-7 1953 thì cho đến năm 1950 số đảng viên Cộng sản dưới quyền điều động của ông Hồ đã lên tới con số 500.000 người.

Ngoài việc ông Hồ là lãnh tụ Cộng Sản Đông nam Á, ông còn là một sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1920 ông tham dự đại hội Cộng sản Pháp nhóm tại Tours, do đại hội này mới có quyết định thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Rồi ông được cử đi Mạc tu khoa với tư cách là đại biểu đảng Cộng sản Pháp ở lại đó nghiên cứu chủ nghĩa và học tập kỹ thuật lãnh đạo của Cộng sản. Năm 1925 ông xuất hiện ở Trung hoa làm việc trong tòa lãnh sự Nga tại Quảng

châu, nhưng bên trong đích thực họ Hồ đã được Cộng sản quốc tế giao cho trách nhiệm phát động và lãnh đạo phong trào Cộng sản toàn vùng Nam Á, và như trên đã trình bày Năm 1930 họ Hồ đã gây được nền móng cho Phong trào Cộng sản Đông Nam Á qua việc thành lập Đông dương cộng sản đảng.

Cho tới nay, không còn ngờ vực gì nữa, tất cả những cuộc xâm lăng của Cộng sản vào khu vực Đông Nam Á, đều nằm trong tay của ông Hồ. Ông Hồ chết đi tức là « cái đầu » của cuộc xâm lăng đó đã bị mất. Hiện nay khó có ai đủ sức thay thế ông trong công tác đó. Hơn nữa cuộc xung đột Nga-Tàu Cộng sản mỗi ngày một trầm trọng. Không một người nào có đủ tư thế như ông Hồ để nắm trọn quyền lãnh đạo phong trào Cộng sản tại Đông Nam Á nữa. Các lãnh tụ đàn em của ông một là phải ngã theo Nga hai là phải ngã theo Tàu. Bởi đó sự thống nhất phong trào Cộng sản Đông nam Á bị vỡ lở. Và một cuộc tranh chấp quyền hành lãnh đạo tại trung tâm phát xuất cuộc xâm lăng Đông nam Á là Hà Nội tất phải nổ ra làm cho phong trào Cộng sản tại vùng này tê liệt hoàn toàn.

HỒ CHÍ MINH TRONG CUỘC XUNG ĐỘT NGA TÀU.

Với kỹ thuật lãnh đạo Cách mạng và kỹ thuật chiến tranh mà ông Hồ đã học được của Nga, ông đã tận dụng nó với sự tinh khôn sẵn có của ông, ông đã làm cho đảng Cộng sản tại VN cướp được chính quyền và làm cho cuộc kháng chiến chống Pháp gặt được những thành công trông thấy. Nhưng từ khi Mao-Trạch Đông thông nhất được Hoa Lục năm 1949, tuy ông Hồ có được điểm tựa chiến tranh trực tiếp, nhưng đồng thời ông cũng gặp phải một thử thách chí vĩ đại khó chơi. Quyền hành của ông tại phong trào Cộng sản Đông Nam Á bị Trung cộng chen vào không chẽ.

Cụ thể là vào năm 1951 Họ Hồ bí mật sang gặp Mao Trạch Đông: trong cuộc gặp này Mao đã thẳng thắn phê bình Hồ là có tư tưởng Hữu khuynh, chỉ biết chú trọng tới việc chống Đế quốc mà không chịu bắt tay vào việc thiết lập chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Họ Hồ phải lập tức gửi các lãnh tụ đàn em như Trường Chinh sang Tàu để học tập chính sách của Mao Trạch Đông. Sau đó

Trường Chinh về nước giữ chức Tổng bí thư Đảng lao động, và cũng từ đó ông Hồ phải nhường quyền lãnh đạo công cuộc cải cách ruộng đất và đấu tố địa chủ phong kiến cho Trường Chinh.

Nhưng khi cuộc chiến tranh Việt Pháp chấm dứt, chính quyền của ông Hồ có đất đặt thủ phủ, công cuộc cải cách ruộng đất của Trường Chinh đi đèn chô bao tàn và mù quáng rập khuôn với Trung Cộng, nhân dân, quân đội và cán bộ bắt mẫn, chồng chát, phong trào nhân dân nổi dậy tràn iên khắp nơi. Ông Hồ mới ra tay phát động phong trào sửa sai. Trường Chinh bị mất chức Tổng bí thư Đảng. Ông Hồ trực tiếp điều khiển Đảng lẩn chánh phủ. Một thứ quyền hành chỉ Stalin mới có. Cũng từ ngày đó trong tư tưởng và hành động của ông Hồ đã dứt khoát lựa chọn vị trí không theo hẵn chủ trương của Nga cũng như của Tàu. Ông cố gắng làm vừa lòng tất cả hai dàn anh, nhưng việc nội bộ, ông tìm một lối giải quyết hợp với Việt Nam hơn.

Vì là một lãnh tụ duy nhất từ khi sáng lập tới lúc thành công, nên ông đã không mất công thanh lọc những lãnh tụ đối đầu trong Đảng. Ông khéo léo dùng tất cả không phải sát hại một ai. Hàng ngũ lãnh đạo chung quanh ông Hồ rất lục đục nhưng không người nào vượt nỗi tâm tay của ông, bởi đó những cuộc đòn máu về việc tranh giành ngôi thứ hầu như không có, ông còn khéo léo tạo và dùng những cán bộ thân Nga và thân Tàu để làm cho cán cân lãnh đạo Bắc Việt luôn luôn cân bằng.

Cuộc xung đột Nga-Tàu bùng nổ. Nga chủ trương sống chung Hòa bình với thế giới Tự do. Ngược lại Trung cộng theo đuổi một cuộc chiến đấu trường kỳ. Thế là hai bên phát động những cuộc mạ lị nhau thậm tệ.

Để thực hiện cuộc sống chung Hòa bình đó Kút xếp chủ tịch Cộng sản Nga đã dèn gấp TT Mỹ Eisenhower để hội đàm với nhau tại trại David. Trước đó ông Hồ đã bí mật sang Nga để gặp Kutz. Ông ở lại Nga hai tháng trong thời gian này hẳn nhiên là họ Hồ phải tìm hiểu thật rõ và thảo luận về chính sách mới của Liên Xô. Khi về, ông đã ghé Bắc Kinh để thảo luận với những nhà lãnh đạo Trung Cộng.

Mỗi bang giao Trung Cộng Nga sô mỗi ngày một căng thẳng. Nhân ngày Quốc khánh Trung cộng 1959. Kutz quyết định đi Bắc Kinh để giàn xếp với Mao Trạch Đông ông Hồ Chí Minh cùng thân hành sang để sắm vai trung gian hòa giải. Mặc dù với những cõi gắt và tài ngoại giao khôn khéo của ông ông cũng đã không làm sao hàn gắn được những mâu thuẫn giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Sô. Ông dành phái áp dụng chính sách nước đôi; được lòng cả hai phe. Khi vuốt bén này khi tung bén kia. Cho đến khi cuộc chiến tranh với Nam Việt Nam bị Nga Mỹ làm biến thể từ cuộc chiến tranh nhân dân du kích chuyển sang hình thái chiến tranh kỹ thuật. Ông Hồ buộc phải đón nhận viện trợ và kỹ thuật của Nga nhiều hơn. Còn Trung Cộng vì không muốn trực tiếp đánh nhau với Mỹ, nên cũng đành để cho ông Hồ đi sâu hơn với Nga. Nhưng khi Mỹ ngưng oanh kích toàn thể miền Bắc. Thị lập tức Trung Cộng lại nhảy sô vào Bắc Việt. Phe thân Trung Cộng lần lần phe thân Nga. Nếu còn ông Hồ thì việc tranh chấp giữa khuynh hướng thân Nga và thân Tàu khó thể xảy ra được. Nhưng nay ông đã chết. Vậy

(xem tiếp phụ trang 6)



khóc
bò
chủ
tịch

Ông vội chết, nghĩ thương ông thật,
« Sinh phùng thời tử bất phùng cơ » !
Còn đương dở mặt ván cờ,
Nửa chừng bò cuộc bầy giờ tính sao ? !
Lịch sử, ông nhảy vào hầm hở,
Cuốn ào ào máu đổ theo chân !
Hung Tinh sa xuống cõi trần,
Trời sôi cuồng nộ, biển cầm phong ba !
Đời ông, bản Trường-Ca-Lửa-Sát ;
Ông muốn xoay trái đất thật nhanh.
Biên cương muốn phá tan tành.
Yếu tay đành nhẽ khó thành mộng to !
Để cho mảnh dư đồ thêm nát,
Đời thằng dân bi đát thê lương !
Hời oi ! chúng khổ trăm đường ,
Bốn bề lửa bốc ngàn phượng khói mù ;
Khôn cũng chết mà ngu cũng chết,
Thần Chiến Tranh nghiến hết không tha !
Sống thì tan cửa tan nhà,
Lửa Hồng đốt thịt đốt da đốt hồn !
Ông những toan bặt non xé núi,
Sức dã tàn sầu túi mang mang !
Sao không sớm trở về làng,
Ao thu dưới ánh trăng vàng thả câu !
Đáy cốc khá chôn sầu năm tháng,
Nằm ngâm thơ gai háng nhổ lông ?
Than ôi ! đau xót cho ông,
Chết đi tham vọng trong lòng chưa nguôi !
Thưa con, đây thằng người sung sướng,
Con đâu cần khanh tướng vàng son ?
Con ăn con ngú rất ngon,
Đời còn có rượu con còn có thơ.
Con biết con ngú ngơ lẩn thẩn,
Chú cóc già yên phận tối tăm.
Hang sâu say khướt con nầm,
Quên đời quên cả cái thân báo đời.
Khóc ông gọi mấy lời than thở,
Ông khôn thiêng phù hộ cho con,
Mai ngày con vác ba toong.
Tiếp thu Hà Nội phom phom con về.

• trang đớp



II

TÚC TỤC AO THÃ VỊT

NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN

Thầy một vài chính khách « chồng cộng » để nghị thành lập phái đoàn ra Bắc điều đang cụ Hồ tới, Kha Trần Ác không khỏi bùi ngùi thương vong linh những chiến sĩ đã chết vì nước, nhưng ai ai đã là nay nhân của chế độ cộng sản.

Người ta muốn khen muốn xưng tụng công đức họ Hồ ra sao cũng được, miễn là phải xưng tụng cho công bình, hợp lý. Tôi hoàn toàn đồng ý khi người ta bảo Hồ chí Minh là người nổi tiếng nhất thế giới là một vĩ nhân của phong trào đế tam quốc tề, là một đại lãnh tụ của khôi cộng sản. Nhưng xin đừng xưng tụng Hồ chí Minh là một đại anh hùng dân tộc, một nhà đại cách mạng giải phóng đất nước. Trái lại, có thể nói cái đại bất hạnh của dân tộc VN là đã sinh ra Hồ chí Minh, vì nếu không có Hồ chí Minh thì đất nước đã được độc lập từ năm 1949, bằng có là một nước nhỏ bé lạc hậu hơn chúng ta là nước Cao Miên, đã được độc lập ngay từ 1949, đã được gia nhập Liên Hiệp Quốc, vì Cao Miên không có nhân vật nào cù khít, xuất chúng như Hồ chí Minh, chỉ có một ông vua, dù lẩn hòn Hồ chí Minh, nhưng biết đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. Nếu không có Hồ chí Minh thì đất nước đâu có bị chia cắt, hàng triệu sinh linh đất có bị phơi thây, mất xác, nhân dân đâu có lâm than, đau khổ, như hiện tại, ngoài Bắc thì thê lương cầm nén dưới gông cùm Cộng sản, họ không dám ho, khóc không dám khóc, cười không dám cười, miền Nam thì thối nát, mất linh hồn, mất lương tâm trong truy lục trong băng hoại.

Đài BBC, trong bài bình luận tối 4/9/69 đã có một nhận định vững chắc đúng đắn về Hồ Chí Minh, tưởng các chính khách « quốc gia » cũng nên suy nghĩ, trước khi cử phái đoàn ra Bắc chia buồn. Bài nhận định nêu 4 điểm đại ý như sau :

1) « Địa vị » Hồ Chí Minh là một vĩ nhân của phong trào đế tam quốc tề, đồng chí của Lê Nin, Stalin chứ không phải là quốc trưởng của quốc gia Việt Nam chậm tiến»

2) Hồ Chí Minh không có « tình thương dân tộc » chỉ có căm thù giai cấp » nhưng lại che dấu, tự tạo cho mình một bộ mặt nhân ái, hiền từ, Trong khi người

Việt gọi ông là cha già dân tộc thì ông lại tiêu diệt hết mọi phe phái quốc gia.

3) Là một tay Cộng Sản kỳ cựu, Hồ Chí Minh không để lại một sự nghiệp lý thuyết, viết lách gì cả, mà chỉ biết làm thơ, làm vè ..

4) Nhờ không quan tâm đến lý thuyết, ông Hồ Chí Minh đã kết hợp được hai đường lối đối nghịch, giải cấp đấu tranh của đế tam quốc tề và chủ trương cách mạng dân tộc.

Đúng thế ! Thực chất con người của Hồ Chí Minh là Cộng sản chỉ biết phụng sự quyền lợi của Đế tam quốc tề và họ Hồ đã không ngần ngại hi sinh hạnh phúc đời sống của đồng bào cho quyền lợi của chủ nghĩa như họ Hồ đã làm nhưng vì họ Hồ giỏi đóng kịch nân hẫu hèn chúng ta đều bị lầm về bộ mặt « Ái quốc » của họ Hồ.

Riêng cá nhân Hồ chí Minh, thì Kha Trần Ác rất « khoái » vì ông có tác phong bình dân nhất là ưa vãng tục rất gần gũi với tác phong Ao thà vịt trong đời ATV, ATV đã được gặp ông một lần duy nhất trong trường hợp dưới đây.

Hồi đó là sau kháng chiến toàn quốc chừng một năm : ATV đang lạc lõng, chưa biết mẩn gì để khởi bị nghi ngờ, theo dõi thì Lê văn Chắt Chánh án tòa án quân sự đã thu dụng ATV làm chức « biện hộ » để bào chữa cho các việt gian trước phiên tòa. Gọi là « bào chữa » cho nó phải phép, chứ « bàn án bao giờ cũng do toàn thể định trước, còn hiện hộ cóc khô gì

Nhưng ATV vốn ngây ngô, thầy người ta bảo biện hộ thì đem hết lương tâm ra biện hộ tận tình. Chẳng thế, mà lần xử « Việt Gian » Bảo Đại tức Vĩnh Thụy tại dinh lăng Mông Phụ: Sơn tây, ATV làm biện hộ, cãi cho Bảo Đại, ATV cãi hăng say đèn nỗi cãi song, một cán bộ cao cấp Cộng Sản, rỉ tai ATV: « Bảo anh cãi lây lệ cho bọn vét gian, chứ có bảo anh cãi thực sự đâu. Anh cãi hăng quá, khiến tôi có cảm tưởng anh cũng là một việt gian như Bảo Đại .. » « ATV sợ toát mồ hôi, từ đó chỉ cãi lây lệ. Và cứ thế lèo dèo đi theo Tòa án Quân Sự, rồi tòa án binh lênh khai ro, rồi liên khu Việt Bắc v.v. một buổi sáng tinh sương giữa núi rừng trùng điệp của miền Sơn La, Lai Châu ATV bị đánh thức dậy : Hồ Chủ tịch đột nhiên tới thăm giữa

Tòa soạn : 77/13A Huỳnh Tịnh Của
Tân Định.

Chủ nhiệm kiêm Chủ bút :
Bà TRẦN THỊ ANH MINH

Giám đốc Chính trị :
HÀ THƯỢNG NHÂN

sô
I

Những bài vở trong số này :

Đấu tranh cho đời Chủ đề

- 4 : Hội ngộ định mệnh.
- 10 : Xá tội cho đời : Nguyễn duy Hinh — Tú Kieu — Trạng Đáp — Lý Đại
- 16 : Phiên tòa xá tội : Sức Mẩy.
- 32 : Văn tố thập loại súc sinh : Tú Kieu.

Thảo luận

Phóng sự Phóng vấn

- 6 : Đì tim chia khóa Hòa Bình VN : Đỗ Mậu — Lê thành Trí — Hoàng văn Đức — Nguyễn hữu Đống — Trần ngọc Ninh — Chu tử Kỳ...
- 18 : Từ vụ Mission Impossible Trần ngọc Châu đến vụ Huỳnh văn Trọng : Thảo Nhiên
- 5 : Phóng vấn Luật sư Trần ngọc Liêng : Lê định Thông
- 20 : Nhà thương : Truyền ngắn Lê tất Điểu.
- 26 : 40 : Bút ký của Cung Tích Biển — Phan Lạc Tiếp.
- 36 : Tình Đời : Truyền dài Nguyễn thủy Long
- 35 : Thời sự Văn nghệ • Ti-vi Ciné trong tuần.

Văn nghệ

Bài gửi đăng Báo ĐỜI miễn gửi cho báo khác và ngược lại. Tòa soạn không trả lại bản thảo.

Giao dịch Quảng cáo : 25-27 Võ Tánh
Đ.T. : 25.521.

CHÚ THÍCH HÌNH BÌA : Một bức hình chụp kỷ niệm ngày « ăn chay tu tâm sửa tính » của tòa soạn Báo ĐỜI:

Từ trái sang phải : Trạng Đáp, một người bạn ngoại quốc của tòa soạn báo ĐỜI Hà Thương Nhân, Tu sĩ Đạo Dừa Nguyễn Duy Hinh, Chu Tử (người ôm chuông Hòa Bình), Lê Vũ Nguyên Định Đông, Nguyễn Hữu Đống, Cô Thúy Phương, Tú Kieu, bốn báo chủ nhiệm: Bà Trần thị Anh Minh Đỗ Ngọc Yên, Hà Tường Cát, Nguyễn Thế Cảnh.

Mục thường xuyên

- 25 : Nói chuyện với Đầu gối : Kha Trần Ác.
- 23 : Chuyện Đời ; Thợ Cày
- 44 : 1 tuần sự Đời : Đinh đóng Cột
- 24 : Đời bên kia : Kim Nhật.
- 28 : Người Đời : Chân dung T.T. Thiệu : Chu Tử.
- 46 : Mỗi tuần thử óc suy luận của bạn.
- 32 : Thơ : Trần Tuấn Kiệt, Trần Đức Uyễn.

ĐẶC BIỆT : Tuần báo Tiên Sư ĐỜI trang 30-31 : Với những mục: Bày tỏ sự đời, Sáng trang, Như cái lá đa, Đen như mõm chó.

dầu tranh cho đổi

HỘI NGỘ

ĐỊNH MỆNH

« ĐÒI » là một tuần báo đổi lập cực tả, không Cộng Sản.

Đổi lập không có nghĩa là ĐÒI chủ trương khuynh đảo chính quyền. Chúng tôi nhận chúng tôi rất bất mãn với Chính quyền hiện hữu, nhưng chúng tôi nghĩ trong giai đoạn hiện tại, chúng ta buộc lòng phải hợp tác với Chính quyền, vì lật đổ Chính quyền lúc này chỉ gây tổn thất, có lợi cho địch nhiều hơn cho ta. Nhưng hợp tác có nhiều phương thức và ĐÒI chọn phương thức nguy hiểm bậc bão hòa cả là đứng trên lập trường đổi lập, thẳng thắn vạch những khuyết điểm, sai lầm trong chính sách Chính quyền để đòi hỏi sửa sai...

Lập trường đổi lập của ĐÒI là lập trường cực tả vì chỉ có một đường lối duy nhất để cứu vớt đất nước khỏi lọt vào tay Cộng Sản, là cải tạo tận gốc xã hội mục nát, bất công này.

Nếu không thực hiện được cuộc Cách mạng xã hội nhân bản khiến mỗi người dân thấy rõ mình chiến đấu là chiến đấu cho bản thân mình, cho hạnh phúc cá nhân, chiến đấu cho một đời sống tốt đẹp hơn, chứ không phải chiến đấu để duy trì xã hội thối nát hiện tại. Nếu không thực hiện được cuộc Cách mạng kể trên, thì chúng ta hãy khoan hô hào chống Cộng.

Chúng tôi tin tưởng sắt đá những người Tự Do chúng ta đã dùng đường Cộng Sản đi lầm đường. Chúng ta chỉ tự vệ. Cộng Sản là kẻ xâm lược, Cộng Sản vừa đánh trống vừa ăn cướp. Trong khi chúng ta không kết án họ, thì họ sẵn sàng lén tiếng mạt sát chúng ta, vậy mà chúng ta vẫn nuốt nhục, đợi khi chúng ta còn có mặc cảm tự ti là đảng khác! Sở dĩ có tình trạng cay đắng này là vì tự vẫn lương tâm nếu chúng ta thành thực với chính mình, chúng ta thấy quá thực Cộng Sản là quân ăn cướp nhưng chúng ta cũng chỉ là một bọn ăn cắp vật, một bọn đốn hèn, khiếp nhược, không phải những chiến sĩ Quốc gia chân chính. Nếu chúng ta là những người Quốc gia chân chính, sức mẩy bọn ăn cướp dám coi nhờn chúng ta!

Giai đoạn ăn cắp vật đã qua rồi. Giai đoạn ý lại vào người ngoài đánh giặc giúp ta cũng qua rồi. Vì dù chiến tranh còn hay hết, Quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh cũng sẽ rút khỏi Việt Nam. Chỉ còn lại một mình chúng ta. Một mình chúng ta hội ngộ với Định Mệnh chúng ta. Một mình chúng ta đối diện với người anh em thù nghịch của chúng ta. Trong cuộc đối thoại với người anh em thù nghịch nếu chúng ta chỉ chứng tỏ tình thần hòa giải, hiền hòa, chưa đủ. Chúng ta phải đủ mạnh, đủ bản lãnh, đủ tư cách đáng hoàng đế chứng tỏ với họ rằng, họ không muốn hòa cung không được! Muôn biến kẽ thù thành bạn, trước hết chúng ta phải chứng tỏ cho họ biết, chúng ta có phẩm cách, dũng độ chứ không phải bọn ăn cắp vật. Vẫn đe then chốt là ở điểm này. Tuần báo ĐÒI ra đời là nhằm mục tiêu này. Chỉ khi nào xã hội chúng ta không còn là xã hội của bọn ăn cắp vật, thì Cộng Sản sẽ phải hòa với chúng ta. Sở dĩ Cộng Sản đã kiệt quệ, đã cùng đường, mà vẫn lén tiếng khoác lác, vì chúng tin rằng chính chúng ta sẽ đào hố tự chôn chúng ta bằng cái thối nát, cái khiếp nhược, hèn nhát, cái tinh thần chủ bại của chính chúng ta.

Nhưng Cộng Sản tính lầm! Những người Quốc gia chân chính tiến bộ chưa chết hết. Còn đây rẫy đất nước là đảng khác. « ĐÒI » là diễn đàn của những người Tự Do bất khuất đó. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn hãy xí xóa mọi tí hiềm, chia sẻ, góp sức với « ĐÒI » tạo một thực lực đấu tranh mới, một Xã hội mới, một đời mới...

T RÊN chính trường miền Nam, LS Trần Ngọc Liêng xuất hiện tuy bắt ngờ nhưng có một chỗ đứng vững chắc. Thoạt đầu ông bước vào với tư cách Ủy viên Xã hội (1964), một Ông cử viên Phó Tổng Thống trong Liên Danh Tổng Thống Dương Văn Minh nhưng bị Quốc hội Lưu Niệm bãi tên (1967) và hiện nay ông là lãnh tụ của Lực lượng Quốc Gia Tiền Bộ, hiện đứng ở thế đối lập bắt hợp tác.

LS. Trần Ngọc Liêng đã tiếp chúng tôi tại Văn Phòng của ông ở đường Phan thanh Giản vào 20 giờ ngày 14-8-69. Trên bàn giấy của ông, chúng tôi chú ý đến một hàng chữ: « Phản làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó ». Như độc giả đều biết: LS. Liêng vẫn được coi là cánh tay mặt của Đại Tướng Dương Văn Minh. Tuy nhiên, LS Liêng đã từ chối khoảng 10 câu hỏi của chúng tôi có liên quan đến Đại Tướng Minh.

Ông giải thích: « Tôi đã giao kèt là không tuyên bố bắt cứ một điều gì có liên quan đến anh Minh vì chưa thuận lợi ». LS. Liêng cho biết D.T. Minh từ chối cả một phóng viên dài BBC chỉ xin chụp một tầm ảnh Đại Tướng đang chăm sóc phong lan. « Đại tướng Minh đang buôn bán chí không hiểu mình », LS. Liêng tiết lộ. Chúng tôi nghĩ biết đâu Đại tướng Dương Văn Minh đang mang một nỗi buồn u uẩn, « một mình mình biết một mình mình hay » về thời thế. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn mà LS Trần Ngọc Liêng đã dành cho tuần báo ĐÒI,

• Lê Vu Lan bao hàm ý nghĩa « xé tội toàn diện » đường như là một cơ hội phản tình cho cả hai phe làm chiến về sự cần thiết thực hiện ngay một cuộc hòa giải chính trị. Xin Luật sư vui lòng cho biết cảm tưởng?

— Theo truyền thống dân tộc VN, mùa Vu Lan là mùa Xá tội vong nhân tất nhiên bao hàm một ý nghĩa xoa bỏ hận thù để đem thanh bình về linh hồn cũng như thể chất cho những người hiện đang sống. Chúng tôi cho rằng mùa Vu Lan có thể gọi cho tất cả những người có trách nhiệm lãnh đạo Quốc Gia cũng như những người có trách nhiệm về chiến tranh VN phải nhìn lại quá khứ và những đau khổ tột bức mà người VN đã phải trải miên chịu đựng từ bao nhiêu năm nay, cuộc chiến tranh tương tàn tương sát để thực hiện sự hòa giải dân tộc, xoa bỏ tất cả hận thù, hẫu xây dựng lại đất nước.

LUẬT SƯ TRẦN NGỌC LIÊNG TRƯỚC 9 CÂU HỎI:

hòa giải, ngưng bắn, nội các Hương, tu sĩ, chính trị, cách mạng không đồ máu

● Luật sư chủ trương một Chính phủ Hòa Giải nhằm làm trọng tài các tranh chấp hiện tại. Luật sư cũng từng cho rằng người ngoại quốc không thích hợp cho vai trò hòa giải đó. Quan điểm đó có thể coi như một lực lượng thứ ba đứng ở ngoài các tranh chấp hiện tại. Luật sư có thể giải thích rõ hơn về thành phần của lực lượng hòa giải đó, và quan điểm về một chính phủ như vậy?

— Tôi không hề nghĩ đến lực lượng thứ ba ở tại miền Nam VN vì theo quan niệm của tôi, số người tôn thờ chủ nghĩa Cộng sản và số người chạy theo quyền lợi vật chất để làm tay sai cho ngoại bang chỉ là thiểu số, không thể gọi đó là các lực lượng được. Chúng tôi chỉ coi lực lượng duy nhất ở tại miền Nam VN là lực lượng tiêu biểu bởi các tầng lớp dân chúng đã và đang chịu thảm cảnh chiến tranh. Từ trước tới nay khôi da sô đó chưa hề tham dự vào chính trường, không được giải quyết các vấn đề sinh tồn của chính họ nhưng phải chịu đựng tất cả những quyết định từ đâu đưa đến.

Do đó, chúng tôi chủ trương trọng tài dựa trên căn bản toàn dân. Chúng tôi đòi hỏi một chính phủ hòa giải đã chuẩn bị tổng tuyển cử, giải quyết chiến tranh. Chính phủ hòa giải thi hành một chính sách dân chủ hàn hối, bảo đảm an ninh và tất cả các quyền tự do căn bản cho nhân dân. Dân chúng sẽ được kết nạp lại thành một khối để nói lên tiếng nói của mình. Không người đó các nhà chính trị ngoại quốc hay VN làm trưởng là lực lượng thứ ba nhưng theo tôi đó là lực lượng duy nhất. Tất cả các vấn đề chính trị phải được khôi người đó giải quyết.

● Theo tin UPI tì VNCH và phe đồng minh có thể sẽ đưa ra nghị một cuộc ngưng bắn từng phần hay toàn diện. Luật sư cũng từng chủ trương một cuộc ngưng bắn tức khắc. Xin Luật sư cho biết quan điểm của Luật sư về việc này, triển vọng một cuộc ngưng bắn trong lúc này có thể thực hiện được không?



ĐỜI phỏng vấn

dể chính trị chúng ta cần sự thực tâm của các phe lâm chiến để đi đến một giải pháp hợp tình hợp lý cho dân tộc VN. Tôi tin tưởng rằng hai phe sẽ không quên mình là người VN và quyền lợi của dân tộc VN phải đứng trên các quyền lợi phe phái.

● Luật sư có thể cho biết nhận xét của Luật sư về sự thực thi Hiến Pháp và 8 điểm phúc nghị mới đây của TT Thiệu về Dự Luật Quy Chế Báo Chí?

Tôi cho rằng trên bình diện dân quyền đã bị chà đạp công khai, tự do ngôn luận đã bị bóp nghẹt, báo chí bị đóng cửa từng loạt vì đã trung thực nói lên tiếng nói của người dân. Về vấn đề báo chí chúng tôi xin nhường quyền phán xét lại cho quý vị và nhất là nhóm Sông đã được dân chúng biết. Tuy nhiên tôi nghĩ là nếu phúc nghị báo chí được chấp thuận, quyền tự do ngôn luận bị hạn hẹp quá!

(XEM TIẾP TRANG 54)





BÀN TRÒN

ĐI TÌM CHÌA KHÓA - BÌNH VIET-NAM

Tuần Báo ĐỜI tổ chức vào mỗi tối thứ sáu những cuộc thảo luận về các vấn đề thời đại. ĐỜI sẽ mời những vị thức giả có thẩm quyền và có thiện chí, dù đã nổi tiếng hay chưa, tới ngồi quanh bàn tròn để góp ý kiến với nhau. Các đề tài được nêu lên sẽ thay đổi từng số báo.

Mục đích của các cuộc thảo luận này là tạo một dịp để những người tham dự có thể phát biểu những ý kiến, tư tưởng đặc sắc của họ, nhờ diễn đàn của Tuần Báo ĐỜI mà tới mắt độc giả bốn phương. Tòa soạn sẽ tôn trọng các ý kiến riêng của người phát biểu, dù không giống chủ trương của tòa soạn. Tòa soạn cũng không có ý cấm động cho một chủ trương nhất định của một cá nhân hay phe nhóm nào, mà chỉ muốn làm một diễn đàn để các chủ trương khác biệt có nơi đối thoại, thử thách lẫn nhau.

Đề tài số 1 tuần báo ĐỜI đã lựa chọn là: *Đi tìm chìa khóa Hòa Bình VN*.

Hơn 10 nhà văn hóa, chính trị đã được mời giàn tới.

Địa điểm cuộc thảo luận: trụ sở tạm của tòa soạn 77/13A Huỳnh Tịnh Của, một căn nhà trong hẻm, mà trong khi thảo luận mọi người vẫn nghe vọng tiếng ca cát lồng từ những máy Tivi lòi xóm, tiếng trẻ em khóc, tiếng chó sủa,

Thời gian预定 là 18g30 ngày thứ sáu 07.08.1965. Nhưng nhiều viễn cảnh đã tới trễ nên cuộc thảo luận chỉ bắt đầu từ 19g.

Về phía tòa soạn ĐỜI có: Phạm Xuân Ninh, Chu Tử, Lý Đại Nguyên, Tú Kieu, Đỗ Ngọc Yên, phụ trách máy thu băng. Vương Hữu Bột phụ trách ghi chép cuộc thảo luận.

Về phía khách được mời có: G.S. Lê Thành Trí, (Tòa soạn đã nhờ đặt

LÊ THÀNH TRÍ



Giáo sư tự xin phép đặt vấn đề bằng cách đọc một bản trản thuyết đã sửa soạn, theo ông nói vì lý do kính trọng các hội thảo viên.

Hòa Bình là tiếng nói sau cùng và tiếng nói thành thật nhất của những nạn nhân chiến tranh..., tiếng nói của đau thương, tiếng nói của ước vọng, tiếng nói của lương tri.. tiếng nói của tình người, tiếng nói của trách nhiệm, tiếng nói của dân tộc... nó dâng lên từ những con tim còn biết xúc động trước cảnh mâu chay thịt rơi, từ khắp mọi nẻo đường giang sơn, đất nước của chúng ta, từ tất cả mọi người trên hoan vũ.

Lý do là bởi vì chiến tranh, theo cái thực chất của nó, bắt cứ từ đâu, tới đâu sẽ nhục trước hết cho kẻ làm người.. và bởi vì Hòa bình là lẽ sống còn, là môi trường khích động, là không khí lành mạnh, là điều kiện tiên bộ

ĐỘC THẢO LUẬN THỨ NHÚT
TUẦN BÁO ĐỜI TỔ CHỨC

cho con người nói chung, đặc biệt cho dân tộc VN chúng ta.

Những ý nghĩ đó khiên chúng tôi nghĩ rằng làm việc cho Hòa bình không những là một bón phận cần thiết mà còn là một vinh dự cho con người công dân VN đang trên bờ vực thẳm.

Bây giờ vẫn để đặt ra là làm thế nào đáp ứng cái đòi hỏi trọng đại và cấp thiết đó? Từ lâu, nhất là hơn 5 năm nay đã có nhiều cố gắng, nhiều đỗ nghị.., được đề ra. Nhưng mà Hòa Bình vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Hiện nay người ta nói rằng súng đạn có mồi lảng dịu. Nhưng mồi từ khỉ vẫn còn vang dội, cảnh giết chó vẫn còn tiếp diễn..

Phải chăng vì cái then chốt vẫn để Hòa Bình VN chưa ai ném được do đó chưa tìm ra chìa khóa thích ứng để mở cửa Hòa Bình.



Thưa quý vị sự hiện diện của quý vị hôm nay nói lên sự tha thiết của quý vị đối với Hòa bình cho đất nước của chúng ta..

TIẾP THEO GIÁ TRỊ SỐI ĐỊNH NGHĨA 2 CHÚ HÒA BÌNH. CHÚ HÒA HIỂU THEO NGHĨA HÒA NHƯ BẮT ĐỒNG. BÌNH THEO NGHĨA LÀ YÊN LẶNG, BÌNH ĐẲNG, NHƯ THÀNH KINH THIÊN CHÚA GIÁO ĐÃ NÓI "NƠI CAO PHẢI SAN BẰNG. NƠI THẤP PHẢI BỐI LÊN."

Khi nói đến chìa khóa hòa bình thì điều đó có nghĩa trước hết, chúng ta chưa có hòa bình. Ngày giờ muôn di tìm hòa bình, tìm trong cái ý nghĩa chìa khóa, thì chúng tôi nghĩ rằng trước hết phải đặt ra cái ý nghĩa ông khóa. Mà nói đến ý nghĩa ông khóa thì phải nói đó là ông khóa đã được khóa. Và đã nói đến ông khóa đã được khóa thì phải đặt thêm vấn đề khác: Những lực lượng nào, ai đã khóa? Khóa cái gì? Khóa ai? Khóa với cái gì? Để làm gì? Nhiều hay ít chìa khóa... thành phần thê nào, thứ tự mở khóa.

Thứ nữa, tương quan giữa đóng và mở đóng thi dễ mở thi khó, hay là ngược lại?

Ai cầm chìa khóa? Ai mở khóa? có phải là một người chẳng..?

Đó là một số hình ảnh, một số vấn đề chúng tôi gợi ra để quý vị tham gia ý kiến.

Theo quan điểm của chúng tôi, có 10 nguyên nhân gây biến, trong đó có 5 nguyên nhân chủ động và 5 nguyên nhân phụ họa.

Trong 5 nguyên nhân chủ động, thứ nhất là tranh chấp Mỹ-Trung cộng. Thứ hai là chủ nghĩa Cộng sản. Thứ ba là như cầu kinh tế miền Bắc, thứ bốn là khi mà người ta gọi là chính nghĩa quốc gia, với cái ý nghĩa dân tộc, thông nhất và vẹn toàn lãnh thổ trước mắt người lãnh đạo miền Bắc. Người dân miền Bắc. Thứ năm là óc thống trị của các lãnh tụ Cộng Sản..

Hòa bình trước tiên có nghĩa là ngưng bắn — ngưng bắn chưa tắt nhiên là hòa bình, nhưng không có ngưng bắn thì không có hòa bình.

Các bước ngưng bắn để đi tới Hòa bình như thế nào?

Các bước sau khi ngưng bắn thế nào? Nhung gì sẽ xảy ra?

Vẫn để tuyên bố như thế nào? Chia đất tạm thời hay không? Chính quyền tổ chức như thế nào?..

Đó là những câu hỏi đặt ra bởi giáo sư Lê Thành Trí, với một giọng trầm bổng nhịch nhàng, và trong không khí im lặng của phòng họp. Chỉ có 1 vị tham dự đã ngồi ghi chép cái ý kiến phát biểu, đó là bà Trần Nữ

giáo sư trưởng Gia Long bà ghi trên một tờ giấy màu vàng mè cái thí sinh hay được phát trong cái kỳ thi trung học.

Tiếp theo là ý kiến của ký giả Nguyễn Duy Hinh, ký giả ND Hinh mặc bộ áo dài Việt nam màu già, có dáng vẻ của một ông dạo, ông cũng là người có giọng nói dồn dập hùng hồn và luôn luôn điểm những tiếng cười hè hè rất cởi mở và hài hước.

NGUYỄN DUY HINH



Tôi mắc việc nên xin phép về sớm. Trước khi về xin trình bày hết sức vắn tắt ý kiến chúng tôi về vấn đề này.

Ý nghĩa cái chìa khóa là cái bí quyết, cái phương pháp để mà chấm dứt chiến tranh đem lại hòa bình cho dân tộc của mình, cho đất nước của mình khổ sở bao nhiêu năm rồi.

Tôi xin đọc lại bốn câu thơ làm trong bữa cơm hòm nợ họp mặt cùng anh em trong tòa soạn nói về hòa bình.

Thế giới xô vào cuộc chiến tranh
Việt Nam dân tộc lâm điều linh
Chứng nào thấy rõ cùng tiên tử
Nhận mặt bà con: thật thái bình

Đạo Nho, đạo Công Giáo đều bảo mọi người là anh em, đạo Phật bảo hết thảy đều đồng một chân tánh. Đảng Cộng Sản bảo thế giới đại đồng...

Người lính VNCH đánh cho ai?
Họ trả lời đánh cho Việt Nam
Cộng Hòa, Cộng Hòa: Cộng đồng hòa hợp.

Hỏi người lính Cộng sản đánh cho ai? Họ nói để giải phóng dân tộc, thế giới đại đồng. Người lính Cao Đài bảo: Bảo sinh nhân nghĩa đại đồng, Ông lính Hòa hảo thì

(xem tiếp trang bên) —>

bảo tồn đất nước trong tri ân.
Toàn cái tốt cả.

Vấn đề là vấn đề thực chứng
(Ông Hình nhẫn mạn).

Ông nào, ông nào thực chứng
tôi là tờ quốc? Ông nào thực chứng
tôi là dân tộc? Ông nào thực chứng
tôi là Cộng Hoà? Dân chủ
cộng Hoà? Ông nào thực chứng tôi
là bảo sinh nhơn nghĩa đại đồng?
Ông nào thực chứng tôi là thế giới
đại đồng?,,

Toàn là lời nói mà không có
thực chứng cả, ấy đây,,

Thực chứng, thấy được, là
cùng nhận là cùng tờ tiền, tức là
nhận mặt bà, con mặt mày khác
nhau nhưng mà thực là bà con.

Ấy đây, tự nhiên là nó để giải
quyet. Chìa khóa là ở chỗ đó, tạm
gọi là chìa khóa.

Sự thực là cái vấn đề tự giác.

Tiếng nói của chiến tranh phải
bị tiếng nói của hòa bình át đi thi
mới được. Cũng như ánh sáng đến
thì bóng tối phải đi, ấy đây. Sự
giác ngộ nó đến thì mè nó đi... .

Trong gia đình báo chí mình
chẳng hạn. Thủ hồi người ký giả
có viết được cạn lời hay không?

Không được, không thể nói được
Người ký giả cầm bút là phải nghĩ
đến mưu sinh. Đó, Người cầm bút
không được độc lập về tư tưởng là
vì sinh kế.

Các tôn giáo nào cũng nói hòa
binh, hòa bình, hòa bình. Nhưng
mà giúp nhau làm chuyện hòa bình
thì không giúp. Đó. Mạnh ai nấy
nói, mạnh ai nấy làm thôi.

Trong hoàn cảnh đau khổ này
người cầm bút nhận thức cái đau
khổ của dân tộc hơn ai cả, vì họ
đi sát quần chúng.

LÊ THÀNH TRỊ. - Thưa cụ, cụ
muốn nói cái bí quyết là nói huynh
đệ, dân tộc lẩn át tiếng súng.
Theo ý cụ, con người làm báo phải
can đảm thành thực nói lên tiếng
nói đó?

NG DUY HINH. — Muốn cho
cái tiếng nói hòa bình nó mạnh
nữa, chính những con người
cầm bút nhận thức rồi, can đảm
rồi, phải hỗ trợ lẫn nhau, thí dụ
thực tế là anh em mỗi tháng đóng
100 bạc để hỗ trợ cho các ký giả
chân chính,.. đó... .

Ký giả Nguyễn duy Hinh nói công việc
xin phép ra và vào lúc 10 giờ 45 phút

CHU TỬ: Hồi nay tôi giờ cuộc
thảo luận hỏi lý thuyết trừu tượng
nghĩa là nó ở trên trời qua. Bây
giờ xin cho nó xuống đất và đặt
vấn đề rõ, thế, sống động, rõ rệt
hơn.

ĐỖ MẬU



Hôm nay tôi đến đây trước hết
là vì cảm tình đặc biệt với ông Chu
Tử, ông Phạm Xuân Ninh và anh em
tuần báo Đời.

Vấn đề chia khóa hòa bình
quá súc lão lao quá súc dài dòng.

Nói như anh Trị, nó có nhiều
chia khóa, nhiều ống khoá. Tôi
muốn nói đến hậu quả hòa bình
Vì tôi tin tưởng hòa bình nó cống
sắp đến nơi rồi.

Ông bạn già Nguyễn duy Hinh đưa
một chủ thuyết mà có cao xa đi!
Thực tế, Theo tôi nhận định, Hòa
binh nó có thể sắp tới đây trong
năm, bảy tháng nữa.

Theo ý của thiếu tướng Đỗ Mậu thì:

Tổng thống Thiệu có 4 yếu tố
có thể nói là may mắn hơn hết tất cả
các Chánh phủ trước, kể cả Chánh
phủ Ngô Đình Diệm, là:

Trong cuộc hội thảo đầu tiên
của tuần báo Đời. Kể bùn lè ghi
được vài nét vui vui sau đây:
— Giáo sư Lê Thành Tí khi nói
đôi mắt đầm đìu nhìn lên trên nhà
như đang cầu nguyện.

— Tu sĩ Nguyễn duy Hinh tay
cầm micaro, không chịu đeo găng
miệng mà cứ múa tít lên như
Xung Hu đạo trưởng múa khai lục
kiếm. Trái lại, binh nhì kiêm trúc
sư Nguyễn hứu Đồng, nói lớn
nhưng micaro luôn luôn ẩn sát
miệng, còn ông Nguyễn Ngọc Trâm
thì đăng trí hơn vừa nói vừa cầm
micaro gõ gõ xuống bàn.

Chẳng trách Đỗ quý Tán người
cố bôn phận nghe «bõng» kêu âm
lên: máy hư, nghe không rõ.

Lần sau hội thảo xin các «cụ» để
đến chiếc micaro giùm. Khi
lần.

— Có quyền hành động gần
như toàn quyền (áp pháp trường
cũ, tòa án đặc biệt...)

— Cầm quyền một thời gian lâu
— Phương tiện đầy đủ chưa ai
bằng.

— Có quân số lớn, kề cả quân
đội đồng minh, có thể đánh cả
Trung Cộng nữa.

Chứ không phải chỉ đánh Việt
Cộng.

Nhưng cửa hòa bình vẫn
không mở được, vì chúng ta chưa
có chính sách đúng, do toàn dân
đóng góp,

(Th. T Đỗ Mậu nói sơ qua về vụ
Huynh văn Trọng mà ông đã dự đoán có
thể xảy ra.)

Cho nên cái quan trọng là bây
giờ thế nào cũng phải đi đến một
cái chủ trương là quốc dân đại hội,
do những người quốc gia đứng ra
để cướp lấy cái chìa khóa hòa bình.
Nếu như không, cái đau khổ nhất
của người tự cho mình là dân tộc
Việt Nam, thì thấy số mạng của
mình là do ai giải quyết chứ không
do mình giải quyết.

Cho nên chúng tôi xin kết luận
là ta phải tạo cho nhân dân Việt
Nam cái chìa khóa hòa bình về tay
chúng ta. Chứ như không, hòa bình
đầu hàng thì thủ rằng không hòa
binh, hòa bình nó lệ thuộc thời
đang hòa bình.

LÝ ĐẠI NGUYỄN



Tóm tắt các ý kiến Thiếu tướng
Đỗ Mậu

Vấn đề giải quyết chiến tranh Việt
Nam, về phán quyết ta thấy hầu
như đã đến giải đoạn kết thúc. Các
phe quốc tế dùng chiến tranh VN.
thử sức, thi gan, thi nghiêm, trắc
nghiêm dù thử, bấy giờ người ta đã
thấy đủ và cần chấm dứt.

Thế rồi còn phía chúng ta,
những người quốc gia VN với
những người quốc gia Việt Nam.
chúng ta phải giải quyết ra làm
saо? Theo anh, chúng ta phải cướp
lấy cơ hội này để tạo ra hòa bình
cho dân tộc.

Ra khỏi vòng của thế lực quốc
tế, chúng ta tự làm chủ động...
Chúng ta phải tạo hòa bình lâu dài
cho dân tộc này, nếu không
thì ta vẫn cứ nuôi
dưỡng một cái chiến tranh
ngầm, cho đến khi nào quốc tế họ
lại trở một lá bài mới khác đi, họ
lại dùng thí điểm Việt Nam thi
chúng ta lại phải gánh chịu một
cái thảm họa như hay hơn cả cuộc
chiến tranh ngày nay. Có phải ý
anh như vậy không?

ĐỖ MẬU :

Tôi tin rằng trong 20 năm nữa
mỗi quốc gia trên thế giới sẽ
đến đại đồng, vì sự biến thể
của nhân loại, biến thể của xã hội, tôn
giáo, chủ nghĩa.

(Ông Đỗ Mậu nhắc tới vụ Tiếp
khắc, chiến tranh Nga-Hoa, các Sư và
Linh mục muốn lập gia đình, như là thí
dụ của sự biến hè).

Khoa học tiến mau thì sự biến
thể lại càng mạnh. Do đó, vấn đề
giải quyết chiến tranh Việt Nam
phải tạo lực lượng của nhân dân
cho mạnh nó mới biến thể được.
Nếu không riêng cục bộ VN cái biến
thể sẽ lâu hơn, dân tộc ta sẽ khô
luôn cho nên tôi luôn luôn chủ
trương phải có một cái quốc dân
đại hội, tiếng nói chân thực của
nhân dân miền Nam, mới đổi đáp được
với tiếng nói của quốc tế, của
Cộng Sản...

CHU TỬ: Tôi xin hỏi: Bây giờ đã
có quốc hội, Nếu bầu quốc dân
đại hội thì cần cứ vào cái thể thức
giá? Làm thế nào để có cái quốc dân
đại hội chân chính được?

ĐỖ MẬU: Vì phải đi ngay bây
giờ, tôi xin hẹn sẽ gửi một bài của
chúng tôi, do anh Nguyễn
xuân Kỳ viết về vấn đề quốc dân
đại hội, nó dài quá mà bây giờ tôi
biết hết giờ rồi. Xin các anh tha lỗi.



HOÀNG VĂN ĐỨC



Trước khi bác sĩ Đức nêu ý kiến
Chu Tử nhắc, «Anh Đức ôn hòa lắm,
hôm nay xin anh nói quyết liệt lên»

Có một nguyên tắc mà chúng ta phải
giữ lây là.. Chính chúng ta phải tìm
cách đưa ra một giải pháp hòa bình của
chúng ta, chứ không phải là cái giải pháp
hòa bình của những cường quốc, các
cường quốc đã mang chiến tranh tới đây
vì lý do này, lý do khác, nhất là vì quyền
lợi. Trên cái tiêu chuẩn đó họ không thể
mang lại hòa bình cho chúng ta được.

Điểm thứ hai... Khi đi tìm chìa
khoá hòa bình thì điều thiết yếu là phải
tim cho rõ nguyên nhân của chiến tranh
nó nằm ở chỗ nào?...

Theo ý chúng tôi cái nguyên nhân
chính nằm ở trong cái nguyên nhân
chung của trào lưu tư tưởng của thế
giới ngày nay.

Nước chúng ta đã chịu ảnh hưởng
của văn minh Tây phương rất nặng nề.
Mà cái sản phẩm của văn minh Tây
phương ngày nay, cả về phán mặt trái
lẫn mặt phải, nó chỉ là chủ nghĩa turbán
và chủ nghĩa Cộng Sản mà thôi. Đất
nước chúng ta đã bị biến thành thí
diễn cho 2 cái chủ nghĩa đó. Bây giờ
giờ đây khi 2 cái chủ nghĩa đó nghĩ
rằng có thể dung dưỡng được chonhau
bớt sự mâu thuẫn đi, thì nó bắt chúng
ta hòa bình, theo kiểu của họ lẽ dinhien.

Chúng ta có thể dù kinh nghiệm
từ chối những giải pháp hòa bình
không phải do chúng ta nghĩa và đem
lại vì chúng ta là nạn nhân mà chúng
ta không thể tiếp tục là nạn nhân mãi
như thế này được.

Vấn đề căn bản của chiến tranh và
hòa bình nó nằm trong chính vấn đề
văn minh của thế giới ngày nay. Mà
thế giới ngày nay đang được dẫn dắt
bởi văn minh Tây phương!

Chiến tranh cũng là do văn minh Tây
phương đem đến. Mà bây giờ hòa bình
cũng là hòa bình của Tây phương. tức
là một mặt là Cộng Sản, một mặt là Mỹ.
Trung Cộng cũng phá sản tinh thần và
thuộc vào văn minh Tây phương một
cách nặng nề, qua chủ nghĩa Cộng Sản.

Trong tương lai của văn minh Tây
phương, ta thấy rằng không có chỗ cho
con người bằng xương bằng thịt của
chúng ta sống, mà chỉ có chỗ cho máy
móc mà thôi.

Bây giờ là lúc chúng ta phải nhận
danh một dân tộc chịu đau khổ thay
cho thế giới. một Nation Rédemptoriste
mà đánh giá trị lại cái văn minh Tây
phương, mà đổi Hòa bình.

Chúng ta chưa có lời nói chánh thức
và chính đáng nhân danh sự đau khổ
của chúng ta. Bà Ganhdi Thủ Tướng
Ấn Độ nói thay cho chúng ta rằng: các
cường quốc không được tiếp tục cùng
nhau bóc lột các dân tộc nhược tiểu
nhất là các dân tộc ở Đông Nam Á này
nữa.

Chúng ta phải tìm một nền hòa bình
trên căn bản Việt Nam. Tôi nói thế
không phải là đại ngôn. cũng không
không phải là vì yêu nước quá xá mà
minh nói rằng Việt Nam là nhất. Nhưng
tôi có những lý do rõ rệt. Ta biết rằng
các thế lực trên thế giới to tát nó chỉ
phò sô phận chúng ta. Nhưng trong lịch
sử phải tiếp diễn y hệt cái cách bầy trò
của họ.

Tý dự như ngay ở nước Việt
Nam. Tại Yalta, tam cường chủ trương
để VN dưới sự cai trị của ONU (Liên
Hiệp Quốc).

Nhưng chính Hồ Chí
Minh đã nhất định cướp chính quyền
để lập chế độ Cộng Sản, và làm thay
đổi lịch sử. Đây là một bằng cớ. Bằng
cớ thứ hai nữa, là chuyện ở Tây Ban
Nhà, Franco cũng đâu có dựa vào thế
lực Mỹ mà đánh C.Sản. Mà là vì ông
ấy cương quyết đánh và ông ấy đánh
được. Phải có một người cương quyết
rồi các thế lực thế giới mới phụ họa
vào. Cho nên tôi tán thành ý kiến của
anh Lê Thành Trị, phải tìm đủ mọi cách
để làm sao cái cuộc hòa bình này phải
của người VN. Chúng ta đi tìm hòa
binh của người VN, cho người VN.
Bằng phương thức nào, thì đây lại là
một đề tài khác.

TRẦN NGỌC NINH

Vấn đề của chúng ta hôm nay làm
vấn đề phức tạp, như các bạn trong
(XEM TIẾP TRANG) 50



chủ đề « XÁ TỘI CHO BỜI »

Ngày Lễ Vu Lan là ngày đại xá tội, nhưng chỉ xá tội riêng cho cô hồn dưới âm phủ. Không ai nghĩ tới chuyện xá tội cho chính mình, chính chúng ta, chính những kẻ đang sống. Như vậy hơi bất công.

Khác hẳn với chủ trương « cổ tục », bọn BÁO ĐỜI quan niệm, trước hết phải xá tội cho những người sống, vì những người sống đây mới chính là những người có tội, còn kẻ chết là... hết !

Mời bạn đọc sau đây nhận cho chúng tôi mỗi người 1 cái... xá : Tú Kếu xá... người yêu; Nguyễn Thụy Long xá... vợ; Trạng Đớp xá... mình và Nguyễn Duy Hình nhất định không xá, dù xá ngay bản thân.

Nên nói thêm, trong tương lai, chúng tôi có lẽ sẽ gây nhiều « tội lỗi », tội vạ miêng, trên BÁO ĐỜI lúc đó, mong tất cả chúng sinh, bạn cũng như thù hãy xá tội cho chúng tôi.

BÔNG HỒNG VÀ NGÀY XÁ TỘI

Nguyễn Thụy Long

Tôi ra đời ngày 14 tháng 7 năm Mậu Dần, tức là ngày 9 tháng 8 năm 1938 hồi năm giờ rưỡi chiều. Tôi nhớ ngày sinh tháng đẻ của mình một cách cẩn kẽ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc tổ chức một lễ ăn sinh nhật của mình. Tôi thấy rởm, thấy thòi thà. Tôi từng được mời đi ăn sinh nhật, tôi thấy không vui thực. Tôi chịu, bức mình và chỉ muốn chửi thề văng tục. Trong không khí vui vẻ đầy lời chúc tụng, tiếng ca, tiếng hát ấy, tôi chỉ nói giận ngầm, tôi nghĩ đó là một sự giao thiệp. Sự giao thiệp phủ phiếm cần thiết mà chó đẻ.

Mẹ tôi nói tôi sinh ra trước ngày rằm tháng bảy mây tiếng đồng hồ, Ngày rằm tháng bảy là ngày xá tội vong nhân. Hàng năm nghĩ đèn ngày sinh nhật của mình, tôi thường nghĩ đèn ngày Tây nhiều hơn. Ngày hôm ấy tôi đi chơi một mình, chỉ có một mình, một tí lì cầm trong túi, buổi chiều tôi ngồi uống rượu ở một nơi nào đó, uống thật nhiều, để bù lại trong suốt một năm tôi không uống một giọt

rượu nào. Ngày hôm đó tôi xả láng, nhưng chỉ với một mình tôi, để xót thương tôi, tự do nghĩ về tôi. Như thế tôi cũng đã thấy mình rờm rờm và thòi thà. Không làm phiền đèn một ai, tôi thấy dễ chịu và an lòng.

Ba mươi hai năm một ngày đã trôi qua, chính khi tôi ngồi đánh máy chữ những giòng này, một ngày đã trôi qua. Hai bông hồng nhung cầm ở chiếc lọ trên bàn viết của tôi vừa nở. Vợ tôi đã mua tặng tôi hai bông hồng này hồi 11g đêm qua, khi chúng tôi ra khỏi rạp hát bóng. Đứng trước cửa hàng hoa với nàng, tôi lặng người vì cảm động, bông hồng cho ngày sinh nhật của tôi đó sao?

Rồi tôi ngạc nhiên, một bông hồng cho kẻ Sauvage? Đúng vậy, tôi đã sòng như một kẻ hoang dã từ trước tới nay. Tôi không bao giờ để ý đèn nghĩa của một bông hoa, tôi nên xiết khi phải mặc một bộ đồ lớn. Vậy mà đúng ngày sinh nhật của tôi, tôi được tặng hoa, bông hoa của một người thân yêu gần gũi tôi nhất.

Buổi sáng ngày sinh nhật tôi, nàng muôn làm cho tôi một cái bánh kem, trên gắn một cây nến nhỏ xíu thôi, thay cho ba mươi hai cây, tính tôi hay têu, tôi thích tẩm tim cười tắt cắm mọi chuyện, tôi bận quần áo đi làm, đứng trước gương ngắm mình, tôi nói với vợ,

Anh không thích cây đèn cây nhô xù, hãy mua cho anh cây đèn cây số 1 to đại sì bằng, như cặp đèn cây anh đã khép nẹ khiêng đèn nhà em hôm cưới.

Vợ tôi không thể nín cười. Tôi giồng cây đèn cây số 1 thật, việc làm cái bánh kem không thành, tôi để nghị buông chiếc hai vợ chồng đi ăn bún bò, rồi đi xem hát bóng.

Trong suốt ba mươi hai năm trôi qua, mắt phản nửa số năm, tôi sống như một kẻ lang thang chính hiệu, tôi được nhờ và già đình rất ít, tôi thèm thuồng từng ánh mắt thương yêu, sự thèm thuồng đó tôi chờ đợi mãi, mỏi mòn cho tới khi tắt lịm trong tôi, ngày tháng phủ phảng, hoàn cảnh phủ phảng, tôi cam chịu, tôi không than thở, tôi tự ý dứt bỏ, đôi khi căm một tình yêu nào đó mà tôi hằng mơ ước. Tôi là 1 người viết văn, nhưng tôi chưa bao giờ viết nổi một cuộn tiêu thuyết diêm tĩnh. Toàn những chuyện chò đè, lưu manh, mắt dày, đì dièm, ma cô, mèo mà gà đồng. Tôi tự biết mình chẳng còn một chút xíu mộng nào.

Ngày sinh nhật năm ngoái, tôi đi chơi một mình, buổi chiều khi mặt trời sắp lặn, tôi đèn quán nồi Mỹ Cảnh ngồi uống rượu suông. Những lon bia Mỹ nhậu với đậu phộng rang. Tôi không buồn không vui, tôi thấy dễ chịu bấy

không khí êm à buổi chiều, thấy dễ chịu vì sự cô đơn.

Tôi đã uống thật nhiều, không nhớ mình đã uống bao nhiêu lon nữa, những chiếc lon không xếp đầy bàn, tôi không cho bối dẹp, tự tay tôi ném tung lon bia không xuống nước, tôi nhìn theo những hộp bia bị sóng cuốn xa dần, tôi thấy như mình đang trôi nổi, không biết sẽ trôi dạt về phương nào, đặt dù theo từng lượn sóng...

Ngày mai đòi với tôi lúc ấy thật là mù mịt, tờ nhật báo Sống tôi đang cộng tác bị đóng cửa, tôi chưa đi làm đâu. Tôi rong chơi lêu lêu như một con chó hoang tôi chẳng có một thú vui nào để giết thì giờ như các bạn tôi. Ngày ngày xách xe đi lăng quăng chán rỗi về nhà nằm khèo. Tôi không tham dự nồi vào những đám si, tôi dốt nát cờ bạc độn độ không thuộc nỗi mặt một cây ách cây cơ, đánh đập cái me gì được. Tôi chẳng có một người yêu nào để đưa đi chơi, thời gian ấy tôi hoàn toàn sống trong cô đơn.

Hàng ngày lên tòa soạn nghe ngóng tin tức, đi lên phòng chữ, vào giàn máy in tưởng tượng như đang nghe tiếng máy chạy, nghe rì rầm mì ầm, tôi nhớ không khí ấy da diết, tôi thấy mình mắt mát thật nhiều và còn bị xúc phạm bởi những điều chò đè nữa. Đéo còn ra làm sao cà. Một người thân rì tai tôi một chuyện bí mật có hại cho tôi, nói là một sự nguy hiểm mới đúng. Tôi cười vang, tôi chưa bao giờ cười, то như thế.

Nếu điều đó là rờm, thời tha, đòi với tôi thè này là cùng. Vì tôi chẳng có gì để rờm hơn. Hãy chửi bới rồi xá tội cho tôi.



XÁ TỘI CHO NÀNG

Tú Kếu

Tôi có một người yêu. Người yêu của tôi đúng là « người yêu bé nhỏ », xinh xinh như một bông hoa cúc. Dưới mắt tôi nàng thật trong trắng, dễ thương, đàm đàm, một quả giò lái, đau đầy, cái đít thêm chai, cái mặt thêm rắn, cái tóc thêm bạc. Đôi



Nàng tên là Mai. Theo thi sĩ Đỗ Quí Toàn nàng mang tên một vị sao (sao mai) một loài hoa (hoa mai) một thứ tóc (tóc mai) một loài măng... (măng mai) và một ngày sắp tới (sớm mai). có được người yêu thương như vậy còn gì hanh diện bằng.

Ngoài tên Mai, nàng còn có mấy cái tên ephu tùng nữa. Chẳng hạn

ở nhà bà má gọi nàng là hé Ty, ở trường bạn bè kêu bằng Sơn Ca. Sơn Ca là tên một loài chim có giọng hót hay nhất. (Thực ra tôi chưa bao giờ được nghe chim Sơn Ca hót, nhưng sách vở vẫn chường đã cho tôi biết n hư vậy.)

Còn chim sơn ca đã vỗ cánh đến với tôi vào một buổi sáng đẹp trời có nắng vàng và... hình như có cả gió heo may. (Có thể không có, nhưng cứ tưởng tượng ra cho có vè.. lẳng mạn). Đạo đó tôi đang làm chủ bút tuần báo Sống, tòa soạn đặt ở đường Hồ Xuân Hương. Sáng hôm đó nàng tới, đúng ra là tới tìm Trần Tuấn Kiệt để đòi tiền nhuận bút một truyện ngắn. Tôi đến, nàng hỏi : «Chú là chú Tú Kếu không? Tôi cười gật đầu. Rồi tôi hỏi chuyện nàng, tôi ngắm nàng. Nàng đã làm tôi rung động. Kiệt tế nhị chuồn ra quán cóc ngồi nhâm nháp cà phê. Tôi mở «cuau tân. Chao ôi, sao nàng đáng yêu thế. Buổi trưa tôi mời nàng đi dùng cơm với tôi.

(xem tiếp trang bên) →

XÁ TỘI KẺ CẮP

Một anh chàng bị đánh cắp tại nhà thờ vào sáng chủ nhật một cây dù lụa mới mua 3 ngày: Đầu quá và tin tưởng vào tâm lý trực lợi của kẻ cắp, anh ta rao vặt trên một tờ báo hứa thưởng lại tiền cho kẻ nào trả lại cái dù

Sau mấy ngày chờ đợi, anh chàng đèn phản nản với chủ bút tờ báo là đã mất tài sản dù, còn mất thêm tiền rao vặt. Chủ bút nói câu lên.

— Anh rao vặt tôi như thế, thì còn kêu vào cái khò gì nữa? Đây này, phải làm như thế này này.

Rồi chủ bút thảo một cái rao mới :

Sáng chủ nhật qua tại nhà thờ lớn, một ông bụt được biết tên tuổi rõ ràng, đã bị bắt gặp cầm nhầm một cây dù của người khác. Muốn được xá tội để giữ gìn danh tiếng, xin ông đó đem trả ngay lại cho chủ nô tại đường Công Lý, số 1036.

Sáng sớm hôm sau, anh chàng mỉm cười trong sân nhà mình, không phải 1, mà tới 12 cái dù lụa mới tinh.



XÁ TỘI CHO ĐỜI

Lúc đầu nàng từ chối, nhưng sau có Kiệt nói giùm, nàng nhận lời. Mỗi tình « chủ cháu » lảng mạn của chúng tôi bắt đầu nảy nở.

Từ đó, nàng đặt ra cái lệ đến thăm tôi vào những ngày chẵn trong tuần. Những ngày đó, dù bận rộn, dù trời « mưa gió bão bùng » đến đâu tôi cũng lặn lội tới tòan soạn ngồi chờ nàng. Có những hôm nàng cho tôi leo cây, bắt tôi chờ mấy tiếng đồng hồ mà không tới. Tôi buồn bã lùi thổi ra về. Đọc đường hoàn toàn đau khổ như một gã trai tơ mới biết yêu lần đầu. Dĩ nhiên là tôi giận nàng ghê lắm. Nhưng kỳ hẹn sau tôi vẫn tới ngồi đợi. Lần này nàng đến rất sớm. (Bao giờ nàng cũng mặc áo trắng học trò, màu áo của trường Gia Long). Thấy nàng, tất cả những hờn giận tiêu tan ngay. Tôi khẽ ngâm mấy câu thơ của Huy Cận :

*Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong
Chiều nay em đến mãi như lòng
Nó bừng ánh sáng em đi đến
Cốt ngọc đón hương bước tóc hồng*

(Đường như thơ Huy Cận là « Hôm xưa em đến... » nhưng tôi đổi ra « chiều nay » cho tiện). Nàng tươi cười đến bên tôi, dù đang xin lỗi vì kỳ trước không tới. Nàng viện ra nhiều lý do thật chính xác, và đương nhiên tôi phải vui vẻ.. « xá tội cho nàng ». Chúng tôi lại bắt tay nhau đi dạo. Địa bàn của chúng tôi là quanh khu trường Gia Long tho mộng.

Nàng chỉ cho tôi lớp học của nàng. Tôi ngang nhìn cửa sổ. Tiếng

nàng ríu rít bên tai : « Năm ngoài cháu học phòng đó, nhưng năm nay đổi rồi... Tại bạn cháu nó nghịch kinh hồn, mấy bà Giáo sư cũng ngán chúng nó luộn... » Hôm nào không đi dạo, chúng tôi rủ nhau về Chợ Lớn hoặc ra bờ sông vào quán Ngân Đình ngồi hóng mát. Tôi nói cho nàng nghe về những dự tính tương lai.

Khi tôi nói, nàng im lặng nghe thỉnh thoảng « vắng » một tiếng nhẹ nhè tiếng « vắng » là tiếng của người miền Bắc lại do một cô gái miền Nam thốt ra từ chiếc miệng hồng tươi xinh như trái tim giữa lòng con ách eo » ngesuor ơi là sướng. Tôi thấy tâm hồn bay lảng lảng chưa bao giờ tinh yêu lại mang đến cho tôi những giây phút hạnh phúc như thế. Nhớ một buổi chiều nào đó nàng nói với tôi :

Trên những đoạn đường đi tìm nàng tôi đã hát nhỏ :

*Tìm em như thế tìm chim
Chim bay biển Bắc anh tìm biển
Đông
Đất trời bốn cõi mênh mông
Tìm em bốn cõi nghe lòng buồn đau
Tìm em cho đến bắc đầu
Qua trăm núi lớn, vạn cầu chênh
vên
Tìm em muôn thác muôn ghênh
Bao la bốn biển lênh đênh một
thuyền
Tìm em trên chốn non tiên
Hai vai chịu nặng ưu phiền nhân
gian
Tìm em vượt suối băng ngàn
Tương tư ruột héo cho hàng lệ rơi
Tìm em dưới cõi không người
Cõi âm lạnh lẽo đèn soi tú mù!
Yêu thêm còn vẫn nghìn thu
Ngàn thu còn vẫn rối mù tìm quanh*

Thưa các bạn, đọc bài thơ trên mà nhạc sĩ Thanh Thảo đã phổ nhạc thành bài hát, các bạn có cảm động rót nước mắt ra không ? Riêng tôi khi ngồi làm bài thơ này tâm hồn như bị xé tả rời ra từng mảnh, tim tôi như cánh buồm bị bão cuốn. Ôi, Mục Liên, Mục Liên, người xuống âm phủ tìm mẹ người vào một ngày Rằm Tháng Bảy nào đó, những gian nan, vất vả mà người đã gặp, cũng chỉ bằng ta đi tìm Nàng là cùng. Người vì Hiếu ta vì Tình, nhưng người, người sung sướng hơn ta là người đã gặp mẹ. Còn ta...

Cho đến bây giờ, tôi không còn hy vọng gì tìm ra nàng nữa, chẳng biết

Tôi đau khổ, thất vọng trông thấy. Bạn bè thấy tôi thấy bơ phờ mặt mòn, tưởng tôi bệnh, ngỏ lời khuyên can, an ủi. Tôi « ngâm quả bồ hòn », không dám nói cho ai biết là mình bị đảo đá. Tôi lồng lộn đi tìm nàng. Giữa trưa nắng gắt, giữa chiều mưa giông, hay trong nắng hòng buổi sáng, tôi không ngần ngại, bất chấp gian khổ, phóng xe đi tìm nàng, tôi đứng đợi, khác nào Đoàn Dự lội suối băng rừng, trải bao nguy hiểm mong gặp Vương Ngọc Yến. Nhưng... nàng vẫn mãi mãi biệt vò àm tin. Phải chăng nàng đang theo đuôi một Cô Tô Mộ Dung anh tuấn ?



tôi « tội tình già » mà nàng nỡ hành hạ tôi đau đớn như thế. Nhưng tôi vẫn không oán hận gì nàng. Ngày lễ (Vu Lan) ta chánh thức tuyên bố : « Xá tội cho nàng, và xá tội luôn cả cho ta nữa. Tình yêu ơi, chào my, Kéo ơi, buồn chưa con ! ».

TÚ KẾU

Tôi tự cổ cáo : CẢ MỘT CUỘC ĐỜI NGƯ SI, KHÔNG THÈ... XÁ TỘI !

Nguyễn Duy Hinh (viết)

Nhân ngày Rằm tháng Bảy, ngày dài xả tội ác của chúng sanh ở địa ngục, mà cứ giật địa ngục cõi Âm mới là địa ngục, ngày cõi Dương chúng ta hiện sống đây cũng có thể gọi là địa ngục vì chúng sanh đang chịu đựng bao nhiêu là khổ não, tai nạn vì những ác nghiệp của mình thời quá khứ, tôi cảm thấy mình cần phải tự tố cáo lấy những tội ác mè lầm của chính mình để xem coi mình có thể tự tha thứ lấy mình được không.

THỜI THIẾU NHỊ

Nếu tính một đời người là bảy mươi tuổi, tôi xin tạm chia đời tôi làm mươi cái bay.

BÂY TƯỜI ĐẦU : Chỉ có ngủ rồi đòi ăn, chơi, cười ít khóc nhiều thường gây lo lắng và làm khổ cha, mẹ mà chẳng biết,

TỪ BÂY TÓI MUỜI BỐN : Học chữ Việt và chữ Pháp, một ít chữ nhỏ và các môn học vở lòng, Học bài chẳng biết tại sao khai học.

Ham ăn thích chơi. Làm vui cho cha mẹ thì quá ít trong khi tạo thêm nhiều mối lo cho các đồng sinh thành. Hay chửi nhau đánh nhau với bè bạn anh em.

TỪ MUỜI BỐN TÓI HĂM MỐT
Tiếp tục đi học. Sau vài năm trung học, ra Hà Nội vào Cao đẳng mỹ thuật, vì đã chịu một nền giáo dục vong bẩn (mất nước) mà không hay biết nên mặc dầu vào Cao đẳng mỹ thuật, vẫn không biết mình sẽ làm cái trò gì sau này. Một hôm, đi chơi trên sông Nhịp cửa Bác Thầy trên đường Thành Thăng Long cũ (lúc ấy đã trở thành một trại lính Pháp) có đám bảng đồng đè rõ ngày tháng năm mà viên đạn đại bác đầu tiên của Jean-Dupuis, người lái súng Pháp bắn vào thành. Và đê kỷ niệm kỷ công đó, nhà cầm quyền Pháp để y nguyên lỗ đạn ngay bên cạnh tấm bảng đồng.

Xưa Mă viện xàm lăng xí Giao chỉ để lại một trụ đồng trên đê một câu dọa nạt : « đồng trụ chiết, Giao chí diệt ».

Nay người Pháp gắn tấm bảng đồng bên cạnh lỗ đạn đại bác của

tên thực dân lái súng đầu tiên, ghi rõ ngày tháng năm bắn viên đạn đầu tiên vào Thành Long thành, chặng qua đồng một ý nghĩa đánh bại tinh thần quật khởi tự lập của mình chờ chặng cổ chí lụa,

Một ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu khiếp tôi có cảm giác kỳ lạ, khó cất nghĩa.

Đi quá một đoạn đường mía trên bờ đê về phía Bảo tàng viện, tôi lại thấy có một pho tượng đồng lại bằng đồng. Hai pho thì đúng hơn, vì là hai người. Một người Pháp cao lớn, đội nón sắt (casque cuir thực dân) đứng xổng lồng coi rất oai vệ, bàn tay trái xòe ra để trên đầu một bác nhà quê VN đội nón lá ngồi bếp dưới đất. Có lẽ quyền lực Pháp muốn tượng trưng cái sự nghiệp « bảo hộ » dân An-nam của mầu quốc ! Nhưng ý muốn đó của họ đối với tôi có một phản tác

MỤC KIỀN LIÊN XIN XÁ TỘI CHO MẸ

đầu tội chay máu. Mục Liên thấy mẹ đối; xin đút cơm cho mẹ thì cơm hóa thành lửa.

Mục Liên trả về xin Đức Phật cứu cho mẹ chàng.

Xét vì Mục Liên có công tu hành. Đức Phật dạy rằng : Tới ngày rằm tháng bảy, hãy mang lễ vật chay tĩnh tết dâng chư tăng rồi nhờ tất cả các vị cung tụng niêm cho mẹ người được siêu thoát.

Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy, và nhờ đó linh hồn Thanh Đề được siêu thoát.

Sau đó, các vị Hòa thượng bèn xin Đức Phật mở rộng lệnh ân xá cho tất cả chúng sinh lời thỉnh cầu được chấp nhận. Từ nay, đúng ngày rằm tháng bảy, ai thành tâm chú nguyện thi xá mẹ của họ, trong kiếp này cũng như trong bảy kiếp về trước, đều được xá tội, hưởng phúc.

Từ đó, ngày rằm tháng bảy trở thành ngày Xá tội cho các vong hồn. Ta gọi ngày Xá tội vong hồn.

Lợi dụng ngày Xá tội Vong Nhân, tuân báo Đời xin các bạn chúng ta cùng Xá tội cho nhau, vì sau hơn 20 năm chiến tranh, chúng ta lừa dối, giết tróc, cướp bóc của nhau đã nhiều rồi, và cái cõi sống của chúng ta nó cũng tấm tối chằng kém gì cõi âm ty. Phật cũng áp dụng chánh sách « Đại đoàn kết chúng sinh ». Chúng ta hãy bắt chước Phật vậy.

ĐỜI



XÁ TỘI CHO ĐỜI

dụng : tôi nhớ tới mấy « ông cò Tây » mà tôi sợ hãi và tự nhiên sự sợ hãi biến thành bực tức. Bực tức nhưng để làm gì ? Tôi đành chịu bất lực, hoàn toàn bất lực. Sau đó, cảnh ăn chơi của dân rường giả Hà nội và nhứt là những thanh niên đồng lứa với tôi làm tôi quên bằng đi những cảm tưởng bực tức đã trong phút chốc thoảng qua trong đầu. Tôi cũng đưa đời ăn chơi, phá tiền của cha mẹ.

Năm 1941, khi quân đội Nhật bỗn vào Hà Nội, tôi đứng trên gác cǎn nhà trọ ở phố cửa Nam, nhìn ngắm những chú lính da vàng thấp bé cũng như mình mà rất hùng dũng, đã có khả năng bắt buộc quyền lực Pháp phải nhượng bộ để cho họ tự do xâm nhập Việt Nam, cái Việt Nam mà Pháp khoe khoang bảo hộ. Một ý nghĩ mới vụt nẩy lên : họ cũng như mình tại sao mình không thể như thế ?

TÙ HĂM MỐT TÓI BẮM TÁM : Trở về Nam. Biết chút đỉnh về khoa kỹ thuật tôi đem sử dụng lǎng nhảng, hoàn toàn chẳng có mục đích gì khác hơn là giải khuây và kiềm tiền xài. Tôi thích viết báo viết văn hơn. Tờ báo đầu tiên đăng bài của tôi có tên là « Tống xã báo, thứ báo do thực dân cho xuất bản và nuôi dưỡng để mè hoặc các làng xã. Kế đó là các báo Điện tín, Công luận, Saigon.v.v.. Tháng tám năm 1945, cũng như bao thanh niên khác, tôi háng hái đi kháng chiến chống Pháp. Thời thế ấy tôi phải lãnh phận sự chỉ huy một toán vòi trang ngót trăm anh em, bắt đầu đánh nhau với

ám liên quân Anh-Ấn Pháp và rút lại dần về Biên-Hoà. Trước hoả lực dữ dội của đối-phương, chúng tôi phải rút mải vào rừng sâu, vùng Vĩnh Cửu. Từ đây, các lực lượng kháng chiến được tồi chíc lại dưới cái tên Vệ-quốc-doàn, tôi được dịp cùng nhau hội-nghị, ăn cơm ngủ chung với những cái tên như Nguyễn-Binh, Hà-huy Giáp-Phan-dịnh-Công, Phạm-Thiều, v. v... có người rủ tôi vào đảng, người đó là P.D.C. Tôi từ-chối, Tôi nói : tôi chỉ biết đánh nhau với Pháp, nước mình hãy đuổi cho được xâm-lăng, lấy lại được độc lập đã rồi sẽ hay. Anh bạn P.D.C. nói :

— Vậy khi độc lập rồi, Cường Để về làm vua cũng được sao ?

— Lúc đó tùy theo đồng bào mình, ai làm vua hay gì gì cũng được.

Tôi ngụ si đến nỗi không biết rằng tôi đã tự kết án tử hình lấy tôi bởi mấy câu nói đó.

Sau trận tấn công thành phố Biên Hòa thất bại, tôi được Nguyễn Bình mời khẩn cấp từ Vĩnh Cửu lên Tân Tịch, nơi Nguyễn Tường quân đóng đại bǎn doanh. Tôi cởi ngựa đến nơi vào lúc giữa đêm. đơn thân độc mǎ, và bị bắt luôn. Anh em đưa tôi bờ sông Bé với cái lệnh « thủ tiêu ». Quả thật sáng hôm sau tôi bị đem ra bờ sông để đi « mò tóm ». Nhờ một may mắn đặc biệt, tôi đã chạy thoát, trở về tới Tân Vạn. Tại đây, anh em lại toan hạ sát tôi một lần nữa, nhưng tôi cũng vọt đi được. Cái thế bắt buộc tôi phải trốn về thành. Sau hai lần toan trả lại chiến khu, lần này không phải miền đông mà miền tây. tôi trở vòi ròi lại trở ra, vì ở đâu tôi cũng bị truy nã, không có đất dung thân, chờ đúng nói tiếp tục kháng chiến.

Tôi tìm cách viết báo bậy bạ vừa để giải khuây (vì làm sao có thể viết được gì?) vừa để kiếm cơm, trong khi vẫn cố gắng tìm một lối thoát chung. Đầu óc tôi hết sức đen tối. Tôi thử nghiên cứu các lý thuyết từ Mác xít đến các môn triết học duy tâm, duy thần xem sao. Sau cùng tôi tìm hiểu Phật học. Vẫn tìm không ra cái gì cả, ngoài một mớ danh từ để nói chơi, để

thoé khoang với bạn bè là « ta biết đây ».

Tôi tự làm rối loạn đầu óc tôi như bòng bong. Khô quá, tôi tìm an ủi trong các thứ thuốc ma túy độc ác nhất. Chích, hút, nhậu, dâm dục, đủ cả. Với nghề báo, tôi lầm lẫn « lén voi xuống chó », nói theo thường tình thế gian. Lén voi nghĩa là lúc chủ báo có nhiều tiền. Xuống chó nghĩa là báo bị đóng cửa lâu, hết « xin ».

Lén voi thì chơi bời mạnh để hưởng thụ khoái lạc.

Xuống chó cũng chơi bời như thường, để tim lối thoát cho tâm hồn đau khổ.

TÙ BẮM TÁM TÓI BỐN LĂM : Tiếp tục..., lén voi xuống chó trong mề muội. Trong thời gián này, nhân nghè nghiệp, tôi xuất ngoại và lẩn. Nam Dương, Tân Gia Ba, Hương Cảng, Đài Loan, Kim Môn, Mã Tô. Cũng có dự hội nghị Á Phi tại Băng Đưng. Có nhân duyên nhìn sát mặt Châu Ân Lai tại hội nghị để vẽ hình ông ta, nghe Phạm Văn Đồng đọc diễn văn, bắt tay Si Ha Núc, Tưởng Giới Thạch, Kè cũng ngõ.

TÙ BỐN LĂM TÓI NĂM MUOI HAI : Hiện tôi chìm bốn tám, chưa biết về sau nữa như thế nào vì vận mạng tôi tùy thuộc vận

LÀM SAO ĐƯỢC XÁ TỘI

Một chàng trai trẻ đèn tìm một linh mục nói tiếng để xưng tội:

— Thưa cha, vì con sắp lập gia đình nên trước hết con muốn được xá hồn mọi tội cù.

— A, con nghĩ được vậy là tốt lắm. Cứ nói đi, Cha nghe.

Cuộc thú tội khá dài vì anh chàng có một quí khứ sống giò ăn chơi dữ dội. Vậy khi anh ta dứt lời, linh mục trầm ngâm một hồi lâu.

— Thưa cha, thè cha tính cho con cùi tội ra sao để được xá hồn?

Linh mục chậm chạp trả lời:

— Thôi, con không phải làm chi cù. Con cứ về là vợ đi là đủ được xá tội rồi.

mạng chung của đất nước trong khoảng từ bốn lăm tới bốn tám, tôi thực nhiệm việc tu-hành. Nói tu hành nghĩa là thực hành bằng thè xác và tư tưởng các phương pháp để thực chứng Chân lý đã phô bày trong các Kinh sách. Tọa thiền, luyện Yoga, suy-tư, cố gắng lìa bỏ các thói quen ác-hại, Tác-dụng đầu tiên của sự tu hành đã giúp tôi thoát cái đại-nạn ghìn thuốc phiện và tất cả các chất ma-túy. Từ cái giải thoát lớn này tôi giải-quyết luôn các thói xấu lặt-vặt khác

Nhưng cái thói xấu tiềm tàng trong tâm khâm và có lẽ nguy hiểm hơn hết là tham sâm si. Tôi chưa chắc đã tự giải thoát được, Tuy nhiên do thanh toán được các tật xấu thô nặng dễ thấy bên ngoài là thuốc phiện, rượu, dâm dục, tôi cảm thấy trút cả hai tảng đá khổng lồ trên vai. Cuộc đời đổi với tôi đã bớt đen tối khá nhiều. Nhưng tôi lại cảm thấy rất nặng tội lỗi với cha mẹ, anh em, bà con láng giềng và hết thấy đồng bào cả nước, và hết thấy loài người trên mặt đất. Vì sao ? Tôi tự thấy mỗi cái ăn mỗi cái mặc, cái ngủ, cái đi cái đứng, cái ở, mọi hiểu biết, mọi món giải trí của tôi, hết thấy đều nhờ vào tất cả mọi người. Ấy thế mà từ hồi mở mắt chào đời đến nay, tôi chỉ có hưởng thụ, chưa từng báo đáp chút nào cái ơn nặng ấy. Trái lại tôi còn làm khổ bao nhiêu người khác vì lòng tham sân si của tôi.

Và hơn nữa cái « ta » là cái quái gì chứ ?

Với những tội như vậy, tôi tự xét khó mà tha thứ cho tôi được. Đó là lời thành thật, tin hay không xin tùy lượng hải hà của bạn.

TRẠNG ĐỚP XÁ TỘI CHO TRẠNG ĐỚP.

I- ĂN CƯỚP CỦA PHẬT Năm ấy tôi 19 tuổi. Bò nhà đi giang hồ vặt. Trôi giạt đến PORT REDON. đây là một thứ bền nhỏ để tàu biển các nước đến mua than đá của mỏ than Vàng Danh, thuộc địa phận Uông Bí (B.V). Người Việt gọi là Đèn Công.. Tôi tái túc tại một nhà người bạn làm nghề cát than (Basculeur).

Thức rồi lại chờ ! Sót ruột quá ! Đã thè thỉnh thoảng lại thè mày Ông Sư bà Sêu òn quyền giáo nữa. Chủ nhà cũng rách như chúng tôi. Lương lậu anh ta không đủ nuôi giadinh thì lầy đê tiền cúng Phật ! Nếu còn chút đỉnh mà làm duyên thì mình cũng đỡ ngượng mà người đi quyền cũng đỡ ngượng chứ. Sót ruột thật, nên kè u mê ám chướng này bò động (xem tiếp trang 46)



Cửa Sinh, cửa Tử

hãy chứng tỏ
ó suy luận
của bạn

NGÀY xưa... có một tù nhân. Anh ta bị giam trong một nhà ngục có 2 cửa : Cửa Sinh và Cửa Tử. Nhà ngục có hai linh canh gác: Ông Thiện và Ông Ác.

Bây giờ ông quan tòa là một người lập dị. Ông ta cho tù nhân được hỏi 1 trong 2 người linh canh 1 câu hỏi để nhờ 1 câu trả lời đó mà anh biết anh nên đi ra 1 trong 2 cái cửa nào.

Nếu chọn đi ra cửa Sinh, anh ta sẽ được sống. Nếu chọn đi ra cửa Tử, anh sẽ bị treo cổ. Điều đau khổ là tù nhân không biết cửa nào là cửa Sinh, cũng như cửa nào là cửa Tử, hai cánh cửa trông giống y như nhau. Anh ta cũng không biết 2 ông linh gác nào là Thiện và ông nào là Ác, hai ông đều có bộ mặt lạnh lùng như một nhà sư tọa thiền, và mặc đồng phục giống hệt nhau. Tuy nhiên, anh Tù nhân được biết rằng,

— Ông Thiệu muốn giúp, cho anh tù nhân sống, và ông ta luôn luôn nói thật.

— Ông Ác muốn cho tù nhân chết, và ông ta luôn luôn nói dối. Hai ông linh gác thì chắc chắn biết rõ trong hai cửa, đâu là cửa Sinh, đâu là cửa Tử.

Bây giờ bạn hãy đặt mình vào địa vị của tù nhân. Bạn chỉ được phép hỏi 1 trong 2 người linh gác 1 câu hỏi thôi. Câu hỏi độc nhất đó sẽ phải giúp bạn suy ra được cửa nào Sinh, cửa nào là Tử.

Bạn sẽ đặt câu hỏi như thế nào ?
(Nếu sau 24 tiens đồng hồ. Bạn chưa trả lời được. xin coi giải đáp trang 46)

Phiên Tòa Xá tội

SỨC MẤY TƯƠNG THUẬT THEO LÉTIPE TỪ ÂM PHỦ • SỨC MẤY

mọi người đều nguyên ruda, xin Diêm Chúa quyết định

Mỗi khi, gặp những vụ như vậy, bao giờ Diêm Vương cũng coi hồn sơ cẩn thận, rồi mới quyết định. Nhưng lần này, đang cơn bức tức, Diêm Vương ra lệnh gọn :

— Bắt nó xuống đây !

Quý sứ dạ ran một tiếng, rồi hấp tấp mở cửa đi ra.

Xox

Một lát sau, hai tên quý sứ mở cửa đi vào, mang theo một ông già đầu bạc như cước, bộ râu trắng vừa bị cháy xém mất mấy sợi. Hai tên quý sứ xốc hai bên nách, mặt ông già có vẻ giận dữ, mắt sáng quắc như sao. Đặc biệt, chỉ bàn áo mà không bận quần, lông là cũng bị cháy xém, trông rất tội nghiệp.

Khi đã xốc ông già đến trước mặt Diêm Vương một tên Quý Sứ đứng nghiêm, trình rằng :

— Thưa Diêm Chúa, chúng con đã bắt được thằng già này.

Diêm Vương ngược mắt lên nhìn ông già, thấy là người hiền lành cương trực, thi thoảng vẻ ngạc nhiên. Vội đứng dậy hỏi rất lịch sự :

— Chẳng hay tiên sinh qui danh là gì ?

Ông già liền móc ở túi áo ra một tấm thiếp, đề mấy hàng chữ Bằng tiếng Tây :

Honorable VIP KK.

Juge Privé

Président de la basse Cour Suprême
Ambassadeur du VN deuxième fois République
Nghĩa là :

CỰ VIP KK

Đệ nhất Tư Phán Quan

Khâm Sứ Việt Nam Đệ Nhị Cộng Hòa

Đọc xong tấm danh thiếp, Diêm Vương trợn mắt quát hỏi Quý Sứ :

— Tại sao tại đây dám bắt tiên sinh xuống đây.

Hai thằng Quý Sứ đưa cặp mắt trừng dã nhín nhau, ra vẻ sợ hãi, nhưng sắc mặt không biến đổi vì hai thằng cùng đèn quá sặc, rồi mới đưa rut rè thưa :

— Bầm thưa Diêm Chúa, nhà thằng đó kín công caotường, lại có lính mang đồ khi giải canh gác cẩn mật, chúng con không dám vào, nên bắt tạm thằng già này, ý quên ! bắt tạm tiên sinh đây thế nào.

Diêm Vương vẫn chưa nguôi giận, nhìn hai thằng quý sứ mà mắng : Bọn sau bọn bây còn làm ăn tác trách như vậy, tạo sẽ cho lớn kiếp làm người, nghe chua ? Rồi quay sang phía Cự Vip :

— Xin tiên sinh tha lỗi cho Bản Phủ, vì làm chẳng biết, nên bọn quý sứ của Bản Phủ lỡ xúc phạm tới tiên sinh.

Một lát nữa, xin Tiên sinh hai chữ đại xá.

Cụ Vip KK ôn tồn đáp lễ rằng : không sao, ở trên trần lầm lẫn như vậy là thường, quý chức đừng quá bận tâm.

Thấy Cụ Vip hỉ xă. Diêm Vương cả mừng bèn phân ngôi chủ khách, rồi mời cụ Vip cùng ngồi, vừa uống trà âm phủ, vừa đàm đạo chuyện âm dương.

Diêm Vương hỏi : Chẳng hay ở trên trần đao này có chuyện chi lạ không ?

Cụ Vip bảo có rất nhiều chuyện lạ, rồi kể rằng Ở tệ quốc, giới thương gia mới được mùa kẻ buôn xe được bán xe cao giá, kẻ buôn gạo cũng được bán gạo cao giá. Diêm Vương bảo : Khi nào tiên sinh về trần, Xin cho bản phủ gởi lời cảm ơn Bộ Kinh Tế của quý quốc.

Những ai không đủ gạo ăn, Bản Phủ đón tiếp rất nồng hậu. Diêm Vương lại hỏi : Việc chánh trị của quý quốc ra sao ? Cụ Vip KK hân diện đáp là rất nhiều thực lực. Diêm Vương hỏi thêm về tình hình báo chí. Cụ Vip KK đáp là ở tệ quốc, có nhiều báo lầm, báo nào cũng hay và rất có tự do. Phàm những câu githuộc loại tin chó chết và những diễn ván chánh thức, những hình ảnh của các bậc làm lớn cùng những lời tuyên bố thắng lợi, đều được tự do đăng tải ; Cụ Vip lại khoe rằng ở tệ quốc sắp có luật báo chí. Và Tổng Thống mới yêu cầu phúc nghị. Đang kẽ đến đây, thi có tên Quý Sứ mở cửa bung nước vòi, một lát khói phả vào trong phòng, mang theo mùi khét lẹt, cụ Vip KK không quen, nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa, như người khóc, trông rất cảm động. Cụ Vip lau nước mắt, vừa nói với Diêm Vương :

Nếu chẳng may các vị quý sứ của quý phủ có bắt lầm một người tên là Kim Dung, thì xin quý phủ làm ơn thả ngay cho. Vừa nói, vừa lau nước mắt, trông rất tội nghiệp Diêm Vương hứa sẽ để ý, và hỏi lại Cụ Vip.

— Tiên sinh có thể cho tại hạ biết qua cảm tưởng về đời sống của Âm ty ?

Cụ Vip đáp : tuy mới xuống Âm ty lần đầu, nhưng lão già cảm thấy quen thuộc như ở nhà. Nhất là quý vị Quý Sứ, làm việc thật là mẫn cán. Diêm Vương được cụ Vip khen, thì ra vẻ hòn hở, rất lấy làm hài lòng.

Đến đây, cụ Vip KK hỏi Diêm Vương về việc cai trị dưới âm phủ, Diêm Vương đáp :

— Ở bản phủ rất là tự do dân chủ, trên hết thì có tại hạ nắm quyền cai trị, nguyên tắc thân quyền được áp dụng triệt để. Tại hạ nắm quyền cai trị được áp dụng triệt để. Tại hạ nắm quyền cai trị

— Hiến pháp nơi Bản Phủ quy định nhiệm kỳ của Diêm Vương là một năm, chỉ được tái cử một lần, nhưng mỗi năm, tại hạ sửa Hiến pháp một lần, và năm nào tại hạ cũng đắc cử. Hì hì, thưa tiên sinh, hình như có một nhà văn nào đã nói : « Làm chánh trị thi phải li », tại hạ cai trị hoài, mệt quá !

Cụ Vip KK thấy Diêm Vương nói như vậy, thì cúi đầu tỏ vẻ kính phục.



Lúc này
còn đi im
TRẦN ĐỨC UYỀN

Tôi thường xuyên nhìn mặt trời những sáng
Đi dưới phố miêng cảm

Không được nói

Trí óc bùn lầy

Mỗi ngày thiên tội mọi

Này tên trí thức hổ ngươi

Còn sống bằng hơi thở

Sao khô g thết la sao di im

Nhận mãi thân tội đồ

Giữa thế kỷ loài người rực rỡ

Tôi ngậm đầy lối nói trong miệng

Như mùa hè chim sẻ ngậm cổ khô

Hồn lầm le vỗ cánh bay ra ngoài không gian

Nhưng dưới đất chân tòn do bước ngắn.

Khi nào bình minh vỡ như trái bóng trong tim

Nắng rực rỡ đậu rèm mi con gái
Nhìn cuốn sách một người bạn thân đang

bán chạy

Tôi vui tung tăng trên hè phố tự do

Rút điếu thuốc

Xin anh em cho lửa đốt

Và anh em là tất cả niềm vui

Tay nắm chặt tay mừng mừng khôn xiết

Lúc này bụi phượng trên ngôn ngữ đen

Thời gian co rút

Chúng ta bị âm thầm xô đẩy

Vào cuộc chơi chém giết phi nhân

Khi nào lò sát sinh đồng cửa

Như đóng cửa một tờ báo

Tôi bồng em bé cười trên tay

Nhin môi em mộng sửa tôi nhớ ngày mai

Một cái hẹn với người yêu má đỗ

Lúc này còn đi im

Nhưng ngày mai mọi khung cửa ngõ

Con chim sẻ bị nhốt trong phòng

Bồng vút ra ngoài không gian

Em bé nhìn theo cười ngày thơ ngón trỏ.

Sau một hồi đàm đạo tương đắc, Diêm Vương ngó ý với cụ Vip :

— Dù âm dương cách trờ, mà từ trước đến nay, tại hạ vẫn được nghe tiếng tiên sinh là một chánh án tư đại tài, đã từng xét xử bao nhiêu vụ quan trọng, phán quyết rất công minh. Nay nhân tiên sinh quá bộ đến Bản Phủ. Lại đúng dịp có phiên tòa thường niên, đàm xin tiên sinh xét xử hộ, chẳng hay có được chăng ?

Cụ Vip KK nói : Xét xử thi lão già không ngại nhưng hiềm vi không thấu đáo luật lệ Âm ty, sợ có điều bất công, nên chẳng dám nhận, mong quý chúa hiểu cho.

Diêm Vương vội đỡ lời :

— Chốn Âm ty vốn là nơi trọng pháp, nên việc xét xử xin tùy lượng tiên sinh, mong tiên sinh đừng ngại.

Biết là từ chối không nổi, Cụ Vip KK đành nhận lời.

(Xem tiếp trang 49)

• « MÓC NỐI » NGHỀ CỦA GIÁN ĐIỆP HAY « MÓC NỐI » THỜI TRANG CHÍNH KHÁCH CON BUÔN •



• bài của THẢO NHIÊN •

Tùy vụ « Mission impossible » Huỳnh-văn-Trọng [tên vụ Trần ngọc Châu]

SAIGON : Ông Huỳnh văn Trọng một phu tá đặc trách chính trị tại phủ Tổng thống đã được Cảnh sát Quốc gia mời để lấy lời khai về một vụ Cộng sản móc nối với ông.

Trên đây là 1 tin chính thức được ông Nguyễn ngọc Huyền quản đốc Trung tâm Quốc gia Bảo chí loan báo vào ngày 28-7.

Cái tin « nỗi » này được xác nhận đã không làm báo chí ngạc nhiên về khía cạnh « nỗi » của nó, bởi lẽ từ vài ngày trước, hầu hết các báo đều biết vụ này.

Một tin « nỗi » mạnh được xác nhận lập tức hàng nghìn nghị vấn được đặt ra cho phong, viên và họ đưa nhau khai thác, tìm kiếm, về cái quá khứ hoạt động những liên hệ quanh cái nhân vật Huỳnh văn Trọng cố vấn chính trị của phủ Tổng thống này.

Một « Scandale » chánh trị, gián điệp, phản gián điệp

Vụ Huỳnh văn Trọng được coi là (1) thứ « Scandale » làm xôn sao dư luận quốc nội, quốc tế.

Căn cứ vào 1 tin ngắn đăng trên các nhật báo, dân chúng đều sững sờ thắc mắc, thắc mắc để rồi hoài nghi về bằng hữu của mình, về chính thân phận mình đang ở trong 1 thời thế vô vàn nhiễu nhương, đầy dẫy rắc rối.

Các giới chính trị báo chí thì lại không chịu tin ở cái đơn-giảu của

vấn đề này. Những ghi chú thuyết được nêu ra hoặc giả đây là 1 vụ « chơi nhau » của phe này, phe nọ hoặc giả con cờ chả cờ chử tinh bao, phản tình báo đã đến phút chót đến lúc mà cái cờ chử của họ phải thí họ.

Hãng thông tấn Reuter, hôm 2-8 loan báo rằng Tòa Đại Sứ Mỹ ở Saigon từ chối bàn luận những tin tức cho rằng cơ quan tình báo CIA có đóng 1 vai trò nào đó trong việc bắt giữ ông Trọng, cựu phu tá tình báo và chánh trị của Tổng Thống Thiệu.

Trong lúc đó, Cảnh sát Quốc gia xác nhận đã tìm được 65 người liên quan đến 1 hệ thống tình báo trong đó có Huỳnh văn Trọng.

Báo chí cũng tìm tòi các quá khứ của ông Trọng, ông Huỳnh văn Trọng 56 tuổi người Huế đạo Công giáo, (đạo gốc) đã từng ra Bắc và ở vùng giáo khu Bùi Chu—Phát Diệm, ông ta cũng từng sống ly hương ở Campuchia với tên Bernard Hai nhưng không biết rõ ông ta làm gì ở Campuchia.

Năm 1949 ông Trọng làm việc cho Công Ty Điện Lực ở Huế do người Pháp cai quản và hình như ông làm việc cho phòng thí nghiệm của Cảnh sát.

Hãng thông tấn UPI cho rằng Trọng ở mọi khía cạnh, mọi bộ mặt của ông ta, nhưng nếu có công bố trong 1 vụ họp báo thì chắc

liên hệ đến các quốc gia lân cận như Lào, Campodge, Pháp và Hương Cảng.

Cảnh sát quốc gia cho biết Huỳnh văn Trọng là người cầm đầu 1 hệ thống tình báo với tên mật mã là A. 22.

Hệ thống này có nhiều nhân viên khác như Vũ Ngọc Nhã và vài viên chức ở Bộ Chiêu Hồi như Lê Hữu, Thúy, Lê-Trung Hậu, Thanh Hữu, Nguyễn Văn Hưng.

Người ta cũng biết rằng ông Huỳnh văn Trọng đã từng được giao cho sứ mạng sang Mỹ vận động dư luận khối Công giáo Hoa kỳ ủng hộ chính phủ.

Ông Trọng đã được chính Linh mục Nhuận, Cha Linh hồn của Tổng thống Thiệu giới thiệu Trọng.

Báo chí đã đưa nhau khai thác vụ này, Báo Trắng Đen đã đào sâu ẩn vào đời tư của ông Trọng và viết rằng ông Trọng là người yêu của bà Dương Huỳnh Hoa một nhân vật trong chánh phủ Ma, của « Mật Trận giải phóng » với chức vụ Bộ trưởng Y Tế và Thương Binh.

Vụ Huỳnh văn Trọng cho đến nay vẫn còn ở trong vòng điều tra của Cảnh sát.

Cảnh sát sẽ có đủ hồ sơ về Trọng ở mọi khía cạnh, mọi bộ mặt của ông ta, nhưng nếu có công bố trong 1 vụ họp báo thì chắc

rằng chỉ làm sáng tỏ (1) khía cạnh nào đó thích thời nhất.

Trường hợp Trần Ngoc Châu

Phản ứng về vụ ông Huỳnh văn Trọng Nghị sĩ Phạm Nam Sách hôm 29-7 đã nói với báo chí rằng « dư luận hiện nay đang thắc mắc có 1 hay còn nhiều Huỳnh có ván Trọng khác ».

Vụ Huỳnh văn Trọng xảy ra khiến vụ Trần ngọc Châu nhạt hẳn đi.

Dân biểu Trần ngọc Châu, Tổng thư ký Hạ viện đang bị 1 số báo chí tố nặng là Cộng sản nắm vùng bởi việc ông chủ trương chiến tranh Việt Nam phải được giải quyết trên sự nhân nhượng giữa các phe phái và phải thương thuyết với Cộng sản.

Tiếp đó, ông Châu lại bị 1 số nặng nữa là Cảnh Sát quốc gia « vò » được anh ruột của ông là Đại úy Trần Ngoc Hiền, 1 trong các lãnh tụ của tổ chức diệp báo tri vận của Cộng sản ở Sài Gòn,

Ông Châu đã bị « tố » tội bội trong dịp này. Ông Châu đã ra 2 thông cáo trong thời gian này 1 cái nói không biết gì về vụ Trần Ngoc Hiền (1) cái xác nhận có người anh là Hiền theo Cộng sản nhưng ông Châu chỉ tiếp xúc với Hiền qua tinh anh em.

Dư luận rất thắc mắc về sự úp mở mâu thuẫn, lúng túng trong việc ra thông cáo của ông Châu nhưng ông Châu nói rằng tôi không bắt

nhiết không mâu thuẫn tôi xác nhận có 1 người anh là Trần Ngoc Hiền, tôi xác nhận có gặp anh tôi và vì thông cáo của tôi trùng hợp với ngày Trần Ngoc Hiền ra tòa nên tôi không muốn làm xúc động tới luật pháp, và cần trả việc điều tra của các cơ quan an ninh,

Vào trung tuần tháng bảy, Dân biểu Dương vi Long, phát ngôn của khối Dân Tiến tung ra 1 chưởng « mãnh liệt », Ông Long tiết lộ « Hành pháp sẽ gửi sang Hạ viện (1) hồ sơ đầy đủ về vụ Trần ngọc Châu liên lạc với Cộng sản ».

Trần ngọc Châu đã đỗ đòn này bằng cách đổi, ngày đi Hoa Kỳ lại lối 15-8 mới đi, Ông Châu nói tôi ở lại chờ đợi những người đến xem. Nhưng có dư luận cho rằng Ông Châu đã nắm được 1 bút bối 1 cái tẩy nào đó không có thi đỗ bị gởi tối mặt rồi !

Ông Trần Ngoc Châu sinh năm 1924 tại Nam Trung, Thừa Thiên, cha ông là Chánh Án Trần Đạo Tế mà theo ông Châu thì thân phụ ông là người đồng môn với Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Thượng Tọa Thích Thiện Minh,

Năm 1945, Ông Châu gia nhập Giải phóng Quân với chức vụ tiểu đội trưởng và dự trận đánh đầu tiên đánh vào tỉnh Phan Rang.

Tiếp đó, Ông Châu lên chức phân đội trưởng dự trận đánh Cầu Đất tại Đà Lạt, cùng 1 đơn vị với Tướng Đỗ Mậu, lúc đó là Đại đội phó và Tôn thất Bình (phân đội trưởng)

Cũng trong năm này, Ông Châu đã biết thế nào là tình yêu, mối tình đầu đằm thắm với 1 nữ cán binh Việt Cộng ngay tại chiến khu Quảng Nam để rồi đi đến kết thúc « anh đi đường anh, tôi đi đường tôi ».

Qua mấy năm theo kháng chiến Ông Châu đã lên tới chức Trưởng ban Tuyên huấn của Trung Đoàn 83 và cuối năm 1949 Ông Châu đã mặc nguyên bộ quần phục Việt Minh về trình diện với Quốc Gia tại Hội An.

Năm 1950 Ông theo học khoa I trường Võ bị Quốc Gia Đà Lạt rồi ở lại làm huấn luyện viên, lúc đó theo Ông Châu T.Thống Thiệu là 1 trung úy cùng phục vụ tại trường.

1955 Ông Châu đi Hoa Kỳ học 1 khóa cao cấp về Lục quân tại trường Fort Benning.

Ông Châu cũng từng giữ các chức vụ Tham mưu trưởng sư đoàn 4 Bộ binh, Tham mưu trưởng Trung tâm huấn luyện Quang Trung, chỉ huy trưởng Địa phương Quân và Nghĩa quân khu chiến Tiền giang.

Năm 1962 Ông Châu được Tổng Thống Ngô Đình Diệm giao cho chức vụ làm thuyền viên của Hội Đồng An ninh Quốc Gia, nghiên cứu chính sách của VN Hoa Kỳ và đối phương.

Ông Châu cũng từng làm Tỉnh Trưởng Kiến Hòa vào năm 1952 rồi lại giữ chức vụ này vào năm 1964.

Qua nhiều chức vụ khác, năm 1957 Ông Châu đắc cử tại đơn vị Kiến Hòa rồi làm Tổng Thư Ký Hạ Viện.

Lù lù ra đáy nhưng dày huyền thoại

Thân tín với Phật giáo, thân tín với Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cả gia đình theo Việt Cộng còn ở Bắc Việt, có đồng bè bạn ở Hoa Kỳ Nhân vật Trần Ngoc Châu được dư luận cho là nhiều bí ẩn nhất.

Bạn đồng viện của Ông « tố » Ông là Việt cộng nắm vùng, là CIA là đầu nậu chính trị, là kẻ đón gió trở cờ nhưng Ông Châu lại gửi thư ngỏ xác nhận lập trường của Ông là lập trường Quốc gia không chấp nhận Cộng sản không thuộc ngoại bang.

Nghị sĩ Phạm Văn Sách khẳng định rằng với những cõi như Trần Ngoc Châu, Huỳnh Văn Trọng chỉ có thể là gián điệp, là Cộng sản, là con buôn chính trị.

Trước sự tấn công tối tấp, Ông Châu đã đòn bằng cách phách liền Cái tê đoạn của xứ Việt Nam là hề không thắng nổi trong việc trang luận về chính trị là chụp mủ.

Ông Châu than phiền tôi bị chụp đùi thử mủ nhưng 1 bức tranh của báo Hoà Bình lại vẽ đầu hắn đà có mủ sẵn rồi thì chụp mủ vào đầu bây giờ.

Khi phát triển về vụ Huỳnh Văn Trọng, Ông Châu nói « Chúng ta cần phải biết nội dung sự liên hệ

(Xem tiếp trang 34)

NHÀ THƯƠNG

Truyện ngắn LÊ TÁT ĐIỀU

CẢ TỈNH chỉ có một nhà thương nhỏ, ở sát quốc lộ. Vũ đi như súp soạn chạy vì sợ phải ngồi xuống giữa đường nhẵn nhô, hay ngã lăn, ngất đi, tạo dịp cho trẻ con bù lại coi giải trí. Chưa bao giờ anh đau quá đến độ ngất, nhưng con bệnh không hề hứa hẹn sẽ chỉ hành anh một cách vừa phải. Ở Saigon, mỗi lần đau, anh chạy thẳng đến một nhà thương quen. Nhân viên ở đây đã coi anh như một thứ thần chủ thường trực. Họ biết rõ tình trạng, tươi cười chích cho anh vài mũi thuốc làm dịu cơn đau. Anh ngủ mê mệt. Tỉnh dậy, Vũ lại thông thả ra về, lợi dụng thời gian khỏe mạnh để làm việc.

Cái nhà thương ở tỉnh lẻ này thật không có gì đáng tin cậy. Vũ vẫn tìm đến đó như kiểm một lời an ủi. Vả lại, cơn đau kéo dài trung bình hơn mười giờ. Cứ ngồi ôm bụng nhẵn suối khoảng thời gian đó, không có gì để thay đổi không khí, cũng buồn.

Chưa tới 8 giờ, hai cánh cửa sắt nhà thương còn đóng kín, có quấn hàng chục vòng xích sắt. Đám bệnh nhân đến chờ chục sớm ngồi la liệt ở trước hiên, xung quanh những chậu hoa vàng. Phần lớn là đồng bào thương. Tất cả đều tỏ ra bình thản, yếu đuối một mảnh đến độ không muốn cất nhắc chân tay. Sau này anh mới biết đó là một chiến thuật để lừa những con bệnh tay mơ, khù khờ như anh. Thêm nữa, họ cũng còn phải dưỡng sức để dành cho cuộc tranh đấu cam go sắp tới. Vũ ngồi ở một góc hiên, ôm chặt lấy bụng trái và chờ đợi. Vài người ở gần nhìn anh emengai và súp lại thế ngồi.

Trù Vũ, một thứ bệnh nhân mơ, ra tất cả đã bấu và đánh đú trên cửa sắt. Nhiều bệnh nhân chỉ còn da bọc xương, phải trèo lên những người khác để bám vào cửa sắt, họ vẫn cố gắng. Cuối cùng họ ở trên cao nhất, bầu víu như những con nhái. Và cái lực phát âm đã giúp họ nói truyện lại raj cả tháng,

nhus tất cả đám bệnh nhân quanh anh đã âm thầm chuyển động, biến thành các lực sĩ chạy bộ, nhồm mộng lên chờ phát súng lệnh. Phía trong cánh cửa sắt vừa nỗi lên tiếng dép lè let xẹt, Vũ bỗng hoa mắt như có hàng chục chiếc hỏa tiễn vừa bay vụt qua mắt anh. Đồng thời tiếng la ó, chửi thề vang tục đột ngột vang lên như sấm sét trong cơn giông.

Khoảng tám giờ, vụt một cái, Vũ cảm thấy bầu không khí quanh mình căng thẳng, khác lạ. Hình

họ đem dùng hết cả vào lúc này để xin xó. Bao nhiêu sinh lực được đem ra xả láng hết. Cả một bệnh nhân nằm rên rỉ, trổng như sắp xuống lõi, lúc này cũng biến vào cái khối ngời dồn cục ấy. Ké hèn kém nhất cũng bám được một tay vào cửa sắt. Thỉnh thoảng, có kẻ tuột tay, hoặc bị hại ngầm, rơi xuống đất, ngồi ngất ngửa một lúc. Nhưng rồi, như những người có tinh thần thể thao rất cao, họ không bỏ cuộc. Họ lẩn xẩn vào đám đông, gầm thét đòi lại chỗ. Tiếng gầm xương rung chuyển động rang rắc, tiếng thoi ngầm bình bịch xen lẫn với những tiếng kèn lạc giọng như thú vật gầm.

Khi Vũ súp soạn được tinh thần sức lực để sẵn sàng, lao vào cuộc



tranh đấu, thì chiến trường đã hết hào hùng. Khỏi người đã rời rạc. Kết quả hết sức công bằng như một cuộc thi tuyển chọn. Tất cả những bệnh nhân khoẻ mạnh nhất được số nhỏ và họ sẽ được bác sĩ khám trước nhất. Anh chàng đoạt số 1 to lớn như lực sĩ thể vận hội bắp thịt cuồn cuộn, da xạm màu thép. Đôi mắt anh quả có hơi lờ đờ vì bệnh, nhưng không ai suy bi hay nghi ngờ rằng anh không đoạt được cái con số ưu tiên tốt đẹp đó nhờ chính sức cần lao của anh.

Chàng lao công đem số ra phát cổ vẻ hài lòng :

— Chà ! Hôm nay vắng quá nhỉ. Chắc chỉ chừng 10 giờ là khám xong. Đồng bào cứ chịu khó giữ trật tự như hôm nay có phải tốt không nào ?

Vũ ôm bụng lom khom tiến lại trước mặt người lao công xin cái số thứ tự tồi tàn nhất. Người lao công nhìn anh, ngạc nhiên. Sau đó ánh mắt ông ta đầy vẻ khinh bỉ như chưa bao giờ ông gặp phải một thứ bệnh nhân yếu đuối, suy nhược, thiếu tinh thần tranh đấu đến thế.

Cánh cửa sắt được mở rộng. Bây giờ thi số phận được định đoạt cả rồi, không ai phải chen lấn nữa. Người ta sẵn sàng nhường nhau bước vào phòng đợi, ghế ngồi ở đây có đủ cho rất nhiều người ngồi. Hai lão già kiệt sức trong cuộc chen lấn, sau khi nhận được số thi ngã gục bên công sắt, bây giờ cũng được người ta khiêng vào đặt nằm trên ghế rất tử tế.

Có thi giờ rảnh rồi, đám bệnh nhân bắt kiểm soát lại cơ thể xem có bị trục trặc gì vì cuộc tranh đấu không. Trong lúc háng say người ta có thể bị thương mà không biết. Vài người, chắc chắn là thứ bệnh nhân kỳ cựu, đầy kinh nghiệm, thi lôi kim chỉ ra khâu và lại những chỗ quần, áo rách.

Khoảng mười lăm phút sau, hai lão già ngất xỉu đã tỉnh táo lại. Thấy mình được nằm trên ghế đàng hoàng, một lão tò vò cảm động. Lão phèu phào lên tiếng cảm ơn lòng tốt của mọi người. Nhưng lão kia bỗng chu chéo :

— Chết cha ! Ai đời số của tôi rồi ? Cái số tôi xin được chỉ có một số, cái này có tôi hai số là số lớn. Mẹ nó ! Đồ khổn nạn.

Lão tuyển bổ làm i rằng lão không biết đọc nhưng dù biết số có hai số chắc chắn to hơn số một số. Lão già đang cảm ơn, nghe kể đồng bệnh báo động, với kiểm soát lại báu vật của mình. Một lão đã tái lại tài thêm và lão cũng phát chửi om xombok.

Chưa bao giờ Vũ nghe người ta chửi tục tếu và dai dẳng đến thế.

Nhiều người liếc nhìn một thanh niên gầy gò, mặc áo len, tóc rụng gần như trọc, tó ý ngồi ngô. Lúc này, anh này nhất định giành phần khiêng tay ông lão. Nhưng anh ta tinh bợ, ngồi ho sụ, rất vô tội.

Một người đàn bà, mặt sưng húp, tiến đến trước mặt một thanh niên mập mạp ngồi cạnh Vũ. Bà rụt rè nói :

— Ông ơi ! Có phải ông xin được số 5 không ?

Thanh niên nhìn bà kia dò xét một lúc lâu rồi mới gật đầu. Người đàn bà bắt đầu nói nhỏ :

— Xin ông vui lòng để lại cho nhà cháu. Nhà cháu đến đây đã năm ngày rồi, mà chen không được, toàn phải lấy số chót. Cứ gần đến lúc nhà cháu được khám thì lại hết giờ, bác sĩ đuổi nhà cháu về. Ông cứ cho già, nhà cháu xin lỗi ạ.

Thanh niên ngần ngại :

— Hôm nay vắng chắc được khám hết mà.

— Ồi ! Trời đất này, biết làm sao được. Hôm kia, bác sĩ phải đi dự tiệc, số 11 còn bị đuổi về.

Thanh niên suy nghĩ một lúc rồi uể oải đứng dậy, bảo bà kia theo anh ra ngoài điều đình, chắc chắn là thứ bệnh nhân kỳ cựu, đầy kinh nghiệm, thi lôi kim chỉ ra khâu và lại những chỗ quần, áo rách.

Người lao công lau sơ cái bàn cho bác sĩ xếp lên đó một ít giấy tờ. Một người y tá gầy và cao từ phòng bên bước sang Ông ta mở tủ, lấy ra hai lọ thuốc: một đựng những viên màu vàng, một đựng những viên màu trắng. Ông đặt tất cả lên một cái bàn nhỏ ở góc phòng rồi bắt đầu, gọi từng số đến ghi tên.

Khoảng 9 giờ 30 bác sĩ tới, ông ngáp dài hai cái trước khi ngồi ghêch một bèn mòng lên mép bàn

Người lao công, nét mặt nghiêm chỉnh, đứng ra gọi từng số, nhắc nhớ người ta nên giữ trật tự để báo sự để làm việc.

Quả nhiên, gặp những người biết giữ trật tự để bác sĩ làm việc rất nhanh. Được định bệnh xong, bệnh nhân đi qua bàn người y tá lánh hai viên thuốc màu vàng như loại thuốc chống sốt rét. Sau đó, có người còn được sang phòng bên cạnh chích thêm một mũi. Phát hết những viên thuốc trắng. Ai cũng chỉ được lánh hai viên.

Bệnh nhân duy nhất được lánh bốn viên là một ông lão khoảng 60 tuổi. Ông khai bị suyễn kinh niên và mới mang thêm một bệnh tức ngực cách đây nữa giờ. Lúc này ông chen lấn hăng háing và có hồi ông kêu gào rằng sắp bị gãy xương lồng ngực. Bác sĩ xem xét ông lão lâu gấp đôi mọi người. Sau đó, ông được lánh hai viên thuốc vàng, hai viên thuốc trắng.

Đến phiên Vũ, phòng đã vắng hẳn, bác sĩ có vẻ chú ý đến cái mặt nhẵn nhô, tái ngắt và đầm mờ hôi của anh.

— Sao ?

— Thưa, tôi bị đau bụng dữ dội — Đầu đâu ? Đây thì không phải ruột dữ . . . chắc sán rồi.

— Tôi đã thử phản.

— Không sán thì giun.

Vũ không hy vọng gì còn có cơ hội gặp gỡ một mũi thuốc ngũ. Vì bác sĩ có vẻ băn khoăn :

— Trước đây có thuốc chữa đau bụng tốt lắm, nhưng lại hết mất rồi. Ganidan ấy mà. Anh chịu khó ra hiệu thuốc...

Ông ta chưa nói hết câu thì một người y tá từ phòng bà hốt hoảng bước sang :

— Thưa Bác sĩ sắp có phải đoàn tới thăm bệnh viện.

Ông bác sĩ có vẻ xúc động mạnh giọng ông đầy ngạc nhiên :

— Sao bảo họ rời chuyến viếng thăm lại mà ?

— Dạ họ vừa điện thoại cho biết mới đổi ý.

— Làm sao mình sửa soạn để đón tiếp kịp.

— Dạ, thưa bác sĩ, vây mới ác ôn. Trại nuôi người bệnh trống vắng quá.

Bác sĩ cong ngón tay trỏ, gõ nhẹ nhè lên thái dương :

— Còn mấy giờ?

— Dạ bảy chiếc.

— Sao nhiều vậy?

— Dạ thì cũng như moi năm. Gia đình họ hàng ông tỉnh, ông phó đồng lăm. Dành bảy giờ là vừa. Năm nào vào đầu mùa mưa tôi cũng vẫn phải bê thêm ghế. Vải. Không hiểu sao năm nay bọn họ chưa có ai bệnh hoạn gì, kỳ quái.

Bác sĩ đăm đăm nhìn Vũ, rồi bảo người y tá :

— Cho ông này vào nằm. Bệnh nặng đấy! và chọn cho tôi đủ sáu người ngay bây giờ. Bọn bệnh nhân sáng nay chưa về hết đâu. Thế nào họ cũng còn ở phòng chich. Chọn người sạch sẽ một chút. Đừng tuyển lựa âu mà mang tiếng cả lũ.

Trại nuôi bệnh ở cách phòng đợi một vườn hao nhỏ. Vũ được đưa lên giường nằm chừng mươi phút thì ông y tá đã chọn xong sáu bệnh nhân lý tưởng. Họ còn ngạc nhiên vì sự may mắn bất ngờ. Người nào cũng toe toét cười sung sướng. Ông y tá cho tất cả thay quần áo bệnh viện và bắt đầu dặn dò :

— Đây là quyền lợi của bệnh viện, xin bà con lưu tâm. Lát nữa phải đoàn đến, bà con phải giữ trật tự. Ai đau thi cứ việc kêu rên. Tôi sẽ lựa lời xin phái đoàn cho thuốc chữa. Được phái đoàn chú ý tới thì là nhất.

Ở đầu mỗi giường bệnh có một tấm giấy ghi nhiệt độ bệnh nhân mỗi ngày. Các bệnh nhân biết chẽ được khuyến khích tự điều động tên vào đó. Riêng cái đường biểu diễn nhiệt độ lên xuống trong cả tuần thì y tá sẽ liệu trông mặt từng người mà vẽ giüm.

Khi người lao công chạy vào thông báo : phái đoàn đã đến nhiều người bắt đầu rên. Họ kêu rên rất thực, rất thảm thiết. Căn phòng có vẻ như một nơi chứa toàn những người hấp hối. Anh

chàng trẻ tuỗi, nắm cạnh giường Vũ, khai rằng đã bị lao tới thời kỳ thứ 3, trình diễn xuất sắc hơn hết. Ngoài cái thứ âm thanh khàn khản nghèn thở anh phát ra đều đều, anh còn quằn quại, lăn lộn như tất cả lực phủ ngũ tạng của anh đang bị xé nát. Người y tá có vẻ chú ý đến tinh chí của anh ta, thỉnh thoảng lại gật đầu, hài lòng.

Phái đoàn gồm sáu người : bốn người Việt, hai người Mỹ. Họ đi qua tất cả các giường bệnh, lắng nghe ông bác sĩ dẫn giải. Hai người trong bọn luôn tay ghi chép. Họ đi tới cuối phòng sấp sùa quay ra, thì một phái đoàn khác, toàn phụ nữ bước vào. Họ đến từng giường phát cho mỗi bệnh nhân một cái phong bì và những túi kẹo đủ màu xanh đỏ. Vũ chịu không nổi cơn đau, chồm dậy định xin một viên Ganidan (thứ thuốc mà bác sĩ cho là hiệu nghiệm với căn bệnh của anh), nhưng thấy cô nào cũng tươi cười, hồn hở, anh lại sợ.

Sau nửa giờ quan sát, phái đoàn ra về. Tất cả những cái miệng kêu rên đều ngừng hoạt động để tạo nụ cười hân hoan. Người y tá đồng nhiệt cảm ơn mọi bệnh nhân. Hai bên đều hết sức hài lòng.

Vũ ôm bụng, khom lưng, lần ra ngồi nghỉ trước hiên phòng đợi. Một thằng bé con đang đứa nghịch ở lề đường, bỗng chú ý tới anh. Nó bỏ chúng bạn, chạy lại :

anh bệnh nhân Thượng, người như đồng đen, đã áp dụng một chiến thuật chống cự khá đặc biệt.

Anh ta ngồi ôm gối lấy chân giường sát, hai tay cuồn vòng vào nhau như xích sắt. Kéo anh đi đâu thi cái giường sắt bị lôi theo đến đó. Anh lại khéo giấu hai bàn tay vào trong nách nên người ta không sao kiểm được những ngón tay anh để bẻ. Cho đến lúc Vũ ra về thi anh ta vẫn có vẻ thắng thế.

Một chuyện rắc rối nhỏ nữa là trong lúc say sưa làm nhiệm vụ, hai nhân viên bệnh viện đã bảo nhầm một bệnh nhân cũ ra cửa phòng, lại quẳng đồ đạc của anh ta ra sân. Anh ta đứng khoanh tay, cười ngọt mặn, một lúc anh ta mới nói

— Nay, tôi cho mấy người biết : người bạn của ông cậu tôi là bạn của ông T., em rể của cháu ruột ông Phó Tỉnh trưởng. Tôi nằm chữa một tuần, có thư giới thiệu.

Chưa nghe hết câu mọi người đã phát giác ra sự lầm lẫn tai hại. Ông y tá hết lời xin lỗi anh ta, trong khi những người khác đi thu lượm những đồ đạc họ đã lỡ quăng.

Vũ ôm bụng, khom lưng, lần ra ngồi nghỉ trước hiên phòng đợi. Một thằng bé con đang đứa nghịch ở lề đường, bỗng chú ý tới anh. Nó bỏ chúng bạn, chạy lại :

— Chủ đau lắm hả?
Vũ gật đầu và gượng cười để cảm ơn nó.

Thằng bé chỉ tay về phía ngoại ô :

— Ở xóm trong có ông thầy pháp chữa bệnh hay lắm. Chắc chủ bị ngài rồi. Tôi ống trù cho. Tốn chút ít tiền đèn nhang thôi hà. Cháu dẫn chủ tới nghe.

Vũ cảm thấy mệt mỏi như không còn cất nổi chân tay. Nhưng anh vẫn gượng đứng dậy và chệch choạng bước theo dõi chân tung tăng dẫn đường của đứa bé.

LÊ TẤT ĐIỀU

(7-39)



truyện đài



THƠ CÀY

Chữ trinh còn một chút này...

đến đây là vì có những mối giây liên lạc với ta về tự do dân chủ. Nhưng các danh từ này được dùng nhiều quá rồi, nó tâp ra như một cái mén rách không còn rung động được ai. Bây giờ, người con gái nước ta, con Rồng cháu Tiên, hậu duệ của bà Trưng, bà Triệu, muôn cụ thể hóa mối tình hữu nghị kia nên mới đứng ra mà kết một sợi giây liên lạc ái tình. Mỗi giao hảo Việt Mỹ nhô đó mà thêm đề huề tron tru, chặt chẽ.

Cái dấu hiệu đáng ca ngợi thứ hai thuộc về tình tự dân tộc. Trong những cuộc viễn chinh, binh lính của nước nào cũng cần được giải trí cả thè xác lán tâm hồn. Do đó, nên từ khi có lịch sử nhân loại là có lịch sử chiến tranh mà cổ chiến tranh là nay ra hạng đần bà «bán chôn nuôi miệng».

Nghề này, theo sách vở là một nghề xưa nhất của loài người trái đất chúng ta. Bình linh đồng minh sang đây nhiều, đì điểm già tảng nhiều đì là đúng theo quy luật chiến tranh cổ điền. Nhưng cái sự gọi là giải trí của binh lính thì chỉ có tính cách qua đường mà thôi «Tiễn trao cháo múc» thê là xong—anh đi đường anh tôi đi đường tôi, không còn tình nghĩa gì nữa hết.

Nhưng ở đây không biết người đần bà VN đã có một bí hiểm nào khiến cho người bạn đồng minh sau khi đã «ăn cháo» xong rồi, còn tư tưởng đến cái thú vui kia mà ính chuyện ăn đòn ở kiếp. Tất nhiên trong số những người lầy sồng ngoại quốc, một số khá đông không ở trong trường hợp thử thách trên nhưng cái số người ngoại quốc muốn kết duyên với gái VN bây giờ nó cao hơn tỷ lệ ở các nơi khác.

Nước An Nam mình tốt số thật mà đần bà An Nam cũng thật là danh bất hư truyền.

Cái dấu hiệu phát triển thứ ba nó thuộc về viện trợ kinh tế. Người Mỹ lầy đần bà An Nam là viện trợ cho nước mình một số sinh lực mới (có giống lợn bao giờ cũng khỏe cũng tốt hơn...cứ xem như con vịt xiêm lai thì biết...) Lầy người An Nam, nên người ngoại quốc còn cho đồ PX bẩn đầy rầy các chợ trời còn cho tiền đồ tiền xa h đồi ra vô số bạc. VN lại được ăn đồ hộp uống Cocacola nấm gường nem có máy lạnh có TiVi đì cầu có cuộn giấy sát trùng v.v... Viện trợ đến như thế thì còn muốn gì hơn nữa..

THƠ CÀY

Tuy nhiên, trước con mắt của những nhà yêu nước tiên bộ và những nhà xã hội lạc quan thì sự kiện kè trên lại là một dấu hiệu phát triển rất đáng nêu ca ngợi. Trước hết nó giúp cho cái gọi là tình hữu nghị giữa ta và các nước bạn thêm bền chặt những người bạn đồng minh vĩ đại kia từ xa xôi muôn dặm



Dời... bên kia !

● KIM NHẬT phụ trách

LTS—«DỜI...BÊN KIA» là một tiết mục đặc biệt viết về đời sống «BÊN KIA». Nó sẽ trình diễn với các bạn đã thử chuyện. Từ chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hay, chuyện dở, chuyện chính trị, chuyện văn nghệ, chuyện đánh giặc, chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện «mẩn tính»... cho đến chuyện bá lèp, báo dời!

Nói chung là đời sống phía «BÊN KIA». Mạt khu có 1 Miền Bắc có 1 Bắc Kinh, có 1 Mát-sco-va (Mạc từ Khoa) có 1 — Cả mươi hai nước gọi là «phe xã hội chủ nghĩa».

Các bạn đọc «DỜI...BÊN KIA» để cười, không cười thì khóc. Không khóc cũng chung hùng, suy nghĩ 7 ngày liền để chờ số sau đọc nữa.

BÁO...ĐỜI

Ông «Méo Chu Lai» cấp giấy cho ông Hà Nội» Nam «chống Đế Quốc Mỹ xâm lược» !

Ông Hà nội đó là Vương quang Xuân, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1922 tại xã Yên Lương Đông, quận Hòa Đông, tỉnh Gò công. Ông ta là đảng viên từ 1948, trong những ngày còn ở Tiểu đoàn 307 kháng chiến chống Pháp tại miền Nam. Năm 1954, tập tết ra Bắc.

Cho đến ngày 22 tháng 3 năm 1968. Vương quang Xuân theo lệnh Hà nội xuống tàu xung kích đi vòng theo bờ biển vịnh Bắc Việt đến căn cứ Hải quân Trung cộng ở đảo Hải nam để chuẩn bị chuyển sang ghe bầu, nguy trang thành ngư phủ, cùng với mày chư vị khác vào Nam kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Trước ngày được lệnh về Nam, Vương quang Xuân là một cán bộ cao cấp thuộc Cục Nghiên Cứu Trung Ương lực Cục Tình Báo của Bộ Tông tư lệnh quân đội miền Bắc. Không cần phải nói thêm, ai ai cũng hiểu anh ta thuộclại tay tờ diệp báo. Trước khi lên đường anh ta được học tập, phổ biến thật rõ về tình hình sinh hoạt, đời sống cũng như hàng trăm thứ chuyện về miền Nam ngày nay, để y trở thành một người dân miền Nam chính hiệu.

Từ Hà nội, anh ta đã được giao nhiệm vụ «Cụm trưởng Cụm Tình Báo B 5» tại Sài Gòn. Hệ thống tình báo của anh ta là hệ thống tình báo quân sự, mọi báo cáo liên lạc, chỉ thị đều do «đường dây» riêng, trực tiếp với Hà nội, không qua một hệ thống trung gian nào như: tình báo đặc khu Sài Gòn. Chợ lớn hay tình báo Trung Ương Cục miền Nam. Hoạt động của tổ chức diệp báo anh ta hoàn toàn độc lập và biệt lập. Ngoài việc gác dọc co sô, lầy tin thu tin mua tin bằng mọi cách, mọi giá về bí mật quốc phòng miền Nam anh ta còn «đè ý» theo dõi Kiểm soát các tổ chức tình báo của Trung Ương Cục Miền Nam, của đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn (l. 4)

Ngày lên đường, anh ta được cấp một thẻ «căn cước... thật» của một người dân, ngư phủ, tinh binh

thien.

Bèn thà ra.

Nhưng mày «ông Hà Nội» không chịu ra. Nhất định nằm ăn vạ ông «Méo Chu lai» rồi nguyên cớ thì được trả lời cho biết là ghe bầu bị bể, hư nát lườn mặt. nỗi niêu soang chảo không còn vì bị tàu Méo đụng. Vậy phải bồi thường xứng đáng.

Không biết làm thế nào, tung quá «vần đê» được báo cáo lên ông quan sáu Méo, ông quan sáu đành bóp bụng ra lệnh rất hắc : Thường !

Bóng uhin, tướng đầu Tòa Án Mật Trận kêu và nắm nhá đá vê tội «Cộng Sản», không ngờ hung hóa kiệt, phát tài to, mày «ông Hà nội» còn được giúp đỡ sửa chữa chiếc ghe bầu cho lành lặn trở lại.

Nội vụ kể từ ngày bị «tai nạn» cho đến lúc sửa chữa xong ghe bầu, vì chỉ mất một tháng tròn. Nhưng ghe được sửa chữa xong, mày «ông Hà nội» một lần nữa, lại ăn vạ. Không chịu đi, còn khiêu nại tội cùng.

Hồi lý do «ông Hà nội» cho biết : «vùng duyên hải dọc theo bờ biển Chu lai là khu vực cầm lưu thông, tại mày «ông» kéo ghe chúng tôi vô đây, bây giờ mày «ông» thả nhưng làm sao chúng tôi dám đi trong vùng biển cầm? Tàu mày «ông» lại bắt nữa, chẳng những vậy còn bị bắt vỡ tội vạ, làm sao?

Rồi cục, quan sáu Méo lại vui vẻ cặp cho «ông Hà nội» một cái giày «thông hành quân sự đặc biệt» được quyền lưu thông ngày đêm, yêu cầu các nơi làm ngơ cho để đương sự về đèn thi xã Phan Rang nhanh chóng. Đồng thời điện cho các tàu bè tuần duyên trong khu vực, cũng như phi cơ trong vùng nhớ cho. đừng có bắn áu kèo lại bị mắc đèn.

Thì là «ông Hà Nội» Vương quang Xuân và các cán bộ Bắc Đằng, vui vẻ xuống thuyền, mở đõi, cảng buồm tung dùi vuốt râu, chè anh Méo... mất đực !

«Ông Hà Nội» và mày chư vị, «chiến ngang» «đỗ bộ» lên thi xã Phan Rang ngày 2 tháng 5 năm 68. Từ đó, lại leo lên xe đò bon bon trên đường cái quan một mạch đèn Saigon một cách «khoe mạnh» vào chiều ngày 4 tháng 5 năm 68 bắt đầu nhiệm vụ chống đế quốc Mỹ xâm lược với Cụm Tỉnh Báo B52.

Cho đến cuối tháng 1/1969 vừa qua «ông Hà Nội» này tì tê «kè kè tám trinh» với cơn quan an ninh tình báo VNCH dĩ nhiên cơ quan tình báo Mỹ được thông báo và đèn tai ông già tú lạnh» Bán cơ (Bunker).

Lần đầu tiên ông già tú lạnh Bán Cơ nói tiếng Việt: Trời ơi! Và cho đến bây giờ ông quan sáu «Méo Chu lai» hãy còn «bè mìn» về vụ cấp giấy thông hành đó.

Nhưng thôi! lẽ Vũ Lan năm nay đã đèn rồi. Tôi gi cũng được xá, xá tội cho đời, thi sá gì một mảnh giấy con. Đời xá tội cho đó? Ô-KÉ?

Niết! Cu hết Xót! Cu - nết - Xốp !

Từ đầu tháng 8/1969, Bộ Ngoại Giao Hoàng gia Anh quốc loan báo cho biết đã chấp thuận đơn xin tị nạn chính trị của nhà văn Nga Kuznetsov tại Anh.

Suốt tháng nay, các nhật báo lớn, tuần báo, đài phát thanh của các quốc gia trên thế giới, loan tin và khai thác dưới đủ mọi hình thức về nhà văn «cờ lớn» của Nga Xô, chán ghét chế độ Cộng Sản, ly khai nó để tìm tự do, cái mà đối với những nhà văn là hơi thở, là một nhu cầu tối cần thiết, không thể thiếu.

Cá thè giới đều biết, đều nghe. Chúng ta ở VN, ai có đọc báo, nghe radio, xem vô tuyến truyền hình cũng đều được nghe, được biết về nhà văn này.

Nhưng, địa vị của Cu-Nét-Xốp tại Nga như thế nào, lớn đến cỡ nào? Người ta chỉ làm cái công việc giới thiệu Kuznetsov, qua khía cạnh «nhà văn lớn» ở đây chúng tôi không làm công việc đó...chỉ muốn giới thiệu với các bạn vài nét về, Cu-Nét-Xốp một cột trụ lý thuyết, giữ vững «trong thường đạo lý» của triết học Cộng Sản Mác Lê mà Đảng Cộng Sản Liên Xô đặt mình vào vai trò «lãnh đạo thế giới».

Cu-nét-Xốp, đảng viên Cộng Sản, (đồng ý thề rời) hơn nữa lại là một ủy viên của một tiểu bang. Từ năm 1955 trở thành một cán bộ cao cấp của Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Liên Xô, được đề cử làm hội viên Hân-Lâm, rồi Ban lãnh đạo Viện Triết học Hân-Lâm viện khoa học Liên Xô Cu-Nét-Xốp được Trung Ương Đảng Cộng Sản Liên Xô giao cho nhiệm vụ: Phó Chủ nhiệm tờ báo Đảng quan trọng nhất: VOPROSY FILOSOFII (thay cho tạp chí DƯỚI BÓNG CỜ MÁC XÍT của Bộ Chính Trị Đảng đình bản năm 1944).

Tờ VOPROSY FILOSOFII mỗi năm xuất bản ba kỳ mỗi số quang 400 trang, gồm những bài học thuyết, lý luận, giáo dục Đảng về các vấn đề Duy vật biện chứng và sự học tiết lý khoa học, lịch sử triết học liên xô v.v.. Nghĩa là, nó đại diện cho nguyên tắc, cho lập trường, đường lối lãnh đạo tất cả mọi tư tưởng chỉ đạo công tác trong thế giới Cộng sản.

Năm 1955 Kuznetsov cùng với V.A.Fok.I.P.Bazarov và A.D. Alexandrov, sau một cuộc thảo luận kéo dài nhiều tháng quật nhau trên lý thuyết trong việc xác định quan điểm «triết học vật lý mới» qua thuyết Tương đối của bác học Einstein, nhóm Kuznetsov đã tờ cáo và hát triết gia nổi tiếng của Nga là Maximov ra khỏi chức vụ chủ nhiệm VOPROSY FILOSOFII để cả nhóm được Bộ chính trị Đảng cử vào thay.

Con người Cu-nét-Xốp qua là Cộng Sản đầy minh cho đèn thờ cũng ra hơi Cộng Sản, ày thè mà giờ đây, ly khai ra khỏi đảng, lên án chè chế độ Cộng Sản một cách cay đắng căm hờn Liên Xô vô tà, để xin tị nạn chính trị ở Anh.

Cu-nét-Xốp đã đổi tên mới, không còn muôn giữ cái tên cũ đã một thời nổi danh, gây sóng gió trên đất Nga. Ghét đèn thè là cùng. Tên mới của Cu-nét-Xốp là A.Anatol.

Sự kiện Cu-nét-Xốp. «hiện tượng Cu-nét-Xốp» qua khía cạnh chính trị, triết lý mới mẻ này mới thực sự làm cho ta suy nghĩ, bằng khuông vẽ chè chế độ Cộng Sản. Những tác phẩm «Fire» hay «Babi Yar» v.v... Chỉ là những màng mờ nổi trên mặt nước, nào dã thăm gi.

Ày thè là, bắt đầu từ ngày 5 tháng 8 năm 1969. Đảng Cộng Sản Nga ra lệnh mở một chiến dịch nhằm «méo mó sự thật» để bôi lố Cu-nét-Xốp, nào là «phản bội chủ nghĩa xã hội» nào là «kè có hại khuôn mặt chính trị và đạo đức... giả» v.v...

Chiến dịch được khởi đầu bằng bài «tò cáo» của một nhà văn lớn được giải thưởng Lénine của Nga là nhà văn Boris Polevoy (Bô-lé-Vô) đăng trên báo «Literatura i Gazetta» Báo của Hiệp hội nhà văn Xô Viết. Hành động trên làm ta nhớ đến nhóm «Nhân văn giải phim» năm nào trên đất Bắc.

Chiến dịch đó, Cu-nét-Xốp hẳn sẽ còn nhiều hào hứng. Thế nào người ta nói Niết! Cu-hết Xót! Cu-nét xóp oril



mưa và thành phố cũ

Trước đây tôi có ở Vinh Long một thời gian. Ngày đó đã lâu lắm rồi, những người bạn nhà binh của tôi ngày đó bây giờ đã tàn mệt đi xa. Có người đã chết, có kẻ đã giải ngũ. Kỷ niệm của ngày xa cõi ấy ngồi lên trong lòng tôi êm đềm vắng lặng như một giấc mơ xa. Nhưng hôm nay tôi trở lại đây, Vinh Long với đơn vị cũ. Liên Giang Đoàn 23/31 xung phong. Cái tên này nghe cũng đã lạ. Ngày xưa chỉ có một giang đoàn, và được gọi là Hải Đoàn Xung Phong.

Địa điểm bây giờ cũng khác! Xưa kia Hải Đoàn đóng tại chân cầu Thiên Đức, hình như đó là cái dinh làng. Tôi còn nhớ kho súng ở sâu trong căn nhà chính ở đó còn rất đầy những cỏ xí, đồ thờ và cả bình khí sơn son thiếp vàng ơng ánh. Từ sân căn cứ nhìn ra những buôitrònđồi giềng, cầu Thiên Đức bồng như cao ngất trên nền trời. Cố Mai bán vài, không chồng mà có đứa con thật xinh. Hàng ngày cô đi về qua lại trên cầu này. Gió thổi làm bay tung tà áo.

Dáng đi khép nép thận thùng thít hình cô in đậm trên nền trời cao. Ở dưới này, từ mũi tàu nhìn ngược trở lại, những đồi mây cao hùng vĩ như línhhuy hồn như làm cô thêm luồng cuồng. Nhưng dù thế nào cô cũng cứ phải đi qua. Giờ đó, buổi sáng, giờ đó, buổi chiều, chẳng ai nhắc ai mà hầu như mọi người đều đi ra bờ sông nhìn cô qua lại. Cô chắc cũng biết vậy, nhưng cô cũng vẫn đi, mỗi ngày một màu áo đẹp.

Tà áo bay lượn, nón chao nghiêng nghiêng tóc bay rơi rụng, thân hình uốn lượn như vẽ cô Mai một thời đã làm sao yên những anh lính dưới tàu không ít. Thuở ấy thiếu gì kẻ đã ôm đàn ngồi trên mui tàu mà hát.. rồi đây khi mà rút chiến chinh, gió dâng khúc đàn

thanh bình..Nhưng từ đó đèn nay giờ mờ thanh bình hồn như xa xôi quá Tuổi trẻ đã qua mau trên tóc thơm của cô Mai, tuổi trèo trõi theo những ngày dài tuần tiêu của những người lính mang nghiệp lệnh đênh sòng nước Vây bầy giờ đã hơn 10 năm Sau hơn 10 năm hôm nay tôi nói lại trở lại đây một lần.

Tôi đi từ Cần Thơ bằng xe hơi. Đường xô nhiều chỗ đá nằm lõn ngõn trên mặt đường. Trời mưa tầm tã. Xe chạy, quanh tôi chìm mìn mõm nhòe những hàng cây ủ rũ. Nơi này một cái cầu nhỏ, một đồn lính lây lắt màu bùn. Người lính ngồi thu mình trên chòi canh, ủ trong tầm pong xo dương đồi mắt nhìn về cánh đồng trắng những nước, lòng tôi thì bát ngát những kỷ niệm cũ. Tôi nhớ đèn một ông già, ngày đó ráng ơng đã rụng gần hết, ông nấu bếp cho tụi tôi. Ông có hai người con gái cô ba và cô Tư không biết anh hai hay cô hai đi đâu, không thấy ai nhắc tới.

Nhà ông ở trong một xèo vườn nằm kín trong đám cây mận. Những quả mận đỏ ửng chít trên cành, tôi đã được cô Tư khêu xuống đưa cho. Kiên lửa bò trên màu đỏ của trái cây. Tôi đã ăn những trái cây ấy dưới bóng mát ở đầu nhà cô Ba vào những ngày được nghỉ. Lúc ấy tôi trẻ quá, tuổi xấp xỉ 20, đầy mơ mộng. Tôi đã ngồi ở đó nhìn xuống con lạch sau nhà, cô lóc mõm đầy, và tôi đã dùng hình ảnh này tả lại trong những cảnh thư gửi về nhà cho các em tôi. Các lá thư thập các em tôi bảo thư hay mà sao buồn tẻ.

Bây giờ các em tôi đã ở xa. Ông già của cô Ba, cô Tư đã chết. Cô Ba má hồng cười nụ trong song cửa, đã lìa chồng. Cô Tư, ngày đó còn chưa lớn, bây giờ đã là người luồng tuổi,

Tôi không có thì giờ đèn thăm, nhưng một người bạn cũ bây giờ còn sót lại cõi đơn vị này kè cho hay. Và đây là con đường cũ, con đường ngày đó đầy những cây, nắng loang lung khoảng trong vườn chuối, vườn mận, bây giờ không còn nữa. Nhà cửa mọc đầy đường mờ rộng.

Ngã ba Cần Thơ, ngày đó là một ngoại ô xa của tinh ly Vinh long, đã hoàn toàn đổi khác. Ngày đó ở đây có một cái quán lá nghèo, bán nǎmba nái chuối, một vài chục bánh lá, và chiếu chiếu tôi không nhớ kỹ, hình như có bán một thứ bánh nóng gì đó, ăn ngon lắm. Tôi cũng đã ăn những đĩa bánh này bên xóm gỗ bắc bên bờ con sông nhỏ. Quán lá cũ đã không còn dấu vết gì. Nơi đây bây giờ là trung tâm bán buôn. Xe cộ tấp nập.

Tôi đê xe tại ngã ba này, nhìn khắp nèo. Thật không còn gì nữa. Cảnh cũ đã hoàn toàn đổi thay. Chiếu đã xuông, tôi lái xe đi vòng vòng thành phố cũ. Trời vẫn còn mưa. Mưa bay cheo cheo ngoài cửa kính. Ngày đường Gia Long, con đường chính của thị xã Nhà cửa hồn như nhò lại cũ di.

Những căn phòng chát sám. Những bức tường loang lở đầy vết đạn. Mùa cửa sơn tươi mới. Tất cả tạo nên một sức sống kỳ diệu lẩn sự chét chóc hoang tàn. Cả hai như bầu chặt lìa nhau ở tất cả nơi này. Cả trong cái bầu trời mưa xám nung lung đầy đặc.

Giòng sông thì vẫn đục ngầu cuốn cuộn chảy. Bên kia bờ sông lác đác những ngọn cây cao. Ngày xưa đó, tàu tôi đã đậu ở bên này.

Trong các ngày nghỉ bến, tôi đã ngồi trên mui nhìn về phía đó. Những đám mây màu xanh nhạt êm ái cuộn mình trong gió. Tôi đã nghĩ đèn quê hương

tôi. Trong lòng tàu, một ngàn bạn ôm chiếc đàn băng giờ gẩy bừng bừng bài hát của Phạm Duy...

Ngày đó, người gẩy đàn đó bây đã bỏ ngũ vì bệnh phổi. Nghe đâu đã khóc và làm ăn khá lắm. Gió thổi từ mặt sông đưa vào lòng xe lạnh giá. Tôi lái xe về. Cầu tàu trông vắng. Tòa tĩnh trường buồn hiu, âm i trong vòng thép gai bao bọc. Bây giờ tòa tĩnh dọn di nơi khác.

Bờ sông hồi này lở tè, Sóng đập vào ốc ách, Ngày đó tôi có nghe vài ông già nói rằng trong hòn đất này có

một con rồng đất nó nằm sâu trong đó, vùng vây, cưa quay làm đất, cứ lở hoài. Bây giờ cái ông già ấy đâu còn nữa, mang theo cả niềm tin đơn giản về con rồng đất về bên kia cõi sông. Còn có gái nhỏ nhà ở bên hông tòa tĩnh cũng đã đi đâu, mà khu nhà của cô chỉ còn có nén gạch nát. Ngày đó, cô gái ấy được báu làm bà Trưng trong ngày lễ, cõi trên lưng con voi già đi diễu suốt phố bằng xe hơi. Tôi đã đứng bên trong hàng rào đơn vị nhìn ra. Tôi bắt gặp cặp mắt cô ta đen nhánh và má thực hồng. Chắc bây giờ có gặp lại cô tôi chẳng thể nào nhận được.

Sau này anh giải ngũ, trở lại nghề cũ: buôn lậu và đang chơi tôi có gặp lại anh một lần tại chợ Cũ Saigon. Anh gặp tôi cũng lạ. Tôi đang ngồi ăn thì anh lừng lững đi tới tôi không nhận ra phản ứng của anh mập ra lại giờ đi nữa.

nèo đường xuyên sơn dãy bài chắc. Anh hơn tôi nhiều tuổi. Anh có tên như em, nhưng mọi việc đổi xu với đời anh lại coi tôi như người chi dinh.

Anh vào lính như đi tron một đoạn đời phiêu bạt cũ. Anh nói tiếng Anh khá hay, ngoài tiếng Việt và tiếng Thổ. Nhưng tài của anh chỉ có ngắn đó. Còn tài của anh sao mà nhiều tè. Rượu và gái và đánh lộn. Một anh đỗ lừng, lẩn xẩn những nút mun nhỏ. Lúc nào cũng lầm lì, mắt nhìn xêch斜. Vậy mà anh được một cô tàu lai em ông hàng thuộc bác mè say. Anh nhảy tôi viết thư cho cô ta. Ngày đó tôi đã vay mượn từ những cánh thư học trò viết thư tình họ anh. Cảnh thư chưa qua, sửa lại, rồi dán lại gởi đi. Ít lâu sau chàng thay động tĩnh gì, lại nghe cô tàu sắp lây chủ khách và anh bạn già của tôi xin đổi đi xa. Cuộc tình của anh cũng hầu như tắt.

Sau này anh giải ngũ, trở lại nghề cũ: buôn lậu và đang chơi tôi có gặp lại anh một lần tại chợ Cũ Saigon. Anh gặp tôi cũng lạ. Tôi đang ngồi ăn thì anh lừng lững đi tới tôi không nhận ra phản ứng của anh mập ra lại giờ đi nữa.



Chắc cô đã có chồng, có con và quên đi hình ảnh cũ. Cả tấm hình mà cô chụp ngày lễ đó, chắc gì cô còn giữ được. Nếu còn, chắc cũng đã ô vàng, cũ nát. Tôi lái xe chầm chậm, người qua lại lừa thưa. Tôi cố nhìn xem có ai quen, mình đành chịu. Tất cả đều xa lạ.

Những cô gái má hồng bây giờ, ngày đó còn bé tí, làm sao biết tôi và làm sao tôi biết họ. Tôi vẻ đơn vị. Nằm một mình trong căn phòng trống. Nhẩm mắt và nhớ lại những người xưa. Những người đã cùng tôi sống ở đây hơn mười năm cũ. Phải rồi, có anh tên Lý. Anh ngoan ngoãn chịu khó, được ông già cô Ba coi như tè tử. Anh đã dành giüm được chút tiền, hy vọng làm lèo cưới với cô Ba. Nhưng anh đã chết. Chết thực buồn trong một trận đánh đấu trong rừng Sát. Ông già của cô Ba đã gán như điện, vật đầu vật tai khóc lóc. Anh Lý không có gia đình ở đây, đám tang anh đơn vị lo liệu cả.

Người cầm bó nhang và bài vị của anh là ông già của cô Ba. Tôi không nhớ là cô Ba có khóc không, có thương anh Lý không, nhưng từ đó người ta bảo cô Ba cao sò. Ông già tiếc rẽ thiết mà thương cô Ba thì nhiều. Còn một người nữa, kẻ cũng là lạ. Anh ta như một người của rừng của núi, của hang

Anh đứng nhìn tôi rồi cúi xuống vỗ nhẹ vai tôi đưa tay che miệng hỏi nhỏ: « Xin lỗi có phải ông là... »

Tôi nhận ra anh ta ngay qua điệu bộ ấy. Bây giờ tôi đã lớn, đã trải qua nhiều đắng cay của cuộc đời. Tôi hiểu anh ngay, hiểu hầu như gần đủ cuộc sống của anh hiện tại.

Anh nói tôi như ngày xưa cũ, không chào đón, không hỏi han, anh nói qua kẽ bàn tay « nhót không ». Tôi cười rồi bảo: « Hẹn hồi phân giải. Bây giờ khá không ». Anh mở ví vạch ra một xấp giấy năm trăm xanh đỏ rồi bảo « Vừa trúng áp phe hả ». Anh che miệng cười nhở: « xong rồi ».

Tôi biết bây giờ là thời của anh, thời mà những người có gan làm giàu.

Cuộc sống lên xuống đầu hôm sớm mai. Tôi chắc nêu anh biết đánh dum anh sẽ giàu to... Còn ai nữa呢. Nhiều quá, những người cũ ẩn hiện trong trí

như tôi mờ nhạt, thấp thoáng và chung chung tên nhau. Thời mua quâ, mới đó mà đã hơn 10 năm. Hơn mươi năm của một đời người, quả là một quãng thời gian đáng sợ.

Còn tôi, tôi đã làm được gì trong khoảng thời gian dài rộng này. Cảnh vật trong thời gian ấy đã qua đổi thay. Người xưa cũng đã khuất, già xa, mà lòng mình thì hầu như còn thơ trên hư ngày xưa đó.

Nhưng thực sự thì tôi cũng đã, như là một nhà thơ nói: « Tôi tuy chưa già những cũng không còn trẻ »⁽¹⁾. Thực vậy sao. Tuổi trẻ tôi như vậy đã đi qua. Tuổi trẻ tôi đã vượt đi êm ái, với vàng mà tôi không ngờ tới. Nhưng chayen dịch, những con tàu, những lần hải hành xo, những lần từ tiều dâng dâng trên sông, tiếng súng lửa cháy sực hét và những nốt đắng cay của tôi, của gia đình và của đất nước này đã xé at, xé dây 4 lặp dày khoảng thời gian của tuổi trẻ tôi. Tôi đã quên lừng ràng mình đã sống. Những năm hoa mộng ở trường Đại học, những cuộn sách nặng, thơm thơm mùi giấy, những bước chân chầm nhún nhảy của các cô bạn trên vỉa hè hành lang thư viện, rồi tự cười, rồi những bài thơ đẹp già cho người yêu, rồi in trên báo của trường Uly giày cẳng da xà, xà quát mât rồi. Ban bè, bè lứa này lứa khác, lần lượt kéo nhau đi. Lần cuối tìm thấy tên nhau trên mặt báo. Đó là những người anh hùng phải vậy chặng kè đã giữ được đón, kè đã giảm nát khai địch, và cũng không thiếu dâng xuồng Sir nghiệp còn lại là một vài ô vuông trên trang cuối những tờ nhật báo. Ôi chao, tuổi trẻ của chúng tôi, tuổi trẻ của đất nước này. Tuổi trẻ của những người ở đây tuồi trẻ của những người ngoài đó. Lớp lớp bị cuốn hút vào giữa luồng gió nóng cuồng bạo của chiến tranh.

Rồi các đứa em tôi, các đứa con của các anh chị tôi, chúng cũng đã lớn, hơn mươi năm rồi. Chúng cũng không chờ đợi tôi nào cõi trường trước việc phải tham dự vào cuộc chiến bi thảm này. Chắc chúng cũng đã cảm súng. Những viên đạn nào là hận thù, những viên đạn nào là máu mủ. Làm sao phân biệt..

Ngoài triết văn hay còn mưa..
Vinh Long ngày 23/4/69

PHAN-LẠC-TIẾP

(1) Thơ Nguyễn Sa.



TUẦN BÁO ĐỜI LẬP VỚI ĐỜI



Những ý nghĩ lòn thòn

Còn người ta, mang họ nào là phải
đo giòng giỏi. Muôn cổ họ khác cũng
được, nhưng chỉ sợ thiên hạ liệt kê
mình vào loại Lã Bố, có nghĩa là thuộc
giòng «tam tinh già nua».

Còn cái tên thì bà mẹ đặt cho thè
nào, dành phải chịu nhìn. Thằng nào
chê tên bà mẹ đặt cho, đổi thành tên
khác, sẽ mang tội bất hiếu.

Ở vào cái thời này, cái họ và cái
tên, rât rứ là quan hệ. Muôn lần lớn &
Bộ Thông tin, phải có tên là Thái. Nghệ
nói trong chính phủ cài tó, cái chức
Tổng Trưởng Thông tin, có cả hai ông
Phạm Thái danh nhau. Mà cách đây ít
lâu, cũng đã có một ông Tổng Trưởng
Thông tin tên là Phạm Xuân Thái.
Thông tin tên là Phạm xuân Thái
Chánh sự vụ của sự phối hợp Nghệ
Thuật thuộc Bộ Thông tin, cũng có
tên là Văn Định Thái. Tại vì tôi làm
biết, không chịu chịu tâm, chứ trên
Bộ Thông tin, hiện nay và trong tương
lai, chắc sẽ còn rất nhiều ông tên Thái.
Biết đâu trong ít lâu nữa, chẳng có tên
ông Ninh Bảo Thái, ông chủ nhiệm cũ
rất thân mến của tôi.

Còn về cái họ. Tôi nhận thấy hiện
nay, người nào làm lớn đều mang họ
Trần Văn. Hiện nay, tôi có thể kể ra vài
bà người. Có thể vẫn còn sót rãnh hiểu

Mục lục của Tiên Sư Đời
Quan điểm, lập trường: Sángtrắng
Nhân vật của chúng ta: Tối trời.
Phiếm luận: Ngồi buồn bày tỏ sự đời.
Phù nữ: Như cái lá đa.
Phóng sự ngắn gọn kỳ: Đen như mõm chó.
Tâm học Tình Hoa: Chém cha sự đời

trong danh sách. Bạn đọc nào biết thêm
xem gởi về tiếp. Sẽ có giải thưởng.

Sau đây là vài ba ông lớn Trần văn

-- Người mà cả nước này chỉ trừ
hai người là hai ông Chánh, Phó còn
người ta ai cũng phải dưới quyền của
Người. Đó là Thủ tướng Trần-văn
Hương.

-- Ông xếp xong chính trị của
Nhà binh mang họ Trần văn. Đó là
Thủ tướng Trần văn Trung.

-- Ông chánh đãng Văn Nghệ Ka Ki
về kiêm thêm chánh đảng rất nhiều
đảng. Đó là Đại tá Trần văn Trọng,
tức nhạc sĩ Anh Việt, tức chủ nhiệm
Báo Khởi Hành,

-- Ông chánh đãng tàu bay là
Thủ tướng Trần-văn-Minh.

Đó là chỉ kề sơ sơ cũng được năm
ông. Còn những ông đã hết thời, không
thêm kề, thí dụ như Ông Đại sứ Trần
văn Chương, bồ của Bà Ngô đình Nhu
thắng ca Trần văn .gì gì đó, em trai

của bà Cô v.v. nếu mà kể hết ra thì
phải mang xe mà chờ, mang dầu mà
đóng mới hết.

Rất mong trong danh sách này, ít
nữa tu chỉnh lại, không phải viết thêm
tên ông Trần văn Hữu và Trần v Lâm.

Theo ý của thằng tôi, có thể lập
một nội các như thế này, cũng cứ
được đù:

Thủ tướng: Trần văn Hương.
Phó Thủ tướng Kiêm Tổng trưởng
Nội vụ: Trần v Lâm.

Tổng trưởng Quốc Phòng: Trung
Tướng Trần văn Minh.

Tổng trưởng y tế: Trần văn Lữ Y.
Tổng Trưởng Xã Hội: Bà quả phụ
Trần Văn Văn.

Tổng trưởng Thông tin: Thủ
Tướng Trần Văn Trung.

Tổng trưởng Ngoại giao: Đại sứ
Trần văn Chương.

Tổng trưởng Giao thông, Công
chánh Đại tá Trần văn Trọng, tức
nhạc sĩ Anh Việt và vân vân... Danh
sách còn rất dài. Ai đưa tiền sẽ cho
coi tiếp. Cùng một họ với nhau, đê sai
bảo nhau hơn. Ý của quý bạn thế nào,
xin cho biết...

T. S; Đ



Đấm đá với cái chủ đề

Chủ đề của số báo Đời này là xá tội cho Đời. Xóa hết, không chừa một ai. Ấy vậy mà tờ báo tầm gửi, lại có tên Tiên Sư Đời. Nhóm chủ trương thấy vậy, bèn có một sự buồn, vì đã nghe được đường lối của đảng. Từ một đảng Báo Đời, mà đã có sự chia rẽ, lục đục, thì làm sao có thể thành một chánh đảng có thực lực. Mục «sángtrắng» của tuần báo Tiên Sư Đời cũng giống như một mục quan điểm, lập trường chung của hầu hết các báo. Dù là báo có nặng hay là báo cóc nhái, sống bằng sự treo giải thưởng, báo nào cũng phải có một mục quan điểm lập trường. Nhưng quan điểm, lập trường Tiên Sư Đời, lúc nào cũng mờ mờ, tù mù. Không rõ rệt hẳn mà cũng không tối tăm quá.

Lập trường của Tiên Sư Đời là cực hữu, nghĩa là gồm toàn những tinh
thức mang họ Chồng. Giống họ nhà Chồng gồm có Chồng Lùi, Chồng có Vách v. v... kỳ
này chưa bao giờ được thật kỹ lập trường, rại vì chưa kiểm được ghé. Đời cái
vợ có ghé ngủ ra sao, sẽ tính. Được ghé sẽ định vợ. Không có ghé, sẽ chửi
thật hung hăng. Chấm hết.



TUẦN BÁO ĐỜI



Những ý nghĩ

Còn người ta, mà
do giòng giỏi. Muôn c
được, nhưng chỉ sự t
mình vào loại Lã Bô,
giòng «tan tinh già n

Còn cái tên thì bô
nào, đành phải chém
chè tên bô mẹ đặt cho
khác, sẽ mang tội bô

Ở vào cái thời n
tên, rất tr là quan hệ.
Bộ Thông tin, phải có
nói trong chính phủ cả
Tổng Trưởng Thông
Phạm Thái đánh nhau.
lâu, cũng đã có một ôn
Thông tin tên là Phạm
Chánh sứ vụ của sở
Thuật thuộc Bộ Thủ
tên là Văn định Thái.
biêng, không chịu sau
Bộ Thông tin, hiện n
lai, chắc sẽ còn rất nhi
Biết đâu trong ít lâu n
ông Ninh Bảo Thái, ô
rất thân mến của tôi.

Còn về cái họ.. T
nay, người nào làm lô
Trần Văn. Hiện nay, t
ba người.. Có thể vẫn



ng phẩm của tuần báo ĐỜI



Hoa phẩm cảnh địa ngục, một bức cổ họa đư
liệt vào loại quốc bảo trong Viện Bảo tàn
Mĩ thuật Nhật Bản (Xem lời chú giải n



Bà Kiều Hạ Tả, một người đàn bà, mang cái lá đà, ra làm chính trị. Đáng kính, đáng sợ thay !

bài của cô BẠC HÀ

Có nhiều kẻ thô mồm, nói xâu giới phụ nữ chúng ta khi một người trong giới phụ nữ chúng ta làm lớn, thường bị giới đàn ông, con trai xúm nhau vào bóc thòi.

Chị Kiều Hạ Tả đang đại diện cho chúng ta ở nhà hát Nhơn, chúng nó cũng không tha.

Lũ đàn ông, con trai là một lũ mồm chó, vồ ngựa

Chị chúng ta vẫn là người đáng kính. Trong vụ gái Huế, có sự lôi thôi giữa một ông Nhà văn lớn và các cô gái Huế, chị chúng ta đã sẵn tay áo, xông vào trong trận. Chị chúng ta có phải là gái Huế không ? Xin thưa rằng không. Chị sinh trưởng ở miền Nam, nhưng thấy cái vụ

này có v. dẽ nói tiếng, nên làm một phát chơi.

Rồi sau đó, chị chúng ta đi dự phiên tòa di dựn hững buổi hội thảo. Nội trong những «đụ» đó chị chúng ta đã khóc ướt hết mồm bồn cái khăn tay, lớn vùa bằng cái lá đà. Chị chúng ta đãng đàm phản đối, nước miếng văng ra làm thúi bồn chiếc mì cờ rô.

Rồi mới gần đây, chị chúng ta còn tham dự buổi tuyệt thực cùng với sinh viên trong cái «đụ» di thụ huân quân trường. Chị phản đối thật quyết liệt, Các bạn sinh viên của chị, đang đẹp trai như thế này, di học ác è nó đen đi thì sao ?

Chị phản đối ghê quá, cũng tuyệt thực, nhưng nghe đia, trước đó, có nhiều người nhìn thấy chị ở quán Bà Ba Bùng di ra.

Chị chúng ta là một bóng hồng trong nhà hát nhơn đã làm cho lòng già của cụ xe đò thòn thức, mỗi kỳ họp phải sửa lại thè ngồi tối ba lần. Hoan hô chị Kiều Hạ Tả, Chị thật xứng đáng là đại diện của phụ nữ chúng ta. Lần sau chị có ứng cử nữa, xin nhớ lấy hình vẽ là cái lá đà. Chúng em sẽ bầu cho chị..

CÔ BẠC HÀ.

KÝ TỐI, Một nhân vật «khô» đổi lập với nhân vật Kiều Hạ Tả. Đó là bà Thoa Vàng, có tục danh là Nín Đέ. Ước mong chị em cộng tác với tôi để có thè xuất bản một tập Danh Nhân lá đà kim cò. Mong lâm thay!



**Trung Tướng họ Tôn
phản đối việc mị quan**

Khi hành pháp đưa tay các cụ Thượng chương trình thành lập một Hội Đồng Cố Vấn Quân Sự, người to mồm phản đối nhất là Ngài Thượng Tôn nhất Đinh, Ngài cho đây là một việc mị quan vì theo chương trình của hành pháp thì Hội Đồng này sẽ gồm có 5 sĩ quan cấp Tướng, 5 sĩ quan cấp Tá, 10 sĩ quan cấp Ủy 10 hạ sĩ quan và 10 binh sĩ.

Ngài Tôn (có bà con rất xá với Tôn Ngộ Không), đã lấy con ngáo ộp kỹ luật quẩn đội ra làm tiêu chuẩn, để gạt ra ngoài ý kiến của hành pháp. Người ta được biết, khi còn là ông tướng trong quân đội, Ngài đã thi hành kỷ luật một cách quá kỵ. Hồi Ngài ở Pleiku, quan lính đều là nạn nhân của cây gậy Ngài cầm trên tay. Ngài đứng ở phi trường, thẳng nào rõ phúc di quan. Ngài, bèn nhận được một câu hỏi: «Hỏi: may biết tao là ai không?.. Thẳng đó mà lắc đầu. ngọt ngào một tí là... bõp, cây gậy xâng gay lên đầu, Chính kè hèn này đã được Ngài ban ơn cho một gậy.

Được biết, bây giờ Ngài chỉ còn là một ông Tướng «phục viên», nhưng trên bàn giấy của Ngài ở Tòa Sạn báo Công Luận vẫn vẽ ba ngón sao, và Ngài rất thích được ai một, hai điều đều «thưa Trung Tướng».

Ngài phản đối là phai. Đề cho lính vào được Hội Đồng, việc đầu tiên, chúng nó sẽ phản kháng việc phải đi gác nhà in Kim Châu, đường Nguyễn Ái Quốc. Ngài yêu lính mà thiêu hạ không giữ ngoài trong quân đội, thật uổng quá. Ngài là một vị sao, không, ba vì sao chứ, trong cách tối trời...:

— Bộ Văn Hóa giáo dục thật là một cái bộ đèn như mồm chó.

Anh chàng vừa đậm tay xuống bàn nói câu đó là một anh nhà giáo. Anh là một loại trí thức khoa bảng thứ thiệt.

Tôi ngồi trước mặt anh, giật nảy mình. Nhưng tôi lầy ngay lại sự bình tĩnh và lén giọn thè đời:

— Đen như thè nào ? kè ra dài !...
Thày giáo Khoa Bằng ể à :

— Từ ngày ông Tông chết, thì ông Đôn Tông lên thay ...

Tôi ngắt lời :

— Tại sao lại gọi là ông Đôn Tông

— Thì cũng như cái tiếng «Đôn quan» ấy mà. Ông Tông chết, ôåg phó Tông lên thay thì ôåg Tông mồng mới được gọi là ông Đôn Tông..

— Ủ, kè tiếp đi...

— Ông Đôn Tông đã gặp nhiều sự đèn như mồm chó. Thùa kè một ợp ẹp đi vào trong nhà, chỉ lo căn nhà xụp xuống vòi đầu. Lợi dụng lúc nhá nhen ông có vần du học, cặp ngày học bồng cho hai đứa con mình đi du học, làm báo chí chửi bời túm lum. Từ ngày ông già đặt tên cho cái bảng cặp Tútài bảng danh từ «Tútài đì điếm» nên Văn hóa ở cái xứ này bỗng đi một bước rẽ ngoặt, lái vào một con đường, mà đầu đường có cảm chữ «for rent».

— Thị ông Tông vẫn có quyền cài chính với báo chí, đó là công việc làm của ông họ Vũ, không có dính dáng gì đến B ôåtô ?



**Mỗi kỳ một phỏng sự ngắn
đặng trọng, một phỏng sự
thật đen như mồm chó**
Phóng viên MA TỊT viết

Nhà giáo Khoa Bằng thở dài:

— Cái chính là chết.. mẹ rồi ! ...
Đây, anh thày đây ! Cà một cái kho chứa cỏ thư, bị mồi xông nát bét vì chính sách văn hóa của ta, cà chính làm sao bi giờ ?... Vụ «cô» hiệu trưởng Gia Long, càng cà chính càng rõ thêm. Cho năm đứa nhỏ miền tuổi thi vào Đệ Thất, mà trước đó không có thông tư, thông cáo gì cả để mà tham chiêu, thử hỏi trả lời như thè thi.. chó nó cũng không n gùi được. Rồi là còn vụ quân sự học đường... Rồi là vụ biệt phái giáo chức, quân sự chín tuần, toàn những hũ nấm, cứ mở ra là thui inh lèn. Thày giáo thi đói dài, phải nhiều lương tâm nghề nghiệp lắm mới không bỏ đi làm sở mèo



Dư luận báo chí xung quanh vụ Báo Đời và trường hợp Chu Tử

(trích tạp chí Đất Nước số tháng 9-69)

TRƯỜNG HỢP CHU TỬ :

Đá nhau cắn đánh cho đẹp. Hạng nặng đấu với hạng nặng, gà đấu với gà, lông chọi với lông, trông được. Một thằng hạng nặng, người tên trầm kí, đánh một chú hạng lông, năm mươi ký lèo khoèo, trông không được.

Trông căng vát và một thằng không lồ đánh một đứa con nít. Cảnh tượng có một sắc thái tàn bạo, gay cho người đứng coi tinh cảm bắt cháu đến cùng cực, khi người không lồ trang bị vũ khí cùng mình, lên gân ầm ầm, suốt ng y từ sáng đến chiều, ngày này qua ngày khác, đuổi theo một đứa trẻ yếu đuối rong chơi trên bãi biển, chờ nó lâm xong chiếc lầu dài nào trên cát, lập tức xông vào, không cho nó kịp hý hùng, và kinh ngạc, liền hối dậm đá thui dập, dập tan nát lầu dài bằng cát, rồi cuối cùng người đứa trẻ một cách hoan hỉ. Tương quan giữa nhà nước và nhà văn Chu Tử trong những ngày gần đây là tương quan giữa người không lồ kỳ lạ và đứa trẻ đau buồn đó.

Anh em đều biết tác giả tiêu thuyết Yên là chủ nhiệm một nhật báo đã chết, bị đóng cửa, nhật báo có cái tên không liên quan gì, nếu không phải là sự trái ngược của sự kiện thảm hại đó. Chủ nhiệm một tờ báo đã chết không phải là một điều lẽ lùng, không phải là một hiện tượng, bởi vì, trước ta và thế giới, thế giới đã tạo ra phương tiện di chuyển len một hành tinh khác, phương tiện để chia sẻ, để làm chủ vũ trụ, không thiếu gì những ông chủ báo, mượn mặt thành ngữ, không biết có phải của Chu Tử, cắc chắn của một cây bút có một lục viết cho báo Sông, « lêu bêu như chó mắt chử ». Điều làm cho người có cái mà mọi người đều có, cái mà người ta thường gọi là lê pê, là lưỡng tri hay lý trí gì đó, thoát đầu cười cười, kể đó chử ý, và sau lấy làm kí, tiếp đến cho là vô lý để cuối cùng đau đớn nhận thức rằng thói quá không thể chịu được, bất nhân quá, muôn cảm mõm cũng không thể im được, là những sự việc kế tiếp xảy ra. Sự việc đó là một khi tờ Sông bị thanh toán, Chu Tử lò mò đi kiểm một tờ báo khác để viết lách. Phản ứng bình thường. Một anh phu xích-lô bị xe hơi đụng bếp cái cần câu cơm đi tìm một chiếc xe khác để dẹp, một thay giáo lớp học vỡ tim trường khác để dậy, một em bán bar ở nơi làm ăn không thể làm và ăn được nữa tìm nơi chỗ khác, đó là những phản ứng bình thường. Điều không bình thường là nhà nước đóng cửa luôn cái tờ báo mà Chu Tử lò mò tới để làm cái công việc bình thường của một nhà văn, nhà báo là viết lách. Anh em thoát đầu nhìn vào bạn của Chu Tử và cười bẽ bẽ,

nói với bạn xấu số thôi nghỉ mệt nó đi ít ngày cho được việc. Lộp ngóp mò ra cho nó phang làm gi cho mệt. Lùi dần trông vui vui, nhưng trò chơi tái diễn nhiều lần không thể không làm rót nước mắt. Chu Tử thò mệt ra báo nào, báo đó liền bị đóng cửa. Nhà nước còn tệ nhỉ, cái tế nhị ghê gớm của người Á Đông, mà người Tây phương ngu dốt thường gọi là « chinoiserie », bằng cách không hạ lệnh đóng cửa báo ngay khi nguyên chủ nhiệm báo Sông ló mặt tối, mà đứng chờ một cách kiên nhẫn, chờ tờ báo in xong, con em chạy bài chạy vở toát mồ hôi, con em vứt những đồng bạc mồ hôi nước mắt vào đê làm quảng cáo, đê in báo xong xuôi hết cả, mới tà tà cát tiếng. Ngày bạn, báo của bạn chết rồi. Ta không thể không nghĩ đến hình ảnh chua xót của người không lồ chờ đứa nhỏ làm xong lâu dài bằng cát mòn nhầy vào đâm nát, người lái xe hạng nặng chờ người phu xích-lô tậu được chiếc xe với nào là đâm cho đi luân chiếc xe. Mới đầu ta tưởng nó đưa. Trò chơi tái diễn với tất cả những tế nhị rất kỹ lưỡng không còn làm cho ai cười được nữa.

Điều kỳ lạ hơn nữa là anh không lồ này cũng như tất cả những kẻ đồng loại nó, những kẻ xây dựng quyền trên sức khỏe, không chịu tin vào sức khỏe của mình mà lại thích lý luận một cách vô văn, thích sử dụng những động tác khúc mắc của lý trí mà giống siêu nhân thường khê cổ. Đề tấn công một nước láng giềng, đề bỏ một đồng người vào trong lò, đề đe dọa một dân tộc nhuộm máu, mỗi anh không lồ thường bịa ra một số lý do. Nhưng dù tôi son vui phấn瑟 nào không thể che dấu được ai. Mọi người đều nhìn thấy cái sự thật ghê gớm của manh nha biến súc mạnh làm chân lý bởi vì sự vắng thiêum cái súc mạnh ca chân lý. Người ta không thể quên được cái kỷ niệm thời thơ ấu. Đang cầm chiếc bánh ăn, thằng lợn hồn đi qua giật lấy bỏ vào mõm hồn và bảo rằng tao ăn hộ mày, mày ău đau bụng. Người ta không thể không nghe thấy tiếng nói khùng khiếp. Tôi khode hờ nó. Tôi đánh thây mẹ nó. Gặp đâu đánh đấy. Và loli nói quyền lực đó cũng bành chúa để dọa tống quát. Các anh úa, liệu mà giữ. Liệu cái thần hồn thần xác. Liệu mà uốn ngồi bút. Không có những lầu dài trên cát của các anh tôi đâm nát.

Kè ra tìm một lý do đứng đắn để cấm Chu Tử làm báo cũng khó. Không thể kết tội nhà văn này khuyễn tả. Hay chủ hòa. Nhưng người đứng về phía này thường nhìn nguyên chủ nhiệm báo Sông bằng cặp mắt nghi ngại, cặp mắt và cái nhìn thường dành cho những anh chàng Cộng sản hán. Không

(xem tiếp phụ trang 5)



TÚC TỤC AO THÃ VỊT



TUYÊN NGÔN

Mục Nói chuyện với đầu gối là mục Ao thã vịt đổi tên. Sở dĩ đổi tên là vì Mục ATV suýt quá, làm cho báo đóng cửa lên, đóng cửa khống. an em nhóm

Sống thất cơ lở vận dữ dội vì nó.

Để khai trương, Nói chuyện với đầu gối có bài tuyên ngôn.

Trên trang Đố vui đề chọc của báo Đời số này có kè một câu chuyện vui ngoại quốc. Chuyện vui con chó, con chó Đông Đức và con chó Tây Đức: Con chó Đông Đức ty nạn chính trị sang Tây Đức nhưng gần đây vẫn hào Kutznetsov chuồn sang Luân Đôn. Con chó Đông Đức khoe với con chó Tây Đức

— Ô Đông Đức quả là một thiên đường. Không ai bóc lột ai. Không có người sang kề hèn, người giàu kề nghèo. Chó cũng sung sướng như người.

Con chó Tây Đức hỏi :

— Vậy mày sang đây làm gì?

Con chó Đông Đức suy nghĩ trước khi trả lời:

— Vì một đời kinh, tao vẫn muốn « xúa » cho đở buồn Xứa cho đở buồn ! Dạ, chỉ có vậy !! Bon viết văn, viết báo là một loài chó, cần xúa cho đở buồn

Như con chó ngồi buồn xúa nhảng, bọn viết văn, viết báo chỉ chửi bời tào lao, cho vui cửa vui nhà, không mạnh tám canh ai, phả hoại chế độ hoặc hạ bệ đảng nào. Vày chánh quyền chả nên quan tâm, quan trọng hóa những lời chửi bời lảng nhảng của người viết báo, đóng cửa báo hoặc tuy tố ra tòa. Chính những cái chửi bời lảng nhảng này giúp ích cho chánh quyền nhiều lắm. Không tin các bạn sang Thụy Điển sẽ rõ. Thụy Điển là nước dân chủ nhất thế giới, không phải vì ông Thủ Tướng Thụy Điển Tage Erlander sống trong ba phòng nhỏ của một chung cư lẩn lộn cùng mọi người dân quèn, và vợ ông, một giáo sư toán học, hết giờ dạy học, vẫn phải làm bếp đi chợ như bất cứ bà nội trợ nào, nhưng chính vì ngay giữa kinh đô Stockholm, tòa đô chánh đã dựng một bức tường lớn, mệnh danh là « xô nho bích » hay bức tường xi hoi (mur de déroulement) để người dân, ai có điều gì bất mãn, muốn chửi bời, muốn « xô nho » thì thả cửa muốn viết gì thì viết, chửi ai thì chửi, chửi song

không cần phải chui vi tối đến đã có nhân viên của toà Đô chánh chui dùm, bức tường lại sạch sẽ để hôm sau ai muốn viết, muốn chửi gì thì viết. Do đó người dân thụy Điển chả bao giờ có điều ám ức mà không được giải tỏa. Điều này cũng chẳng có gì mới: ngay dưới thời phong kiến, người dân có điều gì oan khiên, cũng có thể tới cửa ngõ môn vor diu trống đậm liên hồi vào chống Long phung tức khắc được bệ kiền mặt rồng đê bày tỏ nỗi niềm. Với những lý lẽ kể trên, Nói chuyện với Đầu gối hy vọng hàng tuần sẽ được hầu chuyện đầu gối các bạn không phải một lần rồi thôi, mà mãi mãi với đời đầu gối gối mến yêu của bạn.

ĐỜI HAY ĐÓI

Nhiều người đọc lên báo Đời trên tờ báo, đã đọc lộn đời thành đói, báo Đói, đúng ra đúng báo Đời nếu đặt tên là Đói thì danh chính ngôn thuận hơn. Vì chúng ta đói nhiều thứ lắm, đói từ hàng ngàn năm nay, không phải chí đói cơm, đói áo, mà còn đói tự do, đói Dân chủ, Đói Công bằng, đói Lý tưởng. Vậy bạn nào đọc lộn Đời thành Đói xin cứ tiếp tục đọc lộn là Đói.



BẤT NGỜ

Cho tới giờ Đàn Gối viết những giòng này, thì nội các cải tổ vẫn chưa ra đời, đẻ lâu như vậy thì đứa hài nhi chả có thể là quý tử hoặc quái tha i.

Riêng Đầu gối cho rằng biến cố quan trọng lúc này không phải vụ cải tổ nội

các mà là vụ Tổng Thống Thiệu tiếp xúc với Đại Tướng Dương Văn Minh. Có thể nhiều chuyện bất ngờ xảy ra sau vụ tiếp xúc này. Tiếc rằng Đầu gối « nói không được » những lời tiên đoán của mình.

Điều đáng tiếc khác, là trong vụ cải tổ nội các, không có ai thăm dò ý kiến. Đầu gối đề mời đầu gối đám nhận bộ Thông tin. Nếu đầu gối do đám nhận bộ Thông tin, công việc đầu tiên của Đầu gối là tái lập chế độ kiềm duyệt vì Đầu gối thành thực nghĩ trong tình trạng chiến tranh, không thể không kiềm duyệt ngay đến nỗi Anh là

(Xem tiếp trang 54)



trước khi buộc tội, chứ không nên vội vàng buộc tội ngay ». Ông Châu tiếp « phải biết rõ nội dung việc liên lạc với VC với mục đích gì mới kết án được ».

Nghệ sĩ Phạm Nam Sách hôm 29-7, nhận được hỏi về vụ Huỳnh Văn Trong, Trần Ngọc Châu đã phát biểu rằng : « Chuyện móc nối với C.sản là nghề của gián điệp, thời trang của chính khách con buôn »

Có điều ai cũng thấy rằng ông Trần Ngọc Châu là một người đơn thuần độc mã, chấp nhận mọi cuộc tranh luận, ít né tránh.

Ông Châu có 1 vợ đẻ ở Huế và 7 người con. Ông nói « tại lòn học khà lâm ở Saigon cả ». Tuy thế, người bạn tâm đầu ý hiệp nhất trong khía cạnh chính trị lại là nữ Dân biểu Kiều Mộng Thu. « Ở đâu có Châu là ở đó có Thu » báo chí nhận xét như vậy và ông Châu hẳn bà Thu chẳng thèm đề ý tới sự đàm tiếu vật này.

Nghệ sĩ Châu và bà Thu nói chuyện chánh trị người ta thấy có sự thân ái vượt khỏi cái lạnh vực chánh trị vốn khô khan, người lạnh và bà Thu thường nói rằng « tôi làm chánh trị nhưng bản chất của tôi là văn nghệ ». Bà Thu đã từng xuất bản tập thơ Lá đồ trên 10 đầu ngón tay ».

Gần đây, bà Thu vốn chống đối chánh phủ và đã ký vào bản kiến nghị 91 chữ ký bất tín nhiệm Thủ Tướng nhưng đến ngày 10-8 bà đã đồng quan điểm của ông Trần Ngọc Châu là « không có ai xứng đáng bằng Thủ Tướng Hương trong giai đoạn này ».

« Móc nối » nghề của gián điệp, thời trang của chính khách con buôn

Nghệ sĩ Phạm Nam Sách hôm 29-7, nhận được hỏi về vụ Huỳnh Văn Trong, Trần Ngọc Châu đã phát biểu rằng : « Chuyện móc nối với C.sản là nghề của gián điệp, thời trang của các tay chính khách con buôn » ông Sách cho rằng « sở dĩ có hiện tượng này vì hậu quả của sự vắng mặt một tư tưởng chánh trị làm cản bản cho cuộc đấu tranh của chúng ta. »

Tuy nhiên có nhiều người cho rằng vấn đề quan trọng là làm sao nhận định đúng cái thực chất của



Tai thè

mây trắng hay trời sớm
sầu trại ngọt hương dương
bụi hồng tung trước ngõ
em đứng chơi ngoài vườn

Vọng cầu

rồi một mặt trời rơi trong đêm
trong bàn tay anh lời kêu cứu
dậy đó tiếng chuông rèn
thiên thần cất lời ca bão tố
nâng lên nữa di hời long ta
trên đoạn đời mê lộ

Chuyện động

và thế giới này
tan biến trong cơ thể em
như sao tan biến trong đêm
ta rời cũng tan biến đi xa
ngoài chung rượu nhỏ
bây giờ hãy lặng thật sâu
trong tận cùng hơi thở
và cùng anh ru nhau
đôi hài thơ nho nhỏ
làm sao đây — với hái

T. T. KIỆT

Thân thoại

rời đất mờ lòng yêu
người tình đi đến chậm
bàn tay quạt gió chiều
mắt sầu hằng muôn đậm

Ngọt bùi

gió thốc ngoài đảo xa
trăng sao xà đậm biển
vui thay cánh hòn ta
giang mờ trời xao xuyến
người tình ngủ trên đồi
mộng tì len đường hoa trái
ta ở quá xa xôi
làm sao đây — với hái



thời sự văn nghệ

○ tràng thiên

Cú bậc thay

Ngót hai tháng rồi Française Sagan bị một người đàn ông vô danh đe sát ván. F. Sagan ra cuốn *Un peu de soleil dans l'eau froide*, người đàn ông kia tức Henry Charrière, ra cuốn *Papillon*. Cuốn *Papillon* luôn luôn được xếp hàng ăn khách trên cuốn *Un peu de soleil...* một bộ, *Papillon* số 1, *Un peu de soleil...* số 2.

Trong bao nhiêu năm cầm bút, bấy giờ F. Sagan bị hạ vì một kẻ mới vào nghề. Henri Charrière. Ai vậy ? Một tên tù vượt ngục sống ở Venezuela, tự bé đến lớn chưa hề biết viết lách là gì.

Một hôm, tung bấn, đi loanh quanh nghĩ kế kiếm tiền, Tinh cờ đi ngang qua trước một hiệu sách Pháp, trông thấy cuốn *L'Astragale* của Albertine Sarrazin, bên ngoài có cái bẳng giấy đính kèm là : nghìn thứ 123. Ông ta vào mua thử một cuốn coi chơi, tiêu sầu. Ông ta xem giá sách, rờ tính thứ : 10% giá bán, nhân với 123 nghìn cuốn : mòn tiền to quá.

H. Charrière đọc sách (sách này cũng kẽ lại chuyện tù) bèn khinh ra mặt : Chuyện tù như thế này thì mầu mè gì, so với chuyện tù ông ta đã trải qua. Tôi gì ông ta không viết một cuốn đẽ hốt bạc ?

Thế là ông ta cầm bút viết phẳng phanh : nghĩ sao viết vậy nói sao, viết vậy. Quả nhiên, sách bán như giá. F.Sagan không địch nổi.

Được dịch nhiều nhất

Cuốn sách được dịch nhiều nhất cho đến nay, chắc chắn là cuốn Thánh Kinh Bộ Tân ước đã được dịch ra 1.326 thứ tiếng trên thế giới.

Ngôn ngữ ở đâu mà nhiều vậy không biết ! 1.326 chưa phải là tất cả mọi thứ ngôn ngữ trên toàn cầu đâu nhé: Đây chỉ mới là 960lo

Viết ra rồi lại xé liềnh như chơi

Bà ấy viết rồi bà ấy lại xé. Hầu hết những cái viết ra đều bị xé. Người dân bà khó tính ấy tên là Barbaric Molinard.

May mắn thay, rồi lại cho phép người ta nhận những bản thao đã xé, đem ráp nối lại, dán lại. Và đem đi xuất bản. Tác phẩm mang tên *Un peu de soleil...*

Viens de Margree rite Duras đê tựa, khen ngợi. Đó là một tập truyện, không đến hai trăm trang, Tiếc quá, già bà Barbara Molisard không có cái tài hay xé, người ta đã được đọc nhiều hơn.

Vì đọc B.Malinard thú lầm, bà kệ những chuyện lẽ lùng hết sức ; trong các truyện của bà có kẻ đi trên một con tàu đã qua từ... năm năm, có một chiếc xe con không ngừng đâu cả mà hành khách cứ với dồn, có những ngôi nhà không có cửa ra vào v.v...

Dâm thư và nạn mãi dâm

Ở Đan Mạch từ 1967, sách tha hồ in, không có hạn chế cấm đoán gì nữa, về phương diện dục tình.

Sách được giải phóng sớm hơn Còn phim, nhạc, hình ảnh v.v.. chưa được hoàn toàn tự do. Nhưng đến 1-7-69 thì trên mọi địa hạt đều thả cửa.

Ở Copenhagen người ta gấp chằng hàn một cửa hiệu thật lớn, với những bảng hiệu : **SEX** (không phải REX đấy nhé). Đó là một trong những « porno-shop ».

Vào porno-shop, thời thì tha hồ sưu tầm của lạ.

Kết quả chính sách ấy như thế nào ? Còn sớm quá để có thể phán đoán. Chỉ mới ghi nhận được năm ba dấu hiệu lai rai.

Chẳng hạn, nạn mãi dâm giảm xuống 50%. Những cụ hành hung vì bạo dâm giảm xuống 25%.

Còn chờ xem đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng.

Không gian và nghành xuất bản

Người đồ bộ Mát tráng là chuyện vì đại thật, xác động thật. Nhưng sau những xúc động vì hành diễn chung của nhân loại, ai lại trở về công việc này. Và không phải các nhà xuất bản có một ý nghĩa bẩn tiện (vì dính dấp tới chất T) trong đầu : « Chopping dược tập hồi ký của Neil Arms trong thi phải biết ! »

Lúc này, ý nghĩ ấy quá trẻ.

Hiện nay, trên khắp thế giới, không ai còn có thể mua được bản hồi ký của các phi hành gia nữa.

Nguyên 55 phi hành gia Mỹ hiện còn sống và các góá phụ của 8 phi hành gia từ nay đã cùng nhau lập một hợp hội, đại khái như một thứ hợp tác xã để bán tác phẩm. Và họ đã ký kết chung với nhóm xuất bản Time And Life một giao kèo, dành cho nhóm này độc quyền về mọi hồi ký, hình ảnh v.v...

Trong các năm qua, mỗi hội viên « hợp tác xã » bán hồi ký không gian được nhận của Time and Life số tiền 15.000 quan. Năm nay sau vụ đỗ bộ Nguyệt Cầu, số tiền sẽ tăng lên 80.000 quan. Điều đầu cho mọi hội viên.

Câu chuyện trên đây cho biết lý do vì sao trong các cuộc họp báo, không có ký giả nào cay được một tiết lộ mới mẻ của các phi hành gia. Họ đã bị Time and Life bit móm thật kỹ, từ khuya.

Ông không viết khiêu dâm đầy chử ?

Ở Mỹ, khi nào muốn gọi Điện thoại viên người ta quay con số 0.

Cách đây khoảng 10 năm, đêm đêm thường có một người đàn ông quay rầy các cô điện thoại viên ở Nữu Uớc. Người ấy quay số không, gọi điện thoại viên. Các cô hỏi, ông ta trả lời : « Thưa cô tôi đang viết văn, mà Anh ngữ của tôi tôi quá, vì tôi là ngoại kiều. Vậy tôi muốn nhờ cô nghe giùm một đoạn văn, xem có nghe được không ? »

Cái Mỹ coi vậy mà cũng nè nếp lắm. Các cô sợ người ta tiêu chọc, lo lắng hỏi lại : « Nhưng ông không viết văn khiêu dâm đầy chử ? »

Dĩ nhiên ông nó bảo đêm là khôn.

Nhờ sự cộng tác, chỉ bảo của các cô điện thoại viên, ông nó viết sang sách xuất bản. Và hiện thời trở thành một trong những nhà văn lối lạc nhất của Hoa Kỳ, được cấp giải thưởng văn nghệ cao quý nhất Hoa Kỳ.

Người đó là Kosinski. Kosinski là người quê Balan lúc trốn qua Mỹ qua thật ông ta không biết tiếng Mỹ. Thế nhưng rồi ông lại là tác giả cuốn *Con chim sặc sỡ* (Loisean bariolé sặc sỡ một thời tần Mỹ) được dịch ra gần 38 thứ tiếng, vừa rồi tại Pháp lại dịch tác phẩm mới nhất của ông : *Những bước chân* (Les pas).

Truyện của ông, tên đã được lưu hẹn với các cô là không khiêu dâm, nhưng cũng có những cái làm cho độc giả không vía, có những người bị lấy đá nghiên nát cái giống không khiêu khích, nhưng bạo động, tàn ác trong đó thì vô cùng kinh khủng.

TRÀNG THIÊN 7.1969



tình đỗi

TRUYỆN DÀI Nguyễn Thụy Long

KÝ I

GÓI quần áo được liêng ra ngoài đường trước Ri bị xô ra sau. Nàng ngã sấp xuống đường mặt nàng sưng vù, khắp người đau ê ẩm. Bà chủ đứng chống nạnh ở khung cửa ra vào, bàn tay bà xía xói về phía Ri:

—Mày bước ngay, còn làng chàng ở đây tao đậm chết mè, đòn đèn đĩ ngựa.

Ri llop ngóp bò dậy nhặt gói quần áo, nàng lùi thui đi, nàng không quay nhìn lại căn nhà nàng đã ở suốt ngày thơ ấu. Bọn con nít chạy theo nàng, một đứa nắm tay nàng :

—Chị Ri, chị Ri, sao bà Tư đuổi chị đi à?

Ri không trả lời, nước mắt nàng rỉ rữa, nàng đưa bàn tay đón đứa lên chùi nước mắt. Con đường này nàng quen biết hết tất cả mọi người nàng từng bế thằng Thảo, con trai bà Tư rong chơi, thằng bé có đôi má hồng đẹp làm sao, bây giờ nàng bị đuổi đi, nàng không luyến tiếc gì, ngoài sự nhớ nhung thằng bé. Khi nàng bị bà Tư quất túi bụi, thằng Thảo sợ hãi đã khóc ré lên,

nàng toan ôm thằng bé, bà Tư la lên :

—Đòn đèn đòn đèn bắn, mày đứng đung đến con tao.

Ông Tư ngồi thử mặt ở ghế, mặt ông đỏ rần, bà Tư lườm ông :

—Rõ xấu hổ chua, tôi không ngờ ông tệ mặt như vậy, ông đã tầng tịu với con khốn nạn này bao nhiêu lâu nay rồi.

Ông Tư chỉ còn biết ngồi lặng thinh, ngồi gục mặt xuống, không còn dám nhìn ai, bây giờ thì nàng xấu hổ, nàng té điếng cả người nàng biết mình có tội, nàng không thể van xin gì được nữa. Nàng để tay bà Tư, bà đã bắt được nàng tại trận, khi nàng lõa lồ trong vòng tay ông chủ. Bà Tư đay nghiến :

—Tôi tưởng ông mê say con nào, ai dè con mọi đòn, một con mọi đòn ông thấy chửi, tôi ghê tởm ông, hờ người ta nói đúng, đòn ông như cái gậy thằng ăn mày chọc được vào đâu là chọc..

Bà ôm mặt khóc hu hu :

—Thiệt là nhục nhã, tôi không ngờ lại có người chồng đốn mặt như vậy, ông làm nhục tôi, ông làm nhục tôi trời ơi là trời...

Bà Tư giậm chân bình bịch xuống đất. Ông Tư từ trên ghế nhào

xuống, xúp dưới chân vợ :

—Anh lạy em, anh xin em, em tha thứ cho anh, anh van em, anh biết lỗi rồi...

Ri đã bị đuổi khỏi căn nhà đó, vĩnh biệt, vĩnh biệt...

Buổi chiều đang xuống trong thành phố. Đường phố đông đảo xe cộ, Ri buồn, đêm nay nàng sẽ về đâu, nàng như một chiếc lá mặc cho gió cuốn đi. Nàng đã tắt trên các ngọn cây thành phố, Ri di miết nàng không biết sẽ đưa mình tới đâu, mặc kệ nàng cứ đi, muốn tới đâu thì tới.

Ri thấy đói bụng, nàng không có một đồng xu nào trong túi, nhưng nàng cù sò tay vào túi, nàng chép miệng chán nản, vậy là chiều nay nàng phải nhịn đói.

Chân Ri mỏi rã, đầu óc nàng choáng váng, thân thể nàng rã rời. Nàng đã đi lên tới chợ Sài Gòn lúc nào không hay. Những vết thương trên người nàng lúc này mới thấy đau, nàng thấy nàng nặng một bên mặt, nàng đưa tay lên sờ mặt, má nàng sưng húp, vết thương này do cái đòn gánh nước bà chủ vớ được ở góc bếp, bà dùng đòn gánh quật nàng túi bụi, nàng đã nắm bẹp đòn gánh quật túi bụi, nàng không còn đủ sức

chống đỡ.

Bây giờ Ri mới thấy người mình đau è ẩm, đòn gánh xô nàng rã vào vỉa hè. Nàng đứng tựa lưng vào tường thở. Trong đòn người đông đảo kia, không ai thèm để ý đến nàng, nàng chỉ là một con mồi đèn lạc loài, nàng như một hạt cát, một hạt cát.

Trời bỗng chuyển mưa, gió thổi thảo, mọi người vội vã tìm chỗ trú, xe cộ chạy nhanh hơn. Ri chán nản, nàng co ro tim một xó ngồi, trước mặt nàng hàng chục người đứng nấp mưa, mưa mỗi lúc một lớn, một đứa bé gái lén lỏi vào cạnh nàng đứng, nó nhem nhem bần thiu, nó láo lién nhìn mọi người.

Ri mệt mỏi, nàng chẳng buồn để ý đến nó, nàng gục đầu xuống hai cánh tay, đầu nàng nóng rãnh rãnh, có lẽ nàng lèn cơn sốt, nàng rèn khẽ, nàng ngâng lên, đôi mắt nàng bỗng dừng lại. Đứa bé gái hồi này đang loay hoay cắt túi quần một người đàn ông đứng phía trước, đứa bé gái cắt túi bằng một lưỡi dao cao, nó cắt thật thiện nghệ, nhát cắt vuông vức, khéo léo, vừa vặn cái bóp da rớt ra, nó đỡ gọn lấy cái bóp không để rơi xuống đất. Bấy giờ Ri chụp lấy cổ tay đứa bé gái, nó giật mình quay lại nhìn Ri, Ri lắc đầu, ra hiệu cho nó đừng nên làm như thế.

Tay đứa bé vẫn nắm chặt cái bóp, nó đã bót sợi, nó vùng vằng, nó lắc đầu. Ri chỉ người đàn ông, nó lại lắc đầu ra vẻ không sợi, nó ngoặc một ngón tay ra hiệu cho Ri di theo nó, nó giơ hai ngón tay ra hiệu rồi chỉ vào ngực mình chỉ vào ngực Ri, chỉ vào cái bóp, nó đe nghị chia đôi, cái mặt nhem nhốc của nó trông thật tức cười. Ri suy nghĩ một giây rồi gật đầu. nàng đứng dậy, nàng không nỡ tri hô, nàng tri hô đứa bé bị đánh chết mất, đứa bé lõi nàng len lỏi đi tuôn tuôn, lúc ấy trời đang mưa lớn, đứa bé lõi nàng chạy băng qua đường :

—Tôi chia đôi với chị, chịu không ?

Ri lắc đầu :

— Sao mày ăn cáp của người ta ?

Đứa bé lườm nàng :

—Hứ làm bộ lương thiện dữ.

—Ăn cáp như vậy xấu lắm nghe.

Đứa bé nhún vai, nó vào hàng hiên đứng; mở bóp ra coi, mắt nó sáng lên, nó móc túi tiền trong bóp ra thản nhiên đếm :

— Một ngàn sáu ba mươi bảy đồng, ủa lè vậy cà, làm sao chia đôi

Mặt nó bần thần tính toán :

— Một ngàn sáu chia đôi là bao nhiêu hả ?

—Tâm trăm.

Mặt đứa bé tươi lên :

— Chị lấy tâm trăm, tôi lấy tâm trăm và lấy luôn chỗ lẻ nhé.

Ri lắc đầu, đứa bé ngờ ngàng, cong cái môi :

— Xời ơi không chịu hả ? Công tôi chử bộ.

Ri lắc đầu :

—Không, tao không lấy.

— Thiệt hé.

— Thiệt mà.

—Không được thura linh nhen.

— Tao không thura linh đâu, nhưng bạn sau đừng ăn cáp nữa.

Đứa bé mở mắt to nhìn Ri :

—Không ăn cáp lấy gì mà sống lấy tiêu đâu ăn cơm ?

—Đi làm.

—Ăn cáp cũng là đi làm vậy, còn nguy hiểm nữa kia, chị có đi làm không ?

—Có, nhưng hết làm rồi.

—Tại sao vậy ?

— Chủ đuổi.

—Ăn cáp à ?

—Bậy nào.

—Thế tại sao chủ lại đuổi chị lương thiện ai mà đuổi ?

Ri bàng hoàng, từ lương thiện ai mà đuổi, mình không lương thiện Ri đặt tay lên vai đứa bé :

— Ủtao không lương thiện.

Đứa bé lại hỏi :

—Bây giờ chị làm gì ?

—Chưa làm gì hết.

—Vậy là thất nghiệp, có tiền không ?

—Không có xu nào.

—Vậy mà chè tiền, thiệt chó chè cút, ái khòng ?

Ri gật đầu, đứa bé đe dề nghĩ :

— Chị không lấy tiền thi thời, tôi mời chị đi ăn vặt, tôi đàng hoàng mà, ăn no tôi còn phải mang trả cái bóp này cho người ta kéo tội nghiệp.

Ri cười :

—Trời ơi, mày mà cũng tội nghiệp sao ?

Đứa bé hù một tiếng :

—Xời, tôi coi vậy chờ đàng hoàng lắm, khi nào móc túi là móc túi, tôi chỉ lấy tiền bạc mà thôi còn giấy tờ trả lại cho người ta, mình lấy làm chi mấy thứ ôn hoàng dịch lệ ấy cho thêm tội, mà tôi nói ăn cáp phải đe cái đực lại mới khă được...

Ri phì cười :

—Nói năng nhân đức dữ, mày đâu rồi ?

—Má hả, ở tù, má móc túi bị lính bắt, túi chạy thoát.

Trời tối hẳn mưa lây rây làm mờ thành phố, con bé nắm tay Ri :

—Đi chị, mình đi ăn cơm chị à ăn muộn họ dọn hàng mất đó.

Con bé ngó Ri, tò mò hỏi :

—Chị là Chà và hả ?

—Lai, có lẽ không phải Chà tao lai giống mấy thằng cha Mỹ đen

Con bé lúp xúp chạy trước, nó vén cái áo che đầu, nó băng vào một ngõ hẻm :

—May quá hàng cơm còn, hôm nay tôi bao chị ăn thật bánh nghe.

Nó kéo cái ghế dài, dùng tay phủi nước mưa bám trên mặt ghế, con bé kêu dỗng dạc :

—Cá rô chiên, canh cải nếu thịt heo, thịt heo kho, hột vịt, dưa giò.

Bà chủ hàng cơm cười ngon ngoén :

—Hôm nay mày bánh dữ, này có tiền không ?

—Thiếu giống.

—Trúng mối hả mày ?

—Trúng lớn.

Bà chủ hàng ăn vừa dọn cơm vừa nói nói chuyện :

—Mày có gởi tiền vào thăm nuôi má mày không ?

—Gà chín, bắc gỏi giüm nghe.

— Được, lát mày đưa cho tao, mày mèo thiên thuốc lầm, mày trả tao tiền thiếu nứa nghe.

— Yên trí mà, tui không thiếu một xu,

Con bé hỏi Ri ăn, nó ăn uống ào ào, miệng luôn luôn xuýt xoa vì ớt cay:

— Chị tên chi?

— Tân Ri?

— Hả, chị?

— Ri, cà ri đó.

| À, Chà và nên tên cà ri, ngộ hả.

Bữa cơm thật vui vẻ. Ri quên cả buồn phiền. Cơm nước xong con bé nói với Ri:

— Mình đi trả cái b López đi chị à.

— Trả ở đâu, mà biết ai đâu?

Con bé không trả lời, nó giặt Ri đi tuôn tuột. Trời đã tối hẳn, mưa ngọt hạt, đèn thành phố bật sáng. Ri lại thấy nhớ thằng bé Thuận, có lẽ giờ này nó cũng nhớ nàng, nó đang khóc. Ri nhớ cặp má hồng của nó, nhớ bàn tay bụ bẫm của nó thường quờ quạng sờ lên khuôn mặt đen đúa của nàng, bàn tay thơm mùi sữa, cái cổ tay ngọt như một khúc giò lụa, nàng thường cắn vào đó đến hẳn vết răng. Ri nhớ nó nôn nao, thôi từ nay nàng xa hẳn thằng Thuận rồi.. Ri thấy mũi lồng ngực mất nàng rung rung...

Con bé lay tay Ri:

— Kỳ không, sao lại khóc bà cố nội den?

Ri không dám nói con xúc động:

— Tao nhớ thằng Thuận.

— Hả, thằng Thuận là ai vậy, mèo của chị à?

— Nói bậy, thằng bé nhỏ xíu hai tuổi con bà chủ tao.

— Vậy mà khóc lóc dữ?

Con bé chỉ căn nhà đầu đường

— Tới rồi kia.

Ri chửi lại:

— Thôi mày oi, mày đưa tao đến nhà người ta để người ta bắt tao à?

— Ai bắt?

— Người mày móc túi ấy.

Con bé thật thông minh, nó biết ngay Ri hiểu lầm, sợ không dám đến, nó cất nghĩa rành rẽ:

— Chị nghe qua hén chị không đi móc túi được, tôi đâu có ngu gì mang giấy tờ đến trả tận tay người bị mất, và lại tôi đâu biết người tôi móc túi là cha nào. Chị thấy không cái nhà kia là nhà báo, tôi mang bỏ vào hộp thư, nhà báo sẽ đăng lên báo, người bị mất lấy lại được giấy tờ mừng thấy mẹ, có mất một ngàn hay đám ba trăm họ có coi rào đâu, tôi làm vậy hoài.

Con bé nói tiếp :

Đáng lẽ mình mang lại quận cảnh sát trả mới đúng điệu, nhưng ai dại, tôi để mấy cha cò bót nhún minh luôn, mấy chả hay nô, mình có tật mình ăn nói lộn xộn đám bị bắt nhốt luôn lắm.

Con bé nhanh nhẹn như con sóc:

— Chị đứng đây nhé tôi băng qua đường trở lại liền.

— Con bé chạy vụt qua đường, bỏ cái b López vào thùng thư rồi chạy vụt về:

— Mai mốt là thằng cha nhận được, thời mình đi chị à.

— Đi đâu?

— Đi đâu thì đi, bộ đứng hoài đây sao?

Ri ngần ngại:

— Mày cho tao ăn rồi, tao cảm ơn mày, thôi tao đi.

— Ủa đi đâu?

— Tao không thể làm phiền mày nhiều.

— Phiền gì đâu, thôi đi với tôi về nhà tôi ngủ, mai chị muốn đi đâu thì đi.

— Có nhà sao?

— Có chờ, nhà đàng hoàng lận, nhà của má tôi để lại.

Ri và đứa bé đi dọc theo hành lang, mưa lại bắt đầu rơi, đèn đường mờ nhạt, đứa bé gái co ro đi bên cạnh Ri, nó nói chuyện luông miệng nó tỏ ra biết nhiều chuyện trong thành phố này, nó khoe thành tích:

— Nói cho chị biết tôi chưa bao giờ bị bắt, bởi tại tôi ăn ở có đức, mà không hiểu có phải vậy không nứa, nhưng có điều tôi chạy lẹ lám, mấy ông cảnh sát nề mặt tôi luôn, móc túi trong đám đông là tôi năm mờ oán.

— Tại sao vậy?

Con bé có vẻ thích thú thành tích móc túi của mình, nó nói đi nói lại.

Thấy Ri im lặng, nó ngồi vào mặt nàng :

— Bộ chị không thích nghe mấy chuyện này hả?

Sợ con bé phát ý, Ri khoác tay qua vai nó:

— Thích chứ, nhưng tao đang buồn.

— Buồn gì, à nhớ thằng Thuận hả?

Ri gật đầu đại, thật ra nàng cũng nhớ, nơi đó nàng đã ở từ bao nhiêu năm nay, từ ngày mẹ nàng chết nàng coi gia đình chủ như gia đình mình, tất cả chỉ tại ông chủ, nàng nghĩ và hành động ông chủ một cách hết sức dẫu dị, nàng vắng lời cũng như từng vắng lời trong mọi công việc từ trước đến nay, nàng cảm thấy thích thú khi ông chủ làm việc đó, nàng mới mười ba tuổi, nhưng nàng lớn như một đứa trẻ mười sáu mười bảy.

Buổi sáng, bà chủ đi chợ vắng, Ri thấy ông chủ trở về, Ri đang chơi với thằng Thuận, ông chủ hất đầu ra hiệu cho Ri, Ri biết ý, nàng mang thằng Thuận lên nhà trên, đặt nó ngồi chơi với mấy món đồ chơi :

— Ngồi chơi nghe em, lát chị lên ngay:

— Ông chủ đợi Ri trong bếp, chiếc áo sơ mi của ông mắc trên một cái móc, dây lưng quần ông đã cởi ra :

— Bà đi lâu chưa?

— Dạ mới đi tức thi.

Ông Tư cười :

— Vậy thi còn lâu mới về, lè lè mày, cà rành cà ràng mất thì giờ quá.

Ri vội vàng làm theo lệnh ông chủ, ông có vẻ hài lòng, ông ngả nàng ra tấm đệm vắng:

— Mày nhớ không được nói chuyện này với bà chủ nghe.

— Dạ con nhớ.

— Mày ngoan, chiều tao cho tiền mày băng thằng Thuận đi coi hát, đi ăn kem.

— Dạ!

Ri đã quen thuộc với công việc kỳ cục của ông chủ sau mỗi lần như vậy ông chủ lại đền đáp, không một buổi bế thằng Thuận đi coi hát, thi một bữa bò viên no căng bụng Ri không có gì phản nản, nàng nghĩ

mình được chủ cung chiêu, mình có thiệt thời gì đâu.. Cho đến bây giờ nàng còn bàng hoàng vì trận đòn nện thân của bà chủ.

— Chị Ri nhà mình kia rồi.

Ri nhìn theo hướng tay con bé chỉ, trong một con hẻm nhỏ lổ nhổ hảng chục căn nhà quây bằng các tông, mảnh tôn vụn, những căn nhà dựng sát vào tường, chỉ đủ kê một cái giường, dân lè đường sống ở đây thật đông đảo, Ri nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cãi cọ chửi thề, tiếng con nít khóc. Ri nhìn thấy những ánh đèn leo lét từ trong những căn nhà tí hoa đỏ, tất cả đều lấp ló đối với Ri.

Một cái đầu tóc bù rối từ trong kẽ tường thò ra:

— È Tí, mày đi với con Chà và nào vậy?

Tí đứng dừng lại :

— Bạn tui đấy, đứng có nói năng lòn xòn tôi ghét cho coi, trúng mồi tôi hết cho bác tiền đi choác nứa.

— Tôi có nói năng lòn xòn tao hỏi thăm vậy thôi, hôm nay mày có trúng mồi không?

— Hỏi chi vậy?

Gã đàn ông cười cầu tài :

— Khó vây, hôm nay tao ở nhà coi nhà suốt ngày cho mày đó.

Con Tí bỗn môi :

— Nói nghe ngọt lành dữ, muốn xin tiền choac thì nói mẹ cho rồi, tán hoài.

Gã đàn ông cười khà khà, chìa tay ra :

— Cho xin vài chục đ.

Tí móc túi, liệng hai đồng chí vào tay hắn:

(CÒN TIẾP)

VIÉN NGỌT DỄ UỐNG

COTRACYN

SỰ
CÔNG HIỆU
MẠNH LIỆT
CỦA

2 TRUSINH
(TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)

3 KHÁNG SINH
(SULFAMIDES)
SINH-TỐ B12

Trị bệnh:

• BAN NÓNG-BAN CUA
• THƯƠNG-HÀN
• CẢM HO.SUNG PHỔI

• NHIỄM VI-TRÙNG
• GHẺ LỞ LOÉT-VẾT ĐAU
SUNG MÙ-LÂM ĐỘC



VIÊN NGỌT DỄ
UỐNG

ĐỂ TRONG GIẤY THIẾT
CƠ HÌNH TRÁI TIM

MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

CÉMIN

Thuốc viên ngậm

THƠM MÙI CAM

LAO-DỘNG, KINH DOANH, CÔNG TỨ CHỨC.
SINH-VIÊN, HỌC-SINH MUỐN CÓ SỨC KHỎI
ĐÚNG BỀN-BỈ, CHỐNG MỆT MỎI.

NÊN DÙNG CÉMIN

CHEWABLE VITAMIN C TABLETS

K.N. 30.24 B.C. Q.C.P. BY.T. A.9.68



cây đa bến cũ dời... Mỹ

◇ bút ký của CUNG TÍCH BIỀN

1- Y viết lại đây những điều chính Y nghe thầy dọc theo con đường Cái quan từ Quang Ngãi đến Hué : những điều của kè chèt đi hoặc người còn sống lây lắt, những điều của chuyên xe còn chạy khôn khó hoặc của những chiếc xe nay đã nằm yên dưới lề đường cái xác cong veo tan tành, những điều của rừng còn nghi ngút khói núi hay rừng nay tro trui vì thuốc khai quang, những điều của đứa trẻ còn ôm vò đèn trường hay đưa trẻ đã bỏ nhà theo những chàng lính Mỹ miệt Chu Lai, những điều của các em gái Y nay đã về nhà chồng hay các em gái đang sống trong các dinh thự cao vút Đà Nẵng — thứ cao vút của tội lỗi và tiền bạc, của u uẩn hay đâm ô, của đêm dài rưng rức nước mắt cùng tiếng cười, của rượu và từng giòng tinh huyết chảy mờn mượt khắp da thịt thịt mát tôi là con đàn bà khi mới vừa 16 tuổi đây anh, tôi đi lầy ngoại kiều đây anh, chúng nó cuối cùng cũng chỉ là một thứ giòng đức thôi anh, các anh mãi lo di chém giết, các anh chèt, hoặc các anh đã biến thành những gã tàn tật, những gã bắt lực vì quá suy tư, vì lý tưởng, vì những thứ không cần thiết đèn đàn bà, tôi nói thẳng với anh: cuộc chiến mà các anh hô hào hay khóc than này, nó không liên hệ gì đèn đàn bà con gái chúng tôi.

Y cõ gắng viết lại những điều đó và Y thầy đau lòng quá đỗi, nơi quê hương Y vùm trời thanh thản không còn thơ mộng, ở đó sự trống rỗng khô khan xua đi lang bạt bờ những âm thanh nhứt nhối, tiếng sóng biển chèt theo múa hè, những người xưa nay đã về đâu dưới cồn cát vàng hay trong cánh rừng sim hoang đường; cát vàng hay rừng sim cũng chỉ là tro bụi, cũng chỉ là một địa đàng đen.

Hơn một lần Y đứng tro vò trong khu vườn tuối nhỏ, không có ai đây, không còn ai chòn này, Y nhìn xuống cái bóng xa lạ quẩn quít dưới chân, cái bóng vô tri kia như cắt tiếng nói thay cho Y, cái bóng cúi đầu chào, cái bóng nghiêm minh truy điệu. Ba mươi năm trời Y lớn khôn mà cái bóng kia cũng chỉ có thè, hạt sỏi kia cũng ngắn ấy, cây đa xưa không còn, ngọn đồi kia biến thành một cánh đồng cao nguyên: thứ cánh đồng kỳ quái chỉ có sỏi đỏ với trái línhs nhung nhúc, không có lúa và sinh vật; línhs không phải là sinh vật; đây chỉ là vật dụng.

Càng viết Y càng đau lòng quá đỗi, nhưng Y cũng buồn cười : tại sao mình còn đau lòng ? đã thành gỗ đá, đã thành vật dụng mà còn biết xót xa với từng giọt át xít ?

Dù thế nào Y cũng đã viết ra đây, dẫn các anh đến một đoạn đường : dù ai là người miền Trung hay không miền Trung, tất cả có thể mường tượng được, ít nhất, một vài hình ảnh về quê nhà của mình. Ngày nay, có một cách làm khích động để người ta nhớ đèn quê nhà một cách mau chóng nhất, đó là : nhắc đến một thi hài, nói đến một đám cháy, và lại một khung cảnh chia ly vội vã.

Đây, xin mọi người đi theo Y.

CHU LAI.

Chu Lai nằm ở cuối tỉnh Quảng nam xưa kia, nay là Quảng tin. Đó là một bãi cát rộng dọc theo Quốc lộ số 1 tây giáp giáp Trường sơn, đông giáp biển. Ngày xưa, dưới thời Pháp thuộc, những ai đáp con tàu Xuyên Việt đều đây sẽ thấy những ngọn đồi cát vàng, những gã bắt lực vì quá suy tư, vì lý tưởng, vì những thứ không cần thiết đèn đàn bà, tôi nói thẳng với anh: cuộc chiến mà các anh hô hào hay khóc than này, nó không liên hệ gì đèn đàn bà con gái chúng tôi.

Nhưng trong cảnh tĩnh mịch này du khách sẽ động lòng vì dân chúng sinh sống tại đây đã phải lâm vào tình trạng nghèo kém khổ thường. Trèn nhò lón lên chỉ nhìn khói nút mồi chiếu nghe sóng biển khô khan âm thầm hằng đêm, nhìn thầy toàn đá bụi, buỗi sáng mặt trời trôi lên trên giải cát mảnh mông không hoa màu. Đường về các thị trấn đối với Chu Lai, xưa kia, thật là tun hút. Trèn nhò lón lên, nếu chẳng trở thành những thi sĩ than van quê hương mình, thì cũng sẽ trở thành những anh hùng nuôi trong lòng niềm cảm phẫn, đầy u uẩn về đất đai trong hồn.

Nhưng lịch sử đã cho thầy không phải đưa trè náo cũng trở thành thi sĩ. Chúng nó đã, từ nhiều năm nay, trở thành những anh hùng chống Pháp, thời kỳ đẹp nhất, gặt tám vông, những người bồ ra bưng, và nay là những anh chàng dân vũ hăng ngày gác cây súng Garant M1 trước ghi đông xe đạp, đạp đi đạp về từ quận tới làng.

Trong thời Kháng chiến, Chu Lai có nhiều huyền thoại. Đó là đường giao liên của Liên khu Năm, một bãi cát huyền bí nối liền thành phố Tam Kỳ với thành phố Quảng ngãi.

Trong những huyền thoại tuyệt vời kia cũng có những huyền thoại làm chúng ta rùng mình ghê tởm : những cuộc thủ tiêu thanh trừng; người theo Nhật giết những người theo Pháp, người theo Kháng chiến giết những

người theo Nhật, người Cộng sản giết Cao đài giáo, người Quốc gia thanh trừng các cán bộ nằm vùng, và bây giờ... Các san hô kia đang nằm biển biệt dưới những doanh trại mêt mông của lực lượng Hoa Kỳ.

Chảy về vùng Chu Lai có một con sông phát nguồn từ lòng Trường sơn. Sông hẹp và nhô. Nước trong và bình thản. Vào mùa đông nước sông cũng cuộn cuộn nhưng lưu lượng nó bé nhô nên chúng ta không phải động lòng như khi phải đứng trước giòng Cửu long hay Hồng hà. Một cây cầu nối liền hai bờ con đường cái quan, gọi là cầu Bên vàng. Một ngôi làng trù phú, một khu chợ nhộn lên, gọi là làng Kỳ Liên. Một nhà ga xe lửa nay đã vùi chôn dưới cát. Ga xe lửa đó là một cái ga nằm đúng vào trung tâm nước Việt được gọi là ga An Tân.

Ngày trước Tổng thống Ngô đinh Diệm đã đích thân đến tại nhà ga này làm lễ khánh thành con đường xe lửa Xuyên Việt của ông. Gọi là con đường Xuyên Việt của ông Diệm vì sau khi ông chết đi con đường cũng tan tành theo. Những người làm cách mạng cố giữ vững những hàng giàn trong guồng máy, không ai giữ làm gì công trình xây cất con đường xe lửa Xuyên Việt này.

Làng Kỳ Liên, chợ Đèn Vàng, ga An Tân, Dốc Sỏi, tất cả những địa danh đó không thuộc về Chu Lai. Nhưng ngày nay người Hoa kỳ đã khai triển Chu Lai trở thành một đại danh, mỗi lần nói tới Chu Lai là người ta hiểu rằng trong đó có hết một phần ba tỉnh Quảng tin.

Đất nước chúng ta không có những sa mạc mênh mông như Tây bá lợi Á, như Go bi, để cho chính những đầu óc cuồng tín nhất muôn biển nó trở thành những nhà máy những cánh đồng, những đồn điền, muôn dùng sức người và máu nồng nở tưới lên sa mạc trở thành khu vườn có hơi người mảnh đất có trái cây, những gò hoang vu có trái tim như trái tim người. Chu Lai khác. Người Việt Nam từ nhiều năm đã mang vào đó huyền thoại chống Pháp, huyền thoại về những ngày tròn giác, huyền thoại đen về những vụ thanh trừng nhau. Và bây giờ, người Mỹ mang huyền thoại cuối cùng đèn Chu Lai.

Tôi nói cuối cùng, bởi vì ngoài người Mỹ ra, không còn một dân tộc nào, kể cả ngay chúng ta, có thể biến Chu Lai trở thành một vùng trù phú, hòn đảo, vừa đẹp đẽ vừa ghê tởm, vừa thênh thang vừa khôn nạn như bây giờ; một Chu Lai như là nhượng địa của người Mỹ, như là khu bất khả xâm phạm của các chàng lính viễn chinh, như là thiên đường của loại gái buôn phản bán hương, và sau cùng... Chu Lai đánh vào đầu não Hà nội một nhát búa quá lớn lao, quá đau lòng.

Nếu đáp chuyên xe từ Quang ngãi trở ra, vừa qua khơi cầu Chiêu Ô các anh sẽ thấy xa xa một cột khói. Cột khói đen kịt, cao vút, giữa nền trời nó là một đám mây thường trực. Đám mây đen « ầm áp » che phủ quê hương Quang tin từ bảy năm nay. Đám mây của người Mỹ mang tới. Nếu trong quá khứ các anh bị cháy nhà, các anh từng tham dự hành quân, các anh sẽ hoàng hốt khi chợp mắt những cột khói đen này, các anh sẽ đưa con mắt khép hếch lên nền trời vu vơ xem động tĩnh.

Nhưng không, thưa các anh, đây là những cột khói từ các nhà máy của người Mỹ ở Chu Lai. Cột khói kia chỉ là một thoát xác, một bộc lén trời phản náo hoạt động của người Mỹ. Hãy còn trong vùng Chu Lai kia không biết bao nhiêu bí mật. Bí mật trên mặt đất, dọc bờ biển, trong

những rừng dương nay được dọn dì sạch sẽ, và có lẽ còn nhiều bí mật đang được đào sâu chôn chặt dưới hầm kín.

Tất cả những đoạn đường xe lửa vùng này đều bị lột đi. Trên đó nhiều đoạn đã trở thành đoạn đường cho loại xe jeep chạy qua được. Những thanh sắt cũ năm xưa tôi thấy còn nằm dọc theo bờ cátnay người ta đã mang đi đâu hết. Mây goong tàu thời kháng chiến tôi thấy bờ dọc dài nay cứng chẳng còn. Ga An Tân chìm vào cát, tro lại một cái sán cỏ vàng, mây cây cỏ thụ đã trắc gác, cỏ dại mọc không hàng lối phía khu vườn ông ông xếp ga. Tất cả những ngọn đồi thấp đều bị xe tải đập úi bằng phẳng, trên đó những căn cứ được xây cất trùng điệp.

Một số những ngọn núi đá khác được sờ kỹ nghệ Hoa kỵ khai thác. Đá đó là một tài nguyên, dùng để làm đường sá. Xe chạy như thoi dẹt từ triền núi này sang triền núi nò. Phía núi xa hơn, đất vàng như đất núi Đèo cà, xe tải đập bờ chém rải, trên lưng chừng dốc. Đây đó vô số những chặng đường, những bót gác. Toàn là quân cảnh và lính Mỹ khám xét. Công nhân giờ làm việc hoặc giờ tan sòi đứng đây đọc theo lô, như các tờ ong ngay trước công ra vào, xe Honda xe lam ba bánh đậu san sát nhau hàng cây sòi, từng đoàn công voa Mỹ ngồi đuối nhau, lính Mỹ cởi trần đùa bời, lính Mỹ ướng nước ngọt rồi vắt cái lon rồng xuồng đường quay lồng lắc, máy bay trực thăng lượn dọc theo sườn núi tuân thám, trèn nhô không có mặt ở đây, chúng nó ở một khu khác với gai mài dâm hoặc rác rưởi. Cảng đi tới Chu Lai các anh càng thấy những cột khói đen đứng ngay trên đầu mình, rồi anh sẽ nghe những tiếng mìn nổ, những trái mìn khá đá núi đập lấp tài nguyên, các anh sẽ thấy trùng điệp những hàng kèm gai, những hàng đèn phòng thủ, trung diện những chòi canh lô cốt, xa hơn, về phía biển những doanh trại gần nhà lầu dài được xây trên các đỉnh núi thấp, xa hơn nữa, anh có thể thấy hòn đảo ngoài khơi nhô lên. Phía bên này là phi trường, máy bay cất cánh rộn rịp.

Cứ như thế, xe chạy giữa một con đường trắng nhựa láng bóng, thẳm tấp như xa lộ, anh sẽ thấy trên mươi cây số ngàn náo hàng kèm gai, náo doanh trại náo cơ sở, đá núi, người, hời biển, máy bay, khói đen, tiếng động. Chu Lai. Cảnh tịch mịch hoang đường ngày nay bị phá vỡ. Những ngôi làng ven biển xưa kia nay bị xóa tên. Những mồ mả đã chìm sâu trong đồi đồi. Những rừng dương không còn thấy.

Gió biển thời không còn vi vu, gió biển qua đây như là gió biển không may thời vào một miền đất Âu châu nào. Không còn gì trong đó, chỉ có Mỹ. Đừng ai nghĩ đến việc trở lại xóm nhà cũ để tìm một di vật. Đừng ai nghĩ ngày tháng chạp vác cuốc vào đây tảo mộ. Đừng ai nghĩ gì khác hồn nữa. Anh chỉ có thể đứng trên con đường bát ngát này, trong một buổi chiều chẳng hạn, để thấy lòng mình tê tái: sự phát triển này là một may mắn hay một rủi ro cho quê hương. Dù thế nào thì anh cũng đã mất đi một số những kỷ niệm trong vùng cát vàng biển biếc kia.

Trước đây hai năm, 1967, tôi đi ngang Chu Lai một lần. Hồi ấy dọc theo con đường xe lửa tan nát vô sô những mái lá và đùm vá đụp, trời trưa nắng chang chang tôi thấy lính Mỹ, thiều nử và trẻ nít. Lính Mỹ ngồi trong vài goong tàu cũ hay dưới sàn xe. Xe đậu trên bãi cát nóng. Thiều nử ngồi vây quanh, áo quần diêm dúa. Diêm dúa là bắn chát đánh dí hữu hiệu nhất trên quê hương ở mọi lanh vực, kè cã chánh trị hay mại dâm Gái điếm có thể ôm lính Mỹ trêu cợt.

Trời vẫn nắng chói chang. Gió vẫn lặng hành tung cơn trên vùng sỏi khô phía trước. Trẻ nít đứa nào cũng một điều thuốc, hoặc một hộp nước ngọt, hoặc ít ra chúng nó cũng có một dấu hiệu của Mỹ trên người nó: như là nó vận một cái áo viền trý thùng thình, như là đầu đội một cái két có in loạn xạ những hàng chữ của Họp chủng quốc, như là chúng tậu ở đâu được một đôi kiêng mắt kiêu không quản. Năm đó, những căn cứ Mỹ chưa có vị trí rõ ràng, đám dân vừa đến cũng chưa giàu có mảy may nên cảnh sống trông thật thê thảm: càng chè thảm nó còn làm biểu lộ rõ rệt nhất cái vê chen lấn và tam bợ của chiến tranh, cảnh sống.

Ngày nay lính Mỹ đã có cơ sở rõ ràng Xe nhà binh không dò dọc theo bãi cát, không còn cảnh căng vải dù. Người Mỹ đã thu vào trong những căn cứ sầm uất. Đám dân chúng tới đây cũng trở nên giàu có. Những mái lá đường rầy xe lửa đã thu gọn sạch. Các hàng quán mọc lên san sát Gái điếm không phải di chuyển để tìm mồi, chúng nó có cơ sở. Những đồng rác không còn thấy dò dọc đường Tre nhỏ sòng «tư cách» hơn nhưng khi một thằng du côn «cố vê tư cách» là một thằng du côn nguy hiểm nhất.

Dù sao, với tình trạng nào, Chu Lai cũng lùng cung những bản hiệu mang tiếng nước ngoài. Phía này một «JIMMY Bar», phía kia một năm, Laundry. Trên con đường bát ngát, thiều nữ nhà lành đứng đón xe phải canh chừng những đoàn công voa. Coi chừng những anh lính Mỹ chơi nghịch. Và coi chừng cả những cặp mắt nghi ngờ: trong một viện bày lao cá anh gác dan cùng bị nghi ngờ: có mang bệnh lao, giữa đoạn đường Chu Lai này gái đứng ngoài đường là gái gì đây?

Chưa hết. Đây chỉ mới là cái căn cứ Chu Lai. Tối mới về cho anh thầy trên mười cây số đường dài toàn căn cứ và căn cứ Mỹ. Sự sống nó ở phía này: một khu phố nằm dọc theo quốc lộ, phía ngoài căn cứ Chu Lai.

Khu phố có chu vi vào khoảng 8 cây số vuông. Đó là khu dịch cư của đám lưu dân tại đây. Tiếp theo là gia đình các quân nhân và công chức thuộc quận lỵ Lý tin. Sau hết, là đám giang hồ từ chiền những tiểu đoàn chí em từ Saigon ra hồi Chu Lai còn thịnh hành, những tay anh hùng chuyên áp phe từ Đà Nẵng vào, những đám ký sinh trùng VN chuyên sống nhờ trên thân thể viễn chinh Mỹ cũng tề tựu trên bãi cát tưởng như khô héo này.

Để biết thêm sự tình, tôi tìm hỏi một cậu bé. Cậu bé trả lời: lính Mỹ ngày nay họ khôn lâm, trong những đồng rác thường ít tìm thấy đồ quý như ngày xưa. Hồi một cô gái ăn sương cô gái trả lời: dạo này cầm trại hoài, lính Mỹ không ra, người VN ở đây không ai thích tự em hêt, nghĩa là không ai chơi gái, em đang định trở về Saigon làm ăn, cùng lâm em đi Đà Nẵng. Hồi một cụ già, cụ già nhìn ra biển khơi trả lời: bảy năm rồi tôi không ra bờ biển, bờ biển của lão phia kia, chiếc ghe chài ngày xưa của lão phia kia, mồ mả vợ lão phia kia. Phia kia là phia nào cụ? Là phia có cột khói đen bốc lên đó. Bây giờ cụ làm gì để sống? ụ nhở biển lâm chắc? Lão ấy à, bây giờ lão sống với một đứa con gái, con trai lão đi lính dân vệ trên đồn, à, nó giàu làm chủ em ạ, thằng con trai lão có căm một chiếc xe Honda loại pickup để đón đưa khách đó. Anh ta làm dân vệ lây tiễn đâu mà giàu hả cụ? Cụ già lại nhìn ra biển khơi: ai mà biết, chúng nó trai gái gì ở Chu Lai này cũng giàu hết, bởi chúng nó.

Tôi dừng lại Chu Lai, nơi khu phố đông đúc đó Buổi chiều khi nắng vừa tắt phía trường sơn mịt mờ tôi ra ngồi trên bờ cát, Gió biển thổi lên ngào ngạt. Mọi sinh hoạt bấy giờ đường như chim lảng xuống. Trong một phút hoang mang tôi ngây buồn. Nhìn con đường sắt tôi nhớ đến ngày nào trước đây mười sáu năm anh tôi đã dẫn tôi vào đền miệt này.

Đêm đó hỏa châu đốt ở xa lánh, sóng biển rì rào, chúng tôi cùng đoàn người đi dọc theo sông, đốt đèn lồng, qua con đường cái quan, con đường cái quan bị đào tan nát, rồi băng xuống cồn cát, men theo cánh rừng dương, đêm đó, người ta còn hát, anh tôi còn hát, những bài hát ngọt ngào. Cuối cùng chúng tôi đi theo con đường xe lửa và sáng hôm sau chúng tôi vào một cái xóm. Nơi đây lần đầu tiên tôi thấy một cây đàn Accordéon. Cây đàn của ban văn nghệ thanh niên cứu quốc liên khu Năm. Hồi đó tôi mười bốn tuổi.

Mười năm trời chiến đấu, đắt quăng tín và Quảng ngãi không hề có một dấu chân của tụi Pháp. Những hạt cát ở đây là những hạt cát trinh nguyên của một giông. dân không chịu khuất phục.

Bây giờ, tôi ở lại đây, mười sáu năm sau, tôi trở thành một người lính. cũng là lính đi chiến đấu bảo vệ quê hương, cũng là lính chống miền Bắc xâm lăng, cũng là tên lính được cài trên tóc trên vai những danh từ Tự do hạnh phúc, cũng là lính được hoá trang bằng súng Hoa thịnh đòn, nhưng con tim tôi còn một cái gì u uất, không ai trang bị được cho con tim tôi.

Phải chính tôi nuôi nó ăn, làm cho nó lớn khôn, vỗ vỗ nó. Hồi con tim. Mười sáu năm qua, anh tôi đã chết, cây đàn xưa không còn, tiếng đàn xưa hóa thành thính không, rừng dương vị đồn sạch, đường sắt bị san bằng, Quảng tín đã đổi đời. Nhưng mười sáu năm ròng rã này máu vẫn chảy thay đổi thường trực, thay vì những rừng dương tịch mịch là những xóm đầm nhớ nhuốt, thay vì những trại nhỏ chăn bò ngày thơ trên cánh đồng nay là những đứa trẻ mắt dày, tham lam, thay vì những tiếng hát lanh đèn này là những tiếng còi xe inh ỏi, thay vì những vũng mây quê hương tinh khiết nay là cột khói phách lôi, thay vì những bước chân khởi đầu lang thang đầy ý nghĩa nay là những nhịp điệu nguong ngùng tự thận. Thà để lại đây những tháp Hồi lờ lomial. Thà để lại đây những con đường hoen rỉ với con tàu thuộc địa đầy khói than. Bao nhiêu năm chúng ta thay đổi được gì: anh da đen, anh chồng nô lệ đó hả, tự trong thân thể, tự màu da anh đã là một biểu tượng gì đó rồi.

Chu Lai. Tôi gọi thật nhỏ như gọi tên một người tình tốt nghiệp đại học mà nàng đã bỏ đi lấy một ngoại kiều. Nàng sẽ sinh con tóc vàng mắt biếc, y như Chu Lai cứ mỗi ngày mỗi hiện ra cái không-bao-giờ-là-Việt-Nam.

(CỘN NỮA)



tuổi trẻ bất mãn

Vài nét minh tả về cảnh Địa Ngục

Lời chú giải bức họa phụ bản số ra mắt của Tuần báo Đời

Theo Phật Giáo, con người khi chết đi, linh hồn được dẫn vào Lục Đạo - (1). Những ai khi sống mà phạm nhiều tội ác, thì linh hồn bị dẫn vào một trong Lục Đạo đưa tới Địa Ngục. Tin tưởng theo các bộ Phật Kinh được giảng luận lại, trăm miệng một lời đều kề rằng Địa Ngục có rất nhiều cõi khác nhau, tùy tình trạng của tội lỗi mà mỗi linh hồn được đưa tới một cõi.

Mấy bức minh họa sao lục ra đây là một trong Bát Đại Địa Ngục kêu là Khiêu Hoán Đại Địa Ngục. Đại Địa Ngục này chia thành mười sáu cửa ngục khác nhau, thì có bốn cửa dành riêng cho linh hồn phạm các loại tội về tisz sắc ở trên trần giới.

Bức minh họa bên trang sau là một trong bốn cửa ngục đó, bên trong ngục khói lửa luôn luôn bốc cao đến hai trăm «trử» (mỗi trử là hai thước, ngang với: 0m33 x 2 = 0m66). Những linh hồn nào, lúc sinh thời phạm các tội: sát sinh, (giết người hay các sinh vật khác), trộm cướp, tà dâm, quyến rủ những người tu hành giới túr vào vòng túr sắc với mình, đều bị ném vào hỏa ngục này. Những tội phạm và trừng phạt có viết rõ ở ngoài cửa ngục. Bên cạnh bức minh họa ấy có ghi chú rõ rằng:

«TRONG HỎA NGỤC NÀY, LỬA NGÙN CHÁY, BỐC CAO ĐẾN HAI TRĂM TRỬU, QUÝ SỨ CANH NGỤC, XÁCH TÙNG LINH HỒN TỘI NHÂN NÉM VÀO TRONG LỬA, TỘI NHÂN BỊ CHÁY XÉM TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN, RẪY RUA KÊU KHÓC CHO ĐẾN KHI BỊ CHẾT ĐI MỘT LẦN NỮA. LIỀN BỊ QUÝ XỨ KHÈU GẮP RA, LÀM PHÉP CHO HỒI SINH, RỒI LẠI NÉM VÀO CHO CHẾT CHÁY. RỒI LẠI KHÈU RA CHO SỐNG LẠI. RỒI LẠI XÁCH NÉM VÀO. CÚ THÈ MÀ LUÂN LƯU HÀNH TỘI MÃI MÃI KHÔNG THỜI. CHO NÊN TIẾNG KÊU KHÓC CỦA MUÔN ỨC LINH HỒN TỘI NHÂN BỊ CHẾT CHÁY ĐI CHẾT CHÁY LẠI ĐÓ, CỨ QUA NGÀY QUA THÁNG, QUA NĂM, TỪ HỎA NGỤC BỐC THEO NGỌN KHÓI MÀ VANG CAO LÊN ĐẾN TẬN TRỜI XANH »

CHÚ THÍCH :

—(1)— LỤC ĐẠO: Sáu con đường đưa linh hồn mọi người đến sáu cõi khác nhau, tùy hành vi thiện, ác, khi còn sống. Phạm tội ác thì bị đưa đi Tam Ác Đạo, là:

ĐỊA NGỤC, NGA QUÝ và SÚC SINH. Làm điều lành thì được đưa tới Tam Thiện Đạo, là: TU LA NNÂN GIAN, THIỀN THƯỢNG.

Chủ đề số 3 trên

tuần báo Đời :

Chính phủ mạnh



Chính phủ ma



định đóng cột



Khô ơi là khô.

Chưa bao giờ đời sống lại vất vả như lúc này, nhất là đám lính trắng và các cô cậu công chức lèm nhèm! Nhà nước nhiều phen la tối: quyết làm cho đời sống dễ thở, phải đèn đập công chức quản nhân cho xứng đáng. Nhưng, càng nói to, lại càng chẳng được việc gì, càng muốn lo cho dân thì lại càng làm cho dân sống dở chết dở. Vật giá tự do tăng, lệnh Nhà nước coi như « xá tội! » Rồi bạn ta là Mỹ lại vừa ngưng nhập cảng bằng ngoại viễn nhiều hàng hóa, gọi là để cho Nhà nước ta phải bỏ ngoại tệ sở hữu ra mà nhập cảng hàng hóa.

Khó khăn lại xảy ra, đòn Kinh tế thứ bao nhiêu của Mỹ đây? ! Có một ông Dân biểu (ông này hiện đang là Mỹ) có kẽ lại: Tống Trưởng Kinh Tế Âu Ngọc Hộ kẽ trước Uỷ Ban Kinh Tế Hạ Viện nhiều truyện uất lòng về hành động của Mỹ như là... như là... (không nên nói ra, bỏ lửng đủ rồi!) Bạn thân nhất đời của ta, là Mỹ, cứ cái trò giúp đỡ ta kiểu này chẳng mấy lúc chúng ta sẽ thành..

thành cái gì nỉ? Thành cái gì củng xá tội cho mày!

mùa hè, mùa thu

Cộng sản có cái tật: hay bịa chửi nhô đề « lăng mạn hóa» cuộc đánh nhau. Nào là «Chiến Dịch Đông Xuân», nào là «Chiến Dịch Tân Xuân», Chiến Dịch Mùa Hè, Chiến Dịch Mùa Thu, rồi nào là « cao điểm, thấp điểm», nào là chiến dịch «mãn thiền hoa vũ» tức pháo kích cho mạnh, nào là «lưu thủ truong giang» tức là tấn công bộ binh ào àt... Nhưng sau trận đánh phá Tết Mậu Thân và tháng 5-68 đến giờ, Cộng sản lụn bại không làm nên trò trống gì nữa.

Chiến dịch Đông Xuân tàn bạo sang chiến dịch mùa hè chưa đánh đã tan gần tám tuần lễ im lặng khắp chiến trường những tướng chiến tranh cứ thế mà tàn lụi, nhưng đột nhiên lại thấy bùng-bùng đánh lớn, trong một đêm 132 nơi bị pháo kích, hai sư đoàn Đỗ ở biên giới Việt xung trận để bị chết 1.500 ông, khắp nước sôi sục, và chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, chiến tranh lại im tiếng. Nhiều

ông quân sự bảo: nghĩ rằng đây là cao điểm của chiến dịch mùa hè, nhưng ở mải bên kia Bộ-trưởng Ngoại-giao Mỹ bảo: dù đánh nhau nhưng vẫn coi là lẳng lặng», cao kiến thật, hay biết trước rồi?

Rẽ thùy chia uyên

Khối Cộng sản xưa nay vẫn tự phụ là Khối « không gì lay chuyển được, gắn bó tuyệt đối và gọi là độc khối ». Thế mà mới đây, cái độc khối ấy vốn đã nứt toác làm hai vì Nga Xô Trung Cộng tranh chấp đánh nhau, bây giờ mới đây lại thêm một cuộc nứt toác nữa. Số là ông mũi lõ Nixon tự nhiên xăm xám tới ngay nước Cộng sản Lô Mã Ni mà thăm chơi.

Sáu chuyến ghé chơi của ông Nixon, nước Nga tức minh không dự Đại hội Kỳ 10 của Cộng sản Lô bằng cấp bậc cao, các lãnh tụ Nga cũng không thèm sang chơi Lô nữa chỉ cử phái đoàn cấp hai sang chơi thôi. Nhà nước Trung cộng, thì không thèm cử ai đi cả, vì còn cầm chừng với đàn anh Nga sô. Trong đại hội Chủ tịch Cộng Đảng Lô hò lớn: độc lập cho nước nhỏ. Và Đại hội tung bừng quát to: ủng hộ. Được đà, Đại hội cảnh cáo Nga là đừng có lầm le giờ trời đàn áp như ở Tiệp Khắc ra với Lô, Lô nhất định làm lại cuộc đời bằng độc lập, tự do, không chịu để nước to áp bức.

Nước này biên giới giáp Nga Xô, làm cho Nga Xô mặt đỏ gay tức giận. Bảo đời, nước Lô (không phải cụ Không Khâu) đón rước ông Nixon ghê quá, chưa từng bao giờ ông Nixon lại được tiếp đón ở đâu trọng hậu bằng ở Lô, không một câu chửi đế quốc, không một ánh mắt căm thù đế quốc từ bắn nhưng chỉ có tung hô thật lớn. Ông Nixon được đà một đời người mới thấy một lần, liền ngồng cờ hướng sang nước Nga hò « chúng ta Đông Tây gác bỏ bất đồng ý thức hệ để giải quyết hòa bình mọi nhẽ»

Nga xô bảo: Lô đừng có to miệng hãy coi gương Tiệp khắc, Lô đừng có tưởng muốn làm gì làm, hãy coi chừng. Bây giờ Lô Nga hầm hè, mạnh bén nào lo xếp sẵn đòn để đối phó với bèn kia. Trong khi ấy, đàn anh Bắc kinh chửi đều: Nga xô xét lại, bọn phản

bội thực dân mới, đừng có giở trò Nga Hoàng cộng thêm Đế Quốc Từ Bản ra với các đàn em Đông Âu, hãy lo đóng cửa dạy nhau đừng bênh cho trong nhà mình lục đục thói nát, hãy nhớ đến nhà văn thông ngôn Kuznetsov dão ngũ mà nhớ việc nhà mình. Vừa chửi dứt tiếng, nước Nga lại có cơ hội để đá lại Bắc kinh ấy là vụ: ông Tướng Hạ Long của Tàu Cộng bỏ nước chạy sang Nga lập du kích đánh lại Mao, Rõ thật cười người chớ với cười lâu! Cái việc ông Mixon viếng chơi Lô, đúng là hành động «rẽ thùy chia uyên» nhà người ta, làm cho nhà người ta tan nát, rồi đây còn lầm sự lạ xảy ra cho mà xem. Tôi này, to lầm vì nó ác đức bất nhân quá, nhưng ông Chu Tử bảo: xá tội cho nó!

Cố dám ăn xôi

Đây là ông Tổng Thống Đại Hàn Phác Chính Hy cố nán tay cho chúc giò lung ra chịu đấm đẽ cầu xin xóm xôi «Tổng Thống kỳ ba». Chẳng là vì, ông này sắp hết hạn ở ngôi Tổng Thống, ông ngồi ở ngôi ấy hai hiệp rồi, và luật nước không cho ông ngồi thèm hiệp thứ ba nữa. Nhưng, hình như các ông làm to hay quen nết, ông Phác sợ khi không làm «vua» nữa thi không biết làm nghề gì vì ông quen làm (vua) rồi nên xui đảng của ông đòi sửa lại luật nước để ông ra tranh ngôi vua lần nữa.

Bọn học trò làm loạn, nỗi lèn túng, chúng nó không chịu vì chúng nó vốn ghét ông Phác, chúng bảo ông Phác là quân phiệt độc tài, phản dân chủ. Thế rồi Sinh viên biểu tình đánh nhau với Cảnh sát, người chết và nhiều tai tiếng. Nhưng ông Phác nhất định làm vua lần nữa, ông mặc kệ tất cả và tiếp tục cho đàn em vận động sửa luật nước. Phe đối phuơng của ông trong Quốc hội, liền ăn vạ, dẹp bàn ghế trong Quốc hội để pha binh, bọn sinh viên thanh niên lại lập chương trình kế hoạch để đánh nhau nữa với ông vua đàn chủ. Chưa biết rồi sẽ ra sao.

Ông Phác đại quá, giữa lúc thế giới lợn xòn như thế này ông được từ bỏ ngôi vua (như vua Bảo-Đại thả nước tội năm xưa) thi sướng sê biển diễn thảo ráp vũ khí rồi bắn súng cho quan khách năm châu bốn biển coi chơi. Nhà nước Thái Lan bảo

rằng: cuộc thao diễn vĩ đại này, là để biểu diễn khả năng đánh nhau, sẵn sàng đập nát nghiền tan bọn Cộng sản nếu chúng muốn gây chiến tranh ở Thái Lan, như chúng làm ở nước VN. Nhà nước Thái Lan bảo nhờ kinh nghiệm chống cộng bằng vũ khí của Việt Nam, Thái Lan đã rành nghề đánh Cộng rồi!

Thật là dại, thật là ngốc.

Khí độc Okinawa

Khoan, chờ có nghĩ bậy! Việc nghiêm trang đứng đắn! Sau khi hơi độc của Mỹ chưa tại căn cứ Okinawa của Nhật không hiểu vì sao gãy lại xì ra, làm cho nhiều người phải vào nhà thương chữa cháy, dù luận xôn xao. Nhà Mỹ thú thật có chúa hơi độc ở Okinawa, và bọn Cộng sản với vợ lấy cơ hội nói láo là Mỹ đem hơi độc ấy xử dụng ở VN. Việc dàn xếp xong rồi, Quốc hội Mỹ bảo: cấm không được di chuyển vũ khí nguyên tử và hóa học (hơi độc, vi trùng...) trên nước Mỹ và ngoài nước Mỹ, muốn sử dụng phải xin phép Quốc hội... Thế là xong một vụ, không có gì là bậy bạ, nhưng lộ tẩy hơi è!

Đánh trống ăn cướp.

« Đồng bào ta » ở Bắc Kinh bị vải Đỗ nó quấn vào người, đi nắng quáng mặt thành ra cũng thích làm bậy. Bởi thế, mới đây mấy quan ngoại giao của cụ Hồ tại nước Lào, đã cấm no bò cười ở nước người ta chán ra, lại còn đem lính đem quân đánh phá lung tung. Chưa hả máu hung, lại cho đàn em vêchép đường đi nước bước trong nhà người ta để chọc đánh cướp trận khác.

Vô phúc làm sao, tai nạn xe

đụng nhau làm cho lính mìn bắt được cả bọn cướp, chứng cứ rành rành, sáu tháng bị bắt giam rồi duỗi về Hà Nội. Sáu tháng này ngoan cố, chúng nó chối tội rồi giờ trả không ăn cơm, nhìn đối đế « đầu tranh » với nhà nước Lào của vua Vatthana. Nhưng nhà vua cứ đuổi, không cho sáu quan ngoại giao Bắc Việt ăn cơm với mắm ngoéo của Lào và cướp bỏ Lào nữa. Thật là tiếc!

Lên gân tập võ

Nước Thái Lan mở cuộc thao diễn ba quân hết sức to nhồn, cuộc thao diễn này kéo dài nhiều ngày, có cả tập đồ bộ đánh chiếm mục tiêu, và nhà Vua tri thức trẻ trung

sê biển diễn thảo ráp vũ khí rồi bắn súng cho quan khách năm châu bốn biển coi chơi. Nhà nước Thái Lan bảo

rằng: cuộc thao diễn vĩ đại này, là để biểu diễn khả năng đánh nhau, sẵn sàng đập nát nghiền tan bọn Cộng sản nếu chúng muốn gây chiến tranh ở Thái Lan, như chúng làm ở nước VN. Nhà nước Thái Lan bảo nhờ kinh nghiệm chống cộng bằng vũ khí của Việt Nam, Thái Lan đã rành nghề đánh Cộng rồi!

Thôi xin các ngài! Thủ hỏi: các ngài có biết Cộng Sản nó vận dụng thứ chiến pháp nào không, chúng nó quan niệm và điều hành chiến tranh như thế nào không? Nếu không biết, thì thao diễn ba quân làm gì cho nó phí tiền xấu hổ cả lính trắng, chỉ nên để một mảnh quốc vương ngài biễn diễn là hay quá rồi. Còn bảo « kinh nghiệm đã dày nhớ ở chiến đấu chống Cộng của Việt Nam », thì e rằng lời nói ấy sẽ bị hổ to, huy đọi mà xem.

Không chúc thọ nữa

Đài phát thanh Bắc Kinh có cái lệ: mở đầu chương trình hàng ngày bao giờ cũng phải chúc thọ Mao Chủ tịch, sống lâu muôn muôn tuổi. Nhưng không biết vì sao mà mới đây đài phát thanh Bắc Kinh đã bỏ cái tục hay ho ấy đi rồi. Người ta cũng không còn nghe thấy đài Bắc Kinh lải nhải những bài văn ca tụng tài cao đức dày của Mao chủ tịch nữa. Các nhà quan sát chính trị và ngoại giao chuyên môn vẫn đề Hoa-Lục bảo rằng: gần đây Hoa-Lục chuẩn bị chiến tranh quy mô, sẵn sàng đánh nhau với Nga-Xô và Nga-Xô cũng làm y như thế, Đồng thời, phe nhóm chống Mao và bọn Vệ-Binh đỗ vô kỷ luật, hợp sức cùng binh lính địa phương bị di chuyển sang địa phương khác, tất cả đang nghỉ ngơi lẩn nhau, rồi đánh nhau, cướp phá, bách chém, biểu ngữ chửi Mao dày rẩy tại các tỉnh miền nam Hoa Lục. Bởi vậy, việc bỏ lệ chúc thọ Mao Chủ tịch mỗi sáng, là nhằm chuẩn bị cho một trận tuyển mới sắp bùng nổ ra, gọi là hành động trước để cho quen đi với những khó khăn sắp xảy tới giữa khi thiền hãi chửi nhiều quá mà cút tung hô e kinh quá,

Và một tin cuối cùng từ bên kia Thái Bình Dương gửi về Saigoncho hay Tướng mũi thổi, chân đi chủ bát, đã hết bệnh thối mủ rồi nhưng chân đi chủ bát thi không chữa được. (Xem tiếp trang 57)



XÁ TỘI CHO ĐỜI

(Tiếp theo trang 15)

mỗi tà tâm bèn bàn với hai tên kia nhất định ăn cướp của Phật một chuyền chơi oho đỡ buồn.

Một nhà sư nữ rất trẻ tuổi đến quyền giáo như mọi lần khác. Người mang theo một cái đầm khà to. Chắc cần phải đoán giàn ai cũng thừa biết là trong đầm chỉ toàn là gạo và tiền của thập phương. Đợi cho con mồi vào hẳn trong nhà và sau một hồi nghe người è mày câu thuộc lòng như thường lệ, tôi mới đưa mắt ra hiệu. Tên đồng lõa mai phục sẵn ở trong buồng nhảy sô không nèp tè gì cả, ôm đại lầy nhà sư nữ khòn nạn kia và nó khóc ầm lên.

Nó khóc như cha chết. Nước mắt nước mũi chảy ra như suối! Nó gào lên kè kè rằng thi là vợ con gì mà sao bỗng nhiên bồ nhà mà đi tu thê này? Mấy năm nay bây giờ mới vớ được mẹ. Sư cô hoàng hôn, giãy giụa như điên. Trong khi đó tên đồng lõa thứ hai nhanh tay trút lầy già nứa đồ cúng. đựng trong đầm của nhà sư.

Rốt cuộc nạn nhân sau khi vùng ra thoát khỏi vòng tay tội lỗi của anh cu chòng bồ phiệu, miệng mồ Phật và bà châm bồn cảng chuồn cho thật nhanh. Và than ôi, cũng từ đây tiếng lành đồn xa tiềng dữ đồn xa cái nhà chúng tôi & bị liệt vào thứ thành tích bắt hão nên không bao giờ nhà chùa thèm đèn quyền giáo quyền mac gì cả. Kè cà các Sư ông!

—) HƠI NHIỀU BƠ. Khi tôi học lớp nhất trường tiểu học huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) tôi đã nổi tiếng là rất nghịch. Bên cạnh nhà tôi có một anh chàng hơi tôi chửng mươi, mươi lăm tuổi. Cậu cà này chuyên môn chỉ đi ăn gạ trẻ con. Thi thoảng cái bằng tiêu học trước chúng tôi nên cậu được chúng tôi phục lâm.

Thứ Óc Suy luận

TRÀ LỜI,

Tù nhân sẽ hỏi trong 2 lính gác rằng,
— « Thưa ông, nếu tôi hỏi đâu là cửa sinh, thì ông lính kia sẽ chỉ cho tôi cửa nào? »

Nếu người được hỏi là ông Thiện. Ông Thiện biết rằng ông Ác sẽ chỉ cho tù nhân vào cửa Tử, và ông Thiện luôn nói thật, nên ông ta sẽ chỉ cho tù nhân và cửa Tử?

Nếu người được hỏi là ông Ác, ông ta biết ông Thiện sẽ chỉ cho tù nhân cửa Sinh, nhưng ông Ác luôn luôn nói dối, nên ông ta sẽ chỉ cho tù nhân cửa Tử.

Tóm lại với 1 câu hỏi thôi, dù hỏi nhầm ông Thiện hay ông Ác tù nhân đều biết đâu là cửa Tử.

Tất nhiên, anh ta sẽ đi về phía cửa thứ hai kia, tức là cửa sinh.

Thực ra, đây chỉ là 1 bài toán đại số đơn sơ :

Cộng nhân Cộng hành Cộng

Trừ nhân Trừ hành Cộng

Bạn thử suy nghĩ công thức đó coi.

Đàn anh thường hay tổ chức những bữa ăn cháo, ăn bánh. Nghĩa là các đàn em góp tiền mỗi đứa 5 xu hay 1 cái lại đưa cho cậu. Cậu mua gá hoặc vặt về nấu cháo rồi cùng nhau hợp bét những kem: Bỗng cậu hơi nhăn nhăn cái mũi và.

— « Sao nó mặn mặn thế, à thời đừng là họ cho hơi nhiều bơ rồi. »

Chúng tôi có nhìn cười muôn chết luôn vì thưa quý vị, trong giữa chiếc bánh chúng tôi đã nhét một ít cát khô vào. Món gia vị nguy hiểm đó đã trực hànhanh nhảy vào mồm gá ăn bám đáng ghét này là do âm mưu của tôi.

Một tuần sau tôi bảo một đứa trong bọn đèn dầu thú với anh cà và nó, huých toet ra cho anh cà biết. Anh cà chửi loạn lên và súc miệng đánh răng nôn oẹ ầm làng nướng! Nhưng cóc dám đánh tôi vì bồ tôi bây giờ làm Trợ Tá cũng như một thứ Phó Quận trưởng bây giờ.

ĐẠI TỘI. — Tôi phạm một đại tội thứ ba. Một tội ác kinh khủng ghê gớm luôn luôô theo đuổi, ám ảnh, dần vặt từ khi hiệp định GENÈVE ra báo hại đời, Ý nghĩ « Đề mệt nửa nước Việt Nam » là một ngọn roi ngựa ngày đêm quật mạnh vào đầu óc den tôi của tôi! Tôi biết rằng ít nhiều tôi đã là đồng lõa trong tội ác tày trời này!

56 năm ăn hại dai khai, hôm nay nhân ngày Vu Lan thành tâm vẫn lại tội mình và nhân danh Trạng Đốp tôi xá tội cho Trạng Đốp.

TRẠNG ĐỐP

phải phỏng ra nhanh như điện chớp linh cái bánh kem to nhất ấy. Cậu ngôn hai ba phát đi đứt luôn và cậu không quên liềm kỹ mày đầu ngôn tay be bét những kem: Bỗng cậu hơi nhăn nhăn cái mũi và.

XÁ TỘI CHO HIPPIES.

Trường Kỳ.

Cho là một người tốt bụng. Tôi bụng ở đây được hiêu theo cả hai nghĩa, vật chất và tinh thần. Về vật chất tôi có một cái bụng rất tốt, phì nhiêu và màu mỡ, sách Trường sò của Tàu cho rằng người nào mập mạp, lùn lùn và to bụng thì đích thị người ấy rất tốt bụng, đó là về phương diện tinh thần. Và vì thế tôi là một người hiền lành lương thiện, chả phàc và không bao giờ thù dai.

Tôi rất ghét thù dai, dù cho tức giận đền dầu chặng nữa cũng cố vạch móm ra mà cười hì hì đúng điều «đi hòa vi quí». Cố ý để khiến tôi không thù dai ai hết sót cả là vì tôi trọng những chủ trương của dân Hippies chính cống là «bắt bạo động» mặc cho ai chửi rủa; đầm đá cũng vẫn ngồi ra như Thánh Gandhi thuở xưa mà không nói không rằng gì.

Lý do thứ hai là tôi luôn luôn áp dụng câu tục ngữ rất hay ho là: « Tránh voi chằngxấu mặt nào, sức lực cũng chằng cường dương, khỏe mạnh gì cho cam, bị thiên hạ chơi lên chơi xuống cũng vẫn cười hì hì kiêm cách trả thù khéo léo bị thiên hạ «đánh» cho mày quâ gãy tay, què móm thì không khá được. Đó là những lý do khiến tôi luôn luôn tha thứ cho những chúng sinh nào đã từng giờ trò xò lá ba que, bắt đia hoặc hành hạ thân xác tôi.

Tôi xá tội cho tất cả chúng chúng sinh ấy. Mỗi đèn hòn nay tôi mới có dịp nói ra những điều tôi âm ỉ trong lòng từ bao lâu nay. Lê Vu Lan thật là một dịp tốt để tôi xí ra cái sự xá tội cho thiên hạ, ở đây tôi muốn nói đến những đứa hippies cà chớn, bà chòi, du côn, du kê và ma cà chớp.

Đi nhiên là tôi không đà động đến những Hippies con nhà lành, ngoan hiền xinh xắn và rất thơm tho. Những Hippies này không làm gì để được tôi xá tội hết. Tôi là một người rất khoái Hippies, vì thế những cô cậu Hippies vừa kè đôi với tôi đều là những người bạn nhỏ dễ thương, chỉ có Hippies cà chớn, bà chòi mới đáng bị si và, và cũng chính bọn chúng sẽ được tôi xát tội sau này..

Trước hết tôi xá tội cho những thằng Hippies cà chớn đã từng dọa nạt tôi và đã có lần đầm đá tôi tung bừng

dung và rộng lượng của đức Phật từ bi hi xà, ta xá tội cho tất cả những đứa đã từng đánh đập ta hoặc hôi giày ta.

Lại một lần nữa nhân danh tôi, tôi xá tội cho những Hippies cái, thuộc loại bà chòi, theo ngôn ngữ Hippies thì đó là những «ghè lũng», «ghè nẫu» và «ghè mục» đã làm cho tôi long dong lận đận vắt và vì những màn bắt đia hoặc những màn «chu tại» vớ vin. Trong cuộc đời giang hồ, tôi đã gặp rất nhiều em bà chòi phai lạy, đóng kịch và dàn cảnh đèn thánh cũng phải mặc bấy.

Huông chi là một tên phàm tục như tôi, bị các em bà chòi nó chơi rách nát cà ra thì cũng chẳng lây gì làm la. Đứng vị nào cho là tôi dại gái lại còn lầm mờ mà tội nghiệp. Tôi xin thề rằng tôi không bao giờ dại gái cà, tôi chỉ quen chiều chuộng, vuốt ve hoặc nè nang những công trình của Tạo Hóa này mà thôi. Vì hiều lầm tai

KN 8675 M BVT-QDP.

HEPACHAUT

YÊU GÃN
GÃY ÔM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGƯA MÊ ĐAY
THIẾU MÃU
LÃO LỰC
TÁO BỐN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT

Nước cốt ARTICHAUT
Nước cốt CAN BỘ TÚI
SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2

VIÊN BẢO CHẾ HADZER



VUI VẺ
TUOI TRE
DA DE MINH MANG

hai như nên đã có biết bao nhiêu bà chòi đã «a lát sô vào tôi». Các em đóng kịch khéo bồ cha đi ày nên tôi đã «cúng đường tam bảo» không biết bao nhiêu chân dung đức Tà Quân Lê Văn Duyệt trong việc cung phụng và bồ dưỡng cho các em.

Khi có một em than túng, tôi không ngại gì mà sờ sảng sùy ra độ một hai sín để em tiêu dùng trong cơm hoan nạn như vậy, tôi thích làm những cử chỉ đẹp và anh hùng mà thương như thè nhất là đây lại là một em thơm phưng phức tâ oan là túng thiêu với chủ trương rất chi là không nên bẩn tiện với đàn bà con gái nên tôi đã anh dũng «cứng» cho em để có tiền dàn túi.

Có lần có đèn cả một lô các em bà chòi đèn bắt tôi dẫn đi du hí, cái thói phong lưu đã quen nên tôi hiên ngang dung däng dung đẽ với các em mà rã lầy làm thơ thói hân hoan và lòng xuân phoi phói. Tông kêt tình hình lại thì mày em đã đớp của tôi hết mày sìn trị giá bằng mày bài viết lách hì hả hì hục suốt cả đêm.

Còn nhiều lần, nhiều lần khác nữa tôi đã «đụng» bà chòi, sợ kè ra đây không hết. Và trong một lúc đói rách, tì bèn có một sự «xét lại» và thấy mình đúng là một thằng...dại, bị bà chòi nó bắt đia mà cứ tưởng bở.

Chân lý hiện ra với tôi một đêm đen như mõm chó, đang đêm phải thức dậy đi tắm vì nằm mơ thấy... mày em bà chòi. Nước lạnh làm tôi tinh táo và thấy mình đúng là một thằng ngu nát nhán của những vụ dàn cảnh đóng kịch.

Sau cái đêm hôm ấy tôi đâm ra căm thù bà chòi khủng khiếp, tôi tức giận và khi biết mình trước kia bị những yêu nữ này làm tình làm tội. Hòn căm mỗi ngày một dâng cao cho đến ngày hôm nay thì lại tiêu tan cả vì tôi đã có quyết định xá tội cho tất cả chúng sinh nào đã từng xâm phạm đèn «sinh mạng và tài sản» của tôi. Hồi tất cả các Hippies bà chòi đã làm ta điêu đứng vì đã bắt đia được ta, ta xá tội cho hết rồi đây! ta «xí xí cô hồn» cho tất cả những gì mà các em đã đớp được của ta. Ta không bao giờ đòi lại đâu. Như thè thì thật là bẩn tiện, bẩn thiú và tôi bại không chịu được.

Tôi đã nhận danh tôi xá tội cho hết tất cả những Hippies cà chón rồi; lòng từ bi hì xà, bao dung và độ lượng của tôi lại còn muôn nhân danh nhiều người khác mà xá tội cho bọn Hippies cà chón này...

Nhân danh những chủ tiệm ăn, quán nước, tôi tha tội cho những đứa cà chón ăn xong rồi... chạy hoặc phá phách bàn ghế, ly tách, vv... Nhân danh những thầy bú lít, quán cảnh, tôi tha tội cho tất cả những đứa ăn cắp ăn trộm, đâm đá nhau tung bừng ngoài đường phố hoặc đua xe làm đinh tai nhức óc mọi người...

Nhân danh những cô Hippies dê thương và ngây thơ tôi xá tội cho tất cả những đứa Hippies cà chón âm mưu tổ chức «bế hội đồng» làm hại biết bao đời con gái... Nhân danh những cậu Hippies hiền lành, tôi xá tội cho tất cả những đứa mắt dày, dù côn dù cảng

kẻ đã chặn đường đánh hội chợ hoặc bắt đia những cậu bé còn ngày ngô nhưng ham vui và khoái ăn diện kia.

Nhân danh gia đình của những Hippies cà chón, tôi xá tội cho tất cả những vụ thực két trộm tiền, hồn hào và xác lão đài với khứa lâ xáo hoặc ete mẫu».

Nhân danh toàn xã hội, tôi cho hội những Hippies đã nói ở trên vì dù sao đó cũng chính là những sản phẩm của cái xã hội xâu xa và bẩn thiú này.

Và sau cùng, nhân danh các người yêu những tư tưởng Hippies chân chính tôi xá tội cho toàn thể những Hippies cà chón đã kè trên để thực hiện đúng câu «Make Love Not War» vậy!

Hãy cười lên sảng sặc, hì hì và hình hích để xá tội cho bọn chúng đi; con cháu chúng ta sau này sẽ được hưởng cái đức này của chúng ta để lại vậy OK?



Phiên tòa xá tội

(Tiếp theo trang 17)

Sáng ngày rằm tháng bảy, phiên tòa Âm phủ khai mạc trong một căn phòng rộng vô biên, ở cuối phòng, lửa cháy bập bùng, trông như một đám cháy rừng vĩ đại, thấp thoáng bóng oan hồn ẩn hiện như những cành cây đen đùi.

Cụ Chánh Thẩm Vip KK ngồi trước một phiến đá trắng. Có lòn hơi lạnh bao bọc chung quanh nên rùa chốn âm ty, mà không thấy nóng. Diêm Vương ngồi bên cạnh, đóng vai phụ thẩm. Hai bên có một tiểu đội Quỷ sứ, cầm đinh ba đứng gác nghiêm ngặt. Hương hoa trên trần bay xuống thơm ngào ngạt.

Đúng giờ khai mạc, một viên Quỷ sứ bước ra giữa tòa, chắc vào loại quỷ xếp, nên trông khá mập mạp nó hú ba tiếng, rồi hô lớn:

« Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân, phiên tòa thường niên dưới quyền xét xử của đệ nhất tư phán quan Vip KK khai mạc, mọi người im lặng, đứa nào lộn xộn sẽ bị bắt bỏ vào vạc dầu ».

Hàng triệu oan hồn thấy được Cụ Vip KK xét xử, thì quên cả nóng, vỗ tay hoan hô vang dội. Cụ Vip KK dùng một cái búa sắt (nếu dùng búa cây như cụ Nguyễn Bá Lương, thì cháy ngay) gõ xuống bàn ba tiếng rồi nói:

— Quỷ Sứ, hãy bảo cho mìng người biết, không được làm mất trang nghiêm nơi pháp đình, cả phòng xử mênh mông, bỗng nhiên im phẳng phát, chỉ còn nghe tiếng lửa cháy bập bùng, và tiếng rèn cửa những oan hồn chưa quen chịu nóng.

Cụ Vip KK ra lệnh:

Các oan hồn hãy đứng làm ba nhóm: Ai làm ván làm bão đứng ở giữa, ai làm chính trị đứng bên tay trái, còn những ai trên trần phạm tội vật như tà dâm, ám trộm ăn cắp, đứng bên tay phải.

Các oan hồn y lệnh, chỉ trong một lát đã đứng thành ba nhóm. Có một oan hồn cứ chạy qua chạy lại giữa nhóm Văn nghệ sĩ và nhóm Chánh khách, cụ Vip KK hỏi: Hồn kia là ai, sao không đứng vào chỗ mà chạy qua chạy lại mãi?

Hồn ấy thưa rằng: Bầm cụ Chánh thẩm, tại hạ Phạm Quỳnh, vừa viết báo vừa là chánh khách. Cụ Vip nói: Chánh trị giai đoạn, còn văn nghệ trường cừu. Giai đoạn chánh trị của hồn đã hết, nay tòa cho hồn được đứng vào nhóm văn nghệ sĩ. Hồn cúi đầu tạ ơn, rồi đi vào phía giữa. Lại có một nhóm oan hồn xin phát biểu ý kiến, rằng: chúng cháu thuở sanh tiền làm nghề tướng lãnh, bây giờ đứng vào đâu? Cụ Vip bảo: cho các hồn được đứng vào phe chánh khách nhưng cấm không được đảo chánh.

Đang khi ấy, Quỷ sứ dẫn đến một hồn ma trình rằng từ Hà Nội tới, cai ngục chưa kịp khám xét, nên ông không còn đeo một cây kéo lớn. Cụ Vip KK hỏi: Trên trần hồn người làm gì? Đáp: bầm cụ, nhà cháu làm nghề kiêm duyệt cho đảng. Cụ Vip bèn cho hồn đứng vào nhóm những người ăn cắp vặt.

Khi các hồn đã đứng vào nhóm hồn hoa, cụ Vip KK mới nhìn qua một lượt nhóm nào cũng thấy nhiều bộ mặt quen thuộc.

Nhóm Văn nghệ sĩ thấy có Đinh Hùng đang làm thơ, Nguyễn thiện Lâu đang uống rượu với Tchya, cụ Nguyễn Du nằm dài cho Thúy Kiều đắm lừng, Nguyễn văn Vĩnh đánh vật với cuốn tự điển, và Lã phung Tiên đang chơi đế vân vân...

Nhóm Chánh khách, thấy hầu hết là các vị nguyên thủ quốc gia, và thân nhân. Cụ Vip KK nhìn ngay thấy những bộ mặt quen thuộc như Karl Marx, Stalin, Churchill, Roosevelt, Tôn đật Tiên, ba anh em ông Ngô đinh Diệm, và hai anh em ông Kennedy v.v...

Khi nhìn sang nhóm thứ ba nét mặt cụ Vip thoán một vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn ngay đi chỗ khác, như không muốn chú ý.

Cụ Vip ôn tồn nói :

— Vì quá đông, toà không đủ thì giờ thẩm vấn tất cả mọi người, nên chỉ lấy lời khai một số người tượng trưng, Còn kỳ dư tòa xử tập thể trước hết, toà xá tội cho tất cả quý vị trong nhóm văn nghệ sĩ

Quý vị tuy tượng ngạnh, nhưng có công làm đẹp cuộc đời. Từ nay, qui vị hết bị thiêu đốt, và được tự do sáng tác.

Sau lời xá tội của tòa, Quỷ Sứ hô nghiêm, chào và mời nhóm này ra ngoài.

Quay sang nhóm chánh khách, cụ Vip cho mời anh em Nhà Ngô, anh em nhà Kennedy đến trước vành móng ngựa để thẩm vấn. Như biết trước ý cụ Vip, nên cụ chưa kịp hỏi, ông John Kennedy đã chia tay xiết chặt tay ông Ngô đinh Diệm, mà lắc thật mạnh, rồi cả hai cùng mỉm cười. Ông Robert Kennedy cũng làm như vậy với ông Ngô đinh Nhu.

Cụ Vip KK nhìn cậu út Ngô đinh Cần, ôn tồn hỏi: cậu út có muốn tòa gọi cậu út Ted Kennedy xuống đây để cho cỏ bẩn chăng? Cậu út Trần đầy đến trước mặt một nàng con gái tóc vàng khà đẹp, và đáp: Cậu út Ted đã có nhã ý cử cô đây làm đại diện, nên khỏi cần đương sự. Cụ Vip KK hỏi: cô đây tên chi? Người con gái cui đầu đáp với giọng thỏ thẻ: I am Mary Jo Kopechne. Cụ Vip KK tuy không hiểu tiếng Mỹ, nhưng cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ nội vụ. Rồi ôn tồn nói :

— Hai gia đình đã bỏ hết hận thù, sống với nhau êm đềm như vậy, là tốt lắm. Ước gì những kẻ kế vị biết lấy đó làm gương. Đoạn mời mọi người về chỗ, và tuyên bố xá tội cho nhóm Chánh khách.

Riêng về nhóm ăn cắp vặt và tà dâm, cụ Vip truyền cho quỷ sứ đét vào đít mỗi oan hồn một roi rồi thả ra. Khi Cụ Vip Nếu đánh mỗi tay mà chưa hết, thì cũng cứ thả ra. Khi Cụ Vip KK ra khỏi phòng xử, bọn quỷ sứ bèn tinh kẽ làm ăn bằng cách ra giá: hể oan hồn nào góp một đồng quan thì khỏi phải phạt roi. Nhờ thế, số tiền thu vào rất khă.

Theo dõi từ đầu đến cuối phiên xử, Diêm Vương càng kính phục Cụ Vip KK, hết lòng cảm tạ và sai quỷ sứ đem báo vật đến tạ ơn. Nhưng Cụ Vip một mục từ chối, nhất định không nhận. Nói rằng nếu ở trên trần thì nhận, còn ở đây, sợ mang tiếng.

Một lần nữa, Diêm Vương lại xin lỗi về vụ bắt lầm. Rồi sai quỷ sứ lấy công xa ba bánh của Âm ty mà chở cụ về trần.

SỨ MÃY (tường thuật télécype từ Âm phủ)

HỘI THẢO BÀN TRÒN

(TIẾP THEO TRANG 9)

giới báo chí vẫn gọi là Mê hồn trận. Chúng tôi trong lãnh vực văn hóa thi dùng một chữ khác, có vẻ cầu kỳ hơn nhưng cũng nghĩa. Thực ra, tất cả chúng ta, cá nhân cũng như quốc gia đều ở trong một cái cơ cấu tạo bởi những động lực lớn trên thế giới. Mà những động lực đó nó đã quyết định từ hồi thế kỷ 19. Từ đời Phan bộ Châu cụ đã nhận rõ rằng vấn đề VN không phải là một vấn đề quốc gia, mà là một vấn đề quốc tế. Ngày càng chúng ta càng ngày càng thấy rõ điều đó...

Không một nước nào quyết định được cả vận mệnh của thế giới hay là của bất cứ một nước nhỏ nào khác. Đầu là Mỹ, Nga, Trung Cộng... họ cũng bị kẹt trong cái thế cờ mà họ bày ra.

VN là một thế cờ bí. Đó là cái mè hồn trận nó trái buộc cả người lập nên mè hồn trận vào trong.

Hai năm trước thi tất cả các nước kẹt trong cái thế của chiến tranh VN. Ngày giờ thì cũng bị kẹt trong cái thế hòa bình ở VN.

Hòa bình VN cũng không hy vọng tạo được hòa bình cho nhân loại vì cái cơ cấu cũ vẫn còn đó.

Chúng ta nằm trong cái cơ cấu đó, mọi thứ nó tới và đi lên đều chungta. Nhưng mà 1 nước, hay là những người lãnh đạo của 1 nước, phải biết khinh thè nó tới như thế nào thì phải giải quyết các vấn đề của nước mình như thế nào để phản náo gờ được cái rôi cho dân tộc. Không giải quyết được mọi vấn đề một cách toàn hảo, mà chỉ giải quyết được trong chốc lát, để phản náo giúp cho dân tộc thoát được khỏi chõ sa lầy.

Tôi nay, một giải pháp hòa bình đã được đề cập tới từ hai năm rồi, và bây giờ hãy còn đang tiến hành. Nó chớm khai khi Nixon khởi sự chạy đi chạy lại giữa Nga và Mỹ để tìm giải pháp cho vấn đề VN, lui vào bóng tối một chút. Vì ai, cũng hiểu chưa có vấn đề gì được giải quyết cho cả thế giới hết.



tranh vẫn tồn tại trong hòa bình. Chiến tranh có hèt chỉ là hèt sự chèt vì súng đạn chưa có hy vọng gì hèt những cái khô lâu dài, những cái tròng rỗng tu tuồng nêu chúng ta thiêu nhungngười lãnh đạo xứng đáng. Tất cả chúng ta phải cố gắng giúp cho dân tộc VN qua khỏi được tất cả tình thè, tôi muôn nỗi dù tình thè chiến tranh hay hòa bình vì hòa bình còn sẽ đem lại những vấn đề khó khăn hơn, các vấn đề thanh niên xã hội, giáo dục, kinh tế, y tế, sẽ hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết.

Giáo sư Ninh nói tiếp về thế kẹt chung của miền Nam cũng như miền Bắc, vì cùng kẹt trong 1 cơ cấu, mà những người cầm chìa khóa cũng kẹt do cái khóa của mình. Nhưng những

đặt vấn đề trên phạm vi văn hóa, tôn giáo, tư tưởng thì cũng có thể cho rằng nếu các vấn đề đó được giải quyết thì sẽ có hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại. Nhưng tôi sợ rằng đó chỉ là giấc mộng, thời nào loài người cũng có mà không bao giờ đạt được.

Nhưng tôi nghĩ đầu rằng chiến tranh, đầu là hòa bình, VN trước hết phải là VN.

Cũng như 1 người đi thuyền, con sông nó thè nào, là trời đất sinh nó ra thè. Nhưng 1 con thuyền cứng dù gặp thác gáy ghênh, phải chịu đựng tất cả cái thắc cái ghênh đó, chịu đựng tất cả cái khô sò đó. Phải tự mình leo lái con thuyền. Người lãnh đạo nước cần phải có tư tưởng chỉ đạo, cần phải kiêu văn hóa dân tộc, cần phải hiểu những cơ cấu chính trị hiện tại trên thế giới để mà cố gắng tránh những mòn đá ngầm.

Chiến tranh nó đèn, hay hòa bình nó đèn vẫn để như thè đòi với dân tộc VN tất cả các vấn đề xã hội, văn hóa kinh tế, y tế của chúng ta trong chiến

người làm chính trị không đòi hỏi những giải pháp tuyệt đối như trong văn hóa, tôn giáo...nhưng chỉ cần nhìn xa được 6 tháng tới 3,5 năm là thúc thời lâm.

Giáo sư Ninh kết luận :

Cho đến bây giờ 20 năm nay, chưa có người nào nó khả năng làm cho tiếng nói của nước VN được người ta nghe thấy, người ta kính trọng...Anh em đặt ra vấn đề quốc dân đại hội sinh hoạt chính trị đặt nền chủ thuyết văn hóa...là để có sức mạnh nói được một tiếng nói dù không lờn bằng Nga Sô nay Mỹ thì ít nhất cũng lờn được bằng nước Congo (nhiều tiếng cười).

Lịch sử có chiến tranh có hòa bình. Nhưng thời nào cũng phải có những người dù sức gánh vác công việc. Ma cho đến bây giờ chúng ta chẳng thấy có một ai.

Ông Lê thành Trí và cử tọa mời ông Chu Tú Ký và Phạm x Ninh phát biểu ý kiến. Nhưng cuộc thảo luận tạm ngưng để mọi người ăn tạm một bánh mặn cho đỡ đói. Lúc đó là 20g40 phút. Giáo sư Trần ngọc Ninh xin phép về trước vì mắc bệnh. Một số thân hữu của tuần báo Đời tình cờ tới góp mặt, đó là các ông Phan v Phùng, Hà trưởng Cát và Trần đức Thắng..Cuộc thảo luận tiếp tục trong khi chủ và khách cùng ăn bánh ngọt và uống nước đóng hộp. Các anh em trong tòa soạn coi bộ ăn khỏe hơn là khách. Riêng vị nữ khách là bà Tâm chỉ ăn bánh ngọt. Chúng tôi cũng nhận thấy các bao thuốc hút đặt trên bàn đều là thuốc lá Mỹ, riêng Lý đại Nguyên hút 555 và ông Trâm hút thuốc Ruby.

(xem tiếp trang bên) —>

GIẢI ĐÁP TÂM TÌNH

Một cô gái gửi thư cho người giữ mục tâm tình cba tờ báo, hỏi :

»Em năm nay 19 tuổi, Em đi chơi với bạn và ở luôn hai ngày đêm không trở về nhà, Như thế em có làm điều gì làm lỗi không?»

Nhà báo trả lời : Cô thử nhớ lại xem »

Vì thực ra lúc này chúng ta thè dân tộc chưa được chuẩn bị gì cả.

Khi nhận rằng chiến tranh ở đây chúng ta không muốn nó xảy ra, và hòa bình chúng ta muốn hay không nó cũng xảy ra, thì đừng nói là giải quyết hòa bình theo kiểu của chúng ta. Tư bản Cộng Sản không giải quyết được hòa bình theo kiểu tư bản, kiểu Cộng Sản thì làm sao hòa bình theo kiểu của mình? Điều đó không quá chủ quan.

Nói như thế, tôi muốn nói rằng muôn giải quyết chiến tranh VN, phải có tương quan của ba thè : dung hòa quyền lợi của Tư bản, Cộng sản Quốc tế và của dân tộc. Ta phải nhìn nhận như thè dù đau lòng thực nhưng phải nhìn nhận như thè, đó là giai đoạn 1.

Nhưng chúng ta phải lướt lên, Tư bản đang biến thè, Cộng sản đang biến hè, các dân tộc như gốc tiêu phải khai thác tranh chấp Tư bản. Cộng sản để lợi dụng cho mình.

Áp dụng vào vấn đề V.N. chúng ta phải khai thác thè tạm hòa của Tư bản, CS Quốc tế để thực hiện hòa bình của chúng ta.

Tư bản, CS định hòa nhau để thống trị VN, chia đôi thè giới. Nhưng còn mâu thuẫn Trung Cộng với Nga và Mỹ. Cho nên tình hình lại có lợi cho những người chiến đấu thè dân tộc này.

Trong cái nền hòa bình già taođó, thè dân tộc phải cấp thời chuẩn bị cho mình một lực lượng để dành lèi thè quyết định tương lai.

..Tôi muốn nhắn mạnh vấn đề VN chúng ta phải giải quyết căn bản là vấn đề cách mạng xã hội, nói thè, là baogồm cả văn hóa, cả chính trị..

Ông Chu Tú Ký nhắc nhở rằng đừng tưởng khi nào hết đối tượng thì Cộng sản thôi gây chiến. Hết đối tượng thật, cộng sản sẽ tạo ra đối tượng giả. Ông cũng nhắc, lại cái khủng hoảng lành đẹp của miền Nam nhưng ông không đủ trách nhiệm cho 1 cá nhân hay chính quyền nào, mà ông nhận trách nhiệm là ở những người làm cách mạng ở VN. Ông Chu Tú Ký kết luận.

Phải có chủ trương chỉ đạo, phải có tập thể tham nhuần chủ trương và

quyết tâm thực hiện. Như vậy mới thu hút được quần chúng tạo thành lực lượng dân tộc, ảnh hưởng được đối với các giải pháp quốc tế về Việt Nam.

LÊ THÀNH TRỊ. Tóm tắt các ý đã phát biểu : Cần phải tạo lực lượng dân tộc, khai hóa hoàn cảnh, cần phải lãnh đạo thông suốt, Ông Trí nhắc tới một câu nói của Winston Churchill rằng : Các làm lối lớn lao nhất của những người làm chính trị là cù muốn nhìn xa hoặc là nhìn xa quá».

Ông Trí đề nghị trở lại với các vấn đề gần như hội đàm Balé ngưng bắn, tuyên cử.

NGUYỄN HỮU ĐÓNG



Ý kiến của tôi, ý kiến của một người thích thấy xa cùng một lúc rồi những giải quyết gần với tôi cũng như với các anh em thanh niên khác, vấn đề hòa bình đối với họ ít nhất là cũng quan hệ và thực tế hơn là với những người khác.

Này giờ mà nêu tôi là một độc giả tuần báo ĐỜI đọc bài của quý vị, với trình độ tốt nghiệp đại học thích suy tư thì tôi thấy rất quí báu. Mặt khác thì tôi lại thấy đọc như vậy không khác gì đọc một cuốn sách trình bày tiền trình của các tư tưởng triết lý nhân loại nhưng không làm hết được phiền gác, những cuộc hành quân, những cái hầm chôn sống người ở Huế (trong đó có cả bà con tôi nữa)

Kiến trúc sư Đông, đang tại ngũ, đặt ra hai câu hỏi đứng trên quan điểm của một độc giả :

Chiến tranh nào cũng có mục tiêu là hòa (Xem tiếp kỳ tới)

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido
Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHÚC ĐẦU, NHÚC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido
Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHÚC ĐẦU, NHÚC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH



Văn tố thập loại súc sinh

Nguyễn Du có viết một bài « VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SANH ». Bài này tất cả người Việt Nam, ai cũng phải biết, vì cứ đến ngày lễ Vu Lan, người ta lại ngâm nga với nhau.

TIẾT THÁNG BÂY MUA RẰM SÙI SƯT

Điệu ngâm nga này có thể trở nên lạnh lẽo, ma quái đến gần người đọc.

Bài VĂN TỐ THẬP LOẠI SỨC SINH này do Tú Kếu viết. Tú Kếu đã cố mô phỏng theo đúng âm điệu bài Văn Tế của Nguyễn Du. Nhưng bài Tú Kếu không TẾ mà lại TỐ. Cho nên có coi đây là « âm bản » của bài Văn Tế nói theo lối nhiếp ảnh.

Năm tháng thức đêm dài vô tận
Nghĩ đáng thương thân phận con người
Vật vờ đầm lũa ma chơi
Nhớ nhớ trong suốt một đời buồn tẻ
Khi trôi nỗi đau ghênh cuỗi bã
Lúc ganh đua hăng hái trên đường
Biết bao thảm cảnh thê lương
Xây ra lầm lỗi đoạn trường đèn ghê
Đời lạnh lẽo lê thê giò hú
Nơi dừng chân tạm trú ngày qua
Vừa sinh thoát đã tuổi già
Phù du một kiếp nghĩ mà chán thay!
Kia nhân thế một bầy nhồn nháo
Khác đâu chùm ánh ảo đang quay
Mịt mù cát bụi cuốn bay
Kịp khi ngã xuống đôi tay sạch lâu
Khi còn sống tranh nhau từng miếng
Ngàn mưu gian vốn liêng tuôn ra
Đàn ông cho chí đàn bà
Đuôi xô náo khác hồn ma đọa đầy
Lộ cơm cháo mệt mày nhăn nhó
Tiếng om xóm cãi cọ chèn len
Người sang bí nước cung hèn
Sang hèn ai cũng bon chen kiểm mồi
Cấp thời buồm sục soi tranh cướp
Mặt đinh tay nướm nượp ruồi bâu
Cắn nhau chảy máu vỡ đầu
Nhìn nhau xa lạ mắt ngầu hòn cẩm
Gặp thời buồm thằng trầm kinh tế
Nghè sinh nhai mưu kế khó khăn
Thấy nhau nói mỉa cười gǎn
Coi nhau như thê nghìn năm hận thù
Đời bao nỗi xuân thu mấy chốc?
Cuốn nhau vào cơn lốc cuồn quay
Xoáy tròn Nam Bắc Đông Tây
Loi ngói lợp nhôp sa lầy dương gian!
Chợt tỉnh giấc muôn ngàn bờ ngô
Cả loài người bỗng trở thành ma
Hành tung ma xó ma gá
Sóng không tích đức chết mà siêu thăng?
Ma cái trị nhô nhăng lầm nước
Đêm tối mờ, lẩn bước quanh cõi
Cắt lén những tiếng héo hò
Rợn gan phù thủy chơi trò âm binh
Nghè bóc lột tận tình thi tho
Nghìn túi tham quyết cõi cho đầy
Chẳng trừ tội ác không gây
Oh! hay nát thịt tan thây là thường!

Ma chính khách về đường tìm vết
Dùi dắt nhau cõi kết nên bầy
Phật phor ngon cõi cành cây
Chí cha chí cheo cõi đầy cõi voi
Chưa thành đạt về nơi nương náu
Hoạt động ngầm nung nấu tâng tâm
Lần trong đêm tối âm thầm
Canh khuya hú hết rì rầm ăn sương
Ngửi bốn phía mùi hương quyện tới
Lởm cõm ra hú gọi đồng bang
Rít lên những tiếng kinh hoàng
Theo luồng khí tỏa tim đàng tiến lên!
Ma vẫn hoà nầm rên hú hú
Dưới mõ sầu nhá chún hai câu
Tay khuynh ôm mảnh đầu lâu
Xót xa thân phận rầu rầu nước non!
Lũ chuột đổi gặm mòn tri não
Khoé quan tài sục sạo thịt da
Chênh vênh óng ngả trăng tà
Mênh mông nghĩa địa hồn ma đi về
Hơi phảng phất lạnh lẽo buốt tái
Sóng khập khùng khắc khoải thê lương
Khua tay trước mặt tìm đường
Bơ vơ nào biết là phương hướng nào??
Kia một nhóm lao nhao chuyện vân.
Tiếng thì thào gió thoảng đêm sâu
Rặng nhẹ trống nhởn một mõi mõi
Lanh canh khua động khôi sầu cõi xưa
Đây lũ khác cầu mưa hú bão
Ngứa trống trời nhõn nhão cười điện
Hoảm đón mõi trung nhìn iên
Nhớn nhở dùa cõi quên tiền kiếp xa...
Ma kê si lê la liếm chó
Nỗi đau nhau lão đảo về đâu
Còn chi khanh tướng công hầu
Còn chi danh vọng trước sau những lần?
Não nuốt quá thành phần trí thức
Lòng huyết sầu rung rức tỳ tê
Nguyệt soi rọi bóng từ bờ
Tím chia mõi mảnh lõi thê mây bay!
Chưa sét nhẽ xương gầy một nỗi
Đây mà đi thăm thăm đường âm
Đọc ngang những hố cùng hầm
Ngã tư lâm nోo đường lầm hối sinh!
Trót đà lở thân hình tiêu tán
Nhưng hồn còn xin ráng đầu thai
Chợ chiếu man mán buồn ai
Ngậm ngùi bước ngắn bước dài lênh khênh

Ma kinh tế băng bẽnh phiêu bạt
Hồn lang thang trôi dạt biệt chi
Nương mình theo băng tà huy
Thất tha thất thù lõi đì nhập nhèm!
Bao vất vả băng em bẽ chí
Đường dốc tron khong khí lạnh căm
Khô công mò mẫn trăm năm
Vẫn chưa thoát cảnh tối tăm nhọc nhằn
Đêm thăm thăm tiễn dần từng bước
Hình lô xô kẻ trước người sau
Ngã nghênh chán mỏi lòng đau
Bốn bên mõi mít nghe sầu hai vai
Nỗi diều đương bán khai một thuỷ
Chôn nghè hèn nhẫn nhởn thương
Xương khô trải dọc ven đường
Hồn ma oai hối quê hương nోo náo
Ăn cháo lú nghẹn ngào chắng nhớ
Hồi mõi chôn bõ ngõ làm thính
Mấy đời thôi đã hết linh
Cái ma thiên cõi đậm định dang bay
Ma thương mại chân tay dài ngoảng
Vừa thác sinh đã nặng đầu cơ
Dắt nhau từng lú lõi ngo
Đạo quanh chờ đợi những giờ nhá nhem
Trong bóng tối thường quen xô đẩy
Khắp thân mõi đã vẩy máu tươi
Tiếng kêu chí chéo rợn người
Mõi hõi nước mắt đồ roii chan hòa
Ma viễn chiến không nhà không cửa
Hồn bơ vơ lẩn lùa ngày qua
Đầu non biếc cuối rừng già
Cõi hồn lát vường đường xá gập ghềnh
Khi quã lúa chênh vênh gác nái
Bóng đêm vê lùi thui tim ẩn
Sinh ra gấp bùi khó khăn
Nám xương vùi đậm trôi trán quê người?
Chút hương lúa không nơi thờ cúng
Bát cơm canh đói bụng ai cho
Lần hồi nám tháng ấm n
Nắng mưa cam chịu dưới mõi lăng quên
Ma gãy chiến sống trên hài cốt
Đêm dân hèn đau sót triền miên
Khắp nơi phá phách thường xuyên
Sóng không yên ổn, chêt liền tan thây
Xuống âm phủ nhập bầy kết bạn
Lên dương trần gieo khốn tạo nguy
Cây bao tang tóc sầu bi
Kin hoàng hỏi có còn gì hồn không?
Ma tham nhũng cõi lòng đen tối
Đắm mình vào tội lỗi u mê
Tim ăn trên mọi ván đề
Đục xương khoét túy khấp què cùng thành
Tài soay sò, lưu manh lầm ngón
Hưởng giàu sang chằng tốn mõi hôi
Sóng trên mõi mủ người đòi
Cái thiện ăn bám đất trời khó dung
Tâm già thú vô cùng gian ác
Tín hươn hèn bieng nhác xưa nay

Nếu không tù tội tháng ngày
Chết về âm phủ quẳng ngay vạc dầu
Ma Cộng sản dầu trâu mặt ngựa
Cây chiến tranh cơ khô nhường bao
Loi nhoi mõi lõi thét gào
Chân tay múa loạn máu đào vọt tuôn
Thờ **Các Mác** chuyên đường đổi trả
Mang nguy ngôn dụng cả thiên đàng
Địa cầu vật vương lang thang
Còn đâu tổ quốc mà hỏng dừng chân?
Khi nắng hêt đưa dân đêm xuống
Lũ ma nãy ngọt ngưởng bò rã
Tùng bầy nãm tum tum ba
Cội nhau sinh hoạt nhõng lè muu thâm
Néo chết chóc âm thầm đe dọa
Đường tử sinh nám cả trong tay
Cico tay rắc họa nhường này
Máu sông xương núi chát đầy hàm oan
Lấy chém giết hung tàn lèm gốc
Chẳng kè gì Dân tộc, Quốc gia
Mai ngày thác xuống thành mõ
Nghìn nghìn kiếp leo qua cầu Vồng
Kê sao hêt ma đồng nhường ấy
Nghìn thứ ma gieo cấy tai ương
Hởi người thập loại... bất lương
Về đây gọi có nén hương nguyên cầu
Lấy phép Phật cao sâu dẫn lối
Nước Cam lõi mang gõi nhõp nhõ
Hào quang quét sạch từng giờ
Những vui, buồn, giận lập lòi hôi tanh
Tinh giắc mộng gươong xanh phản chiêu
Hiện nguyên hình lõa đeo ma chơi
Tiếng chuông ngân vọng lưng trời
Súc sinh mươi loại hồn oai hây vè!
Tụ quanh gốc Bồ Đề tay chắp
Niệm Nam Mô vang khắp không gian
Chuyền rung vũ trụ bất ngàn
Vút lên tám cõi Nát Bản giải mê!
Mong giải thoát moi bể cay đắng
Vòng luân hồi deo đằng cõng thương
Cõi trần còn lầm tài ương
Máu xương rơi rụng nhiều nhuong tuân hoàn!
Ngup lận mãi tim trân dục vọng
Đã tối tăm khơi động sân si
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni
Cứu cho nhân loại khôi di lạc đường!

TÚ KẾU



THUỐC MỚI VIÊN BỌC ĐƯỜNG midol tri các chứng đau nhức NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH Có bán tại các nhà thuốc Tây

PUB.TÂN-TRI

Đời phỏng vấn (tiếp trang 5)

● Trong kỳ tuyên cử với Cộng sản sắp tới, Luật sư có nghĩ đến sự kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng chính đảng quốc gia? Nếu có, Luật Sư quan niệm phương thức sự kết hợp đó như thế nào?

— Tôi tán thành sự kết hợp tất cả các lực lượng quốc gia để đấu tranh chính trị với Cộng sản. Sự kết hợp này dựa trên căn bản quyền lợi dân tộc trên mọi khía cạnh. Tất cả các lực lượng hay đảng phái chính trị cần ý thức rằng dân chúng Nam VN phải tồn tại mà không chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa ngoại lai, và Nam VN cũng không trở thành một thuộc địa trái hình của một đế quốc nào. Sự kết hợp đó rất cần thiết nếu có sự tranh cử.

● Mới đây, Nghị sĩ Trần Văn Đôn có phát biểu tại Trụ Sở Thanh Niên Phật Tử là tôn giáo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt chính trị trong nước. Luật sư có tán thành quan điểm này không? Nếu có Luật sư quan niệm sự can thiệp của tôn giáo và chính trị ra sao?

— Miền Nam VN là nơi các tôn giáo hành hương nhiều nhất. Tất cả các tôn giáo đều được sùng bái ở miền Nam VN. Những người đang theo một tôn giáo đều là những người có từ tâm từ bi bác ái, có dạ yêu nước chân thành. Tôi nghĩ cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa tất cả các giáo phái tại VN để giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo, nói rõ ra là các tu sĩ, không nên trực tiếp nhúng tay vào vấn đề chính trị, nhưng các curi hay giáo dân có vai trò chính trị thích hợp hơn dưới sự lãnh đạo tinh thần của các tu sĩ.

NÓI CHUYỆN VỚI ĐẦU GỐI

nước có truyền thống dân chủ lâu đời, nhất thời thế chiến Đệ Nhị Thủ Tướng [Chur chill cungđắc] quyết ban hành chế độ kiểm duyệt không thể không kiểm duyệt. Nhất là uy nhau với Cộng sản mà để thả cửa, ai muốn viết lão già cũng được, thi còn khuya mới thằng. Đầu gối đặc tiếng về chính sách Thông Tin của mình như rứa má mai mốt vẫn không ai tới thăm dò mời tham gia nội cáo, thi quả là nước chúng ta «dân chủ» thực sự mất!

NÊ AI

Đầu gối hỏi một người bạn : Trong những nhân vật chính khách hiện tại, Tổng thống nè ai nhất? Người bạn trả lời không lưỡng lự!

« Ô Trần Quốc Bửu và ông Đặng Văn Sung », Hỏi tại sao thì người bạn trả lời : « Vì hai ông này có thực lực, mà lại không chủ trương tham chính lúc này. » Đầu gối hỏi : Vậy nếu ai tham chính thì hết được «nè» à? Người bạn trả lời : « Một phần nào ». Do đó, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Đầu gối chủ

L.S. TRẦN NGỌC LIỄNG sinh năm 1923 tại làng Long Châu, bên bờ sông Cửu Long, Tỉnh Vĩnh Long. Ông là cựu học sinh Pétrus Ký, năm 1945 gia nhập Thanh niên Tiền Phong. Qua năm sau ông trở về đời sống sinh viên và bắt đầu học Luật.

NGHỀ NGHIỆP : Ông gia nhập Luật Sư Đoàn Saigon năm 1950.

GIA ĐÌNH : Có vợ, 4 con. Trưởng nữ của ông 20 tuổi hiện là sin viên Chính Trị học tại Thủ Sĩ. Một trai 16t. học trường J.J. Rousseau và ba gái, một mười lăm và một mèo tám.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ :

— Từ 1965 đến tháng 11-1966 : tham gia Nội Các Chiến Tranh của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ với tư cách Ủy Viên Xã Hội. Sau đó từ chức vì bất đồng chính kiến.

— 10-1969 : kêu gọi Hoa kỳ ngưng oanh tạc Bắc Việt tại Hội trường Chùa Ân Quang.

— 1-1968 : cũng tại Hội trường Chùa Ân Quang, ông kêu gọi những Người Quốc Gia đồng quan điểm thành lập Lực Lượng Quốc Gia Tiên Bộ.

● Luật sư vui lòng cho biết các quan điểm và tư định chính của Lực Lượng Quốc Gia Tiên Bộ do Luật sư làm Chủ tịch? Luật sư quan niệm sự đóng góp của Lực Lượng đó trong sinh hoạt chính trị trong nước ra sao?

— Lực Lượng Quốc Gia Tiên Bộ ra đời ngày 4-6-1969 cùng đêm với bản tuyên ngôn do 23 người ký tên đòi hỏi một cuộc ngưng bắn và thành lập chính phủ hòa giải để giải quyết chiến tranh VN. Sau đó có sự đe dọa của chính Tông thống và giày mồi hỏi cung của Tông Nha Cảnh sát trong ba buổi bắt đầu từ ngày 19-6-1969. Lực lượng chúng tôi tranh đấu nhằm thực hiện xã hội nhân bản dựa trên nền tảng Công Bằng Xã hội, Tự Bi, Bác Ái, Cộng Đồng, Đồng Tiên; Tự Do Dân Chủ cho miền Nam VN. Lực lượng chủ trương làm cách mạng, nhưng là một cuộc cách mạng không đổ máu để giải phóng dân tộc khỏi các tàn tích phong kiến thực dân, thực hiện an ninh và no ấm cho toàn dân để di dời thông nhất lãnh thổ trên nền tảng dân tộc tự quyết.

LÊ ĐÌNH THÔNG

trương dù có được mời tham chính cũng sẽ từ chối. Vậy xin đừng ai gõ cửa Đầu gối!

BẤT MÃN

Báo Đầu tò chọc mỗi tuần một cuộc hội thảo bỏ túi về những vấn đề nóng bỏng từ chính trị đến văn hóa đả tỏa từ hai cuộc hội thảo. Đề tài của hội thảo đầu tiên là : « Chìa khóa mở cửa hòa bình » cuộc hội thảo rất sôi nổi lồng không khí còn trang nghiêm vì các hội thảo viên hầu hết là các đại chính khách, đại tri thức,.. Đề tài cuộc hội thảo thứ hai : là « Tuổi trẻ bất mãn » Đề tài đã hấp dẫn, mà các hội thảo viên đều là những đấng tráng, nên cuộc hội thảo sôi nổi kinh khủng. Ông già duy nhất được già hạn tuổi để tham dự cuộc hội thảo là Chu Tú, cuộc hội thảo gay go, cuối cùng biến thành cuộc đấu đá giữa hai « khói » già. tráng. Các bạn bất mãn với Đầu, với thời cuộc, với chính bản thân mình, với vợ con, người yêu, hàng xóm, láng giềng, Đồng Minh v.v.. không thể không đọc tuần báo Đầu số 2 với chủ đề : Tuổi trẻ bất mãn.



Lễ VU-LAN

dưới mắt một Linh Mục

LTS. : Mặc dù các tôn giáo có những quan điểm siêu bình khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau trong lãnh vực đạo đức, biếu lộ tinh thần hòa đồng. Trong viễn tượng đó, chúng tôi xin giới thiệu bài tường thuật cuộc gặp gỡ Cha Nguyễn Huy Lịch, một linh mục rất có uy tín, nhìn một vài ý nghĩa của ngày Vu Lan dưới quan điểm công giáo.

Sáng ngày 15.8 vừa qua Cha Nguyễn Huy Lịch, đã dừng lại giữa sân của Trung Tâm Sinh Hoạt Sinh viên Phục Sinh ở số 229 đường Hiền Vương, vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi. Sau khi biết rõ ý định phòng vấn của chúng tôi, vị tuyên úy của giới sinh viên Công giáo đã cho biết « Công giáo cũng có Lê Cầu Hồn vào ngày 2.11 mỗi năm, và các kính cầu xin giải thoát như Từ Vực Đất, Như vậy rõ ràng là Phúc Âm nhằm kiêm tạo con người hiền hòa, hiếu sinh muôn thuở.

Con người chuẩn bị hòa bình bắt đầu bằng sự yên bình của chính bản thân. Từ thái độ đó mới thực hiện được đối thoại, một trong những chủ trương của Công Đồng Vatican II. Nhưng chỉ có thể đối thoại được khi hai bên đã thực sự hòa giải nhau. Nếu miệng nói đối thoại mà còn có áy nón vị linh mục giơ tay che miệng diễn tả sự che dấu, kẽ dối diện sẽ ngắn ngại. Ước vọng thâm kín nhất của tôi là hòa bình.

Tôi cũng hiểu đó là một vấn đề rất khó, nhất là khi không muốn thử hòa bình với bất cứ giá nào. Tuy nhiên, nếu mỗi bên đều quyết tâm muôn đời thoại ngay tự trong bản thân mình, thì cũng có thể hy vọng thầy Hòa bình trong một tương lai gần đây trên quê hương ta.

Thật sự quyết tâm muôn đời thoại là có ngay trong nội khảm minh những

thái độ cản bắn mà Đức Giáo hoàng Phao-lô đã phác họa trong bốn phương thức sau đây khi tới viếng Liên Hiệp quốc năm 1965:

● Chấp nhận và phân biệt mình với ta (les uns et les autres). Đừng coi tha nhân như «đồ bẩn», như không có. Phải chấp nhận tha nhân tuy vẫn phân biệt những tương đồng và dị đồng. Để làm gì?

● Để cùng nhau chung góp tay với mình (les uns avec les au tres). Cùng nhau gặp gỡ hợp tác trong tinh thần huynh đệ.

● Ta không hơn mình, mình chẳng kém ta (Pas! un au-des sus de l'autre). Đó là phương thức của sự bình đẳng vì xét về giá trị nhân bản, tất cả chúng ta đều ngang bằng.

Giữa chúng ta sẽ chẳng còn chống đối (Jamais plus les uns contre les autres). Nhân loại không còn chiến tranh, xung đột, tranh chấp. Đây là giai đoạn của sự hòa thuận, yêu thương

oOo

Nắng đã chan hòa, không khí trở nên oi bức. Cha Nguyễn Huy Lịch rút khăn tay thầm mồ hôi trên trán. Trong dịp báo Đầu nhất định đòi xá tội cho Đầu tôi tại nhớ đến một câu trong Kinh Thánh : « Đừng giận nhau mãi cho tới khi mặt trời lặng »

VIÊN THUỐC HỒNG
CÓ SINH-TÓ C

Neurotonic

KN-785/BYT/QCDP/16.4.64

bồi - bổ óc
tăng - cường
tri nhớ



HỘI THẢO BÀN TRÒN

(Tiếp theo trang 51)

bình, nhưng mục đích của các phe tham chiến là làm chủ nền hòa bình đó. Ai sẽ làm chủ nền hòa bình V.N?

— Nếu là một người lính, tôi muốn hòa bình để giải ngũ, dạy học, làm báo; kiến trúc.

— Nhưng là người Huê tôi không muốn hòa bình để được chắc chắn, chôn sống.

— Xa hơn nữa, cũng như những ý kiến của Giáo sư Trần Ninh, tôi không bằng lòng làm công dân một nước hòa bình trong tình trạng nghèo đói, mệt mỏi.

— Vậy hòa bình tại VN, không đơn giản là một cuộc ngưng bắn, mà là một vấn đề lớn tập hợp nhiều vấn đề, cần phải có những đề nghị những giải quyết cụ thể mà mọi người VN đều có thể góp phần,

Vấn đề thứ hai, khi nói đến 1 giải pháp hòa bình của chúng ta, thì chúng ta đây là ai? Nếu giải thử tôi này có 20 cuộc hội thảo về hòa bình trên khắp nước VN, thì cuộc hội thảo nào cũng nói tới chúng ta cả. Chúng ta là thế nào?

Chúng ta có phải là những người lính đang chết ở đây không? Hay là người dân ở thôn quê kia không? Chúng ta ở nơi nào trong hai phe? Hay chúng ta ở giữa? Phải định rõ được cái chỗ của chúng ta đó thì mới nói tới được việc hòa bình.

Kiến trúc sư Đỗng Ví thắc mắc của đặc già về vấn đề hòa bình cũng giống như một thế cờ tướng. Cần phải có vài người bày một vài nước để giải quyết vấn đề của bàn cờ hơn là những lý thuyết hết sức accadémique, lịch sử môn cờ tướng, các tư tưởng cờ tướng.

Nếu có một số đặc già như tôi thi chép họ cũng thắc mắc như vậy và các câu hỏi đó xin dành quý vị trả lời.

HOÀNG VĂN ĐỨC

Từ này, chúng ta mới đồng ý với nhau các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc về sự đồng góp của chúng ta vào hòa bình tương lai.

THEO BÁC SĨ ĐỨC, qđ trả lời câu hỏi của anh Đồng chia chúng ta theo tôi nhận định, là gồm tất cả các dân tộc mới thoát khỏi ách thống trị, đặc biệt là các dân tộc ở Đông Nam Á có cùng một bối cảnh lịch sử chính trị và địa dư rõ ràng. Chúng ta là những dân tộc hiện đang bị thế lực quốc tế chi phối, tại nó có tiền bạc, kỹ thuật, và vì chúng ta yếu..

Trong chiến tranh chúng ta đã dựa vào thế Nga và Mỹ, không đặt vây ván để thi trong hòa bình chúng ta vẫn lệ thuộc vào tư bản hay Cộng sản, hay là ket hơn nữa là chịu cả 2 cái thế đó dung dưỡng lẫn nhau để khai thác chúng ta cho đến chết, tôi nói là cho đến chết.

CUỘC HỘI THẢO THỨ HAI CỦA TUẦN BÁO ĐỜI

Chúng tôi xin loan báo rằng độc giả cuộc hội thảo thứ hai của tuần báo Đời đã tổ chức vào ngày 15-8-1969 với đề tài :

NHUNG BẤT MÃN CỦA TUỔI TRE HÔM NAY

Cuộc hội thảo quy tụ những người ở lứa tuổi 20 và 30 để cập nhật vấn đề của chính số phận họ.

Các bạn sẽ thấy ý kiến của đủ mọi lớp trẻ :

- Lớp trẻ tranh đấu
- Lớp trẻ hippies
- Lớp trẻ xây dựng
- Lớp trẻ học đường
- Lớp trẻ ngoài học đường
- Lớp trẻ trong quân đội
- Lớp trẻ làm văn nghệ..

Có 1 điều rõ ràng là chúng ta chống Cộng Sản ở đây, chúng ta cần Mỹ viện trợ.

Dân tộc chúng ta không thể nào chống được một cái thế lực quốc tế khác. Người Mỹ đến đây giúp chúng ta, họ có chí chiến lược họ có cái mục tiêu của họ. Mục tiêu rõ rệt nhất ngày nay đã được chứng minh, là họ không có chủ ý đánh chét Cộng sản là một. Điều thứ hai đã được chứng minh là họ không có chủ đích xây dựng cho chúng ta thành một nước mạnh.

Chúng ta sẽ không thể là 1 dân tộc đủ mạnh để mà lưỡng cái thái bình. Nhiều lắm là họ sẽ biến chúng ta thành 1 cái thị trường tiêu thụ.

Chúng ta ở đây không phải là VN mà thôi, mà là tất cả hơn 250 triệu dân ở vùng Đông Nam Á này. Bởi vậy trong chiến tranh ta phải tìm một hậu thuẫn quốc tế để chống một thế lực quốc tế khác. Thị trường hòa bình bây giờ, ta thấy rõ ràng là không thể nhờ vào Hoa Kỳ mà xây dựng hòa bình của chúng ta được.

Điều đó được chứng minh bởi lịch sử. Ta phải tìm một cái hậu thuẫn không phải chỉ trong tiềm lực tộc của ta vì dân số của ta không có nghĩa lý gì bên cạnh 800 triệu dân Tàu, 300 triệu dân Mỹ, cái hậu thuẫn đó không phải ở phía Nga so Trung cộng hay Mỹ nhưng mà ở những người cùng hội cung thuyền với ta.

Ta phải có 1 cái thế đủ mạnh cho người ta kính nể... Tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh hiện tại không có 1 giải pháp nào hơn... là đánh tiếng cho họ biết số phận của chúng ta ngày nay có thể là số phận của họ ngày mai. Chiến tranh có thể sẽ tràn lan Miền, sang Lào, sang Thái Lan Miền Điện. Thế chung của chúng ta năm ở đó.

(xem tiếp phụ trang 8)

VIÊN THUỐC HỒNG
CÓ SINH TỐ C

Neurotonic
bồi bổ óc
tăng cường
trí nhớ

KN.785/BYT/QCDP/16.4.64

Định đóng cột

(Tiếp theo trang 45)

Nghị về cầu tò nội các

Chân dung nội các cải tổ sẽ nay mai xuất hiện

Trong mìn tư tưởng về tương lai dân lai dân tộc, người khi nhìn lại giai đoạn khủng hoảng nội các đang hồi chấm dứt, không phải tự hỏi rằng phải chăng mọi bế tắc chính trị đều do tinh thần chạy tội vô trách nhiệm của mọi người? Người bị đả kích cũng như kẻ cầm gậy gộc, không ai buồn tuyên xưng với quắc dân những lỗi lầm hoặc yếu kém về phần mình. Đó là một đại họa.

Khuynh hướng tự bảo chữa đã đuổi đi xa lỏng can đảm của trách nhiệm tự thú và tự hối. Thành ra nhân dân không biết ai sẽ là kẻ chịu trách nhiệm thật trong những ngày sắp tới về sự lãnh mạng của chính trị.

Thứ đến, việc cải tổ nội các này thấy rằng tờ chí chính đảng ở Miền Nam chưa đại diện cho đông đảo nhân dân, và do đó, chưa có thực lực để lập và điều khiển một chính phủ trong lúc này.

Nói khác đi, cái gọi là tư cách cá nhân vẫn còn giữ phần quyết định chính sự.



Tin Mừng Cho Nữ Giới

CHỦ NHÂN đã từng xuất ngoại nhiều nước, đứng điều khiển một nhà may Âu Phục Phụ Nữ, giúp các bạn trong việc chọn lựa hàng cũng như kiểu áo thêu hợp với vóc dáng và thời trang.

Tiếp dài nồng hậu, lịch sự — HAY ĐẾN

ÁNH - TUYẾT

56—Phan Bội Châu—Saigon

- Một rừng vải to lụa
- Một tốp thợ ưng ý nhất
- Một nhà may làm vừa lòng các bạn khó tính.

kẻ không Phật, không Khổng, không Cơ Đốc mà vẫn có thể làm Tổng thống hoặc Thủ tướng, miễn là không Cộng sản.

Thứ ba, sự biến diễn của việc cải tổ chính phủ đang chứng minh một định đêchánhtrịtrongtâm trí của một số người: khi hai đối thủ đều yếu cả, thì sự hòa giải sẽ sớm muộn được quyết định bởi một đệ tam nhân có uy thế hơn, mặc dầu quyết định ấy không thỏa mãn ai cả. Tuy nhiên Việt Nan Cộng Hòa có thể sửa đổi định đê ấy, nếu biết rằng Cộng Sản Bắc Việt trong hoàn cảnh hiện tại không mong gì hơn là Mặt Trận giải phóng sẽ trở thành một chính đảng ở miền Nam, và tư thế ấy cần được Hội đàm Ba Lê bảo đảm chắc chắn chứ không phải như là kết quả của một cuộc tuyển cử theo nguyên tắc mỗi người một lá phiếu. Bởi lẽ tuyển cử đối với họ quá phiêu lưu trong hiện tại và trong tương lai. Đòi một chính phủ liên hiệp nhằm mục đích cung cố từ thế ấy hơn là để chờ đợi kết quả của một tổng tuyển cử!

Vì những lý do ấy mà những người Đồng minh cũng mong có một chính phủ khá mạnh ở VNCH để đưa hội đàm Ba Lê đến chỗ thắng lợi cho Tự Do. Và phải chăng những biện pháp kinh tế như cắt viện trợ, thay đổi lao động v.v., mà chính phủ Hoa Kỳ vừa đưa ra, cũng nhằm mục đích đó?



Chỉ bột giặt



Mới có đủ các hóa chất giặt tẩy tân kỳ :

- **Alkyibenzène Sulfonate** : Sinh bột để lôi cuốn các chất dơ bẩn ra với nước giặt.
- **Tripolyphosphate** : Làm tan ion kim loại của đất, bùn.
- **Métasilicate** : Làm tan dầu mỡ mạnh nhất.
- **Silicate và**
- **Carboxylmethyl Cellulose** : Bảo vệ da tay, máy giặt, và giữ cho bụi bẩn lơ lửng trong nước giặt.
- **Perborate** : Sinh dưỡng khí để tẩy nhiều vết dơ.
- **Agent de blanchiment Optique** : Hỗn hợp cho áo quần trắng thêm trắng, màu thêm tươi.

**Phẩm chất bột giặt NET được bảo đảm bởi
Kỹ Sư và chuyên viên của Công Ty sản xuất :**

VN. TÂN HÓA-PHẨM Cty

VĂN PHÒNG : 38 Nguyễn Trãi Saigon — ĐT. 38.947
NHÀ MÁY : Khu Kỹ-Nghệ Biên-Hòa.

lúc mọi người còn ngủ. Thị ra, vì có chuyện xung đột giữa Lê văn Chất, Trần văn Dầu và các đồng chí cao cấp Cộng sản ra sao đó, Hồ chí Minh tới để giải hòa, thu xếp, Vì là thứ tép riu, lại không phải người trong đảng, Atv chỉ nhìn thoáng thấy bác Hồ rồi bị đuổi ngay đi nơi khác, khi Hồ chí Minh về rồi, ATV nghe Lê văn Chất kể lại, bác Hồ đã mắng các «chú» một câu nguyên văn như sau: «các chú chẳng ra con cặc gì cả, «có thè cũng xung đột nhau.»

SỰ THẬT VỀ VỤ PHAN NGHỊ

Tin ký giả Phan Nghị bị bắt giữ vẫn còn làm xôn xao dư luận giới cầm bút. Sự thật về vụ Phan Nghị, ra sao,

Khó mà biết nỗi, dưới đây là một vài chi tiết tạm gọi là chính xác do ATV lượm:

Đêm 30 rạng 31 tháng 8, 4 nhân viên công lực tới nhà Phan Nghị hiện ngụ ở số 92 đường Bàn Cờ Saigon, «mời» Phan Nghị đi với lý do sé-cho biết sau: Phan Nghị cự nự kịch liệt nhưng rồi cũng phải khuất phục, Chị Phan Nghị chạy theo niu áo Phan Nghị nói một câu nửa sờ sờ, nửa hánh diện «Minh viết bài chống chinh phủ...» Phan Nghị chỉ dặn vợ một câu: «đèn mai, mình liên lạc với Tướng Đinh» rồi đi theo nhân viên công lực.

Sở dĩ Phan Nghị bị bắt giữ là do lời cung khai của Nguyễn đình Thúy, tham chánh văn phòng bộ Chiêu Hồi bị bắt giữ trong vụ Huỳnh v Trọng theo lời khai của Ng đình Thúy thì theo chỉ thị của Trung ương Cục miền nam, Thúy được lệnh móc nối với một số ký giả.

Thúy đã liên lạc với dân biểu kiêm ký giả Hoàng Hồ và nhờ Hoàng Hồ móc nối với Phan Nghị. Và cũng theo lời khai của Thúy, thì Phan Nghị, đã nhận lời «hợp tác» và bí số của Phan Nghị là 367.

«Tôi trạng» của Phan Nghị ehi có rứa. Riêng A TV thì hơi ngắn, AVT chỉ sợ Phan Nghị bị giam giữ lâu, đâm buồn, vì không có ai hầu «xì phé» bèn khai tuột tuột ra một số đồng chí xì phé, từ Quốc Phong, đến Kha Trần Ác, Văn Quang vv.. để anh em cùng «võ» họp mặt cho vui, thi chèt cha cà, Phan Nghị chỉ cần khai đại rằng

bí số của Kha Trần Ác là 369, bí số của Quốc Phong là 370 v.v., là đủ có cháu!

ĐI VÀO LỊCH SỬ.

Lúc này, ông «giáo làng, Tòng Trưởng Thông tin» đã về vườn, mà nói tới ông, e mang tiếng là «dánh kê ngã ngựa» Báo Đời đã công khai chống đối ông ngay từ khi ông còn là Tòng Trưởng, bây giờ, chỉ xin kè một vài giai thoại đẹp về ông, những giai thoại này đã khiến ông An đi vào lịch sử của đất nước.

Hồi ông An sắp sửa viếng thăm Đài loan bộ Thông Tin Đài loan yêu cầu xin tiêu sứ của ông An, để in và phân phối cho báo chí Đài loan. Ông An bèn tự tay viết bản tiêu sứ của mình. Trong bản tiêu sứ, có đoạn mô tả ông An, khi làm «giáo sư» ở trường tư thực Tràng Bàng, một mình chống cự lại hai tên việt cộng, mang súng tới hạ sát.



ông. Ông An vốn là người văn võ song toàn, rất giỏi võ, cả võ Tàu, lẫn võ Tây. Ông bèn xuống trung bình tần dùng một thê võ rất bí hiểm, pha trộn hai thê võ «cầm mã tâu» và «Bát bão lường xà» hạ cả hai tên sát nhân Chuyên viên phụ trách dịch những danh từ «cầm mã tâu» và «bát bão lường xà», vò đầu, vò tai không biết dịch thê nào vì dịch làm sao ông An cũng không đồng ý cho là dịch chưa sát cuối cùng đi tới quyết định là để nguyên văn các danh từ «cầm mã tâu» và «Bát bão lường xà». Bản tiêu sứ này hiện còn lưu lại tại văn khố Đài loan làm tài liệu lịch sử cho một chuyến đem chuồng đi dàu nước người.

DƯ LUẬN BÁO CHÍ XUNG QUANH VỤ BÁO ĐỜI...

(Tiếp theo trang 32)

đó «chửi cả nước». Tôi viết rõ là muốn «khen cả nước». Tôi nói với anh rằng anh thành công ồ ào quá, anh chửi nhiều người, nhiều việc quá, thắng tá nó thù anh cho rằng anh hữu, vì anh chửi nó, thắng hữu nó thù anh cho rằng anh tá, vì anh chửi nó. Anh chửi thắng chủ chiến và chửi cả thắng chủ hòa, anh chửi thắng có quyền và cả thắng có súng. Anh chửi cả ông cha và ông sư, cả Nam kỳ và Bắc kỳ. Đến lúc anh bị đánh những đòn hội chợ. Cuối đời anh sẽ làm sao?

Bây giờ cuộc đời Chu Tử đang vật vã,

tòa lâu dài bằng cát cát xong lại bị dầm nát,

Sáng nay, vài nhà văn đưa tôi coi một bản lén tiếng của các nhà văn về trường hợp bi thảm của Chu Tử

Tôi láng thoáng đọc thấy những tên đáng yêu.
Nhà văn là cái giống kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong số những tên đọc thấy không yêu Chu Tử.

Hơn nữa, có những người, trong lúc họ Chu vẫn vùng lừng nhất, trong khi báo Sóng làm họ một người có quyền thế đến tòa báo Sóng cười cợt làm duyên, dâng ngang nhiên đứng lên nói với Chu Tử những sai lầm của anh. Bây giờ chính những người đó cát tiếng nói to sự không bằng lòng về sự đầy đọa mà Chu Tử phải trả. Tại sao? Vì họ yêu thương tòa lâu dài của họ, dù chỉ bằng cát? Vì họ không thích những những tiếng ứ phát ra từ

chiếc cò bị bóp nghẹt, nhất là chiếc cò còn những vết sẹo không dễ sáu. Hay chỉ vì quen thuộc với không khí thăm mỹ, họ không thích những trò chơi không đẹp. Không biết.

Điều tôi biết chắc chắn là khi những bạn nhà văn đưa tôi coi bản lén tiếng chung về trường hợp Chu Tử, họ không ép t i kỵ Họ biết rằng tôi là thắng «mộ minh một ngựa». Sống một mình, chết một mình. Điều nào cần nói, nói lên một mình.

Tôi thấy cần nói về trường hợp Chu Tử và những bất công mà anh phải gánh chịu. Nhưng trong khi viết những dòng này, tôi cảm thấy một cách mơ hồ, rằng phải chăng những người chọn ngôn ngữ tập thể để bảo vệ quyền lợi bất khả nhượng của mình và của đồng bạn, đã có lý. Và phải chăng Chu Tử với những bất hạnh tàn nhẫn, đã có lý trong việc «chửi cả nước».

NGUYỄN SA

SAU CÁI CHẾT CỦA CHỦ TỊCH...

(Tiếp theo phụ trang 3)

việc giết nhau để giành ghế lãnh đạo cộng với việc tranh thè giữa Nga Tàu ở Bắc Việt khó có thể tránh được.

NHỮNG NGƯỜI THÙA KẾ ÔNG HỒ

Lê Duẩn hiện nay là người số một lãnh đạo Đảng sau Ông Hồ chí Minh. Trong mình Lê Duẩn có mang một giòng máu Trung-Hoa, thuộc thành phần sáng lập viên của đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng thường giữ những nhiệm vụ bí mật thành tên tuổi không nổi mày. Thời kỳ kháng chiến Lê Duẩn cầm đầu cuộc chiến tranh du kích trong Nam. Thủ địch của Duẩn là Lê đức Thọ. Thọ là Ủy viên thanh tra Trung ương tại miền Nam. Hai người thường đối kháng nhau về đường lối chiến tranh tại đây. Đến khi Trường Chinh bị mất chức Tổng thư ký Đảng. Duẩn được Hồ chí Minh gọi về để giữ chức bí thư thứ nhất, và Thọ thay Duẩn ở miền Nam.

Duẩn không có ảnh hưởng gì ở Trung ương. Bởi đó việc Duẩn thay Trường Chinh không gây ra một cuộc tranh giành nghiêm trọng nào. Họ Hồ quả là một tay lãnh đạo biết đặt người. Nếu ông đặt Võ Nguyên Giáp hay một người nào có thè lực tại Trung ương vào chức vụ đó hiển nhiên là phe Trường chính bị loại triệt để. Và như vậy thì họ Hồ sẽ gặp phản ứng mạnh lập tức của Trung cộng, ở đây Duẩn chỉ làm theo mệnh lệnh của Hồ, và Trường Chinh vẫn còn đất dung thân.

Trong khi giữ chức bộ trưởng Duẩn đã phải giao thiệp nhiều với Nga, nhất là thời kỳ chiến tranh trong Nam bộc phát. Duẩn được xem như nhân vật chòeg Tầu thân Nga tại bộ chính trị đảng. Hoàn toàn trái ngược với Trường Chinh. Có lẽ đây cũng là một thủ đoạn tạo người chia thè của Ông Hồ.

Tường Chinh là một thân vật chính công của Trung Cộng, sự nghiệp của ông hoàn toàn đặt vào đường lối của Trung Cộng, Trường Chinh chủ trương tại miền Nam một cuộc trường kỳ chiến tranh nhân dân kiêu Trung cộng, ông được xem như một lý thuyết gia nổi tiếng của Đảng. Và đối thủ nguy hiểm đối với Võ Nguyên Giáp.

Võ Nguyên Giáp là nhân vật nổi tiếng sau Hồ chí Minh, một người có cá tính mạnh. Thủ ghét Pháp và Tầu hét chô chê. Giáp đã công khai chống lại việc quân đội Tầu qua giúp Bắc Việt trong thời kỳ gần kết thúc cuộc kháng chiến, chống lại việc thiết lập chế độ chính trị viên trong quân đội, nhưng cuối cùng Giáp cũng phải nhượng bộ Tổng bí thư đảng, để cho đảng viên kiêm soát quân đội. Nguyễn chí Thanh cánh tay đắc lực của Trường Chinh được giữ chức chủ nhiệm tổng cục chính trị, rồi tới năm 1959 Thanh được thăng cấp Đại tướng ngang hàng với Giáp. Cho đến khi ảnh hưởng của Nga tràn vào Bắc Việt thì Thanh bị Giáp loại bỏ. Quân đội lại do tay một mình Giáp lãnh đạo, Giáp không hoàn toàn là người thân Nga, đúng ra Giáp là người có tinh thần cộng sản quốc gia cực đoan, nhưng vì «thè» chòeg nhau với Trường Chinh nên đã ngà theo khuynh hướng thân Nga.

Phạm v Đóng thù trưởng chính phủ, là một người không có cá tính, hoàn toàn tùy thuộc đường lối của họ Hồ. Ông ta không không thể trở thành người số 1. Luôn phải dựa vào người khác để làm theo. Thè nên có thể nói ông sẽ chỉ là một thứ Chu ân Lai của Tầu, không ngà theo những phe chòeg đối nhau ở trong đảng, không tạo thành thè và vây cánh trong Đảng,

Khi ông Hồ nằm xuống. Nội bộ lãnh đạo miền Bắc chắc chắn sẽ phải chia làm Ba khuynh hướng kinh chòeg nhau. Đúng như sự dự liệu của họ Hồ khi ông tâm sự với một người bạn già Nhật bản của ông hồi năm ngoái : GIỚI LÀNH ĐẠO MIỀN BẮC SAU KHI TÔI CHẾT SẼ CHIA BA : MỘT NGÀ THEO TẦU. MỘT NGÀ THEO NGA VÀ MỘT LÀ THỦ CỘNG SẢN QUỐC GIA. Thè lực cộng sản quốc gia mạnh mẽ nhất trong quân đội, và phe này thì tỏ ra chòeg Tầu quyết liệt nhất nên họ sẽ liên minh với thè lực của Nga trong lúc cần.

Hiện nay khi vừa nghe tin Ông Hồ chết, Trung cộng đã mau mắn gởi Chu Ân Lai sang Bắc Việt để dự tang và hàn nhiên tìm cách nằng đỡ cho vây cánh của Tầu. Đồng thời Thủ tướng Nga cũng đã khước từ mọi cuộc tiếp xúc ngoại giao để với vàng cùng với chủ tịch và tổng bí thư Nga qua Bắc Việt để dự tang họ Hồ, và hàn nhiên cũng cùng mục đích như Trung cộng. Khi các lãnh tụ Nga bước chân lên máy bay, Chu Ân Lai với vàng ra về.

Nhìn chung thì tình hình nội bộ lãnh đạo cộng sản miền bắc đang đi vào sự tranh chấp quyết liệt. Một bên là Trường Chinh với những tay chân đắc lực như Trần Quốc Hoàn phụ trách về an ninh trật tự đối nội và cũng là chỉ huy trưởng của nhiều lực lượng vũ trang quan trọng như Hoàng quốc Việt phụ trách về các tổ chức công đoàn Nhur Ng duy Trinh và Lê đức Thọ những người có lập trường thân Trung cộng, chòeg lại sự lãnh đạo của Lê Duẩn.

Một bên là Lê Duẩn chòeg Tầu và đi với Nga. Vì tánh cách chòeg Tầu chòeg Trường chinh, thè nên phe Nga chắc sẽ lôi kéo được Võ Nguyên Giáp với lực lượng quân đội Bắc Việt. Xuân Thuỷ cũng là một người có khuynh hướng thân Nga, nên đã phải hập tập tuyên bố, sẵn sàng xét tới những đề nghị của Mỹ nếu Mỹ rút thêm quân tối mức 100.000 người. Đây là một sự xưởng nước trông thấy của Bắc Việt vì rằng lập trường của họ là luôn luôn đòi quân Mỹ phải rút hết ra khỏi Việt Nam mới chịu xét tới đề nghị Hòa bình của Mỹ. Việc Xuân Thuỷ ngưng các phiên họp tại Ba Lê để bô về chịu tang họ Hồ cũng lại là một hành động hỗ trợ cho vây cánh của Thủ tướng chòeg với phe thân Tầu.

Những ngày sắp tới ở Bắc Việt là những ngày đen tối của họ. Chiến tranh Việt nam sẽ sớm kết thúc bằng đường lối hòa đàm nếu phe thân Nga làm chủ được miền Bắc. Chiến tranh sẽ kéo dài và hòa đàm Ba iê sẽ tắc nghẽn nếu phe Trung cộng thắng thè và như vậy thì thè giới sẽ phải bước tới một bước dài trong cuộc chiến tranh quyết liệt hơn. Nhưng dù sao cũng phải nhận rằng: Sau cái chết của Ông Hồ chí Minh phòeg trào cộng sản Đông Nam Á rát bị sụp đổ.

L.D.N.

VỤ PHÁ THAI HỤT BÁO ĐỜI

(Tiếp theo phụ trang 1)

nghỉ rằng chính ân tượng của Nha Báo-chí sai lầm, chứ độc giả không bao giờ lại thiêu thông minh để có thè hiểu lầm được khi họ cảm tờ báo trong tay.

Thứ hai là tất cả những lời quảng cáo trên-bích-chương, biếu ngữ, chúng tôi đã xin Bộ thông-Tin kiêm duyệt. Chúng tôi hết sức thận trọng khi xin kiêm duyệt vì biết rằng khi tôi mời nhà văn Chu-Tử cộng-tác thì tờ báo có thè bị-Bộ Thông-Tin trù. Đã có nhiều nhật báo, tuần báo đăng tên Ông Chu-Tử cộng tác bị Bộ thông-Tin yêu cầu bô tên Ông Chu-Tử ra. Lần này Bộ Thông-Tin đã cho phép chúng tôi rõ một điều, là một người viết báo sống chè với nghề, ngoài sự thực và lẽ phải, tôi không biết sợ quyền thè nào nguyên văn trên các bích chương, biếu ngữ đã được kiêm duyệt. Vậy mà sau đó Nha Báo-chí lại cõi tình có MỘT ẨN TƯỢNG sai lầm rằng người khác (tức là Ông Chu-Tử?) chè không phải tôi là chủ-nhiệm. Tại sao khi kiêm duyệt, không ai bảo cho tôi biết cái ân tượng sai lầm đó để tôi chiếu theo ân tượng sai lầm của họ mà sửa đi ?

Thứ ba, nếu Bộ thông-Tin e ngại rằng độc giả cũng có ân tượng sai lầm và yêu cầu tôi, tôi sẽ sẵn sàng đăng lời minh xác trên các báo rằng tôi, chứ không phải Ông Chu-Tử là chủ-nhiệm tờ báo. Tôi sẽ minh xác rõ với độc giả rằng Ông Chu-Tử chỉ là 1 cộng-tác viên của tuần báo Đời và vì Ông là một nhà báo nổi tiếng nên tôi đã in tên Ông trên quảng-cáo cũng như khi người ta quảng cáo lớn tên cô Thẩm Thúy Hàng trong các Đại nhạc hội điều đó đều có khiên si hiêu lầm rằng cô Thẩm-Thúy Hàng là người tổ chức Đại nhạc hội ?

Tiếp theo lá thư ngỏ của bà chủ nhiệm, là một bản tuyên ngôn của Chu-Tử, trình bày trường hợp cá nhân: Ông bị trù em bị khùng bô bị nhân viên an ninh theo dõi từ khi báo Sông bị đóng cửa, Ông cộng tác với báo nào thì báo ấy bị đóng cửa, từ báo HÒA BÌNH đến báo THANH VIỆT, BÌNH MINH, QUYẾT SÔNG CÔNG CHUNGvv.. Trong đoạn cuối của bản tuyên ngôn, Chu-Tử viết:

Tôi công khai phản kháng những hành động đàn áp của Bộ Thông Tin. Tôi yêu cầu Bộ Thông Tin phải tôn trọng các quyền tự do hành nghề, tự do phát-biểu của tôi và rút lại văn thư số 1211/BTT/BC/HC ngày 18/08/69.

Hình Thủ Đien tim tới quay phim Chu Tử trong cuộc phòng văn truyền hình màu để mang về nước, đưa lên Tivi Thụy Điển, và trả cho Chu Tử 500 đô-la về cuộc phòng văn. Trung Tâm Văn Bút Việt Nam hưởng ứng bằng một quyết định gửi lên Tông Thông và các cơ quan, yêu cầu xét lại vụ báo Đời, và chống lại việc bộ Thông Tin trù em một cá nhân ngăn cản cá nhân đó không được hành nghề Nguyên văn bản nhận định như sau.

1/ Việc cho phép rồi lại rút giấy phép một số báo ngay trong thời gian số ra mắt đang được chuẩn bị là một quyết định phi lý, vừa gây thiệt hại vật chất và tinh thần cho tờ báo, vừa đặt ra một tiền lệ nguy hiểm cho sinh hoạt của giới cầm bút.

2/ Việc đeo đuổi ngăn cản một người cầm bút không cho hành nghề, chẳng những vi phạm quyền tự do ngôn luận, mà còn xâm phạm vào một nhân quyền căn bản.

Trung Tâm Văn Bút nhận thấy chính quyền cần phải cắp bách giải quyết thỏa đáng trường hợp nói trên...

Anh em đang hăng say vận động, sắp sửa bước sang giai đoạn 2, chuẩn bị tôi thiêu sẽ có 12 ký giả, văn nghệ sĩ cao trào đầu tuyệt thực, tại Câu Lạc Bộ báo chí.

Cuộc tuyệt thực hứa hẹn sẽ thật ngoạn mục, xóm trò thi đấu một cái, nội các Trần Văn Hương từ chức, khai lìe anh em cụt hứng vì nội các Hương từ chức thì nhứt định Ông giáo làng, tổng trưởng thông tin Ngọc An phải di dộng đường lối thông tin Báo chí nhứt định phải thay đổi. Nghĩa là anh em mắt mục tiêu tranh đấu, vì cuộc tranh đấu nhằm chòeg đường lối trù em cá nhân của Ông giáo làng, hơn là chòeg chè độ. Anh em bèn quyết định tam ngưng cuộc tranh đấu đợi Ông Tổng Trưởng Thông tin mới giải quyết ra sao vụ báo Đời, sau đó sẽ có thái độ...

Ông Tân Tông trường đã giải quyết vụ báo Đời, và báo Đời đã tới tay bạn đọc Đời còn dài cuộc tranh đấu còn gian nan. Nhưng hãy tạm dừng chòn.

Trước khi chòeg dứt, tuần báo Đời xin gởi lời chân thành cảm kích và biết ơn tất cả những bạn xa gần bằng cách này hay bằng cách khác tiêu cực hay tích cực đã hưởng ứng lời kêu gọi đồng tình của báo Đời và đã ủng hộ cuộc tranh đấu của báo Đời.

ĐỜI

HỘI THẢO BÀN TRÒN

(Tiếp theo trang 56)

Chúng ta phải tập hợp lại bằng 1 hình thức chánh trị, là thành lập 1 liên bang các nước Đông Nam Á, ít nhất là được 9 nước, với 250 triệu dân với 1 tiềm lực kinh tế lớn.

KẾT LUẬN LẠI, BÁC SĨ ĐỨC ĐI TỚI Y TƯỞNG: Vấn đề Hòa bình của VN không thể giải quyết được nếu không thống nhất được nước VN.

Ô. T. M. TRẦM

Ông nhận xét về chánh sách của người Mỹ ở VN, mà ông cho rằng trước sau không thay đổi.

Tại Mỹ nó đồng ý với tại CS rằng thế giới này sẽ tới 1 hình thức đại đồng nào đó. Nhưng tại Mỹ nó mạnh, nó muốn chứng minh rằng: Thế giới đại đồng, được lâm, nhưng mà không theo lối CS đâu...

Trong cái chuỗi những chiến tranh giải phóng liên tiếp, Mỹ phải đương đầu với CS, họ đã chọn chiến trường Việt Nam để chứng minh rằng « Cái gì mà đảng Cộng Sản ở Việt Nam không thực hiện được thì không có một đảng Cộng Sản quốc gia nào khác sẽ thực hiện được ở trên thế giới. »

Danh bại được Cộng Sản Việt Nam, Mỹ sẽ phải đương đầu với các chiến tranh giải phóng ở những nơi khác.

Ông Trầm nhận xét rằng Cộng sản không còn đủ điều kiện để thắng trong 1 cuộc chiến tranh du kích nữa. Mỹ đạt được mục tiêu chứng minh rằng chiến tranh giải phóng của Cộng sản không có hiệu quả.

Một điều minh nghỉ hơi sai là Mỹ sẽ thắng chừng nào VNCH nằm trọn tất cả. Trong quan điểm của Mỹ thì không phải như vậy sau khi nó đánh bại được Cộng sản rồi mà trong thực tế nó đánh bại cộng sản rồi.

Việt Nam đối với nó chỉ là vấn đề gession, nằm trong tay ai đối với nó không có gì quan trọng hết. Quan trọng chẳng qua là đối với Việt Nam Cộng Hòa thôi.

NHẬN XÉT THỨ HAI CỦA ÔNG TRẦM: Giá trị tối hậu của cuộc chiến tranh này đối với người Việt Nam mình là một thứ nội chiến. Nội chiến hiểu theo nghĩa là cái kết quả của chiến tranh sẽ quyết định cái hình thức xã hội mình sống.

Trong cuộc chiến đó, bên Cộng Sản có 1 chủ thuyết, bên chúng ta đang đi tìm một chủ thuyết để đương đầu lại

ÔNG TRẦM ĐỀ NGHỊ: Các xứ Bắc Âu (Scandinave) có 1 lối đề giải quyết những vấn đề xã hội rất hay, minh nên đề ý... Bí quyết thành công của cái xã hội Bắc Âu có thể tóm lược trong mấy chữ quyền lợi chung. Xã hội càng tiến thì quyền lợi chung đều có thể biểu hiện thành con số cả. Tất cả đều lấy quyền lợi chung làm tiêu chuẩn giải quyết các vấn đề liên quan tới xí sở họ.

CHU TỬ: Xin quý anh cho biết ý kiến về cái đề nghị của anh Đức hởi nầy?

LÝ ĐẠI NGUYỄN: Đề nghị của anh Đức, chủ quan chúng ta muốn thế. Nhưng khách quan, những thế lực quốc tế nó mạnh lắm, Tôi đồng ý với anh Đức là trong tương lai xa sẽ nêu tôi, nhưng chúng ta phải lừa thế lực quốc tế mà tiến tới chứ

chúng ta chủ quan phát động thi sẽ bị bẻ ngay,

Vì chiến tranh Việt Nam, ông Nguyễn cho rằng người Mỹ đã đạt tới mục tiêu của họ. Họ để Cộng Sản Việt Nam còn đó là để bắc cầu nối chuyện với Tàu Cộng.

NGUYỄN HỮU ĐỐNG: Đề nghị của Bác sĩ Đức thật là một sáng kiến lớn lao. Anh Nguyễn là một người hoạt động thi cho rằng ý kiến đó khó thực hiện. Nhưng theo tôi không phải là chúng ta không được đưa ra những sáng kiến như vậy.

HOÀNG VĂN ĐỨC:... Chúng ta đều nhận rằng mọi sự bây giờ là do tương quan thế lực hết. Thị tại sao chúng ta không tự tạo cho mình một cái thế lực để đóng góp vào những thế lực đang trị vì thế giới? ..

Trong cái liên bang Đông Nam Á tôi đề nghị, thế quốc gia vẫn là thế mạnh hơn Cộng Sản. Khi tập hợp thành cộng đồng, liên bang Đông Nam Á, ta dồn đổi phương vào chân tướng: hoặc theo ta, hoặc bỏ dân tộc mà chịu làm nô lệ cho Nga, cho Tàu.

BS Đức nhắc lại: không già quyết được vấn đề hòa bình nếu không giải quyết vấn đề thống nhất

Mà vấn đề thống nhất của chúng ta nó nằm trong công thức Đông Nam Á rồi...

Hiện bây giờ có 1 việc tôi nghĩ rằng phải cấp tốc đề nghị 1 cuộc Tổng Tuyên cử có nam bảo của liên hiệp quốc. Đó là 1 cuộc Tổng Tuyên cử không phải lựa chọn 1 cá nhân mà lựa chọn một chế độ cho cả nước: chính thể cộng sản hay là quốc gia sẽ mang lại thống nhất. Có chính thể rồi mới bắn quốc hội lập hiến.

CHU TỬ: Tôi đề nghị vấn đề anh Đức nêu ra sẽ là đề tài cho một cuộc hội thảo riêng. Tôi đề nghị anh Đức sẽ cho phép tôi chức cuộc hội thảo ấy ở nhà anh.

Cuộc hội thảo chấm dứt vào lúc 10 giờ 30 tối dù rằng còn nhiều ý kiến muốn được phát biểu.

Bá thàn thảo

Trị tức lung mồi mình đau xương nhứt gan, tay chân run rẩy. Bịn phong hắp đèn dùng.

PHỤ KHOA KÝ CÔNG HOÀN

Trị bệnh tử cung, nồng dạ dưới bạch đái kinh niêm và bỗ đường máu huyết.

TÂM THẬN TẠM TÌNH HOÀN

Trị mộng ác, ợ tinh, hòn hộp, mồi mít, kém ăn, ít ngủ và đường thận BIỀN TÌNH.

Có bán tại các tiệm thuốc Bắc. Nhà thuốc BẢO SANH ĐƯỜNG 225, Bà Hạt Cholon — KNBYT số 667 ngày 17-1-64.

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

KN 982 BYT/QGDP

mido
Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH

PUB.TÂN-TRI

Chúc
Tết
Xuân



Activit

nguồn sinh-lực
bôi bô co-thê

Giá 30 đồng

CORNELL
UNIVERSITY
JUN 8 1970
LIBRARY

