

SỐ 8 — GIÁ: 0\$12

DEPUY LEGAL
• INDOCHINE •
N° A15820

21 AVRIL 1940

TRUNG.BẮC TÂN VĂN



VOA.
NINH

Toàn cảnh lăng đức chúa Liễu-Hạnh
và ngôi đền gần lăng ở dọc đường từ núi Gõi đi vào phủ chính (phủ Giầy)

CHỦ NHẬT



**Đặc-san chù-nhật của T.B.T.V.
có bán khắp Đông-Dương**

HANOI

BÁCH GIA Rue des Chapeaux
BẮC HÀ Rue de la Citadelle.

TRƯỜNG XUÂN Rue des Graines

MÌNH SƠN Rue du Takou.

ĐONG PHƯƠNG Rue Tiển Tiên

NAM HOA Rue Jambert.

VIỆT DÂN Rue du Papier.

THỦY KÝ Rue du Chanvre.

PHÚ-VĂN-ĐỨC-ÔNG — LIBRAIRIE CENTRALE Rue Pont en Bois.

NAM KÝ Rue Francis Garnier

Kiosque NAM KÝ.

TRƯỜNG XUÂN Route de Hué.

TRƯỜNG XUÂN Route de Sinh-tu.

THỊCH KÝ —

HUNG THỊNH Rue Neyret.

ĐÔNG TÂY Rue du Coton.

HUNG THỊU —

HƯƠNG SƠN —

KHANH TRUYỀN —

CAM VÂN —

QUỐC HOA —

TRẦN VĂN TÂN —

THANH KÝ Rue des Médicaments

HẢI-DƯƠNG

NG-V-ĐỒNG Rue Pierre Pasquier
QUANG HUY Rue Cordonniers.

HẢI-PHÒNG

MAI LINH Rue Paul Doumer.

NAM TÂN Rue Bonnal,

HON-GAY

HÙA THÀNH

CAMPHA-PORT

CẤP TIỀN

KIẾN AN

HOÀNG HẢI Rue du Commerce

QUẢNG YÊN

HÀ MINH Rue M. Foch.

BẮC-NINH

VĂN VIỆT thư quán Rue Tiển An

BẮC-GIANG

CÁT LỢI Rue Tho Xương.

LẠNG-SƠN

ĐỖ ĐINH CHÍNH Rue Bourcier

St. Chaffray

SƠN-TÂY

PHÚ LƯƠNG Rue Cửa Hậu.

TUYENN QUANG

NG-HỮU-DỤ Rue des Mandarins

VIỆTTRI

ĐỨC SINH THÀNH Rue Viết-lợi.

LAO KAY

HẠ SON Rue Commerce

PHÚC YÊN

TÚ DÂN Rue Commerce

VĨNH YÊN

LÊ VĂN THỌ Rue Vĩnh Thành.

PHÚ THỌ

PHÚC SINH ĐƯƠNG Rue Tân Hưng.

YÊN BÁY

LỄ SỸ NGUYỄN Rue Yên Hoa.

THÁI BÌNH

MÂU HIỀN thư quán Rue Jules Piquet.

HƯNG YÊN

PHÚC LÃI THANH Rue Harmand

CHÍ TƯỚNG Rue Général Mar-

chand.

CAO BẰNG

DÔ NHẬT CHƯƠNG Hôtel.

THÁI NGUYÊN

ĐẶNG XUÂN LUYỄN Boulevard

Romanowsky.

NING GIANG

SĨ KÝ Rue Ninh Thịnh.

PHÚ LÝ

TRẦN GIA THỦY à côté de l'école
franco-annamite.

NAM ĐỊNH

TÂN NINH Rue de France.

HỘI KÝ Rue Carreau.

NING BÌNH

ICH TRÌ thư quán Rue du Marché

ĐẶNG VĂN THIỆU Rue Père Six

UÔNG BÌ

MAI-LĨNH 6 Rue Vernaz.

TOURANE

LÊ THỦA ÂN Commerçant Gare

THANH HÓA

ĐAO ĐINH KHUẾ Boite postale
N° 32

HUẾ

LE THANH TUẤN Rue Paul Bert

HƯƠNG GIANG Rue Paul Bert

VĨNH

QUẢNG VĂN Rue M. Foch.

TAM KÝ Rue M. Foch

Kiosque Thanh Tao

ĐỒNG HỐI

BÀO SANH ĐƯƠNG Rue du

Marché.

QUY NHƠN

MỸ LIÊN Rue Gia Long

HÀ TĨNH

LÊ THỊ HUẾ Rue Lucien Lemair

QUẢNG NGÃI

TIẾN HÓA Route Coloniale

SAIGON

MAILINH 120 Georges Guyemer

GIÁ BÁN ĐẠI HẠN BÁC-SAN CHỦ-NHẬT
của

Trung-Bắc Tân-Văn

Một năm 6 \$ 00

Sáu tháng 3 . 25

MANDAT, VÀ THU TÙ XIN GỬI CHO

TRUNG - BẮC TÂN - VĂN

36, Bd Henri d'Orléans — Hanoi

(Xin biên đúng như trên này,
thì bắn quán mời nhận được)

MỤC LỤC

Số 8 : 21 Avril 1940

Mê tín và tin
ngưỡng T. B.

Tử Phù Giây đèn

Súng-sơn Phổ-cát. H. K. T.

Quanh cuộc chiến

tranh miền Tây-

bắc Áu Châu H. K. T.

Gái giết chồng. Ngọc-Thô

Vì sao năm cậu

con của ông Đào-

Tiềm ngụ đốt? X. Y. Z.

Nguồn văn tím

vàng X.

Duyên nợ. Tảo-Trang

Một bức thư Ngọc-Thô

Dưới mắt chúng

tôi T.

Râu nọ cầm kia Sở-Bảo

Ái-tinh trong

rừng thẳm NAM-ANH

Thơ và Tình Cối-Giang

Những chuyện

hay về chiến-

tranh T.

Trước Màn Ảnh ROMEO

Đám cưới. Học-Phi

Ảnh bìa và ảnh

thời sự. Võ-AN-NINH

Phúc-Chương

Tranh vẽ. MẠNH-QUÝNH

TRỊNH-VÂN

VĂN-LANG xếp đặt

**MÈ - TÍN VÀ
TÍN-NGU'Ô'NG**

dân gian hạng người mê tín tin và
những sự huyền hoặc ngu ngốc, vô lý
vẫn còn nhẫn nhản.

Anh hưởng của sự mê tín rất tai hại
ghé gòm không sao kè xiết được. Những
vũ tin vào tàn hirsong nước thái, gửi
minh cho bọn phù thủy, thầy cúng buôn
thần bần thánh gây ra những cái chết
rất thảm hại ta đã mục kích biết bao
lần. Những kẻ lợi dụng vào sự mê tín
để trục lợi xưa nay vẫn bị pháp luật
trừng phạt rất nghiêm-thê mà những
cái gươong tầy liếp trước mắt đó vẫn
không làm cho những người mê tín
tỉnh ngộ.

Nguyên nhân chính của cái hại mê-
tin ai cũng biết là do sự dốt nát trong
trong dân gian mà ra. Đối với những
hạng mê tín, ngũ mươi, dẫu có hết lời
giảng giải sự lợi hại, nói rõ sự nguy
hiểm nhưng khó mà đưa họ ra ánh
sáng và lè phái được.

Muốn trừ nạn mê tín, cần nhất là
phải trừ tận gốc, nghĩa là phải mở
mang việc học để nâng cao trình độ
của dân chúng.

Bài trừ nạn mê tín trong một xã hội
mà dân trí chưa mở mang, trình độ
dân còn thấp kém là làm một việc không
mong gì có kết quả mỹ mãn.

T. B.



Cái tháp ở lăng đền Thành Mẫu tại trước đền Bóng da đọc đường từ nút Gói đi vào phủ chính

TÙ' PHỦ-GIÀY ĐỀN SÙNG-SƠN, PHỐ-CÁT

Văn Cát Thánh Mẫu: Một vị nữ thần tối linh
được hàng triệu người Việt-Nam sùng bái

Ai đã từng được mục kích cái quang cảnh tấp nập, chen chúc, nô nức, « ngựa xe như nước, áo quần như ném » trong những ngày hội đền Sòng, Phố Cát ở Thành-hóa vào cuối tháng hai và ngày hội Phú Giầy tại Nam-dịnh từ mồng một đến mồng mười tháng ba hàng năm thì mới có thể tưởng tượng được cái lòng mộ đạo và tôn sùng thần, thánh của dân Việt-Nam. Trong suốt những ngày hội đó, trước những ngôi đền mà dân chúng đều tin là rất linh thiêng, cái « rồng người » đậm cũng như ngày lúc nào cũng đông đặc và càng lúc càng nhiều thêm mãi. Số « con công, đệ tử » từ khắp các nơi thành thị, thôn quê xa, gần đến họp thành cái rồng người hoạt động dồn hết lớp này đến lớp khác thay đổi, chen chúc nhau để được thần linh chứng giám cho tấm lòng thành kính đối với các bậc chí-lòn đó.

Trong đám nhồng đồ đẽ của Phật giáo di lễ ở chùa Hương, những người theo Gia-tô giáo di lễ các nhà thờ và những « con công, đệ-lử » các cửa đền, cửa phủ lòng tin tưởng cũng là một, nhưng

nhìn như đối với hạng sau này lòng đó lại còn băng hái, sott sáng hơn. Vì thế mà cảnh các chùa chiền, các nhà thờ Gia-tô, tuy đông mà vẫn yên tĩnh, không có cái vỏn vẹo nhiệt, tấp nập như ở các ngày hội của các đền, phủ lớn như Phú Giầy, đền Sòng và Phố cát. Các người « tôi con » của thánh, của Mẫu phần nhiều cũng là người theo...cả đạo Phật nữa, nhưng đối với các vị linh-thần thì trong con mắt họ là những bậc có cái thế-lực ghê gớm có thể tác phúc, tác họa cho muôn nết, được họ coi như là những vị phúc thần bảo vệ cho đời mình và nắm cả vận-mệnh mình trong tay.

Vì lòng tin ngưỡng tôn giáo và lòng tin ở thần thánh có hơi khác nên sự hành động của những người di lễ tại các đền, cách phủ cũng khác. Người di chùa chỉ có việc di lễ, xin thăm, cầu phúc còn các con công, đệ tử di lễ ở các ngày hội của các đền lớn tuy cũng cùng một mục đích cầu yên, cầu phúc nhưng ngoài việc lễ bái lại còn việc hầu bóng, lên đồng là sự cốt yếu. Cảnh hầu

hóng ở các đền, phủ là một cảnh rất vui, mắt và não nhiệt hết sức. Các ngài thử tưởng tượng xem sẽ thấy: Hàng trăm bà đồng, ông đồng già cò, trẻ cò, đàn ông cò, đàn bà cò, với cái vẻ khoe khoang trong những bộ áo và khăn màu sắc sờ dì nghênh ngang gữa đám đông, nét mặt lúc nào cũng ngạc nhiên như những kẻ mất nết hoặc vênh vao tưởng minh đang độ, lốt của các cò, các cậu, các vị thần linh được mọi người tôn sùng, kêu cầu trong lúc lắc lư trước ban thờ thánh Mẫu. Cảnh các bà đồng, ông đồng nhà nghè dò ta lại thấy những « con công, đệ tử » mới « khai tâm » hoặc đang theo học trong « trường đồng cốt », các bà, các cô thích khoa nhảy, múa và đóng trò đặc biệt của xã-hội Việt-Nam này. Mê đồng cốt, nhảy nhót cũng chẳng khác gì mê cờ bạc, giải gái nên ta đã thấy biết bao nhiêu bà chỉ vì quá đam mê món « thể thao quái gở » đó mà làm cho gia-dinh móm phải tan nát đến lúc tính ngộ thi đã thành kẻ thân tàn ma dại!

Một vị thánh mẫu được cả nước tôn sùng

Phú Giầy, Đền Sòng, Phố Cát đó là ba ngôi đền lớn nhất trong số hàng trăm ngôi đền và phủ ở iải rác khắp xứ Bắc-kỳ và phia bắc Trung-kỳ lập nên để thờ một vị nữ thần thường-dâng tối-linh: đức Văn-Cát thánh-mẫu tức là Liêu-hạnh công-chúa.

Từ Nghệ-an giở ra và các tỉnh Bắc-kỳ, khắp thành-thị đến thôn-quê không mấy ai không biết tiếng vị nữ-hanh tối-linh đó và ba ngôi đền Phú-Giầy (Nam-dịnh) nơi quê hương của thánh-Mẫu và Sùng-son, Phố-cát (Thanh-hóa) những nơi mà bà Liêu-hạnh công-chúa sau lúc thác sinh thường hiền-linh. Đó là những cảnh đền rất nguy nga hoặc uất mà hàng năm trong mấy ngày hội về mùa xuân đã hấp dẫn được hàng vạn người. Đó là những nơi linh-dịa mà từ mấy thế-kỷ nay một số đông nhân dân Việt-nam ta



Mấy cô gái quê có thi kín kít gồng gánh
cõi thi mang thường mừng cùng mọi vải
ba lão kéo nhau di trại hội Phú Giầy

nhất là trong đám binh-dân và phái trung-lưu vẫn đến lễ với một tấm lòng rất thành kính. Ngoài ba ngôi đền này ở quanh vùng Phù-Giày và Súng-son và khắp các nơi khác còn có bao nhiêu đền và phủ nữa do những kẻ vi lòng tôn sùng lập ra để thờ kính bà Liễu-hạnh công-chúa. Ta có thể nói là số người sùng bái Văn-Cát-Thánh-Mẫu có tới hàng triệu người. Thực là một vị thần được nhân dân coi là anh linh nhất nước.

Sự-tích Văn-Cát Thánh-Mẫu

Bối với một vị thần được coi là anh-linh vào hằng-nhất-núi-thế, lẽ tự nhiên là phải có những sự-tích rất-thần-bí, rất ly kỳ.

Theo n h ư
trong cuốn « Văn
Cát-thần-Nữ » và
cuốn « Nam-hài
đị -nhân » của
ông Phan-kết-
Bình, và những
diễn chung tôi
hồi-thêm được
chứng-tôi-xin
tóm-tắt sự-tích
đó dài khái-chia
làm hai đoạn:
Thời kỳ giáng
sinh-xuống-trần
và thời kỳ biến
thành. Bà giáng
sinh tại làng
Vân-cát-huyện
Vũ-bản (Nam-
định) vào dời
Lê-anh-Tôn. Chỗ
lập đền phủ Giày
thờ bà ngày nay
là làng Tiên-huơng
thuộc huyện Vũ-bản,
còn chỗ phu-thờ



Đám rước đang lội rải lèn núi ở trước đền Phù Giày

lập tại làng Vân-cát gần đây mà thường gọi là phủ Văn-thì người làng này cũng nhận là đức Thành-Mẫu giáng sinh ở đây. Hiện nay Tiên-huơng và Vân-cát là hai làng khác nhau, xét ra trước kia có lẽ là một làng, sau có một xóm biệt lập ra lấy tên là Vân-cát. Thành-Mẫu giáng sinh vào một nhà họ Lê. Theo tục truyền thì nhà này tu nhân-tích-đức đã lâu đến năm Nhâm-thìn niên hiệu Thiên-hưu thi bỗng bà mẹ có thai được hai tháng thường thích dò hương hoa. Một hôm bà

thấy đau bụng giữa lúc đó thì có người đến xin chữa và cầm búa dập vào đầu Lê-thái-Công. Ông liền mè man đi thấy có người dấn đến một nơi lầu đai nguy nga và thấy một bà tiên-nữ đánh roi chén ngọc bị đáy xuống hạ giới.

Lúc tỉnh thi thái-bà dã sinh ra một người con gái nhân-thể đặt tên là Giáng-Tiên. Theo trong thế-phả họ Lê thi bà húy Thánh-trí là Liễu-Hạnh. Lúc nhỏ người rất nhan-sắc và thông-minh. Thường làm thơ vịnh bốn mùa phả vào bài-dàn. Sau bà lấy chồng là Đào-lang người ở làng Văn-dinh. Đến năm Đinh-sửu Lé-gia-Thái ngũ-niên thi bà tự nhiên không bệnh tật gì mà hóa vào vào ngày mồng ba tháng ba năm đó bà mới 21 tuổi để sự thương tiếc cho cha mẹ và họ nhà chồng.

Hiện nay làng bà người là thường gọi là làng Mẹ-văn-xây ở gần làng bên đường từ núi Gò vào trước có tên-thờ gọi là đền-bóng-da. Một hôm thái-bà đang thương xót thi bỗng bà biến về khuyên dỗ, từ đấy người ta thường gặp bà hiện ra các nơi. Khi ông Phùng-kết-Khoa di sứ qua Lạng-son gặp bà ngồi ở gốc cây hai bên có đối đáp bằng văn-tự. Ông Phùng ra câu đối triết-tự:

Tam-một-sâm
dinh, tọa-trước
hảo-hè-núi-tử,

Bà ứng khâu đối: Trùng-sơn-xuất-lộ, lầu-lai-sứ
giả-lại-nhân. (Tam-một là chữ sâm, chữ tử, chữ tử là chữ hảo. Trùng-sơn là chữ xuất, chữ lại chữ nhân là chữ sứ) câu đối này vừa hợp cảnh trước mắt lại vừa chơi tùng-nét-chữ). Lúc ông Phùng di sứ qua về lại gặp bà bày ra giữa đường thành-bổn-chữ « Mão-khầu-công-chúa », trên một cây gỗ lại thấy có khắc bốn chữ « Thủy-mã, dĩ-tần » (Chữ mão chữ khầu thêm chữ mộc là chữ Liễu-Hạnh 2 chữ thủy mả là chữ Phùng, chữ dĩ trong chữ tần là chữ khởi) ông Phùng

Phúc-Chương Photo

Các trai làng Tiên-huơng
đang kéo gác thành-chữ
đang ngồi đợi kiểm-soát
lại các nét chữ

hiểu ý là bà « Liễu-Hạnh Công-chúa » thờ-dụng đền-thờ.

Bà lại hiện ra ở Hồ-Tây cùng với ông Phùng-kết-Khoa, một ông họ Lý và một ông họ Ngô chơi hồ-xuống-họa-lien ngâm-với-nhau. Bà Liễu ngâm-trước một câu :



Phúc-Chương Photo

Một ông đồng-miệng đang xiên-lèn-dì-theo
đám-rước-tại-hội-Phù-Giày



Hồ-Tây riêng chiếm một bắc-giời,

Rồi ông Lý, Phùng, Ngô-leo ngâm-cù-mỗi
người hai câu thành một bài dài cuối-cùng-bà
Chúa Liễu-lại-kết-một-câu :

Giăng-tròn-soi-một-bóng-tiên-thói

Sau bà lại-tường hiện ra ở nhiều-nơi-như ở Súng-son, dời-Ngang, phố-Cát, già-làm-người bán-hàng-hành-khách và quan-quản dì-qua-vô-ý không-biết ghẹo-bà-chết-bại-rất-nhiều. Quán-dìa-phương-tan-lèn, triều-dinh-cho-là-yêu-quái-mỗi-sai-quan-quan-ta-dep-bản-tên-dạn-vào-núi-cũng-không-durable, sau phải-về-dến-một-nơi-phù-thủy-cao-tay-là Nội-dạo-Trường-dùng-pháp-thuật-mỗi-dánh-nồi-bà, phá-phách-cả-dền-dài-nhung-bà-may-có-đức-Quan-äm-Phật-bà-cứu-thoát. Từ đó bà theo-đức-Phật-di-tu-và-khung-tác-osi-như-trước-nữa. Sau bà lại hiện-về-làm-chu-cá-vùng-bi-dịch-tệ-nên-dần-lại-phai-trinh-xin-làm-dền-lại-mới-yên. Bà lại giúp-nhà-vua-danh-giặc-Môn-và-giặc-Xiêm-có-công-dược-phong-là-Mẫu-vàng-công-chúa-và-Chè-thắng-hòa-dại-Vương.

Hiện nay, tại làng Tiên-huơng con cháu-nhà Thành-vẫn-còn, trong họ được-dộ-hơn-50/người nhưng-dòn-là-họ-Trần-lê. Người-trưởng-tộc-là-ông-Trần-lê-Phúc-tứ-Cửu-Phúc, cháu-10-dòn-của-bà. Tai ngay-nhà-ông-Cửu-Phúc-này-có-lập-dền-thờ-Khai-thánh-tứ-là-cha-mẹ-tò-tiên-thờ-Thánh.

Trong-các-câu-dối-thờ-bà-Liễu-hạnh-có-câu-sau-này-là-dặc-sắc-hơn-cả:

Tam-thất-tại-nhân-gian, thân-thị-trên-ai, tâm-thị-thanks,

Trùng-tam-quí-dẽ-vị, già-xưng-thần-nữ-quốc-xung-viêng.

Câu-này-nghé-nói-là-của-một-nhà-kia-lập-phu-thờ-bà-dâ-xin-nhiều-nhà-danh-nhó-một-dòn-câu

đối thờ nhưng câu nào
Thánh Mẫu cũng không
vừa ý nên Thánh phải
tự giáng bút làm lẩy.

Còn ở lăng thi có đôi
cửu đối, tương truyền là
cũng tự tay Thánh giáng
bút làm lẩy:

Tam nguyệt duy tam,
thần ảo hóa,
Luồng gian vò lưỡng
thánh siêu sinh.

Những chuyện linh thiêng ở quanh đền Sông, phố Cát

Bến Sông, Đèo Ngang,
Phố Cát là những ngôi

đền được người ta coi là rất linh thiêng. Những
nơi đó lại toàn là những nơi phong cảnh có vẻ
u ám ở giữa khoảng rừng rậm núi cao nên càng
làm cho các ngõ den thêm vẻ linh hồn nữa.
Quanh den Sông, phố Cát từ trước đã có biết bao
chuyện huyền bí do những kẻ mê tín thuỷt lại
với một giọng rất kinh cần sợ hãi, những chuyện
đó phần nhiều do lòng tin tưởng vào sự anh linh
của thánh Mẫu mà gây ra. Vì như câu chuyện
cá thờ ở Phố Cát: trước cảnh den ở Phố Cát ẩn
hiện trong mọi khu rừng có một cái khe, trên



M. Trần-le-Phúc trưởng tộc họ nhà thánh mẫu.

đem về mà sau người Âu này vô cõi ngã ra chết.
Lại gần đây, bồi nǎm ngoài người ta nói mới tìm
được một cái hang trong đó cũng đầy một thứ
cá tên trên.

Còn ở den Sông, bồi làm đường xe lửa Hanoi-Vinh trước hết các nhà kỹ-sư định cho đường đi
qua trước den nhưng đường cứ làm xong lại bị
đỗ, đường ráy đặt rồi cũng bị bật ra, vì vậy mà
sau cùng đường xe-lửa phải làm quanh ở bên và
vòng ra phía sau den. Đó toàn là những chuyện
huyền bí ta không biết đâu mà tin có đúng hay
chẳng?

(Xem tiếp trang 32)

khe có bắc cầu gỗ làm
đường đi vào den. Trong
khe có rất nhiều một thứ
cá rất lạ gọi là cá thờ.
Cá đó không giống một
thứ cá thường nào và
không ai biết tên gọi là
gi, cá rất to và béo trắng
trông rất đẹp, giống cá
này lại quen người thấy
khách di lê vứt các đồ
ăn xuống thì túm đến rất
đông người ta lại nói có
thể bắt cá đó lên tay
được, nhưng không ai
dám bắt và dám hại
giống cá đó cả. Tương
truyền đã lâu có một
người Âu đến xem thấy
cá hay, có bắn một con
thủy-lôi ở mý nơi ở hải phận
Na-uy để phong-tỏa con đường
vận-tải sắt của Đức, thì các nhà
cầm quyền Đức thấy rõ sự nguy
hiểm cuộc phong-tỏa nghiêm
nhặt đó nên liền hành động ngay
để xé lưới rào sắt của Đồng
minh.

QUANH CUỘC CHIẾN-TRANH MIỀN TÂY-BẮC ÂU-CHÂU

Vì sao Đức xâm chiếm Đan-mạch và Na-uy?

Đồng-minh ứng cứu Na-uy đã làm cho hải-quân Đức thiệt hại lớn

Từ tuần lễ trước thời-cục Âu-
châu đã biến đổi một cách nhanh
chóng và đột ngột, cuộc chiến-
tranh giữa Anh-Pháp và Đức đã
lan đến các nước miền Scand-
navie. Đồng-minh vừa cho thủ-
thủy-lôi ở mý nơi ở hải phận
Na-uy để phong-tỏa con đường
vận-tải sắt của Đức, thì các nhà
cầm quyền Đức thấy rõ sự nguy
hiểm cuộc phong-tỏa nghiêm
nhặt đó nên liền hành động ngay
để xé lưới rào sắt của Đồng
minh.

Đức đã dự bị trước cuộc
xâm lược các xứ miề
Tây Bắc Âu

Như các nhà cầm quyền Anh,
Pháp đã nói, bọn quốc-xã Đức
đã dự bị cuộc xâm lược các xứ
ở miền Scandinavia rất giàu về
nguyên-liệu cần thiết cho Đức
trong lúc chiến-tranh từ tháng

Mars và trước nữa cũng nên.
Từ sau ngày 19 Mars, Phần phái
chịu cùng Nga ký-hòa-ước nhường
cho Nga nhiều đất đai như eo đất
Carleie, Viborg v.v... thì hình

núi Đức đã dự-bị chỉ đợi cơ hội
sẽ hành-động với các nước miền
Tây-Bắc. Đức đã cho nhiều tàu
tuần-tiểu già làm tàu buôn chở
quân lính giả dạng làm thủy-thủ
tầu buôn sang Na-uy.

Các nước như Na-uy, Thụy-
diên, Đan-mạch trước đây đều
có cùng Đức ký hợp-ước bất-
xâm-phạm và tuy giữ tiếng trung-
lập mà vẫn phải giúp Đức nhiều.
Việc tàu « Altmark » bị một
chiến-diệt-ngư-lôi Anh (Cossack)
bắt đê cứu gần 300 thủy-thủ
giam trên tàu đã rõ thái độ của
Na-uy vẫn binh-vực và giúp đỡ
Đức. Trước thái-dộ cuồng quyết
của đồng-minh, Đức biết rằng từ
nay khó lòng mà lợi-dụng sự
trung-lập của các nước Tây Bắc
nữa. Trung-lập chỉ là một chữ
giả dối, từ trước người ta đã nấp
sau chữ trung-lập mà phạm bao
nhiều tội ác!

Sau cuộc chinh-phục Ba-lan,
và cuộc xâm-Ấn Phần-lan, số
phận các trung-lập nhỏ như trúng
đè đầu gãy, nước nào cũng lo là
sẽ có lúc đến lượt mình qua dưới

bàn tay sắt các nước độc-tài Đức.
Bảo-hộ đối với Đức nghĩa là đem
quân chiếcm rồi đè dưới quyền
minh!

Trước chính-sách xâm-lăng của
Nga và Đức bai-nước láng giềng
rất lớn của họ, các nước miền
Tây-Bắc-Âu chỉ có thể dựa vào
sự trung-lập để giữ nền độc-lập
và sự-trị-an. Nếu các nước đó
biết cố kết với nhau để đối phó
lại một cách quyết-liệt, cứu nhau
trong khi hoạn-nạn thì họa chẳng
mỗi tránh khỏi bị uy-hiếp và bị
hai vi cái lòng tham lam vô độ
của bọn độc-tài nái và đỗ.

Cả Nga và Đức đều lầm le
chiếm con đường phía Bắc
Đại-tây-dương

Đức và Nga tuy hiện nay là
đồng-minh nhưng sự-thân-thiện
của Hitler và Staline có thể ví
như sự-kết-hân của bọn côn-đồ.
Sự hợp-tác của bọn độc-tài quốc-
xã và Sô-Viết chỉ có một mục
đích là vị-lợi, nước nào cũng chỉ
lo lợi-dụng nước kia để mở mang
thế-lực, giữ quyền-lợi và địa-vị.

Dưới đây là toàn cảnh mỏ sắt lớn Kiruna của nước Thụy-diên mà số sắt sản xuất ra
đều do kỹ-nghệ chế tạo sắt dùng gần hết.



Photo Phúc-Chương

Các ông đồng bà đồng
khốn áo sặc sỡ đang theo
sau rồng thánh tại đầm
nước P ú Giây



Nước Thụy-diên có hơn 7.000 cây số bờ bắc nên việc phòng-thủ rất khó khăn, trên đây là một đội lính và một khẩu đại-bác có sức bắn rất mạnh trên duyên-hải Thụy-diên.

ại miền Tây-Bắc-Âu mục-dịch là Nga và Đức giống nhau.

Tàu-bao nhiêu năm nay, có hòng-tưởng của họ Sô-viết là m đường từ Bắc-băng-duong 1/4 nơi cản-cứ ở duyên-hải Na-uy miền được hưởng khí-hậu hóng-rết-quá nhỏ có luồng nước nóng gọi là «Gulf Stream» hòn mùa rét nước bắc không đóng băng-băng, tàu bắc đi lại suôn ý như ở miền Petsamo vàourmark, khao với miền Bạch-Âu ở Bắc Nga hàng năm bị băng-yết làm ngheo lối đi trong mấy tháng. Giữ được con đường phia Đại-tây-duong, Nga có thể cùm-dò vào miền Anh-quốc và mang-thé-lực ở Bắc-bắc.

Còn Đức cũng thế vẫn lầm-le đường-dò. Hải-quân đỗ-e Wagner, một nhân-vật rất thê-để từ sau bồi Âu-chiến ròr đã nói: «Về phần Đức, cái iền-lực quan-hệ đặc-phát là ái tự giải-thoát khỏi những kien-về-dị-thể kóng-thich p, nghĩa là phải tranh đấu để cùm-quyền bì-chú trên mặt bắc-goi vùng Bắc-bắc đến những đường ở đại-duong s trong rong-trinh của do-doss Wagner dù bị việc chiếm Ban-mach ố-hết, rồi uy-hiếp Na-uy để hòng-miền duyên-hải Ban-mach và Na-uy, mà nhảy ra phía đảo Shetland một nơi cản-cứ

trọng-yếu về không-quân và hải-quân của Anh.

Từ khi xảy ra chiến-tranh, hải-quân Đức bị lùng-tung trong bắc Baltique và thấy Nga mở mang-thé-lực đến miền vịnh Phần-lan nên lại càng thấy sự cần-thiết tự thoát khỏi cái-phạm vi so hẹp, nên mới dự-bị để hành-dộng ở miền Tây-Bắc-Âu-chiến.

Từ các mỏ-sắt Thụy-diên đến con đường chở-sắt

Đức lại đã-mất vào Thụy-diên một xứ-rất giàu về nguyên-liệu. Đức có đủ than-nhung lại rất nghèo về sắt-một-kim-khi cần-dùng cho việc chế-tạo khí-giới. Thụy-diên có các mỏ-sắt Dannemora, Bisberg, Norberg, Persberg, Grängesberg và nhất là mỏ-núi Kiruna, một khai-sát dài hơn 3 cây số, cao 250 thước có thể khai-dược hơn 1.000 triệu tấn-quặng-sắt.

Các-quặng-sắt có thể-dò con đường-sắt Gellivera mà vận-tải ra bắc cùa bắc: Lulea một hải-cảng của Thụy-diên trên vịnh Botnia rồi từ đây về Đức nhưng đường này về-mùa đông thường bị-rất-khó-khăn vì trong vịnh bị đóng-thành băng. Cùa bắc thứ hai là Narvik của Na-uy ngay trước m. Anh, đường này tiện hơn vì suốt-năm di-lại-dược. Ta thấy rõ là đường này quan-hệ cho Đức

biết-báo-piùn bị phong-tòa thi Đức-khô-lòng có-quặng-sắt. Närvik lại là cùa-bắc do-quặng-sắt của Thụy-diên chở sang Anh nên đối với Anh đường này cũng rất trọng-yếu.

Na-uy cũng là xứ giấu-yê kholo-sản và có đội-thuong-thuyen-lớn thứ-tu ở Âu-châu. Ở gần Petsamo của Phần-lan, Na-uy có mỏ-sắt Kirkennes, mỏ-dồng Suli-velma và nhiều-rừng-gỗ. Bởi-vì-hai-xứ giấu nguyên-liệu như-thế-nên Đức và Nga vẫn iỏi-về-thêm-thuống.

Trước-tinh-thể đó, Na-uy và Thụy-diên gần đây đã-phải-nghiết-sự-phòng-thủ-rất-bằng-cách-lăng-quân-lực và lợi-dụng địa-thể hiềm-yếu. Na-uy có đến 3.400 cây-số duyên-hải vì có-nhiều-vung và eo-bắc-rất-sau và hiềm-học mà-trong-cuộc chiến-tranh trước-bắc-quân Đức đã-nhiều-lần-lạm-dụng-lâm-nơi-ẩn-nấp-cho-tàu-ngầm. Tuy-vậy từ 1914 đến 1918 Na-uy cũng bị-dám 829 chiếc-tàu-trong-tài 1.239.000 tấn-nghĩa là-mất 47% trong-tài. 2.000-thiên-thủ Na-uy bị-chết-trong-tác-nạn-dám-tàu và các-hàng-bảo-hiểm đã-phải-giả 900 triệu-về-niحتاج-tàu Na-uy bị-dám. Cuộc chiến-tranh này chỉ-trong 6-tháng đầu Na-uy cũng đã-mất 45 chiếc-tàu.

Hiện-bây nước này đã-dùng-mọi-phương-pháp để-tăng-lực-lượng-phòng-thủ. Về-lực-quân

thì-trong-lúc chiến-tranh Na-uy có-một-dội-quân-hiện-dịch độ 6-vạn/người và có-thể-gọi là-được-hơn-16-vạn-quân-trú-bí, tất-cả độ-20-vạn-binh, 1.800-sĩ-quan-nhung-không-chắc-là-có-dù-khi-giới-tinh-xảo. Còn Thụy-diên-dòng-dân-hor và-các-nhà-cam-quyen-cũng-có-về-chú-y-về-việc-binh-hor-nên-việc-phòng-thủ-tổ-chức-cũng-hor-chu-dao-hor. Thụy-diên có-tất-cả-dến-7.600-cây-số-duyên-hải.

Về-thời-kỷ chiến-tranh, số-người-den-tuổi-có-thể-gọi-la-linh-được-dộ-80-vạn/người-nhung-chỉ-dộ-một-nửa-là-dâ-luyn-tap và-có-dù-khi-giới. Lúc-thái-binh-chỉ-có-dộ-4-vạn-linh.

Về phi-quân thì Na-uy có-dộ-80-phi-co và Thụy-diên-dộ-110-phi-co-nhung-rất-it-phi-co-kieu-moi.

Hai-tuoc-này-lại-ăng-cá-doi-hai-quân-dê-tuân-liệu-miền-duyên-hải-khá-nhiều.

Một-cái-kho-mỡ, bơ-và-trứng

Ban-mach là-xứ-nhỏ-nhất-mà-lại-gần-Đức-nhất-nên-việc-phòng-thủ-rất-khó-khăn. Vì-dó-mà-tuần-lê-trước-quân-Đức-vừa-tên-quân-giới-thì-chinh-phủ-Ban-mach-khuyen-dân-nên-chu-hang-ngay-dê-tránh-khỏi-lưu-huyết-còn-vẫn-mệnh-trong-nuoc-tai-giá-vào «giới». Khiến-cho-Đức-phải-thêm-cuộc-thuồng-nhất-là-vì-Ban-mach-là-một-xứ-vẫn-bản-cá-sô-mô, 77-phần-trăm-trung-và-68

phần-trăm-bơ-dâ-sản-xuat-trong-xứ-cho-Anh. Lợn-Đan-mach-lai-với-lợn-ở-Yorkshire-nên-ở-Đan-mach-có-thể-mỡ-rất-hợp-với-sở-thích-người-Anh, số-lợn-dó-có-tới-3-triệu-con. Gần đây tuy-Đức-không-có-tiền-giá-nhưng-Đan-mach-cũng-vẫn-phai-bán-cho-Đức-27/-, số-bơ-23/-, số-trứng-mà-22-triệu-gà-Đan-mach-dê-ra, 260.000-trâu-gà-và-45.000-con-lợn. Đức-muốn-chiem-cá-kho-bơ-mỡ, trứng, gà, lợn-dó-nên-mới-dem-quân-bảo-hộ-Đan-mach.

Đức-dâ-bị-thiet-hai-nhiều-về-cuộc-xâm-lan-Na-uy

Nhưng-các-nước-Đông-minh-nhất-là-Anh, vẫn-giữ-bá-chú-trên-các-mặt-bắc-không-thể-nào-dê-cho-Đức-tý-do-hành-dộng-ở-Tây-Bắc-Âu-châu-được-vì-thể-hạm-dội-và-cá-doi-phi-co-Anh-dâ-tu-Scapa-Flow-quá-Bắc-hải-hợp-tác-với-hạm-dội-Pháp-vào-miền-duyên-hải-hiem-trở-Na-uy-ngán-giữ-Đức. Tại-miền-Bergen, Trondjem, trước-hải-cảng-Narvik-và-ở-Kattegat-dâ-sây-ré-nhiều-cuộc-hai-chien-lon. Đức-dâ-bị-dám-và-hư-hỗng-18-phi-co-tàu-và-Anh-chỉ-mất-4, 5-phi-co-diệt-ngr-lôi. Theo-như-lời-hai-quân-Tổng-trưởng-Anh-Winston-Churchill-tuyen-bô-trước-Hai-nghị-viện-Anh-thì-Đức-dâ-bị-mất: một-phi-co-thiet-giap-ham-chi-khuatk-phuc-và-hi-sinh-cá-nền-tu-do-và-dộc-lập. Ván-menh-của-Thụy-diên-là-tùy-ở-chinh-sach-cuong-quyet-cua-chinh-phu-nuoc-dó-giữa-lúc-khó-khăn-này.

H. K. T.

hang-tau-chien-lon-nhat-cua-Đức, một-chiec-tuân-duong-ham-nang-Blucher-10.000-tấn-mới-ha-thay-hor-mot-nam-nay, 1-chiec-tuân-duong-ham-hang-nhe, 10-chiec-diệt-ngr-lôi-và-dộ-12-chiec-tau-chở-luong-thuc-khi-giới. Nếu-như-thể-thì-hai-quân-Đức-trong-may-hom-moi-bat-dau-chien-tranh-dâ-bi-mất-hor-10/-, số-trọng-tai. Thủy-quân-Anh-dâ-thang-tran-mot-cach-rất-vé-vang-và-hai-quân-Đức-dâ-bi-dê-bep.

Phi-co-Anh-lai-rất-hoạt-dong-ở-nhiều-nơi-và-dánh-dám-nhiều-tau-Đức-chở-luong-thuc, khi-giới-sang-Na-uy-và-dánh-nhau-với-Phi-co-Đức. Có-tin-hai-quân-Anh-dâ-dô-bô-và-may-uoi-và-dâ-lay-lai-droc-Bergen, Tromsoe và Narvik. Bi-phong-tòa-kháp-các-mặt, nay-Đức-chi-còn-một-lỗi-dem-quân-cứu-viên-sang-Na-uy-là-di-quá-Thụy-diên. Chưa-rõ-Thụy-diên-có-dám-theo-guong-Na-uy-mà-không-cx-lại-chang!

Kết-quả-của-chinh-sach-nhu-nhược-và-quá-dê-dát-tai-hai-như-thê-nào-ta-dâ-thay-rô-trong-cuoc-chien-tranh-Nga-Phan. H'en-nay-chưa-thấy-Thụy-diên-hai-lenh-tong-dong-binh, nung-nhung-người-ta-chắc-rằng-không-bao-giờ-Thụy-diên-chi-khuatk-phuc-và-hi-sinh-cá-nền-tu-do-và-dộc-lập. Ván-menh-của-Thụy-diên-là-tùy-ở-chinh-sach-cuong-quyet-cua-chinh-phu-nuoc-dó-giữa-lúc-khó-khăn-này.

H. K. T.

DẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG 28, PHỐ HÀNG NGANG — HANOI THUỐC MẠNH ĐẠI - QUANG

Chế-toan-bằng-sâm, nhung, các-vi-thuốc-bồ, các-thú-hoa-thom, Môi-lô, Thuốc-Mạnh-hóa-với-nút-chai-rượu-trắng-hoặc-rượu-vang-sẽ-trở-lên-một-chai-rượu-thuốc-bồ-rất-tốt:

Người-không-thich-rượu-thì-hay-với-nước-sôi-mà-nông-hàng-này-khai-vi-tiêu-thực, ngoan-èng-èng, bồ-khí, bồ-huyết, trổ-nén-dô-da-béo-tốt, vui-về-trẻ-trung.

Đối-với-người-huyết-kém, xanh-sao-gây-còn. Thuốc-Mạnh-là-thú-thuốc-bồ-hay-vô-dịch. Đối-với-người-già-cá, khi-huyết-suy-kém, thàn-hiz, đau-lung, Thuốc-Mạnh-là-thú-thuốc-bồ-huyết, bồ-thận, phản-hồi-hoàn-dồng, công-hiệu-rất-lợ. Mùi-thuốc-rất-thơm-rất-ngoan, nam-phu-lão-áu-đều-dùng-dược-cá.

Mỗi-lô-giá: 0\$60

MẶT TRÁI ĐƠI



Gái Giết Chồng

của
NGỌC THỎ
tranh vẽ của
PHI VĂN

mời cách đây có nửa
đồng hồ, em đã phạm tội

lòng!

Riêng sẽ thấy nhà ấy cửa đóng then cài im im. Nhưng phá cửa ra lén trên gác, sẽ thấy từ thi một người đàn ông trẻ tuổi nằm trên giường, giữa ngực cầm một mũi dao găm thực sắc, mà có lẽ máu đó vọt ra chưa đủ thi giờ đong lại. Người bị giết đã tắt hết hô hấp. Ngày trước chán ra về nhà chồng thực em trống không còn tin được người chồng nào hơn Hữu nữa.

Phạm vào tội này chỉ có một mình em, ngoài ra không có đồng đảng nào cả. Hoặc giả chỉ có một kẻ đã xui giục em: lương tâm em!

Em đã giết chồng!

Vì em đêm cái ái-tình san sẻ
cho người thứ hai nữa chẳng?

Nếu éo người nghỉ ngơi như
thế, tức là một vết xấu-xa cho
tâm linh hồn trong sạch của em
& dưới suối vàng. Mấy lời phán
trần dưới đây rửa sạch vết bùn
mà người ta định đồ vầy cho em
đó.

Em sở dĩ giết chồng là vì em...
yêu chồng em quá! Em sở dĩ
giết chồng là vì em không thể
chiú thấy cái danh-dụ của người
chồng em yêu thương kia bị
một vết ô uế!

Thực như vậy. Người chồng
này — tức là thày ký Hữu —
chẳng những chỉ là người bạn
trăm năm thày mẹ em chọn, mà
lại chính là người tự em chọn.
Cụ Cử-Đông ở Nam-trực vốn
cùng thày em là đôi bạn đồng
khoa. Hai người đi lại với nhau
thân thiết quá ruột thịt. Khi hai
cụ em mới có mang, trong một
bữa rượu say túy túy, hai ông
cụ đã chò mặt trăng thề sẽ cùng
nhau kết thông gia, nếu trời
chiều lòng hai nhà!

Thì quả nhiên cụ Cử bà sinh
một trai là Hữu. Mả mẹ em sinh
ra em đầy vây. Từ lúc còn đê
chỗm, em và Hữu chơi đùa thân
mật, cho tới lớn lên cùng cấp
sách học chữ nhỏ cụ Cử, sau
cùng ngồi trên một ghế ở trường
làng.

Tinh thần của em và Hữu càng
ngày càng thêm chặt chẽ. Cho
tới lúc Hữu dỗ bằng Thành-chung
ra, em đã là một cô con gái 18
tuổi rồi, hai nhà cho đôi trẻ
kết hôn. Ngày bước chân ra về
nhà chồng thực em trống không
còn tin được người chồng nào
hơn Hữu nữa.

Vợ chồng em dem nhau ra
Hà-thành. Nhà số 889 phố Hàng
Riêng đó chính là một ngôi nhà
của cụ Cử cho vợ chồng em vậy!

Gặp lúc kinh tế đang khủng
hoảng, nhà nước đình việc tuyển
bồ viễn chức, Hữu không
hy vọng dem tấm văn-bằng ra
dùng được. Nhưng nhờ có anh
em giới thiệu, chồng em được
một nhà thầu-kỹ-cán to kia tuyển
vào chán thư ký, lương bổng
cũng dù ăn.

Vợ chồng em sống cái đời yên
tịnh của một gia-dinh di làm
việc bực trung. Hai vợ chồng
trẻ lại thương yêu nhau hết sức.
Em tưởng thề là em đã gặp được
nhanh phúc ở đời rồi. Nhưng
thưa ôi! Em lầm!

Chiều thứ bảy trước, Hữu ở
số về, có vẻ vội vàng, bảo em:

— Em mau mau trang điểm,
dúng 7 giờ ta đi ăn cơm với bác
Mõ, một người bạn thân mới ở
trên Lạng, về mời ta đến nhà
riêng tôi nay.

Vợ chồng em đã ngồi trong một
căn phòng rất lịch sự, của một
tòa nhà nguy nga đồ sộ ở tận
gần đầu tỉnh. Vừa ngồi xuống
thì cánh cửa trong mở, bước vào
một người đàn ông cao lớn, nét



3 IV

MÃU

C

mặt dán dỗi, mồc da ngâm
ngâm, tóc đã hoa râm, vai ngang,
ngực nở, bận bộ y-phục màu
đen.

Hữu vội vàng đứng dậy, chấp
tay cung kính chào rồi quay lại
giới thiệu cho em:

— Đây là ông chủ!

Bấy giờ em mới biết
là ông chủ mới ăn. Bữa
ăn rất vui vẻ. Cả ông chủ
lẫn Hữu luôn luôn nài
ép em uống rượu. Hết
cốc này đến cốc khác, sau
cùng em lâng người
trên tấm divan không
sao dậy được nữa...
Nhưng trong khói ốc mờ
mít của em lúc ấy cảm
như thấy chồng em
khoác y-chiếc áo tối
rồi dí ra, mà em lì lợm
như có người nào... ấm
lên trên tay rồi đem đi...

Lúc em tỉnh dậy thì...
sự đã rồi. Em không nói
nhưng gì cả, về thẳng
ngay nhà! Chồng em di
dau em về. Em khỏe
cả một đêm...

(xem tiếp trang 32)



VÌ SAO NĂM CÂU CON CỦA ÔNG ĐÀO-TIỀM NGU DỐT?

Một việc lạ đời: rượu uống vào miệng thì say, tiêm rượu vào mạch máu thì tỉnh

đi có mấy ông bạn, từ hồi niên thiếu đã có tên tuổi rất hào. Suốt ngày, lúc cũng thấy say; lúc nào có hàng thủ đánh chén, ông, hằng ngày tiêu thụ các công ty nấu rượu, hất cẳng là một chai. Có nói họ cần uống cần say như ta cần uống nước hit không khỉ vậy.

ch biết nhau mười lăm

đứ, đến lúc trung phùng,

lúc các bạn cỗ-giao đang

Té ra họ đã kết thành

xã, он nào cũng tự phụ

ức rượu của mình đã tần

gang hàng Lý-Bach Luru-

, chỉ thiếu một điều là

có người nhà xác tuối

eo, để chết đầu chòn đở.

ý làm là sao các công ty

ngu chưa xin mè day cho

thán chủ trong thành

thé.

ung tới khi hồi thăm về

nh, thân thê, thi ông nào

lắc đầu thở dài:

Tờ cờ bốn đứa chết ba,

on một mồng đe sớm tối

t và di mua rượu về cho

ên, chứ không làm lung

vì nó thất học lại ngu,

— Đang này có một trai một gái, phuơng trưởng cả hai, nhưng đứa nào cũng dở dở, trung trọng, lại thêm nay bệnh mai tật, khiến cho mình buồn nỗi con cái, lại càng chén già.

Một ông nứa nói:

— Việc buôn bán khá, duy có cung tử-tử là xấu: đứa nhóc chén, đứa bé chén, đứa mới dè vài tháng trước đây cũng chén.

Thì ra con cái của các ông bạn tôi đều bị nạn về rượu. Với những tuy-ông khác, ý hắn cũng thế.

Q

Một việc hiền nhiên, là con cháu các ông tiên rượu thường hay yếu đuối, nhiều bệnh tật và hay ngu dần. Nhưng đó không phải một việc có quan hệ đến tinh-di-truyền theo như nhiều người lầm tưởng.

Các nhà tâm-ly-học ở tây-phuơng đã nghiên rà cái hại uống rượu không hề di truyền, mà trong cái bản chất di truyền của kẻ say sưa cũng không chứa hạt giống di truyền độc hại. Duy có chỗ độc hại nhất là những tế bào sinh thực của

họ bị men rượu làm cho trùng dộ, thành ra con cái bởi sự thai sản ấy dễ ra không thể phát dục một cách tốt lành đầy đủ, tất nhiên phải yếu đuối, ngu si.

Nhà bác học Todd đã thí nghiệm bắt con gà sống cho hit hơi rượu một lát rồi cho nó giao phối với một con gà mái rất mạnh khỏe, thấy kết quả phần nhiều gà con dễ ra yếu đuối hay bất thành hình.

Ông Stockard thí nghiệm với loài chuột cũng thấy kết quả như thế.

Theo ông Ritzpig đã điều tra về con cháu đã thụ thai lúc cha mẹ đang say dè ra, trong số 97 người, chỉ được 14 người như thường, còn 83 người đều bị tật bệnh, như ghê chốc, phế lao, gầy ốm, ngu dần v.v...

Ai dám bảo người như bực Đào-TiỀm là bực người thông-minh tuyệt đỉnh, là một đại-thi-gia của lịch-sử Tầu, thế mà chỉ vì ông ta ngày ngày chìm đắm trong lèng say, đến nỗi cả 5 cậu con trai đều tầm thường, dốt nát. Ta cứ xem bài thơ ông ta «trách con» thi hiết.

«Bạch phát bi lưỡng mẫn,
«Co-phu bất phuc thực.
«Tuy hữu ngũ nam nhi,
«Giai bất hiếu chí bút.
«A-Thur dĩ nhị bất,
«Lân non cõi vò sát.
«Nhị bất ái văn thuật.
«Ung-Đoan niên thập tam,
«Bất-thức lục dữ thái;
«Thông-lử thủy cửu linh,
«Dân mịch lê dữ lật.
«Thiên vận cầu như thử,
«Thả tiền hôi trung vật.

Tác giả than thân mình già, có 5 cậu con trai mà chẳng cậu nào thích học. Cậu Thur 16 tuổi, lười biếng trốn dời. Cậu Tuyên có ý ham học nhưng lại không trai nghệ thuật văn-chương. Tới cậu Ung-Đoan 13 tuổi đầu mà chưa biết sáu với bảy là thế nào; tới cậu Thông lén chén chỉ thích ăn quà. Kết-luận, Uyên-Minh tiền-sinh tò ý buôn nỗi trời bắt vận nhà mình như thế, thời thi minh cứ mượn chén để tiêu sầu giải muộn. Thế rồi con hư mặc con, tiền-sinh vẫn chén tràn cung mây.

Ay là người cha nghiệp rượu làm di luy cho con cái con thế, nếu như người mẹ bị ma men ám ảnh càng có hại cho sự phát dục của đứa con hơn nữa. Phần nhiều mới dè ra chết ngay, có sống cho đến trưởng thành, thì thân thê chúng nó cũng cùm cõi, yếu ớt, không có hơi sức để chống cự với tật bệnh. Người ta đã xem xét và chứng thực như thế.

Q

Ghê nhất là cái hại có thể di truyền đến mấy chục đời không chừng.

Tôi nhớ được xem một bản dịch cuốn sách của nhà tâm-ly-học đại danh nước Mỹ, ông H. H. Goddard, tựa là «Thiên ái gia-tộc». (*The Kallikak Family*), nói về vấn đề di truyền, có kè ra một việc thực tại như sau này:

Năm 1897, nhà trường chuyên môn giáo dục bọn trẻ ngu dần ở nước Mỹ, thấy một đứa nhỏ 7 tuổi dốt nát quá thê, liệu bè không sao cải lương khai hóa nó được. Sau người ta điều tra về gia thế của nó, thấy ông tổ 5 đời là Martin, lúc nước Mỹ độc lập chiến tranh, ra làm quân lính, tư thong với một người con gái có tài nghiện rượu say sưa tối ngày, dè ra một thằng con trai ngu ngốc. Khi chiến tranh xong rồi, ông ta mẫn linh về nhà, kết hôn với một người đàn bà thông minh khỏe mạnh, sinh được 2 trai 5 gái đều cường kiện, hoàn toàn, hành ra dòng dõi nhà Martin chia ra làm 2 chi:

a) Thằng con trai ngu ngốc do bà mẹ nghện rượu dè ra, lấy vợ dè con, nảy nở ra 480 con cháu, trong số đó chỉ được 46 đứa là nguyên lành mạnh khỏe, còn thì ngu ngốc hết 143 người, nghiện rượu mà chết 21 người, hạ lưu đe tiện 41 người, chết non 82, phát dien 3. Con nhỏ 7 tuổi đã nổi trên kia chính là dòng dõi của chi này.

b) Con cháu của người vợ sau sinh xuất, cả thảy 496 người, trừ ra chỉ có 2 người uống rượu, còn thì phần đông làm nhà giáo dục, làm nhà buôn lúa, làm taỷ thuốc hay trang sú.

Ta thấy cái di-hại nghiên rượu như thế đã ghê gớm

chưa? Đào - TiỀm ngày xưa thô thỉ than dã muộn, mà con mày ông bạn tôi ngày nay yếu đuối, ngu dộn hay chết non, nào có la gì!

Tác - giả mục «Trò đời» của báo Trung-bắc hàng ngày đã có dịp nhắc đến sự phát-minh ngẫu nhiên của Y-khoa bác-sĩ Bruei nước Pháp, lấy rượu trừ tật nghiên rượu, rất là công hiệu.

Thật thế, một sự phát-minh ngẫu nhiên.

Nguyên vào mùa hè 1938, một chú lừa buôn ngựa vào năm nhà thương ở Saint-Germain-en-Laye do bác-sĩ Bruei quản-dốc. Sinh-bình chú lừa ta vẫn nghiện rượu, tối ngày không lúc nào không say sưa ngất ngưởng, nhưng cách hai tháng trước, chú bị thắt nghiệp, rồi sinh ra chứng lao-suyễn, mồ-hôi ra như tắm, thân thê hay ruنى, tóm lại các bộ-phận cơ-quan trong mình chú đều như mây liệt tảo.

Vào nhà thương, người ta suy-tâm gốc bệnh. Ban đầu, người ta nghĩ tại rượu, hay là tại cảnh thắt nghiệp làm cho thiểu rượu mà chú lừa ngựa ta phát bệnh. Hồi chiến tranh 1914-1918 chú có đăng lính ra trận, bị một mảnh đạn nhỏ nhô cồn nǎm trong ngực chưa lấy ra được, bởi thế người ta nghĩ chú sưng phổi chờ gi.

Có-nhiên, gấp trường-hop ấy, bác-sĩ Bruei cho tiêm rượu 30 độ vào trong mạch máu: đậm đặc 40 centimetre cubes, sáng hôm sau 20, rồi tối lại cũng thế.

Ai ngờ qua ngày thứ hai, bệnh-tinh chú lừa ngựa ta thấy thuyền-giảm ngay. Đến

thứ năm thì chủ khói
Nhà thương chiểu điện
xết, té chí tại lâu ngày
được đánh chén mà ra
nói.

hơn nữa là chỉ tiềm rượu
mạch máu có 3 lần chủ
binh-phục đã đánh, lại
đòi cả cuộc sanh-hoạt,
lại từ hôm ở nhà thương
hứ thấy biến mất cả cái
ghiền rượu, không thèm
một giọt nào nữa.
ra bao nhiêu lâu khoa-
tim không ra phương
trừ bệnh nghiện rượu,
nội sự ngẫu nhiên đã giúp
bác sĩ Bruei phát-minh ra
chữa tuyệt diệu. Từ đó,
người say sưa điên-dảo
đường mà hành cảnh-sát
đam rồi đưa tới nhà thương
ác-sĩ Bruei điều-trị bác-
duỗi cõ ma-men dì cho
rợt hết thả. Trâm đâm
sai đám náo. Người tự
minh đến nhờ bác-sĩ
ri càng ngày càng đông.
trước, rượu vào lỗ miệng
chai to chai bé, khiến
hiện ngáp say sưa; bây
Bác-sĩ Bruei tiềm rượu
mạch máu, tự nhiên họ
ghét rượu, chừa rượu,
tái tỉnh.

Trung-truyền rằng từ đó nhâ
ông quan này suy vi tàn tệ, vì
hai câu nguyên túa của nhà vua.
Hoàng - đế chửi chử
Vua Lê Chiêu - Thống tránh
nạn Tây-Son, bỏ kinh-đô Thăng-
Long chạy về miền Nam Thái-
lần qua trong dân-gian, ngủ nhờ
nhà nô, ăn nhờ nhà kia, tình
cảm rất lao dao khổ sở.

Nhiều nhà được vua đế thơ
viết liên đê ký-niệm. Ngài viết
chữ rất tốt. Một nhà ở miền
Tiền-hưng còn giữ được bốn
chữ đại-tu, nói đó là di-bát của
vua Chiêu-Thống, tuy lâu ngày
ghét rượu, chừa rượu,
tái tỉnh.

Đến đây bị quân Tây-Son
truy-tung ngặt quâ, vua gõ cửa
một nhà quan Bình-chương
(chú: này à đời Lê cũn như
thượng-thứ) hưu trí, dịnh vào
hùn. Chắc hẳn vua nghĩ xâ
giá mông-trần, một vị cựu-thần
chẳng lẽ nào lanh-dạm. Không
ngờ ông Bình-chương này quá
sợ oai-thể Tây-Son, đến nỗi
quen đạo quân-thần, không dám
dung-nap vua cũ. Thành ra ông
vai dày lá đóng chặt cồng-lại,

Một hôm bị quân Tây-Son
truy-tung ngặt quâ, vua gõ cửa
một nhà quan Bình-chương
(chú: này à đời Lê cũn như
thượng-thứ) hưu trí, dịnh vào
hùn. Chắc hẳn vua nghĩ xâ
giá mông-trần, một vị cựu-thần
chẳng lẽ nào lanh-dạm. Không
ngờ ông Bình-chương này quá
sợ oai-thể Tây-Son, đến nỗi
quen đạo quân-thần, không dám
dung-nap vua cũ. Thành ra ông
vai dày lá đóng chặt cồng-lại,

NGUỒN VĂN TÌM VÀNG

Dưới mục này chúng tôi sẽ lần
lượt gom góp hết cả những câu
chuyện lú-thứ về Hán-văn Quốc-
văn cùng Pháp-văn ngày xưa và
ngày nay trước đe mua vui với
các bạn đọc và sau gọi là giúp
thêm tài liệu cho cái kho văn-
chương của xit ta.

Mong rằng các độc-giả có tài-
liệu gì hay sẽ giúp cho mục này
thêm vui, tưởng cũng là một cách
giải-tri, báu-quản rất hoan-
nghênh và xin cảm ơn trước các
bạn.

我國平章天下重
汝家風俗世間無

(Nghĩa là: chức quan Bình-
chương của nước ta thiên-hà
dẽ quý trọng; thế-gian không
nhà nào có thói tục bạc bẽo như
nhà người).

Tương-truyền rằng từ đó nhâ
ông quan này suy vi tàn tệ, vì
hai câu nguyên túa của nhà vua.

Gửi cho tình-lang
ở tù nợ

Mười lăm, hai chục năm về
trước trong đám hông-lau ca-nú
ở Hà-Thanh ta còn một đôi cõ
cõ tài-hoa vẫn-lý ít nhiều.

Thảm dù chũ nõa đèn, đe vàng
còn có quyền nuối cơm bỏ tù
khách nõ. Một quan-viên nõ ham
mè xóm trên xóm dưới, cù mõ
mãi tú sát của các ông tay đeo
hàng Đào-hàng Gai dè lấp vào
cái hang không đáy ở Thái-hà,
hang Giẩy, dán nõi phài vì nợ
mà chui vào nhà đá.

Tôi còn nhớ cõ nhân-tinh của
ông ta có viết một bức thư bằng
lời tệp Kiều gửi vào thăm. Bốn
câu kết thúc như vầy, ai cũng
phải cho là lý thú, tình-tứ:

Trong gương trong bấy nhiêu
ngày,
Khéo dà mặt dạn mày dày khó
coi.

Trâm điều ngang ngửa vì tội,
Còn thân át hận đến bời cõ khி.



(Cõ thơm linh tú vương sương
ngọc

E ấp hàng châu tiên khát vè).

(X. X. X.)

Rặng liễu diu hiu đứng chịu tang
Tóc buôn buôn xuống lệ ngàn hàng
(Xuân Diện)

Tuổi ấy, cách đây đã lâu, lâu
lắm, ở nước Văn-Yên có một
hoàng-tử tên là Phương-Tão.
Tên ấy đặt ra không phải là không
có cõ. Phương-Tão nghĩa là «gần
sớm» mà hoàng-hậu đã sinh ra
chàng sau khi hoài thai mới được
hơn sáu tháng. Sau nista hoàng-
tử đã rá-dời vào đầu giờ mǎo,
lúc ánh sáng mặt trời, vừa hé ở
phía đông. Danh hiệu chàng đã
ghi lấy sự sinh-de quá mắn và
cái giờ sớm-suga chàng đã chào
đời.

Nó còn có ý-kỷ-vọng mọi tưống
lại rực rỡ. Người ta đồ rằng chàng
là thần Lê-minh (1) thác sinh.
Mà thực ra mắt chàng tươi đẹp
như ánh triều-đương. Nước da
hoàng-hậu như mẫu nắng buổi
sớm. Đôi mắt to và sáng như đă
thu ở trong cả bầu giờ lúc rạng
đông. Chàng được vua cha yêu
lầm. Cả hoàng-hậu, mẹ chàng,
cả họ hàng, cả đình-thần ai ai

(1) Lê-minh = buồm sáng sớm.

cũng quý mến chàng. Sự đó rất
dễ hiểu. Chàng gồm các nét tốt
và nhất là chàng lúc nào cũng giữ
trên môi một nụ cười tươi thắm.
Như một buồm sáng trong trời
đẹp, chàng đã đem sự vui-vẻ tới
cho mọi người.

Ban-mai là bạn thiết của chàng.
Những người nông-phu dì làm
việc từ lúc tinh-sương đã gấp
chàng rong-choi ngoài-nội, vừa
di vừa hát. Chàng như con sòng
ca, sáng sảng đem giọng hát chào
mừng giác bình minh.

Một buồm sớm mùa xuân
Phương-Tão vui chân di mãi loi
một khu rừng. Chàng bước rô-theo
một gòng suối. Mắt g-ời lên
đã cao. Nước chảy róc rách, reo
vui như tiếng dụng chạm của
những mảnh bạc vụn vừa bị vung
dung ném xuống mặtleground.

Bỗng hoảng-tử dừng lại. Qua
khe lá một cây hông-la, chàng
vừa thoáng thấy một bông người.
Nhìn kỹ chàng nhận biết là một
người dàn-bà mà chàng đoán
chắc là rất xinh đẹp, tuy chí
trong thấy dâng sau lưng. Nàng
xõ tóc và dâng soi mình xuống
ngồi dè chải. Làn tóc sao đẹp
thết! Đó là một mảnh giới xanh
và trên cao rót xuống. Hay là
một luồng khói màu lam sám tü

Cây hông-la đã nấm lên kết
quả. Hoàng-tử Phương-Tão lấy
gió dâu Văn-Yên Quốc-Vương
và nàng Thanh-Liễu da lên ngồi

hậu. Bởi tình-nhân trẻ
đã nêu vở chòm một cách
dâng và sống dâm duối trong
nhà yêu. Họ hưởng hạnh phúc
an-toàn, một thứ hạnh phúc
lặng nhuần-nhị như ánh nắng
trên buổi sớm mai. Nhưng
lại sớm mai nào cũng có khai
! Một ngày kia, hoàng-thành
đang được tin cấp báo ngoài
nhìn có giặc tới. Tiếng trống
lặng lùng tập binh mã rung
sẽ đến đầu không khí đầy
vợ phán chốn thâm cung.
Vương sấp thân di đánh

cảm trước mặt nàng sắp tới.
Giữ một mớ tóc cho Vua mang
nàng đã gởi cả một phần
hồn nàng theo Vua.

Hoàng hậu không nhầm. Mấy
tuần sau ngoài chiến trường có
tin đưa về. Tuy hoàng quân đã
thắng trận song Vua đã chết bởi
một chiết tên trong đám loạn
quân. Nhìn cửa đường đưa về
và theo ý muốn cuối cùng của
Vua, lăng-kìm sẽ lập bên giồng
suối, chỗ mà Hoàng-tử Phượng-Tảo
đã gặp nàng Thanh-Liên lần
đầu tiên.

Đến hôm cử hành tang-lễ, đã
sắp ra một sự lạ-lùng. Một giờ
buổi sớm lên cao chưa được
hai con sáo hông không lên nữa
mà lại quay ngược dồn dập xuống
phía đông. Ai nấy đều nhớ
nhác kính sợ Huyệt lấp xong
thì giờ đất lâm vào cảnh hoàng

bôn. Bà quan và
cung nữ bèn tâu
xin Hoàng-hậu bồi
cang. Nhưng Hoàng
hậu nhất định
không chịu và lại
còn ra lệnh truyền
mọi người đều phải
lùi về. Nàng muốn
được một mình
khỏi bèn mờ nhà
Vua.

Hoàng hậu gục
xuống, tóc sốt ra rũ
rụi. Làn tóc như
một ngọn nguồn
tím sẫm dương
cuộn chảy và hình
như bóng tối đã ở
đẩy tuôn ra mà bao
trùm cả vạn vật.
Nước mắt nàng
chan hòa trong
saốt. Những giọt lệ
vương trong đám
tóc, long lanh như
những ngôi sao lấp
ló sau lưng mây
mờ. Mà đồng
thời, ôi là lùng:



trên không cũng lác đác điểm
máy ngồi sso; và ở một góc trời
bỗng hiện ra sông Ngân-hàn.
Không gió, không mưa, cả giờ
đất đã u ám lại để chung chijn
cái tang đau đớn của Hoàng-hậu
Thanh-Liên.

Thê rồng (I) đầy nước đã ba
lần. Trong khi ấy Hoàng-hậu
Thanh Liêu vẫn rủ tóc bên mõ
và rỗ lè khóc người tình đã
khuất. Và nhau gian sống bàng
hoảng trong màn đèn tối, dưới ánh
sáng leo lét của mấy chòm sao.

Lần thứ tư đồ nước vào thê
rồng, người ta mới thấy giờ
hứng sáng. Đầu đầu vùng dương
hỗng mõi lại lấp ló dâng
đông. Sau con kinh - hoang
thiên-hạ đã chào đón mặt trời
bằng những lời ca hái vang lừng.
Rồi họ cùng lũ lụt kéo nhau ra
nơi mõ Vua. Họ tin chắc sẽ thấy
một sự quái dị. Thật thế! Hoàng
hậu còn đâu nữa. Ngay giữa
mõ có một thứ cây lá, đang rũ
những cánh mềm mại cỏ deo
những sợi xoan biếc như
sợi tóc và chia nhánh những hạt

nước long lanh như những hạt
lệ trong. Bên gốc cây ấy lại có
một sợi lụa nữa. Nấm đất vừa dập
hở xưa đã có một tấm thảm
xanh mõn bao phủ, dệt bằng
những lá nhỏ mượt, những giòng
sóng lặng lờ trời.

Lá cây thưoc-tha sát gần ngay
sợi cỏ: hai thứ to xanh như
muốn quấn quýt lấy nhau. Rồi
những giọt nước trong ở trên
thỉnh thoảng lật roi xuống và
bám trên những ngọn cỏ đang
phát phơ hứng đón.

Đôi cổ cây đó từ trước chưa ai
trông thấy. Đó hẳn là linh hồn
của Quốc-Vương Phượng-Tảo và
của Hoàng-Hậu Thanh-Liên biến
ra, vì cung có những lá xanh
tươi như môi tình ngày xanh và
mảnh-dẻ như duyên phận mong
manh của đôi người.

Dân chúng bèn lấy tên Hoàng
Hậu và Quốc-Vương để gọi. Họ
mệnh danh cái cây rũ những lá
xanh ròn là cây Thanh-Liên.

Nhưng muôn kiêng gọi và viết
tên húy của Quốc - Vương,
họ bèn thành-kính nói tránh
tiếng Tao.ra chữ Thảo, và dùng
cái « Thảo-dầu » để lén trên chữ
Phượng 方, chữ Tao 豊 mà viết
nên hai chữ Phượng Thảo 芳草.
Sau nữa do đó đổi tiếng « Duyên
tor » — mối duyên như sợi lụa của
lá liễu và cùa ngon cỏ — bắt đầu
dùng để chỉ những sự gặp gỡ
quá may và cũng dễ chia rẽ
những lứa bạn tình.

•

Và, từ ngày ấy cây Thanh-Liên
và chùm Phượng-Thảo sẽ biếu
hiệu những mối tình dâm-thắm
trên đời. Cố nhẽ ngon cỏ như
đã hẫu khuỷu mối hận xua mà
mỗi buổi rạng đông còn vui tươi
chào ánh dương trong. Trái lại,
cây liễu vẫn hinh - dung mõi
sầu thiên-vạn-cỏ của bạn gái
chung-tình. Nó sẽ mãi mãi
buông lán tóc xanh, xanh một
mẫu huyền ảo như mây khói,
khô rũ-rụi hèn những giòng
sóng lặng lờ trời.

•

Vậy hỡi những khách thường
« bẽ nganh liễu ngâm câu tiên
biệt »! Người hãi thận - trọng
đôi chút! Hãy để một phát nhớ



lại nàng Thanh-Liên ! Vì người
đã bắt chước cái cùi chỉ của nàng
khi từ giã người yêu. Hơn nữa
vì người đã dùng ngay mõ lụa
mà của nàng để tỏ lòng thân-đài
trong khi tiên biệt.

Và hỡi những dư-nhân ! Một
đuối sớm sáng mùa xuân trong
sáng, nếu người có « dong choi
nơi cỏ thơm » theo lời người
xưa xin hãy thong thả bước !
Hãy coi chừng khi qua một bãi
cỏ non còn ngậm những hạt
sương trong, hãy đi nhẹ nhàng
hơn tí nữa, đừng tần-bạo dẫm-xéo
lên những sợi lụa nhỏ mướt
Ấy. Đó là những linh hồn vừa
đón hưng được những giọt lệ
của người yêu. Và chúng đương
say nồng những giọt lệ đó, những
giọt lệ tinh-túy của Ái-Tinh.

TÀO-TRANG

(1) Thể rồng: thứ đồ dùng để đỡ
thì giờ ngày xưa bằng thủy tinh
hình con rồng trong có đồ nước và
có lỗ hổng cho nước chảy từ từ.
Giờ giấc sẽ định tùy theo ngán
nước với đây: xem câu trong Hoa
Tiên:

« Thể rồng xuân diêm ngày thâu
chim chim ».

MỘT BÚC THƯ

(Tiếp theo kỳ trước)

Lợi-Dư — con nuôi nhà triệu phú Yết-Cầu — đem lòng yêu dấu Vy-Liên, một cô bạn gái thân, tuyệt đẹp chơi với chàng từ nhỏ. Trong khói ấy, Ái-Nga — nử thư ký của Yết-Cầu — lại đem lòng yêu Lợi-Dư. Lời một ngày kia bị tiền tài lừa hoa mắt, Vy-Liên lấy Yết-Cầu. Buồn rầu Lợi-Dư bỏ ra đi...
Lại mưu hối tháng qua... Vy-Liên dần dần hiểu rõ cái lương tâm mờ ám, đê tiện của Yết-Cầu: nàng bỏ Yết-Cầu đi. Yết-Cầu cho Ái-Nga đi làm Lợi-Dư về để nhở chàng đi tìm họ Vy-Liên. Tuy vẫn thầm yêu Vy-Liên, Lợi-Dư cũng vắng lời Yết-Cầu để đi tìm nàng... Tim thấy Vy-Liên, mỉm tình yêu trong lòng Lợi-Dư lại nổi dậy lên. Vy-Liên và Lợi-Dư thương tiếc yêu nhau... Nhưng nhớ đến lời thề của mình với Yết-Cầu, Lợi-Dư không dám quá yêu Vy-Liên để sa ngã vào vòng tội lỗi... Vy-Liên lấy lão, ngay nhiên vả cái cùi quâ... trong sạch của chàng.

Nếu không thi cái sự điện-dờ
của anh sẽ làm một cái khi giới
để em ghét mà quên một kẻ đã
quá kiêu-hanh, đem hy sinh cả
cái hạnh phúc để giữ cho trọn
một lời thề.
Khi anh ở bên minh em, đã có
lúc anh nghĩ lời thề kia không
thể nào được, thì cũng có thể
xoa dịu bằng một cuộc đùi kiem.
Nhưng than ôi, anh lại phai với
xua đuổi cái ý nghĩ ấy đi.

Em ơi! Yết-Cầu bằng tuổi thân
gìa của anh ơi, anh xin từ đây
đã nói rõ em. Anh không
ở Ân dộ về mà cũng không
là di La mĩ. Anh thực
đến. Ma không phải là anh
cứ tự gđ đến tim em. Anh chính
tử-giả của chàng em vậy,
em chơ với trách anh. Em
đã tai nghe bác thuật rõ rà
câu chuyện nà.

Khi anh đã bị lão giết rồi, thi
tren cõi đời này, em sẽ ra sao?
Em sẽ cô đơn, không ai bênh vực,
lúc đó sẽ hoàn toàn ở trong tay
lão, lão muốn làm gì thi làm.
Em còn lại gi, trên đời này đối
với kẽ giữa mạnh thi đến pháp
luật cũng vì nè. Lão sẽ có nhiều
người ủng hộ trong cuộc tranh
đấu với một người đàn bà cô đơn.

Nhung lời thề của anh với lão,
lời cam-kết của lão với anh, sẽ
để được yêu thương. Hiện trên
trái đất vẫn có một người trẻ
tuổi vđ danh mà trời dành cho
em. Chỉ trong 10 hôm nữa lão
và anh sẽ đi biệt. Từ đây lão
muốn làm gi phải tùy anh cho
phép mới được làm.

Thế là anh nắm lão trong tay,
Em được hoàn toàn lợ do.
Vậy thi em Vy-Liên rất thân
gìa của anh ơi, anh xin từ đây
vĩnh biệt. Bức thư này viết xong,
không còn Lợi-Dư nữa. Lại nữa
đây, chỉ còn cái bóng anh bước
ra khỏi nơi này thôi. Rồi anh
cũng sẽ sống như mọi người
khác, đổi ăn, khai uống, ốm
chữa. Nhưng trong đám đông
kia anh sẽ là mĩ!

Ngay với em, anh cũng không
dám nâng lời thề thôi. Anh
quyết giết hẳn trái tim anh đi.
Anh quyết thành một người
không còn cảm giác gi. Nhưng
lúc này chưa giết chết được trái
tim thi anh chỉ mang theo trọng
tâm hồn có một bức hình của
em thôi.

— Em được sung sướng lắm.

Em Vy-Liên hỏi: trong lúc còn
chút cảm giác này, em cho phép
anh vạch ngực kêu lớn lên rằng..
anh thực thương yêu em. Em
là tất cả cái đời niêm thiếu của
anh. Em là dóa hoa thơm của
anh.

Anh chưa tới 10 tuổi đầu mà
em đã là em anh rồi. Tai anh còn
vắng vắng tiếng cười ngày thơ,
bé dại của em. Mất anh con như
nhìn rõ cấp mà phinh phinh của
em, thỉnh thoảng lại một dòng
nước mắt vđ nghĩa lý chảy qua,
nhưng rồi lại rào hành ngay.
Cho tới ngày nay cung vậy, anh
chỉ lo em. Vy-Liên phải đau buồn
mà thôi,

Em chờ đê ý tới anh nữa.
Anh sẽ biết sống một đời không
hạnh phúc.

Em hỏi, nên giết chết cái kí
niệm cũ đt mà nghĩ tới cái tương
lai của em. Trời sinh ra em là
để được yêu thương. Hiện trên
trái đất vẫn có một người trẻ
tuổi vđ danh mà trời dành cho
em. Trong trái tim lão nà, anh
cảm thấy người đó rồi sẽ
tới. sẽ gặp em trên con đường
đó!

Em Vy-Liên câu anh hỏi, anh
chỉ thiết tha xin em có một điều:
Khi em đã gấp hạnh phúc át linh
rồi, mọi baoi tôi em ở nhà một
mình, anh chỉ cầu em hứa với
anh rằng em sẽ lắng lòng đi đến
bên chiếc ngắn kéo đựng bức thư
vĩnh biệt này. Năm ngôn ngữ
xinh đẹp của em sẽ nhắc bức
thư này lên, giữ chất trong vải
giấy đồng hồ. Một lần cuối cùng
nữa, em nhớ tôi anh, nhớ tôi
người đã thương yêu em bằng
tất cả mọi tâm hồn. Rồi em từ
lùi cuội xuống chiếc phong bì tách
đòi chưa đến nỗi ủ nát vàng ta.
Anh không xin em đặt cấp mới
son của em vào bức thư đó. Anh
chỉ yêu cầu em sẽ thủ thỉ bảo cho
bức thư đó một câu, một câu sau
này thôi:

— Em được sung sướng lắm.

— Nàng đã biết, ta chiều dài
minh thực bất súc đó nhé...

Trên xe hú nước xuống, quần áo
đây bụi, Lợi-Dư vừa vào trong
nhà đã phải kính ngạc đứng
dừng lại. Suốt hai hôm ngồi
trên xe vận lái, ôs chàng luôn
luôn nghĩ đến cách nói dối để
yêu ủi lão Yết-Cầu. Chàng yên
tri e căm hối một lão Yết-Cầu già
sợ xác ve, vđ mặt ủ rũ, không
buồn cợt động, nướm mắt lúc
nào cũng sắp trào ra.

Vậy mà không! Chàng thấy
Yết-Cầu hờ hờ, vui mừng,
nhưng nhợt như đứa bé được kẹo,
nói năng huyền thuyên... Lão
vừa thấy chàng, liền chạy ra,
ôm chầm lấy, cười cười nói nói
mà rạng.

— Con ơi! Ta cảm là con hết
sai! Con đã đem nàng trả lại
cho ta.

Mặt lão hòn hít, chẳng khác
chi một kẽ gân chẽ dưới mì vđ
được chiếc phao. Thái độ lão
lành cho Lợi-Dư kính ngạc vđ
cùng, chàng ấp úng nói mấy câu
chẳng ta dám duỗi gi, nhưng
Yết-Cầu có đê tai nghe đâu! Lão
nắm tay chàng lôi sênh sênh vào,
và nói:

— Vào đây, vào đây... con!
Đè ta on nàng đã trả về.

Quá nhiên Vy-Liên đang ngồi
trong phòng. Trên minh nèng
còn bận bộ y-phục dì dường.
Lão Yết-Cầu sung-sướng nói:

— Nàng vđ trước con có mấy
phút, chưa được một giờ đầu.
Tùng như lúc đi, nàng không báo
tin gì cả, đột ngột trở về. Ta
lúc này sung sướng tưởng đến...
nó vđ cả thà thi được.

Nói đoạn lão chạy đến quay
trước mặt vợ, úp mặt vào gối
nàng, hai tay nắm chặt lấy tay
bằng... (Kỳ sau hết)

NGỌC-THỎ/dịch-thuật

Dưới mặt chúng tôi

Cùng là một tiếng cười !

Tiếng cười đã từng có những loạn lị sử rất ly kỳ hoặc về ang hoặc đau đớn, hoặc bi thảm, hoặc hài hước.

« Nhứt tiểu khuyễn nhân thanh, nhì tiểu khuyễn nhân quoc »

lần thứ nhất họ人大 vẫn hào hả - Phủ đó mà ta có thể

nhich là « Một cười nghiêm thành, ai cười nghiêm nước » đến nay vẫn còn truyền tụng. Đó cũng là tâc cái cười của Lười dẹp nó cái ánh hưởng ghê gớm đến nay ! Thúc cái cười của những gười dẹp có cái ma-lực rất mạnh xưa nay ai cũng phải ông nhận như thế.

Đó là đường xe điện chạy phải đầu là phòng ngủ !

Báo T. B. hàng ngày vừa đăng một tin đã tố cái tình cầu thả và khinh chét của người mình ! Tại Biên - nhâm ở tỉnh Thủ-dầu-một (Nam-kỳ) vừa rồi mới xảy ra một tấn thảm kịch : một cặp gai gái ban đêm đêm nhau lên đường xe-diện ngồi tự tình chán rồi cảng nhau nằm ngủ ngáy đầy, không ngờ ngủ quên đến sáng. Hồi năm gờ sáng chuyên xe-diện thử nhất chạy qua lâm cho dời uyên ương này chợt tỉnh giấc Vu-Sơn một cách rất đau đớn : vì cô thi bị xe điện nghiến nát cả hai chân lõm mõi đèn dùi non, cậu thi cũng bị xe vượt qua mình bị thương.

Cái hại đèn được chờ cả vào nhà thương. Thủ-dầu-một đã cùng ôn lại sự khoái lạc đêm trước và mối tình đậm đàm với nhau. Cười đó và dọn nệm bà cười

chắc cho án còn nhẹ quá và lần sau sẽ phạt bà nặng hơn.

Bị quan tòa cự di ra, bà hàng muối lại vẫn cười.

Lần này thi cái cười vô duyên và vô ý thức của bà đã làm cho bà bị giiam 24 giờ, dẫu bà có đời cười ra khóc đè kêu xin cũng vô hiệu !

Thế là cái cười của bà hàng muối - mà không mặn chút nào cả - đã làm, cho bà ném được mui nhà pha Hỗn lò !

Ôi ! cũng là một cái cười mà ánh hưởng khác nhau là thế, có lẽ là do nhân vật cười, trường hợp cười và nguyên nhân cười...

Đó là đường xe điện chạy phải đầu là phòng ngủ !

Báo T. B. hàng ngày vừa đăng một tin đã tố cái tình cầu thả và khinh chét của người mình ! Tại Biên - nhám ở tỉnh Thủ-dầu-một (Nam-kỳ) vừa rồi mới xảy ra một tấn thảm kịch : một cặp gai gái ban đêm đêm nhau lên đường xe-diện ngồi tự tình chán rồi cảng nhau nằm ngủ ngáy đầy, không ngờ ngủ quên đến sáng. Hồi năm gờ sáng chuyên xe-diện thử nhất chạy qua lâm cho dời uyên ương này chợt tỉnh giấc Vu-Sơn một cách rất đau đớn : vì cô thi bị xe

điện nghiến nát cả hai chân lõm mõi đèn dùi non, cậu thi cũng bị xe vượt qua mình bị thương. Cái hại đèn được chờ cả vào nhà thương. Thủ-dầu-một đã cùng ôn lại sự khoái lạc đêm trước và mối tình đậm đàm với nhau.

Có lẽ cắp tình nhàn này thấy đường xe điện là nơi sạch sẽ cao ráo mát mẻ nên mới thường là phòng ngủ, chỗ có thể cùng nhau tự tình được nên mới xảy ra tai nạn này ! Chẳng riêng gì ở Nam kỳ, ở xứ Bắc kỲ này chúng tôi cũng đã từng thấy bao nhiêu người có tự nhiên lấy đường xe lửa làm giường ngủ nên mới bị chết một cách thảm thương !

Đời này cũng có người chung thủy với chồng đến thế ư ?

Cô Lại-minh-Nguyệt năm nay mới 19 tuổi, lấy chồng chưa được bao lâu thì chồng cô là thầy Phạm-Phinh-Trần hôm 30 tết năm ngoái bị ngã ô-tô chết. Cô Minh-Nguyệt yêu chồng không những vì ý hợp tâm đầu mà lại còn vì cảm tiếng đàn rót rất của đức lang quân như Trác-văn-Quân cảm tiếng đàn của Tư-mã Luong Nur thuở xưa ! Nay chồng chết đi không những vắng người yêu lại vắng tiếng tơ đồng, mỗi khi cô Minh-Nguyệt nghe tiếng đàn của kẻ khác thi lại chạnh nhớ đến người xưa không sao khuây được !

Hôm 13 Avril vừa rồi, nhân dịp thanh-minh, cô xuống Phù-lý thăm mộ lang quân rồi trong lúc đang có mang được 5 tháng, cô Minh-Nguyệt đã thuê buồng nồng thổi dọc từ từ dem cả đứa con năm tháng di theo chồng ! Thế là từ nay dưới suối vàng gia-dinh của đôi tri kỷ này lại sum họp như xưa, chắc tiếng đàn của thầy Phạm-Phinh-Trần sẽ rói rắt vang lừng nơi chín suối !

Nghé chuyện cô Minh-Nguyệt như chuyện tiêu-thuyết Tàu. Ở xã hội này ngày nay mà cũng có người có nghĩa chung thủy cùng chồng đến thế ư ? Nếu chuyện này là thực thi cô Minh-Nguyệt đã treo lấm giường sáng cho bụng gái mới ngày nay mà một số đông không còn biết « tiết thảo » là gì !

Râu nọ cầm kia

(Kẽ nào đã nhận vor mấy món ấy bỏ kho quốc-văn của mình)

Hán-học truyền sang ta tối nay đã có vài ngàn năm, nhưng kè thời, kỳ thịnh hành mới từ đời Trần-trở xuông, cái linh-ba của Hán-học đã gây nên cho mỗi thời đại được có một số các nhà thạc-học dù chỉ là cái học từ chƣơng. Những giải-tác của các nhà ấy, lưu truyền trong văn giới tối nay còn sót lại bài nào, câu nào, khiên chi bợn con cháu đời sau, vẫn lây-lam tự hào có được những mồn di-sản về linh-thần làm cho giống nòi thêm rang vè.

Lòng tự hào ấy chẳng những riêng tôi, hầu hết các bạn trong làng văn-học nhiều bạn còn tự hào hơn tôi nữa. Nhưng có điều khiến cho tôi phải sững-sốt, các món di-sản ấy tối nay chẳng còn được bao nhiêu, sót lại được chút ít nǎo, quả nǎo lại như không phải thật là của mình, tức như mây mòn tôi sẽ kẽ ra sau đây, mong các bạn sẽ để tâm, suy xét tìm tôi, nếu thực không phải là của mình, thi ta nên cải chính, vì cái đó có quan-hệ lớn đến danh-dự chung của dân-tộc mình. Chờ để cho những họng « thày viorton » dã ngu dốt lại sai lầm, cứ nhầm lẫn nói liều như thế mãi.

Trước hết tôi hãy kể mấy món mà họ bảo là của cụ Trạng Mạc-

máu, nói là của cụ Trạng Mạc sang sú bên Tàu, dùn mọi cửa náo đó, người Tàu muôn thăt lài Trạng Mạc sang Nam ra một câu đối vái-oán như thế, hẽ đối được mời mở cửa cho di qua. Câu đối vi dung chữ oán-oán, cụ không tim được chữ đối, nhưng không chịu thua hẳn, lò ý không đối được mà khéo dung chí lại thành ra rất chơi, người Tàu kinh ngạc là có tài, mở cửa cho di.

Vì đã phục cụ bấy lâu tôi cũng cùi tin là của cụ. Tinh cờ vua rồi tôi được xem một tờ báo ở Quảng-châu, trong mục văn-thơ, họ có lục đăng những câu đối của các

danh-nhân đời trước, ở trong cũng thấy có đôi câu đối ấy, họ có dân-ca xuát xứ như sau này :

« Xưa kia các sĩ-tử ở Quảng-Đông lên Bắc-kinh ứng thi, tất phải đi qua núi Nam-hùng. Núi ấy ở biên-giới hai tỉnh Quảng-Đông và Hồ-nam, có một cái cửa hằng ngày phải theo thời khắc nhất định mở ra cho người đi qua, quả giờ ấy lại đóng chặt. Một tay định sú mở đến đó sớm quá, phải chờ lâu nồng ruột, khẩn khoản nói với viên quan giữ cửa đặc biệt mở cửa cho di. Viên quan vẫn nghe tiếng danh-sí ấy từ lâu, muốn thử xem có thực không, liền nghĩ câu « Quá quan tri... » bảo đối được thì phá lể mở cửa cho di qua, bằng không thi cứ dùng chờ đợi ». Danh-sí mở ngay mãi không sao tìm được câu đối, lại nói hai câu :

Câu ra : Quá quan tri, quan quan tảo, trả qua khách qua quan,

Câu đối : Xuất đối di, đối đối nan, nguyên tiên sinh tiên đối.

Họ nói kí cụ Trạng Mạc sang sú bên Tàu, dùn mọi cửa náo đó, người Tàu muôn thăt lài Trạng Mạc sang Nam ra một câu đối vái-oán như thế, hẽ đối được mời mở cửa cho di qua. Câu đối vi dung chữ oán-oán, cụ không tim được chữ đối, nhưng không chịu thua hẳn, lò ý không đối được mà khéo dung chí lại thành ra rất chơi, người Tàu kinh ngạc là có tài, mở cửa cho di.

Vì đã phục cụ bấy lâu tôi cũng cùi tin là của cụ. Tinh cờ vua rồi tôi được xem một tờ báo ở Quảng-châu, trong mục văn-thơ, họ có lục đăng những câu đối của các

SƠ-BÁO

AI-TÌNH

trong

RỪNG THẮM

của

NAM-ANH

Rãi-rác trong một thung-lũng hẹp, mấy chiếc nhà làm chèn-vènh dựa vào bến sườn núi. Nhung ai nứa, vè tháng giêng, lồng mọc cao vót như súng bó cần cùn. Mưa lắn dày bụi nước che mờ dặng núi xa và đè nén khói mồng uốn mình trên mái lá. Thỉnh thoảng tiếng gió nhẹ lùa vào trong cỏ, buông ra những tiếng thở dài.

Tiều nhà Pha-Kha cây mai già nở dày hoa lung. Bóng dựa thân cây, Pha-Kha mê-mải ám cảnh trời xuân tung-bừng khắp chuồn. Mấy chim nhỏ ở một bụi rậm náo bầy đèn đậu nhau những cánh hoa mai, truyền cảnh này sang nhau khác, làm cho mấy đóa hoa nở đã lâu ngày rung động trái roi xuống đất.

Cảnh xuân vui đẹp!

Bóng Pha-Kha như nhớ lời điều gì thích, vang vỗ tay mọi cái thật mạnh để mấy con chim hót tiếng đồng với vang bay đi, và hoa mai lại rụng đầy mặt đất. Chàng quay vào nhà thấy bốn cánh cửa còn giás giấy đỏ từ mấy hôm trước ngay đến hôm di mua giấy gấp các bạn i hện đến hôm này kéo nhau di hát với các cô bé Bản-Giang.

Pha-Kha dào bước vào nhà. Tiếng chim hót vòn từ khu rừng gần đây khiến lòng chàng rộn náo nức thêm.

Lon đường từ Bản-Pheo đến Bản-Giang hôm không vắng nữa, vì là ngày hội hát của trai-hai thôn.

Pha-Kha cùng mấy chàng trai trẻ, mỗi người lay có một trang phao, vừa di vừa đổi tiếng với một vai lầm. Tiếng phao làm tan cả sự gieo và vang vào tận cùng khu rừng thăm.

Qua một quãng đường dài mà bọn trai-Pheo vẫn chưa gặp một cô gái nào. Họ vẫn chưa đổi phao để cho các cô nghe tiếng.

Trên đường xa di lại, một cô gái đội chiếc nón, người có hình len màu xanh sẫm của cây

rừng, vẽ ra một bức tranh bằng màu sắc thiên-nhiên thật đẹp. Nhưng chỉ có một người dám hát vẫn chưa thành.

Trời đã gần chiều, mặt trời hạ xuống gần đỉnh núi mà pháo của các cậu cũng gần hết rồi. Pha-Kha thất vọng. Chàng xem lại chỉ còn mươi chiếc pháo & trong tay. Nhiều câu chuyện vui dừa lúc trước không thấy nữa. May chàng trai trẻ cùng di chậm lại, và chàng còn ai muốn nói với ai.

Bỗng Pha-Kha quay lại bảo các bạn:

— Chúng ta đổi hết pháo đi rồi v.v.

— Ủ thì đổi hết. Biết đâu lúc này bọn họ (bọn gái trong thôn) chẳng rảnh việc mà di hát.

Tiếng phao lại nở, cả bọn lại vui cười kéo nhau lăn bước trên đường.

Quanh phía dồi trước mặt, dần dần tiến đến hình một chiếc nón sơn, theo sau một chiếc nón rời tiếp luôn mấy chiếc liền kề. Bọn họ đã đến: nón sơn, vây chàm, áo chàm thêu.

Cả gái di trước là Á-Ni, một bóng hoa rừng đẹp có tiếng trong Bản-Giang. Hòn nay di hát với các bạn trai, Á-Ni trang điểm càng đẹp hơn. Khuôn mặt tròn trắng, phớt hồng hai bên gò má, đổi mắt đèn láy hõi sêch, một vẻ đẹp đặc-sắc của các cô gái miền sơn cước.

Gặp nhau hai bên tha hồ vui đùa. Không phải đợi lâu, theo lệ thường, bọn trai ngồi một bên ria đường, bọn gái ngồi một bên và họ quay lưng vào nhau để đợi hát.

Pha-Kha thích chí nhất, với vẻ mặt hơi thận và hơi ngượng, vì chàng được ngồi ngay phía sau lưng Á-Ni và chàng đã thầm dinh dem hết tài lực ra hát để chiếm được lòng yêu của cô gái đẹp bên chàng.

Cả bọn trai lúc này tranh nhau ngồi gần Á-Ni không được bấy giờ vào hùa với nhau bắt Pha-Kha hát trước :

— Anh Pha-Kha hát! Chị Ni ngồi bên anh đợi anh hát cho chị ấy nghe đấy.

Cả bọn cùng cười. Các cô lại càng cười hơn nữa, cười ngất cười ngheo, dỗ xô vào nhau mà cười. Á-Ni thi lấy vật áo che miệng, má đỏ, mặt cui xuồng chẳng dám nhìn ai nữa.

— Các anh đã bảo thi tôi xin hát trước vậy.

Mọi người cùng châm-chú đợi câu hát của Pha-Kha và quay mặt nhìn về phía chàng.

.... Chắp co lùi chắp via
Chao dai lù mi lúc
Mi lúc pi so nai
Chao dai pi so tuồng.

(Nón cọ — chi con gái — với nón mây — chi con trai — Còn con gái hay đã có con. Có con thi thôi. Còn con gái thi tôi xin nói chuyện).

Các cô quay cả về phía Á-Ni hào hào đáp lại. Nhưng Á-Ni vẫn thấy đỏ mặt, cui nhìn đám cô bên đường.

Một phút rồi một phút Á-Ni vẫn chưa hát lại được. Cả bọn trai reo ầm lên:

— Chị Ni thua anh ấy rồi!...

Á-Ni lại càng e thẹn bối rối thêm.

Nhưng đang khi ấy thi một cô gái ngồi bên Á-Ni lên tiếng hát :

.... Ca dặm cắp ca đang cung ea
Khăn tát cắp khẩu ná cung khẩu
Cần day cắp cần cần súi súng cần
Vi pô bố mì ngán chảng khô.

(Quá khoang cảng giống quá den. Gạo nướng hay gạo từ diễn vẫn thế. Người xinh với người xấu cũng là người cả. Vì nghèo thi lấy gì làm xinh được).

Bọn trai vỗ tay reo và khen là hát giỏi. Rồi họ lại quay về phía Á-Ni mà trêu vì nàng mới phải là người hát với Pha-Kha.

Trong khi ấy thi Á-Ni vẫn ngồi im lặng và biếc như chưa nghĩ được một câu gì hát trả lại. Từ e-thẹn đến buồn rầu rồi cảm động nữa, vì nếu



nàng chẳng hát được lấy một câu thi thế nào cũng phải đưa anh chàng về nhà cho bố mẹ biết mặt biết tên rồi... Nghĩ tới đó nàng thận và cảm động quá. Hình ảnh anh chàng Pha-Kha đẹp trai ngồi sau lưng hiện lờ-mờ trong ý nghĩ và sau một hồi yên lặng, nàng thấy lòng rộ rực vui sướng và... nàng nhất định không hát một câu nào nữa để chịu thua anh chàng cho xong.

Á-Ni còn đang mê mải với sự nghĩ - ngợi vui sướng ấy, thì chợt nhớ ra một dòng hát buồn khẽ dứa ở bên tai.

.... Dip noong như án kinh cài ngàu.
Tha hân mừng cam áu bồ đầy.

(Yêu em như yêu bông trong gương. Mắt thấy tay muôn cảm lấy mà chẳng được).

Không nhầm được, Á-Ni nhận ngay là tiếng hát của Pha-Kha. Tiếng hát bay theo gió, tan vào những chòm cây rậm rạp.

Chiều đã về.
Gió chiều thổi nhiều hơn và cũng lạnh hơn.

Ngày gần tối bao nhiêu thi súi đắc thắng của Pha-Kha lại thêm lên bấy nhiêu.

Và Pha-Kha đã thắng chắc chắn rồi. Vì bao lần chàng hát Á-Ni chẳng hát được câu nào đáp lại. Thế là nàng thua chàng rồi vậy.

... Đám hát tan.

Trời nhá-nhem tối. Cảnh rừng hiu-quạnh từ chim đầm vào yên lặng của đêm sương.

Gió một lối di chặt hẹp, lật ngang về khu rừng Bản-Giang hai cái bóng lờ-mờ di sát vào nhau, mỗi lúc một xa rời khuất hẳn.

Từ trong rừng thăm vong rã mấy tiếng chim say tối gọi nhau về.

NAM-ANH

tho và tinh

Bài của CỐI-GIANG
Tranh vẽ của TRỊNH - VÂN

Lá sen tôi nở

Linh-dé nhà Hán là một ông vua hịch gai. Trong năm So-binh thứ ba, ông ấy ra miền Tây-Chu và dựng ại do một oa quán on, đặt tên là quán Chơi-chồng. Trong quan, ông ta bắt áy rêu xanh trải thấp mặt thảm, và ào ngòi lùn quanh ngoài nền ồi thao nước vào, è có thể cù ở huyên di chơi anh quán. Dưới gòi, nước trong như lợp, mỗi tiết hè, Linh-dé én những cung- ết thán-thè nhẹ- hàng, da-dé trắng áo, cho vào chèo uyển và lại bá phải làm dẹp- linh cho thuyền đậm, đậm, để minh ưng coi nước da ur ngọc cẩn họ.



Nếu muốn năm được mãi như thế này,
thì thật là bao thương tiếc.

Lòng ngòi, Linh-dé cho trồng một thứ sen là miến Nam-quốc đem dâng. Giống sen ấy, lá ngài lóng, ngay cụp, đậm nở, thân cây cao một trượng, mỗi rò có bốn bông hoa. Người thường gọi là sen « nở đèn » hay sen « nở

trắng ». Những lúc chơi trên ngôi sen, Linh-dé thường bắt cung-nữ vừa gảy đàn vừa hát để gợi khí mát. Bài hát như vậy :

Gió êm, nắng giội lòng ngủi,
Lá sen sớm cup, tối thời nở ra.
Ngày vui vang ác chóng ta.
Cung đàn chưa dứt,
khúc ca còn dài,
Nghìn năm một cuộc mua cười.

Trong mấy tháng hè, Linh-dé luôn luôn ở quán Chơi-chồng lanh nồng. Cung-nữ theo hầu đều chỉ mặc áo lót thịt. Hàng ngày, ông ta bắt họ cởi trần, cởi truồng, xuống ngòi cung tắm với mình. Linh-dé thường nói :

Nếu muốn năm được mãi như thế này,
thì thật là bao thương tiếc.

Tìm liễu, tìm hoa

Vương-Diễn, con trai Vương-Kiến, vua nước Tiên-Thục, khi nối ngôi vua mới mười tám tuổi. Bước lên ngai vàng, Diễn sai kén đã hai nghìn

con gái lương-gia đưa vào harem. Diễn thích đội một thứ mũ nhỏ, chỏm mũ nhọn như mũi dơi. Bao nhiêu cung-nữ, đều cho mặc áo cà-sa, đội mũ hoa sen, hai mà tó son như người say rượu. Khiêm đó Diễn kêu là kiều « Túy trang », hắn có bài ca « Túy trang » như vậy :

Dường kia, lối nô tung-lăng,
Một rặng tim liễu, hai rặng tim hoa,

Lối kia, đường nô lân-la.

Rượu thơm, chén ngọt ai mà không say.

Đến năm thứ hai, Diễn kéo quân lên chơi miền bắc. Trong đám quân trầy, tinh kỳ, gươm giáo chạy dài đến hơn trăm dặm. Diễn mặc đồ binh, áo giáp vàng, ống tay tết gấm, mũ khâm hắt chai, cầm cung cắp tên đi ở tiền quân, dân gian trông thấy, tráng-trạng như ông la-sát. Đến đền Chu-hor, Diễn sai đóng lại để cung cung-nhan chờ thuyền, thết nhạc, uống rượu dừa đầy suốt ngày. Diễn tự đặt ra bài hát, bắt các phường nhạc tập hát.

Qua năm thứ ba, Diễn về Thành-dô. Lúc ấy khu vườn Tuy-en-hoa đã xong. Một vườn rộng độ mươi dặm, trong có rất nhiều cung điện, dinh-dài, công-trình cực kỳ sa-sỳ. Diễn thường vào vườn uống rượu suốt đêm. Trên lệc, em phi, cung-nữ, đều được ngồi chung với Diễn, giày dép lộn-sộn. Có lần Diễn mời người chủ là Vương-Tôn-Tho đến đó dự tiệc. Tôn-Tho vừa bụng chén rượu vừa chảy nước mắt, khuyên Diễn nên bớt chơi bời, phải nghỉ đến việc nhà-nước. Diễn có ý thẹn. Một lú trên-thần sợ Diễn mất vui, liền nói :

Gia-vương (tức là Tôn-Tho) không biết uống rượu. Lời nói của ngài không có chí là.

Được thề, Diễn lại vui cười như thường. Một lát sau, Diễn sai một ái cung-khanh hung rượu chúc cho Tôn-Tho và hát một bài ca ngợi trứ câu Diễn đặt ra. Bài ấy như sau :

Mây bay năm vè tung-bừng,
Trên hồ vắng-vặc tiếng trăng giữa trời,

Ánh trăng trán-ngập lâu-dài,
Có rượu không uống ẩy người ngu-sl,



Ánh trăng trán ngập lâu-dài,
Có rượu không uống ẩy người ngu-sl.

Tôn-Tho sợ Diễn bắt tội, phải cố uống can chén rượu.

Cách vài năm sau thì Diễn mất nước.

○

Nhân-duyên của một tiếng nói

Tống-Ký, em ruột Tống-Giao, người vè đời Tống, anh em cùng đỗ một khoa và cùng nổi tiếng tài học, người ta thường gọi Giao là Đại-Tống, Kỳ là Tiểu-Tống. Nhưng mà mỗi người mỗi hình, Giao ua thanh-nhã và hóm làm việc, Kỳ thì chí thich chí-bời hào-hoa.

Năm Ký lút nho cũng dạy khách khứa. Một đêm, gần lịt thường-nguyên, Kỳ sai quay màn khắp nhà và thắp đèn-duốc, đèn-nến sáng như ban ngày, rồi cùng bà-bạn và mấy chục ái con hát ôm nhau uống rượu quái-dừa từ tối đến sáng. Lúc ấy, Giao ở thư-viện đọc sách đến quá múa lém. Hôm sau, nghe em chơi-bời xa-xít, Giao liền sai người mắng rằng :

Tuồng-công nhán với Học-sỹ: đêm qua rong đèn ăn tiệc, cung-cực xa-hoa, vậy thì có nhó cái tiết thương-nguyễn năm nọ, ở nhà học của cháu kia, anh em cùng ngồi nấu cơm và ăn he luộc hay không?

Kỳ cưới và nói:

— Hect-sỹ nhẫn với tướng-công: Không biết
tâm ấy, ở đó, anh em cùng ngồi nấu cơm và ăn
tè luộc để làm gi.

Tuy Kỳ phỏng-tung, nhưng vua nhà Tống vẫn
đu, luộn-luộn dời vào trong cung... Có lần Kỳ
trong dời ở đường-ngo, gặp xe của một cung-
hàn qua đó, trong xe có người mò mán ra
hôm rồi nói:

— Tiêu-Tống đấy à?

Thấy vậy, Kỳ rất cảm-động, về nhà, liền làm
đột bài như vậy:

Chết đường, chạm đầu xe loan,
ết ai, một tiếng trong màn đưa ra?

Đù không cánh phượng bay xa,
ng son một tấm ván là cung thông.

Túi mù ngọc rủ, vàng phong,
đi như nước, ngựa lồng như bay,

Non Bồng tưởng dã xa thay,

Đây còn cách đây đường mây muôn tầng!

Bài đó truyền-tụng vào cung, đến tai vua Tống.
Ông ta liền hỏi trong đám cung-nhân:

— Hôm nay, chiếc xe thứ mấy đi trong đường
Nga? Người nào ngồi xe gọi tên Tiêu-Tống?

Có ả cung-nhân ra nhận chính mình gặp Kỳ
và nói thêm:

— Bởi vì hôm trước hầu yến, thấy vua cho dời
Hàn-lâm học-sỹ vào chầu. Bấy giờ nội thần có
nói đó là Tiêu-Tống. Hôm ấy thỉnh-linh-trông
thấy dì qua, buột miệng có gọi một tiếng.

Vua Tống tức thì dời Kỳ vào cung, rẽ-ràng
nhắc lại chuyện đó. Kỳ sợ hết via, không biết
nói sao. Vua Tống vừa cưới vừa bảo:

— Non-Bồng cũng không xa gi!

Tức thì ông ta đem ả cung-nhân kia ban luôn
cho Kỳ.

CỐI-GIANG



Chết đường, chạm đầu xe loan,
ết ai, một tiếng trong màn đưa ra?

(HIẾN CHUYỀN HAY VỀ) NHƯNG CHIẾN TRANH

« Pháo dài bay » hay là
chiếc phi-cơ nhà binh
to nhất thế-giới

Các nhà quân-sư ở Hoa-Kỳ
vừa báo tin rằng chiếc phi-cơ
dùng về việc binh lớn nhất thế-
giới hiện đang đóng ở trong
xưởng máy của hãng « Douglas
Aircraft - Corpora'ion ». Đó là
một chiếc phi-cơ có bốn động-
cơ nặng 70 tấn bằng kim khí có
thể bay luôn từ Hoa-Kỳ sang Âu-
châu cả lượt đi lượt về không
phải nghỉ. Đến mùa hè thì phi-
co đó sẽ bắt đầu bay thử. Chiếc
phi-cơ không lồ đó thân lâu dài
63 thước có thể chở được 28 tấn
bom. Bốn chiếc động-cơ s nh
được 6.000 mã-lực và chiếc máy
chân vịt có ba cánh lớn. Phi-co
này có thể vây vùng trong một
vùng 10.000 cây số, tốc lực mỗi
giờ 330 cây số và nhân-viên làm
trên tau có 10 người.

Kiểu mẫu chép pháo dài trên
không» này nằm ngoài đã bị mất
trộm nhưng sau lại tìm thấy lại
ngay.

Phải chăng một nhà
văn-sĩ Đức đã dự đoán
cuộc chiến tranh
ngày nay?

Cách mười năm nay, một nhà
văn-sĩ Đức, Max René Hesse đã
xuất bản một cuốn tiểu thuyết
đặt tên là « Parthenau » nói rõ về
những sự xảy ra từ 1933 đến 1940

Hình như chương
trình đã lập sẵn sàng
các nhà, cầm quyền
Đức chỉ việc theo đó

mà thực-hành

Người soạn ra cuốn « Parthe-
nau » lại dự định cả việc dân
Tiệp và Ba-lan sẽ phải dời di
rất nhiều sang những miền xa
xôi của Nga để cho họ mất hết
cả tinh cách về dân tộc, không
nghỉ gì đến tinh thần quốc-gia,
còn người Đức thi do một đội
cánh binh ứng hộ đến ở tại đất
của xứ bị thua trận.

Một sự khó hiểu là yề hồi năm
1929, bồi xuất bản cuốn sách
này, thủ tướng Stresemann
đang cầm quyền nước Đức và
Đức còn theo một cái chính sách
rất khó hiểu, đang cản hòa trong
những hòa-ước Locarno và
chương-trình Young, sao lại có
người đã dự đoán được những
việc xảy ra 10 năm sau một cách
đúng như thế. Người ta giải việc
bi mật về cuốn sách « Parthe-
nau » bằng cách sau này: Quản
đội Đức đồng ý với các phần tử
muốn làm cho chủ nghĩa Đại
Đức mổ mang tại bộ Ngoại-giao
Đức đã sửa soạn sẵn cái chương
trình hành-dòng từ trước.
Nhưng chương trình đó sau này
Hi ler (là người của quản đội
Đức đưa ra trước tiên) chỉ việc
theo đúng mà thực-hành. Hồi
bọn theo chủ nghĩa dân chủ cầm
quyền nước Đức định cho Đức
theo một con đường khác. Muốn
cho dù-luận đe ý, muốn ngăn
các nước Âu-châu thiện-nhau,
nhưng chương trình bí
mật kia đã giao cho một nhà văn
giúp óc tưởng tượng đe nhà văn
đó tỏ rõ con đường chính-dại
của Đức và cảnh-tinh những
nhà cầm quyền nước Đức hồi
bấy giờ.

Nếu như thế thi sự mưu mô
của quản đội Đức đã thành công
và bọn cầm quyền đảng Quốc-xã
ngày nay chỉ là tay sai của quản
nhân Đức.

Trước Phim Cảnh

Theo ông dàn cảnh...

Trong một cuốn phim, người ta thường chỉ để ý đến các tài tử. Nhưng họ không biết rằng còn có một người cần thiết cho phim, hon bắn cả các tài tử: đó là ông dàn cảnh. Vì thế nên từ lúc cuốn phim chừa ra đời và đến khi cuốn phim được ra trình diện với khán giả của Màn-ảnh năm-châu: bao giờ ý-kien của nhà dàn cảnh vẫn được khắp mọi người ở studio kinh nè!

Nhà dàn cảnh muốn làm gì thì làm, muốn bắt tài tử thế nào họ cũng phải nghe và phim muôn quay lỗn bao nhiêu nhà sản-phim cũng không dám nói,



Merle Oberon sang trọng...

Muốn lấy một cái gros plan của *Bette Davis*, nhà dàn cảnh *William Wyler* đã phải quay đi quay lại đến 20 lần. Nên nhớ rằng quay như thế rất tốn phim và nếu *Wyler* không phải là nhà dàn cảnh đã cho ra đời được hai cuốn phim vĩ-dại: *Le Vandale* và *Voe sans issue* thì hằng phim đã cho *Wyler* về nhà sẽ nghỉ... dưỡng lão rồi!

Fritz Lang trong phim *Furie* nhiều khi một cảnh ông bắt quay đi quay lại đến 50 lần! Vả *John Ford* — một tay dàn cảnh cứng cỏi nỗi trai là... già nhau ngay: thế mà khi thấy một đoạn phim của mình tồi thì không bao giờ ngăn ngài vứt phăng đi dù quay lại. *George Cukor* cũng cần thận hết sức; các bạn dì xem phim *Roméo et Juliette* tất còn nhớ đoạn *Leslie Howard* đứng dưới đất hát cho *Norma Shearer* ở trên lầu nghe. Đoạn ấy dài đau chí có vài bờ tăm thước mà *Cukor* quay mất 3 ngàn thước phim. Nên nhớ cả phim *Roméo et Juliette* cũng chỉ dài có ngồi 4 ngàn thước phim.

Trái lại thê *Van Dyke* quay phim nào cũng rất nhanh, tối rồi it phim, nhưng phim của *Van Dyke* vẫn cứ như thường.

Al Santell quay cuốn phim: *On s'est bien amusé* mất 30 cây số phim rồi mà phải bỏ cả đi. Chỉ vì muốn phim thật hay, *Santell* quay thử đi thử lại mãi và bắt một bon tai từ trẻ nhảy múa và hát luyên thuyên. Đến khi *Santell* vừa lòng định quay lấy thật thì các tài tử đã một nháo ra và không còn đủ sức mở miệng nói một câu gì nữa!

Nên chỉ người ta phải cho *George Stevens* thay *Santell* vì *Stevens* có tiếng là quay phim nhanh như *Van Dyke* vậy. Thế mà trước sau phim này cũng tốn mất 6 vạn thước phim tuy chỉ lấy được số 3 ngàn thước...

Annam ta chưa có hẳn studio nhưng giả có studio thì một phim quay dài độ 3 ngàn thước,

chắc các nhà dàn cảnh ta chỉ quay tốn cả thảy độ 3 ngàn 8 trăm hay 7 trăm thước gì đó thôi!

Hoặc vốn vẹn mất vừa đúng 3 ngàn thước phim thôi cho mà xem! Dân ta vẫn tiết kiệm, vả lại hà tiện thì lợi cho cái hồn bao minh chứ lợi cho ai... mà sụ.

« Trọn với Tình » :

một phim Annam mới !

Nói đến chuyện phim Annam thì thế nào cũng phải nói đến cuốn phim Annam *Trọn với Tình* của hãng *Asia* vừa cho ra đời ở Nam-kỳ. Hiện giờ thì *Roméo* chưa được xem cuốn phim *Trọn với Tình* này, nhưng cứ theo những báo ở *Saigon* gửi ra thì — ôi thôi — phim *Trọn với Tình* cũng chỉ là một cuốn phim tồi dở... có thể dùng để giải thù được những người mình ghét... khi mình mời họ đi xem.

Phim này do một ông Nguyễn-văn-Đinh nào đó dàn cảnh. Thế rồi có báo sau khi xem *Trọn với Tình* rồi viết:

— Phải gạt Nguyễn-văn-Đinh ra ngoài điện ảnh giời.

Nghĩa là phải cho ông Đinh này về vườn, vì ông chưa biết gì về xi-né cả. Còn cái ông chửi ông Đinh kia có biết xi-né hay không, thì đó lại là một chuyện khác. *Roméo* cũng tạm tin là ông biết... vì thấy ông nói nhiều chữ về technique lắm: thí dụ như viseur, parallaze, écran, travelling và vô thiên-lủng chữ nứa... et giò sách xi-né nào ra cũng có. Ở đây *Roméo* không muốn bình phẩm gì về phim *Trọn với Tình* vì chưa được xem. Nhưng xem sao các báo *Saigon* công kích và những bạn bè ở *Saigon* — dã xem phim này kinh khủng — thì phim này tồi lầm: tồi hết chỗ nói.

Phim tồi-thì phải công-kiếm, cái đó là thường. Nhưng có những ông bà họ chưa làm gì nên chuyện mà lại chửi hăng hơai ai hết! Tôi muốn nói đến những ông bà của hội ATICINEA — một hội quay phim chính nó khoác & Nam-kỳ — chỉ hờ hêt nay quay phim, mai quay phim và nay gọi cõ phần, mai gọi cõ phần, rồi kết cục chẳng quay được một cuốn phim nào hết!

Những tướng úy — bằng chán như voi — chỉ biết ngồi nói phết và hết công-kiếm phim *Trọn với Tình*-Ba, phim CÁNH-DÔNG-MA! Rồi bay giờ lại chửi phim *Trọn với Tình*, mà lại công-kiếm dữ hơn mọi người là khác...

Đối với những ông này chỉ có một cách — y như hét sách của nhà cụ võ dịch Mỹ chạy chân 400



Clark Gable khỏe mạnh

thú: *Estaman* đã dùng để đáp lại lời một ông báo để đứng ngoài xem và bình phẩm các đấu thủ chạy tồi!

Estaman bảo:

— Ông ché các đấu thủ tồi à? Dễ lắm! Xin ông cõi quần áo vào piste chạy với chúng tôi một vòng thử chơi...

Bây giờ cũng thế, ta chỉ việc bảo các ông bà ATICINEA thế này:

— Ông ché phim Annam tồi. Vậy xin các ông hãy quay thử lấy một cuốn phim tồi như *Trọn với Tình*... để cho bà con xem!

Không khéo lại lác mắt. Vì chính những thắng ché đứng ngoài hò hét:

— Dánh bô sú nó di, đánh chết nó di cho lao...

Lại chính là những thắng ché thấy nguy thi chạy trước.

Nhưng sau hai cuốn phim thi tả « Cảnh-hoa-roi » và « *Trọn với Tình* » của dân Annam cho ra đời và bị thiên hạ tẩy chay như thế, dã chắc đâu còn ai dám quay phim Annam nứa!

Thế mới biết câu « Cảnh-hoa-roi càng láng mịn dót » là đúng! Tôi chắc những ông quay phim Cảnh-hoa-roi và *Trọn với Tình*... đã học nhiều...

ROMÉO

Tứ Phù-Giày đèn Sùng-Sơn, Phô-Cát

(Tiếp theo trang 8)

Trong những ngày hội Phù Giày

Hàng năm cứ mồng 8 tháng Giêng thì có một phiên chợ gọi là chợ Giày, rất nhiều người về di lễ rồi thăm chợ. Ngày chính hội, thi vào đầu tháng ba là háy nhất của Thánh Mẫu. Hội suối từ mồng một đến mồng mười, năm nào cũng có hàng vạn người ở khắp Bắc-Kỳ về dự. Trong những ngày hội, con đường từ Giai vào đến phủ và sang phủ Văn người đi không ngót. Số những người « khán xanh, áo mầu » lầu với những bộ áo nâu sồng của nhà quê, nếu ta đứng trên quả núi ở ngay đầu đường di vào Phù chính mà trông thì thực là một quang cảnh rất vui mắt. Hai bên dọc đường vào phủ người ta lại lập ra những giàn giàn nhà sàn trên bờ ruộng sau đê bùn để thử hàng hóa cho khách di lễ; thật là một cái hội chợ lớn họp suốt ngày đêm. Về ngày hội thi hàng năm có lễ nữ-quan, có đám rước lớn và có tục kéo chữ. Tục này hơi lạ theo người trong vùng nói là có từ đời chúa Trịnh đến nay. Hồi đó vùng này có một bà được ủy quyền vào phủ chúa Trịnh. Chúa có ra lệnh dǎo sông, bà phi kia muốn tránh cho dân định trong ông việc công ích nặng nề nên mới nghĩ cách cho phu trong lồng cầm gậy bay thành chữ cho ông việc. Từ đó giờ di cư hàng năm lại có lễ kéo chữ để kỷ niệm việc công đức của bà phi kia.

Những gậy dùng để kéo chữ bằng tre trea có đủ tua bảng giay xanh đỏ gọi là gậy hoa hoặc gậy hội. Như trên đã nói trong ngày hội việc quan trọng nhất là hẫu đồng. Hội Phù Giày là nơi hẹn hò của những ông đồng, bà đồng những con công tử thích lèn đồng. Tôi tin không ở đâu là

có cuốn sách rõ cần cho các giáo-sư cùng các thi-sinh Cao-dâng-tiêu-học Pháp-Việt

RECUEIL

des sujets donnés au Diplôme d'études primaires Supérieures Indochinoises de 1933 à 1939

o nhà Học-chinh Đông-Pháp xuất-bản
ich dày 124 trang — khổ 18,5 x 26,5
tă bản: 0\$80 Cước gửi: 0\$10

BẢN TAI:
hà in Trung-Bắc Tân-Văn
số, số. Mouri d'Orléans, HANOI

NGỌC-THÓ

không tìm đến: trong muôn ngày xuôi ngày dêm lúc nào trong phủ cũng chỉ thấy những người lắc lư, mặt đỏ như gác ròi múa may quay cuồng xiên linh, rạch luồn... đú trò. Tục lén đồng này không rõ có từ bao giờ mà đến ngày nay vẫn còn thịnh hành không giảm. Thật là một cảnh tượng rát lạ khi ta thấy những người đàn bà bỏ cả nhà cửa, chẳng con đi trảy hội hàng 5, 7 ngày chỉ mê man vể đồng bồng quên cả ăn ngủ mãi đến khi hết hội mới về mà vẫn tỏ vẻ mến tiếc! Sự mê đồng bồng thật là một sự kỳ diệ không ai có thể hiểu được và cái họa yế đồng bồng riêng đối với xứ này không phải là nhỏ, từ trước đến nay đã biếng bao người vì nó mà bị tan nát gia-dinh, khinh kiệt tài sản, nhưng những cái gương tay liep dở cúng sao cảnh tình được những kẻ mê-lín ngu muội mà ta vẫn thấy nhau nhau ở xã-hội.

H. K. T.

Gái giết chồng

(Tiếp theo trang 13)

Trưa hôm sau Hữu về, nét mặt vui vẻ vỗ hận, ôm em rỗi ghé tai, thi thầm:

— Em ạ... ông ấy bằng lòng lắm và mời em thư từ này là để ăn cơm. Sáng hôm nay trước mặt cả sở, ông ấy đã hẹn cuối tháng tăng cho anh hai chục bạc lượng nữa, và cuối năm nhớ phỏng Thương-Mại tư cho anh Cửu-phần!

A, em đã hiểu rồi! Người chồng yêu của em lúc ấy sao mà là vật ghê tởm thế.

Và ngày đêm ấy, em đã giấu sẵn một mũi dao nhọn. Hữu đang ngủ say, thi em nghiên rẳng dang tay đâm thẳng ngực nhất. Máu tươi trong ngực vọt ra. Than ôi! cả cái hạnh phúc đời em cũng ra theo!

Hạnh phúc! Hạnh phúc! Em không còn mong gặp được hạnh phúc nữa. Người chồng em yêu thương hơn tình mệnh em, nay em đã thù ghét. Trái tim em đã ráp nát. Cả đền thân em cũng đã ô nhục. Vậy thi phản-sự em là không còn được ở trên cõi đời này nữa... »

Tân.

Khách đọc xong bức thư, vừa nhặt trên mặt đất, với nhìn ra ngoài giòng nước thi thấy sóng lùa ầm ầm, xa xa nhấp nhô theo giòng nước, hình như có một cái xác đàn bà đang chời với...



(Tiếp theo kỳ trước)

Phiên, một nhà văn-si, vì cứu được Hàng — một cô gái nhà giàu — khỏi chết đuối khi tàu đắm nên được Hàng yêu... chàng cái địa vị của hai người cả hai xanh lam.

Nên khi nhận thấy tin Hàng thi truy, thi Phiên mừng rỡ, vì chàng thấy có thể yêu được Hàng...

Muốn trả ơn Phiên, ông Phấn — thân sinh ra Hàng — định xin cho Phiên một chân thư-ký trong sở ông. Cho là ông Phấn khinh minh, Phiên từ chối và giận ông Phấn và Hàng. Rồi muôn quên Hàng, Phiên uống rượu: chàng ốm. Quý — con gái bà chủ tro — săn sóc Phiên làm chàng hơi cảm động...

Phiên không giả lời. Nhưng sự im lặng của chàng đối với Quý nghĩa là ứng-thuận. Sự thực thi chàng hơi xao-dộng trước cái cù-chí thân-mặt của Quý. Rồi từ Quý chàng liên-miên nghĩ đến Hàng, và trong thâm-lâm, chàng trách Hàng đã không có mặt ở bên cạnh chàng trong lúc này, tuy chàng cũng biết trách như thế là vô lý. Nhưng trong khi người ta yêu thi người ta thường tìm những cái vô lý ấy để trách móc nhau...

Quý đã mang một liễn cháo nóng lên; nàng múc ra một bát, dánh một quả trứng gà sống vào rồi đưa cho Phiên với cái cù-chí ngoan-ngoan và tự nhiên của một cô em gái. Phiên cầm đong hỏi:

— Sao cô lại biết là tôi bị cảm?

Quý quay mặt đi, mím cười

một cách rất khà ái, giả loli:

— Sao em lại không biết. Em

còn biết hơn thế nữa kia!

Phiên cầm thia quay vào bát cháo, đợi Quý nói tiếp:

— Tôi hôm qua em thấy ông cha thằng nhỏ đi mua rượu, em ngạc nhiên hết sức, nên lúc nó mang rượu về em cũng theo lên, và em đứng ở ngoài cửa xem ông uống rượu cho đến lúc ông ngã xuống sân gác.

Im một chút như để dò ý-tử của Phiên, nàng thản mặt hỏi:

— Hình như ông có điều gì buồn bực?

Phiên ngược mắt lên nhìn nàng, rồi khẽ lắc đầu. Quý biết là cái tình thân giữa nàng và Phiên chưa bì đến trình độ cho nàng được nghe những điều tâm sự của Phiên, nên nàng cũng không dám hỏi nữa.

Từ sau hôm Phiên từ chối việc làm mà ông Phấn định tim cho chàng, sự giao-thiệp giữa chàng và gia-dinh Hàng mỗi ngày một thêm lạnh - nhạt. Hàng cũng đến những hành-vi của Hàng

không nồng đến thăm Phiên như trước, tuy là vì nàng bận học nhưng đối với Phiên, cái cù-chí ấy là hổ - hึง ấy không thể tha thứ được, còn việc Hàng mời chàng lại dâng nhà nàng ăn cơm, nàng không dám nhắc đến nữa, vì nàng đã đoán trước được sự cù-uyết của Phiên, và như thế thì sẽ chỉ thêm ngượi g-ngùng ra thôi. Về phần Phiên, còn một cô nǚ khiến chàng không muốn lại nhà Hàng là chàng đã bắt đầu quyền - luyện cái cù-gác của chàng rồi, và nhất là quyền-luyện

Quý có con gái bà chủ nhà mà chàng thành - thật yêu thương như mọi cô em gái nhô.

Nhưng đã giận Hàng, giận gia-dinh Hàng và luyến-ai Quý, tình yêu của Phiên đối với Hàng cũng không giảm đi chút nào. Trái lại, nó càng bồng-bột lên với sự hờn giận bùng cháy lên trong một chát men chua chát. Chàng dè ý đến những hành-vi của Hàng

ly từng chút. Chiều nǎo
cũng ra cồng trường, đứng
vào một chỗ khuất để đợi
đi học về. Và mỗi lần thấy
ở trong trường bước ra với
bạn gái thì lòng Phiên lại
như bị nung - nấu bởi
nhìn ngon lửa. Lắm lúc
tưởng chừng như không
nằm-dầm đình ngon lửa
ay-ám-i được nữa, phải dè
ng-ra - dù bằng cách nào.
cái việc quan-trọng ấy
sẽ đến thi một hôm Phiên
đã Hằng trông thấy mình;
liền bỗng bạn họ, chạy
vui vẻ gọi:

Anh Phiên !

gá tăng chú ý nhìn ra
hoa và làm như không nghe
tiếng Hằng. Hằng tiến sát
cạnh chàng, vỗ vào vai
người vừa hỏi :

Nhà-thi-sĩ của em mơ-mộng
Phiên quay lại, nàng lại,
Anh di đâu mà lại ở đây?
đi dồn em phải không?

chợt thấy nét mặt lạnh
của Phiên, nàng kêu lên:
Ô, anh Phiên làm sao thế?
mát mẻ:

Tôi ấy à ? Tôi có làm sao
lúc ấy hai người đã đi đến
vườn hoa nhà Hát tây, Hằng kéo
vai Phiên lại nhìn thẳng vào
mặt nói :

Anh là lầm! Anh có thấy
bấy giờ anh khác trước nhiều
rồi không?

Có lẽ thế. Vì Hằng đã giây
cho tôi thay đổi.

Hằng quắc mắt lên :

Em giật aah! Anh nói thế
không sự thật với lương-tâm à?

Phiên không giả lời. Hai
người im lặng nhìn nhau và hai
trái tim cũng bi lụng - lịt bởi
những tình cảm trái ngược: hồn
giận, thương yêu. Rồi bỗng Hằng
gục đầu vào ngực Phiên, nức
nở nói :

Bây, người em đây anh
muốn làm gì thì làm...

Bên điện ở các ngả phố đã bắt
từ lâu, Hằng vẫn ngồi chờ người
trên một chiếc ghế dài ở Bờ-Hồ.
Ban này, vì nàng đã nói một câu
phạm đến lòng tự ái của Phiên
nên Phiên dần-dỗi bỏ về, đê
nàng ngồi lại đây một mình. Tuy

Các ông bạn của Hằng, chứ
còn ai!

Rồi chàng dứt hai tay vào túi
quần, đứng-đinh vừa dì vè dằng
trước mặt. Hằng chạy theo gọi:

Anh!

Phiên quay lại, hỏi:

Còn gì nữa kia?

Hằng di châm lại, đợi hơi thở
đều hòa rồi mới nghẹn ngào nói:

Anh Phiên ! Em thật không
hiểu tại sao anh lại giận em?

Phiên bùi môi:

Thi em hãy tự hiểu lấy em
đã.

Hằng cầm chặt môi dưới và
cau mày lại rồi nói bằng giọng
hơi sảng:

Anh bảo em tự hiểu gì kia?
Anh khó chịu vừa chứ!

Phiên không đợi câu trả lời
ấy ở Hằng nhưng chàng vẫn
khó chịu lui:

Phải! Tôi vò lý ! Hằng di
tim người khác có lý hơn mà
yếu.

Lúc ấy hai người đã di đến
vườn hoa nhà Hát tây, Hằng kéo
vai Phiên lại nhìn thẳng vào
mặt nói :

Anh là lầm! Anh có thấy
bấy giờ anh khác trước nhiều
rồi không?

Có lẽ thế. Vì Hằng đã giây
cho tôi thay đổi.

Hằng quắc mắt lên :

Em giật aah! Anh nói thế
không sự thật với lương-tâm à?

Phiên không giả lời. Hai
người im lặng nhìn nhau và hai
trái tim cũng bi lụng - lịt bởi
những tình cảm trái ngược: hồn
giận, thương yêu. Rồi bỗng Hằng
gục đầu vào ngực Phiên, nức
nở nói :

Bây, người em đây anh
muốn làm gì thì làm...

Bên điện ở các ngả phố đã bắt
từ lâu, Hằng vẫn ngồi chờ người
trên một chiếc ghế dài ở Bờ-Hồ.
Ban này, vì nàng đã nói một câu
phạm đến lòng tự ái của Phiên
nên Phiên dần-dỗi bỏ về, đê
nàng ngồi lại đây một mình. Tuy

vậy, nàng cũng không giận
Phiên, nàng chỉ thấy tài thần
như một đứa trẻ bị mẹ hắt hủi
và tẩm túc khóc một mình.

Hằng tự xét mình không làm
gi đáng cho Phiên phải tức-giận,
và không hiểu sao tự nhiên
chàng lại mua hòn chuối giận
vào mình. Ông nàng còn ngày thơ
và tăm-hồn nàng còn đón giàn
quá nên chưa bao giờ nàng nghĩ
đến những cái phứa-tập của tình
yêu. Nàng mới biết đời ở nhà
trường, ở tình yêu của cha mẹ
và bè bạn, chỉ biết lo-lắng ở thi
cử, ở bài vở..., cái phương giờ
mới lạ mà Phiên vừa hé mở cho
nàng trông thấy làm cho nàng
phải bỡ-ngỡ lả-lùng...

Khi tâu điện đã dồn toa chạy
lên mạn Brô-i, Hằng mới sắp
sứa đứng dậy, vì nàng không
còn hy-vọng Phiên sẽ trở lại tìm
nàng và xin lỗi nàng như nàng
ước mong nữa. Nàng vừa lẳng-
thưng di được mấy bước, chợt
cô tiếng người gọi ở dâng sau.

Cô Hằng!

Hằng ngoanh lại và qua ánh
sáng lờ-mờ của ngọn đèn điện
ở tận trên mạn đường chiếu
xuống, nàng trông thấy một nét
mặt quen quen nhưng chưa
nhận ra là ai thì người ấy lại
vừa cười vừa nói:

Cô quên tôi rồi à? Trào dày
má!

À, ông Trào!

Trào là một du học-sinh ở
Pháp về, có bằng kỹ-sư hóa học
và là bạn thân của Cung. Trước
dây, chàng đã ngỏ ý muốn mưu
tinh cuộc trăm-năm với Hằng,
nhưng bị Hằng cu-tuyệt. Từ
dấy, vì ngượng mặt, chàng
không nàng lui-tới nhà Hằng
nữa. Cuộc gặp gỡ lúc này làm
cho Hằng hối rỗi quá. Không lẽ
không tiếc chuyện hồn thi minh
mang tiếng bất lịch sự, mà nói
chuyện với một người đàn ông—

nhất lại là một người đương
khoa-khart yêu minh — trong
trường-hop này thi có thể bị
mất danh-dự như bồn.

Hằng còn dương luồng
lý thi Trào đã liến-thoảng
nói:

May quá! Tôi đến chơi
dâng nhà từ chiều, đợi mãi
không thấy cô về, không
ngờ bây giờ lại gặp cô ở
đây...Cô không đợi ai chứ?

Hằng hơi khó chịu vì câu
hỏi có ý chế riệu của Trào,
nhưng nàng bỗng nghĩ
được một câu trả lời tinh
quái hơn:

Cô, tôi phải đợi mấy
người bạn. Thôi, xin phép
ông.

Rồi nàng mỉm một nụ
cười khinh-bỉ quay đi. Trào
nhìn theo bằng cặp mắt hắn
học, mãi đến lúc Hằng đã
khuất sau rặng cây ở phố
Tràng-Thi chàng mới lui-thủi
di về phía nam Khai-Tri...

Bà Phản thay Hằng về
muộn, mắng yêu:

Cô ả! di chơi dâu mà
quên cả ăn cơm?

Rồi bà rục:

Thôi đi vào nhà trong
ăn cơm với các em, chúng
nó hãy còn đợi cả đấy.

Hằng hỏi me:

Thế me ăn chưa?

Me ăn với ba và anh
Cung iới!

Hằng cởi áo ngoài, cất
sách vở rồi lại ngồi vào
bàn ăn. Lan trách chí:

Góm chí di dâu dè
chóng em đợi sốt cả ruột?

Cúc xen vào:

Và dời nẫu cả ruột.

Hằng gượng cười bão hai
em:

Sao các em không ăn
trước di, biêt dâu mà đợi
chí được.

Cúc vừa xới cơm vừa hỏi:

Chí làm gì mà lại
không đợi được?

Vì chí còn ở lại trường
để nghe diễn thuyết.

Lan lầu-linh nói :

Không phải chị nghe
diễn-thuyết; chị di dâu em
biết rồi.

Hằng hơi chột dạ nhưng
nàng lại bật cười cho mình
đã sự một cách vô-lý, vì nếu
gia-dinh nàng có biết nàng
đi với Phiên thi dã sao? Sự
giao-thiệp của nàng với
Phiên là việc rất thường
kia mà! Nàng hỏi lại Lan:

Thế dỗ Lan biết chí
di dâu náo?

Chị di xem Cinéma.

Hằng mỉm cười:

Ủ, phải đấy! Chị chịu
Lan đoán đúng lắm.

Ba chị em cùng vui-về ăn
com. Một lúc sau, Cúc nhú
sực nhớ ra điều gì, bảo
Hằng:

À quên, ban nay nhà
ta có khách chí ạ!

Hằng biết thừa là Cúc
muốn nói Trào rồi, nhưng
cũng giấu vở hỏi :

Khách nào thế?

Đỗ chí đoán được đấy?

Chị có phải là thày bói
dâu mà đoán được.

Thế chí chịu di em
mới nói?

Ú thi chí.

Cúc nhìn chí, tinh-nghịch
nói :

Khách... tinh ấy mà!
Hằng nghiêm mặt mắng
em:

Chí hồn! Từ giờ không
được bà dâu nói đấy thế
nữa.

Cúc khụng-phụ:

Thi thôi, em chả nói
đưa.

Lúc ấy bà Phản ở nhà
ngoài vào. Bà mang áo trầu
đến ngồi bên cạnh Hằng,
và vừa tém giấu bà vừa
châm-rãi nói:

Ban nay cậu Trào đến
chơi và có ý đợi con Hằng
mái.

(con nura).

HQC-PHI

Imprimerie Trung-Bắc Tân-Văn
Số, Bd Henri d'Orléans Hanoi

Le Gérant: NGUYỄN-DOÃN-VƯƠNG

200 exemplaires

Illustration

35