

34 NOV

# TRUNG BAC TAN VAN



1960

4. Jo. 1948

CHỦ NHẬT

Số 7 - 14 Avril 1940 - Giá 0112

NINH

**Đặc-san chủ-nhật của T.B.T.V.  
có bán khắp Đông-Dương**

**HANOI**

BÁCH GIA Rue des Chapeaux

BẮC HÀ Rue de la Citadelle

TRƯỜNG XUÂN Rue des Graines

MINH SƠN Rue du Takou

ĐÔNG PHƯƠNG Rue Tiens Tsin

NAM HOA Rue Jambert.

VIỆT ĐẤT Rue du Papier.

THỦY KÝ Rue du Chanvre.

PHÚ VĂN-DƯƠNG —

LIBRAIRIE CENTRALE

Rue Pont en Bois.

NAM KY Rue Franc s. Garnier

Kiosque NAM KY

TRƯỜNG XUÂN Route de Hué

TRƯỜNG XUÂN Route de Sinh-tù.

THỊCH KÝ

HÙNG THỊNH Rue Nevert.

DÒNG TÂY Rue du Coton.

HÙNG THҮ

— KHANH TRUYỀN

CAM VÂN

QUỐC HOA

TRẦN VĂN TÂN

THÀNH KÝ Rue des Médicaments

**HẢI-DƯƠNG**

NG-V-ĐÔNG Rue Pierre Pasquier

QUANG HUY Rue Cordoniens.

**HẢI-PHƯƠNG**

MAI LINH Rue Paul Doumer.

NAM TÂN Rue Bonnal,

**HON-GAY**

HƯA THANH

**CAMPHA-PORT**

CẤP TIỀN

**KIEN AN**

HOÀNG HAI Rue du Commerce

**QUẢNG YÊN**

HÀ MINH Rue Ml. Foch

**BẮC-NINH**

VĂN VIỆT thư quán Rue Tiễn An

**BẮC-GIANG**

CÁT LỢI Rue Tho Xuong.

**LẠNG-SƠN**

ĐÔ BÌNH CHÍNH Rue Bourcier

**SƠN-TÂY**

PHÚ LUONG Rue Gửu Hậu.

**TUYẾN QUANG**

NG-HIỂU-DỤ Rue des Maodarins

**VIỆT TRI**

ĐỨC SINH THÀNH Rue Việt-Lợi.

**LAO KAY**

HA SƠN Rue Commerce

**PHÚC YÊN**

TÚ DÂN Rue Commerce

**VĨNH YÊN**  
LÊ VAN THO Rue Vinh Thành

**PHÚ THỌ**

PHÚC SINH DƯƠNG Rue Tân Hưng.

**YÊN BÁY**

LÊ SỸ NGŨ Rue Yên Hoa.

**THÁI BÌNH**

MÃU HIỀN thư quán Rue Jules Piaget.

**HƯNG YÊN**

PHÚC LAI THANH Rue Harmand

CHI TƯƠNG Rue General Marchand.

**CAO BẰNG**

ĐÔ NHẬT CHƯƠNG Hôtel

**THÁI NGUYỄN**

DÃNG XUÂN LUYỄN Boulevard Romanowsky.

**NINH GIANG**

SĨ KÝ Rue Ninh Bình.

**PHÚ LÝ**

TRẦN GIA THỦY à coté de l'école franco-américaine

**NAM ĐỊNH**

TÂN NINH Rue de France

**HỘI KÝ Rue Carreau**

**NINH BÌNH**

ICH TRÌ thư quán Rue du Marché

DẶNG VĂN THIỆU Rue Pére Six

**UÔNG BÍ**

MAI-LĨNH 6 Rue Vernaz.

**TOURANE**

LÉ THỦA ÂN Commercant Gare

**THANH HÓA**

ĐÀO ĐÌNH KHUË Boite postale

N° 32

**HUẾ**

LE THANH TUẤN Rue Paul Bert

HƯƠNG GIANG Rue Paul Bert

**VĨNH**

QUÄNG VÄN Rue Ml. Foch.

TAM KÝ Rue Ml. Foch

Kiosque Thanh Tao

**ĐỒNG HỚI**

BÀO SANH DƯƠNG Rue du

Marché.

**ĐỒNG HỚI**

BÀO SANH DƯƠNG Rue du

Marché.

**QUY NHƠN**

MỸ LIÊN Rue Gia Long

**HÀ TĨNH**

LÉ THỦA ÂN Rue Lucien Lemair

**QUẢNG NGÃI**

TIỀN HÓA Route Coloniale

**SAIGON**

MAI LINH 120 Georges Guynemer

**GIÁ BẢN ĐÀI HẠN ĐẶC-SẢN CHỦ-NHẬT**  
của

**Trung-Bắc Tân-Văn**

Một năm. . . . . \$ 6.00

Sáu tháng. . . . . 3.25

MANDAT, và THU TỪ XIN GỬI CHO

**TRUNG-BẮC TÂN-VĂN**

36, Bd Henri d'Orléans — Hanoi

(Xin biên dung như trên này,  
thì bản quyền mới nhận được)

**MỤC LỤC**

**Số 7 : 14 Avril 1940**

Hai ngày vui của

các bạn tinh Đồng Nhị-Lang

Một cảnh rực rỡ trong ngày

hội Hoa - anh tài

Nhật nam 1916 Sô-Bao

Quốc chiến-tranh

lại một lần nữa

lần đầu tiên Tây

bắc Âu chầu . . . T.

Hai người tự tr. TUNG-HIỆP

Dâm tảo . . . HỌC-PHI

Thơ và Tình. . . CỐI-GIANG

Những khi cù

chiến-tranh

tương-lai . . . HỒNG-LAM thuật

A-di-da-phat . . . DÂN-GIÁM

Một bài thư . . . NGỌC-THÔ

Những tin cần

biết trong nước. T.

Những chuyện

hay và chiến-

tranh . . . T.

Bản ruộng . . . HỌC-PHI

Dưới mây chung

tối . . . T.

Trước Màn Ánh . . . ROMEO

Một tác phẩm

không bao giờ viết

TRIỀU-TRỌNG

Ánh bia và ảnh

thời sự. . . . .

VŨ-AN-NHỊ

VŨ-AN-ĐẠM

MẠNH-QUỲNH

TRỊNH-VÂN

VĂN-LĂNG xep dat

**HAI ngày vui của các bạn tinh  
ĐỒNG**



Photo "Vé Au Par"

TRẦN GIA THỦY à coté tam tài mở đường  
Chợ-phién đê chào mừng thành nữ tú chen chúc vào chợ phién  
tum những nụ cười, những người đẹp, những giờ vui vẻ  
và những cuộc tình duyên... có lẽ sau đây sẽ dày ký niệm.

Các bạn độc-giả có ai biết tinh  
Hải-dương không nhỉ? Chỉ cách  
Hanoi ta có 56 cây số thôi mà?

Nếu ai chưa được biết tinh  
Hải-dương, để chúng tôi xin giới  
thiệu. Đó là một nơi đồ-thị lớn—  
chữ sao — kháp Bắc-kết chiêu

kém sút có Hanoi (thì dã có  
nhiều) Hải-phòn và Nam-dịnh  
mà thôi. Nghĩa là Hải-dương  
đứng vào hàng thứ tư ở Bắc-Hà  
ta vậy.

Một tinh có đủ phô đọc, phô  
ngang dường nhuã đèn điện, nhà  
buôn lớn, nhà buôn bé, hiệu tây,  
hiệu ta, hiệu khai có cả hàng  
thị may tây, có cả nồi công-viên  
cô ghê dài cho khách thừa  
lượng dựa lưng, có cả sân Vận

Động có mọc xanh ròn, có cả  
trên bến dưới thuyền, mà lại có  
cả một nhà... Xέc Việt-Nam nữa.  
Nhà Xέc Việt-Nam ấy thế nào,  
cứ hỏi quan Tuần-phủ Cung-  
định-Vận và ông Y-sĩ Nguyễn-bá-

và rõ vì chính hai  
nhân-vật ấy đã . . . để ra nó.  
Cứ cái cảnh thế thi Hải-dương  
vui lầm chứ gì?

Thưa không? Một tinh lớn như  
vậy mà ngày tháng sống một cách  
u-e-oái như những ngày trời hè,  
tối đến chua 8 giờ hàng phố đã  
đóng chặt cửa ngõ, đèn điện vẫn  
cháy nhưng vẫn người thi bộ  
điển trổn đèn leo lét! Cả đêm khu  
«chị em» là khu dem cái vui vẻ  
thâu đêm cho một nơi mà ngày  
nay trong phố cũng không thấy  
có. Muốn thường-hức xin mời  
ngài quâ bộ ra tận... đâu bót  
ghi!

Vậy thi Hải-dương là một tinh

rất yên-tĩnh. Người Hải-dương

bạn trẻ, các glai-nhân, cho đến  
nhân-vật đứng tuổi, có địa  
vị đứng đầu trong xã-hội, ai cũng  
đều một lòng mong ước hối hợp  
chờ đợi.

Gi-  
Chợ-Phiên của nhà Xέc Việt-  
Nam, lấy tiền giúp công cuộc  
Pháp-Việt Bác-Ái.

Chợ-Phiên! Chỉ cần hai tiếng  
ấy có thể thay đổi cả «cục diện»  
của cả một tinh bẩy lâu que  
sống một cách êm đềm rồi.

Biết bao « tài hoa, son trẻ »  
tấp nập chạy đi tìm bác-phó may  
tàn thời, hay phó may lát cũng  
là nát óc nghĩ chọn các thứ phản  
và nước hoa, hay chiếc cà-vạt  
cho hợp với mẫu da và quần áo.  
Vì hai ngày Chợ-Phiên ấy hả  
chẳng phải một dịp duy nhất  
phô-trương sắc đẹp, phô-trương  
y-phục tốt ư?

Còn các bà, các ông có trọng  
trách trong Chợ-Phiên cũng nát  
óc nghĩ cuo ra « kẽ-hoạch » để



CUỘC VUI TẤM

*Chợ phiên gần hết, mây « nhạc sĩ »  
Đông ý chàng đã met nên thèp  
ngủ trên các trống kén bằng đồng  
đánh bong hoảng.*

cái chức vụ minh thừa hanh một cách oanh liệt trước mặt, chẳng những một tinh Đông mà còn biết bao tinh kéo vè.

Hai tuần lễ đợi chờ, ngóng trông, sao mà qua chóng thê. Đã tới ngày rồi.

Chợ-l'niên đã khai mạc, hối 4 giờ chiều thứ bảy 6 Avril.

Trước giờ ấy, cả tinh lái nhao náo lên một lần nữa. Các giao nhân bầy giờ đứng trước tấm gương ngâm nghĩa xem cái tà áo có được đứng không, có làm cho cái thi hình mảnh dẽ kia thêm phần thư-thờt yêu-kiều khéo! Lại lần ngắn xem thử phẩn này, thử kem kia, có ăn đúng mầu da mình không?

Còn các bạn trẻ thì hàng giờ nán đi nán lại cái « mầu » của chếc cì-vat mới sắm từ Hanoi về. Thứ mờ bối đầu này có được « linh » chẳng? À quên còn qua bộ y-phục đã!

Thế rồi, một cái liếc cuối cùng vào gương, các bạn son



HOA NỮ MIỆNG CƯỚI

*Cô Bày một bông hoa đẹp của Hải-dương  
đang vui vẻ cười rạng rỡ để gánh với  
bông hoa nở cái trên áo!*

trẻ, lai hoa, xô nhau, về phía nhà hội quán nhà xác Việt-nam.

Thì vừa đúng giờ, Quan sứ Lebel cùng quan Tông-đốc Phạm gia-Thuy vừa trên xe bước xuống cửa Chợ Phiên. Ông Bình bà-Hoàn hội-trưởng nhà Xéc, trịnh trọng trong bộ y-phục trắng là nền thẳng băng, cũng cá-ông trong ban trị-sự ra nghênh tiếp.

Cạnh chiếc giày tam tài t-ăng ngang qua cửa, một thiếu nữ, má bẩy, hây, nhăn sắc d-êm lè, nhưng hây còn chút e thẹn của con-nhó thè già, lần ngắn đứng, hai tay nâng chiếc gối nhung, trên đè chiếc kéo con. Đó là cô Lê Bạch-Yến một dóa hoa miền Đông..

Quan sứ Lebel cầm kéo, tưới cười cái giày tam tài. Cửa Đông-Bào đã mở. Các bạn trẻ có thể kéo vào chốn Thiên tai được rồi.

Mà Thiên tai thực! Chẳng nói chi đến những đám múa tứ linh, những gian hàng nem, bún, những chò đánh sú sắc, những gian đánh cá ngựa, cầu cá cạn, những trò thôi miên quý thoát những gian quà bánh do các vị Phu nhân, các ba các cô trong tình dừng trông coi, là những trò vui không thể thiếu được trong một cuộc Chợ Phiên, là cứ nhìn ngoài sân, trên nhà Xéc, sẽ thấy rõ là một cảnh Tiên thực.

Pết bao Tiên tha-thiết, yêu kiều bế gặp chàng Lưu, Nguyễn nao nức trái thực bóng nhéo là vui cười kéo ồ dồn... thộp ngực, gắn hoa. Bị đau trong bồ-tờ phơi-bon là ở ngực, vậy mà các Lưu Nguyễn đời này cứ vẫn can



Photo Dinh-lien Lu

CỦA NGON, NGƯỜI ĐẸP

*Mấy thiếu-nữ đẹp bán bánh trong Chợ-phiên Hải-dương*

dám, mạnh bạo mà vui cười, uốn ngực nhận lấy những cái dấu hiệu do các bàn tay sinh sáu gắn vào. Việc nghĩa mà!

Hoa giấy tung như mưa rào. Tiếng cười của tuổi trẻ trong như pha-lê nỗi lén ròn rả trong một bùn không khí như « nóng sốt ».

Cứ cái cảnh ấy bắt đêm hôm 6, hết ngày 7 Avril, rồi lại bắt rần đêm hôm 7 nữa. Đến khi tắt cả giải-nhận trở về chốn lầu bồng thâm nghiêm... tỉnh Hải-dương lại buôn bã, uê oải mà sống như một ngày nắng hạ.



HOA HỒN

*Một thiếu-nữ bán insigne về mặt cau có đường như gắp phai khách qua... kiết*

NHỊ LANG

## Cuộc chiến-tranh lại một-lần nữa lan đến miền Tây Bắc Âu-châu

Trong tuần-lé vừa qua, về cuộc chiến-tranh ngoài các mặt trận cả về thủy, lục, không quân đều không xảy ra việc gì quan-trọng lắm, nhưng gần đây người ta đã đoán rằng có lẽ may mai Đức sẽ bắt đầu tiến công và cuộc chiến-tranh bằng vũ-bị sắp lâm vào thời kỳ kịch liệt.

Một điều đáng chú ý là cuộc chiến-tranh về ngoại-giao giữa Đồng-minh và Đức càng ngày càng thêm gay go. Cả hai bên nào cũng cố kín các nước Trung-lập về phía mình.

Từ sau việc chiến-hạm Anh xông vào bờ bắc Na-uy để cứu gần 300 thủy-thủ Anh bị giam trên chiếc tàu Đức « Altmark » thì Đồng-minh quyết mò cuộc công kích về ngoại-giao cả về phái tây-bắc Âu-châu và đồng-nam Áu-châu.

Việc các tàu kiêm-soát của Anh bắt các tàu của Nam-lír-lap-phu chở các thứ quặng mỏ cho Ý và Đức và bức công-diệp mà vừa rồi Đồng-minh đã gửi cho Thụy-diên, Na-uy báo cho hai nước đó biết rằng Anh, Pháp không thể chờ cho Đức phạm mồi vào nền trung-lập của hai nước đó và sẽ thi hành những phrông-pháp quyết-liệt để kết liễu lệnh thế đó, dù tỏ ra rằng Đồng-minh quyết thất bại việc phong tỏa Đức với cách nghiêm-ngặt hơn trước. Theo tin Arrip thì Đồng-minh đã đặt thủy-lôi ở quanh và trong hải-phận hai nước đó để triệt đường vận tải quặng sắt của Đức và hứa sẽ cướp hàng hai nước Thụy-diên, Na-uy nếu bị Đức gây sự lối thới.

Đức hình như tỏ vẻ rất để ý về việc này và đã cùng hai viên đại-sứ Thụy-diên, Na-uy hội-kien để tìm cách đối phó. Ngoài tướng Đức tại tuyển-bô sẽ hết sức bảo vệ quyền lợi mình ở miền Tây Bắc Âu-châu.

Thì những tin ARIP cuối cùng đã dập-lại việc Đồng-minh đặt thủy-lôi ở bờ-nơi giáp hải-phận Na-uy. Đức đã đem gần 100 chiếc chiến-hạm lên miền bắc và đã tung-bố dàn quân-lực để bảo-hộ các xứ miền bắc tránh khỏi chương trình người Anh. Đồng thời Đức lại đem lực quân-tiến qua biên giới Đan-mạch và đã chiếm kinh thành Copenhagen. Thụy-quân Đức cũng đã đặt nhặt hải-cảng Oslo và đã đổ bộ ở nhiều nơi ở miền duyên-hải Na-uy chiếm Bergen và Narwick. Na-uy đã kháng cự kịch liệt và đã cầu cứu Đồng-minh.

Thế là, một lần nữa vì ý muốn của Đức, cuộc chiến-tranh lan-lan đến miền Tây Bắc Âu-châu và các nước ở miền Scandinavie xưa nay rất yên tĩnh nay cũng đã bắt đầu nhuộm máu.

Về Á-dong thì gần đây, có việc chính-phủ trung-trong ở Nam-Kinh của Uông-tinh-Vệ đã thành-lập. Sau khi chính-phủ do người Nhật ủng-hộ này đã khánh thành thì khắp các chính-phủ, hàng-tỉnh trong nước Tàu và các nhà quản-si Tàu đều gửi điện-tin về Trung-khanh phản đối Uông-tinh-Vệ và tố-lòng trung-thanh với Tưởng-giới Thạch.

Ira-kiy và Anh cũng đã tố cáo-kiy là không thừa nhận chính-phủ mới ở Nam-Kinh và chỉ-biết coi chính-phủ Trung-Khanh là chính-phủ chính-đảng độc-nhất ở Tàu. Cả Đức và Nga cũng tỏ vẻ lãnh-dạm với chính-phủ Uông-tinh-Vệ. Hơn thế nữa Nga lại công-kiy Nhật và theo một tin Pháp - thì đã bắt đầu cho xây dập một chiến-lũy dài 5.000 thước ở đoc biển giới Mân-chau-quốc theo kiểu chiến-lũy Maginot của Pháp gọi là chiến-lũy Staline.

Có xem linh-hình đồ thi-việc giao-thiép giữa Nga và Nhật chắc sẽ-dì đến chỗ quyết liệt-chăng?

Tinh-thể cá Âu-lan Á đều không có-ve gì là lạc-quan cả.

T.

Vì phải in bằng giấy Đáp-cầu nên Trung-Bắc Chủ-nhật hạ giá xuống 0 p 12

Vì chiến-tranh mà cả hai giới ở Pháp và Đồng-đong đều phải chịu nản-khan giấy, hiện nay ở xứ ta, giấy-ngoại-quốc và giấy-Tây giá đắt gấp mấy lần trước mà lại không sao mua được. Vì nasa rõ, mà Trung-Bắc Chủ-nhật, một tờ báo có-phiếu-tranh ảnh từ trước vẫn in giấy tốt nay cũng phải in bằng giấy Đáp-cầu.

Giá giấy Đáp-cầu có-hơn-nên chung-tôi cũng hạ giá Trung-Bắc Chủ-nhật (từ số 6) từ 0p15 xuống 0p12.

Có việc hạ giá-báo nay cũng chỉ tạm thời vì giá giấy Đáp-cầu 1 Kilgr. mấy hôm trước là 0p17 nay lại có tin sập-sứa tăng-lên nhiều.

Vậy giá-báo lén-xuống là chỉ tuy

theo

giá giấy chứ không phải ở

nha-bao, xin các độc-gia lượng

tinh-hieu cho.

## MỘT CẢNH RỪNG RỌN TRONG NGÀY HỘI HOA ANH

### AT NHẬT NĂM 1916

Muốn cõi-dộng chủ  
nghĩa làm bá-chủ  
Á-Đông, một đảng  
viên đảng Hắc-  
Long rạch bụng  
tự tử trước mặt  
hang-vạn người

#### Kiem duyet bo

Đó là cái cảnh một đảng viên  
đảng Hắc-long hi sinh vì chủ  
nghĩa của đảng để phản đối  
chính-phủ không kịp-thuc-hanh  
việc thon-tinh Trung-quốc.

Rằm tháng ba, một ngày tết  
vui chơi rực rỡ nhiệt ở nước  
Nhật: Tết hoa anh.

Hoa anh, một thứ hoa rực-rỡ,  
một giải-phẩm đặc-biella của con  
chóu-thần Thái-đương, chính  
phủ Nhật đã-lấy làm quốc-hoa.  
Hàng-năm sang-tết tháng ba,  
muôn-bồng ngàn-tiền đưa-tui, tò  
diêm-ha đảo Phù-tang thành một  
thế-giới hoa-gia. Hầu-hết các  
nơi-dô-thị và các-nơi thon-giá,  
đến-nay rầm-rộ, giải-giải-trò-lú  
năm-lũ bảy-dua-nhau di-thuong  
hoa.

Cái ngày vui-thanh-thú ấy đã  
gọi-lòng hiếu-kỷ của mọi du  
khách Trung-hoa lện-lỏi-tới đất  
Đông-kinh để được ngắm-nhin  
một-thứ-hoa quí.

Yêu-hoa-nên phải-tô-dường  
tìm-hoa, vì du-khách ấy-tưởng

Đảng-viên của đảng ấy hiện có  
nàng-trâm-vạn-nhân. Mỗi người  
vào-dâng-đều phải-qua trước  
tượng Thiên-hoàng, cui-dầu 12  
cái, rồi quay-lai trước mặt thủ  
lĩnh Đầu-son-Mân cui-dầu 9 cái.  
Làm-lê-xong, tự-cầm Dao-rach  
dầu-ngón-tay giứa-lík mâu-viết  
máy-lời cam-kết, đợi-ý-noi xin  
một-lòng-trung-thanh với đảng,  
phục-lòng-mệnh-lệnh của đảng,  
sóng-chết-không-tu, quyết-theo  
duo-kế-hoạch « thon-tinh China,  
độc-bá-Á-châu » mà hi-sinh  
tin-miễn, nếu-trái-lời cam-chiu  
tội-chết.

Kế-hoạch ấy-dâng Hắc-long  
chỉ-chờ-dip là-thực-hanh, hòi-ý  
gặp-buổi Âu-châu đang-có-cuộc  
đại-chiến, liết-cuồng-không-rồi  
nghỉ-dễn-việc Viễn-dong, cho-là  
một-cơ-hội-rất-hỗn, Đầu-son-Mân  
muốn-yeu-cầu-chinh-phủ dem  
ngay-quân-sang-chiem-lấy Trung  
quốc. Nhưng vien-thu-tuởng Nội  
các-hay-già là Văn-Tinh-lại-kien  
quyết-phản-đối, cho-là-quá-vội,  
chưa-phải-lúc-dù-làm-dược-việc  
lớn-lao-ý. Nguyễn-về-việc Trung  
quốc, ở-nước-Niết vẫn-có-2-phái  
ý-kiến-khác-nhan: một-phái-thì  
theo-cách-ohn-thi-hanh-chinh  
sách-xâm-luon-dân-dân, đóng  
dầu-là Văn-Tinh, một-phái-thì  
quyết-có-dip-là-rà-tav-lâm-nay,  
đóng-dầu-là Đầu-son-Mân. Phản  
đối-việc-danh-gấp-lấy Trung-quốc  
chưa qua-mười-nay, một-hom  
Văn-Tinh-ở-tuyet-di-xe-vào-dinh

thủ-tướng làm việc, giữa đường bị mấy phát đạn của một thich khách xông vào bắn chết.

Thủ-tướng bị giết, một việc trọng đại xảy ra, chính-phủ dù hạ lệnh cho truy-đam hàng thủ, nhưng cũng biết là do đồng Hắc-long gây ra, nên việc tra xét cũng gấp nhiều sự khó khăn ngần trờ, làm cho nhân dân trong nước đều bấn nỗi xôn-xao.

Giờ lúc đầu đến đây ngóng chờ xem hung-thủ ám sát thủ-tướng Văn-Tinh là ai, thi bỗng



Thủ-phí-Nguyên Nghĩa-Tam dâng viên đăng giao nước. Nước Ngõi ra giữa chỗ hóng ván người tự mồ bang để phản đối việc chính-phủ không chịu đem quân sang đánh ngay lấp nước lầu.

trong ngày tết hoa anh, lại một việc rùng rợn nữa xảy ra, một người trong đảng Hắc-long tuy mồ hụng nhận là hung-thủ!

Tren khoảng đất núi ngoái chầu thành Đông-kinh, một nơi giồng nhiều hoa anh và động người đến xem hoa hơn các nơi khác. Trước đó vài hôm, có mấy người đem một tấm địa-dồ Trung quốc bằng vải rộng độ vài mươi trượng vuông, giải xuống bến đất. Bên tấm địa-dồ có viết những

câu nói Trung-quốc vật-sản phong phu,

Nhà-bản nên kịp sang đánh Trung-quốc, chỉ trong 3 ngày là hoàn-oán chiếm được. Dưới đó lại viết một dòng chữ rút tắt là: « Tại đây đến ngày rằm tháng ba này sẽ xảy ra một việc rực rỡ, dài, mồi anh em chí-em lại xem ». Việc ấy lan truyền rì khắp nơi. Quả nhiên đến ngày ấy, ai nấy sẵn cái nhâ-hứng để xem hoa, nhân, tien đến đỗ xem có việc gì,

nên cao chừng 3 thước, châm lửa lên, nên dù cháy nhưng ban ngày không được sáng lắm, chỉ hiện ra 2 ngọn lửa lờ lờ. Trước cái dệm cỏ lái giải một cái chiếu, trên chiếu đặt một cái thau to. Chẳng ai hiểu rõ họ làm trò gì, bỗng thấy một người trong họen ấy dì lại ngồi lên trên dệm cỏ, cởi bô áo, trần trung trục, lộ cả ngực bụng trắng lốp. Rồi thấy một người tay cầm cái hộp đưa cho, người ấy đón ngay lấy, mở hộp lấy một con dao súng loáng, dài chừng 1 thước rưỡi, rộng 3 tấc, sắc sáng như nước. Người ấy giờ coa dao lên, nhằm lên ảnh Thiên-hoàng cùi đầu 12 cùi, lại nhắm về thành Đông-kinh cùi đầu 3 cái nữa. Lay xong đứng dậy, nhảy ra bên ngoài cái dệm, cầm dao di chung quanh tấm địa-dồ Trung-quốc, vừa di vừa chửi tên noi, coi bộ dữ tợn lắm.

Vì thấy người ấy cẩn-dòng một cách quái gở, ai nấy đều chăm chú nhìn, đứng im thin-thít hàng vạn người không mói tiếng động. Một lát, người ấy lại đứng lên trên dệm cỏ, cầm dao chém vào mọi người và cứ đầu luồn một hồi, rồi cất tiếng nói to:

— Thưa các ngài, tôi là Thủ-phí-Nguyên Nghĩa Tam dâng Giết tên Tè-tướng hại nước Văn-Tinh chính là tôi đây! Tôi với Văn-Tinh không có tư thù gì, tôi giết hắn chỉ vì hắn phản đối việc đem quân đánh lấy Cai-na.

### Kiem duyệt bô

Nay muốn tỏ ra tôi với Văn-Tinh không có tư thù gì, (Xem tiếp trang 29)



Chuyện vui của TÙNG-HIỆP. Tranh vẽ của TRỊNH-VÂN

Vừa vừa di vừa sira lại cái nơ den vùn huýt còi. Hình như lòng chàng đang sung sướng môt cái gì? Quả thế, vì chàng vừa giờ thuốc lá thơm ra đê hút — tuy xia-nay chàng chỉ hút những thuốc lá rẻ tiền. Phải có môt sự gì vui mừaz « xâng khao » lâm thi chàng mới hút thứ thuốc là Äng-Lê thơm phức — như thế!

Chàng lâm bầm nói môt mình:

— Hả quá, mới hơn 7 giờ tối! Hôm nay ông chủ di Hải-phòng. Thò là anh em chuồn sớm môt giờ đấy! Đợi đến tám giờ tối mới bô về.... thi tiếc chàng nòi mòi hết từ đời tám hoành nòi rồi.

Lúc này Văn đã

đi đến bờ hồ Hoàn-kiem, ngay phía nha Khai-trí Tiển-đức trông sang. Văn ở tận rìa Hòn, mà mồi khỉ đi làm ở một biếu buôn trên phố vè — lân qđo chàng cũng di bò. Lương chàng được ít quá, chỉ đủ ăn mặc, hay thỉnh thoảng vào cao lầu ăn bài mì, hoặc dành dụm mua cho người yêu thương. Ván hỏi: — Sao bà lai lui-lử ở đây? Trời lạnh lắm!



dẫu. Vì Văn vẫn còn đứng trên bờ hoảng hốt đưa mắt nhìn ra phía bờ: Ở đó một người thiếu phụ mặc môt cái áo mầu hồng — đỏ như lửa — vừa nhảy xuống!

Trong một thời gian rất ngắn, bao nhiêu ý nghĩ chay qua óc Văn:

— Sao hôm nay cô nòi lại vắng thế này? Minh phải xuống cùu mãi!

— Tiệc cưới của thằng Bích — môt tiệc cưới có nhiều cô thêu nử vai như chim, và đẹp như hoa — ta sẽ bỏ cho si!

— Thanh, người yêu của ta, nàng vẫn cho ta là rát, hôm nay ta sẽ cho nàng biết... tuy ta.

— Không hiểu  
chỗ này có sâu lỗ khong?

— Nước cũng  
không rết lâm  
thi rabi?

N ững ý tưởng  
đó — trai lại với  
lời tôi vừa lú —  
qua óc Văn  
như chớp  
loing.

Và sau bết Văn  
ngồi:

— Cần quái  
gi! Bộ smoking  
này là đì mượn  
co mài Mai-phoi  
... và là lisi rồi  
một đêm già!

Và vẫn nhảy xuống nước  
lòng em ghen, mèo đòi tự tử có  
người thiêu phu mặc áo mầu  
hồng — dù như lửa — kia, lúc đó  
nhưng nhau đã uống phải vài hụm  
nước rồi, nên đang giờ tay lén  
quá quắt như đẽ với một cái gi.

Văn nghĩ thầm :

— Nước tanh bỗn sùi áy! Sao  
nó không ra Sông-Cái tự tử, nước  
cô ngọt hơn không?

Nhưng chàng hiểu ngay khi  
chân chàng chạm đến đất. Chàng  
đứng giây và thấy nước chỉ vừa  
đến eo chàng! Chàng ăn mạnh  
đôi giày « véc-cin » — cung lại  
mượn — xuống hòn  
và đi lại gần người  
thiêu phu kia; nắm  
lấy tóc cô và kéo  
thẳng giây. Chàng  
lại nghĩ thầm :

— Nước nồng thế  
này... thầm nào  
chả tự-tử ở đây.

Thiều phu lúc đó  
tâm chát lấy cõ  
Vân, Vân định là  
« nàng » ra và định  
nói :

— Thời tinh rì  
thi di lên. Bán mồi  
vào người ta thế  
này, nặng bỏ đổi di  
áy, ai chịu được!

Nhưng bờ cõng  
gần kia rồi. Vân  
không nói gì và kéo  
thiếu-phu đưa vào  
một gốc cây rỗi đập  
mạnh chân xuống  
đất để vẩy hót bùn  
đi. Chàng thấy hơi  
lạnh nên mặc áo  
vào.

— Tôi khô quá... nên phải di tự-tử...  
tiệc cưới sẽ có nhiều cô thiếu-nữ  
vui như chimi, và đẹp như hoa.

Ông chồng Văn thiêu nhiên  
— Thế à ! Tôi hiện quen  
nhieu.. nếu ông muốn, tôi sẽ xin  
cho ông một cái cửu phẩm.

Văn cười gần :

— Tôi chưa vợ ông không phải  
mong được cửu phẩm! Nhưng  
tôi chí yêu cầu ông cho vợ ông  
về ở với ông như cũ...

— Nhưng tòa đã cho vợ chồng  
tôi ly-dị rồi. Tôi không thể nào...

Văn ngắt lời :

— Vậy ông muốn để vợ ông  
tự tử nữa hay sao?

— Nhưng mà...

— Không nhưng  
mà làm sao cả !  
Ông phải cho bà  
Ấy về nhà!

Ông chồng ngăn  
ngữ ! Văn đợi một  
lúc và ngồi xuống  
cái ghế phô -toi!  
Ông chồng nhìn  
thấy nước ở bộ  
quần áo ướt của  
Vân ci ây xuống  
thâm. Ông thấy tiếc  
của. Ông bảo Văn :

— Nhưng ông  
chưa hiểu lính nết  
vợ tôi. Nó quá lầm.

Vân vẫn không  
nói gì và vẫn ngồi.  
Nước chảy ướt cả  
đệm ghế. Thấy vậy  
ông chồng không  
ngắn ngại nữa, ông  
nói :

— Được rồi, tôi  
sẽ cho vợ tôi về  
tù tôi...

Đoạn ông quay vào phía vợ :  
— Mò vào nhà trong thay quần  
áo đi!

Vân vẫn ngồi trên ghế, chàng  
nói :

— Ông hãy hứa với tôi là...

Nước càng chảy ướt thêm  
đem ghế. Muôn tống Vân đi, ông  
chồng đứng giây di về phía  
chàng :

— Tôi xin thề với ông rằng...  
tôi sẽ cho vợ tôi ở nhà mãi !

(Xem tiếp trang 29)



# Đám lâu

Chuyện giờ của Học-Phi

photo Võ Văn Linh.

(Tiếp theo kỳ trước)

Phiên, một nhà văn-si, vì cứu được Hằng — một cô gái nhà giàu — khỏi chết đuối khi tắm đám uốn được Hằng yêu...  
Phiên cũng yêu Hằng, dù chẳng vần hiểu rằng từ một người nữ sinh viên trường Bảo-Chê như Hằng đến một anh văn-si khổ như  
chàng, cái địa vị của hai người cách xa nhau làm...  
Nhưng khi nhận thấy tin Hằng thi trượt, thì Phiên mừng rỡ vì chàng thấy có thể yêu được Hằng...  
Nhưng Hằng vẫn chậm, chí học-hành... để xin thi vào trường Đại-Học...

Trong đám-lâu chàng vẫn yên  
tri rằng nếu Hằng cứ dì xa mãi  
trên đường học-vấn thì nàng sẽ  
phải xa chàng thêm mì, dù nàng  
muốn hay không muốn. Trong  
bộ óc đơn giản của Hằng, nàng  
không bao giờ nghĩ đến sức  
phản - động của hoàn cảnh  
ở trong cái già - đinh mà nàng  
đang sống. Yếu, đối với nàng  
là tất cả rồi...

— Muốn dò ý Hằng, Phiên chèn  
mảng nói :

— Nghĩ dò được cái Cử nhân  
luật cũng thật là gian nan vất vả.  
Hàng cười đáp :

— Không vất-vả sao có thành  
được ba Cử.

— Nhưng thành ba Cử dè rời ho  
lao thì có ích gì không ?

Hằng cú mặt xuống, giọng hơi  
buồn :

— Cũng có ích trong một phạm  
vi nào, như khôi phái sợ đối  
chẳng hạn...

Phiên ăn cơm chiều xong,  
duong ngồi hút thuốc lá ở bên

canh cửa sổ, chợt thấy tiếng  
Lan - em gái Hằng gọi ở dưới  
đường :

— Anh Phiên ơi! anh Phiên !  
Phiên nín xuống, vai-về hỏi :

— Lan di đâu đây ?  
Em di tìm anh đây.

Phiên khôi hài :

— Ô, hau - hịnh quá ! Nhưng  
tim anh dè làm gì ?

— Em cũng không biết. Ba em  
bảo mìn anh lại chơi ngay.

Thấy Phiên chưa dung dầy,  
nàng vội rực :

— Anh vào mặc quần áo đi  
mai-lên !

— Thị hấy lên trên này đợi  
anh một chút đã.

Lan khẽ quay mình di nứa  
vòng, nói bằng giọng làm nũng :

— Không, — em đợi anh ở dưới  
này được rồi.

Mười phút sau, hai người đã  
ra đến phố Hàng-Bông. Phiên  
hỏi Lan :

— Ba giờ anh có việc gì hể?  
Lan thử nói thật xem nào ?

Lan làm vẻ bí mật:  
— Anh thử đoán xem.

Phiên cười to :

— Anh có phải thấy bài đầu  
ma đoán được.

— Vậy thi anh chịu khó đợi lat  
nữa sẽ biết.

Phiên gặng hỏi :

— Nhưng ít nhất em cũng phải  
cho anh biết việc lành-hay việc  
đã?

Lan nhìn Phiên tình nghịch :

— Việc lành.

Rồi cô nói lảng sang truyện

Hai người về đến nhà thì ông

Phán đã ăn cơm xong, đương

mặc quần áo đê dòi y với Phiên.

Phiên đoán ngay được thế là vì  
vừa trông thấy chàng, ông Phán

dã vội vàng hỏi :

— Cậu không bận chứ ?

— Vâng, nhưng sao kia ạ ?

— A, tôi muối bảo cậu di dâng

Ông Phán đưa tay lên vuốt mó  
tóc đã hoa râm, quá nứa, chậm  
rãi dấp:

— Hơi cản, vì là việc có quan  
hệ dân cựu.

Phiên tỏ vẻ ngạc-nhiên hỏi:

— Có quan-hệ đến con?

— Phải, tôi vừa xin được việc  
làm cho cậu. Ngày giờ tôi định  
dưa cậu lại nhà ông sếp nói qua  
với ông ấy một tiếng.

Phiên giương mắt lèn nhìn ông  
Phán. Chàng thật chư hiều ông  
muôn gì. Tím việc -sam cho  
chàng? Thị có bao giờ chàng có  
cái ước-wag ấy đâu. Ông định  
giảm trọng-cửu Hằng một cách

Ông Phán không ngờ đến câu  
giả lời ấy, vội-vàng hỏi:

— Sao, cậu còn do dự gì? Bởi  
cậu nghĩ cho chín thì người  
không đủ điều - kiện làm một  
người thư-ký tốt được.

Ông Phán nhìn thẳng vào mặt  
Phiên:

— Thế cậu không muốn đi làm  
thật sự?

Phiên không lưỡng-lự, cương  
quyết đáp:

— Vàng.

### Kiem duyet bo

Phiên ngắt lời:

— Nhưng hiện thời con  
kiếm được hơn 30 một  
tháng kia mà!

Phiên mở mắt ra nhìn thấy Quỷ, có con gái  
con bà chủ nhà — đang ngồi ở cạnh chàng.



rẽ già đến thế ư? Trời! thật là  
quá sức tưởng-tượng của Phiên.  
Lòng tự-ki của chàng bị động  
chạm mạnh quá nên chàng không  
biết nói gì nữa... Ông Phán chụp  
chiếc khăn xếp vào đầu rồi rẹc  
Phiên:

— Thôi đi di cậu, không thi  
ông ấy lại di vắng.

Phiên giận ử iên cù, nhưng  
chẳng cũng phải dịu giọng nói:

— Ông thư cho con gái, mỗi  
nửa đê con nghĩ cho chín đê.

Chàng hống khoái-trí thấy câu  
giả lời của mình rất gian-dị  
nhưng là một cái lý-luận rất  
chắc chắn, làm cho ông Phán  
phải luồng-cuồng. Ông hơi biến  
sắc mặt, nhưng vẫn ôn-tôn nói:

— Đã dành không phải di, làm  
việc nhà nước cậu cũng kiêm đủ  
đủ, nhưng cậu có thấy cái nghề  
viết báo vất-vả lắm không? Mì  
còn bae-bao là khác nữa. Di làm  
việc nhà nước thì nhân hạ và có  
một cái tương-lai chắc-chắn.

— Cái gì thế anh?  
Phiên quay mặt di, đáp:  
— Không biết.  
Hằng ngạc-nhiên:  
— Anh Phiên! anh làm sao

Ông Phán cười gằn:

— Thế ra công tôi vận-động

cho cậu là công-cốc.

Rồi ông hầm-hầm di lên gác.  
Lúc ấy Hằng vừa ở nhà trong

di ra. Nàng đến bên cạnh Phiên.

au-yếu hỏi:

— Cái gì thế anh?

Phiên quay mặt di, đáp:

— Không biết.

Hằng ngạc-nhiên:

— Nhưng thưa ông, mỗi nghề

thế?

Phiên cho là Hằng đã thừa  
hiểu tần-kịch vừa xảy ra giữa  
chàng và ông. Phản rồi nhưng  
nàng còn hỏi giã vờ, nên càng  
thêm tức. Chàng đứng phẩy dây,  
nện mạnh gót giày xuống gạch  
rồi di ra cửa. Hằng chạy theo.  
nức-nở gọi:

— Anh Phiên!

Phiên cứ cầm đầu di, không  
thêm ngoảnh lại.

Phiên cắp một tròng bao nề  
oải bước lên cầu thang. Bóng tối  
ở trong cầu gác của chàng dầy  
quá, như một tấm vải đen bịt  
lấy mắt, khiến chàng tự nhiên  
thấy rợn-rợn. Chàng với bật đèn  
lên, rồi ngồi vật vã trên giường,  
vắt chiết mũ dã cù và tấp bao  
xuống bên cạnh. Lần này là lần  
đầu xa Thành, Phiên cảm thấy sự  
cô-quạnh là khó chịu và thiền-thôn.  
Sự tịch-mịch, lặng lẽ rất  
cần cho việc làm hàng ngày của  
chàng, lúc này như để nặng lên  
người chàng. Chàng thấy rõ-rệt  
phải cần có một bản tay êm-ái  
săn-sóc, vỗ-vỗ cho cả xác-thịt  
lần linh-thần mét môi của chàng.  
Nhưng chàng không có hy-vọng  
tim thấy bàn tay ấy ở một người  
đàn bà nào. Ba năm chung sống  
với Thành đã mờ mắt cho chàng  
trông thấy rõ những cái ti-ti-en,  
đè-hèn của đàn bà và đã lầm tan  
vỡ những ảo-tưởng đẹp-de của  
chàng rồi. Chàng yên trí rằng sẽ  
phải kéo nột mít wanh những  
chuỗi ngày vỗ-vỗ của mình như  
một con chuột xám lẩn trong  
dây công-dài...

Xưa kia, trong lúc chán-nản  
như thế, chàng chỉ đọc một trang  
sách hay, hoặc nghĩ đến tấm  
guồng oanh-tiết của một vị anh-hùng  
là dù đem sự hăng-hái,  
say-sưa về cho tám-tri chống chài  
rồi. Nhưng bây giờ cái chống-chài  
kỳ xấu-xa quá, thâm-thia quá,  
không còn cái gì lắp đầy được  
nữa...

Sự chán-nản của Phiên đã lên  
đến chỗ chàng không còn thể tin  
và yêu được mọi người nào hay  
một vật gì: Tiền - tài, danh-vọng,  
thân - bằng, nghĩa - vụ...,  
chàng đều thấy không có một  
nghĩa gì, không thể tác-tạo được  
hạnh-phúc của đời người... Cái  
lẽ sống của chàng trong ít lâu  
nay chỉ là tình yêu của Hằng,  
nhưng từ hôm ôn Phán định  
giảm trọng-cửu Hằng bằng sự  
tim việc làm cho chàng, Phiên  
thấy hồn-oán Hằng vòi cùng.  
Nhất là mấy bữa nay, khi đi học  
cũng như khi về học, chàng đều  
thấy Hằng có bạn trai di kèm.  
Cái-hành-vi ấy của Hằng đã  
nhóm-leo trong lòng Phiên một  
sự tức-giận xu-võ nhưng sâu-sắc.  
Phải chăng đó là triết-chung  
của lòng ghen? Cố là làm, nhưng  
Phiên không dám tự - thủ với  
minh như thế. Chàng thấy nó  
vô-lý và ngurdong-oguong thê nào  
sylv...

Phiên ủ-ru đứng dậy, di di, lại  
lại ở trong phòng. Nhưng chàng  
thấy hai chân nặng - nề quá,  
không muốn bước nữa, chàng  
lại ngồi phịch xuống ghế. Chàng  
có cái cảm-tưởng như một con  
chim bị nhốt vào lồng, đương  
tung-tổng dập cánh để tìm lối ra.  
Trời! sao những bức tường kia  
im-lặng thế? những chiếc ghế  
kia hill là rã một cách đáng ghét  
thế? Chàng muốn rằng mọi vật  
đều phải leo-hết tên, múa hất lên  
và chung-quanh chàng.

Nghỉ đến phân-suy hàng ngày,  
Phiên mở ngăn kéo lấy giấy bút  
ra để viết. Xong chàng chưa  
không dù can-dam và bình-lịch  
để làm việc. Mì chàng cũng  
không muốn làm gì hế. Những  
lúc chán-nản như thế này, chàng  
thường thấy cần phải có rượu uống thật  
nhieu, thuốc phiện hút thật say,  
rồi lăn xả vào trong những cuộc  
hành lạc dâun-ô, bần-thiu, để xé  
tay đổi mình ở đây như những  
con thiêu-thân sà vào ngọn lửa

tự thiêu minh. Cái tu-lưỡng phâ  
hoai bồng-bột lên ở trong lòng  
chàng đến cực điểm, và cần phải  
phá - hoại đời mình trước đã.  
Nhưng rượu chàng không quen  
uống, thuốc phiện chàng chưa  
hút bao giờ, gai điểm, nhà hát  
tui chàng kinh-lớm không dám  
đến gần. Vậy làm thế nào?  
Chàng lè lại chịu bộ tang ngồi  
thầm do từng giây từng khắc cái  
ngọn lửa phiến đốt cháy tâm can  
mình...

Rugen! chỉ có nhiệt - độ của  
rượu mới độ được với nhiệt - độ  
của lòng chàng. Không nghĩ gì  
nữa, chàng liền gọi thẳng nhỏ ở  
dưới nhà đi mua một chai rượu  
«Văn-Biển», rồi trước sự ngạc-nhiên  
của nó, chàng uống hết  
cốc này đến cốc khác. Chàng vừa  
uống vừa bứt thuốc lá. Men rượu  
nồng và hơi thuốc nồng thi nhau  
đối chay ruột gan chàng. Chàng  
thấy là khó chịu và thiêu-dot áy  
một cái thú say - sura, điên - cuồng.  
Chàng uống và uống mãi rồi nứa  
gờ sau, chàng ngã xuống sàn  
gác với điều thuốc lá cháy «dở»  
trên môi...

Từ lúc Phiên lịm di đến lúc  
chàng tỉnh dậy, một đêm dài đã  
qua. Cái cảm giác đầu tiên của  
chàng là thấy đầu nhức như búa  
đu và ruột gan cồn - rạo lên như  
nung. Chàng vừa trở mình chợt  
nghe có tiếng người bồi ở bên  
cạnh:

— Ông đã tỉnh chưa?

Tút tiếng trong và nhẹ áy  
chàng nghe qua tai lầm, nhưng  
lúc áy chàng chưa nhận được la  
tiếng ai. Chàng mở mắt ra, bàng  
khuông nhìn: chàng hỏi ngạc  
nhien thấy người gọi mình  
không phải là Hằng mà lại Quý  
có con gái bà chủ nhà. Quý nhìn  
chàng bao giờ mắt thương-hại  
rồi an-yết nói:

— Ông bình như cảm nặng, dè  
tôi bao vú già nó nấu cháo ông  
xoi nhé!

(còn nữa)

HỌC-PHI

# Thơ và tình

Bài của CÔI-GIANG  
Tranh vẽ của TRỊNHH - VÂN

## Tiếng sáo cảnh khuya

Trinh-nết-Ninh, cung-phí-của Nguyễn-Thuận  
để, khi mới vào cung, chưa được vua với vần  
phản ở riêng một chỗ. Một đêm, nhân tiết múa  
xuân, nàng đứng trên lầu Thúy-loan, tựa bức  
lau-cao, thời một bài sáo như vậy:

Lối cỏ hương lan vết kiệu rồng,  
Hoá lè chỉ phu ngon xuân phong ?  
Song the khوا kim lam chi đ?.

Giả bộ ch? sa b?n thach-thi (?)

Tiếng sáo khí khoan, khí nusat, khí chim khí  
bỗng, nghe ra euc k? ai-oán. Thuận-dé thính  
linh qua đó, liền hỏi cung-nhanh:

— Người nào thổi sáo đấy nhỉ?

Có kẻ biết là nàng thôi, liền thưa:

— Đó là điện sáo của Trinh-tai-Nhân.



— Rồi xem phong dù cam lòng ơi chúa ?

Thuận-dé biết vậy nhưng cũng chưa đổi đến  
nàng. Đến sau Thuận-dé lại ra chơi đó và lại  
thấy nàng hát rằng:

G?ng ng? ch?n g?m, d?m ph?dung,  
B?nh ng?c h?u?ng d?ra ng?at tr?ng h?ng.  
L? tr?c xe d? tim vi?n kh?c,  
L?ng ch?u?ng, h?u?ng k? kh?o ho?i c?ng.

Hết bài ấy nàng lại tiếp luân bài nữa:

Lanh-l?o m?n t? b?ng nguy?t l?i,  
Tr?u ai ti?ng qua l?t song sa.  
Gi? xu?n, ch?ng qu?n s?u n?ng c?n,  
M?i c?u, ng?p ng?p quel c?nh hoa.

Tiếng sáo ra giọng thòn-thorc, n?c-n?o, rất là  
th?i-th?m. Thuận-dé liền b?o c?ng nh?n:

— Nghe đ?u sáo ơi si không thương xót?  
Tr?m c? bi?t d?u trong cung c? nguy?i s?u-h?n  
như vậy.

Tức thì Thuận-dé d?i xe đến chỗ nàng ồ.

Th?y c? b?ng l?u?c s?ng r?u, nàng bi?t là vua  
đã đến, liền ra phủ-ph?c bên d?ng. Thuận-dé  
kéo n?ng giày và nói:

N?u n?ng kh?ng t? l?nh-ý bằng nh?ng ti?ng  
sáo n?o-n?ng, tr?m d?u c? bi?t m?i vào l?i đây!

Rồi đó, Thuận-dé giải n?ng d?n n?u B?ch-  
h?u?ng, sai quan ng?i-li?n h?p ti?c, cùng n?ng  
u?ng r?u h?p m?u. Đêm khuya, Thuận-dé vừa  
cười vừa h?i n?ng :

— R?y p? o?c d? cam l?ng ơi chúa ?

Tùy đ?u ơi-si của Thuận-dé d?u với n?ng m?i  
ngay m?i th?m d?m-th?m

## Cây ngọc vườn sau

Hậu-ch? nhà Tr?m c? ti?ng là v? phong-luu  
Thien-l?i, b?u-cung l?c n?o c?ng d? v?i ng?n  
ng?i. Người được ông v?a-d?u h?n h?t là  
Kh?ng-qu?i-T?u và Tr?u?ng-qu?i-Phi. Qu?i-Phi t?c  
đ?n như m?n, c? th? soi g?o?ng, bai m?t l?ng  
l?nh t? h?u b?n n?c, m?i kh? n?i-n?g? ánh  
sáng l?o c? b?n c?p. Hậu-ch? s?i ng?i dung ?  
tr?c diện Quang-chi? ba t?a g?c l?n, đặt tên  
l? g?c L?m-xi?n, g?c K?t-l?y và g?c V?ng-ti?n.  
C?a l?n, c?a s?i c?a nh?ng g?c ầy d?u làm b?ng

(1) Thach-s?ng l? con m?i-tr?ch. Sách T?u n?i  
r?ng: d?ng b?t ch?u-m?i m?i tr?ch trong m?i  
tr?m ng?y, r?i l?y m?u n? b?i vào c?nh tay d?n-h?  
thi kh?ng th? n?o r?n s?ch. Nh?ng m?i d?n h?o  
c?u, v?t t?y nh?n m?t d?i. V?i thế người T?u d?i  
xua h?y d?ng ki?u d? mà d?nh d?u s? trinh-ti?t c?u  
v? . — C?u n?y ? noi : Không được v?a v?i, cho n?n  
mu?n nuôi Thach-s?ng d? l?y m?u n? g?i s? trinh-  
bạch c?a minh.



L?ng l?i trong cửa bước ra,  
Đ?n phao, v?n b?c r?m hoa m?m\* cu?i...  
\*

g?o tr?m-h?u?ng, d?t t?n v?ng ng?c, ngo?i che  
r?m ch?u; trong c?o tr?ng g?m. Nh?ng d? h?i-  
tr?i, d?u là nh?ng th?r qui-l?, t?i x?a ch?u c?.  
D?u g?c d?u c? ch?t d? l?m n?, th?o n?c l?m  
ao, v? tr?ng c?c th?r hoa th?n c? l?i ? kh?p chung  
qu?nh. H?u-ch? t? ? trong g?c L?m-xu?n, cho  
Tr?u?ng-qu?i-Phi ? g?c K?t-l?,  
c?n g?c V?ng-ti?n thi l?  
ph?n Kh?ong - qui - T?n.  
Nh?ng l?c Qui-T?n tr?ng-  
di?m ch?i-ch?i, d?ng ?  
phi?n trong l?n can trong  
cung tr?ng ra ch?ng kh?c  
gi? m?i n?ng ti?n.

Mỗi l?n H?u ch? họp c?c  
cung nh?n u?ng r?u tại  
m?y n?i d? th?u?ng b?i phi,  
t?n, hoc-s?y và c?c kh?ch  
qua t?c c?nh ng?m tho,  
t?ng d?p l?n nhau. Rồi tài  
ông ta l?u ri?ng nh?ng b?i  
b?ng-h?y, bay-b?ow, ph?o  
vào d?n-s?o, ch?n d?o h?n  
ng?n-cung-n? b?i ph?i t?p  
h?t. Nh?ng kh?c h?t ẩy,  
h?u ch? d?i t?i là Ngh?nh-  
Xu?n-Nh?i, Ng?c-thu-h?u-  
dinh-hoa, dai-d? d?n l?



G?i d?n nh?n-s?c at ơi,  
V?ng nhau trong m?i n?m trời là bao.

Những lời t?n-d?ng v?c d?p c?a các phi-  
t?o. M?i l?n y?n-?m m?u-h?i vua, i?i say  
be say b?i từ i?i l?n s?ng. H?u-ch? c?o  
ch? kh?c a H?u-dinh-hoa s?n v?y :

R?ng thorin, l?u, g?c chon von,  
Ngh?eng th?nh l? v?c ph?n son nu?t-n?.

L?ng-l?i trong cửa bước ra.  
Đ?n nhau, v?n b?c r?m hoa m?m c?i.

Ng?i?i d?u m?c d?ng, hoa troi.  
Long-lanh v?y ng?c s?ng soi sau v?tron.

O

## N?u ki?u ng?n vua

D?e-qu?ng nh?a T?u c?ng l? hang vua  
?n ch?i, ch?ng k?m gi Tr?u-H?u-Ch?u.  
Trong n?m D?i-nghi?p th?u-nh?t, ?ng ta  
c?o m?r-ru kh?u v?n T?y, ch? vi d?n h?i  
tr?m d?p. Trong v?n d?ng m?u?i s?u  
vi?n, c?t m?u?i s?u t?n kh?c nh?o. M?i  
vi?n k?n l?y hai m?u?i t?m ng?i?i d?p  
nh?t trong cung, cho c?ng ẩy, ng?i?i  
n?o n?ng d?ng vua v?i, thi d?ng d?ng  
d?u. Trong vi?n, c?i vi?n ho?n-quan coi  
vi?e ra v?o m?a b?n. C?c vi?n thi n?u

ch? nh?ng m?n ?i k?y-d? d? h?ng d?ng v?a ?  
vua. Nh?ng l?c d?m tr?ng, B?e-Qu?ng th?ng  
d?m v?i ng?n cung-n? v?o?i ng?a ra ch?i v?ron  
T?y. ?ng ta c? ch? kh?c h?t ẩy, g?i d?n  
Thanh-d?u-d?u, d?c c?c cung-n? v?a ng?i tr?n

(Xem tiếp trang 24)

# CÁC PHI-CƠ PHÓNG - PHÁO BAY NHANH HÀNG 1.000 CÂY SỐ MỘT GIỜ TRÊN THƯỢNG TÙNG KHÔNG-KHÍ

*Các súng cao-xa và phi-cơ  
khu-trục và chiến-dầu ngày  
nay đều trở nên vô hiệu*

Cuộc bay của phi-công Pháp Codos và Guillaumet từ Paris sang Rio de Janeiro (Nam Mỹ) chỉ mất 22 giờ ở lối dưới thương tảng không khí đã mở ra một kỷ nguyên mới và ánh hào quang này sẽ rõ ràng trong ngõe không.

Phi-cơ dùng trong cuộc bay này không phải là thứ phi-cơ thường như ngày nay mà là một thứ «*sau ngầm trên không trung»* rất lớn và ghê gớm có thể bay trên tảng không khí bao bọc trái đất mà lên cao không khép kín - gau chóng rồng ở giữa vũ trụ. Trong lúc tinh hình quốc tế nghiêm trọng này một cuộc bay có kết quả như thế là một ý nghĩa đặc biệt. Người ta phải tự hỏi: những chiếc phi-cơ phóng pháo bay ở thượng tảng không khí (stratosphere), nhanh mỗi giờ hàng nghìn cây số và một phạm vi hành động rất lớn, và các súng cao-xa cùng phi-cơ khu-trục không thể nào lên tối được, lực lượng tan pha sẽ ghê gớm đến thế nào? Tất cả những việc ấy đều và các cơ-quan phòng

không tại các thành thị và biên giới ngày nay sẽ trở nên vô-hiệu hết.

## Trong khoảng không ở thượng tảng không khí

Trong cuộc Âu-chiến trước, khi các đại-ba lớn « Bertha » của quân Đức

nói là có thể bắn xa được đến hàng 128 cây số, lúc đầu các nhà chuyên môn đều cho là không thể nào như thế được. Sau nghiên-cứu ra mới biết là kíh hồn cũa bắn xa như thế và có kíh hồn cũa cũa được vì trái-phá bắn lên cao đến 40 cây số nghĩa là đã đến thượng tảng không khí là vùng mà sức đe nén của không khí giảm đi nhiều nên tài pha do có thể di chuyển nhanh.

Bay rất cao, rất nhanh lại tối it dầu mỏ là một sự bất lợi

của phi-cơ thường hoặc phi-cơ nhà binh.

Người ta vẫn tưởng là trên

lùn luôn yên lặng. Nhưng sau những cuộc thám hiểm bằng khinh khí-cầu và phi-cơ riêng có máy vò tuyển diện thì mới biết từ 8.000 thước đến 15.000 thước có gió rất dữ dội nhưng lại rất trong sáng không có mây, mưa hoặc sương mù như ở dưới gầm giời của trái đất ta.

Về các phi-cơ « hường thi bay lên cao, quá 8.000 thước đã không phải là sự vui sướng gì, nhưng đối với phi-cơ nhà binh nếu bay cao lên được trên khoảng không khí vừa được gọi là «*sáng sủa*», vừa bay nhanh lại vừa tránh được tầm súng cao-xa rất nguy hiểm là những điều rất lợi. Các phi-cơ khu-trục hiện nay tuy nói là lên cao được i vạn thước nhưng thực ra thì không bao giờ đến được. Như thế thi làm sao mà đánh được với những phi-cơ

pháo bay trên 13.000 thước?

Còn các súng cao-xa? Một trái pháo 37 ly bắn thẳng lên không phải 10 giây mới lên cao được 5.000 thước, trong thời gian đó thi một chiếc phi-cơ tối tân đã

bay được 3 cây số, thật khó lòng mà bắn trúng được.

Một trái pháo 75 ly sẽ mất 10 giây mới lên tới mực độ và chỗ tên là 10.000 thước là cùng. Chỉ có những trái-phá 100 hoặc 150 ly mới lên được tới thượng tảng không khí nhưng phải mất nhiều thi giờ nên khó lòng mà bắn trúng được. Trên các tầng cao, trái pha di châm lại mà phi-cơ thi lại nhanh hơn nên không có gì đáng sợ cả.

Đó là phương diện phòng thủ, còn về sứ chiến đấu của thứ phi-cơ phóng pháo tối tân bay trên thượng tảng không khí thi lại càng đáng sợ hơn.

## Các bộ phận của phi-cơ tối tân đó.

Chế một cái phi-cơ có thể bay được ở thượng tảng không khí là một vấn đề rất gay go. Phải làm cho một cái phi-cơ có từ 1.000 đến 1.500 m³ lực có thể quay được trong không khí rất nghèo và lạnh (tên cao 11.000 thước thi khí hậu đã xuống 50 độ dưới 0) không phải là dễ. Người ta đã thí nghiệm và phải dùng một cái máy ép-rất nhanh mỗi giây quay được 400 vòng, có thể thi động cơ mới có thể «*thở* » một thứ không khí mà sức đe nén như như thường và sinh đủ số m³ lực cần dùng cho phi-cơ.

Cả bộ máy chân vịt (hélice) cũng phải khéo kiêu với những bộ cảm-vịt cũa phi-cơ thường. Ở trên cao, các phi-cơ thường gặp một kẽ thủng rát, nguy hiểm tức là mưa-tuyết có thể trong mấy giây đã dày xuống cánh thân tàu bay và phủ một lớp dày khé nặng rất nguy hiểm. Phải có những thứ máy làm tan mưa-tuyết. Người ta dùng máy sấy bằng điện hoặc những đèn hơi có thể tự phóng lên, bẹp xuông làm tan mưa-tuyết.

Nhiều nhà chuyên môn lại xét

ra muôn giữ vững thăng bằng ở các miền thương tảng không khí — một điều rất khó — thi động-cơ các phi-cơ đặc-biệt kia sẽ vận động rất nhiều máy chân vịt để cả ở phía trước và phía sau phi-cơ.

## Con đẻ của cuộc chiến tranh ngày nay?

Cuộc chiến-tranh ghép thường sinh ra nhiều sự tiến bộ cũng như có lúu những hoathom, đep đe có thê mọc chỗ đất bùn. Phi-công Mỹ Howard-Hughes đã chiếm giải quán quân trong cuộc bay vòng-quanh thế giới nói chắc rằng nếu người đời không dùng phi-cơ làm phương pháp chiến-dấu thi chắc nghề hàng không chưa thê, nào tiến bộ như ngày nay được. Trong 4 năm cuộc chiến-tranh trước, phi-cơ tiến bộ-bằng 20 năm. Nếu ngày nay phi-cơ có thể bay nhanh hơn 800 cây số mỗi giờ là nhở ở cuộc Âu-chiến trước. Như thế, cuộc chiến-tranh ngày nay chắc sẽ đe là phi-cơ tương lai thi là phi-cơ bay trên thượng tảng không khí. Dứa con đe của cuộc chiến tranh này hình dạng sẽ khác phi-cơ bay hiện giờ và chí 4, 5 năm nữa sẽ ra đời. Phi-cơ đó sẽ đóng bình lam giác hoặc hình thang cũng có.

Đó là những thứ «*tàu ngầm trên không* » hời dẹp, ở giữa phòng ra là chỗ đe động-cơ, các phi-công và hành-khách ngồi. Các phi-công bay trên

thượng tảng không khí phải ăn mặc như thợ lặn dưới bể sâu

Từ máy móc đến hình dáng phi-cơ đều khác thi các phi-công cũng phải ăn mặc và có những kíh-cự riêng thi mới không thiêu không khí và chịu đựng được ở trên cao, chẳng khác gì những thợ lặn ở dưới đáy bể.

Tai nạn xảy ra cho chiếc khí-cầu Zénith ngày 15 Avril 1875 tên nhanh quá tới 8.600 thước mà không phòng bị trước nên hai nhà thông thái Sivel và Crocé Spinelli bị chết ngạt còn người thứ ba thi bắt lính nhân sự và mãi lúu khí-cầu xuống thấp mới tinh-lai. Sở dĩ xảy ra tai nạn này là vì bồi đỗ chưa có đủ kinh nghiệm về khoa học. Ngày nay thi người ta đã biết khi một phi-công lên cao quá thi phải phòng bị, trù sẵn ống dưỡng khí để dù thô ở những miền thiển chát đó.

Khi ta lên cao đến 8.000 thước thi cách phòng bị đó không đú nữa vì sức đe nán qua thấp người ta sẽ có thê bị «*anô* » ra như các giống cá ở dưới đáy bể sau khi đánh được đưa lên mặt nước.

Đó phó với sức đe nén khé thấp cũa khí giới có hai cách: một là dùng thứ phi-cơ tát kin trong đó đê giáp cho sức đe nén như thường như hai phi-công Codos và Guillaumet. Đó là một chiếc «*tàu ngầm trên không* » ngồi trong có thê rất đe chịu và rách thích hợp cho phi-cơ chờ khach bay ở thượng tảng không khí. Nhưng đê với một chiếc phi-cơ nhà binh thi cách này rất nguy hiểm vì nén không may bị một mảnh trái pha phá chém phải, tàu bay bị bể gây ra tai nạn chết người và các phi-công không thiê nhảy dù để thoát thân.

Vì thê nên người ta tính đến việc cho các phi-công dùng những thứ già-lan bung cao-su có tung khop săn đe các phi-công, hoa tiêu, bắn súng hoặc coi vò tuyển diễn kui mect có thê cử động đure đê dàng. Nhưng bộ áo đó giống như những bộ áo băng lố-lô, trên đầu đội mũ có kính nhìn ra và quan, áo lót thi có diện sấy cho nóng luon. Án-mect như thê các phi-công ở trên phi-cơ có thê đe lại vẫn giữ cho ống thở liên vào một cái ống chưa thi giờ nén săn. Các phi-công lại có thê vận

(Xem tiếp trang 29)

# A di dà phật

Chuyện ngắn của DÂN - GIÁM

Thuyền lênh-dênh trên bến  
đèn Đuc...

Chùa Hương năm nay đồng  
đúc húi mới năm. Thiện-nam  
tin-nữ di trầy hỏi chùa, từ  
bến đò Phù-Lý đến bến đò  
Suối, từng hon người một xô  
nhau như nước chảy.

Nước sông về lúc xuân tan,  
lờ-lờ không có vẻ sáng sủa  
hình như cõng mướn lấy về từ  
bi, họp với áo mầu nau của  
các vị chán-tn, làm cho tôn vے  
thần-bì cảnh chùa. Hai bên  
sông chập-chùng một dãy núi  
n-ám trong đám mưa phún,  
có mướn che chở cho những  
thuyền mảnh-rẽ lờ-lờ lướt  
trên mặt sông, như những  
chiếc lá tre trong ao chuồm.

Hải nhân dịp lễ Phục-sinh,  
cũng di vãng cảnh chùa.

Lần thứ nhì chặng đi  
xem Chùa Hương, tuy năm  
nay đã hai mươi bốn tuổi.  
Chặng di một mình, cũng như  
chặng vẫn sống dồi dào đực  
trò bao lâu nay.

Xe lửa Hanoi đến Phù-Lý  
đã vỡ chiếc. Khi chặng ra đến  
bến đò Phù-Lý để đáp thuyền  
thì đã nhà nhem tối.

Bến đò Phù-Lý, thuyền đậu  
chí-chít, lái thuyền tranh mời  
khách huyễn thuyền. Mọi

Các ông đi chùa à? mỗi  
người bà hảo, phải dù ba  
mươi nhăm người, chúng tôi  
mời chờ.

Hải vui tính, nghe thấy thế  
mỉm cười, yì chàng nhìn cái  
thuyền nếu xếp có chỗ cho  
khách ngồi lung, may ra dược  
mười lăm người. Chàng định

người đều lũ lượt lên bờ đón  
dáp thuyền con di vào Chùa.

Cái cầu con vắt ngang ở bến  
đò Suối mồng mảnh, cao yết,  
uốn cong có vẻ đẹp yêu diệu  
như mây có xinh xinh di trầy  
bởi Chùa.

Lại một lần vắt vả vì thuê  
thuyền thi it mà  
người đến không ngờ.

Bến đò Suối den nghịt những  
người. Đồng quá mà muôn  
tranh nhau dáp thuyền nhều  
người phải vén quần lén lẩn  
để lội xuồng bùn ở bờ sông  
để thuê thuyền. Cảnh tượng  
rất hay, vì được xem bộ dải  
trắng non của cô gái quê,  
tường chừng như những cô  
gái nhảy ở Folie-Bergères hè  
Paris đang xếp hàng phô-dè  
rồi béo.

Chảng lô đầu ra ngoài thì  
vừa gặp một thiếu nữ theo sau  
cố bốn năm bà xuống thuyền  
bên cạnh dã thuê riêng từ  
buổi sáng. Thiếu-nữ nhìn thấy

Hải bị người nọ xô, người  
nọ đẩy, bị thuyền này từ chối,  
bị thuyền kia nhỏ sáo trượt  
khi bước lên, loay hoay mãi  
sau được chú lái đò cầm tay  
kéo vào thuyền.

Ông này lén mau, còn  
được một chỗ vừa!

Hải cười nói:

Có thể chứ!

Thiếu-nữ vào thuyền.  
Tôi! Tôi! Thuyền rời bến,  
Còn gắp thiếu-nữ nữa không?

Chặng chỉ còn đủ thời giờ  
nhảy với lén thuyền, người  
chú-chúi về đằng trước, xuýt



Mandaray  
Ica

chúi và một  
thiếu-nữ hiếu-

nữ, cháu vừa

gặp & bùi do

Phù-Lý khinh

ngac vùn hét,

chàng cũ xuồng

Thuyền lênh-dênh trên  
đò Suối...

Thiếu-nữ nghiêm quá  
đến nỗi Hải thất vọng.  
Mặt nước đã sát vào mang  
thuyền chát nhiều, nhiều,  
người ta mạnh nước tràn  
vào thuyền. Nếu không sợ  
nước tràn vào thuyền, và  
giá còn ở trên bờ Hải  
sẽ múa tay múa chân,  
phỏng má trộm mắt, làm  
võ khôi trò khỉ: miễn  
là cho thiếu-nữ phải cười  
để ý rằng ó một trái  
tim đang đậm mạnh vi  
nàng.

Trong lúc bĩ cực chàng  
muốn cầu cứu người bên  
cạnh, nhưng chỉ là mấy  
ba giờ cõi deo hạt huyền  
gióng đều hát sur tích  
Đức Phật Bà.

Sau thiếu-nữ một cô gái  
quê ngày thơ hát con chảy  
bờ trên khêu tay nói với  
một ông già quê bên cạnh:

— Cháy của eu Chánh  
bò sang tay tôi rồi.

Hải cười to thứ nhất.  
Cả thuyền cười ô vè cành  
chuyện cháy. Thiếu-nữ  
cho là chuyện không đáng  
cười. Nàng không cười.

Cả thuyền đã thôi cười  
võ mà Hải còn kéo dài  
cái cười và vừa cười vừa  
nhìn vào thiếu-nữ.

Thiếu-nữ nghiêm trang  
cái mày nhin vào tận mắt  
Hải như cõi bão: « Nay! Tôi!  
Cái cười ấy vò duyên lâm,  
chàng tuối trẻ kia ơi! »

Tiếng cười của Hải hóa ra  
nhật-phéo, rồi im bặt.

Trên sông con, lúc bấy giờ  
thuyền ra thuyền vào nối đuôi  
nhau như mắc cửi.

Thuyền no chào thuyền kia  
bằng tiếng: « A-di-da Phật! »  
Nghe đều đều như tiếng mõ,  
buồn bã như phong cảnh, hai  
ven sông, như hai dãy núi ủ  
rũ chẳng khác hai bức tường  
đất mốc-meo

Đối với Hải tiếng « A-di-dà  
Phật! » chào nhau có nghĩa  
là: « Coi chừng không thuyền  
đắm! » Không phải là đám  
thuyền!

Tới đèn Trinh, Hải cũng vào  
đèn trình diện. Gặp một bà  
đồng bắn chử triền, Hải hỏi :

— Bao nhiêu tiền?

Bà đồng đáp :

— Tùy lòng các ngài!

Hải phép tặc trả lời :

— A-di-dà Phật! có lẽ tùy  
ni-tiền của chàng tôi thì đúng  
hơn. Thời! đây tôi cũng hai  
xu, vì còn lẻ có hai xu!

Bà đồng hắt tay Hải, giơ chặt  
lấy mảnh giấy triện đáng giá  
một chính Bảo-Dai và lén  
gióng như chuông nói :

— Không được! ba xu cơ!

A-di-dà Phật! Hải nhất định  
không lấy triện nữa!

Nghỉ một lúc, thuyền nhỏ  
sao bay, đi dược 50 thước thì  
bến tay trái ta thấy lối vào  
đèn Long-Vân, rồi đến đèn  
Hương-dài. Phải đi qua dưới  
một cái cầu cao chót với bắc  
ngang sông.

Rồi đến bến Suối.

Mọi người rực-rịch lên. Bí  
ngồi bờ gối đã lâu gần đến bến  
không ai bao ai, mọi người  
đều đứng giậy.

Khốn khổ! Hải lại đứng  
trước mặt thiếu-nữ nghiêm  
nghị. Hải không dám thở mạnh  
sợ nàng mắng hay nàng cho  
Lời cát-tát. Hải sợ rồi đấy!

Không dám nhìn  
thiếu-nữ, chàng  
phải nhìn lên trời,  
giờ bánh tay ra  
nhai ngọt-ngoàm  
cho có công việc,  
móng sao cho  
chóng lên bờ.



Bỗng đâu sóng  
lặng nỗi sóng, dần  
mỗi thuyền ghé  
vào bờ mạnh qua  
kêu xầm một cái,  
hành-khách người  
nó va vào người  
kia, xô nhau  
nghèo ngã mây  
cái, nhiều người  
chạy ngã xuống  
sông là khác.

Như mọi người khác thiếu-  
nữ nào vào người Hải,  
Hải lấy gân dũng chắc nắm  
tay vai đỡ thiếu-nữ.

Nàng trong khi sợ ôm chặt  
lấy Hải. Ngực nàng sát vào  
ngực Hải. Hơi thở của Hải  
lâm nồng mà nàng. Lần thứ  
nhất mà nàng chạm đan-ông.

Trái tim bị kích thích.

Sức động của cảm-tình đột  
nhận đến.

Nàng thấy người nàng run  
lên. Mạch máu trong người  
chạy khác thường. Da thịt rắn  
lên, có một khoái lạc ém dịu  
máu nàng chưa từng thấy.

Sức động đột-nhiên đã làm  
cho nàng có ái-cảm với người  
thiếu-niên mà nàng vừa dùng  
phải.

Máu nàng ửng đỏ. Nàng nuốt  
nước bọt vì cảm-dòng. Mắt lờ  
để nàng say-mê nhìn Hải.

Hơi thở của Hải lâm nồng mà nàng.

Nàng cười chum - chkim,  
ngượng ngùi, sung sướng.

Hai trái tim đã gọi nhau rồi!

Khi đã lên bến đò suối rồi,  
Hải muốn chạy tung-tổng lay  
vai mọi người nói: « Tôi yêu  
và được nàng yêu tôi. Thôi !  
Ông bà đã xem hói chúa lâm gi  
nữa. Hãy dừng đây để tôi nói  
hết sự vui-vẻ tràn-ngập trái  
tim tôi ! »

Nhưng ái vi một nỗi khi  
lên trên bờ, nàng nắm chặt  
lấy tay Hải nói: « Ông đây ! »

Chàng không chạy nữa !

Nàng nói có ý là lúc nào  
cũng di theo nàng, ứng di xa,  
kéo ai phải thận-thức vì tình.  
Nàng cũng không sợ chỗ  
thiêng-liêng, dem gửi trái tim  
trong sach cho Hải. Ái-tinh  
đã thắng lòng tin-ngưỡng của  
nàng.

Và đêm hôm đó, cặp uyên-  
trương đã thô lò cùng nhau hết  
nỗi tơ think...

Thuyền lênh-dênh trên đền  
đò Búc...

Hai con kỳ lân không-lò  
bằng đồng chầu vào một cái

dinh to như cái  
chum tượng tò  
cho khách thập  
phương biết là đã  
đến chùa rồi.

Hàng quán bầy  
ta lít-lết giờ ờng  
phản. Cảnh hoạt  
động rất vui.

Chùa Ngài thật  
vui, vui hơn hết  
thầy mọi chùa ở  
Bắc kỵ vì người  
đông, vì cảnh, vì  
núi, vì nước, và  
vì phái trèo.

— Trèo ! Trèo lên !  
Lên mái !

Mỗi chân tr !  
A-di-đà-phát !

Hết mỗi chân rồi !

Núi như bát úp, san sát nhau  
như muôn dỗ lấy chùa, che  
trở cho người di lê. Vì thế  
phong cảnh chùa có vẻ thanh-  
mật với khach thập phuong.

Trời sáng tráng. Ngon nôi  
duyệt ánh sáng lờ mờ có vẻ  
thần tiên. Dưới gốc cây đại  
sau chùa, thiếu-nữ lên me ra  
nói truyện với Hải vì từ lúc  
ngẫu-nhiên dung phái người  
Hải ở thuyền, nàng dem lòng  
yêu Hải một cách tha-thiết !

Nàng cũng không sợ chỗ  
thiêng-liêng, dem gửi trái tim  
trong sach cho Hải. Ái-tinh  
đã thắng lòng tin-ngưỡng của  
nàng.

Và đêm hôm đó, cặp uyên-  
trương đã thô lò cùng nhau hết  
nỗi tơ think...

DÂN-GIÁM



# MỘT BÚC THU

(Tiếp theo kỳ trước)

Lợi-Dur — con nái nhà triều phú Yết-Cầu — dem lòng yêu dấu Vy-Liên, một cô bạn gái thân, tuyệt đẹp chơi với chàng từ nhỏ. Trong khai ấy, Ái-Nga — nữ thư ký của Yết-Cầu — lại đem lòng yêu Lợi-Dur.

Rồi một ngày kia hởi tên tài làm hoa môi Vy-Liên lấy Yết-Cầu. Buồn rầu Lợi-Dur bỏ ra đi...

Hai mươi bảy tháng qua... Vy-Liên dần dần hiếu rõ cái lương tâm mờ ám, để liên can Yết-Cầu; nàng bỏ Yết-Cầu đi. Yết-Cầu cho Ái-Nga đi gọi Lợi-Dur về để nhờ chàng dì tìm hộ Vy-Liên. Tuy vẫn thương yêu Vy-Liên, Lợi-Dur cũng vắng lời Yết-Cầu để dì tìm Vy-Liên...

Chiếc xe của Lợi-Dur vùn vụt  
ra khỏi Mạc-xây vài chục cây  
số thì tới nơi bờ biển mà Yết-  
Cầu đã bao cho chàng biết có  
nàng Vy-Liên ở. Chàng cho xe  
chạy từ từ vào một phô, bồng cõi  
tiếng reo :

— Trời ơi ! chàng Lợi-Dur !

Chàng bỗng xe lại nhìn ra thi  
là bà Sá-Lợi đang di bách bộ  
trên bờ biển đê ngủi thơ. Bà  
thấy Lợi-Dur chạy lại vồn ã hỏi :

— Dạo này chàng di đâu mà  
mất mặt thế ?

Chàng phải nói rồi :

— Tôi vừa ở Ấn Độ v.v.

— Thế bây giờ chàng di đâu ?

— Tôi sang La-Mã !

— Trời ơi ! Xuất đời chàng chỉ  
cô sang La-Mã thôi ư ?

Lợi-Dur imim, chờ lờ hỏi :

— Bà ra đây làm gì ?

— Ấy tôi đang nghĩ một bài  
tuo về Hoàng-Hậu O-Giê-ni.

Lúc này tôi phải ở đây vái on  
bé cháu !

Gọng Lợi-Dur run run hỏi :

— Thế... nàng dạo này ra sao ?

— Cung dã khâ lâm rồi !

— Vây ra nàng ốm sao ?

— Không nó không ốm mà  
lại... lấy chồng, thê mới khô chủ.

— Vậy ư ?

Bà Sá-Lợi ngạc-nhiên :

— Chàng không biết việc đó  
sao !

— Tôi ở tận Ấn-độ thi biết: thế  
nào được.

— Thảm náo ! Nô chảng ma;  
phải phái một ông... khenh ! Thôi

chàng phải ở lại an với chúng  
toi, chắc nó thâng chàng so vui  
lòng lâm. Ta cùng vè nhà nảo.

Bà Sá-Lợi chào lên xe. Lợi-Dur  
cho xe chạy. Bà bén kẽ lại câu

chuyện từ lúc gặp làng Yết-Cầu,  
cho tôi khi di dạo chơi trên chiếc

« Hải Cầu » rồi, tôi khi Vy-Liên  
kết hôn rồi bỗn nha ra đi, những

thê nào. Câu chuyện đó Lợi-Dur  
đã biết rõ cả rồi. Bà Sá-Lợi kẽ

lại, nhưng thực trí chàng còn  
lẫn ở đâu.

Nàng Vy-Liên nom thấy Lợi-  
Dur thi reo to, len chạy ra. Tiếng

reo mừng ấy như dập mạnh vào  
trái tim Lợi-Dur. Chàng đã hiểu rõ  
ý nghĩa. Không phải là tiếng reo

mừng của một người bạn thân  
khi gặp mặt nhau. Mùa là tiểng  
reo tự một trái tim đang khao  
khát tình yêu khi thấy một người  
xứng đáng với tình yêu ấy.

Nàng Vy-Liên chẳng còn phải  
là cô con gái ngày thơ t bái bieu  
hồi năm trước. Nàng đã được  
ném sự đời, cả về mặt tinh-thần  
lẫn vật chất. Cái tình yêu hồng  
não của nàng bị Yết-Cầu làm ráp  
tất di. Nhưng ở trong thân thể  
một thiếu phụ mới 21, 22 tuổi  
dẫu, cái tình yêu ấy chỉ chờ cơ  
hội là phát lộ kích liệt.

Trong những ngày âm thầm  
tối tăm sống lạnh lẽo bên cạnh  
Yết-Cầu, nàng đã suy nghĩ đến  
cái cù chi của chàng Lợi-Dur.  
Nàng lúc đó mới vỡ ra là cái  
nguyêng-ngiúu của một tình yêu

chân thành, trong sạch.

Nay dột nhiên gặp mặt Lợi-Dur,  
tâm can nang hoàn toàn súc động  
nên mới phát ra một tiếng reo  
mừng ấy.

Nàng tiếng reo ấy, Lợi-Dur  
như quên hết cả Yết-Cầu, người  
chàng như mèn nhún, không có  
đủ sức đứng vững nữa. Hai tay  
hỗn ẩy vừa tiếp sức từ hiệu nhau

ngay rồi Vy-Liên phải chạy dần  
dưa tay ra đỡ chàng, au yém hỏi:  
— Anh làm sao vậy?

Chàng ủng úng đáp:  
— Không... có gì đâu, anh  
một chút dinh đó thôi!

Bà Sá-Lợi vừa vào theo tôi  
nói cung nồi gốp:

— Từ Án-dộ về đây làm gì mà  
chẳng nhọc mệt.

❸

Trong nửa tháng trót, Lợi-Dư  
như sống trong mộng. Chàng  
quen hết: Yết-Cầu, Ái-Nga,  
nghĩa-vụ của chàng, lời thề thốt  
rất thiêng liêng... Mắt chàng  
cứ nhìn thấy cô Vy-Liên thôi.  
Cái không khi chàng hô hấp  
chỉ có một vị: Vy-Liên!

Ngày ngày những lúc Vy-Liên  
đo lõi nồng nịu thư thả, cả tốn  
thảo ngả ngoi dựa vào cánh  
tay chàng, đôi bạn trẻ ấy, từ trên  
gác khách sạn xuống đi qua  
phòng ăn, phòng khách, thiết  
thẩy các nhân vật thương-lực  
xã-hội, kẽm nhau tới nghỉ mát,  
trở trong nhà khách sạn «Hải  
Quân» to nhỏ, sang nhất, đặt  
nhất khu bờ biển ấy, thi ai nấy  
đều tấm tắc, ngợi khen là một  
đôi người ngoc. Y bão dứt  
Thương-Bế đã due nặn ra họ  
để cho họ yêu thương nhau, ăn  
ở với nhau cho tới lúc đầu bạc  
răng long.

Nhưng sự thực ra thì Lợi-Dư  
và nàng Vy-Liên cũng chỉ vẫn  
là một đôi... bạn thời. Về phần  
nàng, bà Yết-Cầu mà kính  
nghiêm về Ái-tinh, và nàng lại  
có cái tâm hồn người thiếu-phụ  
đang khát khao tình ái, thi  
những cái nhìn, cái bắt tay,  
cái vỗ tay, những nét đùi ửng đột nhiên  
hiện trên vũng trán của chàng  
Lợi-Dư kia, nàng không còn làm  
lẫn gi nữa. Nàng đau biết là  
tâm canh bạn mình đang nung  
núi hối một tình yêu nồng nàn,  
đầm入り, thành thực... Nhưng  
Lợi-Dư vẫn còn là người trai

tán a bỗng, thành thực, ngượng  
ngiu như hai năm trước. Chàng  
vẫn không dám thò lò chân-tinh.

Lần lục Vy-Liên như người  
đang khát nước mà hấy cốc  
nước đe trước mặt, chỉ những  
muốn vỗ ngực ấy làm lòn miệng  
ma không đợi chờ. Nàng  
ngồi cạnh chàng, tay nắm chì  
tay chàng, tự như:

— Hay là ta... nói trước!

Nhung cái tình e lệ của phu-  
nữ-lại mạnh hơn, nàng phải cố  
nhập thở mà... yên lặng.

Bởi cứ kéo dài như thế. Cho  
đến tối ấy, xong bữa rồ, nhân  
trời có trăng sáng, đôi bạn trẻ  
giật nhau vào chơi trong rừng  
thông ngoài bãi bờ.

Không khí rất mát mẻ dễ chịu,  
như thảm qua cả các lỗ chân lồng  
mà vào trong mạch máu làm cho  
người ta khoan khoái trong lòng.  
Mặt trăng trên chênh như  
chiếc đĩa bạc treo lủng lẳng  
giữa khoảng không trung, một  
ngọn gió nhẹ nhè thổi, các cây  
thông sẽ động dậy, âm ý như  
tiếng người thi thảo với nhau.  
Tiếng sóng vỗ ngoài bờ nhẹ nhẹ  
dưa vào đèn tai hai người...

Lợi-Dư say sưa đặt cặp môi  
nagy lùa của chàng lên cặp môi  
hồng thơm ngát của Vy-Liên.



Vy-Liên dựa vào mình bạn,  
như «âm» say trong một giấc  
mộng, hai chân nàng như có  
máy, chứ chẳng nàng cũng  
không biết là tự mình bước đi.  
Bóng đâu có tiếng hót của một  
con bọ mà đang ngủ sực tỉnh  
đã thấy trời sáng trắng tường  
là ban ngày nên lên một vài tiếng  
dạo chơi!

Nàng như mất hổ tri tự-chủ,  
run rẩy sét vào mình Lợi-Dư,  
rồi bỗng như người mê-núg,  
viếng hàng ghế tai ban thi-hà:

— Anh oi! Thì anh không  
biết rằng em... yêu thương anh  
tới bậc nào ư?

Câu nói từ trong tâm-can vừa  
buột ra, làm cho Lợi-Dư súc  
động, toàn thân chàng như bị  
luồng điện giật co rầm cả lại,  
đầu gối chàng run lên không  
bước được nữa, hơi thở như  
bi dứt, chàng phải dừng lại dựa  
vào một gốc thông. Cảnh tay  
chàng như vỗ tim ôm chặt Vy-  
Liên sát vào mình. Rồi bốn mắt  
túm obru mắt tinh-lạc, hai cặp  
môi son trê áy sáy vào nhau...  
một lúc rất lâu!

Trong óc nàng lúc đó vui  
sướng là thường, nàng tự nhủ:

— Đây là cái hôn đầu tiên của  
đôi ta.

Nhung như tiếng sét, lời  
cản dặn của Yết-Cầu thoáng vang  
bên tai chàng. Lợi-Dư ném qua  
một phút thần tiên, đã mồ mả  
roi xuống cõi trần. Thất vọng  
chàng lầm bầm:

— Đây là cái hôn cuối cùng  
của đôi ta vậy.

Thế rồi hai người rất tay nhau  
quan quanh hết bối bê rồi trở  
về vườn khách sạn «Hải Quân»  
không ai nói một câu nào cả.  
Trong óc nàng Vy-Liên mới  
tuần trước tối om, lúc này như  
có một dạo hào-quang rực rỡ,  
mờ một con đường mới sán lạn  
cho đời nàng. Trái lại, Lợi-Dư

lúc ấy thấy tam bồn bị đau đớn  
khôn cùng. Chàng tự trách mình  
đã nhận lời khẩn mỳ của Yết-  
Cầu, mà tự đem thân vào cái cạm  
ma mà chàng đã nhìn thấy rõ từ lâu.

Lời thề thiêng-liêng của chàng  
còn vàng vàng bên tai, cái ơn  
lớn như núi mà chàng chịu của  
Yết-Cầu, hiện bày rõ ràng ra  
trước mắt chàng. Trong lương  
tâm chàng lúc ấy có một cuộc  
chiến đấu rất mãnh liệt. Một bên  
là ai-tinh, là cái hạnh-phúc của  
cả một đời chàng, là cái lương  
lai sảng-susa, êm-dềm! Một bên  
là dauh-dý, là nghĩa-vụ đối với  
Yết-Cầu, là cái đòn vòi hy-vọng  
ở tận cõi chân trời mù-mịt kia  
châu Á xa lị kia!

Nàng hình như vàng vàng có  
tiếng hétt bên tai chàng:

— Chờ nèn để Vy-Liên lại phái  
gìn-gìn con Quí-xam kia. Phải  
cứu nàng thoát bàn tay sú-sí của  
lão!

Chợt chàng rung mình đứng  
lại. Đôi bàn tinh đã di đến chỗ  
cửa sổ của phòng nàng Vy-Liên.  
Nàng không còn phái là một cô  
gái tàn, nàng là một thiếu-phụ,  
trong cánh tay Yết-Cầu nàng đã  
ném biết Ái-tinh. Cái thân-thân  
ngoc già kia chán tinh-áy đã lâu,  
nay bỗng như sống lại mạnh  
lên...

Nàng đã yêu, chỉ mong đêm  
tán-thê hiền ngay cho tinh-phản,  
không còn e ngại nói gì...

Bỗng chàng ủng Vy-Liên đặt  
lên thành cửa sổ, cho tay vào  
chiếc ống đồng đệm giải trắng  
phau, nói dưa:

— Nào em anh ngoan ngoan di  
ngủ di chứ!

Vy-Liên nhẹ nhàng nhảy vào  
trong buồng, cởi bỏ giày, áo  
ngoài, ngoan-ngoan cheo lên  
gương cảm... chờ. Người nàng  
vỗng tan... Nhưng Lợi-Dư vẫn  
đứng dưới vườn, tựa vào cửa  
sô... nhìn! Thấy nàng nhún ra,  
cấp mắt sáng ngời như có cái sức

binyen-bi dù-dần chàng, như có  
ý khẩn nài chàng vào lòi chàng  
với lanh trống láng hối:

— Thế ngày mai em định làm  
gi?

— Còn anh? Anh muốn gì  
thì em làm thế...

— Thực ư? À ngày mai ấy à?  
Nàng nũng-núi dấp:

— Vàng, ngày mai cũng như  
tối nay, anh muốn gì em cũng  
chiều theo.

— Thời được em ngồi đi, r'gày  
mai bay bay.

Chàng giờ tay hòn gửi nay gom  
cái rồi quay di liền. Được ba  
hướt chàng ngang chán, ngoảnh  
đầu lại nói tiếp một câu rái là  
lung, khó hiểu :

— Em nèn nhớ lời dạy nhé.  
Ngày mai anh bảo em gì thi em  
phải nghe theo đây nhé!

Lần này chàng di thẳng. Vy-  
Liên ngân-ngó nhìn theo cho lúc  
chàng khuất. Nàng kéo  
căn lòn đến nǎm, vò lấy một  
quyen sách dở ra nhưng nào có  
đọc được. Nàng lầm bầm :

— Người đâu lạ lung quái gờ!

Lợi-Dư không vỗ phòng ngũ  
ngay. Hai phút sau chàng gó cửa  
phòng bà Sá-Lợi. Bà này đang  
ngồi nói mấy vắn thó, thấy chàng  
đến thi ngạc-nhiên và cung.

Hai tiếng đồng sau, Lợi-Dư lão  
dáo tú trong phòng bà Sá-Lợi di  
ra! Nếu dè ý xé thi thấy cǎ trên  
má chàng và bà Sá-Lợi đều có  
ngắn nước mắt. Giờ thi bà Sá-  
Lợi đã biết rõ dẫu dưới râu  
chuyn. Về lời chàng thề xin  
quay trở về với Yết-Cầu, thi bà  
Sá-Lợi có hỏi:

— Nhưng sao một lời thề với  
kẻ thù?

Chàng cương-quyết đáp:  
— Cũng là một lời thề thiêng-  
liêng!

Bà Sá-Lợi biết thân-mẫu Lợi-Dư vốn giông-giỏi một nhà quý-puôi. Mă ông ngoại Lợi-Dư làm chúa iáu, trong một trận lợn ông bị bắt dă hứa cung-tú Anh không chịu trốn, nên dù có cơ-hội chờ ông thoát, thán-dem một tàu Mỹ ông cũng không chịu, và bơi trở về tàu Anh cho quan-dịch đem bắn, dă trọng-lời dă thề.

Bà biết trong máu Lợi-Dư còn lẫn cái-mẫu của một họ biết trọng lời thề hồn-tinh-á này. Nên khi nghe chàng đáp lại, bà không dám thêm một lời cao-gián nào nữa!

Ra tới cửa-phòng, bà Sá-Lợi vỗ vai chàng, thương hại nói:

— Con thực-dâng thương-lâm con a!

Chàng hứa ngày mai sẽ có một bức-thư đưa-tới Vy-Liên. Lúc đó bà Sá-Lợi tái-dă thuật-chuyện với nàng hâm-hỏi. Chàng nghe nàng gửi gắm Vy-Liên cho bà Sá-Lợi:

Vy-Liên mới 23 tuổi. Đời nàng con-dai. Hạnh-phúc, nàng tái-còn được gặp. Đây-tôi chỉ nhớ bà sin-lỗi nàng là đã gây ra cuộc-tinh-á này. Tôi tự-lý làm xấu-hồ lâm. Tôi chỉ có thể bảo vệ cho nàng-về cái-quá-khứ thôi. Còn-tương-lai, xin-dă mặc con tạo-xoay-vân. Thời-tôi xin-vĩnh-biết!

### III

Sáng hôm sau, nàng Vy-Liên san-một-dêm trân-troc không nhầm-mắt được, vira-trò giày thi một người bồi-phòng đưa vào một bức-thư. Nàng ngạc-nhiều, bức-thư ra dọc, bồng-ran lay-hoa mắt-lén. Nàng kêu-to gọi bá-bắc vào. Bà Sá-Lợi dă biết-tôi tái-có lúc này, nên vira nghe-tinh-châu-gọi, liền-vội vâ-chạy vào.

(còn-nữa)

NGỌC-THỎ dịch-thuật

## Những tin cần-biết trong nước

Quan Toàn-quyền Catroux, quan Đại-sứ Pháp ở tàn M. Henri Cosme dă cùng quan-quyền Thống-sứ Rivoal di-Kinh-lý miền Cao-bằng.

Khi-tới địa-phía dạo quan-bn thứ nhì có trang-tá de Jonquieres nghênh tiếp. Quan Thủ-hiến dă tâmm mă thiếc và mă Wolfram ở Tỉnh-túc. Hôm sau quan Toàn-quyền di thám cái-cửu dang-bắc trên sông-Băng-giang, thăm-châu -ly Quang-uyên và thăm-sứ Nuo-nya-ô Nước-hai.

Hôm-thứ bảy quan Toàn-quyền và quan Thống-sứ dă do đường Lạng-sơn gõ-về Hanoi.

Cuộc-chợ - phiển của tỉnh Haiduong dă giáp vào quí-hội Pháp-Việt bắc-ái dă khai-mạc từ-chiều hông-thứ bảy 6 Avril, có quan Công-sứ Lebel và quan-Tổng-dốc Pham-gia-Thụy đến-chứa-tọa. Cả-dêm, thứ-bảy và ngày-chủ-nhật 7 Avril có nhiều cuộc-vui và cuộc-thi rất đặc-biệt, có

hang-vạn người ở-quanh-vùng và các-nơi-dân-xem.

Sáng-thứ-ba 8 Avril, quan Toàn-quyền Catroux dă xuorg thám-nhà mă rượu-tại Haiduong có M. Berhard, giám-đốc Công-tiy mă rượu và các-nơi-làm-trong Công-tiy đón-tiếp.

Ngày-chủ-nhật 8 Avril vira rời-tại Hanoi và khắp-xứ Bác-ky dă có-cuộc-bầu-cử-ba-bội-viễn-thực-thuyn-nhà Phap và ba-bội-viễn-dự-khuyêt-nhà Phap tại Đại-bội-nghi-Dòng-dương.

Tính-số phiếu ở-tất cả-các-phòng-bầu-phieu thi chua-một/người-ra-ứng-cử năo dù-số-phieu-hop-lý-trung-cử. Đến-chủ-nhật 21 Avril sẽ có-cuộc-bầu-lại.

Tai-các-xứ-khác thi Nam-kỳ không-có-sá-ứng-cử năo không-có-cuộc-dâng-phieu.

Có-Cao-miền và Lào cũng chua-ri-trung-cử-că, đến 21 Avril sẽ có-cuộc-bầu-lại.

## Thơ và Tình

(Tiếp-theo-trang 15)

ngựa-vira-hát. Bởi-vì-ông ta-hay-ra-vườn-Tây mà-lúc-di, lúc-về, lại-rất-bất-thưởng, cho-nên-các-viên-thi-ngự đều-phải ngă-sản-bến-dường-chờ-dợi. Nhiều-khi dă-quá-nhà-dêm, mới-thấy-đi-ở-cung-di-ra.

Vậy-mă-Đế-Quảng-chu-cho là-thich, cách-doi-lâu, ống-ta-lại-bát-dao-năm-khu-hồ, mỗi-khu-rộng-dộ-bốn-dặm, và-một-khu-bè, chu-vi-dùng-bổ-chục-dặm. Trong-bè-cũng-như-trong-hồ-dần-có-chất-dă-làm-nái. Ba-ngo-nái-lón/tù-bè-gọi-tù-Bồng-lai, Phuong-tuyeng, Doanh-châu, trên-nái-dồn-có-lâu-dài, cung-diện, qui-mô-rất-tráng-lệ. Từ-bè-vào-hồ-dồn-có-dảo-ngoi-thác-nước, dè-cho-thuyễn-rông-di-lại. Đế-Quảng-chi-ri-rất-nhiều-khắc-hát-như-khắc-Nháp-qsang, khắc-Vọng-Giang-nam, dè-cá-mỹ-nhân-hôn-dip-cùng-hát-trong-khi-chờ-thuyễn.

Đầu-năm-Đại-nghiệp-thứ-12, Đế-Quảng-tự-dem-quán-sý-ra-miền-Giang-lê, để-danh-nước-Liêu, quâ-nhà-cung-nă-không-muốn-dă-ông-ta-di, họ-rà-viú-lấy-bánh-xe-khuyen-vua-&lai. Bánh-xe-quay, dă-lay-xây-xát, mău-chay-lăg-logi. Nhưng-mă-ông-ta-nhất-dịnh-cú-di, lién-viết-măi-chu-nhau-sau-dura-cho-cung-nhân:

Gang-dă-la-những-ước-mo,

Danh-Liêu-là-sự-tinh-cờ-mă-choi!

Giữ-nhân-sắc-ai-oi,

Vâng-nhau-trong-một-năm-trời-là-bao?

## (HIẾN CHUẨN HAY VỀ NHỮNG CHIẾC PHIEU)

### Sự-thiệt-hai-về sáu-tháng-dầu-cuộc Äu-chiến-thứ-hai-này

Trong sáu-tháng-dầu-cuộc Äu-chiến-thứ-hai-này-một-diễn-dáng-chú-ý-nhất là-chưa-hết-sẩy-ra-một-cuộc-chiến-tranh-lớn-nào. Khác-hẳn-với-cuộc-chiến-tranh-1914-1918 mà-trong-sáu-tháng-dầu-dă-sẩy-ra-nhiều-trận-dánh-quan-hệ-và-quân-Đức-dă-chiếm-dược-một-phần-lon-nước-bí-và-nhiều-nơi-về-phía-Bắc-và-phía-Dòng-bắc-nước-Pháp, cuộc-chiến-tranh-này-mùi-từ-khi-sẩy-ra-hai-quân-chi-cầm-cự-nhau-ở-sau-hai-bảng-phóng-tuyến-kien-có-và-ngoài-những-cuộc-tuần-tiến-thám-thính, chưa-hết-gặp-nhau-một-trận-lon-nào-că. Că-và-không-quân-và-thủy-quân-cũng-thé, ngoài-một-trận-dánh-hơi-quan-hệ-thì-quân-dón-bén-cũng-chưa-giao-chiến-trận-nào-thực-kịch-lít.

Că-trong-6-tháng-về-phe-dồng-minh-chi-mới-mất-có-43-chiếc-phi-co, trong-số đó-thì-hai-cái-thuộc-hạng-khu-trục-bi-hà-ở-kia-chiến-luy. Siegfried. Cón-41-chiếc-năa-thuộc-hạng-hám-thinh-dă-mất-trong-các-cuộc-hay-di-xem-xét-tinh-binh-cá-pháo-dài, cá-quán-cảng-và-những-roi-cá-cú-chu-thủy-phi-co.

Bên-Đức-dă-mất-tất-că-101-chiếc-bi-hà-ở-xung-quanh-vịnh-Heligoland, ở-miền-dayen-bãi-phía-Dòng-nước-Anh-và-trong-bè-Baltique-hoặc-năm-chết-ở-mây-cú-bè-trang-lập. Chiến-hạm-Đức-dă-mất-một-chiếc-tuần

hang-hạm-và-một-chiếc-thiết-giáp-hạm-hạng-nhé-tíc-là-chiếc «Graf Von Spee». Đến-như-tiền-nghêm-hai-lại-càng-thiết-hai-lâm-tinh-rồi-dă-có-trên-59-tàu-nghêm-Đức-bị-chôn-vùi-dưới-dây-biển-rồi.

Một-cậu-bé-người-Anh-mới-18-tuổi-dă-phát-minh-ra-một-thứ-bom-mới

Một-cậu-bé-người-Anh-mới-18-tuổi-nà-i John Clough hoc-tại-trường-Rydal-Junior-Shool-ở-Calvin-Bay-và-rồi-dă-giết-den-bộ-coi-và-khi-giới-những-kieu-mău-về-một-thứ-bom-mới-là. Theo-lời-cậu-bé-này-nói-thì-có-bé-hai-cậu-bé-nữa-một-cậu-12-tuổi, môt-cậu-14-tuổi-giúp-cậu-về-kieu-mău. Các-nhà-chuyên-môn-bộ-coi-và-khi-giới-cáu-dă-xét-kỹ-những-kieu-mău-cáu-dă-mem-trinh-và-cho-cậu-là-một-người-rất-có-tài-và-khoa-hoc-mày-móc-sau-này.

M UỐN IN DẸP...  
M UỐN IN NHANH CHÓNG...  
PHAI LAI:

IMPRIMERIE  
Trung-Bac Tan-Van  
36. Henry d'Orléans, HANOI  
TELEPHONE: 266

Một-nhà-in-mỹ-thuật, chuyên-in-dù-các-thứ-sách-võ, báo-chi, danh-thiếp v.v. ■ ■ ■

# BÁN RUỘNG

Thế là tôi đã nhất định bán nốt 3 mẫu ruộng là tất cả cái giá tài còn lại của tôi. Nhưng tôi nhất định chưa phải đã là xong đâu. Vì tuy những ruộng ấy thuộc về phần sở hữu của tôi, xong vẫn đang tên cha tôi. Mà cha tôi thì có bao giờ ứng thuận cho tôi bán ruộng đâu... Sào ruộng, lắc đất đổi với «người» được còi ngang hàng với những vật chí thiêng, chí kinh. Vì là của tôi-tiền để lại. Mà cái gì của tôi-tiền để lại là những cái không thể trao cho kẻ khác mà không phạm đại tội được — dù bằng một giây nào.

Đó là về phương diện tinh thần, còn về phương diện thực tế thì cái lẽ nó ràng buộc cha tôi vào ruộng đất còn chật-chẽ hơn nữa. Nhà tôi, mấy đời rồi, chỉ sống về nghề làm ruộng như hầu hết các gia-dinh khác trong vùng này. Người ta chỉ trông thấy có hòn đất, có cây lúa là nguồn sống, là có thể «lao lực» không-phúc của người đời. Đối với bộ óc đơn giản của họ ruộng đất là tất cả rồi. Ngoài nghĩ minh ra, những nghề khác chỉ là những nghề phu phiếm, bắt trưởng-cứu, và những kẻ làm nghề klác sẽ bị coi là liều lĩnh không có căn bản... Câu «anh nồng vì bần» ở đây đã thành một câu châm ngôn của mọi người...

Thế mà cha tôi đã phải buộc lòng ba lần cho tôi bán ruộng rồi. Nhưng không phải dễ dàng gì thắng nổi được thành kiến của người. Mỗi lần trước khi hạ bút ký xuống dưới bức ván-lụt, người đã phải trải mấy đêm không ngủ, và tôi thì đã phải phiết mắt bao nhiêu nước mắt...

Nghĩ đến những lần thâm kịch ấy, tôi thấy không đủ can đảm nói xia người lần nữa. Nhưng tôi không thể lùi bước trước một sức ép nào dù sức cảm trớ ấy là sự giận dữ của một người cha. Tôi đã nhất định rồi: Thế nào tôi cũng phải đi. Đã dỗ là nguyện vọng tha thiết cip đổi đời. Đã! cái tiếng đơn giản ấy có sức quyền rã linh hồn tôi rất mạnh như giông nước chảy xiết cuốn theo một tầu lái. Đã, đê sống một cuộc đời hoàn-toàn của mình, đê tìm những cảm giác mới lạ, và nhất là để ra khỏi cái xô lang béo lánh này.

Muốn tránh sự dột ngọt cho cha tôi, lần này tôi chỉ ngỏ ý bán ruộng với người sau khi đã nhờ tất cả bà con thân thuộc của tôi thuyết với người trước rồi. Nhưng cha tôi vẫn không dấn nỗi và ngạc nhiên khi thấy tôi lừa với người câu chuyện ấy. Người tron mắt lén lướm tôi một cái rồi đứng dậy di thẳng. Tôi đã hiểu trong cái lướm ấy cha tôi bực đọc đến chừng nào! Nhưng tôi không vi thè mà không tốn công nữa. Luôn trong ba ngày, tôi chỉ khỏe và không ăn, rồi đến ngày thứ tư thì cha tôi phải than đến nói với tôi:

— Con muốn đi làm ăn, thấy cũng không giữ. Nhưng bây giờ người khôn của khờ, kiếm được một miếng mà ăn không phải là đỗ. Mà làng ta xưa đến giờ lại không có đất di buôn, vậy con liệu đây, chử bán ruộng đi biết bao giờ lại tậu được!

Tuy vậy, một tuần lễ sau, cha tôi đã tìm được người tậu ruộng. Và chiều hôm qua, khi ta xong bức ván lỵ để trao cho người ấy, tôi bỗng thấy lòng tôi se lại. Tôi gần như muốn khóc khi tôi nhìn cha tôi ngồi ú-rú trên bậc cửa, chòm râu dài và trắng như bông hòa lúa xoa xuống ngực. Trời ơi! không bao giờ bàng lúc ấy tôi thương cha tôi quá! Chỉ như nhược một chút nữa, tôi sẽ xé bức ván lỵ, dấn hòn cuộn cha tôi nói với người: «Cha ơi, cha đừng buồn! con không bán ruộng nhà đâu! con sẽ hy sinh những ngày thanh xuân rực-rỡ của con ở trong mái nhà này để hầu hạ cha già và voi thù dien vien.

Nhưng cha tôi đã không biết đưa tôi đến chỗ mềm yếu ấy, thì tôi muốn rằng người sẽ gắt gông, mắng chửi tôi, làm cho tôi phải ác cảm với người, đê bớt nhẹ cho lòng tôi một gánh nặng.

Nhưng ác thay, cha tôi lại ngang nhìn tôi bằng cặp mắt buồn rầu và ôn-tôn bảo:

— Dưa ván lỵ đây cho thấy kỹ!  
— Dưa ván lỵ đây cho thấy kỹ!

Tôi ơi! cái giọng nói buồn rầu và dặn an phận của người như những lưỡi sắt, mõng rạch

qua da thịt tôi. Tôi ngồi cúi mặt xuống tờ giấy tin chí, mán mẻ tó lại những nét chữ nhạt mực, và đợi chờ tôi rục đến lần thứ hai, tôi mới sợ hãi đưa bức ván-lụt cho người. Tuy cha tôi không nói gì, nhưng trong nét mặt của người và nhất là cái bàn tay xương xẩu của người run rẩy cầm lấy quan hụt, tôi bắc giác phải nghĩ đến giáng diệu một tội nhân lúc thò tay kỵ vào bắn áp đã kêt tội mình.

Tôi đã giao bức ván lỵ cho người tậu ruộng và trước khi đi Hanoi, tôi đã làm thừa ruộng của tôi một lần cuối cùng. Tôi vừa đi được nửa đường, đã gặp cha tôi ở đấy vỗ roi. Tôi lảng lạng cái đầu lánchez sang một bên đường, còn cha tôi thì nhín dần dần về dáng trước mặt, tựa trên chiêc gậy trúc lẩn tàng bướ... Tôi chỉ thoáng thấy hơi thở hồn hồn của người mà không dám ngang lén nhìn người. Tôi không hiểu tại sao tự nhiên tôi lại thấy ngượng ngáp vội cung...

Trời lúa của tôi năm nay đẹp quá! Nhìn những cụm lúa đầy đà và xanh biếc chạy tung hẳng ti ằng bợ, tôi không thể không ngậm ngùi nghĩ đến công lao vất vả của vợ chồng tôi. Tôi nhớ lại những buổi chiều đông rét mướt, vợ tôi — một nữ sinh chán yếu tay mềm — đã phải gánh những gánh phân nặng riu riu di hơ một cây số từ nhà lên đây để bón ruộng. Và nhữn ngày dài hạn tôi phải thức thâu đêm để tát nước...

Trời thế mà bắt đầu từ ngày mai, thừa ruộng này sẽ về tay người khác, và cung một bàn tay

khác sẽ chăm nom, sỏi bón những cây lúa mập mạp này mà từ ấy tôi đã reo mạ.

Nếu trời cũng phù cho những vật vô-trí một linh-khiếu riêng để hiểu nỗi ý nghĩ của người thi thưa ruộng và những cụm lúa kia cũng sẽ béo dần di trước cảnh phán ly. Nhưng, than ôi! những vật vô-trí ấy có biết gì đến nỗi thắc mắc của lòng người...

Hơn 20 năm giờ nay, thừa ruộng này là một người bạn thân thiết nhất đời của tôi — trong những ngày vinh hiển cũng trong những ngày cơ khốn. Vày mà ngày mai đây, vè tay người khác, nó sẽ không thay đổi chút nào. Càng đau đớn hơn nữa là tôi không có thể trách nó như trách một người vợ phu bạc được.

Từ mai trở đi, tôi sẽ không có quyền gì tên thưa ruộng này, và mỗi khi ra đây ngồi đê ngắm mây ngầm nước, tôi không thấy mình tự-do nữa. Cái ý nghĩ chính là tì sấp của mình dãy tay kẻ khác đã làm cho lòng tôi bất-rút hối hận vò cùng. Phải chăng chỉ có quyền sở hữu mới đem lại cho lòng người được sự yên ổn, tuyệt đối và mãi quyền sở hữu dẫu chỉ là một đám ruộng cung dỗ cho người ta cảm thấy mất hết quyền lợi tự-do; thân mình dãy như thuộc về kẻ-khác?

Sáng nay, lúc đi qua ruộng lúa của tôi đê ra đường o-tô, tôi đã thấy mấy người đàn bà mà tôi không quen biết bao giờ đương làm cỏ ở đấy rồi... Tôi phải quay mặt đi không dám nhìn lại nữa!

HỌC-PHI

DẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG 23, PHỐ HÀNG NGANG — HANOI

**THUỐC MẠNH DẠI-QUANG**

Chế toàn bằng sâm, nhưng, các vị thuốc bổ, các thứ hoa thơm, Một lo Thuốc-Mạnh hòa với nứa chai rượu trắng hoặc rượu vang sẽ trả-lên một chất rượu thuốc Bồ-tát tốt;

Người không thích rượu thì hòa với nước sôi mía, sống hàng ngày khai vị tiêu thực, ngọt án

ngon ngũ, bồ khí, bồ huyệt, trứ nến đỗ da heo tót, vui vẻ trẻ trung.

Đối với người huyệt kém, xanh sao gầy-cóm. Thuốc-Mạnh là thứ thuốc bồ-hay vô-dịch. Đối với người già cả, khi huyệt suy-kém, thiểu-hư, đau-lurg. Thuốc-Mạnh là thứ thuốc bồ-thần, phản hổ hoán-dong, công-hiệu-rất-là. Mùi thuốc rất thơm rất ngọt, nam-phu lão-éu đều dùng được cả,

Mỗi lọ giá: . . . . . 0500



# Truyện Nhàn Cảnh

## Những bài hát mới

Dân Pháp, dân Đức và dân Áo xưa nay vẫn nổi tiếng là âm nhạc hay. Nhưng cái hay ấy phần nhiều là chỉ do ở những bản dân *classique*, còn những an Jan ngô dê dành cho các cuộn phim nói thi bao giờ dân Mỹ cũng vẫn trội hơn cả.

Vì thế thiên hạ vẫn chuộng những phim âm nhạc của Mỹ. Nhưng những bản dân mà mọi người có nhẽ không nhất lại là những bản dân trong các phim *dessins animés*.

Trước đây khắp cả thế giới đã đua nhau ca hát và thổi sáo bài «Les petits trois cochons» trong cuộn phim của WALT DISNEY v.v.



ROBERT TAYLOR mím cười

Rồi mới đây họ thích những bài dân toyet điệu của phim về *Blanche neige et les sept nains!* Chưa được lâu thì dân Mỹ lại thi nhau hát những bài «Tout va bien», «Nous sommes tous ensemble», «J'entends un rêve» «C'est un beau, beau jour», «Fidèle pour toujours» và bài «Oiseaux bleus au clair de lune» lấy ở trong cuộn phim *dessins animés* có tên: «Les voyages des Gulliver» của Max Fleischer.

Cuộn phim này như Romeo đã nói ở Trung-Bắc Chủ-Nhật số trước — hiện rất được hoan nghênh ở Mỹ. Hiện giờ không một hãng Radio nào ở Mỹ là không truyền thanh những bài ấy vào đài cho hàng trăm triệu dân Mỹ nghe.

Hiện ở Anh cũng vậy, không một ban orchestra nào là không chơi những bài dân rất hay này. Bà con ta nên mong đợi cuốn phim đó sang đây để cho nhứng... nhạc sĩ và ca sĩ của An-nam lấy những bài dân ấy chế ra nhứng bài hát ta đều tay nghe buồn như chán cản và không một dạo kép tái hoa «lò» nào là không hát...

## Đào kép nhất

Hiện giờ các cuộc thi bầu các tài tử xinh đẹp nhất nỗi ở Mỹ. Các hãng phim cùng nhau làm ra nhứng hành danh dự để cho thiên hạ hiểu: ngôi sao nào có một cặp chân đẹp nhất, và mười ngôi sao nào có duyên nhất, cũng là dân ông thích dân bà tóc vàng hay tóc đèn, hay nhứng cô dâu nào... da tinh nhất... vẫn vẫn...

Sau cuộc thi bầu ai là tài tử nỗi tiếng nhất — trong cuộc thi này Mickey Rooney chiếm giải, thi dân Mỹ lại thi nhau kiểm xem tài vú nào đóng troi nhất năm 1939.

Về phía dân bà thi cô Bette Davis đóng vai chính trong phim *Dark Victory* được bầu còn về phía dân ông thi Robert Donat đóng trong phim *Goodbye Mr. Chips* chiếm giải nhất.

Cái danh dự tuyệt vời ấy Bette Davis đã chiếm nó trong bốn năm giờ. Còn Robert Donat — mà bà con ta đã được xem tài ở phim *Fantôme à vendre* với cô Jean Parker và phim *Le Chevalier*

sans armes

với Marlene Dietrich thì năm nay mới được giải đó lần đầu.

## Các bà... ganh nhau

Đừng tưởng — sau khi trống những ngôi sao dùa bùn vui vẻ và ôm nhau trong những bức ảnh kia — rằng các ngôi sao đó yêu nhau đâu. Nhiều khi họ ghét nhau hơn ai hết. Nhất là về phía các cô dâu thi lại tệ hơn nữa.

Joan Crawford không những không chịu được Greta Garbo lại còn ác cảm với Norma Shearer là khác nữa. Bette Davis thi lại rất ghét Myriam Hopkins khi họ cùng đóng cuốn phim *Vieille fille*. Còn Dorothy Lamour và Patricia Morrison thi chì làm le định dã nhau.

Heddy Lamarr và Joan Bennet lại ghét nhau hơn thế nữa. Nhất là từ khi đóng cuốn phim *Trade Winds*, Joan Bennet lại ruộm tóc mầu nâu, và rẽ giữa thành ra nàng giống hệt Heddy Lamarr, trông nhầm có người tưởng họ là hai chị em với nhau. Vả lại sự ghét nhau lại càng tăng thêm vì Heddy Lamarr mới lấy Gene Markey. Mà Gene Markey trước kia lại là chồng của Joan Bennet.

Lối hở bao giờ cũng vậy: dù không yêu nhau nữa mà thấy người yêu của mình đem lòng yêu ai hay lấy ai, mình vẫn không bằng lòng một tí nào. Và nhiều khi còn thấy ghen tuông, tức tối và đau khổ là khác nữa!

Như Romeo đã nói ở trên, Norma Shearer rất ghét Joan Crawford. Không phải họ ghét nhau vì tình như Heddy Lamarr và Joan Bennet. Nhưng họ ghét nhau vì danh tiếng của họ ngoài Màn-Bạc. Joan Crawford không tra Norma Shearer vì tuy Joan rất nỗi tiếng nhưng phim của Joan đóng không bao giờ bằng được phim của Norma. Một thí dụ: cuốn phim *Mannequin* của Joan tuy được nhiều người hoan nghênh nhưng cuốn phim *Marie-Antoinette* của Norma lại được thiên hạ thích hơn nhiều.

Tuy vậy từ xưa họ cũng chỉ ghét nhau ngắn thời. Bây giờ cùng nhau đóng trong cuốn phim *Femmes* họ lại được dịp để tha hồ thù nhau. Joan thi đấu studio bao giờ cũng đứng giờ còn Norma lại đến studio rất ít giờ. Họ lại còn tranh nhau được trang điểm trước là khác nữa...

Thành ra họ không chịu được nhau, và tuy không nói ra miếng, họ vẫn lườm nguyệt nhau, sờ sỉ nhau và nói mát nhau nhứng câu tuy ngọt ngào mà đau đớn hết sức. Bão được họ đóng trả với nhau hòa thuận là một sự khó, cuốn phim *Femmes* kia vì vậy có nhiều đoạn phải quay đi, quay lại hàng mấy chục lần.



SYLVIA SYDNEY tươi

Còn Bette Davis đối với Myriam Hopkins cũng tay nhau ra mặt. Họ hăng hái hết sức, đến nỗi nếu nhà nào quẳng cáo dã định gạ họ deo găng boxer để đấm nhau cho nó vui vui... Nhưng cũng nhờ sự găng nhau ấy nên cuốn phim *Vieille Fille* của Hopkins và Davis lại thành ra hay hết sức...

George Cukor vừa dàn cảnh xong cuốn phim *Femmes* của Norma Shearer, Joan Crawford, Rosalind Russel và Paulette Goddard, với kêu thất thanh lên:

— Thôi từ giờ, giá có ai cho tôi hàng triệu bạc mà bắt tôi quay một cuốn phim có nhiều cô dâu nỗi tiếng cùng đóng với nhau... thì tôi cũng xin lạy cả nón — dù rằng tôi không bao giờ đội nón.

Quay một cuốn phim như thế lồn thợ lắn. Các cô dâu kia tuy không cất tiếng chửi rủa nhau, họ vẫn giày vét lồng nhung họ lộ sáu sét nhau còn dữ hơn một cuộc đánh boxer mười lăm hiệp... nhiều!

George Cukor xem vậy còn kém nhiều ông Annan lấy một lúc hai, ba, bốn vợ. Má máy bơ lại cũng sợ đức ông chồng như thường..

ROMEO

# MỘT TÁC PHẨM KHÔNG BAO GIỜ VIẾT

*Les hommes vraiment grands doivent éprouver une grande tristesse sur la terre,*

*Những bức siêu phẩm đều thấy một cái buồn mênh mông trên cõi đời,*  
*(DOSTOIEVSKY)*

Nam không thể trù-trù được nữa. Hôm nay, chàng phải đi tìm nhà trọ. Bà chủ nhà chàng ở dạo vè quê. Khi đến Nam, không nói nhất định ở mấy năm.

Bây giờ tự nhiên thấy bà chủ bảo phải tìm nhà trọ khác, Nam không phản nản gì cả. Theo luật bà phải báo cho chàng biết trước một tháng. Bà không làm thế. Nam cũng không nói gì. Vì một lẽ rất giản tiện: bà không biết luật. Vả lại, khi mà người ta hãy còn chịu ba tháng nhà.

Người trẻ tuổi ấy tiếc rằng tự nhiên phải từ giã cái gác xếp của mình. Rồi sao? Nam nghe rõ. Ma nhà thi đát. Kiếm được một chỗ ở, không có sỉ phiền nhiều là điều khó. Ma kiếm được chỗ ở rồi, người ta có thời cơ trả cho mình không? Không bao giờ. Nam nghĩ, đến chuyện ăn cơm tháng ở cao lầu.

— Ăn cơm tháng ở cao lầu như hổ, mít mươi mười hai đồng là it.

Mươi đồng một tháng, chàng làm gì có? Nam chỉ muốn ăn cơm tháng rớt mít bốn, năm đồng mà thôi.

« Lết có cái nhà trọ nào rẻ như nhà mình vừa vua? ! Năm nhát lại vè hiên từ trên cái mặt khogn của bà chủ nhà. Nam muốn gấp ngay bà ấy để cảm ơn lòng tốt của bà trong ba bốn năm nay. Và cảm ơn xong, giơ tay ra, bóp mũi cho bà tắt thở, thi thích quá! Thi thích quá! Nam lại ngợi: « Bay giờ, một chỗ trọ

núi thế, rẻ thế, cũng mất đến năm, sáu đồng ».

Tuy vậy, bốn ngày trước kia chủ dọn về quê, Nam cũng dội mìn dì « lò phở » các việc. Chàng dùi tay vào tay, dọc một cái biển. « Nhà ngoài cho thuê ». Đến giữa phố, một cái biển khác « Gác cho thuê ». Sắp đi đến cái biển ở cuối phố, Nam dồn: Cái này tắt là « Nhà trong cho thuê ». Nhưng không phải. Biển ấy để « Nhà cho thuê ».

Vô ích. Những cái mà chàng tìm không phải là những cái này. Chàng tìm những nhà tồi nhất, chật nhất, bẩn nhất.

« Vì ở những nhà như thế, mình mới mong kiếm được một người chủ trọ cũng nghèo y như mình ».

Nam tìm như thế đã lâu. Ở trong đầu, tinh nhiều chuyện lầm. Sự nghĩ ẩn, sau dần làm cho Nam chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tư tưởng đi tìm nhà thuê chỉ là một ý nghĩ dâ qua. Nam thấy những cảm tình rất là rộn rập lại. Chàng nhìn chung quanh. Mọi đâu thi lo đèn má nhín; sau chủ ý; sau rồi, chàng nhìn mọi cách rất rõ mò. Một tháng bê rao kẽo; một người đi xe đạp đèo một cái cặp da dày; một đám bụi bay lén; cái ô-tô đó, hai bánh bên phải ngập ở trong rãnh nước; người dân bà ấm áp con mèo một cái áo may bằng lụa... Nam thấy cuộc đời bao ngoài rùng động thay đổi.

Nhưng việc hàng ngày làm thường mett quá. Nó ẩn moss

người ta. Nhất là những người

bận việc lúc nào cũng đi tìm — vô ích my hăng hái thay! — đi tìm kế sinh sống bằng sức làm việc hay cách khác. Ấy thế m...

Mà Nam vẫn sành sỏi, bỗng hổn lên. Mắt chàng sáng ngời một cái gì như bực vọng. Chàng hít mạnh khí trời. Ấy là mưa rét. Gó-lanh buốt. Nam thấy súng sướng lắm: người chàng nhẹ hẳn.

Chàng có một cuộc đời tệ ngát và tro tro.

Tám năm trước đây, ở trường học ra với mảnh bằng Tứ-tai tây, chàng về buôn bán với chủ già. Ông này vốn là một người bán cưa, bán lán viện ra rất nhiren, lè, dè lấy một người cỏ đầu. Ông thuê một cái nhà riêng và giữ dู vợ lè nhiều lâm. Nam biết hết: nhưng chàng không nói qua một lời. Từ bé, chàng vẫn có tiếng là một người lè nói. Nhiều người cho thế là thâm thiem và ghét lâm. Nhất là mẹ và các em gái chàng. Sự thực, chàng chỉ là một « người thâm-dạm » mà thôi. Nói một câu hơn, hay một câu kém với người khác, đối với chàng, không làm gì cả. Những cách cư xử ghê lạnh, những lời nói chua cay của mẹ chàng, đã làm chàng thành một người rất gữ din. Chàng sống cái đời tư-tuồng, riêng của chàng. Theo Nam, một người xấu, có nói mấy câu lanh-lý không thể trả nên tốt được. Sự ham mê, dương ở thời-kỷ

quá độ, hàng nghìn quyển sách hay cũng không thể can ngăn. Một người già lột, một bóm. Hỗ-chàng, chàng cũng k-örng rắn ngủi ngực. Ấy thế! chàng thành ra bị ruồng bỏ. Lòng chàng tim lại: chàng không cần một ai. Thực ra, chàng cần nhiều người làm. Với tình yêu của họ. Nhưng họ không chịu được chàng và ruồng bỏ chàng, thì chàng sợ gì mà không chịu được họ và ruồng bỏ họ? Nam ở biệt tú. Chàng tủi thân lầm lầm. Mẹ chết, chàng khang thương. Em gái dì lấy chồng chàng trốn, không dò vào lè cười. Cha mẹ già, chàng buôn cười. Ông cu, một bón, đèn nhá vợ lè ô, đưa cho chàng năm đồng dè òu tiền ở nhà trong ba bóm. Nam gói năm đồng bạc vào mảnh giấy để may chữ « Năm đồng bạc, tiếc ở nhà trong ba bóm » rồi khóa cửa lại đi nửa tháng. Sau vè, chàng không nói một lời gì cả. Bố hỏi, chàng lẩn tránh và tìm rứt ít cơ-hội để đổi diện ông cụ. Ấy, chính lúc ấy, thì chàng qua đời.

Chàng điêm. Lhiên cầm lấy bút chì, lạy cha lần đầu mà cũng là lần chót, rồi lo việc ma chay. Đó là một buổi chiều múa rết như hồn nay, tien diệu và rầu rĩ. Nam suy nghĩ. Chàng hống thấy trái

tim trên ngập một sự lo buồn vò cát. Mắt chàng nẩy lửa vì lèn sốt nóng.

Chân tay run lên vì cái nóng áy và cũng vì tiết lạnh. Chàng trả những món nợ danh dự cho nhà xong thi hết tiền. Nam bán đồ đạc. Chàng tình với số tiền hán dò đạc ấy, chàng có thể lên Hanoi sinh sống được hai ba năm trời. « Có lẽ được bốn năm! Nhưng mà phải tần tiện lâm mới dà! » Nhưng mà... Nhưng mà... trời tối rồi, gió lạnh lắm. Nam thuê phòng ngủ một đêm. Sáng hôm sau, dậy sớm chàng đi chơi các phố và thuê cái gác xếp gấp đầu tiên dè ở và kiểm cách đánh nhau với quý xú »

Ở Hanoi, có bao nhiêu « muỗi cỏ » ở các nơi bay vè như thế?

Hàng ngàn. Hօa sĩ! Kịch sĩ! Thị sĩ! Văn sĩ! Nhạc sĩ! Toan những kẻ bao-tuống-dé dọa dẫy để làm những việc vĩ đại, nhưng ngay đêm, hầy đánh tan dại cái tương lai. Không có ai giờ tay ra mời ta? Kinh thành không biết ta? Làm gì! Ta bấy cứ ca lượg lắc thau. Một người bạn có thể thiến cơm, ta không thể để cho y thiêu tái.

Ai ai cũng muốn có tiền và có danh trong một phút. Ai cũng có những mong vui tươi. Có người hoài cái xã-hội, bằng một cái chương trình; có người viết những quyển sách làm cho cả nước giật mình kinh phục; có



người sẽ vẽ một bức thủy họa mà cả hoàn cầu phải biết tên.

— Anh đã ăn cơm chiều chưa? Người ta hỏi một chàng trai tuổi, đã làm giờ rồi, mà vẫn còn đứng thua thân ở bờ hồ nam những ánh sáng của Kinh-thành Hanoi.

— Cám ơn tôi cám dại...

Này mày, ta thử đặt hai mươi tám nứa lén vai chàng ấy mà xem. Anh ta không chịu được. Cái lò xo sẽ gãy, hy vọng Ian ra, chỉ khi chỉ một lát thì cái cách bay mọi loạiくな hay huyền mộng. Hôm nay, bầu trời còn nhiều sao. Anh ta còn cố tìm ngõi sao hàn mảnh. Bụng rỗng?

Có, làm gì! Tôi không? Không ký quẩn! Ngày mai tôi sẽ ăn... Ngày mai, nhà xuất bản sẽ cho sách của tôi ra đời... Ngày mai, nắng sẽ băng long lascar... Ngày mai, người ta ca tụng tôi... Ngày mai một nhà tư-bản sẽ nhớ tôi giữ phần tàn soạn cho một tờ báo hàng ngày lớn nhất.

Ngày mai! bao giờ cũng ngày mai... Người ta chạy theo cái ngày viễn vong ấy như con thiêu thân chạy theo cái ánh đèn. Và nay cái ngày ấy mãi mãi không lại, người ta tin rằng « ở đời đều có số mệnh cả. Và, nếu số mệnh không chiếu người ta, không cần. Người ta sẽ ngã vào trong hổ tuyet vọng nhưng sang sướng, bởi vì người ta ngã như những danh nhân: « Nếu không có tài cá, thà rằng không có gi! »

Lúc Nam đến Hanoi, chàng chạy nhanh quá lầm. Bắt đầu, chàng làm cho một tờ báo, mỗi tháng được sáu mươi đồng một tháng. Chàng tưởng cứ như thế

mãi. Thị một hôm, tờ báo chàng làm bị đóng cửa. Từ đó, cái rắp cứ theo Nam. Cuốn tiền thuỷt đầu tiên của chàng vừa xếp được mươi trang thì nhà xuất-bản vỡ ng. Chàng làm một vở kịch đam diễn ở một rạp hát xô-xô: lố-vốn. Chàng định điều dịch với một nhà in xuất-bản một tờ báo hàng ngày: « Ông chủ nhà in ấy chưa nhất quyết ứng bay không thi ông chết. Nhiều cái do rộn rập lại một hồi. Sau bối, chàng yêu một người đàn bà trẻ tuổi, con nhà ứ-ê. Người này hoàn cải

mình: « Rồi chàng nó biết tay ta! » Không ai biết chàng nói gì? Biết làm sao? Chàng nó là cái gì? Họ bảo chàng điên. Chàng thấy người ta cho mình là điên thì sung sướng lắm nhưng mà buồn bã lắm.

Song họ không hiểu. Họ là những người « ở dưới ». Vậy nên họ không hiểu thi là hiểu cho ta và ta là người « ở trên ».

Từ đó, Nam tự kết án cầm cỏ ở trên gác xép. Chàng sống cuộc đời có đặc hoán đổi. Chàng rất nhiệt sách và viết một tác phẩm vĩ đại có thể làm chấn động thế giới: « MỘT LƯU PHẨM LỎI RA CŨNG PHẢI NĂM NĂM MỚI XONG, NHƯNG VÌ LỄ KHÔNG MUỐN CHO NÓ LỎI NĂM PHẢI ĐỂ ĐẾN BÂY TẤM NĂM GIÁO. »

Hai năm sau chàng thanh ra lăn thon.

Chàng không biết rằng bên ngoài, có một cuộc đời khác rộn rã, sung sướng nó gọi là mãi mãi mà thế nào rời cũng lôi ta đi một cách tanh khốc. Đã dành nổi thế hơi qua, Nam không thể không biết được cuộc đời ấy. Nhưng chàng không nghĩ đến nó và không biết nó r้าo. Chàng

bịt lập với người đời « cả về tình thần và vật chất ». Lại nữa sự học và công việc viết văn in sâu đọc thủng luối tré của chàng như một thứ thuốc độc chém chay. Linh hồn chàng bị lúm đóm. Và chàng di ngoài phố như một người mọi rợ. Chàng mọi rợ mà không lý biết. Chàng chỉ thấy để chí như người nhện đói một chút mà lại được ăn.

Chỉ có một ngày, chàng hóa ra khác hẳn. Mắt chàng mở di, nụ cười héo lại. Chàng nhìn cái lưỡng lai mù mịt mà nói to mồ

Nam càng đi, càng nhìn cảnh thiên cảnh tượng của phố xá. Chàng nhìn bằng « con mắt của tình-thần » những nét mặt của người đi đường, những vẻ của sự vật và nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của những cô gái mới « tiều biếu cho đám quan chánh-thiều thốn mà lúc nào cũng biết yên phận mình ». Hình như Nam tìm những tư tưởng cho tác phẩm vi lai của chàng. Tác phẩm ấy, chàng đã iao nén rồi. Chàng còn muốn nó là cái hình ảnh của xã hội ngày mai. Chàng còn nghĩ. Và cái « hơi nóng » của nghệ thuật, của tư tưởng bấy giờ ở một chỗ rái xa: Nam có cái cảm giác không bao giờ đến chỗ ấy tưởng ấy di.

Chàng nói với mình:

— Sao hổ sướng thế?

Và chàng tự đáp:

— Cõi trời hiền được!

Nỗi thế xong, chàng sực thấy ngay điều mà mình thi bồi đã bao nhiêu năm nay: Trời!

— Trời có hay không?

Nếu có trời, những hằng như phai sướng. Đã là trời, phải định đoạt số phận của ta. Từ bờ xem rõ ràng ta không thấy trời định đoạt được cho ta gì cả.

Vậy là trời không có. Nên đã không có trời, ta có quyền định đoạt lối số phận ta, là chủ ta, là độc lập. Ma muôn lối rắng minh độc lập, khong có gì hơn là bài chuc ông ngô từ của Dossofievsy lạy vân di.

Nam sốt rét với những tư tưởng ấy. Cần gì tìm nhà trọ nữa? Cần gì phải bỏ bêt ngày giờ để nghỉ cách kiếm ăn bừa bừa! Sự nghiệp chỉ là một chữ.

Không!

Nam tròn trịa. Lúc nghĩ « Cần gì tìm nhà trọ nữa? » chàng ngồi dậy như mồi ẩn như người thấy một mũi cay đắng. Lúc nghĩ « cần gì phải bỏ bêt ngày giờ để nghỉ cách kiếm ăn bừa bừa », chàng giơ tay lau một cái « quốc tê », đứng lên di lại ráu hông hồn. Lúc nghĩ: « Sự nghiệp chỉ là một chữ rồng! » chàng nghẹn ngào như khóc.

Thằng nhóc của chàng không hiểu ra tại sao. Biết tính chủ nó không nói gì cả, nó ra chỗ khóc.

Lúc đồng hồ đánh chín giờ, nó ngủ như một con ríp.

Còn Nam?

Chàng giờ những trang sách đã viết ra đọc lại. Chàng thấy ngay tác phẩm của chàng thật nhão. Chàng gấp sách lại, không đóng ngăn rút nữa. Chàng rót nước uống: bụng chàng như cái lò. Nước hết. Chàng định gọi thẳng nhò, nhưng thấy nó ngủ lại thôi.

Đêm ấy, Nam có những giấc mê quái đản.

Sáng hôm sau, chàng rửa mặt xong, lại nằm khoanh tay sau đầu!

Bao người đã biết những con tức giận ám thâm đó?

Thật để làm cho người ta ngộ dại. Ngõ dại mà không làm gì được cả.

Biết rằng ở trong người mình có những chí nguyện mènh mang mà không làm gì được cả. Đập đầu vào bức vách. Cái vực sâu thẳm, chữ sao! « Hy vọng và tám tinh dẽ bị chết đau chết đớn ở trước sự ghê lạnh và sự ngu dốt của thế nhân. Người ta thù oán hết. Ba cái gi, ba người nào, ba ở đâu, người ta cũng muôn đem cái thù oán ấy trút đi. Nhìn rõ vào tận mặt số phận mà thach nô. Gãy trời mà bảo rằng: « Không, ông nhầm. Ông không có ở đời này. Vì không có ông nên tôi độc lập về tư tưởng và hành vi: tôi tự túc để cho ông biết sự độc lập ấy. »

Tác phẩm Nam không viết nữa. Năm tròn trịa, Nam không kẽ đèn nữa.

Một sự khô não khóc lén trong lòng chàng. Chàng đội mũ, phủ bụi ở quần áo, di bước một người cùa. Chàng đợi lúc không ai trông thấy, cho hai tay vào túi, ra ngoài đường.

TIỀN-TƯƠNG

Imprimerie Trung-Bắc Tâ-Vân  
36, Bd Henri d'Orléans, Hanoi  
Le Gérant: NGUYỄN-DOÀN-VƯỢNG

8500 exemplaires

Ullman