

Giá báo

Một năm
5 \$ 20
Sáu tháng
2 \$ 65
Ba tháng
1 \$ 35
Mua báo phải
trả tiền trước

Nam thu như
So 6 - giá 0 \$ 10

Chủ-nhơn sáng lập : Mlle Trần-thị-Hiệp -- Quản-lý chủ-nhiệm: Phan-văn-Thiết

BAO-QUAN : N° 45-49, RUE GARROS-SAIGON

TÂN-VĂN

Ngày thu bay
8 Sept. 1934

DEPOT LEGAL
PHOTOGRAPHIC
No 13924

THƯƠNG TIẾNG NƯỚC NHÀ PHẢI TRAU ĐỒI NÓ

Tôi không phải theo phe những người cho rằng chữ quốc-ngữ là tận thiện tận mỷ.

Không ! Trái lại, tôi cho nó còn thiếu sót lầm. Tôi là người dốt chữ Hán, chỉ biết một ít chữ Pháp thôi. Cứ so sánh với chữ Pháp thì tôi thấy chữ quốc-ngữ của mình còn khuyết điểm nhiều lắm.

Có nhiều người, vì có cái tách « duy ngã » thái quá mà cho rằng chữ quốc-ngữ là thứ chữ không thua một thứ chữ nào. Họ bình chữ của nước nhà cho đến đồi họ dám nói rằng không cần mượn thứ chữ nào vò, một mình nó cũng đủ mà bày tỏ tư tưởng một cách chau đáo, dù là ra nhiều cảnh nên thơ vậy ! Kia như họ viện chứng bài thơ « Qua dì đèo Ngang » của bà huyện Thanh-Quan, cho rằng trong bài bà không có dùng một chữ tàu (?) nào mà bài của bà cũng không khỏi là một thiên tuyệt tác vậy !

Không những thế mà thôi, có người lại cho rằng chữ quốc-ngữ còn giàu hơn chữ Pháp nữa. Muốn bằng chứng câu đại-ngoạn đó, họ nói : « Kia ! Ông không thấy sao ! Vì dù như nội một chữ porter của Pháp mà ta dịch ra hơn chục chữ. Dẫu là bận áo, đội nón, mang giày, đội trên đầu đem đi, gánh trên vai, vân vân, chữ Pháp tiếng Pháp chỉ có một danh từ : porter ! Vậy thì sao cho là tiếng Annam, chữ quốc-ngữ thua tiếng nước ngoài ? (1) »

Tôi xin nói mau rằng lời nói đó là lời nói của kẻ bợn cợt, chứ nói về mặt « Từ ngữ học » (Linguistique) thì chắc ai cũng phải cho tiếng Annam, chữ quốc-ngữ là thua kém nhiều thứ tiếng thứ chữ nước người.

Sự thiếu kém ấy, không lấy chi làm lạ : Tiếng hay là chữ của một nước nó do nơi sự văn-minh của nước ấy. Các nước Thái-lào, tiếng họ chữ họ nhiều dù là vì họ tần bộ sớm, trong mọi đường họ đều non minh. Về khoa-học, kỹ-nghệ, chính-trị dành phai chịu rằng minh không có đủ mà cắt nghĩa hết những hiện-tượng hay mây móc của họ đã phát minh. Lần lần minh hấp tho

(1) Có tiếng trước rồi mới có chữ sau, nên làm khi hai chữ cùng một ý-nghĩa.



Có người nói việc trong thiên-hạ không có sự lá nào mà không có, thật là phải lầm. Mà có nhiều cái lá người ta không thể nào trồng-trồng cho được.

Hình trên đây tụ hợp được nhiều cái lá vè nhơn-san kỵ quái.

Phía tay phải, đặc-giá thấy hình người thiều-nữ ngồi trên, là một cô Huê kỳ, cân nặng 225 ki-lô. Chắc cô phải ngồi ghế bằng sắt mói chịu nổi. Dưới đó là 2 người cháu Úc, có đầu tóc như ổ chim.

Gửi là người dai-phí ở Hồng-mao, thân thể lớn quá đến dỗi lên cửa xe-lửa không lọt thì biết.

Còn người cao nghệ ở hình tay trái là Kim-Dai-Quý người Triều-tiên, cao 2m20, chỉ vợ người Nhứt-bồn đứng trên ghế mà vẫn còn thấy thua chồng một cái đầu. Cao dể sợ chưa ?



TỘI CỦA THÁNH-NHƠN HAY TỘI CỦA NGƯỜI ?

MỘT bạn đồng-nghiệp, đồng-bào của Xảng-Cai-Xet, vừa rời có viết một bài trong báo Nhơn-Ngôn bắt tội

thánh-nhơn của anh là cụ Khồng.

Đại-ý anh nói, vì cụ Khồng bày ra cang-thường, luân-lý, lẽ nghĩa cho nên ngày nay mới có kẻ giả-dối mượn cái màn đạo-đức ấy che mặt mà lường gạt dân-chúng, làm cho nước nát nhà tan. Anh lại nói vì có cái thuyết tam-tùng kia mà phụ-nữ, là qui-cù của xã-hội, phải thối-hóa làm cho xã-hội phải thối-hóa theo.

Ối chà ; trong cái xú mà mấy ngàn năm người ta đã thờ phượng cụ Khồng như trời, theo thuyết cũ như kẽ đui theo mồng, thê mà hôm nay lại có kẻ cả gan lén tiếng dám anh-hùng vồ ngực ra bắt tội thánh-nhơn như vậy chớ !!

Mà khoan đã, anh Phô-Kinh-Gia đồng-nghiệp « con trời » tôi ơi ! Anh chịu khó dấn giận lại mà nghe tôi làm trạng-sư biện hộ cho cụ Khồng tôi đây :

Tôi cũng chịu theo anh, cho rằng cang-thường, luân-lý, lẽ-nghĩa của cụ Khồng thánh nhơn là hay thật

đi ; tôi cũng chịu rằng hiện nay có nhiều người đội cái mặt giả-dối ấy mà lừa dối lường chúng ; nhưng bắt tội Khồng thánh-nhơn tôi thời tôi không chịu, không chịu hẵn hỏi dây.

Ở xã-hội mà có đạo vua tôi, cha con, chồng vợ, làm người mà có nhơn, nghĩa, lẽ, tri, tin, thời xã-hội loài người tốt đẹp vui vẻ biết bao nhiêu. Cái công ơn của cụ Khồng bày biểu dạy dỗ như thế chúng ta nên đội ơn cụ, mỗi nhẹ ném dọn bàn thờ mà thờ cụ, mỗi sáng phải đọc kinh công-đức cụ mới phải. Chẳng thế thời thoi sao lại còn bắt tội cụ !!

Bảo rằng thời-đại mỗi thay đổi, học-lý cũng phải theo đó mà thay đổi ; cang-thường luân-lý của cụ Khồng cũng nên theo thời-gian mà cho hưu-trí-di. Ủ, thì giờ rồi không dùng được nữa thì cho về hưu-di, ai bảo dùng mà chê dở chê hèn ! !

Học-lý của cụ Khồng ngày nay, nếu lời bạn đồng-nghiệp Phô-Kinh-Gia là đúng, giúp dáo cho bọn lợi-dụng phá nước hại dân thì cũng chẳng phải là lỗi ở cụ.

Nói vòng vo tam-quốc làm-chi cho nhiều ; tôi nói rằng sở dĩ có kẻ đeo mặt nạ đạo-đức của cụ

(Coi TIẾP TRƯỞNG NHÌ)

SỐ BÁO NÀY CÓ BÀI

Thương-tiếng nước nhà.
Núi Ngự-binh.
Nhứt-bồn và Á-châu.
Chánh-trị triết-học.
Đàn bà Nhứt-bồn.
Cái lỗi của cha mẹ.
Lòng hiếu của em Tri.
Phụ-nữ vô sâm.
Lại chuyện đạo-sĩ hiện yêu
Tiểu-sử của cụ Phan Công-An

Cô-kim Giai-vận.— Tùy-bút.
Thiên-hạ dồn.— Cao-miên.
Nhí - đồng.— Đua ngựa.
Chuyện vật-làng-văn.
Hoàn-hải dì-văn.

Lở, Lầm.— Lười-guom
Nữ hiệp.— Chết-vì-Con.
Nước-sông Cửu-long.

20 trương..... 0 \$ 10

Giới thiệu cùng đồng-bào

M. Võ-văn-Xã cõi động cho Tân-Văn ở Cao-miên.
Vương-Ngọc-Chánh cõi động cho Tân-Văn ở Cao-miên.
Hứa-văn-Úc cõi động cho Tân-Văn ở miệt Thudaumot.
Hồ-Ngọc-Quí cõi động cho Tân-Văn ở miệt Soctrang.
Nguyễn-văn-Phải cõi động cho Tân-Văn ở miệt Baria-Cap.
Nguyễn-văn-Dôn cõi động cho Tân-Văn ở miệt Bentre.
Huỳnh-văn-Sáu cõi động cho Tân-Văn ở miệt Rachgia.
Xin đồng-bào các nơi chiếu cõi cho.
Đa-ta,
TÂN-VĂN

Một cùi chì khoan hồng của quan thông - độc Pagès

Trong tờ báo Việt-Dân, luôn mấy kỳ, chúng tôi có yêu cầu noi lòng đại độ của quan Thống-đốc Pagès hãy nói tay về việc thuế vụ cho dân Nam-kỳ nhờ. Sự yêu-cầu hợp lý ấy ngày nay thành sự thực. Ai thiếu thuế thán đòi ba năm cũng được phép chỉ đóng một năm mà thôi. Như chúng tôi đã nói, cái cùi-chì ấy không có hại gì cho công-quí-cá ; trái lại, nhon-dán sẽ cầm cái lòng nhẫn-đức của quan Thống-đốc mà rán đóng cho tất-món thuế 1934. Vâ-lại, năm 1935, thuế thán cũng được giảm bớt nữa.

Thay mặt cho thán-dân Nam-kỳ, chúng tôi xin cảm ơn quan Thống-đốc.

Bon Prime N. Để lanh đồng-hồ

Có dù 52 cái bons liên tiếp,
cái đầu phải ở trong khoản
31 Mai vè trước thi đưỉ
lanh một cái đồng-hồ.

Từ bon này vè sau, bon nào
không có dấu « Contrôle T.V. »
thì tìn-báo không thè nhận.

Thương tiềng nước nhà

(Tiếp theo chương trước)

nào là sách vở, nào là báo chí, một ngày một thêm nhiều. Nhưng dùng mà không bồi bối cho cái món lợi-khi mình dùng đó thì càng thêm thết cái lợi-khi ấy nó càng tiêu mòn lòn. Vậy chúng ta, nhà viết sách, nhà viết báo, mỗi người nên tìm cách mà làm cho chữ nước nhà ngày thêm sung túc, phong phú. Tiếng ta chữ ta không có đủ mà cất nghĩa một ý gì một đều gì, thi ta phải kiểm tìm cho ra một danh-từ mà dùng, dùng ngại phải xen chữ Tàu vào.

Tôi lấy cái ví dụ « tôi » sau đây : (Cái tôi là cái đáng ghét, nhưng trong trường - hợp này tôi xin bả con dung cho, vì ý tôi muốn cho câu chuyện rõ ràng dễ hiểu). Khi tôi muốn cất ngoài ra hay dịch ra chữ quốc-ngữ một ý nghĩa hay danh từ của chữ Pháp mà kiểm trọng tự - diền không có hay không thấy bạn làng văn nào dùng đến thì tôi thường rán mà đặt ra. Mười lần, nói cho ngay, thì chỉ có vài lần tôi làm thành việc. Ví dụ như chữ démagogie tôi đặt mà dịch ra « chánh-trí hót dân », chữ ministre d'état tôi dịch ra « khách-khanh » vân vân... Lại như chữ national - socialiste lâu nay ai cũng dịch là « quốc-gia-xã-hội », tôi dịch là « quốc-xã »...

Ấy đó, tôi khuyên các bạn làng văn nên chú ý về cái vấn-dề cần thiết cho nghề nghiệp của chúng ta mà cũng cần thiết cho vận - mạng của nước nhà dân tộc, chính vấn-dề chữ quốc-ngữ đó. Hiện nay trong nước không có tự-diền nào làm chuẩn đích, mỗi người trong chúng ta nên tự kiểm tìm cho ra thêm chữ mà dùng. (Nếu chữ mới mình đặt ra đó nó không được hoàn thiện thì tất nhiên không ai đe ý đến, chờ nếu coi mồi thích hợp thời trong làng văn túc thì vớ lấy mà dùng ngay (Ví dụ mấy tiếng kè trên tôi thấy đã dùng nhiều rồi). Lần lòn tuy không

có tự vị chánh-thức mà những tiếng nào được công-chứng công nhận thì nó đã nhập vào trong văn-giới nước nhà rồi. Nhờ vậy mà cái gia-sản quốc-ngữ của ông Alexandre de Rhodes và các bậc tiền-bối đe lại cho chúng ta đây, chẳng nhứng là nó được duy trì không hao mất mà nó lại được thêm mở mang nữa. Cứ như vậy thì không bao lâu, chữ quốc - ngữ chúng ta sẽ thật không thua tiếng nước nào.

PHAN-VĂN-THIẾT

THƠ TÍN

Cùng chư vị cỗ-dộng

Những vị cỗ-dộng xin hãy gửi về tôi xin bả con dung cho, vì ý tôi muốn cho câu chuyện rõ ràng dễ hiểu.

Cùng chư vị thông-tin

Những vị thông-tin nhà báo đã nhận rồi xin hãy gửi về 2 cái hình đằng-làm carte luon thè.

Cùng ông H. N. Q. Soetrang

Hôm nay công việc ra tèo nào xin ông viết thư cho nhà báo rõ.

Cùng ông N.V.T. Saigon

Viết thư cho ông mà không thấy ông trả lời. Ông ở đâu bây giờ xin cho nhà báo biết.

Cùng ông L.V.T. Cantho

Được, nhưng xin ông cho coi những bài ấy và nhứt định tiền nhuận-bút từng bài cho chắc, hê dăng bài nào được thi B. B. xin trả tiền bài ấy. Tuy ý ông liệu định, như ýa súc chúng tôi và với giá-tri của mỗi bài thì chắc có thể đăng được.

Cùng ông M.P.T.V; D.X.H. Tanan

Việc cỗ-dộng theo cách ông nói cũng được, ông khỏi làm đi. Còn bài vở ông cứ gói lại dán băng và có 2 xu mà gửi theo imprimés.

Bài V. M. P. C. M. như ông có nguyên bốn thi sẽ đăng lại lần nữa. Cám ơn.

Dòng-báo ở Trung và Bắc-kỳ thuở nay ít thấy văn thi của người Nam-kỳ. Vậy nay hãy mua một bộ coi cho rõ. Trọn bộ \$3.60 (ít nữa là 640 truong). Muốn mua xin gửi trước \$1.60 cho M. Phan-văn-Thiết. 45 rue Aviateur Garros, Saigon.



Một việc đáng khen của hội Diển-xa Tương-tế

Nhờ sáng kiến của M. Đặng-Ngọc-Phan, hội - viên sáng lập hội D. X. T. T. nên hội này mới đặt thêm một khoản mới, nếu hội-viên có xe rẽ ro thiệt mạng thi hội sẽ điều định để đối phó với pháp luật cho khỏi gắp chủ vò luồng-tâm đồ tội cho sôp-pho chịu. Hội D. X. T. T. biết lo cho hội-viên như thế, chúng tôi mong rằng anh em sôp-pho nên vào hội cho nhiều, vì hội-viên có nhiều thi hội mới có sức mạnh. Nghé sôp-pho một ngày một thêm chờ không thể nào một ngày một bức được, anh em hãy cố gắng mà đồng tâm nhau để lò việc công ích.

T. V.

Hỉ tín

Mời bay bà Georges Nguyễn-văn-Tiêng tung sự tại ban Trung-tổng Cành-nông hội, ngày 1er Septembre rồi mời bà sang tại Vinh-long một cháu gái rất ngộ nghĩnh tên là Yvonne Marguerite.

Xin mắng cho ông bà và chúc cho cháu bé ăn chơi.

Người giữ cửa bằng máy

Ở bên Đức mới phát minh người giữ cửa bằng máy. Vì bên Âu-châu ở thành thị người ở trong những tòa nhà lớn chia ra đều trăm ngàn căn nhở, nên trước mỗi nhà có một ống truyền thanh (minophore) và một cái điện-thoại. Người nào vò thòi nói trong máy truyền thanh, máy này chuyền lên từ căn nhà, rồi người chū nhà dùng điện-thoại mà trả lời xuống. Vậy có thể tránh những bom lai làm mất ngày giờ hay lai làm cực cho chū nhà. Theo cách đó, hè những cậu nào lại xin xô hay xoay tiền thì người trong nhà đều trả lời « chū đi khỏi » khôi mắt công tiếp khách... Nhưng cái sự phát minh ấy lại hại cho các bom quâ...

X. Y. Z.

Không mà làm bậy đó là tại có quá nặng ; mà lẩn lẩn ta càng thấy nhều người không biết phải quay, lợi hại, tin quảng trường bường. Cũng như kẽ lội nhau vào lùm gai rồi trở lại trách gai sao bén nhọn đâm đau, hòn tạo-hoa sanh làm chí thứ đồ bảo bại!

Nhưng, các bạn đọc hãy định tâm, binh-trí một chút mà nghe tôi nói tiếp cái tiền-tiền-dè của đoạn lý-luận « nói òa » hay « nói sập dù » này nữa đã.

Tai đòn khỏe mà có cái cảnh thanh nhàn ấy, song nó chỉ thanh-nhàn theo thuyết duy-tâm, thực vò cầu bão, cu vò cầu az, vì nó đã cùng quá nêu không cầu gì nữa hết, mà phải qua bảy cái thanh nhàn như thế thôi. Không việc làm, tiền hết, xin sốt khắp nơi mà chẳng được rồi, bây giờ không lè ngồi cú rủ mà khóc, hay nằm khoanh cà ràng mà kêu trời; chết chừng nào sẽ hay, bây giờ lụn tháng, chơi cho quên đời quên nghèo, chơi cho đỡ buồn bớt thâm, chơi hoài chơi mãi, chơi lùn chơi liều, chừng nào trái đất nỗi cũng chẳng lo, chừng nào bao-tự mục cũng trối kệ.

CÀNG ĐỒ KHỒ NGƯỜI

TA CÀNG THANH NHÀN

D QC mấy chữ trên này, chắc bạn đọc nói Trưởng-Thiết nghe tin thế-giới sắp có giặc hóa-học sợ quá mà phát điên rồi; không sao lại nói quái như vậy. Đời thạnh-trị, để làm du ăn, người ta không lo không buồn, mới được thanh-nhàn; chờ đời khùng-hoảng, không việc làm, không cơm ăn, áo mặc, nhà Ỏ, thời thanh-nhàn cái gì ở đâu ?

Chura, Trưởng-Thiết chura diễn đầu các bạn ơi ! Trưởng-Thiết nói có bằng cở sự lý hẳn hoi đây này :

Các bạn có du công rảnh việc thủ di đạo máy xóm nhà lá, nhà ngói vách ván mà coi: đòn ông quây quăng tốp năm chòm ba đánh cờ tướng, rung dùi, khoa tay, ra vẻ vò tư vò lụt lầm; đòn bà cũng khùm ba, dum bốn, cát tôm, tết sắc, bắt túi, cái qua, có mồi phong lưu, tự tại quá; không vạy thi kê ngồi lè đôi mách, người nǚ rồi ngũ ngày. Mà cái hiện-tượng này dường như ngày nay nhiều hơn mấy năm trước nghĩa là hồi chưa đòn khỗ.

Giữa lúc, kẻ làm thiếu xể mũi thở, đầu lắc mặt tối, mồ hôi như tắm, mồi kiềm được một số lương nhô đe ăn cơm với rau luộc; giửa lú có vò số người đi mòn gót dày, trặc đầu gối, kiềm chura có chỗ làm; giữa lú ai ai cũng thở ra không tiền bạc, nghĩa là giửa lú đòn khỗ

TRƯỞNG THIẾT



Cụ Phan-Sào-Nam hơn năm nay trong mình không được sức khỏe như xưa vì tuổi già sức yếu... Throught này đau mai mạnh, tuy thế, chờ biến bây giờ cũng không có đau chi trầm trọng như các bão đà nói, chúng tôi thường được thơ và bài của cụ gửi, ngay ở số tới sẽ có bài đoán-thiên của cụ nhan đe

« Truyện anh Khò ».

TRUYỀN-THANH

Thuốc NGUYỄN-AN-CU'



NGUYỄN-AN-CU'

Sự hay của các thuốc Ng-an-Cu' khói nói nhiều. Xin viết thư cho Mlle Trần-thi Hiệp 45 rue Aviateur Garros mà mua, hãy xin mục-lục. Kè sô một vài món thuốc cực kỳ thần hiệu.

Số 39.— Thảo dược trúu hoàn.— Trị tè, bại, nhức mỏi bảnh thân hắt toại, Giá 1\$00.

Số 26.— Điều kinh chướng tử hoàn.— Trị đàm bà kinh-nguyệt không đều, bạch dái, đau tử cung, 10 hoàn. Giá 1\$00.

Số 35.— Đầu nguyễn khí huyết hoàn.— Trị các thứ hó: ho lao, ho tốn, ho súy huyết ho kinh niêm. Giá 1\$00.

Số 8.— Bạch dại hoàn.— Trị bạch dái, bạch đâm, bạch đái, bạch trực, nội trong hai hòn hết bệnh. Giá hai huòn 0\$50

Số 54.— Bác tiên bỗ lao tè.— Thuốc này người già ca, từ 40 sấp lên, uống vào thấy hay. Giá 1\$00.

Rượu tèo An-Cu'.— Nấu bằng 18 thứ ngai lá, trị đau gân, nhức cốt, le trặt, lọc, sưng, bầm, bị đánh vân vân, hay như thuốc tèo. Giá 0\$8 và 0\$30.

Dầu phong An-Cu'.— Trị các bệnh trê con: mắc cam tích, u nần, ghê chück, sinh bụng è uột hay đau, bị phong lúu. Hiệu-nghiệm là thường. 0p20, 0p30 et 0p60 một ve tùy lớn nhỏ.

Có trữ thuốc của các hiệu Võ-Vân-Vân, Võ-Đinh-Dần,

Mua từ 5\$ khói tốn tiền cước.



TANG-BẠCH-KINH

Thầy Thuốc Quảng-Đông

Chuyên trị những chứng bệnh:

Ho-laò, Siêng, Sút huyết, vân vân.

Bất luận nhiễm bịnh lâu mau, hoặc nam phụ

lão ấu đều trị được cả.

= CHỖ COI MẠCH =

QUẢNG-THÁI-HÒA 141-DU QUỐC-HÀNG
60 Boulevard de la Somme
SAIGON

MUỐN TRÁNH KHỎI NẠN THẤT-NGHIỆP

CHUNG TA HAY BAT CHUOC

NGUOI DO-THAI

Dân Do-thái là một giống dân khôn ngoan, nhiều kiên nhẫn, nhiều nghị lực. Cảnh ngộ nào gắt gao thế mấy, họ cũng thoát khỏi như chơi.

Một cái bằng cờ hiền nhiên mới mè:

Vi bị cái họa « Hitler » nêu người Do-thái phải bỏ nước Đức mà đi, một số đông qua nước Pháp mà trú ngụ. Phần nhiều người Do-thái đó là

thì cầm cuốc mà cuốc ngoài vườn, kẽ thì leo lên trên nóc nhà mà tò vòi sấp ngồi, kẽ thì cầm cưa cưa ván, ván ván, ai nấy đều sõi sảng làm việc.

Đây hãy coi cái chương trình của họ dán trên vách:

Phương-pháp chúng ta: Đổi nghề nghiệp.

Lực lượng chúng ta: Nghị lực roi truyền xưa nay của dân-tộc.

Dưới đây là một cái nhà do toàn các học-trò Do-thái cất lồng.



Đây là học-đường Montessori của ông Sommer, người Do-thái, lập ra để nuôi dạy đồng-bào ông các nghề-nghiệp.

hang tri thức. Mà những người tri-thức Pháp ở nước mình còn mặc phải cái nạn thất-nghiệp thay, huống hồ gì người ngoại quốc đến ẩn-gởi nắm nhờ.

Đã biết vậy, không lẽ ngồi đó mà chịu đói? Vì vậy mà ông Sommerfold, một người trong bọn Do-thái di cư Pháp-quốc có một cái sáng-kiến rất hay. Ông gộp tiền trong bợn lại rồi mua hai mảnh đất và một lô nhà ở ngoài thành Paris, rồi xúm nhau về ở đó mà học tập. Tôi quên nói trước rằng ông Sommerfold mua cuộc đất nhà ấy đã lập ra một cái học - đường đặt tên là Institut de Montessori. Nhưng người Do-thái bắt cứ nam hay nữ đều được vào đó học một môt nghề lao động súc. Vì những nghề lao động tri ngày nay ẩn nhiều quá, muốn cho khỏi đói rách, phải có một nghề lao động súc. Mà muốn được vậy thì phải « học » chớ còn phải nói gì lâu dài nữa.

Vì vậy nên nay ở Montessori người ta thấy những ông cựu chủ nhà băng, cựu điện-chủ, cựu thương-gia, cựu bác-sĩ, cựu giáo-sư, cựu học-sanh kề

Mục-dịch của chúng ta: Sự độc-lập.

T. V.

GIA BƯU ĐƯỜNG

DƯỢC - PHÒNG

Rue de Cây-mai, N° 132
CHOLON

Thần hiệu, Lập chí
= PHÁT LÃNH HOÀN =
và Tiêu Ban:
= THỐI NHIỆT TÂN =

Là những thuốc chuyên trị bệnh Sốt-Rét, Ban-Cua, Trái-Rạ, Nóng-lạnh, Cảm-mạo Thương-hàn, Nhức đầu, Đau Hồng, Miệng khô, Lười ăn.

Những bệnh kẽ trên đây, nếu dùng hai thứ thuốc này, trong giây lát sẽ thấy hiệu nghiệm.

Xin nhìn cho kỹ nhẫn « CON ONG » mới khỏi lầm thuốc giả...

(Có gởi bán cùng Lực-tỉnh)

Ấy đi khắp thế-giới để xem coi ở đâu có kiểu nhà đẹp và giản-dị hơn.

Bên Belgique, xứ Bolotet, trên con đường cái người ta có gặp hai anh chàng đương đầy cái nhà nhỏ, dưới sàug gát có đặt bánh xe.

Hỏi ra, hai anh chàng nói rằng chúng định đầy cái nhà

Trong hai chàng có một người tự xưng là kỹ-sư kiến-trúc ở Hollande, vì không được tồ-quốc thừa nhận nên phải chép ra cái nhà đầy đẽ di

bình-bồng-tới đâu ở đó cho

NHỰT-BỒN VỚI Á-CHÂU

Của THACH-BANG

Trên các báo ta thường thấy cái câu: « Nhựt quyết cướp quyền bá-chủ ở Á-châu? Cướp cách nào? Cướp làm chi? Các liệt-cường Âu Mỹ có để cho họ cướp yên không? Đó là bao nhiêu câu hỏi mà ông Thạch-Bang một nhà văn-sĩ thường có tén trên dán ngôn-luận trả lời và cắt nghĩa cho ta được rõ đây. — TÒA SOẠN

Cái chuyện không gì ngờ :

Nhựt-bồn dàn anh ở Á-châu! Trước cái năm 1904 thì anh Nhật, ở trong con mắt người Tàu, chỉ là một tiều-bang như Cao-ly, Nam-việt mà thôi.

Hết một tiếng, tuốt gươm, kè súng, đương đầu với ông chủ Nga-la-tur, rốt cuộc đại-thắng. Anh Nhật từ đó nước trước đều khép nếp kiêng oai, Rèn phần anh Tàu lại càng lấy làm ghê sợ hơn ai hết thảy.

Một chòm cù-lao nhỏ, mù mờ tăm tắp ở ngoài biển đông, dân số ngọt một trăm triệu; đất hẹp mà người đông, cái cách sinh-hoạt của dân Nhật ai cũng biết là khó khăn eo hẹp.

Gà nhà không thể ăn quắn cối xay mãi cho được. Vâ lai có đâu đủ mà ăn. Hoàn-cảnh làm cho người phải phấn đấu; mà tìm cách sống còn ở trên mặt đất với ai ai.

Từ xưa đến nay, từ đông qua Tây, cái chủ - nghĩa xâm-lăng nó vẫn dã in sâu vào óc mỗi dân-tộc; cái túi tham không đáy nó xui giục cho thành chiến-tranh khôi lứa, nó bày ra lầm cách éo le. Anh Nhật cũng như ai, tất nhiên cũng phải ngó qua láng giềng mà kiếm đất. Đất dã giặc mà phế-dã Phổ-Nghi lên ngôi, ra oai xung đế. Bỗng chốc mà dân Mân hóa Nhựt, dưới bóng cờ đỏ tráng củng xung dân xung nước như ai.

Chi bằng nói thiệt : Chú Tàu ơi, đất chúa rộng, dân chúa yếu, sức chúa kém, việc nước chúa rối beng. Thôi, chi bằng chúa cho tôi xin miếng đất Mân cho tôi qua làm ăn. Tôi sẽ dạy chúa cách đóng tàu đúc súng, tôi sẽ che chở, tôi sẽ liệu cơ duỗi hết các anh kia đi, rồi

anh em ta làm chúa ở Á-châu thì có phai nó vui chẳng!

Nghé thi êm.

Không thi sẽ đánh.

Làm chi mà bày vẻ cái tuồng đạo-đức bằng chiến-tranh. Như vậy chắc oán mang thù, thời cuộc đổi thay, ngày nay cái

chiu cù-lập nó làm cho thêm rõ. Đi tới, bước lui càng khô.

Đối ngoại

Vẫn biết Nhựt là một tay cù, ngan vai liết-quốc, song càng mạnh ác bao nhiêu thì kẻ thù càng nhiều chứng nầy.

Chiếm Mân-châu, làm lung lay công cuộc của Nga Sô-viết, Miếng ăn ai dè chịu cho ai, ngầm ngầm đòn quân chúa đạn, tàu thủy máy bay, thỉnh thoảng lại thử tài một chút.

Cuộc khởi lứa biên cương nó như có như không, chợt hiện chợt mất.

Thù trước còn nặng đeo, thù

đáng hung hăng mà dịu ngọt; sau thêm chồng chất, anh Nga cái chịu đáng yếu mà cứng có đạo quân vô song kia há chịu kém nước chúa lùn nhỏ kia sao. Cuộc chiế-tranh tuy chưa phát hiện, ấy là còn chờ ở thời cuộc đó thôi, chờ trống mai, sống, còn, anh nào lại chịu thua anh nào đâu!

Anh Nga toan nuốt Mân-châu mà chả nuốt, bị anh Nhựt hớt mất: một cái tử thù. Nhựt đã nuốt mà còn nạt dọa: hai cái thù. Chủ-nghĩa Lê-Ninh vì đó mà bị cái phản-lực rất to: ba cái thù.

Nhìn sao được, chỉ có cái tuốt gươm thề với cao-xanh, đuổi quân cường đạo gò đánh với đời... mà thôi. Nhưng Nga chưa dám động binh là vì: chủ-nghĩa đó làm cho các nước tư-bản lung lay, Mỹ-Anh Pháp Ý anh nào cũng ra tay trừ nạn đói. Tuy biêt chủ-nghĩa minh là hay song chưa được vững ở ngoài, sợ bức mây thi rừng động, tư-bản nó xúm lại thì mình còn chi.

Bởi vậy, phải dò xem thời thế; chơi với Poáp, Poáp ưng; hòa với Mỹ, Mỹ chịu; giấy tờ qua lại, sứ giả tới lui, phần đông mấy anh to đầu đã lẩn lẩn nhìn nhận Nga Sô-viết là bạn.

(Coi tiếp trương 4)

Giải quán quân xi-gà

Một người kia ở Bá-linh (Đức) mới chết người ta cho, là đã giết giải quán-quán hút xi-gà. Trong 60 năm (vày cho biêt rằng thuốc lá không làm hại ai) anh ta hút đến 547.500 điếu xi-gà, chạy nhầm mỗi ngày 27 điếu. Ông ta định cưới vợ mà không cưới vì cô vi hôn-thê kia kêu nài xin ông ta bớt cái tật hút thuốc ấy lại. Ông ta nói rằng: « Không thể nào một người đàn bà làm cho ông ta được sung sướng bằng khi anh ta hút vài hơi xi-gà Havane ».

Tuy vậy, anh ta mới được giải nhì, giải nhì về một người nước Áo tên Nanas, chết hồi năm 73 tuổi. Ông này trọn đời hút hết 628.000 xi-gà!

Cứ tính như giá xi-gà bán ở xú ta (giá trung bình chừng 1 cát) thì ra hai ông ấy một ông đã đốt hết 54.750\$ và ông kia 62.800\$ tiền, xi-gà! Vậy cũng nhiều quá rồi, nhưng nếu so sánh với nha-phiến hay cocaine thì vẫn còn thua xa!

Thứ nhà dày

.....

Bên Belgique, xứ Bolotet, trên con đường cái người ta có gặp hai anh chàng đương đầy cái nhà nhỏ, dưới sàug gát có đặt bánh xe.

Hỏi ra, hai anh chàng nói rằng chúng định đầy cái nhà

Nhụt-bồn với A-châu

(TIẾP THEO TRƯƠNG 3)

Nhụt đứng ngó cái kiều ngoại-giao bước trước ấy mà lo, lo cho cái cảnh xây tròn bốn phía.

Nga Nhụt như vậy; Nhụt Mỹ ra sao?

Đế-quốc Nhụt làm cho Mỹ đứng vào bức nhứt nhì, không những vây miếng đất Phi-luật-tân gần kề với Nhụt đó là cái mồi buôn bán to, nơi căn cứ của Mỹ ở Thái-binh-duong.

Mỹ tuồng như thấy cái chồ đẳng ghê của Nhụt, mà náo ra linh bớt kiêu-dân Nhụt, vừa ở nước mình vừa ở Phi-luật-tân, dể bớt thế lực của Nhụt đi.

Anh Nhụt không những đã không sợ, mà lại còn suy tính cái cách chiến-tranh công nghệ thương-mại, làm cho Mỹ phải thối lui và có bồ lo ngại.

1. Liệu mình đương đầu với Nhụt thì mình đủ sức mà giữ cái đất thuộc-địa chặng?

2. Liệu trong cái thời kỳ minh họa Nhụt thì ở Âu họ còn có cái mý ý với minh như xưa chặng?

3. Nếu ở Âu họ xây mặt thi ĐÔNG, Tây thị-trường đều lụn bại, liệu cái sanh-kẽ của trong nhà có vững hay chỉ làm mồi cho chủ nghĩa cộng-sản và độc-tài kia chặng?

Tuy vậy song cũng hết sú-ra oai dien binh ở bồ, nào thân kết với Nga, dể kèm cho anh Nhụt đi vào con đường tự-hủy.

Với Tàu

Đối với Nga, Mỹ như vậy, đối với Tàu anh Nhụt như có ý khoản-bồng—khoan-bồng dè che bớt cái dã-tâm.

Thì Mân-châu nuốt có hơn hai tháng là xong, làm gì cái quang đường Nam-kinh, Quảng-dông trong nháy mắt lại không vào túi sao, dại gi lại có cái dịp tốt thứ nhứt: nội loạn Tàu, kẻ theo Nhụt, kẻ theo Anh.

Nước Tàu, bắc có Nga cứ quan tâm chiếm đất dè bành trướng chủ nghĩa; nam có Pháp có lẻ gãm ghé cái miếng đất Ván-nam; tây có Anh-các-lợi cứ lẩn lẩn từ Tây-tạng đánh qua, đông thì có ta (Nhụt) nuốt cưng; làm gi chặng được; nhưng còn phải từ từ lẩn lẩn, chuyên vắn truyền bá cái chủ-nghĩa: « Á-châu của người Á » cho nhơn tâm rồi ren cái dã, chứng đó ra tay, nếu các cường-quốc Âu-Mỹ kia có nhứt tri làm gi, có chồ đất mà làm hậu-thuẫn.

Thứ xét về binh lực

Lấy cái tỷ số 5, 5, 3 Mỹ-Anh, Nhụt mà xét thì anh Nhụt kém về mặt xâm-lấn, giỏi về mặt giữ nhà và vững vầy men bế Thái-binh.

Anh và Mỹ thì tuy mạnh, tuy giỏi đấy; nhưng còn phải giữ nhà, giữ thuộc-địa; nếu hết cả hai chung vào, mỗi nước một nửa cái 5, thì hòa với thua mà thôi. Bởi vậy Nhụt chỉ có sự cái anh thứ ba và thứ tư cùng hổ-lên: Nga-Tàu liên kết với Mỹ-Anh.

Nếu mà đại-chiến bùng ra, thì Nhụt sống chết cũng phải chịu.

1. Phi-luật-tân và Hawai (Mỹ)
2. Tinh-châu (Anh)
3. Hải-sâm-uy (Nga)

Giữ vững các cửa rồi quay binh đánh với Nga trên bộ. Nga yếu là Tàu xong, Anh, Mỹ dầu có đem binh ngăn dặm đi tới thì chỉ có một hai trận là phải thua ngay.

Biết rằng đạn dược, súng ống Nhụt đều phải mua của Âu-Mỹ, chừng đó sẽ làm sao?

Nhưng phải hiểu anh Nhụt đã quyết ý thì phòng xa, mỏ ở Mân-châu thiếu gì, làm tàu úc súng, cái mánh khỏe anh Nhụt lại còn xảo hơn ai kia, và lại biết đâu không có anh Âu, Mỹ thử ba bán lén mua giùm cho Nhụt ư? Đức, Xiêm v.v.

Nhưng cái quyết thắng của Nhụt chỉ ở cái quan quân một lòng, vua tôi nhứt trí, lấy cái chết đổi cái danh, lấy cái liều làm cái mạnh, thi đấu cho ai có lay chuyển cũng chặng làm gì, mà sau rốt rồi cũng sẽ bùa theo anh Nhụt mà mong kiếm một ít đất dè làm thị-trường thuộc-địa đó thôi.

Ghế chặng!

Liên-Á

Anh Nhụt đã phong ngừa các mặt, nhưng vẫn còn só cái nỗi sau này đại-lục Á-châu có vững cho mình làm cái ống thiên-lý xem trời k'òng, bèn xuống ra cái huyết L'én-Á.

Liên-Á! Liên-Á!

Đối với Á-châu đất rộng người nhiều, nhưng ngoài anh Tàu, anh Xiêm, anh Nhụt thì còn miếng đất nào có thể kêu là của chủ nó chặng?

Xa ra thi Ấu của Hồng-mao, Tây-bá-lợi-á của Nga, Đài-loan, Cao-ly của Nhụt, Nam-việt của Pháp, cho chí Phi-luật-tân, réo đất Tinh-châu cũng về tay các cường-quốc Âu hết.

Vậy thì Nhụt tính liên kết với ai? Xiêm chặng? Phải, nhưng yếu lắm. Tàu chặng? Làm cho người ta gần chết, liên kết nỗi gi?

Các tiễn-bang kia? Phải.

Họ lợi dụng cái chỗ ngừa của các nước bị áp bức, bị mất; họ cử nhịp hàng dảng siêu như tôn p'ô-de Phô-Nghi, vậy mà có anh thèm nhêu nước miếng đấy.

Họ dùng đủ phương pháp mà dụ dỗ, hăm dọa, lợi dụng, rồi lần lẩn cho hết vô túi, trưng cái địa đồ Đại-Nhụt to tướng ra thì lúc đó ai sẽ biết ai ra sao.

Lần sau tôi sẽ bàn: *cái hội* Liên-Á có xuất hiện không, và kết-quả ra sao.

THẠCH-BẮNG

Nhà báo TÂN-VĂN đương cần dùng:

- 1º Người cõi động có quyền thâu tiền độc-giá.
- 2º Người lanh quang cáo ăn huê-hồng.

Viết thư hay lại báo quán thương nghị.



VỚI SAVON « X »

quần áo tôi giặt không
đặng sạch mà lại mau rách

Từ ngày tôi dùng savon hiệu « La Liberté »

quần áo tôi giặt dã sạch lại
trắng mà không hại quần áo



CÓ TRỦ BÁN KHẮP MỌI NOI

INSTITUTION " DUC-THANH "

N° 68 à 80, Boulevard Kitchener - Cầu-ông-lanh - SÀIGON

Có dạy từ Cours Enfantin đến Cours 4^e Année

Phương danh các Giáo-sư dạy tại bồn trường:

MM. HUẤN.....	Licencié ès-sciences
Cao-Xuân-HUY	Diplômés de l'Ecole Supérieure de Pédagogie à Hanoi.
Huỳnh-DƯ.....	
LÊ.....	Bacheliers ès-lettres et ès-sciences.

BẠCH.....	Bachelier ès-lettres.
BÍCH.....	Bachelier ès-lettres.

5 vị Giáo-sư có Bằng-cấp Sư-phạm trường Sư-phạm Saigon

Các điều đặc-sắc của bồn trường:

Học-sanh trong mỗi kỳ cuối tháng đều được đem đi xem hát bóng.

Học-sanh trong mỗi buổi chiều chùa nhứt có autocars chờ đi dạo các nơi thăng-canh ở Saigon. Có cours de musique mỗi buổi tối thứ năm và thứ bảy, và các Giáo-sư chuyên-môn sẽ tập luyện các học-sanh lớn mấy thủ đòn: Mandoline, Violon v.v., Học-pu-tinh rẻ hơn các nơi. Dạy-dỗ cẩn-mẫn và ăn uống hào-huơt lắm. Chủ-nhơn: Ung - Văn - AN, đồng cẩn khai.

Đốc-học: Phạm-Khắc-MINH

NOTA : Thư từ xin đề tên M. Ung-văn-AN, Directeur-propriétaire.

Mây bóng sao mờ !

Bên Pháp ông thống-chế Lyautey chết, Bên Đức ông thống-chế Hindenburg chết, bên Áo ông Dollfuss chết; rõ ràng ba bóng sao dương chói rạng trên mây trùng mây xanh thế-giới bỗng ch襆 tắt ngang !



Thống-chế Lyautey

Ông Lyautey là một vị đại tướng có công lớn với nước Pháp. Hữu công nhứt là ông đã bình định xứ Ma-lắc-kha. Hồi năm 1916, ông có làm binh-bộ thương-thor được mấy tháng. Ông thọ 78 tuổi.

Ông thống-chế Hindenburg; trong một số trước có kè rõ lịch-sử ông, Tục danh ông là «người thắng trận Tannenberg». Ông được 87 tuổi.



Hindenburg

Còn ông Dollfuss, thủ-tướng Áo, vì quá yêu nước, quá lo cho nước, mà bị bọn quốc-xã ám-sát. Một lần hồi đầu năm may thoát khỏi; lần này ngày 25 Juillet, chúng ào vô dinh thủ-tướng mà bắn ông mấy vết rất nặng, mà quân quốc-xã không cho thầy thuốc vào cứu chữa chi. Chúng đe ông Dollfuss rên siết trót hai giờ rồi chết.



Ông, bà Dollfuss và hai con.

Tôi nghiệp thay ! Một vị thanh-nien hùng dũng mới 42 tuổi mà chết một cách rất đau đớn như vậy. Ai là người ham chuộng hòa-bình cũng phải thương tiếc thủ-tướng Dollfuss.

CHÁNH TRỊ TRIẾT HỌC
cỦA ÂU-CHÂU 100 NĂM GẦN ĐÂY

(TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

II
CHỦ-NGHĨA XÃ-HỘI
NỐI ĐỒI

PHẦN nữa trên thế-kỷ 19 cuộc chánh-trị cách-mạng tuy nay tời mai lui, sớm vầy chiều khác mặc-lòng, nhưng vây mà cái vấn-dề đáng chú ý hơn cả, ấy là thời thế nhơn-tâm xem ra càng ngày càng quay về mặt xã-hội.

Cái phong-trào phản-động (*la réaction*) tức là đám tôn-quán và thủ-cựu kia, khéo xứng lén thuyết này, bày ra cách khác để toan tránh buộc sự tự do của nhơn-dân; song họ càng muốn tránh buộc chừng nào thì cái phạm-vi tự-do càng lớn ra chừng ấy.

Tuy vậy, cái mục-đích phản-đầu của người ta lúc bấy giờ chỉ mới quanh quần trong cái vòng binh-vực sự tự-do cá-nhơn của mình mà thôi, chờ chua di xa hơn nữa; thành ra kẽ đến sự thiệt, về mặt chánh-trị, như việc sắp đặt lại quốc-gia, sửa sang lối hành-chánh, thì thuở đó hình như chưa cho là trọng yếu gì mấy. Trừ ra năm 1832, duy có nước Anh thiết-hành được việc sửa sang phép tuyển-cử lại mà thôi; còn thi mục-đích phản-đầu tự-do của người ta, đều thuộc về ngoài vòng chế-dộ chánh-trị hết thảy.

Mãi đến phân nửa sau của thế-kỷ 19, là lúc công-nghệ thương-nghệ đã bùng lên, tần-tới, phát đạt rồi, thì tình trạng xã-hội chừng ấy mới đổi thay rốt-lor.

Đối với cuộc kinh-tế tò-chức đến lúc bỗn bê rắc rối như thế ấy, thi tất nhiên phải có một cái gi để cầm cản nầy nực mới đăng; chức-vụ ấy xem ra quốc-gia lãnh lấy là tiệnhon cả. Nhơn đó rồi quyền-lực của quốc-gia càng ngày càng thêm ra, còn tự-do của nhơn-dân càng ngày càng rút-lại. Chủ-nghĩa cá-nhơn làm cái «nhơn» cho cuộc công-nghệ phát-đạt; mà chủ-nghĩa xã-hội thì làm cái «quả» cho cuộc công-nghệ phát-đạt vậy.

Một phía khác, cái địa-vị của mỗi người ở trong xã-hội cùng là mỗi người «tự-mình-biết-mình», lời đây cũng biến hóa đổi thay lớn nữa.

Người ta đã có cái tinh-thần phản-đầu lấy cá-nhơn tự-do từ thế-kỷ 17 trở đi cho tới giờ, cố-nhiên không khi nào người ta chịu đánh buông phế cho được; và lại nhơn cuộc kinh-tế tò-chức nay đã trở nên rõ rầm bỗn bê, sự sanh-hoạt của cá-nhơn dễ bị lay động, cho nên không thể nào người ta không đốc lồng ra sức mưu việc

sáng-tạo và độc-lập. Vì vậy người ta bèn mượn lấy cái cá-nhơn chủ-nghĩa của thế-kỷ 18, để binh-vực cho cái tu-tưởng minh coi rẻ quốc-gia; sự thế bấy giờ buộc người ta, không thể không đăng.

Song đồng thời người ta lại có lòng tự-giác rằng nhơn-loại phải nương dựa lão-nhau, mà sống, xã-hội phải liên-lạc với nhau mới bền. Giờ đổi với hoàn-canh sanh-hoạt đổi mới, chẳng lẽ không tìm lấy cách sống thế nào cho thích hợp với đời, rồi đó mỗi sự hành-vi của người ta lần-lần có vẻ xã-hội ở bên trong. Chủ-nghĩa «Xã-hội liên-đới» tự đó mà sanh ra, ngày nay phe xã-hội-học vẫn lấy thuyết ấy làm cái quan-niệm cốt yếu.

Thuở ấy tu-tưởng nối nhau ra đời, bọc-thuyết xướng lén tú-phia, nếu nói cho cùng, kẽ cho hết, thì giới-hạn giấy mực này có thâm-tháp vào đâu; huống chi nói rằng dai còn làm cho độc-giả. rồi trí khôn-hiệu là khác. Bởi vậy đây tôi muốn tốm lại rằng: hồi thế-kỷ 19, đổi với cái quyền-lực nha-nước và cái tự-do cá-nhơn, gồm có hai thuyết cốt yếu :

1.— Một thuyết thi xem khinh coi thường cái quyền-lực quốc-gia, mà chỉ trọng có sự tự-do cá-nhơn, tức như phe lý-tưởng của Hồng-mao là, bọn ông Spencer, cùng những người thò chủ-nghĩa công-đoàn (*syndicalisme*) ở các nước Âu-châu, đều là thuộc về phái này hết;

2.— Hai là phái thò chủ-nghĩa quốc-gia ở Đức-quốc và phái chủ-nghĩa xã-hội của Mâ-khắc-tư (*Karl Marx*). đều chuyên-trò g quốc-gia; họ cho cá-nhơn tự-do phải nên vì xã-hội mà hi-sanh mới đăng;

Hai phái này ban đầu tranh giành hon thua nhau dữ, mà bên nào cũng có thể lực ngan-nhau. Mãi tối gần đây, chủ-nghĩa của Mâ-khắc-tư, nhờ có chô-căn-cú vào khoa-học làm chứng cứ mực thước, và lại cũng chỉ có nó mới đủ cứu-chữa những đều tè hại của công-nghệ phát-đạt sanh ra, cho nên ở trên dân chánh-trị triết-học, càng ngày nó chiếm được địa-vị cao, thế-lực lớn vậy.

(Còn tiếp) V. A.

Báo Tân-Văn tinh-nguyện đốt cháy những mut ghê-làm hư xã-hội Việt-Nam ta lâu nay. Đồng bào các noi nếu thấy sự chi có thể kêu là một cái «hai chung» xin hãy viết thư nói rõ để bồn-báo phái người đến tận chỗ mà điều-tra.

VIENN ĐÔNG LẬP BỒN

Filiale de la SEQUANAISE DE PARIS

Hội nặc danh Lập-bồn Lang-sa có vốn bốn triệu quan. Một phần tư đã đóng rồi. Chú quyền chánh-phủ Toàn-quyền Đông-Pháp kiêm-soát

Hội-quán tại Hà-nội, đường Paul Bert số 32

Giá vé mới số 892 R. C. Hanoi 419

Phòng Quản-ly Saigon đường Boulevard Charrer N. 68

Giá vé mới số 1099

Những số trúng kỳ thứ Mười ba ngày 30 Août 1934

Xổ tại Hội quán Hanoi, đường Paul Bert số 32, trước mặt ông NAZERYROLLAS Chủ-tọa: ông TRINH-HUU-SU và ông YEONG-TENG; ba ông này có mua phiếu của Hội và có quan Thanh-trai coi về hội Lập-Bồn Nam-kỳ, và miên-bắc xứ Trung-kỳ

HỘI TIỀN	SỐ TRÚNG	NHỮNG NGƯỜI TRÚNG SỐ	Số tiền được lãnh
Xổ số thứ nhứt bộ phản	05692	Ông LE-VAN-THANH Chaufeur 126, đường Mayer, SAIGON (vé thứ 1000\$) hồi năm lần số tiền là.....	5.000\$
	1654/B	Ông HONG-THANH-LUY, 10, đường Frères Guillerault, SAIGON.....	500\$
	5368/2	Ông ĐO - TOAN - LUONG, Quản-lý hàng C. F. A. P. tại CHAUDOG.....	200
Xổ số thứ nhì hồi nguyên vòn	» /3	Cô NGUYỄN - THI - NGOC, 140, đường Legrand de la Liraye, SAIGON.....	200
	» /4	Bà NGUYỄN - THI - BÔNG, ở CHAU-KHANH (Soctrang)....	200
	10162	Bà ROCHE, ở HAIPHONG....	200
	12796	Ông TRẦN - VAN - BAY, làm ruộng tại HANH-THONG-XA, (Giadinhh).....	200
	15855	Ông HO-THUC-HY, ở LAI-MUC, (Binh-Dinh).....	200
	877/1	Ông PHAM-VAN-TRUYEN, 52 đường Belzique, SAIGON..... được lãnh một cái vé miếng góp có vốn định trước là... giá bán lại tiền là. 105 \$ 10	200\$
	877/2	Ông PHAM-QUANG-CO, 23 đường Longkieu, XOM-CHIEU được lãnh một cái vé miếng góp có vốn định trước là... giá bán lại tiền là. 105 \$ 20	200
	877/4	Ông PHAM-QUANG-NH, 23 đường Longkieu XOM-CHIEU. được lãnh một cái vé miếng góp có vốn định trước là... giá bán lại tiền là. 258 \$ 20	500
	5988/A	Ông NGUYEN - DINH - TUY, thay điều dưỡng tại SONGCAU được lãnh một cái vé miếng góp có vốn định trước là... giá bán lại tiền là. 258 \$ 00	500
	5988/B	Ông NGUYEN - VAN - MANH, 22 đường Taberd, SAIGON được lãnh một cái vé miếng góp có vốn định trước là..... giá bán lại tiền là. 258 \$ 00	500
Xổ số thứ ba đặng miếng góp	6127/1	Ông CHUNG-VAN-LAN, T. S.F. PHUTHO, (Cholon) được lãnh một cái vé miếng góp có vốn định trước là..... giá bán lại tiền là. 103 \$ 20	200
	» /3	Ba HA-THI-SU, 130, Quai Vinh- Phuc, o SADEC được lãnh một cái vé miếng góp có vốn định trước là..... giá bán lại tiền là. 103 \$ 20	200
	» /5	Ông MIEN-SUON, làm ruộng ở KHUM ROCA (Kg.-Cham). được lãnh một cái vé miếng góp có vốn định trước là.... giá bán lại tiền là. 103 \$ 00	200
	9604	Ông GOUILLON, Đô-sô Thương-chánh ở LONGMY (Rachgia) vé miếng góp hồi von-lai là..... 200 \$ 00 và đặng-lãnh thêm số tiền góp dư là..... 109 \$ 00	309
	12070	Ông NGUYEN-VAN-BAY, Chủ lò gach o BENCAT, (Giadinhh). được lãnh một cái vé miếng góp có vốn định trước là.... giá bán lại tiền là. 101 \$ 60	200
	15812	Ông HUYNH-VAN-SAM, Giúp việc hảng, ở đường Chasse- loup - Laubat, SAIGON được lãnh một cái vé miếng góp có vốn định trước là..... giá bán lại tiền là. 100 \$ 80	200

Những số 1654 A - 5368/1 et 5 - 8323 - 377/3 et 5 - 6127/2 et 4 không có đóng tiền tháng nên không được dự những cuộc xổ số trên đây.

Cuộc xổ số kỵとり định nhăm ngày thứ sáu 28 Septembre
tại hội quán 68, đại-lộ Charner Saigon, lối 11 giờ trưa
Số tiền hồi vốn bộ phận nhất định trong tháng Septembre là :

5.000 \$ về phiếu 1.000 \$
2.500 » 500 »
1.000 » 200 »

XIN LUU Y: Hội cần dùng nhiều người Đại-lý có đủ tư-cách



Xưa

VỊNH NGUYỆT NGA
(Tiếp theo)

7. — Đề thi dạ khứ

Gió dội ồn người mấy lúc nay,
Gió đưa nên liều mới quàng dây.
Bợ bèo tưởn gối thán lùn-lạc,
Trảng gió đâu ngờ cuộc lá-lay.
Phận bạc đầu không toan tính vây,
Lòng vàng há chẳng hẹn thua thay.
Thôi thỏi đã thế thời hạy thế,
Nghỉ lại thán này thiệt đáng cay.

8. — Ký ngụ lão-bà

Gió vụt mưa tuôn đẫm mẩy lần,
Ngủi thán mà lại thăm cho thán.
Sớm tròng sóng bạc xao miền Sở,
Chiều thấy mây xanh trải nui Tần.
Bao quản phận hèn xuôi trào chac,
Nghỉ thương người ngoc luồng bâng-khuâng.
Tuy là gấp gỡ nơi nương náo,
Còn sợ sau đây biết mẩy lần.

9. — Tự Kim-Liên

Kim-Liên đâu vắng hối Kim-Liên,
Vì chỉ mà em phải ở Phiên.
Đất Bắc em ra người hẫu hạnh,
Trời Nam chỉ vẫn đìra vò duyên.
Hoa thu bởi gió xui lưu-lạc,
Lùi cả thương hóng mắt đảo-diên.
Chạnh nhớ đầy xe ngày gấp gở,
Kim-Liên đâu vắng hối Kim-Liên.

10. — Trung ngộ Văn-Tiên
Dạn gió dày mưa trời bấy chày,
Sống thừa nào ngỡ gấp nhau dày.
Xưa chan nắng hè kinh vàng đá,
Nay nhuốm mưa xuân đượm cỏ cây.
Mừng trọng cho thiên duyên cá nược,
Vui chia với bạn hội rồng mây.
Xem trong bì thái khi qua lại,
Mới biết cơ trời lâm đồi xây.

11. — Tạ biệt lão-bà

Quâ-lôa con ong rất nảo-nồng.
Ở di nào xiết nỗi thương trông.
Cưu mang vì kẽ công mười tháng,
Nương nào nhở người nghĩa mẩy
đồng.
Muôn năng chưa đèn ơn nước lứa,
Ngàn trùng xin tách đậm non sông.
Phật Trời tưởn tới xui vào chốn,
Con mồi gấp cha vợ gấp chồng.

12. — Nhứt thất đoàn-viên
Ra tay rả sач nợ hồng-nhan,
Mừng dặng hóm hay hiệp một dặng.
Non nước trái qua miền khách địa,
Phấn son vể lại chốn duong-quan.
Vườn xuân cây nay hanh thung
quê,
Tiệc ngạc dòn hỏa khắc phung loan.
Cá nước sum vầy vui một mối,
Còn lo chí nữa giặc Hồ-man.

NGUYỄN QUANG-CÔN

Nay

Cô Thơ-Vị giáng-cô
Lần lừa qua đường mây nắng mưa,
Phou lưu nợ trâ có khì vừa.
Cung cầm còn chủ công vui guyong,
Đất khách đâu mong kiếp sống thira.

Dòng-bào ở N-m kỵ nên mua
« Nam-kỵ văn uyên » để dành trong
nhà. Trọn bộ ít nào cũng 640trường
giá 8\$60. Ai muốn mua phải gởi
trước 1\$60 cho M. Phan-vân-Thiết
45 rue Aviateur Garros, Saigon.

Cô Kim



Giai Ván

Thế nước đã toan thói chịu vây,
Trí người khó thảng phải xuôi theo.
Mai sau gấp thế trời xây lại,
Chìm, nỗi, cuộc đời lê bãy nhiêu !

Ngòi bút cùn than thở

Em lồ sanh ra giỗ cồi này,
Lấy thân mà trả nợ trần ai.
Bao phen lẩn-lội rừng văn-học,
Một kiếp bơ vơ chốn đoạn-dài.
Bầu máu thương đời dùn dã ráo,
Tầm lòng nhớ nước hảy còn dài.
Nhấn lảng bút mặc khoan đúng phu.
Rờ mặt non sông phải cậy tài.

Trở lại C. T:

Ra di lính đãm môi năm tròn,
Trở lại vườn xưa cành vẫn còn.
Ngòi lều tiêu diêu oanh yến vắng,
Trường hoa dầu dài tuyết sương mòn.
Ngoanh trông cụm trúc đang vàng-
võ,
Thêm bận lòng tơ nỗi héo-von.
Gốc cũ con đò ngao ngán nhỉ,
Gan bão ruột thắc quặn từng con.

Tiễn bác Vương-Điều

Sông Lư nay hóa lại sông Tân,
Bèo nước ngâm-ngài cành hợp tan,
Một đoạn to sâu ngân-ngại tiếng.
Yêu nhau xin lặng khúc Dương-
quan.

TUẤN-CĂNH

Tặng cõi Mỹ-Ngọc (S. T.)
Trau đổi nhạc sắc mới nên côug,
Ngọc đẹp ai xem chăng phải lồng !
Lồng lánh thêm duyên trang mă
phän,
Chờ ngõi hoa nở điem môi son.
Danh thơm bay khắp ba đêm chờ,
Tiếng tốt nỗi cung mục nử công.
Cửa qui niêm phong chờ đợi già,
Nam-nhi mấy kẽ chí tang-bồng !

TRẦN K.C.

Nhà Bàng (Châu-đốc)
« Thời-sơn » nhưng cũng gọi Nhà
Bàng
Vườn tược chen dày phủ bốn
phuong.
Cây trái sum sê nằm lẩn lướt,
Núi non liên tiếp chay nghinh ngang.
Tiếng cõi không ngọt xe qua lai,
Chợ nhóm xôn xao tựu mẩy làng.
Bến thiều đường sông, dân sốt rét,
Tái chi hương-chúc chăng mê man.

LÂM-TUYỀN

Tiếng hát
Buồn tinh rảo bước dạo bờ sông,
Giọng hát ai vui luồng não nồng.
Khoẻ cánh chim nhân khơi bắc-trục,
Tươi nhàn tơ lều giữ nam-phong.
Xanh xanh trảng trảng vùng mây
đợi,
Tỏ tố lu lu bóng nguyệt lồng.
Tâm sự một bầu theo gió thoảng,
Linh hồn phảng phất ô trên không.

PHẠM-KỲ-NGỎI

Mừng « Tân-Văn »
Mới nước, mới nhà, mới cã dân !
Đông Tây học-văn gắng chuyên cần.
Theo đài tháp Pháp càng khôn khéo,
Chẳng lè người Nam mãi đòn...
Mở trí phà tan đều hủ-bại,
Bắt đầu xây dựng cánh day-lân !..
Tân-Văn ra mặt lo din dắt,
Ba cỗi anh em tiến-hóa lần...
LƯƠNG-TỬ-MẠNH (Vinhlong)

« Hải-ngoai thời-i-dám » là quyền
sách rất có ích cho người Việt-nam
ở thế-kỷ thứ 20 này. Một cuốn
giá 1\$20, gởi bạc trước cho M.
Phan-vân-Thiết. 45 rue Aviateur
Garros để cho biết số in.

MỘT TRƯỜNG TỰ MỚI Ngày tựu trường 1^{er} Aout 1934

INSTITUTION LÊ-BÁ-CANG

N° 22 à 44, rue Aviateur Garros—Saigon (Gần Chợ-mới)

DẠY TỪ COURS SUPÉRIEUR ĐẾN LỚP 4e ANNÉE

Trường có người chủ trương đúng đắn

Ông LÊ-BÁ-CANG

Tốt-nghiệp Cao-dâng Sư-phạm Hanoi.
Cấp-bằng Đại-học Paris.
Cựu giáo-sư trường Sư-phạm Saigon.
Cựu giáo-sư trường Huỳnh-khương-Ninh.
Chuyên dạy Pháp-ván, Sứ-học, Địa-đư.

Ông HỒ-VĂN-NGÀ

Cựu sinh-viên trường kỹ-sư Paris (Ecole Centrale)
Cựu giáo-sư trường Huỳnh-khương-Ninh.
Chuyên dạy Toán-học và Vật-lý-học.

Đã được học-sinh kính mến, vì dạy giỏi và rất cần mẫn

KỶ-LUẬT NGHIÊM

Giáo-sư chuyên-môn — Học-phí tính nhẹ

Thờ từ gởi cho M. Lê-bá-Cang, 38, Aviateur Garros, Saigon

Đã dùng đủ thứ thuốc mà chưa khỏi

LAU, GIANG

(Blenno... & Syphi..., tous états, formes, périodes)

Mau mau hỏi thuốc C. T.

Từ 1930 khỏi...

Khỏi tuyệt nọc | Bồ súc - lực | Tăng sinh-duc ...3,400 bệnh-nhân
Nặng, nhẹ mặc | Chỉ một liều |

7\$75

Mandat đế: M. Lê-Vân-Hoe, ex-instituteur à Quantinh, gare Yên-Viên, Bacninh, Tonkin (Contre R. gởi trước 2\$50).

Một tin mừng trong học-giới

Tuởng ai cũng biết rằng, những sách giáo khoa về môn Quốc-văn đem dạy ở các trường sơ-dâng và tiểu-học trong cõi Đông-Pháp hầu hết đều là những sách vở xuất bản ở Bắc, cho nên hễ mỗi năm đến kỳ khai giảng thi anh em học sinh Nam-kỳ phải gởi ra Hanói hoặc Nam-dịnh mới mua được sách mà học. Làm như vậy đã tốn tiền cước phí mà lại mất ngày giờ chờ đợi thiệt là bất tiện hết sức. Nên chúng tôi rất lấy làm mừng mà báo cáo cái tin dưới đây cho độc-giá dặng rõ: Kể bắt đầu từ tháng Aout 1934 nhà in Mỹ-Tháng Nam-dịnh đã đặt đại-ly ở Saigon; hiện đã có trên 500 cuốn sách giáo khoa gửi bán tại tiệm sách Thanh-Thanh (120 Bd de la Somme).

Sách của nhà in Mỹ-Tháng xuất bản phần nhiều là những sách Quốc-văn có giá trị, đã được đức Bảo-Đại ngự lâm ban khen, đem ra làm sách dạy cho con em các trường, thiệt là xứng đáng.

Xin giới thiệu quý ông quí bà

Nhà có bệnh hoạn cần có thuốc hay thầy giỏi thi hỏi thăm cho được lương-y Annam ta có giấy tờ tốt là ông: Trương-Minh-Y Tạo-Nhơn-Đường Govap Gladinh, là thầy thuốc có danh tiếng gồm đủ tư-cách và nho-nhữc. NHÀ ÔNG THƯỞNG CÓ SẴN THUỐC để bồi thí cho kẻ nghèo luộn, coi mạch cho toa không ăn tiền,

Ai là nhà mộ thể-tháo nên đè ý!



Thể-tháo là một cuộc chơi cần phải có sức lực mạnh dạn và bền lâu mới có thể tranh tài trên đường thể-thao được. Anh em! Muốn thân minh trở nên mạnh dạn mập mạp tốt đẹp, hãy dùng thuốc:

«SÂM NHUNG DƯỢC TINH» có hiệu «Ông già» là một thứ thuốc hay đê nhứt. Uống rồi sẽ thấy hiệu quả chẳng sai: người yếu trở nên mạnh, người già được thêm sức. Ai dùng rồi cũng đều công nhận nó thật hay; vậy nên khắp cả Đông-dương biết danh và đều đâm dâu có bán.

VIEN ĐÔNG DƯỢC PHÒNG
115, Rue Paris - CHOLON

HỌC CẦM BÁNH XE HƠI

Mau giỏi :- Thi mau
Giá rẻ hơn các nơi

TRƯỜNG XE HƠI

95 bis, Đường LAGRANDIÈRE - SAIGON

TRỊNH-HƯNG-NGẦU
Chủ trương lành dạy

« TRƯỜNG CỦA TRỊNH - HƯNG-
NGẦU TỐT VÀ DẠY GIỎI HƠN
HẾT » LỜI KHAI CỦA ÔNG CHÁNH
:: SỞ XÉT XE NOI TOÀ ::

Học trò Lực-tinh có nơi ăn ở tại trường

Tác-giả:
TRẦN-UYỀN-ĐÌNH

« Lười Guom Nữ Hiệp »

Dịch-giả:
PHẠM-VĂN-BIỀU

TẠI Ecole Centrale de Commerce

Có giáo-sư giò = Họ-phí sụt bớt 40%.

Các vị giáo-sư:

MM. BÙI-QUANG-TIẾU, diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris.
HUYỀN KIM-DƯ, diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Mon-pellier.
DE MARGON, diplômé d'Anglais de Londres, etc., etc.

Cần hỏi điều chi xin viết thư cho:

M. Trần-Mạnh-Nhẫn
Directeur de l'Ecole Centrale de Commerce
47, Rue Vassonne (Tân Định) Saigon

mời ngồi trên xe ngó ra bốn phía, vẻ mặt vui vui. Xe trôi qua cánh đồng nọ thời tiết một cùm rùng; bọn tôi trai tớ gái vừa dây xe vừa ca hát, thỉnh thoảng trong bụi rậm nhảy ra một người mặt mày hung dữ, mặc đồ vắn xách, dao to, hét lên như sấm rồng :

Xe-dó phải ngừng lại lập tức.» Liền theo tiếng hét đó, một tốp người cây hèo guom dáo núp đầu tự bao giờ cũng ulla ra làm oai hò hét.

Bọn tôi từ thay thế chảng lành, ôm đầu chạy trốn, bỏ cỗ xe lại cho bọn cướp tùy ý làm chi thì làm.

Chúng được mọi, áp lại kéo cỗ đầu mới đã hết hồn trong xe ra, rồi đưa thời lục xốc đồ đặc trong ấy tim lấy tiền bạc, đưa thời gõ đồ chầu báu trong mình cỗ. Chúng lấy được tiền bạc chầu báu, nhét cả vào lưng rồi, tên đầu đằng cướp lại còn muối chi chi nữa. Nó lại gầm nàng nọ mán mòn rờ râm khắp cả mình như không nở bô đi. Còn nàng nọ thì như đã quá sợ mà chết giấc rồi, không còn kêu la gì được.

Đã toại lòng tham tiền, bây giờ đến lúc thèm sắc, tên cướp không còn ngại ngùng gì, nó liền cởi y-phục nàng nọ toan tung hoành thủ tánh. Tấn-kịch hù-bại chưa kịp diễn thời ngoài cánh đồng lúa có người chạy tới như bay tiếng hét rền như cợp rồng :

— Đừng có làm dều vô lẽ như thế! Nếu muốn sống thời hãy trả tiền bạc chầu báu lại rồi đi tránh đi!

Tiếng vừa dứt, người nọ đã chạy tới trước mặt tên cướp. Tên nọ sắp bén được hoa xuân, mà bỗng có người cản trở thì tức tối lắm, nên hét lớn, dạy bộ-hạ vây đánh Đồ-Lang để cho mình rảnh tay mà thả con bướm bạc bay vào vườn hoa...

Đồ-Lang thấy lũ nọ không kiêng minh thời vội vàng rút guom ra nhắm ngay đầu tên tướng cướp phóng tới. Ô-ho! chưa lèn lạc véc, đã xuống dạ dài; đầu tên nọ bị luỗi guom của Đồ-Lang làm cho tép làm hai mảnh. Bọn bộ-hạ thấy chủ-tướng bị giết, liền xáp lại vây đánh; nhưng chầu đông nèo đề chống xe, bầy cáo khép cợp, nên trong giây lát bọn nọ đều bị thương và bỏ chạy ráo.

Bây giờ Đồ-Lang bèn cất tiếng kêu lớn bọn tôi từ của nàng nọ tựu lại, dạy mau mau vứt tinh nòng đỗ lên xe đầy riết về kéo có đều bất tiện nữa. Đó rồi hai dàn chia nhau ra về.

— Câu qui tập anh-hùng như vậy, mục-dịch để làm chi? Ra giúp nước cứu dân hay là quyết trừ quan tham lại những?

Đồ-Lang chưa kịp đáp, Phi-Hà thề lời chồng mà rằng:

— Lão-bá còn lạ gì quan-lai bảy giờ. Số thanh-liêm mản cán có tài giúp nước chán dân thời ít, mà hạng tham tàn ô-lai thời rất nhiều. Anh bạn tôi và tôi mà làm ra cờ đời này, tuy người ta không rõ mà cho là khuấy nước hại dân, chó kỳ thiệt là giúp dân giúp nước vậy. Lão-bá nghĩ coi: Phải chi hè ai mà có tài thi đều được lục dụng át Đồ-Lang chẳng có truy-lạc phiêu-lưu. Phải chi quan-lai đừng có ghét giỏi oán hiền thời tôi đâu có bỏ cửa hồn khuê mà chạy chót đồng tây để lo bão thù trả oán.

— Cố nói vậy cũng phải; song làm việc lớn mà mất lòng người thì làm sao cho xong?

— Có chuyện chi mà lão-bá gọi là mất lòng người?

— Như việc dón người của nhà nước mà đoạt thuế, coi cũ-chỉ như là kẽ lục-lâm cường-dạo chớ đâu phải việc hành động chánh chánh đường đường.

Đồ-Lang cười: Không vậy, chúng tôi mới lấy chi mà sống được lo việc mai sau. Chúng tôi không có ý làm loạn. Chúng tôi chỉ lo trừ một ít bọn tham quan đã làm hại cho nước mà thôi.

— Cố nói cũng phải, nhưng bây giờ câu có thể y theo lời của tôi đã nắn-ní với cô Phi-Hà hôm nọ mà trả lại tiền thuế ấy cho phủ Khai-phong để lấy thê-diện cho tôi chăng? Tôi hứa rằng sau khi trả rồi không có chuyện chi tới cậu.

— Dạ đó là chuyện thuộc về anh cả chúng tôi. Để chúng tôi mời ra bàn luận với lão-bá.

Dứt lời, Đồ-Lang vào trong. Giây lát chàng trở ra, e một vị thanh-niên tuấn-tú di theo. Người ấy chào hỏi Bá-Nung rồi cùng nhau nói chuyện. Bá-Nung xin mãi sự trả tiền thuế lại. Người ấy bằng lòng, song bảo Ông hãy về, rồi mình sẽ sai người đem tới. Ông rất yên dạ, ăn uống no say.

Tiệc mản, Bá-Nung kiêu véc. Đồ-Lang và Phi-Hà đưa ra khỏi cửa tháp. Ông vượt hò mà qua mé bên này cùng Lý-Giáp lên ngựa trở lại Khai-phong phủ.

Nên dùng các thứ vải den nhản « CON CÁ » của hiệu
VAN-HOA

Rất có danh tiếng, nước nhuộm den huyền, mặc cho đến rách cũng không trò. Xin
nhìn cho kỹ mỗi thứ vải đều có hình của ông chủ-nhơn, thì khỏi lầm thứ vải giả-mạo.

Có tr bán tại : N° 88, Rue de Gòeong CHOLON



VIỆT-NAM CÔNG-TY BẢO HIỂM XE HƠI

Công-tý nặc danh vốn 200.000 đồng bạc

Giấy thép tắt :

ASSURANA

Hội quán: 56, đường Pellerin—Saigon Giây thép nói: 748

1. Giá tiền bảo-ké rẻ hơn các hàng khác và được trả làm 4 lần, mỗi lần một phần tư.

2. Khi rủi ro bồi thường mau mắn và lo dù mọi việc, cho chủ xe khỏi nhọc lòng.

Thanh-Tâm Nữ Công Học Đường

Day Pháp-văn và công nghệ.

Số 223-231 Bd Galliéni Saigon (gần gare Louvain)

Gare Cuniac vô gare Louvain đi xe điện mất 3 phút từ 2 su tối trường T. T. N. C. H. Đ.

Trường Nữ-công lớn nhất Saigon mới mở lớn thêm ; rộng rãi, mát mẻ và vệ sinh.

Trường đáng cho phụ huynh tin cậy gửi con em học, luật trường nghiêm hơn các trường tư khác.

Trường tuyển lứa 12 có tài, có đức, chuyên môn dạy mỗi khoa nữ công mầu thành nghề, may chemise, pyjama, thêu mày, bánh mứt, thêu bắc, thêu ruban, cột tapis, ép bông nhung, nấu ăn Tàu, Tây và Ta.

Bót tiền học mỗi tháng còn 5\$ ở ngoài, ở trong 13\$

Bỗn trường cũng lanh may áo lót, áo dài, áo đầm giá rẻ hơn hết, bảo kiết may kín như ôm kích, úp vạt và được trung số đồ.

Thơ từ và luật trường gửi cho cô Thanh-Tâm 223 Bd Galliéni Saigon.

Một vài món thêu của bỗn trường và đồ dùng như kim, chỉ, bàn cẩn có để bán tại tiệm Nguyễn-văn-Thom, N. Schroeder Chợ-mới Saigon. Đồ dùng thêu, ép bông nhung, cột tapis, thêu ruban đều măt tiền các cô muốn học thì cho biết trường sẽ mua cho. Về khoa bánh mứt bột đường trường chịu hết.

NHÀ MÀI HỘT XOÀN — CHUYÊN MÔN —

Ai ai cũng biết

XOÀN MỚI

Ba - Quan

tốt nhứt

Bán có giấy bảo kiết — Giá rẻ
Chỗ đáng tin cậy
Chủ-nhơn thiên-nghệ
BA - QUAN
58, Rue Vannier SAIGON
(ngan hông kho Bạc Chợ-cũ)

Ecole Pratique de Commerce de Saigon

7, Rue René Héraud, Tân Định

BONNE PRÉPARATION DE PROFESSIONNELS
Comptabilité — Commerce — Dactylo — Sténo
Banque Anglais — Français Commercial

PROFESSEURS :

M. LÊ-VĂN-MẸO

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de l'Indochine et de Lyon — Comptable de Crédit — Expert-Comptable of The Texas Company près les Tribunaux. Ltd — Ingénieur — Tisseur.

Monsieur LUONG-VĂN-HẦU

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de l'Indochine Chef Comptable de la Pharmacie de l'Indochine Expert-Comptable près les Tribunaux

Demandez le prospectus au Directeur : Luong-v-Hau

Bá-Nung đem Lý-Giáp vào ra mắt phủ-quân. Ông đem việc vừa thấy thuật lại và hết sirc khoe tài năng thể-lực của vợ chồng Phi-Hà cho phủ-quân nghe. Hết câu chuyện ấy ông mới nói tới chuyện Đỗ-Lang hứa trả vàng thuế.

Nghe thuật các việc có moi thành công, phủ-quân vui vẻ lắm, dạy nha-dịch bày tiệc rượu trong phủ rồi cùng Bá-Nung ăn uống chuyện trò. Chén tạc chén thù, lời qua tiếng lại, khi cười khi nin, bả tiệc thật có ý vị và vui vẻ vô cùng. Hai người ăn uống từ đầu hôm tới canh ba mà chưa rời. Giữa lúc gật gù nhu nhu ấy, bỗng ngoài dinh có tiếng rầm rộ của quân lính la ó, kể có kẽ vào báo rằng :

— Bỗn quan lớn, chẳng rõ người ở đâu đầy mấy cỗ xe tới bỗn trước dinh rồi rùng rùng chạy đi mất hết ; chúng tôi nghĩ có việc biến, duỗi theo nhưng chẳng kịp. Vậy xin quan lớn hạ lệnh thế nào ?

Phủ-quân nghe báo, ngó Bá-Nung, Bá-Nung cười rằng :

— Đô có khi là Đỗ-Lang trả tiền thuế chăng ?

Phủ-quân gặt đầu dạy bộ-hạ hộ-vệ ra trước dinh xem xét thi mấy cỗ xe nọ chính là xe của Đỗ-thừa-tá di nạp thuế bị cướp mất hôm trước.

Xe cỗ rương hòm dù cả, nhưng chẳng rõ có bạc vàng trong ấy không, phủ-quân bèn dạy quân lính khiêm cả vào trong dinh. Khi định mở hòm rương ra, phủ-quân thấy một cái cỗ vè lụa, không giống của mình, bèn dạy mở trước. Nắp rương bật lên, trong ấy có người thanh-niên đứng nhambi dây, co tay dụi mắt, và nói nhu-nhu rằng :

— Tôi rời à ! Tôi ta về chờ ở chi !

Dứt lời, người ấy bỏ một mảnh giấy trước mặt phủ-quân rồi bước thẳng ra trước dinh chuyển tướng nhảy nóc mà đi mất.

Bá-Nung xem người ấy không ai lạ ; đó chính là Đỗ-Lang vậy. Trong mảnh giấy của chàng bỏ lại chỉ có mấy chữ :

« Vì tình Bá-ông, ta trả vàng bạc lại đủ ; chớ chẳng phải ta sợ oai quan-phủ mà xuống nước đâu ».

Xem giấy ấy rồi phủ-quân hạ lệnh mở các rương hòm khác ra thì quả vàng bạc còn y-nhưng không thiếu một phân lượng nào cả. Tuy được vàng bạc lại rồi song phủ-quân vẫn chưa vui, vì biết trong phần hat của mình có một dâng ăn cướp bí-mật và tài tinh như vậy. Quan có ý muốn lùng bắt để trừ cho tuyệt hậu hoạn ; song nhớ lời hứa với Bá-Nung nên cũng dẫn lòng bỏ qua.

Đây nhắc lại Đỗ-Lang ; khi trả xong vàng bạc rồi ra khỏi phủ-thành kiếm nơi nghỉ một lát chờ sáng se trở lại. Còn bộ-hạ của chàng thời tự-tiện ai về trước ai về sau cũng được

Đỗ-Lang không thiết về sơn trại gấp nên chàng còn đi chỗ nầy chỗ nọ, một là tìm chỗ làm ăn, hai là lóng dọ tin tức người thù cho Phi-Hà. Một hôm, chàng đi ngang sông Chương, gặp trời trưa nắng gắt, bèn vào lữ-quán mà nghỉ. Vào ấy chẳng bao lâu, chàng thấy ngoài ngõ có một cỗ xe sơn thấp rực rỡ, màn lúa, phủ gấm, do một số đông tài tử đủ cỗ trai gái đầy vào. Đường như tốp này cũng mệt mỏi nên vào quán nghỉ ngơi hoặc ăn bữa trưa.

Xe tới cửa quán, dừng lại, bọn tớ gái túi - bụi lo lắng, đứa mở cửa, đứa khoát mìn, đứa chúc điều dobr, đứa lo bụng xách đồ đặc. Chẳng lâu, từ trong xe bước ra một cô gái tuổi lối 20, nhan sắc cực kỳ đẹp ; mặt tròn, mắt sáng da trắng, môi son, mày như vẽ đại, răng tỳ chuối ngà, mũi thẳng má no, cầm tròn tóc mướt. Với cái vẻ thiên kiều bá mị ấy, lại thêm y-phục rực rỡ, cháu báu diêm-trang, cô nő giống như Tố-nữ trong tranh vẽ.

Chú tớ kéo vào quán, chia làm hai bàn, trai riêng, gái riêng, rồi kêu tiều-nhị dọn cơm ăn.

Cứ như lời một tên hề-dồng của nàng ấy nói với tếu-nhị trong quán thời cổ chủ nó là con gái của Trần-Mõ, một nhà giàu lớn trong vùng Chương-đức vừa có chồng ở một làng xa, nay tới lễ quai-minh nên về thăm nhà cha mẹ ruột vậy.

Trong lúc chủ tớ đang kia đương ăn, thời ở bàn gần cửa có hai người đàn ông đương ngồi thù-thì nói chuyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó nàng nõ và Đỗ-Lang. Đỗ-Lang thấy vậy không rõ chúng có ý gì, suy nghĩ mãi mà không hiểu được. Giây lâu chàng già có việc bước ra ngoài, thấy cách xa cửa quán có một tốp người đương đứng chuyện vắn. Chúng thấy chàng bước ra thời châm mắt nhìn, rồi kê tai nói nhỏ chí-chi với nhau. Chàng lại trở vào lừa bàn kêu rượu thịt ăn uống, không thèm để ý tới chúng làm gì nữa.

Đến khi chú tớ nàng nõ ăn uống xong, thấy mặt trời đã xế, cùng nhau lên đường, thì Đỗ-Lang cũng cù bị hành lý ra đi và hai người nõ cũng ra khỏi quán.

Lúc này nhầm mùa thu, lúa ngoài đồng đương sum sê tươi tốt, màu xanh ngẩn ngắt giáp liền chun núi mé rừng gió vàng phất phơ lay động nhành cây ngọn cỏ. Cô dâu

HÃY ĐOÁN CHO BIẾT
sự
MUỐN CỦA CHÚNG NÓ

Hãy thử cho
chúng nó uống thuốc
THỒI - NHỊỆT - ĐƠN
của nhà thuốc

THIÊN-HÒA-ĐƯỜNG

Là món thích hợp
của chúng nó
Để giải nhiệt, khử phong,
huỷet huyết, hành khí
RẤT HIỆU NGHIỆM

Mua thuốc luôn luôn
nhớ nài cho phái của
bỗn-hiệu.

Nhà thuốc **THIÊN-HÒA-ĐƯỜNG** - Cholon

Hình khắc trong báo này
đều làm tại tiệm:
Nguyễn-chí-Hòa
83, Catinat, Saigon, 83

**Lưỡng tài
tương hội**

Cô Ba-Xuân là một cô đào trú danh
tiếng tăm lừng lẫy, qui ngài đã có
nghe tiếng trong dĩa hát, sẽ hiệp
cùng M. Nguyễn-vân-Tinh là một
bức kỳ tài, đơn violon nổi tiếng khắp
ba kỵ và đã từng có danh trong mấy
dịp Hội-cho và Tuần-lễ Nhi-dồng sẽ
giúp vui cho hiệu Đức-Thành-Hưng.
223, Rue d'Espagne, trong những
ngày thứ ba, thứ năm, Chúa-nhật và
trong các ngày lẻ.

Thượng-Hải LÔI THIỀN NHÚT

LỤC THẦN THỦY

Chuyên - trị cảm mạo nhức
đầu, đau bụng, ỉa, mửa, trúng
phong, trúng hàn và những
bệnh nguy cấp như thiên-thời.

Ngoại trị nhức răng, ghê lở,
cho súc vật uống thuốc này đều
được hiệu-nghiệm.

**DÔNG-PHÁP
ĐỘC-QUYỀN QUẢN-LÝ**

THÁI - HÒA
104, Rue Gaudot - CHOLON.

Có danh tiếng khắp mọi nơi. Tượng hải, Hồng-kong và Canton
cùng nghe danh tiếng.



VỎ - VĂN - VÂN DU'O'C - PHÒNG

Chủ-nhân Y-học sĩ VỎ-VĂN-VÂN bào chế - THUDAUMOT

BÌNH HO

Văn biết bình ho là tại nơi phổi, song nguyên-nhơn gốc bệnh mà phát ra ho đều khác nhau xa. Cách trị thì tìm gốc trị bệnh, tìm ngọn trị ho, dùng phương đặc trị
thì bệnh ho nào uống thuốc này, trước bỗng dường khí huyết tạng phủ, sau trừ bình ho, thì dầu cho ho lâu mau nặng nhẹ thế nào cũng hết đặng.

N° 19 - Phụ-khoa điều-huyết chí khái hoản

Các chứng ho của đàn bà là bởi: Hoặc kinh nguyệt không điều, hoặc hậu-sản, huyết đi ra ít, huyết trắng ra nhiều, hoặc tim yếu thiếu máu hồi hộp trong ngực, ăn ngủ không đặng, hoặc phổi nóng và yếu mà sanh ra, hoặc người tuổi tác lớn âm dương khuy tồn, khí huyết luồng suy, tỳ vị yếu, phổi yếu biến sanh ra phong đậm mà sanh ho.

Bất luận ho đậm nhiều, đậm ít, rãnh tức nơi ngực, ho ra bọt trắng, đậm xanh, đậm vàng, hãy uống « Phụ-khoa điều-huyết chí khái hoản » thì bệnh hết dứt.

Đòn bà có thai, đòn bà mới sanh bị ho uống càng hiệu nghiệm.

Giá mỗi hộp (5 hoản)..... 0 \$ 80

Thuốc này là thuốc bồ trừ ho, trường phục lâu ngày thì bệnh ho hết dứt ăn ngủ đặng, bồi bổ sức lực trong mình, rất nên hiệu nghiệm.

N° 20 - Nam-khoa bồ khí chí khái hoản

Đàn ông bị bình ho là bởi: Hoặc lao tâm lao lực, nội-thương ẩm thực, ngoại
cảm phong hàn, viêm nhiễm lâu ngày, tỳ yếu sanh đậm, phổi yếu sanh ho. Hoặc tiêm-thiên bất túc, hậu thiên thất nghĩ, tủy sắc quá độ thành ra Mộng-tinh, Di-tinh
và Huỷ-tinh, lâu ngày thận suy, hỏa thanh, tim yếu, phổi nóng, mà sanh ra ho, ho
lâu ngày động phổi, trong phổi có vit thương, rãnh tức nơi ngực, ho ra đậm xanh,
đầm vàng, đậm trắng và nhớt, mỗi ngày đều ói nóng lạnh, trong minh mệt nhọc ăn
nuôi không đặng. Hãy trường phục « Nam-khoa bồ khí chí khái hoản » bình ho lần
lần hết tuyệt, ăn ngủ đặng, bồi bổ sức lực.

Giá mỗi hộp (5 hoản)..... 0 \$ 80

Tính.., teng.. Cái đồng-hồ trên tường thông-thả đỗ 8 giờ. Cậu San giặt mình:

- Không ngờ mà 8 giờ mau quá. Thành ra trễ buỗi đi chợ của cô hâm nay...

- Không sao, tôi cũng không có chuyện gì cần cả. Cậu San liền kiều ra về, khi bước ra khỏi cửa, cậu còn nghe tiếng cô nói theo:

- Hôm nào rảnh, mời thầy ra chơi.

Tiền khách về, cô Phương ngồi lại bàn viết, nét mặt tươi cười, lấy tập văn ra dịch.

Chấm mực, sửa-soạn viết, lại suy nghĩ. Vừa suy nghĩ lại vừa vẻ bây dười giấy. Vẽ luôn ba bốn chữ, chữ nào cô cũng viết chữ S. Cô nhớ sức lại chữ S là chữ đầu của tên cậu San, cái tên cô đã nhiều lần trong ngắm trên bìa sách « Hài-tien thap-vinh ». Cô tự hỏi: « Tại sao mình lại viết thế? » Rồi cô chấm mực thật nhiều, bôi mất mấy chữ S kia, cô không chàm lại, chờ cho mực khô, cô xếp giấy đi ra ngoài.

IV

Ở nhà cô Huỳnh-thị-Phương về, cậu San đi đứng thấy nhẹ nhàng khoan-khoái. Trong mình như người nghịn, hút đủ sức. Trí nhớ nghỉ-nghịn luôn mà không được chuyện gì cả, chưa chỉ biết bước tới, bước mải, mà không biết đi đâu. Mắt vẫn ngoét rời trước, nhưng vẫn không trông thấy gì. Một cái súc tự-nhiên, vô-ý, thúc bát cậu cứ đi tới, khiến cậu biết tránh người, tránh xe dọc đường mà tự cậu, cậu vẫn không hay biết. Được một hồi, cậu tới chợ-mời Saigon, chừng ấy cậu mới hay là mình đi đã xa. Đinh-tam-lai, mới thấy trong mình nực và khát nước. Bước vào một hàng nước, cậu kêu bồi đem nước chanh. Lấy thuốc hút, thời khói lên cao. Cậu nhìn theo lầu khói thuốc, miếng mỉn cười, sẽ tự nhắc lại « chuyện có bấy nhiêu mà hồi chưa lại, minh sợ đi không tới ». Nhớ lại hồi nào sợ gặp những chuyện bất ngờ: gãy lòn, xe lật phải đi cõi bót, lở mắt hết cơ hội, mà cậu lại tự cười thầm.

Ài qia lại cũ cũ có ý nhin ng ròi thiếu-niên ngồi cười nói thung-dung một mình.

Mà cậu thì không chủ ý đến ai cả. Cậu nghỉ mãi

Số 6

Lô, Lam

Soan-gia: TRUC-PHONG

không ra. Không hiểu tại sao, khi đi chưa rời nhà cô Phương trong dạ bàng-khuảng lo ngại. Bây giờ gấp rồi, cậu không biết muốn gì nữa. Cậu thương cô? Không lẽ. Lần này không phải là lần thứ nhất, cậu mới bắt đầu giao-thiệp với hạng gái vừa có sắc, vừa có học như cô Phương. Thế mà sao cuộc hội-ngoè lần này lại sanh những cảm-tưởng kia trong óc cậu, làm cho cậu đem lòng quyến-luyến?

« Thôi, mà đâu có thương nữ cũng không sao. Cố e là e người phụ mình. »

Nghỉ như thế, cậu ra về.

Đêm hôm ấy cậu San nằm trằn-trọc không sao ngủ được. Mắt tuy nhắm, mà vẫn thấy lùm nhùm chuyện hối ban chiều. Tâm-hồn cậu lúc ấy dường như mê, như tỉnh, lúc hăng-hái nhẹ-nhàng, lúc nặng-nề bó buộc. Rồi cậu ngủ quên hồi nào không hay. Sáng dậy, cậu ôm sách vô trường.

Ngày thứ hai, 2 giờ đầu là giờ học làm Pháp-văn. Đầu bài đã chép lên bǎn, học trò đang chăm-chỉ làm việc. Cả lớp lặng lẽ, chỉ nghe có tiếng ngồi viết sít-sát trên giấy.

Nửa giờ qua. Ông giáo đi từ hàn-xét bài làm của học-trò.

Đến cậu San, trong tập bǎn-thão không phải là bài luận-văn, mà lại là một bức thơ tình, cậu không kịp giấu. Ông giáo bắt được, nghiêm trách cậu lắm. Anh Hoa ngồi gần cậu, liếc đọc lén bức thơ được vài câu :

« Saigon, ngày.....

Thưa cô.

Xin cô vui lòng đọc hết mấy hàng này, tôi rất lấy làm thám-cầm. Mấy lời tôi viết đây đều là

những lời nói của trái tim bị kích-thích mà phát ra vậy.

Thưa cô xét trong tâm tôi, tôi không hiểu tại sao... »

Anh Hoa vừa đọc đến đó, thì cậu San xếp thơ.

Gìa chơi đến. Học sang tu năm, tu bầy, chuyện vẫn, hoặc chơi giỗ, Riêng cậu San, một mình dựa cột, điều thuốc cầm tay, hòi cậu cũng theo khói thuốc mà bay bồng. Cậu không có vẻ buồn, tíc là cậu quên lời nghiêm-trách hồi nay. Cậu có vẻ nghĩ ngợi chuyện gì?

Anh Hoa chợt nhớ đến cậu nên rũ thêm vài ba bạn khác, di di, lại lại, trước mặt San. Anh ca lên một câu Vọng-cô : « Trái tim tôi xé nřa, cái mảnh tinh sắp phai chia đôi, » Dứt tiếng, mấy bạn tiếp :

« Hừ... hừ... hử... lời nói của trái tim, ta... hử... hử... hử... Rồi cùng nhau cười ầm lên.

Như thế được vài lần, cậu San hiểu ý, nói lớn lên :

- È, mấy anh không có ngao tôi à!

- Ái biết anh có chuyện gì mà ngao. Tui tôi ca choi, anh cũng không cho sao? Tôi ca mặc tôi, anh ngồi nghe trái tim anh nói, thi anh cứ ngồi. Hoa trả lời.

- Mấy anh muốn tôi chửi mới chịu nřa phải không?

- Chuyện gì nřa. Thời mà, anh chửi tụi tôi, rồi ai ngồi nghe trái tim anh nói.

Nói xong, cùng nhau cười xoà, chạy chồ khác. San lấp-dáp chửi với theo.

..

Thẩm-thoát lại đến ngày thứ năm, 8 giờ sáng, cậu San đã lại nhà cô Phương. Củng như mọi lần, cô Phương vẫn ân-cần vờn-vả.

Cô nói :

- Tôi cũng có ý chờ thầy lại để trả quyền sách.

- Cố đère coi, lật-đặt gì trả.

- Tôi coi kỹ hết rồi và có mượn đánh máy một bồn đère lại.

(Còn tiếp)

Nhưng mình cũng rõ lòng tôi vì con, nên dầu mình có lỗi lầm cách gì, tôi cũng tha thứ. Gờ nay con nó mới tĩnh, nó kêu mẹ nó hoài, nó kêu chừng nào gan ruột tôi rã rời chừng ấy; tôi hỏi thăm người ta chỉ lại đây. Về mình, về với con.

Tiền mím cười: Câu chuyện định sẽ nói lại với ông, có lẽ ban nay ông sinh nghe rồi, như vậy khỏi nhọc lòng tôi một lần thứ nhì. Ông đã nghe, thế ông đã biết rằng, từ ngày về cùng ông, tôi không có một chút tự-do cản con gì; vẫn lại tôi thường nói với ông, giờ này khắp năm châu phủ-nữ đã được giải-phóng, khép tôi vào vòng nô-lệ của ông, tôi không thể sống đừng. Sống là một sự lạc thú, nếu phải cẩn trai tai gay mắt că ngày như ngâm bồ hòn, ôt hiem, thì cái sống này nó còn nghĩa lý gì. Ở với ông không thiếu thốn đều chi, sự đó tôi nhận, tôi không bao giờ chối, song cẩn chim kia ở trong lồng bịt bạc, không nói ông cũng biết trước được con chim đó mơ tưởng ước ao những gì. Con chim nó trông một buồn ban mai tốt trời, gấp con gió mát, nó cất cánh bay xa. Tôi lấy làm hân hạnh mà cho ông hay rằng tôi đã kiểm được người tri-kỷ và người tri-kỷ của tôi tức là cậu ba đây, một người tân nhân-vật của xứ Việt-nam mình, quang-đại, háo nghĩa, trong buổi chợ đêm đã đóng góp một vai tuồng chính, đã nhờ khiêu-vũ dù «mốt» và bán bông giấy thâu cho hội được trên ba ngàn đồng. Hôm nay tôi cùng ông không còn quan hệ gì, có lẽ ông định hỏi: Còn thẳng bé Hai? Thẳng bé Hai như những đứa con bắt-dắt-dì khác, ông nuôi lấy nó. Nếu nó làm trò ngại sự hạnh-phúc của tôi, tức là kẽ nghịch thủ của tôi rồi. Ông biếu nó chờ trông tôi vô ích.

Mình xanh máu mặt: Bộ mình điên rồ sao mà thốt ra những lời quái gở như thế. Nếu như lời mình là thật, mình rõ là một người đàn-bà tần-tận lương-tâm mà. Hôm nay tôi còn dề chơn đến đây, mình cũng hiểu trước rằng tôi bao giờ cũng tha thứ cho mình. Tôi không ép mình về với tôi, cái ai-tinh không có lấy tiền chuộc mua được, ai-tinh không có miễn-cường cương-cầu đừng; mình đã đổi dạ thay lòng, tôi không chút chi oán

Số 6

CHẾT VÌ CON

PHUNG-DU và ĐẠM-NHƯ

giận, chỉ xin mình có một điều là về cho con nó thấy mặt một chút. Sức thuốc không đủ cho con nó mạnh; tôi đã nhiều phen vái trời, mà trời của con tức là mình; vậy con nó chỉ chờ thấy mặt mẹ nó mà thôi.

Tiền cười khanh khách: Phải chờ; về với ông, về làm chó giữ nhà, làm mọi nấu cơm và làm vú nuôi em, không về sao được. Tôi không hiểu cái vú-trù kiền khôn này riêng về của phe đàn-ông mà tự-do cướp lấy quyền một mình. Họ là gì, chúng tôi là gì lại phải khuất-phục dưới quyền của họ à. Ngày 14 Juillet, dân Pháp ăn lè kỹ-niem cách-mạng, ngày đó là ngày nhơn dân đã đập những u-tù ra bình địa, là ngày dân chúng từ đó sê bình-dâng tự-do. Tôi ước ao sao chị em phụ-nữ chúng tôi mỗi năm lấy ngày hội chợ khai mạc kỷ rõ làm lè kỹ-niem. Phụ-nữ đã tiến-bộ nhiều rồi. Chị em chúng tôi không còn sút sè e lệ chi hết, ăn, chơi, ca hát, múa nhảy; ngan hàng với đàn-ông. Tôi đãn-hết định rồi, ông chờ nói chi nữa cho vô ích.

Mình lắc đầu, xô cửa ra đường. Thời rồi, năm nay duyên nợ, nay phút chốc mà keo rá hò tan. Minh vừa đi vừa khóc. Minh thương tiếc vợ ư? Một người đàn-bà diên khùng với tư-tưởng mới, hiểu lầm những thuyết của Âu Mỹ, dâm ra thực hành càng, bỏ chồng lia con, dứt tình má mủ, quên nghĩa vợ chồng, người đàn-bà đã mất lương-tâm như vậy, thương tiếc cái nỗi gi.

Mình về tới nhà, rón rén vào phòng con như một người có tội. Bé Hai nằm yêm liêm, Minh với tay rờ đầu con, bé Hai mở mắt ra: Má con đâu ba, con nhớ má con lắm, ba có cho chị Sen đi kiểm má con không? Hay là ba đã đuổi má con đi rồi?

Minh ghẹn ngào: Thời ba đã nói với con, má con mặc việc dưới ruộng, vài ngày mà con về. Con kêu đòi chi cho đau lòng ba quá vậy con? Thời dễ ba tiêm cho con một mũi thuốc khỏe, con ngủ vài giờ đồng hồ rồi chiều mà con về tối.

Ba không cần tiêm thuốc cho con, hè con thấy má con thì con mạnh liền.

Minh nghe con nói, máu trong họng trào ra tức tối nghẹn ngào, phải sặc nước mắt. Tiếng con kêu van xót quá mà mẹ đành bỏ con mà đi, năn nỉ cũng không về, nói chi cùng bắt đếm. Bây giờ phải làm sao, vì con phải chịu nhục trước mặt một đứa khốn nạn là cậu ba, cậu tư nào đó; chịu nhục mà rồi phải thất-vọng, luống công vô-ich mà. Không có mẹ nó về cho nó thấy mặt thi làm sao cho bé Hai lành bình đẳng.

VII

Một tuần nhứt sau, Minh dương mồ bệnh nói dường-dường, con Sen hờ hải chạy vào lập cập nó rắng: Ông ơi, trời ơi, bé Hai chết rồi.

Rồi nó kể lè: Bửa nay bé Hai đã bót nhiều, sau khi ông đi làm việc, bé Hai ở nhà lẩn đi cùng nhau. Vào phòng khách, bé Hai dòm lên bàn thấy tấm ảnh bán thân của cô còn có cái khuôn khồng, bé Hai dồn dác rồi ù té chạy vào phòng cô.

Ông cũng biết phòng của cô, bây giờ trống trơn, giường đong tú kiếng, vắng mội, ông đã kêu người ông cho hết rồi, quần áo đồ đặc của cô, ông đã sai anh bồi tư đêm xuống khách-sạn cho cô rồi, bé Hai thấy không còn dấu vết của mẹ, liền hiểu biết sự thật rằng từ đây không còn mẹ nữa bèn la lên một tiếng, té xiu xuống gach, thở ra một cái rồi đi xuôi.

Mình làm thinh, dường như không nghe biết chi ráo, cứ xuống chăm chỉ may cho bình, bỏ dit xong, lau tay cõi áo liệm, rồi cúi đầu thong thả đi ra khỏi phòng. Phút chốc Miah lấy tay đe lên ngực rồi ngã sấp đến trước, những người phu-sự trong dường dường lật đật chạy lại đỡ lên giường. Năm phút sau Minh thô huyết ra rất nhiều, chỉ kêu được đôi tiếng «bé Hai» rồi rút linh hồn...

Collage de Mytho le 21 Avril 1934.

Quà ngon của bạn gái

Dàn-bà con gái sức yếu, hay ốm đau, nhiều tật bệnh, hoặc kinh nguyệt không đều, khí huyết hư tồn, hoặc quá tự lự, quá lao-động, quá ghen-tương, quá đâm-dục, hoặc bầm th(REGARD) kém, ăn uống trái phép, thúc khuỷa nhiều, khí huyết hao tồn, sanh ra khí hư, bạch đái, đau bụng, đau lưng, nhức đầu, ho hen, mặt nhọt, ăn ít ngủ kém, da xanh thịt nhão, già còm, hoặc bị truyền nhiễm bệnh hoa-liều bởi dàn-ông, mà sanh ra nhiều bệnh nguy hiểm, kém bẽ sanh dục, v.v... thì nên dùng thử thuốc «ĐỆ-NHẤT-NỮ-TRUNG-BÀO số 25» giá 1\$50, cửa nhà thuốc NAM-THIỀN-ĐƯỜNG Hanoi, dùng toàn các vị thuốc nam rất quý mà chế ra, vừa là thuốc bồ-máu, là thuốc điều-kinh, là thuốc an thai, là thuốc sản-hậu, và chưa được hết các bệnh như đã nói trên. Thật là thuốc rất quý của nữ-giới vậy. Bán tại tiệm Thanh Thành, 120 rue de la Somme Saigon, tiệm ấy còn bán đủ các thuốc Nam-Thiền-Đường Hanoi rất thản-hiệu, ai muốn hiểu rõ nên đến tiệm ấy mà xin quyền Catalogue về coi sẽ rõ.

CABINET DENTAIRE
NHAN-VĂN-NHIỀU
N° 58 Boulevard Bonard

Chuyên trồng răng và trị răng đau theo khoa-học
Qui vị muôn hỏi đều chi tôi sẽ trả lời khỏi tốn tiền
chi hết.

Rong Nam
Trà Formose
HIỆU

CON RỒNG

Ngon nhứt
NGUYỄN-VĂN-KIẾM
177, rue d'Espagne
SAIGON

DOCTEUR
TRAN VAN DOC

Chuyên trị bệnh con nít
N° 31 RUE TABERD N° 31
Góc đường Taberd và
Aviateur Garros
Tel. 618 Saigon

Quảng Cản Ký 11 rue Canton
CHOŁON



Kinh cáo đồng bào

Chung tôi mới chế ra một thứ guốc để dẫu tiêm PHÙ-LUU dù kiếu và dù màu, bán sỉ khắp lục tỉnh, có bán sỉ và bán lẻ tại tiệm PHÙ-LUU số 80 chợ Bến-Thành, Xưởng chế tạo Rue Lagrandière N° 111 Saigon, thô và mandat xin gởi cho M. PHẠM-VĂN-VIÊN.

Chủ-nhơn kinh cáo



Sữa bò hiệu:

Le Gosse

là tốt hơn các thứ sữa. Chè tạo theo phép vệ-sanh và khoa-học, sữa ấy để cho con nít và ông già bà cả, bệnh nhơn dùng tốt lắm. Có hai thứ sữa: sữa tươi và sữa đặc ngọt.

Bán sỉ: Hàng FREXOR, 2 Rue Mac Mahon Saigon.

TRUNG, NAM, BẮC...

Chi cùng Em

TU DO DIEN DAN

CÁI LÂM CỦA CHA MẸ

Dùm vào gia đình Annar, ai cũng thấy rõ giữa cha mẹ và đứa con, cái quyền vẫn biếu-lộ nhiều hơn cái tình.

Người làm cha mẹ quả quyết rằng chỉ lấy quyền mới có thể đòn-phục con và đưa chúng nó vào đảng ngay nèo thẳng dặng mà thôi.

Vì thế, đầu cha-mẹ yêu thương con bức nào cũng gắng-gượng giấu kín trong lòng, còn bè ngoài thời cứ nghiêm-nghị dạy-dỗ.

Cha mẹ chúng ta không ngờ quyền ấy cũng sẽ làm khổ lòng dặng những đứa có tâm-huyết và cũng là mầm chia-re nó dắc-dần nó xa lão cảnh gia đình yêu-dẫu.

Vẫn biết làm cha mẹ phải dùng oai-nghiêm cho con sợ, nhưng cũng phải dùng tình-ái cho con cảm. Nếu chẳng oai-nghiêm tất đứa con dễ-duỗi khó dạy, mà bằng không tình-ái thì nó chỉ ghê-sợ chứ không triều-mến.

Tình-ái và oai-nghiêm phải đi luân cắp với nhau, vì cha-mẹ so-sốt đều ấy và cứ tin quyết ở cái quyền, món lợi-khi độc-nhứt, át sẽ có nhiều ánh-hưởng không hay cho gia đình và xã-hội.

Tình cha con là mối tình thiên hiệp (của Trời làm) nên rất thiêng-liêng, không khi nào sai-chạy đời-đôi được; song với khối óc khờ-khở ngày-thơ, đứa con làm sao khôi ngô-vực vì những trận đòn-roi dữ-lợn, những lời đe-dọa gớm-ghê, những giọng oai-nghiêm rắn-rỏi. Đầu có biết rõ lòng u-ẩn của cha-mẹ, chúng nó cũng phải chán nản, buồn-rầu với gương mặt rất lạnh-lùng và để bao nhiêu sự âu-yếm, thán-thiết phải tiêu-tan trong cái sợ.

Giữa lớp không-khi nặng-né bực bối ấy, đứa con cầm thấy lòng mình náo-uề, khõ-sõ quá, tự-nhiên muốn trốn thoát ra ngoài gia đình mà nó ngờ rằng không tìm được tình yêu-thương của cha mẹ nữa.

Tuổi thiếu-niên, cái tuổi dẽ sai đường lạc lối hồn hồn, từ chuyện nhô-mọn cho đến chuyện to-lác; trả một bước cũng có thể hú hông trót đòn, lui một bước cũng có thể tránh qua điều tai-hại.

Mỗi khi phạm lỗi, lòng thành thật thường xui chúng ta phải thú tội với cha-mẹ ngay. Rồi mỗi lần thú tội là mỗi lần bị trách-mắng, đòn-bọng. Ngoài lão roi tiếng rày, chúng ta có được một lời an-üi dỗ-dành nào đâu?

Tâm-lý trẻ-con, cha-mẹ có chịu xét tưống-tận làm chi?

Đa non thịt mềm, đứa con đã hết can-dần để giữ tánh thành-thật, tha chịu xốn-xan, bức-rức, tha chịu già-dỗi, lão-xuỵ, miên khôi đòn thi thời. Ấy là một nguyên-cớ nó dắc-dần bọn đầu xanh nhắm mắt bước liều vào con đường sai-lạc.

Từ thuở biết đi biết chạy cho đến lúc đủ trí khôn, đứa con từng phải khùng-khiếp, kinh-cụ trong những cơn thịnh nộ của cha-mẹ. Chúng nó đã thành ra hèn nhát, không còn chút mẩy-may tự-chủ để phản biện sự phái quấy.

Với bộ óc nhòi nắn theo khuôn khuất-phuc, chúng nó chỉ còn một điều vâng-vâng dạ da.

Trong thấy thế, cha-mẹ lấy làm hổ lòng mà quên rằng nếu con mình đã quen kinh-khùng, phục-lụy dưới cường-quyền thì rồi ra há có cái quyền nào mà nó chẳng kính-chẳng phục?

Trong gia đình tuy được cái

hư-danh có hiếu, song ngoài xã-hội chúng sẽ thành một thứ hèn-hả vô-cùng đó.

Trời sinh mỗi người mỗi khói óc khác nhau. Khói óc ấy, là khuôn-mẫu của chí-hướng.

Với kẻ tâm-huyết, chí-khi, không sự khõ nào bằng sự khõ nghịch cảnh trong gia đình.

Phản nhiều cha mẹ ít quan tâm giới ý đến chí-hướng con hơn:

« Bây, phản làm con, không được cãi lời cha mẹ. »

Ngoài tình cha-con, thường khi tư-tưởng hay trái-ngược nhau, nếu cha-mẹ căn-cứ ở quyền thì tất-nhiên con phải vùi lấp bão-phụ và sống một cách u-ám, mờ-mịt trong cõi đời vô-định.

Và có biết bao đứa hữu tài, hữu chí, đã lở làm con nên đánh chịu năm ỷ ở xó nhà, để cho tâm-hồn truy-lạc trong chốn sầu-thản.

Vì cha-mẹ chúng ta thâu-rõ nồng-nỗi thời có nở nào xô con vào cảnh nghịch ấy?

Con người vốn giàu tình-cảm, cho nên bao nhiêu bồn-phận của do tình-cảm mà có.

Bởi tình cảm mà người ta làm bồn-phận thì bồn-phận đó mới thành-thật qui-báu.

Trái lại, nếu không tình-cảm, đầu người ta có sức lo tòn bồn-phận cũng chẳng qua gương-gao mà thôi.

Gia đình là nơi dung-thân áu yếm nhứt của đứa con.

Vì có gia đình chúng ta mới vui-vẻ sống, mới hăng-hái làm việc.

Chúng ta rất trọng-cậy vào tình yêu-thương của cha-mẹ, dặng yên-üi tâm-hồn ta trong cõi đời phong-ba bảo-chướng này.

Đem tình thân-ái cảm-phục đứa con, chẳng có món lợi-khi nào mạnh-mẽ hơn nữa. Giữa cái tình và cái quyền cha-mẹ nên cân-phân cho kỹ-cang, một đẽ tránh đều di-hai cho xã-hội, hai đẽ khỏi hối-hận vì vô ý đưa con vào vòng khõ-nảo lồi-lãm mãi mãi.

TÚ-HOA

Vì có bài « Nước Nhật và quyền bá-chủ ở Á-châu » của ông Thạch-Bằng, nên lại xin huân bài « Tình ái-quốc và đức can-dần của người Nhật » của ông Tân-Thành-Tử, lại kỵ sau.

Vì số này nhiều bài quá nên bài « Văn-de Pháp Đức » của Phan-văn-Thiết phải gác lại số tời nữa.

Hảy đón coi số báo đặc-biệt 29 Septembre là « Số báo có nhiều bài hay hơn mấy số đặc-biệt trước. »



Một món trang điểm tốt nhứt cho bạn gái

Nói thêm về vụ Lê-vă-Nam

Có một vị độc-giả ở Mytho gửi thơ cho hay thêm về vụ đạo-sĩ Lê-vă-Nam. Mới đây, một cô tin - đỗ tên S... không biếu vì lẻ gi bồ thất mà đi, có đẽ lại một cái thơ biếu đừng di kiếm vô ích... Vì sao cô S... bồ thất mà đi? Hay là cô cũng dã « ôm ballon » như cô H...rồi! Sự đó thiệt giả chưa át, chờ nghe đâu cách tháng nay, mà cô S... nói trên vi có chữa (cũng vì nhập thất mà có chữa), nên cho tên Nam hay rằng mình dã mất đường kinh-nguyệt. Nam trả lời rằng có một con rồng quấn trong mình mà cô S... cho nên mới có chữa, rồi va biếu cõi trần trưởng cho va là u phép: vê búp rồi lấy roi tre mà quắt riết. Làm phép xong, va nói rằng con rồng ấy dã lên đầu (!) rồi! Ba ngày sau, mà cô S... sảo thai. Hiện nay, hai mẹ con, người thi ra khỏi thất, người thi trốn, bao nhiêu đó đã dù làm cho bà con ở Mytho mở mắt biết mình bị một tên gian đạo-sĩ gạt gẫm rồi! Thế mà không hiểu sao vợ chồng M. H. V. Q. vẫn còn mê-tìn, cõi đê cõ K... (em cô H...) trong tình thất. Hay đợi cõ K... có chữa nữa cho dù cặp?

Ôi! Mê-tìn gì mà quá lè như thế! Minh là người có ăn học mà lại đẽ cho một tên dốt nát gạt gẫm, nghĩ có tức chưa?

Bồn-báo tưởng tên Nam mê hoặc người phạm tội vào luật hình (code pénal), nên mới nhọc công kêu ca, xin chánh-phủ cho mật-thám tới nơi ẩn-kết thi rò. Bắt thử-phạm mà đem ra giữa tòa công-lý, ấy là chõ chúng tôi ao ước đê!

Mục-dich chúng tôi là « Tẩy uế xã-hội! Chỉ có bấy nhiêu! »

Ai là người vi yêu mến Tân-Văn mà gửi bài tặng không thi chúng tôi xin cảm ơn. Ai không tặng không thi chúng tôi sẵn lòng hiến một món tiền nhuận bút. Hồi còn V.D. hay từ hồi Tân-Văn ra tới nay chúng tôi cũng giữ một mực như vậy.

Nhưng ban làng văn đã có giao thông với chúng tôi đều thấy rõ. Nhưng nói đến tiền bạc thời hay có chõ mich long, vậy bạn nào muỗn có tiền nhuận bút xin nói trước cho biết mình muỗn bao nhiêu cho kỹ, hè bài nào đăng được thời chúng tôi sẽ trả y số. Vậy mới tránh khõ mọi sự phiền hà.

Xin nhớ: Không có lẽ gửi trả bồn-thảo.

MỘT CUỘC ĐIỀU TRA

HIỆN-TÌNH PHỤ-NỮ VÔ-SÀN Ở SAIGON

V.— BUÔN GÁNH BÁN BUNG

« Ai ăn đậu xanh bung tàu nước dừa đường cát hòn? »

Nghe rao, tôi liền chạy ra cửa dòn kêu ghé lại.

— Múc cho tôi một tiễn xu chí?

Rồi, vừa ăn tôi vừa hỏi :



— Trời mưa lâm râm, giờ thoi không dứ, lạnh-leo quá, sao bị chảng nghỉ một bữa?

— Ngày mai có, chảng lẽ lại ngồi há phá vốn ra mà ăn?

— Mỗi đêm chị bán té lời ra bao nhiêu?

— Không được nhiều; lối trên dưới ba cắt thôi!!

— Tại chị bán ít và về sớm hay sao mà té lời có bấy nhiêu?

— Dạ, bán ít, song không hề về sớm. Mỗi bữa từ nhà tôi trên đường hai mươi (Général Lyze) tôi đi xuống chợ Đũi quanh mấy đường Sài-gòn rồi lên Tân-định có khi còn nhiều phải qua Đất-hộ rồi mới về. Đi xa như vậy mỏi đuối chon, rao rất cõi, tối 11-12 giờ khuya mà bán chỉ có ối bảy tám cắt thôi. Cõi nghĩ coi; người ta ít mua mà kẽ bán thời đồng làm sao bán được nhiều hòng kiếm lời khâ!!

— Với số lời trên dưới ba cắt cõi sống có đủ không?

— Nếu một mình tôi thời rán tiện tặng cũng đủ. Song, chõ quá cõi, nhà tôi đến 7 miệng ăn; 2 vợ chồng tôi, mà tôi, và 4 đứa nuô. Ý là có chõng tôi đi xe kéo, tuy năm nay ể àm quá, chõ cũng dư mỗi ngày tưốc ba bốn cắt. Mà, cõi nghĩ coi, một tháng được lối hai

(CÓ TIẾP TRƯỞNG SAU)

LƯỢC THUẬT THEO BÀI
ĐIỀU-TRA CỦA BÀ
ANDRÉE VIOLLIS

ĐÀN-BÀ NHỰT-BỘN

(TIẾP THEO VÀ HẾT)

Nhưng nếu có ai cãi lại rằng trong hàng phụ-nữ Nhựt còn có mấy á ca-nhi là sung sướng hơn hết thì tôi xin giải rõ. Hạng đó thật quã là vai chán chõng động đã làm kiêu-mẫu cho các nhà thi-sĩ Nhựt viết nên nhiều quyển văn - chương kiệt tác, lại hầu hết các bồn tuồng hát tốt cho các bà vợ và mẹ, và cho cả hàng phụ-nữ nữa. Trong lịch-sử nước Nhựt, biết bao đoạn nói về lòng ái-quốc của đàn-bà, họ mến quê-hương cho đến đời vợ cùng với chồng đồng nhau mồ bưng mà chết nếu có ai phạm đến danh-honor nước họ mà họ chẳng trả thù дặng. Nhờ tấm lòng ái-quốc kia mà họ ung đúc biết bao nhiêu dòng-si cho nước nhà !

Nhưng thử hỏi : họ thật có biết và có ném được ái-tinh không ? Dầu là tài-tử hay ca-nhi một đời họ bẽ ngoài thì xem ra thời sang trọng, nhưng bẽ trong thì ngậm sầu nuốt thâm, vui là vui giọng kéo mà !

Phần nhiều hạng này đều sanh nhầm chốn hàn vi cõi cõi, ra chào đời bằng cấp mà no tròn và miệng cười hỡn duyên.

Mới lên bảy tuổi đã bị cha mẹ vì tham lam, hoặc đòi lạnh bán mắt bán rẻ cho nhà chúa. Nếu xấu xa thì phải bán cho các xưởng công nghệ hầu làm nô-lệ suốt đời. Kè từ lúc đó thi sự cực dã töi. Trót 18, hoặc 20, 25 năm, phải bán thân ninh để hốt tiền về cho chủ. Lại còn phải tập dù mọi cung điện ca ngát, thi tho đổi liên, đòn đinh múa hát, dù cách dù diệu.

Lên chín tuổi đã lãnh phần dung rượu cho khách, lại biết mắt đùa tinh rồi. Mười hai mươi ba tuổi thì đã có mối lái đến mua, giá cõi có nhiều khi cao lăm vì hoa xuân cõi búp, con ong chua tõ đường đi lối về. Đã bán cho ai rồi thì cõi à vò phược ấy phải đành cam chịu, đặc dầu đì đó, dạy sao làm vậy chẳng dám hở môi. Chỉ biết rằng còn phải chịu nhiều nỗi chua cay như thế trong một khoảng 25 năm nữa vậy.

Mản 25 năm mưa sa gió táp, tiếp khách đưa hàng rồi mới được thoát thân.

Nếu họ còn thừa chút lòng ái-ân thì liền trao thân cho một anh học-sanh nghèo, hoặc một nhà thi-sĩ, hoặc một anh kép hát đương mong mỏi them thuồng. Kịch-trường nước Nhựt có biết bao bồn tuồng mà vai chũ động là mấy á ca-nhi.

Nhưng gần đây lại có phong trào Âu-tây các thanh-niên lai ham vời lui nơi hi-trường cùng nhà khieu-vú, mà thành ra các ca-lâu phải ể Marketable. Bởi đó mà cuộc sanh-hoạt của các ca-nhi lại càng thêm khốn cực hơn nữa.

Tình cảnh họ như thế, các bà vợ các cô dâu mới xứ Phù lang còn có lấy đó mà thèm

thuồng rồi tui phản chăng ? Không đâu, họ vẫn phục tùng và nhẫn nhịn, dầu biết rằng đức ông chồng ta đà quá lê, cũng phải điềm nhiên chẳng hề mở miệng. Mà bối quen dè nên tánh ghen như vậy nên hé gấp dịp thi họ thường trở nên những tay liệt-nữ, nên gượng

tốt cho các bà vợ và mẹ, và cho cả hàng phụ-nữ nữa. Trong lịch-sử nước Nhựt, biết bao đoạn nói về lòng ái-quốc của đàn-bà, họ mến quê-hương cho đến đời vợ cùng với chồng đồng nhau mồ bưng mà chết nếu có ai phạm đến danh-honor nước họ mà họ chẳng trả thù дặng. Nhờ tấm lòng ái-quốc kia mà họ ung đúc biết bao nhiêu dòng-si cho nước nhà !

Mà tách gan-dá ấy họ dùng để đối phó với kẻ nghịch lúc tùng thế mà thôi, còn bình thời thi đàn-bà họ chỉ biết ở nhởn nhơ, và ngoài việc tề gia họ cũng là một phần tử lao-động rất có ích vậy. Lúc ở trường thì họ đã tập luyện thể thao cho mình mẩy trở nên trắng kiện ; bởi đó trong các kỳ «vận-tíng-hội» họ đã giặt дặng nhiều giải thưởng có giá trị. Trong các trường trung-học họ lại phải tập luyện dùng các món binh khí hồn lục quốc - già hồn-sự, thì đàn-bà cũng có phần trách-niệm trong đó.

☒

Khi thôi học, thì các cô thiếu-nữ thuộc hàng thượng-lưu phải trả về lấy chồng, làm dâu như ta dã thấy. Còn các cô khác thi sao ? Mấy năm nay họ nhảy ra lảnh đù công việc, nào là xét giấy xe-lura, cầm bánh xe-hoi, đứng làm tài-phu các hàng buôn, cùng giữ kết nhà băng nữa. Có cõi làm thợ sắp chữ, thợ kỹ đánh máy, vân vân, như các nước bên Âu Mỹ vậy. Lần lần họ rõ ràng cũng có nhiều quyền-lợi như ai, nêu cũng hợp nhau lại lập hội bảm liên-doàn dù thứ, để kêu nài cùng chống trả sự hiếp bức của chủ. Ngoài các đều thỉnh cầu khác, thi họ cũng có kêu nài cho được trả tiền lương băng họ đàn ông, nếu hai bên làm việc băng nhau. Nếu các đều thỉnh cầu họ không được chấp phé, thi họ rủ nhau đình-công bãi việc. Cho đến đời ngày nay, bọn ca-nhi nơi tarsi-diêm cũng biểu dung kế định-công đê kêu nài nỗi oau khúc nữa !

☒

Phần nhiều lao-động phụ-nữ Nhựt đều làm việc ở đồng bá hơn ở thành thị. Họ sống về nghè làm ruộng, nghè hạ bạc, hoặc tiêu công-nghệ. Họ cũng cày sáu, cuốc bầm, cũng gặt hái, cũng gánh nặng như đàn

ông, họ cũng quăng chài vải lưới, cũng chèo ghe. Mỗi năm họ thâu huê-lợi về nghè đánh cá có trên 50 ngàn «viêu», tính theo giá bạc lúc này thì nhắm trên 40 ngàn đõ g bạc ta. Nhờ công việc của phụ-nữ lao-động Nhựt hệ-trọng thế ấy, nên trong xã-hội ở chốn thôn quê họ rất có thế-lực vậy. Ấy chăng qua là lẻ công mà thôi.

Xem đó thì dñ rõ, phụ-nữ lao-động hạ lưu đã дặng vược lên nhiều nết thang xã-hội Nhựt ; đời họ lại còn có vẻ sung sướng hơn hàng phụ-nữ thượng-lưu, vì hạng này còn phải dưới quyền ich-ký của cha mẹ chồng con.

Ngoài hạng p+u-sứ này còn có các cô tật-nghiệp các trường cao-đẳng Âu-châu về, ở các trường cao-đẳng trong nước ra cũng có, nhưng số ấy rất iếm hoi. Vâ cũng rất khó cho họ có địa-vị xứng đáng với sở học, vì dân trong nước có cái óc thủ-cựu miệt thị đàn-bà lầm. Đến đời có nhiều cô thằng thuốc (femmes médecins) không kiếm ra một thân-chủ, lại có nữ tần-sỉ luật-khoa mà không дặng làm trạng-sư chí ráo.

Vì vậy nên có nhiều bà nhiều cô rất tân-tiễn đang tìm kế giải-phóng phụ-nữ Nhựt. Họ nói rằng: Đã tới thời kỳ thôi làm nô-lệ cho nhơn-loại rồi. Những xã-hội đặt đê ra đều áp-chẽ đàn-bà đã tới ngày đõ sập. Đàn-bà chúng tôi cũng phải có quyền hưởng gia tài, có quyền sám của riêng, có quyền tự-do kết-hôn, lại có quyền dạy đõ sai khiến con cái nữa. Gia-dinh Nhựt nay mai phải tan rã và phụ-nữ bấy lâu nay phải giam cầm trong ấy sẽ дặng thoát-ly thong thã. Họ sẽ дặng giải-phóng mau lẹ như bọn phu-nữ Tàu vậy !

Việc giải-phóng phụ-nữ này cũng дặng người ngoại-quốc biêu đồng tình, đến đỗi có nhiều người Âu-châu có ở Nhựt lâu ngày hiểu tâm-lý người Nhựt cho rằng về phương diện tâm-lý và trí khôn ngoan thì đàn bà Nhựt hơn bọn đàn ông ihiều lăm. Có lẽ vì đó mà bọn đàn ông tim thế đẽ nén đàn bà họ chẳng ? Nhưng dầu sao mặc lòng, một dân-tộc mà hàng phụ-nữ được tự-do tiến hóa chừng nào, thì dân-tộc ấy càng văn-minh chừng này. Vậy nước Nhựt hằng tự cho mình là văn-minh, bao giờ mới chịu thay nền đồi nếp sửa sang phong tục lại cho hạp thời ?

MAI-HUÊ THUẬT

ĐÓN XEM SỐ TÓI:

MỘT VẤN-ĐÈ RẮC RỐI:
HỘI-NGHỊ HẢI-QUÂN

Của Tân-Thành-Tử

PHƯƠNG THUỐC TRÙ
BỊNH MÈ SA MÈO CHÓ
CỦA ĐÀN-ÔNG

Của cô Lê-Trinh

TRUYỆN ANH KHỞ^(Đoản-thiên)

Của Phan-São-Nam

Hiện-tình phụ-nữ vô-sàn

(Tiếp theo trương 13)

chục đồng mà ăn-dông như vậy không thiếu là giỏi rồi có dành đẽ gì được mà dám nghĩ bán.

— Vậy nếu rủi đau ốm thời sao ?

— Ôi, kiếm ngày nào ăn ngày nay ; nếu rủi đau in-! thời nhở bà con giúp cho qua buổi ; còn đau lâu thời cháo rau cầm chừng tới đâu hay dó chờ biết sao. Cõi hỏi tới sự đau ốm, tôi nhở lại mà thăm sâu. Hai vợ chồng tôi nếu có một đứa đau thời cả nhà phải nguy, hoặc một đứa chết át phải chết theo că dám !

Chị bán chè nói mà có vẻ buồn ; chị ngồi cúi mặt thở ra. Tôi hỏi tiếp :

— Theo lời chị nói thời tinh trạng của chị em buồn gánh bán bưng vật vả lầm, thế sao tôi thấy con tư Lâu ở chợ Đãi một mịnh nó bán cháo gà mà nuôi dũ má nó, hai em, và có cho một đứa đi học.

— À, cô biết con tư Lâu sao ?

— Tôi biết nó hồi nhỏ lận.

— Té ra vậy à ! Nói tới con tư, tôi muốn tỏ cho cô biết nỗi đoạn-trường của nó; song khõ quá, còn một phần trả chè mà đã khuya rồi, tôi xin kiểu cõi tôi đi, đẽ mai tôi có lại tôi sẽ nói nữa.

Tôi biết chị thấy tôi ăn hết chén chè muốn ngắt câu chuyện mà đi nên vội và nói :

— Không sao ! Còn bao nhiêu ? Tôi mua giúp hết cho. Lát nữa mấy đứa nhỏ vේ nó động hết chò gì ?

— Lỗi một cắt rưởi.

— À, được, chị nói chuyện con tư Lâu đi !

— Dạ, con tư Lâu nó nuôi cả nhà dù như vậy là nhở cõi mánh lời riêng.

— Mánh lời gì ?

— Có lẽ cõi cũng thường thấy mấy chị nhở tuổi hơi sach ghèn đi bán đõ ăn đêm cho các cậu trai hoang-dàng chò ! Nô bán cả đõ ăn luon cả xác thịt nữa cõi à ! Đĩ bán vòng vo churing hết hai phần, tấp vào xóm nảo có bến hò, ghê giòn nhau trước, thời tức khắc chúng ăn giùm cho hết, được rồi có... Nô nhở đó mà được tiền bán lại được tiền cho. Đó là một cách, lại còn cách thứ hai.

— Còn cách gì hay hơn nữa sao ?

— Dạ, cách vừa rồi có thể suy mà tin rằng thật nên tôi không chỉ bằng chứng. Còn cách sau nay nếu cõi chịu khó ở phòng ngũ một đêm, lấy phòng nào gần phòng bõi ài sẽ thấy, tôi chẳng thuật lại làm gì mà phải thêm buồn, và cõi cõi cũng chẳng tin.

— Nhà ngủ nõo cũng đều có tbđ ở và thấy được mánh lời bán đõ ăn từ nhõ của con tư Lâu sao ?

— Không phải cõi một con tư Lâu ; bầu phân nữa các em gái di báu đêm đều dùng mánh lời đó. Thời, chỉ cho cõi mai cõi lại N. T. H. huê-hồng nhiều

khách-sạn lấy cái phòng số 10, 11 hay 12, ở đó tới 12 giờ khuya cõi sẽ gặp.

Tôi gặt đầu, dứt câu chuyện, đi vào lấy bồn xúp đem ra sang hết chè trong trà rồi trả tiền cho chị nó đi.

Hôm sau, tôi rũ em Dã-Hương và anh bạn tôi cùng tới khách-sạn N. T. H. mướn một phòng trong ba căn chị nó đã chi mua.

Tới mười giờ, tôi thấy có hai cô gánh gánh đi theo tên bõi vào tuổi me sau phòng bõi như là hai cô bán chè cháo ban đêm. Rồi một lát lâu, hai cô khẩn sát, mặt phấn, môi son, áo màu, dép da, từ sau ấy đi với tên bõi lên lồng trên. Kế đó trong một phòng trên ấy có tiếng dòn ca cười giòn.

Tôi độ mà hiểu được ít nhiều nên giả đõ đi tiêu, ra mé sau, được xem xét cho rõ. Tôi đi ngang phòng bõi, thấy hai cô gánh của hai cô khi này còn tại đó, mà chõ đõ không có eúra nào khác hơn là trõ ra lồng lồng trên. À, chắc rồi hai cô bán đõ ăn đêm khi này đã thoát xác mà hóa ra hai à hoa-tien kia chò gì ?

Tôi trả về phòng ngồi, nói chuyện hě hả với em Dã-Hương và anh bạn ; rồi giao trách-niệm dõ thám hai cô nõi lúu ra về cho anh. Tới ba giờ, hai à hoa-tien từ trên trõ xuõng, anh bạn tôi giả đi tiêu nom theo. Anh vào buồng tiêu rồi mà cứ hé cửa dòm qua phòng bõi. Anh thấy hai à vào phòng, bõi khép cửa một lát, rồi mở ra thời lại hóa ra hai cô bán đõ ăn đêm khi này ; mỗi cõi cầm một gói giấy dứt dưới đáy thùng rồi cắt gánh lên vai mà di với vě mặt như mảng như tui.

Hay, chịu thức một đêm mà rồng thấy một chuyện la vě bě trai xã-hội được rõ ràng như vây thật chẳng uồng công. Càng biết bẽ trai xã-hội, riêng phần chị em lao khõ vō sản, tôi càng buõr, càng thương ; nhưng chẳng làm sao hơn là huật lại đẽ làm động từ tâm-của ai.

H. A.

(Còn tiếp).

Nguyên-thi-Dậu được phong

288, Lagrandière - SAIGON

Tại đây có ông Đặng Thúc Liêng coi mạch cho toa và bán cao đơn hoàn tán của ông chế sẵn.

Thuốc của ông Đ. T. L. chế ra trị bệnh rất công hiệu. Dầu mảng nhẵn bóng sen của ông lại là thứ thuốc báu vô giá. Đông-bào rất hoan nghênh, nên bán rất chạy ; trong lục-châu đều có trú bản. Ai mua sỉ các thứ thuốc và dầu của ông được

Nghé.... Chay

Thấy hai hội C.S. Royal và Etoile de Giadin tranh tài nhau tại sân Phnom hôm chúa nhật tuần rồi (26 Aout) được mọi phần hòa nhã công chúng ngợi khen mải. Kết cuộc huè à 1.

Nghé ông hoàng Watchhayavong bị nạn xe máy hơi cho đến đồi nát hết một chon. Ngài là một vị hoàng thân mà lại là một quan tòa (tòa bốn xứ) có danh tiếng, chắc có ngày đi đến chức hình-bô thượng tho.

Ước ao cho ngài mau lành bệnh. Nếu rủi có bè gi, rất uồng cho cái tương-lai tốt đẹp của ngài.

Thấy địa-thể xứ Cao-miên đến 180 triệu thước vuông và chỉ có hai triệu ruồi dân mà có người mở gióng ưu thời mân thê lo cho dân Nam-ký lén choán chỗ, choán đất của dân bốn xứ. Người ta quên rằng Nam-ký có đến 4 triệu dân mà chỉ có 65 triệu thước vuông địa thể, mà nào người Nam-ký có hòp tớp sự dân Huê-kiều hay Cao-miên choán chỗ họ đâu?

Nghé đồn Chết « móc túi » ở miếu ông ta gần Véat Phalom tài lâm. Có người tưởng « móc túi » thật lật đặt đi xem té ra chíh mình đem của đền dung cho chúng. Thị không phải đem dung sao lại nhang đèn trầu rượu để lục rồi còn nhờ đoán xâm mồi lược hai cắt. Miêu ông ta ấy có thật linh chẳng? mà người minh tôn sùng đến có tiếng người dồn « Chết móc túi tài » vậy?

Thấy hóm nào biên và linh cho dân ở nhà lá dọc theo đường Ai-mégrand prolongée hay và day phải dở nhà đi trong 15 ngày để trống chỗ lấp khoảnh bung ấy lai hau sang năm tới đây người ta cát phố, vi chợ Nam-vang cũng sẽ khởi cát bắt đầu năm 1935.

Nghé nói sau đó mấy ngày quan Đốc lý thành phố có thân hành đến xem tình cảnh con nhà lao-dông. Có lẽ ngài đã trông thấy dân chúng của ngài vô cùng nghèo khổ nên ngài đã hạ lệnh nói thêm kỳ hạn đến tết rồi mới dở nhà đi.

Thấy sản lênh giá trong vòng ba bốn tháng nay từ \$011 mỗi lit lên đến \$018 rồi \$021 người ta đã phát sợ mà có người nói còn lên nữa, lên đến \$024 hay \$025 không chừng.

Nghé mấy ông thầy sái đã can dự vào đám ăn cướp dả bị ông vua sái trực xuất ra khỏi chùa và lột áo trangen lại.

Đời này mà cũng còn thầy chúa kiều Lô-Tri-Thâm.

Đoàn chụp hình chụp bóng của hãng Méiro Goldwin lại Siemréap chụp cảnh Angkor-wath và mấy con hât của một bà Hoàng ở Namvang đem vò. Muốn cho cảnh thêm náo nhiệt nên bữa chúa nhật 5 Aout 1934 hãng Méiro Goldwin mướn một chiếc xe camion chở người ta thi từ Siemréap lên Angkor. Cũng là một cách chiêu hàng của hàng và làm quảng cáo vật báu Đông-dương dưới mặt những ai chưa bước cẳng đến Angkor.

Bữa thứ bảy 18 Aout năm 40 du học sanh nam và nữ sẽ tới viếng Angkor. Quan công sứ chánh chủ tỉnh Siemréap có thiết một tiệc sám banh dải các du học sanh và mời đủ quan Tây Nam và Cao-miên.

MÉLODIA
Đờn Mandoline của nhà
mỹ-thuật Lê-Yen chế tạo ra
không thua gì của Au-Mỹ



Boite Postale Phnom-Penh N° 69

NẠN KINH-TẾ KHỦNG-HOÀNG Ở CAO-MIỀN

CÓ NĂM LOÀI ĐĨA HÚT MÁU CỦA DÂN

Cũng như Nam, Trung, Bắc kỵ, xứ Cao-miên bắt đầu chịu ảnh-hưởng nạn kinh-tế khủng-hoảng từ năm 1929. Phải, nạn khủng-hoảng đã vào xứ Cao-miên lâu rồi vậy! Chánh-phủ muốn cứu nguy cho ngân-sách đã tìm đủ phương-châm liệu, thiết kế phải sút tiền chi phí để mờ mang và tu bổ những công sở, sa thải bớt thầy thợ ăn tiền ngày, cho mấy ông lớn tuổi chức cao về hưu trí, vân vân...

Chánh-phủ đã biết lo cho ngân-sách không đến quá ư thiếu hụt, đó là tròn pha sự. Chỉ như tìm phương-bảo trợ dân nghèo há chẳng phải nghĩa-vụ của chánh-phủ ư?

Này đây, dân đã nghèo lầm rồi mà còn bị bọn người quyết định dã-man siết họng chận cổ họ nữa, vậy xin chánh-phủ để ý đến mới được.

1. Nếu người nào đã có ở xứ Cao-miên thì sao sao cũng biết lúc này các lái biển bị phá sản nhiều lầm, đến đỗi gấp hỏi 10 ông có đến bảy ông nói giải nghệ.. Mà không giải nghệ sao được? Xưa kia một tạ khô 60 kilos bán được 30\$00 nay mỗi tạ 64 kilos mà bán chỉ được 10p00. Bán ra mỗi tạ phải tính 64 kilos mà các lái biển mua muối thì một tạ lại được chỉ 54 hay 55 kilos mà thôi. Độc-giả đồng-bảo đã thấy chỗ hại chưa? Nhưng cũng chưa khốn nạn cho bằng chỗ này: các lái biển không được trọng quyến định giá.

Sao vậy?
Người Huê-kiều ở đây họ đã liên hiệp nhau lập nên một hội mua khô; giá cả khô tùy nơi hội ấy định. Các lái biển có bằng lòng bán thi bán không bán thi thôi đem đấu dem.

Đem đâu bây giờ; độc-giả thử nghỉ?

Thôi thì cũng phải cẩn răng chậm nước mắt chịu vậy chờ biết sao giờ. Các lái biển không phải chịu bao nhiêu sự thiệt hại ấy mà thôi, còn bọn chủ tàu độc quyền đóng ghe nứa. Chúng đã biết trước rằng ngoài họ ra không còn ai tranh giành với họ nữa, nên chỉ đóng ghe họ muốn tính giá bao nhiêu họ tính. Chịu thi họ đóng cho, không chịu cứ việc chèo nước ngược trên sông mà về...

2.) Hết Chết đến Chà, cái thứ dân nghèo thường hay bị chúng lợi-dụng lắm.

Ở Nam-vang dân nghèo còn bị tuội Chà-và cho vay rút rña nữa. Thị anh em chị em độc-giả hãy nghỉ coi có người nào muốn vay bộ nó mà khỏi cái nợ trù tiền giấy mực trước đây, Như anh muốn vay một trăm đồng thì anh phải làm giấy thiếu một trăm ba mươi hoặc ba mươi lăm đồng, góp trong mươi tháng. Đả vây mà lúc ký giấy lấy bạc anh cũng không lấy đủ một trăm đồng theo ý anh tưởng, họ trừ trước một số tiền để dắn đơn trên tờa giấy anh có lời thoi không góp đủ. Đó là về phần mấy ông mày thay vào chánh ngạch nhà nước (titulaires). Chớ như hạng ăn tiền ngày hay là thương-gia, các giới, muốn vay hỏi của họ cần phải có giấy nhà, bằng-khoán đất, hoặc vàng, vân vân, để làm vật đảm-bảo mới mong hỏi được.

3.) Kế hai hạng đại thù đại nghịch của dân nghèo trên đây là các tiệm mua bán đồ cũ (Brocanteurs). Tiếng mua bán đồ cũ chớ sự thật là tiệm cầm đồ cát cỗ!

Đem đến một món đồ giá đáng 6p. cầm lấy 2p. mà phải

ký giấy bán đứt. Hai đồng bạc này phải chịu tiền lời mỗi tháng ba mươi ngày là ba cắt; nghĩa 15 xu lời mỗi đồng bạc. Nếu quá 2 ngày thi chủ tiệm tính 1 tháng rưỡi. Bấy nhiêu đó độc-giả cũng đã lạnh xương

giấy bán đứt là thiệt hại lắm, nhưng biết sao...
4.) Chưa hết đâu. Trên mặt

cái tiệm cầm đồ (Mont de piété) lớn mà thôi. Những người cần dùng tiền gấp không thể nghèo nữa. Tôi muốn nói bọn chờ đợi một hai buổi được, cho vay bạc đứng, 10p. vốn đánh buộc lòng đem đến ký

(COI TIẾP TRƯƠNG SAU)

NAMVANG 1924-1934

Lần thứ nhứt mà tôi đến Nam-vang là vào năm 1923. Tôi như đã ngủ một giấc ngon và tỉnh lại thì đã trót mờ hai năm ở xứ này. Đáng chán là tôi phải từ Mỹ-tho đến đây đi bằng ghe và nhớ như dã

trải qua độ mươi lăm ngày mới thấy mấy cái « ngù nón » dưới thành vua Cao-miên.

Nghé thấp thoáng những người ở Nam-vang về thuật lại, tôi cố tưởng tượng cảnh xứ ấy coi ra sao!... đất nào dốc bằng đất Nam-vang. Nam-vang có lè namm nghinh ngang trên một cái đồi cao mà ghe tàu thì chen - chúc nhau dưới vực thẳm. Nam-vang hẳn là một xứ có lầm người đàn bà da đen, tóc thẳm, hay đội những cái « cà-om » trên đầu, như tôi đã thấy trong lúc bé, khi những người ấy đã vì mâm-mảng hu hại mà đến hành khất ở xứ mình.

Tôi chỉ tưởng tượng được bấy nhiêu, cũng là nhiêu lầm rồi. Tôi không ngờ, khi đến nơi, chau-thanh ấy đã bày trước mắt tôi một quang-cảnh rất hùng-vĩ, chỉ kém Saigon Cholon ta ít nhiều thôi. Dinh thự nguy nga, phố phường đông đảo, vui vẻ. Tôi cảm thấy mình nhẹ-nhang, không khó chịu như tôi đã làm trong

Chẳng những tôi mừng-rỡ gặp nhiều người minh ở rải rác khắp chau-thanh, tôi lại được biết dân bốn-xứ không có gì nguy-hiểm cho mình, như tôi đã có thành-kiến rằng họ hung tợn lầm.

Cái cảnh công-viên ở Nam-vang đã đem đến tôi một sự vui sướng, vì lạ mắt. Nhứt là tôi được thấy trên nòng cao, bên cạnh tháp tự, đứng sừng sững một công-trình kiến-trúc to-

AU CHIC PARIS

TAILLEUR

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ — PRIX
DE CRISE — COUPE IMPECCABLE

HUYNH-VAN-LANH

PROPRIÉTAIRE

114, Boulevard Tong-dec-Phuong

CHOLON

« Lang thương đến cǎ hoa
cỏ này ».
TRẦN-LÊ-HƯƠNG



Tại sao dư-luận lại dung tha cho hạng đàn-ông đi?

.....

Nói ra thì mich lòng mà cứ làm thịnh cũng ngặt. Tại sao dư-luận Việt-kiều lại hay chỉ trích từ việc hết sức nhỏ nhen, cho đến việc công-ich tư lợi gì của phụ-nữ chúng tôi đã ra đời đương trách-niệm. Ai đời cái hang mà họ đã chê đè khinh rẻ là đồ ăn xó bếp chết gầm chạn, đã vi họ, vì ích lợi chung ra lo góp sức với đám râu mày, làm việc xã-hội, (như lo về mày đêm hát giúp nạn dân, hoặc định lập hội phụ-nữ vân vân) mà họ cũng dum năm dum bảy bàn bàn luận luận... Kẻ nói vầy người nói khác, đàn bà thế nọ, con gái thế kia... vẫn-mình xắn, tiến-bộ nhãm...

Tuy vậy, đầu cái dư-luận không thành đáng ấy có thành hành đến đâu đi nữa, cự em phụ-nữ Việt-kiều chúng tôi cũng khô g vì đây mà nản lòng thôi chỉ trên những việc phải. Chúng tôi không thể hiệp tác với phe nam nữ về phuong diện lợi ích xã-hội thì chúng tôi sẽ hiệp tác về phuong diện lợi ích cá-nhơn. Chúng tôi cứ theo trào - lưu tự mình giải phóng. Đến phòng đọc sách, cầm vợt Ping - Pong không phải Nam-vang này chưa có người đàn bà hay cô gái nào biết đến.

Tôi không dám nói dư-luận ở Kim-thanh này là không thành đáng. Trái lại tôi nghĩ xã-hội này là xã-hội đàn ông. Không thế, sao mỗi việc làm của giống yêu diệu chúng tôi, đầu bay đầu dở các ông cũng chỉ trích. Còn như phe nam nữ các ông không xem lại, một hạng người đang lên án sao dư-luận lại làm thịnh đi. Tôi muốn động đến cái hạng người có vợ rồi mà còn đi gặt gẫm gái khờ; cái hạng người mà sở trường của họ chỉ có mớ mớ văn-chương dâm-ô nhãm nhí để di lừa dối gái non lòng nhẹ dạ, dễ cảm xiêu; một mớ thanh-niên chỉ biết có bộ đồ cho «mốt» gờ tóc cho láng chiểu chiểu thê rêu khắp đường khắp chỗ đê khoe hình béo dạng với «gái ham thùy».

Các ông ôi! các ông quên rằng thanh niên là rường cột của xã - hội quốc-gia; thanh niên là hy-vọng tương-lai của chúng-tộc sao?

Lẽ nào ruồng cột của quốc-gia mà chỉ biết có o mèo và chọc gái; hy - vọng của chúng-tộc mà ngày tối chỉ ráo ket này rồi mò đến hém nó, thì ngobi có đáng buồn tuỗi cho quốc-gia chúng-tộc ấy chẳng?

Tai nghe mắt thấy cũng nhiều, lầm cảnh bắt thương tâm chủ mực; lầm khi làm cho tôi

khinh rẻ hạng thanh-niên ấy chẳng biết đến đâu là cùng. Ai đời mình là người có học thức; vợ còn con sẵn, già-dinh mọi vẻ yên vui, thế mà nay còn gat con nầy, mai lường con nọ. Có kè lại phế luôn cửa nhà, con vợ, theo một à làng chơi... Nguy thay!!! Khô thay!!!

Thắng mực tàu e đau lòng gđ, lời nói ngay sỹ trái tai kě vay. Tôi cũng vẫn biết mía sâu có dốt, nhả dót có nơi vây. Sở dĩ tôi nói đây: 1- là muốn đem cái dư - luận bất cờ g ra thủ tiêu cho rãnh, 2- ý mong sao thành - niên Việt - kiều ta chờ còn có hạng người dơ bần ấy nữa.

Xét kỹ nghĩ cùng mà coi, dã lia nhà xa xứ đến nương náo quê người, đề tim phuong lập nghiệp; thì giờ là vàng bạc, mà thanh - niên a lại không chịu nghỉ đến chỗ đó thì đáng tức biết bao. Có hay ho gì những cái tánh đê hèn hạ tiện, làm cho tồi phong bại tục như thế thì còn chi là nhơn phẩm của mình. Đối với cha mẹ, hạng người ấy là con bất hiếu di hại danh giá nhà. Đối với vợ con hạng người ấy là người chồng vô tình bạc nghĩa; là người cha hư hèn không có đủ tư cách đê dạy con.

Đấy! cái hạng người ấy sao dư-luận lại không nói đến họ. Sao không đặt đê chế nhạo, sao không viết thư nặc danh hay là công kích trên các báo cho bớt cái hại vê sau, mà nhè đi tò mò phá những việc công-ich chung của phụ-nữ vậy.

MỸ-LÊ

Có năm loài đia

(TIẾP THEO TRƯỜNG 15)

cuối tháng ra 12p.; 100p. ra 120p.

Trong chốn thôn-quê thì bốn năm xuất dầu lộ diện bọn này nhiều, chờ tại mây chà thành lớn như Battambang, Kompongcham, Kampot vân vân, thì nhiều, mà nhiều nhất là tại Nam-vang.

Tôi tưởng chỉ có bọn này là bọn dã-man nhút ở thế-gian. Ai đời 27 tay rủi ai có hụt hụt chót chạy đến vay muôn hộ, đến 30 tay lãnh lương trả họ cũng tính 10 ra 12, hai mươi ra hai mươi bốn, chờ không khi nào được giảm chút đinh. Đã vậy mà lúc hỏi, họ hành ha hầu lén hầu xuống, đi về năm ba kận mới mong có tiền.

5. Giữa lúc buôn thua bán è như hiện nay, tại chau-thanh lõa như Nam-vang này mà còn thua rêu người thay huống là chốn thôn quê, miền tĩnh. Vậy mà các người gopy tiền chô nào có nghĩ đến linh cẩn của con dân nghèo đương ngồi chịu nắng giữa chợ đầu. Chẳng những lời ăn tiếng nói của mấy người gopy tiền chô không được nhâ aban theo phép lịch sự mà thôi, trái lại họ còn ý thế hiếp cờ mới đáng trách chó. Chị B chô 1 giỏ thơm ở dưới Annam lên, vừa đến bến tàu bị gopy một lần thứ nhứt theo giá nhứt định là bao nhiêu, rồi muôn gánh lên chợ di dọc đường lại bị một lần gopy thứ nhì (độc-giã nên nhớ từ bến tàu Nam-vang đến chợ không ngoài trăm thước). Khi gánh thơm ấy đến tại chô đê xuống bán lại bị gopy luôn một lần thứ ba nữa.

Mà phải gopy vậy rồi ngồi được yên ôn đê lo bán sao,

ba hời anh lính lại đuổi xưa, bốn khi ông biện lại đá thủng. Nhiều cảnh đáng buồn lắm: tý như chị X. buôn bán ngồi chô đó thường thường gopy 0p.16 nếu rủi chị có đau ốm hoặc hữu sự không di bán được chị cũng phải đóng tiền gopy phân nữa là 0p.08. Nếu chị có cù nganh không gopy thì đỡ chị ngồi buôn bán cho được yên ôn với họ kẽ từ ngày đó.

Cũng còn nữa. Còn các cậu lính, các ông điêu-dưởng ở mây sở phát thuốc thi, mấy anh chết đánh cá trời mưa, mấy chô quay sô, xô sô, nhưng tiếc gì khuôn khổ trương Cao-miên này có hạn không thể nào nói rõ qua một lần cho hết được.

Đại-khai có mấy sự hại cho dân như năm việc vừa kè trên, kè viết bài này hết súc mong mỏi noi chánh-phủ nên can thiệp sửa đổi giúp cho dân nhờ.

Làm sao cho bọn Chết dừng còn cái độc-quyền mua khô và dòng ghe thương hò?

Làm sao cho bọn Chà-và xã-tri dừng siết họng dân nghèo?

Làm sao trừ tuyệt những mánh lời gian hùng, xảo quyết của các tiệm mua bán đồ cũ?

Làm sao bài trừ hạng người cho vay bạc đิง giết người?

Làm sao cho kẻ mua gánh bán bưng tránh được cái nạn ý chúng hiếp cờ của mấy anh gopy tiền chô thiểu tư-cách?

Ngày nào trừ tuyệt được mấy cái hại đó thì chúng ấy dân chúng xíu này át được an cư lạc nghiệp, vui hưởng thái bình, ca tụng ơn đức của chánh-phủ nhiều lắm.

Lần thứ nhứt TẠI PHÁP-QUỐC

tr. bưu-van Slip, 113 rue Léveillé a Marseille

Par Avion

Monsieur le Directeur
de la pharmacie ÔNG TIỀN
84 rue Paul Blachy prolongée 84
(cochinchine)



Thứ hai Saigon

Marseille le 19 Mars 1934

Chúa ơi,

Ký tài rời tờ eo' nhậu sang 20 hộp thuốc SƯU-BỘC BÁ-UNG HOÀN qua ống, sau k'hi dùng thì đồng bào mình bùi uay hoan nghinh di' làm.

Bệnh của tôi: từ 10 năm nay, chuỗi thí uao cuồng - không kh'ri, xác m'ot uao hay là c', 3 tháng cuồng co' thi' thuốc stem lo uighi uighi' u'ie lai thay k'iu k'iu uac' Bon cuồng co' chia u'ie lam u'ie s'or'eli' k'iu la' goutte u'ie bain, cuồng co' k'iu lai lai lai m'ot m'ot lo' lo' cuồng m'inh ca' stem dầu c'm, u'ie kh'oi. Kho' chia, tau ci' thay goutte. Kho' duing máy hợp thuốc ew' ống dài uay máy chô' b'lo' tinh hit, trong u'ie' k'iu kh'oi kh'ui. Kho' y trong loa u'ie' Kho' ca' thuoc k'iu' k'iu' q'ie' duing thuốc u'ie cuồng lanh. Duing u'ie uay, kh'ui ew' ban va' t'ien' duong troug thuốc ew' cuồng kh'ui cho tuyet nac'. Tay ew' kh'ui' daing tho' máy bay uay cho goi' lieng qua t'ien' 30 hộp u'ie. Chue ew' mau tan phat.

Trần Văn Kipple
113 rue Léveillé a Marseille Bouches

Đây là bức thư ở Marseille gửi về bằng máy bay, chúng tôi không sửa đổi thêm bớt chút nào, đề ý nguyên ván chụp hình đúc khuôn in ra đây cho quí ngài biết rõ, tin chắc thuốc SƯU-BỘC BÁ-UNG HOÀN gồm trị các chứng bệnh phong tinh công hiệu là dường nào. Bệnh nặng, bệnh nhẹ, lâu mau thế mấy dùng cung dứt tuyệt.

Có bán tại Nguyễn-thị-Kinh Saigon, 41 Bd Tổng-đốc-Phương Cholon, Huỳnh-Trí và Trường-Xuân Cao-miên, Hồ-văn-Ba, Qui-nhơn, Nguyễn-văn-Đức Hanôï và khắp Đông-Pháp nơi nào ĐẠI-LÝ nhà thuốc ÔNG TIỀN thì có bán.

CIGARETTES "COFAT"

Qui vị nào hút thuốc « COFAT » chẳng nên quên rằng HARRY LANDRY đội mười bao không thuốc « COFAT » một gói nguyên h'ai chục điếu « COFAT »

20 điếu thuốc



Hay là đem đến những chỗ k'ee sau đây:
Ở CHOLON TIỆM TRINH-LÊ-SANH — 350 rue des Marins
Ở SAIGON TIỆM TRIỆU-THÀNH — 6 Amiral Courbet

TIN VĂN TRONG NGOÀI

Dòng chảy

Ai được thăng tài hòe màng ?

Hôm 1er Septembre, ở Hanoi đã có cuộc xô sô trả về quốc-trái Đông-pháp kỳ 50 (lần vay 6.180.000 đồng). Những số 43.155 - 123.227 - 103.063 - 19.997 được trả 1.000 đồng. 25 số trả 500 đồng là : 28.547 - 115.262 - 24.578 - 2.172 - 68.726 - 72.215 - 103.650 - 32.814 - 61.312 - 16.257 - 64.312 - 18.047 - 28.244 - 17.415 - 44.521 - 105.046 - 23.951 - 86.863 - 100.651 - 4.494 - 55.291 - 85.773 - 93.751 - 57.586 - 74.037 - 106.270. Và 1.000 số trả 100 đồng.

Hai cái án mạng ở vườn cao-su

Chiều thứ sáu tuần rồi, tại sở cao-su An-lộc, trong khi diem dân, không hiểu vì lě gi mà một người cai bị bọn cu-li chém bằng lưỡi cuốc. Người ta chờ người cai áy đến nhà thương lập tức cho quan thầy bắn bó điều trị.

Sớm mai hôm chúa-nhụt thì người cai áy tắt nghĩ.

Ở sở cao-su Thuận-lợi của sôc Michelin về hiat Biên-hòa sớm mai thứ hai, sau khi nhóm bọn cu-li trong sở cao-su ấy tại lang số 3, că thay cu-li đồng vây người cắp-rắn Phan-vân - Tắt, giấy thuế thân số 18.980, rồi có một tên cu-li nhảy vào chém người cắp-rắn áy một lát dao ở phía dưới bụng.

Còn ngang ngược nữa thôi ?

Tên Trần-văo-Nghia hương-hào làng Nhị - mỹ Sadec ý quyển đánh người 57 tuổi gây xuong sống. Thế mà hôm ngày thứ ba 4 september 1934, tòa phúc án Saigon giảm án tòa so chỉ phạt tên hương-hảo tàn ác áy có 100 quan tiền và 25\$00 thiệt hại.

Nhờ tòa xử nhẹ có lě tên Nghia chưa biết ăn năn đâu, sau này anh ta sẽ còn hiếp dấp-dàn-chúng nữa. Vậy mong sao quan chử quan Cao-lãnh đe ý tới giùm.

Lụt ở Bắc-kỳ

Số trước chúng tôi có đăng tin lụt ở Hải-dương, nay lại có tin thêm rằng vùng đồng-bắc Bắc-kỳ đều bị lụt trời mưa lớn nước dung lên cao mà đe thời bờ biển nên vỡ. Nước sông Lục-nam làm ngập phía bắc tỉnh Bắc - giang phá hư 1 cái cầu xe lửa đường Hanoi-Lạng-sơn sông Thái-bình dung nước làm nập vở đê phá hại nhiều chỗ ở Hải - dương. Ở tỉnh Quảng - yên cũng bị lụt, cầu trôi, đường dirt, những mỏ thanh ở vùng Uông-bí bị thiệt hại bón.

Tính làm sút giá dầu sảng

Hôm thứ hai 78 chủ xe hơi đe có nhóm tại phòng việc hango S. I. T. để tìm cách đối phó với sự dầu sảng lên giá vô lý.

Không có phương pháp gì hơn là viết thư cho quan Toàn-quyền xin huân kỳ thi hành chỉ dụ ngày 28 Novembre 1933 và 4 Juillet 1934 đã qui-dịnh sự chở chuyên dầu hòi và dầu sảng vào xứ Nam-ky.

Họ quyết chi phản đối những cbì du nghich với chỉ dụ ngày 6 Mai 1933.

Đối với vấn đề này, hôm 28

Aout hoi nhơn-quyền cũng dâ có nhóm bàn tính và đưa thư cho quan Toàn-quyền yêu cầu ngài can thiệp.

Ai cũng trông mong ở quan Toàn-quyền, vậy thì chắc thế nào quan Toàn-quyền cũng làm cho dân chúng loại-nguyên.

Phiên tòa đặc biệt xử con nít

Quan biện-lý Saigon là ông Stalter có bàn tính với quan chánh-tòa tiêu-hình từ rày về sau nên nhóm phiên đặc-biệt xử con nít. Những quan tòa nhóm phiên đặc-biệt ấy sẽ xét tội và lo mở đảng dẫn lối cho bọn trẻ khỏi làm lạc. Nói tóm lại là quan tòa lo xét tội đưa chúng vào đường sáng sủa Verhoeven lên không?

Trăm Khau

Không chịu nhận Nga vào hội Vạn-quốc

Nước Suisse, Autriche, Belgique, Hollande Irlande và nhiều nước thuộc Trung-Mỹ đồng phản đối sự hội Vạn-quốc nhận nước Nga vào hội. Báo Times phỏng đoán rằng có lẽ vì Nga Sô-viet có thái độ nghịch với tôn-giáo nên các nước áy mới phản đối như vậy.

Trận bảo ở miền nam nước Pháp

Hôm 1 và 2 Septembre ở miền Nam nước Pháp bị một trận gió rất lớn thổi qua biển Địa-trung làm cho mây nơi như Toulouse, Tarbes, Bayonne bị thiêt hại mùa màng, hao mất sút vâ, hư đỗ nhà cửa, và có hai người chết.

Chương-trình của Nâ-phá-luân

Bên Moscou, người ta mới gặp nhiều tờ giấy chương-trình chiếm lãnh xứ Nga của vua Napoléon trong một bức tường thành (mùr du kremlin). Đò áy cất trong một cái hộp sắt.

Một mớ tờ giấy khác, tờ thi chep đời tu của vị anh hùng xứ Corse áy, tờ thi in những hình trang-tri ở (décoration) của ngài và nhận ấn hoàng-de.

Người ta lại gặp cũng trong tường áy một mớ sách sót của một tho-viện mà đức vua Ivan le Terrible cất giấu. Trong tho-viện sót này có bản thảo của Livius và Cicero là hai văn-sĩ đời vua Tacite.

Bон quoc-xã Đức đã làm nghịch nước Pháp

Theo những tin đã đăng trong báo Télégrapf thì cơ-quan tuyên truyền chub-nghia Hitler ở Bắc-Poi và ở Palestine phải

xài tiền mỗi tháng tối 3.360.000 đồng marks.

Mục-dich của cơ-quan áy là giục người bôn-thô phản đối Do-thái, nước Anh và nước Pháp, và vận động cho những xứ huộc về Pháp ở Bắc-Phi tự-trị trong trận giặc sắp nỗi len nay mai.

Ở Berlin đã có tờ 60 thư sách in bằng chữ Á-rập theo một tôn-chí uyên truyền chủnghia quốc-xâ.

Thì Đức đã muốn châm ngòi lũa chiến-tranh rồi đó.

Giáo-hoàng cũng phản đối bọn quốc-xâ Đức

Có tin đồn rằng đã lâu rồi Giáo-hoàng có in một bǎn sưu tập phản đối bọn quốc-xâ Đức và tôn-chí nghịch - đạo của chúng.

Bon quoc-xã càng tung hoành ở Sarre

Ông nghị công-sân ở Landesrat là M. Sommet, đêm 12 Septembre bị hơn 20 người đánh quốc-xâ đánh bị thương nặng, chúng cũng định giết chết.

Người làm đầu đồng công-xâ ở đó đã kiện tới hội - đồng chánh-phû, hội-đồng công-dân, tuyên-cử và phòng bí-tho của hội van-quốc.

Coi mồi bọn quốc-xâ Đức đã ra oai với tỉnh Sarre rồi vây.

Người ta sẽ khởi chết vì bệnh ung độc

Theo tin ở Berlin (Đức) thì vừa rồi đốc-tổ Von Bremer hội-viên hội nghiên-cứu khoa-học « Kaiser Wilholt » Berlin-Dahlem đã tìm được thư vi-trùng bình ung-lộc (Cancer).

Ông đã đem vi-trùng áy ra thí-nghiệm ở thú-vật, và đương tim cách trừ chữa thư vi-trùng và bệnh áy.

Hoàn huidid-van

Ông tồ báo-giới là ai ?

Lâu nay ai cũng cho ông tồ báo-giới là ông Théopaste Renaudot người Pháp đã sáng tạo ra tờ báo tên là La Gazette trước hết.

Nay cứ theo các tờ báo Bỉ-lợi-thời thi ông tồ báo-giới là anh Abraham Verhoeven. Sanh năm 1580, anh này làm nghề thợ khắc và thợ in ở thành Anvers. Năm 1605, nghĩa là 26 năm trước tờ La Gazette, anh đã xuất bản một tờ báo khuôn khò rất nhỏ nhưng nói dù các hiện tượng đương thời trong xứ. Tờ báo anh ta lại có hình nữa.

Thế thời bạn đồng-nghiệp ta có nêu đá bức tượng Renaudot xuống mà treo bức tượng Verhoeven lên không?



Trứng đà điểu biết lặn

Viện động-vật-học ở Moscou vừa thí nghiệm một việc rất ngọt.

Họ biết thường thường trứng đà điểu nở là do con trống nấm ấp. Mà khi ấp ấy có sự chi nguy cấp xảy ra, con trống la ré đê cã bầy hay mà cứu giúp. Trứng ấp còn vài ba ngày nữa thì nở, con con cũng đã có thiên-tánh mà biết cái khâu-hiệu tai nạn ấy rồi.

Nhon đó, họ đem trứng đà điểu trong máy ấp gần nở ra đê trên bàn; dùng thử kèn chẽ săn, tiếng giống như tiếng đà điểu, thòi ré bài hãi lên lẩn thử nhirt, trứng lặn lặn dor; chõi nằm rất xa, thòi lặn thử nhiri lại lặn nữa rất mạnh, tới khi thòi lặn thử ba thời ngừng lại, đường như con con trong trứng biết đê lánh khỏi họa rồi.



Rắn đầu mèo

Xã Đại-binh, huyện Lục-phong bên Tàu, ở gần thành cũ, cây cối rậm rạp, nên thường có những tên kỵ di sanh ra.

Vừa rồi, người ta có gặp một



PNOMPENH-VÉLO

33 rue Delaporte Ppenh là tiệm xe máy đáng tin cậy

Ông Phan-vân- Thiết cũ-nhơn luật chǐ vé cho những vi cần hỏi thăm luật-pháp. Giá mồi lặn hỏi 10\$. Độc giả mua nám TÂN-VÂN chǐ phải trả 5\$.

Muốn bán: một cây súng baton fusil canne (và 100 cartouche 14mm) hiệu Manufacture St Eienne, tỉnh hảo. Người mua phải là dân Pháp mới được.



Một người có cơ sở làm ấp vũng vàng giữa châu thành Saigon muốn vay 1.00\$ có thể chun mō mieng đất bên đường Galliéni. Viết cho Mr A.G báo quản chuyen giao lại.

con rắn quái l JACKIE, đầu như đầu mèo, miu dài hơn 2 thước, có 4 chua, chon trước vẫn chon sau dài, miệng thường khè ra hơi như mù có màu xanh đỏ. Rắn này thường ra phá xóm làng, bắt súc vật và ruot cắn người. Đầu chúng vùng ấy rất là sợ hãi.

Hôm trưa, 21 tháng rồi có người khách giang-hồ tên La Giáp di bán thuốc; anh này giỏi nghề bắt rắn, nên kinh người nói con rắn quái di ấy bèn cãi dắc đi.

Dân làng dắc La di tới nền thành cũ, tim gấp rắn ấy nằm trong một cái hang. La bèn bỏ thùng gần miệng hang, tay chon thoa thuốc, miệng ngậm thuốc phung vào hang. Rắn ở trong bò ra, La thò tay chụp; cắn mạnh, thuốc yếu nên rắn cắn La một véc sâu. La nhào xuống mê mang liền. Người đi với La tiếp tay, bắt được rắn bò vào thùng rồi dùng thuốc dê cho La; giấy lâu La tĩnh lại xách rắn cùng với người bạn ra đi.

Từ đó vùng Lục-phong hết bị nạn rắn quái di ấy nữa.

D.

Rận đi tàu phai trả tiền

Chuyện này vừa xảy ra bên Londres giữa hảng tàu City of Flint và gánh xiết Huê-ký Schumana.

Nguyên gánh xiết này có một bầy rận thông-thái dễ dùng làm trò; khi đi tàu, chủ gánh dê kép xiết rận mình trong mình các con chó xú nhốt trong cuồng.

Khi tới nơi, chủ tàu lấy cờ rằng chủ xiết làm thế là cố ý giựt tiền tàu mày chủ khách rận ấy nên buộc chủ xiết phải trả tiền thêm.

Việc ấy dem tới tòa, tòa xú nếu mày chủ rận ấy mà thật là một đoàn kép xiết thời phải trả tiền tàu như các hành khách khác.

Muốn bán: Một cái máy điện Rayons Ultra-Violets có đủ đồ phụ tùng còn mới tình hảo. Xin do nơi nhà báo. Giá rẻ.

Một cơ hội hiếm có
Giá hạ không đầu sánh kịp
GIẤY ĐÁNH MÁY (Papier pelure)
Một rame 500 tờ cỡ 21x27 giá 1\$00.
Một rame 500 tờ cỡ 20x31 giá 1 05.
Một rame 500 tờ cỡ 44x66 giá 4 00.
Gởi cho mua nơi Lý-Công-Quán
chủ nhà-in ở tại Soctrang.

Muốn bán gấp một cái nhà ngôi 3 căn ngan chợ Đầu giá thật rẻ. Ai nua hỏi nơi ông :

NGUYỄN-THÀNH NGỌC
Garage Charier — Saigon

Cần dùng vài người di kiêm
quảng cáo. Xin hỏi nhà báo.



NHI-DỒNG TIỂU-THUYẾT

LÒNG HIẾU CỦA THẮNG TRÍ

Thắng Trí mới sáu tuổi. Nó là con của vợ chồng thầy Lê-văn-Báu, chủ hàng dệt tơ lụa. Con nhà giàu mà lại là con một, nên chừng ấy tuổi, cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác, nó nhõng-nhẽo nũng-nịu với ba má nó thường thường. Món đồ nó chơi, đứa từ rủi đựng hên một chút, nó bồ-ngrữ « nảm va » bắt thường. May mắn giấy bồi có chữ A B xen lẫn với mấy nhánh bông màu của má nó viết cho nó học, hể có miếng nào hơi lem luốt thì nó đòi vẻ miếng khác cho kỳ được mới nghe. Tuy nhiên, ngoài những lúc nhõng nảm chè ra hàng lanh rẽ tiền,

nhẽo, nó nói chuyện ráo-ré hô-hê rất dễ thương. Bởi vậy ba nó vẫn nghiêm mà lâm khi cũng chịu ý nó.

Thầy Lê-văn-Báu người còn thanh-nien và lo làm ăn rất hăng-hái lớn lao. Mấy năm đầu nhà dệt thầy phát-dạt rất mau chóng. Nhưng rủi thay nạn kinh-tế đổi năm gần đây nó đã làm bao nhiêu cái săn-nghiệp tan-tành, thi nó cũng lôi-cuốn cái vận-mang nhà dệt thầy đến hồi nguy-ngập. Thầy xoay trở đủ cách: nào bớt nhơn công, nào sụt tiền tháng, nào chế ra hàng lanh rẽ tiền,

GIẢI MUỘN CHO TRẺ EM

Tôi có vè một hình sau đây; cách chơi tuy có khó một chút, song cứ thử làm, thử tính mãi cũng sẽ ra.



CÁCH ĐỒ

Về một cái hình như trên, và đếm cho đủ chín viên đạn nhỏ, cây quết, hay hột bắp, hột đậu tùy ý.

1.) Lấy chín viên đạn đó đặt vô đủ chín nơi: từ 1 tới 9.

2.) Lúc đặt phải đếm — bất kỳ bắt đầu góc nào cũng đặng — một, hai, ba.

GIẢ TÝ :



Bắt đầu ở số 5: thi đếm 1, 2, 3.

3.) Cấm không cho đi queo, cứ theo thẳng vạch mà đếm: ví dụ bắt đầu ở số 12 thì đếm 12, 2, 3.

4.) Cấm chỗ nào có đặt viên đạn rồi thì thôi, không đặng bắt đầu ở chỗ đó nữa, chỉ cho phép đếm bước qua mà thôi.

GIẢ TÝ :



Viên đạn đặt ở số 2 rồi thi không đặng bắt đầu đếm ở đó nữa, nhưng có thể bắt đầu ở 3, hay 1 hay 4, hay 12 như:

3, 2, 12,

1, 2, 4.

12, 2, 3.

Các bạn cứ làm như vậy cho đến khi nào đặt đủ chín viên đạn 9 nơi là xong.

Các bạn cứ rán làm, lần sau tôi sẽ bày cuộc đố về ba chữ S. O. S. và T. S. F.

THẠCH-BĂNG

Tập ve



Muốn vẽ con chó ngồi, các em xem kiểu đây, ban đầu vạch mấy nét thẳng (hình tay trái), rồi sau đếm thêm mấy nét vào như hình tay phải, là thành con chó, ngồi coi nog lăm chó.

song mỗi ngày cũng cứ lâ thêm. Bởi vậy thầy phải vay hỏi rất nhiều, thành ra cái ngày nhà dệt thầy sắp bị khánh tận cũng chẳng còn xa mấy. Lúc bấy giờ trong nhà dệt chỉ còn làm cho có chừng, công-thợ đã thưa-thót mà máy-móc cũng nhiều cái bỏ không. Cái cành đin-hiu ấy chẳng làm cho thắng Trí hiếu được mà buồn, trái lại nó lấy làm đặc chí mà được chạy chơi trong nbiều gian-phòng một cách thông-thâ.

Bữa kia, đương lúc ngồi dùng cơm có người đem cho thầy Lê-văn-Báu một bức thư. Thầy đọc xong đưa lại cho vợ coi, rồi và riết cho hết chén cơm mà đứng dậy, nét mặt lộ vẻ lo-lắng đâu-dấu. Vợ thầy sau khi xem bức thư ấy lại buồn-bực đến ứa lụy.

Bức thư ấy nói những gì? Cùng ngồi bàn ăn có thắng Trí; nó thấy bộ tịch cha mẹ nó như vậy, tuy nó không hiểu trong thư nói chuyện chi chó nó cũng độ biết và nhớ hoài tại bức thư ấy làm cho ba nó buồn, mà nó khóc.

Có lẽ cái sắc mặt thăm-sầu của ba má thắng Trí làm nó cảm-động được, nên mấy hôm sau nó bớt nhõng-nhẽo lòn, lại hay dong chơi nhiều chỗ.

HIẾU-VĂN

(Còn tiếp)

Chuyên vui

Danh là trái

Giờ Annamite, đọc tới chữ « danh lợi » thầy hỏi trò Bì :

— Danh nghĩa là gì, trò Bì?

— Thura... thura...

— Coi kia! tì như người ta nói: danh Mít hay danh Xoài hoặc Ôi, đó là nghĩa gì?

Trò quã - quyết lật đật nói : « Thưa thầy, danh là trái à! »



Gỗ cửa

— Ủa! sao anh vô đại trong nhà tôi không gỗ cửa vậy anh?

— Ày, đê vô coi có chū ở nhà không đã chờ, rồi sẽ gỗ cửa cũng không muộn gì mà!

NGUYỄN-VĂN-PHẬT

Ai muốn học chụp hình

...với M. Antoine Giàu, chủ nhà chụp hình Studio Antoine Giàu 45 Bd Bonnard Saigon, thi hãy mau lại báo quán Tân-Văn mà gửi tên mua một năm báo. Học chụp hình với M. Antoine Giàu có nhiều đền lợi bằng thập bộ số tiền mua báo.

St Jacques,

Toán Pháp Giải Trí

Có một hàng thuốc: điếu kia rao cho những người hút rằng: Ai hút thuốc của hiệu ấy được 10 gói đem lại đổi mỗi 10 bao hút rồi được 1 gói uyên 20 điếu. 100 bao thi đổi được 10 gói 200 điếu.

Có người nọ có được 99 cái bao thuốc, thì đổi được 9 gói thuốc dư 9 bao không, mà người ấy muốn đổi được 11 gói thuốc lận, mà va không chịu mượn, thiêu, hay là mua thuốc rồi lấy bao khác. Vậy mấy trò có thể nào mà mách giúp người ấy chăng?

Câu thai

Vi câu thai ra tuần rồi chưa trả em nào đáp trúng nên tuần này không ra câu nào khác.

Trong mỗi gia đình cần có một tờ báo. Phải lựa tờ nào có thể bối rối cho cả thảy : cha mẹ, con cái, đàn-oug, đàn-bà, mà coi.

Tin văn

Tưởng các bạn độc-giả ai cũng đã thấy cái quảng-cáo « Ruốc bông Cá lõi » của hiệu Thành-Thanh phát hành. Nay có Monsieur Hô-Hữu-Nhà chủ tiệm ấy đem lên Nam-vang dặng bán cho các độc-giả ăn thử, trong khi kiểm chưa ra các nhà đại-lý thì ý có đề bán tại nhà M. Huỳnh-Trí đại-lý của bồn-báo ở Phnom-Penh.

Đáp bài toán đố mày em trong Tân-Văn số 5

Hồi chỉ ra đi 7 trứng gà. Nửa phần chia bán khô thay lá. Làm sao ba ruồi cho nguyên

dặng!

Dưa bốn cho rồi để lại ba. Còn ba chia nửa bán lần nhì.

Một ruồi làm sao? Thật khô

thay!

Thêm phúc cho người nữa trứng lẻ.

Chỉ còn có một, người thi hai. Một trứng chia nữa chia làm

sao?

Chě nữa thì ai có chịu nỗi!

Nửa báo nữa thêm cho hết rãnh.

Ba lần thêm, bán thiệt là mau: Trò THƠ (SAIGON)

Có M. Ng-vê-Dương, Lycée Paul Doumer cũng giải trúng bằng phương-pháp algèbre.

Mỗi khi đi hội, dự tiệc, khêu vũ, xem hát.

Nếu mặc một bộ đồ cho khéo chỉ có tiệm may

PHAN-BA

Tailleur
171 rue d'Espagne
:- SAIGON :-

HIỆP Y

Ấy là hiệu buôn sáp khai trương. Bán các thứ thuốc hay của các hiệu: Vô - Văn-Vân, Vô - Định - Dần và Nguyễn-An-Cư.

Đại lý độc quyền của hai thứ thuốc đê nhứt hay, trầm lặc không trật mộc: 1. Rượu ngái An-Cư (trị trật, te, sưng bại, thủng, bầm, bị đánh, bị té, cúm, v.v.). 2. Dầu phong An-Cư (no hơi, sinh ruột, cam-tich, u nần, ghê chóc, thủy tay, thủy mắt, nói tóm eae chung bệnh áu-nhi). Hai thứ thuốc này danh vang lục châu. Ai mua về xài nữa ve nếu không công hiệu, đem nữa ve trả lấy tiền lại.

Ô xá ai muốn làm đại-lý viết thư thương nghị. Muốn mua nhiều thứ thuốc của các hiệu rải rác cứ viết thư về, mua 5 \$ 00 sấp lên hồn hiệu không tính tiền trước. Mme TRẦN-THỊ-Y 45, rue Aviateur Garros Saigon

THIỀN NGUYỄN HIỆU 82, Rue Vanner

THIỀN HOA HIỆU 122, Boulevard Bonard - Saigon

Bồn hiệu chuyên làm và bán các đồ vàng, bạc.

Thiện nghệ nhận hột xoàn, đồ nữ trang dung kiêu kim thời.

CHUYỆN NGẮN CỦA TÂN-VĂN

NUÓC SÔNG CỬU-LONG

NGUYỄN-VĂN-BŨU

Mỗi lần tôi thấy nước sông Cửu-long chảy là mỗi lần nước mắt ở biển lòng tôi cuộn đưa lên..., là mỗi lần tri tôi nhớ đến cảnh lạnh lùng trong những đêm lạnh lùng của đời tôi..., là mỗi lần cái bóng thướt tha của cô Hương lại phảng-phất ở trước mặt tôi vậy.

Đêm lạnh lùng... Lúc ấy tôi còn là học-sanh ở ngoài. Vì vậy mà nhớ cái tánh lẳng-mạn của tôi, mà không khỏi tôi biết cô Hương trong đêm lạnh lùng ấy. Nước sông «Cửu-long» mênh mông. Bóng trăng ngắn dầu sáng hoắt Ngọn gió đêm lai rai thổi. Mặt nước gợn sóng lăn nhǎo. Hai bên bờ sông thì im lìm. Chiếc thuyền con của chúng tôi thì lờ đờ trôi theo nước, ngay về phía sương lờ mờ kia.

Cô Hương, mặt sáng rờ dưới ánh trăng đêm, tóc phết phơ dưới ngọn gió đêm, im lìm trong ra trước mắt, rồi bất giác ngó tôi mà nói: « Chàng ơi! Đêm nay chẳng biết là đêm gì mà tám lồng em vẫn vỗ buồm hực... Em ngã không biết đến đêm này, giờ này năm nra, dưới bóng trăng i ấy.. em với chàng có được cùng nhau ngồi dưới coi thuyền này chăng ? »

Tôi ngó cô, trong lòng hồi hộp. Thấy tôi ái ngại, cô tiếp, một giọng buồn rầu: « Em biết rồi! Em thương chàng đây chẳng qua như trong giấc mộng... Thân em như hoa héo, trăng tàn... thêm đính đầy những bụi trần nhơ... »

Rồi cô rung rung nước mắt.

Thêm bối rối, tôi nghĩ đến đời học-sanh tôi, nhớ đến cái bi-vọng đoạt bằng tú-tài, tôi càng thêm bối rối. Hai điểm nước mắt, sáng như hai hột ngọc, chạy xuôi theo má nàng. Cố thở dài. Theo hơi thở nặng nề của cô, đêm lạnh lùng hôm ấy, tôi bấy giờ dường như có suy nghĩ về một chuyện viền-vòng rồi cũng thở dài. Hai bên bờ sông gá đưa nhau mà gáy, tiếng vang vang dội trong bóng sương lờ-mờ xa-xa. Ngọn gió cao tàn đưa hơi lạnh vào mình chúng tôi, tôi bèn hối bạn đưa ghe về bến cũ.

Đêm lạnh lùng... Giọt mưa rớt ngoài hiên. Yếng đèn treo sáng lọi. Cái đêm mới buồn làm sao. Tôi ngồi trong phòng học, viết bức thư này gửi cho cô Hương:

« Em yêu dấu,

« Mưa, anh đến cùng em không được. Anh ngồi ghe tiếng mưa rớt, nghe tiếng gió vụt, rồi anh nhớ đến giọt lụt của khách chung tình, lời thanh của bạn phòng khuê... lòng anh, anh thấy bồi hồi đau đớn. »

« Mưa càng cđ. Gió càng vụt.

« Bỗng nghe gió đưa tiếng chuông chùa nện xa xa, bao nhiêu tâm-hồn anh đều phải chấn qua như trong giấc mộng... Thân em như hoa héo, trăng tàn... thêm đính đầy những bụi trần nhơ... »

« Em ơi! Mỗi lần anh nhớ đến cái tình của đời ta, là mỗi lần anh muốn đem minh chôn dưới nước sông Cửu-long cho sau này anh khỏi cái tình của đời ta vô hy-vọng.

« Đêm nay, tri anh lện xộn, lời thơ rời rả vô vị.

Anh Minh. »

Tôi viết có mấy câu rồi gửi cho cô Hương:

Đêm lạnh lùng... Tôi được bức thư đau đớn này của cô Hương.

tiếc gì thân em với anh nữa. Em cũng biết rằng thân em như giò dập sóng dời, như hoa lờ, trắng rữa, còn thân anh thì như ngọc, như vàng, một cái tình như cái tình của em mới thật là vô hy-vọng chờ!..

« Thế nèn, em đâu tiếc thân em để làm cho bạn mãi tám lồng thanh-xuân nhiều hi-vọng của anh. »

« Anh khuyên em như có thương anh, đi tu và chết. Hai đền anh khuyên em đều phải hết. Em nhận như vậy. »

« Tu. Thân em bấy lâu chìm nồi, số kiếp long-dong, nếu em cứ lặn-lội trên con đường khổn nạn của em thì sau này tránh sao khỏi nồi :

« Sống làm vợ khắp người ta, « Hại thay thác xuống làm ma không chồng! »

Thế nèn, trong cái cảnh đời em sau này.

« Tu là cội phúc, tình là dây oan » vậy.

« Chết. Thân em bấy lâu lẩn-dận, dính đầy những bụi trần nhơ, sống làm chi cho thân càng thêm đeo, tri càng thêm quẫn. »

« Thế nèn chết cho dùt nợ vay; cho trọn tình vay. »

« Em cảm ơn anh khuyên em. Em xin lánh cái chết. Anh có thương em, xin ra chỗ sông Cửu-long mà vót xác em. Ở

dưới suối vàng, ơn ấy em xin ghi tạc.

« Giã anh mà chết.

« Người thương anh, Em Hương. »

Đêm lạnh lùng... Tôi mướn ghe đưa ra chỗ hôm nọ để ngửa cô Hương mà khuây cõi dừng chết. Ghe lôi ra nơi thấy chung quanh lạnh lẽo, cảnh vật im lìm. Mặt sông hôm ấy cảng im lìm. Tôi chờ đến 12 giờ đêm, thấy không có tâm hơi gì cả. Muốn trở về rồi đến nhà cô. Bỗng thấy về phía chợ, một chiếc ghe có mui (ghe cô Hương) đậm ra, rồi chèo về phía ghe tôi. Tôi mừng quá, hối bạn quay ghe trở lại. Còn chừng 50 thước nữa là đến thì tôi thấy rõ ràng bóng cô Hương thướt tha chèo con thuyền, vật áo dài đưa thướt tha dưới ngọn gió đêm. Thình-lình cô buông chèo. Ngó về phía ghe tôi, bỗng cắt tiếng thanh thót kêu lớn: « Anh Minh ơi! Em chết. »

Đúng... Thôi mảnh thân cô Hương đã chôn dưới nước sông Cửu-long. Thôi rồi chiếc phận mông manh của cô Hương... chiếc thân lấm bụi trần nhơ đã dem rửa dưới nước sông Cửu-long vậy.

Mỗi lần tôi thấy nước sông Cửu-long chảy là mỗi lần nước mắt ở biển lòng tôi cuộn đưa lên..., là mỗi lần tri tôi nhớ đến cảnh lạnh lùng trong những đêm lạnh lùng của đời tôi..., là mỗi lần cái bóng thướt tha của cô Hương lại phảng-phất ở trước mặt xanh tôi vậy.

NGUYỄN-VĂN-BŨU



Chồng: Minh! Minh giận tôi sao?

Vợ: Thôi! Thôi! Tôi đâu có giận(minh).

Chồng: Chuyện này tôi không quên nữa đâu, sao sao ngày mai đi về cảng mua « Cà-là Su-tủ » và « Seven Tholiday-Du-Europe » cho mình

Vợ: Minh nghỉ coi, lúc này mưa gió không chồng; hôm qua thằng Senn nhất đầu; con Hoa da bụng 1a, mà Cà-là Su-tủ đã hết 3 ngày rồi, làm tôi phải qua bà Phán Hai mượn Cà-là Su-tủ về cho no uống mời het; còn dặn mình mua mình cứ quên hoài. Thương nhau mà vậy sao?

Xin coi chứng thuốc GIÀ MẠO
Thú thuốc Quản-trị
Điều được số 42

của bờn được-phòng chế ra
tới nay, có mây chục năm.
Chu qui vị ở Lục-châu và
Saigon Cholon đều biết danh
nó.

Mà nay lại có kẻ vô liêm-sỉ,
lạm thu'e giả nạo bồn-hiệu,
nhản thi làm giống như nhản
Bắc-quái cồn số thi dẽ lộn
lên lộn xuống.

Qui vị có lòng chiếu cố xin
nhin kỹ cái nhẫn Bắc-quái
trên dây, và số 42 mới khói
lành ho v.v...

Hương-cảng Được-phòng
92, Rue de Canton
Cholon

Chuyên nghề đóng sách dù kiều
và làm hộp bằng giấy carton
Giá rẻ - Làm khéo - Là tiệm

P. Ng. VĂN CHÂU
320, Boulevard Gallieni - SAIGON

Trù tê? Bồ huyết?
Giải lao?

Giải ban tán?

1) THẦN-HIỆU TỀ-BẠI-HOÀN,
chủ trì các chứng tê bại, phong
thấp, nhứ mồi, hoặc sản hậu phù
thủng, bát xuội râl thắn hiệu: Mỗi
hộp giá 1\$20.

2) ĐÌEU-KINH-BẠCH-ĐÁI-HOÀN
là thuốc bồ-huyết diều-kinh và trù
BẠCH-ĐÁI-HẠ đau bụng xót ruột,
xây xầm đều trừ được hết, uống
vào thi bồ-huyết diều-kinh, ăn ngủ
đặng khỏe mạnh: Mỗi hộp giá 1\$.

3) SĨ-LAO-BỒ-TANG-HOÀN, là
thuốc bồ lao, qui ông, qui thầy, qui
vị giáo-su, qui học-sanh, hoặc làm
việc mệt mỏi, bồ tinh-thần rất hiệu
nghiệm, bồ phổi, trù ho lao, giải tri
não, là thuốc bồ lao thánh được,
mỗi hộp giá 1p00.

4) THANH-NHIỆT GIẢI BAN-TÁN
trị các chứng ban-chân nội-nhiệt,
bịnh hậu da vàng, con nit đở mồ
hôi dầu, ban trắng ban đỏ, hoặc
cam-tích bụng lớn; con nit các
chứng nguy-cấp đều trị được, 12
bao 1\$00.

Ở xa muốn mua thuốc, tho hoặc
mandat thi đè ngay;

Monsieur TRƯƠNG-MINH-Y
Directeur TÀO-NHƠN-ĐƯỜNG
N° 298 Rue de Marché N. 298
GOVAP (GIADINH)

Mandat gởi trước khỏi chịu tiền
gởi, các nhà đại-lý độc-quyền.

1. Nguyễn-thị - Kinh Chợ mới
Saigon.
2. Hiệu Huỳnh-Tri N° 15 Rue
Ohier Phnom-Penh.
3. Lê-văn-Cam và Trương-văn-
Nhân, Được-phòng Annam Dalat.
4. Xã-Đinh, Bến-Đinh, Cap Saint-
Jacques.

Tờ báo mới
“La BOMBE”

Cứ như lời ông Lê-Chơn-Tâm là
Tổng-lý thời báo ấy sẽ ra đời nay
mai. Hàng ngày, hàng tuần, hay
hàng tháng thi chia rõ. Tòa-soạn:
153 155 đường Catinat Saigon. Tôn-
chi tờ báo là cạnh tranh cho Công-
Lý và Thực-Tế, và tố-giác những
sự lạm quyền.

Chương-trình đúng đắn như thế,
xin chúc cho tờ báo đứng vững
trên trường ngõ-ngoạn.

Tờ « La Bombe » bằng chữ Pháp-

Những Việt-nam không nên
không để ý đến văn-chương
Nam-việt. Văn thi Trung Bác đã
có nhiều sách chép, chỉ có văn
thi Nam-kỳ rất hiếm hoi. Bộ
Nam-kỳ vẫn nguyên se khỏi in ra
trong tháng này. Ai muốn mua
xin gởi trước 1\$60 cho t-e-gia
M. Phan-văn-Thiết, 45 rue Avia-
teur Garros Saigon. (Trọn bộ giá
3\$60, trên 640 trang).

IMPRIMERIE J. VIET

DÉPÔT LÉGAL
tirage 3.900 ex.
Saigon le 8/9/1924

Le Gérant PHAN-VAN-NHUE