

Quỹền  
Nº 98H16

# Tôi học **CHỮ HÁN**

CỦA  
THIỀN-CHIẾU



## QUYỀN

### II

NHA XUẤT BẢN :

NAM-CUONG THO-XA

— MYTHO —

Indochine.  
80

2496

СОДИОТ  
МАНЧИН.

ОУХЕН

II

ВЪЛ

МАСТАК АНД  
АХ-ОНГ ГОН-МАН-ЧУН-ГИ  
— ОКУМ —

# Thinh-minh và dính-chánh nhữnng chỗ so-sót và sai-lầm trong Quyển I



1. -- Về « 214 chữ đầu ». — Mục-đích của bản này chỉ để cho những người chưa biết viết, nhờ người đã biết tập cho viết « 214 chữ » ấy, rồi sẽ tự mình viết được tất cả các chữ khác mà thôi, chứ không phải để giới-thiệu cách tìm tự-diễn. Một là vì cách sau đó « chưa có thê » cho người mới học, hai là vì người tàu hiện đương cải-cách lối tra tự-diễn của họ, cho được giản-tiện hơn, có khác với các thứ tự-diễn và từ-diễn đã thông-dụng từ trước. Như bộ « Học-Sinh-Tiểu-Tử-Hối » 學 生 小 雜 汇 của Trù-Vi 儲 祺 do Đông-phương-thư-diếm ở Thương Hải phát-hành gần đây, chúng tôi thấy : 直 cho theo bộ 十, 相 cho theo bộ 木, không phải theo bộ 目; 間 không theo bộ 口 và 聞 không theo bộ 耳, mà chỉ sắp vào bộ 門; 酒 không theo bộ 酉 và 汱 không theo bộ 匚, mà chỉ liệt vào bộ 水 ( 𩫑 ), v. v. Trong đó còn bớt đi một vài bộ thủ không cần-thiết, như 化 cho vào bộ 人 ( 亼 ) mà bỏ bộ 𠂔, v. v., và bày thêm, một vài bộ thủ khác cho tiện-lợi hơn như, bộ 北 rồi cho 背 và 襟 vào trong đó, bộ 尚 rồi cho 堂, 常, 當, 掌, 賞 v. v. đi theo.

So với các thứ tự-diễn và từ-diễn khác, thấy nó tiện-lợi hơn.

Nhưng hiện nay chúng tôi chưa biết người tàu họ sẽ cho ra thứ nào khác tiện-lợi hơn nữa chăng ?

Vậy xin đợi một thời-gian, coi có bộ nào được hoàn-toàn và giản-tiện hơn nữa, chúng tôi sẽ giới-thiệu, với cách tìm-traj nó, cho độc-giả của bộ sách « Tôi Học Chữ Hán », sau khi đã biết được ít nữa trên một ngàn chữ một.

2. — Về bản « Dấu chú âm ». — Chúng tôi không dè nhả in ở đây đã đúc được tất cả các thứ chữ, khỏi mua ở ngoại-quốc như trước cuộc chiến-tranh nầy, bởi vậy ở sau 老羊 叫 trong nguyên-văn Bài 11, Q. I. mới có những chấm rót (points suspensifs) để thế cho « Dấu chú âm » !

Tình-cờ chúng tôi gặp quyển sách học « Tiếng Quốc-Ngữ Tàu » của M. Hà-Thủ-Văn, in lại đây, có cả « dấu chú âm » nữa, rất tiện cho người muốn học tiếng quốc-ngữ tàu.

Họ đã có thứ chữ ấy thì chúng tôi phải, y theo nguyên-văn, giới-thiệu nó với đọc-giả, để cho biết :

■ | 世 丨 世 丨 世 (romains : Mie-hie-hie) là nhái tiếng dê kêu : Mi-e-hi-e-hi-e (Bài 11, Q. I); ㄦ ㄦ ㄦ (romains : o o o), là nhái theo tiếng gà gáy : ô-ô-o (Bài 24, Q. II); × × × (romains : u u u) là nhái theo tiếng ốc nhà máy thổi : u-u-u... (Bài 39, Q. II); v. v..

Bản chú âm phụ theo sau Q. I, để cho biết : ■ đọc là M, 丨 đọc h, 丨 世 đọc ie, ㄦ đọc o, × đọc u, v. v. ; vẫn biết đọc như thế không phải là trùng hǎn, nhưng còn hơn là dòm vô nguyên-văn thấy ㄦ ㄦ ㄦ rồi bắt ngor-ngáo, không biết là thứ chữ chi !

Còn muốn nói cho đúng tiếng « quốc-ngữ » của họ, chúng tôi xin nhắc lại : Cần phải học ngay với thầy tàu chuyên dạy về khoa ấy.

Nếu đọc-giả có hỏi : Tại sao chữ tàu đã « la-mã-hóa » (romantisé) lại còn « la-tin-hóá » (latinisé) ? Thi chúng tôi xin trả lời vẫn tắt : Chữ la-mã, Chánh-phủ Quốc-dân-đảng dùng nó để dịch âm, kèm theo « dấu chú âm », là thứ chữ được thề-lực chánh-trị ủng hộ, còn thứ chữ « la-tin-hóá » nó có tinh-chất quốc-tế hơn, khoa-học hơn và được dân-chúng hoan-nghinh hơn.

3. — Về chữ 他. — Bộ « Phục-Hưng Quốc-Ngữ » nầy, phải chăng người tàu họ chú-trọng « tiêu-âm » (phonétique) hơn là « biểu ý » (idéographique), nên « ngôi thứ ba » họ cứ dùng 他 để chỉ chung tất cả, không phân-biệt người hay vật, giống đức hay giống cái ?

Bởi vậy, để thế cho 月亮 (I. 20), cho 外婆 (I. 30), cho 高家姐姐 (I. 36), v. v. là những giống cái, họ đều dùng 他 cả.

Dầu sau đi nữa, nhân tiện, chúng tôi cũng xin giới-thiệu luôn với độc-giả : Cũng đọc là « tha » (nó), nhưng viết 他 (giống đức), 她 (giống cái) để chỉ loài người ; 牠 (chung cả hai giống) để chỉ loài vật ; còn 它 (chung cả hai giống) để chỉ về sự, hoặc những cái thuộc về « ý-thức-hình-thái » (idéologie).

4. — Xin độc-giả thêm giùm « monter un cheval » vào dưới chữ 騎 (cởi, cởi ngựa), trong hàng chữ một, ở Quyển I. Bài 5.

5. — 黑 羊 trong hàng thứ ba trên nguyên-văn, Bài 15, Q. I., xin sửa lại 黑 雜.

6. — Dưới Chú giải, Bài 19, Q. I., số 3, 在 天 上 ở trên trời (dans le ciel) xin sửa lại « au ciel ».

7. — Dưới Chú-giải, Bài 40, Q. I., số 9, 花 (a): Bông, rắn (multicolore) xin sửa lại « moucheté » hoặc « tacheté ».

Chúng tôi xin thành-thật cảm ơn ông bạn Nguyễn-hưng-Phấn chỉ giùm những chỗ sơ-sót và sai-lầm ấy (trong báo Hạnh-Phúc số 28, ra ngày 16 Juin 1942), mới có mấy lời thính-minh và đính-chánh này.

T. C.

# Những chủ viết tắt trong sách này

(Tiếp theo quyển trước)

<b>A. c.</b>	Adjectif composé.	Phúc hợp-hình-dung từ.	複合形容詞
<b>A. pl.</b>	Adjectif pluriel.	Phúc số-hình-dung-từ.	複數形容詞
<b>Conj.</b>	Conjonction.	Tiếp tục-từ.	接續詞
<b>Loc. adv.</b>	Locution adverbiale.	Trạng từ-dịch thành-ngữ.	狀詞的成語
<b>Pron. ind.</b>	Pronom indéfini.	Bất định-đại-danh-từ.	不定代名詞
<b>Pron. rel.</b>	Pronom relatif.	Quan hệ-đại danh từ.	關繫代名詞

# TÔI HỌ CŨ CHƯA HÁN

Quyển II — Bài 1

## QUYỀN

### II

我們已經來到

大家一同喜歡

大家都說小學就是

得要努力的

我也不知道自己  
到底在想些什麼事。我  
自己也搞不清楚自己  
到底在想些什麼事。  
我只知道我現在  
還沒有辦法去解釋  
自己到底在想些什麼事。

# Những câu viết tắt

trong sách này

(tác giả: Phan Văn Hân)

A	Allegorical.	Phát huy-nâng cao	發育升級詞
B	Actual.	Phát triển-hỗn hợp	複合形態詞
Cosj.	Conjunction.	Để kết nối	接續詞
Loc.	Location-inference.	Trao từ-dịch-thành ngữ	狀態動狀語
Pres.	Present tense.	II định-danh-đặt-tên	不定代名詞
Prov.	Proper noun.	Đến bê-danh-danh	派送代名詞

# TÔI HỌC CHỮ HÁN

## Quyển II — Bài 1

**造** TẠO (*v*): Lập, dựng, làm ra  
(crier, battir, établir, fabriquer).

**可** KHẢ (*v*): Có thể, được, nên, đáng (être possible, convenir à).

**惡** Ķ (v): Ghét (haïr, avoir en aversion).

**撞** CHÀNG (*v*): Đụng, cung, chạm nhầm, tông phải (choquer, heurter, se heurter contre).

**倒** ĐẢO (*v*): Ngã, đổ (renverser, se renverser).

**怕** PHẠ (*v*): Sợ, e sợ (craindre, redouter, avoir peur).

**更** CÁNH (*adv.*): Còn, hơn, nữa, còn nữa (plus, encore plus).

玩具多, 玩具好,<sup>1</sup> 大家<sup>2</sup>

拿<sup>3</sup>玩具, 造<sup>4</sup>個<sup>5</sup>小學校.<sup>6</sup>

野<sup>7</sup>貓太<sup>8</sup>可惡<sup>9</sup>, 跑來<sup>10</sup>就<sup>11</sup>

撞倒.<sup>12</sup>

大家說:「不怕!<sup>13</sup> 不怕!

我們<sup>14</sup>再<sup>15</sup>來<sup>16</sup>造<sup>17</sup>」

大家一同<sup>18</sup>做, 嘻嘻<sup>19</sup>哈

哈笑, 這<sup>20</sup>個小學校,<sup>21</sup>造<sup>22</sup>

得<sup>23</sup>更加<sup>24</sup>好.<sup>25</sup>

**Dịch.** — Đồ chơi có nhiều, đồ chơi tốt. Ai nấy lấy đồ-chơi làm một cái trường-học nhỏ. *Thinh-linh* có một con mèo rừng khốn nạn (rất đáng ghét) chạy đến đụng ngã liền. Ai nấy rập nhau bảo: « Không sợ ! không sợ ! Chúng ta sẽ làm lại. » — Rồi ai nấy vừa làm với nhau, vừa cười hi-hi ha-hả, không bao lâu, cái trường-học nhỏ sau đây (ấy), làm còn tốt hơn nữa.

**Chú giải.** — 1° 玩具多, 玩具好 (Xem Q. I. Bài 40). 2° 大家 ai nấy (chỉ một tốp trẻ con, theo hình trong sách). 3° 拿 (I. 23), ở đây là « tiền-trí động-tù » (v. prép.). 4° 造 cất, làm nên (construire), là động-tù chính. 5° 個 (I. 21) viết tắt bởi 一 個 (một cái). 6° 學校 trường học. 7° 野 (I. 16). 8° 太 (I. 18), ở đây (adv.): Quá, rất (trop, très). 9° 可惡 (a): Đáng ghét (haïssable, détestable). 太可惡 (rất đáng ghét): Quái-gò, khốn-nạn (maudit). 10° 跑來 (v. c.): Chạy đến, tuôn đến (accourir). 11° 就 (I. 12). 12° 撞倒 tuông ngã (renverser en heurtant). 13° 不怕 (không sợ), ở đây có ý nói: Không có gì, không quan-hệ gì (ce n'est rien, cela ne fait rien). 14° 我們 chúng ta (nous). 15° 再 (I. 21). 16° 再來 trở lại (se renouveler). 17° 再來造 (v. c.): Làm lại, cất lại (reconstruire). 18° 一同 (I. 11). 19° 嘻嘻 (I. 39). 20° 這 (I. 20), khi đứng trước « động-tù » thì nó là « chỉ-thị đại-danh-tù » (pron. dém.): Ấy, cái đó (ce), nhưng ở đây hoặc ở chỗ khác, nếu đứng trước « danh-tù », thì nó là « chỉ-thị hình-dung-tù » (a. dém.): Ấy, này (ce, cet, cette). 21° 這個 小學校 cái trường học nhỏ ấy (cette petite école). 22° 造 làm, cất (être bâti). 23° 得 (I. 26): Tiếng đệm (particule) đứng giữa động-tù và trạng-tù bởi sự đặt ngược. 24° 加 (I. 38). 更加 còn... hơn nữa (encore plus). 25° 更加好 còn tốt hơn (avec plus de perfection).

**Chú ý.** — 野 猫 太 可 惡 (con mèo rừng mắctoi) là chủ-tù (sujet), 跑來 (chạy đến) là động-tù (verbe), 就 撞倒 (tuông ngã liền) là bổ-tù-c-tù (complément). Chủ-tù trong câu này gồm có danh-tù (野 猫 : lynx), trạng-tù (太), hình-dung-tù (可 惡), và một động-tù (hiều ngầm) đứng giữa 太 và 可 惡.

## Quyên II — Bài 2

**枝** CHI (n) : Cành, cành cây  
(branche d'arbre).

**筆** BÚT (n) : Bút, cây viết  
(pinceau).

**山** SƠN (n) : Núi, núi-non  
(montagne).

**剪** TIỄN (v) : Cắt, hớt (couper,  
tondre, tailler, rogner).

**細** TẾ (a) : Mịn, nhô  
(fin, mince, menu).

**黃** HOÀNG (a) : Vàng, màu  
vàng (jaune).

哥哥拿着<sup>1</sup>一枝<sup>2</sup>筆<sup>3</sup>。「什麼<sup>4</sup>筆?」「毛<sup>5</sup>筆」。「什麼毛?」「羊<sup>6</sup>毛。」「什麼羊?」「山羊。」<sup>7</sup>「什麼山?」「高<sup>8</sup>山。」高<sup>9</sup>高山上<sup>9</sup>山羊跑，山羊身<sup>10</sup>上有<sup>11</sup>羊毛。剪下<sup>12</sup>羊毛做<sup>13</sup>毛筆。毛筆細，毛筆好，拿起<sup>14</sup>毛筆畫<sup>15</sup>隻<sup>16</sup>小黃<sup>17</sup>貓。

**Dịch.** — *Giáp* : « Anh tôi cầm một cây viết. » = *Át* : « Cây viết gì ? » (cây viết *người ta làm với thứ gì ?*) — *Giáp* : « Cây viết lông. » (cây viết *người ta làm với lông*). — *Át* : « Lông gì ? » — *Giáp* : « Lông con dê. » — *Át* : « Con dê gì ? » — *Giáp* : « Con dê núi. » — *Át* : « Núi gì ? » (*núi thấp hay cao ?*) — *Giáp* : « Núi cao. »

« Con dê núi chạy trên hòn núi cao-cao và trên mình của nó (con dê núi) phủ đầy lông (cỏ lông dê). *Người ta* hót lấy lông dê làm ra cày-viết-lông. Cày-viết-lông mịn, cày-viết-lông tốt, *anh tôi* lấy cày-viết-lông vẽ một con mèo vàng nhỏ. »

**Chú giải.** — 1° 着 (I. 16). 2° 枝 Ở đây : *cây* (tiếng đệm). 3° 一枝筆 một *cây* viết (un pinceau). 4° 什 麼 (I. 23). 5° 毛 (I. 29) : Lông (poil). 6° 羊 (I. 9). 7° 山 羊 (n. comp.) : dê núi, con sơn dương (bouc, chèvre). 8° 高 (I. 19). 9° 高 高山上 trên hòn núi rất cao (sur une très haute montagne). 10° 身 (I. 27). 11° 有 (I. 17). 12° 下 (I. 30), Ở đây (*v*) : Xuống (descendre), là « phụ-động-từ ». 剪下 (*v. c.*) : Cắt xuống, hớt lấy (couper, tondre). 13° 做 (I. 23) : Làm, làm ra (fabriquer). 14° 拿起 (*v. c.*) : Cầm lên, cầm lấy (prendre). 15° 畫 (I. 26). 16° 隻 (I. 25), viết tắt bởi 一隻 (một con). 17° 黃 cũng đọc là : *Huỳnh*.

**Chú ý.** — Hai chữ « hình-dung-từ » 细 và 好 Ở đây là « động-thuộc-từ » (verbe-attribut), vì nó đứng sau « danh-từ » 毛 筆.

## Quyên II — Bài 3

**脚** CUỐC (*n*) : Churn, cẳng, giò (pied, patte)

**凸** THẤT (*n*) : Một cái (pièce).

**差** SAI (*n*) : Sai, sai-khác (erreur, différence).

**鳥** ĐIỀU (*n*) : Chim, con chim (oiseau).

**看** KHÁN (*v*) : Xem, thấy, ngó thấy (voir, regarder).

姐姐<sup>1</sup> 畫隻<sup>2</sup> 貓:頭<sup>3</sup> 太<sup>4</sup>長,<sup>5</sup> 脚太小, 畫得<sup>6</sup> 不好<sup>7</sup>

弟弟 畫隻羊:頭太大, 脚太長, 畫得不像.<sup>8</sup> 妹妹 畫匹<sup>9</sup> 馬:頭太小, 脚太大, 畫得也差.<sup>11</sup> 爸爸 畫隻鳥:頭也不大, 脚也不小, 畫得像,<sup>12</sup> 畫得好, 大家看了拍<sup>13</sup> 手笑.<sup>14</sup>

**Dịch.** — Chị tôi vẽ một con mèo : Đầu nó quá dài, chun nó quá nhỏ, vẽ không khéo. — Tháng em tôi vẽ một con dê : Đầu nó to quá, chun nó dài quá, vẽ không giống. — Con em tôi vẽ một con ngựa : Đầu nó rất nhỏ, chun nó rất to, vẽ cũng sai-bết. — Ba tôi vẽ một con chim : Đầu nó không to, cẳng nó cũng không nhỏ ; vẽ hay, vẽ khéo. Ai nấy xem rồi *vìra* cười *lại* vô tay.

**Chú giải.** — 1° 姐姐 (I. 36). 2° 隻 viết tắt bởi 一隻 (một con). 3° 頭 (I. 33). 4° 太 (*adv.*) : Quá, rất (trop, très). 5° 長 (I. 25). 6° 得 (tiếng dệm). 7° 好 (*adv.*) : Khéo, hay, tốt (biên). 8° 不像 (I. 26) : Không giống (non ressemblant). 9° 四 Ở dày ; *Con* (tiếng dệm), viết tắt bởi 一匹 (một con). 10° 一匹馬 một con ngựa (un cheval). 11° 差 sai, không giống (défaut de ressemblance). 12° 像 (*adv.*) : giống, hay (bien). 13° 拍 (I. 34). 14° 拍手笑 cười vô tay (rire en battant des mains).

## Quyên II — Bài 4

**樹** THỌ (*n*) : Cây, cây-cối (arbre).

**乾** CÀN (*a*) : Khô (sec).

**換** HOÀN (*v*) : Đổi, đổi-chắc (changer, échanger).

**正** CHÁNH (*a. et adv.*) : Ngay, đúng, chính (juste).

**想** TƯỞNG (*v*) : Nghĩ, tinh, toan (penser).

**又** HỮU (*adv.*) : Lại, còn (et de plus, en outre, aussi, encore, puis).

**沒** MỘT (*adv.*) : Không, không có (ne pas, ne pas avoir).

**還** HOÀN (*adv.*) : Còn, hãy còn, vẫn, cứ, mãi, vẫn thế, cũng vậy (encore, toujours, toujours de même, continuellement, comme avant).

老<sup>1</sup>牛在樹<sup>2</sup>下<sup>3</sup>吃<sup>4</sup>乾草,<sup>5</sup> 老羊銜<sup>6</sup>了大豆<sup>7</sup>來<sup>8</sup>, 向<sup>9</sup>老牛換乾草吃. 老牛正<sup>10</sup>想要<sup>11</sup>吃大豆, 野兔<sup>12</sup>銜了青菜來, 向老牛換大豆吃. 老牛正想要吃青菜, 公鷄又銜了乾草來, 向老牛換青菜吃.

老牛沒有<sup>13</sup>吃大豆, 也沒有吃青菜, 還<sup>14</sup>在樹下吃乾草.

**Dịch.** — Con bò *đương* ăn cỏ khô ở gốc cây, *bấy giờ* có con đê tha đậu nành lại con bò mà dồi *lấy* cỏ khô *đặng nó* ăn. — Con bò sấp (đương tinh muốn) ăn đậu nành, *thì có* con thỏ rừng tha cải-xanh lại con bò mà dồi đậu nành *đặng nó* ăn. — Con bò vừa muốn ăn cải-xanh, *thì* lại có con gà trống tha cỏ khô lại con bò mà dồi cải-xanh *đặng nó* ăn. — Con bò chưa kịp (không có) ăn đậu nành, cũng chưa kịp ăn cải-xanh, *rốt cuộc*, nó vẫn ăn cỏ khô ở gốc cây.

**Chú giải.** — 1° 老 tiếng đứng đầu (préfixe). 2° 樹 cũng đọc là : *Thu*. 3° 下 (I. 30), Ở đây (prép.) : Dưới, Ở dưới (sous). 在樹下 (c. prépostp.) : Ở dưới cây (au pied d'un arbre). 4° 吃 ăn, nhai (manger, ruminer). 5° 乾草 (n. comp.) : Cỏ khô (foin). 6° 銜 (I. 16). 7° 豆 (I. 29). 大豆 (đậu lớn) : Đậu nành (soja). 8° 來 (I. 8). 銜... 來 tha lại (apporter avec sa bouche). 9° 向 (prép.) : Tới, về, cùng, với (vers, à). 10° 正 (cũng đọc là : *Chính*) : Đương (en train de), 11° 要 (I. 9). 想要 (v. c.) : Muốn (vouloir). 正想要 vừa muốn, sắp (être sur le point de). 12° 野兔 thỏ rừng (lièvre). 13° 没有 không có (ne pas avoir, il n'y a pas, il n'y en a pas). 14° 還 cũng đọc là : *Huởn*.



## Quyên II — Bài 5

點	ĐIỀM (n) : Chấm, dấu chấm ; phần nhỏ, giọt, một chút (point; parcelle, goutte)
屋	ỐC (n) : Phòng ; nhà (chambre ; maison).
塊	KHỐI (n) : Miếng, cục, khúc (morceau).
印	ẤN (n) : Ấm, con dấu ; dấu, dấu tích (sceau, cachet ; marque, empreinte).
逃	ĐÀO (v) : Trốn, chạy mất (s'enfuir).
桌	TRÁC (n) : Bàn, ghế (table).
餅	BỈNH (n) : Bánh (gâteau).
牙	NHA (n) : Răng (dent).
齒	XỈ (n) : Răng (dent).

天黑<sup>1</sup>了,<sup>2</sup>老鼠走<sup>3</sup>出來,<sup>4</sup>  
想<sup>5</sup>找<sup>6</sup>點<sup>7</sup>東<sup>8</sup>西<sup>9</sup>吃。<sup>10</sup>老鼠  
在屋角<sup>11</sup>裏,<sup>12</sup>找到<sup>13</sup>一塊  
糕,<sup>14</sup>他細細<sup>15</sup>一看,<sup>16</sup>糕  
上有貓的<sup>17</sup>腳印,<sup>18</sup>心裏  
很<sup>19</sup>怕,<sup>20</sup>回身<sup>21</sup>就<sup>22</sup>逃。<sup>23</sup>  
老鼠又<sup>24</sup>在桌子<sup>25</sup>下,<sup>26</sup>  
找到一個餅，他細細一  
看，餅上有貓的牙齒<sup>27</sup>  
印。<sup>28</sup>心裏很怕，回身就逃，

**Dịch.** — Trời tối rồi, con chuột đi ra, nó muốn (tinh) kiểm một ít đồ **dặng** ăn. Con chuột kiểm được một miếng bánh ở trong xó buồng. Nó xem kĩ lại, thấy trên bánh có dấu churn con mèo, trong lòng nó sợ-hãi, liền quay mình chạy trốn. — Con chuột lại gặp một cái bánh ở dưới bàn, nó xem kĩ lại, thấy trên bánh có dấu răng mèo, nó sợ-hãi, liền quay mình chạy trốn.

**Chú giải.** — 1° 黑 (l. 15), ở dày (*v*) : Tối (s'obscurcir). 2° 天黑了 trời tối rồi (il fait nuit). 3° 走 (l. 7). 4° 走出來 (*v. c.*) : Đi ra (sortir). 5° 想 tinh, muốn (avoir l'intention de, vouloir). 6° 我 (l. 31). 7° 點 (viết tat bởi 一點) : Một chút, một ít (un peu). 8° 東 (l. 31). 9° 西 (l. 31). 東西 (*n. comp.*) : Đồ, vật, món (objet, chose). 一點東西 một ít đồ (un peu de chose, quelque chose). 10° 角 (l. 25), ở dày : Góc, cạnh, xó (angle, coin). 11° 在屋角裏 (*c. prépostp.*) : Ở trong góc phòng (dans un coin de la chambre). 12° 我到 (*v. c.*) : Kiểm được, gặp (trouver). 13° 糕 (l. 29). 14° 細細 (*adv.*) : Chăm-chú, kĩ-cang (attentivement, soigneusement). 15° 一看 xem qua (jeter un coup d'œil). 細細一看 xem kĩ (regarder avec attention, examiner avec soin). 16° 的 (génitif) : Của (de). 17° 脚印 dấu churn (trace). 猫的脚印 dấu churn của con mèo (les empreintes des pas du chat). 18° 很 (l. 13). 19° 心裏很怕 trong lòng rất sợ (il a très peur). 20° 向身 quay mình, xay minh lại (retourner sur ses pas). 21° 就 liền (immédiatement, subitement). 22° 又再, kể đó, sau đó (de nouveau, puis, ensuite). 23° 子 tiếng phụ sau (suffixe). 24° 在桌子下 (*c. prépostp.*) : Ở dưới cái bàn (sous la table). 25° 牙齒 răng (dents). 26° 猫的牙齒印 dấu răng con mèo (la morsure du chat).



## Quyên II — Bài 6

**清** THANH (*a*) : Trong, trong-sach (clair, limpide).

**完** HOÀN (*v. a. et adv.*) : Rồi, hết rồi (finir, terminer, fini, tout fini).

**少** THIỀU (*adv.*) : Ít (peu).

**飯** PHAN (*n*) : Cơm (riz cuit).

**飽** BẢO (*v*) : No, ăn no (se rassasier, être rassasié).

姐姐清早<sup>1</sup>起來，<sup>2</sup>花<sup>3</sup>貓<sup>4</sup>對<sup>5</sup>姐姐說：「早！早！早！」<sup>6</sup>

姐姐拿魚給<sup>7</sup>花貓吃，花貓吃完了魚，說：「少！少！少！」<sup>8</sup>

姐姐拿飯給花貓吃，花貓吃完了飯，說：「飽！飽！飽！」<sup>9</sup>

姐姐叫花貓捉<sup>10</sup>老鼠，花貓點點<sup>11</sup>頭，<sup>12</sup>說：「好！好！好！」<sup>13</sup>

**Dịch.** — Sóm-mai, chị tôi thức dậy, con mèo vá nói với chị tôi : « Tảo ! tảo ! tảo ! » (Chào cô). — Chị tôi đem cá cho nó (mèo vá) ăn, nó ăn hết cá rồi, nó kêu : « Thiểu ! thiểu ! thiểu ! » (Ít quá ! thiếu !...). — Chị tôi lấy cơm cho nó ăn. Nó ăn hết cơm rồi, nó nói : « Bảo ! bảo ! bảo ! » (No ! no rồi !). — Chị tôi hiểu nó đi bắt chuột, nó gục-gặc và trả lời : « Hảo ! hảo ! hảo ! » (Được ! vâng !...).

**Chú giải.** — 1° 早 (I. 27). 清早 (adv.) : Sóm-mai (de bon matin). 2° 起來 dậy, thức dậy (se lever). 3° 花 (I. 31). 4° 花貓 con mèo vá (chat mouche). 5° 對 (v. prép.) : Với (à). 6° 早 在 đây : Tiếng chào ban mai (Bonjour !). 7° 紿 (I. 8). 8° 少 thiểu, ít quá (pas assez, trop peu). 9° 飽 no, đủ rồi (c'est assez ! c'est plein !) 10° 提 (I. 8). 11° 點 在 đây là « động-tù » (v). 12° 點頭 gục-gặc, gặc đầu (approuver d'un signe de tête). 13° 好 tốt (bon!).

**Chú ý.** — 早 !... 少 !... 飽 !... 好 !... Nó giống tiếng mèo kêu, nếu đọc đúng theo tiếng « quốc-ngữ » của Tàu.



## Quyên II — Bài 7

變	BIẾN (v) : Đổi, thay-dỗi (changer).
如	NHƯ (v. et adv.) : Bằng ; như (égaler; comme, aussi).
虎	HỒ (n) : Cọp, hùm (tigre).
住	TRÚ (v) : Ở (habiter, demeurer).
吧	BA (tiếng phụ ở cuối câu) : Thôi ! Thôi thà... (particule finale, exprime l'idée de : plutôt, de préférence).

老鼠怕花貓，要想<sup>1</sup>變做<sup>2</sup>花貓。又<sup>3</sup>想<sup>4</sup>花貓怕野狗，不如<sup>5</sup>變做野狗好。<sup>6</sup>  
又<sup>7</sup>想野狗怕老虎，不如變做老虎好。又<sup>8</sup>想老虎住<sup>9</sup>在山上，<sup>10</sup>沒有住在屋裏<sup>11</sup>好，<sup>12</sup>還是<sup>13</sup>做老鼠吧。<sup>14</sup>

**Dịch.** — Con chuột sợ con mèo vá, nó muốn đổi làm con thú ấy. Kế nó nghĩ rằng « con mèo vá còn sợ chó rừng, vậy chỉ bằng đổi làm chó rừng tốt hơn ». Rồi nó lại nghĩ rằng « chó rừng còn sợ cọp, vậy chỉ bằng đổi làm cọp tốt hơn ». Sau nó lại nghĩ rằng « cọp ở trên núi, không bằng ở trong nhà tốt hơn ». Thôi, thà là ta cứ làm chuột thôi ! »

**Chú giải.** — 1° 要想 (*v. c.*) : muốn (vouloir). 2° 變做 (*v. c.*) : Đổi làm, hóa ra (se changer, se transformer). 3° 又 (lại) : Kế đó (ensuite). 4° 想 (nghĩ), 想 (thầm) (se dire). 5° 不如 (không bằng) (ne pas égaler, ne pas valoir). 6° 不如... 好 (không tốt bằng...) (pas aussi bien que...). 7° 又 (rồi), rồi thi (puis). 8° 又 (sau hết) (enfin). 9° 住 (ở) (vivre). 10° 在山上 (c. *prépostp.*) : Ở trên núi (sur la montagne). 11° 在屋裏 (c. *prépostp.*) : Ở trong nhà (dans la maison). 12° 没有... 好 (cũng như 不如... 好) (như... 好). 13° 是 (I. 20). 14° 還是... 吧 (vẫn phải... thôi !) (Thà là... thôi ! (il vaut mieux...)).



## Quyên II — Bài 8

**見** KIẾN (*v*) : 看見, trông thấy (voir).

**飛** PHI (*v*) : Bay, bay lên (voler).

**牆** TƯỜNG (*n*) : Vách, vách tường (mur).

**爬** BA (*v*) : Bò, trèo, leo (se trainer, ramper, grimper).

草地上,<sup>1</sup> 小鳥多,<sup>2</sup> 白貓看見<sup>3</sup> 就去<sup>4</sup> 捉.<sup>5</sup> 小鳥飛上<sup>6</sup> 牆, 白貓爬上<sup>7</sup> 牆去捉;<sup>8</sup> 小鳥飛上屋,<sup>9</sup> 白貓爬上屋去捉; 小鳥飛上樹, 白貓爬上樹去捉; 小鳥飛到<sup>10</sup> 草地上, 白貓跳到草地上<sup>11</sup> 去捉. 小鳥飛去<sup>12</sup> 了, 白貓還<sup>13</sup> 在樹下<sup>14</sup> 叫 | 叫 | 叫 | 叫 | 叫 | 的<sup>16</sup> 叫.<sup>17</sup>

**Dịch.** — Trên đầm cỏ (đất cỏ), có một bầy (nhiều) chim nhỏ, con mèo trắng trông thấy, nó liền đi bắt ; bầy chim nhỏ bay lên vách, con mèo trắng rượt theo lên vách (leo lên vách rượt bắt); bầy chim nhỏ bay lên mái nhà, con mèo trắng cũng rượt theo lên mái nhà (leo lên mái nhà rượt bắt); bầy chim nhỏ bay lên cây, con mèo trắng cũng rượt theo lên cây (leo lên cây rượt bắt); bầy chim nhỏ bay đến trên đầm đất cỏ, con mèo trắng cũng nhảy xuống (đến) đầm đất cỏ rượt bắt. *Lần sau này*, bầy chim nhỏ bay đi mất, *thế mà* con mèo trắng cũng còn đứng kêu ngao-ngao ở dưới cây.

**Chú giải.** — 1° 草地上 (c. *postp.*) : Trên đầm cỏ (sur un pré). 2° 多 (nhiều), có nhiều (il y a beaucoup). 3° 看見 (*v. c.*) : Trông thấy (apercevoir). 4° 去 (I. 21). 5° 捉 (I. 8). 去捉 (*v. c.*) : Đi bắt, rượt theo (chasser). 6° 上 (ở) dày : Lên (s'élever), là động-từ phụ (*v. acc.*). 飛上 bay lên (s'élever en volant, s'envoler vers, s'élever

sur...) 7° 上 Ở đây cũng là động-từ phụ (*v. acc.*) : Lên (monter). 爬上 leo lên (monter en rampant, *grimper sur*). 8° 去 提 (đi bắt) là động-từ chính. 爬上... 去 提 rượt theo lèn... (chasser en grimpant sur...). 9° 屋 Ở đây : Mái nhà, nóc nhà (toit). 10° 到 (I. 8), Ở đây là « tiền-trí-từ » (*prép.*) : Đến, tới (vers). 11° 到... 上 đến trên (jusqu'au). 12° 飛去 bay đi (s'éloigner en volant, aller à tire d'aile). 13° 還 còn, hãy còn (encore toujours). 14° 在樹下 (c. *prépostp.*) : Ở dưới cây. 15° 口 + 呀 口 + 呀 口 (romains : Miau-miau-miau) là *dău-chú-âm* nhái tiếng mèo kêu. 16° 的 tiềng chỉ thuộc về (*génitif*). 17° 口 + 呀 口 + 呀 口 + 呀 的 叫 (*v. c.*) : Kêu ngao-nhao (crier en faisant miau-miau-miau, *miauler*).



## Quyên II — Bài 9

被	BỊ ( <i>particule</i> ) : Bị, mắc (marque du passif).
本	BẢN ( <i>n. et a.</i> ) : Gốc, cội-gốc (racine, base, fondement, origine, principal, essentiel)
領	LÃNH ( <i>n</i> ) : Cỗ ; đầu (cou, col ; chef).
教	GIÁO ( <i>v</i> ) : Day, dạy học (enseigner).
餓	NGÂA ( <i>v</i> ) : Đói (avoir faim, être affamé).
肚	ĐÔ ( <i>n</i> ) : Bụng (ventre).

野貓<sup>1</sup>捉田<sup>2</sup>鼠，<sup>3</sup>被老虎  
看見了，<sup>4</sup>老虎就要跟<sup>5</sup>貓  
學<sup>6</sup>本<sup>7</sup>領。<sup>8</sup> 貓教老虎走，  
老虎學會<sup>9</sup>了。 貓教老虎  
跑，老虎也學會了。 貓教  
老虎跳，老虎也學會了。  
老虎學會了這<sup>10</sup>許<sup>11</sup>  
多<sup>12</sup>本領，<sup>13</sup>就想<sup>14</sup>捉貓吃。  
貓向<sup>15</sup>樹上<sup>16</sup>一跳，<sup>17</sup>回  
頭<sup>18</sup>對<sup>19</sup>老虎看着。<sup>20</sup> 老  
虎沒有學會爬樹<sup>21</sup>的<sup>22</sup>本  
領，只好<sup>23</sup>餓着<sup>24</sup>肚子<sup>25</sup>回  
去。<sup>26</sup>

**Dịch.** — Con mèo rừng bắt *được* chuột đồng, bị cọp trông-thấy, bấy giờ cọp muốn học nghè ấy với mèo. — *Trước hết* mèo dạy cọp đi ; cọp học biết *cách đi* rồi, mèo dạy cọp chạy ; sau khi cọp học biết *cách chạy*, mèo dạy cọp nhảy. *nghè này* cọp cũng học biết nốt. — Cọp đã học biết những nghè ấy, bấy giờ nó muốn bắt mèo mà ăn, con mèo nhảy phóc lèn trên cây *rồi* quay đầu *xuống* ngó cọp. Cọp ta chura (không có) học nghè leo cây, buộc phải đi về với cái bụng đói (chỉ còn nước là nhịn đói đi về).

**Chú giải.** — 1° 野貓 mèo rừng (lynx). 2° 田 (I. 22) : Đồng, ruộng (champ). 3° 田鼠 con chuột đồng (mulot). 4° 被老虎看見了,... bị cọp trông-thấy (cela fut aperçu par un tigre). 5° 跟

(v. prép.) : Với (avec). 6° 學 (l. 24), ở đây (v.) : Học (étudier, s'instruire, apprendre), là động-từ chính, đứng sau động-từ phụ hay *tiền-trí-từ* 跟. 7° 本 cũng đọc là « *bản* ». 8° 本領 (n) : Tài, tài-năng, tài-nghề (talent, art). 9° 會 (l. 37). 10° 這 (a. dém.) : Ấy (ce, cet, cette). 11° 許 (l. 32). 12° 許多 (a. pl.) : Nhiều, nhữnng (plusieurs). 13° 這許多 本領 nhữnng nghề ấy (ces arts). 14° 想 tinh, muốn (penser, vouloir). 15° 向 (prép.) : Tới, về (vers, à). 16° 向樹上 (c. prépost/p.) : Tới (lên) trên cây (sur d'un arbre). 17° 一跳 (động-từ chính) : Nhảy một cái, nhảy phóc (faire un saut, sauter). 18° 回頭 day đầu lại (tourner la tête). 19° 對 (l. 30) : Về, hướng về (vers). 20° 對老虎 看着 nhìn-xem (ngó ngay) con cọp (fixant les yeux sur le tigre). 21° 爬樹 leo cây (grimper à l'arbre). 22° 的 tiếng chī thuộc về (génitif). 23° 只好 chī có nước là..., buộc phải (le mieux c'est de, il est obligé de). 24° 餓着 đói, nhịn đói (ayant faim, supportant la faim). 25° 肚子 cái bụng (le ventre). 餓着肚子 (ở đây có thể là trạng-từ) : Bụng không, bụng đói (à jeun). 26° 回去 (v. c.) : Đi về (retourner), là động-từ chính, đứng sau trạng-từ 餓着肚子.

**Chú ý.** — 回去 ở đây và 回來 trong Bài 11 Quyền I mới nghe hình như đồng-nghĩa, nhưng phân-biệt bởi 去 (di) và 来 (lại) : 回去 (di về) là ở đây (gần) *đi về* chỗ khác (xa), 回來 (trở lại) là ở chỗ khác (xa) *trở lại* đây (gần).

## Quyền II — Bài 10

**晚** VĂN (n. adv. et v) : Chiều, chiều tối ; muộn, trễ, tối (soir; tard; être tard)

**窩** OA (n) : Tồ, ỗ (nid).

**第** ĐỆ (n) : Thứ, thứ-tự, lớp, bậc (ordre, degré).

**二** NHỊ (a num.) : Hai (deux).

**兩** LUÔNG (a num.) : Hai (deux).

**三** TAM (a. num.) : Ba (trois).

天晚了,<sup>1</sup> 天晚了, 樹上有  
窩沒有鳥, 等<sup>2</sup>一下,<sup>3</sup> 第<sup>4</sup>  
一<sup>5</sup>隻鳥回<sup>6</sup>家<sup>7</sup>了. 樹  
上一隻鳥, 飛飛飛, 叫叫  
叫,<sup>8</sup>等一下, 第二<sup>9</sup>隻鳥回  
家了. 樹上兩隻鳥, 一隻  
飛, 一隻叫, 等一下, 第三<sup>10</sup>  
隻鳥回家了. 樹上三隻  
鳥, 也不飛, 也不叫, 等一  
下, 三隻鳥都<sup>11</sup>睡<sup>12</sup>着<sup>13</sup>  
了.<sup>14</sup>

**Dịch.** — Trời tối rồi, trời tối rồi, trên cây có ô **chim nhưng** không có chim ; chờ một chặp, có con chim đầu-tiên *bay* về ô (nhà). — Một con chim trên cây *đó nó vừa* bay... *vừa* kêu..., chờ một chặp, có con chim thứ hai *bay* về ô. — Hai con chim trên cây *đó*, một con bay, một con kêu, chờ một chặp, có con chim thứ ba *bay* về ô. — *Rồi* ba con chim trên cây, không bay *nữa*, cũng không kêu *nữa*, chờ một chặp, chúng nó đều ngủ hết.

**Chú giải.** — 1° 天晚了 trời tối rồi (déjà le soir approche, le jour *commençant à se faire tard*). 2° 等 (L. 33). 3° 一下 một chặp (un peu de temps, un instant). 4° 第 (thứ) đứng trước 一, 二, 三 v.v. sẽ thành ra « tự số hình-dung-tử » (*adjectifs ordinaires*). 5° 第一 (a) : thứ nhất, đầu-tiên, trước hết (premier). 6° 回 (L. 11). 7° 家 (L. 13). 8° 飛 飛 飛, 叫 叫 叫 *vừa* bay... *vừa* kêu... (gazouiller en voltigeant). 9° 第二 (a) : Thứ hai (deuxième, second). 10° 第三 (a) : Thứ ba (troisième). 11° 都 (L. 12). 12° 睡 (L. 27). 13° 睡着 ngủ (s'endormant). 14° 了 đứng rốt càu, cho cái giọng-nói quả-quyết : *Hết trọn*.

## Quyên II — Bài 11

**棵** KHỎA (*particule*) : Gốc, cây, tiếng để chỉ riêng từng cây (spécificatif des arbres).

**獨** ĐỘC (*a. et adv.*) : Một mình ;... mà thôi (seul ; seulement).

**自** TỰ (*pron.*) : Minh, mình ên (soi-même).

**風** PHONG (*n*) : Gió (vent).

**吹** XUY (*v*) : Thổi (souffler).

**靠** KHÁO (*v*) : Nương, dựa (s'appuyer sur).

**近** CẬN (*a. et adv*) : Giần (proche ; près).

一棵樹<sup>1</sup> 獨自<sup>2</sup> 長<sup>3</sup> 着，

很怕風；小<sup>4</sup> 風吹來<sup>5</sup> 他就搖，<sup>6</sup> 大<sup>7</sup> 風吹來他就倒。<sup>8</sup>

兩棵樹靠近<sup>9</sup> 長着，還<sup>10</sup>怕風；小風吹來還要<sup>11</sup> 搖，大風吹來還要倒。

許多<sup>12</sup>樹靠近<sup>13</sup>長着，不怕風；小風吹來不會<sup>14</sup>搖<sup>15</sup>，大風吹來不會倒。<sup>16</sup>

**Dịch.** — *Kia*, một gốc cây *nó* đứng (lớn lên) một mình trơ-trọi, *nên* rất sợ gió ; gió hiu-hiu thổi đến nó lung-lay, gió to thổi lại nó liền trắc (ngã). — *Kia*, hai cây đứng cặp nhau, *chúng nó* cũng sợ gió ; gió hiu-hiu thổi lại *chúng nó* cũng muốn lay, gió to thổi đến *chúng nó* cũng muốn ngã. — *Kia*, đám cây (nhiều cây) đứng có chòm *kia*, không sợ gió ; gió thổi hiu-hiu không thể lay, gió thổi vùng-vụt không thể ngã.

**Chú giải.** — 1° 一 棵樹 một cây (un arbre). 2° 獨自 (*adv.*) : Một mình èn, cò-dộc (tout seul, isolément). 3° 長 (I. 23) : Lớn lên (croître). 4° 小 (*a*) : Nhỏ, yếu, nhẹ (petit, faible, léger). 5° 吹來 thổi lại (arriver en soufflant, se mettre à souffler). 6° 搖 lung-lay (se remuer). 7° 大 (*a*) : Lớn, mạnh (grand, fort). 8° 倒 ngã (se renverser). 9° 靠近 (*adv.*) : Giần-kề, cặp kè (tout près, côté à côté). 10° 還 cũng (aussi). 11° 還要 (*adv.*) : Cũng muốn, còn (encore). 12° 許多 có nhiều (plusieurs). 13° 靠近 (gần-kề) ở đây có thể dịch : Có chòm, có đám (en groupe, en touffe). 14° 會 (I. 37) : Biết (savoir), nhưng ở đây có nghĩa khác : Được, có thể (pouvoir). 15° 不會 摆 (không thể lay) : Đứng trơ-trọi (rester immobile). 16° 不會倒 (không thể ngã) : Còn nguyên-vẹn (rester intact).

**Chú ý.** — Nên hiểu ngầm ở trước 還要 và 不會 có « đại-danh-tử » 他們 (*chúng nó*). Hình II - II a 88

## Quyên II — Bài 12

**楊柳** DUƠNG (*n*) : Cây dương (peuplier).

**條** LIỄU (*n*) : Cây liêu (saule).

**趁** ĐIỀU (*n*) : Cành, cành nhỏ; vật dài mà mỏng-mảnh (branchette ; chose longue et mince).

**飄** SÂN (*v*) : Nhờ, thừa theo... (profiter).

**邊** PHIÈU (*v*) : Phất, bay phất-phơ (flotter au vent).

**邊** BIÊN (*n*) : Bên, phia (côté).

**啊** A : A ! Tiếng đứng rót câu để tỏ ý than, khen, cảm, lấy làm la (particule finale interjective).

楊柳 1 條, 2 趁 3 風飄, 4

東 5 風 6 次 來 7 往 8 西 9 飄, 10

西 風 11 吹 來 往 東 飄. 往 東,

就 12 說 東 邊 13 好; 14 往 西

又 15 說 西 邊 好。「楊柳 啊！楊

柳 啊！我要問問 16 你：沒有

風 來 吹. 17 你 說 哪 18 邊 19

好？」

**Dịch.** — Cảnh dương-liễu đong-đưa (phất-phơ) theo gió. Gió  
đong thổi lại nó phát về tây, gió tây thổi lại nó phát về đông. Khi  
về đông, thì nó nới bên đông tốt; khi về tây, nó lại bao phía tây  
tốt. — « Dương-liễu a ! Dương-liễu a ! Ta muốn hỏi mày : Nếu  
không có gió thổi lại, mày mới bảo bên nào tốt ? »

**Chú giải.** — 1° 楊柳 (*n. comp.*) : Cây dương-liễu (saule-pleureur).  
2° 楊柳條 cành dương-liễu (les branches de saule-pleureur). 3° 趕 (*v. prép.*) : Theo (à). 4° 趕風飄 bay theo gió (voltiger au gré du vent). 5° 東 (l. 31). 6° 東風 gió đông (vent d'est). 7° 吹來 thổi  
lai (arriver en soufflant). 8° 往 (l. 29), đứng trước 飄 là động-từ  
chính, nên nó thành ra « tiền-tri-tù » (*prép.*) : Qua, về (à). 9° 西  
(l. 31). 10° 往西 飄 bay qua phía tây (se balancer à l'ouest).  
11° 西風 gió tây (vent d'ouest). 12° 就 bấy giờ, thì (alors). 13° 東邊  
bên đông (le côté d'est). 14° 好 (*v*) : Tốt (être bon). 15° 又 lại,  
cũng (aussi). 16° 問 (l. 28) : Hỏi (demander). 17° 來吹 lai thổi  
(se mettre à souffler). 18° 哪 (l. 30). 19° 哪邊 bên nào ? (à quel  
côté ?).

## Quyển II — Bài 13

**碗** OĀN (*n*) : Chén, bát, tô  
(bol).

**油** DU (*n*) : Dầu (huile).

**嘴** CHỦY (*n*) : Miệng, lò miệng  
(bouche).

**喊** HĀM (*v*) : La, kèu (crier).

**路** LÒ (*n*) : Đường, đường-lộ  
(chemin, route).

**傘** TĀN (*n*) : Dù, cày dù, cái ô  
(parapluie).

一個人 1 拿了一碗油 , 2  
走到 3 街 4 上 , 5 嘴裏 6 减着 7  
說 : 8 「油來了 ! 油來了 ! 」許  
多 9 人 10 都讓 11 開 12 路 . 13  
一個人 牽了一匹 14 馬 , 15  
走到街上 . 嘴裏喊着說 :  
「馬來了 ! 馬來了 ! 」許多人  
也都讓開路 , 一個人 拿  
了一把 16 傘 , 17 走到街上 ,  
嘴裏喊着說 : 「傘來了 ! 傘  
來了 ! 」大家對 18 他看看 , 19  
沒有人 20 讓開路 .

**Dịch.** — Có một người, tay bưng bát dầu, đi ngang qua đường  
phố (đi đến trên đường phố), và nói to lên (trong miệng la lên nói):  
« Dầu ! Dầu ! » (dầu lai ! dầu lai !). Những người đi đường, thấy dầu,  
ai cũng tránh đi. — Có một người khác dắt con ngựa đi ngang qua

đường phố và nói to lên : « Ngựa ! Ngựa ! » (ngựa đến ! ngựa đến !). Những người đi đường, thấy ngựa, ai cũng tránh ra. — Có một người khác nữa, tay cầm cày dù, đi ngang qua đường phố và nói to lên : « Dù ! Dù ! » (dù lại ! dù lại !). Nhưng, thấy cày dù, ai cũng ngó trán anh ta, và không ai tránh cả.

**Chú giải.** — 1° 一個人 một người (un homme). 2° 一 碗 油 một bát dầu (un bol de l'huile). 3° 走 到 (di đến) ở đây có thể dịch : Đi ngang qua (passer). 4° 街 (I. 29). 5° 街 上 (c. post/p.) : Trên đường phố (dans la rue). 6° 嘴 裏 (c. post/p.) : Trong miệng (dans la bouche). 7° 喊 着 la lèn (criant). 8° 喊 着 說 (la lèn nói) : Nói to lên, la lèn (dire en criant, s'écrier). 9° 許 多 có nhiều (plusieurs). 10° 許 多 人 (nhiều người) : Những người đi đường (les passants). 11° 讓 (I. 30), ở đây : *Dể cho* (laisser). 12 讓 開 tránh đi, dang ra (s'écartez). 13° 讓 開 路 tránh đường (laisser le passage). 14° 匹 con (*tiếng đệm*). 15° 一 匹 馬 một con ngựa (un cheval). 16° 把 (I. 17), ở đây (*particule*) : Cây (*tiếng đệm*). 17° 一 把 傘 một cây dù (un parapluie). 18° 對 (v. prép.) : Về, ngay (vers, vis-à-vis de). 19° 看 nhìn xem (regarder). 大家對他看看 ai nấy ngó trán nó (tout le monde fixe le regard sur lui). 20° 没 有 人... không có người nào, không có ai... (il n'y a personne, personne ne...).

## Quyên II – Bài 14

**擠** TÈ (v) : Ép, dàn, chen-lán (presser, se presser).

**先** TIỀN (prép. adv. et a.) : Trước (avant, premièrement, antérieur).

**石** THẠCH (n) : Đá (pierre).

**過** QUÁ (v) : Qua, di ngang qua, qua khỏi (passer, traverser, dépasser).

**碰** BÀNH (v) : Đụng, cung dung-chạm (heurter, se heurter).

**退** THỐI (v) : Lui, lui lại, thối-lui (reculer).

白羊和<sup>1</sup>黑羊一同<sup>2</sup>出門去<sup>3</sup>,走到<sup>4</sup>門口<sup>5</sup>擠住<sup>6</sup>了。白羊讓黑羊先出去,黑羊出去了,白羊也出去了。

後<sup>7</sup>來<sup>8</sup>,黑羊和白羊走上<sup>9</sup>小石橋,<sup>10</sup>黑羊要走過<sup>11</sup>來,<sup>12</sup>白羊要走過去,<sup>13</sup>他們在橋上<sup>14</sup>碰見<sup>15</sup>了。黑羊退後<sup>16</sup>去,<sup>17</sup>讓白羊先走;白羊走過去,黑羊也走過來了。

**Dịch.** — Con dè trắng với con dè đen cùng đi ra cửa một lượt, đi đến cửa, hai con mắc kẹt lại, không đi được. *Bấy giờ* con dè trắng nhường cho con dè đen đi ra trước, con dè đen đi ra rồi, con dè trắng cũng đi ra được.— Đến sau, con dè đen ở *dầu bêa kia* và con dè trắng ở *dầu bên nây* đi lên *một lượt* cái cầu nhỏ bằng đá, con dè đen muốn đi qua bên này, con dè trắng muốn đi qua bên kia, chúng nó gặp nhau ở giữa cầu (trên cầu), không con nào đi qua được. *Bấy giờ* con dè đen thụt lui lại, để cho con dè trắng đi trước ; con dè trắng đi qua bên kia rồi, con dè đen cũng đi qua bên này được.

**Chú giải.** — 1° 和 (l. 12). 2° 一同 (*adv*) : Một lượt (ensemble). 3° 出...去 (*v. c.*) : Đi ra (sortir). 4° 走到 (*v. c.*) : Đi đến (arriver). 5° 門口 (l. 31). 6° 住ở, dừng lại (demeurer, s'arrêter), là động-từ phu. 擠住 (ép nhau và dừng lại) : Mắc kẹt (être pressé..., être pris...). 7° 後 (l. 35). 8° 後來 (*adv.*) : Đến sau, về sau (puis). 9° 走上 (*v. c.*) : Đi lên (monter). 10 小石橋 (cầu đá nhỏ) : Cái cầu nhỏ bằng đá (le petit pont en pierre). 11° 走過 (*v. c.*) : Đi qua (passer). 12° 來 lại (venir), ở đây, người ta dùng nó để tỏ rằng « ở đầu cầu bên kia *đi lại* ». 13° 去 di (aller), ở đây, người ta dùng nó để tỏ rằng « ở đầu cầu bên này *đi qua* ». 14° 在橋上 (*c. prépostp.*) : Ở trên cầu. 15° 碰見 (*v. c.*) : Gặp (rencontrer), ở đây có 他們 đứng trước, nên phải dịch : *Gặp nhau* (se rencontrer). 16° 退後 (*adv.*) : Thối lui, thụt lại (à reculons). 17° 退後去 di thụt lui (marcher à reculons).



## Quyên II — Bài 15

**狼** LANG (*n*) : Chó sói (loup).

**丢** ĐÂU (*v*) : Bỏ, quăng, thả (laisser, jeter, lâcher).

**那** NA (*adv. el a. dém.*) : Đó, kia, đây (là ; ce, cet, cette... là).

**追** TRUY (*v*) : Theo, rượt theo, đuổi theo, theo bắt (poursuivre).

**救** CỨU (*v*) : Cứu, cứu-giúp (sauver, secourir).

白狼衝<sup>1</sup>了一塊肉，在路上<sup>2</sup>走，碰見<sup>3</sup>一隻白鷄，他就丢了那塊肉，去追<sup>4</sup>白鷄。

白狼捉了那隻白鷄，在路上走，碰見一隻白兔，他又丢開<sup>5</sup>了白鷄，去追白兔。

白狼捉了那隻白兔，在路上走，碰見一隻白羊，他又丢開了白兔，去追白羊。

白羊一叫，<sup>6</sup>白狗來救，白狼丢開了白羊就逃走。<sup>7</sup>

**Dịch.** — Chó-sói trắng, tha một miếng thịt, đi trên đường, gặp một con gà trắng, nó liền bỏ miếng thịt đó và rượt-theo con gà trắng. — Sau khi nó bắt được con gà trắng đó, đi... giữa đường, (đi trên đường), gặp một con thỏ trắng, nó lại thả con gà trắng mà rượt-theo con thỏ trắng. — Sau khi nó bắt được con thỏ trắng đó, đi giữa đường, gặp một con dê trắng, nó lại thả con thỏ trắng mà rượt-theo con dê trắng, con dê trắng la lên, có con chó cò đến cứu, chó-sói buộc phải thả dê trắng ra và đồng mất.

**Chú giải.** — 1° 衡 (l. 16). 2° 在路上 (c. prépostp.): Ở trên đường (sur la route). 3° 碰見 (v. c.): Gặp (trouver, rencontrer). 4° 去追 (v. c.): Rượt theo (se mettre à sa poursuite, poursuivre). 5° 丢開 (v. c.): Thả ra, buông ra (lâcher). 又 丢開 (v. c.): Lại thả ra, lại buông ra (relâcher). 6° 一叫 (pousse des cris). 7° 逃走 (v. c.): Trốn đi, chạy mất (s'ensuir, prendre la suite).

## Quyên II — Bài 16

**牧** MỤC (v): Chăn, đi chăn, đặc đi ăn, chăn-giữ (paitre, faire paitre, garder).

**農** NÔNG (n): Nghề nông, nghề làm ruộng, nghề trồng-trí-a (agriculture).

**真** CHƠN (a. et adv.): Thật, quả-thật (vrai, véritable, vraiment, véritablement).

**騙** BIÈN (v): Gạt, gạt-gẫm, lường-gạt, phỉnh-phờ, đánh-lừa (tromper, décevoir, duper).

**呢** NI : Tiếng đứng rót câu dùng để hỏi (particule finale - interrogative).

**拖** THA (v): Kéo, lôi, tha (trainer, entraîner, emporter).

一個孩子<sup>1</sup> 在山上牧羊，看見<sup>2</sup> 山上沒有人，<sup>3</sup> 就大喊：<sup>4</sup>「狼來了！狼來了！」山下<sup>5</sup> 的<sup>6</sup> 農人，<sup>7</sup> 都跑上<sup>8</sup> 山來<sup>9</sup> 救他。大家到<sup>10</sup> 了山上，看看沒有<sup>11</sup> 狼，孩子就大笑起來，<sup>12</sup> 過<sup>13</sup> 了幾<sup>14</sup> 天，<sup>15</sup> 孩子又<sup>16</sup> 在山上牧羊，真<sup>17</sup> 有狼來了。孩子又大喊：「狼來了！狼來了！」山下的農人都說：「他又騙人<sup>18</sup> 呢」。<sup>19</sup> 大家都不去<sup>20</sup> 救他，許多羊就被<sup>21</sup> 狼拖<sup>22</sup> 去<sup>23</sup> 了。

**Dịch.** — Một đứa nhỏ dắc bầy chiên đi ăn (*chǎn chièn*) trên núi, thấy trên đó không có ai (người nào); nó *vực* la lớn lên : « *Bờ người ta ! Chó sói ! Chó sói !* » (chó sói lại ! chó sói lại !). *Những* người làm ruộng dưới chun núi, *nghe tiếng la*, đều chạy lên núi *đặng* cứu nó. *Khi* họ đến trên núi, xem *lại* thì không có chó-sói, bấy giờ thằng nhỏ *chǎn chièn* mới cười xòa lên. — Cách ít ngày, cậu bé *chǎn chièn* đó cũng dắc chiên đi ăn trên núi, *nhưng lần này* quả-thật có chó sói lại. Cậu ta cũng la lớn lên *như lần trước* : « *Bờ người ta ! Chó sói ! Chó sói !* ». *Những* người làm ruộng dưới chun núi, *nghe la*, họ bảo : « Nò cũng gạt người ta nữa đó chó gì ? ». *Rồi họ cứ im*, không ai đi cứu nó, *bởi vậy*, có nhiều con chiên bị chó-sói lôi đi mất.

**Chú giải.** — 1° 一個孩子 (孩 I. 30) : Một đứa nhỏ (un petit garçon).  
2° 看見 (v. c.) : Thấy, xem thấy (voir). 3° 人 người, ai, người nào (personne). 4° 大喊 la lớn lên (crier de toutes ses forces, s'écrier).  
5° 山下 (c. postp.) : Dưới núi (au pied de la montagne). 6° 的 tiểng chī thuộc về (génitif). 7° 農人 (n. comp.) : Người làm ruộng, người trồng-trí (agriculteur, cultivateur, laboureur). 8° 上 (v.) : Lên (monter). 9° 來 hợp với 跑 thành một động-tù. 跑來 (v. c.) : Chạy đến, tuôn đến (venir en courant, accourir). 跑上... 來 chạy lên (monter sur... en courant). 10° 到 đến, tới nơi (arriver). 11° 看看没有... thấy không có..., không thấy... (ne trouvant pas de...).  
12° 起來 (lèn) là tiếng phụ (v. acc.). 大笑起來 cười to lên (rire aux éclats, pousser de rire). 13° 過 qua (passer, s'écouler). 14° 幾 (I. 27). 15° 過了幾天 cách ít ngày (quelques jours après). 16° 又 lại, cũng (aussi). 17° 真 (adv.), cũng đọc là « *chân* » : Thật, quả thật (réellement). 18° 人 người ta (le monde). 19° 呢 có phải...?... chó gi ? (est-ce que...?). 20° 去 di (aller), ở đây muốn nói « di đến » (venir). 21° 被 bị (marque du passif). 22° 拖 cũng đọc là « *đà* ». 23° 拖去 (v. c.) : Đem đi, tha đi (emporter).

## Quyên II — Bài 17

**張** TRƯƠNG (*v*) : Mở, trương, giương lên, giăng ra, mở rộng (ouvrir, tendre, étendre).

**桑** TANG (*n*) : Dâu, cây dâu (mûrier).

**道** ĐẠO (*n*) : Đường ; hàng (voie ; ligne).

**壓** ÁP (*v*) : Đè, ép, đè nhẹ (comprimer, presser, écraser).

**死** TỬ (*v*) : Chết (mourir).

**賠** BỒI (*v*) : Bồi - thường, thường lại, đền lại (indemniser, dédommager).

張<sup>1</sup>家有一隻羊, 桑<sup>2</sup>家有

一道<sup>3</sup>牆. <sup>4</sup>張家的羊撞倒<sup>5</sup>

了桑家的牆; 桑家的牆壓

死<sup>6</sup>了張家的羊, 張家要桑

家賠羊, 桑家要張家賠牆,

**Dịch.** — Họ Trương có một con dê, họ Tang có một hàng vách. Con dê của họ Trương đụng ngã tấm vách của họ Tang, tấm vách của họ Tang đè chết con dê của họ Trương. Họ Trương muốn họ Tang đền dê, họ Tang muốn họ Trương đền vách.

**Chú giải.** — 1° 張 ở đây : Trương, họ Trương (nom de famille). 2° 桑 ở đây : Tang, họ Tang (nom de famille). 3° 道 đường, hàng, tấm (*tiếng đệm*). 4° 一道牆 một tấm vách, một bức tường (un mur). 5° 撞倒 (Bài 1) : Đụng ngã (renverser). 6° 壓死 (đè chết) : Làm chết, giết chết (faire mourir, tuer).

## Quyên II — Bài 18

**髒** TÁNG (a) : Dơ, dơ-dáy  
(sale, malpropre).

**唱** XUỐNG (v) : Ca, hát, ngâm-  
nga (chanter).

**歌** CA (n) : Bài ca, bài hát, cau-  
hát (chant, chanson).

**快** KHOÁI (n) : Vui, vui-mゝng,  
khoái-lạc (joie).

**樂** LẠC (n) : Vui, vui-sướng,  
vui lòng (joie, plaisir,  
contentement).

**怎** CHẦM : tiếng dùng để hỏi  
(particule interrogative).

黃<sup>1</sup> 小弟<sup>2</sup> 要找一個朋  
友,<sup>3</sup> 走到<sup>4</sup> 白貓身<sup>5</sup> 邊,<sup>6</sup> 白  
貓看<sup>7</sup> 他手上<sup>8</sup> 很<sup>9</sup> 髒, 搖搖  
頭,<sup>10</sup> 走開<sup>11</sup> 了. 黃小弟走  
到白羊身邊, 白羊看他身  
上<sup>12</sup> 很髒, 也搖搖頭, 走開  
了. 黃小弟找不着<sup>13</sup> 朋友,  
在樹下<sup>14</sup> 唱一個歌: 「朋友  
少,<sup>15</sup> 快樂<sup>16</sup> 少, 要找朋友找  
不着, 怎麼<sup>17</sup> 好!<sup>18</sup> 怎麼好!」

**Dịch.** — Tháng bé Hoàng muốn kiếm một người bạn, nó đi đến bên mình con mèo trắng ; con mèo trắng, thấy trên tay của nó rất dơ-dáy, lắc đầu rồi đi dang ra. — Tháng bé Hoàng đi lại bên mình con dê trắng ; con dê trắng, thấy trên mình của nó rất dơ, cũng lắc đầu rồi di tránh ra. — Tháng bé Hoàng kiếm không được bạn, nó hát mấy câu này (một bài hát) ở dưới gốc cây : « Thiếu bạn-bè, kém vui-vẻ ; muốn tìm bạn nhưng không gặp người nào, phải làm sao ?! làm sao ?! ».

**Chú giải.** — 1° 黃 (Bài 2), ở đây : Hoàng, họ Hoàng (nom de famille). 2° 小弟 (em bé) : Tháng nhỏ (le petit). 3° 一個朋友 một người bạn (un ami). 4° 走到 (v. c.) : Đi đến (venir). 5° 身 (l. 27). 6° 身邊 bên mình (à côté de). 7° 看 thấy (voir). 8° 他手上 trên tay của nó (sa main). 9° 很 quá, rất (trop). 10° 搖搖頭 lắc đầu (hocher la tête), *tỏ ý không bằng lòng*. 11° 走開 (v. c.) : Đi dang ra, di tránh ra (s'écarter, s'éloigner). 12° 他身上 trên mình nó (son corps). 13° 我不着 nó kiếm không được (il ne peut pas trouver). 14° 在樹下 (c. prépostp.) : Ở dưới cây. 15° 少 (Bài 6) : Ít, hiếm, thiểu (peu, moins). 16° 快樂 (n. et a.) : Vui-vẻ (plaisir, gaieté ; gai). 17° 怎麼 (adv.) : Làm sao, thế nào (comment). 18° 怎麼好 làm sao ! phải làm thế nào ? (comment ! comment faut-il faire ?!). Đây là câu nói tỏ ý thất vọng.

## Quyên II — Bài 19

**滿** MĀN (*a*) : Đầy, đầy-dẫy, trọn, cả, cả và (plein, rempli, tout).

**洗** TĀY (*v*) : Rửa, rửa-ráy, giặt, tắm (laver).

**澡** TĀO (*n. et v*) : Tắm, tắm rửa (bain, baigner).

**骯** KHÁNG (*a*) : Dơ, dơ dày (sale, malpropre).

**掉** ĐIỆU (*v*) : Rớt xuống, rụng, rơi (tomber).

黃小弟找不着朋友，要想<sup>1</sup>回家<sup>2</sup>了。有一隻黑猪<sup>3</sup>走來，<sup>4</sup>要同<sup>5</sup>黃小弟做朋友。黃小弟看他滿身<sup>6</sup>很髒，搖搖手，<sup>7</sup>叫他走開。<sup>8</sup>黑猪就到<sup>9</sup>泥<sup>10</sup>水裏<sup>11</sup>去<sup>12</sup>洗個澡，<sup>13</sup>洗完了，再<sup>14</sup>走到<sup>15</sup>黃小弟身邊，<sup>16</sup>黃小弟看他更<sup>17</sup>髒了，搖搖手，叫他走開。黃小弟找不着朋友，又<sup>18</sup>唱一個歌：「好朋友<sup>19</sup>找不着，髒朋友我不要，要找好朋友，快<sup>20</sup>把<sup>21</sup>骯髒<sup>22</sup>都<sup>23</sup>洗掉。<sup>24</sup>」

**Dịch.** — Tháng bé Hoàng kiếm không được bạn, nó muốn trở về nhà, *trong lúc ấy*, có một con heo đen đi lại, muốn làm bạn với tháng bé Hoàng. Hoàng thấy nó cả mình rất dơ-diry, khoát tay và bảo nó đi dang ra. Bấy giờ con heo đen mới đi tắm ở trong bùn (nước bùn), tắm rồi, nó trở-lại bên mình Hoàng ; Hoàng, thấy nó còn dơ-diry hơn nữa, khoát tay và bảo nó đi dang ra. — Hoàng kiếm không được bạn, nó lại hát mấy câu (một bài hát) *này* : « Bạn tốt, kiêm không ra, bạn dơ ta không thích ; muốn tìm người bạn tốt, phải mau đi tắm-sạch » (tắm sạch hết cái dơ-diry).

**Chú giải.** — 1° 要想 (*v. c.*) : Muốn (vouloir). 2° 回家 (trở về nhà (rentrer chez lui)). 3° 猪 (l. 21). 4° 走來 (*v. c.*) : Đi lại (venir, s'approcher). 5° 同 (l. 11) : Cùng, với (avec). 6° 满身 (khắp mình, cả mình (tout le corps)). 7° 搖搖手 (Khoát tay, ra dấu đuổi đi, bắt đi (envoyer d'un signe de main)). 8° 走開 (*v. c.*) : Đi dang ra (s'écartier, s'éloigner). 9° 到 (đến (arriver), nhưng ở đây nó dùng trước 去 là « động-từ chính », nên nó thành ra « tiền-tri-từ » (prép.) : Đến (à)). 10° 泥 (l. 29), ở đây là hình-dung-từ (*a*). 11° 泥水 (c. postp.) : Trong nước bùn (dans l'eau bourbeuse). 12° 到...去 (aller à...). 到泥水去 (di đến trong nước bùn (venir à l'eau

boueuse). 13° 洗 個 澡 (tắm một cái tắm) : Tắm, tắm-rửa (prendre un bain, se baiguer). 14° 再 (l. 21). 15° 再 走 到 (v. c.) : Đi lại nữa, trở lại (revenir). 16° 身 邊 bèn mình (à côté de, auprès de). 17° 更 còn hơn nữa (plus). 18° 又 跟, cũng (aussi). 19° 好 朋 友 bạn tốt (bon ami). 20° 快 (Bài 18) : Vui, vui-mang, khoái-lạc (joie), nhưng ở đây, nó là trạng-tử (*adv.*) : Mau, cho mau, mau-kip (vite). 21° 把 (l. 17). 22° 肪 隊 (*n. comp.*) : Sự do-dáy (malpropreté). 23° 都 cả, hết thảy (tout). 24° 掉 thường đứng sau một động-tử chính, dặng phụ thêm cho rõ nghĩa ; ở đây dùng nghĩa bóng của nó : **Tuốt, hết, sạch.** 洗 掉 洗 脫 洗 淨 (rendre net, laver).

**Chú ý.** — 把 肪 隊 洗 掉 (đem cái do-dáy rửa sạch) cũng như 把 門 開 開 (l. 17), người ta phải dùng 把 (động-tử phụ) đứng trước, vì sự đặt ngược: 肪 隊 (*phụ-thuộc-tử*) để trên 洗 掉 (*động-tử chính*).

## Quyên II — Bài 20

**喇** LAT (*n*) : 喇叭 cái kèn, ống loa (clairon, trompette).

**叭** BÁ (*n*) : 喇叭 cái kèn, ống loa (clairon, trompette).

**烏** Ô (*n*) : Quả, con quả (corbeau).

**鴉** NHA (*n*) : Quả, con quả (corbeau).

又丫<sup>1</sup>勿丫<sup>2</sup>勿丫<sup>3</sup>！又丫  
勿丫勿丫！喇叭<sup>4</sup>又丫勿  
丫勿丫，吹<sup>5</sup>到<sup>6</sup>小山<sup>7</sup>下<sup>8</sup>。  
「山上小白馬，跑來<sup>9</sup>  
吧！<sup>10</sup>跑來聽<sup>11</sup>我吹<sup>12</sup>喇  
叭。」又丫勿丫勿丫！又丫  
勿丫勿丫！喇叭又丫勿丫  
勿丫，吹到大樹<sup>13</sup>下。「樹上  
小烏鵲。<sup>14</sup>飛來<sup>15</sup>吧！<sup>16</sup>飛來  
聽我吹喇叭。」

**Dịch.** — (*Một câu bé đứng thổi kèn dưới chun núi*) : Oa da da ! Oa da da ! Tiếng kèn kèu « oa da da » ở dưới chun núi (núi nhỏ) : — « Bờ ngựa trắng nhỏ ở trên núi kia, mày hãy chạy xuống (lại) dày ! Chạy xuống (lại) dặng nghe tao thổi kèn. » — (*Một câu bé khác đứng thổi kèn dưới gốc cây*) : Oa da da ! Oa da da ! Tiếng kèn kèu « oa da da » ở dưới gốc đại-thọ (dưới cây to) : — « Bờ quả nhỏ ở trên cây kia, mày hãy bay xuống (lại) dày ! Bay xuống (lại) dặng nghe tao thổi kèn. »

**Chú giải.** — 1° 又 丫 (romains : Ua) đọc : Oa. 2° 勿 丫 (romains : Da) đọc : Đa. 3° 又 丫 勿 丫 勿 丫 ! là dấu chấm của Tàu nhái theo tiếng kèn. 4° 刺 叮 cái kèn (clairon). 5° 吹 (Bài 11), ở đây : Kèu (sonner). 又 丫 勿 丫 勉 丫 吹 kèu oa da da (sonner en faisant ua da da). 6° 到 Ở (à). 7° 小 山 núi nhỏ, gò (colline). 8° 到... 下 Ở dưới... (au pied de...). 9° 跑 来 chay lai (venir en courant). 10° 吧 Ở Bài 7 : Nó tö ý « *thà, thôi tha...* » ; ở đây nó là cái dấu sai-biều : *Hãy* (*particule finale impérative*). 跑 来 吧 mày hãy lai (viens). 11° 聽 (I. 28) : Nghe (écouter). 12° 吹 Ở đây : Thôi (sonner). 13° 大 樹 cây to, đại-thọ (grand arbre). 14° 烏 鴉 (*n. comp.*) : Quả, chim quạ (corbeau). 小 烏 鴉 con quạ nhỏ (corbin). 15° 飛 来 bay lai (venir en volant). 16° 飛 来 吧 hãy bay lai (viens).



## Quyên II — Bài 21

**果** QUẢ (*n*) : Trái, trái-trăng, quả (fruit).

**坐** TỌA (*v*) : Ngồi (s'asseoir).

**椅** Ỷ (*n*) : Ghế, ghế ngồi (chaise).

**兒** NHÌ (*n*) : Con, con cái (ils, enfant).

**些** TA (*adv. et a. ind.*) : Một chút, một ít, vài (un peu, quelques).

果子<sup>1</sup>長<sup>2</sup>在樹上，烏鵲飛來，要吃果子。弟弟說：「快<sup>3</sup>飛開！<sup>4</sup>快飛開！不要<sup>5</sup>來吃。」烏鵲就飛開<sup>6</sup>了。果子掉<sup>7</sup>在地上，公雞<sup>8</sup>走來<sup>9</sup>，要吃果子。弟弟說：「快走開！<sup>10</sup>快走開！不要來吃。」公雞也走開<sup>11</sup>了。弟弟坐在椅子<sup>12</sup>上，唱一個歌兒<sup>13</sup>；「烏鵲飛開，公雞走開，我把<sup>14</sup>這<sup>15</sup>許多<sup>16</sup>果子<sup>17</sup>送<sup>18</sup>給<sup>19</sup>那些好<sup>20</sup>孩子<sup>21</sup>。」

**Dịch.** — Trái trên cây đã lớn (trái lớn-lèn ở trên cây), chim quạ bay lai, muốn ăn trái. Thằng em tôi bảo : « *Hãy* bay đi lập-tức ! *hãy* bay đi lập-tức ! *Mầy* dừng lại đây ăn. » — Chim quạ bị đuổi liền bay đi. — Có những trái chín rụng xuống đất, con gà trống đi lại, muốn ăn trái. Thằng em tôi bảo : « *Hãy* đi đi, mau ! *hãy* đi đi, mau ! *Mầy* dừng lại đây ăn. » — Con gà trống bị đuổi cũng đi dang. — Thằng em tôi mới ngồi trên ghế, hát mấy câu (một bài hát) *này* : « Chim quạ đã bay, gà trống cũng đi, và ta hãy đem những trái rụng này, cho mấy em ngoan-ngoãn dễ thương kia. »

**Chú giải.** — 1° 果子 quả-tử, trái (fruits). 2° 長 (l. 23) : Lón, lớn lên (grandir). 3° 快 (*adv.*) : Mau, cho mau (vite). 4° 飛開 bay dang ra, bay di (s'éloigner en volant). 快飛開 Hãy bay di, cho mau ! (vite, allez-vous en !). 5° 不要 (*impératif négatif*) : Đừng... (ne... pas). 6° 飛開 (*v. c.*) bay di (s'envoler). 7° 掉rung, rung xuống (tomber). 8° 公鷄 gà trống (le coq). 9° 走來 (*v. c.*) : Đi lai (venir). 10° 走開 (*v. c.*) : Đi dang, đi ra khỏi (s'écarte, s'éloigner). 快走開 Hãy đi dang cho mau ! (va-t-en !). 11° 走開 (*v. c.*) : Đi dang (s'écarte). 12° 椅子 cái ghế (la chaise). 13° 兒子 ở đây cũng như 子, là tiếng phụ (*suffixe*). 歌兒 bài ca, bài hát (chant, chanson). 一個歌兒 một bài hát (une chanson). 14° 把 dem (prendre). 15° 還 (*a. dém.*) : Ấy, này (ce, cet, cette). 16° 許多 nhiều, có nhiều (plusieurs). 17° 這許多果子 những trái này (ces fruits). 18° 送 (l. 39) : Cho (donner). 19° 紿 (*l. 8*), Ở đây (*prép.*) : Cho (à). 20° 好 (*a*) : Tốt, ngô, hiền (joli, bon). 21° 孩子 con nít nhỏ (petit enfant). 那些好孩子 mấy đứa nhỏ dẽ thương dó (ces jolis bambins).



## Quyên II — Bài 22

麥

MẠCH (*n*) : Lúa mì (blé).

面

DIỀN (*n*) : Mặt (visage).

插

SẮP (*v*) : Căm, căm vào, cắm xuống (ficher).

嚇

HÁCH (*v*) : Dọa, hăm-dọa, nhát, làm cho sợ (épouvanter, menacer, faire peur, intimider, effrayer).

扇

PHIẾN (*n*) : Cây quạt (éventail).

隨

TÙY (*v*) : Theo ; tùy theo (suivre ; se conformer à).

**Dịch.** — Chim qua bay đến trong ruộng, nó muốn ăn lúa mì. Người làm ruộng mới làm một cây cờ và cắm nó ở trong ruộng để dọa (nhát) chim qua. Nhưng qua không sợ cây cờ, vẫn bay đến

烏鵲飛到田裏<sup>1</sup>. 要吃麥子.<sup>2</sup> 農人<sup>3</sup>做了一面<sup>4</sup>旗<sup>5</sup>, 插<sup>6</sup>在田裏嚇烏鵲. 烏鵲不怕<sup>7</sup>旗, 還要<sup>8</sup>飛來吃. 農人做了一個草人<sup>9</sup>, 插在田裏嚇烏鵲. 烏鵲不怕草人, 還要飛來吃. 農人在草人的手裏<sup>10</sup>, 挂<sup>11</sup>了兩把<sup>12</sup>扇子<sup>13</sup>. 扇子隨着<sup>14</sup>風<sup>15</sup>, 摆<sup>16</sup>來搖去<sup>17</sup>. 烏鵲當<sup>18</sup>是<sup>19</sup>真的<sup>20</sup>人, 不再<sup>21</sup>飛來<sup>22</sup>了.

ăn. — *Bấy giờ* người làm ruộng mới làm một con bồ-nhin, và cắm nó ở trong ruộng để dọa chim quạ, nhưng quạ không sợ bồ-nhin, cứ bay lại ăn. — Người làm ruộng mới treo hai cày quạt *tòn-ten* ở trong *kai* tay của bồ-nhin, rồi quạt đánh đồng-dura theo gió, chim quạ thấy thế tưởng là người ta thét, mới không bay lại nữa.

**Chú giải.** — 1° 飛 到 田 裏 bay đến trong ruộng (voler vers le champ). 2° 麥 子 lúa mì (le blé). 3° 農 人 người làm ruộng (cultivateur). 4° 面 ő dày : Lá, cây (tiếng đệm). 5° 一 面 旗 một cây cờ (un drapeau). 6° 插 cắm, cắm xuống (planter). 7° 怕 sợ (avoir peur). 8° 還 要 (adv.) : Còn muốn, còn, hãy còn (encore). 9° 草 人 (n. comp.) : Người bằng cỏ, bồ-nhin, con nộm (épouvantail, mannequin). 10° 在 草 人 的 手 裏 (c. proposp.) : Ở trong tay của hình-nộm (aux mains du mannequin). 11° 掛 (l. 19) : Treo (suspendre). 12° 把 ő dày : Cây (tiếng đệm). 13° 兩 把 扇 子 hai cây quạt (deux éventails). 14° 隨 着 theo (suivant), ő dày là « tiền-tri động-tù » (v. prép.). 15° 隨 着 風 theo gió (au gré du vent). 16° 搖 (l. 5). 17° 搖 來 搖 去 lắc lại lắc qua, đánh đồng-dura (aller et venir en remuant, se balancer), là động-tù chính. 18° 當 (l. 4) : Tưởng (croire que). 19° 是 (l. 20), ő dày : Ấy là... (c'est...). 20° 真 的 (a) : Thật (vrai). 21° 再 (l. 21). 22° 再 飛 來 (v. c.) : Bay lại nữa (revenir).

**Chú ý.** — 隨 ő dày thành ra « tiền-tri-tù » (prép.) : Theo (à). Vì nó với 風 (thuộc từ của nó) đứng trước 搖 來 搖 去 (se balancer) là động-tù chính.



## Quyên II — Bài 23

**籃** LA (n) : Thùng, giỏ (panier.)

**新** TÂN (a) : Mới, tàn (frais, nouveau, neuf, récent).

**認** NHẬN (v) : Nhận, nhỉnh, nhỉnh-biết, nhận biết (reconnaitre).

**打** ĐÁ (v) : Đánh, đập (battre, frapper, dépiquer).

**明** MINH (a) : Sáng, tỏ, rõ. Sau (clair, lumineux, évident. Suivant, prochain).

一籃 1 麥, 兩 箮 麥, 三 箮 新 大 麥<sup>2</sup>

久 | ㄩ 久 | ㄩ 久 ㄩ !<sup>3</sup>  
久 | ㄩ 久 | ㄩ 久 ㄩ !

認 真<sup>4</sup> 打 大 麥. 大 麥 打<sup>5</sup>  
得<sup>6</sup> 多<sup>7</sup>, 送 你 一 大 篮; 大  
麥 打 得 少, 明 天<sup>8</sup> 起<sup>9</sup> 個<sup>10</sup>  
早 .

**Dịch.** — *Đây, ta đãp được một thúng lúa (lúa mì), hai thúng lúa (lúa mì), bây giờ đã đập được ba thúng lúa mới (đại-mạch mới).* — Binh-binh be ! binh-bình be ! (*tiếng đập lúa*). — Đập lúa một cách xăng-xái. *Nếu* lúa đập được nhiều, *ta sẽ* cho mày một thúng to ; *nếu* lúa đập được ít, ngày mai *ta phải* thức sớm (*đang rán đập nhiều hơn*).

**Chú giải.** — 1° 箕 cái giỗ bằng tre, miệng tròn đáy vuông. 2° 大麥 (*n. comp.*) : Lúa đại-mạch (orge). 3° 久 | 久 | 久 | 久 (romains : Ping-ping-pai) là *Dấu chú âm* nhái tiếng đập lúa. (Xem *Dấu chú âm* ở sau rốt Q. I). 4° 認真 (*adv.*) : Sốt-sáng, cẩn-mẫn, cẩn-thận, mau-mắn, chín-chắn, xăng-xái, kĩ-cang, ngay-thật, tàn-tinh (avec ardeur, diligemment, consciencieusement). 5° 打 đập, bị đập (battu). 6° 得 *tiếng* *dém*, để đứng giữa *động-từ* 打 và *trạng-từ* 多. 7° 多 ở đây là *trạng-từ* (*adv.*) : Nhiều (beaucoup). 8° 明天 (*adv.*) : Ngày sau, *ngày mai* (demain). 9° 起 thức dậy (se lever). 10° 個 *tiếng* *dém*, để đứng giữa *động-từ* 起 và *trạng-từ* 早, bởi sự đặt ngược.



## Quyển II — Bài 24

助	TRỢ ( <i>v</i> ) : Giúp, giúp đỡ (aider).	公鷄, 黃狗, 老牛, 一同 <sup>1</sup> 住在農人家裏, <sup>2</sup> 天天 <sup>3</sup> 帮 <sup>4</sup> 助 <sup>5</sup> 農人做工. <sup>6</sup> 公鷄每天 <sup>7</sup> 早 <sup>8</sup> 的 <sup>9</sup> 起來, <sup>10</sup> 芒 <sup>11</sup> 一 <sup>12</sup> 叫, 農人就 <sup>13</sup> 起身 <sup>14</sup> 了.
每	MÔI ( <i>a. ind.</i> ) : Mỗi, mỗi một, mọi ; mỗi khi (chaque ; chaque fois que...).	老牛聽 <sup>15</sup> 見 <sup>16</sup> 鷄啼, 立 刻 <sup>17</sup> 醒來, <sup>18</sup> 跟 <sup>19</sup> 着 <sup>20</sup> 農人 到田裏, <sup>12</sup> 帮他耕 <sup>22</sup> 田. <sup>23</sup>
立	LẬP ( <i>v. et adv</i> ) : Lập, dựng, lập nền; đứng. Liền (établir, fonder ; être debout. Aussitôt, immédiatement).	黃狗留在家裏, <sup>24</sup> 替 <sup>25</sup> 農 人看 <sup>26</sup> 門, <sup>27</sup> 農人得 <sup>28</sup> 着他 們的 <sup>29</sup> 帮助, <sup>30</sup> 心裏很歡 喜, <sup>31</sup> 天天把 <sup>32</sup> 穀子 <sup>33</sup> 給公 鷄吃, 把飯給黃狗吃, 把草 給老牛吃.
刻	KHẮC ( <i>n</i> ) : Giây phút (moment).	
醒	TỈNH ( <i>v</i> ) : Tỉnh, thức dậy, tỉnh giấc (se réveiller).	
留	LUU ( <i>v</i> ) : Ở lại, cầm lại (rester, retenir).	
替	THẾ ( <i>v</i> ) : Thế, thay-thế (substituer, remplacer).	
歡	HOAN ( <i>v</i> ) : Vui, bằng lòng (se plaire).	
喜	HÝ ( <i>v</i> ) : Mừng, vui-mừng (se réjouir).	

**Dịch.** — Con gà trống, con chó phèn (vàng) và con bò, chúng nó ở trong nhà người làm ruộng, hàng ngày giúp việc cho chủ chúng nó (người làm ruộng) :

Con gà trống, hàng bữa, thức dậy rất sớm, nó vừa gáy ô-ô-o thì chủ nó dậy liền.

Con bò nghe gà gáy, liền thức dậy, nó đi theo chủ nó ra đồng, cày ruộng.

Còn con chó phèn thì ở lại (ở lại nhà) giữ nhà (cửa) cho chủ nó.

Người làm ruộng được sự giúp đỡ của chúng nó, rất bằng lòng (trong lòng rất vui mừng), mỗi ngày đem lúa cho gà trống ăn, lấy cơm cho chó phèn ăn và đem cỏ cho bò ăn.

**Chú giải.** — 1° 一 同 (*adv.*) : Cùng nhau (ensemble). 2° 在 農 人 家 裏 (*c. prépostp.*) : Ở trong nhà người làm ruộng (chez le cultivateur). 3° 天 天 每 天 (tous les jours) 4° 帮 (I. 14) cũng viết là 助. 5° 帮 助 (*v. c.*) : Giúp đỡ (aider). 6° 做 工 (*v. c.*) : Làm việc (travailler). 帮 助 農 人 做 工 làm việc giúp cho người làm ruộng. 7° 每 天 每 天 (tous les jours) 8° 早 早 (*adv.*) : Rất sớm (trop tôt, de très bonne heure). 9° 的 tiêng chỉ thuộc về (génitif). 10° 起 來 起 来 (se lever). 11° 此 此 (romains : o-o-o) là dấu chấm nháy tiếng gà gáy. 12° 一 (conj.) : Vừa khi (dès que). 13° 就 立 即 (tout de suite). 14° 起 身 起 身 (se lever). 15° 聽 (I. 28). 16° 聽 見 (*v. c.*) : Nghe (entendre). 17° 立 刻 (*adv.*) : Tức-thì, lập-tức, liền (sur-le-champ, tout de suite, immédiatement, aussitôt). 18° 醒 來 (*v. c.*) : Thức dậy (se réveiller). 19° 跟 (I. 30) : Đi theo (suivre). 20° 着 (I. 16). 21° 到 田 裏 (*c. prépostp.*) : Đến trong ruộng (au champ). 22° 耕 (I. 22). 23° 田 (I. 22). 帮 他 耕 田 (giúp nó cày ruộng) : Cày với nó (labourer avec lui). 24° 在 家 裏 (*c. prépostp.*) : Ở trong nhà. 25° 替 (*v. prép.*) : Thế, cho (à la place de, pour). 26° 看 (Bài 3), ở đây : Giữ (garder). 27° 門 (I. 17). 看 門 (coi cửa) : Giữ cửa (garder la maison). 28° 得 (I. 26) : Được (obtenir). 29° 他 們 的 (*a. poss.*) : Của chúng nó (leur). 30° 帮 助 (*n*) : Sự giúp đỡ (aide). 31° 歡 喜 vui-mừng (être content). 32° 把 (I. 17). 33° 穀 子 (I. 25) : Lúa, hột lúa (grains de riz).

## Quyên II — Bài 25

林	LÂM ( <i>n</i> ) : Rừng, rừng-bụi (forêt, massif d'arbres, bosquet).
知	TRI ( <i>v</i> ) : Biết, hay, thuộc (savoir).
芽	NHA ( <i>n</i> ) : Mút, mộng, chồi (bourgeon).
莢	GIÁP ( <i>n</i> ) : Vỏ, vỏ các thứ đậu (gousse, cosse).
採	THÁI ( <i>v</i> ) : Há, hái trái. Lượm (cueillir).
量	LUQONG ( <i>v</i> ) : Lường, đong, đo (mesurer).
剛	CANG ( <i>a</i> ) : Cứng ; mạnh (dur, rigide ; robuste, fort).
斗	ĐẦU ( <i>n</i> ) : Cái lường, già, hộc, vuông (boisseau).

林<sup>1</sup> 知先<sup>2</sup> 把大豆<sup>3</sup> 種<sup>4</sup>  
在泥裏。 過了幾天，<sup>5</sup> 豆  
出<sup>6</sup> 芽<sup>7</sup> 了。 他說：<sup>8</sup>「我  
要豆長<sup>9</sup> 葉，<sup>10</sup> 快<sup>11</sup> 澆<sup>12</sup> 水  
吧！<sup>13</sup>」 過了幾天，豆長葉  
了。 他說：「我要豆開花<sup>14</sup>，  
快澆水吧！」 過了幾天，豆  
開花了。 他說：「我要豆  
結<sup>15</sup> 英<sup>16</sup>，快澆水吧！」 過了  
幾天，豆結莢了。 他採了  
許多<sup>17</sup> 豆，量量<sup>18</sup> 剛好<sup>19</sup>  
有<sup>20</sup> 一斗。

**Dịch.** — Lâm Tri-Tiên lấy đậu nành gieo trong chỗ đất trống, cách  
ít ngày, đậu nứt mộng lên. Nó nghĩ thầm: « Ta muốn đậu mọc lá,  
thì hãy mau di tưới nước **cho nó!** » — Cách ít ngày, đậu đã mọc  
lá lên. Nó *lại* nghĩ thầm: « **Nếu** ta muốn **cho** đậu trỗ bong, **chi**  
**bằng** hãy mau di tưới nước **cho nó!** » — Cách ít ngày, đậu trỗ  
bong hết. Nó *lại* nghĩ thầm: « **Nếu** ta muốn **cho** đậu có (kết) trái,  
thôi hãy mau di tưới nước **cho nó!** » — Cách ít ngày, đậu đã kết  
trái, **và khi đậu già**, nó hái vỏ (nó hái được nhiều đậu), lường **thử**  
**coi**, thì có vừa đúng một giã đậu.

**Chú giải.** — 1° 林 ở đây : Lâm, họ Lâm (nom de famille).  
2° 知先 ở đây là *tên riêng* (nom propre). 3° 大豆 (đậu to) : Đậu  
nành (soja). 4° 種 (l. 14), ở đây : *Gieo*, gieo-vải, gieo giống (semер).  
5° 過了幾天 cách ít ngày (quelques jours après). 6° 出 ra, phát ra,  
xuất ra (émettre). 7° 出芽 (*v. c.*) đậm chồi, ra mộng (bourgeonner,  
germer). 8° 說 (l. 20), ở đây : Tự nói, nghĩ thầm (se dire). 9° 長  
(l. 23), ở đây : *Mọc*, mọc lên, đậm, ra (pousser). 10° 葉 (l. 32).  
11° 快 (*adv.*) : Mau, cho mau (vite). 12° 澆 (l. 14). 13° 吧 (Bài 7) :  
Tiếng ở rốt câu để tỏ ý sai-biển (*particule finale impérative*).

14° 開 花 trô bông (pousser des fleurs, fleurir). 15° 結 (l. 32) : Kết trái, ra trái (se nouer). 16° 結 炎 Kết trái, ra trái (donner des gousses, produire des fruits). 17° 許 多 (nên hiểu ngầm có 这 đúng trước nó) : Nhũng... đó (ces). 18° 量 量 (Bách thoạii hay nói lặp lại như thế), ở sau nó nên hiểu ngầm có tiếng thế tên cho đậu. 19° 剛 好 (adv.) : Đáng, vừa đúng (juste). 20° 有 có, được (avoir, valoir).



## Quyên II — Bài 26

南 NAM (*n*) : Nam, phương nam (sud).

京 KINH (*n*) : Kinh, kinh-dò, kinh-thành (capitale).

城 THÀNH (*n*) : Thành, lũy (citadelle, remparts, ville murée).

板 BẢN (*n*) : Ván, tấm ván, bản, thẻ (planche, plaque).

竿 CAN (*n*) : Cọng tre, cần (cần câu), sào, cày sào, (tige de bambou, canne, perche).

折 CHIẾT (*n*) : Bẻ, bẻ gãy (rompre).

竹馬, 竹馬, 我來騎<sup>1</sup>, 騎到南京<sup>2</sup> 京城<sup>3</sup> 裏<sup>4</sup>. 「什麼城<sup>5</sup>?」「石頭<sup>6</sup> 城.」「什麼石<sup>7</sup>?」「青板石<sup>8</sup>.」「什麼青<sup>9</sup>?」「竹竿<sup>10</sup> 青.」折枝<sup>11</sup>竹竿<sup>12</sup> 當<sup>13</sup> 馬騎, <sup>14</sup>騎到<sup>15</sup>南京去<sup>16</sup>遊戲.<sup>17</sup>

**Dịch.** — Đây nầy con ngựa bằng tre, con ngựa bằng tre, tôi sẽ cõi nó, cõi nó chạy đến thành Nam-kinh. — : « Thành ấy xây bằng gì? » — : « Thành xây bằng đá. » — : « Đá gì? » — : « Đá thẻ (bản) xanh. » — : « Màu xanh gì? » — : « Xanh màu cọng tre. » — Tôi bẻ cọng tre làm ngựa cõi, cõi đi Nam-kinh chơi.

**Chú giải.** — 1° 騎 (l. 5). 我來騎 tôi sẽ cõi nó (je vais le monter). 2° 南京 (Nan-kin) là tên của một thủ-dò nước Tàu. 3° 京城 (*n. comp.*) : Kinh-thành, kinh-dò, tĩnh-thành (capitale, citadelle, ville). 4° 騎到...裏 cõi nó đăng đi (đến)... (je le monte pour me rendre à...). 5° 什 麼 城 thành bằng gì? (en quoi est la citatelle?). 6° 石 頭 (*n. comp.*) : Đá (pierre). 7° 什 麼 石 đá gì? (quelle sorte de pierre?). 8° 板 石 đá thẻ, đá miếng (pierres taillées). 9° 青 (*n*): Màu xanh (vert). 10° 竹 竿 cọng tre (tige de bambou). 11° 枝 (tiếng đệm) nói tắt bởi 一枝. 12° 枝 竹 竿 một cọng tre (une tige de bambou). 13° 當 làm,

làm như (prendre pour...), nhưng ở đây nó, đứng trước động-tùi chính 駕, sẽ thành tiền-trí-tùi (prép.) : Thế, thế cho (à la place de). 14° 當 馬 駕 (làm ngựa cõi) : Cõi thế ngựa. 15° 到 (v. prép.) : Về (à). 16° 到 南京去 di đến (về) Nam-kinh (aller à Nankin). 17° 遊 戲 (l. 36) : Choi, vui-choi (s'amuser).

## Quyên II — Bài 27

衣	Y (n) : Áo, áo mặc (habit, vêtement).
裳	THƯỜNG (n) : Quần, xiêm, váy, cùm (pantalon, eulotte, jupe).
布	BỐ (n) : Vải, vải-sò (toile).
綢	TRÙ (n) : Hàng, lụa (étoffe mince de soie).
呢	NĨ (n) : Nỉ (drap).
穿	XUYỀN (v) : Mặc, bàn (s'habiller, se vêtir, porter).

我的<sup>1</sup> 衣裳<sup>2</sup> 好<sup>3</sup>, 我的  
衣裳用<sup>4</sup> 布做, 這種<sup>5</sup> 布,<sup>6</sup>  
是<sup>7</sup> 國貨.<sup>8</sup>  
你的<sup>9</sup> 衣裳好, 你的衣裳  
用綢做, 這種綢, 是國貨.  
他的<sup>10</sup> 衣裳好, 他的衣裳  
用呢做, 這種呢, 是國貨.  
我們<sup>11</sup>都是中國人,<sup>12</sup> 大  
家都穿中國貨.<sup>13</sup>

**Dịch.** — Quần-áo của tôi tốt, quần-áo của tôi may bằng vải ; thứ vải này là đồ nội-hóa. — Quần-áo của mày tốt, quần-áo của mày may bằng lụa ; thứ lụa đó là đồ nội-hóa. — Quần-áo của nó tốt, quần-áo của nó may bằng nỉ ; thứ nỉ đó cũng là đồ nội-hóa. — Chúng ta là người tàu, hết-thảy mặc hàng tàu.

**Chú giải.** — 1° 我 的 (a. poss.) : Của tôi (mon, ma, mes). 2° 衣 裳 áo-quần, y-phục (vêtements, habits). 3° 好 好 (être bon). 4° 用 (v. prép.) : Với (avec). 5° 種 (l. 14), Ở đây (n) : Tùy, giống (sorte, espèce, genre), nhưng, trong bài này, nó là « *tiếng đệm* ». 6° 這種布 thứ vải này (ces toiles). 7° 是 (l. 20). 8° 國 貨 (l. 40) : Hàng trong nước, đồ nội-hóa (marchandises indigènes). 9° 你 的 (a. poss.) : Của mày (ton, ta, tes). 10° 他 的 (a. poss.) : Của nó (son, sa, ses). 11° 我 們 chúng tôi, chúng ta (nous). 12° 中 國 人 người tàu (chinois). 13° 中 國 貨 hàng tàu (marchandises chinoises), ở đây muốn nói : *Những y-phục bằng thứ hàng-vải tàu* (des vêtements en étoffe chinoise).

**Chú ý.** — 呢 (nǐ) trong Bài này cũng một chữ với 呢 (ni) trong Bài 16. trước đây, vì nghĩa đổi khác nên đọc âm khác.

## Quyên II — Bài 28

**低** ĐÈ (a) : Thấp (bas).

**蠶** TÀM (n) : Tằm, con tằm  
(ver à soie).

**繭** KIỀN (n) : Cái kén, tỗ kén  
(cocon de ver à soie).

**抽** SUU (v) : Kéo, kéo ra, rút  
ra (tirer ; faire  
bouger en tirant).

**絲** TU (n) : Tơ, sợi tơ  
(soie, fil de soie).

**織** CHÚC (v) : Dệt, dệt-củi  
(tisser)

家<sup>1</sup> 桑<sup>2</sup> 低, 野<sup>3</sup> 桑高, 桑  
樹<sup>4</sup> 枝上桑葉<sup>5</sup> 少, <sup>6</sup>「桑葉  
呢<sup>7</sup>?」「給蠶吃了.」「蠶  
呢?」「做繭了.」「繭呢?」  
「抽<sup>8</sup> 絲了.」「絲呢?」「織  
綢了.」「綢呢?」「做<sup>9</sup> 衣  
裳了.」「衣裳呢?」給人  
穿了.」

**Dịch.** — Dâu nhà thấp, dâu rừng cao ; lá dâu ở trên cành dâu  
còn rất ít. — Giáp : « Tại sao lá dâu còn ít vậy ? » — Ất : « Người  
ta đã hái nó cho tằm ăn. » — Giáp : « Tằm đâu ? » — Ất : « Nó đã  
làm kén rồi. » — Giáp : « Kén dâu ? » — Ất : « Người ta đã kéo  
(rơm) tơ rồi. » — Giáp : « Tơ dâu ? » — Ất : « Người ta đã dệt lụa  
rồi ? » — Giáp : « Lụa dâu ? » — Ất : *Người ta đã may y-phục rồi.* »  
— Giáp : « Y-phục dâu ? » — Ất : « Đã cho người ta mặc rồi. »

**Chú giải.** — 1° 家 (l. 13), ở đây (a) : Nhà, thuộc về của nhà, trong  
nhà (domestique). 2° 桑 dâu, cây dâu (mûrier). 3° 野 (l. 16). 4° 桑樹  
(n. comp.) : Cây dâu (mûrier). 5° 葉 (l. 32). 桑樹枝上桑葉 lá dâu  
trên cành cây dâu (les feuilles sur les branches du mûrier). 6° 少  
ở đây (a) : Ít, it-oi, thưa-thớt (rare). 7° 呢 (Bài 16) : Tiếng dùng để  
hỏi (particule finale interrogative). 8° 抽 (có người đọc là « trùu »,  
như trùu tượng 抽象 abstraire) : Kéo, kéo chī, rơm tơ (dévider).  
9° 做 làm, may (confectionner).

**Chú ý.** — Những *hình-dung-từ* 低, 高 và 少 thành ra *động-thuộc-từ*, vì chúng nó đứng sau *danh-từ*.

## Quyên II — Bài 29

**蚊** VĂN (*n*) : Muỗi, con muỗi  
(moustique).

**蜜** MẬT (*n*) : Mật, mật ong  
(miel).

**蜂** PHONG (*n*) : Con ong, ong  
mật (abeille).

**害** HẠI (*v*) : Hại, làm hại  
(nuire à).

**螢** HUYNH (*n*) : Con đóm-dốm  
(luciole).

**火** HỎA (*n*) : Lửa, hỏa (feu).

蚊子<sup>1</sup> 要跟<sup>2</sup> 蜜蜂<sup>3</sup> 做朋  
友.<sup>4</sup> 蜜蜂想<sup>5</sup>：蚊子只<sup>6</sup>  
會<sup>7</sup> 害人，不會做工，<sup>8</sup> 就<sup>9</sup>  
不肯<sup>10</sup> 跟他<sup>11</sup> 做朋友.

螢火蟲<sup>12</sup> 要跟蜜蜂做朋  
友. 蜜蜂想：螢火蟲只愛<sup>13</sup>  
遊戲，<sup>14</sup> 不愛做工，也不肯  
跟他做朋友.

蚊子要跟螢火蟲做朋  
友，螢火蟲頭<sup>15</sup> 也不回<sup>16</sup>，  
飛去<sup>17</sup> 找<sup>18</sup> 工做<sup>19</sup> 去<sup>20</sup> 了.

**Dịch.** — Con muỗi muốn làm bạn với con ong mật, con ong mật nghĩ thầm : « Con muỗi chỉ biết làm hại người ta, *chớ nó* không biết làm việc ». Bấy giờ *nó* không chịu làm bạn với con ấy. — Con đóm-dốm muốn kết bạn với ong-mật, ong-mật nghĩ thầm : « Con đóm-dốm chỉ thích chơi-bời, *chớ nó* không thích làm việc ». *Rồi nó* cũng không chịu kết bạn với con ấy. — Con muỗi muốn làm bạn với đóm-dốm, *nưng* đóm-dốm, cũng không thèm ngó lại (cái đầu của nó cũng không day lại), cứ bay đi dặng kiếm công-việc-làm.

**Chú giải.** — 1° 蚊子 con muỗi (le moustique). 2° 跟 (*v. prép.*) ; Vói (avec). 3° 蜜蜂 (*n. comp.*) : Ong mật (mouche à miel, abeille). 4° 做朋友 làm bạn, kết bạn (se faire ami, lier amitié avec...). 5° 想 ở đây : Nghĩ thầm (se dire). 6° 只 (I. 39) : Chỉ..., mà thôi (ne... que). 7° 會 (I. 37). 8° 做工 (*v. c.*) : Làm việc (travailler). 9° 就 khi ấy, bấy giờ (alors). 10° 肯 (I. 12). 不肯 không chịu (refuser de). 11° 跟他 với nó (avec lui). 12° 蟲 (I. 7) : Con trùng, con sâu (ver). 螢火蟲 (*n. comp.*) : Con đóm-dốm (ver luisant, luciole). 13° 愛 (I. 13). 14° 遊戲 (I. 36) : Vui-chơi (jouer, s'amuser). 15° 頭 (I. 33) : Đầu (tête). 16° 回 (I. 11) : Day lại (tourner). 17° 去 ở đây (*prép.*) : Vi, dặng (pour). 18° 我 (I. 31) : Kiếm, tìm (chercher). 19° 工做 (*n. comp.*) : Công-việc-làm (travail). 20° 飛……去 (*v. c.*) : Bay di (s'envoler).

## Quyên II — Bài 30

**星** TÌNH (*n*) : Sao, ngôi sao, tinh-tú (étoile).

**釘** ĐỊNH (*n*) : Đinh (clou).

**鬧** NÀO (*v. et a.*) : Làm om-sòm ; ồn-ao (faire du bruit ; tumultueux).

**撲** PHÒC (*v*) : Xòng vào, nhào vò (se lancer sur, se jeter à).

**燈** ĐĂNG (*n*) : Đèn, đèn-duốc (lampe).

**蛾** NGA (*n*) : Con bướm-bướm ban đêm (phalène).

**Dịch.** — **Hỏi** : « Loại trùng gì bay lại giống-như ngôi-sao nhỏ ? — Con trùng gì bay lại giống-như một cây đinh ? — Loại trùng gì bay lại kêu ong-ong ? — Loại trùng gì bay lại muốn nhào vò đèn ? » — **Đáp** : « Con đóm-dốm bay lại giống-như ngôi-sao nhỏ. — Con muỗi (muỗi nhỏ) bay lại giống-như cây đinh. — Con ong-mật bay lại kêu ong-ong. — Con phán (bướm đêm) bay lại muốn xốc-vò đèn ».

**Chú giải.** — 1° 什麼 *gì* ? (quel...?). 2° 蟲 loại trùng (insecte). 3° 飛來 bay lại (se rapprocher en volant). 4° 像 (l. 26) : Cũng như (comme). 5° 隻 (l. 25). 6° 蟊 蟊 蟊 蟊 (romains : ong-ong) là *dấu-chú-ám* nhái tiếng ong kêu. 7° ... 蟊 蟊 蟊 蟊 開 kêu ong-ong (...en faisant ong-ong, *bourdonner*). 8° ... 要 muốn (...en voulant). 9° 萤火蟲 con đóm-dốm (luciole). 10° 蚊子 con muỗi (moustique). 11° 蜜蜂 ong mật (abeille). 12° 兒 (Bài 21, Chú 13). 蛾兒 con phán, con bướm ban-dêm (phalène).

「什麼<sup>1</sup>蟲<sup>2</sup>飛來<sup>3</sup>像<sup>4</sup>

小星？什麼蟲飛來像隻<sup>5</sup>

釘？什麼蟲飛來又ㄉ又ㄉ<sup>6</sup>

鬧？<sup>7</sup>什麼蟲飛來要<sup>8</sup>撲燈？」

「螢火蟲<sup>9</sup>飛來像小星。

小蚊子<sup>10</sup>飛來像隻釘。蜜

蜂<sup>11</sup>飛來又ㄉ又ㄉ鬧。蛾

兒<sup>12</sup>飛來要撲燈。」

## Quyên II — Bài 31

**蜘蛛** TRI (*n*) : Con nhền-nhện (araignée).

**蛛** TRU (*n*) : Con nhền-nhện (araignée).

**網** VÔNG (*n*) : Lưới, chài (filet).

**破** PHÁ (*v*) : Đánh vỡ, làm hủ, phá, phá tan (briser, rompre, détruire).

**雨** VŨ (*n*) : Mưa, nước mưa (pluie).

蜘蛛<sup>1</sup>結<sup>2</sup>網<sup>3</sup>好了<sup>4</sup>, 大風吹來<sup>5</sup>, 把<sup>6</sup>網吹破<sup>7</sup>了<sup>8</sup>. 他不怕<sup>9</sup>, 等<sup>10</sup>一會兒<sup>11</sup>, 再<sup>12</sup>結<sup>13</sup>一個新<sup>14</sup>網<sup>15</sup>. 新網結好了<sup>16</sup>, 大雨<sup>17</sup>打<sup>18</sup>來<sup>19</sup>, 把<sup>20</sup>網打破<sup>21</sup>了<sup>22</sup>. 他不怕<sup>23</sup>, 等一會兒<sup>24</sup>, 又<sup>25</sup>結<sup>26</sup>了一個新網<sup>27</sup>. 新網結好了<sup>28</sup>, 他就捉<sup>29</sup>蟲吃<sup>30</sup>, 吃飽<sup>31</sup>了<sup>32</sup>, 睡<sup>33</sup>在網裏<sup>34</sup>很快樂<sup>35</sup>.

**Dịch.** — Con nhền-nhện giăng lưới, *khi* giăng xong rồi, *có một* trận giòng to thổi lại, làm rách lưới *của nó*, *nhưng* nó không sợ, trong giây-phút (chờ một chặp), *nó* giăng lại một cái lưới khác (mới). — Sau khi cái lưới mới làm xong, *có một đám* mưa to dội xuống, làm hủ lưới *của nó*, *nhưng* nó không sợ, chừng một lát, *nó* giăng lại một cái lưới khác nữa. — Cái lưới mới đã làm xong, bấy giờ *nó* mới bắt loài trùng *đặng* ăn. Sau khi ăn no, *nó* ngủ trong lưới một cách sung-sướng.

**Chú giải.** — 1° 蛛 蛛 con nhền-nhện (araignée). 2° 結 (l. 32), ở dày : *Dét* (tisser). 3° 網 ở dày : Lưới, lưới nhện (toile d'araignée). 4° 結好了 (dệt xong rồi) : Làm rồi, làm xong (achevé). 5° 吹來 (*v. c.*) : Thổi lại (souffler, se lever). 6° 把 (l. 17. Chú ý). 7° 吹破 (*v. c.*) : Thổi rách (détruire). 8° 怕 sợ (avoir peur). 他不怕 (*nó* không sợ) : Cái đó không quan-hệ gì cho nó (cela lui importe peu). 9° 等 (l. 33). 10° 會 (l. 37), ở dày (*n*) : *Giây-phút, chút, lát, chặp* (instant). 11° 一會兒 một giây-phút (un instant). 等一會兒 (*loc. adv.*) : Chờ một chút, trong giây-phút, một lát, tức-thì (à l'instant, dans un instant). 12° 再 (l. 21). 13° 新 mới, khác (nouvelle, autre). 14° 雨 cũng đọc là « *võ* ». 15° 打 đánh (battre, frapper). 16° 打來 (*v. c.*) : Đánh lại, rơi xuống (nói về mưa), tuôn đến (tomber). 17° 打破 (*v. c.*) : Đánh hủ, làm rách (détruire). 18° 又 (Bài 4) : Lại (de nouveau). 19° 又 結 làm lại (refaire, tisser de nouveau). 20° 捉 (l. 8) : Bắt, bắt lấy (prendre). 21° 吃飽 (*v. c.*) : Ăn no (se rassasier). 22° 睡 (l. 27). 23° 在網裏 (*c. prépostp.*) : Ở trong lưới (dans sa toile). 24° 快樂 (Bài 18) : Sung-sướng (avoir du plaisir). 很快樂 (rất sung-sướng) : Một cách say-mè, rất ngon-lành (paisiblement, tranquillement).

## Quyên II — Bài 32

**站** TRẠM (*v. et n.*) : Đứng, dừng chòn, dừng lại ; trạm, trạm nghỉ ; ga xe, bến xe (*s'arrêter* ; *étape* ; *gare*).

**誰** THỦY (*pron. ind.*) : Ai ? người nào ? (qui...?)

**蒼** THƯƠNG (*a*) : Xanh (vert, bleu).

**蠅** DINH (*n*) : Con ruồi, con lăng (mouche).

**進** TIẾN (*v*) : Tới, tiến-tới ; vào (avancer ; entrer).

**除** TRỪ (*v*) : Trừ, đuổi, trừ-khử, trừ-diệt (exclure, balayer, supprimer, détruire).

蜘蛛站<sup>1</sup> 在網裏，唱<sup>2</sup> 「我有好的<sup>3</sup> 飯，好的菜，<sup>4</sup> 誰要飛到我的<sup>5</sup> 網裏<sup>6</sup> 來？<sup>7</sup>」 蒼蠅<sup>8</sup> 飛過來，<sup>9</sup> 說：「我的肚子<sup>10</sup> 餓<sup>11</sup> 了，讓<sup>12</sup> 我飛進<sup>13</sup> 去，<sup>14</sup> 吃些<sup>15</sup> 飯和<sup>16</sup> 菜。」

蒼蠅飛進<sup>17</sup> 網裏，<sup>18</sup> 蜘蛛說：「你的身體<sup>19</sup> 就<sup>20</sup> 是飯，你的頭腳<sup>21</sup> 就是菜；我要把你吃下去，<sup>22</sup> 讓<sup>23</sup> 我的肚子飽，<sup>24</sup> 紿<sup>25</sup> 人們<sup>26</sup> 余個害。<sup>27</sup>

**Dịch.** — Con nhèn-nhẹn, dừng ở trong lưới, nó hát : « Ta có cơm ngon và đồ ăn ngon, vagy ai muốn bay vào trong lưới ta ? » — *Bấy giờ*, con lăng xanh, đương bay ngang qua, nó trả lời : « Tôi săn đói bụng, hãy cho tôi vào ăn một ít. » (Cái bụng của tôi đói rồi, để tôi bay vào, ăn chút-dĩnh cơm và đồ ăn). — *Dứt lời*, con lăng xanh bay đại vào trong lưới. — Con nhèn-nhẹn nói với khách của nó : « Khúc minh của mày sẽ là cơm, dầu và cảng của mày sẽ là đồ ăn, ta sẽ ăn quách mày, vira được no bụng ta, vira trừ một mối hại cho người.»

**Chú giải.** — 1° 站 díng, Ở (rester). 2° 唱 hát (chanter). 3° 好的 (*a*) : Tốt, ngon (bon, excellent). 4° 菜 (*I. 14*) : Đồ ăn (mets). 5° 我的 (*a. poss.*) : Của tôi (ma). 6° 到... 裏 Ở trong... (chez...). 到 我的 網裏 (*c. prépostp.*) : Trong lưới ta (chez ma toile). 7° 飛... 來 (động-từ chính) : Bay lại... (venir en volant). 8° 蠅 (có người đọc là : nhặng) hoặc đọc là « ưng ». 蒼 蠅 (*n. comp.*) : Con lăng xanh (mouche). 9° 過 來 (*v. c.*) : Đi ngang qua (passer), là *động-từ chính*. 飛過來 bay ngang qua (passer en volant). 10° 肚子 cái bụng (ventre). 我的肚子 bao-tử (cái bụng) của tôi (mon estomac). 11° 餓 dói

(avoir faim, être vide). 12° 諸 (l. 30) : Đã cho (laisser). 13° 進 cùng đọc là « *tǎn* ». 14° 進去 (v. c.) : Đi tới, đi vào (entrer). 15° 些 (adv.) : Một chút, một ít (un peu). 16° 和 (l. 12). 17° 飛進 bay vào (entrer). 18° 網 裏 trong lưới (chez l'araignée). 19° 你 的 身 體 khúc minh của mầy (ton corps). 20° 就 (l. 12), nếu nó đứng trước 是, tùy theo chồ, có nghĩa là « *sẽ* » (marque du futur) hoặc « *đã* » (ce). 就是 *sẽ* là (sera, seront) hoặc « *ấy là* » (c'est). 21° 你 的 頭 脚 đầu và chồn của mầy (ta tête et tes pattes). 22° 下去 (xuống) là « *tiếng phụ* » (v. acc.). 吃 下去 (v. c.) : Ăn quách đi, nuốt tuốt (manger tout, avaler). 23° 諸 (l. 30), ở đây (prép.) : Cho (pour). 24° 飽 (Bài 6). 諸... 飽 cho no, đãng làm cho đầy... (pour remplir...). 25° 給, Ở đây, đứng trước 除 là *động-từ chính*, nên nó thành ra *tiền-trí-từ* (prép.) : Cho (à). 26° 異 (l. 24). 紿 人 們 cho người ta (à l'homme, aux hommes, à tout le monde). 27° 害 Ở đây (n) : Sự hại, sự tai-hại (mal). 除 個 害 trừ một mối hại (supprimer un mal).



## Quyên II – Bài 33

螳	ĐƯỜNG (n) : Con ngựa trời (mante).
螂	LANG (n) : Con ngựa trời (mante).
兇	HUNG (a) : Dữ, dữ-tợn, hung-ác (méchant, cruel, malfaisant).
極	CỰC (adv.) : Rất, quá, lắm (très).
鷹	UNG (n) : Con ó (aigle ; faucon ; épervier).
調	ĐIỆU (n) : Cung, giọng, âm, âm-diệu (ton).
算	TOÁN (v) : Tính, kè, dếm, xiá (calculer, compter).

蒼蠅對蜜蜂說：1「我的  
本領2真3好！4螳螂5兇6  
極了，會7飛，會跑，不會  
叫。老鷹兇極了，會飛，會  
叫，不會快快8跑。老虎兇  
極了，會跑，會叫，不會飛，也  
不好。我會飛，會跑，又9。  
會唱小調，10」蜜蜂說：  
「只11會吃，不會做，12你的  
本領不算多，13」

**Dịch.** — Con láng xanh nó nói với con ong mật : « Tài của tao thật là hay ! Mày coi ! Kia như con ngựa trời nó dữ lắm chó, nhưng chỉ biết bay, biết chạy mà không biết kêu ; con ó nó dữ lắm chó, nhưng chỉ biết bay và biết kêu mà không biết chạy mau ; con

cop dữ lâm *chớ*, nhưng chỉ biết chạy và biết rú mà không biết bay, vậy cũng không hay (không hoàn-toàn). Còn tao, tao đã biết bay, biết chạy, lại còn biết hát giọng trầm! » — Con ong-mật trả lời : « Nhưng mày chỉ biết ăn *chớ* không biết làm, vậy những tài của mày đó nào có đáng kể vào đâu ! »

**Chú giải.** — 1° 對... 說 nói với... (dire à...); 2° 本領 (Bài 9, Chú 8). 3° 真 (*adv*): Thật (vraiment). 4° 好 (*a*): Hoàn-toàn (parfait). 5° 蟬螂 con ngựa trời (mante). 6° 兇 dữ (être méchant). 7° 會 biết (savoir). 8° 快 快 (*adv.*): Mau (rapidement). 9° 又 (Bài 4). 10° 小 調 (tiếng kèn nhỏ): Giọng hát êm tai (sons harmonieux ; mélodie). 唱 小 調 (*v. c.*): Hát tiếng nhỏ, hát giọng trầm, kèn rì-rì (chanter à voix basse, bourdonner). 11° 只 chǐ... (ne... que). 12° 做 làm, làm việc (travailler). 13° 多 nhiều (nombreux, beaucoup). 不算多 (không kể là nhiều) : Không giá-trị gì, Không đáng kể vào đâu (cela n'a pas de valeur, c'est insignifiant).

## Quyên II — Bài 34

**蜻** THANH (*n*) : Con chuồn-chuồn (libellule).

**蜓** ĐÌNH (*n*) : Con chuồn-chuồn (libellule).

**停** ĐÌNH (*v*) : Ngừng, ngừng lại, dừng lại (cesser, arrêter, s'arrêter).

**刀** ĐÀO (*n*) : Dao, đao, cái dao (couteau).

**顯** HIỂN (*v*) : Tô, tỏ ra (apparaître, rendre apparaent, manifester, montrer).

**咬** GIẢO (*v*) : Cắn (mordre).

**跌** ĐIỆT (*v*) : Vấp, vấp chân ; té (trébucher ; tomber).

蜻蜓<sup>1</sup>停<sup>2</sup>在一枝<sup>3</sup>竹  
竿<sup>4</sup>上,<sup>5</sup> 蟬螂爬來<sup>6</sup>玩<sup>7</sup>  
着<sup>8</sup>大刀, 顯本領給<sup>9</sup>蜻蜓  
看.<sup>10</sup>蜻蜓低<sup>11</sup>下<sup>12</sup>了頭, 只  
當<sup>13</sup>沒有看見.<sup>14</sup> 蟬螂不  
快樂,<sup>15</sup>要咬蜻蜓. 蜻蜓  
飛起,<sup>16</sup> 蟬螂也飛起來<sup>17</sup>  
追<sup>18</sup>. 想不到<sup>19</sup>追了一會,<sup>20</sup>  
螳螂撞<sup>21</sup>了樹枝,<sup>22</sup>跌在地  
上.<sup>23</sup>

**Dịch.** — Con chuồn-chuồn đậu trên một cọng tre, con ngựa-trời bò lại *vì* là mùa cắp dao to, trồ tài *của nó* ra cho con chuồn-chuồn xem. **Nhưng**, con chuồn-chuồn *nó* cùi đầu xuống, giả-dò không thấy. Con ngựa-trời không bằng lòng, *chỗm lối* muốn cắn con chuồn-chuồn, con này bay, nó cũng bay rượt-theo. Không dè rượt một chặp, con ngựa-trời, đụng phải cành cây, *nó* rơi (té) xuống đất.

**Chú giải.** — 1° 蜻蜓 con chuồn-chuồn (libellule). 2° 停 ngừng lại, đậu (s'arrêter, se poser). 3° 枝 (tiếng đệm). 4° 一枝竹竿 một cọng tre (une tige de bambou). 5° 在... 上 ở trên... (sur...). 6° 爬來 bò lại (s'approcher en rampant). 7° 玩 (l. 40), ở đây : Huơ, huôi, múa (brandir). 8° 着 (l. 16). 9° 給 (prép.) : Cho (à). 10° 顯... 看 (v. c.) : Lăm cho thấy, tỏ ra (faire voir, montrer). 11° 低 ở đây là động-từ : Cùi, cùi xuống. 12° 低下 (v. c.) : Cùi xuống (baisser). 13° 當 (l. 4) : Giả-dò như, làm tuồng như, làm bộ... (faire semblant de). 14° 看見 (v. c.) : Xem thấy, ngó thấy (voir). 15° 快樂 vui, bằng lòng (être content). 16° 飛起 (v. c.) : Bay lên, bay đi (s'envoler). 17° 來 (prép.) : Theo (à). 18° 追 rượt, rượt theo (poursuivre). 19° 想不到 (nghĩ không tới) : Ai ngờ, chẳng ngờ, không dè (qui aurait pensé que, contre toute attente). 20° 一會 một lát, một chặp (un instant). 21° 撞 đụng phải (heurter à). 22° 樹枝 nhánh cây, cành cây (une branche d'arbre). 23° 跌在地上 té (rơi) xuống đất (tomber à terre).



## Quyên II — Bài 35

**欺**

KHI (v): Dối, dối-gạt, phỉnh-phờ ; khi, khinh-dè (tromper, duper ; insulter).

**侮**

VỐ (v) : Khinh, khinh-dè, nhạo-báng, giêu-cợt, lường-gạt (mépriser, ridiculiser, duper).

**螞**

MĀ (n) : Kiến, con kiến (fourmi).

**蟻**

NGHỊ (n) : Kiến, con kiến (fourmi).

**抵**

ĐÈ (v) : Chống, cự, chống-trả (opposer, résister).

**抗**

KHÁNG (v) : Cự, chống lại, cự lại (se défendre, résister).

螳螂欺侮 1 小螞蟻, 2 小螞蟻不抵抗 3. 螳螂欺侮大螞蟻, 大螞蟻也不抵抗. 老 4 螞蟻想: 我們不抵抗, 大家都要 5 死 6 的, 7 還是抵抗好. 8 有一天, 9 螳螂又 10 飛到地上 11 來, 12 被 13 許多 14 螞蟻看見 15 了, 一同 16 跑來 17 交螳螂, 就把螳螂咬死 18 了.

**Dịch.** — Con ngựa trời *thường khi* ăn hiếp kiến nhỏ, kiến nhỏ không chống-cự ; nó ăn-hiếp kiến lớn, kiến lớn cũng không chống-cự. *Bấy giờ* con kiến già mới nghĩ thầm : « *Nếu* chúng ta không chống-cự *lại nó*, thì cả bọn sẽ phải chết hết, *vậy* tốt hơn là phải chống-cự. » — Rồi (có) một hôm, con ngựa-trời lại bay đáp trên đất, bị bầy kiến ngoá thấy, *chúng nó* hè nhau chạy lại *cắn* ngựa trời, *đến nơi*, *chúng nó* liền cắn chết kẻ nghịch *của chúng nó*.

**Chú giải.** — 1° 欺侮 (*v. c.*) : Khi dê, ăn hiếp (maltraiter). 2° 螞蟻 con kiến (fourmi). 3° 抵抗 (*v. c.*) : Chống-cự (se défendre, résister). 4° 老 (*a*) : Già (vieux, vieille). 5° 要 Ở đây : Phải (devoir). 6° 死 chết (mourir). 7° 的 (nghĩa là : *Chắc-chắn, hẳn-hỏi*) ở đây đúng rốt câu dê tỏ ra cái giọng quả-quyết (le ton affirmatif). 8° 還是... 好 lại phải... tốt hơn, tốt hơn là..., thà là... (il vaut mieux...). 9° 有一天 có một hôm (un jour). 10° 又 被 (de nouveau). 11° 到地上 (*c. prépostp.*) : Đến trên đất (à terre). 12° 又 飛... 來 被 (en volant). 13° 被 (marque du passif). 14° 許多 (plusieurs). 15° 看見 (*v. c.*) ngoá thấy (apercevoir). 被許多螞蟻看見了 *nó* bị nhiều con kiến ngoá thấy (*elle fut aperçue par les fourmis*). 16° 一同 (ensemble). 17° 跑來 (*v. c.*) : chạy lại, chạy đến (accourir). 18° 咬死 (tuer en mordant).

## Quyển II — Bài 36

**料** LIỀU (*v*) : Dè, ngờ, lo trước, tính trước; toan, tinh, toan-liệu (prévoir ; projeter).

**帶** ĐÁI (*v*) : Mang, đem, mang theo, đem theo (porter, porter sur soi).

**空** KHÔNG (*a. et n.*) : Trống, không, trống-hồng-rỗng-không (vide).

**機** CƠ (*n*) : Máy, máy-móc (machine, mécanisme).

許多螞蟻，餓着<sup>1</sup>肚子，要找吃的<sup>2</sup>東西。<sup>3</sup>看見<sup>4</sup>一隻蜻蜓，睡<sup>5</sup>在草裏，<sup>6</sup>大家就爬上<sup>7</sup>他的身體<sup>8</sup>。不料<sup>9</sup>蜻蜓高高飛起，<sup>10</sup>把他們帶到天空<sup>11</sup>裏。<sup>12</sup>螞蟻停<sup>13</sup>在蜻蜓身體上，<sup>14</sup>好像<sup>15</sup>坐<sup>16</sup>着一隻小飛機。<sup>17</sup>

**Dịch.** — Một bầy kiến, đói bụng, muốn *đi kiếm đồ ăn*; *chúng nó* ngó thấy một con chuồn-chuồn *dương* ngủ trên cỏ, ai nấy mới bò lên trên mình của con ấy. Không dè con chuồn-chuồn, *giết mình*, bay bồng, đem chúng nó lên tuốt giữa trời. Tốp kiến ở trên mình con chuồn-chuồn giống như đi máy bay (ngồi *trên* một chiếc máy bay nhỏ)!

**Chú giải.** — 1° 餓 着 *dói* (ayant faim). 2° 吃 的 (*a*): Ăn, ăn được, nên ăn (mangeable, comestible). 3° 東 西 (*n*): Đồ, vật (chose). 吃 的 東 西 (*n. comp.*): Đồ ăn (les nourritures). 4° 看 見 *ngó thấy* (apercevoir). 5° 睡 *ngủ* (s'endormir). 6° 在 草 裏 *trên* (trong) cỏ (sur l'herbe). 7° 爬 上 *bò lên* (grimper sur...). 8° 他 的 身 體 *mình* của nó (son corps). 9° 不 料 *không dè*, không ngờ (imprévu, à l'improviste, contre toute attente). 10° 高 高 飛 起 *bay bồng lên* (s'élever très haut). 11° 天 空 (*n*): Trên không (espace). 12° 到 天 空 裏 (*c. prépostp.*): Ở giữa trời (dans l'espace, au ciel). 13° 停 *dừng*, dừng lại (s'arrêter). 14° 在 ... 上 *ở trên* (sur). 15° 好 像 (*adv.*): Cũng như, dường như (comme). 16° 坐 (*Bài 21*). 17° 飛 機 (*n. comp.*): Máy bay (machine volante : aéroplane, avion).

## Quyên II — Bài 37

**字** TỰ (*n*): Chữ (lettre, caractère).

**嗎** MA (*Có phải hay không?*): Tiếng dùng để hỏi (particule finale interrogative).

**擡** ĐÀI (*v*): Khiêng (porter à deux, à plusieurs).

**根** CĂN (*n*): Rễ, căn; gốc, cội-rễ (racine).

**槓** CỐNG (*n*): Đòn, cày đòn để khiêng (barre, porte-chARGE).

**望** VỌNG (*v*): Trông, dòm ở xa (regarder au loin).

**六** LỤC (*a. num.*): Sáu (six).

**錯** THÁC (*n*): Lầm, sai, sai-lầm (erreur).

哥哥對弟弟說：<sup>1</sup>「你讀<sup>2</sup>了許多<sup>3</sup>書，<sup>4</sup>會<sup>5</sup>猜<sup>6</sup>一個字<sup>7</sup>嗎？」

弟弟說：「請<sup>8</sup>你說出來。<sup>9</sup>」

哥哥說：「兩個螞蟻擡<sup>10</sup>一根<sup>11</sup>槓，<sup>12</sup>一個螞蟻站在槓上<sup>13</sup>望。<sup>14</sup>你猜是個什麼<sup>15</sup>字？」

弟弟說：「是<sup>16</sup>一個(六)字。<sup>17</sup>」哥哥笑着說：<sup>18</sup>「不<sup>19</sup>錯。<sup>20</sup>」

**Dịch.** — *Người* anh nói với thằng em *nó* : « Mày đã đọc nhiều sách, *vậy* có biết đoán một chữ *của tao* *sẽ* *đố* *mầy* hay không ? » — Thằng em bảo : « *Thì* anh hãy nói ra đi. » — Anh *nó* nói : « **Hai con kiến** *khiêng* **một** *cây* *đòn*, **còn** **một** **con** **kiến** **khác**, **đứng** **trên** *đòn*, **ngó** **mong**. — Đó, mày *hãy* đoán ra *nó* là chữ gì ? » — Em *nó* bảo : « Đó là chữ 六. » — Anh *nó* nói vừa cười : « Trúng » (phải).

**Chú giải.** — 1° 對... 說 nói với... (dire à...). 2° 讀 (l. 36). 3° 許多 nhiều (beaucoup). 4° 書 (l. 33). 5° 會 (l. 37). 6° 猜 (l. 37). 7° 一個字 một chữ (un caractère). 8° 請 xin (prier). 9° 出來 ra (*tiếng phu*). 說出來 (*v. c.*) : Nói ra (dire). 10° 檏着 khiêng (portant...). 11° 根 ở dây : Cây (*tiếng dệm*). 12° 一根 槿 một cây đòn (un bâton). 13° 站在... 上 đứng trên... (debout sur...). 14° 望 (dòm ở xa) : Ngó mong (là *động-tù chính*). 15° 什麼 gi (quel...?). 16° 是 (nèn hiểu ngầm trước nó có 還) : Ấy là (c'est...). 17° 一個六字 chữ Lục (le caractère 六). 18° 笑着 說 nói vừa cười (dire en riant). 19° 不 ở dây (prép.) : Không, chẳng (sans). 20° 錯 cũng đọc là « *thỗ* ». 不錯 (không sai) : Trúng. Phải (sans erreur : c'est juste. Bien).

## Quyên II — Bài 38

籠 LUNG (*n*) : Lồng, cái lồng (cage).

耍 SOA (*v*) : Choi (s'amuser, jouer).

鏡 KÍNH (*n*) : Kính, tấm kiếng, cái gương soi (miroir).

照 CHIẾU (*v*) : Soi, soi-sáng ; soi gương (éclairer, illuminer ; se mirer).

梳 SOI (*v*) : Chải, chải đầu, gõ tóc (peigner, se peigner).

髮 PHÁT (*n*) : Tóc (chevelure).

月亮啊!<sup>1</sup>你是一個燈籠<sup>2</sup>

嗎？下來<sup>3</sup>吧！<sup>4</sup>下來吧！我

的小弟弟，要把你拿在手

裏耍。<sup>5</sup> 月亮啊！你是一

面<sup>6</sup>鏡子<sup>7</sup>嗎？下來吧！下

來吧！我的大姐姐，要拿你

照<sup>8</sup>着梳頭髮。<sup>9</sup>

**Dịch.** — Trăng à ! Mày có phải là một cái lồng đèn ? *Nếu phải*, hãy xuống dây ! xuống dây ! Thằng em bé của tao *nó* muốn nằm mày (đem mày cầm ở trong tay) *đặng nó* chơi. — Trăng à ! Mày có phải là một cái gương soi *mặt* ? *Nếu phải, thì* hãy xuống dây ! xuống dây ! Chị hai (cả) của tao *chỉ* muốn soi mày *đặng* chải đầu.

**Chú giải.** — 1° 啊 (Bài 12). 月亮 啊 Trăng à ! (ô lune !). 2° 燈籠 (*n. comp.*) : lồng đèn (lanterne). 3° 下來 (*v. c.*) : Xuống (descendre). 4° 吧 tiếng dùng tỏ dấu sai-biều (*particule finale impérative*). 5° 要 (cũng đọc là : *Sái*) khác với chữ 要 (l. 9). 6° 面 ở đây là « *tiếng dêm* ». 7° 子 tiếng phụ thêm (*suffixe*). 一面 鏡子 một cái gương, một tấm kính (un miroir). 8° 拿 你 照 (lấy mày soi) : Soi mày (se mirer à l'aide de toi). 9° 頭髮 (*n. comp.*) : Lông đầu, tóc (chevelure). 梳頭髮 chải đầu, gõ tóc (se peigner).

## Quyên II — Bài 39

**漸** TIỀM (*adv.*) : Lần, lần-lần, dần-dần (peu à peu, graduellement).

**熱** NHIỆT (*a*) : Nóng, nóng-nãy (chaud, ardent).

**兵** BINH (*n*) : Linh, binh-linh (soldat).

**營** DINH (*n*) : Dinh, trại, trại lính, chỗ đóng binh (camp, caserne, cantonnement).

**廠** XUỐNG (*n*) : Xuống, trại, chỗ thợ thày làm việc (atelier, chantier).

**汽** KHÍ (*n*) : Hơi, hơi nước (vapeur d'eau).

天亮<sup>1</sup>了,<sup>2</sup>這邊<sup>3</sup>那邊,<sup>4</sup>  
漸漸<sup>5</sup>熱鬧<sup>6</sup>起來:<sup>7</sup> 古  
古!<sup>8</sup>公鷄啼了!又丫又丫  
又丫!<sup>9</sup>烏鵲<sup>10</sup>飛出窩<sup>11</sup>來<sup>12</sup>  
了. 天亮了,這邊那邊,漸  
漸熱鬧起來: 勿丫勿丫  
勿丫!<sup>13</sup>兵營<sup>14</sup>裏的兵<sup>15</sup>  
吹<sup>16</sup>刺叭<sup>17</sup>了. 叉叉叉!<sup>18</sup>  
工廠<sup>19</sup>裏的汽笛,<sup>20</sup>喊<sup>21</sup>  
人<sup>22</sup>做工了. 天亮了,這  
邊那邊,漸漸熱鬧起來: 許  
多人<sup>23</sup>上街<sup>24</sup>買菜<sup>25</sup>了, 許  
多孩子<sup>26</sup>上學<sup>27</sup>讀書了.

**Dịch.** — Trời đã sáng, bên này bên kia lần-lần náo-nhiệt lên : Ô-ó-o ! Gà trống đã gáy. Qua-quá-quá ! Chim qua đã bay khỏi ồ. — Trời đã sáng, chỗ này chỗ kia dần-dần rộn-rộp lên : Đa-đa-đa ! Linh

trong trại đã thổi kèn. U-u-u ! Ốc nhà máy (ống hơi trong xưởng thợ) đã kêu người ta đi làm việc. — Trời sáng rồi, bên này bên kia lẩn-lẩn hoạt động : Nhiều người đã đi chợ mua ăn, bọn học trò (những trẻ-con) đã đến trường đọc sách.

**Chú giải.** — 1° 亮 (I. 18), ở đây (*v*) : Sáng (luire). 2° 天亮了 trời sáng rồi (il fait jour). 3° 這邊 bên này (ce côté-ci). 4° 那邊 bên kia (ce côté-là). 這邊那邊 (bên này bên kia, chỗ này chỗ kia): Mọi nơi, khắp nơi (de chaque côté, de toute part). 5° 漸漸 lẩn-lẩn (peu à peu). 6° 热鬧 (*v. et a.*) : ồn-ào, rộn-rộp, náo-nhiệt (animer, animé). 7° 起來 (lèn) là động-từ phụ (*v. acc.*). 热鬧起來 (*v. c.*) : Náo-nhiệt lên, ồn-ào lên, rộn-rộp lên (animer, s'animer). 8° 死死死 (romains : o-o-o) là *Dấu chú-âm* nhái tiếng gà gáy. 9° 又又又又 (romains : ua-ua-ua) là *Dấu chú-âm* nhái tiếng quạ kêu. 10° 烏鴉 con quạ (corbeau). 11° 窩 (Bài 10). 12° 飛出...來 (*v. c.*) : Bay khỏi, bay đi (s'envoler de). 13° 奔奔奔奔 (romains : da-da-da) là *Dấu chú-âm* nhái theo tiếng kèn. 14° 兵營 (*n. comp.*) : Trại lính (caserne). 15° 兵營裏的兵 lính trong trại (les soldats dans la caserne). 16° 吹 thổi (sonner). 17° 咧叭 cái kèn (clairon). 18° 又又又 (romains : u-u-u) là *Dấu chú-âm* nhái theo tiếng ốc nhà máy thổi. 19° 工廠 (*n. comp.*) : Xưởng thợ (atelier, chantier). 20° 笛 (I. 39). 汽笛 ốc hơi, còi máy (sifflet à vapeur de machine). 工廠裏的汽笛 ốc nhà máy (la sirène de l'usine). 21° 喊 (Bài 13) ở đây : Kêu (appeler). 22° 人 (người) ở đây muốn nói 工人 thợ, thợ-thuyền, người làm việc (ouvriers, travailleurs). 23° 許多人 nhiều người (de nombreuses personnes). 24° 上街 đi chợ (aller au marché). 25° 菜 (I. 14) : đồ ăn (provisions). 26° 許多孩子 những trẻ-con (les enfants). 27° 上學 đến trường học (aller à l'école).

## Quyên II — Bài 40

**理** LÝ (*v*) : Sửa, sửa-soạn  
(arranger).

**臉** KIỀM (*n*) : Mặt (visage).

**刷** SOÁT (*v*) : Chải, làm cho  
sạch (brosser, nettoyer).

**娃** OA (*n*) : Con bé (cô bé) ngô  
(une jolie fillette).

穿好<sup>1</sup>了衣, <sup>2</sup>理<sup>3</sup>好了  
髮, <sup>4</sup>洗過<sup>5</sup>了<sup>6</sup>臉, 刷<sup>7</sup>過  
了<sup>8</sup>牙, <sup>9</sup>對着<sup>10</sup>鏡子照<sup>11</sup>  
一下.<sup>12</sup> 鏡子裏, 有<sup>13</sup>個  
小娃娃,<sup>14</sup>笑嘻嘻,<sup>15</sup>不說  
話.<sup>16</sup> 他像<sup>17</sup>認<sup>18</sup>得<sup>19</sup>我,  
我也認得他.

**Dịch.** — Mặc áo xong-xuôi, chải tóc vén-khéo, rửa mặt *sạch* rồi, chà răng *trắng* rồi, soi gương một cái (nhám gương soi một cái), *thấy* có một con bé ở trong gương, *nó chỉ* cười chumm-chim *ma* chẳng nói-năn *chi*. Hình như nó quen với (nhìn-biết) tôi, mà tôi cũng quen với (nhìn-biết) nó.

**Chú giải.** — 1° 好 xong, tốt (bien). 2° 穿好了衣 mặc áo xong rồi (habillé). 3° 理 chải, chải đầu, gõ tóc (coiffer). 4° 理好了髮 chải tóc xong rồi (peigné). 5° 過 (qua) là động-từ phụ (v. acc.): 6° 洗過了 đã rửa rồi (lavé). 7° 刷 có người đọc là « *loát* ». 8° 刷過了 chà (chải) rồi (brossé). 9° 牙 răng (les dents). 10° 對着 đối với, ngó ngày (en faisant vis-à-vis de, se regardant), ở đây vì đứng trước 照 (soi : se mirer) là *động-từ chính*, nên nó thành ra « *tiền-trí-từ* »: Trong (dans). 11° 對着鏡子照 soi gương (se regarder dans la glace). 12° 照一下. Soi một cái (jeter un regard sur). 13° 有 có (se trouver). 14° 娃娃 (cũng đọc là : Ai) : Con bé, thằng bé (bébé, enfant). 個小娃娃 một con bé (une enfant). 15° 笑嘻嘻 (v. c.) : Cười chumm-chim (sourire). 16° 不說話 không nói-năn (sans parler, ne dire rien). 17° 像 (adv.) : Dường như, hình như (comme si). 18° 認 (Bài 23). 19° 得 (được) ở đây là động-từ phụ (v. acc.). 認得 (v. c.) : Nhìn được, nhận được, nhìn-biết, quen biết (reconnaitre).



## Quyên II — Bài 41

**喝** HÁT (v) : Uống (boire).

**杯** BỘI (n) : Chén, tách, ly (coupe, tasse, verre).

**茶** TRÀ (n) : Trà (thé).

**舅** CŨ (n) : Cậu (oncle maternel).

**母** MÃU (n) : Mẹ, má (mère).

**敬** KÍNH (v) : Kinh, kính-trọng; dâng, dưng cho (respecter ; offrir).

穿好衣裳，理好頭髮，<sup>1</sup>

嘻嘻哈哈，<sup>2</sup>走<sup>3</sup>到外婆家。<sup>4</sup> 外婆叫<sup>5</sup>我坐，讓<sup>6</sup>

我喝杯茶，舅母<sup>7</sup>給我蛋糕，<sup>8</sup>我不吃，拿着回去<sup>9</sup>敬媽媽。

**Dịch.** — Mặc xong áo-quần, Chải đầu vén-khéo, cười hi-hi ha-hã, đi đến nhà bà ngoại. Bà ngoại bảo tôi ngồi, cho tôi uống *một* chén trà. Mợ tôi cho tôi bánh hột gà, tôi không ăn, đem nó về dâng cho mẹ tôi.

**Chú giải.** — 1° 頭髮 (*n. comp.*) : Lông đầu, tóc (les cheveux). 2° 嘻嘻哈哈 cười hi-hi ha-hã, (riant). 3° 走 di (se rendre). 4° 到...家 đến nhà (chez). 5° 叫 biếu, dạy (ordonner). 6° 讓 cho (donner). 7° 舅母 (*n. comp.*) : Mợ (*tante* : femme de l'oncle maternel). 8° 蛋糕 bánh hột gà (gâteau à l'œuf). 9° 回去 di về (retourner, revenir). 拿着回去 đem về (revenir en portant...).



## Quyên II — Bài 42

孫 TÔN (*n*) : Cháu (petit-fils).

時 THỜI (*n*) : Thuở, khi, buổi, lúc, đời, thời-kỳ, giờ, thi-khắc (temps, époque, moment).

候 HÂU (*n*) : Giờ, lúc (heure, temps).

年 NIÊN (*n*) : Năm, tuổi (an, année, âge).

紀 KỶ (*n*) : Tuổi, năm (année).

應 UNG (*v*) : Phải, nên, cần phải (devoir, falloir).

該 CAI (*v*) : Phải, nên, cần phải (devoir, falloir).

孫<sup>1</sup>中山<sup>2</sup>先生<sup>3</sup>小的時<sup>4</sup>候,<sup>5</sup>他的爸爸在田裏做工，他也去幫着做工，<sup>6</sup>爸爸叫他不要做。他說：「爸爸年紀<sup>7</sup>老，<sup>8</sup>還要<sup>9</sup>做工，我的年紀小，<sup>10</sup>身體好，<sup>11</sup>應該<sup>12</sup>幫助<sup>13</sup>爸爸一同做。」<sup>14</sup>他的媽媽在家裏做工。他也去幫着做工。媽媽叫他不要做。他說：「媽媽年紀老，還要做工，我的年紀小，身體好，應該幫助媽媽一同做。」

**Dịch.** — Thuở Tôn Trung-Sơn còn nhỏ, ba của ông làm việc ở ngoài (trong) ruộng, ông cũng đi làm phụ. Ba ông bảo ông đừng làm, thi ông trả lời : « Ba-ba tuổi đã già mà còn phải làm việc, còn tôi, tuổi của tôi còn trẻ, sức-lực mạnh, cần phải làm phụ với ba. » — Má của ông làm việc trong nhà, ông cũng đi làm phụ. Má ông không cho làm, thi ông trả lời : Má đã lớn tuổi rồi, còn phải làm-lụng, huống chi tôi còn trẻ và khỏe-mạnh, tôi phải làm phụ với má chớ. »

**Chú giải.** — 1° 孫 ở đây : Tôn, họ Tòn (nom de famille). 2° 中山 (Trung-Sơn) là biệt-hiệu của Tòn-Văn 孫文 (1866—1925), người khởi-xướng cuộc cách-mạng và dựng nền chánh-thể dân-chủ cho nước Tàu ngày nay. 3° 先生 ông (Monsieur). 4° 時 cũng đọc là « thi ». 5° 時候 (n. comp.) : Thuở, lúc (temps, époque). 小的時候 hời trẻ (à l'époque ou au temps où il était jeune). 6° 去幫着做工 làm phụ, làm việc dặng giúp (phụ) nó (travailler pour l'aider), nên hiểu ngầm sau 帶着 và trước 做工 (động-từ chính) có 他 (nó). 7° 年紀 (n. comp.) : Tuổi (année, âge). 8° 老 già (être vieux). 9° 還要 (adv.) : Còn, hãy còn (encore). 10° 小 nhở, trẻ (être jeune). 11° 好 mạnh (fort). 12° 應該 (v. c.) : Phải (devoir). 13° 幫助 (v. c.) : Giúp đỡ (aider). 14° 一同做 làm cùng nhau (travailler ensemble).

**Chú ý.** — Theo Tàu, *tên riêng* luôn-luôn đứng trước *tên chung*, bởi vậy 孫中山 (*tên riêng*) để đứng trước 先生 (*tên chung*).



## Quyển II — Bài 43

**私** TU (a) : Riêng, tư (privé).

**塾** THỰC (n) : Trường-học (école).

**講** GIẢNG (v) : Giảng, cất nghĩa, giải nghĩa (discourir sur, expliquer).

**敢** CẨM (v) : Dám, cả gan (oser).

**意** Ý (n) : Ý, ý-tưởng (intention, pensée, idée).

**思** TU (n) : Ý-tử, ý-tưởng (intention, pensée, idée).

孫中山先生小的時候，跟<sup>1</sup>許多小朋友，<sup>2</sup>在一個私塾<sup>3</sup>裏<sup>4</sup>讀書，<sup>5</sup>老先生<sup>6</sup>教<sup>7</sup>書，只<sup>8</sup>讀不講。<sup>9</sup>小學生<sup>10</sup>們<sup>11</sup>讀了書，不<sup>12</sup>明白，<sup>13</sup>不敢問<sup>14</sup>老先生。大學生們讀了書，不明白，也不敢問老先生。可是<sup>15</sup>孫中山先生讀了書，不明白，他就<sup>16</sup>要問老先生。請老先生把意思<sup>17</sup>講出來。<sup>18</sup>

**Dịch.** — Lúc còn nhở, Ông Tôn Trung-Sơn đi học (đọc sách), với nhiều bạn trẻ, trong một trường tư. Ông thầy già dạy đọc sách, ông chỉ dạy đọc mà không cất-nghĩa. Các trò bé đọc sách được rồi mà không hiểu *chi hết*, nhưng chúng nó không dám hỏi thầy.

*Cho đến* các trò lớn đọc sách không hiểu, cũng không dám hỏi. Chỉ có (nhưng) Tôn Trung-Sơn tiễn-sanh đọc sách không hiểu *thì* cứ hỏi ngay, xin thầy *của ông* cắt nghĩa cho rách-rời ra (*đem ý-nghĩa trong sách* giảng-giải ra).

**Chú giải.**— 1° 跟 với (avec). 2° 朋友 bạn, bậu-bạn (camarades). 3° 私塾 trường tư (école privée, école libre). 4° 在... 當... (dans...). 5° 讀書 (là *đọc-từ chính*): Đọc sách, học (lire les livres, faire ses études). 6° 先生 (n) : Thầy, thầy giáo (maître), nghĩa khác với 先生 (ông : Monsieur) ở sau 孫中山. 7° 教 (Bài 9) : Dạy (apprendre). 8° 只 chǐ (ne... que). 9° 講 cắt nghĩa (doner des explications). 10° 學生 (n) : Học-trò, học-sanh (élève, écolier, étudiant). 11° 們 bọn, chúng (marque du pluriel). 小學生 們 các trò bé (les petits élèves). 12° 不 không (sans). 13° 明白 (v) : Hiểu; hiểu-rõ (comprendre). 14° 問 hỏi (demander). 15° 可是 (conj.) : Nhưng, nhưng mà, song le (mais). 16° 就 bấy giờ, thì, liền (alors). 17° 意思 ở đây đọc : 意思 (n. comp.) : Ý-tử, ý-kiến, ý-nghĩa (idée, sens). 18° 出來 (ra) là *đọc-từ phu*. 講出來 (v. c.) : Cắt nghĩa, giảng ra (expliquer).

## Quyên II — Bài 44

**常** THƯỜNG (*adv.*) : Thường, nǎng (fréquemment, habi-tuellement, souvent).

**步** BỘ (*n*) : Bước ; bộ (pas ; à pied).

**事** SỰ (*n*) : Việc, việc-làm (chose, travail).

**放** PHÓNG (*v*) : Buông, buông ra, thả (lâcher, mettre en liberté).

**鬆** TUNG (*a*) : Lỏng,松弛 ; xốp (lâche, peu serré ; poreux).

**操** THAO (*v. et n.*) : Tập, luyện-tập, thao-luyện (exercer, exercice).

小朋友, 愛看<sup>1</sup>書<sup>2</sup>, 常<sup>3</sup>看書有進步.<sup>4</sup>

小朋友, 愛做工, 事事<sup>5</sup>認真<sup>6</sup>不放鬆.<sup>7</sup>

小朋友, 愛體操,<sup>8</sup>天天<sup>9</sup>體操身體好.<sup>10</sup>

小朋友, 愛朋友, 大家牽手<sup>11</sup>一同走,<sup>12</sup>

**Dịch.** — *Thầy giáo nói với học trò ; Này các bạn trẻ, hãy ham coi sách ; coi sách thường, sẽ có tiến-bộ.* — **Các** bạn trẻ, *hãy ham làm việc ; làm việc nào cũng phải sорт-sảng, đừng lôi-thôi.* — **Các** bạn trẻ, *hãy siêng thể-thao ; thể-thao hàng ngày sẽ được mạnh-khỏe.* — **Các** bạn trẻ, *hãy yêu bạn-bạn ; hết thảy (ai nấy) cùng di nắm tay nhau.*

---

**Chú giải.** — 1° 看 (Bài 3) : Xem (voir, regarder). 2° 書 (I. 33) : Sách (livre). 看書 (v. c.) : Đọc, xem sách (lire). 3° 常常 thường-thường (souvent). 4° 進步 (v. et n.) : Tiến-bộ, tấn-tới ; sự tiến-bộ, sự tấn-tới (progresser ; progrès). 有進步 (có tiến-bộ) : Tấn-tới (faire des progrès). 5° 事事 mọi việc (en toute chose, chaque chose). 6° 誠真 (adv.) : Cách thật-tinh, cần-mẫn (consciencieusement, diligem-ment). 7° 放鬆 (v. c.) : Nới ra, buông ra, nguội-lạnh, trẽ-nải, sơ-sài, lôi-thôi (desserrer, relâcher, se relâcher, négliger). 不放鬆 không lôi-thôi (sans relâche). 8° 體操 (n) : Sự tập-luyện thân-thể : Thể-thao (exercices du corps : Gymnastique). 9° 天天 mỗi ngày, hàng ngày (chaque jour, tous les jours). 10° 身體好 mạnh-khỏe (se porter bien). 11° 寫手 nắm tay (tenir les mains). 12° 一同走 đi cùng nhau (marcher ensemble).

**Chú ý.** — Bài này thuộc về lối văn *thi-ca*, khác với lối văn thường, vậy ở dưới trạng-tử 誠真 nên hiểu ngầm có động-tử 做 làm (faire, travailler).

# Những chữ nhiều nghĩa

(tiếp theo quyển trước)

## B

**BA** (II. 7) — 1° *Thôi*. Thôi thà... (particule finale, exprime l'idée de : plutôt, de préférence). 2° *Hãy*, dùng tò dấu sai-biều (particule finale impérative).

**BÃ** (I. 17) — 1° (*v*) : Cầm, cầm, lấy (prendre). 2° (*n*) : Tiếng dèm (particule). Ví-dụ : 一把傘 (II. 13) : Một cây dù (un parapluie); 兩把扇子 (II. 22) : Hai cây quạt (deux éventails).

**BẢN** (II. 9) — 1° (*n*) : Gốc, cội-gốc (racine, origine). 2° (*a*) : Cội-gốc, căn-bản (principal, essentiel). 3° (*n. comp.*) : 本领 tài, tài-năng, tài-nghề (talent, art).

**BẤM** (II. 14) — 1° (*v*) : Đụng, cung, đụng-chạm (heurter, se heurter). 2° (*v. c.*) 碰見 gặp (rencontrer, se renconter).

**BÀO** (I. 2) — 1. (*v*) : Chạy (courir). 2° (*v. c.*) : 跑來 chạy lại, tuôn đến (accourir).

## C

**CANG** 剛 (II. 25) — 1° (*a*) : Cứng ; mạnh (dur, rigide ; robuste, fort). 2° (*adv.*) : 剛好 (II. 25) vừa, vừa-dùng (juste).

**CĂN** 根 (II. 37) — 1° (*n*) : Rễ, căn ; gốc, cội-rễ (racine). 2° (*particule*) : Tiếng dèm. Ví-dụ : 一根 構 (II. 37) một cây đòn (un bâton, une barre).

**CẤP** 級 (I. 8) — 1° (*v*) : Cho (donner). 2° (*prép.*) : Cho (à).

**CHÁNH** 正 (II. 4) — 1° (*a*) : Ngay, đúng, chính (juste). 2° (*v*) : *Đương* (être en train de).

**CHI** 枝 (II. 2) — 1° (*n*) : Cành, cành cây (branche d'arbre). 2° (*particule*) : Tiếng dèm. Ví-dụ : 一枝筆 (II. 2) một cây viết (un pinceau), 一枝竹竿 (II. 34) một cọng tre (une tige de bambou).

**CHỦNG** 種 (I. 14) — 1° (*v*) : Trồng (planter, cultiver). 2° (*v*) : Gieo (semmer). 3° (*n*) : Thủ, giống (sorte, espèce, genre).

4° (*particule*) : Tiếng đệm.  
Vi-dụ : 這 種 布 (II. 27) thứ  
vải đó (ces toiles).

**D**

**DÁC** 角 (I. 25) — 1° (*n*) : Sừng (corne).  
2° *Góc, cạnh, xo* (angle,  
*coin*).

**DIỆN** 面 (II. 22) — 2° (*n*) : Mặt (visage). 2° (*particule*) : Tiếng  
đem. Vi-dụ : 一 面 旗 (II. 22)  
một lá cờ (un drapeau),  
一面 鏡 子 (II. 38) một *tấm*  
kinh (un miroir).

**D**

**ĐA** 多 (I. 40) — 1° (*a*) : Nhiều (nom-  
breux). 2° (*adv.*) : Nhiều  
(beaucoup).

**ĐẠI** 大 (I. 7) — 1° (*v*) : Lớn, lớn  
lên (grandir). 2° (*a*) : Lớn,  
cả (grand, tout). 3° (*pron.*) :  
大家 tất cả (tous). 4° (*n.*  
*comp.*) : 大 豆 đậu nành  
(soja).

**ĐE** 低 (II. 28) — 1° (*a*) : Thấp (bas).  
2° (*v*) : Cùi, cúi xuống  
(baisser).

**ĐÍCH** 的 (I. 25) — 1° (*particule*) :  
Tiếng dùng để chỉ tiếng  
đứng sau thuộc về tiếng  
đứng trước (marque du  
génitif). 2° (*pron. rel.*) : Ai,  
cái, sự, nào... (qui, que,  
dont, où). 3° *Chắc-hắn*, là

tiếng đứng rốt câu để tỏ  
giọng quả-quyết, khẳng-  
định (particule finale donne  
le ton affirmatif). Như : 我  
們 不 挣 扳, 大 家 都 要 死 的  
(II. 35) nếu chúng ta không  
chống-trả lại, *chắc-hắn* là  
phải chết hết. 4° (*a*) : Hoặc  
nó đứng sau một *trang-tù*  
hay *động-tù* hợp thành  
*hình-dung-tù*. Như : 真 的  
(II. 22) thật (vrai), 好 的  
(II. 32) tốt, ngon (bon,  
excellent), 吃 的 (II. 36) ăn,  
ăn được, nên ăn (mangeable,  
comestible).

**ĐIỂM** 點 (II. 5) — 1° (*n*) : Chấm, giọt  
(point, goutte). 2° (*adv.*) :  
Một chút, một ít (un peu).  
3° (*v*) : Gục-gặc. 點 點 頭  
(II. 6) gục-gặc đầu (approu-  
ver d'un signe de tête).

**ĐÔNG** 東 (I. 31) — 1° (*n*) : Đông, hướng  
đông (l'est). 2° (*n. comp.*) :  
東 西 Đồ, vật, món (objet,  
*chose*). Như : 點 東 西 (II. 5)  
một ít đồ (un peu de chose,  
quelque chose).

**ĐƯƠNG** 當 (I. 4) — 1° (*adv.*) : Như thế  
(comme si). 2° (*v*) : Tưởng  
(croire que, prendre pour).  
3° (*v prép.*) : Thế, thế cho  
(à la place de). 4° (*v*) : *Giả*-  
*đò như*, làm tưởng như,  
làm bộ (faire semblant de).  
Như : 只 當 没 有 看 見 (II.  
34) chỉ *giả-đò như* không  
thấy.

## Gi

GIA

**家** (I. 13) — 1° (*n*) : Nhà (maison, famille). 2° (*a*) : Nhà, thuộc của nhà (domestique).

HÀ

**下** (I. 30) — 1° (*a*) : Dưới ; sau, kẽ (inférieur ; prochain). 2° (*v*) : Xuống (descendre). 3° (*prép.*) : Dưới (sous). 4° (*n*) : **Chấp, chút, cái**. Như : 等一下 (II. 10) chờ một *chấp*, đợi một *chút* (un instant), 照一下 (II. 40) soi (nhìn) một *cái* (jeter un regard sur).

HẠI

**害** (II. 29) — 1° (*v*) : Hại, làm hại (nuire à). 2° (*n*) : Sự hại, tai-hại (mal).

HÃM

**喊** (II. 13) — 1° (*v*) : Kêu, la (crier). 喊着說 (II. 13) la lèn (s'écrier). 2° (*v*) : Kêu (appeler).

HẢO

**好** (I. 27) — 1° (*adv.*) : Tốt (bien). 好像 dường như, cũng như (comme). 2° (*v*) : Khỏe-mạnh (aller bien). 3° (*a*) : Tốt, qui, cưng, mạnh, hoàn-toàn, trọn lành (bon, beau, joli, cher, chéri, fort, parfait).

HẮC

**黑** (I. 15) — 1° (*a*) : Đen (noir). 2° (*v*) : **Tối** (s'obscurcir). 天黑了 (II. 5) trời tối rồi (il fait nuit).

HẬU

**後** (I. 35) — (*prép. et adv.*) : Sau (derrière, après, arrière). 後來 (II. 14) đến sau, *về sau* (puis).

HOÀN

**還** (II. 4) — (*adv.*) : Còn, hãy còn, vẫn, cứ, mãi, vẫn thế, cũng vậy (encore, toujours, toujours de même, continuellement, comme avant). 還要 (II. 11) còn muốn (encore).

HOÀNG

**黃** (II. 2) — 1° (*a*) : Vàng, màu vàng (jaune). 2° (*nom de famille*) : Họ Hoàng.

HỌC

**學** (I. 24) — 1° (*n*) : Trường học (école). 學生 (II. 43) học trò, học-sanh (élève, écolier, étudiant). 2° (*v*) : Học (étudier, s'instruire, apprendre).

HỒI

**回** (I. 11) — 1° (*n*) : Lần, kỳ, chuyến (fois). 2° (*v*) : Trở lại (retourner). 3° (*v*) : **Day lại** (tourner). 回頭 (II. 9) *day đầu lại* (tourner la tête).

HỘI

**會** (I. 37) — 1° (*n*) : **Chấp, chút**. Như : 一會兒 (II. 31), 一會 (II. 34) một *chấp*, một *chút* (un instant). 2° (*v*) : Biết (savoir). 3° (*v*) : **Được, có thể** (pouvoir). 不會倒 (II. 11) không *thể* ngã (ne pouvoir être renversé).

## HƯỚA

**許** (I. 32) — 1° (*v*) : Cho (accorder, permettre). 2° (*a. pl.*) : 許多 nhiều (plusieurs). 3° *những* (marque du pluriel). Như : 許多 果子 (II. 21) *những* quả-tử (trái).

## HƯỚNG

**向** (I. 35) — 1° (*v*) : Tới, xây về (se diriger vers, se tourner à). 2° (*prép.*) : Trước, ngay, tới, về (vis-à-vis de, vers, à).

## Kh

**可** (II. 1) — 1° (*v*) : Có thể, được, nên, *dáng* (être possible, convenir à). 2° (*a*) : 可惡 *dáng* ghét (haïssable, detestable). 3° (*conj.*) : 可是 (II. 43) *nhung*, song le, *nhung* mà (mais).

## KHẨN

**看** (II. 3) — 1° (*v*) : Xem, thấy, ngó (voir, regarder). 2° 看見 (*v. c.*) : Trông thấy, ngó thấy (apercevoir). 3° (*v*) : Coi, *giữ*. Như : 看門 (II. 24) coi cửa, *giữ* nhà (garder la maison).

## KHI

**欺** (II. 35) — 1° (*v*) : Dối ; khi, khinh-dè (tromper, duper ; insulter). 2° (*v. c.*) : 欺侮 *khi dè*, *ăn hiếp* (maltrater).

## KHOÁI

**快** (II. 18) — 1° (*n. et v.*) : Vui, khoái (joie ; être content). 2° (*adv.*) : *Mau* (vite).

## KHỨ

**去** (I. 21) — 1° (*v*) : Đi (aller). 2° (*prép.*) : *Đăng* (pour). Như : 去我工做 (II. 29) *đăng* kiểm công-việc-làm (pour chercher le travail).

## L

**來** (I. 8) — 1° (*v*) : Lại, đến (venir). 2° (*prép.*) : Theo (à). Như : 飛起來追 (II. 34) bay theo rượt (s'envoler à poursuivre).

## LÂM

**林** (II. 25) — 1° (*n*) : Rừng, rừng-bụi (forêt, massif d'arbres, bosquet). 2° (*nom de famille*) : Họ Lâm.

## LY

**理** (II. 40) — 1° (*v*) : Sửa, sửa-sẠn (arranger). 2° (*v*) : Chải đầu, gõ tóc (coiffer, peigner).

## LƯỢNG

**亮** (I. 18) — 1° (*a*) : Sáng, chói (brillant). 2° (*v*) : Sáng, (luire). 天亮了 (II. 39) trời sáng rồi (il fait jour).

## M

## MINH

**明** (II. 23) — 1° (*a*) : Sáng, thorõ (clair, lumineux, évident). 2° (*a*) : Sau, *mai* (suivant, prochain). 3° (*adv.*) : 明天 (II. 23) ngày *mai* (demain). 4° (*v*) : 明白 (II. 43) hiểu, biết, rõ, rõ-biết (comprendre).

## Ng

NGÂT

**吃** (l. 7) — 1° (*v*) : Ăn (manger). 2° (*a*) : 吃的 ăn, ăn được, nên ăn (mangeable, comestible). 3° (*n. comp.*) 吃的东西 (II. 36). Đồ ăn (la nourriture).

## Nh

NHÂN

(II. 23) — 1° (*v*) : Nhận, nhìn-biết (reconnaitre). 2° (*adv.*) : 認真 (II. 23) ngay-thật, tận tình, sốt-sắng (consciencieusement, diligemment, avec ardeur). 3° (*v. c.*) : 認得 nhìn biết, nhận được, quen (reconnaitre).

NHI

**兒** (II. 21) — 1° (*n*) : Con, con cái (fils, enfant). 2° (suffixe) : *Bài, câu, con* 歌兒 (II. 21) *bài ca, câu hát* (chanson) ; 蛾兒 (II. 30) *con* phấn, *con* bướm ban đêm (phalène) ; 一會兒 (II. 31) *một*, *chặp*, *một giây phút* (un instant).

NHƯỢNG

**讓** (I. 30) — 1° (*v*) : Cho; nhường, nhường cho ; để cho (donner ; céder à ; laisser) 2° (*prép.*) : Cho (pour).

NHÚT

**一** (I. 11) — 1° (*a*) : Một (un). 2° (*conj.*) : Vừa, vừa khi (dès que).

## Ô

ỐC

**屋** (II. 5) — 1° (*n*) : Phòng, buồng (chambre). 2° Nhà, mái nhà (maison, toit).

## Q

QUA

**找** (I. 31) — 1° (*v*) : Kiếm, tìm (chercher). 2° (*v. c.*) : 我着 (I. 31), 我到 (II. 5) kiểm được, gấp (trouver).

## S

SƠN

**山** (II. 2) — 1° (*n*) : Núi (montagne). 2° (*n. comp.*) : 山羊 con dê núi (bouc, chèvre).

## T

TÁI

**再** (I. 21) — 1° (*adv.*) : Lại, nữa (de nouveau). 2° (*v. c.*) : 再來造 (II. 1) làm lại (re-faire, reconstruire).

TANG

**桑** (II. 17) — 1° (*n*) : Dâu, cây dâu (mûrier). 2° (*nom de famille*) : Họ Tang.

TẦU

**走** (I. 7) — 1° (*v*) : Đi (marcher). 2° (*v. c.*) 走到 (II. 14 et 18) đi đến (arriver, venir), 走開 (II. 18) đi dang ra (s'écartier), 走來 (II. 21) đi lại (venir, s'approcher), 走過 (II. 14) đi qua (passer), 走上 (II. 14) đi lên (monter), 走出來 (II. 5) đi ra (sortir).

TẾ 細	(II. 2) — 1° (a) : Mịn, nhô (fin, mince, menu). 2° (adv) : 細細 (II. 5) chăm-chī, kī-cang (attentivement, soi- gneusement).	TƯU 就	(I. 12) — 1° (adv.) : Bấy giờ, thì (alors). 2° Liền, tức- thì, vút (aussitôt, immédiatement, subitement).
TIỀN 先	(II. 14) — 1° (prép. adv. et a.) : Trước (avant, premièrement, antérieur). 2° (n) : 先生 (II. 42 et 43) ông, thằng (Monsieur, maître).	THÁI 太	(I. 18) — 1° (a) : Lớn, cả (grand). 2° (adv.) : Quá, rất (trop, très). 3° (a. c.) : 太可 惡 (rất đáng ghét), quái-gở, khốn-nạn (maudit).
TIẾN 進	(II. 32) — 1° (v) : Tới, tiến tới (avancer). 2° (v) : Vào, vđ (entrer). 3° (v. et n.) : 進 步 (II. 44) tiến-bộ, tần-tới (progresser ; progrès).	THÁI 菜	(I. 14) — 1° (n) : Cải, rau (chou, légume). 2° Đồ ăn (mets, provision).
TIỂU 小	(I. 1) — 1° (a) : Nhỏ (petit). 2° (a) : Trẻ (jeune).	THIẾU 少	(II. 6) — 1° (adv.) : Ít (peu, moins). 2° (a) : Ít ; thura, thura-thót (rare).
TẠO 做	(I. 23) — 1° (prép.) : Vì, về (à, pour). 2° (v) : Làm, làm ra, may (faire, fabriquer, confectionner). 做衣裳 (II. 28) may y-phuc.	THƯỜNG 上	(I. 19) — 1° (a. et prép.) : Trên (supérieur, sur). 2° (v) : Lên (s'élever, monter). 3° (v) : Đi (aller). 上街 (I. 29) đi chợ (aller au marché), 上學 (II. 39) đi học, đến trường (aller à l'école).
TÔN 孫	(II. 42) — 1° (n) : Cháu (petit-fils). 2° (nom de famille) : Họ Tôn.	TRƯƠNG 張	(II. 17) — 1° (v) : Mở, trương, giảng ra (ouvrir, tendre, étendre). 2° (nom de famille) : Họ Trương.
TƯỞNG 想	(II. 4) — 1° (v) : Nghĩ, tinh, tưởng (penser). 2° Nghĩ thầm (se dire). 3° (v. c.) : 想要 (II. 4) muốn (vouloir).	XUY 吹	X
TƯỢNG 像	(I. 26) — 1° (a) : Giống (samblable, analogue, ressemblant). 2° (adv.) : Giống, cũng như (comme).	(II. 11) — 1° (v) : Thổi (souffler). 2° (v) Kêu. Thổi (sonner).	



**ĐÍNH CHÁNH**  
những chữ in sai và lu trong quyển này

Truong	Hàng	Chữ sai	Xin sửa lại
40	16	soigneuse <b>met</b>	soigneusement
43	Hàng chữ một (Bài 9) 領	.. . . . .	<b>Cô, đầu</b>
58	Hàng chữ một (Bài 23) 認	nhình, nhình	<b>nhìn nhìn</b>
67	(Bài 31) <b>Chú giải</b>	Con nhèn-nhèn	nhèn-nhẹn
69	Hàng 8	(ta tête...)	(ta tête...)

**SÁCH RA TRÈ !**

Vi đợi chữ mới, nên quyển II  
ra trè, xin đọc-giả lượng cho.



X  
-tua) iỏi T : (x) I - (T) II  
-tua) iỏi T' iỏi (x) \*II (79)



# MÃNH ỦNG CHỦ TỐT

Giá: 11.000đ

GIAI ĐOẠN

Thứ hai - thứ sáu: 17h00 - 21h00

Thứ ba - thứ bảy:

17h00 - 21h00

Chủ nhật: 17h00 - 21h00

Chỗ ngồi: 100.000đ

Thứ hai - thứ sáu: 17h00 - 21h00

Thứ ba - thứ bảy: 17h00 - 21h00

Chủ nhật: 17h00 - 21h00

No. 10  
M

# TÔI HỌC CHỮ HÁN

Quyển II

Giá : 1\$00

*In xong ngày 15 Octobre 1942*



IMPRIMERIE MY-KHOUAN  
231, RUE DES MARINS  
CHOLON