

Trần ngọc Chụ - Nguyễn quý Bính - Hoàng đình Tuất

Giáo-học trường Nguyễn-Công-Trứ

HÀ - NỘI



# TÂN QUỐC-VĂN

TẬP ĐỌC và HỌC THUỘC LÒNG

Lớp Nhất

*1<sup>e</sup> classe*



Indoch  
80  
2652

IN LẦN THỨ NHẤT  
Nhà xuất - bản **NAM - SON** 72, Hàng Giấy  
Hà - Nội

Đã được Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục duyệt-ý ngày 5-1-1950

2652

1862 Dec 2

Trần ngọc Chu - Nguyễn quý Bính - Hoàng đình Tuất

Giáo-học trường Nguyễn-Công-Trứ

HÀ - NỘI

# TÂM QUỐC-VĂN

(NƯỚC VIỆT-NAM CỦA HỌC-SINH VIỆT-NAM)

Đã được Bộ Quốc - Gia Giáo - Dục duyệt - y  
ngày 5-1-1950, giấy phép số 30VP, để làm sách  
Giáo - Khoa trong các trường Tiểu - Học.

1950

SOẠN-GIÁ GIỮ BẢN QUYỀN

— — —

8° Indoch.  
1952



## LỜI GIỚI THIỆU

Dân Việt-Nam yêu nước Việt-Nam đó là lẽ thường. Nhưng đã biết yêu nước thì lại cần phải biết giang-sơn cẩm-tú của tổ-quốc ra sao? Nhân-vật xấu tốt thế nào? Quốc-gia suy thịnh thời nào? Đây là những điều mà các em học-sinh, mà cả đến chúng ta nữa, sẽ nhận thấy, một phần nào, ở trong cuốn «Tân quốc-văn» này. Ấy là nhờ các soạn-giả đã gắng công sưu-tầm trong hơn một năm giờ nay giữa lúc nước nhà đương làm vào khói lửa, những tài liệu trong những áng văn-chương kiệt-tác của các bậc chí-sĩ, thi-nhân Việt-Nam đương thời.

Những soạn-giả lại khéo đưa chúng ta đi từ Bắc vào Nam, khi lên rìng, lúc xuống biển để chúng ta được trông ngắm một cách tổng-quát những phong cảnh tươi đẹp của đất nước nhà, trình-bày những trang sử vẻ vang để chúng ta ghi nhớ công ơn các vị anh-hùng liệt-sĩ đã nêu cao gương anh-dũng, chí quật-cường, lòng hy-sinh của giống nòi Hồng-Lạc.

Đứng về phương-diện sur-phạm, thì chúng tôi lại nhận thấy các soạn-giả đã vượt ra ngoài khuôn-sáo. Trừ những mục giải-nghĩa, câu hỏi tìm ý, các soạn giả lại nêu cách đọc văn, là cách mà từ trước tới nay phần đông chúng ta vẫn coi thường.

Đọc Việt-văn có gì là khó!—Khó lắm, khó không kém gì đọc văn ngoại quốc. Một bài văn dù hay đến đâu đi nữa nhưng nếu không biết cách đọc thì bài văn cũng mất gần hết ý-nghĩa mà có khi không thành ra văn nữa. Vậy biết cách đọc là rất cần. Ta phải đọc thế nào để lột được hết tinh-thần từng chữ, từng câu, từng đoạn của bài văn để khuyến rủ, để khích thích, để làm cảm động, để làm say mê những người nghe. Ta phải biết thay đổi giọng điệu tùy theo lời văn, tùy theo ý tác-giả, khi thì êm-đềm, du-duong, khi thì hùng-hồn, oanh-liệt.

Đây là cái đặc-điểm của cuốn sách này.

Để kết luận, tôi xin thành thực cảm ơn các soạn-giả đã có nhã ý đưa tôi xem trước. Tôi nhận thấy quyển sách tập đọc nhỏ này rất công phu, tuy chưa được hoàn-bị nhưng cũng sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn nhà giáo chúng ta và nhất là các em học-sinh trong lúc các sách giáo-khoa đương hiếm này. Và tôi ước mong rằng cuốn sách này sẽ được các bạn đồng-nghiệp hoan nghênh để tưởng-lệ các soạn-giả.

Hà-nội, ngày 10 tháng 11 năm 1949

TỔNG-TÙ-NINH

Hiệu-trưởng trường NGUYỄN-CÔNG-TRÚ

## LỜI NÓI ĐẦU

Chương-trình ngày 24-8-49 của BỘ QUỐC - GIA GIÁO - DỤC  
đã ấn định về môn TẬP-ĐỌC và HỌC THUỘC LÒNG lớp nhất.  
bậc Tiểu-học, như sau :

« Tập đọc, học thuộc lòng những bài văn hay trích ở tác-phẩm của các văn - sĩ, và các chí-sĩ hiện đại, tập cho quen các lối văn. Tập cho học trò phê - bình, giải-thích. Đọc những tác-phẩm, khuynh - hướng về đạo-đức, và chủ - nghĩa quốc-gia, về tình-cảm, về trào-phúng, của các văn-gia và thi-gia hiện đại ».

« VĂN-THÈ : MỚI ; TINH-THẦN : QUỐC GIA, DÂN TỘC »  
đó là tinh - nghĩa đoạn chương-trình trên.

Và đó cũng là tinh-nghĩa quyển sách nhỏ này. Thật vậy :  
những bài chọn lọc đều mang những tên tác-giả rất gần chúng ta : từ PHAN BỘI - CHÂU PHAN CHU - TRINH....qua KHÁI-HƯNG, HOÀNG-ĐẠO, LAN-KHAI.....rồi THẾ - LŨ, TÂN-ĐÀ ....  
xuống đến cả những văn-gia mà tác - phẩm mới xuất bản ít lâu nay nhưng đã được mọi người chú ý. Muốn cho ý-niệm quốc - gia được rõ rệt, chúng tôi đã xếp đặt những bài đó thành 3 chương :

### GIANG-SƠN – DÂN-TỘC – QUỐC-GIA

Như vậy, vì chúng tôi nghĩ rằng: có biết cái hay, cái đẹp  
của đất nước mới tha-thiết đến non-sông: có rõ tình-tình, phong-  
tục của đồng - bào mới xót giỗng, thương nòi; có suy-ngâm  
những cuộc thăng-trầm trong quốc - sử mới nặng lòng phụng-  
sự Quốc - Gia.

Cương - mục thì như vậy, còn phần giảng riêng mỗi bài  
thì gồm có :

**1—CÁCH ĐỌC** — Một mục xét ra cần thiết cho sự hiểu thấu một bài văn. Bài văn nào được đọc một cách thông minh để lột được tinh-thần của nó, là « một bài văn đã được giảng một nửa » và trong chương-trình có môn tập nói. Muốn tập nói, còn gì hơn là trước hết tập đọc cho đúng cách !

**2—GIẢI NGHĨA** — Chỉ giảng những tiếng đặc-biệt, và nếu cần, phân-tách những thành-ngữ hán - việt cho rõ rệt.

**3—Ý-TƯỞNG VÀ LỜI-VĂN** : Giảng những ý hay, lời đẹp, nhưng vừa giảng, vừa hỏi để kích-thích sự suy-nghĩ tìm tòi và nhận đó tập phê-bình và giải-thích.

**4—CÂU-HỎI** — Phần lớn chú-trọng đến văn - phạm và ngữ-vựng đòi khi lấy những bài đặc-sắc, những câu văn hay làm kiều-mẫu, hoặc cho học trò đặt thành văn xuôi những bài thơ, như vậy các trẻ em sẽ có dịp luyện môn quốc-văn.

Thảng hoặc có những bài mà phần giảng không gồm đủ bốn mục kể trên, là ý chúng tôi muốn dành một phần suy-ngẫm và sáng-kiến cho học - sinh.

Lấy Tân - Quốc - Văn làm phương-tiện giúp cho học-sinh có một ý-niệm, nếu chưa đầy đủ thì cũng khá rõ rệt, về nước VIỆT - NAM thân mến của chúng ta, đó mục-đích quyền sách này. Vì tài liệu thiếu thốn, tìm kiếm khó khăn bước đầu tất nhiên còn nhiều khuyết - điểm, chúng tôi mong các bạn đồng-nghề vui lòng chỉ-giáo cho.

Sau hết, vì địa - chỉ thất-lạc hay thay đổi nhiều, chúng tôi không xin phép được riêng từng tác - giả mà chúng tôi trích những bài dùng trong sách này. Chúng tôi xin các vị đừng vui lòng tha thứ và nhận lời cảm ơn thành thực chúng tôi.

Soạn-giả

---

**GUỐC CHÙ**. Về chính tả, chúng tôi căn cứ vào hai quyền Việt-Nam tự-diễn của hội Khai-tri-tiến-đức và Việt-Nam chính-tả tự-vị của La-vĩnh-Lợi. Mỗi khi có sự mâu-thuẫn giữa hai quyền đó thì chúng tôi theo quyền trên,



**Phân thứ nhất**

**GIANG-SƠN**

## BÀI 1.- CON ĐƯỜNG BẮC-NAM

1. Đây là Hà-Thành, chỗ bắt đầu con đường từ Bắc vào Nam. Con tàu hỏa thét lên những tiếng hãi-hùng, rồi từ từ ra đi.

2. Qua khỏi Ninh-Bình, con tàu đi vào địa hạt miền Trung-Việt. Đêm dần tối; trên đường thiên-lý, nó xông pha như một con thú dữ tìm mồi. Thỉnh thoảng, nó rit lên những tiếng còi rùng rợn, ghê người. Hai bên đường, một tấm màn đen bao phủ cả bầu trời, chỉ lấp lánh ở những phương xa ánh sáng lờ mờ của những chòm sao nhỏ. Đêm đã hết rồi. Con tàu chạy, chạy hoài như không biết mồi, trong ánh sáng tươi đẹp của bình-minh.

Cả miền Trung-Việt là đây, trong những rừng núi khắc khẽ, ngang-nhiên, vừa hiền-tù vừa hùng vĩ. Tàu đã đến Huế rồi, Huế với những nàng tiên kiều-diễm, với núi Ngự, sòng Hương.

Đây là đèo Hải-Vân. Những đám mây bay như quấn quít lấy những mảnh rừng xa, Nào biển với những luồng gió mát, nào những hòn đá xanh chồng chất lên nhau ở dưới chân đèo như đùa rỡn với những làn sóng bạc.

Rồi đây là những đất hoang vu, những cây dừa xanh tốt, những rặng thông cao mọc theo ven bờ biển miền Nam Trung-Việt.

Một đêm nữa đã qua. Và từ đây, chỉ còn là rừng cây rậm rạp, những nguồn lợi to chưa khai-thác miền Nam-Việt.

3. Con tàu dừng lại. Đây là Sài-thành hoa-lệ, « Hòn ngọc của Viễn-đông »!

Phóng theo **Hoàng-Phong**

## I — CÁCH ĐỌC

Giọng đọc phải hợp với cảnh tả trong bài; phải mạnh mẽ khi nói đến con tàu (thét lên những tiếng hãi hùng; rit lên những tiếng còi rùng rợn, xông-pha như con thú dữ tim mồi), phải mơ màng khi tả phong-cảnh: đèo mây quấn quít, gió mát, sóng bạc, cây dừa xanh tốt, rặng thông cao vút.

## II — GIẢI NGHĨA

*Tiếng hãi-hùng*: tiếng nghe ghê sợ. *Thiên lý*: nghìn dặm; ý nói con đường từ Bắc vào Nam rất dài. *Khắc, khô*: không sung túc rồi rào; ý nói: núi rừng cằn cỗi. *Ngang nhiên*: (ngang: không chịu thua ai); ý nói núi non chót vót, hiêm trở như không chịu phục tùng ai. *Hùng vĩ*: (hùng: mạnh, vĩ; lớn) mạnh mẽ, lớn lao. *Kiều-diễm*: mềm mại, đẹp đẽ. *Hải-vân*: xem bài Hải-Vân.

## III — Ý - TUỐNG VÀ LỜI - VĂN

Con thú dữ; sao gọi vậy? Những tĩnh-tự và động-tự nào dùng để tả con thú dữ đó? Chòm sao: nghĩa là gì? Chạy hoài: là chạy thế nào? Phong cảnh miền Trung-Việt gồm có núi, đèo, cây cối, biển cả: núi, đèo thế nào? Biển thế nào? ven biển trồng gì? Cây cối có sầm uất như rừng núi miền Bắc không? Tại sao? Sài - thành hoa-lệ: nghĩa là gì? Sao gọi Sài-Gòn là hòn ngọc của Viễn-Đông? Con đường Thiên-lý — ngoài những phong cảnh đẹp của nó — còn làm cho người Việt-Nam thân mến nhau nữa (tại sao?) và giúp nhiều cả về thương mại (tại sao?)

## BÀI 2.- CẢNH ĐỒNG QUÊ

1. Trên con đường đất ngõng ngoèo bò giữa một vùng bắng phẳng, anh phu-xe mập-mạp, lực-lưỡng phải nằm rạp xuống càng xe mới khiến được đôi bánh cao-su từ-từ nặng-nè, lăn trong bùn đất vàng lầy-lội.

2. Hai bên đường, những ruộng còn chán rạ thẵng tắp chạy dài về nơi chân trời trắng đục. Như những cù-lao trong biển đầy sương mù buổi sáng, lô-nhỏ một sắc xám hung, nổi lên những lũy-tre bao-bọc các làng lớn nhỏ. Vượt hẳn lên cao, những ngọn cau màu đen nhạt, trông như treo lơ-lửng từng không, vì thân cây đã lắn vào trong cái màn mưa phùn mờ mịt.

3. Đi song-song với con đường, lạch sông đào nhỏ uốn éo lượn khúc, giòng nước phẳng-lặng không trôi.

Thỉnh thoảng luồng gió lạnh chạy qua đám sậy, đầy tiếng xào-xạc khô-khan, làm cho mặt nước lướt theo, tưởng chừng muốn chạy ngược lên phía thượng-lưu..

**Khai-Hu'ng**  
(Gioc đường gió bụi)

## I – CÁCH ĐỌC

Đọc rất chậm đoạn thứ nhất và dần mạnh vào những tiếng: (ngὸng ngoèo, mập mạp, lực lưỡng, nambi rạp, từ từ, nặng nề)... để tỏ rõ cái xe đi chậm và người kéo xe khó nhọc là nhường nào các đoạn sau, đọc thông thả, giản dị cho hợp với cảnh mộc-mạc của cảnh đồng quê.

## II – GIẢI NGHĨA

*Chắn rạ*: gốc lúa còn lại ngoài đồng sau vụ gặt. *Thượng lưu*: (thượng: ở trên, phía trên, lưu: giòng nước chảy) ý nói khúc sông ở phía trên.

## III – Ý-TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Trong câu đầu, những tiếng nào tả sự khó nhọc của anh phu xe? Tác giả ví những lũy tre như gì? Màn mưa phùn mờ mịt: ý nói gì? Giòng nước phẳng lặng không trôi; tả cảnh sông thế nào? Ngὸng ngoèo bò: ba tiếng này có ăn ý với nhau không? Có tả rõ con đường không? Sắc xám hung: tại sao tác giả dùng ba tiếng này? Treo lơ lửng từng không: hình ảnh này có đúng không? Lướt và động khác nhau thế nào?

## IV – CÂU HỎI

Tìm các đoạn trong bài; các đoạn ấy có liền-lạc với nhau không? « Vượt hẳn lên cao »... Theo mẫu câu này, đặt câu tương-tự để tả một cái nhà gạch hai tùng giữa đám nhà lụp-xụp, hay giữa trại đầy cây cối? Trong câu cuối có mấy mệnh - đề?

### Bài 3.- LÀNG CHÀI LƯỚI

1. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới,  
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.
2. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,  
Dàn trai-tráng bơi thuyền đi đánh cá.  
Chiếc thuyền nhẹ lênh láng như con tuấn-mã,  
Phẳng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường-giang.  
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng  
Rướn thân trắng bao-la thâu góp gió.
3. Ngày hôm sau, ờn ào trên bến đỗ,  
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.  
« Nhờ ơn trời, biển-lặng, cá đầy ghe »  
Những con cá tươi ngon, thân bạc trắng.  
Dàn chài lưới, lần da ngăm rám nắng,  
Cả thân hình nồng thở vị xa-xăm.  
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về năm,  
Nghe chất muối thăm dần trong thơ vó.
4. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ  
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,  
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,  
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá.

**Tê-Hanh**  
(Thi-nhân Việt-Nam)

## I — CÁCH ĐỌC

Đoạn thứ nhất, hơi một chút tự-hào; đoạn thứ hai, lấy hơi ở cầu đầu (Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng) đọc mạnh mẽ, hăng hái hơi thật dài cho hợp với đà chiếc thuyền đi trên bể, đoạn thứ ba; giọng vui vẻ, ấm áp, thật là sung sướng hả hê, tuy mỗi mệt một chút, sau một chuyến đi bể «phất tài»; đoạn thứ tư, què-hương tấp nập, mến yêu là thế, mà may xa cách thì nhớ nhung, quyến-luyến biết bao! (chú ý «mùi nồng mặn quá!» như một tiếng thở dài)

## II — GIẢI NGHĨA

*Sớm mai hồng*: buổi sáng sớm, ánh đỏ mặt trời chiếu xuống làng.  
*Tuần-mã*: (tuần: đẹp, hay, mã: ngựa) con ngựa đẹp, chạy nhanh) *Ghe*: thuyền, tiếng nói trong Trung và Nam-Việt. *Buồm vòi*; buồm bằng vải trắng như vòi. *Khoi*: bè rộng.

## III — Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Bài này tả một làng chài lưới hay đúng hơn sự sinh-hoạt trong một làng chài lưới; sự sinh-hoạt đó dồn cả vào lúc thuyền ra khơi đánh cá và lúc thuyền về bến. Tìm những tiếng và câu tả chiếc thuyền chài đỏ. Nước bao vây cách biển nửa ngày sông; ý nói gì? Hai tiếng bao la tả chiếc buồm thế nào? Câu nào tả chiếc thuyền phảng phảng ra biển cả? Câu ngắn hay dài? Tại sao? Làn da ngăm rám nắng: Câu này có tả được công việc nặng nhọc và hình thù khỏe mạnh của dân chài không? Chiếc thuyền im bến mỗi trả về nằm; chiếc thuyền mỏi mệt trả về nằm im trong bến. Cả thân hình nồng thở vị xa xăm; vị xa xăm đây là vị gì? Mùi nồng mặn; mùi gì? Thoáng: chỉ ý gì?

## IV — CÂU HỎI

Hăng như con tuần-mã: tĩnh tự hàng dùng có đúng không? Tại sao? trong câu sau, những tiếng gì làm lộn nghĩa tiếng hăng? Tìm tiếng đồng nghĩa với thàu gop? tấp nập? cá bạc, buồm vòi: hai tiếng bạc và vòi cùng chỉ sắc trắng, nhưng khác nhau thế nào? Phân-tách những mệnh-dề trong đoạn cuối. Đặt bài này thành văn xuôi cho gọn.

## Bài 4.- QUÁN BÊN ĐƯỜNG

1. — Càng xe vừa đặt bên nền nhà dưới cái mái phèn liếp chõng để che mưa nắng thì một câu mời giọng trong trேo khiến Ban thò vội đầu ra nhìn vào hàng.

2. — Trên cái chõng tre cao dùng làm bàn, úp đầy những bát sành lòng dâng. Anh phu xe đã ngồi xuống ghế dài làm bằng một tấm gỗ có đóng bốn chân tre, và vừa thở hồn-hồn vừa bảo cô hàng múc cho bát nước chè. Rồi hai tay bưng bát nước đầy khỏi nóng bốc lên nghi ngút, anh ta uống sùm-sụp, nghe ngon lành lắm.

3. — Giữa lúc ấy, một bọn năm người đàn bà vào hàng, đặt phịch gồng gánh xuống đất rồi huyên thiên cùng nhau trò chuyện. Giọng rất nặng của tiếng nói vùng bể đầy những chỗ ngọng, khiến Ban mỉm cười.

Uống xong mỗi người một bát nước, năm người đàn bà lại cất gánh ra đi. Cả đến anh phu xe, khi nhận được tiền Ban trả cũng đã kéo xe không đi ngược về phía phủ-ly.

**Khai-Hu'ng**  
(Gioc đường gió bụi)

### I – CÁCH ĐỌC

Đọc chậm chạp, giản-dị. Đọc câu « rồi hai tay ... ngon lành lắm » cho thật khéo để mọi người « nghe » thấy cái ngon lành của bát nước chè nóng, thứ đồ uống đặc - biệt Việt-Nam. Nhấn mạnh: đặt phịch, nói huyền-thiên.

### II – GIẢI NGHĨA

*Thở hồn hồn*: thở mạnh và gấp. *Huyền - thiêん*: nói luôn miệng những câu không ăn ý với nhau. *Phủ ly*: nơi Tri phủ làm việc.

### III – Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Những tiếng nào tả sự nghèo nàn và giản-dị của cái quán ? Thở hồn-hồn: ý tả gì ? Uống - sùm sụp: tại sao ? Nghe ngon lành lắm: tiếng trên thuộc về thính-giác, mấy tiếng dưới thuộc về vị-giác. Ghép vậy có đột-ngột không ? Nhưng có đúng không ?

### IV – CÂU HỎI

Tiếng « càng » có mấy nghĩa ? đặt thi-dụ. Đặt phịch là đặt thế nào ? Chữ ngọng: thí dụ ? « Bát sành lòng dâng » là thứ bát bình dáng thế nào, anh vẽ ra.

## BÀI 5.- CHÙA LONG - GIÁNG

1. — Hai người đứng lại ngắm chùa. Lưng chừng một trái đồi cao, mẩy nóc nhà rêu mốc chen lẫn trong đám cây rậm rạp, bốn góc gác chuông vươn lên từng lá xanh um.

2. — Phía tây, sau dãy đồi cỏ biếc, sắc trời đỏ ửng, lấp loáng qua các khe đám lá xanh đen. Mái chùa rêu phong đã lẫn màu cát đất, cát cây, cát cỏ. Khoảnh-khắc, mấy bức tường và mấy cái cốt gạch quét vôi chỉ còn lờ-mờ in hình trong cảnh nhuộm đồng một màu tím thẫm.

3. — Trong làn không-khi yên-tĩnh êm-đềm, tiếng chuông thong thả ngàn-nga như đem mùi thiền làm tăng vẻ đẹp cảnh thiên-nhiên. Là cây rung động, ngọn khói thoát tha, bông lúa sột-soạt như cảm tiếng gọi của Mẫu-Ni, muốn theo về nơi hư-không tĩnh-mịch.

**Khai-Hu'ng**  
(Hồn-bướm mơ-tiên)

## I — CÁCH ĐỌC

Đọc tự nhiên, thong thả, chú trọng đến những tiếng chỉ màu sắc. Vì đây là một bức tranh tuyệt đẹp trong đó màu sắc của núi đồi, cây cỏ và ngôi chùa, hòa-hợp với nhau nhịp nhàng. Đoạn cuối : chậm-rải thêm, cho đúng với cái yên-tĩnh thành-kinh của khung cảnh này.

## II — GIẢI NGHĨA

Mùi thiền (thiền : yên lặng) Đạo Phật lấy thanh-tịnh (trong trẻo, yên lặng) làm gốc nên những tiếng mùi thiền, cửa thiền... đều dùng để chỉ đạo Phật, cửa Phật. Mâu ni: gọi tắt đức Thích-ca Mâu-ni-Phật. Hư không : (hư : không có) nơi không có thực.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Lưng chừng: nghe là gì ? Vượt lên ; tại sao ? Phía tây, sắc trời đỏ ửng ; giờ khắc nào trong ngày ? Lấp loáng ; nghĩa là gì ? Mái chùa rêu phong ; ngũ ý gì ? Khoảnh - khắc ; nghĩa là gì ? Lò mờ ; tại sao tường gạch, cột vôi, không còn trông rõ nữa ? Nhuộm ; bởi cái gì ? Yên-tĩnh và êm đềm ; hai - tĩnh tự đó khác nghĩa nhau thế nào ? Đặt 2 câu làm thí dụ. Ngân-nga ; nghĩa là gì ? Tiếng chuông ; chuông sớm và tối còn gọi là gì nữa ? Rung - động, thươn-tha, sột-soạt ; nghĩa là gì ? Gió có nhẹ nhàng không ? Tác-giả đã khéo dùng giác-quan trong khi tả-cảnh chùa Long-Giáng ; thị-giác (những tiếng nào) ? Thính-giác (những tiếng nào) ? súc-giác (những tiếng nào) ?

## BÀI 6.- LỜI CON ĐƯỜNG QUÊ

1.— Tôi, con đường nhỏ chạy lang-thang,  
Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng.  
Đến cuối thôn kia hơi cỏ vương,  
Hương đồng quyến rũ hát lên vang.

\* \* \*

Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy,  
Giọc làng hoa dài ngát hương lây.  
Tôi ôm đám lúa quanh nương sẵn,  
Bao cái áo rêu nước đục lèo...

\* \* \*

2.— Những buổi mai tươi nắng chói xa,  
Hòn tôi lồng lánh, ánh dương sa.  
Những chiều êm-ả tôi thư-thái,  
Như kẻ nóng-phu trở lại nhà.

\* \* \*

Tôi đã từng đau với nắng hè;  
Da tôi rạn nứt bởi khô se,  
Đã từng điêu - đứng khi mưa lụt;  
Tôi lở, thân tôi rã bốn bề.

\* \* \*

3.— San sẻ cùng người nỗi ấm no,  
Khi mùa màng được, nỗi buồn lo  
Khi mùa màng mất, tôi ngày cả  
Với những tình quê buổi hẹn hò.

\* \* \*

Và thế đời tôi hết cái buồn  
Trong lòng. Cực khổ đắm say luôn,  
Tôi thâu té - tái trong da thịt,  
Hương đất, hương đồng chẳng ngót tuôn.

**Tê-Hanh** (Thi-nhân Việt-Nam)

## I — CÁCH ĐỌC

Đây là lời tự-thuật của một con đường làng, nên giọng phải nhẹ nhàng, giản-dị, thoát vào hơi buồn, nhưng ám áp vui vẻ dần lên, qua mỗi buổi trong một ngày, qua mỗi mùa trong một năm, sung-sướng cũng có mà đau khổ cũng nhiều. Con đường quê này thật là hình-ảnh rõ-rệt và đầy đủ của đời sống mộc-mạc nơi đồng-quê và tinh-tinh chất-phác của người dân. Lúc đọc nên chú ý những chỗ câu trên bắt xuống câu dưới (nỗi ám no khi mùa màng được; nỗi buồn lo khi mùa màng mất, hết cái buồn trong lòng).

## II — GIẢI - NGHĨA

*Buồn không:* buồn không có duyên-có, buồn man mác. *Hoa dại:* cây hoa mọc tự-nhiên, không cẩn ai vun bón. *Bao cái ao rêu:* uốn khúc quanh cái ao đầy rêu như giang hai tay ôm lấy. *Ánh dương:* ánh sáng mặt trời.

## III — Ý - TUỞNG VÀ LỜI - VĂN

Trong bài này, tác-giả nhân-cách-hóa con đường nhỏ chốn thôn quê, tác-giả đã dùng những tiếng gì? chạy lang-thang: ý nói gì? Hương đồng quyến-rũ hát lên vang: hai tiếng quyến-rũ tả ý gì? ai hát trên con đường? tôi ôm đám lúa: động-tự ôm dùng có đúng không? Tác-giả dùng hai tiếng thư-thái để tả ý gì? điêu đứng để tả ý gì? Cực-khổ đắm-say luòn: cực-khổ chỉ những lúc nắng to hay lụt lội; đắm-say chỉ những lúc sung-sướng khi mùa màng tốt. Chạy và dạo khác nhau thế nào? Nắng chói là nắng gì? buổi «mai tươi» nắng có chói như buổi trưa không? Khô và se khác nhau thế nào? Tôi ôm đám lúa, quanh nương săn, — Bao cái ao rêu nước đục lầy. Lấy câu này làm mẫu, tả còn sông chảy qua chỗ anh ở.

## IV CÂU HỎI

Tìm tiếng đồng-âm với «đồng»? đồng-nghĩa với điêu đứng san sẻ. Phân-tách những mệnh-đề trong câu: tôi ôm đám lúa... và trong câu: cực-khổ đắm say luòn... Động-tự «thâu» có những túc-tử nào? Đặt thành văn-xuôi mỗi đoạn<sup>7</sup> của bài này.

## DÀI 7.- CON TRÂU CÁI

1. Con trâu ấy là một con trâu cái. Đã bao lâu bác hằng mơ-ước một con trâu cái. Bác chăm-chú nhìn từ cái mũi đen ướt cho chí những cái khoáy, cái ngắn trắng ở cổ.

2. Con trâu nằm gập hai chân trước. Một chân sau hơi ruồi để lộ bộ vú hồng, phơn-phớt lông tơ trắng. Nó không buồn để ý đến bác, tự-lự như một nhà triết-học, cặp mắt lờ-đờ nhìn đâu đâu, hàm dưới ướt rãi với hàng răng liền sát, thô-kệch, đưa-đẩy một cách uể-oải, hai tai phe phẩy và cái đuôi thong thả đập lên sườn đuôi muỗi. Bác mê-man tự-nhủ :

— Rồi ta cũng tậu một con như con này.

3. Từ hôm ấy, không mấy chiều là bác không dừng chân đứng ngắm con trâu của Khán-Thận, sau những buổi làm vất-vả... Chiều nào không được gặp nó, bác nhớ ngo-ngắn như người thiếu thốn sự gì. Một con trâu cái! Ngoài vợ con ra nó là người bạn thân của bác, bao giờ cũng sẽ theo lệnh bác, cùng bác phơi mình dưới mưa dầm, nắng gắt để làm giàu cho bác, để vợ con bác mát mày mặt.

**Trân-Tiêu**  
(Con trâu)

## I — CÁCH ĐỌC

Đoạn trên đọc chậm-rải cho hợp với dáng - điệu của con trâu (cặp mắt lờ đờ... đưa đầy một cách uể oải...) Câu « rồi ta... con này » phải được đọc một cách mạnh mẽ tỏ rõ chí cương-quyết của bác-xã Chính.

Đoạn dưới, đọc, bằng một giọng vui vẻ làm sao lột được hết sự sung sướng của bác Xã.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Hàng*: thường thường, luôn luôn. *Cho chỉ* = Cho đến.

*Tư-lự*: cõi vě nghĩ-ngợi, lo-lắng.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Bài này vừa tả con trâu cái, vừa nói lòng mong mỏi của bác xã Chính, suốt năm làm đầu tắt mặt tối, cốt dành tiền tậu một con trâu (tìm rõ mỗi đoạn) Bác chăm chú nhìn tại sao? Dáng điệu con trâu tả rất tý mỉ, như vẽ; tìm những tiếng và câu. — Câu nào trong đoạn dưới tả cái nguyện-vọng thiết-tha của bác xã Chính? Bác mơ ước tậu trâu để làm gì?

## Bài 8.- CỐM

1. Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương-vị tất cả cái mộc-mạc, giản-dị và thanh-khiết của đồng quê, nội cỏ. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà sêu tết? Không còn gì hợp lý hơn với sự vương-vít của tơ-hồng, thức quà trong sạch, trung-thành như các việc lê-nghi.

2. Cốm không phải thức quà cùi người vội; ăn cốm phải ăn chút ít, thong thả và ngâm-nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy thu gọn lại cả trong hương - vị ấy các mùi thơm phirc của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ, trong màu xanh của cốm, cái tươi mát của lá non và trong chất ngọt của cốm, cái dịu-dàng thanh-đạm của loài thảo-mộc. Thêm vào cái mùi hơi ngát của lá sen già ướp lấy từng hạt cốm một, còn giữ lại ấm áp của những ngày mùa hạ trên hồ. Chúng ta có thể nói rằng: trời sinh lá sen để bao bọc cốm cũng như trời sinh cốm để nằm ủ trên lá sen.

**Thach-Lam**  
(Hà-nội 36 phố phường)

### I.— CÁCH ĐỌC

Đoạn nhất, đọc một cách giản-dị, cốt định-nghĩa cỗm là thứ quà gì. Đoạn nhì tả cách ăn khôn khéo của hàng người sành để tận hưởng những cái thú của cỗm. Về trên, câu đầu đọc hơi nhanh, trái lại về dưới : chậm chạp như người ăn nhấm - nháp và ngâm-nghĩ. Chú ý đến câu : “lúc bảy giờ . . . thảo mộc” trong đó phải cho rút khoát từng mạch một : trong hương-vị . . . các mùi thơm trong chất ngọt . . . cái dịu-dàng, trong màu xanh . . . cái tươi mát.

### II — GIẢI NGHĨA

*Thanh khiết* : (thanh = trong ; khiết = sạch sẽ) trong trẻo, sạch sẽ ; *Thanh đạm* : (đạm : nhạt) ý nói vị dịu, không gắt.

### III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Thức dàng : ngũ ý gì ? Sâu tết nghĩa là gì ? Vào những vụ nào ? Những thức quà gì ? Tơ-hồng : nghĩa đen và nghĩa bóng ? vương vit của tơ-hồng : hai tiếng vương-vit dùng có khéo không ? Tại sao ? Lê-nghi : nghĩa là gì ? Thong thả và ngâm-nghĩ : sao lại thong thả ? Ngâm nghĩ gì ? Ba đặc - tinh của cỗm là mùi (gi) ? màu (gi) ? vị (gi) ? Mùi, màu, vị đó do ở đâu mà cỗm có ? — Lá sen già ướp lấy từng hạt cỗm một « ướp lấy từng hạt », tác-giả ý muốn nói gì ? Trời sinh lá sen để bao bọc cỗm cũng như trời sinh cỗm để nằm ủ trên lá sen : câu văn tài-tình này có gì đặc-biệt về ý ? về lời ? Anh có biết cách làm cỗm không ?

## BÀI 9.- CHÁY QUÊ HƯƠNG

1. *Lửa giông-tổ cháy lùng trời yêu-dấu.*  
*Mây điện cuồng phủ kín bóng quê hương.*  
*Khói ảm-u kết-tụ tự mười phương,*  
*Về siết chặt lũy tre già mộc-mạc.*  
*Mái nhà tranh ngâm-ngùi trong tiếng khóc,*  
*Dòng sông xanh cuồn-cuộn sóng thương đau.*  
*Những cụ già tóc bạc nhất theo nhau,*  
*Những thiếu-phụ lo âu tràn mắt lệ,*  
*Những hài-nhi nén mình bên vú mẹ*  
*Khóc thát-thanh... đạn sé vỡ quê-hương !*  
*Ôi ngoài kia ! những trai-tráng can-trường*  
*Đã ngã-gục bên đường phơi xác đạn.*  
*Lửa nghi-ngút đốt ngang trời chiến-loạn,*  
*Mái nhà tranh từng chiếc xụp theo nhau,*  
*Lũy-tre già rỗng-rắc vẫn mình đau,*  
*Đàn súc-vật lao đao kêu tuyệt-vọng.*
2. *Ôi quê-hương đắm mình trong khói súng !*  
*Có bao giờ lại sống phút thân yêu ?*  
*Mái tranh hiền tha-thiêc biết bao nhiêu,*  
*Dòng sông mát yêu-kiều bên bờ cỏ.*  
*Ôi đau sót ! ta thấy màu lửa đỏ*  
*Thiêu tàn trời thương nhớ...! Ôi quê hương !*

**Hoàng-Long**  
(Dàn-Việt)

## I — CÁCH ĐỌC

Bốn câu đầu : mạnh mẽ cho hợp với cảnh trời chiến loạn. Từ « mái nhà tranh... thắt thanh » : bùi ngùi, xót xa cho cảnh, cho người. Câu tả chiến sĩ tử trận : phải cho anh-dũng thì mới hợp với cái chết của những thiếu-niên can-trường đó. Sau đó : giọng điềm-dạm tỏ ý nhẫn-nại chịu những sự hy-inh. Đoạn hai : rất nồng-nàn, tha-thiết. Những tiếng : « Ôi quê hương » là những tiếng than, tiếng kêu vừa u sầu, vừa uất-hận.

## II — GIẢI NGHĨA

*Lửa giông tố* : lửa ngùn-ngụt, mãnh-liệt như một cơn giông tố. Dưới lửa nghi ngút : ý nói bốc cao. *Mây điện-cuồng* : mây chạy loạn-xạ như một người điện-cuồng. *Khói âm-u* : khói đen đặc. *Hài nhi* : hài = nhi = con trai. *Can-trường* : (can = gan, trường = ruột) gan dạ, can-đảm. *Phơi xác đạn* : chiến sĩ chết nằm phơi xác bị trúng đạn. *Lo àu tràn mắt lệ* : lo àu nhiều, khóc nhiều mắt đẫm những lệ.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

1 — Tác-giả tả cảnh quê hương trong khói lửa. Lửa cháy lung tròn, đốt ngang trời : ý nói cháy thế nào ? — Mày nhiều hay ít ? Sao biết — Khói đã âm-u lại còn siết chặt : ngu ý gì ?

2 — Bây giờ tác-giả tả đến người dân lành trong cảnh đau thương đó. Nhà tranh ngập-ngùi, sống thương đau : cách hành văn này gọi là gì ? — Các cụ già theo nhau làm gì ? Hài nhi nép mình : tại sao ?

3 — Trong khi đó thì đạn sé vỡ quê hương : hai tiếng sé vỡ tả ý gì ? và những trai tráng ... phơi xác đạn : đáng kinh thay là những thanh-niên anh-dũng đó, đã mang thân ra đền nợ nước !

4 — Nhưng rút cục lại, lửa bây giờ cháy cao hơn lúc nãy. Mái nhà tranh từng chiếc xụp theo nhau, tǎ ý gì ? rỗng-rắc văn minh đau : nghĩa là gì ? — chạy lao đầu là chạy thế nào ? Sao lại tuyệt-vọng ?

5 — Thấy cảnh quê hương bị thiêu tàn như vậy, tác-giả đau xót thế nào ? Ước ao gì ? Cảnh tả trong những câu chót trái ngược với cảnh khói lửa trên : ở những tiếng nào ?

## Bài 10.- VƠI ĐÊ

1 — Trời tự dựng tối xầm lại, màu nước màu mây biển ra nhợt nhạt trong một thứ ánh sáng mờ ảo. Mặt sông gợn sóng. Mây kéo lên khắp trời. Khoảnh khắc, dưới ngọn cuồng-phong, sóng bạc đầu theo nhau nổi lên trên mặt sông mỗi lúc một mau. Mưa đồ xuống như thác. Trời tối hẵn tiếng trống hô-đè lại bắt đầu reo nỗi kinh-hoảng vào lòng người. Mỗi khi Mịch cúi xuống đồ đất, anh lại nghe thấy tiếng sóng vô mạnh vào mạn đê như tiếng gầm giận-dữ của một mãnh-thú trong cơn điên-cuồng.

2 — Bỗng cách Mịch vài trăm thước ầm lên một tiếng lớn vang động như sấm. Theo ngay sau một tiếng kêu thất-thanh rơi vào trong bóng tối. Giật mình, dàn phu ai nấy đều dừng tay yên lặng. Họ đều có cái cảm-giác rằng một tai-nạn ghê-gớm vừa tới. Trước mặt họ, những hình-ảnh khốc-hại thoáng hiện ra, những hình - ảnh họ đã từng biết: cánh đồng lúa xanh mềm-biển đổi ra hồ nước mènh-mòng, nhà cửa đồ xụp trôi theo dòng nước, đàn-bà trẻ-con nheo-nhóc chạy lụt....

**Hoàng-Dao**  
(Tiếng đàn)

## I — CÁCH ĐỌC

Có 2 cảm - giác rõ rệt trong bài này. Thoạt tiên là sự lo-àu, lo một tai - nạn xảy ra mà đã thấy những điềm ghê sợ báo trước (trời tối, mây đen, mưa như thác, sóng vỗ mạnh, trống đánh liên thanh...) đọc ròn-rập làm bật sự lo-àu đó lên. Rồi tiếp đến sự kinh-hoảng khi tai nạn đó xảy ra : kêu thất-th nh, nhà xụp, dân sự bơ-vơ, khồ sở, cách đọc trái hẳn đoạn trên, nghĩa là đọc chậm - rải, tưởng như sự kinh-hoảng, sự khồ sở kéo dài bất-tuyệt...

## II — GIẢI NGHĨA

*Mờ ảo* ; không rõ ràng, ngũ ý có tinh cách huyền-bí. *Sóng bạc đầu* ; nước vỗ mạnh thành bọt trắng sóa như tóc bạc. *Cuồng phong* : gió to thổi mạnh lắm. *Thất-thanh* : không thành tiếng, sợ quá nên kêu lên nghe tưởng không phải tiếng người. *Cảm giác* : (cảm = sức động ở trong lòng : giác = biết thấy) = cảm - giác là nói về cái gì sức động đến thần-tri mà biết.

## III — Ý-TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Tiếng trống hộ đè lại reo nỗi kinh-hoảng vào lòng người. Mỗi năm cứ đến mùa nước (tháng 6, tháng 7...) dân quê ta lại một phen lo-lắng sợ vỡ đè ; nên nghe thấy tiếng trống hộ đè đánh liên - thanh thì sợ hãi vô cùng, chẳng khác gì tiếng trống ngũ - liên báo cướp trong đêm tối. Mà nước lụt chẳng đáng sợ hơn cướp hay sao ? — Dân phu ai nấy đều đứng tay yên lặng ; họ thất-vọng và sợ hãi đến nỗi không cử - động, nói năng được. Sau bao ngày ráng sức giữ đè mà phút chốc đè vỡ. Đứng trước cái tai-họa ấy, dân phu đau - đớn nghĩ đến gì ?

## IV — CÂU HỎI

Trời tự dừng tối xầm lại : ba tiếng tự dừng và xầm làm lộn nghĩa lẫn nhau thế nào ? Thác nước, phó thác, nói thác, thác là thè phách ; mấy tiếng «thác» đó khác nhau thế nào ? Mạn đê : thay tiếng mạn bằng tiếng khác. Một tiếng kêu thất-thanh ; ai kêu ? tại sao chỉ có một tiếng kêu thất-thanh ? Thoáng hiện ra : nói rõ sự sợ hãi của dân quê về những vụ nước lên ?

## Bài 11. - BÃO

1. — Vào khoảng nửa đêm, có người đã chớp mắt, bỗng thíc choàng dậy vì những tiếng vang trời mà họ thấy rất gần lâm, hình như ngay trên mái nhà họ.

2. — Gió to quá. Dễ chừng có bao nhiêu gió trời đã tích lại từ ba hôm nay đều bùng lên nỗi dậy, xoay chiều thôi mạnh. Các cột nhà chuyển răng-rắc. Mái nhà còn trơ những tre, bao nhiêu rơm lợp bay cả xuống sàn. Ngẳng lên thấy chớp loang-loáng. Gió từ trên lùa xuống. Rồi mấy phút sau, mưa to đỗ xuống. Một trận mưa to rất hiếm. Người ta có cảm-tưởng như tất cả nước tụ lại trên trời đều trút cả xuống, vì người ta chỉ thấy một tiếng ào ào mãnh-liệt, chứ không phải những tiếng rào-rào của hàng ngàn triệu giọt mưa cùng rơi một lúc tạo nên. Bỗng một tiếng sét long trời làm rung-chuyển cả mặt đất. Mưa vẫn to. Gió vẫn mạnh. Sấm sét vẫn ầm vang.

3. — Hơn một giờ sau mưa tạnh. Sự tĩnh-mịch trở lại với đêm thanh.

4. — Bình-minh. Ánh sáng yếu-ót để lộ một cảnh-tượng hoang-tàn. Những cảnh cày-gãy, những cày đỗ bặt-rẽ, những lá tre phủ kín mặt đường. Đây một bức-tường đất đỗ ngòn-ngang. Kia, mấy nhà tranh mấp-mái. Đó là những tai-hại gày nên bởi cơn dòng-tổ đêm qua.

**Nguyên - khac - Mân**

## I – CÁCH ĐỌC

Câu mở đầu ngũ một ý đột - ngọt cần phải làm bật lên (bỗng thức choáng dày). Đến đoạn nhì tả bão, đọc mau một chút để cho rõ các việc rồn - rập xảy ra một cách kịch - liệt không một sức gì cản lại được; nhấn mạnh: mưa vân to... ầm-vang. Chuyển xuống dưới, đổi hẳn cách đọc thành chậm-chạp. Tách rời hẳn tiếng « bình-minh » ra cho thấy rõ ánh-sáng thiên-nhiên, sau cảnh đêm tối, chiếu xuống một khung-cảnh hoang-tàn.

## II – GIẢI NGHĨA

*Chợp mắt*: mới nhắm mắt ngủ được một lát. *Choàng dày*: Vùng dày, một cách vội-vã, hốt-hoảng. *Cảm-tưởng*: (cảm = súc-động ở trong lòng; tưởng = nhớ đến, nghĩ đến) = ý-nghĩ do sự cảm-xúc sinh ra. Thăm gò Đống - Đa mà cảm - tưởng đến trận đại phá quân Thanh của Vua Quang-Trung. Trong bài này, người ta tưởng chừng như tất cả nước trên trời trút xuống vì mưa to quá. Mạnh liệt (mạnh = mạnh bạo; liệt = nóng mạnh) = mạnh hết sức. *Sự tịch-mịch*: sự im-lặng. *Bình-m nh*: vừa = hết phần đêm sang phần ngày, nghĩa là lúc mờ-mờ sáng. *Cảnh-tượng*: hình sắc bày ra trước mắt. *Hoang - tàn*: (hoang = bỏ không, thiếu sự trông nom; tàn = phá - hại) = bị phá-hại như một nơi bỏ lâu không ai nhìn đến. Đừng nhầm với *Hoang - toàng* có nghĩa là xa-xỉ (tinh khi hoang - toàng) *Dông-tổ*: mưa to gió-lớn

## III – Ý - TUỞNG VÀ LỜI - VĂN

Dàn-làng vừa chợp mắt, mới ngủ được một lát đã phải choáng dày, vì sao? Những trận bão trước đã cho họ những kinh - nghiệm gì? Thế nào là một thiên - tai? Mới đầu là gió, sau đến mư, rồi cả mưa lẫn gió, đồng-thời sấm sét ầm vang, Tim những tiếng tả sự mãnh-liệt của gió, mưa sấm-sét. Bão hết. Chú ý đến dụng-ý của tác-giả là dùng 2 câu ngắn (hơn một giờ... lạnh, — sự tịch mịch... đêm thâu). Cảnh tượng làng bị tàn phá thế nào? Anh đã từng thấy bão tàn phá làng anh phổi anh lần nào chưa? Đối với dàn ta, nhất là dàn quê, bão đã khốc-hại như thế nào?

## BÀI 12. - MỘT LÀNG MÈO.

1. Cuộc đời ở đây luôn-luôn giấu kín trong khoảng khói sương mù-mịt.

2. Nhà ở tản-mát chẳng ra hàng lối mà cũng chẳng nhất định phương - hướng nào. Duy kiều - cách giống nhau vì đều theo một khuôn-mẫu tồ-truyền.

Gặp hôm trời-tạnh, mây - quang, đứng dưới lòng thung-lũng trông lèn, những túp nhà đó hoặc cheo-leo trên vách-dá, hoặc ẩn hiện dưới vòm cây, hết như tồ-chim kỳ-quặc.

3. Ngọn - núi trước kia rừng cây che khuất, giờ đã trơ-trọi, còn chẳng mấy chòm cỏ éo - le bên bờ-suối hay khuất nếp cạnh hang-sâu. Vật-vờ trong sương lạnh, cây nào cũng rêu phong kin gốc như khoác thêm một lần áo ngự - hàn. Trên những khu rừng cũ, nhan - nhản những nương trồng pha các giống bí, khoai, ngô, đay, nha-phiến, lúa-nương. Ngang sườn núi, những mảnh ruộng thang so-le chồng-chất, đến mùa cấy-hái, xa nom như những bức thảm xanh vàng.

4. Quanh làng, đường lối rẽ ngang, rẽ dọc như bàn-cờ. Khách phương-xa vừa tới khó-khăn nhận được đường nào là đường ngách lên nương, xuống ruộng, vượt núi, băng rừng. Chẳng còn đường nào có dấu tay người phát - đất, tuyền những lối trâu đi, đè-chạy, đè lau lướt cỏ mà thành.

**Lan-khai**  
(Lô-Hnò)

## I — CÁCH ĐỌC

Tác-giả tả phong-cảnh một làng người Mèo trên thượng-du Bắc-Việt. Đọc thong-thả và chú ý đến những chỗ tác-giả dùng cách so-sánh.

## II — GIẢI NGHĨA

*Huyền-bì*: kín-dáo, bí-mật mà tri người không hiểu được. *Tổ truyền*: theo như tổ-tiên để lại; cũ-kỳ. *Khuất nẻo*: bị che lấp, bị che kín một nơi. *Áo ngự-hàn*: áo mặc để chống với rét. *Nương*: ruộng trên sườn núi của những người Thổ, Mán, Mèo phá rừng mà làm thành ra. *Ruộng thang*: ruộng ở sườn đồi, núi cái cao, cái thấp như những bậc thang.

## III — Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Khoảng khói sương mù-mịt = người Mèo thường chọn chỗ ở cao, trên sườn các núi để làm nhà, cho nên ở dưới nhìn lên trông không rõ. *Tổ chim kỳ-quặc*: tác-giả ví cái gì với cái tổ-chim quái lạ, ít khi thấy? Tại sao? Trong bài này, tác-giả hay dùng cách so-sánh. Hãy tìm vài thí dụ và nói tại sao có thể so-sánh được thế? Hãy tìm những cảnh tác-giả đã tả để phân biệt một làng trên thượng-du với làng dưới Trung-Châu.

## IV — CÂU HỎI

Trong câu đầu, tìm những tiếng tả sự ít giao-thiệp của người Mèo với các dân-tộc khác. Tǎn-mát và tan-nát khác nhau thế nào? Cheo leo trên vách đá: tiếng vách tả cảnh núi thế nào? Rêu phong: thay tiếng phong bằng tiếng khác. Tìm nghĩa tiếng «pha» trong các câu: trồng pha, pha-trà, phôi pha. Thảm xanh vàng: hai màu này thuộc hai mùa, mùa nào? Đoạn cuối tả đường giao-thông trong làng Mèo; tìm những tiếng tả cái đặc-sắc của các đường đó.

### BÀI 13.- NHỚ RỪNG

1. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,  
Thuở tung-hoành hổng-hách những ngày xưa.  
Nhớ cảnh sơn-lâm, bóng cỏ, cây già,  
Với tiếng gió gào-ngàn, với giọng nguồn hét núi,  
Với khi thét khúc trường-ca dữ dội,  
Ta bước chân lên, đồng-dạc, đường-hoàng,  
Lượn lẩm thân như sóng cuộn nhịp-nhang,  
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sác....  
Trong hang tối, mắt thẫn khi đã quắc,  
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.  
Ta biết ta chúa-lề cả muôn loài,  
Giữa chốn thảo-hoa không tên, không tuổi.
2. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,  
Ta say mồi, đứng uống ánh trăng tan ?  
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,  
Ta lặng ngắm giang-san ta đổi mới ?  
Đâu những bình-minh cây xanh nắng gọi,  
Tiếng chim ca gác ngủ ta tung-bừng ?  
Đâu những chiều lênh-làng máu sau rừng ?  
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay-gắt.  
Để ta chiếm lấy riêng phần bí-mật ?
3. Than ôi ! thời oanh-iết nay còn đâu ?

THẾ-LŨ  
(Mấy vần thơ)

## I — CÁCH ĐỌC

*Đoạn 1* — Đọc thong thả, chậm - rãi, và đều đẽu cho hợp với dáng - điệu mơ-màng của Hồ đang nghĩ đến cảnh sơn - làm hùng-vĩ, nơi mà Hồ đã từng ngự-trị. Dẫn mạnh vào những đoạn Hồ tố sức mạnh của mình (tung hoành, hống hách, dồng đặc đường hoàng, chúa tể), giọng đọc cung phải « đường hoàng ».

*Đoạn 2* — Sau khi nhớ những cảnh rừng 'hoang-vu, Hồ tiếc những cảnh thân-mật ấy mà Hồ làm chúa-tể. Giọng đọc phải đầm-ấm, khi thiết-tha đượm vẻ nhớ tiếc, khi say-sưa đượm vẻ àu-yếm, khi kiêu-hanh của một vị Chúa-tể tự biết sức mạnh của mình.

*Đoạn 3* — Câu cuối cùng. Nhưng bỗng nhiên Hồ trở lại với đời sống hiện tại, đời sống giam cầm, nên thót ra một tiếng than đầy uất-hận để khóc cái thời oanh-liệt đã qua. Đời hẳn giọng : Chậm rãi và chán nản.

## II — GIẢI NGHĨA

*Tung hoành* : (tung = dọc, hoành = ngang) tung hoành là dọc ngang, chí - khi ngang tàng không chịu khuất-phục ai. *Hống hách* : lấy uy-lực mà dọa-nạt. *Đường-hoàng* : Rõ-rệt, ngay thẳng, không dấu diếm, chững-chạc. *Oanh-liệt* : (oanh = tiếng động ầm ầm, liệt = mạnh mẽ) lừng lẫy tiếng tam ai cung biết.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

*Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ* : Thi-sĩ đã nhân-cách-hóa con Hồ bị nhốt trong chuồng ở vườn bách-thú. Trong nỗi giam-cầm tầm-thường và chật-hẹp, Hồ đã nhớ tiếc-cảnh nước non hùng-vĩ; giữa lũ người ngạo-mạn, Hồ đã sống lại những phút anh-hùng mà hồ làm Chúa-tể cả muôn loài; bên « bọn gấu dở-hơi » và cặp « báo vồ tu-lư » Hồ đã « ôm-niềm » uất-hận ngàn-thàu.

*Lượn tắm thân như sóng cuộn nhịp nhàng* : Âm-điệu và lời thơ tả rõ dáng-điệu uyền-chuyền của Hồ khi đi thong-thả. Thi-sĩ đã áp-dụng khoa hòa-thanh-học.

*Ta biết ta là Chúa-tể cả muôn loài* : Hồ tự biết mình là mạnh nhất trong rừng. Tìm những chữ tố rõ ý - chí ấy và nói tại sao sự đau đớn của Hồ như thế càng tang thêm.

Một bài thơ hay về mọi phương-diện: lời thơ chải chuốt, âm-điệu du-duong, hòa-hợp với ý-tưởng khoáng-đat.,,

## Bài 14.- NÚI VĂN-DÚ

1. Kẽ từ châu Kao-lâm ở phía đông và miền Bản-slay ở phía tây mà đến, từ mạn Bản - pắc đi xuống và từ Bản-ha trở lên, cách non mười dặm chung quanh, chỉ có ngọn núi đá Văn-dú là cao lớn nhất.

2. Sừng-sững giữa trời, bao-quát đồi cây gò đất, núi ấy trông đường-bè, hách-dịch như đứng làm chúa-tể cả cho một vùng phong-cảnh hoang-vu. Dân Thổ ở các làng gần đó, ngày nào cũng trông thấy ngọn núi mù-mù lam tím, nhô lên trên những hàng rừng xanh chi chít um-tùm.

3. Những buổi hoàng-hôn bóng chiều soi riêng một phía, cũng như các ngày ủ-dột, âm-u, Văn-dú lại hiện ra một vẻ riêng oai-linh và mầu-nhiệm.

4. Đối với ngọn núi lớn, người Thổ không những chỉ có lòng kính-cần phảng-phất đối với mọi cảnh bát-ngát cao-cả, họ lại còn sợ-hãi Văn-dú như một vật có tri-giác, có quyền phép làm hại người được. Ở những miền quanh đó và trong thời bấy giờ, ai nói động tới Văn-dú là một sự gở lạ,

5. Núi Văn-dú có một cái hang lớn. Đó là nơi chứa những tai-nạn ghê-gớm cho giống người Thổ và là cái nguồn những sự khủng-khiếp và những chuyện kinh-hoàng. Người ta gọi hang ấy là hang Thần vì đó là chỗ thần núi ở.

**Thê-Lu'**

(Vàng và máu)

## I — CÁCH ĐỌC

Đọc thong-thả, chậm-rải, chú ý đến những đoạn những chữ tác-giả tả cảnh rùng-rợn, huyền-bí của núi VĂN--DÚ.

## II — GIẢI NGHĨA

*Dăm* : khoảng đường dài chừng 270 mét. *Đường bệ* : (đường : nhà, bệ ; bậc cao) : trông cò vẻ tòn-nghiêm đáng kinh. *Hách-dịch* : nói người cày quyền-thể mà làm oai, mà bắt nạt kẻ khác. *Hoang-vu* : (Hoang = bỏ không, không trồng nom đến, vu = rậm-rạp) bỏ không cho cày cỏ mọc rậm-rạp, um-tùm. *Hoàng - hôn* : lúc nhá nhem tối. *Màu-nhiệm* : cao-sâu, huyền-bí, ít người hiểu được. *Gở la* : điềm ra sự chẳng lành.

## III — Ý - TUỞNG VÀ LỜI - VĂN

Đường - bệ, hách - dịch ; tác - giả vi núi VĂN - DÚ như một người thế nào ? Tìm những tiếng tả ý ấy. Một sự gở la : người Thồ sơ núi VĂN - DÚ một cách thế nào ? Tìm những tiếng chỉ rõ sự sơ - hãi ấy ? Sơ thế có phải không ? Đứng trước một cảnh bao - la, hùng - vĩ như núi cao, bề rộng, ta thường có cảm-giác gì ? Tại sao ?

## BÀI 15.- ĐƯỜNG ĐI CAO-BẮNG

1. Kẽ cheo-leo thì đường đây cheo-leo thật. Một bên núi cao rừng rậm, một bên rừng rậm vực sâu, cái xe quanh-cò len-lỏi ở giữa, toàn theo một kiểu chữ « chi », không chỗ nào được đến một trãm thước thẳng. Tay cầm máy không đề yên một giây phút, cứ chuyển - dịch tay lái luôn, tưởng già rời tay một phút thời đi đời, lại những lên dốc xuống dốc cũng phải đổi tốc-độ luôn, coi cái xe như gò-gầm, hộc-tốc, rèn-rĩ, gầm - gù mà thương cho con vật máy phải khổ nhọc vời giống người !

2. Phong-cảnh tự Thất - Khê trông mới kỳ tú thay ! Chỗ thời những núi đá cao hiểm - trở, chồng-chất nối tiếp nhau không dứt, cây rậm như rừng, cây lớn, cây nhỏ, cây dày leo, chằng-chịt quấn-quít, rối rit như mớ bòng-bong, thật không đâu có núi đá sầm-uất đến thế. Thường bên đường có khe nước chảy, chỗ thời róc-rách, chỗ thời rào-rào như tiếng thác nhỏ, nhưng nhiều khi cũng cây cối um-tùm che lấp cả. Có lẽ bởi có nhiều suối, nhiều khe thấm tươi mát mẻ nên loài thực-vật mới phồn-thịnh đến thế.

Chỗ thời hết núi đá cây rậm, đến đồi đất cổ xanh ngỗng-ngang bát - ngát, coi xa ráp ròn như sóng bể. Lại chỗ thời đột-ngột như ngọn cỏ-phong, cách nhau bằng những thung-lũng nhỏ, có ngòi nước chảy, có ruộng cấy cày, những xem các phong-cảnh này cũng đáng đi Cao-Bằng một chuyến.

Phạm-Quynh

### I — CÁCH ĐỌC

Đoạn thứ nhất, đọc thong-thả, chậm-rải để tỏ rõ sự khó-khăn khi đi trên đường lên Cao-Bằng, lúc lên dốc, lúc xuống dốc. Đoạn thứ nhì tả phong-cảnh hai bên đường. Dẫn mạnh những tiếng tác-giả dụng-ý làm nỗi bật về sầm-uất của rừng (cây lớn, cây nhỏ, cây dây leo, chằng-chịt quấn-quít, rối-rit như mờ bòng-bong...) và vẻ bát-ngát của núi đá, đồi đất (đá cao hiểm-trở chồng-chất..., ngỗngang, bát-ngát, rập-rờn như sóng...)

### II — GIẢI - NGHĨA

*Chuyển dịch* : thay đổi chỗ. *Tốc độ* : sức đi mau hay chậm. *Phong-cảnh* : cảnh-tượng tự-nhiên ở trước mắt. *Kỳ-tú* : lạ và đẹp. *Sầm-uất* : (sầm = núi nhỏ và cao ; uất = cây cỏ tốt tươi ;) ý nói núi cao rừng rậm. *Cô-phong* : ngọn núi đứng một mình. *Đột-ngột* : thình-lình mọc lên cao ngất.

### III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Tìm những tiếng trong đoạn thứ nhất tả đường đi cheo-leo Cao-Bằng. Đường chữ chi ; tại sao gọi thế ? Thời đi đời : ý nói gì ? Con vật máy ; tác-giả đã dùng những tiếng gì ở trên để tả con vật máy đó ? Đoạn thứ nhì có hai phong-cảnh tương-phản nhau : tìm ra. Tác-giả đã dùng những tiếng nào ở trên để hạ hai tiếng sầm-uất (núi đá sầm-uất đến thế) ? Róc-rách, rào-rào, khác nhau thế nào ? Rập-rờn như sóng bể : Tại sao ? Đột-ngột : tả những ý gì ? Xem các phong-cảnh này cũng đáng đi Cao-Bằng một chuyến ; tại sao ?

### IV — CÂU HỎI

Tay lái, chú lái, nói lái, ba tiếng lái khác nhau thế nào ? Phản - nghĩa của học - tốc là gì ? — Chồng - chất ? — um - tùm ? Suối và khe có giống nhau không ?

## Bài 16.- HẠ-LONG

1. Hạ-long là một quần-đảo có hàng ngàn hàng vạn cù-lao chen nhau lò-xô trong một vũng bè, chạy dài hơn bốn trăm cây số.

2. Từ xa đi lại, tưởng như trước mặt có cái trường-thành kín-đảo, nhưng lại gần chỉ là những trái núi xinh-xinh nhô lên trên mặt nước, trái nọ cánh trái kia một cái lạch sâu.

Mặt nước phẳng lì, chỉ hơi gợn sóng lăn-tăn khiến những bóng núi rung-rinh như những lâu-đài nguy-nga lấp-ló dưới nước màu xám-xám. Ngang lên thì kia những sườn núi phủ một tấm nhung màu « vỏ me non » đương nằm phơi dưới ánh mặt trời như lưng những con trâu nước khổng-lồ nhô mình để tắm nắng.

Không một trái núi nào giống một trái núi nào. Thôi thi thiên-hình vạn-trạng: có trái trông mường-tượng như một nhà võ-sĩ đương hâm-hở xông vào nơi mưa tên, gió đạn; có trái giống một thầy-tu đương trầm-nghêm đến cuộc đời tiên-thánh ở thế-giới bên kia; có trái giống một con vật, nhất là đảo « Con cóc » thì thực là như hết một con cóc đương chồm chồm ngồi nhìn mây nước.

3. Cả một cảnh ấy đều đắm vào một bầu không-khi im-lặng: không một tiếng động, không một hơi thở. Người ta tưởng chừng như đã rời chốn phàm-tục mà vào một cảnh huyền-ảo thần-tiên.

Tu'-Ngoc  
(Khói-hương)

## I — CÁCH ĐỌC

Đọc thong-thả, rõ-ràng để vừa đọc vừa có thể tưởng-tượng trước mắt phong-cảnh nên thơ của vịnh Hạ-Long. Dẫn mìn vào những chỗ tác-giả dùng cách so-sánh.

## II — GIẢI NGHĨA

*Lò xo* : không có hàng lối, trật-tự. *Trường-thành* : Thành dài. *Không lò* : rất lớn. *Thiên-hình ạn-trạng* : nghìn hình muôn dáng. *Trông mường-tương* : trông giống như. *Chốn phàm-tục* : chốn tầm thường, trần-tục người ở. *Huyền-ảo thần-tiên* : (huyền = sâu kín, ảo = giả) ý nói thế-giới ở rất xa trần-tục, chỗ thần - tiên ở.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Hạ-Long : tại sao đặt thế ? Cảnh Hạ-Long ở xa và ở gần khác nhau thế nào ? Tác-giả ví sườn núi như lưng con trâu nước có đúng không ? ( màu, sắc, hình-dáng ). Dáng các trái núi tương - phản nhau thế nào ? ( vô - sī, thay tu, con cóc ). Đắm vào bầu không - khí im lặng : động - tự đắm và tĩnh - tự im lặng ăn ý với nhau thế nào ? Du-khách thăm Hạ-Long có cảm tưởng gì ? Tại sao ?

## IV — CÂU HỎI

Phẳng lì : tìm những trạng-tự đi đôi với tĩnh tự chỉ hình-dáng, màu sắc (cao vót, đỗ chói...) Hăm - hở, trầm - ngâm : hai trạng-tự ghép đó nghĩa thế nào ? làm hai câu áp-dụng.

## BÀI 17.- ĐƯỜNG VÔ XỨ HUẾ

1.— Đường vô xứ Huế quanh quanh,  
Non xanh nước biếc, như tranh họa đồ.  
Yêu em, anh cứ anh vô,  
Ké truông nhà Hồ, ké phá Tam-giang.  
Xe hơi đã tới đèo Ngang,  
Áy qua Hà-tĩnh, đường sang Quảng-bình,  
Danh-sơn gặp khách hữu-tinh,  
Đèo Ngang ơi hỡi là mình với ta !  
Con cháu chúa, nước non nhà,  
Không đi không lại, nên ra lả lùng.

\* \* \*

2.— Dừng xe lên đỉnh ta trông,  
Mặt ngoài bể nước, mặt trong núi rìng.  
Nhớ từ Hoàng-Nguyễn long-hưng,  
Cơ-đồ gây-dựng cũng rắng từ đây.  
Giang-sơn từ bấy đến nay,  
Nào trắng mặt bể nào mây trên ngàn.  
Ai xưa bền cũ còn truyền,  
Oai-linh cảnh thắng, bàn-hoàn khách-du.

Tản-dà **Nguyên-khắc-Hiếu**  
(Khối tình con)

## I — CÁCH ĐỌC

Đọc thong-thả những câu tả cảnh, giọng phải nồng nàn khi thi-sĩ nói với cảnh như nói với bạn tri-kỷ (Đèo Ngang ơi hỡi là mình với ta)... Hai câu cuối, đọc thong-thả, thấp giọng một chút cho hợp với lòng hoài-cố của thi-sĩ mơ-màng trước nơi danh-lam thắng-cảnh.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Truông*: vùng đất hoang, cây cỏ mọc như rừng. *Truông nhà Hồ*: khoảng đất hoang rộng tên chữ là Hồ-xá thuộc huyện Minh-Linh, tỉnh Quảng-trị. *Phá*: vũng bể hép. *Phá Tam-Giang*: ở xứ Bầu-Ngược, làng Vĩnh-Xương và Kế-Môn, huyện Quảng-Diễn tỉnh Thừa-Thiên. *Đèo Ngang*: Đèo qua núi Hoành-sơn. *Long-hưng*: khởi nghiệp Chúa. *Cơ-đồ* (cơ: cái nền: đồ: vẽ, địa-đồ) nền nếp, công-cuộc, sự-nghiệp. *Oai linh* (oai: cái vẻ tôn-nghiêm làm cho người ta phải kính sợ; linh: thiêng) Cảnh vừa đẹp vừa là một nơi ghi dấu các vị anh-hùng thuở trước nên có vẻ tôn-nghiêm đáng kinh. *Bàn-hoàn*: băn-khoăn, quanh-quẩn, quẩn-quít.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Ké *truông nhà Hồ*, ké *phá Tam-Giang*: ca-dao có câu « Thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam-Giang » Ý nói ngại đường đi xa và nguy-hiểm. Thi-sĩ đã nói ngược lại và bộc-lộ nỗi lòng tha-thiết của mình dù khó khăn hiểm trở mà yêu cũng vẫn vào.

*Hoàng - Nguyễn long-hưng*: Chúa Nnuyễn - Hoàng nhất định xin vào trấn đất Thuận-Hoa sau khi nghe ông Trạng Trình Nguyễn-bỉnh-Khiêm khuyên « Hoành sơn nhất đài, vạn đại dung thần » (Một đài Hoành-Sơn có thể yên thân vạn đời) Ý này được bồi-túc ở câu sau: « cơ-đồ gày-dụng cũng rằng từ đây ».

## IV — CÂU HỎI

*Quanh-quẩn*: tại sao tác-giả nhắc lại 2 tiếng đó? *Non xanh nước biếc*: hai màu khác nhau thế nào? Tiếng « cù » và hai tiếng « ké » tả tâm-trạng của tác-giả thế nào? Khách du-quan có tình với gì? Không đi không lại nên ra lật-lùng: Ké câu phuong-ngôn nói về sự năng giao-thiệp thì được lòng nhau. — Đỉnh Đèo-ngang có hai cảnh, những cảnh nào? — Ai xưa bến cũ: hai tiếng xưa và cũ có đồng-nghĩa nhau không? *Bàn-hoàn* khách-du: hai tiếng bàn-hoàn tả tình gì của du-khách đối với cảnh đèo?

## Bài 18.- HUẾ

1. Người khách mới đến thành Huế tưởng như bước chân vào bức tranh cảnh: chung quanh núi, giữa con sông, nhà cửa tụ họp hai bên bờ, trên bến dưới thuyền, trông xa như một tòa thành cồ bao-la thâm-nghiêm kín cổng.
2. Cái phong - cảnh Huế sở - dĩ đẹp là thứ nhất bởi con Hương-Giang. Con sông xinh-đẹp thay ! Nước trong như vắt, dòng phẳng như tờ, ít khi sóng gợn trên mặt, đi thuyền trên sông như đi trong hồ vậy. Huế không có con sông Hương thì tưởng cái đẹp của kinh-thành giảm đi mất nửa phần.
3. Nhưng đã có sông Hương lại có núi Ngự nữ , cái cảnh mới thực là toàn xinh. Ngự-bình không phải là núi cao như núi Phú-Sĩ nước Nhật, sông Hương không phải là sông rộng như Hoàng-Hà nước Tàu, nên nói rằng sông ấy, núi ấy làm hiềm-trở cho chốn Đế-kinh thì cũng là nói quá, nhưng sông ấy, núi ấy vẽ nên phong-cảnh xứ Huế vậy.
4. Vả cái khí-vị của phong-cảnh Huế, không phải là cái khí vị hùng-tráng, mà là cái khí-vị mĩ-diệu ; cảnh Huế xinh mà đẹp, không phải hùng mà cường, đáng yêu mà không phải là đáng sợ.

Pham-Quynh

### I — CÁCH ĐỌC

Tác giả ca ngợi cái đẹp của phong - cảnh Huế, những câu khen ngợi (con sông xinh đẹp ! thay mới thật là toàn xinh) những đoạn so - sánh (nước trong như vắt, dòng phẳng như tờ)... phải đọc giọng nồng nàn hâm mộ, đến câu cuối cùng phải đọc khéo, sao thuyết - phục được người còn hoài - nghi cái cảnh đẹp ở Huế.

### II — GIẢI NGHĨA

*Thàm nghiêm* : sâu và đáng sợ. *Sở - dĩ* : tại vì, chỉ kết quả, đi với « bởi vì », chỉ nguyên nhân một việc gì. *Toàn xinh* : xinh - đẹp hoàn - toàn, thật rất đẹp. *Phú-Sỹ* : ngọn núi cao nhất nước Nhật - Bản. *Khi-vị* : cái vẻ đẹp làm cho hưng thú, *Hùng tráng* : mạnh - mẽ. *Mĩ diệu* : xinh đẹp lắm. *Hoàng-hà* : Con sông lớn miền Hoa - Bắc.

### III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Huế đẹp như một bức tranh cảnh, tranh cảnh đó gồm có những gì ? Sông Hương đặc - sắc ở chỗ nào ? — Núi Ngự ? Sơn bất cao, thủy bất thẳm = câu này có thể tả rõ sông Hương núi Ngự không ? Xem phong cảnh Huế, khách du quan có cảm tưởng gì ? Các đoạn trong bài này liên - lạc với nhau thế nào ?

### IV — CÂU HỎI

Thay hai tiếng bao - la bằng hai tiếng khác. Trong như vắt : tìm những tĩnh - tự và túc - từ làm lợn nghĩa lẫn nhau (đỏ như son, nhạt như nước ốc)... Đề - Kinh còn gọi là gì ? Tiếng vả có mấy nghĩa ? đặt thi - dù.

## Bài 19.- LĂNG - TÂM

1—Những cảnh-tượng cũ của nước nhà, còn cảnh-tượng gì nghiêm-trang hùng-tráng bằng những nơi lăng-tầm của mấy vị đế-vương ta đời trước?

2—Nói lăng, những người không biết, mỗi người tưởng-tượng ra một cách: người thì cho cái nhà bằng đá lớn, trong đựng quan quách ông vua; người thi cho là cái vươn rộng, giữa xây nấm, quanh giồng cày; người thi cho là cai nền to như nơi văn-chỉ, phông đá, voi ngựa đứng chầu. Nhưng dù tưởng-tượng đến đâu cũng không kịp tới cái chân-tường nhơnhao. Lăng đây là cả một tòa thành, cả một vùng núi chờ không phải là một khoảng năm ba sào, một khu vài ba mẫu. Lăng đây là gồm cả màu trời, sắc nước, núi cao, rừng rậm; gió thổi ngọt cay, suối reo hang đá, chờ không phải một cái nấm con con của tay người xây-dựng. Lăng đây là bức cảnh thiên-nhiên tuyệt đẹp, ghép thêm một bức cảnh nhàn-tạo tuyệt khéo. Lăng đây là cái nhàn-công tò-diềm cho sơn-thủy, khiến cho có một cái hồn não-nùng u-ất, như phảng-phất trong cung điện âm-thầm, như rì-rào trên ngọn thông hiu-hắt. Không biết lấy lời gì mà tả được cái cảm lạ, èm-deêm vô cùng, ảo-não vô cùng, nó chìm-đắm người khách du-quan trong cái cảnh tịch-mịch u-sầm ấy.

**Phạm-Quynh**

(Mười ngày ở Huế)

## I — CÁCH ĐỌC

Lǎng-tām trang-nghiêm, hùng-tráng hơn cả trong những phong-cảnh cũ, đó là ý trong câu mở bài. Nhưng nói đến lǎng, ta thường tưởng tượng ra những cảnh không đúng với sự thật, đó là phần trên đoạn nhì, lúc đó nhấn mạnh ba tiếng: người thi... người thi... người thi... Sự thực, lǎng như thế nào, tác - giả tả rành-mạch trong phần dưới: thoát tiên hãy chỉ cài vi-tri của lǎng đã, sau tô thêm màu sắc vào cày cổ, sau hết thêm cái hồn của lǎng-tām. Đó là những ý trong phần: lǎng đây... lǎng đây... lǎng đây... đọc thêm một câu lại thấy lǎng - tām hiện ra thêm rõ rệt.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Lǎng tām*: mồ-mả vua chúa. *Quan-quách*: (quách = hòm bọc ngoài áo quan) *Chân-tường*: (chân = thật, tường = hình dạng): cái hình dạng thật. *Văn-chỉ*: (chỉ = nền) nơi tế thánh (Khổng-tử) ở hương-thôn lập lên, gọi là văn-chỉ, của nhà vua lập lên gọi là văn-miếu. *Du-quan*: (du = chơi; quan = xem) đi chơi để xem-xét.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Lǎng: lǎng và nhà mồ khác nhau thế nào? Cảnh-tượng cũ: kể vài cảnh-tượng cũ của nước nhà. Chân-tường nhởn-nhao: tìm những tiếng tả cái chân-tường nhởn-nhao của lǎng-tām. — Cái nấm con con: câu này ngữ-ý trào - phúng thế nào giữa cái tri tưởng tượng của người chưa biết lǎng-tām và sự thực? Tuyệt đẹp, tuyệt khéo: khác nhau thế nào? Cung điện âm-thầm: tại sao âm-thầm? Chìm đắm: hai tiếng này làm lộn nghĩa cho nhau thế nào? Bắt chước đoạn văn «Lǎng đây... hiu-hắt» thoát-tiên đặt vị trí, rộng thêm khung-cảnh và rộng nữa thêm linh-hồn, mà tả một cảnh quen biết.

## BÀI 20.- ĐÈO HẢI - VÂN

1 — Vào quãng giữa hai tỉnh Thừa-thiên và Quảng-nam, đất bằng hẹp lại, một chóp núi từ dải Tràng-sơn chạy dài ra tận biển, chắn cả lối thông-thương qua hai tỉnh.

2 — Đối với khách du-lịch, đèo Hải-vân là một nơi thăng cảnh có nhiều bức họa thiên-nhiên đầy màu sắc ; này đây : cây xanh, núi thăm, dòng nước bạc trắng sóa rầm-rộ, rạch núi xé rùng, để trào ra biển nước bao-la xanh-rợn, lốm-dốm những cánh buồm trắng bạt-gió ngoài khơi...

3 — Đèo Hải - vân chạy dài độ 20 cây số, chiều cao độ 500 thước mà thôi. Nhưng vì chất đá quá cứng, nên con đường đèo phải quanh-co uốn-khúc, khi vượt núi cao thăm thăm, khi chạy quanh miệng hố, khi thènh thang giữa hốc đá cạnh-biển nước đầy sóng-gió.

4 — Đường xe-lửa có nơi thi uốn theo núi và biển, có nơi phải chui qua hầm đen tối. Đèo Hải-vân có tất-cả 9 cái hầm, trong số đó có hầm Sen là dài nhất.

Khách du-lịch thường sung-sướng ngắm cảnh đèo, trong chiều đầy nắng lấp ló hay giữa buổi sáng mai tung-bừng.

**Nguyễn-Huy-Ên-Linh**

(Công-tội)

## I — CÁCH ĐỌC

Đoạn trên đọc rõ ràng thong-thả, nhấn mạnh vào các tiếng (đất bằng hẹp lại, chạy dài ra tận biển, chắn cả loi đi) để tả cái vị-trí thiên-nhiên hiêm-trở của đèo; các đoạn dưới, đọc bằng giọng chậm-rải như tả rõ phong cảnh hùng-vĩ của Hải-Vân.

## II — GIẢI NGHĨA

*Thông thương*: (thông = qua lại; thương = buôn bán) đường qua lại để buôn bán. *Hàng-cảnh*: cảnh rất đẹp. *Tiên nhiên*: tự-nhiên giờ sinh ra, ý nói phong - cảnh của giới đất. *Nắng lạ*: trên đèo Hải-Vân, ít khi có nắng.

## III — Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Tại sao đặt tên đèo là Hải - Vân ? Trong bài, câu nào giảng rõ, hai tiếng Hải - Vân ? Bức họa thiên - thiên đầy màu sắc: kể những màu sắc của đèo tả trong bài. Bạt gió ngoài khơi: động - tự bạt tả sức gió thế nào ? Trong câu: «nhưng vì chất đá... sóng gió», tìm những động từ tả con đường trên đèo. Chiều đầy nắng lạ: tại sao nắng trên đèo là nắng lạ ? Sáng mai tưng bừng: những cái gì làm tưng-bừng đèo Hải-Vân.

## IV — CÂU HỎI

Một chóp núi: thay tiếng chóp bằng tiếng khác. Phản - nghĩa của thiên-nhiên là gì? — Rầm rộ? Xanh ròn còn gọi là xanh gì? Núi thẳm và vực thẳm: hai tiếng thẳm khác nhau thế nào? Trong câu cười, tiếng nào là động-tự? Động-tự ấy có những túc-tử nào?

## BÀI 21.- CAM-RANH

1.— Cam-Ranh là một cửa bể có danh-tiếng khắp hoàn-cầu và liệt vào hạng thứ nhì trong bốn cửa bể thiên-nhiên tao-hóa đã làm quà cho thế-giới.

2 — Ngoài biển đi vào, thấy ngay một vịnh to lớn, bề trường hơn 8 hải-lý, bề ngang 4 hải-lý, từ phía có núi cao bao bọc và chặn hết các ngọn gió bão. Phần nhiều các núi này đều là đá hoa-cương nên đáy vịnh cũng là toàn bằng đá ấy, và «cửa» ăn sâu xuống đáy đến 23 thước dưới mặt ròng. Bình-diện chỗ tàu đậu được 10.000 mẫu ta và sâu từ 12 đến 25 thước, nên các tàu lớn nhất không vào được bến Sài-gòn và Vọng-các ghé lại Cam-Ranh bao nhiêu chiếc, bất kỳ giờ nào, ban ngày, ban đêm, nước cao, nước hạ, đều có thể bỏ neo được cả, và rất dễ-dàng, không phải vận-chuyển khó khăn gì như các hải-cảng khác. Cam-Ranh lại ở ngay trên con đường hàng-hải thế-giới : Tân-gia-ba — Hồng-Kông — Thượng-Hải — Hoành-tàn. Các tàu buôn lớn của Anh, Mỹ, Nhật, Ý, Pháp, Úc thường qua lại hàng ngày trước cửa Cam-Ranh mà không vào.

3. — Ngoài vi-trí thiên-nhiên tốt đẹp ấy, Cam-Ranh còn là một đặc-điểm của địa-dư nước Việt, vì nó như cái lỗ mũi thò ra biển Đông ; Trung-Việt là bộ phổi hô-hấp của thân-thể Việt-Nam, Nam-Việt giữ phần tiêu-hóa, Bắc-Việt giữ phần chỉ-huy, Lang-Biên, Darlac, Kontum và các miền khác giữ phần xuất-sản. Sài-gòn, Nha-trang, Đà-nẵng, Bến-thủy, Hải-phòng, chỉ là lỗ thông hơi phụ-thuộc mà thôi.

4. — Trong khi các lớp học-trò trẻ con của người Anh đều biết đất Việt có vịnh Cam-Ranh tốt nhất trên hoàn-cầu, các hãng tàu lớn ở Mỹ rất mong mỏi được cập bến Cam-Ranh và người Nhật đã thuộc lòng từng viên đá cuối ở dưới đáy vịnh Cam-Ranh, thì người Việt-Nam ít ai biết đến giá-trị của Cam-Ranh.

Tru'ō'ng-van-Huê.  
(Việt Báo)

## I — CÁCH ĐỌC

Đọc rõ ràng, thong thả để vừa đọc — hay nghe — vừa nhớ đến vị-trí của bờ Cam-Ranh. Nên có bản đồ Á-châu ở trước mặt. Đọc minh-bạch từng đoạn một.

- 1 — Cam-Ranh là cửa bờ thiên-nhiên danh tiếng trên hoàn-cầu.
- 2 — Vị-trí tốt-dep của Cam-Ranh trên đường hàng-hải thế-giới.
- 3 — Sự quan-trọng của Cam-Ranh đối với nội-dịa Việt-Nam.
- 4 — Ngoại-quốc đối với Cam-Ranh và người Việt từ xưa đến nay đối với Cam-Ranh thế nào ?

## II — GIẢI - NGHĨA

*Bến cửa bờ thiên-nhiên* : Sydney ở Úc-Đại-Lợi, Cam-Ranh ở miền Nam Trung-Việt; Rio de Janeiro, thương cảng của xứ Ba-Tây (Brésil) và Diego-Suarez, hải-cảng ở Mã-Đảo (Madagascar). — Hải-lý (hải = bờ, lý = dặm): đơn vị dùng, để đo đường biển. Mỗi hải-lý là 5.555 mét. *Đá hoa cương*: thứ đá dầy và óng ánh. *Hàng-hải thế-giới*: đường đi lại của các tàu bè. *Tân-Gia-Ba*: cửa bờ ở phía Nam bán đảo Mã-Lai, thuộc người Anh. Hồng-Kông (Hương-cảng) đảo nhỏ ở cửa sông Tay-Giang của Tàu nhường cho Anh. *Thương-hải*: thương-cảng trên sông Dương-Tư của Tàu. *Hoành-tân*: hải-cảng to cỡ Nhật. *Vị-trí*: nơi chỗ, địa-thể. *Đặc điểm*: (đặc = riêng, chỉ có một, khác với lè-thường, điểm = một giọt, một chấm) một nơi khác hẳn mọi nơi khác. *Lang biển*, Darlac, Kontum: các tỉnh miền Nam Trung-Việt.

## III — Ý - TUỞNG VÀ LỜI - VĂN

Tạo-hóa làm quà cho thế-giới: chú-ý đến tiếng «làm quà» rất khéo dùng để tỏ cái giá-trị hiếm có của 4 cửa bờ mà Cam-Ranh là một, và cái vô-tinh của người minh không biết đến giá-trị của Cam-Ranh, của món quà đó, trong khi ba cửa bờ kia được het sức mờ mang và đã làm giàu cho các nước Úc, Ba-Tây, và Mã-Đảo. Ý này còn được nhắc đến ở cuối bài và đó là ý-chính của tác-giả. — Không vào được bến Sài-gòn: Sài-gòn, Hải-phòng có ở ngay cửa bờ không? So-sánh vị-trí của Sài-gòn, của Hải-phòng với vị-trí của Cam-Ranh. — Các tàu buôn lớn của Anh, Mỹ thường qua lại... mà không vào: tại sao? Tàu buôn hay đậu ở những nơi nào? Muốn các tàu đó vào Cam-Ranh thì Việt-Nam phải làm thế nào? Khi ấy có lợi gì cho nước ta? — Thân thể Việt-Nam: Nói tại sao sự so-sánh này rất đúng. — Người Nhật thuộc lòng từng viên đá cuối ở đáy vịnh Cam-Ranh: câu này có nghĩa gì? Ngoại-quốc đối với Cam-Ranh: câu này có nghĩa gì? Ngoại-quốc đối với Cam-Ranh thế nào? Từ xưa người Việt đối với Cam-Ranh thế nào? từ nay phải thế nào?

## BÀI 22.- NGƯỢC SÔNG TIỀN-GIANG

1. Từ Mỹ-Tho lèn Long-Xuyên phải đi ngược sông Tiền-Giang, đi tàu chạy thường vừa mất mấy một ngày, từ sáng sớm đến tối mịt. Vậy suốt một ngày được ngắm phong-cảnh sông Mè-kông.

2. Nhưng thật đi trên Mè-kông mà không ngờ là sông Mè-kông, lầm khi tưởng ở trong cái kênh, cái lạch nào, không mấy lúc có cái cảm-giác là ở giữa chốn tràng-giang. Vì trong khoảng từ Mỹ-Tho lèn Châu-đốc, trong sông đầy những cù-lao cùng những bãi cát, lầm nơi to rộng lầm, từng làng, từng tông ở vừa, đầy những cây cổ um-tùm, chật mít cả lòng sông, cho nên coi hẹp đi; tàu lại thường chạy len-lỏi ở trong kênh, trong vèm gần những nơi có dân-cư, để đồ khách, đón khách, không mấy khi ra đến mặt ngoài sông, nên không biết sông rộng chừng nào. Cách nửa giờ, một giờ, tàu lại đậu vài ba phút, có khi đậu ngoài xa-xa, khách lên xuống phải thuê đò ngang để đáp tàu hay là ghé bờ, có khi đậu ngay bèn bờ, nhìn vào thấy nhà cửa san-sát phố xá đông-dảo, thường những cây cối um-tùm che lấp, đứng ngoài xa trông không rõ, Có khi tưởng tàu ở trước cái bãi cỏ hoang, chỉ trông thấy những cây cỏ xanh rì, nhìn kỹ mới biết là có làng xóm ở trong đám cây đó, và chắc là làng xóm to nên tàu mới dừng như vậy.

Coi đó thì biết cây cối trong này sầm-uất là chừng nào, không phải là những cây-cối cao lớn như các miền rừng núi, nhưng là những cây cỏ tốt tươi rậm-rạp như thi nhau mà mọc, đủ biết chất đất màu-mỡ biết bao nhiêu.

## I — GIẢI NGHĨA

*Đãy* một ngày : hết cả một ngày. *Tràng-giang* : sông dài và rộng. *Đất mầu mỡ* : ý nói đất có nhiều màu rất tốt cho sự giồng-giọt.

## II — Ý-TƯỞNG VÀ LỜI-VĂN

Tác-giả tả cuộc du-lịch trên sông Mê-kông ở Nam-Việt. Trước khi đọc bài này, ta tưởng-tượng sông Mê-kông thế nào? Đọc xong, ta thấy cảnh-tượng sông đó có hợp với điều ta đã tưởng tượng - không? Nhưng thật đi trên sông Mê-kông mà không ngờ là sông Mê-kông : tại sao? So-sánh từng khúc sông Mê-kông khi chảy qua Ai Lao, khi chảy qua Cao-mên và khi chảy qua Nam-Việt. Lợi hại khác nhau thế nào? Chảy len-lỏi : khi nào thì dùng hai tiếng len-lỏi? Đò ngang và đò dọc khác nhau thế nào? Cây cối trên sông Mê-kông có giống cây cối trong rừng không? — phần nhiều là gì? Thi nhau mà mọc: tiếng thi chỉ ý gì? Tại sao đất sông Mê-kông có nhiều màu mỡ?

## III — CÂU HỎI

Tiếng *đãy* có mấy nghĩa? đặt thi-dụ. Lòng sông, lòng lợn, lòng tốt, lòng thông khác nhau thế nào?



## BÀI 23.- ĐỊA-DƯ NƯỚC NAM

Ba mươi sáu tỉnh chạy dài,  
Năm trăm phủ huyện trong ngoài hai kinh.  
Thăng-Long là đất Hà-hành.  
Lý, Trần, Lê đóng triều-dinh ở đây.  
Tuyên-quang, Hưng-hóa, Sơn-tây.  
Thái-nghuyên, Thành-lạng, Lào-kay, Cao-bằng.  
Hưng-yên, Nam-định, Bắc-ninh.  
Hải-dương, An-quảng gần quanh Hải-phòng.  
Tiền thay sông Nhị một dòng,  
Thuyền suối, lái ngược, dẫn lòng thảnh thoát.  
Tản-viên, Tam-đảo ngắt trời,  
Rừng Ngang một dải liền mười sáu châu.  
Dòng: Tụ-long, thiếc: Sông Ngâu,  
Tiền rừng, bạc biển dễ đâu sánh tay.  
Phủ Thừa-Thiên cách nước mây.  
Chốn xưa Thuận-hóa, ngày rày hoàng-kinh.  
Ngoài thì Quảng-trị, Quảng-bình.  
Trong thì Quảng-ngãi với thành Quảng-nam.  
Qua Ba-dội, lại Đèo-ngang,  
Ninh-bình, Thành-hóa, Nghệ-an cũng gần.  
Xa xa dãy núi Hải-vân,  
Nay Bình-định, rước Qui-nhon đó mà.  
Phú-yên, Bình-thuận, Khánh-hóa.  
Định-tường đứng giữa, Biên-hòa, Vĩnh-long.  
Cửu-long sông nước mênh-mông,  
Thành Gia-định ấy là trong Sài-gòn.  
An-giang một tỉnh con con,  
Hà-tiêm ngoảnh lại cũng non nước nhà.  
Cao-mèn giáp cõi bao xa,  
Kì Ai-Lao với Xiêm-La gần kề.  
Khắp xem sáu tỉnh Nam-kỳ,  
Của nhiều, ruộng lâm kém gì mọi nơi.  
Xã-cù, vẫn-mẫu, hột trai,  
San-hô, tê-giác, đồi-mồi, tượng nha.  
Kỳ Quang-nam, quế Thanh-hoa,  
Nghìn năm thiên bảo, vật hoa đâu tay.

DƯƠNG-BÁ-TRẠC (Tiểu-sử và văn thơ DƯƠNG-BÁ-TRẠC)

### I.— CÁCH ĐỌC

Bài này tả nước Việt-Nam và các sản-vật từ ải Nam-Quan đến mũi Cà-Màu ; đọc giọng thong-thả và khi đọc phải có bản-đồ trước mặt học-trò, đọc đến đâu chỉ đến đó.

### II.— GIẢI NGHĨA

*Hai kinh* : hai kinh-đô, Thăng - Long và Huế. *An - Quảng* : tỉnh Quảng-Yên. *Dầu lòng* : mặc sức, mặc lòng, tha hồ. *Đồng Tụ long* : ta thường gọi đồng tụ rất tốt. *Sành tẩy* : ý nói bằng được. *Hoàng kinh* : nơi vua đóng kinh - đô. *Ba đội* : còn gọi là đèo Tam điệp thuộc tỉnh Ninh-Bình nối Bắc - Việt với Trung - Việt. *Đèo Ngang* : đèo ở dãy Hoành-sơn. *Vân-mẫu* : thứ đá có vân rất đẹp. *Tượng nha* : ngà voi. *Kỳ* : một vị thuốc. *Quế Thanh-Hoa* : quế vùng Thanh-Hoa tốt có tiếng, thường gọi là quế Thanh. *Thiên bảo vật hoa* : sản vật qui báu thiên-nhiên, săn có đầy đủ.

### III.— Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Trong ngoài hai kinh : tại sao tác - giả dùng hai tiếng trong ngoài ? Tiện thay sông Nhị một dòng : dòng sông Nhị nối những tỉnh nào với tỉnh nào ? Tiền rừng bạc biền : ý nói gì ? Sông nước mênh mông : bốn tiếng này tả sông Cửu - Long thế nào ? Gần kề : hai tiếng này làm lộn nghĩa lẫn cho nhau thế nào ? Của nhiều ruộng lâm : ta thường ví Nam-Việt và Bắc-Việt như gì ? Trung-Việt như gì ? Tại sao ví thế ? Nghìn năm thiên-bảo vật-hoa đâu tẩy : câu này tả sản - vật nước Việt - Nam thế nào ? Tìm trong bài những câu nói về sản - vật nước ta.

**Phần thứ nhì**

**DÂN - TỘC**

## BÀI 24.- ANH-HÙNG VÔ-DANH

1.— Họ là những anh-hùng không tên tuổi,  
Sống âm-thầm trong bóng tối mông-mênh,  
Không bao giờ được hưởng ánh quang-vinh,  
Nhưng can-dám và tận tình giúp nước.

2.— Họ là kẻ tự nghìn muôn thuở trước,  
Đã phá rừng, xé núi, lấp dòng sâu,  
Và làm cho những đát cát hoang-vu,  
Biển thành một dải sơn-hà gấm vóc.

... Họ là kẻ khi què hương chuyền, động  
Dưới gót giày của những kẻ xâm-tăng,  
Đã xông vào khói lửa, quyết liều thân  
Để bảo-vệ tự-do cho Tổ quốc.

2.— Họ là kẻ anh-hùng không tên tuổi,  
Trong loạn-ly như giữa lúc thanh bình,  
Bền một lòng dũng-cảm, chí hy sinh,  
Đảng đất nước cả cuộc đời trong sạch.  
Tuy công-nghiệp không ghi trong sử sách,  
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,  
Tuy mồ hoang xiêu-lạc dưới trời quen,  
Không ai đến khấn-nguyễn dâng lễ-vật,  
Nhưng máu họ đã len vào mạch đất,  
Thịt cùng xương trộn lẫn với non sòng,  
Và anh-hồn chung với tấm tình trung  
Đã hòa-hợp làm linh-hồn giống Việt.

**Vô-Danh**  
(Dân-Việt)

## I — CÁCH ĐỌC

Đoạn đầu đọc giọng kinh cẩn, nhấn mạnh câu « nhưng can đảm và tận-tinh giúp nước » ; đoạn thứ hai đọc giọng hùng-hỗn để tả cái sự-nghiệp đáng kính của các vị đó, nhấn mạnh những tiếng « phá rừng, xé núi, lấp đồng sàu, hoang-vũ, sơn-hà gầm vó, quê-hương chuyền-động, xông vào khói lửa, quyết liều thân » ; đoạn thứ ba cũng đọc như đoạn thứ nhất, nhấn mạnh những tiếng « tuy còng-nghiệp, tuy bắng vàng, tuy mồ hoang, nhưng máu họ ».

## II — GIẢI - NGHĨA

*Tàn-tinh* : hết lòng, hết sức. *Quê-hương chuyền-động* : ý nói tề-quốc bị nguy-nan. *Bảo-vệ* : giữ-gìn, che chở. *Lúc thanh-bình* : lúc trong nước yên-đồn. *Mồ hoang xiêu-lạc* : mồ mả không ai trông nom và không biết của ai. *Anh hồn* : hồn linh-thiêng của các bậc anh-hùng. *Tâm tình trung* : tâm lòng trung với nước.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Trong bài này, tác-giả tả công-nghiệp các vị anh-hùng vô-danh, những câu nào tỏ cho ta biết các vị đó là vô-danh ? Những câu nào tả công-nghiệp vĩ-đại của các vị đó là gì ? Lúc thanh-bình, công việc của các vị đó là gì ? Khi quê-hương chuyền-động ? « Bèn mò lòng » tiếng bèn tả ý gì ? Tại sao sử-sách, bắng vàng bia-đá không ghi các vị đó ? Nhưng công-nghiệp các vị anh-hùng vô-danh đã được ghi vào đâu ? — « Dưới trời quên » : ý nói gì ? Để kỷ-niệm các vị anh-hùng vô-danh, người ta lập ra đài gì ? Mỗi khi trông thấy đài ấy, cảm-tưởng của anh thề này ? Mỗi đoạn trong bài nói gì ? Các đoạn ăn ý với nhau thế nào ?

## IV — CÂU - HỎI

Tiếng « họ » có những nghĩa nào ? đặt thí-dụ. Hai tiếng « mông mện » tả vật gì to rộng, tìm những tiếng tả các vật nhỏ hẹp. Dàng, dưa và cho khác nhau thế nào ? Câu : « Họ là kẻ... Tề-quốc » có mấy mệnh-đề ?

## BÀI 25.- MỘT THANH NIÊN QUÊ

1.— Vẽ đẹp hùng-tráng của thiên-nhiên làm cho linh - hồn  
Trực hàng được vui tươi.

2.— Trực có đi học. Trực biết đọc, biết viết, biết tính toán  
và có thể làm nồi đơn-tử, văn-khế, xem nồi những yết-thị dán  
ở công dinh làng. Đối với người dân quê, học thức ấy đã chắc  
chắn lắm, đủ để sống lương-thiện và phòng những thói xấu  
do sự ngu - dốt mà ra. Vốn con nhà nghèo, Trực quen làm  
lụng từ nhỏ nên sớm biết yêu cách sinh-hoạt tự-do, một điều-  
kiện thiết-yếu của sự độc-lập về tinh-thần. Nết hay nhất của  
Trực là yêu mến sự còng-bình. Trong việc giao - thiệp hàng  
ngày, trong cách cư-xử và trong sự phán-đoán kẻ khác, Trực  
lúc nào cũng tỏ ra người say mê sự còng-bình đến cực-diểm.  
Nếu Trực thấy ai đi làm thuê mà biếng nhác, thì chàng giận  
đến đỗi mặt. Nghe ai khoe đã làm một việc gian-trá, chàng  
tự khắc chê bai. Trực xét - đoán theo lẽ phải, mặc những lời  
nguyền - rúa thù hằn. Còn sự đe dọa, Trực không nghe  
thấy bao giờ. Trực vốn có hai bàn tay sắt và cách nhìn tận  
mặt thù-nhàn.

**Lan - Khai**

(Chàng đi theo nước)

### I — CÁCH ĐỌC

Đọc thông thả giản-dị cho hợp với tinh chất-phác của Trực; đoạn cuối, đọc dắn-dỏi để tỏ rõ tinh cương-trực của chàng.

### II — GIẢI - NGHĨA

*Hùng-tráng*: mạnh mẽ và to lớn. *Đơn-tù*: giấy má về việc khiếu-nại, kiện-tung. *Văn-khé*: giấy viết về việc cầm cố bán chắc. *Thiết-yếu*: thiết-thực và trọng-yếu, rất cần cho đời sống người ta. *Phán-đoán*: xét định. *Cực-diểm*: điểm rất cao.

### III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

*Trực có đi học*: dân quê ta thường thất học, Trực may mắn được học. Đó là điều ta mong muốn cho khắp dân quê ta. *Phòng những thói xấu do sự ngu dốt mà ra*. Kể những thói xấu nào có thể do sự ngu dốt gây ra và nói-tại sao sự học có thể làm ta tránh được những thói xấu ấy. *Sinh-hoạt tự-do*: tự mình làm để nuôi thân không phải nhờ và người khác. Tại sao sự sinh-hoạt tự do lại là một điều-kiện thiết-yếu của sự độc-lập về tinh-thần. — Nết hay nhất của Trực là gì? Tim thí-du trong bài.

## BÀI 26.- CÔ GÁI VIỆT-NAM

1 Trên đường bǒng quanh co đưa đến chợ,  
Cô rǎo chân, gánh nặng chĩu trên vai,  
Áo thắt vạt, nón nhị-thôn xơ lá  
Loáng nắng vàng, che chở má hồng tươi...



2 Rồi chốc nữa, chợ tan, trong chái bếp,  
Khói chập-chờn đã lại có hình cô...  
Rồi đêm khuya còn trông cô đợn dẹp,  
Bên chồng con yên giấc ngủ say sưa...



3 Rồi mai đây, không chợ, trên cánh đồng  
Vừa soi nắng bình-minh, ta đã thấy,  
Nếp áo gọn gàng, và gọn gàng nếp váy,  
Cô giơ vồ đậm đất bụi bay tuug.



4 Hỡi cô gái Việt-Nam, tôi kính - cẩn  
Cúi chào cô, người vợ thảo, mẹ hiền,  
Cô là - hiện thân của lòng kiên-nhẫn,  
Bởi sự dịu dàng, tinh âu-yếm vô - biên.

**Cao-Phong**



### I— CÁCH ĐỌC

Giọng dịu-dàng ấm-áp sao tỏ rõ được lòng thân mến và kính-phục người con gái Việt-Nam. Nhẹ nhàng những chỗ khói chập chờn, yên giấc ngủ say-sưa ; nhanh-nhẹn những chỗ : ta đã thấy,... bay tung ; thẩm-thía những đoạn : tôi kinh-cần .... vô-biên.- Nhớ đọc liền một hơi : nón nhị thôn xơ lá loáng nắng vàng ; cánh đồng soi nắng bình-minh ; tôi kinh-cần cúi chào cô.

### II— GIẢI NGHĨA

*Nón nhị thôn* : thứ nón ngày xưa, to và nông, thành cao độ 5 phân tây. *Vô biên* : (biên : giới-hạn) mènh-mông, không giới-hạn.

### III— Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Bài này xếp từng đoạn bốn câu một : tác-giả nói gì trong mỗi đoạn ?- “Trên đường bồng quanh co đưa đến chợ, cô rảo chân, gánh nặng chĩu trên vai” : đoạn trên tám tiếng, liền một hơi cho cảm-tưởng con đường dài rỗng-rặc, đi mãi mới đến nơi ; đoạn giữa hạ xuống ba tiếng thôi : để tả nhịp chân nhanh nhẹn, đoạn dưới năm tiếng : ý gì ? - Cùng cách hành văn đó ; “rồi đêm khuya ... ngủ say sưa” : câu trên tám tiếng liền, câu dưới tám tiếng liền ; gợi ý gì ?



### Bài 27.- ÔNG ĐỒ

1.— Mỗi năm hoa đào nở  
Lại thấy ông đồ già,  
Bày mực tàu giấy đỏ,  
Bên phố đông người qua.

\* \* \*

Bao nhiêu người thuê viết  
Tấm tắc ngợi khen tài,  
« Hoa tay thảo những nét  
Như phượng múa rồng bay ».

\* \* \*

2.— Nhưng mỗi năm một vắng,  
Người thuê viết nay đâu?  
Giấy đỏ buồn không thắm  
Mực đọng trong nghiên sầu . . .

\* \* \*

Ông đồ vẫn ngồi đấy,  
Qua đường không ai hay;  
Lá vàng rơi trên giấy,  
Ngoài đường mưa bụi bay.

\* \* \*

3.— Năm nay đào lại nở,  
Không thấy ông đồ xưa;  
Những người muôn năm cũ,  
Hồn ở đâu bày giờ?

Vũ-dinh-Liên  
(Tinh hoa)

## I — CÁCH ĐỌC

Tám câu đầu, đọc giản-dị, vui-vẻ, nhớ tả sự khen ngợi tài hoa ông Đồ khi đọc hai câu cuối đoạn này. — Đến tám câu sau đổi hẳn giọng, giọng buồn (giấy đỏ... nghiên sầu; lá vàng... bụi bay) đượm một tình thương chân thật (ông Đồ vẫn ngồi... không ai hay) Bốn câu kết đọc giọng bâng-khuâng nhớ tiếc khi vẫn thấy hoa đào nở mà người cũ chẳng còn đâu!

## II — GIẢI NGHĨA

*Ông Đồ:* Thày dạy, chũ nho khi xưa. Cứ đến cuối năm, gần tết Nguyên đán, thường có những ông đồ viết ihuê câu đối giấy ở một vài phố Hà-nội. *Người muôn năm cũ:* những người thuộc vào thế-hệ cũ.

## III — Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

1 — Đây là cảnh vui của ông Đồ, lúc người đời còn chuộng những câu đối đỏ dán nhá ngày tết Nguyên-đán: Khách có đông không? Tiếng nào tả ý đó? tấm tắc: ý gì? Hoa-tay: là gì? Phượng múa rồng bay: nghĩa đen, nghĩa bóng.

2 — Và đây là cảnh buồn của nhà nho lúc người đời đã chán lối chơi đó, để chuốc lấy những lối mới hơn: một vắng... nay đâu: tại sao? — Giấy đỏ buồn không thắm, mực đậm trong nghiên sầu: có phải vì buồn và sầu mà giấy không thắm, mực hóa đậm lại, nghiên hóa sầu không? hay tác-giả đã gán cho chúng một tâm-hồn? Cách hành-văn đó gọi là gì? Văn ngồi đây, không ai hay: ngữ ý gì chua-chát? — Người đã buồn, cảnh lại làm sao?

3 — Giận cho tình đời ấm-lạnh, ông Đồ bỏ nghè viết mướn, vì chẳng lẽ cứ theo đuổi cái nghè đã lỗi-thời đó mãi sao? Hoa vẫn nở, người chẳng thấy, tác-giả có bâng-khuâng nhớ tiếc «những người muôn năm cũ» hay không?

## IV — CÂU HỎI

Hoa đào, hoa tay, hoa đao, niêm-hoa: giải - nghĩa những tiếng đó. — Giấy đỏ: tại sao về dịp Tết, câu đối thường viết trên giấy đỏ? — Nhưng: giá-trị của tiếng đó trong bài. — Mưa bụi bay: động-tự bay có đúng không? Tại sao? — Trong truyện Kiều có hai câu lục-bát: « Trước sau nào thấy bóng người; hoa đào nằm ngoài còn cười gió đông. » Hai câu đó có tả cùng một ý với đoạn cuối bài này không?

## BÀI 28. BÀ ĐỒ KHOAN

Con nhà nho thanh - bạch, từ năm mười chín tuổi lấy chồng học trò nghèo, bà Đồ Khoan suốt đời đã tỏ ra biết quên mình và kiên - nhẫn. Bà chưa từng được sung - sướng cũng như chưa từng dám ngần ngại trước cuộc đời nặng nhọc. Bao giờ bà cũng đi nằm sau hết đê dày trước hết cả nhà. Trời đương mưa phún gió bắc, bà lội xuống ao vót từng nắm bèo, mang về cho lợn. Vừa bành mă, bà đã quang gánh vắt vai, le - te trên đường thiên - lý. Cồng làng đóng một lúc lâu, nhà nào nhà nấy đã bắt đầu corm nước, bà đồ mới ở tinh vè, một tay thỉnh thoảng nhắc áo lau mồ hôi trán. Suốt đời bà chỉ có một mong-ước : Tên chồng chói lợi bảng vàng ; một thú-vui : chồng siêng năng đèn sách. Ngoài mong-ước và thú-vui ấy, bà không so-sánh, không thèm - thường gì cả. Bà chỉ biết cắm cỗ làm và làm, đến nỗi tuổi xuân qua mất lúc nào bà cũng không hay.

**Lan - Khai**  
(Cô Dung)



## I — CÁCH ĐỌC

Đọc thong thả, giản-dị cho hợp với đời sống bình-dị của bà Đò. Dẫn mạnh vào những chữ tác-giả dùng để làm nỗi bật tinh nhän-nại, cần-cù của bà (suốt đời, chưa từng được sung-sướng, chưa từng dám ngần ngại, vừa bảnh mắt...) Câu cuối cùng, đọc tách hản, cao giọng, cho rõ điều mong-ước của bà.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Thanh - bạch* : (thanh = trong, sạch ; bạch = trắng) không giàu có nhưng giữ được danh giá trong sạch. *Đường thiêng-lú* : xem bài : « Con đường Bắc-Nam ». *Kiên - nhẫn* : (kiên = vững lòng, nhẫn = nhịn) vững lòng làm một việc gì, dù khó khăn vất vả cũng không kêu ca. *Bảng vàng* : bảng ghi tên những người thi đỗ.

## III — Ý - TUỞNG VÀ LỜI - VĂN

Lấy chồng học-trò nghèo : người con gái Việt-Nam ngày xưa không ham tiền của, mà chỉ cốt lấy học-trò nghèo vì chỉ cốt mong chồng đỡ làm quan, sẽ được sung-sướng (Ngựa anh đi trước, vỗng nàng đi sau !) là đồ Khoan suốt đời đã tỏ ra biết quên mình và kiên - nhẫn ; Cũng vì mong - ước một ngày kia, chồng thi đỗ làm quan, nên người đàn-bà Việt - Nam chịu vất-vả làm ăn để nuôi chồng ăn học. Bà đồ Khoan đã tiêu-biểu cho cả một thế-hệ đàn-bà nước ta. Ý này được nhắc lại một cách rõ-ràng trong câu cuối cùng « suýt đời bà chỉ có một mong-ước tên chồng chói lọi bảng vàng... »

## IV — CÂU HỎI

Tìm những tiếng trong bài tả rõ công việc nặng nhọc của bà đồ Khoan và những tiếng chỉ rõ chí kiên - nhẫn của bà. Bảnh mắt ; chỉ lúc nào ? Le te : tả dáng đi thế nào ?

### Bài 29.- NHỚ MẸ

Mỗi lần nắng mới hắt bên song,  
Xao-xác gà trưa gáy nao nùng,  
Lòng rượi buồn theo thời dì-vắng  
Chập-chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu-thời  
Lúc người còn sống, tôi lên mười;  
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội  
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chưa xóa mờ  
Hãy còn mường-tượng lúc vào ra  
Nét cười đèn nhánh sau tay áo  
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.

**Lu'u-Trong-Lu'**

(Tiếng Thu)



## I — CÁCH ĐỌC

Bài này đọc rất thông thả với giọng điệu buồn rầu tả sự nhớ-nhung, yêu mến, bao nhiêu hình - ảnh thân - mến hãy còn rõ-rệt, bao nhiêu kỷ niệm dịu - dàng hãy còn ghi nhớ mà than ôi! mẹ thì không còn nữa. Hết sức tha-thiết khi đọc: tôi nhớ mẹ tôi.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Song*: cửa sổ. *Thời đã-vãng*: thời đã qua. *Thiếu thời*: thưở còn trẻ. *Ngoài nội*: ngoài đồng. *Mường tượng*: ý nói phảng-phất nhớ lại.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Mỗi lần nắng xuân chiếu qua cửa sổ, mỗi lần tiếng gà gáy buồn tẻ kéo dài giữa buổi trưa, tác-giả tưởng nhớ tới hình - dáng và công việc của mẹ (đoạn nào và câu nào?) — Chập-chờn sống lại: tác-giả định nói gì? — Ngày không: ý nói ngày thế nào? — Lúc vào ra: ở đâu? — Đen nhánh: ý nói đen thế nào? — Nét cười đen nhánh: thường nói cười tươi, sao đây nói: nét cười đen nhánh? — « Nắng mới » tác-giả dùng hai tiếng này có đúng không? Tại sao gọi là « nắng mới » — « Reo » tả được ý gì? — Tại sao « nắng mới reo ngoài nội »? — Giàu thừa là giậu thế nào?

## IV — CÂU HỎI

Thay hai tiếng náo-nùng bằng hai tiếng khác đồng nghĩa! tiếng giàu bằng tiếng khác. Hình và dáng khác nhau thế nào? Hai tiếng này chỉ gồm gì? Đặt bài này thành văn xuôi.

### Bài 30.- Nền Luân-lý cổ của dân-tộc Việt-Nam

Thờ gia-đình, mến tổ-quốc phụng tổ-tiên, tồn cổ-diễn, những tinh-cảm đó nhờ giáo-đục vun trồng, thói quen bồi-đắp, văn-chương cùng phong-tục cỗ-lệ tán-dương, dần dần tạo thành cho người nước Nam một cái thẳn chí vững vàng, ngay thẳng, một cái tâm - địa chắc chắn điều-hòa, một cái hồn-tinh thiết - thực, có lẽ không được bay bồng, cao xa lầm, nhưng gấp khi quan-hẹ đến vận-mệnh gia-đình, tổ-quốc thì cũng có thể tận-tuy hy-sinh được. Lòng hiếu-thảo trong đạo cha con, lòng tiết - nghĩa trong đạo vợ chồng, lòng trung-thành với nhà vuà là trạng thái đặc-biệt của lòng ái-quốc người Việt - Nam cỗ-lai vẫn gây nên những bậc anh-hùng liệt-nữ, hoặc hiền-hách, hoặc vô-danh, hoặc tên chói-loi trong sử-sách, hoặc biên chép lưu-truyền trong gia-phả, hay chỉ còn để lại cái bài-vị trong một gian miếu nhỏ nấp dưới bóng tre xanh. Lòng vị-nghĩa còn có khi siêu-việt đến bậc tuẫn-tử một cách oanh-liệt...

Ngoài những bậc đó còn biết bao nhiêu những người nữa, và trong những người đó, thiểu chi những người đàn bà âm thầm lặng-lặng và can - đảm quyền-sinh để giữ tròn danh tiết.

**Phạm - Quynh**

## I — CÁCH ĐỌC

Tác-giả thâu góp hết những bằng-chứng, lý-lẽ để tán dương nền luân-lý cõ của dân-tộc Việt-Nam ta. Đọc thông-thả, rõ-ràng, làm nổi bật những bằng-chứng của tác-giả đã được viết bằng những câu văn ean đối

## II — GIẢI - NGHĨA

*Tồn cõ-diễn*: giữ lại những điều từ xưa. *Cõ lẽ tán-dương*: ý nói khoe cái hay để khuyến-khích. *Tận tụy*: hết lòng, hết sức. *Trạng-thái*: ý nói điều thấy rõ-rệt. *Cõ-lai*: từ xưa đến nay. *Gia-phả*: quyển sách biên những công-nghiệp của tổ-tiên. *Siêu-việt*: vượt hẳn lên trên mục thường. *Quyền-sinh*: tự-tử.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Trong bài này, tác-giả phân-tách những cái hay của nền luân-lý cõ (kè các cái hay ấy) — Nền luân-lý cõ đó đã đào-tạo nên những người như thế nào? Kè các anh-hùng liệt-nữ vì nghĩa mà tuẫn-tử một cách oanh-liệt. Ngoài các vị đó, còn có những người nào đáng kính trọng? — Lòng mến-tô-quốc đã tạo cho người Việt-Nam đức-tính gì? Lòng hiếu-thảo và lòng tiết-nghĩa? — Bậc anh-hùng vô-danh là gì?

## IV — CÂU HỎI

Vụn tròn: hai tiếng đó làm lợn nghĩa nhau thế nào? — bồi đắp? Tiếng « cõ » có mấy nghĩa? — Có lẽ: khi tả ý gì thì dùng hai tiếng có lẽ? — Giải-nghĩa tiếng « tròn » trong câu: giữ tròn danh tiết, vừa tròn một năm, vòng tròn.

## BÀI 31.- VIỆT - NGỮ

1.— Có kẻ bảo tiếng ta nghèo, không thể sản-xuất một nền văn-học có giá-trị. Đó chẳng qua là một thành-kiến sai lầm. Một thứ tiếng giàu hay nghèo, là do nơi trình-độ của dân-tộc nói thứ tiếng ấy. Nếu trình-độ dân ta càng cao thì tiếng ta cũng ngày thêm phong-phú là lẽ tất-nhiên vậy.

2.— Cỏ người lại nói tiếng Việt-Nam là một thứ tiếng đơn-âm không có biến-thể, cho nên tiến-hóa chậm và không tiện-lợi để diễn-giải các khoa-học. Về phương-diện này, chúng ta vẫn công-nhận rằng các thứ tiếng phức-âm và nhiều biến-thể là tiện lợi hơn, nhưng các thứ tiếng đơn-âm và ít biến-thể lại có một ưu-điểm khác bù lại. Những thứ tiếng phức-âm từ thế-kỷ nọ đến thế-kỷ kia hay thay hình đổi dạng cho nên đọc những di-văn của đời trước, nhà khảo-cứu cũng như nhà thẩm-mỹ thường gặp nhiều nỗi khó-kăn. Trái hẳn thế, những tiếng đơn-âm ít biến-hóa lại cho nhà khảo-cố một sự dễ-dàng trong khi nhìn nhận chân-tướng của quá-khứ, và lưu-truyền di-tích lại tương-lai.

3.— Nhờ có tinh-thần tự-lập mà dân-tộc ta trải bao đời đã giữ gìn tiếng ta được nguyên vẹn, khiến cho tiếng Việt-Nam ngày nay rất có vẻ thuần-túy...

Nó đã từng chịu thi-nghiệm của thời-gian và hiện-thời nó là một sức mạnh trong công cuộc phục-hưng quốc-gia của chúng ta.

Cái lực-lượng sinh-tồn và phát-triển của tiếng Việt-Nam về tương-lai chính là ở đó.

Những bước tiến-bộ của nó về hiện-tại và địa-vị càng ngày càng trọng-yếu mà nó chiếm trong phạm-vi tri-thức sinh-hoạt của chúng ta, đem lại cho ta rất nhiều hy-vọng. Đối với những lời gièm-pha công-kích, nó tư biện-hộ một cách rất hùng-hồn.

Lê-Van-Nuß

(Lược khảo Việt-Ngữ)

## I — CÁCH ĐỌC

Bài này viết theo lối văn biện luận: phải đọc rõ ràng, khúc chiết, nhất là khi đọc đến những luận-pháp phản-đối (đó chẳng qua là một thành-kiến sai-lầm..., trái hẳn thế...)

## II — GIẢI NGHĨA

*Thành - kiến*: ý-kiến đã có sẵn. *Trình - độ*: quãng đường tiến - bộ. *Phong-phú*: giàu có. *Đơn-âm*: chỉ có một âm. *Biến-thể*: thay đổi thể cách. *Phúc-âm*: có nhiều âm-hợp lại. *Ưu-diểm*: điểm tốt. *Di - văn*: các bài văn ngày xưa đề lại. *Nhà khảo cổ*: (khảo: tra cứu xét, cổ: ngày xưa) người khảo xét về các đời xưa, người chuyên tìm học về đồ-cổ, cổ-tích. *Phục hưng*: lại làm cho mạnh-mẽ như trước. *Tự biện-hộ*: tự cãi lây.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Tác-giả đánh đố thành-kiến sai lầm đối với Việt-Ngữ (thành kiến nào?) và nêu những ưu-diểm của tiếng ta (kề ra). Theo bài này thì tương-lai Việt-ngữ sẽ thế nào? Trình-độ và tiếng nói của một dân-tộc có liên-lạc với nhau ra sao? Tiếng đơn âm và tiếng phúc-âm khác nhau thế nào? thí-dụ. — Tại sao Việt-Ngữ rất có vẻ thuần - túy? Nó đã từng chịu thi - nghiệm của thời - gian: về thời nào? tìm các đoạn trong bài. Các đoạn đó liên-lạc với nhau thế nào?

## IV — CÂU HỎI

Tiếng nói giàu hay nghèo, hai chữ giàu nghèo đó có cùng nghĩa với nhà giàu, nhà nghèo không? Tiếng bù có mấy nghĩa? đặt thí-dụ. Tiếng Việt - Nam, tiếng tăm, danh tiếng, tai tiếng: các chữ tiếng đó khác thế nào?

## BÀI 32.- XÂM

1. — Cứ vài ba hôm, vợ chồng chị Tạc lại đến ngồi ở góc đường hát xẩm. Chồng kéo nhị hay gảy đàn bầu, vợ hát. Tháng cu con độ sáu, bảy tuổi, nhem - nhuốt, cái áo cánh nau rách ngắn để hở rốn, ngồi nghịch cái chậu thau đã han rỉ, dùng để đựng tiền.

2. — Tiếng hát mỗi lúc một cao, người đến xem mỗi lúc một đông. Chị Tạc giở đủ giọng, chị đi từ giọng Bắc nhanh nhẹn, lưu - loát, sang giọng Nam đầy nỗi buồn mènh-mang. Toàn những âm điệu hồn-nhiên rung động lòng người, đưa tàm-hồn đến những thế-giới tình-cảm xa-xăm, đầy thơ, đầy mộng, đầy hương thơm. Chốc chốc chị ngừng hát, nhưng trong yên-lặng, dư - âm của lời ca vẫn còn xao-xuyến trên dây đàn của linh-hồn.

3. — Giọng trong-trẻo của chị Tạc bắt theo điệu đàn trong, khiến tôi mê-mẫn tàm-linh như hòa-hợp với những thời ký-vãng mung-lung. Tôi sống lại cả một thời thơ-ấu, đương ản-nau trong nơi vô-giác của tàm-tình; tôi say sưa hưởng hết cả hương-vị của những tiền-kiếp nào xa-xôi, mịt mù và chùm qua ký-ức ấy, một tình-cảm nhớ thương không bờ bến.

**Hoàng-Dao**  
(Tiếng đàn)

## I — CÁCH ĐỌC

*Đoạn 1*: đọc thông thả giản - dị cho hợp với cảnh bình-dị của gia-đình chị Tạc.

*Đoạn 2*: đọc thấp giọng, trầm-mặc hơn, nhất là câu cuối.

*Đoạn 3*: Giọng thiết-tha ấm-áp để hòa nhịp với tâm-trạng của tác-giả đang nhớ lại thời thơ-ấu của mình.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Nhi*: (do chữ nhị - huyền mà ra) thứ nhạc-khí có 2 dây âm bằng lồng đuôi ngựa để kéo sát vào dày cho thành tiếng. *Đàn bàn*: thứ đàn hai đầu thuôn ở giữa phình ra. *Lưu-loát*: trôi chảy. *Ký-vãng*: việc đã qua. *Mung-lung*: không rõ-ràng, lờ-mờ. *Ký-ức*: khiếu nhớ.

## III — Ý - TUỞNG VÀ LỜI - VĂN

Cái áo cánh bâu rách ngắn: cách ăn mặc của thằng con tòi ra gia-đình này thế nào? buồn mênh-mênh: anh từng nghe hát xẩm, họ thường hát những bài gì? Những bài ấy phần nhiều nói về gì? Dày đàn của linh-hồn: tác-giả ví lòng người ta như một cây đàn, gấp nỗi buồn, vui, cũng rung động. Tòi mè-mẫn tâm-tinh: tiếng đàn có ảnh-hưởng gì với lòng tác-giả? Tìm những tiếng chỉ rõ rằng tác-giả nhớ đến hồi còn nhỏ nhưng một cách lờ-mờ, không rõ rệt.

### BÀI 33.- LỚP HỌC BÌNH-DÂN

1.— Thi ung dung bước qua ngưỡng cửa đình lúc bấy giờ đã biến thành một lớp học bình-dân.

2.— Bên dãy bàn học bằng gỗ tạp đóng sơ-sài, những gương mặt sạm nắng, những đôi mắt sắc đầy vẻ cương-quyết của các bác nông-phu, những bộ mặt đạo-mạo của các cụ già tóc bạc, những cái đầu trọc nhẵn của đôi mươi cậu bé, những gò má ửng hồng của vài nàng thôn-nữ, là cả một cái gi thiêng-liêng và mạnh-mẽ.

3.— Thi khẽ cúi đầu xuống một giây để trấn-tĩnh lại. Và chinh vào cái giây phút nhỏ nhất và lớn lao đó. Thi thấy vỡ nở ra trước mặt chàng một sức mạnh, một tia hy-vọng đột-ngoại, một sức sống vô-biên.

Chàng ngưng đầu lên nhìn thẳng vào đám học-sinh của mình rồi chậm rải nói với một giọng vừa nhẹ, vừa gọn, như muốn đi sâu vào tim óc họ :

4.— Hôm nay là buổi học đầu tiên, một buổi học đầy ý-nghĩa của của một dân tộc khát tự-do, thích sống tự-chủ, một dân-tộc thèm khát hiểu biết tiếng nói của mình. Lâu nay, các ông, các bà, các cô cậu, các anh em đã vì cuộc sống lam-lũ, mà buộc lòng đi trong đêm tối, chính vì đêm tối ấy mà dân-tộc ta đứng dậy tranh đấu, và chính vì khát tự-do, thích tự-chủ, thèm khát hiểu - biết đó, mà chúng ta phải quyết thắng. Thắng cường-quyền và thắng minh,...

**Theo Việt - Quang**

( Nguồn sông )

## I — CÁCH ĐỌC

Diễn mạo của học-sinh lớp bình-dân rất khác nhau, cần phải chú ý khi đọc: nông-phu (mặt sạm đen, mắt sắc và cương-quyết) cụ già (mặt đạo-mạo, tóc bạc) cậu bé (đầu trọc nhẵn) thôn-nữ (má ửng hồng) Lời nói dồn của giáo viên, như trong bài đã ghi rõ, phải đọc nhẹ nhàng và gọn ghẽ, đến câu: «lâu nay... đêm tối» phải ngũ ý thương xót và từ câu «chính vì đêm tối ấy... thẳng mình» phải cương-quyết, đanh thép.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Ung - dung*: thong-thả, không vội vàng hấp-tấp. *Đạo - mạo*: (mạo: nét mặt); nét mặt đạo-đức. *Trấn - tĩnh*: (trấn: giữ gìn; tĩnh: yên-lặng) gấp, biến mà vẫn giữ được bình-tĩnh, không bối rối. *Đột ngột*: bất thình-linh không ngờ. *Lam - lũ*: nghĩa đen: quần áo rách rưới, ý nói khồ sơ vất vả. *Cường - quyền*: quyền của kẻ mạnh đè nén người yếu

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Mặt sạm nắng, ngũ ý gì? Thièng-liêng và mạnh-mẽ; tại sao? Trấn-tĩnh: sao giáo-viên lại bối-rối. Giây phút nhỏ nhặt và lớn-lao; đã nhỏ nhặt mà lại còn lớn-lao được, là thế nào? Sức mạnh: tinh-thần hay vật chất? Hy-vọng gì? Sức sống: của những ai? Đi sâu vào tim óc họ; nghĩa là gì? Thế nào là một cuộc đời lam-lũ? Sao đi học lớp bình-dân lại là «khát tự-dò, thích tự-chủ, thèm khát hiểu biết quốc ngữ»? Khát, thèm khát, diễn được đầy đủ ý gì?

## IV — CÂU HỎI

Gương mặt, mắt sắc, gò má: tại sao nói thế? Nó một sức mạnh: tác-giả đã cụ-thể-hóa sức-mạnh. Tim trong bài những tiếng dùng để cụ-hể-hoa. Cúi đầu, nhìn thẳng: tại sao Thi có hai dáng-diệu tương-pnản đó.

### Bài 34.- HỘ ĐỀ

1.— Đã mười hôm, mưa tầm tã. Mặt nước lèn cao dần. Trống hò đè đánh liên thanh không rút. Tiếng trống đều đẽo gợi trong linh - hồn dân quê những nỗi hãi - hùng man-máu, nghe buồn thảm như tiếng trống ngũ-liên một đêm trời tối.

2 — Dàn phu tùng đám trên đè đắp cù, đan tre trong một không-khi yên - lặng ghê sợ. Mấy ông kỳ-mục quần ống cao ống thấp, ngồi xồm dưới túp lều chống gió, vẻ mặt bơ-phờ nhìn theo chiếc xe « quan » đi về phía huyện - ly. Chiếc xe tay khấp - khệnh, nhọc mệt lăn trên con đường gồ - ghề ; một chú linh lệ tay xách chiếc điếu ống chạy theo sau.

3. — Trong một đám dàn phu, Mịch đang nai lưng làm việc, anh vác vác tùng thùng đất đào ở một thửa ruộng gần đấy đem lên mặt đè đắp cù. Thỉnh thoảng, mệt, anh đứng lại thở, nhìn ra mặt sông lắc đầu lo-ngại. Sông mènh-mông chảy từ từ như một huyết-quản khổng-lồ của con quái-vật nào.

**Hoàng-Dao**

(Tiếng đàn)



## I — CÁCH ĐỌC

Cái vất-vả của dân đen kièn-nhẫn đào đất, đắp cù dưới trời mưa tầm-tã, trong khi mặt nước sòng cù lên dần và tiếng trống liên-thanh như thúc, như giục..., phải đọc một cách xót-xa, thương hại. Trái lại đoạn « nhìn chiếc xe quan...theo sau » đọc giọng mỉa-mai, oán-trách: trong cơn nguy biến, « quan » vẫn chèm-chẹ, bệ-vệ với các hành-trang kiều-cách và cồng-kènh, mà đang-tàm cho đành.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Hộ đè*: đắp đè cho vững chắc. *Trống đánh liền - thanh*: trống đánh tiếng nọ tiếp tiếng kia. *Trống ngũ-liên*: trống đánh liền năm tiếng một. *Kỳ-mục*: các người đàn anh trong dàn xã. *Linh lê*: linh hồn các quan thuở trước. *Huyết-quản không-lồ*: mạch máu rất to. *Đắp cù*: (cù = nước út lại) đắp đất để chắn nước khỏi tràn qua.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Bài này tả dàn quê đang đắp đè, chống lại súc nước (tim những câu tả việc đó). Tiếng trống đều đều gợi trong linh-hồn dân quê những nỗi hãi-hùng man-máu: tại sao? không-khi yên lặng, ghê sợ: vì cớ gì? Nai lưng làm việc: ý nói làm việc thế nào? Khi nào dùng những tiếng này? Hai tiếng tầm-tã chỉ mưa thế nào? Vẽ mặt bơ-phờ: vẽ mặt thế nào? Hai tiếng bơ-phờ tả dáng điệu gì? « Sông mòng-mènh chảy.,. » hình ảnh này có đúng không? tại sao?

### Bài 35.- CHẠY LOẠN

1 – Đặt gánh trước sân-dinh, dưới gốc đa cồ-thụ, vợ chồng Xã Bèo cùng buồn khóc, lặng nhìn mấy mảnh ruộng trồng khoai đỗ bên kia bờ sông. Màu xanh non của lá khoai, lá đỗ trên những luống đất vừa mới sới khiến vợ chồng anh Xã quặn đau lòng. Chị xã lại khóc thầm trong dải yếm sòi đen. Anh Xã không khóc. Anh mím chặt môi, mắt anh đã ngầu như mắt con trâu của anh đang lội xuống bờ sông uống nước. Chao ôi ! nó uống lần cuối cùng dòng nước sông làng, để được mang đi nơi xa thẳm nào không biết cái nước sông vắng đực mà nó đã đầm, đã uống từ thuở còn là nghé ngọ gọi mẹ vang cả cánh đồng.

2 – Bà.eu Xã gồng gánh đến nơi. Và bầu đoàn thè-tử Xã Bèo ra khỏi lũy tre làng.

Con sông đào Nguyệt-Đức lăn tăn gợn sóng, suối về phía cầu Gáy xa xa, lăn giữa đôi bờ lau sậy, cỏ nước và những bụi tre thưa vàng lá.

Ngôi sao mai lấp lánh trên nền trời mờ nhạt hơi sương, rơi yếu ớt xuống lòng sông. Gió phô-phất lạnh.

Những bước chân đầm-nhé làm tan-vỡ màng sương trên cỏ đồng già trơ và sua động những con cáo cao sòe cánh đỏ bay hốt-hoảng qua ruộng nước. Con cú trên cành muỗm góc vườn chùa, rõ mấy tiếng vào sương sớm, ghê rợn như tiếng khóc tiễn đưa.

**Ngọc - Giao**

(Đất)

### I.— CÁCH ĐỌC

Cánh chạy loạn là một cảnh đau lòng; vậy giọng phải buồn khi nói đến vợ chồng anh Xã Bèo (cùng buồn khổ, lặng nhìn, quặn đau lòng khóc thầm, mím chặt môi, mắt đỏ ngầu) lại phải tha-thiết khi nhắc đến ruộng đất (màu xanh non... mới sởi) và con trâu cày (chao ôi!... cánh đồng) Đoạn 2 giọng cần nhẹ nhàng, tự-nhiên: cảnh tuy hơi buồn nhưng rất đẹp, càng đẹp bao nhiêu, lòng vợ chồng và mẹ anh Xã lại càng đau xót bấy nhiêu!

### II.— GIẢI NGHĨA

*Cô-thụ*: (thụ: cày cối) cày mọc đã lâu đời. *Bầu đoàn thể-tử*: (thè: vợ, tử: con) cả đoàn vợ con. *Sao-mai*: sao mọc lúc sáng tinh sương.

### III.— Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Đặt gánh trước sân-định: để nghỉ và đợi bà Cụ Xã già yếu gồng gánh đến sau. Lặng nhìn: nghĩa là gi? — Quặn đau lòng: là đau thế nào? — Màu xanh non, đất mới sởi: giá-trị của hai nhận xét này. — khóc thầm trong dải yếm sồi đen: tả có khéo không? tại sao? Mím chặt môi: đề làm gì? — Mắt đỏ ngầu: tại sao? — Nơi xa thẳm nào không biết: tại sao lại không biết? — Từ thuở còn là nghé ngọ gọi mẹ vang cả cánh đồng: sự nhắc nhở đến một kỷ-niệm xa-xăm này có gợi thêm buồn lúc sắp lèn đường không? — Ngôi sao mai: ngũ ý gì? — Tìm vài nhận xét nữa dùng cùng một ý đó. — Bay hốt-hoảng: nghĩa là gi? — Rõ mấy tiếng: tiếng rõ ràng có táo bạo không? Tại sao? — Tiếng khóc tiễn đưa: nhắc đến con cú và tiếng cú kêu, vừa ghè-tợn vừa ào-não, lúc xa lánh quê-hương, rời bỏ cửa nhà, cho ta một cảm-tưởng gì?

### BÀI 36- ĐI CHỢ TẾT

- 1— *Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,  
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh,  
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,  
Người các ấp tung bừng ra chợ Tết.*
- 2— *Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc ;  
Những thằng cu áo đỏ chạy lon-xon,  
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,  
Cò yếm thăm che môi cười lăng lẽ,  
Thằng em bé nẹp đầu bên yếm mẹ.  
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,  
Con bò vàng ngộ-nghĩnh đuổi theo sau.*
- 3— *Sương trắng giỗ đầu cành như giọt sữa,  
Tia nắng tia nháy hoài trong ruộng lúa,  
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,  
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình-minh.*

**Đoàn - Văn - Cù'**

( Thi nhân Việt-Nam )

### I — CÁCH ĐỌC

Bốn câu đầu (đoạn 1) tả cảnh sáng mùa xuân, đọc thong thả. Bảy câu sau (đoạn 2) đọc giọng vui vẻ cho hợp với dáng điệu và tâm-trạng những người nô-nức đi chợ Tết. Bốn câu cuối (đoạn 3) tả cảnh, lại đọc thong thả như đoạn đầu.

### II — GIẢI - NGHĨA

*Sương hồng lam*: sương vừa màu hồng vì có ánh nắng buổi sáng sớm, và màu xanh vì có khói ở những mái gianh bốc lên. *Người thôn*: người trong làng.

### III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Đường viền trắng mép đồi xanh: con đường đất khô trắng chạy quanh dưới chân đồi mọc đầy cỏ xanh tía như dải « đăng-ten » chung quanh tấm thảm xanh. — Thằng cu, cụ già, cô yếm thăm...: tất cả mọi người, già trẻ, lớn bé đều nô-nức đi chợ Tết, sự sung-sướng lộ trên nét mặt họ, trong dáng - điệu họ. Trước cảnh tung-tùng vui vẻ ấy, không cứ người, mà cả vật cũng hình như thấy sung-sướng: « con bò vàng ngò - nghinh đuôi theo sau ». — Tia nắng nháy hoài trong ruộng lúa: buổi sáng tinh sương nắng còn yếu chiếu vào những cây lúa gió rung-rinh nền tròng nhấp-nhoáng. — Áo the xanh: trời mùa xuân trong và đẹp, núi tròng rõ-ràng và màu xanh xám nỗi trên nền trời xanh phớt hồng, tựa như trong ngày đầu xuân, cũng biết làm dáng mà khoác tấm áo the xanh.— Đồi thoả son: cả đồi cũng thế, lồng-lầy dưới ánh nắng buổi ban mai, như đồi mà người con gái đẹp. — Đề ý đến những màu sắc của cảnh vật.



Bài thơ hay vì cảnh đẹp hòa-hợp với lòng người nô-nức đón chào xuân mới. Mà phải chăng chỉ có Tết Nguyên-Đán là dịp hiếm có để người dân quê Việt-Nam được thong thả nghỉ ngơi ?

## BÀI 37.- RĂM THÁNG TÁM

Trời trong sáng, trăng tròn lơ-lửng gió,  
 Đồng mờ sương, khóm chuối lặng mơ màng.  
 Những ao biếc ngâm sao đầy nước tỏ,  
 Bụi tre ngà loi-lả uốn lưng cong.

\* \* \*

Trong đường xóm, trống chuông chung nhịp nỗi,  
 Trẻ con theo Sư-tử rước vang ầm.  
 Ngoài đình sáng, tiếng cười chen tiếng nói.  
 Gái trai làng ra họp hát trống quân.

\* \* \*

Trong khi ấy, phắt phơ khăn với áo  
 Các bà đồng ra điện lè, cười vui.  
 Nghiêm-lặng nhất cớ vài ba ông lão  
 Thả con thuyền uống rượu với trăng trôi.

**Anh-Tho'**

(Bức tranh quê)

## I – CÁCH ĐỌC

*Đoạn 1:* Đọc thong thả, giản-dị cho hợp với cảnh đêm thu.

*Đoạn 2:* Đọc cao giọng hơn, vui-vẻ, rื่n-rập để ăn nhịp với cảnh tung-bừng náo-nhiệt của đám rước sư-tử, với cảnh nồng-nàn đầy thi-vị của đám hát trống-quân, với các màu khăn áo sắc-sỡ của các bà đồng.

Riêng hai câu cuối, đọc thấp giọng, trầm-ngâm, nhất là câu sau, đọc thật chậm để mô-tả cảnh nên thơ của con thuyền binh-bồng trên mặt nước đầy ánh-sáng.

## II – GIẢI - NGHĨA

*Trống quân:* Trò hát chǎng dày mà đánh như đánh trống để làm nhịp. Vua Quang-Trung muốn cho quân sĩ giải-trí bèn đặt ra bèn nam, bèn nữ hát đối đáp nhau vì lính mới gọi là trống quân. Từ đó hát trống quân được phổ-thông trong dân-gian.

## III – Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Những ao biếc ngâm sao: nước ao xanh trong có bóng những ngôi sao. Trống chièng chung nhịp nồi: chú ý đến 3 chữ đọc trùng-âm, bắt chước tiếng trống, chièng đanh vang ầm.

### BÀI 38.- ĐÁM CƯỚI

1 — Ngày đầu thết các bạn bè; người thì âu-phục, người thì quốc-phục ngồi hai dây bàn phủ trắng rắc hoa, ăn uống tự-nhiên, cười đùa như phả.

2 — Mấy hôm sau, mời họ hàng thân-thích cùng bà con quen thuộc: mấy ông chú bác ở nhà quê lại được một phen ra tinh phò cái áo lương bạc vai và đôi giày lê bụi; các ông ngồi xếp vành tròn trên ghế ngựa, khè-khà uống rượu. Mấy bà thím, bà dì ở làng, gánh ra nào gạo, nào tương, nào gà, nào vịt. Nhất là mấy cô em họ thì cái mừng được ra tinh hiện rõ mặt: xúng-xinh trong bộ quần áo mới, các cô nhìn ngang, nhìn ngửa rồi đứng trước gương to, ngắm nghia lấy làm tự-đắc.

3 — Tiếng pháo nổ-vang trời! xe rước dâu về đến nơi. Hai họ chuyện-trò vui-vẻ, rồi đến lượt chú rể, cô dâu khoác áo thụng xanh, xì xụp lê, lê người chết, lê cả người sống, lê cả ông tơ-hồng đã xe duyên.

**Tu'-Ngoc**

(Khói-Hương)



## I — CÁCH ĐỌC

Đọc thong thả, giọng vui vẻ cho hợp với cảnh náo-nhiệt của môt nhá có việc vui mừng. Đoạn 2, tả những người nhà quê ra tinh ăn cưới và câu cuối cùng ám - chỉ một hủ-tục: phải đọc bằng giọng ché-nhạo.

## II— GIẢI NGHĨA

*Thân-thích*: người trong họ nội, họ ngoại. *Xúng-xính*: cũng nói là « xúng-xa xúng-xính », chỏ bộ quần-áo mới vừa dài vừa rộng. *Tự-đắc*: tự lấy làm bằng lòng mình, tự cho là hơn người. *Tơ-hồng*: sợi chỉ hồng; do điền nói có vị tiên coi việc hôn-nhân, dùng sợi tơ đỏ buộc chân người đàn ông, người đàn-bà, khi xuống dương-thế thì lấy nhau làm vợ chồng.

## III— Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Mấy ông chú bác, mấy bà thím, bà dì, mấy cô em họ... chỉ sự rộn-rịp của mọi người khi trong họ có người cưới vợ. *Chú rề, cò dâu, khoác áo thụng xanh xì-xụp lě, lě người chết, lě người sống*: người sống là ông bà, cha mẹ của cô dâu, chú rề. Tục này nên bỏ vì không thiếu gì cách để dâu con tỏ lòng hiếu-thảo đối với cha mẹ.

## IV — CÂU HỎI

Đáng - điệu của mấy ông chú bác ở nhà quê thế nào? những tiếng nào tỏ sự giúp đỡ rộn-ràng của những người trong họ? Tại sao mấy cô em họ lại tỏ vẻ tự - đắc?

Tìm những tiếng đồng - àm với « dâu » và làm một câu với mỗi tiếng ấy. Hình - ảnh một người sống ngồi cho người khác lạy gọi cho anh cảm-tưởng gì? Kẽ vài hủ-tục trong việc cưới xin của ta cần phải bỏ và nói tại sao?

### Bài 39.- NGÀY GIỖ

1 – Bà Tú đứng trước bàn thờ cụ Tú, tay run-run đặt một vòng hương lên đầu que cắm trong chiếc bát sành đầy cát. Bà châm hai cây nến trắng cắm trên đài dài gỗ mộc, bày hai đầu án thư, cạnh chén nước lã với đĩa trầu lân mấy bông hoa.

Bà xếp lại bát đũa trên mâm cơm cúng cho ngay ngắn ; đoạn bà ra sân đúng chiếc khăn vải đỏ vào chậu nước nóng, lau đôi mắt lèm-nhèm và chậm-chạp, co tay áo vải nau cũ phơi trên dày thép, từ-từ khoác lên cái mình gầy.

2 – Bây giờ, bà quỳ trước ban thờ, làm-rầm khăn vong hồn cụ Tú. Những giọt-lệ nóng trong hai cái hố sâu trên khuôn mặt dán deo tiều-tụy của người đàn bà già nua ấy trào ra. Bà vừa khóc, vừa cúi rạp xuống lê. Mỗi lần bà ngược lên nhìn bức chân-dung cụ Tú ngồi chêm-chệ trong cái khám thiếp vàng, những hương khói của ngày giỗ tết và bụi bặm của thời gian đã nhuộm lên màu vàng đó một màu tro bẩn, tự-nhiên lòng bà đau sót vô cùng,

**Ngoc-Giao**



## I — CÁCH ĐỌC

Đọc chậm chạp, rõ ràng, giọng giản-dị cho hợp với cảnh tượng thanh bần của nhà nho, nhấn mạnh những tiếng tả sự xúc động của bà Tú khi hành lê (giọt lệ nóng, trào ra, và đau xót)...

## II — GIẢI NGHĨA

*Bài*: một thứ đồ thờ dùng để đèn, nến hay chén rượu. *Án-thư*: bàn thờ. *Đoạn*: xong rồi. *Vong-hồn*: linh-hồn kẻ đã mất. *Tiêu-tuy*: trông có vẻ xấu, buồn, đáng thương. *Bức chân-dung*: bức ảnh rất giống. *Khám*: một thứ đồ thờ như cái ngai nhưng có nóc.

## III — Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Trong bài này, ta có cảm-tưởng vui hay buồn? Câu nào trong bài tả cảm-tưởng đó? Tay run-rẩy: vì những lẽ gì? « Bà xếp lại... mình gầy » có tả rõ gia-cảnh bà Tú không? Hai cái hố sâu; hai cái gi? Tại sao gọi thế? Ngồi chêm chệ là ngồi thế nào?

## IV — CÂU HỎI

Chiếc bát sành đầy cát trên bàn thờ gọi là gì? Tại sao đồ đầy cát? Châm nến, ong châm, châm chích, tràm cài, lược giắt, các tiếng châm đó khác nhau thế nào? Mắt lèm nhẹm: tại sao? Tiếng trào có mấy nghĩa? Tiếng trào trong bài có thể thay bằng tiếng gì? Bụi bậm của thời gian: đọc câu này ta có thể biết được cái khám thờ thế nào? Sắm đã lâu hay mới mua?

## Bài 40.- CĂN - LAO

1 Suốt từ sáng sớm cho đến tối mịt không lúc nào người ta thấy bác rời con trâu với cái cày.

2 — Bữa nay trời nắng chang-chang, cánh đồng như hun như đốt, mặt ruộng loang-loáng bắt những tia lửa chói lên mắt. Hơi nước hoi-hoi xông lên bao-bọc lấy người. Mồ hôi từ trán chảy ròng ròng hai bên má, rõ từng giọt xuống như giọt tranh, khắp mình mẩy đỏ tía và bóng như pho tượng đồng tắm ánh sáng. Con trâu thở phì-phì, bước từng bước nặng nhọc, cặp sừng đập hết bên nọ sang bên kia. Bùn đầy mình phơi dưới lửa hè bong ra từng mảnh. Cả người lẫn vật mệt nhoài. Mặc những bọn thợ khác nằm sóng soài dưới gốc đa, dưới khóm tre nghỉ mát, bác và con trâu cứ cắm cõi mải-mết làm.

3 — Có chiều về mệt-lử, thở hơi tai, mờ cả mắt, nhạt cả miệng, bỏ cả ăn, bác nằm vật xuống phản, ngủ thiếp đi cho đến sáng. Vợ và con gái chỉ còn cách thở dài, vì đã nhiều lần tìm lời can ngăn mà bác nhất định không nghe.

**Trân-Tiêu**  
(Con trâu)



## I — CÁCH ĐỌC

Khi đọc phải nhấn - mạnh những tiếng như hun như đốt, hơi nước hôi hôi, tia lửa chói mắt (tả cánh đồng) chảy ròng-ròng, đỗ tia và bóng (tả nông phu) thở phi-phi, bong ra từng mảnh (tả con trâu) nghĩa là những tiếng tả cái cực khổ không bờ bến của người nông - phu và con râu trong khung-cảnh đồng lầy. — Toàn bài đều nói đến cái bức sốt khó chịu, cái vất-vả liên-miên. Duy có những tiếng « dưới gốc đa », « dưới khóm tre nghỉ mát » là ngũ một ý mát mẻ, thanh thoái, cần phải lấy ra để người nghe cảm thấy một chút cái mát, cái thanh thoái được ngồi dưới khóm cây bóng lá. — Chuyển xuống đoạn kết đọc giọng uề-oải, sau mỗi bộ ba tiếng « thở hơi tai... hô cả ăn » dừng hẳn lại cho thấy rõ cái mệt của người nhà quê hầm công tiếc việc này.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Cần lao :* xiêng năng, khó nhọc.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

1 — Anh có thấy trong bài này, tiếng nào, câu nào trong đó tác-giả tỏ ý mình thương - hại người nông phu xiêng năng không? Nếu không thì có phải ông là người vò-tinh, người lanh đạm không? Anh có biết lối tả thực mà lại không đề lộ tình-cảm của mình ra, gọi là gì không? (khách - quan).

2 — Bác nông - phu nói trong bài sở-dĩ mải-miết và hầm-hở làm việc, chỉ vì bác muiốn, khi mùa màng được, thóc lúa tốt, đủ tiền tậu một con trâu. Thi-dụ cái mộng đó thành. Anh tả cái vui sướng của bác lúc đó.

3 — Tìm trong bài những tiếng chỉ rõ ràng: « bữa nay trời nắng chang-chang » Mặt ruộng loang-loáng: muốn loang-loáng được, mặt nước phải thế nào? Giỗ xuống như giọt tranh: ngũ ý gì? Cặp sừng đậm hết bên nọ sang bên kia: tại sao? Bùn bong ra từng mảnh: tại sao? — Nằm sóng soài: ngũ ý gì? Nằm vật là nằm thế nào? ngũ thiếp? Tại sao lại nằm vật và ngũ thiếp đi?

## BÀI 41.- BƯA RUỘNG

1 — Trong một thửa ruộng bên đường, dưới ánh nắng trời hè, hai người đàn bà lưng cúi gò, vai khoác dây thừng kéo cái bùa do người đàn ông dây. Những người đàn bà ăn mặc rách rưới, đầu không nón, váy xắn cao quá đầu gối. Còn người đàn ông thì cởi trần để lộ tấm thân màu đồng mắm cua và tuy nhỏ thon, nhưng đầy những bắp thịtճắn chắc lồ hổn lên.

Ba người yên - lặng, chậm - chạp, uể-oải bước từng bước trong nước bùn đặc sền-sệt và đỏ lò-lò.

Mỗi lần rút chân lên, họ phải nặng-nề khó-nhọc nghiêng mình về một bên. Tiếng « phòm phợp » theo liền như hậm hực muốn lôi căng họ xuống.

2 — Duy ngây - ngất đứng ngắm. Sự cảm-động đè nén lên ngực, bóp thắt lấy cổ, khiến Duy tức hơi khó thở. Duy hỏi : Làm ăn vất vả lắm phải không ?

3 — Cả ba cùng đứng một lúc tưởng như có cái hầm giữ ba bộ giò lại. Hai người đàn bà ngừng đầu lèn yên lặng nhoẻn miệng cười. Böyle giờ, ai nấy mới nhận thấy một người đã đứng tuổi và một người hình như còn trẻ lắm, chỉ vào khoảng mươi bảy, mươi tám tuổi, tuy đói mà hộp làm cho ta thoát trong vội đoán lầm số tuổi. Sự nghèo đói, sự khổ sở thường đánh thăng - bằng tuổi con người, nhất là trong đám đàn què làm ăn lam lũ...

**Khai-Hu'ng**

(Những ngày vui)

## I — CÁCH ĐỌC

Chú-ý đến đoạn 2: tốt hơn hết là làm điệu-bộ để tả rõ sự cảm-động; lấy tay « đè nén lên ngực, bóp chặt lấy cổ» làm ra «tức hơi khó thở». Đến câu hỏi «Làm ai... phải không» phải được một tinh thương xót vô ngần. Sự cảm-động của Duy và câu phàn-nàn trên mà có, là do những cái mặt chàng trông thấy, nhấn mạnh những tiếng tâng người (lưng cùi gò, ăn-mặc rách-rưới đầu không nón, cởi trần...) tả ruộng lầy (đặc sền-sệt, đỏ lò-lò, hậm-hực...) và tả công việc khó-nhọc (chậm-chạp, uề-oải khó-nhọc nghiêng mình về một bên) câu cuối là một nhận xét hết sức chua xót: mới 17 hay 18 tuổi mà trông tướng đã già!

## II — GIẢI - NGHĨA .

*Đồng mắt cua*: đồng đỗ như mắt con cua. *Hậm-hực*: tẩm-tức mà không nói ra được. *Thăng-bằng*: hai bên ngang nhau.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Lưng cùi gò: tại sao có dáng-diệu đó? — Đầu không nón: nhận xét này ngụ ý gì? — Cởi trần: như trên — Yên-lặng: chắc anh thường thấy nói người dàn quê vừa làm vừa hát véo-von, sao những người này lại yên-lặng? — Ngày-ngắt: nghĩa là gì? Sao Duy lại ngày-ngắt? — Đè nén lên ngực, bóp chặt lấy cổ, tức hơi khó thở; tá sự cảm-động của Duy có rõ-ràng không? — «Làm ăn vất-vả lắm có phải không?»: Công việc dĩ-nhiên là vất-vả lắm rồi, sao Duy lại còn hỏi thế? Sao không nói: «Làm ăn vất-vả lắm nhỉ;» chẳng hạn? Hình như: giá-trị của hai tiếng này. — Đánh thăng-bằng tuổi con người: nghĩa là gì? — Đọc xong bài này, anh đã thấy rõ người dàn quê nước nhà khổ - sở, nghèo - khó là chừng nào, anh có cảm-tưởng gì không?



## BÀI 42.- TRĂNG HÈ

Tiếng vỗng trong nhà kẽo-kết đùa,  
Đần thèm con chó ngủ lơ-mơ.  
Bóng cây rơi lá bên hàng đậu,  
Đêm vắng, người im, cảnh lặng tờ.



Ông lão nằm chơi ở giữa sân,  
Tẫu cau lấp-loáng ánh trăng ngân.  
Thằng cu đứng vỉn bên thành chõng,  
Ngắm bóng con mèo quyền dưới chân.



Bên giếng, dầm cõi gái xúi quê  
Tưng đàn vui vẻ rủ nhau về,  
Trên vai nặng trĩu đời thùng nước,  
Kiu-kit đi vào lối cổng tre.



Trong xóm giờ lâu quá nửa đêm,  
Tiếng chày già gạo đã ngừng im.  
Trăng tà hạ xuống ngang đầu núi  
Đom-dóm bay qua dải nước đen.



Tiếng ốc trên chòi rúc thiết tha,  
Gió lay cột kết rặng tre già,  
Sao trời tưng chiếc roi thành lê,  
Sương khói bên đồng ủ bóng mơ.

**Bàng-ba-Lân**  
(Xưa)

## I — CÁCH ĐỌC

Đọc rất thong thả tâm câu đầu, giọng vui - vẻ đoạn các thôn nǚ gánh nước, ở hai đoạn dưới, nhấn mạnh vào các tiếng: quâ, hạ, rúc thiết-tha, cót két.

## II — GIẢI NGHĨA

*Ánh trăng ngắn*: ánh trăng sáng như bạc. *Quyện*: quần lầy. *Trăng tà*: trăng gần lặn. *Ốc*: tù-và làm bằng vỏ con ốc bồ. *Rơi thành lệ*: ý nói sao lặn dần dần như giọt nước mắt rơi xuống. *Ủ bóng mơ*: phủ những bóng cảnh vật trông lờ-mờ.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Bài này tả đêm trăng hè ở thôn quê, những đoạn nào chỉ rõ thôn quê? Đọc bài này, ta có cảm-tưởng thế nào về cảnh vật đêm trăng ở nhà quê? Như đã nói ở một bài trên, muốn tả cảnh phải dùng ngũ-quan, trong bài này, tác-giả, đã dùng nhiều nhất các giác-quan nào? Tìm những câu về thị-giác, thính-giác. — Tìm trong bài những tiếng động đặc-biệt ở thôn quê. — Sao trời từng chiếc; tiếng chiếc dùng có đúng không?

## IV — CÂU HỎI

Kẽo-kẹt và kieu-kịt khác nhau thế nào? Tìm tiếng phản-nghĩa với: lờ-mờ, lặng-tờ, nặng-trầu. Tiếng « thành » có mấy nghĩa? đặt thi-dụ. Ngừng im: thừa chữ nào? — hạ xuống?



### Bài 43.- MỤC-ĐỒNG

Nghé ô ô... ô ô nghé... nghé !

Thằng Tửu ngồi trên mình trâu gọi nghé. Con trâu mẹ kêu theo mấy tiếng « nghé ô » và chân vẫn thản-nhiên đều đều bước một trên con đường đất gồ-ghề.

Xa xa, cánh đồng cỏ nhấp - nhô những mảng. Một con nghé đứng sững, cất đầu ngơ-ngác nhìn, đen sẫm in lên nền trời đỏ.

Bỗng nó nhảy quẳng mấy cái, rồi vừa chạy vừa nhảy như một đứa trẻ nghịch-ngợm, nó đến theo sau mẹ nó, thỉnh thoảng lại kêu mấy tiếng « nghé ô » còn non nớt.

Ánh đỏ dịu dần và đã đổi sang màu tím và tím nhạt. Một ngôi sao lấp - lánh trên màn trời lam tối. Vài con chim bay. Chuông chùa buông rơi từng giọt buồn vào trong khoảng yên-lặng, một thứ yên - lặng thiêng-liêng của cảnh hoàng-hôn nơi thôn-dã.

Bọn mục-đồng về sớm đã rẽ vào con đường làng lát gạch. Ngồi uể - oải trên mình trâu, chúng nó bàn - soạn tể đức vua ngày mai, đức vua của chúng nó, đức vua « cuốn chiếu. »

**Trân-Tiêu**

(Con trâu)

## I — GIẢI - NGHĨA

*Mục đồng*: (mục : súc vật; đồng: con trâu) trẻ chăn trâu bò. *Giọt buồn*: chỉ tiếng chuông; mỗi tiếng chuông « bôông » vang lên trong không gian tịch mịch, là một giọt rót cái buồn vào trong yên lặng. *Đức vua cuốn chiếu*: Ngày xưa có một ông lão nghèo khổ làm nghề đánh cá. Một hôm rét quá, ông chỉ khoác có một mảnh chiếu rách, không chịu nổi, ông chết rét ở trong quán. Gặp giờ linh, ông thành thần và được dân làng thờ. Dân không biết ông danh hiệu là gì nên đặt là « cuốn chiếu ».

## II — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Xa xa, cánh đồng cỏ... nền trời đỏ — này cánh đồng xanh; này mồ mả nhấp nhô; này con nghé đứng sững, đen sẫm, này nền trời đỏ... Thật là đầy đủ cảnh vật với những màu - sắc và hình - dung cần - thiết. Anh dùng màu vẽ bức tranh mà tác-giả tả bằng lời đó ra. — Tả cảnh muôn thật hay phải dùng đến ngũ-quan. Trong bài này dùng xúe - giác, thính - giác, thị - giác ở những câu nào? Màu sắc có được đặc-biệt chú - trọng đến không? — Đứng sững nhảy quẳng: giải-nghĩa những tiếng đó. Màn trời; tiếng màn ngũ ý gì? Thành-ngữ « màn trời » thường dùng với thành - ngữ nào nữa? — Uề oái: tại sao? Tế đức Vuơ: kẽ và tả qua đám trò chơi mục đồng.



### BÀI 44.- MỘT GIA-ĐÌNH BẦN-BÁCH

1— Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay nhăn nheo như quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý - đến đám con của bác : mười một đứa, mà đứa lớn mới có mười bảy tuổi ! Đứa bé nhất hãy còn bế trong tay !

2— Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát. Mùa lạnh thi rải ồ rợm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó trông như một cái ô chó, chó mẹ và chó con lú - nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ ở như thế cũng tươm-tất lắm rồi.

3— Nhưng còn cách kiếm ăn. Bác Lê chật - vật khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mưa nực cũng như mùa lạnh, bác đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất - vả nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà.

Thach-Lam

## I — CÁCH ĐỌC

Đọc thong thả cho khi đọc hay nghe, có thể tưởng-tượng trước mắt cảnh nghèo-nàn của gia - đình bác Lê. Với nét bút tả - chán - thần - tình, tác - giả đã vẽ một bức tranh lột hết cái khồ-sở của một hạng bần - bách trong xã - hội ta. Dẫn mạnh những tiếng tác-giả dùng để sánh (như một quả trám khô, cái ồ chó), hay để cho ta chú-ý (mười mốt đứa... chó mẹ và chó con lúc-nhúc... lũ con đói...)

## II — GIẢI - NGHĨA

*Chắc chắn*: có dáng khỏe mạnh, làm được công việc nặng nhọc. *Tuơm-tắt*: ý nói coi được, khá rồi. *Sáng tinh sương*: sáng sớm, sương mới tan. *Chặt-vật*: làm lụng luôn tay, rất vất-vả mà vẫn phải lo-lắng.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Hình dáng bác Lê thế nào? Gia-cảnh bác thế nào? như một cái ồ chó: chỗ này ví có đúng không? chặt - vật khó-khăn: bốn tiếng này có tả rõ đời sống của bác Lê không? Tuy bác làm lụng vất-vả: Tiếng « tuy » dùng để chỉ những ý-tưởng thế nào? tìm các đoạn trong bài.

## BÀI 45.- PHU MÓ

1 — Một hồi còi rúc lên trong đêm tối mờ sương. Hàng trăm người từ các túp lều tranh lụp - xụp ở xóm cu-li hiện ra lố-nhố chạy hắp-tắp như đàn vật bị dồn đuổi.

2 — Giữa khoảng mịt-mù của một buổi sớm tĩnh sương ngày tháng chạp mưa phùn gió bắc, họ kéo nhau lũ - lượt trên con đường nhỏ lầy - lội, đi về phía nhà máy hiện lù-lù trên đồi cao như con quái-vật nham-hiểm có hàng trăm con mắt vuông đỏ đồng-đọc, , mở gườm - gườm nhìn xuống chàm đồi. Con quái-vật đương gầm-gừ chờ đợi đám mồi ngon của nó.

3 — Trên đường lầy lội, bọn cu-li vẫn đi thấp-thoảng như lũ tù dày hay đoàn quỉ đói. Hàng trăm ngọn đèn dầu sờ họ cầm vung-văng ở tay bị gió đánh lập-lòe như những ánh ma chơi. Dưới gót chàm họ, bùn nước lấp - nháp lạnh như băng, khiến họ té công... Những giọng nói kè-nèo ngái-ngủ nồi lên thành một tiếng ồn - ào gồm có những câu oán trời oán đất, nguyên rủa vu - vơ hoặc chửi bời lẫn nhau, tỏ ra rằng các linh hồn khốn-nạn đó lúc nào cũng chứa đầy những uất-ức, những khổ-não, không biết rõ nguyên - cơ vì đâu.

4 — Đi tới chàm đồi, bọn cu-li cùng nhau trèo dốc, bọn phu than thi tản vào các lối nhỏ chạy về phía các cửa lò.

**Lan-Khai**  
(*Lâm Than*)



## I — CÁCH ĐỌC

Cả bài đọc bằng một giọng thong-thả, rõ-ràng và dẫn mạnh những tiếng tả sự khổ-sở, vất-vả của anh em phu mỏ.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Lụp - xụp*: thấp và tối. Mực sống của các phu mỏ rất là thấp kém, nhà ở tối tăm, lương ít không đủ ăn, hay ốm đau, nhiều tai-nan. *Nham-hiểm*: (nham = chỗ núi cao và khó leo; hiểm = khó đi lại, khó dò xét) núi cao hiểm trở, nghĩa bóng chỉ người độc ác, hay hại ngầm người khác. *Uất-ức*: (uất = bị túc, ức = bị đè nén) bị kẻ mạnh đè nén đến phải túc bức.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Đàn vật bị dồn đuối: những phu mỏ rất bị bắc đỗi, làm việc vất vả, ăn ở khổ sở, đời sống của họ tưởng không có nghĩa lý gì, chẳng khác chi loài vật.

Con quái vật nham hiểm = tác-giả nhàn-cách-hoa cài nhà máy tại sao?

Tìm những tiếng tác-giả đã dùng để tả rõ tình cảnh khổ sở và công việc vất vả của các phu mỏ than.

## BÀI 46.- TRONG NHÀ NGƯỜI MÈO

1— Ngọn lửa bếp đang bốc lên ngùn-ngút, lè ra hàng trăm cái lưỡi vàng chói-lọi liếm quanh chiếc nồi đồng m López mép, đặt trên ba chiếc đầu rau. Dưới ánh sáng lung lay, mỗi vật ném ra sau một vệt bóng chập-chờn. Nước trong nồi dần-dần sôi. Hơi nóng phì ra, làm cho chiếc vung gỗ nhảy lên bần-bật.

2— Trước cửa bếp, một ông già ngồi xo trên mẫu gỗ tròn, một tay dựa trên gối, một tay cầm cặp tre vụn củi cho ngọn lửa cháy đều.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt lồng trong khung tóc bạc phơ, buông rủ xuống thái-dương. Làn da bị nấm, tháng, nắng, mưa thuộc chín thành một thứ da xanh xám đỏ. Trong hai cái hốc sâu dưới cặp lông mày dài, lờ-đơ đòi mắt nhăn-nheo, hơi xếch. Hai gò má cao, mũi dẹt, môi mỏng, pháp-phào trước hàm răng chiếc rụng, chiếc lung-lay. Mình ông ta mặc một cái áo ngắn cũn-cõn bằng vải xanh đã nhạt màu. Cái quần thì ngắn và rộng thùng-thình, đầu dài mãi đã chẳng còn có sắc gì nữa. Hai miếng vá căng thẳng trên hai đầu gối, há hốc ra cười, nhẹ lượt răng chỉ trắng phau.

3— Cảnh ông già một con chó gầy, mõm nhọn, tai to và vền, bộ lông khô xác màu tro, cái đuôi bông lau chẳng buồn ve-vẩy, hai mắt hau-háu nhìn nồi “ Máo-cỏa ” thỉnh thoảng thè lưỡi liếm mép.

Lan-Khai

(Lô Huó)

### I.— CÁCH ĐỌC

Một bài văn tả - chán, tức là tả một cách xác-thực người và vật. Đọc thong thả rõ-ràng, và chú-ý những đoạn tác-giả ví hay so-sánh vật nọ với vật kia.

### II.— GIẢI NGHĨA

*Ngùn-ngùt* : Ngọn lửa bốc to và mạnh. *Móp mép* : méo và bếp. *Khung tóc* = tóc bao bọc lấy khuôn mặt như đóng khung lấy nó. *Thuộc* : Làm cho da sống thành chín để đóng giày dép ; đây là da bị ánh nắng làm rám đi như màu da thuộc. *Cũn cõn* : ngắn quá thành ra trông ngộ-nghĩnh. *Hau-háu* : nhìn một cách thèm thuồng, không rời mắt. *Máo-cỏa* : cháo ngô (tiếng Mèo)

### III.— Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Trăm cái luối vàng chói lọi = tác-giả ví ngọn lửa như gì ? Tại sao ví thế ? Hai cái hổ sâu : tác-giả đã dùng những chữ rất đúng đẽ tả một cách xác - thực ông già người Mèo. Hãy tìm những tiếng ấy. Bộ lông khô xác : con chó thường bị đói nên gầy, lông không được mượt. Dáng - điệu con chó thế nào ? Tìm những tiếng tả rõ dáng - điệu ấy...

## BÀI 47.- NĂNG-LỰC CỦA DÂN-TỘC

1— Lịch-sử chứng-tỏ sức mảnh-liệt của dân-tộc ta. Hơn mươi thế-kỷ, Việt - Nam đã sống dưới quyền đô-hộ của bọn thực-dân Trung-Quốc. Người ta có thể tin chắc rằng, chìm đắm trong nô-lệ lâu như vậy, người Việt-Nam đã bị Trung-Hoa đồng-hòa từ bao lâu rồi. Vậy mà không ! với năng.lực phi-thường, dân Việt-Nam đã giữ được nguyên vẹn bản-sắc và lật đổ ách thực-dân phương Bắc.

Từ năm 339, Việt-Nam đem xương máu quyết giữ nền độc-lập ; phá Nam - Hán, đánh Tống, diệt Mông-Cồ, tận diệt quân Minh, đánh tan quân Mǎn, dân-tộc Việt-Nam nhỏ bé đã ghi hàng chục lần tranh - hùng với anh khồng-lồ Trung-Hoa mà không lần nào thất-bại.

2— Năng-lực tiềm-tàng trong dân-tộc còn mạnh hơn nữa và xuất-phát ra cuộc Nam-tiến ! Đất-đai từ Huế, Đà-Nẵng trở vào đến Cà-Mau, Hà-Tiên trước kia đâu có phải của dân Việt ? Tuy nhiên dân Việt đã lần lần bành-trường, khai - thác mọi nơi được, cũng là nhờ ở năng lực sẵn có. Đừng ai vội công-kích là dân Việt-Nam hiếu-chiến : họ đã đánh Chiêm-Thành để tự-vệ mà thôi, bởi vì dân Chiêm quấy rối đất-đai của họ, nhất là đánh đến tận Thăng - Long. Cuộc xâm-lược đất - đai Đồng-Nai, bến Nghé, thật ra đã thực-hành bằng cuộc bành-trường hòa-bình trên những miền hoang-vu. Hàng đám người Việt, già trẻ, lớn bé đã đưa nhau đến đó, lập nghiệp, đào sông, phá rừng, mở đường khai ruộng, đã tưới mồ hôi, tưới máu trên những miền bao-la mà dân bản-thổ đã vì không có năng lực mà phải bỏ làm hoang - địa. Người Việt đã Việt-hóa cả miền đồng bằng sông Cửu-Lóng vậy.

**Phan-Hu'u**

## I — CÁCH ĐỌC

Một bài biện-luận, như bài này, bao giờ cũng phải đọc thong thả, rành - mạch để người nghe không sót một lý lẽ nào của mình viện ra. Giọng phải hơi cao lên ở những đoạn cần phải người đó chú ý : « vậy mà không... » và « đừng ai với công-kích... » phải ấm-áp khi nhắc lại công-lao người dân Việt : « Hàng đám người.. hoang-địa ».

## II — GIẢI - NGHĨA

*Thực-dân* : kẻ đi chiếm đất-dai của người khác để trực-lợi và làm giàu cho mình. *Đồng - hóa* : (đồng = cùng, giống như ; hóa = đổi) làm thay đổi thành giống như họ. *Tiềm-tàng* : (tiềm = kín-đáo, tang = giữ) giữ kín-đáo, ý nói : năng-lực vẫn sẵn có những kín - đáo, mới đầu không biết ngay. *Xuất phát* : (phat = nỗi dậy, mở ra) ; sinh ra : bắt đầu ra từ đó. *Bành-trướng* : (bành = nước chảy mạnh, trưởng = nở to ra) lan rộng ra như nước. *Bản - thồ* : (bản = gốc, thồ = đất) người dân gốc Ở đây, sinh - trưởng Ở đây.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Chim - đắm trong nô-lệ ; hai tiếng chim - đắm tả được đầy đủ ý gì ? Năng - lực phi - thường : nghĩa là gì ? — Bản - sắc : nghĩa là gì ? Bản - sắc của dân Việt như thế nào ? — Ách : nghĩa là gì ? tả được ý gì ? — Phá Nam Hán... quan Mãn : câu này có năm động - từ dùng liên - tiếp, cốt để làm gì ? — Trong bài còn có câu nào đặt tương - tự - như thế không ? — Anh khồng-lồ Trung-Hoa : tại sao gọi thế ? — Công-kích, hiếu-chiến ? Nghĩa là gì ? Tìm tiếng phản nghĩa — Bành-trướng hòa-bình : ý nói gì ? Việt-hóa : phân-tách mà giảng ra. Cách đặt tiếng « hóa » sau một danh - tự, ít lâu nay rất thông - dụng ; tìm vài thi-dụ. — Căn-cứ vào quá-khứ của dân-tộc, anh đoán gì được về tương-lai của nước nhà ?

**Phần thứ ba**

---

**QUỐC - GIA**

### Bài 48.- Trung Nam Bắc một nhà

1 — Đọc quốc-sử có một điều rất đáng hưng - khởi trong lòng : là cái công-phu lớn-lao của tổ-tiên ta trong mấy mươi thế-kỷ, khai - thác được suốt một cõi đất Đông-dương này, khiến cho ngày nay từ giáp ranh nước Tàu cho đến vũng bể Xiêm-la, từ bên sông Mekong cho đến bờ bể Đông Hải, dàn Việt-nam ta thuần là một giống người, cùng một cõi rẽ mà ra, cùng một tiếng nói, cùng một phong-tục, cái tình-hình tư-tưởng cũng không khác gì nhau. Thử hỏi khắp trong thế-giới đã có một dàn nào thuần nhất như dàn ta không ? Ngót hai mươi triệu người, sinh-trưởng ở một cõi đất mênh-mông trong hơn hai mươi thế-kỷ, đã từng lầm phen sướng khổ cùng nhau, nguy - hiểm có nhau, dần dần gày nên một mối quốc-hòn, tuy lúc bình-thường như u-ân không hiện ra, mà gặp buồm quốc-gia đà-nạn, đột khởi ra những người anh-hùng chí-sĩ lập nên những sự-nghiệp phi-thường. Cái quốc-hòn ấy, phàm người có tấm lòng khôi óc, những khi trông thấy quốc-dân suy-vi, ai là người chẳng hình như nghe thấy tiếng kêu ai-oán, như náo-nùng than khóc ở trong lòng ? Ngày nay có lẽ người ta lấy lẽ chính-trị nhất thời, lấy sự giàn - cách không đâu mà phân biệt ra kẻ Nam, người Bắc, coi nhau hẫu như khác giống, khác nòi, không biết rằng dù kẻ Bắc, dù người Nam, tuy ăn ở xa cách nhau, mà trong lòng cùng là mang nặng một tấm quốc - hòn như nhau ; chỉ vì cái quốc-hòn ấy không thường có dịp phát hiện ra, nên không ngờ, không tưởng vậy.

2 — Tôi càng đi du-lịch trong Nam, lại càng thấy cái cảm - giác rõ-ràng rằng người Nam, người Bắc thật là con một nhà, nếu biết đồng-tâm hiệp-lực thì cái tiền-đồ của nước Nam ta không thể nào hạn-lượng cho được.

**Phạm-Quynh**

## I — CÁCH ĐỌC

Đây là một bài luận thuyết cần đọc chậm chạp, rành mạch, nhưng đến đoạn «cái quốc hồn ấy... ở trong lòng» phải tha thiết, nồng nàn cũng như khi đọc câu: «dù kẻ Bắc, ... như nhau »

## II — GIẢI - NGHĨA

*Quốc sử*: sử nước nhà. *Hưng khởi*: giấy lên, ý nói làm cho ta phấn chấn, vui vẻ. *Khai thác*: mở mang. *Giáp ranh*: nơi hai nước giáp nhau. *Thuần nhất*: cái gì cũng giống nhau, không có điều phân biệt. *Quốc hồn*: hồn nước. *U ẩn*: dấu trong bóng tối. *Quốc gia đa nạn*: nước nhà làm sự nguy nan. *Đột khởi*: sinh xuất một cách bất thình linh. *Suy vi* (suy; vi = yếu) yếu đi, kém đi. *Chi sĩ*: người có chí khí và tiết thảo. *Nhất thời*: chỉ có một đạo. *Gián cách*: chia rẽ cho cách xa nhau. *Đồng tâm hiệp lực*: cùng lòng góp sức. *Hạn lượng*: biết được đến chỗ nào là hết. *Tiền đồ*: đường trước mặt, đường để tiến lên, ý nói tương lai nước nhà

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Trong bài này, tác giả nói sự thống nhất của Việt-Nam, về đất đai (câu nào?) về nòi giống (câu nào?) về tiếng nói, về phong tục và tư tưởng (câu nào?) Quốc hồn của nước ta gầy bởi gì? kể các bậc anh hùng chi sĩ đã gây nên sự nghiệp phi thường khi quốc gia da nẠn. « Ngày nay có lẽ người ta lấy lẽ chính trị nhất thời... » tại sao tác giả dùng hai tiếng ngày nay? Sự gián cách đó có lâu bền không? tại sao? Hiện nay điều nhận xét của tác giả có còn đúng không? tại sao? Trong câu cuối, tác giả khuyên đồng bào thế nào? đọc xong bài này, anh có cảm tưởng gì đối với nước ta?

## IV — CÂU HỎI

Thuần là một giống người » tiếng thuần đây có cùng nghĩa với tiếng thuần trong câu: con ngựa thuần tính không? Ai oán não nùng, bốn tiếng này tả ý gì? Tìm bốn tiếng tả ý vui. Hầu như: nghĩa là gì? Tiếng hầu có mấy nghĩa?

### BÀI 49.- HẬN SÔNG GIANH.

1— *Đây sông Gianh ! Đây biên cương thống-khổ ?  
Đây sa - trường ! Đây nấm mộ trời Nam !  
Đây dòng sông, dòng máu Việt còn loang.  
Đây cỗ - độ, xương tàn xưa chất đống.  
Sông còn đây ! Hận phản-ly nòi giống !  
Máu còn đây ! Con ác-mộng tương-tàn !  
Và còn đây ! Hồn dân Việt thác oan,  
Bao thế-kỷ chưa tan niềm uất-hận.*

\* \*

2— *Ôi ! Việt-Nam cùng Việt-Nam gây hấn,  
Muôn ngàn sau để hận cho dòng sông.  
Mộng bá-vương, Trịnh Nguyễn có còn không ?  
Nhục nội - chiến non sông còn in vết.  
Ôi sông Gianh ! « Nơi nồi da nấu thịt »  
Nơi gươm hồng tàn giết giông Lạc-Hồng,  
Nơi máu hồng nhuộm đỏ dòng sông.  
Máu nhơ bẩn muôn đời không rửa sạch.*

V. T. Đ.

( Dân Việt )

## I — CÁCH ĐỌC

Đọc đoạn thứ nhất với một giọng kẽ lẽ, buồn bã, hai câu một và năm đoạn dưới là hai tiếng kêu ai oán, tiếp xuống nữa là lời trách móc mỉa mai, oán kẻ tham tàn, không đếm xỉa gì tới quốc-gia và đã gây nên nội chiến.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Sông Gianh*: Còn gọi là LINH - GIANG, một con sông ở tỉnh Đồng Hới, Trung-Việt; con sông này là nơi chiến-trường giữa hai họ Nguyễn, Trịnh và sau được lấy làm biên-giới phân Nam, Bắc. *Biên-cương*: bờ cõi. *Thống-khổ*: rất khổ sở. *Sa-trường*: chỗ hai bên đánh nhau. *Cỗ độ*: bến đò cũ. *Phân - ly*: chia rẽ. *Ác - mộng*: cơn mộng quái gở, tàn - ác. *Tương-tàn*: Giết hại lẫn nhau. *Uất-hận*: lòng oán giận. *Gây hấn*: gây sự thù hằn, gây việc binh đao. *Mộng bá-vương*: mộng tranh bá đế vương, mộng làm vua chúa. *Nội-chiến*: chiến tranh do người cùng nước gây ra với nhau. *Nồi da nấu thịt*: miền nam Trung-Việt có thói queo khi bắt được hươu thì lột da làm nồi để nấu thịt hươu, câu này ý nói người trong nước giết hại lẫn nhau cũng như câu của Tào-Thực: cẳng đậu nung hạt đậu.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Tác-giả mượn sông Gianh để trách cuộc nội chiến làm mất thống-nhất của Việt-Nam (về đời nào? tại sao có cuộc nội chiến đó?) biên cương thống-khổ: thống-khổ cho ai? Xương tàn xưa chất đống: ý nói gì? Sông còn đây: tại sao tác-giả dùng ba tiếng này? Hòn dân Việt thác oan: những hạng người nào trong dân Việt bị thác oan tại đây? Nhục nội chiến non sông còn in vết: tại sao? Tân giết là giết thế nào? Máu nhơ bần: tại sao?

## IV — CÂU HỎI

Nấm mồ, đắp nấm, cây nấm, khác nhau thế nào? Xương tàn, xương tàn, tan-tàn, ba tiếng tàn đó khác nhau thế nào? Thác oan: thay chữ thác. Muôn ngàn sau: muôn ngàn gì? Gươm hồng: ý nói gươm màu gì? tại sao?

## Bài 50.- Tâm-sự một thanh-niên yêu nước

1— Năm tôi 17 tuổi là năm Quý-mùi (1883) niên hiệu Tự-Đức thứ 36, quân Pháp chiếm Hà-nội và các tỉnh Bắc-kỳ. Năm tôi 19 tuổi là năm Ất-dậu (1885) niên hiệu Hàm-Nghi năm đầu, quân Pháp chiếm kinh, hành Thuận-Hóa, vua Hàm-Nghi phải chạy, cố cung, hoang-phế, qua đậu hươu chơi, tần-kịch mất nước đến tháng bảy năm đó (Hàm-Nghi nguyên-niên) là lúc bế-mạc.

2— Than ôi ! trời long đất lở, lúc này là lúc nào đây. Tâm thần nam-nhi đội trời đạp đất, ai nỡ đối với non sòng như thế mà tro như gỗ đá sao được ? Tôi được trời phú cho, bầu máu nóng cũng không đến nỗi ít, lúc còn bé đọc sách của chι tôi, mỗi khi đến những chỗ nói người xưa chịu chết để thành đạo nhàn, nước mắt lại đầm đìa giỗ xuống ướt đẫm cả giấy. Ông Trương-văn-Định vì Nam-kỳ mà tuẫn tiết, ông Nguyễn-tri-Phương vì Hà-nội mà tuẫn-tiết, chuyện đó tôi thường bàn đến, lại nắm tay đấm ngực xấu hổ phải chịu, lùi sau hai ông, vì cái bản tính của tôi như thế không thể che giấu được.

3— Đến nay, kinh-thành đã mất, Hoàng Thượng phải dời xa giá ra đóng ở Hà-tĩnh. Các quan thần như bọn Đinh-văn-Chất, Nguyễn-xuân-Ôn tấp nập dựng cờ Cần-vương, tin truyền sôi-nỗi các phủ, huyện. Tôi bây giờ là một kẻ thư sinh chưa đầy 20 tuổi, còn có thể lực gì mà có thể cùng các ông cùng đứng dậy ! Con diều-hâu chưa đủ lông cánh, chỉ cựa cậy móng mà tự thương cho thân phận mình. Nghĩ đến cái anh-phong cưỡi ngựa giết giặc của đức Đồng-Thiên-Vương trong lúc còn măng sữa, thì tôi thật là đến tủi cực đớn hèn.

**Phan-bôι-Châу**

(Ngục-trung-hư, bản dịch cũ Phùng-Triền)

## I CÁCH ĐỌC

Đây là tâm sự một thanh-niên đầy mán nồng, đọc sách thấy người xưa chịu chết để thành đạo nhân thi nước mắt đầm đìa, trong gương tuân-tiết của những bậc anh-hùng đương thời thì nắm tay đấm ngực... dĩ nhiên là phải đọc giọng nồng nàn : bàng khuàng khi nói đến « cỗ cung hoang phế, qua đậu hưu chơi », tủi-cực khi không làm được, khi chưa làm được như những anh-hùng nghĩa khí.

## II GIẢI NGHĨA

*Cỗ-cung* (cỗ : cũ ; cung : chỗ ở của nhà vua) : cung vua cũ. *Hoang phế* (hoang : bỏ không ; phế : bỏ) : bỏ không có người ở. *Bế-mạc* (bế : đóng ; mạc : cài màn) : lúc hạ màn, lúc hết. *Đạo nhân* : người đạo-đức. *Anh phong* (anh : người tài năng xuất chúng ; phong : sắc đẹp tốt) : cốt cách oai phong của người anh hùng. *Cần vương* : (cần : phò, giúp) phò vua để khôi-phục lại ngôi báu,

## III — Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

1— Bài này rút ở tập ký-ức về việc vận-động độc-lập của các chí-sĩ Việt-Nam mà cụ PHAN-BỘI-CHÂU viết khi cụ bị bắt giam tại ngục thất tỉnh Quảng-Đông bên Tàu năm 1913. Tập đó nhan đề NGỤC-TRUNG-THƯ (bức thư viết trong ngục).

2— Bản tinh cụ PHAN-BỘI-CHÂU thế nào ? Căn cứ vào những tiếng nào ? Đoạn nào ? mà anh biế? ?

3— Lòng yêu nước của cụ PHAN-BỘI-CHÂU bộc lộ ra rõ nhất trong câu nào bài này ?

### Bài 51.- TRẦN-BÌNH-TRỌNG

1— Trần-Bình-Trọng, anh hùng ngàn thu trước  
Đem tấm thân bảy thước chống sơn-hà,  
Mảng lo đèn nợ nước, bỏ tình nhà,  
Trong tâm - khám nặng tình yêu tổ-quốc.  
Nhưng than ôi ! Tài trai dầu thao-lược,  
Hùm thiêng kia khôn địch một bầy hổ.  
Vi sa - cơ nên bị bắt cầm tù,  
Tan mộng đẹp, anh-hùng đành thất thế

\* \* \*

2— Tướng giặc thấy người tài nên rất nể,  
Đem quan sang tước trọng dụ ngoài hàng,  
— « Quân bay lầm ! Dầu dâng cả ngai vàng  
Khó lay chuyền lòng ta thờ cố-quốc.  
Hùng tướng bả vinh-hoa mà mua được  
Lòng trung-quân ái-quốc của ta đá  
Bắt được ta, thôi chờ nói gì lâu,  
Cứ đem chém, ta không hè than tiếc.  
Hè còn sống ta là dân đất Việt,  
Chết ta đành làm quỷ nước Nam ta » !

\* \* \*

3— Ôi ! anh hùng tử, khí hùng nào tử,  
Nêu gương trong sách sử để muôn đời.

( Giáo khoa tạp-chi, Saigon )

## I — CÁCH ĐỌC

Giọng ấm-áp, nồng-nàn trong bốn câu đầu, chuyển sang buồn « Nhung than ôi : khi người anh hùng bị thất thế ». Đoạn Trần-bình-Trọng trả lời tướng giặc, gồm nhiều tinh tiết đặc-biệt, thoát tiên (4 câu) là sự phẫn-nộ, và lòng khinh-bỉ rồi đến (2 câu) sự thản-nhiên, chờ và nhận cái chết và sau hết là sự cương-quyết trung-thành với đất nước (2 câu). Ngừng một chút rồi đọc hai câu đóng bài, đọc rất giản-dị và thong-thả.

## II— GIẢI NGHĨA

*Tâm khám* : (khám: lặn vào trong, xuyên sâu vào trong) nghĩa đen là cái lỗ trong quả tim; ý nói chỗ sâu kín trong lòng. *Thao lược* : kế hoạch về quân-sự, *Thất-thế* : mất oai quyền của mình. *Vinh hoa* : (vinh: cỏ nở hoa; hoa: cây nở hoa) phú quý, vê vang.

## III— Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Thân bầy thước, là thân thể nào? chống sơn-hà: ý nói gì? Nợ nước, tình nhà, nghĩa là gì? Hùm thiêng, bầy hò: hùm, thiêng chỉ ai? bầy hò? Trong việt- ngữ, ta thường thấy dùng tên súc vật để ám chỉ người có tính nết tương tự tính nết giống vật đó. Kể thêm vài thí-dụ. Mộng đẹp: mộng gì? Dụ ngài hàng: anh thử đặt vài câu, lời giặc dụ Trần - bình - Trọng hàng. Quân bay lầm, dâng ngai vàng: hai tiếng quân bay và dâng tỏ ý gì? Sao Trần-bình-Trọng là một người thất thế mà ngôn ngữ dám như vậy? Lay chuyển, bả, mua: nghĩa là gì? dùng có khéo không?



## BÀI 52.- HẬN-NAM - QUAN

*Phi - Khanh*

1— Con yêu quý ! chờ suối lòng mềm yếu !  
Gác tình riêng, vô cảnh trở về Nam.  
Con về đi ; tận trung là tận hiếu,  
Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khàn tang.  
- ếu giờ muốn cho nước ta tiêu diệt,  
Thì lười thù sẽ úp xuống đầu xanh.  
Không bao giờ ; không bao giờ con chết.  
Về ngay đi, rồi chí toại cõng thành.  
Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm.  
Thì nghĩ rằng vung kiếm quét quân thù,  
Trãi con ơi ! tương lai đầy ánh sáng.  
Chỉ đứng đây trông suốt được ngàn thu.

*Trãi*

2— Cha nói đến tương lai đầy ánh sáng,  
Khiến lòng con bừng tinh một cơn mè.  
Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm.  
Rời Nam quan theo giờ con bay về.

*Phi - Khanh*

3— Ôi ! sung sướng, trời sao chưa nỡ tắt.  
Về ngay đi, ghi nhớ, hận Nam-quan.  
Bến Kim-lăng, cho đến ngày nhắm mắt,  
Cha nguyên cầu con lấy lại giang-san.

*Võ danh*

(Dân - Việt)

## I—CÁCH ĐỌC

Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh sắp đem sang Tàu. Con là Nguyễn-Trãi tìm đến Nam Quan để từ già cha già. Nguyễn-Trãi có ý thương nhớ muốn theo cha. Phi Khanh gạt tinh rieng khuyên con về tìm cách đến nay nước báo thù nhà.

*Đoạn 1* — Đọc rõ ràng, dõng dạc - tố ý quả quyết của Phi-Khanh phải dịu dàng âu yếm trong những câu « con yêu dấu, đầu xanh, Trãi con ơi... » đó là lời của một người cha nói với con mà mình sắp phải vĩnh biệt; phải hùng - tráng đượm vẻ cam hồn trong những câu « đem gươm mài bóng nguyệt..., về ngay đi, thì nghiên rằng... » đó là lời một vị - lão tướng nặng chí phục - thù.

*Đoạn 2* — Mạnh mẽ, quả quyết.

*Đoạn 3* — Vui vẻ, tha thiết.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Võ cánh*: vì Nguyễn Trãi như con chim bồng. *Tiêu diệt*: bị trừ mất hẳn đi. *Chi toại*: đã thỏa lòng mong muốn, đây là lòng muôn báo thù nước, thù nhà. *Công thành*: việc làm được kết quả, đây chỉ việc đuổi quân Minh, giành độc-lập cho Tổ Quốc. *Trời sao chưa nỡ tắt*: vì đó là đêm gần về sáng lúc thuận tiện cho Nguyễn Trãi trốn thoát. *Tương lai*: sắp tới. *Nam quan*: cửa ải ở giáp giới tỉnh Lạng Sơn nước Nam với tỉnh Quảng Tây bên Tàu. *Kim lăng*: ở bên Tàu, nơi cha con Hồ Quý Ly bị giam.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Chờ suối lòng mềm yếu: Nguyễn Trãi chán nản vì cha sắp bị bắt, giờ đình tan nát, tố ý muốn theo cha sang Tàu chịu chết. Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang: đè tang cha và lòn luôn nuối chí phục thù. Câu này vẽ trước mắt ta cả một cảnh tượng bi hùng tráng: một thanh niên võ tướng vận tang phục đang mài gươm dưới bóng nguyệt. Không bao giờ, không bao giờ: nhắc 2 lần như có ý sua đuổi cảnh Trãi bị bắt và khuyến khích Trãi đi đến thành công. Ý ấy rõ ràng thêm ở những câu dưới: « tương lai đầy ánh sáng, cha đứng đây trong suốt được nghìn thu... ». Bừng tỉnh một con mè: Nguyễn Trãi đã quả quyết gác bỏ tinh rieng để theo đuổi nghĩa lớn: sang Kim lăng chịu chết là vô ích, về Nam tìm minh-chúa mà chờ để lấy lại giang-sơn, đó mới là bồn phận của kẻ thiếu niên anh hùng! Sau khi từ biệt cha, Nguyễn-Trãi làm gì? thành công thế nào? anh nói lại.

### BÀI 53.-TRONG RỪNG THĂM

1 — Ánh lửa hồng của nhiều ngọn đuốc thông chập chờn soi sáng cả một vùng thung-lũng núi Chi-Linh. Gió thổi mạnh vi vu như những lời rèn siết. Rừng âm-u lạnh lẽo dưới sương khuya, nếu không có ngọn lửa hồng tiêu-biểu cho sự có mặt của loài người, thì ai có biết giờ này giữa rừng khuya, một sức sống tiềm-tàng nhưng mãnh-liệt đang nung đúc tâm-hồn của những chiến-sĩ vô danh đất Việt.

2 — Trên bàn thờ Tồ-quốc khói hương nghi ngút quyện quanh và nhẹ-nhang tan trong bầu không-khi đen đặc. Im phăng-phắc, không một tiếng vang. Giờ hành-lễ đã đến. Những cử-chỉ của mọi người, dù nhỏ-nhặt đến đâu, cũng đượm một vẻ trang-nghiêm thành-kính. Khi thiêng của đất nước đang lẩn-quất đâu đây. Bao anh hùng xưa cùi giống nòi hắn đã ngự về để chứng-kiến tấm lòng thành của đoàn hậu-tần đang khấn nguyện bước chân vào con đường oanh-liệt đã vạch sẵn từ nghìn xưa.

3 — Người núi Lam hôm nay mặc quân-phục đang nghiêm minh làm lễ. Người khấn rất lâu và khi ngược mắt lên nhìn thẳng vào bức địa-đồ, biều-hiệu cho linh-hồn Tồ - Quốc, mắt người long lanh sáng hắn lên, lòng rạt rào một chí cả cao-siêu nhưng không khỏi đượm một mối buồn thăm-thia,

TUÂN-VIỆT  
(Đuốc Việt)

## I — CÁCH ĐỌC

**Đoạn 1** — Đọc thong-thả và thấp giọng để tỏ rõ sự lạnh lẽo của rừng khuya. Dẫn mạng ở những chữ « tinh sống mãnh-liệt, nung đúc tâm hồn »..

**Đoạn 2** — Đọc cao giọng hơn, thong-thả và dỗng dạc cho kịp với tính cách trang-nghiêm của buổi lễ.

**Đoạn 3** — Câu cuối đọc một cách tha-thiết để ăn nhịp với tâm-trạng của « gởi núi Lam » đang mặc-tưởng đến những anh-hùng cứu-quốc thuở xưa và vạch sẵn trong tâm-trí con đường mình phải theo.

## II — GIẢI NGHĨA

**Núi Chi-Linh** = thuộc phủ Trấn-Định, tỉnh Nghệ-An. Bình-định-Vương phải rút bại quân về Chi-Linh ba lần, lần thứ nhì (1419) khi bị quân Minh vây đánh nguy-ngập, Lê-Lai đã liều mình cứu chúa. **Tiêu-biểu**: (tiêu: cây nêu; biểu: cái gì bày ra ngoài cho mọi người biết) = cái nêu, cái mốc để cho mọi người trông nhìn vào. Nghĩa bóng là gương mẫu cho người ta theo. **Biểu hiệu** = dấu hiệu để kinh-tưởng ra ngoài. **Cao siêu**: Vượt hẳn lên trên mực thường.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

**Những lời rên siết**: cảnh âm-u lạnh-lẽo của rừng núi làm tăng nỗi đau đớn của các chiến-sĩ. Những ánh lửa hồng đã soi trong đêm tối như lòng yêu nước thiết-tha của các chiến-sĩ lãnh - đạo cuộc khởi nghĩa, hy-vọng của toàn-dân đang sống một đời đen tối dưới ách đô-hộ của quân Minh. **Khi thiêng của đất nước** = (khí là cái vô hình không thấy mà cảm ứng-nhau được) đây là anh-linh những anh-hùng liệt-nữ, những chiến-sĩ vô-danh..., đây là tinh-hoa, là cái gì hay nhất, đẹp nhất của giang-sơn Tổ-Quốc. Chú ý đến những câu ngắn trong đoạn này, ăn nhịp với tinh cách giản-dị nhưng trang-nghiêm của buổi « lễ chào cờ » trong quân đội, nơi rừng núi. **Người núi Lam** = chỉ ai? Tại sao không gọi hẳn tên ra? Tiếng này gọi cho ta những hình ảnh gì? Tìm vài thi-dụ tương-tự? Chỉ cả cao-siêu: chỉ định gì? Mắt long lanh sáng... thẩm thia = phân tách tâm-trạng của Bình-định-Vương khi làm lễ. Cử chỉ thế nào? Tại sao khi hy-vọng, khi trầm mặc?

### Bài 54.- Ông Hoàng-Diệu tuẫn-tiết

Không ngờ thất ý tại ta,  
Rõ ràng thắng trận thế mà thua cơ.  
Nội-công rắp tự bao giờ,  
Thấy kho thuốc cháy ngọn cờ ngả theo.  
Quan quân truy sát rập-riu,  
Cửa tây loài quỷ đánh liều trèo lên.  
Nào ai sức mạnh gan liền,  
Nào ai gìn giữ vững bền ba quân.  
Nào ai còn có kinh-luân,  
Nào ai nghĩ đến thánh-quân trên đầu.  
Một cơn gió thảm mưa sầu,  
Nẫu nung gan sắt dãi dầu lòng son.  
Chữ trung còn chút con con.  
Quyết đem gửi cái tàn hồn gốc cây.  
Trời cao bể rộng đất dày,  
Núi Nùng, sông Nhị chốn này làm ghi.  
Thương ôi ! trong buổi lưu-ly.  
Tắc riêng ai chẳng thương vì người trung.  
Rủ nhau tiền góp gạo chung,  
Rước ngại ra tang ở sau học-đường.  
Đau đớn nhẽ ngắn-ngơ nhường,  
Tả tai thành quách, tồi - tàn cỏ cây.

**Ba Giai**

( Chính - khí ca )

## I — CÁCH - ĐỌC

Bài này có thể coi như một bài điếu-văn, đọc giọng thong-thả, bi ai, nhất là từ câu: « thương ơi, trong buổi lưu-ly » cho đến hết.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Tuần tiết*: (tuần: tự-tử, tiết: khi tiết) khí-tiết là đức tính của người có chí-khi và biết giữ vẹn toàn cái danh tiếng của mình: liều chết để giữ tròn khí tiết. *Truy sát*: (truy: đuổi, sát: giết) đuổi theo để giết. *Loài quý*: chỉ đối phuong. *Kinh-luân*: tài cai trị. *Lưu-ly*: (lưu = trôi giạt, ly: chia rẽ, cách biệt) chia rẽ mỗi người một nơi; ý nói loạn-lạc. *Thua cơ*: (cơ muru mèo) kém muru tri.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Bài này trích ở « Chinh - Khí ca » của Ba Giai, một nhà văn nổi tiếng về thể trào - phúng. Trong bài chinh - khí ca, tác-giả tả rõ cảnh chiến - trường và các nhân - vật ở Hà-nội năm Nhâm Ngọ (1882), khi người Pháp hạ thành. Bài này chia ra làm ba đoạn.

- 1 — Căn do Việt quân thua trận.
- 2 — Ông Hoàng - Diệu tuân tiết: bằng cách nào? Tả rõ ở câu nào?
- 3 — Người trong thành góp tiền gạo mai táng bậc trung liệt đó: tả ở câu nào? Nội công, ý nói gì? Nào ai: tác-giả dùng có hai nghĩa, giải ra. Một cơn gió thảm mưa, sầu: ý tả gì? Trời cao bể rộng, đất dày, câu này là một tiếng kêu thống-thiết, tại sao? Tắc riêng: là gì? Đau đớn nhẽ... tội tàn cỏ hoa: hai câu này tả tấm lòng gì của dân phố đối với ông Hoàng-Diệu ?

## IV — CÂU HỎI

Không ngờ, thế mà: những tiếng này dùng để tả ý gì? thay tiếng « rắp » bằng tiếng khác. Ba quân: ngày xưa thường chia quân làm mấy toán, kể ra. Chút cỏn con: tác-giả lấy tiếng cỏn con, tại sao? Thương vì, vì rằng: hai tiếng khác nhau thế nào?

### Bài 55.-Ngày tang Yên-Báy

- 1.— Gió căm hờn rên-rĩ tiếng gào than,  
Tử lung trời, sương trắng rũ màn tang  
Ánh mờ nhạt của Bình-Minh rắc nhẹ  
Trên Yên-Báy âu-sầu và lặng-lẽ.
- 2.— Giữa mấy hàng gươm sáng tỏa hào-quang.  
Mười ba người liệt-sĩ Việt hiên-ngang.  
Thong thả tiến đến trước đài danh-dự.  
Trong quần chúng đứng cúi đầu, ủ-rũ,  
Vài cụ già đầu bạc lệ tràn rơi,  
Ngất người sau tiếng rú : ôi con ôi !  
Nét u buồn chợt mơ màng thoảng gọn.  
Trên khéo mắt đã từng khinh đau đớn  
Của những trang anh-kiệt sắp lia đời.  
Nhưng chỉ trong giây, phút vẻ tươi cười  
Lại xuất-hiện trên mặt người quắc-thước.  
Đã là kẻ hiến thân đèn nợ nước,  
Tinh thần yêu quyến-thuộc phải xem thường.  
Éo le thay ! Muốn phung-sự què-hương  
Phải dâm nát bao lòng mình kinh mến.
- 3.— Nhưng này đây, phút thiêng-liêng đã đến.  
Sau cái nhìn chào non nước bi-ai,  
Họ thản nhiên lần lượt bước lên đài  
Và dõng-dạc buông tiếng hô hùng-dũng:  
« Việt-Nam muôn năm ! » Một đầu rơi rụng.  
« Việt-Nam muôn năm ! » Người kế tiến lên  
Và tử-thần kinh-cần đứng ghi tên  
Những liệt-sĩ vào bia người tuẫn quốc.

## I — CÁCH ĐỌC

a) *Đoạn 1* : Đọc thong thả, giọng trầm ngâm cho hợp với cảnh vật buồn như thương xót, như đê tang, những trang liệt sĩ bỏ mình vì nước.

b) *Đoạn 2* : Đọc dỗng dạc để chỉ hiện ngang của các vị anh hùng không sợ chết (3 câu). Từ câu thứ 4 (*Trong quần chúng*) đọc thấp giọng, nãy nùng, Từ câu «những chỉ trong giây phút...» đọc cao giọng hơn, dấn dỏi, cương-quyết... như chỉ khi những người «quắc thước» Hai câu cuối đoạn 2: đọc giọng thấp hơn vì đây là một nhận xét chua-chát.

c) *Đoạn 3*: Đọc cao giọng, thong-thả, dỗng-dạc như cù-chỉ dỗng-dạc của các nhà cách mạng. Những tiếng hô «Việt Nam muôn năm!» phải đọc mạnh. Hai câu cuối, thấp giọng, trầm-ngâm: hình ảnh của các người tuẫn quốc Phan-Thanh-Giản, Nguyễn-Tri Phương, Hoàng-Diệu lần-lượt hiện ra trước mắt ta và từ nay bia liệt-sĩ lại thêm 13 vị anh-hùng Yên-Bái.

## II — GIẢI NGHĨA

*Liệt-sĩ*: người có khí tiết mạnh-mẽ. *Hien-ngang* = dáng-điệu đường-hoàng, không hề khiếp sợ. *Quắc-thuốc*: già mà có vẻ lanh-lẹ, mạnh-mẽ, nghĩa rộng chỉ những người từng-trải nhiều và mạnh-mẽ dấn-dỏi. *Bi-ai* = thảm-thương, thương sót. *Tuẫn quốc*: (tuẫn = liều chết vì một việc gì) vì nước mà liều chết.

## III — Ý - TUỞNG VÀ LỜI - VĂN

*Gió căm hờn*: Giời đất, non sông cũng vì người mà tức giận, cũng thương tiếc khóc than những người vì nước quên mình. Trong 4 câu đầu, tìm những tiếng tả rõ ý ấy. *Đài danh-dụ*: máy chém. Đối với những nhà cách mạng, được chết vì tổ-quốc là một sự sung-sướng. *Ối con oi* = ngày hành-hình nhà cách mạng Nguyễn-Thái-Học, vị lãnh-tụ của Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng, bà cụ mẹ của người và cả người vợ đồng-chi của người là Nguyễn-Thi-Giang, cũng đều có mặt ở pháp trường. *Những chỉ trong giây phút, vẻ tươi cười* = Chú ý đến lòng yêu nước mạnh-mẽ của các nhà cách mạng vì tổ-quốc mà quên mình, quên hết tinh nhà; vì tổ-quốc cho đến hơi thở cuối cùng cũng dành cho tổ-quốc: «Việt-Nam muôn năm»!

Đọc hết bài, ai mà không rùng mình thương xót, thương xót rồi căm-hờn, uất-giận ; tuy căm-hờn, đau-dớn nhưng không khỏi kiêu hãnh rằng từ «ngày tang Yên-Bái» lịch-sử Việt-Nam lại thêm một trang oanh-liệt !

### Bài 56.—Hội nghị Diên-Hồng.

- 1.— Năm Giáp-thân tháng chạp cuối mùa đông,  
Trên đầu xanh có những đầu bạc trắng,  
Người quắc-thước quen dãi đầu mưa nắng,  
Kẻ già-nua gày trúc chống lom-khom,  
Lũ-lượt sau, đàn con cháu om-sòm,  
Theo hầu-hạ đủ tráp trầu, điếu ống,  
Họ ra đi với một trời mơ mộng...
- 2.— Điện Diên-Hồng đủ văn võ bách quan,  
Đủ đại-diện của toàn quốc dân-gian.  
Vua, cảm-động, tả tình-hình quân giặc  
Đang hầm-hè, hò vang trên Ái-Bắc !  
Chỉ nay mai là chúng vượt biên-thùy,  
Chúng tràn sang là nước mất dân nguy !  
Mặt bách quan xa-xầm, răng nghiến lại ;  
Gày lão-niên rung-rung hồn tè-tái.  
— Hỡi các người muốn sống hãy nghe ta ;  
Muốn yên thân, muốn gìn giữ sơn-hà  
Muốn đời đời hưởng ơn vua lộc nước,  
Thi tất cả, cả dân-gian toàn-quốc.  
Phải một lòng, phải quyết-liệt như nhau,  
Phải tiến lên, phải nhất luật đương đầu,  
Trẻ xông pha, phải tung-hoành nơi chiến-địa,  
Già giúp uy, theo sau làm hậu-thuẫn.  
Có như thế thì giặc Bắc mới chὸn,  
Có như thế thì nước mất mới còn.  
Hỡi các người ta trưng-cầu ý-kiến,  
Hỡi các người, nên hòa hay nên chiến ?
- 3.— Nên chiến, nên chiến, chiến đến cùng !  
Tiếng reo hò rung chuyển điệu Diên-Hồng.

**Thao Thao ( Ái-Bắc )**

## I — CÁCH ĐỌC

*Đoạn 1*: Đọc thong-thả, chậm-rải cho hợp với cảnh các cụ già trịnh trọng, lũ lượt kéo nhau đến dự hội-nghị Diên-Hồng. *Đoạn 2*: Giọng đọc phải mạnh-mẽ, nhất là những tiếng chỉ sự cần phải đồng tâm hiệp-lực của toàn dân: giọng đọc phải thiết-tha trong những lời kêu gọi của nhà vua (muốn yên thân... muốn gìn giữ sơn-hà, muốn đời đời..., phải một lòng, phải quyết-liệt, phải tiến lên, phải nhất luật đương đầu, có như thế... hỡi các ngươi...) *Đoạn 3*: Đọc rất mạnh, vì đây là tiếng reo hò của trăm nghìn người đang uất-ức vì giang-sơn sắp có thể bị xâm chiếm.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Hội-nghị Diên-Hồng*: Năm giáp-thân (1284) quân Nguyên tràn sang định chiếm nước ta, vua Trần-Nhân-Tôn triệu các bô lão tại Điện Diên-Hồng để bàn xem nên hò hay nên đánh, toàn-thể các bô lão đồng thanh xin đánh. *Quắc thước*: (xem bài ngày tang Yên-Bái). *Đại-diện*: người thay mặt. *Biên-thùy*: chỗ hai nước giáp nhau. *Quyết-liệt*: Nhất định ra mặt xung-đột. *Hậu-thuẫn*: (đậu: sau; thuẫn: cái mộc để đỡ tên và đỡ giáo của quân địch) = cái mộc che ở sau; *nghĩa bóng*: cái súc giúp đằng sau. *Trưng-cầu ý-kiến*: tìm, hỏi xem mọi người: nghĩ thế nào.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Tháng chạp cuối mùa đông: năm đã cùng mà các bô lão còn cố chống gậy đi họp bàn việc nước, không quản tuổi già, trời rét. Tìm trong bài những tiếng tả rõ ý ấy.

Đủ đại-diện của toàn quốc dân gian: chú-ý đến tinh-thần dân-chủ mà hội-nghị Diên-Hồng là tượng trưng giữa thời quân-chủ đang thịnh. Nên chiến, nên chiến, chiến đến cùng: Tiếng « chiến » được nhắc lại ba lần, tỏ rõ ý-chi cương-quyết của toàn-dân Việt: thà chết chứ không chịu hàng. Hội-nghị Diên-Hồng đã chứng tỏ tinh-thần độc-lập và đoàn-kết của dân-tộc Việt-Nam.

## IV — CÂU HỎI

Quân Mông Cổ kiêu-dũng thế nào? Trong bài những tiếng nào đã tỏ rõ ý ấy? Tại sao vua nhà Trần lại triệu-tập các bô lão? Cử-chỉ ấy đã tỏ rằng nhà vua biết sức mạnh của toàn-dân là thế nào. Tóm tắt giai đoạn lịch-sử huy-hoàng dân ta thắng quân Nguyên.

### BÀI 57.— XUÂN CHIẾN THẮNG.

1.— Đang lúc đoàn binh tướng Mãn-Thanh,  
Vui cùng rượu ngọt, gái xuân-xanh,  
Thì muôn pháo lệnh tung-bùng nổ,  
Rồi tiếng quân reo dậy khắp thành.

\* \* \*

Quân ải Phú-Vuyên vội lạy hàng.  
Hà-Hồi tiếp vỡ, Ngọc-Hồi tan.  
Và quân tướng Việt cùng hăm-hở,  
Tràn đến Thăng-Long tựa thác ngàn.

\* \* \*

Sĩ-Nghị đang đêm trốn khỏi thành.  
Sông Hồng cuốn xác vạn binh Thanh.  
Chiến-bào đẫm máu Ngô-Văn-Sở  
Truyền lệnh bêu đầu Hứa-Thế-Hanh.

\* \* \*

2.— Dưới nắng hồng quân-sĩ ngắt ngây  
Tung-hỏ chủ-tướng tiếng vang dãy.  
Quang-Trung vui-vẻ nhìn trong gió  
Cờ Việt huy-hoàng phấp-phới bay.

**Viết - Tâm**  
**(Đuốc-Viết)**

## I— CÁCH ĐỌC

Những câu tả tinh-thần bạc nhược của quân Thanh, đọc giọng chê-nhạo; những câu tả tinh-thần quyết-chiến của quân Nam, đọc giọng oai-hùng vui sướng như được dự phần vinh-quang cùng các chiến-sĩ của QUANG-TRUNG.

## II— GIẢI-NGHĨA

*Pháo-lệnh* : pháo đốt để ra lệnh. *Phú - Xuyên*, *Ngọc - Hồi*,  
*Hà-Hồi* : những đồn quân Thanh đóng, thuộc về tỉnh Hà-Đông.  
*Chiến-bào* : áo mặc để ra trận. *Ngô-Văn-Sở* : đô-đốc Tây-Sơn.  
*Hùa-Thể-Hanh* : tướng Tàu.

## III— Ý TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

Bốn câu : « Đang lúc đoàn binh . . . . . khắp thành », có hai bức tranh tương-phản lẫn nhau, tìm ra. Tựa thác ngàn : tả được ý gì ? Quân sỹ ngất ngây : tại sao ? Đọc hai câu : QUANG-TRUNG vui-vẻ nhìn trong gió, cờ Việt huy-hoàng phấp-phới bay ; có thể biết được tâm-trạng đứng anh-hùng cựu-qnđc lúc đó thế nào không ?



## Bài 58.- Dòng nước sông Hồng.

CHÚ THÍCH.— Sông Hồng là một dải trường-giang đã từ mấy ngàn năm rồi, đúng chứng-khiển — nên rõ hơn ai hết — những hồi suy-vong cũng như những thời hưng-thịnh của đất nước này

Dưới đây, khi vui-vẻ, lúc hùng-hỗn, nó thuật lại cho ta nghe những giờ vinh-quang trong cuốn sử nước nhà.

- 1— Ta đã thấy những ngày vui mở nước,  
Dưới bầu trời rực-rỡ ánh vinh-quang,  
Vua anh-hùng sắp đặt lề đăng-quang,  
Dân nô-nirc hoan-hộ thời-đại mới.  
  
Ta đã thấy dưới tà-dương hấp-hối,  
Sông Bạch-Đằng dữ-dội một màu xanh,  
Nước ồn-ào còn quyện khúc quân-hành  
Cuốn bao xác tướng binh trong lớp sóng,  
Và kẽ lại, giọng vô cùng cảm-động.  
Những kỳ-công át động bóng trăng sao :  
Ngày vua Ngô dũng-mạnh chém Hoàng-Thao  
Ngày Hưng-Đạo đánh tan quân Thát-đát.  
  
Ta đã thấy dưới trời xuân man-máu  
Binh Quang-Trung ồ-ạt phá quân Thanh,  
Gò Đống-Đa xương thịt chất nên thành,  
Nước ta nghẹn cuốn thay loài tàn-bạo.
- 2— Ta đã thấy cả cuộc đời chiến đấu  
Của giống dân nhỏ bé nhưng càn-lao,  
Ta đã chung sung-sướng với gian-lao,  
Chia vui-vẻ hay rầu buồn với họ.  
Và dòng nước của ta luôn thắm đỏ  
Vì trộn bao máu huyết giống Rồng-Tiên,  
Luôn ngày đêm vang một khúc kinh nguyện  
Cầu nước Việt được hùng-cường lớn rộng.

Đặng - Phương  
( Dân - Việt )

### I — CÁCH ĐỌC

Đọc giọng hùng hồn, vui-vẻ trong đoạn kẽ lại lúc dân chúng hân-hoan đọc một kỷ-nguyên sán-lạn (độc-lập) sau những ngày tăm-tối (nò-lệ), hùng-hồn trong đoạn thuật lại những «kỳ công át động bóng trăng sao». Đến đoạn chót, giọng trầm ngâm, tin-tưởng ở nước Việt-Nam mỗi ngày một cường thịnh.

### II — GIẢI - NGHĨA

*Lễ đăng-quang*: lễ vua lên ngôi. *Tà-dương*: (tà : xiên, không thẳng) : mặt trời xế chiều. *Khúc quân hành*: khúc hát lúc quân chảy. *Kỳ-công*: (kỳ : lạ-lùng) : công-nghiệp lạ-lùng. *Át-động bóng trăng sao*: những công-nghiệp dường như có thể che cả (át : che) lay động đến cả bóng trăng sao trên giới ; ý nói công-nghiệp lạ-lùng to lớn lắm. *Khúc kinh nguyện*: bài kinh cầu-nguyện.

### III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

1 — Sông Hồng kẽ lại vài giai-đoạn vinh-quang trong lịch-sử. Mỗi giai-đoạn từ câu nào đến câu nào, anh nói rõ ra.

Quân Thát Đát : chỉ quân lính nào ? Quân của Hưng-Đạo-Vương được kích-thích bằng cách gì để diệt quân Thát Đát ?

### IV — CÂU HỎI

Những động-tự : sắp-đặt, hoan hô, có những túc từ nào ? Tà dương hấp-hối ; người hấp-hối : hai tiếng hấp-hối đó có đồng-nghĩa với nhau không ? Nước quyên, nước nghen : nghĩa đen hay nghĩa bóng ? Câu thơ : « Đắng Giang tự cổ huyết do hồng » của một sử gia Việt-Nam đối đáp với người Tàu, có tả cùng một ý với những câu thơ trong bài này nói về sông Bạch Đằng không ? — Loài tàn bạo : loài ngụ ý gì ? Chung sung sướng, chia vui vẻ hay buồn rầu : hai tiếng chung và chia tuy phản-nghĩa nhưng cũng tả ý gì ?

### Bài 59.- Nhiệm-vụ của thanh-niên.

1.— Anh có hiểu chắc thế nào là người có lòng với nước không? Người có lòng với nước chỉ biết có nước mà thôi, sự lợi cho nước thì làm, sự hại cho nước thì tránh ; sự sống chết lợi hại riêng là bỏ ra ngoài vòng cả. Nhưng cũng phải tùy tài tùy sức, biết đến đâu làm đến đấy, biết đến đâu nói đến đấy, chuyện mình không biết, thế không làm được đề mặc cho người khác làm, mặc cho người khác nói. Còn ai có thường gi, cho gi, đậm-dọa mình cũng cứ giữ khư-khư một lòng mà thôi.

2.— Các anh thiếu-niên ta ơi ! Xin các anh sẽ giữ cái trí thông-minh, lòng ái-quốc, chậm-chậm mà đi, thủng-thẳng mà xét, biết một việc lo cho chắc một việc, nói một câu cho đúng một câu : số phận nước nhà ở trong tay các anh đấy ! Các anh chịu khó, gia-tâm một tí, tìm cho đến cõi rẽ, học cho hết ngọn nguồn, trước phải hiểu lịch-sử nước nhà sau phải coi phong-trào thế-giới. Làm sao là khôn, làm sao là dại, sao là quốc-tuý nên giữ gìn sao là hại phải chém đứt. Các anh bước tới một bước là dàn nhà nhờ một bước. Các anh lạc một khoảng đường thì nước nhà lại bị nhận chìm mấy lần địa ngục.

**Phan-Chu-Trinh**

(*Thư viết từ Ba-lê cho một người học trò 1925*)

Tân-Dân Đặc-San



## I — CÁCH ĐỌC

Đọc thong-thả, rành-mạch cho rõ từng ý của tác-giả. Giọng phải mạnh-mẽ, cương-quyết ở đoạn 2, trong những câu tác-giả vạch-rõ nhiệm-vụ của thanh-niên, nhất là câu cuối cùng. Song, trong cả bài, nên đọc giọng thân-mặt cho hợp với lời văn giản-dị của bức thư.

## II — GIẢI - NGHĨA

*Nhiệm-vụ* : công việc cần phải làm. *Giậm-dọa* : nện chân xuống mà dọa nạt, Nghĩa rộng nộ-nạt làm cho sợ-hãi. *Thiếu-niên* : (thiếu: nhỏ, niên: năm) nói về người còn trẻ tuổi. *Phong-trào* : (phong: gió, trào hay triều : con nước bể khi đang lên) : gió và nước thủy triều. Nghĩa bóng chỉ sự khuynh-hướng rất mạnh một thời. *Quốc túy* : phần lọc-lõi, hay nhất đẹp nhất của một nước.

## III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI VĂN

*Sự lợi cho nước thi làm* : tác-giả định-nghĩa thế nào là một người yêu nước thành-thực. Căn cứ vào những lời đó, anh hãy nói lại công việc của cụ Phan-Chu-Trinh đã làm cho nước nhà thế nào ?

*Các anh thiếu-niên ta ơi* : Bức thư viết không phải là cho một người nhưng cố ý là cho tất cả các bạn trẻ trong nước. Tìm trong bài những tiếng tố tính cách thân-mật tuy khuyên răn những điều rất quan trọng.

*Lịch-sử nước nhà, phong-trào thế-giới* : Tại sao bồn phận thanh-niên là phải hiểu lịch-sử nước nhà và sự tiến-triển của các nước trên thế-giới.

*Dân nhà nhờ một bước* : Thanh-niên đối với quốc gia cần-thiết thế nào ? công việc làm của thanh-niên có liên quan đến tương-lai quốc-gia thế nào ?

### Bài 60.- Lịch - sử nước Nam.

1— Nước non vẫn nước non này,  
Từ xưa che chổng vẫn xoay mẩy người.  
Đồng-vương chẳng nói, chẳng cười,  
Âm ầm ngựa sắt, tai tòi Ân - binh.  
Lĩnh-nam hòn sỏi mươi thành,  
Hai bà Trưng-thị dẹp bình như không.  
Triệu-vương cũng khách má hồng,  
Chỉ non thề biển chẳng dong giặc thù.  
Cờ đào thẳng chở sang Ngô,  
Một tay Thường-Kiệt hai châu tan tành.  
Mấy lần đánh phá Nguyên-binh,  
Đức Trần - hưng - Đạo uy - linh ai bì.  
Bắt Toa - Hô, giết Mã - Nhi,  
Bạch-đằng-giang ấy là bia muôn đời.  
Lam-son quân xuống từ giờ.  
Tiếng Hoàng-Lê đã dậy ngoài Chi-lăng.  
Bắt Mộc-Thạch, chém Liễu-Thăng,  
Núi muôn lần giẫy cho bằng mới thôi.

2— Đã sinh cùng giống cùng nòi,  
Cùng trong đất nước là người đồng tâm.  
Phải xem ruột thịt cho gần,  
Phải thương, phải sót quây quần lấy nhau.  
Phúc cùng hưởng, họa cùng đau,  
Một gan, một ruột ghi sâu chữ đồng.

**Duong-Ba-Trac**

(Tiểu-sử và thơ-văn cụ Dương-bà-Trạc)

### I — CÁCH ĐỌC

Bài này có 2 đoạn : đoạn trên, đọc giọng hùng-hồn cho hợp với tinh-thần anh-dũng của dân-tộc ta bao phen quật khởi chống quân Tàu đoạn dưới đọc giọng êm-đềm như khuyên như người cùng nước phải noi gương trước, đối với nhau phải thân-ái, đoàn-kết trong lúc thái-bình cũng như trong cơn hoạn nạn.

### II — GIẢI NGHĨA

*Đồng Vương* : Đức Phù-Đồng thiên-Vương bình giặc Ân về đời Hùng-Vương thứ sáu. *Trung-thị* : họ Trung *Chẳng dong* : chẳng tha thứ. *Hai châu tan-tành* : ý nói Lý-thường-Kiệt hạ hai châu Khâm và Liêm bên Tàu. *Quân xuống tù giời* : ý nói Lê-Lợi có thiên-mệnh, dẹp loạn yên dân *Hoàng-Lé* : chỉ đức Lê-thái-Tồ. *Đồng-thân* : phải thân mến lẫn nhau. *Một gan một ruột* : ý nói cùng một lòng với nhau.

### III — Ý - TƯỞNG VÀ LỜI - VĂN

Che chống = hai tiếng này ý nói gì ? — Vẫn xoay mấy người = chở những người nào —toi bời = Tác-giả dùng hai tiếng này để tả cuộc thua trận của Ân-binh thế nào ? — Dẹp binh như không — ý nói gì ? — Bia muôn đời = tại sao ? Chi-Lăng = ải này đã nổi tiếng trong lịch-sử nước ta về những đời vua nào ? — Núi muôn lần giây cho bằng mới thôi = câu này ý nói gi ? Đã vinh = tại sao ta có thể tự-hào đã dự phần vinh-honor với giống Lạc-Hồng ? Phải xem ruột thịt cho gần = câu này khuyên ta thế nào ? Chữ đồng = chỉ gì ?

### IV — CÂU HỎI

Khách má hòng = chỉ ai ? Muốn chỉ đòn ông người ta dùng tiếng gì ? tại sao ? Tiếng bì có mấy nghĩa ? Đặt thí-dụ — Tiếng đồng ! Cờ đào thẳng chở sang Ngò = tiếng nào là động-tự ? — Chủ từ ? — Túc-từ ?



## MỤC - LỤC

---

LỜI GIỚI THIỆU.

LỜI NÓI ĐẦU.

*Phần thứ nhất : GIANG-SƠN.*

SỐ BÀI		SỐ TRANG
1	Con đường Bắc Nam	8
2	Cảnh đồng quê.	10
3	Làng chài lưới.	12
4	Quán bên đường.	14
5	Chùa Long-Giáng.	16
6	Lời con đường quê.	18
7	Con trâu cái.	20
8	Cốm.	22
9	Cháy quê hương.	24
10	Võ đè.	26
11	Bão.	28
12	Một làng Mèo.	30
13	Nhớ rừng.	32
14	Núi Văn-Dú.	34
15	Đường đi Cao-Bằng.	36
16	Hà-Long.	38
17	Đường vô xứ Huế.	40
18	Huế.	42
19	Lặng tâm.	44
20	Đèo Hải-Vàn.	46
21	Cam-Ranh.	48
22	Ngược sông Tiền-Giang.	50
23	Địa-dư nước Nam.	52

*Phần thứ hai : DÂN-TỘC.*

24	Anh hùng vô danh.	55
25	Một thanh-niên quê.	57
26	Cô gái Việt.	59
27	Ông đồ.	61

## SỐ-BÀI

## SỐ TRANG

28	Bà đồ Khoan.	63
29	Nhớ mẹ.	65
30	Nền luân-lý cõi của dân-tộc Việt-Nam.	67
31	Việt-ngữ.	69
32	Xâm.	71
33	Lớp học bình-dân.	73
34	Hộ đè.	75
35	Chạy loạn.	77
36	Đi chợ Tết.	79
37	Rầm tháng tám.	81
38	Đám cưới.	83
39	Ngày giỗ.	85
40	Cần lao.	87
41	Bừa ruộng.	89
42	Trăng hè.	91
43	Mục đồng.	93
44	Một gia-dinh bần-bách.	95
45	Phu mỏ.	97
46	Trong nhà người Mèo.	99
47	Năng-lực của dân-tộc.	101

*Phần thứ ba : QUỐC-GIA*

48	Trung Nam Bắc một nhà.	104
49	Hận sông Gianh.	106
50	Tâm sự một thanh-niên yêu nước.	108
51	Trần-bình-Trọng.	110
52	Hận Nam-Quan.	112
53	Trong rừng thẳm.	114
54	Ông Hoàng-Diệu tuẫn-tiết.	116
55	Ngày tang Yên-Bái.	118
56	Hội-nghị Diên-Hồng.	120
57	Xuân chiến thắng.	122
58	Dòng nước sông Hồng.	124
59	Nhiệm-vụ thanh-niên.	126
60	Lịch-sử nước Nam.	128
	Mục-lục.	
	Định-chính.	

## Đính chính

TRANG	DÒNG	CHỮ SAI	ĐỌC LÀ
3	6	vào khói lửa	vào vòng khói lửa
3	28	rất công phu	soạn rất công phu
5	27	chúng tôi	của chúng tôi
10	13	giòng nước	dòng nước
12	7	cánh buồn	cánh buồm
59	16	bởi sự dịu-dàng	của sự dịu-dàng
93	1	nghé ô ô...	nghé ơ ơ...
93	3 và 10	nghé ô	nghé ọ !
120	14	tràn san	tràn sang
120	30	điệu Diên-Hồng	diện Diên-Hồng

SỞ THÔNG-TIN BẮC-VIỆT CHO PHÉP  
XUẤT - BẢN NGÀY 9-1-1950.



## LOẠI SÁCH GIÁO - DỤC MỚI

ĐÃ RA :

**Luuyện thi bằng Tiêu - Học**

của Trần-Ngọc-Chu, Nguyễn-Quý-Bình, Hoàng-Đình-Tuất

\* \* \*

**Tân Quốc-Văn, sách tập-đọc lớp Nhất**

của Trần-Ngọc-Chu, Nguyễn-Quý-Bình, Hoàng-Đình-Tuất

\* \* \*

SẼ RA :

**Việt-Sử Tiêu-Truyện, lớp Ba**

của Trần-Ngọc-Chu và Vũ-Hữu-Tuệ

\* \* \*

**Cách - Trí, lớp Nhất**

của Nguyễn-Quý-Bình

\* \* \*

## Nhà xuất-bản NAM-SƠN

72, Hàng Giấy — HÀ - NỘI

— — —

Nhận in đủ mọi việc công và tư.

Công việc làm nhanh-chóng, cẩn-thẬn và mỸ-thuẬt.

MÁY MỚI — CHỮ ĐẸP — GIÁ HẠ

ĐÃ BÁN :

— Pháp - Việt Tự - Điển của Lê - Công - Đắc

Giấy tốt 100\$00

Giấy vừa 80\$00

— KIM-VÂN-KIỀU 5\$00

Giá bán tại BẮC-VIỆT 14\$00

Trung, Nam 15\$00