

8° Pièce
INDO-CHINOIS

2245

échéance le 13 Mai 1933
1000 exemplaires

GIÁ : 0\$10

CHUYỆN VUI

P A R

HUỲNH - KHẮC - TRƯỜNG

15 Mai 1933 MYTHO



GUỐN THÚ' NHÌ

TOUS DROITS RÉSERVÉS



1933

— In tại nhà in BÙI-VĂN-NHÂN —
BENTRE



CHINESE

15

L
E
P
H
B
e
c
k
l
a
t
c
h

B
8

CHUYỆN VUI

CUỐN THỨ NHÌ

1888

Tích Tân-Lang

Thuở xưa không rõ là đời vua Hùng-Vương thứ mấy, có hai anh em sanh đôi, giống nhau như hệt, lại đi-đứng không rời, vì thương-yêu nhau lắm.

Người anh đi hỏi vợ, là con gái ông nhà giàu kia. Người em cũng đi theo anh, mà bởi không phân-biệt đặng ai anh ai em, nên cha vợ lúc dọn cơm thì dạy đem có một đôi đũa. Theo phép em phải nhường anh, nên thấy em so đũa đưa thì biết. Khi cưới rồi, anh-em cũng tới-lui thăm-viếng luôn. Bữa kia, hai anh-em đi chơi, người anh còn ở sau, em về trước. Chị đâu lầm, tưởng là chồng, nên ở cách thân-thiết như chồng vậy. Người em thấy thế không yên, nghỉ rằng: nếu mình ở thì chị đâu lầm mặt, sau e khó lòng, nên bỏ ra đi. Đi bờ-vơ tới chỗ kia, bị dãi nắng dầm sương phát bệnh đau chết nơi đường. Chủ nhà gần đó động-lòng thương đem chôn dựa bên lộ.

Người anh về hỏi lại mất em, buồn ra đi tìm. Đi cùng khắp rồi cũng tới chỗ đó, mệt ngồi xè bén

8° piece
2245

đường. Người trong cái nhà đã làm phước chôn người em khi trước, thấy thì lấy làm lạ, nghĩ rằng: «Mẽ! Người mình đã chôn sao nay sống lại ngồi đó?» Liền hỏi thì Tân-Lang mới thuật sự-tích mất em. Người chôn mới chỉ cái mả mà nói rằng: «Có người giỗng in vậy chết chôn đó.» Người anh biết là em mình, thì ôm mồ lăn khóc thảm-thiết. Thứ-thần đó ít ngày cũng nhuốm bệnh mà chết. Người kia cũng đào chôn một bên.

Người vợ ở nhà, trông-đợi chồng không thấy về, cũng bỏ nhà đi kiếm. Đi quanh-lộn mỏi-mê, nhiễm sương-nắng rồi cũng mang bệnh đến đó mà chết. Người nọ cũng chôn kề hai cái mả kia, sau thành mả vôi.

Còn tại mả người anh mọc lên một cây cau, nơi mả người vợ mọc lên một dây trầu leo lên cây cau.

Bữa kia vua Hùng-vương đi ngang qua đó, ngó thấy cau có trái, truyền quân hái coi thử, cắn nhai nó chát-chát, hái lá trầu nhai vô cay-cay bớt chát đi, nhổ nước ra nơi mả vôi nó lại đổ lên. Liền lấy miếng cau, lá trầu với chút vôi nhai làm một với nhau nó đở mồi. Từ đó mới có tục ăn trầu.

Lại khi làm lễ cưới-gả, thì dùng trầu-cau (mâm-lộc) để mà chỉ tình-nghĩa lòng thương-yêu vợ-chồng phải ở với nhau, nương nhau, như trầu leo cau vậy.

Văn uyên

Đầu Thầy Chùa

(THƠ CỐNG-QUÌNH)

Chuông-mõ nhà ai khéo mỉa-mai?
Giống hình khoai ngọt khác hai tai.
Muốn kêu dưa-hấu hèm không cuống;
Muốn gọi bình-vôi ngặt thiếu quai.
Khỉ ngõ sọ dừa lăn-lóc cạp;
Trẻ ngò trái bưởi khóc-la đòn.
Răng không phải gáo Quỳnh xin cuộc,
Hút thuốc mà coi cán hẵn-hòi.

Cái dương-vật

(THƠ XƯA)

Ngọc đầu tùng lướt chốn cung son,
Căm giận thay đời tiếng gọi con.
Vương-bá cây tài nê vóc-giạc;
Quan-dân nhờ sứcặng vuông-tròn.
Xông đồn lầm lúc đao nào mẻ?
Đột lũy ghe phen giáo chẳng mòn.
Ở khách má-hồng ai cũng thế,
Vẹn-gìn chờ để hẹn sông-non,

Cái âm-hộ

(THƠ XƯA)

Tượng mắng người đồn gầm quá thô,
Đỗ ai cho khỏi đút đầu vô ?
Trong vòng khép lại nhiều vương-tướng;
Ngoài ngỏ chun ra hiếm cống-đồ.
Ai dẫu có tình dành dựa thế;
Người mà không lê dẽ gần mò ?
Giúp đời có thuở tuông mây-móc,
Cây-cỏ nhờ hơi nắng chẳng khô.

Vè đánh bạc

Nghe vẻ nghe ve, nghe vẻ đánh bạc;
Đầu hôm xao-xác, bạc tốt như tiên;
Khuya lại không tiền, mặt như chim cú,
Cái đầu sụ-sụ con mắt trồm lơ,
Hình đi phất-phơ, như con chó đói,
Chơn đi cà-khoi, dạo xóm dạo làng,
Quần rách lang-thang, lấy tay mà túm...

Vè chín vợ

Vợ thứ nhứt thì queo hai tay,
Vợ thứ nhì vá-may không biết,
Vợ thứ ba đi biệt bỏ nhà,
Vợ thứ tư đau đà trối chết,
Vợ thứ năm phá hết gia-tài,

— 31 —

Vợ thứ sáu mê bài quá độc,
Vợ thứ bảy ghê-chốc đầy minh,
Vợ thứ tám thất-kinh chạy quấy,
Vợ thứ chín khi ấy đê tắm,
Để một lứa đầu năm, kiến ăn hết trọi!

Nói ngược

Chuồn-chuồn hay cắn,
Chó đậu hàng rào;
Chim nhảy xuống ao,
Cá bay lên núi;
Những quân hàng túi,
Đựng trầu bằng gơ;
Sông kia có bờ,
Ruộng nọ lai-lảng;
Thầy-bói thì sáng,
Tối nữa thì đèn;
Bẩm miệng loa kèn,
Trót miệng bầu lọ;
Mạnh cày thì chó,

Mạnh cắn thì bò;
Chim sâu thì to,
Voi kia nhỏ-xít;
Trơn-tru trái mít,
Gai-gốc trái dừa;
Đắng nghét trái dưa,
Bòn-hòn thì ngọt;
Hương-hoa thì xót,
Nước cà thì thơm;
Người nằm đống rơm,
Để giường cho chó;
Quan sang thì khó,
Thất nghiệp thì giàu.

Không phải bán nam bán nữ

Thuở xưa có nàng con gái ai chọc cũng không
đặng, họ mới đồn phao nàng là bán nam bán nữ,
nàng tức-mình lắm. Gần nhà có một ông đồ biết
vậy, mới làm bài sau này :

TỰ-TÌNH RĂNG :

Khi canh-củi lúc ngồi thong-thả,
Gãm sự đời buồn-bã góm-ghê.
Âm-dương lấy đấy mà suy;
Côn-trùng còn có, huống chi là người.
Nghe rát tai trăm lời ngàn chuyện,
Khéo đem vào nói đến những câu.

THƠ RĂNG :

Chém cha cái sổ má-hồng châu,
Nghĩ đến càng thêm lầm nỗi sầu;
Dệt củi quăng đi còn có lẽ,
Gieo thoi ném lại nghĩ không đâu.

GÓM THAY !

Gan người dạ thế, sâu khôn xiết !
Bảo nhau răng: “Tit-tịt có chi !”

Tai thấp-thoáng, dạ hồ-nghi,
Nghĩ hoài chẳng biết cái gì mọc đây ?
Khi thong-thả mặt day ngó lại,
Lúc thanh-nhàn tay gãi thủ xem;

Rành-rành mũi mít đỏi bên,
Ngọc-ngà trong-trắng ở miền hạ-thôn.
Cỏ rêu mọc xanh um cữa tia,
Lá cờ bay đỏ khé sông đào.

Môi dày miệng rộng trán cao,
Đũ đồ tướng-pháp anh-hào nghi-dung.
Ấy rõ thật lá vông rày-rạy,

Rắng hương-nhân dầu thấy cũng mê.

Há như lá trúc lá tre?

Mà cười, mà nhắm, mà đè, mà hun.

Ấy có đồ chũng-chàng là thế,

Mà người-ta oé-hoé rắng không.

Nín thi túc, nói thận-thùng,
Phải đồ bán chợ mà hòng phô-trương;
Mà đại-đề như phường tơ-kén,
Mà vén màn bày-biện đồ ra.

Để trình những khách gần-xa,
Thử xem cho biết rắng là có không?
Nhưng mà lại vào dòng qui-tướng,
Bộ râu xồm quai nón phất-phơ.

Màn quần che kín sóm-trưa,
Tuyết-sương chẳng quản, nắng-mưa chẳng
Hoặc có lúc hớ-hình khuya-sóm, [ghìn].
Hoặc vào đường ong-bướm mới hay.

Ví mà đem để sánh bày,
Thất-kinh vía quỉ, xa bay hồn phàm.
Nhơn nay buồi thanh-nhàn phân chí,
Quyết mời anh phù-thủy chiêu hồn.

Để mà phán-bảo ôn tồn,
Khuyên ai rắng có lại đòn rắng không.
Quyết gan đợi anh-hùng cát-sĩ,
Lúc bấy-giờ sẽ hé phòng thâu.

Thiếp nay giải kẽ tình đầu,
Không-không có-có mặc dầu miệng ai,
Anh-tài ơi-hối anh-tài!

Thơ trục-trặc

Trục-trặc! Hai tay cầm bốn củ lang,
Nói láo với nàng để mai sẽ nướng.
Cực chẳng đã ra thân đi mướn.
Năm sáu quan tiền vui-sướng chi đó?
Gió đưa trăng thì trăng đưa gió,
Anh thương nàng thì nàng thương lại.
Cực đỗi năm xin em đừng ngại,
Để anh về giả dại qua ải.
Đất Sài-gòn anh còn từng-trải,
Đem em về bợm-bãi anh ghét.
Tấm lá buôn che luôn lòng vét,
Đem em về Sa-đéc buôn-bán.
Gái hữu duyên như tiền điếu sáng,
Trai có quyền như liền dán ngoài chợ.
Thúng lủng tròn khó bưng khó bợ,
Tôi đất này bợ-ngoại ở chị,
Chú lái ôi! chú đừng rời lụy,
Mản con trăng này gả chị cho chẹc.
Mắt ốc-bưu làm cho sợ-sệt,
Miệng hỏa-lò ăn hết cơ-nghiệp.
Tan hối tan, tan rồi lại hiệp,
Biết bao giờ lớn kịp theo chú?
Dõi theo anh coi nam-thanh nữ-tú,
Ở chi đất này vượn hú chim rủ?
Đó có đỗi ăn rồi lại ngủ,
Đây một mình thức đủ tối sáng.

Câu Đối

Xin làm rẽ

Ông Vương-Toán nhà nghèo, học giỏi; thấy con gái quan Đô-húy Bạch-Lạc đi ngang qua, thì về nói với mẹ xin đi hỏi nàng ấy cho mình. Bà mẹ đến nơi sợ quá, lấp-ló ngoài dinh, lính bắt vào quan, bà mẹ phải thưa thiệt. Quan mới cho kêu ông Toán đến, ra câu đối rằng:

Trai họ Vương 王 đầu đội nón trúc 竹 tuổi
hai mươi 廿 hà túc toán dã 箕 (câu này chắp chữ
vương chữ *trúc* và chữ *chắp* là *hai mươi*, thành
chữ “Vương-Toán là tên ông” 王箕)

Ông Toán đối rằng:

Gái họ Bạch 白 lưng thắt dây tơ 絲 tuổi mười
tám 八 bắc diệc lạc hồ 樂 (Câu này chắp chữ
bạch chữ *ty* chữ *thập-bát*, thành chữ Bạch-Lạc
là tên quan ấy 白樂)

Quan Đô-húy thấy hay chữ muốn gả con, mà
tiều-thơ đứng trong rèm nghe, không chịu, chê đồ
quần manh áo rách. Ông Toán nghe bèn nói châm-
hẩm rằng: «Khinh người dầu thế, thương nhau thì
hết.» Tiều-thơ nghe tiếng đáp lại một giọt rằng:
«Thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng,
thương con, thương cái nhà mày, ai khiến mày
thương ta?»

Quan Đô-húy thấy vậy, vội ngay lấy lời con thốt, mà bảo ông Toán rằng: Ấy là nó ra để cho mầy đó, hễ làm được một bài thơ như vậy, thì tao bắt nó phải ưng. Đề ấy là : *Thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cài.*

Ông Toán liền làm ngay rằng :

*Hà dám thương đâu phận mà-hồng?
Thương vì một nỗi để phòng không.
Thương con quốc rủ kêu mùa hạ,
Thương cài bèo trôi giặt bể đông.
Thương vợ-chồng Ngâu duyên chéch-mắc,
Thương cha-mẹ nhện sổ long-đong.
Thấy người thanh-lịch mà thương thế;
Hà dám thương đâu phận mà-hồng?*

Quan Đô-húy phải gả, tiểu-thơ thấy hay chữ cũng bằng lòng, sau ông Toán thi đỗ làm quan to.

Tăm Tây Hồ

Theo phép hễ mỗi khi vua ngự qua phố, thì nhà-nhà phải đóng cửa, người-người thảy nép đầu, không dặng nhìn xe vua. Khi đức Minh-Mạng ngự ra hồ Tây chơi, đao-thương sáng hoắc, tàn-lọng lợp trời. Ông Cao-bá-Quát lúc đó mới 6, 7, tuổi, đang đi đàng trước, nghe quan nạt biếu tránh, ông liền chạy xuống mé hồ, cởi áo-quần, đứng xem xe vua đi, xem

mân-nhân rồi nhảy xuống hồ, ló mặt lên ngang mặt nước, thở bong-bóng chơi. Vua thấy sai bắt dẫn lại, tay bị trói. Ông Quát cứ điềm-nhiên, trần-truồng đi đến trước mặt vua. Vua hỏi thì ông nói là học-trò, vì trời nực nên ra tắm mát. Lúc đó vua thấy dưới hồ có con cá lớn rượt con cá nhỏ, vua liền ra một câu biếu ông đổiặng thì tha.

Vua ra rằng : **Nước trong lẻo-lẻo cá nuốt cá,**
Ông đổi ngay: Trời nắng chan-chan người trói người.

Vua tha và khen thưởng.

Dán nhà thợ nhuộm

Ông Quát viết giùm câu đổi dán nhà thợ-nhuộm như vầy :

Thiên-hạ thanh huỳnh giai ngả thủ,
Triều-đình châu tử tòng ngô gia.

THÍCH NÔM :

Xanh vàng thiên-hạ đều tay tờ,
Đỏ tía triều-đình bối cửa ta.

Bị cùm

Khi ông Quát làm giặc bị bắt, ngồi trọng ngục có ngâm hai câu rằng :

Một chiếc cùm lim chơn có đẽ,
Ba vòng dây sắt bước thì vương.

Chết vẫn còn thơ

Khi đem ông Cao-bá-Quát ra chém, ba hồi trống đánh xong, gần hạ-thủ, ông còn ngâm hai câu chơi, chẳng biết sợ chết là gì, thiệt đáng mặt anh-hùng. Chừng chém rồi có chỉ vua ân-xá, song việc đã xong rồi. Hai câu ngâm rằng:

Ba hồi trống giục mồ cha kiếp,
Một lát gươm đưa bỏ mẹ đời!

Trung thu

Trong năm chỉ có rằm tháng tám là tiết Trung-thu thì trăng tỏ hơn hết (Thu nguyệt dương minh huy).

Thầy trăng tốt, người Tàu hay tụ nhau lại mà chơi trăng, lâu đài thành lệ thi hóa ra một ngày lê lớn.

Lại cũng nhơn có tích đời nhà Đường vua Minh-hoàng thấy Trung-thu trăng tỏ-rạng thì ước rằng: “Phải chi có phép gì lên đặng đó mà chơi.” Thầy đạo-sĩ La-công-Viễn tâu rằng: «Được, mà không phép dắc nhiều người, phải lựa một người có nhơn có đức đem theo mà thôi.» Vua chọn trong cung đặng một người.

Thầy ấy lấy cây gậy thầy cầm noi tay, dồi lên trên không một cái, nó liền hóa ra cái cầu lớn, thầy ấy bước lên, giơ tay dắc vua theo. Đi cùng

cái cầu ấy, thì tới cái cửa lớn, trong ấy có lầu-dài
nguy-nga lăm. Đó là cung trăng.

Bước vô cửa rồi, thầy La-công-Viễn nắm cái đầu
cầu dứt lên thì trở ra cây gậy như trước; rồi đem
vua vào lầu, thấy có nhiều con gái xinh-dep, mặc
áo-xiêm tốt-lạ dị-kỳ, múa-hát cung-cách hay lăm.
Cách múa đó kêu là **Nghê-thường-võ-y** (**Xiêm
mõng áo lông**) ,

Vua xem khúc ấy thì say-mê, coi đâu nhớ đó, để
sau về bắt-chước. Khi trời gần sáng, thầy La-công-
Viễn tâu vua xin về kéo quá giờ, không đặng ở
đó nữa. Tới cửa cung, thầy ấy cầm gậy buông
xuống thì hóa ra cầu mà đi về.

Bữa sau, vua dạy may áo-xiêm như vua đã ngó
thầy, chọn con gái lịch-sự, tốt tiếng, mà dạy nó múa-
hát theo khúc “Nghê thường võ y”, lại truyền cất
lầu y theo như kiểu cung trăng. Đến chừng tập-
luyện thành-thục rồi, vua mời thầy La-công-Viễn
vào xem thì lấy làm lạ và khen vua rất có trí.

Lại ngày ấy nhà nào cũng mua cho đặng bưởi và
khoai-môn mà chưng. Ấy bởi tích đời nhà Hán
vua Quang-võ là Lưu-Tú bị giặc vây trong thành
kia, lương hết binh đói. Vua đặt bàn vọng-thiên
khấn-vái với trời, trời mới cho đất trong thành
mọc ra khoai-môn nhiều lăm. Quân lính đào nấu
ăn, mà ăn lâu ngày nó sanh ra chứng sinh bụng.
Vua lại van-vái nữa, thì trời cho nhiều trái bưởi

trên cây, ăn nò tiêu-trù chưng ich-bụng. Khi khấn-vái đó, cũng nhầm ngày rằm tháng tám, nên mới có tục chưng bưởi và khoai-môn như vậy. Ngày ấy người Tàu hay làm bánh “Trung-thu nguyệt-bình” mà làm của lê đem cho nhau.

Ngoài Bắc cũng hay ăn ngày lễ ấy, làm đèn hình cá tôm cho con nit cầm đi chơi ban đêm. Còn ở nhà thì làm đèn máy chạy quanh, dọn cỗ-bàn chưng ra ăn-uống vui-chơi cả đêm.

Lễ đoan-ngũ

Ngày mồng năm tháng năm, là ngày lễ giữa năm, như ngày tết thứ nhì vậy, chữ kêu là: ĐOAN-DƯƠNG, ĐOAN-NGŨ, TRÙNG-NGŨ. Nguyên tích như vậy:

Ông Khuất-Nguyên, dòng tông-thất, là quan trung-thần phò vua Hoài-vương nước Sở, đời Đông-châu; ông thấy vua hay tin bọn người Thượng là quân nịnh-thần, thì dùng lời thảng như mực tàu, đắng như thuốc bắc, mà gián vua; song vua không nghe, chỉ ưa lũ nịnh ấy, vì nó dùng những tiếng kèn tiếng quyển, vẽ-vời thêu-dệt, êm tai đẹp ý vua. Bởi vậy, hễ vua càng yêu-dùng nó chừng nào, thì ông Khuất-Nguyên càng xa-cách vua chừng nấy. Có câu nói: **Chính trực nan thân, siểm du dị hạp**, nghĩa là: Lời ngay-thẳng khó thân-cận, lời dua-nịnh dễ gần-gủi, là vậy đó.

Vua sợ rầy, bèn sai ông ấy đi làm quan Thái-thú

đất Trường-Sa (Giang-nam) cho xa vuā.

Ông Khuất-Nguyên giỏi văn-chương, nên làm nhiều bài tĩ-đụ hay lầm, có ý cho vua cảm-động mà chừa-cải. Sách ấy kêu là : “Lý-tao-kinh”, kể những sự thương vua tiếc nước một cách thảm-thiết lầm, cho nên có lời nói rằng: «Ai đọc sách “Lý-tao”, mà không chảy nước-mắt ra, thì người ấy là kẻ bất-trung ngay.» Nhưng mà vua Hoài-vương là người ngu-mùi dốt-nát, lại thêm lời êm tai đẹp dạ của bọn dua-nịnh dỗ-dành, cho nên đầu văn ông Khuất-Nguyên hay bức nào đi nữa, mà đọc cho vua nghe, thì cũng như đòn khảy tai trâu, nước xao đầu vịt vậy.

Đến khi ông ấy thấy rõ vua đã đành lòng đành dạ nghe nịnh mà quên mình, thì râu-rẽ đi thơ-thẩn theo mé sông Cốt-la, và đi và hát cho hết các bài, rồi lấy đá cột cõi, gieo mình xuống sông mà chết, thì nhẵn ngày mồng năm tháng năm.

Thiên-hạ thương-tiếc ông trung-nghĩa, nên hẽ tới ngày ấy, thì làm thuyền rồng mà đưa, nghĩa là làm «việc-vớt» cho ông. Mà khi ban đầu quăng bánh xuống sông, thì thường có cá rắn nó lại nó hớp đi, nên lần lần bày ra làm bánh ú gói bằng nếp ngũ-sắc, có góc, có khoe, có cạnh, lấy chỉ ngũ-sắc buộc ngoài, có ý cho cá rắn thấy rắn-rực mà sợ, không dám tấp nuốt hồn đi. Sau vì ở xa sông Cốt-la, thì làm bánh ú mà cúng thôi, cột mỗi xâu một trăm bánh, để đem cho nhau ngày ấy.

Tục lại đến ngày đó, người-ta hay đi hái là cây lá cỏ hồi chính ngọ, đem về phơi làm « Ngọ-thời-trà » để uống cho nên thuốc. Lại kẻ hay nhặm mắt, đứng bóng ngày ấy ra ngó mặt-trời, thì năm không nhặm mắt.

Tùng lộc

Những đồ vẽ, thêu, chạm, người-ta hay dùng kiều tùng-lộc, là con nai con hươu đứng dưới gốc cây tùng. Ấy là kiều chúc thọ, vì cây tùng là “thiên niên tung túy, long đong bất diêu” nghĩa là “ngàn năm tốt xanh, thanh đồng chẳng rụng”. Sách Tàu có nói trăm năm thành “phục-linh,” ngàn năm thành “hồ-phách”.

Còn con hươu con nai cũng sống lâu, sừng-gạc già rồi giữ đi mọc lại. Sách Thuật-dị-kí nói: ngàn tuổi rồi nó ra xanh, thêm năm trăm năm nữa nó hóa ra trắng, thêm năm trăm năm nữa lại hóa đen. Đời vua Thành-đế nhà Hán, có người ở núi được con hươu đen, nấu ra thì xương nó đều đen cả, thịt lấy làm nem, ăn sống đặng 2000 tuổi. Lộc-nhung lại là vị thuốc bổ khí, bổ huyết, tráng dương, v.v.

Về chữ xuân-huyên

Hai chữ “Xuân-Huyên” 春萱 để chỉ cha mẹ, mà người-ta thường đọc “Thung-huyên” là sai, vì nếu đọc “thung” thì chỉ nghĩa là cái nọc, là đòng,

là giã; còn đọc “xuân” thì chỉ là cây “xuân”, có ý chúc cho cha sống lâu.

Bởi trong “Tự-điễn” giải rằng: Ông Trang-tử nói trong núi có cây xuân lớn 8000 năm làm một “xuân”, 8000 năm làm một “thu”.

Vài chuyện tiêu-lâm

Ngải mè

Lão thầy kia hay gạt người mà cho chuộc ngải mè, để bún đờn-bà con gái? Nhằm lúc lão đi khỏi, có tên nọ bảnh trai đến chuộc ngải, rồi lấy ngải đó bún vợ lão thầy. Vợ lão thầy liền đi theo tên ấy. Đến khi trở về, thì lão trách rằng: «Sao mày thuận đi theo nó?» Vợ nói: “Tôi thuận theo ngải linh chớ! Nếu không làm như vậy, thì họ chê thuốc ta không hiệu-nghiệm.”

Rề là tiên-tồ

Thằng khờ kia đi làm rè. Trước khi đi nó hỏi cha nó: “Đến đó phải ngồi đâu?” Cha nó nói: “Chẳng nên ngồi một chỗ với cha-mẹ cùng cô-bác bên vợ, phải lựa chỗ nào không ai ngồi mà ngồi, vậy mới phải đạo rè con.”

Anh-ta đến nhà cha-mẹ vợ, ngồi quanh-quất thấy mỗi chỗ đều có người ngồi, duy có bàn thờ không

ai, bèn nhảy phóc lên đó ngồi tự-nhược. Cha vợ nó day lại ngó thấy vùng la rắng: “Mày là tiên-tồ tao, chờ không phải rẻ! Thôi tiên-tồ đi về cho rảnh!» Bèn đá đít anh-ta.

Lộn hồn

Thằng cha kia bay lộn hồn. Bừa nọ vác mác vào rừng đốn tre. Vừa đến nơi thì đau bụng. Nó quăng mác xuống đất, ngồi lối đó mà xuất cung. Xong rồi đứng dậy vận quần, ngó thấy đám tre, liền nói: “Cha! Tre tốt dữ! Phải chi có mác mình đốn ít cây!!” Vận quần rồi, ngó xuống đất thấy cái mác, vùng nói: “May a! buồn ngủ lại gặp chiếu manh! Xí được cái mác ai bỏ đây!” Cúi xuống lấy cái mác, rồi đứng dậy đi, vô ý, đạp nhầm bãi cứt của nó. Nghe cái gì chèm-nhép dưới chơn, ngó xuống coi, thấy vậy giận, vụt chưởi: “Đéo mẹ! ai ỷa bậy!»

Đoạn đốn tre vác về, quên nhà, đi qua đi lại trước cửa, không dám vô. Vợ nó thấy bộ kì-dị, giận ra hối: “Điên hay sao? mà đến nhà không vô?” Nó nhìn sững và nói: «Mẹ! Thiếm này tôi nhớ mặt có quên thì phải! Chuyện chi mà mắng tôi dữ vậy?»

Tôm - tí

Thằng nhỏ kia bắt đặng con tôm-tít, nó bỏ vào cái tô nước, lấy ngón tay chặn đàng đầu, con tôm-tít thụt lui; nó chặn đàng đuôi, con tôm đi tời. Nó

lấy làm lạ kêu ông nó mà hỏi rằng:

Ông ơi! Con này đâu nó tại đâu?

Ông nó nói:

Cái thằng dại hoài! Có râu thì khúc đầu, không
râu thì khúc đít!!

Chẳng vị giàu

Anh nhà giàu kia hỏi người nhà nghèo rằng: «Ta
giàu bạc ngàn, còn mi nghèo mạt, sao mi không
kinh-trọng ta?».

— Người nghèo nói: «Mi giàu thì mi ăn, mắc-mở
chi mà ta phải kính-trọng nũa kia!»

— Anh nhà giàu hỏi: «Ta chia hai cho mi năm
trăm đồng bạc, mi kính-trọng ta chẳng?»

— Người nghèo nói: «Ta năm trăm đồng cũng
bằng mi, có đáng gì mà phải kính-trọng?»

— Anh nhà giàu hỏi: «Thôi, ta cho mi hết một
ngàn đồng, mi kính-trọng ta chẳng?»

— Người nghèo cười rằng: «Mi mất một ngàn, còn
ta đặng một ngàn, mi kính-trọng ta mới phải chờ!»

Cắn răng mà chịu

Mẹ chồng già, nàng dâu trẻ, đều góa chồng. Khi
ấy mẹ chồng nói với nàng dâu rằng: «Không dè
nhà này mẹ con mình rủi-ro quá! Song phải cắn
răng mà chịu cho qua ngày, mới gọi là tiết-hạnh».

Không bao lâu, mẹ chồng tức-tình với chúng, con đâu nhắc lời cũ mà hỏi: « Sao mẹ xuất hồn phản hồn ? Bấy lâu mẹ dặn cắn răng mà chịu với nhau, bây giờ mẹ không nhớ lời ấy ! » Bà giận hả hoác miệng, rồi nói lớn rằng: « Ấy là nói phận mi, chờ ta còn răng ở đâu hòng cắn mà chịu, hử ? »

Chép văn tế cũ

Anh chủ nhà kia dốt-nát, rước thầy về dạy con, mà thầy cũng ít chữ quá, nhờ một tập đồ nòi mà thôi! Đến khi bà mẹ vợ anh chủ nhà mãn phẫn, chủ nhà cậy thầy đặt giùm văn-tế. Thầy dở tập đồ nòi ra, chép lộn nhằm văn-tế cha vợ! Chừng anh chủ đem lẽ qua tế, học-trò lẽ đọc văn, nghe ra bảy hết! Ông gia ánh nỗi giận mắng rằng: « Thằng mù lại rước thầy đui! mẹ vợ chết mà đặt văn-tế sống cha vợ! Đi về cho rảnh! ở đó mà trù ai? » Anh nọ mất-cỏ, tức-mình về mắng thầy: sao có chép lộn! Thầy giận đỏ mặt, xách tập đồ nòi, dở ra chỉ và nói rằng: « Ông coi đó mà coi, tôi chép không sai một chữ! Ấy là tại chết lộn, chờ tôi có chép lộn, ở mô! »

Tiếng nói giải nghĩa

Bất-trắc: Không có lường được.

Bứt-trắc: Vụt-chạc gập-ghềnh.

Bất-tử: Chẳng chết; làm ngang đi chẳng kề chết là gì; làm liều mạng, dẫu có ra làm sao thì cũng chẳng lo. Lại chỉ nghĩa: vụt ra làm chẳng nghĩ trước sau.

Tử-tế: Nhiệm-nhặt, nhỏ-bé, chín-chắn vì dẫu nhỏ-nhặt cũng chẳng sót chỗ nào.

Kì-khu: Gặp-ghènh. Khó-nhọc lặn-lội, nên hay nói KÌ-KHU CHÍ-THÚ là dẫu gặp-ghènh cũng vui chí, chỉ bền-đỗ, dẫu khó cũng không nao.

Cù-khôi: Đầu giục, chỉ là đầu-đảng, cang-đảm, cự-địch. Bởi đó mà tiếng tục hay nói: KÌ-KHÔI là hay cự lại, hay chống-chỏi, trì-mò.

Tứ-chiểng: Chỉ là bốn phía, tư-bề. Nói dân tứ-chiểng nghĩa là từ hướng nhập lại.

Mất-lòng (chữ: Thất-nhơn-tâm) là mất cái lòng người-ta nguyên có với mình. **MẾCH-LÒNG** (chữ: Khuy-tâm) là cái lòng bót đi, thiểu đi, không đặng băng-banden như xưa.

Giả-dại qua-ải: là chỉ hoặc có hiềm-nghèo thì phải dùng mưu chi cho qua khỏi; hoặc có đều ức-túc, mà mình nghĩ dẫu có đổi-chất trả lại cũng chẳng ích chi, làm thịnh bỏ qua cho xong cho rồi. Bởi tích ông Cơ-Tử thấy ông Tỉ-Can vì can vua Trụ mà phải bị giết, nên giả-dại đi làm tội-mọi chúng cho khỏi nạn (Dương cuồng vì nô).

Qua-ải: Bởi tích KÊ MINH QUÁ QUAN, là tích ông Mạnh-thường-Quân nuôi khách nhiều, đến lúc bị

tội, trốn ra cửa ải, chạy tới đó còng khuya, nhờ có anh khách biết giả tiếng gà gáy, gáy lên thì ải mở cửa, mới thoát ra khỏi đặng (Phép nhà Tần hẽ gà gáy mới mở cửa ải).

Câu chữ quen dùng

(Tiếp theo)

Bán đồ nhi phế; nhĩ hà nhứt thề.

Tam niên thành lệ; tân quan tân chẽ.

Huynh đệ uich vu tường; kì phụ nhương dương,
nhi tử chứng chi;

Lóng mẫu xuất long nhi; nhứt chứng phi, nhi
chứng quả.

Bỉ ngã vô thù; tiêu đầu lạn ngạch.

Thúc thủ vô sách; an như bàn thạch.

Vô sự vô sách; vô mạch tắc chỉ.

Sự dĩ an bài; tài cao trí túc.

Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhơn.

Cận sơn thức điểu, cận thủy tri ngư.

Đa thơ loạn tâm; phụ tử tình thâm.

Tửu nhập tâm như hồ nhập lâm.

Vô tâm vô tri; nam nhơn chi chi.

Hải hà chí lượng; phu xướng phụ tùy.

Sanh ki tử qui; châu nhi phục thi.

Ái nhơn như ái kỉ; trắc dị phòng nan.

Tri gian bất tố; tứ cõ vô thân.

Tiền tài phá nhơn ngāi, kim ngân phá luật lệ.

Cùng vò sở xuất; phước bất trùng lai;
Họa vò đơn chí; kiến bất thủ nhi tầm thiên lý.
Phú quý như phù vân; thuận dân sở hỉ.
Ngã vi ngã nhĩ vi nhĩ; tự thí chí chung.
Hữu lao vò công; tận trung tận hiếu.
Ngôn thiều tri đa; quốc gia hữu sự.
Khứ bất ly xứ; lao tâm tiêu tú.
Hồ phu sanh hồ tử; phi kì phận sự.
Khầu phân khầu xứ; hữu sanh hữu tử.
Vô nam dụng nữ, vô tử dụng tôn.
Đa ngôn đa quá; bá nhơn bá tánh.
Hữu thạnh hữu suy; lão giả an chi.
Khầu thị tâm phi; cư an lự nguy.
Dỉ chí thế chí; dỉ hư vi thiệt.
Dỉ thị vi phi; thiên nhi sử nhiên.
Thiên niên bất tuyệt; tha cầu biệt sự.
Truyền tử lưu tôn; năng ngôn nhi bất năng hành.
Hậu sanh khả úy; ần thủ ần vỉ.
Độc thơ cầu lý; phú quý đa nhơn hội.
Bần cùng thân thích ly, tội qui vu trưởng.
Lệnh tại hồ thượng; hữu công tắc thường;
Hữu tội tắc trưởng; ngôn dực thường phi.
Phú quý hữu lẽ nghi, bần cùng khỉ đạo tâm.
Dỉ hòa vi quới; đáng lý bất dung.
Thí chung như nhứt; tận nhơn lực nhi tri thiên
mạng.
Dưỡng hồ vi hoạn; sanh tử hữu mạng.

Phù qui tại thiêng; nhứt nhơn truyền hứ;
Vạn nhơn truyền thiệt; tiền tài nhơn nghĩa tuyệt.
Bá nhơn bá thiệt, khẩu thuyết vô bằng. (Còn nữa)

Loài vật khôn Hạc múa

Có quan Thái-thú tên Triệu - Biện, nuôi một con hạc tập rất khôn, hiểu cả điệu âm-nhạc. Lúc rảnh, ông dạy đem cây đòn cầm của ông ra. Hé thấy ông đốt lò hương trầm, thì con chim ấy đến trước chực sẵn, chờ tiếng đòn khảy mà đi bộ, giương đầu ngược cổ, búng cánh, nhún chơn, giọng cao thì cất cánh lên, giọng thấp thì hạ mình xuống, lượn qua lượn lại, múa tròn như quây, chẳng hề lạc một cung một điệu nào, coi rất đẹp mắt.

Ông xem nó như bạn tri-kỹ, chừng nó chết, ông không đòn nữa.

Ngựa nhớ đường

Nước Tề, chúa Hoàn-Công sai Quản-Trọng đi dẹp mọi Khuyền-nhung, lạc vào chỗ rừng rậm núi cao, cây che cổ khuất, eo-hẹp đường chim, quanh-co lối thỏ, không biết ngả mà ra, lòng tam-quân xao-xiến.

Khi ấy Quản-Trọng nhớ rằng: loài ngựa có tánh quen đường cũ, liền dạy thả ngựa già ra trước, để tự ý nó đi, rồi quân cứ theo hướng ấy mà về, khỏi nạn.

(Cuốn thứ ba sẻ tiếp)



PEER OF ENGLAND SIR THOMAS HENRY
BY MARY ANN STANLEY