

Dépôt légal le 22 Juin 1932

Tirage 1500 exemplaires

GIÁ : 0\$10

CHUYỆN-VUI



1932 PAR

HUỲNH-KHẮC-TRƯỜNG

MYTHO



CUỐN THÚ NHỨT

TOUS DROITS RÉSERVÉS

8° عدد Piece



Trưa

1932

In tại nhà in BÙI-VĂN-NHÂN

BENTRÉ

ОГДО

ИУВ-ИДУИНС-

ЭНБИЯТ-ЭАНН-НИҮИН

ОЛДЫРЫ

ГІЛІК СІМЕДІ

АСТАНА - АЛМАТЫ - ШАХМАТКА



АСТАНА

АСТАНА - АЛМАТЫ - ШАХМАТКА

CHUYỆN - VUI

NHƠN VẬT NƯỚC NAM

N. 1772

Truyện ông PHÙNG-KHẮC-KHOAN
(TRẠNG NGUYÊN)

Phùng-khắc-Khoan là học-trò của Nguyễn-bỉnh-Khiêm (gọi là trạng Trình), người sanh ra tại làng Phùng-xá, huyện Thạch-thất, tỉnh Sơn-tây.

Diện-mạo người xấu-xa, mặt-mũi ô-dề, hình-vóc nhỏ-thấp, râu thưa tóc rối, mà tâm-trí thông-minh, thức-lượng tốt chung, văn-chương thao-lược gồm tài; lại có chí-kí cao, không chịu ra thi khoa nhà Mạc. Đến lúc Lê trung-hưng, người mới lần vô tỉnh Thanh-hóa, ra thi hương đậu đầu, làm chức Ngự-dinh-ký-lục-tham-mưu. Sau ra đình-thi đỗ Trạng-nghuyên, lên làm Công-bộ-thị-lang.

Đời vua Lê-thế-Tông, hiệu Quang-hưng, năm thứ 18 (1594), đầu tháng tư, có sứ nhà Minh qua hỏi lề cống. Vua và Trịnh-tòng mời sai Phùng-khắc-Khoan, đương làm Hộ-bộ-thượng-thơ đi sứ bên Bắc-triều.

Khi qua tàu tần-cống, vào chầu vua Minh. Vua thuở nay nghe sứ qua lại nói Annam tốt người,

8° Indoch. Piece
1919

bấy giờ thấy sứ xấu-dạng, lùn-thấp, thì lấy làm lạ hỏi thử chơi rằng:

— Trong thiên-hạ, việc chi khó việc chi dễ hơn hết?

Phùng-khắc Khoan tâu:

— Người sanh ở thế, dẫu thiên-văn địa lý, dẫu tam-giáo cửu-lưu, bá gia chư nghệ cũng đều là dẽ cǎ, chỉn có chữ « Thinh sắc » khó mua khó kiếm thì là khó mà thôi.

Vua lại hỏi:

— Đồ ăn uống cái gì ngon hơn hết? Đồ ngoạn-kí cái gì báu hơn hết?

Phùng-khắc-Khoan tâu:

— Ngon cũng chẳng qua là mắm-muối, báu cũng chẳng hơn là hiền-sĩ. Mắm-muối mặn được, xắn được, ngon được, bồ phế-phủ, nhuận tâm-trường; người hiền-sĩ mềm được, cứng được, hay phò xã-tắc, hay đổi loạn làm trị, hay xây dữ nêu lành, phò vua vực nước, an cửa-nhà, bình thiên-hạ.

Vua nghe thì khen và ban yến.

Cách ít ngày vua Tàu dạy thợ khéo làm một con chim sẻ-se bằng mây, biết bay, nhảy, mồ, ăn, như chim thiệt, mà thả vào bồn cây trước cho đậu đó, rồi cho mời sứ vào mà phán rằng:

— Trẫm nuôi chim sẻ-se này mấy năm nay, luyện-tập nó dạn lầm, sứ xem nó ra sao?

Phùng-khắc-Khoan dấy lại coi thấy nó bay-nhảy như chim sống, thì không biết thể nào, liền chạy ra chụp con sέ-sέ quăng xuống đất, rã ra làm bốn năm miếng cây, rồi bước lên đèn tâu rằng:

— Cây trước là quân-tử, là vóc rồng ngôi thiên-tử, còn sέ là tiều-nhơn, bọn đồ-phu. Sao lại để tiều-nhơn đứng trên quân-tử? Ấy là cái lý tôi mà mạn vua đó vậy. Tuy tôi là sứ nước nhỏ mặc lòng, cũng biết biện cái lẽ vua-tôi, cái đạo cha-con, cái nghĩa anh-em; trên dưới phân nhau, không có hồn-tập thế ấy được, nên tôi giận mà bắt nó ném đi, há dẽ tôi lại không biết là chim giả sao?

Tâu rồi nghinh mặt cười hả-hả. Vua khen trí bất-thiệp và ban thưởng.

Từ ấy sứ mời đi dạo xem sơn-xuyên phong-cảnh nước Tàu.

Trong mấy tháng ấy, vua Minh cho người đi tìm một cặp ngựa cái, một mẹ một con, hình-sắc vóc-giác, đồng như nhau cả, trong nước không ai phân-biệt mẹ con đặng.

Đến chừng Phùng-khắc-Khoan về, vua mời dắt đem ra dịch-định mà hỏi thử chơi, coi nói có trùng con nào mẹ con nào con không?

Phùng-khắc-Khoan cười rằng:

— Có khó chi.

Rồi bứt một nắm cỏ non, cầm giờ ra trước mặt hai con ngựa, hê ngựa con thi tánh nó gấp, nó

bươn-bả lại giành ăn, còn ngựa mẹ thì lanh nô
đầm, huỡn, đứng đó không có bôn mà tranh ăn với
con. Nên ngài chỉ con ngựa đi ăn cỏ là ngựa con,
con ngựa còn đứng là ngựa mẹ. Hết thảy vua quan
đều khen rằng:

— Ấy mới thiệt là ông trạng.

Qua tháng II, Phùng-khắc-Khoan dâng biểu xin
về nước, vua Minh xuống chiếu ban sắc phong là:
«Lưỡng-quốc-trạng-nguyễn,» lại ban vàng bạc
phẩm-vật nhiều. Ngài có làm một cái văn **«Vịnh-**
thuật-sứ-trình».

Cách hai năm sau, là năm 1596, Phùng-khắc-
Khoan đi sứ cầu phong bên Yên-kinh một lần nữa.
Tới đó nhằm ngày lễ Vạn-thọ hoàng đế nhà Minh,
ngài có làm 30 bài thơ dâng tặng. Vua khen và phê
rằng: **Hà địa bất sanh tài?** Lại dạy khắc bản in
ra; có sứ nước Triều-tiễn là Lý-tuy-Quang làm lời
tựa.

Bấy giờ vua Tàu chiếu phong cho vua Annam là:
«Đô-thống-sứ-tư-đô-thống-sứ,» và ấn bạc, dạy sứ
đệ về cho vua.

Phùng-khắc-Khoan kêu-nài, lâu rằng:

— Họ Mạc là tôi nghịch con loạn tiếm-đoạt, khi
nó qua cầu phong, hoàng đế ban cho nó tước
ấy. Nay họ Lê là chính dòng vua Annam, mà hoàng-

để cũng phong tước ấy sao đành? Dòng Lê không có tội tiếm như họ Mạc, mà đi chịu lấy cái chức họ Mạc, thì là làm sao? Xin bệ-hạ xét.

Vua triều Minh mới dụ rằng:

— Vua nhà ngươi thiệt chẳng phải như chúa họ Mạc đó chúc, nhưng-mà mới phục, lòng dân chưa định, thì bây-giờ dùng chức ấy mà quản-hạt bồn-quốc nhơn-dân thồ-địa đỡ vây đã, sau sẽ gia tước «vương» cho, có muộn gì mà lo?

Nên sứ mới chịu lãnh mà về.

Đến năm 1915, đời vua Lê-kính-tông, ngài bị quan tể-tửu Nguyễn-lẽ-Tố gièm với chúa Trịnh Bình-an-vương (Trịnh-Tòng) rằng:

— Phùng-khắc-Khoan có ý nội công cho Mạc, nên chẳng thấy va bày kẽ chi mà trừ Mạc, để nó phá hoài không yên.

Chúa Trịnh nghe lời, quở-trách ngài nặng lời.

Ngài nghe, điểm-nhiên, không biến sắc, bầm rằng:

— Tôi tuy ti-tiểu, mà nhờ có ăn-học, nên cũng biết ít nhiều đạo cang-thường luân-lý, hết lòng ngay vua thảo chúa, bắt chước người xưa lo để danh lại đời sau. Ấy quả có người ganh-gỗ, mà vu-cáo như vậy thôi. Xin chúa thầm-xét.

Nhưng mà chúa Trịnh không nghe, dạy võ-sĩ bắt đem ra hòng chém, nhờ các quan can-gián mới khỏi.

Chúa Trịnh chỉ mặt ngài mà mắng rằng:

— Ta vị mặt quần-thần mà nhiêu tánh-mạng cho
người, và để gởi đầu người còn dính nơi cõi mà thôi.

Rồi dạy thích-tự nơi mặt mà dày đi, không cho
về triều, hay là ở lộn với dân.

Phùng-khắc-Khoan lạy tạ ra về, dọn đồ đi theo quân
dân lên trên núi Phụng-nhân-sơn, cất chòi tranh
lập vườn, trồng-trặc hoa-quả. Vậy mà cũng không
hiềm-hận, gìn một lòng ngay vua giúp nước. Thờ-
thần dạo chơi trên núi, làm phú làm văn, tả tinh
tả cảnh, dưỡng tánh thiên-nhiên.

Đến năm 1622, Mạc-kính-Khoan đem binh xuống
đóng tại Hương-lãnh-sơn, giết người cướp vật.
Chúa Trịnh là Sư-phủ-thanh-vương (Trịnh-Trang)
sai binh đi đánh không lại, bèn cho sứ qua Tàu
cầu kế. Minh gởi về hai chữ : THANH-TÚY,

青 翠 cả triều không ai cắt-nghĩa được.

Khi đó có ông Nguyễn-thế-Danh bẩm xin rước
ông trạng Phùng-khắc-Khoan về mà giải mời xong.

Chúa Trịnh dạy đem một mâm vàng lên núi
Phụng-nhân mà thỉnh về. Trạng để cầu tới ba
phen mới xuống. Vừa xem qua thì hội ý, cười
mà nói rằng:

— Chiết-tự hai chữ này, thi ra chữ : **Thập-nhị
ngoạt xuất tốt**. Ấy rõ ràng là người nước Minh
biểu ta đến tháng chạp ra binh, thì sẽ thắng quân
Mạc đãng,

Chúa Trịnh mắng thường công ông trạng, mà trạng kiêu-từ không chịu.

Qua đến tháng chạp sai quan binh lên đánh, thì Mạc thua, bắt được con trưởng Mạc là Sùng-vương Mạc-kính-Loan với chúa cũ nó là Càn-thống Mạc-kính-Cung và thân-tộc nó.

Thuở ấy chúa Trịnh-Trang có khiến Nguyễn-khắc-Minh đem sắc vò phong cho chúa Nguyễn là Hi-tòng làm chức «Thái-phó-quốc-công» và biếu ra đông-đô mà đi đánh giặc Mạc. Chúa Nguyễn nghe theo lời ông Đào-duy-Tử lanh sắc rồi sau sẽ dùng kế trả lại. Mới dậy làm mâm hai đáy, giấu sắc vào trong, trên mâm để đồ phẩm-vật, sai Lại-văn-Khuôn đem ra dâng cho chúa Trịnh, rồi lén về mất.

Đến chừng chúa Trịnh biết mâm hai đáy, phá ra coi, thấy cái sắc trả lại, và có một miếng giấy biên như vầy:

予而無肢覓非見跡愛落
心腸力來相敵

Mâu nhi vô địch, mịch phi kiến tích, ái lạc tâm trường, lực lai tương địch.

Chúa Trịnh-Trang đưa cho đình-thần coi, chẳng ai bàn đặng. Có một mình ông Phùng-khắc-Khoan biện ra bốn chữ:

Đư bất thọ sắc 予不受勅

Thật là người thông-thái tri-huệ, nên chết rồi
tặng là « Thái-tề ».

Triều Nguyễn GIA-LONG năm đầu, cũng kể là
công-thần đời Lê trung-hưng, lại cho con-cháu
dòng họ Phùng được ấm một người mà phượng-tự.

Minh-mạng năm thứ tư, có tết chung theo Lịch-
đại-đế-vương-miếu.

MƯỜI-MỘT CHÉN RƯỢU

-
- 1.— Một chén giải cơn sầu,
 - 2.— Hai chén còn nhơn-đạo,
 - 3.— Ba chén còn gượng-gạo,
 - 4.— Bốn chén nỗi sân-si,
 - 5.— Năm chén sập thần-vì,
 - 6.— Sáu chén ngồi ghì xuống đó,
 - 7.— Bảy chén thì đuổi chẳng đi,
 - 8.— Tám chén lóc-trọc lộn ra,
 - 9.— Chín chén lóc-trọc lộn vò.
 - 10.— Mười chén ai xô tôi ngã.
 - 11.— Mười-một chén chươi cha ai xò!
-

BA BẬC BỘ-HÀNH Ở QUÁN



1.— Nhứt quâu-tử, ăn mứt gừng, uống nước chè
tàu, ngồi chiếu bông, nằm nhà trong, đánh cờ tiên.

2.— Nhì quàn-tử, ăn thịt trâu, uống nước trà huế,
ngồi chiếu kẽ, nằm nhà giữa, đánh cờ tướng,

3. – Tam quân-tử, ăn cơm nguội, uống nước lạnh,
ngồi chiếu manh, nằm nhà ngoài, đánh cờ chó.

THƠ BÔNG-LÔNG



Trước kinh gởi thăm ai không biết,
Sau ngõ cùng bạn ngọc bông-lòng,
Kể từ ngày đó bắc đây đông,
Lòng không tưởng không thương không nhớ,
Bậu với qua không dươn không nợ,
Qua với bậu kẻ Tấn người Tần;
Sống dương-gian chẳngặng nằm gần,
Xuống Âm-phủ thì phân hai ngả;
Nhà huyên ấy vốn là mẹ gã,
Thung-thất này chẳn thật cha ta;
Gãm hai đàng chẳng phải sui-gia,
Xem đây đó người dưng hết trọi...

CUỘC CHƠI CON NÍT

XAY LÚA

Người lớn nắm lấy hai tay đứa con-nít, đứng
nhún vò nhún ra mà nói rằng: **Xay lúa, xay lúa,**
cò-kecút-kit, tôi là con-nít, tôi chẳng biết xay,
đánh tôi một chày, nằm ngay cẳng cuốc...

ĐỐT-ỐNG

Ngoài Bắc con-nít xúm nhau chơi cũng như
« **Cù m-nụm cùm-nịu** » trong Nam, kêu là « đốt

ống ». Chúng-nó ca như vầy: **Đốt ống chảng kè,
con về nhà quê, con đi nhà tôi, con đi hỏi-hò,
con đi chò-mẫu, con đi chấu-chiếc, con đi chiệc-
chù, đồ lõi tay nào?** Hè chỉ « đồ tay này » thì rút
tay ấy ra. Cứ làm xậy-vần như vậy cho đến hết.

ĂN VỎ QUÍT

Vỏ quít thi the, nên khi chơi ăn vỏ quít, thi đúra
ăn ấy đọc cái ca sau nầy, và đọc và vò cho nó bay
bớt hơi the đi: « **Xu-xa xu-xít, bán quít chợ đồng.
bán hồng chợ vē, bán ba thằng bé, bán mẹ
thằng cô, bán cô thằng lào, bán thuốc cho tao.
ba đồng một điếu, ông xã bắt thiểu, một đồng
tiền trinh (1), thằng Ngô nóng mình, thằng
răng như Sở.** »

ĐỒ CHƠI

HỎI

Mày ơi! Tao đố mày hay: Mày ơi! Tao giảng mày
hay :

- Cái gì thi cay?
- Cái gì thi nồng?
- Cái gì dưới sông?
- Cái gì trên đồng?
- Cái gì trên non?
- Cái gì nhiều con?
- Cái gì thi son?

THU'A

- Trâu không thi cay;
Voi nay thi nồng.
Thuyền-bè dưới sông.
Thóc-lúa trên đồng.
Hươu-vượn trên non;
Gà mái nhiều con,
Cái chỉ thi son;

(1) Tiền trinh là tiền điếu.

Cái gì thì tròn, vừa bằng bàn tay?	Cái gương thì tròn, vừa bằng bàn tay.
Cái gì thì dày?	Cây lụa thì dày;
Cái gì thì mỏng?	Cây vải thì mỏng.
Cái gì no lòng?	Cơm ăn no lòng.
Cái gì sống lâu?	Bà già sống lâu.
Cái gì đội đầu?	Cái nón đội đầu;
Cái gì đựng trầu?	Cái đĩa đựng trầu;
Cái gì cầm tay?	Cái quạt cầm tay.

CON CÔNG TỐ-HỘ

Con công hay múa, nó múa làm sao? Nó thút đầu vào, nó sè cánh ra, nó ra kẻ-chợ, nó nhớ ông nghè, nó què một cẳng, nó chẳng hay đi, nó đậu nhánh si, nó kêu « tố-hộ ».

Tập tầm vông! Con công hay múa, nó múa làm sao? Nó thút đầu vào, nó sè cánh ra, nó qua nồi bảy, nó nhảy nồi bung, nó đậu cây sung, nó qua cây ngái...

CHƠI TRĂNG

Ông trăng ông trăng, xuống chơi với tôi, có bầu có bạn, có bát cơm xôi, có nồi cơm nếp, có đêp bánh chưng, có lưng hủ rượu, có khướu đánh đu...

CÂU THƠ NÓI CHƠI

TRÁCH ÔNG TƠ

Bắt ông Tơ đánh sơ vài chục, mỗi tơ gần ngủ gục quên xe,

RÈ DỮ

Xăn quần cho gọn, bới tóc cho cao, đá mẹ vợ xuống ao, cho biết tài chàng-rề dữ!

DÂU HUNG

Hai tay cầm lấy búa đồng, hỏi dọa mẹ chồng, có sợ tôi không? — Còn ôi! mẹ sợ lắm thay, con đừng nói nữa, mẹ chun ngay xuống sàn.— Mẹ chun tôi cũng chun theo, tôi lấy kèo-nèo tôi móc mẹ ra !

NHÁI THẦY-PHÁP ĐỌC THẦN-CHÚ

Phục vị! Cà-cường bay cao, cào-cào bay thấp, con cu đương ấp, trở mỏ về trời, nghe tiếng thầy mời, về ăn thịt chuột !

THƠ CHÊ GÁI LẤY KHÁCH

Người Trung-huê khi trước cạo đầu gióc bình. Còn người Annam có tinh cắc-cớ nói chơi, bâm-nhỏ, bao-biếm, nên đặt thơ nói cho mạt như vậy, mà răn đòn-bà con-gái, kẽo ham lợi mà lồi đạo cang-thường, phạm điều đức-hạnh.

Tóc mai đá đất bậu chê,
Nưng-niu thẳng Chệc tư bề sọ không;
Trên đầu nó vẫn đuôi nhông,
Cái răng trắng nhẹ, miệng không ăn trầu.
Gãm trong thẳng Chệc thêm rầu,
Có một cái đầu chẳng để cho nguyên;

Tóc ra thì nó cao liền,
Mua chỉ nó giặc cho liền ống chun;
Bạn quần không có dây lưng,
Bạn áo nửa chừng lưng-lưng dài trâu.
Còn thương thằng Chệc vì đâu?
Càng ngày càng thảm, càng lâu thêm buồn.

ĂN TRỘM TRÂU CUNG KHAI

Trộm trâu tôi không biết, tôi không biết trộm trâu,
Vốn nhà tôi tròng một đám bầu,
Vi không tiền mà mua bánh dầu,
Coi nhà nào lớn ruộng nhiều trâu,
Tôi tháo cồng dắc về nó ịa,
Bầm thiệt tình tôi kiếm cứt trâu!

CÂU KHÓ NÓI.

(Đố nói một hơi cho đủ chục thì giỏi)

- 1.— Ăn cơm dưới đò, lèn đèo mà đói.
- 2.— Một cái nút thắt, hai cái thắt nút.
- 3.— Một con ngựa khéo đá, hai con ngựa đá khéo.
- 4.— Một con cá mòi béo, đê mèo đói ăn; hai con...
5. - Quần tia rách, vắt trên vách đất.
- 6.— Mạnh tranh tranh mọc, mạnh bắp bắp mọc.
- 7.— Một ông xã đốn cây tre, kéo khéo đè mạ mộng mè tôi; hai ông xã....

CÂU ĐỐ

- 1.— Bằng trái cà có hoa dưới đít, bằng trái quýt dưới đít có hoa? Xuất nhứt quả: «Trái măng cụt».

- 2.— Chó đâu có sửa lồ không, gái không trắc nết sao
chồng hay ghen? Xuất vật dụng: «Cái quả hú».
- 3.— Thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi
qua cầu giờ bay? Xuất mộc dụng: «Cái con dẫu».
- 4.— Giữa đường bóng-quán thảm thay, lại thêm
người đập một cây trên đầu? Xuất nhứt mộc:
«Cây mù-u».
- 5.— Thuyền be-be có một tấm be, năm người chận
năm người đè, sóng-gió không có, nó chạy
tấm-te? «Cái vạch».
- 6.— Mình suôn, da trắng, ruột rối như tơ vò, đầu
đội hỏa-xa, chơn mắc thủy-triều? «Điếc thuốc
vấn».
- 7.— Mình một tấc, đuôi một thước năm, đi thì
nằm, ngồi thì ngược? «Cây kim may có chỉ».
- 8.— Ngoài da cóc, trong ngọc-anh, mở ra thơm
ngát, người người muốn ăn? «Trái mít».
- 9.— Hai tướng tám quân, lên núi Kỳ-lân, bắt thắng
ứ-hụ? «Tay bắt chí».
- 10.— Ông già ông chết đã lâu, con mắt trắng xác,
hàm râu hãy còn? «Gốc tre khô».
- 11.— Công lưng loa đầu, đám bà-già bà-già hụ,
đám con gái con gái ừ? «Hoa tai mó-cân».
- 12.— Cây khô mọc rẽ trên đầu, sông-suối không
sợ, sợ cầu bắt ngang? «Cột buồm».
- 13.— Mẹ có tóc mẹ sống lâu, con trọc đầu con chết
chém? «Cây dừa trái dừa».

- 14.— Cây suôn đuột-đuột, lá tựa đuôi công, chặt lấy đầu mà nối tồ-tòng, vắt lấy nước mà dãi người thiên-hạ? «Cây mía».
- 15.— Hai tay ôm lấy cột nhà, xương-thịt chẳng cò, những da bầy-nhầy? «Cái võng treo cột nhà».
- 16.— Dám cởi mà không dám bắt? Cục cứt.»
- 17.— Càng chặt càng dài, càng đẽo càng lớn? «Đào mương.»

CÂU ĐỐI.

- 1.— Ruồi **đậu** mâm xôi **đậu**;
Kiến **bò** diā thịt **bò**.
- 2.— Bửa củi dà văng vỏ (có nghĩa: vua Văn vua Võ);
Nấu cơm cháy thành than (có nghĩa: vua Thành Thang)
- 3.— Cái đục **sắt** sao kêu đục **bạc**?
Lưỡi câu thau sao gọi câu **vàng**?
- 4.— Con **công** con **rùa**, con **eua** con **rồng**;
Con **cáo** con **sóc**, con **cóc** con **sáo**.
- 5.— Đi đất **thịt** đường trơn như **mỡ**;
Ngồi cây **da** gió mát tận **xương**.
- 6.— **Trâu** khát nước **bò** xuống uống;
Trê thèm mồi **lóc** lên ăn.
- 7.— Ống **quyền** treo trên bức **sáo** té cái **địch**;
Con **cò** nép bên bụi **tranh** mổ cá **kìm**.
- 8.— Ngọn nước chảy xuôi trời lật ngửa;
Mảnh gương úp sấp đất nằm nghiêng,

- 9.— Sòng lo đất thiếu bồi thèm nước;
Núi sợ trời nghiêng đỡ lấy mây.
- 10.— Nước kia bởi sóng nên nhăn mặt;
Non nọ vì sương chịu bạc đầu.
- 11.— Gió quyến ngọn cây cây quyến gió;
Trăng lồng đáy nước nước lồng trăng.
- 12.— Ông bạc mày, ngồi lông thỏ, đề tự nhạn,
tả từ quyền; (Cây viết.- Văn)
Lưỡi mỏ sả, cán sừng trâu, triển thao long.
khai lược hổ (Cây gươm.- Võ)

VỊ THUỐC BẮC

Câm thay loài mộc-tặc,
Giận bấy đảng Vô-gi.
Vụ bạc-tiền theo lũ đương-qui,
Mong bội-ngãi quên ơn bối-mẫu.
Quân-tử sao không biết xấu?
Nữ-trinh sao chẳng ái thân?
Mùi trầm-hương ai cũng muốn gần,
Lòng cam-thảo người nào chẳng dung?
Tiếc bấy những người quán-chúng,
Uồng thay mấy kẻ khuỵết-minh.
Đạo quân-vương thực-đoạn vong tình,
Niềm phu-tử nỡ nào bội nghĩa?
Xưa tồ-phụ mỏ-mang thực-địa;
Nay cháu-con xa-cách thiên-môn.
Khen những loài bạch-khấu rằng khôn,

Hoa-tùng đảng tây-quá răng giỏi.

Bán-hạ mê theo làm mọi,

Sanh-cương bắt nạp khứ-trù

Cõi Kỳ-nam cả nghiệp xui hú,

Lo Thăn-khúc ngày sau khó ở.

Nhơn-sâm hối xa-xuôi khôn đỡ,

Cam-toại thương dân-chúng chịu nghèo.

Đề sài-hồ ngày tháng làm eo.

Binh-lang lại năm chay thấy vắng.

Trông có lính xa-tiến mở trận;

Đêm-ngày chờ-đợi phòng-phong.

Chữ dạ này hậu-phát rèn lòng;

Ước cho thấy huỳnh-kỳ trõ mặt.

Xin thánh-tổ hốt thang tú-vật,

Ngõ cho mau làm tề thập-toàn.

Sau đại-hội thiên-hạ dân an,

Loài bạch-khấu làm ma kinh-giái.

Để cho những xà-sàng đảng dai,

Khôn tìm phương sanh-địa lánh thân.

Dầu lên trời kiết-cánh nan phản,

Trên mặt đất trơ-trơ chỉ-xác.

Chuyện Khôi-Hài tây.

CHẾT VỀ BÌNH GI

Có ông hoàng-đế giận lão thầy coi thiên-văn, bèn đòi đến mà hỏi rằng:

— Lão kia ! Mì tưởng mì sẽ chết về bình gi?

Muôn tâu :

— Tôi sẽ chết vì cơn sốt-rét.

Hoàng-đế phán rằng :

— Ấy là mi nói láo, chờ mi phải chết cách dùn-dẫn bây giờ cho mi coi.

Quân áp lại bắt anh ta dẫn đi xử. Anh ta liền tâu:

— Xin hoàng-thượng dạy bắt mạch tôi mà coi, tôi sốt rét thật.

Vua liền tha nó ngay.

TÔI NỮA LÀ HAI

Có một người đi xin với vua nước Prusse cho được làm quan. Vua hỏi nó :

— Người sanh tại xứ nào ?

— Tâu bệ-hạ, tôi sanh tại kinh-thành Berlin.

— Đi cho rảnh! Người đất kinh-đô không ai nên thân hết thảy.

— Muôn tâu, tôi xin vô-phép, có người nên mà !
Tôi biết đặng hai người.

— Hai người nào ở đâu, chỉ ra coi thử ?

— Muôn tâu, *hoàng-thượng là một, tôi nữa là hai*.

Vua nghe tức-cười, rồi cho nó y như lời xin.

DẬY SƠM

Có hai anh-em, thằng anh thì hay ngủ nướng, còn thằng em siêng-nắng lắm, thường thức dậy

sớm luôn. Bůra kia, thằng em đi ra đường sớm, xí-
được một túi bạc đầy, liền lật-đật chạy vào, khoe
với anh mà nói rằng :

--- Đó ! Thấy không anh ? Thức dậy sớm thì lợi
biết chừng nào ! Người anh đáp :

--- Đó ! Phải mà cái người có túi ấy, không dậy
sớm hơn tao, thì đâu có đến đỗi phải mất bạc !

ĐỒNG HỒ ĐẠN

Có chú bếp ở trong đội lính hộ-vệ vua Frédéric le Grand, chú ấy là lính giỏi mà cũng hay làm tốt, thường ngày mang cái dây đồng-hồ, mà lấy một viền-đạn cột vào, giả là cái đồng-hồ.

Bůra kia, vua vui, muốn chọc chú bếp ấy chơi, nên phán rằng :

--- Ông thằng bếp kia, cha-chả mày phải tiện-tặn lắm, mới nhìn tiền mà sắm đặng cái đồng-hồ hé ? Nầy, đồng-hồ tao bây-giờ là sáu giờ, mày hãy coi thử đồng-hồ mày mấy giờ ?

Chú bếp lạnh liền rút cái viền-đạn cột nơi dây đồng-hồ ra mà tàu rằng :

--- Tàu hoàng-thượng, đồng-hồ tôi nó không có
chỉ giờ thứ năm hay là giờ thứ sáu, mà nó chỉ cho
tôi có một điều nầy là phận-sự của tôi ; giờ nào
giờ nào mặc lòng, tôi cũng phải liều mình chết vì
hoàng-thượng mà thôi.

Vua nghe vậy, liền đưa cái đồng-hồ của vua có nhận ngọc hoàng-chiếu cho chủ bếp mà rằng :

— Thôi, lấy cái đồng-hồ này đây, để mà coi cho biết giờ nữa với.

CON-MẮT BẰNG CHAI

Ông quan võ kia đi đánh giặc bị hư hết một con mắt, phải làm con mắt giả bằng chai nhện vào. Bữa kia ngủ nơi quán, mới kêu con đòi lại, lột con mắt ra đưa cho nó, biếu đê trên cái ghế. Con ấy lấy rồi cầm đứng đó mãi. Ông quan mới hỏi :

— Vậy chờ mày còn đứng đó đợi giỗng-gì nữa ?

Nó thưa :

— Tôi đợi ông đưa một con nữa, chờ đợi chi ?

Vài câu chuyện tiêu-làm

THẦY THUỐC HỌC LỘI

Có ông thầy-thuốc hốt thuốc cho con tên lái ghe kia, mà bởi ông cũng giỏi quá, cho nên thắng nhỏ phạm thuốc chết tươi. Anh lái giận bắt lão thầy quăng xuống sông. Lão rán sức lội về, thấy con trai lão đương ngồi đọc sách thuốc. Lão liền giựt sách xếp lại mà rằng : «Muốn học thuốc thì phải đi tập lội trước đã ! »

MUA KIẾN ĐỌC SÁCH

Tên nhà quê kia vào tiệm mua một cặp kiến con

mắt. Chủ tiệm đưa cho vài cặp mà thử. Nó vừa mang vào con mắt, thì lấy một tấm nhựt-trình để trước mặt mà xem; trở qua trở lại một hồi, rồi nói rằng: «Tôi đọc không được.» Chủ tiệm vào mở tủ đem ra đủ thứ kiếng. Anh ta lấy từ sổ thấp cho tới sổ cao, hễ thử cái nào rồi cũng cứ nói: «Tôi đọc không được.» Chủ tiệm tức-mình hỏi: «Hay là anh không biết đọc chăng?» Anh ta liền đáp rằng: «Chó phải biết đọc, ai còn mua kiếng làm chi?» Ấy là tại nó thấy nhiều người mang kiếng mà coi sách, nó quê-mùa tưởng nhờ kiếng mà biết đọc.

THƯƠNG NGƯỜI MÀ BỊ NHỤC

Có một thằng điếm thấy trong nhà kia có đám ma, bèn đi vào khóc-kể thảm-thiết. Chủ nhà thấy vậy tưởng nó là bạn-hữu với người chết, nên mời ăn-uống tử-tế. No bụng rồi mau-mau đi về, học chuyện ấy lại với một thằng kia. Thằng này nghe nói chip để bụng, chờ có dịp may như vậy sẽ bắt-chước mà kiếm ăn. Bữa nọ cũng gặp một đám xác, anh-ta liền lăn vào ôm quan-tài, đấm ngực, bứt đầu, xem ra như tuồng thương-tiếc quá đỗi. Chẳng ngờ người thác ấy là đòn-bà, nên người chồng nổi giận hét rằng: «Mày có lấy vợ tao phải không? Khen cho cả gan dám đến đây mà khóc-kể.» Miệng nói tay nắm đầu, chơn đạp. Anh ta bị đòn bầm mình, trước khóc giả, bây giờ phải khóc thiệt tình đó chúc!

NGƯA HAY

Ông nhà giàu kia kén rẽ. Có ba người trẻ tuổi đến. Nhằm lúc bầy-trẻ dắt con ngựa của ông đi tắm. Ông nói: «Trong ba đứa, đứa nào làm thơ «con ngựa hay» mà đặng chấm là con ngựa chạy mau hơn hết, thì tao gả con.»

Thằng thứ nhứt nói:

— Bát nước mà thả cây kim, ngựa cha chạy như chim, chạy qua rồi chạy lại, mà cây kim chưa chim.

Thằng thứ nhì:

— Bếp lửa mà thả sợi lông, ngựa cha chạy như đông, chạy qua rồi chạy lại, mà sợi lông chưa hồng.

Thằng thứ ba thấy hai anh kia choán hết ý rồi, đương bối-rối, xảy nghe bà mẹ vợ địt cái «lủn»!

Nó ngụ ý bèn đọc ngay rằng:

--- Địt mẹ mới địt cái xịt, ngựa cha chạy như hit, chạy qua rồi chạy lại, mà lỗ địt chưa khít.

Ông khen là thiên-lý-mả bèn gả con cho nó.

THẦY BÓI BƠI XUỒNG

Hai lão thầy bói đui kia, nhầm lúc tồ hết đãi, bói không đủ ăn. Nghe nói tại mé sông có chiếc ghe lườn mà chủ ghe đi khỏi, bèn men lại dò đường bước xuống ghe, cầm giầm mà bơi quyết đem đi bán đặng đỡ ngặt. Chẳng dè hai người ngồi đâu mặt với nhau, nên tuy rắn sức bình-sanh

bơi rất mạnh, song ghe ở đâu còn đó. Bơi chừng
đặng nửa giờ, chủ ghe trở về ngó thấy sự dị-cục
làm vậy thì hỏi rằng: « Hai người giả-ngộ chi vậy? »
Hai bợm ngỡ mình đã ra giữa sông rồi, nên không
sợ, bèn trả lời châm-hăm rằng: « Đi bán thiệt tình,
chờ ai giả-ngộ gì? » Chủ ghe nhảy xuống đánh,
hai thầy thất-kinh bò-càn lèn bờ, chạy linh-quính
rồi hai người đụng nhau dội ngửa. Trong lúc hoảng-
hốt, tưởng chắc mình đụng nhầm chủ ghe, nên
đồng qui xuống một lượt, lạy lộn với nhau mà xin
tha-thứ. Ai-nấy thấy sự tréo, đều túc-cười nôn ruột.

GIÀY CHẸT

Con vợ may đói giày cho chồng rồi, chồng xỏ
chọn vào không vừa, nong hết sức cũng không vô,
nỗi dúa nói :

--- Cái đáng chết thì không chết, nó lại chết giày!
Con vợ nó cũng không nhịn đáp :
--- Cái đáng to thì không to, nó lại to cẳng!

ÔNG GIÀ KHÔNG CÓ MIỆNG

Ông già kia để râu dài bùm-sùm. Đứa con nít
nọ thấy la rằng :

--- Hủy! Coi bay! Ông già không có miệng!
Ông giận, hai tay phành vẹt râu ra, trợn mắt, chỉ
mà nói rằng :

--- Vậy chờ cái hùm mè mẩy đây phải không?

THẦY THUỐC SỢ MẮC MƯU

Một ông thầy thuốc có vợ, có một đứa con trai và một thằng dày-tớ. Bữa nọ đi hốt thuốc, làm hại tánh-mạng tên dày-tớ nhà kia. Chủ nhà đi kiện, quan xử cho phép bắt thằng dày-tớ của ông thầy mà thường mạng. Cách ít ngày đi coi mạch nữa, lại đoán lầm mà giết tươi một người con trai nhà nọ, nên phải giao con trai mình mà thế mạng. Ngày kia có người đến xin Ông trị bệnh cho vợ nó. Ông vung la rắng: « Thôi thôi ! Tôi biết rồi ! Đừng làm kế gạt người ! » Vợ hỏi : « Kế gì ? » Ông nói : « Kế nó làm đặng bắt mầy chờ gì. Tao biết nó phải lòng mầy rồi. Tao chả mắc điểm ! . . . ! . . . »

GIẢI NGHĨA VÀI TIẾNG NÓI TRẠI.

TAM-BẢN.- Chính nó là tiếng chữ **Sam-bản**, là ván cây **sam** như loại ván thông, dùng mà đóng xuồng nhỏ-nhỏ.

CHUYỀN-CHỆ.- Chính là **chuyển-trệ** là chuyển-vẫn, chuyên-vẫn lần-lần không đặng mau, như chậm-trễ.

TRÁI MUỒNG-QUÂN.- Chính là **Buồn-quân** vì tục truyền thuở xưa, quân-gia đi hết lương, buồn-bực, may gặp cây có trái như viên đạn, sắc tím bầm, mùi ngọt-ngọt, hái ăn đở đói. Vì vậy nên chữ kêu là **Ngộ-quân**.

CỎ-MÀN-CHẦU.- Kêu như vậy thì trùng, mà nói **Vần-chầu** thì sai.

Kêu rau MÙI-TƠI, MÙI-TƯƠI thì trúng, chờ kêu
mùng-tơi thì quấy, tên chữ là Trạch-lan.

Kêu CHÙM-RUỘT thì phải, mà kêu TẦM-RUỘT,
cùm-rụm là sai, chữ kêu là **Thanh-châu**.

Câu chữ quen dùng

Thiên vỗng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.

Chưởng đậu đắc đậu, chưởng qua đắc qua.

Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác.

Kiến cơ nhi tác; dục tốc bất đạt.

Ẩn ác dương thiện; nhứt cận nhị viễn.

Hữu diện hữu thực; bỉ cực thời lai.

Dị tướng tắc hữu kì tài; hò giả hò oai.

Hữu tài hữu tật; sự bất đắc dĩ.

Tiên xứ kỉ, nhi hậu xứ bỉ.

Ích kỉ hại nhơn; gia bần trí đoán.

Trường đồ tri mã lực, quốc loạn thức công-thần.

Gia bần tri hiếu-tử; nhơn vô viễn lự, tất hữu cận ưu.

Tội hữu sở qui; đương vi nhi vi.

Ngôn chi ngôn hựu; bất cố tả hựu.

Vô tửu bất thành lễ; quan, hôn, tang, tế, bất tại cấm lệ,

Tận lương vô kế; phì sấu tương chế.

Độc được khổ khẩu lợi ư bệnh; trung ngôn nghịch nhĩ

Vô tiêu-nhơn bất thành quân-tử; chỉ nhứt sự hành
nhứt sự.

Lão bất tử lão thành tặc; đồng ác tương tế.

Phụ truyền tử kế; tử hãi giai huynh đệ. (Còn nữa)

Cuốn nhì sẽ tiếp.

IMPRIMERIE

BUI - VĂN - NHÂN

Rue Clémenceau BENTRÉ



BỒN-QUÁN CHUYÊN :
Về việc in kinh, in sách, in toàn bằng chữ mới, thiệt rõ, giấy tốt, in được mau. Các nhà buôn bán sách cùng các nhà từ-thiện in kinh làm phúc, in sổ nhiều bồn-quán sẽ tính giá đặc-bié特.

Về việc in các thứ thiệp mời, tân-hôn, tân-gia, thiệp tang, cung-hỉ-vân.. vân.. có nhiều kiêu, in được thiệt mau, kiêu thiệt đẹp, giá thiệt rẻ.

Cũng có lảnh đóng sách in tên chữ vàng thật khéo, thật chắc.

KHÔNG THUA SAIGON !!

