

Asia
AP
95
VG
7887
++
1959



PH. TĂNG 59

check ARR 6654

TỰ DO
XUÂN KÝ HỢI

ASK
AP
95
V6
T877
dt
1959

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA

PHẠM - VIỆT - TUYỀN



ÁCH ĐÂY mấy tháng, một ký giả người Âu, vừa đi nghiên cứu tại chỗ về hình hình lực dịc Trung hoa và miền bắc vĩ tuyến 17 của Việt Nam trở về, trong một lúc vui câu truyện, thành lính dã nói với chúng tôi rằng :

* Các bạn ta thiết với vấn đề thông nhất đất nước của các bạn làm sao ? Tôi có cảm tưởng rằng Bắc Việt đang dần dần biến thành một tỉnh lẻ của Trung cộng ! Và nếu đã ấy cứ tiếp tục thì đến khi các bạn có thông nhất được đất nước, đồng bào của các bạn ở Bắc Việt cũng chỉ còn lại một phần nhỏ là người Việt Nam *.

Câu nói trên đây của một nhà quan sát quốc tế có chứa đựng một phần nào sự thực. Quả nhiên, từ ngày lập quốc, dân tộc chúng ta dù muốn dù không vẫn phải mang nặng ở trên đầu một hiềm họa vô cùng ghê gớm, to lớn và nặng nề như tất cả một trái núi khổng lồ : hiềm họa bị Trung hoa thôn tính. Trải qua các thời kỳ lịch sử, đã nhiều lần đất nước chúng ta bị một thiểu số người Trung hoa có khuynh hướng thực dân cai như là một quận huyện của họ, nhưng thường thường phản động nhân dân Trung hoa đã không công nhận ý định ngông cuồng ấy và xem đó như một cái lầm lớn, một cái lầm quái gở. Ngày nay, khuynh hướng thực dân của thiểu số nói trên ăn nhíp với chủ trương đế quốc của các đế chế sản, lợi thế cơ thời cuộc và tình thế của nước ta, mặc dù không được sự đồng tình của phần lớn nhân dân Trung hoa, mặc dù gặp sự phản kháng sâu rộng trong toàn thể đồng bào ta, đang ráo tay biến miền Bắc nước Việt thành một tỉnh lẻ của Trung cộng và mưu toan thôn tính nốt miền Nam thân yêu này.

Đó là vấn đề số một của chúng ta, vấn đề và cùng nghiêm trọng mà toàn thể nhân dân Việt Nam, dù người Bắc, dù người Trung, dù người Nam, dù vẫn sống ở trên giải đất từ Cà mau tới Ái bác, dù còn đang trú ngụ ở ngoại quốc, nếu còn trung thành với ta, nếu biết lo lắng cho các thế hệ hậu lai, thì hết thảy đều phải quan tâm.

Sau vấn đề số một nói trên có tính cách đối ngoại là một vấn đề đối nội : Việt Nam là một nước nhỏ, chậm tiến do một trăm năm ngoại thuộc, lại bị tàn phá về mọi mặt do hàng chục năm chiến tranh. Vấn đề số hai này cũng hết sức quan trọng, nếu không hơn thì hẳn là chẳng kém gì vấn đề số một trên kia.

*

Đề đối phó với những đe dọa xâm lăng của cộng sản và để trả tinh công cuộc quật cường trong nội bộ nước nhà, chúng ta có những yếu tố tinh thần và vật chất nào ?

Xét về mặt quốc tế, vấn đề chống đối cộng sản cũng như vấn đề quật cường quốc gia của Việt Nam ngày nay liên quan rất nhiều với một trận tự do dân chủ thế giới và với chương trình liên hóa chung của toàn thể nhân loại. Thực vậy, hoàn cầu càng ngày càng có thể coi như là đang thu nhỏ lại, do những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật. Do sự ấy, các nước ở trên thế giới, dù lớn dù nhỏ, không tài nào có thể đứng lẻ loi. Chính vì thế mà nhân dân các nước tiền tiến về mặt cơ khí cũng tự nhận thấy có bồn phận sẵn sàng tới đời sống của nhân dân các nước hậu tiến về mặt ấy, nhiều khi lại là những nước có nền văn hóa lão đại và thâm thúy. Nhân loại là một xã hội duy nhất, ở trong đó không dân tộc nào có thể « anh mãnh », không một quốc gia nào có thể yên trí sống súng sướng riêng lẻ một mình mà thôi. Cùng với những quan niệm tiến bộ và rộng rãi đó về sự cường thịnh, về sự tiến hóa, về hạnh phúc và hòa bình, toàn thể nhân loại ngày nay, đều phải bắn khoan trước một chủ nghĩa sai lầm, đều phải khắc khoải trước những thí nghiệm vô nhân đạo của một thiểu số người, mệnh danh là cộng sản. Phản động nhân loại, dù sống trong các nước cộng sản như Tito, dù sống trong các nước trung lập như Nehru, như Nasser, như Soekarno v.v., đều đã nhận thấy những tai hại vô cùng khốc liệt mà chủ nghĩa và các chế độ cộng sản đã đem lại cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi dân tộc, cả nhân loại

Chính vì thế mà đã có và sẽ còn có những khởi liên minh, những cuộc viện trợ. Những cuộc viện trợ nhằm mục đích giúp cho các nước kém mà mang có thể quật cường và dần dần tạo nên một nền thịnh vượng chung cho từng khu vực và cho cả thế giới. Những khởi liên minh nhằm mục đích duy trì nền độc lập cho các quốc gia nhỏ bé và nền hòa bình cho toàn thể các nước trên thế giới : chiến tranh mà xảy ra thì, dù cường dù nhược, các quốc gia khó tránh khỏi nhiều tai họa ! Riêng đối với Cộng hòa Việt Nam, sự liên kết với các nước dân chủ bạn, chẳng hạn như khởi Minh ước Đông Nam Á, bảo đảm cho chúng ta một phần đối với mối họa Trung cộng ; còn sự viện trợ tinh thần và vật chất của các nước bạn trong Thế giới Tự do là điểm tựa của chúng ta trong công cuộc quật cường của dân tộc.

*

Nhưng, để tồn tại trước những đe dọa ở bên ngoài ta, để vượt qua những khó khăn do các thời kỳ quá vãng lưu lại mà quật cường, ta không thể chỉ nhờ và sự viện trợ hoặc liên kết với các nước bạn mà cũng không thể chỉ trông chờ ở ngẫu nhiên hoặc ở thiên mệnh tùy theo quan niệm, mặc dù, từ năm 1954 đến nay, vận mạng của nước ta một phần lớn nhờ ở các may mắn của thời cuộc quốc nội và quốc tế. Cách ngon có câu : « Hãy tự giúp mình, rồi trời sẽ giúp cho ». Chúng ta phải tìm mọi cách để tự cứu khỏi những hiểm nguy và tự tạo cho mình những điều kiện để sống còn cùng tiến bộ.

Về những nỗ lực tự cứu và tự tạo, trước đây chúng ta đã làm được những gì ? Và, hiện nay, chúng ta cần phải đặc biệt cố gắng ở những điểm nào ? Trong phạm vi bài này, có lẽ chỉ có thể nêu lên một vài điểm quan trọng :

Về những thành tích đã thu được trong năm vừa qua, các ván kiện của Chính phủ đã làm tổng kết. Ở đây, thiết nghĩ chỉ nên nhận định thêm rằng : những kết quả ấy dù sao cũng hay còn chưa mỹ mãn, một phần là bởi tại các công cuộc lớn lao không tài nào thành tựu được trong một thời gian quá ngắn. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể lạc quan ít nhiều vì nhận thấy rằng : trong năm qua, chính phủ đã dám can đảm vào các khó khăn và nhiều khi cũng đã thẳng thắn tuyên bố những khó khăn đó ra cho toàn thể đồng bào được biết, chứ không còn nhất thiết muốn tuyên truyền hoa mỹ như trước nữa. Về phía nhân dân, trong năm qua, dân chúng cũng đã nhận ra rằng : không thể ý lợi vào chính quyền, phải tự mình tìm lối thoát và, khi có thể được, thì hợp tác với chính quyền để giải quyết các vấn đề khó khăn phức tạp chung.



Nhật Báo TỰ DO
TRÂN TRỌNG CHÚC QUÝ VỊ ĐỘC GIẢ
THÂN MẾN MỘT NĂM MỚI HẠNH
PHÚC VÀ THẮNG LỢI.

Điều đáng quan tâm là có một ít căn bệnh làm giảm thiện chí của nhà nước và làm nhụt thành tâm của nhân dân, nên chỉ nhiều lúc các cố gắng chưa mang lại được những kết quả mong muốn. Những căn bệnh ấy là gì? Đại khái, người ta nhận thấy ba khuyết điểm chính sau đây: 1) Những người lãnh đạo, có lẽ một phần vì sói sắng, có lẽ một phần vì hoài nghi trước năng lực của người khác, có lẽ phần nào vì e ngại sự gian ngoan của đối phương cộng sản, có lẽ phần nào vì chưa quen với nghệ thuật cầm quyền, mà nhiều khi đã bao biện, đã ôm đùm nhiều công việc quá. Do đó, những người lãnh đạo rất mệt, mà công việc cũng khó có thể tiến triển mau lẹ và vững vàng.

2) Những người nắm một phần quyền binh hoặc thế lực ở trong tay, có khi vì không nề những gì vượt ra ngoài thẩm quyền của mình, nhưng thường thường vì quá sợ sự thường phạt của thượng cấp, hoặc e ngại sự kêu ca của dân chúng, mà lâm lúc không dám nhận lấy phần trách nhiệm của mình. Do đó mà mọi gánh nặng đều muôn trú cùn lén vai một số các nhà lãnh đạo, trán tội lại đồ xưởng đầu dân chúng hét! Do đó mà có lối làm việc tắc trách cho qua ngày đoạn tháng, do đó mà có lối sống quá u già tạo chỉ cốt « đổi trên lửa dưới » để cầu lợi riêng cho bản thân hoặc gia đình của một số người.

3) Theo quan niệm Đông phương, chức việc nhà nước lẽ ra phải là kiều mẫu, là mục thước, mà còn có người sống như thế. Trách nào chẳng có một số đông dân chúng sống và làm việc với tinh thần tạm bợ hoặc với tâm lý cầu may. Ấy là chưa nói đến một căn bệnh chung của phần đông dân ta: do hàng ngàn năm lệ thuộc Trung hoa, nhất là do hàng trăm năm lệ thuộc Pháp trong thời kỳ gần đây, trình độ nhân dân ta hãi còn kém mà mang. Ý thức công dân chưa được trưởng thành và phát triển nhiều lắm, thành ra người dân thường ít có sáng kiến trong việc sử dụng các quyền lợi nhân bản và dân chủ, cũng như trong việc chu toàn các bồn phận đối với quốc gia và xã hội.

Ngoài ba khuyết điểm chung nêu trên cũng còn rất nhiều vụng về, thiếu sót, sai lầm riêng cản trở đà tiến bộ của toàn thể. Đặc biệt có một hạng người, được tạo tác do các hoàn cảnh ngoại thuộc và rối loạn trước đây, có thể len lỏi vào khắp nơi và chi phối hết thảy mọi công cuộc: đó là hạng đầu cơ, trục lợi, xu hướng... Tâm lý xu thời đê đầu cơ trục lợi vô cùng nguy hiểm: những người xu thời thường làm ra bộ hàng hải nhiệt thành một cách ghê gớm. Và những hành động « bảo hoàng hơn chính hoàng đế » từ xưa tới nay thường di hại không những cho « dân tráim họ » mà còn cho chính « nhà vua » nữa. Chết một cái là ở nước nhà hiện nay, đê đổi lại với khuynh hướng già tạo này, khuynh hướng hoạt động chán chường chưa được lớn mạnh là bao nhiêu khả năng còn chờ ở lãnh đạo, chưa chịu ra sân khấu hoạt động. Thành ra, nhiều khi, nhân dân ta bị áy có nghĩa lý gì, nếu đại cuộc bị thất bại?



Với thiên chí sẵn có của các giải hữu quyền, với thành tâm sẵn có của các từng lớp nhân dân, nếu chúng ta cương quyết sửa chữa lại những căn bệnh nói trên, thi đại cuộc nhất định sẽ thành công và vang vỹ lâu bền.

Về phương diện chính trị, đồng thời với công cuộc tiêu diệt những ôm mưu độn nhập của cộng sản, chúng ta cần phải cương quyết liên kết với đường dân chủ tự do. Về phương diện kinh tế, đồng thời với việc sử dụng công minh viện trợ của các nước bạn, cần phải kiên nhẫn đi dần tới một nền kinh tế tự túc. Về phương diện xã hội, đồng thời với việc chấn chỉnh lại các đội phong bại tục, cần phải cải tiến xã hội từ đê với sự mở rộng nhân giờ để đón nhận lấy những tinh hoa của năm châu, cần phải phát huy một nền văn hóa dân tộc có bản sắc đặc biệt.

Trong tất cả các công cuộc nói trên, vô cùng cần thiết cho sự quật cường quốc gia, nhà nước cũng như nhân dân đều có một phần trách nhiệm. Trách nhiệm của nhà nước chính là ở chỗ ổn định các đường lối chung, phác họa các kế hoạch dài hạn và dài hạn, thực hiện những phần liên quan trực tiếp đến lợi ích cộng đồng hoặc quá rộng lớn, khó khăn mà tư nhân nhất là dân chưa thể làm nổi bật cá. Nhưng nhà nước nên dành đặc biệt cho tư nhân những lãnh vực mà tư nhân có thể hoạt động được: tinh trọng chung chỉ có thể liên bộ nếu có nhiều sáng kiến, nhiều nỗ lực của tư nhân trong hết thảy các ngành hoạt động. Và, như đã nói ở trên, thế giới ngày nay hầu như đã thu nhỏ lại, một quốc gia nào bát cứ, dù lớn mạnh đến đâu cũng không thể nào có thể sống còn và tồn bộ lê loi được; nên chí, chúng ta cần phải lưu tâm tại mọi mối tương quan với các nước Đông Nam Á nói riêng và với hết thảy các nước bạn trong khối đồng minh Dân chủ Tự Do nói chung. Điều cốt yếu là cần phải điều hòa một cách hợp tình và hợp lý quyền lợi của nước nhà với quyền lợi của người các nước khác muốn tái cư ngay hoạt động tại nước ta.



Để kết luận, chúng ta có thể nói rằng: bước đường tương lai dân tộc đã vạch sẵn, chúng ta chỉ cần phải thường xuyên cố gắng để tiến tới mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là đối phó với các đe dọa của cộng sản để kịp thời cung cấp miền Nam hậu mai ngày có thể mưu đồ sự thống nhất đất nước. Người xưa đã có nói: « Hãy cho tôi một diêm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất lên ». Trong các công cuộc chung của nước nhà ngày nay, chúng ta đã có một diêm tựa là sự đồng lòng và nồng đỗi của các nước bạn, chúng ta chỉ cần phải tập luyện làm sao cho cái đồng lòng của chúng ta mỗi ngày một vững chắc thêm mà thôi: cái đồng lòng ấy là niềm tin tưởng ở chính nghĩa, là lòng tin nhiệm giữa nhà nước và các tầng lớp nhân dân. Niềm tin tưởng đó sẽ mỗi ngày một thêm nồng nhiệt, lòng tin nhiệm càng ngày một tăng mạnh hơn, nếu toàn thể chúng ta nhất trí noi theo các tiêu chuẩn đã được quy định ở trong Hiến Pháp, mặc dù hiến pháp của chúng ta hiện thời chưa hoàn hảo tuyệt đối.

Đầu xuân năm mới, nếu chúng tôi được phép chúc toàn thể bạn đọc thân mến, thì chúng tôi xin chúc rằng: Sống năm mới, ước gì mọi người, từ những bậc quyền uy như các vị « thiên tử » ngày xưa cho tới toàn thể nhân dân chúng ta, hết thảy sẽ cố gắng noi theo hiến pháp. Được như thế, nhiều phép lạ phi thường sẽ xảy ra trên đất nước này, chẳng khác gì như khi chúng ta có « chiếc dù thần » hoặc có « quyền sách ước ». Vì hiến pháp chính là « quyền sách ước », nhiệm mầu sẽ cho chúng ta « chiếc dù thần » vạn năng vậy.

P.V.T.





Y thế là hết cái năm "con chó" !

Trong mươi hai tháng vừa qua đã xảy ra biết bao chuyện « đồng loại » trên trường quốc tế cũng như trong quốc nội. Nhưng nhắc lại những chuyện đó để làm một bản « kết toán niên đài » đều có phải việc của cái thằng « nói phiếm » giữ mục « nói hay dưng » !

Kiểm điểm việc « chó má » phải có cái giọng nghiêm chỉnh, đường hoàng của những cây bút đại luận, kiêu « lập trường quan điểm » thì « thiên hạ chó » mới giật mình cúp đầu. Chứ với cái giọng « nửa nạc nửa mỡ » của Hiếu-Chân tôi và các bạn của mục này thì đến chó nó cũng chẳng sợ.

Vậy chuyện năm chó chúng ta hãy bỏ qua để cùng nhau nói « chuyện con lợn ». Vì năm nay là năm Hợi, năm con lợn. Đã bao năm nay, chúng ta thường nghe thấy ở miệng những người tin dị đoán phát ra lời sấm mà họ bảo là của cụ Trang-Trình — nghĩ cũng khò cho cụ Trang này quá. — Sấm rằng : « chó vầy đuôi mùng thánh chúa, lợn ăn no ngủ ngày ; ý nói năm Tuất thì có thánh-chúa ra đời, sang năm Hợi thì dân chúng no đủ, thái bình, tha hồ phê bụng ngứ yên như lợn. Nhưng cứ mỗi một giáp, 12 năm lại có năm Chó trở lại rồi tiếp đến năm Lợn. Vậy thì thánh-chúa ra đời vào năm chó nào ? Và thế nào là thánh-chúa ?

Thật bí hiểm và lơ mơ như sấm ?

Năm Hợi là năm con lợn — tiếng miền Nam kêu là Heo. Lợn là một giống vật nuôi trong nhà. Nhưng theo các nhà khoa học thì giống « lợn nhà » bây giờ chính ra chỉ là biến giống của loài lợn rừng mà thôi. Thế nghĩa là có thời chỉ có một giống lợn sống tự do ở trong rừng, lợn rồng cầy đất mà tự lùm lầy cái ăn. Sau này loài người bắt sống được một số lợn rừng đó, mang về nuôi. Vì được thanh nhàn, quen ăn sẵn cho nên nhanh nhẹn dần dần mất, bụng sụt xuống, má húp híp, mồi nhỏ lại, chân ngắn đi, loài lợn đã biến thành một con vật săn sàng để chờ người ta muốn giết thịt lúc nào cũng được. Vì vậy cái kiếp con lợn có thể tượng trưng cho kiếp con người vì thích sống ỷ lại an nhàn mà quên mất sự tuân thủ. Chứ Hán con lợn gọi là thi hoặc chử. Theo nghĩa nguyên thủy thì thi là lợn nái, lợn sows ; còn chử là lợn bột, lợn nuôi để ăn thịt. Sau này người ta dùng thông thường chử chử thay cho chử thi. Trong hìn thi con lợn có những đặc điểm là : thân thô mập míp, đầu to, mắt bé, mõm dài, mũi nhô ra và cong lên, chân ngắn ngắn, bụng xệ sải dài. Tinh lợn tra năm chò tốt tẩm àm thấp, nhớ bần. Còn về cách ăn thì lợn ăn gì cũng được cả : thịt, cá, béo, cám, ngô, khoai ; cái gì đưa vào mõm nó, nó cũng nuốt hết trơn. Vì thế ta có thành ngữ « ngon như lợn » để chỉ người ăn tục, ăn bẩn...

Trong thành ngữ Trung Hoa cũng có danh từ thi tam nghĩa là bụng dạ con lợn, để chỉ những kẻ tham lam không biết no, biết chán. Bảo người nào có thi tam tức là coi ngotrì đó tham lam vô si như con lợn. Trong Tả Truyện có câu : « thực hữu thi tam, tham lam vô yêm » nghĩa là thực có bụng dạ con lợn, tham lam không chán.

Đã người vô lỗ, người Tàu gọi là « thi giao thủ súc ». Trong thiên Tân Tam, sách Mạnh Tử có nói : « Thực phiết ái, thi giao chi dâ ; ái nhì bất kính, thi súc chi dâ ». nghĩa là nuôi nướng mà không yêu túc như nuôi lợn ; yêu mà không kính túc như nuôi cầm thú để chơi vây. Câu này nói về cái phép xử thế giữa người với người. Đối với người bằng hàng mà không có lòng yêu lòng

NÓI HAY DƯNG

CÔ VỌNG NGÔN CHI...

kính người ta còn gọi là thi giao thủ súc huống hồ những kẻ đai cha mẹ cũng không trọng đạo chứ đừng nói đến ái, kính những hạng đó không bằng con lợn vây.

Trong văn chương Âu Tây cũng có nhà văn hào Đức Schopenhauer đã ví những bậc quý phát trưởng giả như những con lợn mà Lỗ Tấn dịch là hào thi nghĩa là những con lợn siêu-việt. Trong khi ví như thế Schopenhauer quả không có ác-ý. Trong một chuyện tí-dụ mà ông gọi Parerga und Paralipomena, Schopenhauer kể chuyện một đàn lợn nhân tiết đông giá lạnh nghỉ luôn đến cách đứng sát lại gần nhau cho ấm. Nhưng khổn thay ! đứng sát nhau quá, lòng nhọn đâm vào nhau, đau đớn ôi cùng : chúng bèn lại tản ra. Nhưng đứng xa nhau quá, lại khò vù lạnh. Bên lại mon men sát vào nhau, thì lại đau. Giữa hai cái khò gần nhau quá và xa nhau quá đó, sau chúng mới nghĩ ra rằng cần phải có cái cõi ngăn cách vừa phải để cho hơi ấm có thể truyền sang nhau mà không làm đau cho nhau.

Con người ta trong đời cũng thế. Sống chung đụng trong một xã-hội, con người đối với nhau tất cũng phải có chừng mực, có cự ly. Chừng mực đó là lễ nhượng, là phông các' của các bậc thượng lưu. Ké quý phái, thượng lưu biết lễ-nhượng cũng giống như những con lợn thông minh biết đứng vào giữa cái khoảng quá gần và quá xa vây. Trong đời những kẻ quá lanh đạm hoặc quá xuồng xá là những kẻ không biết lễ nhượng ! Thấy chồ quyền quý, có thể lực thì lấn xả vào, có biết đâu đến lúc rái mặt, phỏng dù mới biết thân thì đã muộn. Xử sự như thế thật là « ngu hờn lợn vây ».

Do đó người Anh có câu « keep your distance » nghĩa là : hãy giữ đúng chừng mực để cảnh cáo con người trong phép xã giao xử thế.

Tuy nhiên sự phân biệt « hào thi » và « dâ thi » chỉ có trong các đẳng-cấp quyền quý của mọi xã-hội, Tây phương cũng như Đông phương. Chẳng thế mà Không Tử đã phát nói : « Lễ bắt h้า thử nhân, hình bắt thường đại-phu ». Trong bất cứ xã hội nào sống dưới bất cứ chế độ nào, đại chúng nhân dân tựu trung vẫn bị coi là loài lợn rừng : phải lầy nanh nhọn cầy đất mà ăn, phải dầm mưa dãi nắng, phải tranh đấu với mọi gian khò mà sống. Cho nên kẻ thử nhân chen chúc như lợn rừng, đối với nhau không cần phải lễ nhượng cho lầm, vì nóng lạnh thiết thân cũng phải chung chịu.

Sang năm Lợn, Hiếu Chân tôi — cũng trong đàn lợn rừng — rất mong cho bầy ta được nhọn nanh dày da, đủ sức chịu được nóng, lạnh để giờ được Tự Do. Chứ nếu được sống no ấm, thừa thãi mà phải mất Tự Do, sẵn sàng làm giống lợn nuôi cho người ta mồ thịt thì xin đừng.

Chúc thế rồi, Hiếu Chân xin cùng các bạn tán rác sang chuyện khác.

Nói láo mà chơi, nghe láo chơi !

Chúng mình hãy bắt chước Vương ngự Dương không phải là nghe chuyện ma quỷ, mà là nói chuyện lý số.

Năm lợn, nếu đoán số cho những tuổi cầm tinh con lợn, e rằng các vị thần cốc tử, lốc cốc tử và các nhà báo chuyên đăng mục tử vi hàng ngày sẽ hiệp nhau lại mà bóp chết lui mình. Đã thế, Hiếu - Chân tôi xin đoán số cho... Liên-Hiệp-Quốc vây.

Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế trong đó có cả Dân chủ lán Cộng sản, cả Mỹ lán Nga. Nếu nói hay, cả hai khối cùng hả dạ ; mà nếu đoán quả xấu thì cả hai cũng đều mừng. Vì Nga thường ta nói Mỹ, Mỹ thường ta nói Nga : Chả là cả hai bên vẫn thường đồ cho nhau cái tội thao túng Liên Hiệp Quốc mà lị !

Vậy thì, đây là lá số của Liên Hiệp Quốc trong năm Lợn :

Liên Hiệp Quốc sinh hồi 8 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 1945 dương lịch, tinh sang âm lịch là ngày 19 tháng 9 năm Ất Dậu giờ Thìn.

Số này Mệnh có các sao Tham Lang, Vũ khúc Ngô Tuần. Như vậy, số vất và lúc đầu nhưng sau may ra thì... khá.

Tuần đóng ở Mệnh, Triệt chiếu, ngũ kỵ thành thử cứ lao đảo, nói chẳng ai nghe. Năm rồi, hết việc Trung Đông đến Bắc Phi. Rồi gần đây lại việc Đài Loan, Thái Lan, Miền, Lào và Việt Cộng mà Liên Hiệp Quốc cứ như bà già, le to chân ngược chân xuôi, nói chẳng ăn thua đâu vào đâu cả. Ấy vậy mà nó vẫn sống, cơ chừng dat đáo đe.

Đến cung Tài có Tiều Hao, Đại Hao và Phá Quân. Số này chẳng tỏ phải tiêu tiền vô ích, không thể làm giàu được. Tuy có dáng phong lưu nhưng là « phong lưu mượn ».

Cung Tử Túc có nhiều sao tốt như Phúc Đức, Tử Vi và Thiên Thủ cho nên con cái đầy đàn, đủ cả mấy màu da trắng, vàng, đen. Đầu con thứ 72 vừa sinh, da đen mang tên là Ghana chắc chắn nuôi được nhưng phải cái chậm lớn. Tuy vậy cung này cũng lắm hung tinh như Thái Tuế, Phục Bình, Không Kiếp, thành thử hay cái nhau có khi đánh lộn đến đồ máu mà bàn bạc thì cứ gay go là « phủ quyết » liền.

Về cung Thủ thiếp khá. Có sao Thiên Thủ lại có cả Tà phu, Hữu Bật, số này chẳng tỏ Liên Hiệp Quốc số có thêm nhiều vợ (ở luật gia đình không áp dụng trên bình diện siêu quốc gia) : ngoài mấy vợ đã có sẵn như khỏi Đông Âu, khỏi Bắc Đại Tây Dương, khỏi Đông Nam Á, khỏi Bagdad, sang năm nay có lẽ còn có thêm mấy cuộc tình duyên bán chính thức, giờ nhân ngả non vợ chồng như khỏi Ả-Rập, khỏi Bắc Phi và khỏi liên minh Á Châu.

Dựa vào cung số của Liên - Hiệp - Quốc, chúng ta có thể đoán đại khái về cung số của mấy nước như sau :

Tây phương (gồm Tây Âu và Hoa Kỳ) thuộc Tuất, mệnh có Hồng Loan, Bão Hoa, nên gặp nhiều cuộc tình duyên tươi đẹp nhưng lại có Phục Bình nên khó tránh được nạn chiến tranh gián điệp.

Đông phương (gồm Nga, Trung Hoa lục địa và các nước Đông Âu) mệnh có sao Thái Tuế tỏ ra còn phải tổn nhiều nước bọt. Lại có Đại Hao, Tiều Hao, tất không tránh khỏi hao tài, sát phạt và nhất là hai sao Bạch Hổ và Quả Tú, át có tang chế.

Còn mấy nước phía Nam như Ấn Độ, Phi Luật Tân, Diển Điện, Việt Nam, Cam Bốt và Lào v.v... mệnh có Phúc Đức, Thiên Lương và Hóa Lộc, số này có quý nhân viện trợ, may mắn nhưng lại có sao Thiên Diệu nếu không vắng cung phúc đức tất sẽ bị cái họa... ở tù.

Ấy, đại khái cái biết của Hiếu Chân tôi về khoa Tử Vi chỉ có vậy. Những lời tiên đoán này nếu may ra mà trật thì xin các bạn và các đồng nghiệp bốc phê trên toàn thế giới hiểu cho rằng : « vì trong năm đà cầu vật lý học, người ta phóng lên trời nhiều vì sao giả mạo quá, thành thử mờ cả mắt thánh chử đừng nói đến người thường. Vậy có sự sai trái cũng là lý đương nhiên vây ».

Nay đoàn,
HIẾU CHÂN

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Hiếu CHẨA CÁ THĂNG-LONG

20 Phan thanh Giản (Đakao) — SAIGON

Mở cửa hàng đầu năm mùng 10 tháng Giêng
Kỷ Hợi tức là 17-2-1959

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VIỆT NAM HAY ĐỌC VÀ PHÒ BIÉN

VĂN - HÓA Á - CHÂU

Nguyệt-san bằng tiếng Việt

Là những cơ quan nghiên cứu và phổ biến tinh thần Nhân bản truyền thống, xây dựng văn hóa dân tộc và nhân loại. Gồm toàn những bài nghị luận và khảo cứu có giá trị của các nhà văn và học giả Việt Nam và Ngoại quốc.

Tòa soạn và Tỷ Trí số : 201, Đường Lê Văn Duyệt Saigon — Điện thoại : Saigon 637

ASIAN CULTURE

Tam cá nguyệt-san bằng Anh, Pháp văn



A I ngày lật đặt vất vả, và tôi
tiêu taxi không biết là mấy ngàn
quai tôi mới kiếm ra anh Phan
Sĩ Cơ tại một căn phòng chật
hẹp trên thương tầng thứ sáu
một tòa nhà cũ kỹ trong một

đường hẻm khúc khuỷu gần cột Bastille. Ấy là cô
người dân đường đưa tôi tới, già thù có vẽ họa đồ
thật tì mỉ tôi đi một mình cũng khó lòng mà kiếm
ra được.

Chẳng ngăn ngại gì, và chẳng cần khách sáo
tôi nói ngay cái ý định của tôi: trước hết tới Balé là
để kiếm anh để hỏi thăm đời sống chính trị Việt
kiều tại Balé.

— Anh có thè ở lại Balé chừng bao lâu?

Phan Sĩ Cơ hỏi tôi như vậy.

— Không quá 1 tuần.

— Xì, một tuần thì làm được cái trò gì!

— Tôi muốn ở chừng vài tháng anh ạ, nhưng
khốn nỗi túi tiền không cho phép. Anh tính
mua đồng quan trên thị trường tự do một
đồng bạc Việt Nam sáu quan tiền Pháp, mà anh
tính kiếm tiền ở Saigon lúc này đâu có dễ...

Anh cát ngang:

— Hiểu rồi, khô lâm, nói mãi! Nhưng anh
muốn biết bộ mặt thật của chính giới Việt kiều
ở Ba-lê thì khoảng thời gian 7 ngày chỉ cho anh
thấy được cái vỏ mà thôi. Tôi chỉ có thè đưa
anh đi lướt qua như người đi coi hát rồi trở về.
Nhưng cái hay hay, và cái thực cuộc đời cái của đảo
kép là ở Hậu trường và ở nhà riêng của họ...

— Thôi trăm sự nhờ! Thò dịa vậy, Ngài
cố giúp kẻ hạ thần này, tôi mức tối đa là
được rồi.

Buổi chiều hôm ấy hai chúng tôi tới một tiệm
giặt úi ở gần nhà anh Cơ, ngay tại một đường kế
cận Công Trường Bastille. Một người dân bà Pháp
đã đứng tuổi, chạc bốn chục dăm lăm, trai cười đưa
cặp sơ mi cho Cơ và nói bằng tiếng Việt, một giọng
hoàn toàn Việt mà Việt Hanoi :

— Đây, lần này hẳn ông bằng lòng nhé, bạn
trước tôi đi vắng, con bé cháu nó đê lần thành thử
chậm mất vài ngày.

Thấy sự kinh ngạc của tôi, và Cơ đã dự
 đoán trước, anh bấm tay tôi, vội và trả tiền và lôi
tuột tôi ra khỏi cửa hàng không để cho tôi nói nữa
lời. Đi khuất vào một góc phố. Cơ bảo tôi: — Đây
là chị Nguyễn Mạnh Hà đây, tiệm úi ấy là của anh
ta. Không mấy khi anh ta lên cửa hàng chỉ có vợ và
con gái lên trông nom mà thôi. Anh ta còn mải chạy
theo chính trị.

Cơ còn hứa sẽ cho tôi xem xưởng giặt úi vào
bắc lớn ở Balé của vợ chồng Bác sĩ Phạm Huy Cơ ở
đường Lafayette. Không bô lô cơ hội tôi hỏi luôn:

— Tôi tưởng các chính khách làm gì chứ ông
nào cũng mở tiệm giặt úi xuất kropic sao?

— Chính trị chỉ ở cái lưỡi thôi, còn cái dạ dày
phải thực tế chứ. Và nghề mở tiệm giặt quán ăn là
nghề người bình thường nhất. Mỗi một tiệm
ấy là một cơ sở kinh tế của một chính khách đây,
còn chính khách quá lúi lén một số chính khách
dương thời nữa. Anh không ngồi rồi, hay sống bằng
tiền lợi tức, cõi phần trong các công ty lớn, ở đây
chỉ có vài tay đầu sô như Trần Hữu Văn Hữu,
Nguyễn Văn Tâm, Bảy Viễn, mà thôi.

— Tôi tưởng như Phạm Huy Cơ thì mở phòng
thẩm bệnh cũng kiêm lâm chủ.

— Cái anh chàng đó làm cái gì người thấy hơi
tiền là xông. Phòng thăm bệnh cũng có, tiệm giặt
úi cũng có, chung phần với ông Phạm quang Anh
mở bệnh viện cũng có. Ngoài giờ bà vội lại vẫn
thường liên lạc với trong nước để buôn bán chợ đen
chợ dò ghê gớm lắm, khét tiếng năm châu đấy.

Một buổi chiều không biết Phan Sĩ Cơ kiểm
đầu ra hai tấm thẻ vào ăn cơm ở Foyer Universitaire,
một quán cơm sinh viên ở gần phía sông Seine.
Anh dứt cái thẻ kèm cái vé ăn vào tay tôi.
Tôi nhìn thấy tấm ảnh không phải ảnh minh, lấy
lại gần ngay. Bạn tôi hiểu ý tôi nói:

— Không sợ, tôi quen và ở đây chúng nó nhảy
dù như thế là thường. Anh trong "mít" lú lượt kia cứ
mỗi tháng "mít" vào ăn ở đây thì ít ra hai ba
tháng nhảy dù. (1)

Cơ chiều xong chúng tôi về đường Saint
Michel mà sinh viên thường gọi lóng là Boul'Miche.
Anh bạn đã tiêu di cho tôi đây là "đại bản
doanh" của sinh viên. Sau khi di ráo một vòng mây
con đường chính: Đường Saint Germain, đến Công
trường Cluny.

Vào xóm La-tinh tôi có cảm giác rỗng ở Balé
cố lè Việt kiều đông lầm và chiếm tới chừng 1 phần
20 hoặc 1 phần 30 dân số. Đi ra khỏi xóm La
Tinh cảm giác xoay ngược hẳn lại, tôi tưởng tượng
rỗng ở Balé có lẽ chỉ có độ hai ba chục người Việt
Nam mà thôi.

Trời càng khuya càng lạnh, Cơ dẫn tôi vào
quán cà-phê Dupont và giảng cho tôi hiểu đây là nơi

TÂN TÂY DU KÝ

HOÀNG THANH LONG

Victoire ở Versailles cách Balé hơn 60 cây số. Bạn
họ có tờ Giòng Máu Việt. Nếu có thì giờ tôi
đưa anh đi xem lâu đài và Công viên Versailles đẹp
vô kẽ nhất là viếng Đền thờ Ái Tình.

— Thế Bảy Viễn có vào bờ với nhóm nào
không?

— Bảy Viễn thì với bọn nào anh ta cũng phát
phor, nhưng chật chẽ với bọn Casino hơn cả.

— Còn cả bọn Casino nữa sao? Bọn đó
làm gì?

— Anh ngốc thật, nghĩa là hắn tụ tập vài may
thich đánh bạc chuyên môn đi xòng ở Engheim les
Bains hay ở Deauville. Có một lần tôi gặp hắn ở
xòng Casino Deauville.

— Thế ra anh cũng ăn chơi dữ nhỉ.

— Minh có "cóc" tiền đâu, thỉnh thoảng
cũng quâ giang xe một vài thắng qua xuống đó xem
tại họ làm trò. Mà tại Bảy Viễn nó đánh ở Sa
lông bên trong, dành riêng cho tụi tư bản ăn thua
lớn, còn mình đánh vài trăm quan một tiếng thì
đứng ở bàn công cộng của đại chúng bên ngoài.

Hôm đó có thắng nó mấy mình: tại Bảy Viễn
chơi ở bên trong, mình mới lén dòm xem. Cảnh mồi
"cha" có một "ông" bối mủi lõ diện thật sang đúng
mốt, tay luồn luân cầm tăm khăn bông trắng ướp
nước hoa Chanel, lõi có "cha" nào thua một tiếng
lớn toát mồ hôi là các "ông bối" nâng khăn lau
mặt túc thì. Vít-ky, sâm banh đã có các "đầm" hồn
non đưa tận miệng. Lõi cháy túi thua hết cũng còn
sót 10-15 ngàn quan. Trò qua bên Bar tha hồ gái
đẹp mà nhảy nhót cho tối sáng. Máy "cha" cũng
đâu có thèm nhảy. Máy cha đã thuê
phòng ngoài phố, muốn gì thì gi đều có tuốt.

— Còn về chính trị họ hoạt động ra sao?
có hăng khung và họ muôn gì?

Câu chuyện đang vui thì chúng tôi đã về đến
cửa tòa nhà mà anh Phan Sĩ Cơ ở thượng lầu. Anh
bảo tôi:

— Thôi, đêm nay anh ngủ lại đây với tôi,
tôi kể nốt cho mà nghe. Khoan hãy lên phòng, ta rẽ
qua tiệm ăn bên cạnh cột Bastille, có món súp hành
về khuya ngon lắm.

★

Leo lên phòng, tôi chẳng thấy buồn ngủ mặc
dầu đã một giờ sáng. Tôi gan hỏi Phan Sĩ Cơ để
anh nói nốt cho tôi nghe. Sau khi nhóm đèn cồn dùn
nước để pha trà, và rút ở ngắn kéo ra một gói thuốc
vàng vẫn khác mọi gói thuốc lá thường, Anh bảo tôi:

— Anh coi gói thuốc này kỳ quá sao. Phải, đây
là gói thuốc Bỉ dàn em vừa ở Bruxelles về, nó cho tôi
gói thuốc này và một bánh sô-cô-la. Thuốc của Bỉ
hộ gói 25 điếu 1 bao thèm thử trông nó vuông.

— Thuốc Bỉ và sô-cô-la Bỉ tôi cũng không thú
bằng chuyện các nhóm đối lập.

— Được, thông thả pha trà rồi tôi kè tiếp.
Pha trà xong, chúng tôi cùng châm thuốc, bẻ sô-cô-la
nhé Phan Sĩ Cơ gật gù kè:

Bon Tám, Hữu, Viễn biết mình hối thời
rồi họ không dám đứng đầu một nhóm nào rõ rệt
nên mưu toan mượn tiếng Nguyễn Tân Hoàn và vài
người thân Mỹ. Hồi nọ họ tưởng thời vận đã đến
họ thuê Hoàn lập Phong Trào Bảo Quốc, bầu Hoàn
làm Thủ lãnh rồi hùn tiền nhau được 7 triệu
đưa cho Hoàn hoạt động. Hoàn bảo hết, tại họ
lại xảy ra vài triệu nữa, đến nay không chép thêm được
Hoàn lòi đi. Chẳng những Trần Văn Hữu và
Bảy Viễn lòi mà cả mấy cha định theo d้อม ẩn
tàn cũng mất mấy triệu mà không há họng được.

Ngoại trừ mỗi nhóm làm 1 tờ báo thì họ chẳng
hoạt động gì được thêm. Thỉnh thoảng có Phạm
Huy Cơ tuyên bố dọa về nước, mấy anh phóng viên
Tây dối tin lại đăng ầm lên. Năm lần bảy lượt vẫn
thấy họ ý ra ở đây.

Gia thử chính phủ chơi đòn thấu cát, gọi về
cho mỗi anh một chức có lẽ phe đối lập tan rã từ
khác, còn trái khác ra độ vài ba anh "thù trọng".
Không về được vì không có đủ chức.

Ấm trà đã cạn, gói thuốc 25 điếu cũng còn vòn
vẹn 1 điếu, bánh sô-cô-la tan mát lúc nào, đồng hồ
báo thức bỗng reo vang, kim chỉ 5 giờ sáng.

Balé tiết Đại Hán, Mậu Tuất

HOÀNG THANH LONG

(1) Mít: âm cuối của chữ Annamite tiếng của bọn Pháp
thuộc địa dùng để chỉ Việt kiều.

(2) Thưa Ngài Thủ Tướng.

(3) Anh qua đây từ hồi nào? Anh mẫn chí ở đây
Hợp ngành nào? Sau này về Việt Nam anh muốn mẫn chí?

THƯỜNG-ĐẠI-DUNG người dát Lạc, mê thích mầu đơn. Nghe nói ở Tào Châu có giống mầu đơn nòi tiếng nhất giải Tề Lỗ định bụng tìm đến. May gặp dịp có việc đến Tào Châu bèn tìm đến ở nhờ trong một khu vườn của một nhà quan trí sĩ. Lúc đó là tháng hai, mầu đơn chưa trổ bông. Thường thơ thần trong vườn, chú mục ngâm từng câu nụ mới nhú mầm, mong cho chóng nảy hoa. Trong lúc cảm hoài, làm ra bài thơ mầu đơn gồm tám câu. Chẳng bao lâu hoa dần dần hé nở nhưng tiền lung đã can phải lấy áo mặc Tết dem cầm rồi cùi nán ná quên về.

Ngày kia, trời mới rạng đông đã vội vã ra xem hoa. Đến nơi thấy một cô gái cùng một bà già dâng dấp rỗi. Ngờ là con cháu nhà quý tộc, bèn vội lẩn về cho nhanh. Một lát đến nghe xem; vẫn còn thấy. Lại tung dung bước đi để tránh mặt. Liếc mắt trộm thấy cô gái đẹp tuyệt, áo quần kiều gái trong cung. Trong lúc mắt hoa trổ bông này ra ý nghĩ cho là người tiên. Trên đời há có được gái đẹp như thế ru. Bèn vội vã quay lại tìm. Thoan thoát qua hòn núi già, bỗng gặp bà già. Cô gái vừa hay ngồi xuống phiến đá. Trông nhau cả sợ. Bà già vội đứng chán, lẩy thân che cô gái, miệng mắng rằng:

— Anh dỗ cõi cầu này định làm gì?

Thường sinh với quỷ dài mà rằng:

— Nương-tử tất là thắn-nữ.

Bà già lai mắng:

— Chi nói bậy! Tôi anh đáng trói dem đến cho quan lệnh doanh tri.

Sinh sợ quá. Cô gái túm tim cười, nói rằng:

— Bảo di di!

Hai người bèn qua hòn núi già mà đi. Sinh ra về không buồn cất bước. Bụng nghĩ cô gái về tút mách phụ huynh mình tránh sao khỏi bị xỉ nhục. Nép mình nằm trong phòng vắng, tự hỏi là đã quái liêu lakah. Nghĩ lại cho rằng nữ lang không có tắc giận, may ra nàng không dè ý đến mà bỏ qua chăng. Thoát hối, thoát sợ, thao thức thâu đêm rồi nằm bệnh.

Sáng sau đã quá giờ thìn mà không thấy người đến bắt dè hỏi tội bụng mới tam yên.

Nhưng nhớ lại giáng diệu và tiếng nói của người đẹp, lòng lo sợ chuyên thành tưởng nhớ. Như thế trong ba tháng. Thân hình tiêu tuy, muốn chết. Đốt đuốc thâu đêm. Canh khuya, thằng ở dã ngũ say bỗng thấy bà già bụng chén tiến vào nói:

— Cát Cân nhà tôi tự tay chế lấy thang thuốc độc này gửi anh. Anh uống ngay đi.

Sinh nghe cả sợ. Ngơ ngác giây lâu nói:

— Kẻ hèn này cùng nương-tử vốn không thù oán mà sao đến nỗi bắt nhau chết? Đã vì vang bóng của nương-tử mà tương-tử đến thành bệnh, chẳng bằng uống thuốc mà chết đi cho rồi.

Bèn dồn lấy nước. Bà già cười rồi cầm chén ra đi. Sinh cảm thấy vị thuốc thơm mà mát, hình như không phải thuốc độc. Thoát khỏi, thấy phổi tạng thư thái, đầu óc sáng tỏ, rồi như say mà ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, ánh nắng chan hòa qua song. Gương dậy, bệnh như đã mất hẳn. Lòng càng tự là tiên. Lại khờ nỗi không biết nhờ cậy ai mà gửi gắm oỗi lòng. Phảng phất nhớ lại chỗ nàng đãng, nàng ngồi rồi kính cần vái mà thăm cầu khấn. Ngày kia, vừa ra đi, bỗng thấy trong lùm cây rõ ràng tố mực mỹ-nhan. Thấy chung quanh không có ai, mừng rỡ sực xuống lạy. Nàng vội chạy đến nâng dậy. Rồi bỗng nghe thấy toàn thân nàng toát ra một thứ hương thơm rất lạ. Liền vén vào cánh tay ngọc mà đứng dậy. Thấy da thịt mịn màng khác thường khiết cho gần cốt bùn rún. Đang muôn ngỏ lời bỗng thấy bà già đến. Nàng vội bảo Sinh nêu hình sau hòn giả son rồi chỉ tay về phía nam dặn rằng:

— Đến tối anh cứ lấy thang mà sang qua sông, thấy căn nhà nào bốn mặt có cửa sổ đỏ chính là chỗ ở của em.

Dặn rồi rảo bước. Sinh đứng tần ngần, hồn phách bay đâu mất, không biết đi về phía nào. Đến đêm, rẽ thang đến bên tường phía nam thấy bên kia tường đã có một chiếc thang dè săn. Hớn hở trên tường, quả thấy cửa sổ đỏ. Trong nhà nghe chí chát có tiếng đánh cờ. Bèn lưỡng lự không dám tiến, đành lại vượt tường quay gót.

Được một lát lại sang. Tiếng quân cờ càng rộn rã. Rón rén đến nhòm xem. Thì ra nữ lang đang đánh cờ cùng một mỹ-nhan khác, mặc quần áo lụa nón. Bà già cõng ngồi đó. Lại có thêm một nữ-tỷ đứng hầu. Thấy thế, lại chuồn. Đi đi lại lại ba lần, chẳng may lúc dã qua canh ba. Sinh cứ nằm phục trên thang dè đợi.

Phóng nghe bà già đi ra la lớn:

— Hả cái thang này ai dem đặt vào đây thế?

Rồi gọi nữ-tỷ ra khiêng đi chỗ khác. Sinh ở bên này lèo ngóp trèo lên mặt tường trông sang. Mèn mông lại không có bực nào bám vào mà xuống. Bèn hậm hực mà về. Đến sau, lại tới, thấy đang lại bắc sẵn như đêm trước. May thấy vắng

Liêu Trai Chí Dị

CÁT - CÂN

Nguyên tác của BỒ TÙNG LINH

NGUYỄN-HOẠT dịch

áp, thấy từ hơi thở cho đến da thịt không chỗ nào là không súc nức hương thơm. Bèn hỏi:

— Kẻ hèn này vẫn cho nàng là người tiên. Đến bây giờ lại tin rằng không phải là nói càn. May được nàng đoái thương chắc là đã sẵn mối duyên từ ba kiếp. Tuy nhiên chỉ sợ lại như tiên nữ Đỗ Lan Hương dính dáng duyên trần rút cục lại trở về tiên cảnh thì chỉ thêm mối hận chia ly mà thôi.

Nàng cười mà rằng:

— Anh sợ thế hơi quá. Chẳng qua em cũng chỉ như Thiếu Nữ là hồn ngẫu nhiên tình động mà mê trai chứ có gì đâu. Vì vậy việc này cần phải giữ kín, kèo e những tiếng thị-phí, khôn phân hắc bạch. Lúc đó thì anh không mọc được cảnh mà em cũng chẳng cười được gió mà trốn đi, cái họa chia lìa còn đau xót hơn cái khổ không được thấy mặt.

Sinh cho là phải. Nhưng vẫn nghĩ là tiên, vẫn hỏi tên họ.

Nàng nói:

— Đã cho là tiên thì người tiên hà tất phải có tên họ cho người ta gọi.

Lại hỏi bà già là ai. Đáp:

— Đó là mụ họ Tang (2). Lúc bê thiếp được bà che chở cho nên không dám coi bà vào hàng kẻ ăn người ố.

Đứng lên ra đi, nàng nói:

— Chỗ ở của em lầm tai mắt không thể gặp nhau lâu được. Rình lúc lén đi được em sẽ lại đến.

Lúc từ biệt nàng đòi gác như ý:

— Vật đó không phải của em mà là của Ngọc Bản tặng.

Sinh hỏi Ngọc Bản là ai. Đáp:

— Là em con nhà chú.

Nhận gác như ý rồi bèn đi. Người đẹp đã khởi gối chăn đều niềm hương thơm kỳ di. Từ đó cứ cách hai ba đêm lại đến một lần. Sinh mê lầm, không còn nghĩ đến về. Song le tiền luang hết hẳn. Định bán nốt con ngựa.

Nàng biết chuyện nói:

— Anh vì em mà đến nỗi nhẫn túi, báu áo, tình thật không dang tâm. Nay có con ngựa thay chân lại bán nốt, thân ngoài ngàn dặm rồi lấy gì mà về? Thiếp còn ít của riêng có thể giúp anh đê tiêu dùng.

Sinh từ chối mà rằng:

— Rất cảm tinh tình tôi của em, on dô xin ghi tâm khắc cốt, khó nói chuyện báo đền. Nhưng đến diều tham lam hèn mọn đê hao tàn tài của em, sao cho đáng mặt làm người.

Nàng cố nài ép:

— Nếu thế em cho anh vay vây.

Nói rồi nắm tay Sinh lôi đi. Đến một gốc dâu, chì vào một hòn đá bào chàng vân ra. Sinh nghe theo. Lại rút trâm cài đầu vách xuống đất mấy chữ thập rồi bão Sinh dào lên. Sinh lại làm theo. Thấy môt cái miếng chĩnh nhô ra. Nàng thì vào chính móng ra chừng năm mươi lạng bạc trắng. Sinh nắm tay nàng lại bão thôi.

Không nghe. Lại đào thêm bảy mươi chỗ nữa. Sinh cố từ chối, sau chì nhận một nửa, còn đâu lại lấp lại như cũ. Một đêm, nàng bão Sinh tăng:

— Gần đây đã nghe phong thanh có điều tiếng, cái thế đồi ta không lâu dài như thế này được. Không thể không mưu tính.

Sinh sợ quá hỏi:

— Biết làm thế nào bây giờ? Tiêu sinh vốn tính hết sức giữ dinh mà nay vì nàng như gái góa thất tiết, không còn biết tự chủ được nữa. Vậy nhất nhất xin theo lời nàng dạy bảo, dù cho sấm sét búa riu cũng cam lòng.

Nàng bèn tính chuyện rủ nhau đi trốn, bảo Sinh hãy cứ về quê trước đi, hẹn gặp nhau ở đất Lạc. Sinh sắp sửa hành trang, lúc ra đi nghỉ bụng hãy cứ về rồi đến dồn nàng sau. Vừa tới nhà đã thấy xe nàng dỗ trước cửa còn nàng lên ngồi trên nhà cho gia nhân vào làm lễ ra mắt. Bốn bên hàng xóm lấy làm lạ kéo nhau đến mừng, nhưng không ai biết rằng tay dối dã rủ nhau đi trốn. Sinh trong lòng vẫn lo lắng nhưng nàng vẫn thản nhiên. Bảo Sinh rằng:

(Xem tiếp trang 48)

(1) Câu này có hai nghĩa: nói thang là muốn lây cát giống như ý, một đồ dùng có hình ngón tay, có cán để gặt lèng; nói bống là muôn được lợi nhuận càng Cát Cân.

(2) Người ta hay trồng mầu đơn dưới gốc dâu. Nguyễn Văn Tang my-my nghĩa là bà già họ Tang t. cảng có nghĩa là cây dâu.

NGHÈ VIẾT THƯ TÌNH

NGUYỄN-HOẠT

Chiếc thuyền lơ lửng bên sông
Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay.
Chắc chỉ thiên hạ đời nay
Mà đem văn tự làm rày chiêm bao



Ôi đọc đi đọc lại đến mươi lượt bốn câu thơ này viết bằng những nét chữ rất bay bướm trên một tờ giấy đánh máy mỏng tang. Quái lạ ! Cái thằng cha Giốc này đã thành dở người thực rết sao ? Tôi vốn công lận-lộ hàng ngàn cây số lên tận đất Ban mè Thuột rừng xanh núi đỏ với mục đích rủ hồn về thủ đô viết báo soạn sách. Áy thế mà hồn cứ lờ đi chì ào cho qua chuyện, rồi rủ tôi vào rừng tìm phong lan. Lúc chia tay, tôi ân cần nhắc lại cái ý định khiến tôi lên tìm hồn, hồn cười tủm láp :

— Được chủ cũ về. Anh sẽ có thư nói rõ về việc đó.

Tôi về chờ đợi suốt một tuần. Rồi nhận được văn vẹn có bốn câu thơ trên mà người ta bảo là của cụ Nguyễn Trãi làm ra, nhưng Giốc đã đổi hai chữ "non nước" ra hai chữ "văn tự" ở câu thứ tư. Ưc thật !

Chắc chỉ thiên hạ đời nay
Mà đem văn tự làm rày chiêm bao !

Hừ ! Thì ra cái anh chàng này đã mượn bốn câu thơ của Úc Trai tiên sinh để ngụ ý. Cái ý đó là cái ý muốn từ chối lời đề nghị của tôi. Nhưng tôi với hồn là bạn đồng học, là bạn tâm giao, hồn-cố hồn lại phải ngủ ý một cách đong đưa như vậy ? Vì thế tôi nhất định không chịu : tôi lại phải tìm lên miền Cao Nguyên lần nữa, gặp mặt Giốc cho kỳ được. Và buộc anh ta phải nói ra cho hết lời cái tâm sự của anh.

Ngoài trên xe ca tôi bắn khoan nghĩ mãi về thái độ của Giốc. Tôi hồi tưởng lại những ngày hai chúng tôi còn cắp sách đi học ở trường huyện Duyên Hà, tỉnh Thái. Hồi đó tôi mới lên chín, học lớp ba ; còn anh đã mười ba học lớp nhì năm thứ hai. Tôi mồ côi cha, được ông bác ruột nuôi, mà bác tôi làm lục sự tại ngay huyện đường nên từ nhà tôi đến trường chỉ vài chục thước. Còn anh Giốc nhà nghèo cũng sống trong cảnh mẹ già con côi, nhà ở xa trường hàng chục cây số.

Thoạt đầu chúng tôi quen nhau trong những ván đánh đáo lỗ : tôi chơi đáo lỗ đã nỗi tiếng là tài. Thế mà tôi vẫn phải thua anh ta. Sau này cùng thông cảm nhau trong cảnh mồ-côi mồ-cút nên hai chúng tôi trở nên đôi bạn nỗi khổ.

Và chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng hễ đám đáo lỗ nào có anh thì tôi thôi ; hoặc đã có tôi thì anh cũng đứng ngoài đê mách nước.

Sờ đĩ như vậy là vì trước đó, chúng tôi còn chơi "vợ chồng" ; mà trong đám nào đã có hai chúng tôi liên hiệp trong cái thề thức "vợ chồng" thì mọi đứa cứ gọi là cháy túi. Sau này, vì bị chúng đồng thanh cấm tôi với Giốc "vợ chồng" cho nên chúng tôi mới phải thỏa hiệp ngầm với nhau như vậy. Nhưng dù chỉ được một người chơi, chúng tôi bao giờ cũng vẫn được. Được bao nhiêu chúng tôi chia đều. Nhờ cái tài nghệ "đáo lỗ" hai chúng tôi cũng không đến nỗi bần hèn quá trong cái cảnh đi học không một đồng chinh dinh túi.

Ngoài số tiền làm vốn cho mỗi đứa, hàng ngày chúng tôi còn cả tiền mua xôi, mua mận ăn trong những giờ ra chơi.

Thành thử trong suốt hai năm giòng những đứa con nhà giàu đã đua nhau cung phụng cho hai chúng tôi dù thử qua cái trò đáo lỗ.

Không những giỏi nghề đánh đáo, Giốc còn giỏi cả trong việc học nữa. Thời ấy, người ta còn bắt học chữ Nho cả ở bậc tiểu học : những nét sò, nét mác, bộ thủy, bộ hòa làm cho tôi chán ngán như lạc vào mê-hồn trân. Mỗi tuần cứ đến ngày thứ năm tôi lo ngay ngáy. Thấy thế anh Giốc viết hộ tôi rồi dạy tôi học. Chữ Nho anh viết, đến ông bác tôi là một nhà thâm nho cũng phải khen. Về môn quốc văn thì không ai ăn đứt Giốc : những bài luận anh làm đã được thầy trường giáo lấy làm bài mẫu cho học trò lớp nhất.

Còn nhớ hồi đó cứ mỗi tháng khi thấy tóc mọc dài trùm tai là tôi lại lo : ba xu một cái đầu hói. Anh Giốc vì thương me phải chạy chợ vặt và tôi ngày mà không đủ ăn nên không dám xin, còn tôi mỗi lần xin tiền bác gái tôi để cắt tóc thì y như là một tội nhân bị hỏi cung.

Bác gái tôi hỏi lục văn hàng giờ, dà moi thói hư tật xấu của tôi ra-xì và rồi mới cho ba xu cắt tóc. Áy thế mà sau này nhờ ở cái tài nghề của chúng tôi, nhờ ở sự liên hiệp chặt chẽ của chúng tôi về mén đáo lỗ nên chúng tôi tự-túc được trong việc cắt tóc.

Tết năm ấy, tôi lên mươi mà Giốc cũng sắp mươi bốn tuổi ; sang năm nữa là anh đi thi bằng Xéc-phi-ca (1).

Gần Tết chúng tôi ngao ngán nhìn những bạn con nhà giàu mặc áo mới, đi giày mới, nghênh ngang vác những bức tranh Tầu rực rỡ màu sắc. Những cù thùy-tiên, trang trọng trong những chiếc bát sứ, những bánh pháo có vẽ hình bầy tiên-nữ uyển-chuyền như nhảy múa, cả tất những thứ đó đối với chúng tôi chỉ là những thứ gì cao quý, xa lạ khiến cho lòng chúng tôi thêm nao-nức.

(1) Bằng Tứ nghiệp tiêu-học thời Pháp thuộc.



— Anh gửi cho tôi bốn câu thơ bí hiểm như sấm thế để làm gì ? Anh định nói gì sao không nói thẳng mà lại phải mượn lời Nguyễn Trãi ?

Giốc vẫn cười, thủng thẳng nói :

— Thông minh như chú sao không hiểu, hả tát phải bức nhau nhiều quá.

Tôi nghiêm giọng :

— Hồi xưa anh là người có văn-tài mà lại tò ra rất ham mê văn thơ. Đến nay thấy anh là người có học rộng, kiến thức nhiều nên tôi mới muốn nói với anh giúp tôi một tay trong cái công cuộc này. Vừa là đê sinh sống, vừa là đê truyền bá tư tưởng. Vậy thiết tưởng anh cũng không nên có những lời lẽ quá phóng phiếm đối với cái việc văn chương.

Giốc không cười nữa. Anh uống hộp trà rồi nhìn tôi đáp :

— Nếu muốn sinh sống, sao không quay sang nghề bốc thuốc như tôi hoặc trồng trà như bao người khác ? Tôi sẵn sàng thuốc mà chú cũng thừa sức để đọc chữ Hán. Còn cách thức câu thuốc sao cho khỏi làm, khỏi hóe chú cũ ở đây tôi bảo dám ba bừa là sành rồi. Đến như điều dùng văn chương đê phè biến tư tưởng thì...

Đến đây anh lại cười. Tôi nóng ruột hỏi :

— Thị sao ?

— Thị, đúng như Lão Tử đã dạy : "Đạo khả đạo phi thường đạo dã" (2) đó chú à !

Tôi cau mặt :

— Xin anh hãy xếp những tư tưởng Lão Trang vào tú kinh. Hoặc đưa về Viện Bảo Tàng Saigon mà cất cho kỹ. Lúc này đâu có phải lúc đem cái "thanh tịnh ôi ôi" ra mà dạy dò được.

Chậm rãi Giốc nói :

— Tôi có dạy ai đâu ! Tôi thực hành cho riêng tôi đó mà thôi. Vì chú cứ vẫn mãi nén tôi mỗi nói ra.

Tôi không dám miệt thị văn - chương thực ra

(2) Cái đạo mà đã dùng lời nói ra được thì không phải là đạo.

— BÁC SỸ —

DƯƠNG-QUANG-CẨM

2 Cao Thắng SAIGON

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

tôi sợ nó. Trong mấy chục năm trời nay mỗi khi có ai nhắc đến cái văn tài của tôi, tôi lại cảm thấy sự hối hận đè nặng lên lương tâm. Trước đây, những tưởng chúng ta không còn cơ hội nào gặp mặt nhau nữa, tôi đã quyết định dấu kín nỗi lòng cho đến lúc chết, không ngờ ra cho ai biết. Ngày nay có câu chuyện này tôi mới nói rõ cho chú hay : *tôi đã mang nỗi sợ hãi sâu kín trong tim từ hơn hai mươi năm nay*. Không phải vì vòi tinh mà là cố ý.

Tôi mờ to mắt nhìn Giốc, chờ anh kèn nốt chuyện. Không may lúc đó, một ông già bận quần áo nâu đi xe đạp đến dồn anh đi tèm mạch cho một con bệnh. Giốc dặn tôi :

— Chú cứ ở nhà chơi với nhà tôi và các cháu, xem sách hoặc nghỉ ngơi. Đến tối, uống rượu tôi sẽ nói nốt chuyện.

Dần xong, anh vác xe đạp ra đi. Xế chiều trở về, Giốc lê nhẽo dè sau xe hàng chục khóm lan đủ loại. Tôi hôm ấy, cơm rượu xong, anh vác chiếc ghế bô dẫn tôi ra góc vườn. Anh trăng mềm dịu như tơ nőn, tỏa vào màn sương bạc, lấp lánh trên lá cành, mơn trớn mấy luống rau thơm dưới chân chúng tôi. Bằng một giọng trầm trồ, chậm chạp, Giốc kể cho tôi nghe câu chuyện mà anh bảo là đã dấu kín trong tim từ hơn hai mươi năm nay. Thoạt đầu anh hỏi.

— Chú còn nhớ lại những năm chúng mình cùng học ở trường huyện Duyên Hà không ?

— Nhớ lắm !

— Chắc chú cũng thừa biết rằng hồi đó nhà tôi nghèo lắm. Ấy thế mà, thỉnh thoảng tôi vẫn có tiền giúp đỡ cha mẹ tôi, chắc chú còn nhớ vì sao !

Tôi gật đầu đáp :

— Vì cái tài nghề đánh đáo lỗ.

Giốc mỉm cười :

— Tài đó chỉ giúp một phần nào cho chúng mình ăn quả. Và cùng lắm là để cho chúng mình có tiền tiêu mỗi khi có dịp hội hè, tết nhát cho bằng chúng bạn. Trong suốt một năm học lớp nhì năm thứ hai và nửa năm học lớp nhất tôi đã có cách xoay tiền bằng một nghề khác mà chú không biết : đó là nghề viết thư tình...

Tôi còn đang ngạc nhiên, Giốc đã hỏi :

— Chú có nhớ cái năm chú học lớp ba, tôi học lớp nhì, ở trường mình có cái gì lạ không ?

Tôi bối rối chưa kịp nghĩ ra, anh nói :

— Ở lớp nhất có một nữ sinh, con gái quan huyện tên là cô Xuân Trang, chú nhớ không ?

Chợ nhớ lại, tôi đáp :

— Phải rồi ! Có mỗi một mình cô ta là học trò con gái. Tuy sức học mới lớp nhì mà vẫn được học ở lớp nhất, ngồi một mình ở bàn đầu và được thầy trưởng-giáo đích thân nom dạy dỗ vì cô ta là con quan huyện.

— Ấy đấy ! Bao nhiêu chuyện éo le đều do cô ấy mà ra cả.

— Anh mê cô ấy ?

— Não có mê ! Nếu mê thì có gì lạ. Chú có nhớ tháng Quế chứ ? Tháng Quế con ông chánh Sâm ở Tứ Tông ấy mà ! Tháng cha người to lớn, dẹp trai, miệng cười rất tình và lúc nào cũng mặc chiếc quần là trang bong với chiếc áo thun màu bò, áo đoạn lót lụa xanh mùa đông. Năm ấy nó cùng học một lớp với tôi. Tuy có mê người nhưng Quế học kém lắm, thường bị xếp bét lớp và luôn luôn bị thầy giáo xỉ vè. Thấy thế tôi cũng thương nhưng lại nghĩ bụng nó con nhà giàu, bộ nó có hàng trăm mẫu tu dien mà lại đục khoét của dân khét tiếng thì tôi gì mà thương ! Vì thế, tôi xoay ra làm tiền. Tôi gá làm bài hộ nó, cứ mỗi bài toán một xu bài luận hai xu, còn luận Pháp văn thì ba xu. Cái nghề "gá bài" như thế làm cho tôi kiếm được mỗi tháng một vài đồng. Thấy con học ngày một khía, ông Chánh Tứ Tông không hẹp gì mà không thường cho con mỗi tháng vài đồng ; tiền đó lại sang tay tôi. Từ khi có cô Xuân Trang, tôi thấy Quế càng diện hơn ; quần lót nào cũng là đứng nếp và đôi giày ta đã nhường chỗ cho đôi giày tây cùi cõi bóng loáng. Những giờ ra chơi tôi nhận thấy Quế không đánh đáo nữa mà chỉ lượn đi lượn lại chỗ hành lang có Xuân Trang đứng. Thấy vậy một hôm tôi này ra ý kiến xui Quế tỏ tình với Xuân Trang. Quế, nét mặt thẹn thùng, ngập ngừng nói :

— Nhưng cô ta con quan mà lại học ngay lớp thầy trưởng-giáo thì mình làm thế nào được !

Tôi nói huých vào :

— Con quan kệ nó chứ ! Cứ cái vẻ đẹp trai như anh mà lại thêm những lời lẽ bay bướm thơ mộng thì đến con Trời cũng phải chết. Còn như việc nó ngồi gần thầy giáo thì cần quái gì ? Không tốn sát được anh cứ viết thư : thế nào cũng ăn chết.

Lúc đó có lẽ Quế đã si mê lắm rồi nên khi nghe tôi nói, vể mừng lộ ra mặt. Hắn nắn nị với tôi xin giúp hộ việc đó. Tôi giả bộ gật đầu mà rằng :

— Ấy là tôi mách nước cho anh thế thôi ! Chú còn anh yêu người ta thì chính anh phải viết lạy thư chứ. Vả lại hồi này tôi còn bận làm vàng mạ hộ cho buôn bán Tết, bận lắm. Tuy từ chối

thế nhưng tôi cũng làm cho Quế phải nhờ đến tôi viết thư hộ cho hắn : đè hắn gửi cho Xuân Trang. Quế dứt cho tôi một đồng bạc. Tôi về nhà tra cứu thư phú, sách vở viết hộ cho Quế một lá thư dài bốn trang, trong đó có thơ Kiều, thơ Lamartine, cả đến những diễn tích trích trong Tình Sử và hàng đoạn dài văn dịch trong cuốn "Lời xưng tội của đứa con thế kỷ" của Alfred de Musset.

Quế trân trọng chép lại. Rồi một ngày kia hắn đã tìm được cách trao thư vào tay Xuân Trang.

Một cô gái con quan tuổi mới mười sáu, ăn sung, mặc sướng, thề xác phây phây mà tinh thần lại ướt đẫm những tư tưởng lâng man của chuyện tình "Tiểu thuyết thứ năm" và "Tiểu thuyết thứ bảy" thử hỏi tránh sao khéo được sự sa ngã trước cái vẻ đẹp đẽ phép pháp của một thằng trai có nụ cười tình mà lại viết ra được những lời văn thẩm thía, bay bướm ? Vì thế bức thư của tôi chỉ như cái ngòi pháo làm rồ bùng cái tình lưu luyến thăm kín của Quế và Xuân Trang. Cái ngày mà Quế tay run run đưa cho tôi xem bức thư trả lời của người yêu cũng là ngày mà tôi tin chắc rằng cái nghề viết thư tình của tôi có cơ phát tài. Tôi cũng lại cảm thấy mãn nguyện, kiêu hãnh. Vì lần đầu dem văn chương ra thí nghiệm, tôi đã trông thấy nó có hiệu quả. Cái hiệu quả đó không những là năm hào mổi bức thư từ bức thứ hai trở đi, mà còn là sự được trông thấy một cô gái con quan, bị chính phục bởi lời văn của chính mình.



Cái cô gái ăn mặc sang trọng, rạng rỡ như ngà, minh vàng vóc ngọc, khi đi, khi về có linh hồn đưa đón, bầm bão uy nghi, cô gái ấy đã bị văn chương của tôi thu phục được đó ! Như thế không hành diện sao được ? Tuy thô mảnh trong tinh thần nhưng tôi cũng không quên lấy tiền trước mỗi khi viết hộ cho Quế bức thư trả lời. Thư đi lại càng nhiều, tôi càng kiếm được. Ngoài ra, Quế lại còn cung phụng cho tôi rất nhiều thứ. Kỳ lìu chập đỉnh đám nào Quế cũng mang cho tôi một miếng phần thịt bò thuỷ gói trong lá chuối. Tôi còn nhớ nhà Quế có vườn mận quả rất ngọt : tôi gá hắn mang cho tôi mỗi ngày một boc. Vì thế nêu hồi đó chúng mình được ăn mận kỳ no. Tôi nói dối chú là tôi mua nhưng kỳ thực là của Quế.

Công việc làm ăn của tôi cứ theo cái đà tiến của tình yêu đôi lứa đó mà tiến-phát theo. Áp Tết năm ấy bỗng xảy ra một việc khá quan trọng trong cuộc tình-đuyên của Quế. Gần ngày Tất Niên, Quế tìm tôi bắn khoan đưa cho xem bức thư của Xuân Trang vẫn vẹn vẻ có mực hàng chữ như sau :

Anh Quế yêu kính của em,

Đến mồng một Tết này cậu mẹ em sẽ lên tinh trong hai ngày để lễ Tết quan trên. Nhà vắng cả nên em mời anh vào chơi với em trong tư thất. Em sẽ chờ anh từ hai giờ chiều. Anh cứ vào thẳng đừng ngại : em đã nhờ đứa con gái bác Cai Cơ đón anh vào.

Em tháp hương để chờ anh ! Đừng quên anh nhé, người thi sĩ của em !

XUÂN TRANG

Quế bắn-khoan hỏi tôi nên nhận lời hay không ? Và nếu nhận lời thì làm thế nào vì hắn rất sợ phải nói chuyện tay đôi với cô gái con quan huyện. Không phải là lần này hắn mới ghen dàn bà. Hắn thú thực với tôi rằng hắn đã từng tiêu ghê nhũng

gái quê ở mùa cho nhà hắn. Nhưng lần này nếu phải giáp mặt một trang "thiên-kim tiêu-thư" có học mà lại con quan, hắn sẽ xử trí ra sao, ăn nói như thế nào ? Trong thâm tâm, tôi cũng cảm thấy đáng lo cho hắn thật. Một thằng dâm độn, ngay ở trong lớp với thầy với ban mà nói một câu cũng ấp úng không gãy gốc thì thử hỏi tán gẫu làm sao được. Tuy nhiên tôi vẫn cười, mạnh bạo khuyến khích Quế :

— Thế là may cho anh lâm rồi ! Đúng ngày Tết lại được tình nhân ước hẹn, đáng lẽ anh phải mừng chứ sao lại lo ? Còn nên xử trí như thế nào tôi đã có cách.

Tôi nói lừng lững rồi thôi. Chiều hôm ấy, Quế tìm đến nhà tôi biếu mẹ tôi đôi gà và dưa cho tôi một đồng tiêu Tết.

Ngoài chơi một lúc lâu khi ra về, hắn mới thủ thỉ hỏi tôi xem làm cách nào vì hắn đã nhất quyết nhận lời.

Tôi nhìn dáng mặt bần thần của Quế rồi mỉm cười đáp :

— Cái cách xử trí hay hơn hết là anh cứ im lìm đừng nói gì cả. Như thế nàng sẽ phục anh là người thâm trầm.

Quế ngạc nhiên hỏi :

— Chết ! người ta mời mình vào để nói chuyện mà sao anh lại bảo là đừng nói. Thế ngó người ta hỏi mình thì sao ?

— Phải ! nhất định đừng nói. Cố hỏi điều gì thì anh chỉ ừ ào cho qua đi. Anh cứ giữ đúng như thế cho tôi : nàng sẽ cảm phục và mê anh hơn.

Quế ra về, vẻ mặt chua chát lo ngại.

Hắn về rồi tôi tự vấn lương tâm mới thoáng nhận thấy mình đã làm một việc tội lỗi. Trong những bức thư gửi cho Xuân Trang trong năm qua, tôi đã nắp dưới tên họ và hình ảnh của Quế để bộc lộ hết cả nỗi lòng của một kẻ si tình. Có những lần tôi nắp óc làm ra những câu thơ lanh lẹ như giọng thơ Cao bá Nhã trong khúc hát Tự Tình :

Chờ em chờ đến bao giờ
Qua kêu khe suối trăng mờ đầu non
Hoặc thầm tháy gọi cảm như hai câu :
Sông dài cạn nửa giờ đồng thơ
Thuyền không máy lái đòi bờ tương tư.

Những câu thơ đó lồng vào những lời văn tình tứ, dí dỏm đã quyền rũ được một cô gái con quan, trong trang từ tâm hồn đến thể xác. Và như thế chỉ đẽ... làm tiền. Và để thỏa-mãn cái óc tính nghịch của mình.

Đúng ngày mồng một Tết, tôi lẩn la đến trước nhà bác Cai Cơ trong huyện để xem Quế làm ăn ra sao vì quá tình tôi cũng lo cho Quế lắm. Lo cho Quế mà lo cả cho tôi, vì Quế mà bị lộ chán-tróng thì không nhứng tôi hết cách kiểm ăn mà còn có thể bị liên lụy, nếu việc vỡ lở. Chứng bà giờ chiều tôi lén lén phòng bên, nơi tu thất quan huyện. Thịt gáy vừa vào. Xuân Trang tự tay rót nước mời Quế rồi cười nói những gì tôi không rõ, chỉ nhận thấy vẻ mặt nàng rạng rỡ.

Quế trái lại cúi thu hai tay trong vạt chiếc áo đoạn lót lụa xanh, dáng điệu ngượng nghịu trông đến mức cười. Tôi không thấy anh nói gì, thỉnh thoảng lắp bắp mắng tiếng. Ngồi một lúc lâu lầm lỗi tôi thấy hắn đứng dậy theo Xuân Trang đến ngầm ửng bức tranh, từng bức hoành phi, câu đối rồi gật gật cái đầu. Ở ngoài tôi mừng thầm hắn đã đóng kịch đúng như lời nhà đạo diễn. Bỗng nhiên Xuân Trang bước vào phòng ngủ vầy Quế vào. Tôi giật mình đánh thót, bụng nao nao, hai thái dương bừng bừng như bốc lửa. Chết bò mẹ ! Không ngờ hậu quả của Văn chương mình lại đến thế này ư ? Nhưng may thay, Quế nhìn trước nhìn sau rồi lưỡng lự đứng dừng lại. Thoát chốc, Xuân Trang trở ra, trong tay bế một đứa trẻ chừng ngót một năm, bụ bẫm trong bộ quần áo lụa màu hoa đào. Nàng cười, tiếng trong như pha lê, hỏi Quế :

— Anh trông xem em nó có bu không ? Đố anh biết nó mấy tháng !

Vừa nói nàng vừa chà thắt bê ra đặt vào lòng Quế. Quế đưa tay ra bế thì vừa vặn, Xuân Trang đặt hai tay vào lòng bàn tay hắn rồi liếc hắn cười rất tình. Bỗng thoáng thấy bóng người, Quế lúng túng như muôn trốn.

Rồi không biết thần hồn nát thần tính ra sao, tay run run trao trả đứa bé, miệng lắp bắp :

— Cậu trông... trông đẹp lấp ló ! Thôi xin phép... phép cô, cháu... cháu đi về, không nhớ ai biết thì... thì chết.

Xuân Trang thất vọng ra mặt, dương trào mắt nhìn Quế như nhìn một quái vật. Còn Quế hất tay nhún nhún ra cửa sau, rón rén chuồn mất. Tôi cũng lén ra về, nghĩ mà thương hại thay cho Xuân Trang. Và cho cả Quế. Tôi cảm thấy sâu sắc cái tình cách vô nghĩ và xấu xa của việc tôi đã làm.

Sau mấy ngày Tết, tôi thấy Xuân Trang đi học né mặt vương vãi còn Quế thì thầm thò như thằng mít hồn. Từ đó không thấy Quế nhở tôi viết thư ; mà cũng không thấy cho tôi xem thư của Xuân Trang. (Xem tiếp trang 49)

THƠ THƠ



VƯỜNG BÓNG LIÊU TRAI

Đè nhớ một mùa Xuân cũ

Chợt nghe ríu-rít xôn-xao,
Tiếng đàn chim sè bay vào khoảng không
Giật mình ghé mắt với trông,
Nắng pha màu khói, sương lòng tưở-lâu...

Cô-hương ôi ! đất Bộ-đầu,
tồn khôn tháo-thức vỏ câu sông-hồ.
Tường đâu bền lạnh Cô-tô,
Canh sương mây tiếng từ-o não người.
Phù-tang xuân rạng-rỡ tươi,
Hoa anh-dào lẵn tiếng cười đầu non.
Chút tình lồng-tử con con,
Mà như sóng gió hãy còn lõ-lõng...

Nhá xưa, đêm lạnh màu trăng
Chèng mặc áo, khẽ nhủ rằng : « Ta đi »
Sân nhà làm quán biêt-ly.
Người đưa : lau-lách rầm-rì cuỗi sông.
Ngàn năm những kiếp lồng-bông,
Phay tay, dứt áo chim hồng là bay

Cây cao, ngõ hẻm, đường gập,
lẽ đâu giữ mãi tháng ngày vô-duyên.
Chàng là diên ? Chàng là tiên !
Rượu đào, chén sứ, mắt huyền, gái tờ !

Chàng đi, ai đón bấy giờ ?
Sáng mai thân-quyền đến ngờ chiêm-bao.

Khuya rồi, bước thấp, bước cao,
Cuối xuân trăng lợt đồ nao bóng dừa.
lòng bên sương xuống như mưa,
Chó sông sủa vắng, tre thưa cưa sầu.



Bóng ai thấp-thoáng bên cầu ?
lời ai xong - xốn đòn bầu lõi-lai ?
Tai giõng đón tiếng tai-bời,
lửa chài le-lói phương trời ngắn-ngo.

Đến bên nàng tự bao giờ,
Áo chàng gió tạt đung hờ áo ai.
Nàng quay lưng khẽ thở dài,
Chàng lui một bước, cả hai sụng-sùng.

— Ô, khuya sương gió lạnh-lùng,
Cô nàng bao tuổi ? ở vùng nào ta ?
Có sao đã nứa canh ba ?
Đã nghe xáo-xác tiếng gà còn đây ?

Bãi khô nước trăng như đầy,
Nàng đi, dề lặng chàng ngây đứng nhìn.
Thật hay hư ? Tin không tin ?
liêu-trai chuyện cũ dặn in dấu hời.

Rùng mình chàng bước vội dài,
Trăng loe nhợt-nhợt phương dcái về khuya



Cung cầm lanh-dênh cuối kia,
Hay trong thuyền nọ... Ô kia, ! Nàng ư ?
Áo sao trắng nét vô-tu,
— Đặt thêm một trạm cho thư tới mình !
Có ai vừa gọi : « Hoàng-Trinh ! »
Bàn tay nào đã thinh-linh vỗ ơi,
Ngoảnh đầu chưa kịp hỏi ai,
Giọng cười nhỏ-nhỏ : « A ! người bạn thơ »,

Từ xa nhau đến bấy giờ,
Áo kia còn vẫn đợi-chờ kẽ khâu ?
Ngoài hai mươi tuổi trên đầu,
Bỏ neo thôi liệu buộc tàu, bạn tôi !

Chia tay chủ khách cùng ngồi,
Song-song bóng đồ hàng đồ bến hè.
Một điều thuốc, bát nước chè,
Việt-nam ngày cũ trả nghe hương thừa.
Tiếng gà gáy rộn-ràng trưa,
Tiệc tàn chén rượu cũng vừa cạn chai.

Giã nhau khách cúi thở dài,
Liền tay với bút chép bài thơ say.
Chủ buồn lặng khẽ nắm tay,
Cầm thơ mà nhớ những ngày còn thơ !

Mới hai mươi tuổi bấy giờ,
Có điên lòng mới vội chờ gái tiên.
Trời xa, đất lạ vô-biển,
Cây non, nhựa mới giáng-duyên vẫn nhiều.
Hôm nay say thế là yêu.
Xa nhà mới một hơi chiều nhà ơi !

Ngủ dậy tối nữa mà chơi.
Sáng mai lữ-khách lại rời tưở-lâu.

Canh khuya chợp mộng bên lầu,
Đàn ai réo-rõt khúc sầu biệt-ly !

Chàng từ bữa đó ra đi
Sông hồ vuông mải bóng gì liêu-trai.

Cuối xuân 1940
HOÀNG TRINH

CẨM ĐỀ XUÂN KỶ HỢI

Trời đã có Xuân chưa
quanh đó không núi biếc hồ xanh
đành chẳng gió mây nhàn nhã.
Lòng còn nhiều thú lầm
trong đây sẵn mực đèn giấy trồng
thiếu gì hoa gấm vân chương.

DÔNG-HỒ
Vương giả hương đình
Xuân Kỷ Hợi tặng.

THƠ

Đâu đây thoảng thoảng gió hương ngàn
Hương gió ngàn chàng hương gió lan
Cho mục đượm vào hương súc nức
Cho thơ hòa với gió man man
Phương tâm tim được trong vương già
U cốc gác nhau giữa thế gian
Dầu chẳng đá rêu dầu chẳng suối
Lòng tiên cõi tục cõi thanh nhàn.

DÔNG-HỒ
Tâm Xuân Kỷ Hợi
để vương giả hương đình

THƠ LÊ XUÂN GIÁO

TƯ - TRÀO

Chà chà ! Con Tạo khéo trêu tau
Mỗi đó mày xanh chớm bạc đầu.
Thân đã trôi qua lòn sóng gió,
Lòng còn mong lấy nợ mày râu.
Non bao nhiêu tuổi còn non mài ?
Lão mới năm tuần đã lão đâu !
Cửa hàng khuyên ai khoan đóng vội, (I)
Voi già đầu kém ngựa hùng-cầu.

(I) *Tục ngữ có câu : Voi già đóng cửa hàng.*

TIỀN BIỆT

Gặp-gõ nhau đây chừa mây hờ,
Con thuyền đã đục khách xa khơi.
Nước nor, ngàn dặm tĩnh lưu khứ,
Mưa gió ba thu dạ cảm-hoài.
Nghĩ chữ « thiện-cân » ghi áo bạn,
Đem câu « nhân-quả » hỏi lòng ai.
Trùng-phùng cõi lâm mai sầu nứa,
Suông-lạt chào nhau một trận cười.

LÊ-XUÂN-GIÁO

CẨU ĐỐI VUI

I.— DÂN LÀNG BÁO VIỆT-NAM
Chi-đạo bình-dân, người Việt tự-do ngôn-nhận
Phò-thông văn-hóa, chuông mai cách-mạng
quốc-gia

II.— DÂN MỘT TỜ LÀ CẢI
Thừa giấy vẽ voi, toàn chuyện chó...
No cơm rứng mõ, rật trò heo...

III.— DÂN LIÊN-HIỆP-QUỐC

Nước Việt vẫn ra rìa bởi đã Hội-đồng còn
phú-quyết
Dân Hung đành chết đứng vì toàn khuyển-
cáo với điều tra !

IV.— TỨC CẢNH (sưu tầm)
Chó nghe tiếng pháo đâm đầu chạy
Lợn thấy tin Xuân vác bụng về

BẢO-VĂN

THƠ THƠ



BÀN TAY

** Les pages de la vie ?
Je voudrais y jeter un coup d'œil ! **

B.T.

Em ngồi đợi anh từ bao lâu ?
Sao lợ thê ?
Chúng ta gặp nhau
Không ai nói với ai một câu,
Dù chỉ một lời mở đầu.
Thảm hôi...

Vân sống bên nhau
Quen thuộc quá
Tại sao còn bỡ ngỡ ?
Nào có bao giờ xa nhau ??
Hay đã xa mà không nhớ nua ??
Thôi, hãy gượm
Ngồi im đừng nhắc nhở
Em hãy nhìn kia,
Bên cửa sổ
Có « những trang sách của cuộc đời » anh vẫn mở
Cho em ghé đọc một đôi câu
Đầu sát bên đầu...
Trộn tung hơi thở...

Anh hoang hôn mờ tờ
Hết vào trong phòng
Anh ngồi nhìn em đâm đắm
Em cũng nhìn anh không chớp.
Anh nhận mãi không thấy ở em có gì đổi khác,
Vẫn khuôn mặt ấy
Vẫn đôi mắt ấy
Vẫn bàn tay ấy
Cả dáng em ngồi cũng vậy
Thời gian đâu có làm em đổi thay !
Một... hai.. ba.. bốn.. năm là bao nhiêu ngày ?
Tính đốt ngắn tay
Đêm làm chi nữa ?
Nhớ làm chi nữa ?
Em đã về đây !!

Xích lại gần đây
Em ngồi xích lại gần đây
Cho anh mượn một bàn tay
Áp vào má như thời còn trẻ.
Bàn tay em ấp ú
Làm ấm lại cả một thời xưa cũ
Anh thấy trong người máu chảy như rượu
bốc men say
Anh thấy nhựa sống sôn sao trong tóm thân
hao gầy !
Còn có bao nhiêu ước vọng
Như ngừng động cả đôi tay
Rõ ràng đây năm đầu ngón tay...

Ô hay,
Anh say hay tinh ?
Đêm xuống lôr rôl, hơi sương lạnh lạnh
Rõ ràng đây có bàn tay
Năm sáu khúc khuỷu những khớp xương
khô gầy ?
Của em hay của anh ??
Năm ngón tay vừa mà
Anh bỗng rùng mình chợt nhớ
Lâu rồi
Em anh không còn nữa
Ngồi một mình
Tay cầm ảnh cũ
Năm chặt trong tay !!!

CĂN PHÒNG TƯỢNG TƯỢNG

*Đất được giữa mùa Xuân
Bóng minh tìm chẳng thấy !
Muốn nhẹ như mây Tân
Cùng bay về nèo ấy...*

PH. TG.

Tôi có căn phòng nhỏ
Bốn năm ròng khép cửa,
Ngày vắng, không tiếng cười
Đêm về, quên đốt lửa.

Xưa có người em nhỏ
Sống chung phòng với tôi,
Bên nhau mười năm giờ
Một sớm không về nữa.

Lớp tường kia bụi phủ,
Mờ che kỷ-niệm cũ
Từ đó, tôi một mình
Không còn ai tâm sự

Đêm ngày, tôi làm việc,
Quên thấy mình đơn chiếc.
Sống như người tu hành
Chuyện cũ không tưởng tiếc.

Ngày tháng theo nhau qua
Mùa nắng lại mù mưa
Vui, tôi cười với bóng
Buồn, tôi nằm ngâm thơ !

Sống cuộc đời tự-do
Nghỉ cung nhiều vui thú
Nhưng một buổi không ngờ
Chợt thấy mình tư lụy.

Vì chúng năm sắp hết
Thấy mọi người vui Tết
Tranh nhớ em nơi xa
Giờ đây còn cách biệt !

Buồn nhất khi chiều hôm
Tường trống, bóng cô đơn
Nhìn mầu vôi loang lỗ
Như tấm gương tâm-hồn.

Phòng nhỏ im vắng quá
Gối chăn nhường xa lọ
Mành rủ buông bít bùng
Sách vở tung loạn xạ

Tết đến, muôn người vui
Tôi chỉ riêng ngậm ngùi ?
Em xa, không về kịp.
Thì chờ Xuân chung vui !

Vén rèm, tôi mở cửa
Cho nắng vào rạng rỡ.
Lau nhà, kê ghế bàn
Đọn chăn màn sách vở.

Viết đôi câu đối đỏ,
Che khoảng tường hoen ố
Lại mua thêm cành đào,
Mứt, rượu đủ lè bộ.

Hôn hở như trẻ thơ,
Tôi chặng đèn kết hoa.
Xuân chưa về đã thấy
Phòng vui như mả cờ !

Xanh, đỗ rộn mầu tươi
Tôi hân hoan yêu đời
Đầu giường, bức ảnh cũ
Nhìn tôi như mỉm cười

Hãm tám rồi hãm chín
Chờ mãi Tết cũng đến
Đón Xuân, nghe rộn ràng
Một niềm vui thầm kín.

Tôi tin Nàng Xuân tái,
Sẽ đem nguồn vui mới,
Thay người em ở xa
Tâm sự cùng trao đổi !

Nửa đêm, nghe pháo nổ
Thấy trong lòng rộn rã
Giống như thuở ban đầu
Hẹn người yêu gấp gáp.

Sao đã quá giao thừa
Tôi thao thức ngồi chờ
Xuân chậm về thế nhỉ ?
Hay Xuân còn thẩn thờ ?

Đợi từ hôm ba mươi
Sang đến ngày mồng một
Mồng hai chờ sốt ruột
Mồng ba đã qua rồi !

Tết hết, Xuân không tới
Sao tôi còn cố đợi ??
Phòng riêng, trơ một mình
Nhờ Xuân, buồn rơi rụi !

Nhin phía trước vắng vẻ,
Trống đẵng sau quanh què !
Bất giác tôi bật cười
Nhờ mình không còn trả !

Hoa đã không còn tươi,
Bụi đã bắt đầu rơi !
Xuân đã không về nữa,
Tôi bâng khuâng ngậm ngùi.

Năm tháng rồi sờ qua,
Lòng riêng thầm sót xa
Cả Xuân cùng Em nữa.
Đều đi không về nhà !

Từ đó, căn phòng nhỏ
Lại âm thầm khép cửa
Ngày vắng, không tiếng cười
Đêm về, quên đốt lửa !

ANH HÙNG DẠM VỢ

Truyện Lao Động Thi Đua 1958 của CÔ THẦN

...Về nhiệm vụ chính trị trung tâm hiện nay ở miền Bắc, Hội Nghị nhất trí nhận định rằng trong mấy năm sắp tới, nhiệm vụ trung tâm là cải tạo xã hội chủ nghĩa để tạo điều kiện thuận lợi căn bản cho việc đẩy mạnh công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà...

(Trích Nghị Quyết của Hội Nghị Trung Ương Đảng Lao Động lần thứ 14. Hà Nội, tháng 11-1958).

THEO chương trình đã định, Trần Trí Tình được ban tổ chức dành cho vinh dự đứng ra giới thiệu chiến-sỹ thi-dựa của xí nghiệp mình ngay sau khi dứt phần nghị lễ. Người xí ủy khanh thai tiến ra hội trường giữa

tràng pháo tay rộn rã.

Quang cảnh hội nghị lần này cũng vẫn giữ vẻ trang nghiêm như thường lệ, nhưng sao phút này anh thấy nghẹn trong cổ họng. Hơn là dành cho một cá nhân, vinh quang này sẽ là vinh quang của Chi Đoàn, của Xí Nghiệp của cả giai cấp công nhân lao động. Anh biết rằng lúc này không thể cầu khẩn thần thánh nào phù hộ độ trì để cho người chiến-sỹ thi-dựa mà anh sắp giới thiệu trước hội nghị sẽ được tuyệt đối da số bình bẩm làm "Anh-Hùng-Lao-Động - 1958". Điều đó, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê-Nin, chỉ có thể trông đợi ở sự chứng giám của Đảng. Người mắt nhìn lên ba bức hình lớn treo ngay trên đầu chủ-tịch đoàn của hội nghị anh thấy những cặp mắt hiền từ của Lê-Nin vĩ đại, của Hồ Chủ-Tịch và của Mao Chủ-Tịch quý mến đang khuyến khích đang thúc giục người xí ủy hãy phấn khởi bước lên. Giọng nói của Trần-Trí-Tình thật là cảm động và thành khẩn.

Diễn văn của
Trần-Trí-Tinh

Thưa Chủ tịch Đoàn
Thưa Đồng chí Chủ-tịch
Thưa Đồng chí Bí thư
Thưa các đồng chí

Nhân Hội-Nghị Liên-
Hoan Chiến-sỹ Thi-dựa và
Lao-Động Xuất-sắc thanh
niên các Công-trường và
Xí-nghiệp Hà-nội, tôi xin
giới thiệu với các đồng-chí:
đồng chí Hoàng-văn-Mạnh,
Chiến-Sĩ Ngành Đồ Thùng,
đoàn viên Thanh-niên Lao-
Động Công ty Vệ-sinh Hà-
Nội của Đảng ta.

Thưa các đồng chí

Bốn mươi năm về trước,
bố anh Hoàng-văn-Mạnh

trốn borgen để quốc bắt "linh chảo mào" đưa sang Pháp, đã bỏ làng chạy lên Hà-Nội. Sau mấy năm trời lao đao vất vả, bị dồn vào thế cùng, ông cụ (lúc ấy còn là một thanh niên) đã phải đi làm nghề đồ thùng. Đời người phu đồ thùng hồi ấy chỉ những cơ cực nhọc nhằn. Miếng cơm manh áo thiếu thốn đã dành, ra đường gặp người làng cùn phải tránh mặt. Ai có hỏi làm gì? chỉ giám nói tránh là làm "ở sô lục lộ". Nhiều nhà cũng khinh khi họanh học, mỗi khi bắt buộc phải nói với thì một điều "mày", hai điều "nó".

Gần bốn mươi năm qua, năm 1955, cũng như bố, anh Mạnh cũng làm nghề đồ thùng. Vẫn những đường hèn ấy, những hố xí ấy, vẫn những thùng phân dày phè ấy, những xe bò chưa thùng quét hắc in ấy, nhưng đời của Mạnh, cuộc đời người công nhân Công ty Vệ-sinh thành phố đã biến đổi hẳn.

Thực tình, trước đây anh Mạnh thường tâm sự với tôi rằng anh muốn học, muốn làm một nghề gì "cho nó bay nhảy", nghề gì có "cơ khí" một tí cho nó phù hợp với tiến bộ của chủ nghĩa xã hội



và thán mệt. Tô chúc Công đoàn, rồi tô chúc Thanh niên thành lập, giúp đỡ đều đắt, và hàng phố đổi với người đồ thùng cũng ngày một có thái độ tốt hơn. Đến lúc ấy Mạnh đã thử thi với tôi: "Công tác của mình rất cần thiết cho thành phố cho nhân dân. Em nhận thấy làm tròn công tác này cũng thật vinh dự". Từ bấy đến nay hơn một năm trời, đêm nào cũng như đêm nào, mùa đông mưa rét cũng như mùa hè nóng bức, đồng chí Mạnh đã kéo chiếc xe đồ thùng đi khắp các phố Hàng Bông, Hàng Bột, Hàng Cháo, phố Bích Câu, phố Văn Miếu... Hàng nghìn nhà xí cũng như hàng trăm mét phố đồ thùng được đồng chí Mạnh hăng hái đồ thùng, thay thùng quét dọn tinh tươm, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Xã HỘI.

Nhân dân mến chuông Mạnh, những bà mẹ cán bộ âu yếm gọi Mạnh là con. Vào dịp thi đua lấy thành tích chào mừng Đoàn Thanh niên Lao-Động toàn quốc 1957 đồng chí Mạnh cùng một số anh em đã nhất thùng. Đồng chí Mạnh đã là người đặc nhất xung phong lội xuống những cái hồ nước phản lều bêu thối inh đê mò thùng lên. Đồng chí

tuyên bố: " — Mỗi cái thùng giá hàng vạn đồng, chúng ta lấy lại được những cái thùng chìm dưới hồ phản là đã làm lợi cho Đảng, lợi cho xí nghiệp không phải là ít ».

Những ngày lễ lớn, người đồ về Hà-Nội đông như kiến, công táц đồ thùng càng thêm gay go nhưng đồng chí Mạnh đều có mặt. Chúng tôi đã từng thấy nhiều hôm vừa ở mil-tinh, hội nghị ra, gấp xe vệ sinh thế là đồng chí cởi áo nhangs phốc lên xe đi đồ thùng. Những khẩu hiệu mà đồng chí vừa hô vang trong cuộc mil-tinh đã biến thành sự thật lao động.

Đoàn Hà-Nội có binh dịch cầm, xí nghiệp vẹ sinh thiếu người, những thùng phân hàng phổ cứ đầy ập, thối ngát, đồng chí Mạnh đã xung phong đi công tácz cả ngày lẫn đêm: đồ, gánh, quét, rửa, dầm xe... Những lúc ấy giữ cho phố phường được sạch sẽ, đồng chí Mạnh càng thấy công việc của mình là đáng quý đáng mến, càng nhận rõ lao động là vinh quang.

Thưa các đồng chí

Hắn các đồng chí còn nhớ hồi tháng Bảy trong năm, đê Mai-Lâm bị vỡ, Đảng ta mở công trường hàn đê cứu lụt, đồng chí Mạnh cũng cùng một số anh em đi làm công tácz đồ thùng tại công trường. Người đông, nhà xí dựng tạm mà thùng thì thiếu, đồng chí Mạnh và các bạn phải làm cật lực. Ngày thi quét dọn, rắc vôi, tối thì thay thùng đổi thùng, đêm khuya lại gánh phân cho xe chuyên đi. Đang dâng mười sáu ngày đêm như thế, không khí sôi nổi của công trường như cuồn đồng chí ái. Đồng chí sung sướng thấy trong việc hàn con đê to lớn này không những có công lao của các kỹ thuật già Trung-Quốc vĩ đại mà còn có công lao của những anh chị em đồ thùng trong Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt-Nam.

Sang đầu năm nay đồng chí Mạnh được kèn cắp, chuyển sang bộ phận đi kiểm tra trong thành phố thi hành công tácz giữ gìn phân cho Đảng-Đồng

chí có nhiệm vụ ngăn ngừa một số người xia nay sống bằng cách lấy trộm phân của thành phố do xí nghiệp quản lý. Công tácz này có nhiều khó khăn mới với nhiều người không hiểu thường cái lai, thậm chí sừng sộ gây xung đột với đồng chí. Lại có người giờ thủ đoạn mua chuộc, mặc cả chia tiền. Nhưng bao giờ đồng chí Mạnh cũng giữ vững lập trường:

" — Phân này là của Đảng, của xí-nghiệp, của nhân dân, tôi phải giữ ».

Thưa các đồng chí

Đến nay, tính đã hơn ba năm đồng chí Mạnh làm công tácz đồ thùng. Đồng chí đã nhận được hàng chục giấy khen và phần thưởng. Đây nhà mới ở khu lao động sắp khởi công nay mai, đồng chí sẽ được chờ một gian. Đồng chí lại đã được cùng với anh chị em đón tiếp đồng chí Lê Duẩn, ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Trung ương Đảng tới thăm xí nghiệp trong dịp Tết vừa qua. Tất cả những điều đó đã cho đồng chí Mạnh thấy rõ biết bao nhiêu đổi thay đã đến trong đời sống một người

đồ thùng dưới chế độ tươi đẹp của ta. Tôi xin phép được nhắc lại trước Hội nghị lời phát biểu của đồng chí Mạnh khi đồng chí nhân danh đại biểu của toàn thể anh chị em ngành đồ thùng họ quyết tâm trong dịp Tết vừa qua trước sự chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn :

" — Bây giờ, chúng tôi không còn thèm mặc gì nữa với công tácz đồ thùng. Khó khăn thì còn nhiều, nhưng với sự dùi dắt của Trung-ương Đảng và Chính phủ đúng đắn là Hồ Chủ-Tịch thế nào trong công tácz đồ thùng anh chị em chúng tôi cũng khắc phục được ».

Thưa các đồng chí

Bấy được bầu là Lao Động xuất sắc 1956 rồi Chiến sĩ thi đua 1957, với cái tuổi 21 và niềm phấn khởi lao động, đồng chí Mạnh xứng đáng được bầu là Anh-Hùng-Lao-Động-1958. Chấp thuận lời đề nghị thành khẩn của chúng tôi là các đồng chí đã treo một gương sáng thi đua sẽ còn sáng mãi dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê.

Thưa các đồng chí

Trước khi kết bài, tôi xin các đồng chí cùng

tôi hổn khâu hiệu.

Cả nghìn cánh tay vung lên giữa những tràng sấm sét bập ra từ cả nghìn lá phổi đáp lại những tiếng hô của Trần-Trí-Tinh, mà ba tùng đợt đội lên làm ba bức ảnh lanh lẹo cũng rung rung trên tường như muôn hướng ứng.

Giác mộng bình thường của chiến sĩ Mạnh

Thái vừa sút bát cơm thứ sáu và tiếp sẵn mấy miếng thức ăn vào một bát để đưa cho Mạnh thì bà mẹ Tình lại gấp miếng đậu rán bỏ vào và âu yếm nói :

— Ăn đi con, đậu rán ăn nóng mới ngon.

— Con cảm ơn mẹ.

Câu cảm ơn ấy Mạnh nói không biết bao nhiêu lần kể từ đầu bữa ăn. Trong bát anh còn nguyên hai miếng lạp nhục Mông-Cô và cả một nút dưa chua mà cô Thái vừa gấp sẵn. Trần-trí-Tinh bức mình vì sự vồn vã quá đáng của mẹ bèn can thiệp :

— Bà cứ để anh ấy tự nhiên. Anh em nhà cả, làm như thế thì ai mà ăn được.

Người xí ủy cầm chai rượu bia Ngũ Dương rót nốt vào cốc của mình và nghỉ thăm :

— Cho thẳng này ăn phí cả đi. Một bữa bằng mười bữa mà rồi chẳng biết nó « có sáng ra » tí mẹ nào không ?

Tiếc thay tiếc thật, nhưng đồng tiền đã trước là đồng tiền khôn. Đằng nào thì Mạnh cũng là tác phẩm của anh. Từ tháng bé con dính phân từ đầu đến chân, anh đã làm cho Mạnh trở thành một « lao động xuất sắc » rồi thành « Chiến-sĩ Thi-dua » của xí nghiệp, và mai đây trở thành « Anh hùng Lao động » của toàn quốc, nắc thang cuối cùng trên dài vinh quang. Và lao động là sáng tạo, thế mà anh đã sáng tạo ra Anh hùng Lao động.

Các đồng chí ở Trung ương tất sẽ không quên thành tích ấy của Trần-Trí-Tinh. Anh tin rằng sau kỳ tuyển dương Anh-hùng lao-dong 1958, anh sẽ được rời khỏi chức vụ ủy viên của Đảng tại cái xí nghiệp vệ sinh bẩn tiện này để được cử vào ban giám đốc một công trường lớn nào đó. Chỉ ở công trường, một công trường xây dựng hệ thống thủy nông chẳng hạn, chỉ huy hàng vạn dân công, anh mới có đủ đất để tung hoành đặng gây tín nhiệm với Đảng.

Đồng chí Trần-Danh-Tuyên đã chẳng hứa hẹn với anh như vậy sao ?

Tuy thế mà hôm nay anh lại cảm thấy trên vang tai đẹp ấy bị đe dọa rõ rệt. Sau buổi hội nghị liên hoan, anh mới nhận ra rằng đứng trước đồng đảo quần chúng thì Mạnh của anh có vẻ mờ quất. Mà đến hôm nay qua bữa cơm tối nay, gà nòi của anh tỏ ra không có một đức tính nào khác là chỉ biết cầm cỗ vào công việc như một con bò suốt ngày đi quanh cái căn kẽm mít. Không phải là anh không biết rằng Mạnh cần phải có một chút thông minh, nhất là cần có cái miệng biết ăn biết nói một cách tự động trong những hoàn cảnh thông thường. Chính vì biết như thế nên anh đã phải tò chòi bữa ăn hôm nay để cho Mạnh được tập dượt cho thành thạo trước khi làm quen với cấp lãnh đạo. Cũng chính vì thế mà anh căn dặn mẹ, dặn vợ và cô em gái, nhất là cô em gái, phải nói chuyện với Mạnh, phải nồng dỗ khuyến khích Mạnh.

Nhưng cái con Thái ranh con kia sao mà nó xỏ lá thế. Người ta đã ngượng ngáp vì không quen xã giao mà nó còn cùi trêu ghẹo mãi làm cho nỗi miếng cơm cũng không trôi. Cái thói ấy anh ghét thậm. Ngày trước, khi mới về thủ đô, nó làm gì có cái lối dùi áo ấy. Đúng là từ ngày vào trường Trung-Vương nó mới học được cái tác phong tiêu tư-sản lặc-hậu ấy. Phải rồi, ba năm chung dung với

bọn con gái thành thị, mới học đến lớp 7 mà đã mất hẳn guai-cấp-tinh để học đòi làm trí thức tiền tư sản. Đã thế thành thảng nó còn nhảy mắt với anh một cái để tỏ ra rằng nó đã đoán biết được cái dụng tâm của anh.

Trần-Trí-Tinh nghiên răng rủa thăm :

— Thế mà cũng là đoàn viên Thanh niên Lao-Động, cũng Học Sinh Gương Mẫu, không biết xấu hổ ! Rồi tao nói chuyện với bí thư hiệu đoàn cho mày.

Người xí ủy có biết đâu cho cái nỗi lòng của người công nhân tốt số ấy.

Màu hồng mà cấp chỉ huy đã tô lên chế độ, hương thơm của chủ nghĩa xã hội mà đang ướp vào thùng phân đã làm cho Mạnh say sưa đến dò dẫm cả người suốt mấy ngày hôm nay. Từ thuở bé Mạnh có bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ được như ngày hôm nay. Cuộc đời của chính mình, việc mình nối nghiệp đồ thùng của bố, nếu anh Tình không kè ra trong buổi hội nghị liên hoan, chắc chắn Mạnh sẽ chẳng bao giờ biết đến. Mạnh tiếc rằng không biết bối mình hiện ở đâu, để đoàn thể mời về đây mà hưởng. Nhưng Mạnh đã có « mẹ » mới. Ở của anh Tình là « mẹ » của Mạnh. Đến ngày hôm qua có ai âu yếm gọi Mạnh là « con », ngọt ngào xưng là « mẹ » với Mạnh đâu ! Lại còn chị Thái nữa. Chị đối đãi với Mạnh rất quâ, chỉ săn sóc tới Mạnh nhiều quá. Chị sưởi cơm cho Mạnh. Chị rót nước cho Mạnh. Chị cười với Mạnh cả bằng miệng cười tươi, cả bằng lời nói như hát, cả bằng cặp mắt sáng long lanh. Đến bây giờ anh mới nhận ra thế nào là một người thanh nữ của giai cấp, thế nào là người học sinh của học đường xã hội chủ nghĩa. Nếu biết làm thế nào để khóc được thì anh khóc liền lúc này.

Ngay từ khi được Tình dẫn vào nhà, Mạnh cảm thấy ngay rằng đây sẽ là nhà mình. Anh tin chắc anh sẽ được sống mãi dưới mái nhà ấm cúng này giữa những người cùng gần bô bô tình yêu của hàng ngũ vô sản. Anh đưa mắt nhìn từng người, từ « mẹ » đến anh Tình, chị Tình, các con anh Tình rồi đến chị Thái, với một cảm tình rạt rào mà không biết làm sao dứt nêu lời.

Đồng hồ bên trụ sô rộn rã đồ bầy tiếng làm Mạnh bặt người lên như một cái lò so. Bên ngoài trời đã tối mịt. Ra đến cửa, chị Thái còn hỏi thêm :

— Anh Mạnh không đem áo bông đi à ?
Tháng ba bà già chết rét cơ mà...

Cuộc rút lui có kế hoạch của Trần-Trí-Tinh

Thật hiếm có ngày mà Trần-Trí-Tinh về đúng giờ như chiều hôm nay. Anh muốn kịp đón vợ để tìm một chỗ vắng cùng thảo luận kế hoạch mà anh vừa phác họa. Chiếc xe đạp hình như nặng hơn mọi ngày, lại thêm con gió ngược chiều làm anh phải gò lưng xuống. Chưa được một cây số mà anh đã thấy mạch máu đậm mạnh ở hai thái dương. Lúc này anh mới thật cảm thấy mình yếu đi nhiều sau gần ba năm hòa bình, mặc dầu anh đã lên cân từ bốn mươi tám đến năm mươi tư. Anh nghĩ thầm : « Có lẽ mình nên đổi không khí thật. Chỉ có cách là tránh khỏi Hà Nội ít lâu ». Cái ý nghĩ phải tránh khỏi Hà Nội ấy làm anh cảm thấy chua sót trong lòng. Quả là làm phúc phải tội ! Tâm lý quần chúng anh thuộc như cháo mà có ngõ đâu cơ sự nó lại dồn anh đến nước phải tháo chạy. Càng nghĩ anh càng cảm giận thẳng Mạnh. Từ một tuần nay khi mà nó bày tỏ ước vọng diên cuồng của nó với anh, sao mà anh thấy cái mặt nó trở nên đáng ghét đến thế. Anh giơ bàn tay vuốt mạnh từ trán xuống đến cằm để xua đuổi đi cái hình dáng thô bỉ của Mạnh đang lòn vòn hiện ra.

Thề chất của Mạnh quả là thề chất lý tưởng

của một anh hùng lao động dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng thề chất ấy chắc chắn không có một đứa con gái nào như con Thái nhà anh, đã nhiễm nặng nọc độc của tư tưởng lăng mạn tiêu tư sản mà lại có thể chấp nhận được. Điều ấy anh biết rõ lắm vì tám năm trước chính anh đã chẳng đánh bại được thắng « Tý Kinh-kông » nhờ vẻ mặt trí thức và ngón đòn băng-giò hào hoa đe chiếm được trái tim chí cán bộ tiếp liệu xinh đẹp nhất Vũ Nhài là vợ anh ngày nay đó sao !

Kia, vợ anh ở kia, còn đang đứng đợi anh ở cổng kho của Mậu dịch Quốc doanh. Anh ghé xe vào sát hè.

Người vợ nhẹ nhàng ngồi ghé vào khung sắt phía sau, một tay quàng vào bụng chồng.

— Em đợi có lâu không ?

— Cũng vừa ra, vì em phải trông cho họ đỡ hơn nghìn thước vải xanh Trung Quốc cho giao Tổng cục Xe lửa đến lấy.

— Ta đi đâu nói chuyện bây giờ ?

Ngắm nghỉ một giây, người vợ nói :

— Ra cửa Viện Bảo Tàng. Chỗ ấy vắng.

Cửa Viện Bảo Tàng vắng thật. Dưới gốc cây đa già chỉ có đám đứa trẻ chơi chọi kiền. Dụng xe cần thận, anh cúi xuống thổi sạch cát trên bờ xi-măng rồi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu. Người vợ ngồi xuống bên, giơ túi vải hoa lên :

— Đồ anh biết trong này có cái gì ? Cho xem !

Ngàng đầu lên nhìn qua, anh đáp :

— Chịu !

Người vợ có vẻ không bằng lòng :

— Thì cứ sờ thử xem.

Chiều ý vợ, anh nắn qua loa và trả lời bậy :

— Bao thuốc lá Đại Tiễn Môn.

— Không phải nhó. Thủ ngửi xem !

— À, thơm nhỉ. Ở đâu thế ?

Người vợ rút trong túi vải ra một bánh xà phòng đựng trong hộp giấy đưa lên mũi hít và nói :

— Bạch Lê Đàm Hương chính hiệu Trung Quốc đấy. Mậu dịch bán hai nghìn rưỡi. Thom chảng kém gì xà phòng Cà-dom. Em dời cái phiếu mua hai thước láng đèn cho con Lan bên cửa hàng. Diện không !

— Diện lâm ! Nhưng mà này, anh có kế hoạch mới. Hôm nay Hải Phòng có công văn đề nghị trên này cử một cán bộ có kinh nghiệm xuống đê điều chỉnh lại xí nghiệp vệ sinh dưới ấy. Triển vọng cũng khá : Phó Giám đốc ít lâu rồi Giám đốc. Hay là anh xin đi, một công đôi ba việc.

Người vợ làm bộ cong cớn :

— Đi ! Việc gì phải đi ! Thế anh phải trốn thẳng Mạnh à ?

— Không... không phải trốn... nhưng... đi thì hơn. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Chứ không thì em bảo còn có cách nào ?

— Thân danh anh là ủy viên của Đảng trong xí nghiệp mà anh không trị nổi một thằng công nhân quèn đến nỗi phải đi trốn à. Nó lão thì tìm cách đưa mẹ nó đi nơi khác chứ chịu thua nó sao. Mặt mũi người ng Emerson như con đười ươi mà cũng đòi lấy con Thái. Thật là dứa mốc lại cù...

Đảo mắt nhìn quanh, anh nắm tay vợ :

— Chết ! Em nói khẽ chứ. Đề anh kè hết dà náo. Hôm nay nó lại nhắc anh, xin đưa vấn đề ra phiên họp Đoàn kỳ này để cho nó được phép tìm hiểu con Thái. Anh lại phải giải thích khéo với nó, nói là đê đến sau ngày 1-5 để cho nó chính thức được tuyên bố là anh hùng lao động rồi hãy bay. Xem ra nó nôn nóng lắm.

— Ai bảo anh đội mái nó lên. Ối dào, chiến sĩ với chả anh hùng !

— Mà hình như nó kè chuyện ấy với thằng Cự rồi.

(Xem tiếp trang 43)

MUỐN THƯỞNG XUÂN NĂM KỶ HỢI VÀ MUỐN BIẾT :

- 1') Những cuộc tình duyên vô cùng éo le,
- 2') Những nỗi oan-khiên của người dân lành trong lúc thay đổi thời thế
- 3') Một cuộc vượt ngục vô tiền khoáng hậu
- 4') Kho vàng bí mật ở trên hải đảo.
- 5') Bọn cướp Rừng-Xanh ở Ý-Đại-Lợi

Nên mua ngay :

- 6') Một cuộc trả thù vô cùng kinh khủng
- 7') Những người cậy thần cậy thế để hại người khác đã phải đến tội một cách ghê-gớm đến tối bậc nào.
- 8') Tình mẫu tử quá nặng có thể đưa người đàn bà nồng nỗi tới những tội ác thế nào.
- 9') Một hạt máu rơi đã gây tai-hoa to lớn đến tận mức nào... vân vân...

KÍCH TÔN SƠN BÁ TUỚC (LE COMTE DE MONTE - CRISTO)

MỘT TÁC PHẨM CỦA ALEXANDRE DUMAS DO VƯƠNG HOÀI AN DỊCH
5 ĐỒNG MỘT TẬP

Ở XA MUỐN LIÊN LẠC XIN GỬI THƯ VỀ : NHÀ XUẤT BẢN LAN ĐÌNH 114A ĐẠI LỘ NGUYỄN HUỆ SAIGON

NĂM MỚI, BÓI CẦU DUYÊN

Văn trào phúng
của THÁT NGÔN dì-Nhân

HỒNG-TY HỆ-TÚC

NHÂN dịp Tân Xuân, Thát Ngôn-Dì-Nhân, xin hiến các bạn, bản Hồng-Ty-Hệ-Túc này, để bói xem hạnh phúc, con tim của mình, trong năm tới.
Đây không phải là lá Số Tử Vi; đây là lá số Duyên-Tiền-Định, nên chỉ nói đến sự liên quan hạnh phúc của đôi lứa mà thôi. Ai muốn gọi là Duyên-Tiền-Định cũng được, hay Hồng-Ty-Hệ-Túc tùy ý, và muốn cho nó có cái tên nên thơ nữa thì gọi đó là "Xích-Thằng-Buoc-Cảng" hay là "To-vàng kết-tò Uyên Ương" càng hay.

Các bạn muốn biết Hạnh-Phúc, con Tim của mình về mai hậu, xin theo cách thức sau đây: lấy bìa thật cứng, cắt thành 12 miếng, mỗi miếng vẽ hình một con thú, như trong số Tứ Vị hàng ngày trên các báo Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Xong đâu đấy, bỏ 12 miếng bìa đó vào trong một cái tủ kín, rỗng miệng, rồi nhắm mắt lại, khấn ông Tô Hong bà Nguyệt Lão, rút lấy một lá thẻ (tức là miếng bìa con đó) để xem duyên số của mình (gặp hình con thú nào, thì lại giờ theo sự chỉ dẫn dưới đây):

TÝ

NAM MẠNG: Bạn sẽ gặp được một nội tướng có tài cẩn chắt như kiều chuột cắn thóc, xuôi ngày: sáng điềm tâm vài bát-phở, ít đĩa sôi lạp xixon, mươi đĩa bánh cuốn và mấy trăm gram nho, táo Hồng-Kông, mới lại nem chua, chả rán, khỏi phải dùng đến cơm nữa, nên việc gia-chánh khỏi cần bàn đến.

NỮ MẠNG: Bạn sẽ gặp được một lang quân có tài gặm nhấm, răng vát móng lừa, rất nhọn, tính nết hệt như chuột, thập thò lồ còng mà thôi.

SỬU

NAM MẠNG: Nội tướng của bạn sẽ là một con trâu già, cổ kéo cày dề trả nợ cho bạn, khi bạn vung tay, vung tiền trong cảnh "Trưởng-giả học làm sang", hoặc "Giải Trí" đấy.

NỮ MẠNG: Lang-quân của bạn rất vui vẻ, hả hê được thanh toán các hóa đơn của các Hàng Nouveauis mà bạn đã Commande, hoặc đi vay nợ với "Set-ty" để lấy tiền trang trải các kinh phí, đi Cáp-di Đalat, đi Nha Trang dồi gió.

DẦN

NAM MẠNG: Nội tướng của bạn sẽ là một con hổ cái, cưng đừng sợ, — nếu là Sư-tử cái thì lại là một việc khác — vì hổ dữ cũng không bao giờ ăn thịt chồng, thịt con đâu nhó.

NỮ MẠNG: Được lấy le với xóm, làng, vì được kết duyên với một trượng phu có đặc tài, vồ-lợn và ăn sống, nuốt tươi.

MÃO

NAM MẠNG (Bắt chuột không hay)
NỮ MẠNG (Lại hay là bếp)

THÌN

NAM MẠNG: Con số được sánh đối với những nàng tiên có khiếu về "Yêu-chi-Vũ", uyển chuyển như một con Rồng-Lộn.

NỮ MẠNG: Có Phu tướng chưa có thực tài như Tô-Tân, Trương-Nghi nhưng thủ vai Thi-Sý Hoài-Vân khá đẹp, để đưa con gái ông Bác Sỹ nào đó lên đến chín tùng mây cũng được. Có tài đóng kịch

TỴ

NAM MẠNG: Gặp được người, răng trắng như ngọc, nhưng răng lại có nọc Hồ-Mang.

NỮ MẠNG: Gặp được người cười tươi như hoa, nhưng hoa kia lại là mõm con Hồ-Lửa.



NGỌ

NAM MẠNG: Mùa đẻ vào Hàm Rồng nên sẽ gặp một nội tướng, lòng lèn như ngựa suốt ngày, 4 vỏ cứng như sắt.

NỮ MẠNG: Số đào hoa, nên sẽ gặp được "Jockey" (Nài) thượng hạng, sở trường về ngón "Đá-Hậu".

MÙI

NAM MẠNG, NỮ MẠNG: Xin miễn bàn về con 35 này.

THÂN

NAM MẠNG, NỮ MẠNG: Nữ cùng Nam, có bạn trăm năm thuộc về phái họ Hậu (Hậu là Khi, Khi là Thân).

DẬU

NAM MẠNG, NỮ MẠNG: Đầu râu, tóc bạc chua deo-kính. Còn vẫn lầm lầm chuyện sự già (xin Hiểu ngầm, thôi, miễn chủ thích)

TUẤT

NAM MẠNG: Gặp được người, hợp với câu: "Đầu dù mắt họ, chó dù mắt láng giềng".

NỮ MẠNG: Gặp được người, cho cân đối với câu trên: "Có-dều mới có, có bần như chó mới giàu".

HỢI

NAM MẠNG, NỮ MẠNG: Vợ cũng như chồng có vẻ bênh như ông Bang-Banh và đồ sộ như 1 Búp Bê đầy đà hạnh phúc; cặp uyên ương đẹp nhất trong 12 cung số.

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

MẮT MÙ CÒN TRỊ ĐƯỢC



Nhà chuyên khoa MẮT và ĐẦU ÓC danh tiếng, đã được BỘ Y-TẾ QUỐC-GIA và N.D VIỆT-Y SỸ TOÀN QUỐC chứng nhận. Hàng năm đã cứu được nhiều bệnh nguy hiểm khó khăn, mà phần đông khoa Âu-Mỹ cùng các nơi khác không trị được, có nhiều tài liệu chứng minh.



CÁC LOẠI: MẮT CƯỜM, MẮT HỘT, MẮT CAM, MẮT TOÉT, LÓNG CẠM, VÀY CÁ, MÓNG THỊT, MÀNG, MÂY, CHÀY NƯỚC MẮT, MẮT NHỨC, MẮT LÒI CAO, MẮT THỰT VỎ, ĐỒNG TỦ LỚN RA HOẶC HẸP LẠI, MẮT NGÓ I THÀNH 2, 3, NGÓ NGAY THÀNH CONG, CÂN NHƯ XA RA, NGÓ VẬT NÂM NHƯ ĐỘNG, LOẠN THỊ, TÀ THỊ, THIÊN THỊ, NGƯỜNG THỊ, PHÚ THỊ, TRỰC THỊ, VIỄN THỊ, CẨN THỊ nặng bớt số kiêng, nhẹ hết hẳn. MẮT MỎ LÀN LÀN, MẮT YẾU, MẮT LÉ, MẮT CÓ HÌNH VẬT LỚN VỜN, MẮT CÓ ÁNH SÁNG, XỆT RA, MẮT BỊ THƯƠNG chưa bể tròng, MẮT VÌ BỆNH NHỨC MẮT, NHỨC ĐẦU cùng BAN TRÁI hoặc PHONG TÌNH LÀM MÙ v.v...

CÁC CHỨNG NHỨC ĐẦU ÓC: ĐAU MÀNG ÓC, ĐAU ĐẦU ĐÓNG, NHỨC NỬA BÊN, NHỨC ĐÌNH XÓA NGÓ, NHỨC HAI THÁI DƯƠNG, NHỨC SAU ÓC, NHỨC CÁ ĐẦU, NHỨC ĐẦU XÂY XÂM, NHỨC ĐẦU ĐAU CÙNG MÌNH, NHỨC ĐẦU ỐI MÙA, NHỨC ĐẦU NHƯ KIẾN BỎ, NHỨC ĐẦU TAI KÈU, NHỨC ĐẦU Ở TRÁN XUỐNG MẮT, NHỨC XƯƠNG MÌ MẮT, NHỨC ĐẦU KHI HỌC NHIỀU, NHỨC ĐẦU KHI NÓNG, KHI MẶT, KHI LANH, NHỨC ĐẦU MẶT NỘI CỤC, NHỨC ĐẦU KHONG CỤ CỰA ĐƯỢC v.v...

TRỊ TUYỆT BỊNH: ĐI TINH, MỘNG TINH, HOẠT TINH, TIẾT TINH, THOÁT TINH, NƯỚC TIỀU ĐƯƠNG, BẠCH ĐÁI HẠ, XÍCH ĐÁI, HUỲNH ĐÁI, THANH ĐÁI, HẮC ĐÁI, KINH NGUYỆT TRỒI SỤT BẤT THƯƠNG, 2 3, THÁNG MỚI HÀNH KINH, CHÂN TAY RA MỒ HÔI MẮT NGỦ và CHỨNG TÓC BẠC SỚM.

CÁCH TRỊ: chỉ uống thuốc trong, bệnh nào thuốc ấy không phải mở xé đau đớn, 7 ngày hoặc 15 ngày mới đến một lần, mỗi ngày chỉ uống hết chừng 20 đồng bạc thuốc. LỜI DẶN: những MẮT ĐÁ MỒ HƯ, LÉP TRÒNG hoặc MỀM QUÁ, XIN dừng lại, ở xa phải tới khám bệnh một lần đầu tiên, sau mượn người đi lấy thuốc hoặc gửi thư mua thuốc rất tiện.

ĐÔNG Y - SĨ NGUYỄN - GIA - THƯỢC

219 Số Vạn-Hạnh (Ngã ba Vườn Lài gần chùa Ân Quang) Cholon
Đồng bào nào, gặp tin này xin cất kỹ, thấy người nào có những bệnh trên đây, xin làm phước chỉ cho làm nghĩa.

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ DỆT

NHA - XÁ

Thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1955

SẢN XUẤT: Các thứ hàng Tơ, Lụa, Linh xuyễn Việt Nam.

NHẬP CẢNG: Nguyên liệu và dụng cụ về ngành dệt.

VĂN PHÒNG: 59, đường Trường công Định - SAIGON

CUNG CHỨC TÂN NIÊN

THƠ VUI

CÂU CHUYỆN CON HEO

của BẢO - VÂN

Mậu-Tuất hết, năm nay là Kỷ-Hợi
Khắp mọi nơi đều phán-khởi mừng xuân...
• Câu chuyện con heo • chắp-nhặt mươi văn
Gọi là đê tăng chư-quán hảo-hòn...

Trong gia-súc thì đê nuôi nhai : lợn
Cám với bèo mà lại nhón rất mau
Ở đồng-quê dù * trâu nái, ruộng sâu *
Chưa có lợn vẫn chưa giàu mấy tí !
Lợn nhiều giống, chẳng hạn như Lợn ỷ
Mình thì to mà ti - hi mắt luron,
Mái cong lên còn mặt ngắn lạ thường
Khác Lợn thấu là lợn đường độ nhơn.
Riêng Lợn sữa da đỏ hồng, mơn - mòn
Chạy loáng-quăng nô-giờn ở trong chuồng.
Lợt sè ta trông mới thật là thương
Mõm dài quá ! ngực giờ xương, gày dét.
(Vì đê lâm nên đường cong mất hết
Đêu có còn vẻ đẹp của xa - xưa...
Như những con Lợn nái hãi còn to
Dáng tròn - trĩnh, nuôi đê chờ cho đê !)
Lợn Bột mới nhón lên trông rất khỏe,
Đê hay ăn lại đây vẻ thanh - niên.
Lợn đất kia là ống đê dành tiền
Lợn đực hoạn nên có tên : Lợn cắn
Lợn lòng xòng khi cơm no, áo ấm
Đê đêm đêm đê mò - mắm loanh - quanh.
Còn Lợn lòi với một cắp răng nanh.
Đê rất bự nên đê thành hung - dữ...

BẢO - VÂN



NHÀ CÓ PHÚC

« Con hơn cha, nhà có phúc »

Tục ngữ.

của VI-HUYỀN-ĐẮC



CẢNH SUẤT I

Đây là nhà Cụ Thừa-PHONG.

Nhà lối cò, bên ngoài là cửa hàng, bên trong đê ở. Tường trong cùng, phía tay trái, có cầu thang lên gác; phía tay phải, có cửa ẩn thông vào nhà trong.

Tiên tường, có hành-phi, cầu đối, sát tường, có tủ chè, rồi tới cái sập gỗ. Giữa nhà có một chiếc bàn tròn và bốn ghế mây.

Kéo mán lên, sân-khau không có người. Bỗng, ở phía cửa hàng có tiếng vọng vào.

TIẾNG VỌNG.— Chị Cà ơi ! Con dem tiền ra, trả tiền xe, đi con.

— Thôi, tôi có đây rồi.

— Lạy Bác ạ !

— Bác đã lên chơi !

— Có thèm ngồi mười năm rồi, anh em mới lại gặp mặt nhau.

Cụ Thừa vào trước, cụ Phúc-Lợi đi theo sau, tay cầm ô, tay sách một chiếc va-li con.

CỤ THỦA, vừa đi, vừa nói.— Mời Bác vào trong này...

Cụ Thừa đỡ ô và va-li ở tay cụ Phúc-Lợi đặt lên ghế mây. Cụ Thừa Bà cũng vừa đi vào.

CỤ BÀ.— Bác lên chơi, thật là quý-hoa quá !

CỤ ÔNG.— Bà nó có biết không ? Tôi, vừa ló-xó đi qua ga Hàng-Cỏ, thì bắt gặp Bác đương gọi xe, để về dâng anh Nghè, tôi mới kéo Bác về đây đấy chứ !

CỤ PHÚC-LỢI.— Tôi cũng đã định, ở chơi dây với anh nó vài hôm, rồi sang bên Bác, để thăm hai Bác, không ngờ, hai Bác lại cũng ở đây rồi... áy may mà gặp Bác trai, chứ không có thì lỡ bét cả...

CỤ ÔNG.— Thừa Bác, từ khi tôi về hưu, vợ chồng tôi vẫn ở trên quê, bên Bác kia đấy chứ, mãi đến năm ngoái, cháu cả được bồ vè dây, vợ chồng cháu cứ nhất định mời chúng tôi sang dây...

CỤ BÀ.— Chà, thưa Bác, hai vợ chồng cháu Cả nó cứ nắn-ni, bắt chúng tôi sang dây cho bằng được, vì nó nói, chúng tôi sang dây, ở với vợ chồng nó và các cháu, cho vui-vầy, như tre ấm-bụi...

CỤ ÔNG.— Kẽ ra, ở bên quê thì rộng-rãi, mát-mẻ hơn, mà, về tuổi già, ai chẳng ưa cái thú diền-viễn, nhưng, biết làm thế nào, sự sum-hop lại được cái vui khác, có phải không, thưa Bác ?

CỤ PHÚC-LỢI.— Về cái phần đồng con, nhiều cháu, thì hai Bác hơn tôi nhiều, tôi trông đi, trông lại, chỉ có độc-trội, mỗi một mình anh nó, thôi !

CỤ BÀ.— Cái đó là tại Bác, Bác không chịu tìm lấy một người bạn chăn gối, đấy chứ... mà cố lê bát giờ cũng chưa là muộn đâu !

CỤ PHÚC-LỢI.— Không, thưa hai Bác, ngay khi còn trẻ, tôi cũng chẳng nghĩ tới việc ấy, nữa là bây giờ. Mà tôi xem ý anh nó cũng không ưng cho tôi có vợ nó, con kia... thôi thế cũng xong !

CỤ ÔNG.— Bác đối-xứ với con như vậy là hết lòng...

CỤ BÀ.— Mà như thế, anh Nghè lại càng hiểu-kính Bác thêm lên... Lại có tiếng ở ngoài vọng vào.

TIẾNG-VỌNG.— Cậu đã về !... Cậu ạ, có Bác Phúc-Lợi mới lên chơi với Thầy, Đè đấy.

— À thế ạ ?

Cậu Cà vào.

CỤ CÀ.— Lạy Bác ạ, thưa Bác mới lên ạ ?

CỤ PHÚC-LỢI.— Ô kia anh Cà, phải, Bác mới lên. Anh đi làm về đây hả ?

CÂU CÀ.— Thưa Bác vâng. Con làm từ trưa đến năm giờ. Thưa Thầy, các cháu đi học chưa đứa nào về kia ạ ?

CỤ ÔNG.— Chưa đâu con ạ. Úi dà, chúng nó về, mà nhà cửa, lại yên-tĩnh như thế này sao ? (quay nói với Cụ Phúc-Lợi) Thưa Bác, cái lũ tướng cướp ấy, chúng nó ghê lám, kia đấy. Chúng nó ở nhà lúc nào, là nhà cù "lộn thiên-tào" lên, lúc ấy !

CÂU CÀ.— Thưa, các cháu nó quấy ông bà cháu, suốt ngày ! Chắc, Bác không thể nào đồ-chứng được đâu ạ ; thưa Bác, cả ba anh em chúng con được, vừa trai, vừa gái, vừa-vừa chẵn một tá, đấy ạ !

CỤ BÀ.— Ấy, thưa, nhà cả nó được năm cháu, ba trai, hai gái ; nhà Hai được sáu cháu trai, còn nhà Ba, chỉ có một mụt gái, thôi ạ.

CỤ ÔNG.— Chúng nó cứ sàn sàn bằng nhau và dã đi học được cả rồi. Lát nữa, chúng về, rồi Bác xem, nó cứ như ong vỡ tổ, ấy thôi !

CỤ BÀ.— Thưa Bác, các cháu quấy, nghịch, là chỉ tại ông cháu nuông chiều các cháu quá. Người ta thường nói : "cháu hư tại bà". nhưng, ở nhà chúng tôi, thì "cháu hư tại ông", kia đấy ạ. (Cụ cười, cụ ông và cụ Phúc-Lợi cũng cười theo).

CÂU CÀ.— Thưa, hể chúng cháu kiếm được chiếc roi mây nào, là y như ông cháu đem giấu biệt di.

CỤ ÔNG.— Bác ạ không biết tại sao, tôi không thể nào chịu nổi, khi nghe thấy những lời rúc-lác, hay thấy trẻ nhỏ bị đánh-dập... Một hai khi, phải dùng đến roi-vợt, hể tôi nghe chúng khóc kêu : "con đau lắm rồi" ! là tôi thấy mềm cả lòng !

CỤ BÀ.— Ấy, thưa Bác, chỉ vì thế mà các cháu lùng-hùng quá ! (cụ quay về phía cậu Cà) anh Cà này, dè cũng quên khuây đi mất, mai nói chuyện hồn Bác, không pha nước Bác sơi, anh đi pha chè hộ Đè đi, con !... (cụ quay về phía cụ Phúc-Lợi) xin dè Bác ngồi chơi với ông cháu ạ, chúng tôi xin phép Bác, chúng tôi ra ngoài hàng ạ.

Cụ nói xong, liền đi ra.

Cậu Cà vội vàng đi lấy khay chè đặt ở sập, rồi cậu vào nhà trong lấy nước sôi ra. Cậu kéo ghế sấp vào bên sập, đè pha chè.

CÂU CÀ.— Xin mời Bác sơi nước, mời Thầy sơi nước.

CỤ ÔNG.— Nào, xin mời Bác, chè đầu xuân, cháu Cà nó mua từ hồi Tết, kia đấy ạ.

CỤ PHÚC-LỢI.— nâng chén.— Thảo nào hương ngát thế ! (cụ nói với ta ngoài cửa hàng) xin mời Bác gái vào sơi nước.

CÂU CÀ, vội đỡ lời.— Thưa, chắc Đè cháu đương dở bán hàng, dè cháu đưa ra, ạ.

Cậu dè một chén nước chè lên đĩa dầm và bưng ra ngoài hàng. Rồi, cậu trở vào.

Ở ngoài có tiếng Cụ Bà vọng vào.

CỤ BÀ (tiếng vọng).— Chúng tôi đương dở tay, xin mời Bác cứ sơi nước với ông cháu, dè mặc chúng tôi ạ.

CỤ PHÚC-LỢI.— Chè có vị như cõm... uống rồi, nó cứ nhận-nhận ở cổ; không trách, người ta bảo : "hữu phúc sinh trung châu" có khác. Ở chỗ đồng chua, nước mặn của chúng tôi, cho dầu tiền hồn-hoi, cũng khô lồng mà chuốc được những thứ ngọt, vật lạ, này...

CỤ ÔNG.— Đã thế, Bác còn đợi gì mà không lên trên này với anh Nghè ? Bác có "dời đón" lên dây, thì anh em mình mới năng đi lại với nhau được, chứ; mấy năm nay, kè góc bờ, người chân trời, làm sao mà luôn-luôn giáp mặt nhau được, thưa Bác ?

CỤ PHÚC-LỢI.— Ấy, thưa Bác, anh nó cũng cứ biên thư về mời tôi lên, nhưng, quá tinh, việc nhà còn bẩn quá, nào vườn, nào ruộng, rồi nhà cửa, không có người dù tin cẩn mà giao phó.

CÂU CÀ.— Thưa vâng, xin mời Bác lên dây với anh Nghè ; con nghe bây giờ, ở đất Hà-thành này, anh Nghè nhà, vào hàng nhất mục cao-sang kia đấy ạ ! Thưa, con có một người bạn làm thư-ký đánh máy ở ngay phòng giấy của anh Nghè. Con lại nghe, chị Nghè là một Bác-sĩ chuyên-môn về phụ-khoa.

CỤ ÔNG.— Thiết là một nhà vinh-quang, hiền-dát ! Con là tiến-sĩ khoa-học, dâu là bác-sĩ y-khoa, thế rồi, ở chốn quê nhà, bác lại có cả một gia-trú phú-hậu vào bực nhất !... Thì ra, ở đời này, có bao nhiêu điều người ta ước-vọng, Bác đều có cả rồi, còn gì !

CỤ PHÚC-LỢI.— Bác cứ quá lời khen lơn, làm tôi càng thêm thận... Bác cũng dâ rõ, ngày bé, nhà nghèo, nào tôi có được đi học, đi hành gỉ đâu !.. không nói tôi chữ Nho, chữ Tây, ngay cả cái chữ quốc-ngữ, tôi cũng chẳng biết một chữ bè què làm đùi... Như thế, thì tôi còn có tài-cán gì để dạy con đâu ? Đó, chẳng qua là ở phúc-ấm mà anh nó được đó-dạt hơn người.

CÂU CÀ.— Thưa Bác, anh Nghè, hiện nay, vừa dạy học ở trường đại-học, vừa làm cõi-văn cho bao nhiêu sở công, sở tư, về kỹ-thuật ; chị Nghè lại có một phòng khám-bệnh rất đắt khách. Thưa Bác, thưa Thầy, các bà, các cô, không còn e ngại, khi được một nữ-bác-sĩ trông nom cho, bởi vậy, phòng khám-bệnh của chị Nghè, ngày nào cũng đông nghịt những bệnh-nhân, là bệnh-nhân.

CỤ ÔNG.— Bác có nghe rõ lời cháu Cà chưa ? Con Bác với dâu Bác còn thiếu gì tiền, mà Bác còn cứ phân-vân, luyến-tiếc mãi ruộng với vườn, ở nơi quê-nhà,

CỤ PHÚC-LỢI.— Vâng, thưa Bác, cứ ngoài mặt mà xét, thì về tuổi già, tôi được như vậy, là sung-sướng nhất đời rồi, còn gì nữa, nhưng mà, Bác ơi, thật tình, tôi cũng chưa rõ, con tôi với dâu tôi, sẽ đổi xứ với tôi ra sao, nên tôi phân-vân lắm ! Bác tính khi hai vợ chồng nó ở Pháp về, và nó đem đứa cháu nhỏ xuống thăm tôi, ở dưới quê, nó chỉ ở nhà, được có hai ngày, rồi lại bồng bế nhau đi ngay... Anh nó lấy vợ ở bên Pháp, nào tôi cũng có được biết một tí gì đâu... Ông bà thân-gia của tôi, đều sinh-cơ, lập-nghiệp ở Pháp, anh chị nó biết nhau, rồi làm phép cưới, ở bên ấy. Tuy nó có biến thơ về xin phép tôi, nhưng, tôi xem chừng, đó cũng chỉ là chiếu-le, làm phép, chứ tôi, có được có, một tí ý-kien gì đâu....

CỤ ÔNG.— Bác ơi ! Thôi thì, thời nào, kỳ-cương ấy. Vả lại, con hơn cha là nhà có phúc, Bác chỉ nên nghỉ xa, nghỉ xôi ra quá làm chị 1... Với hạng cao-dâng nhân-vật ấy, Bác cứ yên tâm rằng, con Bác, là con hiền, mà dâu Bác, là dâu thảo !

CỤ PHÚC-LỢI.— Tôi cũng mong được như lời Bác chúc-tụng cho tôi, nhưng, tôi xin thú thật với Bác, từ lúc bước chân vào đây, tôi thấy rất thèm cái cảnh sum-hop, vui-vầy của gia-dinh Bác...

Bỗng, ở ngoài cửa hàng lại có tiếng của Mợ Cà, gọi với vào :

TIẾNG VỌNG.— Cậu ơi ! Cậu ra Đè gọi.

CÂU CÀ.— ...Thưa, Đè gọi con ạ ?

CỤ ÔNG.— Bác ơi, nói cho cùng, tất cả, chẳng qua là số-phận, Bác xem, nhà chúng tôi, vốn dĩ là dòng-dài nho-gia ; dời nọ, dời kia, kể-tiếp, không dời nào, không có các bậc cao-quan, hiền-

(Xem tiếp trang 36)

HƯƠNG NGÁT KHÔNG GIAN

KHÚU về tới cửa thì người dàn bà bên hàng xóm, mà cũng là chủ căn nhà Hữu thuê, don đả nói :

— Thầy Hai à, Thầy có thư đó, tôi nhận hộ và bỏ trên bàn

của thầy.

Hữu gật đầu cảm ơn, phân vân bước vào trong nhà. Đã lâu rồi, Hữu không còn viết thư và mong thư ai nữa. Trước kia, Hữu viết và mong thư của Phương, người yêu của anh. Khi ấy hai anh chị còn xa nhau, kẻ trong Nam người ngoài Bắc. Hữu vào Saigon ngay từ đầu cuộc di cư, trong khi gia đình Phương còn hoang mang, lưỡng lự chưa rút khoát được nên đi hay ở...

Lúc phân kỳ đôi tình nhân ước hẹn sẽ viết cho nhau những lá thư thực dài. Rồi xa nhau, nhớ nhau họ thường nhận được của nhau những bức thư tâm tình dài đến bốn năm trang giấy.

Hữu thường ngồi viết cho Phương vào lúc sầm tối. Giờ ấy mọi bận rộn hàng ngày qua rồi, Hữu thảm thời trôi về với đời sống tình cảm của mình. Anh ngồi trước bàn, bắt sáng ngọn đèn lên, ánh đèn được che bằng khoanh giấy màu xanh chỉ vừa chiếu sáng trên trang giấy trắng Hữu đặt trên mặt bàn, còn thò ra chung quanh một làn sáng dịu diệu, mơ hồ. Hữu ngồi chìm trong làn ánh sáng ấy, hình dung lại bóng dáng của người yêu, đến đôi mắt to đèn lấp lánh của Phương với nụ cười, giọng nói của nàng. Rồi Hữu cầm bút viết, có khi thức tối đêm khuya. Hôm sau, Hữu thân hành mang lá thư đến nhà Bưu điện. Thư gửi đi rồi, Hữu thấp thỏm chờ, và khi nhận được thư Phương anh vội vã bóc ra đọc một cách say mê sung sướng.

Bây giờ không ai mong thư ai nữa, vì hai người đã ở gần nhau. Gia đình Phương nán ná đến thời hạn cuối cùng đã dáp xe lửa xuống Hải Phòng, di chuyển tàu cuối vào Nam. Từ đó thì giờ đáng lẽ ngồi viết cho Phương thì Hữu đạp xe xuống thăm nàng.

Không đợi thư nên Hữu phân vân không biết là của ai. Anh tự hỏi :

— Thư ai đây nhỉ? Ai mà viết thư cho mình!

Phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Người hàng xóm cần thận còn chặn thêm một vật cứng lèn trên. Hữu tới cầm lấy phong thư, lật xem tên người gửi. Anh bỗng hời hộp làm bầm :

— Ô, thư của Nguyệt!

Hữu có vẻ ngạc nhiên về việc Nguyệt viết thư cho mình. Hình ảnh của Nguyệt bỗng hiện rõ trong óc Hữu. Anh chưa quên hẳn người bạn gái đó, người bạn gái có tính tình hồn nhiên, vui vẻ, lâu nay không gặp. Thư Nguyệt có vẻ dài. Hữu se vội mở phong bì lôi tập thư ra, thấy chữ viết đặc tám trang giấy mỏng. Anh thầm nhủ :

— Chẳng hiểu có chuyện gì mà thư dài đến thế này?

Một ý nghĩ thoáng qua làm Hữu bối rối, nhưng cũng làm anh vui thích. Tính tự hào của người thanh niên sùi anh nghĩ rằng : Có lẽ Nguyệt trách gì mình, vì đã lâu Hữu không tới thăm nàng. Nhưng sao Nguyệt viết dài đến thế? Hay nàng để bộc lộ tình cảm của nàng ra? Tự nhiên Hữu mỉm cười bằng khuôn. Anh với tay bật ngọn đèn.

— Thị hãy cứ đọc xem sao?

Thư Nguyệt viết :

GIA ĐỊNH ngày...

Anh Hữu,

“ Lâu lắm rồi anh Hữu nhỉ, đã có đến ngót nửa năm nay chúng ta không gặp nhau. Tôi hiểu rõ vì lý do nào anh bỏ mắt cái lè sang chơi gia đình tôi vào buổi chiều thứ năm mỗi tuần. Còn tôi, tôi cũng có lý riêng để không gặp anh nữa. Sự liên lạc giữa chúng ta chưa phải là cắt đứt vì hôm nay tôi còn viết thư cho anh đây — lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi gửi cho anh đây, anh Hữu ạ. Vì thế thư có hơi dài. Chắc lúc nhận được thư của tôi, anh ngạc nhiên lắm và sẽ bấn khoán tự hỏi : Không biết có truyện gì đây? Chẳng có truyện gì quan hệ lắm đâu anh Hữu ạ. Nếu có quan hệ thì chỉ riêng về phần tôi thôi. Vài hôm nay tôi sẽ từ giã mọi người, lìa bỏ những lẽ thuộc vật chất để đi tu, Bà Bè-trên Dòng... đã chấp nhận lời xin của tôi rồi. Tôi đã đi chào hết mọi người trong thân quyến, và viết thư cho các bạn hữu

HÀ - CHÂU

quen thuộc, trong số đó có cả anh. Tôi không quên anh, và muốn viết cho anh dài hơn mọi người vì anh đã hiều đây là lần cuối trong đời tôi còn có thể viết cho anh được...

Hữu sững sờ đặt lá thư xuống. Anh thực không ngờ khi đọc tới những giòng chữ này. Cố lè nào Nguyệt lại dì tu! Hữu tự hỏi như thế và anh bỗng hình dung thấy nụ cười của Nguyệt. Nụ cười ấy trước đây ví như một đóa hoa tươi, từng làm cho lòng Hữu lâng lâng trong niềm vui êm dịu, nay chẳng hiều vì hoàn cảnh éo le nào, lý do quan trọng nào đã kém tươi đi và thúc đẩy Nguyệt đến ý định rũ bỏ bụi trần để ăn mình vào chốn viện-tu như thế?

chẳng hiều anh “ ngoan ” như thế nào, nhưng hôm anh đến chơi tôi mới biết. Trông anh có vẻ hiền lành. (Đó là ý kiến của thầy mẹ tôi) và hơi ráo ráo (theo nhận xét của các em tôi). Có lẽ khi mới chơi vào, thầy đồng người lạ anh còn bộ ngực thì lại bị những tia mắt soi mói tinh nghịch của chúng tôi nhìn anh mà anh đâm ra lảng túng. Rồi anh ngồi xuống chẳng nói được câu gì. Dương vui chuyện mọi người cũng chẳng ai để ý đến anh nữa. Thấy anh cứ ngồi ỷ ra, kém hoạt bát quá, tôi đã đứng dậy rót nước mời anh. Anh đỡ lấy tách nước mà hai tai đỏ rực, làm tôi thấy ái ngại. Tôi liền hỏi chuyện anh và chúng ta quen nhau từ đó...

Hữu nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên với Nguyệt. Hôm ấy Hữu có lúng túng thực. Mọi khi ra chơi nhà Dì, dã quen với khung cảnh thân mật giữa các em, anh thản nhiên vui cười và cũng không kém mồm miệng tán ròr. Từ ngày vào Nam, Hữu không có thân quyến nào ngoài gia đình của bà Dì. Thường cứ tối đến, cơm xong, anh lại thủng thẳng tới chơi, góp vui với lũ em tinh nghịch và nghe chuyện ông chú vui tính. Vừa gần nhà lại không cần cầu nệ, Hữu quen mặc bộ đồ ngủ cho mát. Hôm gặp Nguyệt anh cũng ăn mặc như thế, và khi thấy mọi người chú mục nhìn mình, Hữu mới thấy ngượng. Gia đình Nguyệt rất nhiều con, phần đông là con gái. Vì có cảm tưởng không iếc chỉnh trước một số thiếu nữ chưa từng quen biết, Hữu dâm mê



Ý nghĩ Nguyệt đặt nhầm tình cảm ở nơi mình lại lòn vón trong óc Hữu. Anh lâng người đi khi nghĩ rằng có lẽ vì thế, vì mối tình không đạt mà Nguyệt đã dâm ra thất vọng. Hữu vội xua đuổi ngay ý nghĩ ấy, như sợ phải hứng chịu một trách nhiệm. Anh tìm có tự bào chữa :

— Không, chắc không phải vì thế mà Nguyệt đi tu. Từ trước tới giờ Nguyệt chưa có thái độ nào tỏ ra dã ý mình.

Nhưng Hữu vẫn chưa thể yên lòng được. Anh băn khoăn đọc tiếp :

“ Viết cho anh chẳng những là để già từ một người bạn, mà cũng còn muốn giải bày với anh một đỗi điều. Trước khi dâng mình vào nhà Chúa, tôi không muốn còn vương vấn điều gì. Cái gì của trần gian tôi trả lại cho trần gian. Tôi dọn lòng cho thanh sạch để bước vào đời sống tu hành, nên những điều tôi viết cho anh đều hết sức thành thực.

Anh Hữu nhí, chúng ta quen nhau thực cũng là đỗi kỳ-ngộ. Tình cờ nếu không có cuộc di-cu lịch-sử vừa qua, chắc trường hợp quen biết giữa anh và tôi chẳng bao giờ có. Tôi còn nhớ hồi gia đình tôi mới đặt chân lên đất Saigon, chưa săn nhở ở đã phải đến trú tạm tại nhà cậu Ba tôi. Một tối anh đến chơi nhà cậu tôi, vì anh là cháu của mẹ Ba. Từ trước tôi vẫn nghe nhắc đến anh trong gia đình cậu tôi. Đại khái tôi được biết rằng anh cũng mới di-cu vào Saigon, anh gọi mẹ Ba bằng dù ruột, và thuê nhà ở một mình gần đầu đây. Các em con cậu mẹ tôi có vẻ mến anh lắm, và thường khoe với tôi :

— Anh Hữu, anh ấy ngoan lắm chị ạ. Tôi

về tự nhiên, Nguyệt đã cứu vãn tình thế giữa lão Hữu ngượng ngập ngồi yên một chỗ. Nàng tách khỏi các em nàng, bưng nước tới mời Hữu. Anh ngước mắt nhìn Nguyệt, thản cảm ơn, và nhận thấy Nguyệt không đẹp lamar, nhưng nụ cười của nàng thật dễ dãi, cởi mở. Nụ cười bao dung hẫu như khuyến khích Hữu lấy lại được tự chủ. Về niêm nở với những lời gợi chuyện khéo léo của nàng quả đã làm Hữu hối ngượng. Anh ngồi nói chuyện với Nguyệt và nàng chơi tới khuya.

Cuốn phim diễn từ đoạn đầu thoáng hiện trong óc Hữu khiến anh mỉm cười nhở lại dáng điệu của mình, rồi đọc tiếp :

“ Quen anh, như bao người bạn trai khác, nhưng đặc biệt do từ cái vẻ vung về của anh mà tôi đã để ý đến anh nhiều hơn. Thoáng biết anh, tôi hiểu ngay rằng anh là người thân trâm, đứng đắn, không hời hợt như nhiều người khác. Có lẽ chính vì không thể hời hợt được mà bê ngoài anh có vẻ kém mọi người. Anh bị chìm đì vì anh đứng đắn quá, thân trâm quá. Tự nhiên, không hiểu tại sao, tôi muốn chà ý đến anh như cõi em gái muốn canh chàng người anh hiền lành.

Sau hôm ấy, đến một tuần lễ không thấy anh ra chơi, mẹ Ba nóng ruột ngờ anh bị đau, sai một em tới thăm. Mẹ không quên bảo dem cho anh hộp sữa, để nhớ có phải anh mệt thì pha cho anh dùng. Em Thu tranh lấy phần ấy. Em chu đáo dem theo cả phích nước nóng và vì có phích nước nên em rủ tôi cùng đi để nhờ cầm hộ hộp sữa.

Trời đã xâm tối; tôi nhận lời đi với Thu. Thấy tôi đến anh lại ngồi ngàng lóng túng như hôm

TỰ DO XUÂN KỶ HỢI 1959

nào. Có lẽ anh nghe ngay và chở ở bờ bến, hay vì anh cảm động? Tôi không biết nữa. Riêng tôi, thấy và sống đơn độc của anh mà tôi ái ngại, ánh đèn ở chỗ bàn viết của anh xanh lèt, rờn rờn trên mặt anh làm tôi có cảm tưởng như anh đau thật. Nhưng anh không đau. Anh trả lời em Thu là vì mặc bạn mà anh không tới chơi được.

Thu chỉ phép nước với hộp sữa, cười mà bắt đèn anh, đòi anh phải đưa chánz tôi về. Dọc đường anh cho biết anh bán vào những công tác giúp đỡ đồng bào dì-cu. Hồi ấy phong trào dì-cu đương rầm rộ, anh có chân trong một hội đoàn cứu trợ Công giáo nên có tham gia công việc tiếp tế cho một số trại tạm trú. Nghe nói, tôi càng cảm mến anh hơn. Những việc làm hy sinh cho tình thương bác ái hợp với lý tưởng của tôi lắm. Tôi ngồi ý muốn giúp anh trong công việc ấy, và sau này thường cùng anh đi thăm các trại.

Sợ giao tiếp giữa anh và tôi, bờ ngoài càng ngày càng có vẻ thân thiết. Điều ấy đã làm cho nhiều người nghĩ sai về tình cảm của chúng ta. Hình như cả thay mẹ tôi, cả cậu mơ Ba, cùng các người quen biết đều làm. Tôi biết có sự hiểu lầm ấy qua những lời bông đùa với ý muốn tác thành. Nhưng tôi với anh, chúng ta đều biết rõ lòng mình, đều thản nhiên trước những lời bông đùa ấy.

Chúng ta không thể nào nói đến truyện yêu nhau được, vì anh đã yêu Phương còn tôi thì đã có sẵn định hướng. Anh yêu Phương bằng thứ tình yêu duy nhất, với ý định kết hiệp thành vợ chồng. Hôm tường anh ốm đến thăm với em Thu, tôi đã biết rõ mối tình ấy. Khi chúng tôi vào thì anh đương viết thư cho Phương. Phong thư của Phương với tấm hình của chị còn đặt ở trên bàn. Người không thẳng thắn đã giấu vội ngay đi đây. Nhưng anh không có cái cử chỉ hàn kẽm ấy, phản không anh Hữu. Tôi tin như thế vì khi Thu nhắc tấm hình xem, tôi mới hỏi:

— Hình ai đây anh?

Anh không ngần ngại trả lời:

— Hình chị Phương đấy Thu a!

— Chị Phương nào nha! Chị ấy là ai thế anh?

Thì anh cười đáp:

— Chị Phương sẽ là chị của Thu, vì khi nào anh cưới chị ấy thì Thu sẽ là em của chị!

Thu chăm chú nhìn tấm hình nói:

— Thế à, thích nha! Trông chị ấy xinh đấy chứ. Bây giờ chị ấy ở đâu anh? Sao anh chưa cho ai hay truyện này.

— Chị ấy còn ở Hà Nội, chưa vào. Nhưng chắc cũng không lâu. Chừng ấy anh sẽ thưa với mẹ em sau.

— Chắc anh đương viết thư cho chị ấy phải không?

— Ước anh đương viết cho chị. Mỗi tuần anh viết cho chị ấy hai lần.

Thu cười trêu anh:

— Nhường bà lão kia! Có dài không anh?

Anh cũng cười đáp:

— Dài chứ. Vì không có điều gì mà anh không cho chị ấy hay.

« Qua câu truyện ấy tôi hiểu ngay mối chân tình giữa anh với Phương. Mỗi chân tình hẳn phải có những rung cảm mãnh liệt, với ý muốn xây dựng lâu dài. Tình yêu chân chính bao giờ cũng hướng về một mục đích, phải không anh, mà mục đích ấy là để đạt tới hạnh phúc của đời mình.

Còn tôi, nếu tôi đối với anh có vẻ « đặc biệt » hơn các bạn hữu khác chỉ là vì anh hiền lành, trầm mặc và đáng尊敬, có thể tin cậy được để coi anh là người bạn thân, hay như một người anh trai vậy thôi.

« Ông trời không gì tha thiết cho lòng mình bỗng lún xuzzi. Nhưng tình yêu của tôi không theo hướng của tình cảm. Nếu chỉ kèn về tình cảm thì có thể tôi yêu được anh đấy, anh Hữu à! Trước kia tôi không phải là vật vô tri sét đá mà bảo rằng nó không biết rung cảm đâu. Song từ lâu rồi, tôi vẫn có ý định dang mình cho Chúa. Tình yêu của tôi cũng hướng về Chúa. Ngày còn học trường Thánh Mẫu Hà Nội, được gần gũi các vị nữ tu, thấy đời sống thánh thiện với phương châm: Mến Chúa yêu người của họ, tôi rất cảm động và muốn được noi gương ấy. Xu hướng hướng-thương và tình-thân bác ái ngày càng nảy nở, chiếm hữu tâm hồn tôi. Cho nên thứ rung cảm của lòng tôi nếu có, là thứ rung cảm của tình thương yêu rộng rãi không oán-kỷ vì không hướng vào vật-dịch vật-chất nào.

« Tuy nhiên lòng tôi cũng trải qua một vài phen thử thách. Hôm gặp anh ở Hội chợ triển lãm Hồ Nai, chắc anh còn nhớ, chúng ta đã cùng nhau chơi chui rừng cây. Trước cảnh thiên nhiên lồng chung ta đều mờ rỗng. Anh thò lò cho tôi nghe về cuộc đời đơn độc của anh, quãng đời ngắn vắng bóng từ mẫu vì những cố gắng của anh trên đường đời. Rồi anh bắn khoan về hạnh phúc, tự hỏi không biết những ước muốn vật chất lấn át tình thân của anh có đạt được sau bao nhiêu

phản ứng. Hay hạnh phúc sẽ chỉ là điều hư ảo đối với anh.

« Nghe anh tâm sự, lòng tôi bỗng thấy sác động nhẹ nhàng. Trời ở đây cao rộng quá. Không khí khoáng đạt, và núi rừng thực bao la. Con đường đất đỏ do những bàn tay dì-cu mồ lối, hun hút ăn sâu vào rừng cây lúi úy thanh vắng lặng. Giọng anh nói lên âm thầm và thủ thỉ mà sao âm hưởng vang động lạ lùng trong lòng tôi. Tôi cảm thấy mến anh nhiều hơn và nghe rõ trái tim đậm rộn ràng trong ngực. Một đôi chim gáy từ ven rừng bay ra đáp xuống đường, gù-gù đi bên nhau. Tự nhiên tôi e lệ ngại ngùng thấy đương cùng anh đạo góit giữa cảnh thanh vắng như một đồi trại gái.

« Tôi cứ nhặt hòn sỏi, ném cho đôi chim bay đi, rồi ngồi xuống một thân cây người ta chặt ngã bên vệ đường, lấy cớ mỏi chân muốn ngồi nghỉ. Anh hỏi tôi có mê không. Tôi gật đầu, và còn dặn anh thêm :

— Nguyệt thấy vắng vất trong người như muốn lên cơn sốt.

« Tôi nói thế vì ý muốn quay về. Không ngờ anh tưởng thật, nắm lấy tay tôi xem nhiệt độ thế nào. Vô tình có lẽ anh không nhận thấy lúc ấy tay tôi hơi run. Tôi biết cứ chỉ ôn cần của anh qua cái nắm tay không hữu ý ấy. Anh tỏ vẻ săn sóc tôi như anh đối với em Thu hôm đó cởi qua một nhịp cầu bắc ngang giòng suối trên quang đường vào trại Lạc an. Đứng trên cầu, Thu thấy một con ba ba nhỏ băng đồng hào ván, trên lưng đi kèm những chấm tròn đỏ đương chao mình theo giòng nước, thích quá muôn bất, anh không ngăn ngại lội ngay xuống, cố tìm cách vớt cho được con vật xinh đẹp ấy cho Thu...

Hữu ngừng đọc ngồi lặng đi một lát. Anh nhìn vào ánh đèn xanh dùi dùi nhớ lại đoạn phim này. Hôm ấy Hữu đi Hội chợ Hồ-Nai vì không muốn ngồi buồn ở nhà. Một bức thư của Phương vừa tờ ý lo ngại, e gia đình nàng không kịp vào Nam vì thời hạn sắp hết mà vẫn còn chưa quyết định. Có lẽ giòng sông Bến Hải chia đôi đất nước cũng sẽ chia rẽ mối tình của hai người.

Hữu tôi hội chợ, muốn hòa mình vào sự phản đấu của người dì-cu cho khuây bớt nỗi băn khoăn về Phương thì anh gặp Nguyệt. Hai người đi xem các gian hàng, rồi vui chán đi suốt vào rừng. Trước cảnh thiên nhiên lồng lộng, đi bên cạnh Nguyệt, Hữu lại nhớ đến Phương và lại băn khoăn về hạnh phúc của mình. Anh nói lên sự băn khoăn ấy, giải bày những xu hướng vật chất, tình thần và lý tưởng đời mình.

Không ngờ câu truyện có vẻ tâm sự ấy đã xúc động lòng Nguyệt. Phải, đúng là rừng núi Hồ-nai hôm ấy thanh vắng, cao rộng quá, lòng người phơi phới trong cảnh sắc lồng lộng của thiên nhiên nên đã xúc động dễ dàng...

Thư Nguyệt viết tiếp :

« Sự xúc động gây nên bởi giác quan đó chỉ là một thử thách như trăm ngàn thử thách khác. Khi đứng lên ra về tôi thấy bình tĩnh trở lại và cười bảo anh :

— Thời Nguyệt hết mệt rồi, ta đi về thôi. Về sớm một chút vì Nguyệt còn muốn vào viếng nhà thờ trước khi về nhà.

« Anh cười có ý bảo tôi ngoan đạo quá. Nhưng bao giờ cũng vậy, gấp sự thử thách nào tôi cũng quỳ lạy trước bàn thờ Chúa, để lạy lại quân bình của nội tâm.

« Ít lâu sau, gia đình tôi dọn sang Gia Định, anh cũng vẫn thường sang chơi vào chiều thứ năm mỗi tuần. Cho đến khi Phương vào anh mới bỏ mắt lè ấy. Thấy anh không qua chơi nữa, tôi đoán biết ngay. Tôi không giận anh mà còn mừng cho anh nữa, tuy rằng về phép xá giao như vậy là anh có hơi kém. Nhưng về khoa này thì xưa nay anh vẫn vung đũi đi rồi! Còn giận anh thì sao lại giận nhỉ. Phương gần anh, đã thay thế được tất cả, bồ khuyết được mọi thiếu sót của anh. Tình bạn của tôi không còn cần thiết cho anh trong lúc này nữa. Nếu Phương hiều nhầm chắc còn phiền hà hơn.

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

VĂN-HOÀN

279, đường Gia Long, 279

SAIGON

Xưởng nhuộm hàng vải, tơ lụa
Bảo đảm chắc chắn không phai màu.
Nhà máy hồ tơ sợi được nhiều tia ánh sáng
với các hàng dệt.

Đó cũng chính là lý do tôi không gặp anh nữa, tuy rằng những lúc vui chuyện trong gia đình chúng tôi vẫn còn nhắc đến tên anh.

« Anh Hữu; vìết cho anh hôm nay nhắc lại với anh những kỷ niệm đã qua, tôi có vẻ như muốn thanh toán với anh, tuy là giữa chúng ta chẳng có gì để mà thanh toán. Tôi chỉ muốn giải bày với anh điều này : Sự đi tu có vẻ như đột ngột của tôi có thể làm cho những ý nghĩ nóng nẩy nhầm tưởng tôi bị thất tình. Tôi không muốn chính anh cũng lại có ý tưởng tự phụ là vì anh mà tôi đi tu.

« Không phải thế đâu anh Hữu nhé. Định hướng của tôi, như anh biết, có từ hồi tôi còn ở trường Thánh Mẫu Hà Nội. Tôi chưa vào Đồng ngay hồi đó vì tôi còn muốn để một thời gian suy xét cho kỹ lưỡng. Còn tự biết mình trước khi quyết định một việc hệ trọng, phải không anh. Mà hạnh phúc của đời ta há chẳng phải là điều quan hệ hay sao. Khi tìm hạnh phúc trong tình yêu đôi bạn hẳn anh đã cân nhắc suy nghĩ kỹ và để một thời gian để bị cuộc hôn n'ân. Tôi cũng vậy. Và tôi đã chọn hạnh phúc trong đời sống tu hành. Tôi muốn được sống trong ơn nghĩa Chúa, trong tình yêu siêu nhiên của Chúa, và trong tình thương yêu rộng rãi của bác ái.

« Vài ngày nữa tôi sẽ vào Đồng, chịu thử nhẫn đức một thời gian, rồi mới dâng lời khấn. Tôi mong rằng thời gian đó cũng là thời gian anh cùng Phương tiến tới việc trăm năm, để đến ngày khấn của tôi sẽ có cả anh chị tôi dự, thêm lời cầu nguyện cho tôi. Chắc hẳn lời nguyện cầu của anh chị sẽ giúp ích cho tôi nhiều. Nhờ vào những lời cầu xin thân bằng cố hữu mà tôi sẽ vượt khỏi mọi khó khăn, trở ngại, để tiến lên tới đỉnh trọn lành, sướng đáng với tình yêu của Chúa. Làm sao cho tôi có thể mượn lời một vị nữ tu thánh thiện kít xua để nói rằng : Lòng tôi là một chiếc bình chứa đựng tình yêu tràn đầy, hứng ở mạch nước không ngừng của Tình yêu Thiên-Chúa, nhờ đó quần chúng đồng đảo dù có tới mức uổng bình vẫn chan chan.

« Phản tôi sẽ không quên cầu nguyện cho anh chị đạt được hạnh-phúc mong muốn, cùng sống bên nhau đến thủa bạc đầu.

Thư đã dài, anh cho phép tôi kết thúc ở đây thôi và xin gửi lời chào từ biệt.

Kính thư : NGUYỆT

Bức thư chấm hết ở trang cuối. Hữu đặt tay trên tập thư, ngó ngửa mình ra sau ghế. Anh bâng khuâng thấy nụ cười của Nguyệt hiện ra rõ ràng trong óc. Nụ cười không phải chỉ riêng cho Hữu, mà nở rộng ra, hiện hiện ở nơi nào cần có sự khuyển khích, nâng đỡ. Hữu thấy nụ cười ấy tươi tắn bén dám trẻ mồ côi, dịu dàng gần bên giường bệnh và ưu ái bên những đau thương. Rồi cũng vẫn nụ cười bao dung ướt át bỗng biến đổi sang vẻ ngày ngất — cái ngày ngất thỏa mãn sau bao nhiêu hy sinh mới đạt được lý tưởng, và được chìm đắm trong nguồn sống siêu nhiên — dần dần mờ nhạt đi nhường chỗ cho đôi mắt của Phương xuất hiện. Đôi mắt den ánh ngời tình cảm hiện lên như nhìn Hữu, nói lên được với anh không biết bao nhiêu tâm tình. Đôi mắt thâm thâm và dịu hiền, mông mang niềm âu yếm có một mãnh lực kỳ lạ trong lòng Hữu. Hình như đôi mắt ấy nhìn thấu lòng anh, để thông cảm, an ủi, khuyển khích tùy theo trường hợp. Chao, đôi mắt của người mình yêu, của người bạn đường chính đáng. Nó làm cho mình thực vững tâm ở ngày mai, vững tâm trong bồn phận của mình. Đôi mắt ấy đương chờ đợi Hữu. Ở, Hữu quên đi là Phương đương đợi mình. Anh gấp lá thư của Nguyệt lại, thận trọng cho vào túi áo, rồi dắt xe đạp xuống nhà người yêu. Quang đường phải qua cầu như ngắn lại. Tâm trí Hữu lồng lộng một niềm vui nhẹ nhàng, thanh thoát.

Anh mỉm cười dấn mạnh chân trên bến đập, mong chóng gặp Phương để nói với nàng một ý định. Ý ấy đã được nhắc đến trong thư của Nguyệt.

Anh sẽ bảo với Phương :

— Em ạ, chúng mình nên tính truyện thành hôn sớm sớm đi một chút.

Và anh tưởng tượng thấy đôi mắt của Phương ngước lên nhìn anh. Đôi mắt sẽ không có vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ khép bớt đôi hàng mi để che dấu cảm động.

Anh sẽ nói ngay cho Phương biết lý do :

— Vì anh muốn chúng mình kịp tới dự lễ khấn dòng của một người bạn.

Phương sẽ dịu dàng đáp lại :

— Vâng, em đã sẵn sàng từ lâu rồi.

Cứ tưởng tượng trước như thế mà lòng Hữu thấy càng phơi phới. Xe anh rẽ vào con đường của nhà Phương từ lúc nào, vì mùi hoa dạ hương trong vườn nhà Phương đã thoảng ra ugan ngát.

HÀ-CHÂU

TÁ TRUYỆN :

N

ẤM Hi-Công thứ 22, thế-tử nước Tân là Ngũ đang làm con tin ở Tân, sửa soạn để trốn về nước bao với Doanh-thị rằng :

— Nàng cùng về với ta chăng ?
Đáp :

— Chàng là thế-tử nước Tân mà bị nhục ở Tân, như vậy về là phải. Còn về phần thiếp-tôi đã được nhà vua sai đến hầu khấn lạy, cốt là để giữ chân thế-tử, nếu theo về tức là bỏ mệnh vua. Thiếp tôi không dám theo, tuy nhiên cũng không vì thế mà dám tiết lộ.

Ngũ bèn trốn về.

Theo chính-văn Tá-Truyện

DẪN GIẢI : Nước Tân giao chiến với nước Tân, bị thua. Tân thế-tử là Ngũ phải sang ở bên Tân để làm con tin. Tân Bá trả lại đất Hà-Đông cho Tân và gả con gái là nàng Hoài-Doanh cho thế-tử Ngũ.

Một thời-gian sau khi thế-tử Ngũ trốn về nước, một vị công-tử khác ở nước Tân là Trùng-Nhĩ, vào hàng chủ của Ngũ lại trốn sang Tân để mưu toan nhờ binh-lực của Tân trở về nước đảo-chính. Tân-Bá lại đem Hoài-Doanh gả cho Trùng-Nhĩ. (Sau này là Tân Văn-công).

Lời bàn của Lã-Đông-Lai

Mưu bàn với kẻ ghen ở ngoài đường, không bằng mưu bàn với người ở hàng xóm.

Mưu bàn với người ở hàng xóm không bằng mưu bàn với người ở trong gia-dinh.

Chẳng phải vì người xa thì ngu mà người gần thì trí đâu.

Chính vì lòng yêu mến nồng thì mưu tính sơ ; yêu mến thâm thì mưu tính kỹ.

Cái lý là như thế mà cũng là cái thế như thế nữa.

Người ở bốn bề chín chau, thoát nhiên gặp gỡ, có thể, hỏi cũng chẳng trả lời, khẩn khoản cũng chẳng buồn đáp.

Nhưng vợ con trong nhà thì không thể. Vì cùng tinh, nghĩa, đều vui buồn. Trong lòng chàng có điều gì giấu giếm nên tình cũng chân thật. Ngoài mặt chàng có điều gì giả dối, nên lời lẽ cũng chân thật.

Lấy tấm lòng thật đối với tấm lòng thật, bắn khoan tha thiết, sự lợi sự hại thường thường được dãi bày dung với sự thật.

Sở dĩ được như vậy, chàng phải cái khôn của vợ con ở trong nhà vượt hơn cái khôn của người ngoài, chính vì khôn mà tinh việc sơ thì không bằng ngu mà tinh việc kỹ.

Vì thế vợ con trong nhà, nếu tính mưu mà trí lự chưa tối, thông minh chưa kịp, thì dành cam chịu chứ chàng khi nào lại phó mặc, muôn sao hay vậy, mà nói những lời hời hợt như khách qua đường...

Lại thay, nàng Doanh dõi với Ngũ, nói đến thân cận, thì sống cùng nhà, mà tình thì lại là người dùng nước lá.

Khi Ngũ muốn trốn về nước nàng ta đã chẳng bàn bạc giúp đỡ nên chàng lại còn bảo nên về để cho thuận ý. Đã chàng về cùng, cốt thoát riêng thân mình lại còn leo leo rằng không tiết lộ để khỏi bị ngờ vực !

Chú ý đã định phó mặc, muôn sao hay vậy, cho nên khi thi hành mới hời hợt.

Sở dĩ người đời phó mặc chính là muôn nói : « hãy biết thoát được một thân ta ! »

Có biết đâu Cha con như một, vợ chồng như một, đây hai thì đây cũng bị tồn thương.

Tinh nghĩa dù chẳng đủ để chu toàn cho Ngũ, thì làm sao có đủ mà toàn vẹn được cho thân nàng !

Thành ra Doanh-thị trước vì cầu thả phó mặc mà sau không thoát cái nhục hai lần đem thân gả bán cho người.

Những vị liệt-nữ thời xưa, không may gặp phải cảnh huống không thể lưỡng toàn được thì thường lấy cái chết ra để vẹn nghĩa cả. Việc của thế-tử Ngũ ở đây đâu đã đến nổi là cảnh ngộ khó lưỡng toàn.

Giả sử khi Ngũ mưu tính trốn về nước, Doanh-thị dồn luận điệu trên và nói rằng :

Sở dĩ thế-tử phải nán nần ở đây cũng chẳng ngoài mục đích cho Tân, Tân giao hào. Nay bỗng nhiên chàng chịu đựng được vài năm bức bối bô tệ-ấp ra đi, như vậy tình trạng bang giao của hai nước sẽ ra sao. Vua cha của Thiếp vì bận việc xã tắc không thể tự mình phụng thừa thế-tử được, vì thế phải khiến triết-thiếp đến để hầu lược khăn. Nếu thế-tử nhất quyết có chí khác, át vua cha thiếp chàng được phụng thừa nữa, tất nhiên thiếp phải bùm trình lại với vua cha.

Nếu Doanh-thị nói được những lời như thế,

BÌNH DỊCH CỒ VĂN

THẾ TỬ NGŨ TRỐN VỀ NƯỚC

của TRẦN-ĐÌNH-KHẢI

hắn Ngũ phải sợ nàng sẽ đi tâu lại mà chẳng còn dám nói cái mưu vọng trốn chạy. Doanh-thị sẽ nhờ ở thế lực của Tân-Bá che chở cho Ngũ khỏi bị hại. Tân-Bá cũng thấy cái tình yêu của con mà chẳng tính đến cái sách lược Trùng-Nhĩ làm gì.

Như vậy giữa cha con, chồng vợ, chàng thề lưỡng toàn được hay sao.

Than ôi ! Nếu Doanh-thị biết nỗi được điều đó, tất có thể giúp cha thực hiện được chí nguyện, có thể giải được họa cho chồng, có thể trọn được đạo làm vợ, có thể toàn được tiết cho mình, có thể nỗi được giòng dõi cho Huệ Công khỏi bị tuyệt, tự, có thể tránh cho Tân-Bá khỏi bị chê là man rợ. Một việc làm mà được bằng chứng ấy lợi, nếu Doanh-Thị chỉ nghĩ thêm một chút nữa, lo gì mà chàng làm được như thế.



Sở dĩ mưu tính một công việc bằng một thái độ hùng hổ chính là bởi mối tình đối với nhau cũng hùng hổ, mà cái nghĩa cũng hùng hổ. Đất khô ráo thì không thể sinh cây tốt tươi, mây mưa thì không thể mưa rào, chuồng mồng manh thì tiếng không vang rộ, vị ngọt nhè nhẹ thì không thể làm món ăn ngon, vị ngọt chua cay có thể có nghĩa mồng đi trước mà lại có mưu xâm ở sau này được.

Cho nên Doanh-thị không bày được mưu, phải dâu chi riêng ở lúc Ngũ trốn Tân !

Dịch theo chính văn trong
Đông Lai Bác Nghị.

Lời bàn của Dịch giả !

Ngắm một con chim bay ở lưng trời, những người có những thành kiến, những tư tưởng, những hoài bão khác nhau sẽ có một ý niệm khác nhau.

Người đi săn sẽ nghĩ tới mục cao của chim bay và tầm súng có thể di tới.

Nhà thi sĩ sẽ nghĩ đến một vần thơ tả sự khinh khaki của chim bay.

Nhà họa sĩ sẽ nghĩ phải tô màu làm sao cho bức tranh mô tả con chim đang vượt khôn gian như thế kia, cho linh động cho nồi màu.

Nhưng một phạm-nân đang bị giam giữ, nếu người mắt lên trời trông thấy chim sẽ thở dài một cách rất náo nuột và nghĩ thầm :

Thân mình già hóa làm chim được

Quyết vượt nghìn trùng hướng cổ-hương...

Vì thế, Lã-tiên-sinh có một cái định-kiện rằng đàn-bà đã lấy hai chồng là đàn bà bỏ đi, nên thấy Hoài-Doanh gấp phải trường hợp đó, đã nhìn nàng

bằng con mắt của một ông quan-tòa đang khi ức giận.

Với những ám ảnh của luật tam-tòng từ đức, với những thành kiến ca ngợi những liệt nữ trung trinh, khi một người đàn bà vi phạm những luật ấy, thì cảm giác đầu tiên của một người chưa am tường những vấn khúc những tâm sự của nàng phải nhìn nàng bằng những tia mắt không thể nói là êm dịu được, đó là một lẽ đương nhiên.

Cũng vì cái lẽ đương nhiên ấy mà Lã-Đông-Lai tiên sinh đã quá khe khắt với nàng.

Nếu trách nàng Doanh đối với thế-tử Ngũ quá hùng hổ thì sao không trách Ngũ rằng Ngũ cũng đã đổi với Doanh kém phần thâm thiết !

Tôi biết !

Tôi biết rằng khi tôi nói thế các bạn sẽ không thèm nghe, điều này được, sẽ vùng lên chỉ vào mặt tôi mà nói rằng :

— Thế-tử Ngũ vì việc nước, nên có thể nhẹ được tình riêng, còn nàng Hoài-Doanh một khi đã xuất giá thì chỉ có mục là tòng-phu mới hợp nghĩa mà thôi.

Thưa, tôi xin dám không trả lời mà chỉ đứng vào trường hợp nàng Doanh.

Nàng sẽ tự nhủ rằng :

— Việc hôn phối của ta với thế-tử, mục tiêu chính không ở chỗ xây dựng một tổ uyên-ương như mọi cặp vợ chồng khác. Ở đây lý do chính trị nặng hơn điều kiện ái tình. Chính vua cha có định ý muốn buộc chân chàng, nên mới gả ta cho chàng. Chàng là người thông minh, không lẽ nào lại không hiểu đến những điều sơ lược ấy.

« Vì vậy, chàng lẽ chàng biết trọng nghĩa cả cố tìm cách để trốn về nước, ta lại không biết trọng nghĩa cả tuân theo đúng ý muốn của cha hay sao ?

Chàng nặng vì trung thì ta phải nặng vì hiếu.

Nhiệm vụ của chàng, chàng lo theo đuổi,

Nhiệm vụ của thiếp lẽ nào thiếp lại hùng hổ !

« Vì nếu thiếp hùng hổ thì biết đâu trong lòng chàng vốn đã dành sẵn một mối tình không thâm thiết đối với vợ, sẽ chẳng khinh thường và rẻ rúng đưa con gái vì ngã mè mà quên nợ nước tình cha.

Vì thế mà thiếp không muốn !

Chính cái ý-nghĩ ấy đã khiến nàng Doanh có một thái độ đê Lã-tiên-sinh chê trách là hùng-hổ lanh dạn đối với một mối tình cao cả nhất, trong đời một người đàn bà là : Mối tình chồng vợ.

Nhưng chính cũng ở cái thái độ ấy mà ta có thể đoán biết rằng nàng Doanh không những không hùng hổ với Ngũ mà còn yêu Ngũ bằng cả một tấm lòng kính phục nữa.

Yêu vì phục, chứ không phải yêu vì mê, vì thế điều sự nhất trong tâm tư người thiếu phụ lúc ấy là sợ bị người mình yêu, khinh mình.

Nếu không có tình, khi được yêu quý cũng có câu chi, bị coi khinh cũng có quản chi. Người đó đối với mình chỉ là một người dung. Mà đã đối với nhau như người dung thì mọi sự sẽ bất-tương-can, kè chi đến khinh và ghét !

Sợ một người nào đó khinh mình tức là còn nuôi một hy vọng sẽ được người đó yêu mình, và như thế chúng tôi rằng mình cũng đã yêu người đó.

Cho nên càng yêu nhau thì lại càng phải xa nhau để khỏi bị mất cái tình yêu ấp úng trong lòng nhau, mà vì một sự khinh khi có thể làm cho tan vỡ.

Vì thế nên nàng phải cố gắng thực hiện ý định của cha bằng cách tự coi mình như một công cụ mà thôi.

Mai đây Tân-Bá lại gả nàng cho Trùng-Nhĩ, lúc đó nàng cũng chỉ là coi như một sợi dây-to để ra dùng để trói chân Trùng-Nhĩ chứ đâu có phải vì hạnh-phúc của nàng mà Tân-Bá to dụng vợ già chồng cho nàng !

Có người sẽ thắc mắc rằng : Nếu đã biết lấy việc nước làm quí, lệnh cha làm trọng, sao khi Ngũ bỏ trốn lại không đem việc ấy mà tâu Tân-Bá ?

Xin thưa :

Đó là điểm đê ta còn trông nàng Doanh ra một người, nếu không, nàng chỉ là một cái máy hoàn-toàn - vẫn giày cót thì cứ-dộng mà thôi.

Không trái lệnh cha là một lẽ, nhưng làm sao trong khi không trái đó vẫn trọng vẹn một phần nào tình cảm của con người.

Ấn ở với nhau, đầu gối tay ấp, dù có vì nghĩa cả mà làm cái việc giả ân tình ấy thì một sốm một chiều, họa chênh chênh được. Nếu đã ở với nhau lâu, con chó con ngựa còn không nỡ cắn đứt nhau, huống hồ là người huống hồ là còn sống theo « lối sống kiêu vợ chồng ».

Vì thế : « quên mệnh vua cha thì không dám quên nhưng thi-hành đến cạn lầu ráo máng, đến tàn nhẫn thì không dù sức ! »

Lã-tiên-sinh chỉ biết trách nàng mà không biết thương nàng, không biết đến tâm trạng vô cùng rối loạn của con người bị vò xé ở trước sự quyết định « bén hiếu bén tình ».

Bên « hiếu » còn nặng thêm nghĩa « quốc gia » nữa vì thế « hiếu thẳng ». Nhưng « tinh » có phải

(Xem tiếp trang 42)

KHÁM VUI... KHÁM BUỒN

ĐỀ TẶNG CÁC BẠN
TRONG KHÁM,
NGOÀI KHÁM

Ngày 27 tháng 5

DOAN NGƯỜI rầm - rập bước lên thang lầu. Họ vừa đi suốt một hành lang dài dằng-dặc, có lẽ tới ba, bốn trั̄m thước. Vậy mà chưa hết : ngó lên phía trước, cái hành-lang vẫn còn chạy di thăm-thăm, di tới một chỗ tối như vào miêng hầm xe lửa. Nhưng họ đã được hiệu dừng lại, rẽ sang bên mặt, lên thang lầu. Chân họ rầm-rập bước lên.

Thân cất tiếng :

— Chúng mình đương trèo lên khách sạn...

Kim chưa lại :

— Đai - khách-sạn. Chưa bao giờ mình thấy một cái diều thư lớn như thế này...

Bước chân di ròn rập, mà cái cầu-thang băng bê-tông không hề rung chuyền.

Linh chêm thêm :

— Thì tại mình là quý-khách vào khách sạn mà. Mỗi bước di là một bước xe, rồi kê đưa, người dón, rồi cơm bưng, nước rót tận miệng. Mà này, mỗi phòng khách-sạn lại có cả nước máy và cầu tiêu máy đầy nhé ? Cái khách-sạn này thật là « chiến ». Đủ tiện-nghi tối tần...

Những lời nói chỉ làm cho mấy bạn khác nhéch mép thôi. Tuy thế, tất cả cũng đương hân-hoan. Một cách-tương đối. Họ vừa được hàng tá công-an-viên mang những khẩu tiêu-liên có họng súng den ngòm « tiễn đưa » họ tới nơi đây, rồi được những chức-sự trong tòa lâu-dài này « tiếp đón » rất ân cần, ghi tên, ghi tuổi vào những sổ vàng, lại đỡ luôn cả cho họ những nón mũ, giày dép, cặp da, tóm lại là những đồ hành-lý nặng nề để cất di vào tủ, xong rồi lại phát cho họ chiếu nằm và chén ăn. Thật là đưa đón linh-dinh. Từ đây, họ sẽ được tĩnh-dưỡng nghỉ ngơi, đe ngày ngày được người cơm bưng, nước rót. Cơm đây là cơm lúc, đựng trong những cái cành xé to-tróng, và nước đây là nước trà, đựng trong những cái chậu thau như cái chậu người ta vẫn dùng rửa mặt.

Bọn người vừa được chuyển từ một khám nhỏ tới một khám lớn : khám Chí - Hòa. Vì được đòi chỗ ở, nên họ coi là trong đời lao tù, họ đã có một bước tiến. Kim ngân giọng sê hát « Rủ nhau đi Tòa, Rủ nhau đi Tòa », nhái bài ca « Rủ nhau đi bão », hồi đó thường vang lên trong các máy thâu thanh. Từ hôm nay, họ thuộc thăm - quyền Tòa án Quân sự, và nghĩ rằng cuộc đời đã đặc biệt hơn.

Những người lạc-quan nhất, cố tin tưởng rằng đây là một cuộc thay đổi khách sạn thật sự. Còn những người khác, lú đầu có thể đã buồn vì bước sa-cơ, nhưng lúc này đã dịu lòng và ẩn-nhấn, coi đời là một cuộc phiêu-lưu phải có dù mùi vị mới đáng sống, và họ đã trở nên những triết-gia thật sự.

Lên hết cầu thang, họ ra một hành lang ở phía trong, rộng rãi và sáng-sủa.

Đối người sảng-sốt vì thấy hiện ra toàn bộ tòa lâu dài Bát-giác, rộng lớn nguy-nga, toàn những chấn-song là chấn-song. Rồi họ tới phòng đã định sẵn cho họ. Phòng có những tiếng rú lên vì sung-sướng, rồi mấy người vứt cả chén bát chạy tới để hỏi han nhau ríu rít. Đây là bạn tù gặp lại bạn tù : đời ở đâu cũng có những niềm vui, chỉ cần tìm ra là thấy...

Mọi người đều bọc đồ của mình xuống. Họ đã tới một nơi trú-ngụ nhất-dịnh. Rất thật-iết, — vì đã quá quen với cảnh ngô — họ lo sắp-đặt chỗ ngủ, lo kiêm lại những quần áo và đồ-dùng còn sót lại của mình... Mấy phút sau, có những anh ngồi nói chuyện tếu-tít, và cũng có những anh quay ra đánh một giấc ngủ ngon lành...

Ngày 28 tháng 5

THỊNH lui cui xếp lại những vật dụng và quần áo, là tất cả tài sản của mình, để trong bọc đồ. Bọc đồ là một vuông vái, được khâu lại sơ-sài, lỏn

vừa bằng cái gối. Mấy cái áo, mấy cái quần dài, mấy manh giấy vụn, mấy cái que đor bần, mấy cái vỏ bao thuốc lá, mấy sợi giấy, một miếng vải nhỏ. Tài sản chỉ có thế, nhưng hôm nay, anh thấy quý nó, trù mến nó vô cùng. Xem anh xếp đặt chậm rãi mấy món đồ, người ta mới cảm thấy một vài trạng thái sống của con người.

Bút-ký của **TRẦN-VIỆT-SƠN**

Con người chỉ cần có chừng đó để sống. Cái mà người ta gọi là đời sống tối thiểu, phải đến đây tìm mới thấy. Thịnh quý những vật-dụng này, hơn cả cái mồ-by-lết, cái máy thâu-thanh, cái tủ sách và tủ-áo của anh khi trước. Là vì anh đã từng sống những phút lâng nhâng, trên mình còn đung một cái áo sơ-mi và một cái quần, sống hàng tháng như thế. Thịnh thường kè-cầu chuyện anh khóc con dán. Trong đời tù, anh đã từng sống ở một căn phòng hoang-lạnh, trong toàn lá mục, chỉ thông ra ngoài bằng cái lỗ đưa cơm. Mọi tiếng động đều vang-bật: anh hoàn toàn cách biệt với cuộc đời và với mọi sự sống.



Mỗi ngày, mỗi hạnh-phúc duy-nhất trên đời, là được nghe người gác nói lên một tiếng, và được nghe thấy tiếng róc-rách của một người đương rứa mặt. Chỉ có thể thôi, cho đến một ngày anh trông thấy một con dán trong phòng : anh đã tìm ra một người bạn. Anh say sưa với con dán, bò xuống mà theo dõi từng bước di của nó, và miệng như muốn kêu lên để gọi bạn mới. Sung sướng được hai hôm thì con dán đã đầu mất. Sau một giấc ngủ dậy, Thịnh nhớ-nhác tìm khắp phòng, nhưng không thấy dán nữa : con người từng khinh-thường gian-nug hâm áy đã rò một giọt nước mắt, khóc một mối tình chớm nở — tình người tình dán.

Thân, vốn hay trêu chọc, kêu lên :

— Trời ôi, coi Thịnh nó giữ báu vật kia. Vừa nói, vừa giơ tay quơ mấy cái vỏ thuốc lá.

Thịnh tức giận giựt lại.

Có những lúc mà ý-nghĩa cuộc đời chỉ trong mấy vỏ bao thuốc lá. Là vì đã có những lúc tâm hồn Thịnh đã bị cô-lập hoàn-toàn cho đến nỗi chỉ còn mấy cái vỏ bao thuốc dề thông cảm với ngoài đời. Anh đã từng ngồi ngắm từng nét chữ, từng cái chấm trên những chữ I để so sánh với nhau...

Đối với những người ở đây, một miếng giấy lộn, một cái que đor cắn ra thành tấm, một cục sà-bông, một cái bàn chải hay một nùi vải quần lại để chui-răng, một cái lưỡi dao cao, một mẩu bút chì, đã trở nên thân-thiết và cần-ich vô-cùng.

Đến « nhà mới », cuộc đời đã đỡ khổ. Bên ngoài có thể gửi vào giấy bút, sách vở, và nhiều thứ khác nữa, nên giá trị của mảnh giấy lộn, của que tấm, đã bớt đi. Nhưng chúng vẫn còn một giá trị « lịch-sử » trong lòng những người đi tìm hiểu cuộc sống này.

Ở góc kia, Quái đương lúi húi sắp - đặt cho cuộc sống có đủ tiện - nghi « tối-tần ». Với tất cả

những vật liệu mà anh góp nhặt được, anh dương bố-trí chỗ ở của anh, thu trong phạm vi một chiếc chiếu và một màn tường. Anh lấy miếng giấy, phết cháo lợn, luồn sợi giây gai ra phía sau, rồi dán tất cả lên tường, đẽ lòi ra một cái tròng-lòng. Đến mai, chỗ đó khô lại, anh đã được một cái mắc áo, — lại được luôn cả một chỗ mắc màn. Với một cái vỏ bao thuốc lá, phết cháo một bên rồi dán lên tường, anh có được một thứ ống dán-dị nhất và rẻ tiền nhất để đựng những cái lạt vặt, mẩu bút chì, cái bàn chải răng, mấy cái tăm. Nửa cái dùi tre, dem chẽ ra một chút ở phía đầu, cắp lấy một nửa cái mảnh lưỡi dao, xì được trên mặt một cái bàn giấy nào đó, thế là anh có được một con dao cao, dù bén đẽ sén những « râu cùng ria, nó chia là chia ra mép », như anh thường hát, mỗi khi sờ tay lên cầm mà thấy rậm rật.

Phải có qua những cảnh ấy, mới thấy « nhu cầu là mẹ đẻ ra những-phát minh ». Quang vồn ưa cái món quốc-hồn, quốc-túy thuốc-lào, đã rất khoái trá khi xin được một lọ dầu Nhị-thiên-Đường dã hết dầu. Anh ngồi một buổi, mài cho thủng đít lọ dầu ra. Thế là anh được cái diều hút thuốc : mỗi khi ngâm lấy cõi lợ, nhét diều thuốc vào đít lọ, anh vỗ cùng khoái và hân-diện. Nhưng anh cụt hứng khi nghe thấy câu chuyện của các tay đệ-tử của nàng tiên nâu, bị bắt vì tội hút thuốc và hiện ở một khu gần khu tù chánh-trị này, họ đã luôn luôn được hút thuốc dâng-hoàng với những cái bàn-dèn thật - sự : cái đèn dầu lạc làm bằng ống bơ, cái tàu làm bằng cái lọ Pé ni-xi-lin mà thùng đít, và cái xe là một cái ống cao su nhỏ.

Ngày 17 tháng Sáu

HA ! Bành quả ta. Bữa này có người được gặp vợ !

Thân reo lên khi thấy Kim, từ nửa giờ nay, chải đầu tất cẩn thận, và cạo râu cũng rất cẩn thận. Nét mặt tươi-tinh hàn-lên. Là vì lát nữa đây, đến giờ « tiếp-tế », người ta gọi nôm na là « nuôi », thế nào anh lại chẳng được hàn-huyên với những người mà lúc này, anh cảm thấy yêu-nhất, thương-nhất, tức là vợ con và những người trong thân-quyền.

Một nhà tâm-lý nào đó, từng nói : « Phải có xa-nhau, mới thấy gần-nhau ». Nói thế chưa đúng : Phải có ở tù, mới rõ ràng tình-nghĩa gia-dinh là một bản-nâng vô cùng mạnh-mẽ và bất-diệt. Và mới hiều rõ ràng cõi lòng bao-la như biển cả. Những người mẹ trút hết tình thương vào một đứa con, tướng sẽ phải chia mỗi tình thương ấy ra làm nhiều

mảnh nhỏ, khi có nhiều đứa con khác... Nhưng không, tình thương cứ rộng lớn thêm mãi, thêm mãi, và tất cả những đứa con đều được hưởng riêng một môi-tinh vô-giới-hạn. Thịt cũng như những chàng trai kia, lòng mang nặng một tâm-tư, tướng đê-trút được tình thương gia-dinh để theo duỗi một mối tình vi-dại, trong những năm kháng-chiến, trong những lần tê-mũi dạn, trong những ngày gian lao lưu-lạc, trong những khi cất bước ra đi để đến xú người trú-ngụ, thế mà trong một giờ phút nhất định nào đó, đều cảm thấy tình thương gia-dinh của mình cũng vô-giới-hạn.

Kim cười khà khà đáp lại :

— Thế dẽ chú mình thi không ? Hôm nọ, chú mình thờ-dài chí-vậy ? và ngầm ai-vậy ?

Cái hôm nọ ấy, mọi người ăn cơm xong, được một lúc thỏa-thuê chơi đùa. Nhưng Kim vẫn ngồi ú-rú. Có ai mà hiều được tâm hồn anh chàng thế nào. Nhớ vợ ? nhớ con ? hay buồn vì thất-thể ? vì nỗi bê-dâu biến-dời ? Thân và mấy bạn ngồi nghịch ngồi ngắm Kim một lúc, rồi phá-lên cười, cười sặc-sụa, nhất định rằng Kim đã nhớ vợ và chọc cho đến lúc anh chàng vừa phải khóc, vừa phai-tức, và cũng vừa phải phá ra mà cười nữa.

Nhưng chỉ-lát sau, khi mọi việc đã êm, phòng đã lênh-dén, Thân đứng nhìn ra ngoài ngắm chiều buông-xuống một cảnh khô-khan, không một bóng cây hay một tà áo. Toàn những chấn-song ! Con người ngồi-nghịch lúc ấy mới thăm-buồn. Lúc ấy anh không buồn nói chuyện với ai hết. Rồi anh vào lấy sách đọc, đưa lưng vào tường. Đọc sách gì mà cả giờ không thấy giờ-trang ? Kim lặng-thinh quan sát, rồi tới bắt-thần nắm lấy sách của Thân, rồi cười pha-lên :

— A ! đây mới là cậu Thân nhớ vợ này. Cậu (Xem tiếp trang 41)



Tết đến. Cái oi bức miền Nam không cho chúng ta cảm thấy cái xuân lành lạnh nhưng đầm ấm của miền Trung hay Bắc. Không có cảnh đào, yêu duối, mộng man, đầm ướt những sương mai. Mùa

Xuân vẫn có. Một cái gì khổ ta, rạo rực vui vượng trong lòng ta. Yêu đương từ lòng ta trào ra cỏ cây, vũ trụ, làm dịu mát khí nóng của trời đất. Lòng ta mênh mang vô biên muốn cảm thông với tất cả : ta nghĩ đến thân bằng cố hữu, ta tưởng đến quốc gia, nhân loại, ta thương người sống, ta nhớ người chết.

Ta muốn dừng có những ranh giới, biên thùy trong cõi lòng. Chính vì vậy mà ngày Tết người Việt-Nam chúng ta cho nó một ý nghĩa đặc biệt, thiêng liêng không một lễ nghi nào có thể thay thế được : người ta dành chỉ mọi công việc, dành ra nhiều ngày để mà thăm hỏi người sống (tết nhau) kính viếng người chết (tảo thanh). Ngày Tết có một ý nghĩa LIÊN ĐỐI rất cao cả. Loài người không phải là những cá nhân lẻ tẻ, cô lập, rời rạc, loài người là một THUẦN NHẤT LIÊN TỤC bao hàm cả dĩ vãng, hiện tại và tương lai, nghĩa là qua cả chiều dài và chiều rộng của không gian và thời gian.

Mỗi một con người là một khúc trong cái thân cây cao vút là cây nhân loại. Tiền bối cũng như hậu sinh đều là nối liền vào chúng ta, đều là một phần chúng ta. Tiền nhân là cái TA ngày hôm qua, còn hậu sinh là cái TA ngày mai. Hôm qua, hôm nay, và ngày mai chỉ là ba lúc sống của một cuộc sống triền miên, liên tục là cuộc sống loài người.

Gặp lúc khí xuân đầm ấm, yêu đương, chúng ta thử khơi lại cái dòng sống thảm thiết đó hay nói cách khác chúng ta thử tìm hiểu mối liên hệ giữa



người sống và người chết qua lịch sử của một vài dân tộc ta tự ý chọn làm đại biểu. Đối với thời thượng cõi, chúng tôi chọn dân Do Thái; đối với những thời kỳ sau, chúng tôi chọn các tín đồ công giáo; và đối với thời ta chúng tôi chọn dân tộc Việt Nam.

Trong số các dân tộc cõi sơ, dân Do Thái đã lại cho chúng ta những trang sử thâm thiết cảm động hơn cả. Do Thái có Ya-Vé là Chúa. Chính Ya-Vé đích thân hiện đến huấn luyện một số chiến sĩ để sai phái đi dạy dỗ trấn họ cho biết phải thờ kính Ya-Vé, yêu mến Ya-Vé, vâng phục Ya-Vé. Nhưng khôn nỗi dân Do-Thái lại hay vội tăm, quá dễ tệ bạc, khiến Ya-Vé nhiều khi phải buồn phiền, nhưng vì trót khẽ ước long trọng với tò phụ của họ, họ nên Ya-vé không nỡ ruồng bỏ cái dân mà Ya-vé gọi là dân tệ bạc.

Lần hồi, người Do Thái thâm cảm điều ấy và nhận ra rằng họ mắc nợ rất lớn đối với cha ông của họ. Họ mà chưa bị Ya-Vé hủy hoại dì một phần lớn là do ân đức của cha ông họ khiêm cho Ya-vé phải nèn. Chính vì vậy mà người Do-Thái có một tấm lòng sùng bái tò tiên một cách đặc biệt.

Họ tin vào quyền lực của người chết. Bởi thế mà mỗi khi họ cần xin điều gì với ya-vé, thì không bao giờ họ vin vào công đức của họ mà đều vin vào công đức của Cha ông. Mỗi lần cất tiếng cầu kính là một lần họ lên tiếng liên kết với những thế hệ đã đi qua, tìm nấp sau bóng của những bậc tiền bối. Họ xin Ya-Vé thương họ vì công nghiệp của các tò phụ họ, nhất là về công nghiệp của Abraham, Giacob, Isaac, Maisen, David... Họ coi là một danh giá việc họ được thuộc về một dòng máu với tiền tò của họ và họ nỗ lực để giữ cho dòng máu đó được truyền trong người họ, và trong con cháu của họ.

Thừa tiếp được của dân Do Thái cái vốn cũ, dân Công giáo buồm sơ khai cũng có một tấm lòng thờ kính tò tiên lạ lùng. Trong 300 năm bị bách hại, người Công giáo Rôma đã phải sống lẩn lút nơi tha ma nghĩa địa. Hơn thế, để lẩn trốn con mắt của triều đình, họ còn phải đào những hầm hố lén lỏi qua khắp lòng đất Rôma. Hiện nay, tại Rôma còn tới gần một chục hầm như vậy ; có hầm đường đi lối lại ngoặt ngoéo dài mấy cây số. Đặc biệt là các hầm ấy vừa là nơi ẩn náu của người sống, vừa là nơi chôn cất người chết. Ngày nay, len lỏi qua những lối đi dưới các hầm mộ đó, người ta thấy dọc suốt trên lưng chừng các vách tường đều là mồ chôn cất người chết, lầm kẽ còn mang rõ cả tánh danh người chết với những câu khấn khoán xin người sống cầu cho linh hồn người quá cố được chóng siêu thoát. Người công giáo Rôma đã sống giữa những mồ mả như vậy trong gần ba thế kỷ. Chính dưới những hầm mộ mà lưng chừng các vách tường toàn là mồ mả ấy, người công giáo Rôma đã quấn tụ nhau, nghe giảng thuyết, học hành, ăn uống, làm

THƯ ĐẶT LẠI VĂN ĐỀ

THỜ KÍNH TÒ TIÊN

của THANH-LÃNG

lung, nhất cầu kính, dâng lễ thâu đêm tối ngày.

Ngày nay len lỏi vào những đường hầm ẩm ướt, r้อน lạnh, chập chờn, bóng tối nhiều hơn ánh sáng ấy, khách thập phương còn nhìn lại được những buồng họp, những sập ăn, những bàn thờ lẩn lộn bên những nấm xương tàn. Thay vì cảm thấy sợ hãi, ghê sợ, người ta, ngược lại, cảm thấy đầm ấm trong lòng : đây là vết tích của một nếp sống thâm thiết của những thế hệ đã qua trong đó người sống và chết gặp gỡ nhau, thông đồng cảm xúc trong một tình yêu và tin tưởng chung. Người chết là niềm tin cậy của kẻ sống và người sống là hình ảnh linh hoạt, ý nghĩa của kẻ chết.

Dần dà những con bách hại chấm hết. Giáo hội công giáo bò đời sống hầm mộ, tha ma, nghĩa địa để ra ánh sáng. Những lâu đài nguy nga đã được cất dựng lên khắp đó đây : nǎo dền thờ cao ngất trời, nǎo dài kỷ niệm chiếm cả một phố, nǎo lâu dài tráng lệ nằm choán cả dời núi cỏ cây, đâu đâu cũng nỗi lên những cây Thánh giá, được coi là dấu hiệu công giáo. Nhưng nếp sống của người công giáo vẫn không thay đổi. Đã cùng nhau trải qua những ngày đau đớn, tối tăm, người công giáo muốn cho người chết của họ cũng được chia sự đầm ấm và ánh sáng của cuộc đời mới. Nhiều lễ nghi hết sức linh đình đã được thành lập để kính nhớ tưởng niệm người chết. Thực vậy, sau khi đã theo rời con người từ lúc lọt lòng mẹ bước vào cuộc đời, giáo hội còn theo rời họ tới mồ cao mà dài. Nghi lễ tống tang của người công giáo thực nói lên được tất cả lòng sùng kính tò tiên của họ.

Được tin có người qua đời, linh mục cho giật chuông nhà thờ rồi cùng dân chúng tới nhà hiếu, cầu kính cho người chết, và cùng tang gia rước linh cữu đến nhà thờ đặt lên đài cao, tháp nến và kết hoa chung quanh. Tại đây linh mục và dân chúng lại hợp nhau đồng ca những bài kinh sôt sắng. Linh cữu được rây nước thánh và xông hương sáu lần. Sau đó linh mục lại cùng dân chúng theo người chết lên tới nghĩa địa; chính linh mục lấy nước thánh làm phép huyệt và khi linh cữu đặt xuống rồi linh mục lại cùng dân chúng tha thiết khấn cầu cho người chết và xông hương sáu lần nữa. Sau hết linh mục làm phép và đặt bên mồ người chết cây thánh giá rồi dây sẽ là người bạn duy nhất của người chết giữa cảnh trời bao la tro trổng.



Không phải chỉ có thế. Tấm lòng yêu mến kính trọng người chết còn khiến người sống muốn người chết vẫn "cầm trại" bên họ.

Tại Việt Nam, nghĩa địa thường cất ở những nơi hẻo lánh, xa làng mạc, bất đắc dĩ mới phải đặt chân tới. Đối với người công giáo, nhất là công giáo tây phương, nơi an nghỉ của người chết thường quanh quất bên người sống. Ở các vùng quê, bao giờ ngôi nhà thờ xúi cũng là nằm ở giữa một nghĩa địa.

Còn ở những thành phố lớn, nghĩa địa thường là

một khu đất rộng mênh mông, thường xây cất rất

mực công phu kỹ thuật, có cây cối thụ cao ngất trời,

rủ bóng quanh năm, cối xuống như ve vuốt. Vào

một nghĩa địa bên Âu Châu, nhứt là những nghĩa

địa lớn như ở Roma hay Paris, không ai ngờ

đấy là một nghĩa địa mà thường đây là một thành phố, một khu triển lãm quốc tế.

Tất cả đều rực rỡ, một thứ rực rỡ trang nghiêm, yên lặng. Các mồ xây toàn đá hoa hay cầm thạch.

Bên mồ nào cũng có những ngọn điện hay những cây bách lá chát quanh năm, ánh sáng ẩn hiện qua những cành lá của những bồn hoa nghiêm túc bên mồ. Nghĩa địa không một lú nào vắng người, thường khi khách thập phương đến hành hương rất đông, không bao giờ có tiếng huyên náo. Hình như ai cũng nín hơi sự làm xáo động giấc ngủ êm đềm, đều hồn của những con người đang nằm đó.

Có những người qui hàng giờ dưới bóng những cây thánh giá, có những người ngồi gốc đầu lên những nấm mồ, có những người đứng như tượng, một tay khoanh trước ngực, một tay ôm mặt đắm

chiều nhìn lên những tượng kỷ niệm đặt bên các mồ, có khi là một em bé ngày thơ, có khi là một thanh niên xuân trẻ, có khi là một thiếu nữ non nớt, có khi là một cụ già má giòn tóc bạc... Tất cả xã hội đều có mặt tại đó. Vào đây người ta thấy rằng chết không là hết : một sự thông đồng giữa các thế hệ đang được hiện thực, một cuộc ĐỔI THOẠI thâm thiết, nồng nàn, giữa các thế hệ đang được diễn ra không phải qua lời nói mà qua một sự cảm thông toàn diện giữa con người với con người.

Những câu đề trên mồ bao giờ cũng là tiếng nói của người chết xin người qua đường cầu khấn cho mình. Và trong lúc dừng lại, sốt sắng nguyện một kinh, trường nhớ người chết, thì, đồng thời, người sống lại hồi tưởng về cuộc đời của mình và thầm gửi lại người chết tâm sự nỗi ruột của mình. Ngoài những cuộc hành hương tư riêng ấy,



hàng năm cứ đến mồng hai tháng một, người ta lại tổ chức những cuộc kính viếng công cộng do linh mục cầm đầu, với sự tham dự của dân chúng. Linh mục mang phầm phục dira dân chúng tới nghĩa địa đồng ca những điệu hát u buồn để tưởng nhớ và cầu cho vong linh của tất cả mọi người nằm nghỉ trong nghĩa địa rồi linh mục lại rầy nước thánh, xông hương và chúc lành cho mọi người đã ac giác ngàn thu.

Người công giáo, đâu đâu trên thế giới đều làm như thế. Vậy phong tục Việt Nam chúng ta đối với người chết, và, qua đây, đối với tò tiên thế nào ? Ở đây chúng tôi không có ý so sánh để đánh giá hơn kém.

Chúng tôi chỉ có ý ghi nhận rằng dân tộc nào trên thế giới cũng đều có những phong tục tập quán để biếu lộ tấm lòng thánh kính yêu mến tò tiên. Cái khác biệt chỉ có ở bên ngoài : tình cảm bền trong bao giờ cũng là sự cảm thông đầy kính trọng và yêu thương giữa các thế hệ, giữa người đang sống và người đã sống.

Có lẽ vì nghèo, vì ít đất đai, hay vì đất dai thường khi lầy lội, nên người Việt Nam chúng ta ít khi xây cất được những nghĩa địa lộng lẫy làm nơi an nghỉ cho tò tiên. Trầm lặng hơn, kín đáo hơn, thùy mị hơn, người Á đông và người Việt Nam đã nghĩ cách khác để bù lại. Muốn gần gũi người chết, muốn cảm thông với người chết mà ít khi có thể lui tới mồ mà được nên người mình đã dùng những biếu trọng để thể hiện sự CÓ MẶT của người chết. Đó là tục mà ta gọi là tục thờ ông bà ông vải.

Gia đình nào cũng dành một nơi xứng đáng nhất trong nhà để dựng một bàn thờ trang sức đơn sơ nhưng kính cẩn, để đặt bài vị của người đã chết. Vật trang sức thường chỉ là hai bát nhang và hai cây bách lá, đôi khi mới có đình đồng hay lư hương. Thường ngày người nhà khi qua lại trước bàn thờ phải cung kính, yên lặng, kính vái. Mỗi khi có lễ lạy, giỗ chạp, thời đó là nơi gia đình tụ tập nhau lại thắp nến, đốt hương, cúng cơm rượu, vái lạy hương hồn của người chết.

Đối với những gia đình giàu sang, những dòng họ quý phái, người ta còn xây cất hẳn một đèn thờ tò, nhưng đại khái cách tò chửi cũng tương tự như vậy, nghĩa là để biếu lộ lòng tin tưởng rằng người chết vẫn tiếp tục sống dưới một hình thức khác bên những người thân thuộc, họ cũng còn có những nhu cầu như thời sinh, nghĩa là cần được yêu mến, kính trọng, giúp đỡ, phục vụ.

Hơn thế người Việt Nam còn tin rằng người chết vẫn mặt thiết theo rối cuộc sống trong gia đình, cảm thông mọi nỗi vui buồn, sung sướng trước danh giá của con em, đau khổ vì những danh nhở tiếng xấu của người trong họ. Đó, người Việt và người Trung Hoa thờ kính tò tiên là thế.

Từ bao nhiêu lâu, do những sự hiếu lầm, người Tây phương đã cho đó là những di doan, những phán thương. Người ta đã bắt người tân tòng phải phá bần thờ tò phai đậm vỡ bài vị của người chết.

(Xem tiếp trang 39)

H

ÎN nay, như có người mê Phật, mê Phật-giáo, muốn hiểu biết Phật và Phật-giáo. Nếu người ấy đi vào các già-lam, am-tự, quan sát nơi ấy và hỏi thăm các tăng-lữ, xin giải-thích cho mình nghe về Phật và Phật-giáo, như vậy thường khi người ấy chẳng được thỏa chí, có khi đến thất vọng là khác ! Việc này không chỉ riêng ở Phật-giáo mà thôi, mà hầu hết ở các tôn-giáo cũng thế.

Khi mình đã đọc biết lịch sử của một đức Giáo-chủ, đã biết những lời lẽ mà đức ấy đã phán truyền, những lời lẽ ấy có chép trong Kinh - diền chánh thống, kể đó, mình vào xem sự tò chừng nơi các tu viện, các đền thờ, nghe giáo điều do các tu sĩ chỉ bảo, tuyên truyền, sau khi ấy, mình thường thấy rằng có sự chênh lệch rất xa giữa pháp-lý của đức Giáo-chủ với nền Tôn-giáo hiện thời, và có sự khác biệt rõ rệt giữa lời dạy dày Từ Bi, Bình-dâng của đức Giáo-chủ với lời truyền của hàng Tu - sĩ, Tăng-nhơn hằng có dung-tâm, tự-y.

Việc này, chính bỉ nhô đã nhiều phen kinh nghiệm, và hằng ngày vẫn còn thấy luân luô. Chính chơn lý mà đức Phật đã dạy một đường, thì về sau người ta lại nói một ngả ! Người ta giải thích Chơn lý một cách sai lạc như vậy, có khi vì họ ít học mà nói cho khoả lấp, có khi vì họ đồ theo thầy xưa, theo tục truyền. Nhưng có điều tai hại lớn cho Phật-giáo, nếu họ xuyên tạc Chơn-lý là vì họ thi hành chủ-nghĩa Ngu-dân, dặng dễ bè hưởng thọ từ sự cúng-dường ; hoặc nếu họ vì tu-tâm, vì ích-kỷ, sợ mất số bồn-dao, số tín-dồ sẵn có của mình !

Đức Phật Thích ca, sau khi Giác ngộ noci cội cây Bồ-đề, tròn đời hằng khai hóa trí thức cho người cho chúng sanh, chẳng hề có một mảy tư tâm, ích-kỷ, vì lợi riêng cho mình. Ngài thí Pháp, không hề trụ, không hề chấp nhứt, tùy cảnh tùy người mà nói để độ cho người ta thoát làm lạc, đắc Trí-tuệ. Cho nên, khi thì ngài dạy lê Vô-thường, lúc thì dạy lê Thường, có lúc dạy chẳng phải Vô-thường mà cũng chẳng phải Thường. Khi thì ngài nói Khô, lúc lại nói Lạc, có lúc nói Không Khô Không Lạc. Với người này, ngài dạy thuyết Vô-ngã; với người kia, ngài truyền thuyết Ngã; có khi ngài giảng lê chẳng phải vô-ngã mà cũng chẳng phải Ngã. Với kẻ này, ngài dạy lê Bất-tịnh; với kia, ngài dạy lê Tịnh, có khi ngài dạy lê chẳng phải Bất-tịnh cũng chẳng phải Tịnh.

Còn đa số tu-sĩ ngày nay, đối trước bồn-dao, đối trước tín-dồ, thường vì ngói Chùa của mình, thường vì tông-phái của mình, hoặc vì muốn cung-cố địa-vị của mình, hay vì muốn cho người-ta chỉ cúng-dường phung sự một mình mình mà thôi, cho nên họ chẳng nêu xuyên tạc Chơn-lý, phạm lê "thuyết hắp bất-tịnh". Họ cố chấp rất gay go, cho đến ý-kien phái biếu lầm khi lờ về sân, vì thấy dường như người-ta chẳng từng phục sở thuyết của họ.

Đề biện minh việc xuyên tạc Giáo-lý của Phật đề biện minh chủ-nghĩa Ngu-dân, ích-kỷ, tôi xin đưa ra vài ví-dụ dưới đây :

Vừa rồi, trong khi lấy ra một tờ lịch, lịch ấy do một nhà sư xuất bản, tôi có nhìn thấy phía dưới tờ lịch một tư-tưởng đại-dề như vậy : Đành rằng năm tội nghịch là nặng, đành rằng tội làm cho Phật đồ máu là nặng, có thể làm cho kẻ phạm đọa nơi A-tỳ-dharma, nhưng mà tội phản thầy lại còn nặng hơn, không phuong cứu hụt !

Ôi ! người ta xuyên tạc cho đến nói rằng tội phản thầy nặng hơn Tú trọng tội, Ngũ nghịch tội ! Trong Phật-giáo, từ Tây-Tạng, đến Trung-Hoa, sang Nhựt-bon, chư tông không hề cầm người ta đồi thầy. Mà khi kẻ đê từ lánh chỗ tội, tần chỗ sáng, thì bị va cái tội phản thầy ! Khi kẻ đê từ thầy trình độ học Đạo của mình cần phải cải tiến, cần theo hàng minh-chánh, thì lại bị hạng thầy hủ bại quở trách là phản thầy !

Lại như Phật có dạy pháp môn "Niệm Phật vắng sanh" trong các Kinh, như kinh A-Dì-Đà, Kinh Vô-lượng-Tho, kinh Quán Vô-lượng-Tho, kinh Thủ-lặng-nghiêm v... Phật vẫn định ninh bảo rằng : ai thành tâm niệm Phật, ai siêng năng niệm Phật, dầu cho mới bắt đầu niệm hay đã niệm thuần thực lâu năm, thì khi mẫn phần sẽ sanh về cõi Phật, làm bạn với các trang Thượng-thiên, có thể ở nơi cõi Cực-lạc ấy mà tu cho đến thành Thánh, thành Phật ; còn như ai muốn phát nguyện đến các thế-giải khác mà hóa độ, thì Phật cho thêm oai lực, tri-huệ đê ra để giáo hóa chúng-sanh.

Thế mà vẫn có một số tu-sĩ xuyên tạc rằng : "Bừng nỗi niềm Phật là dễ. Phải có thầy để chỉ

PHẬT, nghĩa là nhà Trí-Giác hoàn-toàn

PHẬT-GIÁO

tức là Giáo-pháp về Trí-Giác

của ĐOAN - TRUNG - CÒN

chỗ bì-yếu cho. Niệm Phật mà không có thầy, chẳng khác chi cất nhà trên bối cát !

Ôi ! họ vẫn cứ ôm ấp chủ-nghĩa Ngu-dân, lũng đoạn Phật-pháp ! Trong pháp-môn niệm Phật vắng sanh, hành-giá cốt giữ Tín, Hạnh, Nguyên, thì trong khi sống đời được an-cư lạc-nghiệp, đến lúc làm chung sẽ vắng sanh cõi Cực-lạc, chiêm ngưỡng Phật Di-Đà. Chỉ tin nơi Phật là dù, há tin nơi ai sao ? Những kẻ hằng nói ra thuyết "Niệm Phật phải có thầy", những kẻ ấy có thể bảo đảm rằng tự họ sẽ vắng sanh Tịnh-độ hay chẳng ? Hay là họ sẽ phiêu bạc trong một cõi vô-dịnh nào, vì tội lũng-doạn Phật-giáo ?

Đó là nói về pháp-môn Niệm Phật ; còn về pháp tu học Phật-giáo, cũng vẫn có một số tu-sĩ

chắp tay, lạy Phật, xưng rằng : Nam-mô-phật. Nam mô, nghĩa là qui-y. Tức là họ đã qui-y Phật rồi. Mà trong Tam bảo : Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi ấy bằng nhau, một ngôi cũng kề như ba ngôi. Như vậy, trong khi người ta nguyên Nam-mô Phật (Qui-y Phật), tức nhiên người ta cũng qui-y Pháp, qui-y Tăng rồi. Hà tất phải buộc người ta dinh lễ mình mà họ Tam quy Ngũ giải ? Hãy để cho người ta cảm mến đức - độ mình, đạo-hạnh mình, sau đó người ta sẽ tự-nhiên nương cậy nơi mình, và người ta sẽ đưa quyền-thuộc, bậu bạn tới đê tôn mình làm Thầy.

Lại như trong việc truyền Tam quy Ngũ giải, có lầm vi tu-sĩ cũng thi-hành phương-thể Ngu-dân. Người ta in sẵn những phái điện toàn bằng chữ

'Hán khắc trên bảng gỗ, mỗi lá phái điệp gói vào một tờ giấy hòn-dơn nhỏ và đẹp. Người ta gói sẵn một lần cả trăm lá phái điệp trước những ngày vía Phật, rồi đến ngày vía, người ta phát cho những kẻ chưa qui-y. Thế là xong ! Bòn đao lãnh phái điệp ấy, đem về đê noi bàn thờ, hay cất vào tủ tùy ý. Mà người ta chẳng dạy : Qui-y Phật là gì ? Qui-y Pháp là gì ? Qui-y Tăng là gì ? Chẳng săn sanh là thế nào ? Chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng say sưa là thế nào ?

Trông qua những giấy dò gói phái điệp và xấp lớp trên bàn của vị trụ-tri, kẻ bì-phu có cảm-tưởng rằng ông sắp "lý-ký", tặng quà cho hàng trăm trẻ em ! Ôi ! Phật-pháp là tôn-nghiêm, quý-báu, mà sự truyền Pháp lại sơ sài đến thế ư ? Trách nỗi sau khi họ Tam Qui Ngũ giải, kẻ cờ bạc vẫn cờ bạc, kẻ rượu trà vẫn rượu trà, kẻ đà dâm vẫn đà dâm, kẻ gat gam vẫn gat gam, kẻ lão xược vẫn lão xược, kẻ độc hại vẫn độc hại ?

Trên đây là vài ví-dụ về cử-chỉ Ngu-dân của một số tu-sĩ ích-kỷ, hẹp lượng, cố chấp. Mong rằng những ai có bệnh, nên sớm tỉnh-ngo, cùng nhau lo mò mang Phật pháp, nhiều ích quẩn-sanh ! Vâ lại, bì-phu chẳng phải là kẻ đầu tiên làm vắn cảnh-sách này. Trong các Kinh diền, biết bao bài khuyên răn mà chư Phật và chư Tồ đã từng đê lại ! Lại trong "Qui nguyên trực chỉ", quyền-nhứt, bài số 7 (Bài văn phân rõ tà, chánh đê dứt nghi), có nói về hành-vi của bọn thầy tà, mê, quí bạn nên xem qua đặng phân biệt kẻ tà người chánh.

Đời nay, chúng ta được phước duyên mà học Phật, mà tu Phật, vậy chúng ta nên ghi nhớ những điều lành mà Phật dạy, thi hành những điều lành ấy, và đem ra mà khuyên bảo những kẻ gần ta.

Chúng ta nên chú trọng Đại-cuộc, Đại-đạo, chứ không nên câu chấp tiêu tiết chỉ có lợi tạm thời cho mình, mà có hại cho Nền-Đạo-Chung. Chúng ta nên trông lên Sự Giải-thoát, đức Trí-huệ, Đức Giác-ngo, đê-mình và mọi người cùng hưởng một cách êm ái, thanh bai. Chúng ta nên hiều chư Phật và chư Phật giáo đúng theo Chánh-nghĩa, chứ chẳng nên hiều theo tục-truyền :

Phật, Phật-đà, Bụt-đà (Bouddha) là tiếng Phạn, nghĩa là nhà Trí-huệ siêu tuyệt, bức Giác-ngo hoàn-toàn, chẳng còn một mảy làm lạc ; thấy biết mọi việc trong các cõi thế-giải, từ quá-khổ, hiện-tại, cho tới vị-lai. Ngài đặc-cái Trí-Giác hoàn toàn ấy sau 7 lần 7 ngày ngồi Đại-dinh noi cõi Bồ-đề. Sau khi ấy, ngài đi chầu lưu khắp nơi mà giáo hóa chúng-sinh, đê về sau họ cũng sẽ được cái Trí-giác ấy cũng như ngài. Từ bi thay ! Cao thượng thay ! Cho nên đê là người Phật-tử, dầu xuất-gia hay tại-gia, chúng ta nên dạn-dí mà quan niệm rằng : chúng ta là Phật sẽ thành, Thích-Ca là Phật đã thành. Với quan niệm ấy, ta tạm thời thi hành một Độ trong sáu Độ : Bồ-thi, Trí-giác, Nhẫn-nhục, (Xem tiếp trang 40)



NHỮNG LỐI CHÚC TỤNG

NGỌC-TOÀN LÊ-NGỌC-TRỰ



CRONG xã-hội, có một tâm-lý chung là ai cũng muốn được bình-an phú-quý. Thật vậy, suốt đời người, không gì hạnh-phúc bằng được bình-an mạnh khỏe, được sung-sướng may-mắn luôn, được tiền nhiều của lâm, ruộng cà, nhà to, chức tước, oai-quyền, sống lâu đe tận hưởng, và thấy đông con nhiều cháu, hiền đạt với đời.

Dân-tộc ta trong cuộc xã-giao hằng ngày, gặp nhau bắt mặt mừng, bàn huyên vồn-vã; xã-tho-tho từ chúc nhau nồng-nhiệt; * bình-an khướng kiện *, * vạn sự như ý *, * muôn điều may-mắn *; những khi tiệc-tùng hi-sự, ngày xuân ngày tết, đám cưới tân gia, thăng quan tần tước, đáo tuế sinh-nhựt, thậm chí khi tử-giá cõi đời, trong cảnh bi ai, mỗi mỗi thấy có những câu chúc-ước cầu mong, chứng tỏ một tinh-thần vui sống lạc-quan, có vui sống mới phẩn-dầu nỗ-lực, tại thế mong tận hưởng với hy-vọng tràn-trề, mà tạ tế thì vẫn ước được vĩnh-cửu trường tồn, thiên-thu bất-diệt.

Những điều dùng chúc ước lần nhau ấy, cốt cầu được như ý đe vui sống và nuôi hy-vọng, còn được cùng không, đó là chuyện khác. Vì vậy mà chúng ta không lấy làm lạ thấy có nhiều lời ước muốn quá nhiều, muốn * phước tự biến Đông *, * sống muôn muôn tuổi *.

Chúng tôi lần lượt trình qua các lối biếu-diễn chúc-tụng theo tinh-thần á-dông, phần lớn dựa vào tài-liệu trong quyển "De l'expression des voeux dans l'art populaire chinois" (về lối biếu-diễn những lời chúc ước trong nghệ-thuật bình-dân Trung-Hoa của ông Edouard Chavannes, mong giúp vui bạn đọc vào dịp xuân về).

Có hai lối biếu-diễn lời chúc-ước:

Lối tự-dạng viết trọn chữ trọn câu chúc ước, và lối tượng-trưng, dùng những hình vật tượng-trưng, hoặc những hình vật mà tên nó tượng-tợ với tiếng dùng cầu chúc, rồi ráp lại thành một câu chúc.

I.— Lối tự-dạng:

Viết, vẽ, chạm, khắc, thêu lông trên giấy, lụa, cây, đá, vàng bạc, xương ngà, đồ đồng, đồ sứ, những chữ nhữngh câu trọn vẹn, như * như ý 如意, * bình an 平安, * phú-quý 富貴, * đại kiết 大吉, * song hỉ 喜慶, * tam đa 三多, * phú quý trường mạc 富貴長命, * phúc, lộc, thọ, toàn 福祿壽全, * như nguyệt chi hằng 如月之恒, * như nhật chi thăng 如日之昇, * phúc như Đông Hải 如東海, * thọ tì Nam-Sơn 如比南山, * liên sanh quý tử 運生貴子, * trạng-niệm cập đệ 狀元及第, * nhất lợ thiên thăng 一路天升, * khai trương hông phát 開張大發, * ngũ phúc lâm môn 五福臨門, * khánh lạc thăng bình 豐樂昇平, * bình an như ý 平安如意...

TRANG 22

Chữ viết đủ lối l chán, lè, triện, thảo, có khi dùng hình con bướm, con rồng.

Ở xứ mình, có một dạo, người Son-Đông đi cùng làng khắp xóm, viết những chữ * Phúc *, * Lộc *, * Thọ *, * Phú ... bằng hình bướm bay, rồng lộn... Hai chữ * Phúc *, * Thọ * được họa-sí dùng nhiều, chế-biến đủ kiểu đẽ vẽ * hồi văn *, * chạy bìa * các tiền bàn, liền-chấn bàn ghế, khay kệ... cho thêm mỹ-thuật và ý-nghĩa. Ở Huế, có hai tấm bình-phong bằng danh-mộc cần sú, sắp một trăm chữ * Phúc *, một trăm chữ * Thọ *, viết đủ lối chán, lè, triện, thảo, vẽ đủ kiểu, hình tròn, chữ nhật, hình thuẫn... đẽ tượng-trưng cầu chúc "bá phúc 百福, bá thọ 百壽".

II.— Lối tượng-trưng

Có hai cách :

— tượng-trưng chánh-thức là dùng những hình-vật có ý-nghĩa tượng-trưng rõ-rệt;

— tượng-trưng giả-tá, tạm gọi như thế, là mượn những hình-vật gì mà tên nó đọc lên nghe mường-trưng với tiếng muôn cầu chúc mà tượng-trưng.

I.— Tượng-trưng chánh-thức :

Quốc huy của nước Việt-Nam Cộng-Hòa ngày nay là cây trúc 木, cũng đọc trước, tượng-trưng tinh-thần người quân-tử, ngay thật, công-bình liêm-khiết, khí tiết chẳng dồi dào, *tiết trực tâm hứ* như cây trúc, cành lá xanh-tươi (quân-tử trước).

Long 龙 (rồng) chỉ sự thanh-vượng, oai-quyền, khi xưa thuộc về của vua; phung 鳞, thuộc về * âm *, đẽ dùng cho quý-phái dẹp thời phong-kien: lân 麒麟, chỉ sự hiền-lành, hòa-bình và cung-tuong-trưng con quý, vịn theo bài thơ "Lân chí 麒麟趾" trong kinh Thi; Quy 麟, Hạc 鹤, chỉ sự sống lâu, trường thọ.

Một đĩnh 钧 (thoi) vàng chỉ sự giàu có, nhiều vàng bạc; cuốn sách 卷, cây bút 笔, sự học-hành, hội-họa.

Cây tùng 檫, lá xanh mài mài với cảnh đông thiên, biều-hiệu sự trường-sanh vĩnh-tồn, hoặc người tượng-phu không dời tiết (trưởng-phu túng).

Trái đào 桃, biều-hiệu sự sống lâu, bởi lối tích bà Tây-vương - Mẫu nói cây bàn - đào 桃蟠 - ba ngàn năm mới nở bông, ba ngàn năm mới đậm trái; ai ăn được trái thì thọ dồi dào.

Trái lựu 榴, tượng-trưng cho sự đông con vì nó có nhiều hột, mà chữ * tử 子, là * hột * cũng có nghĩa là * con *.

Một quyển sách Tàu chép chuyện tiên có kè một người, sau khi ăn năm chi 芝 thấy trẻ lại; người đạo-sĩ bảo anh ta rồi sẽ sống lâu bằng con quy, nên năm chi thường chạm trên cái "như ý 如意", tượng-trưng cho sự sống lâu.

Bông thủy-tiên 水仙 chỉ sự thanh-nhàn vô-sự và tuổi thọ như ông * Tiên *, ấy là * phước thọ hoàn-toàn *.

Con * nhện 蜘蛛 biều-hiệu sự * vui *, bởi có câu: * tri-thù báo hỉ 报喜 là * con nhện (tri-thù) báo tin mừng .. (!)

Con * cóc ba chân 三足 chi sự * thi đậu * lấy ý-nghĩa con * thiêm-thǜ (con cóc) ở tại cung trăng, mà trong cung trăng lại có cây que, bông que tròn về mùa thu. Mùa thu xa-xa là mùa thi-hội đẽ đỗ * trạng-niệm *.

Con chung trứ 雉斯 loại sâu có cánh như con châu-châu, đẽ ra một lần rất nhiều con, nên tượng-trưng sự đông con, vịn theo bài thơ Thiên

(1) Thuyết này của người Trung-Hoa, người Việt, trái lại cho * nhện * là * điểm không hay *.

Châu-Nam trong Kinh Thi, khen bà Châu-Thái-Tư không có tánh ghen, nên các phi-tần được ở chung nhau từng đoàn từng lũ và sanh con-cái được nhiều như cào-cào :

"cánh con châu-châu kia, nhiều nhung nhúc; dáng khen thay con cháu nó có dáng khoan-thai !"

"cánh con châu-châu kia, bay rào-rào; dáng khen thay con cháu nó từng đoàn từng lũ ;"

"cánh con châu-châu kia, dày chí-chít; dáng khen thay con cháu nó được vui vầy !"

Con chim bồ-câu (cuckoo 鸲鵲) chạm trên đầu gày tượng-trưng sự sống lâu, lấy theo diễn-tích: * Đời Hậu Hán, người nào tuổi 70, được vua ban cho gậy ngọc, đầu gày có chạm chim bồ-câu; loài bồ-câu ăn-uống không bao giờ nghẹn, sở-dĩ cho gậy có chạm chim bồ-câu là mong cho người ấy ăn-uống không mắc-nghẹn *.

Cây mai 梅 với chim hạc 鶴, tượng-trưng sự thanh-nhàn ẩn-dật :

"Nghêu-ngao vui thú yên-hà
Mei là bạn cũ, hạc là người quen."

Cái "như ý 如意, như tên của nó, chỉ sự ước-mong * như ý-nghịen *. Cái như-ý dùng tượng-trưng dây bằng ngọc, bằng ngà... dài cỡ một thước tàu (Om32), chuôi phần nhiều làm hình nấm * chi

芝 * và hình * mây *. Nó không phải cái như-ý, chuôi hình chữ * tâm * của nhà Thiền thường cầm, trên có chép chữ, để phòng khi quên sót, hoặc để nhắc-nhớ việc làm...

2.— Tượng-trưng giả-tá :

Theo lối này, ai muốn dùng vật chi cũng được miễn tên nó mường-trưng với tên vật tượng-trưng sự tốt lành. Người mình chưng hoa-quả vào dịp Tết thì dùng trái đu đủ đẽ uóc sự * giàu có, đầy đủ luon *; chùm trái sung, sự * sung-túc thanh-vượng"; trái thơm, mong được * tiếng tốt danh thơm * (phương-danh 芳名); bông mai, cầu được * nhiều may-mắn luon *; bông huệ, được * trí-tuệ thông-minh *; cây quýt hoặc cây cách đẽ được * đại-kiết * (大吉); Chung cây * phuốc dù 福裕, đẽ cầu được * phuốc đầy đủ *, cây van tho 萬壽 (muôn tuổi), cây thiên tuế 千歲 (ngàn tuổi), cây van niên túng 萬年松 (muôn năm, cây đào tiên sống lâu), chẳng những đã được đẹp mắt vui twoi trong ba ngày xuân mà còn đầy ý-nghĩa chúc-tụng ?

Người Trung-Hoa cũng dùng lối * chơi chữ * như thế đẽ tượng-trưng sự chúc-ước.

Con voi dùng chi diềm lành, bởi voi tên chữ là tượng 象, lối phát-âm hơi giống âm tiếng "tường 象" là * tốt lành, phuốc ..

Cái sanh 桑, loại kén xưa có 13 hoặc 16 ống, chi sự * sanh-san *, vì đồng-âm với tiếng "sanh 生" là * sanh-san *, mà cũng chi sự * thăng lên * vì tiếng * thăng 昇, 升, 畏, * giọng Tàu phát-âm là "seng" .

đĩnh 稚 lại đồng-âm với tiếng định 定, bài giọng Trung-Hoa đều phát-âm hai tiếng ấy là * tinh *, nên dùng "một đĩnh vàng" để chỉ ý "nhất định 一定" .

Cái "bình 瓶" thì đồng-âm với tiếng bình 平 là * bằng * cũng như cái "yên" 鹽 ngựa (cũng đọc an 鹽) là đồng-âm với tiếng "yên" 或 hoặc "an 安" là * yên-tịnh *, hai vật ấy hợp lại ngữ-ý sẽ được * bình-yên 平安*.

Con mèo tượng-trưng sự sống lâu, bởi con mèo, chữ Hán là miêu 猫, giọng Tàu phát-âm là "máo 猫" là * ông già chín mươi tuổi *.

(Xem tiếp trang 44)

TỰ DO XUÂN KỶ HỢI 1959



AM 1925, tại Sài-gòn, có phong trào "xây ghế", "xây bàn", sau đổi qua "cầu cơ" thỉnh tiền và cầu người khuất mặt xuống bút dạy việc vi-lai.

Ban đầu, một nhóm thi hữu họp nhau mỗi tối để mời "chiếc ghế", "chiếc bàn", "lên", cùng nhau đàm luận thế sự.

Bài thơ sau đây, nhanh xây ghế đêm 26 tháng bảy d.l. 1925 mà được. Ghế gỗ tên xưng là Cao Quỳnh T..., sanh tiền làm cai tòng, là thân sinh ông Cao Quỳnh C... (chức sắc lớn đạo Cao Đài quâ vắng từ lâu, nay còn tạc hình thờ trên Thánh-Thất Tây-Ninh).

Ông Cao Quỳnh T... vốn là một thi nhân thuở xưa trào.

Khi ghế lên, gỗ được câu nào, là ông C... động lòng khóc sùi sụt, khách bàng quan cũng ngậm ngùi theo.

Tôi nay hậu sanh, nhanh có công chịu khó chép đề dành từ 1925, gặp buổi đầu tiên, xin kính gửi vào tập "Xuân Kỷ-Hợi" Tự-Do, để đánh dấu một thời gian và một nhút nhát đã qua.

Bài thơ ấy như vầy :

Tiếp theo
Ly trân tuối đã quá năm mươi,
Mì mới vừa nên ướt đậm mươi.
Tông mến lời khuyên bền mệt chép,
Tình thương câu dặn gắng tâm đót.
Bên màn đời lúc trêu hồn phách,
Coi thơ nhiều phen đặng thành thơ.
Xót nỗi vợ hiền còn lụm cụm,
Gặp nhau nhẫn-nhủ một đời lời.

(26-7-1925) CAO QUỲNH T...

Tiếp qua đêm 30 tháng 7, cùng nhóm thi hữu ấy, nhờ xây ghế được bài thơ như sau :

Nối
Nối mình tâm-sự tỏ cùng ai?
Mạng bạc còn xuân uồng sắc tài.
Nhưng ngô trao duyên vào ngọc-các.
Nào dè phái nợ xuống tuyềng-dài.
Dưỡng-sinh cam lỗi tình sông núi,
Tơ-tóc thôi rời nghĩa trúc-mai.
Đôn-dập tương-tu oán một gánh,
Nối mình tâm-sự tỏ cùng ai?

Được bài thơ, các thi hữu hỏi tác giả là ai, thì gõ tên : "Đoàn Ngọc Quế, sanh trưởng tại Chợ-lớn, con một, chết vì tình, thôi học từ mười lăm tuổi, thắc hỏi mươi tám tuổi".

Nhiều người theo dõi cuộc xây ghế, hẫu chuyện với tên và hồn ma năm 1925.

Về sau, nhiều vị trong nhóm thi-xã trở nên chức-sắc lớn trong đạo Cao-Đài.



Nhờ một bạn hữu, tôi thấy hai bài thơ trên đây và thường nghe chung quanh trâm-trồ mãi đó là "thơ ma", do "xây ghế" mà có.

Tôi ước ao được thấy tận mắt mới hả lòng...

Đêm thứ sáu 31 tháng bảy, vừa lãnh lương, anh em rủ nhau ăn cơm nhà hàng "Yeng-Yeng" là một quán cơm tây sang trọng thời ấy. Món đặc, rượu ngà ngà say, có bạn để xuống đi coi "xây ghế". Còn dịp nào may hơn?

Cùng đi với tôi là hai ông Nguyễn Văn Xuân và Đoàn Ngọc Quế.

Xuân, cùng với tôi làm thơ ký tập sự chung một số, tại Trường Máy, đường Đỗ Hữu Vị, nay là trường dạy bách khoa kỹ nghệ đường Huỳnh Thúc Kháng. Hai đứa vẫn chưa vợ, và chỗ nào vui là có đến gõ mặt, phá đám nhiều hơn giúp ích!

Đoàn Ngọc Quế, chúng tôi quen tặng là Đoàn Thúc, thì làm thông phán trên phòng nhì, dinh Thượng thư; nay đã quá vãng.

Tới nơi xuống xe kéo, vào trước hiên một căn phố trệt lối chợ Thái Bình, xóm này nay đã thay đổi rất nhiều, không còn nhìn ra chỗ cũ. Trước đây phố là một bãi cỏ rộng, lô thô và cây dừa lão, gió đưa lá phất phất trên nền trời thăm như tóc ma đã duỗi. Vì vậy, nếu tôi không làm, phố này có tục danh là "dãy phố hàng dừa".

Vừa đến nơi thì ghế xây đã lâu hoặc. Chúng tôi vội tiếp tay cho ghế mau "lên".

Nói là "ghế" chớ đó là một cái bàn gỗ một trụ ba chân, mặt tròn lõi sấu tarc tarc bắc trực kính, bắc cao cũng cỡ ấy. Khách ngồi chung quanh đã có bốn hay năm người, tôi không nhớ rõ. Với ba chúng tôi nữa là râm đám lâm, những bàn tay đẽ khít gần giáp chu vi bàn. Cả thảy ngồi chum nhum dâu mặt nhau, chưa đầy mười phút, xay bàn chuyển động, ba cây nhang cầm giữa rung rung như báo tin sắp có chuyện bất thường.

Trong nhà, đồng hồ khoan thai đưa ra chín tiếng.

Ngoài hiên, đèn thì tắt cho cảnh thêm u tịch...

Trời chuyền mưa, trăng lu mờ, khi hiện khe khuất trong những đám mây tối đèn, rất phải buồi tiếp chuyền cùng âm hồn. Một trận gió lạnh lanh tóc mây ngọt dùa nghe như tiếng quét trên lược

THƠ MA

VƯƠNG-HỒNG-SỄN

Lần hối, trong đêm đó, chúng tôi hồi về già
đạo của cô và hỏi cô xưa đau bệnh chi mà thác ?
Cô cho bài thơ như sau :

Trời già đành đoạn nợ ba sinh !

Bèo nước xé hai một gánh linh.

Mấy bữa nhăn mày lâm chước qui,

Khiển ôm mối thảm lại diêm định !

Thú thật, tôi sanh bình có tánh "sợ ma",
nhưng ma như vầy, tôi lại muốn gặp !

Vì trời đã khuya, thêm nhà tôi ở đâu có lè
không mở cửa cho kẻ về quá giờ, nên buộc lòng tôi
phải cáo lui.

Khỏi nói, đêm ấy tôi về ngủ không được...

Sau nghe lại, sau khi chúng tôi ra về, bà còn
làm bài thơ như sau, cũng do cô Đoàn Ngọc Quế
"lên", và đây là lời cô trách người bạn năm xưa
nay đã có đôi bạn khác :

Người thì ngọc mă với kim đàng !

Quên kẻ dại nỗi thầm mang !

Mình dặn lấy mình, mình lại biết,

Mặc ai chung hưởng phận cao sang !

DOAN NGOC QUE

★

Cũng trong tháng tám năm 1925, ông Phạm Công T..., khi đó còn làm việc Sở Thương-Chánh Saigon, có họa vận bài thơ tự tình của cô Đoàn Ngọc Quế.

Nghe nói lại, bài thơ ông T... bị sửa gần
hết, duy chừa câu đầu giữ y như tác giả đã viết.

Bài hát cũ ấy như vầy :

Ngàn bút hòa thi tút phận ai,

Trời xanh với lấp nứ-anh-tài.

Tình thâm một gánh cõn dương-thể,

Oan nặng ngàn thu xuống dạ-dài.

Đè thảm xuân-đường như ác xế,

Gieo thương lữ-khách ngóng tin mal.

Hèm vì chưa rõ đầu đuôi thế,

Ngàn bút hòa thi tút phận ai.

P.C.T.

Câu ba và bảy trùng một chữ "Thế". Vì lâu
quá tôi không nhớ rõ có phải nguyên văn như vậy
hay chăng. Nay xin giữ y để chờ hậu cứu.

Đồng thời, ông C.H.S. (nay làm đầu trên
Tòa Thánh Tây Ninh), khi ấy còn là một thanh
niên xuất thân trường Sư phạm "Sở Cọp", cũng
làm việc Sở Thương-Chánh Saigon, nức tiếng một
thi sĩ tài ba ít ai bì kịp, dàn giòi thi hay, ông
C.H.S. ra cho bắn một bài thơ như vầy, mời
hoa vận :

Tự thuật,

Sầu dài ngày vẫn dễ chí vui ?

Toan tính thâu đêm ruột rồi nứt.

Ngược gió thuyền đầy con sóng dập.

Xuôi dòng nước lớn giật bèo trôi.

Bước đường danh lợi thêm gay trót.

Ngành lối tang-thương luồng ngậm-ngùi.

Lần lữa xuân hè năm tháng lun,

Thôi thôi đến thế, thế thì thôi ! !

C.H.S.

Qua đêm 21 tháng Tám, bà họa vận lại như vầy:
Chung tình đoạn gánh khó làm vui,
Lần gõ chua xong chỉ rồi nứt.
Lời hẹn xưa còn vàng nguyệt chung,
Hương thế nay thè gút dòng trôi,
Kim rời cài rung lòng ngao ngán,
Đá nát vàng phai dạ ngậm ngùi.
Một khối tuyển-dài tình khó dứt.
Ráp gương kiếp khác quyết chờ thót.

DOAN-NGOC-QUE

Trong thơ, có hai chữ "tình" - câu phá và câu
thúc, thế là trùng tự. Hồi, bèn gõ ra chữ "permis"
làm khách bàng quan ngat lối, — tôi cũng cứ chép y
ra đây, chờ nghe dạy.

★

Cũng khi đó, cô Đoàn cho thêm một bài tự
tình nữa, như sau :

Duyên gì chua hiệp với chia phai,

Căn vẩn nghĩ thời luồng sút sài.

Tấm mản tuy chua cơn mẩn lạt.

Tình nồng chi xiết đổi buồn vui.

Lời nguyên xưa có vàng trăng chiếu.

Câu hẹn nay đành giọt nước trót.

Đò lụy tương tư đêm đứt nối.

Nỗi niềm ai thấu hời ai ôi !

(Tháng 8 năm 1925) DOAN NGOC QUE

(Xem tiếp trang 29)

TRANG 23



Và chăng trong nhóm, đêm ấy tôi chưa được
giới thiệu, mà tên tôi dù là một quái gở, ngoài hai
bạn thân là ông Quế và ông Xuân, thì để gì biết
được ! Tôi xin chịu thua, từ chối bán tin bán nghi
qua chổ xiêu-xiêu tin tưởng ma quỉ rất gần.

Bàn gõ khoan-thai yêu-diệu quả là tánh nết
một tiểu thơ khuê các. Khi nào không muốn trả lời
một câu quá tặc-mach thì bàn nghiêng-nghiêng qua
một bên, nhưng không gõ, ba cây nhang rung-rung
như bắt bình : thật là dáng điệu một cô gái sanh
tiền ắt chuyện chi trái ý không để vào tai.

(1) Cách thế này, nay đã xưa, ít ai dùng. Hiện giờ,
bên Thụy-Sĩ và bên Pháp, những nhà chuyên bán đồ chơi
phá trò, có bày bán một thứ bàn nhỏ hình quả tim, lõi cõ
đĩa bàn tròn, gần giống hình rùa mà đẹp, dưới có đặt tròn cho
bàn để chạy, gọi "table tournante". Cách dùng rất gọn :
trên mặt bàn tròn, trải một tờ giấy lớn có in sẵn hai mươi
lăm chữ cái trong một vòng tròn ; "A, B, C, D...". Người
muốn "xây ghế" ngồi giáp chung quanh bàn tròn, mỗi người
nương tay vào miếng gỗ hình quả tim ấy... một chốc lát, nhô
hở người tiếp qua, miếng gỗ chuyển động lẩy nó, và do
theo đầu mũi quả tim chỉ chử nào thì chép chử đó. Công
việc rất mau lẹ và rất hấp dẫn hơn lối xưa. Lại nữa nghe
dùi người minh đã nhai kiệu bàn quả tim gỗ, dưới ba góc có
chứa tron bằng đạn sắt ba viên tròn, lại bày dùng gỗ lấy trong
gỗ quan tài cũ làm quả tim cho thêm nhạy !

TRUYỆN ĐỜI

ĐÁ GÀ, GÀ ĐÁ

TRỰC - NGÔN

BƯỜI chiều hôm ấy, sau khi đến chơi nhà một người bạn đồng sự cũng có máu mê chơi gà chọi (gà cõi), anh bạn đã chỉ cho Thanh xem một con gà mà anh ta mới mua được mấy bữa nay ở miệt Cao-Lãnh. Trông chú gà tuy mới choai choai mà đã có mè lâm. Cái cõi cao, hai má bành bạnh, hai ống quyền to và chắc, đôi cựa mới nhá (dao) có vẻ chém mạnh !

Đứng ngắm nghĩa chú gà mõi không chán mắt, Thanh khâm phục trong bụng, thế nào cũng phải mua bằng được một con gà nòi (giống) như vậy mới thích.

Thanh mê gà chọi từ ngày được chính thức ngập ngạch thư ký hành chánh Quốc Gia. Kể cho đúng ra thì từ nhỏ anh đã thích xem gà chọi rồi. Nhưng phải đợi đến thời kỳ đi làm ăn đàng hoàng, có đồng tiền đồng đẽ, và nhất là lúc đó mới có mè con người ăn chơi, không ai nói vào đâu được.

Hồi còn ở Hà Nội, Thanh nuôi được hai con gà giống Đá Cầu, kíp đến khi di cư, anh tính mang cả hai con gà vào Nam, nhưng chị Thanh không chịu. Chị gọi hai con gà ấy là hai « của nợ » chỉ ăn bão hại, chả được tích sự gì ! Người ta nuôi gà thì còn được ăn thịt, chứ đằng này chỉ tốn gạo lú mà thịt chẳng được ăn. Lý luận của vợ Thanh xem ra cũng phải và cũng bởi anh ký Thanh quý hai con gà hơn cả vợ con. Ngoài giờ đi làm, Thanh dẽ thì giờ chăm sóc gà như người mẹ chăm sóc con nhỏ vậy; nào là tia lông cõi, sửa cựa, nào bóp rượu thuốc, bóp nghệ. Lần lúc vợ Thanh phát tức lên. Vì tức mình với chồng, thành ra ác cảm với hai con gà, rồi ác cảm lây cả đến giống gà chọi. Từ ngày Thanh mê chọi gà, vợ Thanh cảm thấy chồng hờ hững với mình thế nào ấy ! Chị chỉ mong hai con gà kia ngộ gió lán dùng ra chết thì sướng biết bao ! Điều mong ước ấy không những không xảy đến, mà trái lại hai con gà càng ngày càng lớn phay phay ra, trông thật đáng ghét. Chị đang tính, hay là hôm nào nhân lúc anh đi làm vắng, thả quách chúng ra cho con chó lải nhả... hàng xóm nó ngoạm một miếng là di dứt. Chưa kịp thi hành ý định đó thì di cư.

Chụp ngay lấy cơ hội, chị bàn với chồng ; làm thịt hai con gà rang mặn đem đi ăn trên tàu trên đường vào Nam. Lúc đầu, Thanh không nghe, nhất định mang gà di cư, nhưng chị cương quyết, bảo chồng chọn lấy hai đường : một là vợ con già dinh, hai là gà chọi, chứ chị không chịu nỗi cái cảnh chồng con hờ hững quý gà hơn vợ. Thanh duối lý, đành nhắm mắt quay đi không nỡ nhìn vợ cắt tiết hai con gà giống yêu quý, cho vào nồi rang mặn.

Từ ngày vào Nam, mãi lo ăn lo làm, lo chỗ ở, thành ra ký Thanh chưa có thời giờ nghỉ đến gà chọi. Chị Thanh mừng thầm : thật là may, giá không có cuộc đời dài này, thì bao giờ anh ấy bỏ được cái giống nợ, chính chị Thanh là người thích nghe hát cải lương mà nay vào đất nước cải lương, cũng không dám lái sở thích ra, sợ chồng lại lấy cớ, trở lại chơi gà chọi.

Nhưng Thanh đã định bụng : để thu xếp chỗ ăn chỗ làm cho yên ổn, tìm chỗ cư ngụ cho nó đàng hoàng, rồi thế nào cũng phải « tậu » mấy chú gà về nuôi mới được.

Dự tính từ lâu, đến nay thì anh quyết định thực hiện. Hình ảnh mấy con gà giống Cao-Lãnh lòn vòn trong đầu óc, sau lúc anh ở nhà người bạn về.

Một sáng chủ nhật, Thanh dậy thật sớm, lấy vé xe đò chuyển 7 giờ đi Cao-Lãnh. Vợ Thanh hỏi đi đâu, có việc gì mà vội vã vậy, anh đáp ậm ừ rằng « đi thăm một người đồng sự bị đau nặng ». Còn cái chuyện gà, anh giấu biến, không dám động tới, định rằng lúc mua được gà đem về, thì sự dã rõ vợ có phản đối cũng muộn !

Quả nhiên lúc Thanh về, mang theo hai con gà chọi, vợ Thanh trông thấy chỉ còn nước đứng chờ người, há hốc mồm ra, giây lâu mới hồi :

— Sao bảo đi thăm bạn bị ốm đau, mà bây giờ lại xác « của nợ » về ?

Thanh ngáp ngừng :

— À, nhân tiện trên đường về, có người họ bán rẽ thì mua chơi, chứ tôi cũng không định bụng;

nếu mình không thích thì nuôi ít lâu ta thịt cũng được cơ mà !

Chị Thanh biết thừa là anh nói vậy cho êm chuyện, nhưng không làm sao được, đành im lặng đê chờ cơ hội.

Từ hôm đó, Thanh lại trở lại tật xưa, ngày ngày ngoài hai buổi đi làm, chỉ lúi húi chăm gà.

Và chán cảnh chồng con hờ hững, chỉ chăm gà không chăm người, chị Thanh cũng tìm lại cái thú xưa là... mè cái lương.

Rồi trong những chiều thứ bảy và ngày chủ nhật, Thanh mê mải váccin gà chọi đi tập dượt tại các đấu trường ở Gò Vấp, ở Gia Định, thì chị Thanh ở nhà lán la sang nhà hàng xóm nghe Ngân, một thanh niên ngoài 20 tuổi, đẹp trai, khỏe mạnh, ca những câu vọng cổ rất mùi chảnh kém gì Út Trà Ôn. Ngân là anh kép tập sự tại một rạp hát danh tiếng ở Đô Thành.

Mấy câu vọng cổ « Trên Dòng Sông Lệ » sau đây thường làm són sang lòng chị Thanh sau những buổi chiều thứ bảy nghe Ngân ca hát !

— Sóng sâu nước chảy lờ đờ, chiếc thuyền chài gác mái chèo thả trôi trên giồng sông Lệ, thỉnh thoảng ngư phủ lại buông ra giữa khoảng trời khuya tiếng đàn tỳ bà nghe náo nùng ai oán.

— Bác xem có chiến không ?

Bạn gật gù ra chiều đồng ý :

— Khá lắm, đúng là « đầu công, mình cõi, cánh vòi trai ».

— Nhưng còn đòi căng thế nào ? Căng ba hàng vây đáy bác à !

—Ồ, thế thì tuyệt, đó là giống « quý kẽ », đấy !

— Đầu công, mình cõi, cánh vòi trai,

Chân ba hàng vây chằng thua ai ! » kia mà !

Bác cho tôi xem hàng vây của nó chút nào !

Và nói ông bạn vừa ôm con gà vào lòng, cầm ống chân gà vạch ra, chỉ cho Thanh :

— Bác có đề ý không, ở giữa hàng vây của nó, có mọc chen những cái dắt ngắn ngắn ? Chính giống « chiến kê » là ở những cái dắt này. Phan nhiều, những « cú » quyết định gà nòi bao giờ cũng dùng ống chân mà hạ địch thủ, chứ ít khi dùng cựa. Cựa chỉ chém hay, chứ đá không nguy hiểm bằng ống.

Thanh gật gù :

— Bác nói chí lý, đàn em xin bái linh !

Ông bạn được thề hỏi luôn :

— Thế bác bóp cho nó bằng gì ?

— Thị cũng nghệ với nước mía tiễn.

— Đã đành rồi, nhưng tôi khuyên bác nên thêm chút nước tiễn cho nó cứng thịt.

— Cho nước tiễn à bác, cho nhiêu hay ít ?

— Ít thôi, bác cứ nghe tôi, tôi không xui đại bác đâu mà sợ. Tôi đã nuôi gà giống « bách chiến, bách thắng » mà ! Hồi xưa tôi nuôi được một con hồng kê, chiến lắm, cho chọi với gà của xiếc Ta Duy Hiền đấy ! Tôi cứ nhớ mãi cái trận đấu ấy mà thương tiếc con gà của tôi. Nó đánh đến hiệp thứ 10 thì bị đối phương mổ mù cả đôi mắt. Thế mà nó cố chiến đấu đến lúc quật chết địch thủ rồi mới chịu gục.

— Ghê nhỉ, Thanh tò vò khâm phục. Nhưng

— Đêm khuya sao mờ sương lạnh, mưa ngâu tầm tã, gió thu thời rì rào, tiếng đàn cá réo rất khít nhặt khi khoan, lúc trầm lúc bong khiến cho lòng khách thương dài nơi lầu thủy nguyệt phải ngày ngắt say mê.

— Tiếng đàn cá phảng phất như hăng đêm đã gieo nắng vào lòng một thiếu nữ những tiếng tơ đồng như u uẩn vẫn vơ, nơ đê cho hồn xuân lai láng, biết bao nhiêu nỗi sầu mơ và hàn gắn chặt tận nơi đây lòng.

— Tuổi trẻ đâu xanh bồng bột với ái tình, cho nên đàn cá rồng lau giòng lệ giá từ lầu thủy nguyệt, phụ phàng chút on sanh, xuôi mái chèo cùng ngư phủ say sưa giấc mộng yêu đương trên chiếc thuyền chài đê sống theo tiếng gọi của đời trái tim.

— Mệt mỏi theo nắng sớm trăng khuya, ngày tháng mènh mông nơi mặt bờ chân trời, thế rồi có một hôm sau giờ đánh cá mệt nhọc, chàng mới trở thuyền về nơi bến cũ, hầu có nghỉ an giấc đệp mờ màng.

— Trong khoảnh khắc êm đềm giữa cảnh mùa đông giá lạnh, luồng gió xa đưa, tiếng ai rên than thảm thiết nghe làm động môi từ tâm nén người thiếu phụ mới giục giã thúc chồng, mau tinh giấc mơ, hầu đỡ giúp kẻ lâm nàn cho thân đặng toàn thân.

Dụng chiếc xe đạp vào tường, Thanh đắt người bạn ra phía chuồng gà, không biết đây là lần thứ mấy, Thanh giới thiệu đôi gà nòi với bạn bè quen thuộc. Câu mở đầu của anh vẫn như thường lệ :

— Bác bị mù cả hai mắt thì sao trông thấy đường mà đánh ?

— Thế mà nó đánh được mới tài chứ ?

Gặp được bạn tri kỷ như vậy, thường khi Thanh cùng luận đàm về gà quên cả thời gian. Trường hợp này càng làm cho chị Thanh phải bực mình, vì cơm chòi canh đợi.

☆

Nhân dịp đầu xuân, ở tỉnh Tây Ninh có tờ chức chơi gà tranh giải rất lớn. Thanh quyết cho gà ra đấu trường giật lấy cái giải danh dự. Mấy lần trước gà của anh chỉ được giải khuyến khích, anh vẫn tẩm túc trong bụng.

Sửa soạn cho gà từ mẩy hôm nay, nào bóp thuốc, nào súp cua, tia lông, anh làm một cách chăm chú và trịnh trọng, coi như trên đời này không còn việc gì đáng làm nữa.

Vợ Thanh dạo này không thấy I eo, kêu ra kêu vào về sự ham mê gà của chồng nữa. Lần lúc Thanh nghỉ thăm : có lẽ « bà » chịu mình rồi, chả chịu cũng không xong, càng nói mình càng ỳ ra thì làm gì ? « Có lần vợ Thanh vừa kêu nuôi gà chọi tốn kém, anh trả lời rằng :

— Người ta ở đời ai chả có thú chơi, nhất là cái cảnh tôi với mình đã ba chục tuổi rồi, không lẽ quanh ra quần vào cứ hú hí với nhau như trẻ con ; tôi chơi gà chọi là khá đấy, chứ người ta còn hút sách ; trai gái tốn gấp trăm, gấp ngàn thì sao ?

Vợ Thanh im lặng trước lý luận « danh thép » của chồng. Thế là trời chặng chịu đất, thì đất chịu trời ! Thanh đem câu chuyện đó kể với bạn bè, lấy làm đặc sắc.

Nhưng có kẻ lại khuyên anh rằng :
(Xem tiếp trang 38)



XUÂN DẠ, YẾN ĐÀO LÝ VIÊN

Phù thiên địa giả vạn vật chi nghịch lữ, quang
âm giả bách dại chí quá khách, nhì phù sinh nhược
mộng, vi hoan ký hà? Cồ nhân binh chúc dạ dù,
lương hưu dĩ dã. Hướng dương-xuân triều ngã dĩ yên
cảnh, đại khôi (1) già ngã dĩ văn chương. Hội đà
lý chí phuơng viễn, tự thiên luân chí lạc sự. Quần
quý tuấn tú, gai vi Huệ-Liên (2), ngô nhân vịnh
ca, độc tám Khang-Lạc (3). U thường vị dĩ, cao
dàm chuyền thanh. Khai quỳnh diên dĩ tọa hoa, phi
vũ-trường nhì túy nguyệt. Bất hưu giải tác, hà thân
nhã hoài! Như thi bất thành, phạt y Kim-Cốc (4)
tửu số.

LÝ - BẠCH

Dịch :

Đêm Xuân, yến tiệc trong vườn đào lý

Trong trời đất là trong quán trọ,
Bóng quang âm, ối đó khách qua.
Khi vui phỏng được bao mờ,
Phù sinh một kiếp cũng là giấc mơ!
Tưởng đến chuyện người xưa thấp đuốc
Đong chơi đêm, nghĩ thực đã hay.
Hướng hồ mây khói săn dây,
Bầu xuân «đại khôi» chứa đầy văn chương.
Nên hội họp chật vườn đào lý
Cùng anh em túy lúy vầy vui.
Phong lưu tuấn tú đủ mùi,
Có thua Khang-Lạc, cũng tài Huệ-Liên.
Trước cảnh thú, lại thêm hứng thú
Chuyện mặn nồng càng nở nhu ngô.
Yến quỳnh vội dọn trong hoa,
Chén mời chén rót la đà dưới trăng.
• Nếu chẳng có mấy chương tao nhã,
Biết lấy chí cho hả nỗi lòng!
Thẳng nào, dǎm vận chẳng xong,
Sắn kia, ba đầu rượu nồng, phạt say.

NGUYỄN ĐỨC-HIỀN

CHÚ : (1) Đại-khôi : ối nỗi trời đất.
(2) Huệ-Liên : em họ Tạ Linh-Vạn, giỏi dù cầm kỳ thi họa.
(3) Khang Lạc : Tắc Tạ Linh Vạn, tước Khang Lạc Hầu, vẫn tài xuất chúng.
(4) Kim Cốc : Vườn của Thạch Sùng, đời Tần. Thạch Sùng khát ở đó, ai không làm được thơ, phải phạt 3 đầu rượu.

HƯƠNG BÌNH XUÂN BẤT LÃO

của MỘNG TUYẾT, thất tiều muội

Mùa Xuân qua, ở Tân-nguyệt tây-sương và & Vương-giá
hương-dinh, đồng thời tiếp được một tờ hồng hoa tiên.
Mở ra đọc :

Giới thiệu Cụ Thúc-Dạ với các bạn trong Nam

* Cụ Thúc-Dạ, Ưng-Bình, năm nay ngoài 80 tuổi, là
một thi ông nổi tiếng ở Phú Xuân kinh, Cụ là cháu nội Ngài
Tuy-Lý-Vương.

Ngài Tùng ngài Tuy, là hai vị thi-ông đã được vua Dực
Tông tang trọng đại-danh trong về câu đối « Thi đáo Tùng
Tuy thất thịnh Đường », chúng ta đã biết rõ lắm rồi. Vì thi
nhà mà chúng tôi được hân hạnh giới thiệu với các bạn miền
Nam đây, là cháu nội của Ngài Tuy đó.

Cụ Thúc-Dạ, khoa đèn cử-nhân, quan đèn thượng-thứ
bộ lề. Bình-sinh cụ lây rượu thơ dân hát làm vui, lây trăng gió
non sông làm thư. Cụ có tạp thơ TỈNH THÚC-DẠ đã cho
ăn hành và đã được lăng thơ đặc biệt thường thức.

Hiện cụ là hội chủ Hương Bình thi xã ở Huế, thường
có những thơ xướng hợp với các thi-ông hát nói.

Cụ là nơi thanh-kí với gia-tiền-nghiêm, Phan Mạnh-Danh
tác giả cuốn thơ tập-cố BÙT-HOA và cuốn tinh thi XUÂN
MỘNG.

Hai cuốn này đều được cụ Ưng-Bình có thơ phàn dè ».
Sau lời giới thiệu là hai bài thơ nôm Đường-Luật :

Giới thiệu Thúc-Dạ Ưng-Bình Lão - Thị - Bá

Rất mực phong-lưu chôn cựu-kinh,
Tám mươi Xuân lè bậc tài-danh.
Cầm ca thi túu, quên đầu bạc,
Phong nguyệt giang san nhớ tuổi xanh.
Thúc-dạ, vương tôn, ngành Vĩ-dạ,
Ưng Bình chủ xúy nhóm Hương Bình.
Thừa-nhan, chẹn nhớ gia-nghiêm trước,
Thanh-kí còn ghi một mối tình.

PHAN THÈ-ROANH

Đáp họa Phan Thè-Roanh tiên sinh

Xây dựng đình-hưu ở xứ Kinh,
Xa xa nèo lối với đường danh.
Tuyết sương không ngỡ khi đầu bạc,
Bạn tác càng nhiều vẻ mắt xanh,
Giải trí thường soi gương lịch-sử,
Mưa vui chỉ mến diện thanh-bì-h,
Bài thi giới thiệu như tranh vẽ,
Thêu tượng xem chơi thỏa tâm tình.

Bát thập nhất tuế lão phu
ƯNG-BÌNH THÚC-DẠ
đãi định thảo.

Hoa xong, nghỉ lại, Tết năm ngoái, ở Xuân Tuy-Do,
Mộng-Tuyết được hân hạnh họa thơ hai vị nữ sĩ của sông
Hương núi Ngự. Tết năm nay, Hương Bình Xuân bất lão,
cũng lại tình cờ được hân hạnh họa thơ của bậc đại lão thi bá
đất văn vật Tràng-an. Phan tiên sinh bảo họa thì cũng họa.
Hoa xong, chép thơ mà tay bút những e dè.

Huống chí :

Thi hành Hoàng-học thiên-nhiên vận

Phượng-hoàng dài, dâu nứa, dè dằng-lâm, mà Đăng
vương-các, gió đông chưa phói nhẹ.
Xuân thảo phượng tím, ai ai đó, lọc bỏ lời thơ mà gieo
lấy lòng thơ

MỘNG-TUYẾT thất tiều muội
Mái Trăng Non, Xuân Kỷ-hợi

- 1959 -

MỞ TRANG SÁCH CỦ

CẨM ĐỀ CÂU CHUYỆN NẮNG TƠ

VŨ-HOÀNG-CHƯƠNG

(Trích tập Hoa-Đặng sắp xuất-bản)

Khoảng đôi bờ chữ, máu xôn-xao ;

Nét mực bay hoa mở Suối-Đào.

Ai-oán tình Tơ, thiên tuyệt-ký :

Tang, tùng ! Nước-chảy khóc non-cao.

Tử hôm mười ngón đỗ bi-thương,
Nhịp-trúc lời-ca dứt vần-vương.

Bút ấy ngờ đâu thè ấy cởi,

Đêm nào... Cho bến lại Tâm-Dương.

Cho Tâm-Dương lại bến Cô-Tô...

Qua thết trăng tà rụng lá ngô.

Đàn phoi chiêm-bao, chùa vọng xuống
Con-thuyền linh-cảm ghé vi-lô.

Sóng đùi-hiu giõn mái-chèo say,

Phách giạt Mê-hà quanh tối nay.

Trở giấc, đèn-thu bông kết lửa;

Trang từng trang đâ vướng tơ dày...

V. H. C



Và, Mộng-Tuyết họa rằng :
Rèm hoa mảng tiếng gió Xuân-Kinh
Vĩ-Dạ vương tôn, Lý Đỗ danh.
Nói thò đã phơi lồng hạc trắng,
Đàn tao cồn rợp bóng thông xanh.
Chứa chan ao mực giòng Hương-thủy
Chót vót ngòi sương đỉnh Ngự-bình
Mây nước Đồng nai đầu diễn cách
Mây bay nước chảy dám vỡ tình.

HÀ-TIỀN CÔ

ANH EM



TÔI ngồi bên giường bệnh của chú tôi đã lâu quá rồi. Trong gia đình chỉ có một chú mèo cháu, không lấy ai thay đổi săn sóc. Nhân một lúc thấy chú nằm yên không trăn trở, tôi bưng chiếc ghế đến ngồi bên cửa sổ, trông ra ngoài vườn. Trời về thu rồi, khí trời đã lạnh, màu trời đặc. Tôi nhìn một con chim sẻ nhỏ xiu đậu trên một nóc nhà ở giữa xóm, mái ngói đã den màu. Con chim rất bé và đậu im, nhưng nhở hình dáng nó in rõ quá lên nền trời nên vẫn trông được từ xa. Mỗi lúc tôi mồi ngac nhiên nhận thấy mình có thể phân biệt được những chi tiết thật nhở nhặt: cái đuôi, cái đầu, cho đến cái mỏ con chim... Tiên màu trời yên tĩnh của mùa thu, những chi tiết đó hiện ra rõ như được phóng đại...

Khi tôi quay đầu lại thì chú tôi đã tắt thở rồi. Một lá màn phất dịu dàng. Gương mặt chú tôi buồn thiểu. Tôi không ngờ sau ba nhiêu lo lắng sợ hãi, cái chết lại đến giản dị như vậy. Đến như một người quen biết, vừa tự nhiên vừa thản nhiên. Trong lúc tôi ngồi nhìn lá màn trắng và gương mặt buồn thiểu của chú tôi, thì bên tai nghe vang đến từ rất xa, có lẽ từ bên xóm Đế, tiếng búa thợ rèn đập trên đe. Cái tiếng rền rỏi giống lè đều đều ấy khiến chú ý đến cảnh vắng vẻ im lặng của xóm làng.

Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy chú tôi từ một thái độ diêm nhiên dể dái. Chú nghỉ sống lúu nào tôi không hay. Chú đón tiếp từ thân không hề có một lời qua tiếng lại. Không có một nét nhăn cau có, đau đớn, khó chịu trên vẻ mặt. Bình sinh tôi chưa hề thấy chú tôi chịu chắp nhận một điều gì mà không cự nự, biện luận dài dòng. Hóa ra đối với cái chết chú lại rộng lượng hơn đối với mọi sự xảy đến trong suốt một đời sống.

Lúc sinh thời, chú tôi coi mọi chuyện đều là quan trọng, cho nên khênh thề không bàn cãi đắn do đến cùng trước khi quyết định. Cũng do đó mà trọn đời chú tôi chẳng kịp có thời giờ quyết định được bao nhiêu sự việc. Những sự việc khác không được xét đến, chúng cứ vô phép tự tiện xảy đến, hoàn toàn trái nghịch với ý muốn chú tôi. Rồi thì lại chính vì lẽ đó mà chú tôi càng tức giận, càng nghiêm khắc, cần tặc, đắn do kỹ lưỡng. Kết quả là chú quyết định thêm ít việc, mà những điều xảy đến ngoài sự quyết định càng thêm nhiều.

Cũng có thề giải thích rằng một cá tính như thế không do ở chú tôi, mà do tại một hoàn cảnh. Thuở còn bé cho đến khi chú được trên ba mươi tuổi mọi việc gia đình đều do ông bà tôi định đoạt. Rồi từ ngày ông bà tôi mất đi thì thím tôi trù tính sắp đặt công chuyện đồng áng, chuyện làm ăn, và cả việc học hành của các em tôi, khiến chú tôi được hoàn toàn rảnh rang cả về trí óc lẫn thân xác. Chú tôi nhiều lần tỏ rõ cái hào ý muốn tham gia công việc. Chẳng hạn khi thím tôi đang ngồi vót dưa thì chú tôi đến bên cạnh tò mò theo dõi, nhìn mắt lại xem xét, phê bình rằng thím cầm rựa vụng về, ra hanh dưa không đều, chuốt dưa không láng v.v... Rồi chú phàn nán, chê bai, lắc đầu thất vọng. Thím tôi bức mình, buông cái rựa xuống, nói:

— Đó ! Ông giỏi thì vót đi.

Chú tôi hăm hở cầm lấy rựa, đeo kính lên mắt, đưa hanh dưa lên ngắm qua ngắm lại, ấn lên

đầu gối mà uốn cho thẳng. Tôi chắc những nhà chuyên môn giải phẫu tim óc mà trông thấy chú tôi lúc đó thì cũng thầm ao ước được trời phú cho mình cái tính cẩn tắc như thế. Chú tôi ngắm nghĩa uốn nắn mãi, rồi mới ra tay chuốt một đường. Hai tay chú run lè bầy, và miệng luôn luôn hít từng hơi dài, vì sự tập trung tư tưởng cao độ ở đây lại có hậu quả kỳ cục là khiến cho nước dãi chú tôi cứ chảy ra hai bên mép.

Thím tôi nhìn qua cái cảnh tượng khổn khổ ấy, rồi vùng vằng, giật lấy rựa trong tay chú :

— Thôi đi ! Vót mấy đôi dưa tre đè cho trẻ con nó ăn cơm, chứ có phải chuốt dưa ngà dâng vua đâu mà cục kho thế ?

Chúng tôi phả lên cười. Thím tôi quay qua, cầm mạnh tay vứt bừa, cầu thả hơn trước. Còn chú tôi càng thất vọng, chê bai, và ngồi giải thích rất lâu về cách thức chuốt dưa.

Tôi cũng nhớ có một lần chú tôi sốt sắng can thiệp vào việc học hành của các em tôi. Nguyên là cuối năm học ấy tháng Tân, em trai tôi, được lãnh một phần thưởng ở nhà trường. Chú tôi lấy làm khoái thích, và đột nhiên thấy có trách nhiệm phải khuyến khích cái mầm non anh tài đó. Nhưng mà khuyến khích, hướng dẫn nó bằng cách nào ? Chú tôi thận mệt vào thăm phòng học của nó, giảng giải năm ba câu, rồi liền nảy ra cái ý rằng điều thiếu sót cần bồ túc gấp là để ra cho nó những lời dạy bảo của cõi nhân đê nó ngày đêm tâm niệm, như vậy là hơn hết mọi cách dạy dỗ. Chú tôi định chọn một hình thức giáo dục mới, là viết những câu châm ngôn ấy thực đẹp dán lên bốn vách thư phòng, theo kiểu những khẩu hiệu.

Thế là bắt đầu một công cuộc chọn lựa gay go. Nhiều phen chú tôi đã nghĩ rằng nếu treo được câu « Hữu chí cảnh thành » trong phòng em tôi thì tất nhiên nó phải nên người. Thế rồi suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên chú muôn bô câu đó mà viết câu : « Chí lạc mạc như độc thư ». Những phát kiến lạ thường đến bất ngờ. Chú tôi lấy làm ngạc nhiên kinh dị nhận thấy rằng lần này Hán thư dạy cả cha lẫn con trong một câu sách : « Chí lạc mạc như độc thư, chí yếu mạc như giáo tử ». Chú nghĩ lại bấy lâu nay chú không hề bận tâm đến con cái, từ tờ giấy đến cái tay, ngòi bút, chúng đều chỉ biết hỏi mẹ. Xao lảng đến thế là cùng ! Công việc « chí yếu » có thể năm khi mười họa mới làm một cách tày hóng thế này được sao ? Chú tôi nắm cây bút lồng toan viết câu sách khuyên con đọc sách, nhưng chú lại hình dung đâu đó trong khoảng vô hình nhà hiền triết thời xưa hiện về theo dõi ông già đang làm cái việc dạy con này bằng đôi mắt khoan từ riếu cọt, và dìu dàng nhắc nhở : « Chí yếu mạc như giáo tử — Chí yếu mạc như... mạc như... ». Cái nhìn khoan từ riếu cọt khiến chú bối rối luống cuống đến nỗi hé cú trống vào chữ chí lạc do chính tay mình viết ra là chú đọc lầm ngay thành chí yếu. Cuối cùng chú tôi dành vứt bút, lau mày giọt mồ hôi mấp mé hai bên thái dương và hít hai giọt nước dãi rình bên mép. Kết quả một công cuộc khảo cứu cõi thư chí có là hạn chế vài hình thức bài viết như vậy được sao ?

Phải chọn một câu khác chứ. Chú viết : « Học tắc thứ nhân chí tử vi công khanh ». Rồi chú gọi em Tân vào để cắt nghĩa cho nó hiểu cái ngày mai tốt đẹp mà thánh hiền đã hứa với nó.

Nó phá lén cườn, như thế là hai chữ công khanh đang chia ra hai ngón tay cù vào nách nó vậy. Chú tôi chăm chú nhìn vào mặt nó, kinh ngạc, không hiểu như thế là nghĩa gì. Tuy vậy mà rồi chú tôi cũng cho nó được bày tỏ ý kiến. Cha con cùng nhau đàm luận châm chi. Sự chọn lựa cứ thế kéo dài suốt tháng, cho đến khi quay trở về câu « Hữu chí cảnh thành » mới xong. Những công việc viết chữ, cắt chữ, dán chữ, trang trí... cũng đặt ra nhiều chi tiết khiến chú tôi suy nghĩ nhọc nhằn. Đến khi câu khâu hiệu hoàn thành, hai cha con nâng đóng lén vách thì mùa hè đã sắp mãn rồi,

Việc dạy con chỉ là việc một mùa hè. Thời tiết đó qua rồi, từ ấy về sau không thể trở lại, nên chẳng bao giờ tôi được nghe chú tôi sắp đặt việc học hành của em Tân nữa.

Duy có trong lòng tôi, việc học hành của các em tôi còn để lại một kỷ niệm không sao nhòa được. Tôi nhằm đọc lại câu vừa viết ra, nghe nó lâm ly như câu sáo mép của một nhà văn lảng mạn. Bình thường tôi không có nhiều tình cảm đến bậc đó, nhưng tình cờ sự liên hệ giữa cuộc đời của tôi và của những người trong gia đình chú tôi gấp những cảnh trạng thực lâm ly.

Số là năm lên mười ba tuổi tôi đậu bằng tiểu học, cái bằng tiểu học đầu tiên trong xóm. Chiếu theo những tục lệ cổ truyền đẹp đẽ, dân chúng trong làng gọi tắt cả những người đậu tiểu học bằng thầy. Do đó tôi cũng thành ra một thầy.

Nhưng trong số các thầy, chắc chắn tôi là thầy kém may mắn nhất. Trong lúc tôi đang xun-xoe muốn chứng minh sự quan trọng của mình thì thím tôi có ý kiến muốn nhờ tôi chỉ thêm cho em Tân và dạy vở lòng cho Hạnh, em gái của Tân. Tôi long trọng bày ra đầy đủ bàn ghế cho một thầy và hai trò. Buổi khai giảng có thím tôi và má tôi rình ở dưới bếp lắp ló mím cười trông lên cho dù phâu trong thè. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng để có cái vẻ nghiêm nghị đúng mức của một ông thầy. Chỉ có một điều tôi không liệu đến, ấy là chuẩn bị một thái độ hiếu biết, nhẫn nại để chống với những bực dọc trong khi hướng dẫn học sinh. Vâ lại trong hai kè môn đồ thì nói cho đúng học lực của Tân cũng gần suýt soát như tôi nên tôi thường lơ đãng, tất cả sự sờ sắng của tôi dồn cả vào người em gái. Từ giờ này qua giờ khác, người học trò độc nhất ấy cứ luôn luôn bị canh giữ, như phải cống một ông thầy dính liền trên lưng. Tình trạng ấy chẳng mấy chốc làm cho em tôi bực mình quần túi, mà cũng làm cho tôi phát cáu. Những ngọn thước đầu tiên quất xuống vai em tôi là thuộc về phản thủ tục, không sao tránh khỏi. Điều đáng trách là tiếp theo đó, không có buổi học nào không làm tuông rất nhiều nước mắt của em tôi.

Lớp học kéo dài chưa đầy một tuần lễ thì tôi đã linh cảm thấy nó không có số được trường thọ. Nhưng chẳng có ai kịp thời ra lệnh chấm dứt nó. Thím tôi thì thầm với chú tôi. Một buổi tối, sau nhiều đắn đo thận trọng, chú gọi tôi đến giải thích về ý nghĩa của hai chữ giáo huấn. « Cõi nhân đã đặt ra một chữ có nghĩa là dạy, kèm theo một chữ có nghĩa là dỗ, vậy thì dù rõ cái roi không thuộc về những phát kiến của cõi nhân. Ta không nên làm sai lệch một danh từ đẹp đẽ như thế ». Tôi im lặng ngồi nghe, hoan-toàn đồng ý với chú.

Nhưng ngay sáng hôm sau tôi gặp một trường hợp khó khăn. Tôi hỏi cô em bé chữ de-a-da, thì nó cứ lẩn lộn mãi với chữ bê-a-ba. Cái khuyết điểm của cõi nhân là không chịu nói rõ những lúc ấy phải làm thế nào để khôi phục đến lòn ruột lên. Tôi phải xử trí theo ý kiến riêng là dùng thước đòn quát.

Tôi vừa vùi đốn thước thứ hai thì bắt ngòi em tôi đâm đường hoàng đứng dậy, tuyên bố thẳng là không thèm học với tôi nữa. Ban đầu tôi ngạc nhiên tưởng mình không nghe rõ. Nhưng cuối cùng tôi đành phải hiểu cái câu giàn đị, rõ ràng ấy. Tôi chồm lên trả thù cho lòng tự ái. Tôi đánh đòn bằng cả hai tay và hai chân. Em tôi vùng chạy. Tôi rượt theo. Em tôi ngã xuống ở đầu sân, miệng vẫn không ngớt la : « Tôi không thèm học với anh nữa ! ». Tôi đâm nhào đến, đấm đá túi bụi như chính mình đang ở trong một thế nguy thập tử nhất sinh, phải tận lực chống trả với một sự tấn công ghê gớm, nếu ngừng tay lại là bị tiêu diệt tức khắc. Tôi không biết được từ khi em tôi ngã xuống cho đến khi má tôi kịp chạy đến đỡ tôi ra là bao lâu.

Lớp học giải tán. Cả nhà buồn bã. Anh em tôi cảm thấy trên tràng, về sau khá lâu chưa dám gặp mặt để chơi với nhau. Rồi hết hè, vì đã là một thầy đậu tiểu học, tôi phải đi học trên tỉnh. Rồi ba tôi đi làm ăn xa, mang cả gia đình theo. Từ đó anh em tôi xa cách lâu dài.

ĐOÀN THIÊN CỦA VÔ PHIẾN – ĐOÀN THIÊN CỦA VÔ PHIẾN – ĐOÀN THIÊN CỦA VÔ PHIẾN – ĐOÀN THIÊN CỦA VÔ PHIẾN

Ở xa, những năm sau, tôi đã nghe nhiều lần về cảnh lùn bại trong gia đình chú tôi từ khi thím tôi qua đời. Những chuyện đó hoặc do người quen biết ở quê hương ghé chơi nhà tôi rồi kề lại, hoặc do thư từ của chú tôi, dần dần tích lũy thành một kho chuyện khá ly kỳ huyền hoặc mà các đứa em nhỏ của tôi lấy làm thích thú. Chỗ ly kỳ không phải là ở sự nghèo túng của chú tôi. Quái lạ là khi một gia đình bắt đầu gặp vận đen, thì ma quỷ lại hùa đến xuất hiện mà quấy nhiễu.

Tôi được nghe nói rằng một hôm chú tôi đẻ ba quả chanh trên bàn. Sáng hôm sau cầm lên thấy nhẹ khác thường. Bóp thì xẹp lại. Quả là chanh không còn chút ruột nào nữa, mà nhìn lại không có dấu rách ngoài vỏ.

Tôi chắc không có người bồi lão luyện nào dám nhận là đã trông thấy một cách thức ăn chanh như thế ở một thực khách trên thế gian.

Thỉnh thoảng gặp lúc trong nhà vắng vẻ, ít có tiếng người khua động, lại xuất hiện những hoạt động ma quỷ. Đôi khi nghe có tiếng cười rúc rích trong buồng giữa ban ngày. Nếu ai nấy yên lặng thì tiếng cười càng ngày càng to vang nhà. Tiếng cười rít rít gần đến nỗi người nhà rờn rợn tưởng chừng sắp thấy hiện ra con quái vật sát ngay bên cạnh mình, gần đến nỗi mỗi người nhà đều tưởng chừng như hơi thở của con ma đang hắt lên mái tóc của mình. Khi người nhà lên tiếng la lớn thì tiếng ma im phắc lại. Một hiện tượng như thế thật là kinh khủng, vì nó quá minh bạch rõ ràng, khiến ta không còn có thể nghi ngờ gì ở sự lầm lẫn của giác quan: con chim sẻ đậu trên một nhánh cam bên hè vẫn còn đậu đó, con chó đang nằm sát mõm trên nền nhà vừa ngang đầu lên vénh tai chú ý đến tiếng cười vẫn còn nằm đó, tất cả những hiện tượng ma và không phải ma đều đều thực như nhau.

Có người kể rằng một buổi sáng chú tôi ngồi nói chuyện ngoài hiên với một người khách già: ông học Phà bên thôn Tân Kiều. Bỗng nghe trong lâm lúa có tiếng lẹt xẹt. Ban đầu tiếng kêu rụt rè như con rắn mồi bò ngang trên đồng rơm khô. Rồi tiếng kêu rõ lên như xiết mạnh sợi giây xung quanh một bồ lúa dày. Chú tôi chợt nghĩ ngờ: trong lâm có một cát-tang lúa vừa mới dò dại, nhưng vòng dây dứa quấn xung quanh cát-tang năm người đàn ông lực lưỡng không dễ xé xích nỗi. Thế mà tiếng kéo dây mỗi lúc một mạnh. Rồi nghe như trong lâm có tiếng chân người tranh nhau dồn dập lộn xộn, xô đẩy nhau. Chú tôi cùng với người khách đứng dậy đi vào lâm. Hai người vừa đặt chân vào đến cửa lâm thì bên trong im bặt như không. Chú tôi vào bên cát-tang lúa, sờ thử lên vòng dây dứa thì thấy lỏng xế xuống.

Trong bao nhiêu năm, về chuyện gia đình chú tôi chỉ còn có ma quỷ là quan trọng. Cho đến nỗi tôi quên bằng không biết số phận của các em tôi như thế nào.

Năm mươi bảy tuổi mới có lần tôi về Khánh Xuân thăm chú. Cảm tưởng của tôi bảy giờ có lẽ không giống cảm tưởng của một người đi về quê hương của mình, mà giống như đi về quê hương của Bồ Tùng Linh. Tôi nghĩ đến quý nhiều hơn là nghĩ đến chú với em. Cho nên khi bước vào khỏi cồng nhà, trông thấy chú tôi với em Hạnh đang cà thóc trước sân thì tôi gần như là thất vọng. Như thế thật là bất ngờ: đáng lẽ tôi phải thấy một con quái có hai cái răng nanh dài nửa thước mới được chứ.

Tôi ngạc nhiên ngắm chú tôi: trông chú khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, gọn gàng hơn trước. Em Hạnh thuật lại rằng từ khi chú quên đi một ít lời dặn của cô nhân và chịu cào lúa theo lối thông thường của em tôi thì tay chân chú bớt lập cập vụng về đi nhiều.

Hạnh cũng lớn lên nhiều rồi. Em tôi hồng hào, tròn trịa, sắp thành con gái hàn hoa. Trong một cái nhìn rất nhanh và thông minh, em tôi điềm qua tất cả những gì thay đổi nơi tôi, từ cử chỉ đến ý phục. Em tôi không còn bé bỗng, và tôi biến thành một người con trai hơi xa lạ vì ba bốn năm sinh sống ở thị thành. Trong một thoáng chúng tôi nhận định tình thế, và trở nên dè dặt.

Tôi chưa dám hỏi một câu gì về những sự chuyện hoang đường. Bởi vậy mà trí cứ lòn vòn nghi hoặc. Trong bưa cơm chiều, lúc cầm trái ớt bẻ đôi nghe kêu "bộp" một tiếng, nhìn thấy ruột trái ớt rỗng hoác, tôi sấp sủa kinh hoàng như sờ phải tay quỷ, trước khi kịp nghĩ rằng ruột ớt vốn không đặc như ruột trái chanh.

Ăn cơm xong Tân lại ra đồng. Tân vẫn còn học, nhưng nó lại thao cả công việc đồng áng. Trông nó đèn đuôi, da thịt rắn chắc, và già dặn hơn tôi về mọi mặt. Tôi muốn đi dạo ngoài đồng một lát với nó, nhưng nó cười bảo:

— Đi làm gì anh, Trời tối, bờ ruộng nhỏ, vấp lên vấp xuống, thứ vị gì. Anh ở nhà nói chuyện với ba em, có lẽ đêm nay em về sớm.

Ở quê tôi không có sông, nên hiếm nước. Đến tháng ba nhà nông phải vác cuốc đi tháo nước giữ nước, nhiều khi suốt đêm.

Chú cháu tôi ngồi nói chuyện ngoài hiên. Đêm không trăng, sao sáng lao xao khắp trời. Khu vườn chú tôi rất rộng; trồng ra bóng tối, bóng cây ùn lèn từng đồng lớn, đèn lù lù, lắc lư cựa quậy chậm chạp theo hơi gió. Tiếng dế kêu ran lên khắp mặt đất. Quang cảnh đó không là gì. Nhưng những khi chú cháu tôi dừng nói mà tiếng dế nồi ran lên quá nhiều tự nhiên tôi thấy lo âu.

Độ tầm giờ rưỡi tối, chúng tôi nghe có tiếng kêu la vang vẳng ở phía cuối xóm, gần như tiếng la

cha ở lại cũng được, anh Năm nên đi về, vì một mình con Hạnh nó không dám ở nhà đâu.

Trong cách giải quyết đó cái khăn lông quấn cổ của chú tôi không được kè đến. Tuy vậy tôi và chú tôi đều thấy có lẽ phải.

Trên con đường đi về nhà mỗi lúc tôi mới au tiếng ồn ào của đám đông. Rồi bên tai chỉ còn tiếng dế kêu tú bể. Khi tôi bước vào khỏi cồng nhà chú tôi thì tự nhiên tiếng dế nghe ròn ròn.

Cửa nhà bếp bỗng mở. Một ngọn đèn dầu lừa trên chiếc phản chiếu sáng không khắp gian nhà. Tôi nhầm đi về phía bếp, chỗ có ánh đèn. Bước vào đến nửa sân tôi nghe có tiếng rền rền trong



cháy nhá ó xa. Bước ra đầu sân lảng tai nghe kỹ lại thì quả thực tiếng kêu vẫn tiếp tục mỗi lúc mỗi dồn dập, mà vẫn không rõ là kêu la về việc gì. Bỗng một người đàn bà chạy vội vã vào, thuật cho biết là Tân đã bắt gấp đám ngựa thồ thả ải lén trong đám đậu phụng, nó bắt ngựa lại, bị bọn chủ ngựa vây đánh giải thoát, nên nó kêu tiếp cứu.

Chú tôi và tôi chạy ra đến ngoài cồng, thì có tiếng Hạnh kêu nói gì léo nhéo, nhưng chúng tôi vẫn không nghe. Chạy đến nơi thì chuyện đánh nhau đã xong rồi. Trên đám đậu phụng của chú tôi, bà con trong xóm kéo đến đông nghịt. Chú tôi vung rựa rẽ đám đông xông vào. Nhưng giữa đám ruộng Tân đang đứng thản nhiên, một con ngựa gáy chân cùn nằm bên cạnh. Nó đang phân trần rằng đã mười đêm rồi bọn chủ ngựa thồ cứ rình đến tối trời là thả ngựa vào ăn lá đậu của chú tôi. Tân đã cảnh cáo mấy lần, chúng vẫn không nghe. Lần này Tân bắt gấp; chúng giải thoát ngựa để phi tang, cuối cùng Tân đã chặt chân một con ngựa ngã xuống tại đám đồ đạc làm bằng chứng.

Cơn giận lây bầy của chú tôi, với những pháp phòng hồi hộp của tôi có vẻ áu trĩ bên cạnh thái độ già dặn của Tân. Từ ngày thím tôi mất, nó dám đương công việc gia đình. Nó đã quen xử việc quá rồi. Tôi còn đang đứng nhìn trán trối cái cảnh tượng thằng em tôi bên xác con ngựa nằm dưới ánh đuốc chập chờn loáng thoáng, chú tôi cũng chưa định làm ra sao, thì nó đã nói:

— Bây giờ thì mời làng. Cha và anh Năm ở đây với tang vật, con đi mời,

Chú tôi tiến tới giữa vòng ánh sáng, cầm thận đến sát bên con ngựa. Nhưng khi chú sờ trên vai, thấy thiếu mất cái khăn lông vẫn quấn luân quanh cổ thì chú tôi hoảng hốt rồi làm cho tôi càng luống cuống. Vị trí cái khăn lông chú tôi là phải ở quanh cổ. Một biến cố khiến khăn ấy lìa mất đi là một biến cố lớn. Có lẽ tôi sấp sủa hỏi đến Tân xem phải cứu chú tôi như thế nào thì nó đã quay lại bảo:

— Thôi, có bà con đồng đủ đây rồi, mình

nhà như ai lẩn cái chày gỗ trên phản gỗ. Tôi vẫn tiến tới. Bước chân lên hè, nghe tiếng rền cảng lớn, rẽn cả nền nhà. Không có một tiếng người. Tôi ngồi quanh quất tìm Hạnh, chợt thấy nó đứng sững bên cạnh phản, mặt ngước nhìn lên phía diềm nhà. Quả thực tiếng kêu hìn như phát ra do một vật gì cực kỳ to lớn nặng nề, lăn trên trần nhà, từ phía nóc xuống. Tiếng vang rung chuyển cả vách tường, rẽn rẽn đến mặt đất. Hạnh lặng người khiếp sợ. Tôi nhìn theo nó, tưởng chừng chỉ trong giây lát cái vật ghê gớm ấy sẽ rót xuống nền nhà, ngay trước mặt chúng tôi.

Tôi kêu khẽ: « Hạnh ! ». Nó giật mình quay đầu lại, rồi lại ngồi liền lên diềm nhà. Nó đi lùi dần về phía tôi. Bất giác tôi cũng lùi theo. Lưng tôi đã sát vào tấm cửa rồi, Hạnh vẫn cứ lùi. Khi nó dựng ép vào người tôi thì cả hai tay nó quo mạnh về phía sau chụp lấy tay tôi nắm thật chặt. Nó nói gì nhỏ nhở trong miệng. Tôi nghiêng tai sát vào mặt nó, nghe: « La, la lên ! Anh la lên... »

Tiếng rền mỗi lúc mỗi to hơn, bấy giờ trên trần nhà nghe như long lở hết, như đang có cả một cái xe lăn cán đá của công chánh trên ấy. Tôi quát lên một tiếng. Tự nhiên dứt tiếng vang của tôi thì vút im phắc như chẳng hề có gì xảy ra. Sát vào lòng tôi vẫn còn cái thân thể của Hạnh. Chúng tôi đứng trơ như thế một lúc, cái im lặng đột nhiên ập đến bắt ngay làm chúng tôi vừa ngạc vừa sợ hãi.

Lúc Hạnh thả hai bàn tay tôi ra, tôi mới kịp chú ý đến tình thế. Ngực tôi còn đau nồng của hai vai nó, bên mũi tôi phất lên cái mùi tóc khô và cái hơi âm ẩm thơm nhẹ nhàng do da thịt nơi cổ nó mà nó thở ra. Bất giác tôi nhích né ra. Hạnh bước tới, đeo ngói lên phản.

Tôi hỏi :

— Bây giờ làm sao ?

Hạnh bảo :

— Thôi. Xong rồi, không có gì nữa đâu.

— ... ?

(Xem tiếp trang 35)

TRANG 27

P GÀY
xứ a
ngày
xưa,
cách
đây
mấy
ngàn năm, có một ông
Vua vô cùng hiền-hậu
và nhân từ. Vua nhân
tử đến nỗi không hành
phạt một ai, và mọi

người dân trong nước đều cảm cát đức độ của
Ngài mà cũng sinh ra hiền-hòe, sống với nhau rất
yên-vui, không chém-giết nhau, không tranh-giành,
không cãi cọ. Trong lúc đó, thì ông vua xứ láng
giềng lại bạo-tàn, hung-ác, thường hành-phạt nhân-
dân, ai nấy oán-thán. Người đời gọi nôm ra là
vua Hiền và vua Ác...

Vua Ác ngó sang bên láng-giềng, thấy mọi
người sống yên-vui, nên nghĩ thầm :

— Quái-lá ! Nước họ chẳng cần gì đến pháp
luật và cực hình, mà sao lại được yên-vui và phồn
thịnh như vậy.

Bèn nầy ra ý-tưởng đi cướp đất :

— Hay là ta cướp lấy đất đai của họ, mà chiếm
của cải. Ta kéo binh đi đánh, chắc là dễ dàng lắm,
vì trong nước họ chẳng có lính tráng gì cả...

Thế rồi một đạo quân không lồ của ông vua Ác
tiến vào đất của vua Hiền.

BÊN này, ông vua nhân-tử đã hay tin có quân
ngoài tiến vào chiếm đất mình. Vua chỉ thò
dài suy nghĩ, chứ không quyết định gì
cả. Triều đình tụ động họp nhau lại,
bàn tính, sau cùng xin vào ra mắt Vua
và tâu rằng :

— Thưa Bệ-Hạ, trong Triều còn
nhiều tướng tài, dân trai tráng cũng
đông, xin Bệ-Hạ cho lệnh mọi người
ra giữ nước, để nhân dân bá tánh
đều yên.

Đức Vua ngồi ôm đầu suy nghĩ.
Một lúc rồi Ngài phán một lời rất kỳ lạ.
Ngài nói :

— Bây giờ mà Trầm cho binh
ra chống cự, nếu mà thắng được thì
nguy khốn cho binh dịch biết bao nhiêu,
và biết bao nhiêu người phải chết. Mà
nếu bị thua, thì than ôi, lại biết bao
như nhiêu người hiền lành phải chết, nhất là
nhân dân sẽ khổ cực vô cùng. Chẳng lẽ
Trầm làm hại đến cả nhân dân, để cầu
mong ngôi an hưởng ? Thôi chí bằng
Trầm bỏ đi, để cho họ quân địch muốn
làm chi thì làm. Nhưng Trầm phải bảo
với họ là không được hại đến sinh linh
mới được.

Nhưng, ngoại trừ một vài người
thông cảm với quyết định tuyệt diệu của
nhà vua, còn ai nấy, nhất là các tướng,
đều tự động đi đánh. Vua bèn quyết
chí ra đi ngay, nên gọi thái-thái tử mà
báo :

— Con hãy cùng cha đi ngay,
để cho trẫm họ thoát cảnh chết chóc.
Đề mạc cho họ trị vì. Ta tránh sự
giành giụt chém giết, thì mọi người mới
yên lành được. Ta lên núi xa mà ở,
quên hết việc đời đi.

Hai cha con âm thầm lên đường.

Chiến tranh cũng không kéo dài. Bên này, quân
mất Vua, tinh thần sút kém, nên dịch chiếm ngay
kinh đô. Chiêm được kinh đô rồi, kè thắng trận bén
hạ lệnh trói nã vị Vua hiền hậu, và truyền rao khắp
nơi, rằng ai nạp Vua Hiền sẽ được thưởng một
ngàn cân vàng, một ngàn thước lụa.

KÉ độc ác không cảm thông được với những
tâm lòng hiền hậu, nhưng nhân dân đã
thấu hiểu được lòng tử của vua Hiền.

Cho nên vua hiền đi đến đâu, cũng được nhân
dân cảm mến. Nhưng nhà vua khước từ cùi đến lòng
mến của mọi người, và cứ mãi miết đi. Đi mãi, đi
mãi, sau cùng dừng lại ở một triền núi xa. Nhà Vua
đứng lại đó, và mãi mê suy-tưởng đến ý-nghĩa cuộc
đời. Ngài ngồi nhắm mắt, mọi tiếng động tắt đi,
mọi hình ảnh mờ đi chung quanh Ngài. Ngài thấy
cối lòng vô cùng thư thái, và cảm thấy một hạnh
phúc vô biên, một hạnh phúc như chưa bao giờ
Ngài cảm thấy. Ngài thấy tâm hồn láng lâng, và
linh hồn Ngài bay nhẹ nhẹ, Ngài cảm thấy trút
khỏi cái nặng nề, cái già tạo và cái ngắn ngủi ở thân
tác, và cái nhẹ nhàng và vĩnh cửu của linh hồn.

Chuyện cổ tích

VÌ HIẾU QUÊN THÙ

TRẦN - VIỆT - SƠN

Ngài cảm thấy chân lý và sự sống muôn đời. Ngài
nhớ lại cả cái quá khứ của cuộc sống của linh hồn
Ngài, và mường tượng đến cuộc sống về sau. Nhưng
liền đó, Ngài lại động lòng thương sót đến muôn
ngàn người chìm đắm mãi trong đau khổ...

Ngài đã tìm thấy chân lý.
Rồi Ngài gọi con đến để chỉ dạy cho con đường,

CÁCH đó vài bữa, có một người tiêu phu từ
trên núi cao di xuống : Gặp đức Vua, người
Ấy hỏi :

— Tôi cùng khổ quá, không chịu nổi nữa.
Nghe nói muốn khỏi nghèo đói, thì phải đến tìm đức
vua. Nếu phải thế thì xin ông chỉ dùm cho tôi
đường đi để tám về kinh thành !

Đức Vua thở dài mà rằng :

— Chính ta là Vua đây. Nhưng tiếc thay bây
giờ ta không còn gì !

— Ôi chao ! bất hạnh cho tôi biết là đường nào.

— À, mà ta còn có cái đê tặng người khỏi
cơn nghèo đói. Vua Ác kia có treo giải thưởng, hễ ai



bắt được ta là được ngàn cân vàng, ngàn thước lụa.
Vậy người đem ta đi nộp đê mà lãnh thưởng.

— Chết nỗi. Dù có phải chết, kẻ hèn này
cũng chẳng làm như thế.

— Không sao đâu. Người cứ làm theo ta.
Ta có chết, mà đâu phải là chết. Và chẳng, có
chết đi mà giúp ích được người, vẫn là hơn cả.

— Không, không, tôi không dám.

Nhưng rồi nhà Vua thuyết được người nghèo
kia. Hai người bèn xuống núi, về kinh thành cũ.
Người nghèo nạp vua xong, được thưởng rất nhiều.
Còn Vua thì vui vẻ vào trong ngực tối. Dân chúng
được tin òa lên khóc, lòng thương xót vô cùng. Vua
Ác đem Vua Hiền ra thiêu trên giàn lửa. Quân lính
dàn ra rợp trời. Dân chúng phản uất mà không làm
gì được, mặc dù tang ra nói hỏa thiêu mà khóc
vang dội.

Thái-tử Tâm tức là con vua Hiền, cố nén lòng
đau khổ, xin nhập bọn buôn cát, đến được gần Vua
chá mà thưa rằng :

— Cha tha tội cho con hèn mọn. Nhưng con
nguyễn chết để báo thù...

— Chớ, chớ, con ơi! Con hãy nhớ lời cha dặn,

và giữ đúng lòng tử bi,
như vậy mới là có hiếu
với cha. Đối với kẻ
giết cha nřa, con cũng
hãy từ bi, hãy khoan
dung, ấy là con biết
nhớ đến cha. Con hãy
tin rằng lòng tử sẽ
thắng được kẻ nghịch
và cứu được muôn
dân...

TƯỜNG ngày ấy, Thái Tử thản thờ trở về rừng,
lòng tràn ngập đau khổ. Hình ảnh vua cha
diễn nhiên chết trong lửa đốt làm cho thái tử đau
buồn, uất hận. Bởi thế mà lòng hiếu tràn ngập lên,
và thái tử nguyện. « Lấy máu trả thù máu, nhất định
phải lấy được mạng tên Vua Ác để trả thù ».

Người con bèn tìm đường xuống kinh đô, xin
vào làm kẽ hẫu trong nhà một ông đại thần. Võn
khô ngô và thông minh, Thái tử Tâm khéo chiều
lòng người nên được ông quan cung thương. Nhân
học được nghề nấu ăn, Thái tử đặc biệt chuyên sang
công việc làm cỗ. Một bữa, vua Ác ngự tới
quán đại thần, được ăn món ngon lành, bèn hỏi :

— Nhà Khanh có người nấu ăn ngon quá nhỉ ?
Ông quan được thề khen người nhà. Vua thấy
ham, nài cho người bếp về cung nấu ăn cho Vua.
Thế là Thái tử đã được gần ông Vua Ác. Mọi
việc đều tốt đẹp, chỉ còn chờ dịp hạ độc thủ.

VUA Ác được nấu ăn mới, lấy làm đẹp lòng.
Nhà bếp lại khéo chiều, khéo nịnh, nên vua
càng tin cậy, phong chức luôn cho hẫu
cận bên mình.

Một bữa, cả triều di săn. Vua Ác
xông xáo vào rừng, cho ngựa phi nhanh
đại duỗi theo nai. Chỉ có một Tâm theo
sát đê hộ giá. Vua mài đuổi quá, nên
đi cách xa các quan một thời dài. Một
lúc sau, vua tôi mới tìm cách ra khỏi
rừng. Tâm và Vua tìm tới đường ra
một hòn lâu lâm, mà không thấy đường
ra. Trời đã tối, hai người đành phải
tìm cách ở trong rừng. Vua Ác mệt
mỏi quá, gối đầu lên đùi của Tâm mà
ngủ rất say.

Thái Tử Tâm nhận thấy rằng không
còn một cơ hội nào tốt hơn để hạ thủ
tên vua hung bạo nữa. Bèn nhẹ tuốt
gươm ra, một lưỡi gươm ngắn sắc như
nước. Nhưng bỗng lúc ấy, lời của
cha vang lại : Hãy giữ lòng tử bi, mới
là có hiếu, Thái tử Tâm lại nhẹ đút
gươm vào vỏ.

Bỗng vua Ác kia thức giấc :

— Quái ! Y như có ai định dâm
Trầm. Khanh có thấy quanh đây có chi
khác không ?

— Bệ-Hạ ngù mê dậy ạ. Thần
văn thức và canh chừng cẩn thận,
không thấy chi hết.

Vua Ác lại ngù lại, ngù say như
chết. Thái-tử Tâm lại nghiến răng rút
gươm ra. Nhưng rồi tay lại đút gươm
vào. Lời nói của người cha nhân từ
vẫn còn sức mạnh liệt. Cứ như vậy,
ba lần rút gươm ra nữa chừng, rồi
3 lần lại đút gươm vào. Sau cùng,

trí não thằng cẳng, chịu không nổi nữa, thái tử Tâm
hết lèn : « Quản khốn nạn đã giết cha ta, vì lời
trối thiêng liêng của cha ta, ta phải tha giết cho mày. »

Nghé tiếng la lớn vì lòng phẫn uất mà thốt ra,
tiếng la của người con vì ngập tràn lòng hiếu mà
phải quên thù, vua Ác liền tỉnh dậy, nhưng chưa
nhận thức được gì hết :

— Trời ơi ! Trầm năm mè thấy con của vua
Thiện đã rút gươm ra đâm Trầm, nhưng rồi lại tha
chết cho Trầm. Thế là diêm gì vậy, khanh ?

Thái tử Tâm lòng còn xúc động, trả lời :

— Chính tôi là Thái-tử con vua Hiền nřa này.
Tôi nghiên ngẫm theo bên nhà Vua là đê trả thù
Nhưng cầm lấy gươm mà lại nhớ lấy lời của phụ
vương tôi, đã trối lại rằng phải lấy lòng tử đê trả
oán, và riêng đối với Nhà Vua, cũng cứ phải khoan
dung. Cho nên gươm rút ra khỏi vỏ rồi, mà tôi lại
theo lời dặn của vua cha mà dừng tay lại. Ba lần
rút gươm, ba lần đều phải ngừng tay.

Có lẽ trong nét mặt của Thái-tử lúc đó, có một
cái gì phi thường. Hay có lẽ trong tâm hồn vua Ác
kia, lòng xúc động trào lên dâng ngập tất cả những
lòng ác-độc... cho nên Vua Ác không nói được gì
cả, trong một lúc lâu. Rồi hạ xuống một câu :

(Xem tiếp trang 29)

Vì hiếu quên thù

(Tiếp theo trang 28)

— Trời ơi, thì ra khanh đau-khổ trong bao lâu. Trầm lúc này cảm thấy cái sống vô-nghĩa, thôi thì khanh cho Trầm được siêu-thoát đi, gọi là dè Trầm đền-dáp lòng đau khổ vô-bờ-bến của khanh.

Thái-tử Tâm nói :

— Bây giờ thì mọi sự đã rõ. Thần đã đạt được chí là tới lúc tối hậu dè dâm chết Bệ Hạ nhưng cũng đã sung-sướng được tuân lời vua cha. Bây giờ thần chỉ còn chờ chịu tội.

Đêm đó, không còn ai nói một lời nào nữa. Những phút sống lúc ấy mới kỳ-lạ. Rồi buổi sáng trở lại. Lúc bấy giờ vua Ác mới nói lên :

— Trầm thật đã độc ác quá. Còn Tiên Vương thật là hiện thân của Từ Bi. Và khanh thật là người Hiền Đức.

Rồi đứng lên tìm kiếm đường ra, nhưng bối rối mà không biết hướng nào. Thái-tử Tâm nói : "Thần biết rõ ràng này, dè Thần xin dǎm đường Bệ Hạ. Hôm qua là Thần cố ý làm Bệ Hạ lạc dãy thôi."

Khi hai người đã tới chỗ dǎm đồng Triều-Thần, nhà Vua bèn nói :

— Các Khanh có biết Thái-tử con vua Hiền xú này đâu không? Coi chừng mà hắn mưu giết ta...

Mọi người tâu :

— Chắc hẳn lưu lạc phương xa hay chết mất rồi.

Vua mới nói : "Không, hẳn đây (chi Thái-tử Tâm). Đêm qua, Thái-tử Tâm đã tha chết cho ta". Rồi nhà Vua kè lại câu chuyện, và kết luận: Lòng từ ấy của Tiên Vương, và lòng hiếu ấy của người con này, cảm động tôi được Tời-Đất, huống chi là ta lại không bị cảm động sao?"

Trong một đêm trường, ta đã đọc được tư tưởng của Thái-tử Tâm, ta đã thấu hiểu được thế nào là lòng tử.

Ta đã nghe vang vẳng những lời này :

"Lòng tử là tất cả Đạo lý! Không giết, không trộm cướp, không tà dâm, không nói gian, không ham muộn, ấy là những hình thức của lòng tử, và cũng là các mối hành đạo nữa."

"Hãy có lòng tử, dè đối với người thân cũng như kẻ lạ; tâm trí mình không phạm bất công và không ác độc."

"Có được lòng tử, át có quả lành. Lòng Tử tạo ra mọi nền hạnh đức. Lòng Tử làm cho tâm trí trong sạch, không sa ngã vào tội ác."

"Người Từ Bi toàn diện yêu ồn, sẽ không làm đau khổ mọi người. Người Từ Bi giải trừ sầu hận, tạo ra mọi yên vui quanh mình."

"Hỏi người, hãy lấy lòng Tử mà đổi xử trong mọi việc. Hãy thương lấy mọi người. Hãy có lòng Tử, dè toàn dân cảm mến người, dè thiên hạ sống trong an lạc..."

Những lời ấy có một sức huyền bí. Ai nấy cứ đầu.

NHÀ Vua trở về Triều triều lập nhân dân, và long trọng trả lại nước cũ cho thái tử Tâm trị vì — và người người đều hưởng an lạc từ đây.

(Theo chuyện Phật đời xưa)



CUNG CHỨC TÂN XUÂN

Nhà may

LÊ SANH
TAILLEUR

75, Nguyễn-văn-Thinh Đ.T. 22.106

SAIGON

TỰ DO XUÂN KỶ HỢI 1959

THƠ MA

(Tiếp theo trang 23)

Qua đêm 22 tháng Tám, nhằm tối thứ bảy, cô Đoàn «lên» rồi nhường chỗ cho một nữ-sĩ tên Hồn-Liên-Bach, tiếp lời, hạ một bài thơ gọi "Tiễn biệt tinh-lang" như sau :

Chia gương căn văn buỗi trường-định,
Vàng đá trăm năm lạc tấm tình.
Bước rẽ ngồi trông cõi ác xé
Lời trao bùn nhớ lối trăng thính.
Ngày chờ mây áng ngàn dâu khuất,
Đêm bặt đèn khuya một bóng chính.
Mờ-mết non Vu ngơ-ngẩn luồng,)/1)
Dám dẫu cách bức nghĩa dâu khinh)

1) Qua đêm 25 tháng Tám, cô Hồn-Liên-Bach nhập lén, xin đổi hai câu "thất - bát" lại như vậy :

Lần lụa cô phòng xuân thôn mòn,
Xa xuôi ai thấu nổi định-ninh



Cũng trong đêm 25 tháng Tám, bần lén, một hồn nhập vô, xung hiệu "Thanh Sơn", bốn-mươi tám tuổi, người tỉnh Long-Hồ, nhơn hỏi có điều chi dạy-bảo, ông cho bài thơ này :

Thanh-Sơn tự-thuật thế-sự :

Âm-dương tuy cách cũng trời chung,
Thay trái nên đây mới tỏ cùng:
Thất dạ thuyền xưa không đậu bến,
Đau lòng hạc cũ chẳng về tung.
Cái đầu đành chịu thân trăm tuổi,
Người mặt ngơ trông bắt chín trùng.
Mạnh yếu hả ngồi cam phái vây?
Hay chí cá chậu với chim lồng?



Rồi ông tiếp luôn một bài nữa :

Chim lồng bao thuở lại non xanh?
Ngóng mắt trông voi chốn thoát mình.
Dụng nước không ai tài tưống lược;
Liêu minh thiểu kè đáng hùng anh.
Vây thuyền chí sợ cõi đồng-lỗ.
Hiệp chúng còn hơn cuộc chiến tranh.
Thìn dạ chờ Châu về Hiệp-Phố,
Nỗi mình sự nghiệp mối tan-tành (?)

(tháng Tám 1925) THANH-SƠN

Hai bài này, nên nhớ làm vào năm 1925, nhưng đã xoay qua quốc-sự. Tôi chép hồi đó làm sao, nay sao-lục làm vậy. Cũng không dám thêm bớt, mặc tình chư quân-tử nghiệm xét.



Sau rốt là ba bài tú-tuyệt, hai bài đầu tôi không nhớ rõ của người sống làm ra và họa vân nhau chơi, hay là thơ xây ghế mà được. Bài thứ ba thi quà của ông Cao Quỳnh C... làm đêm mồng một tháng chín năm 1925.

Bài thứ nhất :

Rừng tòng ngày tháng thứ quen chừng,
Nhường mắt dom coi thế chuyền luân,
Rượu cúc mèo bão trắng gió hắng,
Non sông dạo kiếp lối đêm xuân.

(Thơ dề ngày 31 tháng Tám, xung "Nhàn Âm Đạo", có một giọng thoát tục, câu chót rõ là của người khuất mặt, muốn nói tiên hay ma, cũng được)

Bài thứ nhì hòa nguyên vận bài trên :

Sống thác từ xưa đã có chừng.
Nơi triền mảng tĩnh trọn nhơn luân.
Đò đưa phút chừ vùi ba tắc,
Tay trắng phải rồi một tuổi xuân.

(31-8-1925) CAO XUÂN LỘC

Bài thứ ba hòa y nguyên vận :

Cõi họa là dâu khát độ chừng.
Ấn-lòng lội-lạc bậc kinh-luân.
Buổi già ước đặng đem thân gởi,
Biền thành rán dà lúc tuổi xuân.

(1-9-1925) CAO QUỲNH-C...



Câu chuyện "xây ghế" được thơ, cách nay đã ba-mươi-bốn năm, coi vậy mà mau quá! Nhiều người còn nhớ, thêm giấy mực làm chứng rành-rành. Trải qua cuộc loạn-ly "Nhứt chạy, Tây lui", tài liệu văn-chương mất-mất rất nhiều. Tôi may giữ lại được mói năm, buổi xuân đậm-ấm, xin mượn đó làm chút lể-thành, gọi quà Tân-Niên, kính dâng quý độc-giả báo Tự-Do, cộng thường.

VƯƠNG HỒNG SỀN

CHÂN-TÌNH

Mùi tục lụy lưỡi lè tan khò
Đường thê-đồ gót rõ khí khu.

— Cung oán —

TƯ ĐỂ. — Nhân gió thu nỗi, sực nhớ cảnh thu nỗi, lôi thôi lối thốc, vợ vợ con con, cuồng quít di cư... Nhờ & cảnh thiều nỗi mà càng thêm thêm tình đời. Trong cái cay của ôi, dỗ nước mắt, dỗ mồ hôi, nghien ngầm thấy cũng có một vị hay hay...

D. C.

Người đời thường sợ lụy

— Mấy ai bảo thật nhau,

Nguy biến, hỏi phuong-sách.

Cười duyên, nói đâu đâu...

Hung trung tàng bách kẽ,

Cắn răng, không một câu,

Nói ra e lõi hồng,

Sau này oán thêm đau,

Bời thế, có là « bạn »

Mới thương người tâm đầu.



Nhớ lại : « cảnh chia nước »,

Hối hả, tìm, hỏi nhau :

— « Mách dùm cho một kê !

Bảo dùm cho đôi câu !

Nên đi hay nên ở ?

Bản khoán, bạc mái đầu ! »

Tầm tim, bạn chưa nói,

Sốt tiết càng dục mau :

— « Ông ơi ! ruột tôi cháy

Ông còn đồ thêm đau !

Nói đi, ông ! nói đi !

Ít ra, lấy một câu. »

Nhin tôi thật chăm chú,

Mắt bạn hơi cau cau

Hắn đang nghĩ lung lầm...

Rồi mới quyết định sau,

Chờ mãi, bạn mới nói :

— « Anh không ở được đâu,

Bạn chúng thì làm gì,

Ở sao cho được lâu.

Cả chị và các cháu,

Phải cho di-cu mau.

... Lộ phí... chắc anh thiếu !

Đứng ngại, tôi lo sau. »

Nhờ thế mà tôi quyết.

Cắt được bao gánh sầu.

Vào đây vui vẻ cõi,

Anh em lại gặp nhau.

Mỗi khi gió thu nỗi,

Nhớ đến bạn tâm đầu.

Muốn mua quà tặng bạn

tại e : tình xâ-giao !

Vẽ vời ! tiền đã thiêu,

Ông bạn không ưa nào...

Đành thôi, chờ tết nhất,

Bạn đến, pha chè tàu.

Nhin nhau cùng thường thức

Hàn-huyên muôn ngàn câu..,

Chuyện nở như rang gạo,

Thì ra : có gì đâu !

Biết tình, bạn thủ sẵn

Rượu quý mang cho nhau...

Chênh choáng nồng men rượu

Vui chuyện, luận anh-hàc :

« ... duy sứ-quân và Tháo

Ngoài ra, còn ai đâu... »



Khi vui quên trời đất

Khi vui quên bạc đầu !

Kè chi chuyện cay đắng

Kè chi chuyện công hồn !

Hơi đâu mà chuốc náo.

Hơi đâu mà mua sầu !

Chân-tình mới đáng kẽ,

Chân-tình mới thiên thâu...

DƯƠNG CHÂN

TRANG 29



Mỗi năm mỗi tết, mỗi lần viết
Viết cái gì đây nữa chẳng biết ?
Năm ngoái xoay quanh các bạn-bè,
Năm nay điểm mặt quốc-dân Việt.
Quốc-dân rộng-rãi và bao-la,
Điểm mặt làm sao cho nó hết ?
Bởi vậy qua-loa gọi tượng-trung,
Chọn vài bốn kẽ thiệt oanh-liệt

Năm chó cầm tinh me Bút-Trà,
Báo-chương phát-đạt nhất nhà ta.
Bao nhiêu của quý đem ra tặng,
Buôn bán như vầy giỏi lắm đây !
Chữ-nghĩa phú cho thằng kỵ-giá,
Thu tiền quản-ly mặt như hoa.
Nhờ trời có cậu (1) thành già-thát,
Năm lợn hên thay số cự bà !
Chí hận mồi ông Trần-tán-Người (2)
Bao năm sự-nghiệp dẽ tiêu-ma ?
« Công-Nhân » dù chết, ông ngồi đó,
Còn lâm trù hay, lâm món quà !

Nếu đã không quên cự Bút-Trà,
Dám đâu bỏ sót chí Anna !
Chí tôi giải-trí dùm thiên-hạ,
Thương nỗi chán đơn gối chiếc mà !
Ngày tháng mài mòn đôi mắt biếc,
Bạc tiền chát đồng chín sao ta ?
Trời Âu một sớm vùng thương-nhó,
Lâm-lở quê hương mới bô bà !
Vân chó chí chí đều chó hết,
Chí bay về nước với anh nhá.
Nghĩ buồn « Tin Điện » giờ đâm nguội,
Thiều cái hờ-lò bỗng hóa ma !

Cũng chỉ một năm xảy lâm trù,
Đứa ăn không hết kè năm co.
Bão « Sài-gòn Mới » vui hơn tết,
Để bắc Tam-Lang chịu cháy lò !
Léo-đeo thân già xuôi ngược mãi,
Bao giờ cho bác đặng làm to ?
Bao giờ tài kéo xe (3) ra giáng,
Chắc hẳn anh em rụt cổ cõ.
Cách-Mạng Quốc-Gia còn lõi vón,
Thì đời sống mới (4) khó vây-vo.
Đã không ăn giải gì thiên-hạ,
Giữ vừng dùm nhau chút tự-do !

Tự-Do xé-quay gấp năm cầy,
Câu-luận (5) cha trời, nghiêm lâm đây !
Đang nói hay đừng mà tắt máy,
Bón phuơng ban đọc bị leo cây !
Tuổi già lâm-cảm thường đau-yếu,
Mắt tráng soi vào vẫn tráng tay.
 Tay tráng ngâm ngùi cho tóc tráng,
Chuyện đời ngầm-nghĩ quá chua cay !
Ấy ai mặt tráng trong thiên hạ,
Nguyệt nở, hoa kia đã dạn-dày !

Rực-rịch bắc Mai về duong-lão,
Bồng-nhiên « Dân-Chúng » giả thơ-ngây.
Chùi vung tàn-tán, nêu ngay tít :
— « Chính-trị đầu-cơ đúng lú này »

ĐIỂM MẶT QUỐC-DÂN

HÀ-THƯỢNG-NHÃN

Tòa soạn cướp xда, anh chủ-nhiệm :
— « Chẳng qua chỉ tại via con cầy ! »

Năm cầy « Buổi Sáng » hóa hoàng hôn,
Làng báo nghe tin những hoàng-hôn.
Thôi mạnh anh nào anh này chạy,
« Biết ai là đại biêt ni khôn ? » (6)

Tha-hồ quảng-cáo bám lâm kiệu,
Có ẻ thu về dẽ bán « xon ».
Tổng-kết : năm nay âm-khí vuợng,
Tiếng-tâm phụ nữ nổi như cồn.

Đến đây chuyện báo tạm thông-quá,
Ta thử nhảy vào quốc-hội ta.
Có cụ ngồi lâu minh-máy mồi,
Có bà trát phấn cõi thiên hoa.

Có cô mặc áo voan » thời đại,
Có cậu bùn quanh tréo cảng... gá.
Có cánh quạt trần xoay tilt-tắp,
Có xe hơi đẹp thiếu ga-ra.

Có anh cảnh-sát ngày đêm trực,
Có các la-ve thê nước trà.
Có thuốc lá thơm du-dâ hút,
Có buồn, có giận, có a-ha !...

Muốn cho ai này cùng công-nhận,
Trước hãy tìm ngay một tấm chưởng ! »
Cô Đô-thi-Huê nghe nóng mặt,
(Nhờ trời mót mồi áo ny-long,

Vừa bền, vừa mát, vừa êm-dịu,
Trông nó lơ-mơ dẽ bóc đồng).
Vội bỏ ra về không ngoảnh lại,
Mặc người thảo-luận rất mênh-mông.

Cụ Thùng xúi-quay cu Thùng ôi !
Vì việc nhân-dân phải tồn lời.
Liên-lạc nira chừng mà bị nạn,
Via này phải đốt chử không chơi !

Ô-tô còn tốt, đường chưa xấu,
Tài-xế nào đâu đèn nỗi tội ?
Các-ké có sao sinh lâm chuyện ?
Chung-quy có phải tại ông trời !

Cụ nằm bệnh-viện (7), tôi thương cụ,
Via gái, ngay tình : độc, cụ ơi !

Quốc-te vốn quên giải-cáp thơ,
Việt-Nam lại nhớ — quả không ngờ !
Thi-nhân cũng có riêng giải-cáp,
Nêu cù ngay ông đại-diện hờ.

Giữa lúc nghị-viên bàn việc nước,
Diễn-đàn hưng-chí, bô ngâm thơ !
Thơ Tầu lại cả thơ Tây nira,
Giọng bô ngắn dài thiệt lảng-lor.



Nhung điều-trai lại thiệt phau-minh.
Mỗi rõ công-lao đại-biểu mình.
Đủ cả nồng, công, thương, tri-thức,
Áo lam người Thương lán người Kinh.
Trâm hàn ba vỉ ngồi tranh-luận,
Nhiều đứa ngu-si vẫn bất-bình.
Thán nếu muôn yên, nhì phải vứng,
Chí hơn dự-án luật già-định ?
Loài người nghĩ kỵ trong muôn thuở,
Đâu dẽ leo qua một chū tinh ?
Ai học đạo nho thi mới biết,
Gia tề, quốc-trí, thê-gian bình.
Mặc cho lũ ngốc xôn-xao hão,
Có lợn tùng phèo nhẹ với vinh.
Nếu để mồi anh vài bón vờ,
Làm gì còn có gái kiên-trinh ?
Bởi chung tao-loạn trai hơi thiếu,
Gái có thừa chăng ? — Ráng giữ mình !
Thê-giới ngày nay đều tiến-bộ,
Việt-Nam đành chịu kém văn-minh ?

Phát cõi đã bảo họ tiên phong,
Ai nhớ chăng ai Nguyễn-thi-Phòng ?
Câu nói đáng ghi vào lịch-sử,
« Đàn bà vốn dĩ mẹ đàn ông »
Làm cho bõ Cân hai tai đõ,
Thương hại chán-phuơng cụ nghĩ Thùng :
— « Bà giỏi, bà hay bà lịch-sự.
Nhưng bà kinh nghiệm, có hay không ?

Học rộng tài cao như thế vây,
Trách gì thơ chả ngát mùi bơ ?
Trời cao muôn dặm còn biển-giới,
Biển rộng dù sao cũng có bờ.
Chí Nguyễn tiên-sinh (8) thì khôi nói,
Buông gan, lá phổi két toàn tor.
Đáu-tranh dùng « khẽ » phần văn-nghệ,
Toàn-quốc anh em có phận nhờ.

Đến Lý-trung-Dung (bác-sĩ Dung)
Người tuy bé-nhỏ chạy lung-tung.
Nén ghi chúc-vụ, đầy danh-thiếp,
Cái học lương-y vẫn đù dùng ?
Nào lúc qua Tây làm đại-biểu,
Nào khi hội-chợ gặp lao-lung.
Bây giờ phát ngôn cờ Văn-hóa,
Miêng đất bình-dân (9) dẽ vây-vùng.

Quốc-hội còn nhiều các vị to,
Nhớ tên tất cả cũng gay-go.
Vâ chăng chính-trị đần em đốt.

(Xem tiếp trang 39)

- (1) Phúc đức quá !
- (2) Chủ báo Công-Nhân đấy.
- (3) Tên một tác-phẩm của Tam-Lang.
- (4) Tên 1 mục báo trong C.M.Q.G. do Tam-Lang phụ trách.
- (5) Xem bài Mộc-tôn cầu luận của Mai-Nguyệt, báo Tự Do số mùa xuân 1958.
- (6) Thủ cõi.
- (7) Năm nay cụ Thùng bị nụt xe hơi mà !
- (8) Chính ông nghệ Nguyễn-duong-Lý rồi !
- (9) Có phải Văn-hóa bình-dân không ?

L

KÝ CÓ NÓI : * Ngọc bất trắc bất thành khí ; nhơn bất học, bất tri lý *. Có người dịch như vậy : * Ngọc chẳng mài, chẳng ra chi, Người mà chẳng học, trí tri đâu tưởng... *

Nhưng thế nào là « người có học » ?

Có kẻ học đậu năm ba cấp-bằng, có người đậu cử-nhanh tiến-sĩ... thế mà cũng còn bị người ta mắng cho là đồ « vô học ». Như thế thì, « người có học », là người như thế nào ? Chắc chắn, nó phải có một định-nghĩa rõ-ràng, nhưng thường được hiểu ngầm hơn là nói trăng ra.

Tôi có quen nhiều bạn đậu kỹ sư điện thế mà trong nhà có máy điện nào hư, phải đi tìm những anh thợ máy điện đến sửa... Nếu ta bảo họ giảng nghĩa về điện lực, thì phải biết, họ sẽ làm cho ta điếc óc... Tôi có biết nhiều ông giáo-sư ở trường Sư-Pham ra, thế mà trong khi dạy học, họ không biết áp dụng một nguyên tắc sự phạm nào cả học trò vẫn than phiền là giờ dạy của họ buồn ngủ muốn chết, không hiểu được gì cả... Rồi họ còn bảo : « học trò mà học dở không phải lỗi tại thầy »... Tôi cũng có thấy vài ông đậu bằng tân-sĩ hay thạc-sĩ triết-học, thế mà cách ăn ở với đời vụng-dại như một người ngu, không hiểu chút gì về tâm lý của con người.

Ái ai, nếu đề ý quan sát, cũng sẽ nhận thấy như tôi... sự tình ấy không phải lỗi gì nơi những người ấy, họ là nạn-nhân của chế-dộ nhà trường ngày nay, mà tôi sẽ bàn đến ở một nơi khác. Tôi chỉ muốn nói, những người có những cấp-bằng nào trên đây, họ có hơn gì kẻ vô-học không ? Nếu có hơn là họ hơn về lý-thuyết, nhưng về phần thực-tế... họ đâu có hơn gì một con « Vẹt »... Nói cho đúng hơn ; họ chỉ có « học » mà không có « hành ». Học là dễ biết. Biết, mà không thực-hành được, cũng chưa gọi là « biết » được. Trí và Hành phải hiệp nhứt mới được gọi là người « có học thức ».

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI HỌC THỨC ?

Bài của THU-GIANG

NGUYỄN - DUY - CẦN

Người xưa có vi : « Con chiên ăn cỏ, đâu phải để nhả cỏ, mà là để biến thành những bộ lông mướt đẹp. Con tằm ăn dâu, đâu phải để nhả dâu, mà là để nhả tơ... » Học mà không tiêu hóa, có khác nào con chiên nhả cỏ, con tằm nhả dâu... Người ta rồi cũng chẳng khác nào cái mày thâu thanh, chỉ lặp lại những gì kẻ khác đã nói... Học như thế, không lợi ích gì cho mình mà còn hả phầm cách của con người ngang hàng với máy móc. Georges Duhamel có nói : « Đừng sợ máy móc của bên ngoài... hãy sợ máy móc của cõi lòng... » Một xã hội mà con người chỉ còn là một bộ máy thì sứ mạng của Văn-hóa đã đến ngày cùng tận rồi... mà tinh thần loài người rồi cũng đến lúc diệt vong : có xác mà không hồn... Học mà đưa con người đến tình trạng ấy, tôi tưởng thà đừng học có hơn không. Cái hiểm trạng của xã hội ngày nay một phần lớn gây nỗi những bộ óc « học thức » nứa mù ».

Thế thì, học và học thức không thể lầm lẫn với nhau được. Ta cần phải để ý phân biệt hai lẽ ấy.

Thật vậy, có những sự hiểu biết chỉ bám ngoài da ta mà không thể ăn sâu vào tâm khảm của ta. Nó chỉ là một nước sơn bóng nhoáng và chỉ là một lớp sơn thôi... Cái học của ta không có ảnh hưởng gì đến tâm-hồn ta cả. Trái lại, cũng có nhiều thứ hiểu biết liên-lạc với ký-ức ta, với tư-tưởng ta, với tình-cảm dục-vọng ta, nó hòa-hợp với cái người tinh-thần của ta không khác nào khí-huyết tinh-tủy đối với thân-thần của ta vậy. Giữa những sự hiểu biết ấy và ta, có một thứ tác động và phản-động, xung đột nhau, hòa hợp nhau để thay đổi nhau và thay đổi luôn cả cái người của ta nữa...

Tôi muốn nói : giữa ta và những điều ta học hỏi phải có một sự, *tiêu hóa*, hay muốn nói theo Kinh Dịch, phải có một việc *thần hóa* (thần-nhì hóa-chì) mới được.

Vậy, ta phải dành chữ « học thức » cho những bộ óc thông minh biết đồng hóa với những điều mình đã học. Như thế thì, *học nhiều* và *học thức* không phải giống nhau.

Phản-dong chúng ta thường nhận lầm việc ấy. Chúng ta thường đánh giá con người theo cấp-bằng

của họ, những cấp-bằng ấy phần nhiều là những cấp-bằng trí nhớ : kẻ nào nhớ giỏi là thi đậu. Sự nhận xét sai lầm này gây không biết bao tai hoa cho loài người hiện thời.

Tóm lại, *học-thức* không phải căn biết thật nhiều, mà cần phải *thật-biết* những gì mình đã biết. « Tri chi vi tri chi, bắt tri chi vi bắt tri, thị tri dã ». Biết, thì biết là mình biết, không biết thì biết là mình không biết, ấy mới thật là biết. Học thức là một vấn đề thuộc « phầm », chứ không phải thuộc « lượng ».

Cái học mà đã được đồng hóa rồi thì không còn gọi là cái học bên ngoài nữa. Cò mà bị chiên ăn rồi, không còn là cò nữa. Dâu mà bị tằm ăn, không còn gọi là dâu nữa.

Học, cũng như ăn. Sự thật như thế.

B.— *Học để làm gì ?*

Học để làm gì ? Vì tại sao ta phải học ?

Ta hãy quan sát chung quanh ta, ta sẽ thấy có 2 hạng người : học vì tư lợi, và học không vì tư lợi ; cả nghĩa là học để mà học, học theo sở thích của mình...

Hạng người học vì tư lợi, chiếm một phần rất đông. Họ học một nghệ thuật nào, một khoa học nào, một nghề nghiệp nào để tìm kế sinh nhai cho một đời họ. Cái ý muốn thiết thực này cũng là cái ý muốn chính của các bực làm cha mẹ khi tìm thầy cho con, hay khi gởi chúng đến trường. Mà chính các học sinh, đa số cũng chỉ có một mục đích ấy : nắm lấy cấp-bằng để tìm lấy một con đường sinh kế sau này.

Thật ra, cũng có nhiều kẻ, đối với nghề nghiệp sau này của họ, họ cảm thấy thích-thú lắm. Cũng có thè họ rất sung-sướng khi nghĩ đến sau này họ sẽ được làm kỹ-sư, giáo-sư, nghệ-sĩ hay là vô-quan... Nhưng, cái ý-nghĩa nhờ đó để kiểm địa vị

thì anh thành nhà bác học, giúp đỡ...

Còn tôi, không có năng khiếu gì cả, cố mà nhồi vào sọ những cái học hỏi của kẻ khác, cố mà sản-xuất những văn-nghệ phầm không hơn gì những bài làm của học sinh... thì phòng có lợi gì ! Ta hãy cứ tìm lấy những hạnh phúc ré-tiền không cần dung công nhọc súc chí cả có hơn không ! Anh đọc Kiều, anh biết thích... Tôi, tôi đọc Lục-vân Tiên, tôi cũng biết thích vậy. Anh, anh thích nhạc cải cách, anh thích nhạc Âu... Tôi, tôi nghe Vọng-cò, tôi xem hát bài tôi cũng biết thích vậy. Anh đọc tiểu thuyết của Âu-Mỹ anh biết hay ; tôi, tôi đọc kiêm-kiết của Phú-Đức tôi cũng biết mà say... Vậy, thì cũng chưa chắc cái sướng của anh hơn cái sướng của tôi...

Ta phải trả lời với họ cách nào ?

Đã không thiếu gì những quyền luân lý tân-cru đã trả lời với họ rất hùng hồn... Nhưng, theo tôi, mặc dù có rất nhiều bài văn mà tài hùng biện của tác giả không thể chối cái được... tôi thấy cũng chưa đủ sức cảm hóa hàng người trên đây.

Ta hãy can đảm nhìn ngay sự thật ; có nhiều kẻ họ sống hết sức hạnh phúc trong sự ngu dốt và ô-khổ nhưng của họ... Họ ghét đọc sách, họ ghét suy nghĩ, họ ghét làm việc bằng tinh thần cũng như họ ghét gông cùm tú tội vậy : một vấn đề hoàn toàn thuộc về bản chất...

Goethe, (1) lúc mà danh-vọng của ông lên đến tột độ, ngày kia đi dạo trên bờ sông thành Naples gặp một tên ăn mày nằm ngủ phơi mình trong ánh nắng... Ông dừng chân, tự hỏi : Ta và anh ăn mày này, ai hạnh-phúc hơn ai ? Thật, cũng khó mà trả lời cho dứt khoát.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn, các bạn cũng như tôi, chúng ta thích sống trong hạnh phúc của Goethe hơn. André Gide cũng nói : « Một cái hạnh-phúc mà vô-tâm, tôi không chịu sống trong hạnh-phúc ấy ».

Nếu bạn là người theo phái « ăn rác nằm ngửa nằm nghiêng, có ai mướn tú, thời khiêng túi vể... » nghĩa là theo phái thích « ăn không ngồi rồi », « tôi thiểu nỗ lực » và cho đó là hạnh phúc nhất đời, thời xin mời bạn hãy để quyền sách này xuống... Nó không phải viết cho bạn.

Thú thật, tôi không đủ tài để thuyết phục bạn. Sách này viết ra, là cho những ai cùng đồng một ý-khiến với tôi, cho rằng hạnh phúc của Goethe hơn hạnh phúc của anh ăn mày, hay nói cho đúng hơn Goethe cao trọng hơn anh ăn mày.

Theo tôi, hạnh phúc là được làm chủ hành động ta, tư-tưởng ta, tình-cảm ta... và mỗi ngày mỗi làm cho cái người của ta thêm sáng-suốt hơn, thêm tự do hơn, thêm to rộng hơn... nghĩa là thêm mới-mẻ hơn. « Nhật-nật-tân » cầu-nật-tân, hựu nhựt-tân... Mỗi ngày một mới, và ngày ngày càng mới mãi... Đây là lời khắc trên bồn-tâm của vua Thành-Thanh ngày xưa. Và cũng chính là lý-tưởng của Pasteur : « Cao lên, cao hơn lên, và cao lên mãi... »

Như thế, ta thấy rõ cái mục-dịch của sự học là gì rồi. Học, là dễ mưu hạnh-phúc, nghĩa là dễ làm cho mình càng ngày càng mới, càng ngày càng cao, càng ngày càng rộng... Học, là tăng giá sự hiều biết của mình, là mở rộng tâm hồn của mình bằng cách thu-nhận sự hiều biết cùng những kinh-nghiệm của kẻ khác làm của mình. Có khác nào một đứa trẻ mới sinh, cần không dậy hai ba ký... Thế mà nhờ đâu càng ngày càng lớn đến năm sáu chục kí... trong khoảng vài mươi năm sau ? Phải chăng nhờ rút lấy những vật liệu chung quanh : không-khí, món ăn, món uống... mà tiến từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, nghĩa là càng ngày càng mới, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn. Bởi vậy, trước đây tôi có nói : Học cũng như ăn.

Ăn mà không tiêu, thì có hại cho sức khỏe. Học mà không hóa, thì cũng có hại cho tinh thần. Cố của con chiên ăn mà được tiêu, không còn gọi là cò nữa mà là bộ lông mướt-dep của nó. Dâu của con tằm ăn mà được tiêu, không còn là dâu nữa, mà là soi-to-mịn-màn-tươi-tốt của nó. Người có học là người đã thần-hóa những cái học của mình. Bởi vậy, người có học-thức là người dường như không biết gì cả, mà không có cái gì là không biết.

Học mà đến mục quên hết cả sách vở của mình đã học thì cái học ấy mới thật là học thức. Herriot nói : « Học thức là cái gì còn lại khi mình đã quên tất cả » (2). Cho nên học là học cái phương pháp, rồi đem cái phương pháp ấy tập luyện đến thành thói quen (3) Cái học bấy giờ mới gọi là tinh diệu. (Xem tiếp trang 42)

(1) Goethe, — một đại văn hào Đức (1749-1832).

(2) Như ta sẽ thấy sau này : Học khoa-học, không phải học từng khoa từng việc mà là học cái phương-pháp khoa-học để tự mình làm được cái làm của nhà khoa-học v.v...

(3) La culture, est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié.



Ất trùi vừa lặn, là bóng tối
đô mai. Ở miền Nam này,
vào mùa nắng, hoàng hôn đâu
có mấy chốc? Bọn Văn mai
miết chèo, đầy chiếc cà-dom
nặng nề lướt trên dòng nước

xám đục. Khúc ca của bầy giặc muỗi trồi dậy là trời
đã tối hẳn. Cái tối ở nơi đồng ruộng bao la chỉ là
cái tối của thứ ánh sáng mờ đục, bàng-bạt như hơi
sương. Tối mòm, đất cát này của đất nước, là
vì bọn Văn đã dấn bước trong hăng hái cùng với cả
thế-hệ đương phiêu-lưu định vận mạng cho dân
tộc. Ngừng lại một đêm giữa chốn đồng không, hay
ghé được vào một xóm nhà, thì cũng vậy thôi!
Nên thấy có kinh nước chảy ngang, là bọn họ rẽ
vào nghỉ dở. Ưa may là con kinh cụt, một trong
muôn kinh cụt của cánh đồng trùng trùng, diệp
diệp, mới khai phá, chưa thành thuộc hàn; đất còn
phèn, mà nước còn mặn.

Nước triều dâng. Đất với nước chỉ còn ngăn
cách bằng con bờ kinh nhỏ bé. Sau lùm cây, Văn
thấy lờ mờ có bóng mái nhà. Nơi đây, tìm được
một mái nhà không phải là chuyện dễ dàng. Nào có
căn gì đâu, song ít ra thì cũng đỡ cô quạnh cho mấy
con người nhỏ bé chìm đắm trong cảnh bao la khi
đất trời khong phân biệt. Thuyền neo chắc; các
bạn đồng hành đã chui vào nớp, chỉ còn mình Văn
thức giấc canh chừng.

Văn thao thức... Tiền-giang đã
thất thủ. Tây Đô cũng không còn.
Biết bao tâm-hồn trai trẻ bị ném vào
lò lửa hy-sinh, nay trôi giật khắp các
ngả đường... Văn băng khuân khong
biết mai đây còn đi mãi tới đâu?
Bọn Văn mới qua quận-ly Cà-Mau
mấy ngày trước đây, và đã chứng
kiến thêm một cuộc tiêu thò. Nghĩa
là sẽ còn phải đi sâu vào vùng đồng
lầy này nhiều, nhiều nữa.

Bèm tối và u-tịch của đồng
ruộng bao la khiến Văn chợt cảm
thấy lòng mình mang mang đầy u
hoài. Cùng con thuyền neo bên đồng
nước, tâm hồn Văn cũng chơ vơ
ngừng lại giữa dòng thời gian. Có
những tan rã bất thẩn và vô lý; có
những bạn đã bỏ mình trên bao
ngả đường vô danh... Giờ đây,
Văn mới thảm thia, và cảm thấy
lạc lõng làm sao!

Bóng thân thuyền giao động,
lầmゴen mặt nước mặn thành những
vết sảng dài. Có tiếng chân nhảy
lên bờ đất, và tiếng Tân trầm trầm:

— Văn canh chừng nhé! Tôi
lên bờ coi có chí lạ? Kỳ quá, làm
sao mà mình thấy bức rợ hoài
không ngủ được.

Bóng Tân vừa nhô trên bờ, đã
lần biển vào bóng ô-rô ven rạch. Trời
nội mây tháng dù cho người trai trẻ
nơi đó thi thưa quen thuộc với
những con đường hèm mấp mô, và
nhẹn bước trong ánh sáng mờ đục
của đêm sao.

Một lát sau, có tiếng chân
người đậm đà. Nằm dưới thuyền
nghe rõ mồn một. Văn nhòm dậy.

Bóng Tân và bóng một người
to lớn đứng trên bờ.

— Anh em quen cả đây mà!
Lên bờ ngủ đi, ở dưới đó muỗi cắn
chết!

Tiếng Tân lại tiếp:

— Anh Hai à! Cứ cột ghe bỏ đây có được
không?

— Được chớ. Trong Sở đất mà! Ở đây thái
binh, có chi đâu mà ngại. Mời tất cả lên nhà cho
vui; xin mời!

Vào giữa mùa khô, con đường mòn như một
vết trắng dài giữa mầu đất xám đen. Hết con đường
là thấy căn nhà có ánh lửa sáng.

Dưới ánh đèn dầu lửa, bảy tám thanh niên xúm
quanh chiếc bàn lớn, và đương cười nói tung
tùng. Người đi với Tân hồi nay, có tăm tóc cao
lớn, dáng điệu cục mịch, với gương mặt thật chất
phác của con người đồng ruộng! Bảy tám người
kia có phong thái lốp thanh niên mà Văn mường
tượng đã gặp nơi đâu rồi.

Tân cười phá lèn khi bước vào:

— Đúng không! Toàn là người quen cả!

Thấy Văn còn bô ngô, Tân dập vào vai, chỉ
mặt thanh niên đã ngừng đưa quay ra:

— Quen hỏi gấp nhau ở kinh Mười Hai
rồi ư?

THƯƠNG VỀ TẾT LOẠN

Gửi những người bạn của một mùa Tết loạn.

MAI - XUYÊN

Đều là bạn sinh viên cũ, đã từng gặp nhau trên
biết mấy ngả đường. Tân khẽ dì tai Văn. Người to
lớn là anh Hai, quản-ly sở đất này của một công-ty
mỹ-cốc Pháp. Dĩ nhiên bây giờ anh vẫn thâu góp
lúa, không phải dè trả Pháp mà là dè nạp cho kháng
chiến. Bọn thanh niên sinh viên kia thì, sau khi thất
thứ Tiền-giang cũng như bọn Văn, đã trôi giật tới
đây vì trong bọn họ có em trai anh Hai. Anh chàng
này cục mịch và vui vẻ như ông anh, tiếng oang
oang như lệnh vỡ:

— Vẫn gặp nhau, kè là tài thật! Thế nào trại
chủ? Chư anh hùng dã tụ tập, mai sớm phải thường
xuân ra sao chớ?

Anh Hai ha hả cười:

— Con heo giết thịt bữa nay, các chú ăn đây
để kết toán năm cũ, còn phân nửa để ngày mai vui
xuân chủ sao! Có các chú thiệt là vui. Nếu không,
Tết năm nay chỉ có hai vợ chồng tôi với thằng nhóc

núi quý nơi cõ họng, khó nuốt trôi. Và Văn thấy
xa quá... Xa quá, những cây nêu lay động trong gió
bắc giá lạnh; và xa quá, bồng dào mảnh mai lấp
trong khói trầm thơm ngát.

Men rượu ngấm, Văn thêm thăm thia, và
tưởng chừng như các bạn cũng già sau nụ cười
biết bao u-hoài. Chiến tranh xô đẩy họ từ những
phương trời cách biệt của xứ sở đến tập hợp nơi cõ
quanh này. Giờ đây, trong cái không khí chan chứa
ước vọng của phú già già tạo mà vụt cảm thấy
thiêng liêng, có biết bao nhiêu quê hương dã chối
dậy! Một cặp bánh trưng, một ống bánh ú, một
khoanh bánh tết... bồng lòn vồn trong óc của mấy
chàng trai có lẽ xưa nay hằng coi rẻ cái Tết ở gia
đình và chẳng hề có cần biết đến giao thừa hay
trừ tịch.

Văn tỉnh dậy; Hé nắp nhìn ra ngoài, trời đã

sáng rõ. Nước lớn, chiếc cà-dom
nồi cao hơn bờ kinh. Văn thấy rõ
ngôi nhà lâu cát bằng cây, trơ lỗ
gỗ bạc phếch dưới ánh mặt trời ban mai.
Văn gọi đồng bọn trở dậy.
Đêm qua, ai nấy đều say? Hay
vì thao thức quá? Nên không hẹn mà
đều dậy trễ. Tỉnh dậy, họ cũng
chẳng biết tại sao dã không ngủ lại
trên nhà anh Hai, mà kéo nhau trở
xuống thuyền.

Mặt trời chói lòa rơi lên cánh
đồng lầy lội, lác đác những gốc rạ
tàn lụi. Mùi tanh nồng của nước
mặn pha lẫn mùi hăng hăng của cây
cỏ ài mục vương vấn trong làn gió
mát ban mai, làm Văn khoẻ khoắn
và tinh túc.

Có tiếng anh Hai từ xa vang lên:
— Thế nào, chư anh hùng dậy
chứ? Năm mới, hãy vui một buổi
đã, rồi muôn sao thì sao!

Tân phả lên cười, như đôi
bạn thiết từ thuở nào:

— Trại chủ đã truyền, xin tuân
lệnh.

Anh Hai đã tới bờ kinh. Ánh
nắng rọi nghiêng vào khuôn mặt đen
xám, hồn nhiên và trung hậu.

— Năm mới, tới mừng anh em
sớm thành công! Còn ngày hôm nay,
xin mời nghỉ lại ăn Tết với tụi tôi
cho vui đã.

Văn cười trả lời:
— Ngoài Bắc, như thế là sớm
nay anh đã xuất hành, mà thế là
bọn tôi sẽ xông đất nhà anh đây!
Song chúc anh năm nay chờ có phải
sống lưu động như chúng tôi trên
chiếc cà-dom này.

Mấy bạn trẻ đã kéo đến. Tiếng
cười nói vang râm. Tuổi trẻ lúc nào
lại không yêu đời? Nhất là được
người nhắc cho biết là Tết và cho
hưởng Tết ở nơi heo hút này, nên họ hồn hở kéo
nhau lên nhà.

Chị Hai đang lúi húi trong bếp, cắt khoai và
dánh bột. Thấy mọi người, chị vui vẻ bảo:

— Các chú giúp tôi cho lẹ! Món một bữa
bánh khoai ăn Tết chơi cho khoái. Chị Ba, đánh
bột giúp chị, đây nè!

Cả bọn áp tới... Làn nước bột khoai mì
nhuộm nghệ sánh đặc và óng vàng quện lấy chiếc
đũa cà quấy tròn trong chậu. Những củ khoai lang
cao sạch vỏ ngâm trong bồn nước, trắng nõn; Chị
Hai thoăn thoắt thành sợi. Chảo mỡ sôi trên
bếp, nồ lép béo, rộn ràng như lòng người ngày xuân.
Họ đã quên hết. Quên hết mọi lo âu, quên cả ngày
mai. Chỉ còn những sợi khoai quấn lấy nước bột đẽ
kết thành từng bánh chín vàng trong chảo mỡ sôi...

Có lẽ vui nhất không phải là bọn trẻ tạm thời
yêu giơ cư này, mà phải là gia đình anh Hai. Anh
lui tới lăng xăng, nói cười oang oang. Nhỏ Hùng,
dứa con duy nhất của anh, trạc sáu bảy tuổi cũng
cứ mừng quát lên thôi. Cái gia đình nhỏ bé, xưa
nay heo hút giữa cánh đồng bát ngát ầm ướt, với

(Xem tiếp trang 33)



Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

Illustration: A man and a woman in traditional Vietnamese clothing, possibly a couple, standing near a body of water.

GHÀNG biết các bà thời nay còn được đức lang quân nuông chiều như vậy, hoặc già các ông có được bậc hiền phụ còn kính yêu tới độ ấy chăng? Nếu có thì quả thật là đáng quý! Chín e thời buổi này quá thịnh về đấu tranh sinh tồn và đòi hỏi cho mỗi con người phát triển đến tận độ, dè rồi hơi một chút là có thể bị vị hôn phổi lôi ngay ra tòa đòi ly dị, thì cái đức tính "ngày o-o" đã biến ngay thành họa lớn.

Thần hoặc may mắn mà chưa lâm vào cảnh anh dì dàng anh, tôi dì dàng tôi - vì cái tật "kéo gối", thì chắc hẳn cũng khó thoát nhiều khi bị phiền hà; nhất là vào ngày những ngày đầu năm thì ta cũng đáng nên kiêng dè. Cảm thông nỗi khổ tâm đó, nhất là những ông bạn nào mắc cái bệnh Trương Phi "ngày như sám", chúng tôi xin cống hiến mớ tài liệu bồ ích sau đây của S.P. Kernahan đăng trên tờ Lilliput (Luân đôn).

Nói về nghệ thuật gây tình thân hữu thì đã có biết bao cuốn sách đồ sộ mà e rằng vẫn chưa đủ.

THƯƠNG VỀ TẾT LOẠN

(Tiếp theo trang 32)

mùi, với đia, với cá lóc, với giò nước ngọt nhiều tháng quí hơn gạo thịt... được đông vui như vậy, làm sao khôi mừng cho được?

Miếng bánh khoai cuối cùng đã hết thì không khí Tết cũng tàn. Bọn thanh niên bắt đầu sôi nổi thảo luận về ngày mai. Họ có dịp kiểm điểm lại quãng đường vừa vượt qua, thành vô tình vỡ lẽ nhiều sự kiện tưởng là phi lý mà trước đây họ không ngờ. Đó có những lừa dối lợi dụng, và phản bội thế hệ họ, song họ chưa ngã lòng. Vẫn được biết rằng, trong ít ngày nữa, bọn sáu người kia quyết dùng ghe bầu vượt biển ngược lên miền đông. Họ cả quyết, vì trong bọn họ, em anh Hai tối nghiệp tưống hàng hải trước những ngày biến chính, đã thông thuộc nghề đi biển.

Sốm hôm sau, tiễn bọn Văn nhỏ neo dây chiếc cà-dom trở lại dòng nước vẫn đục phù sa, anh Hai không dấu nỗi cảm động:

— Nếu vùng này mà không yên nữa, tôi sẽ về Cầu Kè, nơi quê vợ tôi. Có dịp nào qua đó, các chú nhớ ghé chơi.

Năm tháng sau, bọn Văn đồi chiếc cà-dom lấy chiếc tam bǎn nhẹ nhàng dề lật đặt ngược đường lén trở về.

Qua Cầu Kè, chợt nhớ lời người bạn một đêm, họ kín đáo dò hỏi. Hồi tháng hai năm đó, gia đình anh Hai có trở về Cầu Kè ở nhờ nơi ông bà già vợ. Tây đã nhiều lần bắt bó anh để tra hỏi về số lúa thâu hoạch dưới đó. Rồi một đêm, có bọn người vặt toàn đồ đan về bắt anh Hai dẫn đi, kết tội anh là phản động, bỏ ruộng theo Tây, và nhất là Tết năm đó đã dụ dỗ thanh niên phản động dời bỏ hàng ngũ. Chị Hai khóc lóc, van xin thế nào cũng không được. Tôi nghiệp cho nhỏ Hùng cứ lẩn ra níu lấy ba nó, nêu bọn chúng tức giận xô thẳng nhỏ té làm sao không rõ, mà thẳng nhỏ bị gãy tay thành tật. Còn anh Hai không thấy trở lại, nghe nói anh đã bị thủ tiêu.

Bọn Văn không ghé thăm chị Hai nữa, mà vội vã ngược thuyền đi luôn. Không ai nói một lời, mà tưởng chừng như còn thấy rõ bóng anh Hai cao lớn với nét mặt chất phác hiền hậu của con người vô tâm nơi đồng ruộng, đương hồn hở dang tay đón bọn thanh niên không quen biết dề cùng vui với gia đình một ngày Tết ấm cúng.

Tân lâm lũy đầy mạnh mài chèo, như nói một mình :

— Già Tết vừa rồi, bọn mình không ghé nhà anh Hai...

Văn thở ra :

— Anh Hai mà phản bội ư? Vậy những ai mới không phản bội?

Dòng nước đục ngầu đồ mưu như giận hòn. Đột nhiên nước sông nơi đó phảng phất vương lên một mùi tanh nồng như mùi máu tươi mới đổ.

Cuối năm Tuất này,
Để cảm nhớ những người
của Tết năm Tuất trước

MAI - XUYÊN

KHÁO VỀ BỆNH NGÁY

Lỗ mũi em xồm xồm những lồng,
Chồng yêu, chồng bảo râu rồng trời cho!
Đêm nằm em ngày o-o,
Chồng yêu, chồng bảo ngày cho vui nhà!

THƯƠNG-ĐẠI-NHÂN

Nhưng nếu các bạn muốn học cách nào cho dễ mắt cảm tình, tôi có thể hiến ngay một mèo thần diệu, thu gọn trong một câu là : Các bạn hãy tập ngày cho mạnh, cho ròn rã, và cho vang dội lên! Xin nói rõ hơn để các bạn hiểu rằng bệnh ngày đáng kinh khủng tới mức nào.

Một người ngày hạng trung bình có thể vang động cả một tòa nhà ; chứ nói đến những tay vô địch hang nặng thì họ có thể tạo được cả một khu vực nguy hiểm rộng tới hàng 150 thước đường bán kính !

Đành rằng ai mà thỉnh thoảng chẳng có ngày đôi chút. Khi bạn ngủ say, các thứ thịt điều khiển thuong ngac và lười con no i cõ-họng sẽ bớt căng mà chùng lại. Vào lúc đó, nếu bạn vừa thở bằng mõm vừa thở bằng mũi, thì các niêm-mạc sẽ bắt đầu rung động và co xiết mạnh vì hai luồng khí giới thở hút. Đó là nguyên nhân của tiếng ngày. Thật là giàn đị. Tuy nhiên sự khác biệt thật lớn lao giữa tiếng ngày nhẹ nhàng của một người bình thường tính vào khoảng ba mươi « dē-xi-ben » (dē-xi-ben, đơn-vị đo tiếng động ; tiếng nói to của người ta do vào cỡ 20 dē-xi-ben), nghĩa là bằng tiếng kêu của một chiếc máy may vỗ dây dù dầu mỡ, với những tiếng động xé trời của các tay ngày hạng bự do tới tám mươi « dē-xi-ben », có thể so sánh với tiếng kèn vang dội của một chiếc cam nhông cõi lồ.

Vào số quán quân của lịch sử các vĩ nhân ngày phải kè ông binh nhì Ramon Rodriguez thuộc phi đội Hoa Kỳ. Nhà cầm quyền binh gia phải cấp riêng cho hắn ta một căn trại thường dùng cho 38 người làm phòng ngủ. Dĩ nhiên là tay binh nhì này xứng một mình! Ấy vậy, nếu ngẫu nhiên trại anh ta mà cách doanh trại dưới một trăm rưỡi thước là thế nào các bạn đồng đội của anh cũng sẽ mất ngủ !...

Trong số dịch thủ lợi hại nhất tranh chức quán quân thế giới, phải kè anh chàng công dân tỉnh Southampton nước Anh. Anh này bị vợ đưa ra tòa, đòi cho được biệt cư (việc xảy ra vào năm 1931) chỉ vì đức ông chồng ngày như thế một chiếc kèn đồng! Tòa hỏi chị ta tại sao không ngủ riêng phòng khác? Thị được chị trả lời lập tức : — A! Thưa ông tòa, thế là dù biết rõ ông không ở cùng con đường với chúng tôi rồi! Nếu không ông đã nghe tiếng chồng tôi ngày tự quí xá, khỏi cần hỏi vậy!

Cũng nên dành một phần thường cho vị hội viên đặc sắc nọ của « Hội Những Người Ngày ». Hội này được thành lập ít lâu nay ở Mỹ-Châu, do những ông chồng chỉ vì cái nết không may ấy mà hầm hì phải chịu cho tình phu thê tan vỡ. Hội có một tòa nhà nghỉ mát ở đồng ruộng để hội viên có thể tới đó ngủ và thử sức ngày khôi lo bị hàng xóm láng giềng phiền hè khiếu nại. Vị hội viên nói trên lâu lại ngày to quá, đến nỗi nội quy của Hội buộc anh ta chỉ được phép tối ngủ sau các bạn trọn một giờ. Có như vậy các hội viên khác mới mong may mắn được hưởng êm ái giấc ngủ, út ra là lúc đầu giấc!

Cần lưu ý rằng : Dù cho « tật ngày » dồi khi được công nhận là một lý do cho phép ly dị nhau, và cũng vì tật ngày mà có thiểu gì tay đạo trích bị túm đầu xô khám, song thật sự ra « tật ngày » tự nó vẫn chưa bị xem憾 là một tội trọng. Tuy nhiên, phải nói rằng đối với lỗ tai của những thính giả thiểu lòng từ thiện thì sự khác biệt « tội » hay « không tội » quả là mỏng manh! Đến những tay nghiên ngày thực thụ thì họ cho rằng thật khó mà nói là họ có ý dự mưu để phạm tội. Vì nói chung ra, kẻ ngày lại chính là cái người duy nhất không hay biết gì về việc « tai nạn » do họ gây ra cả. Hơn nữa, hiện thời cũng chưa ai dám quả quyết có phương thuốc linh nghiệm nào khả dĩ chữa nỗi cái bệnh quỷ này.

Kẽ ra đã có tới hàng trăm cách trị bệnh ngày ; song có gì đảm bảo ? Ta có thể xếp vào ba loại chính.

Loại thứ nhất, tạm gọi là những phương thuốc « hạp lý », căn cứ vào y lý, nên chủ trương phải châm nom đến các hạch nơi cõi họng, phải kiêng cữ hút thuốc, phải dùng khoa giải phẫu để sửa chữa một vài tật nhỏ nơi cõi họng và mũi, phải chăm tập thể dục, và khi ngủ phải mở rộng cửa sổ.

Nhiều phương thuốc khác thuộc loại « tiềm thức » đã bắt nguồn từ một già thuyết sai lầm

cho rằng con người ta chỉ ngày khi nào nằm ngửa mà ngủ. Vì vậy cách chữa bệnh thuộc loại này đã đem lại nhiều xảo thuật và sáng chế kỳ khu. Tí như cách đem may một trái banh quần vợt vào lưng áo ngủ, khoảng giữa hai bả vai, để bệnh nhân chợt khi ngủ quên cũng không sao nằm ngửa được. Căn cứ vào già thuyết ấy, gần đây có người sáng chế và đem trình tòa mẫu chế tạo một bộ « yên nằm », dùng cho các người hay ngày. Bộ yên này có một cựa sắt đặc biệt. Khi bệnh nhân ngủ, nếu trở mình nằm ngửa thì cựa sắt sẽ xuyên qua nệm và chạm và một tấm kim khí làm réo chuông điện dâ mac sẵn nơi đầu giường để đánh thức bệnh nhân trở dậy nằm cho đúng kiểu. Nhiều nhà sáng chế khác còn tìm tòi những phương pháp máy móc đặc biệt để ngăn ngừa người ngủ không cho đồng thời cùng thở bằng mõm và mũi. Nhưng phần lớn các phương pháp đề nghị đều quá đau đớn tới thê xác, xét trường không nên khuyên các bạn đem ra dùng làm chi. Thí dụ như trường hợp của ông Galluzzi, một công dân đô thành La-Mã, đã có lần đem thử dùng cho bà vợ mắc bệnh ngày một miếng cưa đồng để giữ yên thương ngac. May mà ông ta thức giấc kịp thời mới cứu thoát bà vợ suýt chết ngạt vì dụng cụ đó không may tuột ra, rơi tuốt vào cõi họng!

Vì những sự kiện ấy nên chẳng lạ gì nếu người ta chuộng các phương thuốc về loại thứ ba sau đây. Đó là những phép chữa mèo mà các bà thường vẫn hay dùng. Một nhật báo ở Luân Đôn đã có dịp thử thập các cách chữa mèo này. Vào khoảng năm 1935 tờ báo nói trên đem công bố lời kêu cứu tha thiết của một thiếu phụ trẻ đẹp chẳng may vì tật ngày khoẻ mà khiến cho cả gia đình cứ đêm đến là phải rúi lui vào hầm nhà cho yên giấc. Đang lén mặt báo chỉ trong ít ngày mà được hàng trăm lời mách thuốc, thôi thì đủ loại, từ phu chủ cho đến cả thuật thôi miên.

Sau đó, thiếu phụ gửi lời cảm ơn những người bạn không quen biết đã giúp chị ta khỏi bệnh. Chỉ đáng tiếc một điều là chị ta quá nóng lòng chữa bệnh nên đã dùng thử tất cả các mèo thuật, thành ra không thể biết được phương thuốc nào là hiệu nghiệm. Các độc giả của tờ báo đồng bệnh với thiếu phụ cứ viết thư cẩn vặt hỏi hoài, làm chị ta đành trả lời phỏng chừng rằng, theo ý chị ta, thì khỏi được tật ngày là nhờ ở như mỗi tối trước khi đi ngủ đã uống một chút dầu ngọt (glycerine), và hai lần mỗi ngày, sau bữa ăn, lại hít hết hơi một ly trà nóng pha rượu « gồm » (rum) !

Đó là phương thuốc của Âu Tây. Đề bồ sung mớ tài liệu cho đầy đủ, chúng tôi xin cống hiến thêm một thuật chính truyền của người Việt Nam, vẫn nổi tiếng là hiệu nghiệm. Bệnh ngày của bạn dù cho có là cõi tật dì nứa, thì cách này cũng quyết chữa khỏi (ngoại trừ điều kiện: phúc chủ lộc thầy!).

Phương thuật như sau, rất giản dị, khỏi tốn kém. Mỗi tối, khi đi ngủ, bạn chỉ cần nhớ dặn người nhà là chờ lúc nào nhịp kèn đồng của bạn vang lên, là họ cứ lặng lẽ lấy ngay chiếc rẽ (thường dùng kè nồi, xanh) khẽ đem úp lên mặt bạn. Như vậy, tùy theo bệnh nặng, nhẹ, chỉ vài lần là tuyệt nọc. Dĩ nhiên là rẽ càng dùng lâu năm càng hiệu nghiệm. Hiện nay ở đô thành Saigon đây, nơi bếp núc thường dùng soong, chảo bằng nhôm nấu bằng dầu lửa hay hơi điện thì kè cõi khó mà tìm ra được một chiếc rẽ. Âu đó là quả báo của văn minh! Mọi các bạn chịu khó về miệt đồng quê ở tro ít ngày chữa cho khỏi bệnh, tưởng cũng đáng công đáng của.

Bây giờ thì xin chúc những bạn nào mắc chứng bệnh ngày xưa nay vẫn xem là nan y, hãy dùng thử phương thuốc ngoại khoa cổ truyền cho được may mắn, và vui lòng trả lời nơi tờ báo cho chúng tôi được biết.

THƯƠNG-ĐẠI-NHÂN



H

INH như những ngày cuối cùng của một niên kỷ ít dem lại cho tôi những tưối đẹp, nhộn nhịp, kể từ ngày tôi được biết Loan bỏ Tuất vào 28 tết năm nay.

Từ đó tôi có ấn tượng rằng những ngày tết niên phải xảy ra một chuyện gì bi đát làm trong muôn ngàn cái vui của mọi người. Tôi tin rằng chỉ vì Tết mà Loan đã bỏ Tuất và cũng chỉ vì Tết, Tuất bạn tôi, mới dám đuổi Loan, vợ anh.

Không biết có đúng hay không, nhưng câu chuyện xảy ra dưới đây làm cho tôi phải suy nghĩ mãi trong những ngày sắp tết năm.

Chiều 28 Tết.

Lâm đến báo tin cho tôi biết vợ Tuất đã bỏ đi. Tôi không ngạc nhiên khi nghe tin người đàn bà ấy đã không còn ở với chồng, nhưng tôi ngạc nhiên vì sự việc đến quá sớm cho nàng.

Danh rằng sớm muộn, nàng cũng sẽ phải chọn con đường ấy để kết thúc sự lối lầm đã gây ra từ bao lâu nay. Nhưng đến khi nghe Lâm thuật lại Tuất đã đuổi vợ, tôi bất giác như một chiếc lò xo.

Tuất đã đuổi vợ, vô lý, Tuất không thể nồng nàn như vậy. Tuất lạnh và điểm đậm lắm. Từ thuở còn là đứa học trò ban Tiểu học, Tuất đã có đặc tính ấy. Lòn lên, Tuất cũng có những đặc điểm theo quan niệm sống của anh cho đến ngày anh lấy Loan.

Tuất không thể có hành động ấy. Nếu Loan từ ý bỏ đi thì tôi có thể tin được, chứ nói rằng Tuất đuổi Loan đi thì chỉ là câu chuyện tưởng tượng.

Nhưng sự thật đã rõ ràng, Lâm không nói dối và nói dối một chuyên động trời để làm gì. Thoạt đầu tôi cũng ngờ rằng Lâm dùa tôi, vì hằng ngày anh thấy tôi bắt đồng ý kiến với Loan về nhiều điểm. Nhưng Lâm đã thuật truyện với tất cả biến đổi trên nét mặt.

Câu truyện xảy ra như sau :

Chiều 23, Loan mè nheo chồng về tiền tiêu trong mấy ngày Tết. Tuất đã phải van nài nàng rằng đợi tới ngày 25, chủ mới phát lương. Loan khóc lóc, cảm nhận vì sự chậm trễ của Tuất. Nàng than sê không kịp may áo, nàng sê không có vài thứ trang sức, Nam sê không có áo Tết, nàng sê không chuộc được kiềng vàng, nhẫn vàng và « lắc » vàng đã cầm cố vì thua bạc và v...

Tuất chiều lòng, vợ anh phải năn nỉ với chủ để được linh tiền trước. Số lương ngồi 8.000đ với mọi tiền lặt vặt về ngày nghỉ lao động, tiền thường hàng năm cộng vào gần bằng 1 tháng lương nữa. Tuất đưa cả cho vợ, riêng anh không cần sắm sửa chi hết, anh năn nỉ dặn vợ hãy may mặc cho thẳng Nam, để dành tiền tiêu trong tháng tết để khỏi mang tiếng đầu năm. Loan cầm tiền, üz ào. Ngày chiều hôm đó nàng bỏ nhà đi, đến lúc Tuất trở về, anh ngỡ vợ đã sắm sửa và chuộc đồ.

Đến thành phố đã lên từ lâu, Loan chưa về. Tuất nghĩ ngợi, anh đi tìm vợ ở một nhà quen thuộc, quả nhiên gặp nàng đang dang dở chán.

Tuất giận quá, chỉ khẽ ra hiệu cho vợ rời bỏ về ngay. Mãi đến 2 giờ sau Loan mới trở về, số tiền nàng mang theo đã mất non nửa.

Thế là một cuộc cãi vã nỗi lên. Lần đầu tiên, Tuất tát vợ một cái, Loan khóc bù lu bù loa và đêm hôm ấy thẳng Nam đã ngủ với bố nó.

Suốt đêm, nằm bên con, Tuất thấy thương nó nhiều hơn. Thương con, Tuất lại nghĩ đến vợ. Nhiều lần toan dừng giây sang buồng vợ để làm lành, nhưng lại nhiều lần anh nằm xuống. Ở buồng bên, Loan nằm vắt tay suy nghĩ cho canh bạc ngày mai. Nàng phải gõ lại số tiền đã thua và hy vọng sẽ được. Canh bạc hôm nay, nếu không bị phỗng tay trên mây lẩn thì nàng đã ú một ván bạch dinh, một ván thập hồng lèo. Đã thế lại cúi bị ú tay trên, đến 4 ván còn gì nữa. Nhất định ngày mai nàng không ngồi tay dưới thẳng cha Thùy nữa, nhưng khốn nỗi Thùy lại dễ dãi đối với nàng nhiều lắm, anh ta thường nước cho Loan luân. Tại nàng sực nén vây. Và nàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, Loan cố ý ngủ trưa để khỏi gặp mặt chồng. Tuất thức giây từ sớm, khé rút tay khỏi cổ thẳng Nam. Nhìn sang buồng vợ vẫn thấy im lặng. Anh dặn qua người làm rồi lên xe đi.

Thấy chồng đi rồi, Loan mới choàng giây rùa

Chuyện ngắn

CHỈ VÌ CÁI TẾT

của VĂN - HUYỀN

ở đâu?

— Ở Bồ Na.

Tuất đây bạn xuống giường và chạy vụt ra cửa rồ xe chạy miết. Lâm biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng Lâm không ngờ đêm ấy Loan lại bỏ đi ngay.

Tuất không tìm thấy Loan — tất nhiên — giờ ấy Loan đi với Thùy. Họ làm gì trong căn nhà vắng lặng ấy không biết. Chỉ thấy ánh sáng bật lên rồi tắt ngúm, rồi bật lên rồi lại tắt. Loan và Thùy trở ra. Nàng vuốt lại mái tóc. Đến khi Tuất gặp Loan thì Thùy đã về rồi. Loan khẽ nè ôm những gói đồ vừa mới mua.

Cả hai không nói với nhau một lời. Loan ngao man, Tuất hăm hăm. Không khí nặng nề. Tuất bật lên tiếng trước :

— Minh đi đâu về?

— Đi sắm Tết.

— Không phải?

Loan không đáp, nàng trái những gói đồ lên mặt bàn.

Tuất nắm lấy vai nàng mà lắc:

— Minh phải nói thật; mình đi đâu?

Loan hất tay chưởng ra;

— Tại sao anh lại hỏi thế?

— Tôi muốn biết sự thật.

Loan chỉ vào bàn để trả lời.
— Minh lấy tiền ở đâu, tôi biết.

— Để thường anh tưởng tôi không có tiền bù đắp vào hand.

Tuất gắt :

— Đồ khốn nạn, mày đi với thẳng Thùy.

Tuất giận điên người lên, anh tát trái vào mặt vợ. Loan lảo đảo ôm mặt :

— Đồ vũ phu, tao đi với thẳng Thùy đấy. Tại mày không lo dù cho cuộc sống của tao, mày hèn lắm.

Tuất nắm tóc vợ dǎn ngừa ra :

— Loan, tao không ngờ mày tệ bạc. Tao đã tính nhầm. Tao biết lầm, nếu không vì thẳng Nam. Bây giờ thì hết rồi. Sự nhẫn nhục của tao đã quá độ, mày có thể đi khỏi nhà này, tìm người hơn tao, như thẳng Thùy chẳng hạn.

Loan đứng giây, nước mắt dần dại. Tuất nhìn ra cửa sổ. Đêm hôm ấy vắng sao. Tuất không nhìn thấy gì hết. Thực ra Tuất không nhìn mà chỉ nghĩ. Ông Tuất là bàn quay dù 100 số mà không ngừng. Vì nếu ngừng là quyết định. Tuất không quyết định gì lúc này cả nên cứ để nó quay. Mãi

đến lúc thẳng Nam chạy ra nêu Tuất để khoe cái áo mới. Tuất mới biết rằng mình đang ngưng ở con số không. Tuất xoa đầu con, mắt nhìn vào trong buồng. Cảnh cửa tú mờ, quần áo của Loan mất sạch. Loan đã đi thật. Tuất không có ý nghĩ gì về Loan lúc này cả. Vui hay mừng. Không gian như gác khúc mà Tuất là người đứng ở giữa chỗ rạn nứt của không gian.

Ở trên bàn, vài, hoa giấy, thực phẩm bừa bãi. Tuất thấy nó vô nghĩa quá. Nó không có giá trị gì cả — đối với Tuất — nhưng nó đã đánh giá một cuộc sống, kết thúc cho một cuộc sống thì đong đongo.

Trước đây mây hôm, những vật đó đòi hỏi Tuất một sự cố gắng. Nhưng mới vài hôm sau nó đã là một chướng ngại vật. Tuất không thể đánh giá được nó nữa. Đòi hỏi để mà chán ghét. Không có thì khô, có rồi thì lại khô hơn. Tuất nghĩ : giá đùi đừng phải ngày Tết — đúng — Những ngày thường, Tuất không đòi hỏi ở vợ sự lo lắng nào hết. Nàng cứ đánh bài, cứ thua, miễn là đừng có tư tưởng ấy. Tuất ráng lo dù cho vợ. Nhưng mấy ngày tết, không hiểu tại sao Tuất lại nghĩ đến sự đòi hỏi dày dì. Chính cũng vì thế mà sự đòi hỏi ấy đã thúc dục Loan nghĩ khác đi và câu chuyện kết thúc bằng sự tan vỡ. (Xem tiếp trang 39)



CLM

(Tiếp theo trang 27)

— Lần nào cũng vậy. Có tiếng la lớn là ‘nó’ im.
— Thế sao ban đầu em không la lên?
Hạnh đã mỉm cười được:
— Em sợ quá, kêu không nổi. Không khi nào
em dám ở nhà một mình... Anh Tân có sao không
anh?

— Không. Nhưng bây giờ còn chờ làng xú...
Một luồng gió thổi vào làm xao ngon đèn.
Chúng tôi cùng nhìn ra vườn. Qua cái cửa bờ trống
hở, bên ngoài tối mịt mù. Tiếng đế lại ran ran
khắp mặn đất.

Chúng tôi nói chuyện về việc ngưa thở ăn đồ,
về thím tôi, về sinh hoạt của gia đình tôi từ ngày ly
hương. Có lần một câu nói khiến chúng tôi nghĩ đến
kỷ niệm những ngày dạy học vở lòng hồi nhỏ, cả
hai đều bồi hồi, nguong ngùng. Chúng tôi vội nói
lắng về những hiện tượng ma quái. Hạnh xác nhận
rằng gần tất cả những điều tôi đã nghe kể lại đều có
cả. Chú tôi không sợ hãi nhưng rất lo buồn. Tân đã
điều tôi lục soát khắp các xó xỉnh trong nhà, nhưng
tuyệt nhiên không thấy gì; nó mua a-ngthơm và tiệm
thuốc tui về đốt lên xông khắp nhà thì tiếng kêu im
đi được một tháng rồi đâu lại hoàn đó. Hạnh thì
mỗi lần nghe tiếng kêu, nếu không có ai bên cạnh là
nó liu luối lại. Tuy vậy Hạnh bảo rằng những hiện
tượng này hoàn toàn vô hại. Ma quái ở đây chưa hề
làm cho ai bị thương tật.

Chúng tôi nói chuyện luộn, không dám dứt lời.
Mỗi lần lỡ ngừng lại hơi lâu, Hạnh liền ngoặc nhìn
tôi lo ngại, dục dã. Tôi lại vội vàng lên tiếng. Cứ
thể cho đến khi gà gáy. Chúng tôi không dám ngồi
xa nhau, cũng không dám sát vào nhau, vừa lo ngại
về sự gián tiếp có thể xảy đến, vừa thỉnh thoảng
lén lút nghĩ đến những cảm giác vừa qua: tiếng râm
râm như côn rung đến da thịt, cái cõi tay trên vừa
nằm trong tay... Bên ngoài, vườn vẫn tối đèn, những
con đom đóm vẽ từng vòng ánh sáng dịu dàng, như
có ai quẹt từng vệt lấp tinh dài bằng một ngón bút
lông mềm mại.

Gà gáy, chú tôi và Tân cùng về, mọi người đi
ngủ. Hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy còn sớm quá. Tôi
tỉnh có lẽ mình không ngủ được quá ba giờ đồng hồ.
Tôi nhắm mắt nằm, nhưng một vui mừng rạo rực
vô cớ làm xao động cả người, khiến tôi muốn vùng dậy.
Ngoài vườn hay còn mờ mờ, có tiếng con gà
mái dần một dần con lít chót bước dọc theo hè.

Tôi đứng dậy, đến bên cửa sổ trông ra vườn.
Tôi giật mình: một bàn tay chống vào cây dù-dù
bên cạnh ang nước, một cõi tay tròn, tay áo cụt
trắng cuốn lèn sát vào da. Thân người khuất sau gốc
tường nhà bếp. Em tôi thường dậy sớm vậy sao?
Tôi xô thêm một cánh cửa sổ. Bàn tay giật rút về,
biến mất, không có một tiếng động.

Biết rằng chuyện đời thỉnh thoảng có bày ra
những trường hợp ngẫu nhiên xộn lộn. Chẳng vậy
thì sao trong một đêm hôm đó lại vừa có chuyện ầu
dâ của Tân, lại vừa có ma nhất Hạnh để cho tôi
sống những giờ phút hoang mang tán loạn? Nhưng
mà phút tán loạn qua rồi, mọi xao động lắng xuống
rồi; thì tại sao trong trí tôi vẫn còn lờn vờn hình
ảnh một cõi tay trắng tròn? Đòi thực là điều đáng giận.

Sau này nhà chú tôi hết ma, em Tân đã sống
ra người có chí lớn, em Hạnh đã có chồng, thế mà
lâu lâu tôi vẫn còn nghe thấy cái gì khuấy phá tâm
tự mình, giật mình nhìn lại thì là một bàn tay thò
mách từ đĩa vắng đưa về! Sao mà dài dằng lâm vậy?
Tại vì cái kỷ niệm tán loạn kia xảy ra từ khi tôi còn
hở quá ch้าง? Tôi thì thích nghĩ rằng đó là một
hình thức hoạt động của ma quái, hình thức phô quấy
cuối cùng của con quỷ ở nhà chú tôi.

Thường lâu lâu tôi mới có dịp tìm gặp chú tôi.
Trong những dịp ấy tôi lo ngại thăm dò nét mặt của
chú tôi như một kẻ lén lút nhìn trộm vào lương tâm
mình. Khốn khổ cho tôi, lần nào chú cũng có nét
mặt khó khăn, không mãn nguyện. Tôi gờn gờn lo
rằng chính là cái bàn tay ma quái kia đã xua dùn
nên những nét nhăn náu có của chú. Chỉ đến phút
cuối cùng, chú có gương mặt bình thản như không
có gì tiếc憾 về cả một cuộc đời vừa kết thúc. Tôi
nhìn xuống mặt chú, thở dài: chắc là lần cuối cùng
chú đã có ý nghĩ khoan hồng như tôi.



Tôi vừa lán dương chú em tôi. Quả thực nó
đã thành công vì có chí, đúng như lời cách ngôn mà
chú tôi đã nêu làm khẩu hiệu dạy nó hồi còn bé. Từ
khi quê quán chúng tôi trải qua những biến cố lo lót
khiến có người giết nhau, đốt nhà nhau, bức bách
nhau... thì em Tân tôi đã xú sụ ra một người dân
dày trách nhiệm. Nó mạnh dạn rời bỏ gia đình tham
gia vào cuộc chiến đấu dài suốt mười năm. Do đó
nó đã biến thành một chiến sĩ thực thụ, cho nên khi
chiến cuộc ngừng thì nó vẫn không ngừng tay dược
nữa. Nó hối lao những mũi nhọn vào ngoại địch
thì liền quay lại lao vào những người đồng bào
gọi là khác thành phần. Nó cát phương tiện chiến đấu

ANH EM

thời loạn mà dùng một phương tiện chiến đấu thời
binh là cây bút. Nói cách khác: nó làm văn sĩ, một
văn sĩ chiến sĩ. Nó viết những câu não nuốt ai oán
về những cuộc sống bần hàn trong sạch giữa một xã
hội bần thiều nhợp nhúa. Nó thành hàn ra một kẽ
hiệp sĩ hào hoa của cái thời đại đầu tranh giải cấp
rồi. Nhiều hôm lan man suy tưởng, diêm lai từng
hình ảnh của những kẻ đang tiếp nối dòng họ Võ
gia, tôi tưởng nghe vang lên tiếng nó hé thúc đầy
đạo quân vỗ súng vào phá đầm ầm cái xã hội
tự bần như một viễn tưởng lầm liệt xung phong vào
xô ngã một bức thành cũ kỵ long lở.

Trong Võ gia chỉ nghe vang lên tiếng hé
của nó mà thôi. Còn lại bao nhiêu bà con đều lặng
lẽ sống lộn xộn trong đám đông không tên. Đó là
không kẽ đến tôi dang kéo dài cuộc đời lưu đàng
của một kẽ vô lại. Cuộc sống hỗn loạn không nề
nếp ở thị thành trong thời giặc già đã làm hỏng tôi.
Và lại tôi vốn cũng đang chực sẵn để hư hỏng: sự
kiện một cái cõi tay đã kẽ qua dù tõ giác về tính nết
của tôi rồi!

Tôi cũng lia bô già - định ba má tôi, nhưng
không phải để tham dự vào một sự nghiệp cách
mạng nào. Trái lại, tôi già nhập để tăng cường
thêm số lượng những kẽ đang diếm chơi bời hợp
thành cái giới bần thiều nhất trong cái xã hội bần thiều
mà em tôi thường chửi rủa. Nhiều lần tôi toan hối
hận. Nhưng lại nghĩ loanh quanh rằng hàng ngày
em Tân tôi vẫn hoạt động mạnh mẽ để thay đổi
cuộc đời, tôi tin quyết rằng những điều nó dự định
làm lợi cho xã hội tất hơn cái hại do tôi đang gây
ra, do đó đồng kết lại anh em tôi có thể bù trừ
cho nhau.

Một hôm tình cờ tôi ghé tạt về nhà chú tôi thì
gặp lúc chú lâm bệnh nặng mà không có người săn
sóc. Nhân đó tôi mới biết qua loa rằng Hạnh đã có
chồng và cũng đang đau bén nhà chồng. Tôi chôn
cất chú tôi vừa xong thì giặc vừa nhảy dù xuống
lòng. Mọi người chạy tán loạn tơi bời, thành ra tôi
luồng kịp gặp em tôi.

Từ đó đến bây giờ là bao lâu? Tôi không hay
tính toán ngày tháng cần thận. Nếu mà sớm tập
được cái tính cần thận đó thì tôi đã chẳng hoang
phi ghen hối tuổi xanh của mình mà không hề xây
dựng được cái gì cả. Tôi đã mẫn tang chủ tật năm
ngoài năm kia rồi. Giữa tôi và các em tôi vẫn
chưa hề có một lá thư trao đổi để nhắc đến chủ.

Từ đó đến giờ không biết là bao lâu, tôi lại có
dịp mua một vé tàu về tỉnh nhà. Người con gái
dưa tôi lên tàu trước ga Nha Trang ấy xách theo
một giỏ trái cây và đồ ăn có dắt theo cả dao, cà dưa,
cô ta lén chồ tôi ngồi đèn khi tàu gần chạy. Tươm
tất và bịa rịa như vợ chồng. Cô ta hỏi:

— Mấy hôm thì anh gửi thư về em?
— Chừng nào em thực mong thì có thư anh về.
— Khi nào anh chịu nghĩ đến viết thư cho em
thì mới có thư chó!

— Thiệt vậy sao? Đầu có cần! Hết lòng em
thành là dù chó. Em không thấy hồi xưa thiệt là
nhớ nhau người ta cầm chiếc giấy lên tường tương
một chút thì người cũng hiện ra được dó sao?

Triều khi bước xuống tàu, cô ta quay lại đặt
một tay lên vai tôi như dỗ dành:

— Viết thư cho em, thiệt nghe. Em nhớ!
Em nhớ!

Một lát sau tôi ngồi xuống ghế trông ra cửa
kinh của toa tàu. Tàu chạy. Bóng Yến đã khuất.
Một giọt mưa lớn xán vào cửa kính, tóc thành một
ngôi sao, mà tốc lực của chiếc tàu xé nhanh ra thành
nhieu tia nước nhỏ chảy về phía sau.

Dã lâu tôi có thói quen dõi đáp không cần nghĩ
ngợi, nghe không cần phân biệt những lời chân thực
với những lời giả dối. Nói với nhau chẳng qua là
trao đổi những câu đàm sàm sả, qua loa cho
xong chuyện vây thôi. Yến khuất rồi, tôi không nhớ
là chúng tôi đã cắn dặm nhau những gì. Nhưng tôi
cũng thấy một cảm giác trống lạnh. Xung quanh tôi
không còn những tiếng cười, giọng nói ấy, tay
chân da thịt tôi thôi tiếp xúc với chỗ quen
thuộc đã thành thân mật... Cho đến trí óc tôi cũng
thích những lời lẽ tuy nhảm và sáo, nhưng cũng
nhảm sáo theo một lối đã thành quen thuộc dễ chịu.
Rời bờ Yến, tôi rời bỏ một khía trong đó từ
giác quan cho đến trí óc nhảm nhoton đã quen đi rồi.

Suốt trong hai ba ngày liền, tôi buồn bã vì cảm
giác trống trải. Có lúc tôi đăm mong rằng cái mà
người ta gọi là tình thâm nghĩa nặng cũng là một

sự lưu luyến giống như thế chăng?

Nhưng đến ngay đêm hôm thứ ba thì tôi mới
chắc là nó không giống. Đến hôm đó tôi lại theo bạn
bè lôi cuốn tìm thú vui.

Người bạn rúc rích cười mãi với tôi trong đêm
tối như mực, hắn kéo tôi đi ra ngoài quận lỵ dã
khá xa. Tôi quay nhìn lại, ánh đèn măng sông của
phố xá khuất sau những tàn cây dọc hai bên đường,
nhấp nháy thưa thớt. Tiếng éch vang lên từ dưới
đông ruộng hai bên quốc lộ. Tôi cố gắng quan sát,
nhưng đến cuối tầm mắt của mình không sao tìm
thấy một ánh đèn, một bóng dáng nhà cửa nào. Tôi
e- ngại nhìn hắn, hắn lại cười thích chí. Tôi chưa bao
giờ có ý định lạc thú ở những chỗ đồng không
mông quanh thế này. Hắn thuyết rằng tính chất phác
hồn nhiên của những tâm hồn ở thôn quê có nhiều
chỗ kỳ thú. Tôi có đòi hỏi gì ở những tâm hồn?
Tuy vậy tôi vẫn tờ mờ bước theo hắn.

Chúng tôi rẽ qua một con đường tư-ich. Cách
năm mươi thước chúng tôi gặp bốn cái nhà nhỏ bên
đường, đứng liền hàng, cách nhau bằng những bức
rào tre. Người bạn bảo tôi đứng lại ngoài rào. Hắn
xô công tiến vào căn nhà thứ hai. Một con chó
nhảy lên hực một cái, chồm vào chân hắn. Hắn đứng
phát lại. Con chó lùi ra. Tự nhiên trong nhà có
người mở một cánh cửa ván, ló đầu ra. Trong nhà
có một cây đèn dầu hỏa nhỏ, sáng lờ mờ. Hắn
bước vào.

Một lát sau, hắn ra. Người chủ nhà theo hắn
đến giữa sân rồi đứng lại, chống một tay ngang
hông, bẻ mình uốn lưng rôm rốp.

Hắn kéo tôi trở lại trước công căn nhà thứ nhất.
Hắn lại vào. Rồi hắn trở ra, dặn dò chỉ vẽ cho tôi,
rồi xô tôi vào nhà này, còn hắn thì trở qua bên nhà
thứ hai.

Bước vào nhà, tôi thấy trên một cái bàn kê sát
vách có cái bình, vài chiếc ly, và một cái đèn nhỏ
bóng dục. Không có một người nào cả. Theo lời
dặn của hắn, tôi ngập ngừng ngó qua phía tay phải,
vết một tấm màn băng vài in bông hoa sắc sỡ;
tôi tiến vào.

Tôi suýt vấp một chiếc chông tre thấp. Một
dáng người mặc đồ đèn nắm queo ở phía trong. Tôi
dừng lại. Người ấy vẫn nằm im, không cửя, như
không biết có tôi đứng bên. Tôi ngồi xuống bên
cạnh. Vẫn im. Tôi đưa một bàn tay đặt lên người
ấy. Địch là một người con gái: tôi có thể yên trí
tin ở những điều người bạn đã nói.

Người con gái ban đầu không nói một lời nào,
nhưng ngoan ngoãn thuận theo hết những ý muốn
của tôi. Tôi kéo vai, cô ta quay ra; tôi nâng, cô ta
ngồi dậy, và một lúc sau, khi tôi nhích lại gần thì
cô ta cũng biết ngã đầu vào ngực không có vẻ ngượng
ngập lắm.

Có tiếng chân bước trước sân, vòng quanh ra
hè sau. Tôi giật mình nghe ngóng. Cô ta cũng lo
ngại. Có tiếng một người cầm gáo khua trong một
cái vò gác can nước, có tiếng uống nước ừng ực,
tiếng xối nước rửa chân rửa tay, rồi bước chân lại
tiến về phía công. Người đi lán này huýt sáo tự do
vui vẻ. Ra đến ngoài đường, người ấy bắt đầu một
câu vọng cõi: “Em Lan oi! Néo sa trường diệu voi.”

Người con gái lại nép vào tôi. Bằng tay, tôi
quan sát cách phục sức kỳ dị của cô ta, vì chúng tôi
ở trong bóng tối. Cô ta mặc áo ấm dài tay mặc dù
trời không hề lạnh một chút nào. Cố lê dô là cái áo
đặc sắc nhất của cô ta chăng? Đầu cô ta trùm một
cái khăn mỏng. Tôi hỏi:

— Em đau vừa mới khỏi?

— Không.

Tôi lẩn tay vào trong lớp khăn mỏng thì gặp
một cái đầu tóc cụt! Vâng tóc bị cắt cụt trên ót!
Tôi không dám hỏi, mà cô ta cũng không giải thích
chỗ lê kỳ đó. Tôi ngạc nhiên bỡ ngỡ. Nếu không
có thái độ hoàn toàn thụ động ngoan ngoãn, thì tôi
đã nghi ngờ: có thể nào cô ta định quyến rũ kẻ
khác với một hình người như vậy sao?

Tôi nghiêng mình nằm xuống giường; Cùi chỏ
tôi chổng vào một cái gì gãy vỡ nghe rôm rốp. Tôi
vội quay tay sờ xem: đó là miếng bánh tráng nướng
bằng bàn tay. Cố lê một đứa trẻ con vừa nằm chơi
trên giường này ban chiều. Cũng có lẽ trên chiếc
chiếc này còn dính ba vũng nước tiểu của nó còn ướt!

Trường hợp có vẻ mỉa mai. Tôi thăm nghĩ sau
này gặp những bạn bè ăn chơi bừa bãi nhất tôi có
thể kêu lại câu chuyện hì hưu này và chao vắn được
xem là một thành tích xuất sắc.

Thinh linh tôi hỏi:

— Con của em đã lớn chưa?

— Dạ, hai tuổi rồi.

— Em mới có một con?

— Dạ, một đứa lớn bốn tuổi, mới rồi. Còn
một đứa nhỏ.

(Xem tiếp trang 38)

TRANG 35



HỒN QUÊ DẶM KHÁCH

I
Chia-ly nhác nhớ náo canh trường,
Ngàn dặm tha-hương nhớ cõi-hương;
Vườn cũ di về khôn hẹn mộng.
Việc riêng toan tính đã sai đường;
Lung-tung dời loạn hao năm tháng,
Đầu dãi quê người dạn nắng sương;
Ngã Bác với trống dung mắt lệ...
Mưa mưa gió gió ngậm ngùi thương;

II
Ngùi thương liên tiếp gió mưa dồn,
Quê Mẹ (1) lòng ta ủ-ấp hòn;
Mà bức màn tơ vây phủ-hộ, (2)
Mà lán sóng đồ ngập hoang-thôn;
Đường xa từng lớp dân công gục
Việc thật ai nhà giã-sử ôn?
Khói lửa mươi năm đầy thảm cảnh
Văn chương, ôi, cũng lúc vô-hồn!

III
Vô-hồn tha tả khó nên lời,
Giấy mực hao, mà hận chúa vời;
Phong hóa buồi suy, bao kê ngã.
Văn chương thời loạn, mấy ai vời;
Tinh Quê niết-mít tin hồng bỗng,
Nỗi Nước âm-thầm hạt lệ rơi;
Ôi! biết phù-sinh là mộng đây
Trong chiêm-bao ấy vẫn đau đớn!

VI
Đau đớn nén tóc dạ ai hoài,
Non nước nguyên xưa khó lạt phai;
Lối cũ bỗng khuông mờ bóng liêu (3)
Đường xa ngỡ ngác lạ cảnh mai (4)
Nặng niềm ưu ái đau quê tò?
Lạc bước phong trần cung kiếp trại!
Một mồi u-sầu vơ-vần mãi,
Trăng suông mà tỏ dãi hiên ngoài;

V
Hiên ngoài chênh-chêch ánh trăng tà,
Soi khách đau đớn lồng Nga;
Buồn bã chưa khuây thơ bạch thạch (5)
Tinh say còn nhớ rượu hoàng hoa;
Lung-tung nước loạn theo đời loạn,
Vun-vút ngày qua đuổi tháng qua;
Trăm mối tơ sầu vương ngã Bác,
Lòng về như thiết lại như tha!

VI
Thiết-tha tha-thiết chỉ mong về,
Mưa gió đường xa cảnh thảm-thê;
Nhà cửa bối lầu chung một cõi,
Non sông vựt chốc rẽ đôi bờ;
Cảm sao những đợi ngày trong nước,
Nâng chén thêm nồng dạ nhớ Quê I
Xích-hoa (6) đương sôi hòn cổ quen
Lòng nào lòng nghĩ Sở hay Tè

VII

Tè Sở, chao ơi, thảm lợ lùng!
Ngâm ngầm cay đắng dẽ hình dung;
Dư-đồ một bức phân tranh nửa,
Thanh-sử ngàn thu uất hận chung!
Sóng đồ lòn tràn lo thắc-thở,
Tơ sầu vẫn-vít rồi lung tung;
Cố-viên ngoanh lại thương hoa cỏ
Biết có tươi xanh cúc với tùng?

VIII

Tùng Cúc chia ly nỗi tuyệt vời
Phương trời lận đậm tiếc ngày xuân
Ba thu đát khách ôm lo vắn,
Một tấm lòng băng giữ tráng ngắn;
Sương tuyệt ngầm buồn câu thùy.
Giang hồ bao toại chí lăng vân?
Nguyên xưa vẫn nặng cùng non nước
Sầu uất Ly-tao mối gõ lán

IX

Lán gõ quên trăng xé nửa mành,
Ra vào đi đứng nghỉ thâu canh;
Tinh kia cảnh nõi sầu dâng ôm
Ước cũ nguyên xưa dạ dạ tặc danh;
Gánh nặng đường dài, ngày hoảng tối,
Bụi hồng gió cuốn, mắt nào xanh?
Bốn phương mây nước duyên hờ-hững,
Kim cõi đau lòng ngầm bức tranh;

X

Bức tranh kim cõi xẩm pha vàng,
Bày xóa bao nhiêu cuộc hãi tang!
Đời trước đã từng cay với dâng,
Lớp này đương những dở cùng dâng;
Thêm tuồng đất nước ganh xâu xé,
Đè nỗi dân tình hận ngòn ngang;
Chim Bác cành Nam nhiều khắc-khoái
Hồn quê dặm khách sưng mõ-màng!

TƯƠNG-PHỐ

Theo văn 10 bài "Mơ Về Vườn Cũ" của Thi-gia Trần-Thanh-Đạm
Mùa Xuân năm 1946

- (1) Quê chung tôi cả Chim Bác đau cảnh Nam trong cảnh di-cứ và cùng đau đớn này.
- (2) Những dien gia, địa - chư, phủ-thương, các nhà giàn & Bác Việt bị đầu tổ chết không phải là it.
- (3) Nhớ liêu hõi Gươm chôn cõi-dở.
- (4) Mai miền Nam khác hẳn giống mai hoa miền Bắc cỏ từ hoa đến lá.
- (5) Bạo thách: Thơ than đời loạn và sinh không gặp thời của Ninh Thích đời Xuân Thu.
- (6) Toàn cõi Bắc-Việt đương bị Nga Hoa Việt-Cộng nỗ lực nhuộm hồng.



(Tiếp theo trang 15)

hoạn, toàn khoa-mục xuất-thân; ấy thế mà, chính ngay tôi, đi thi hương, hai, ba khoa, chỉ "mót" được cái tú-tài quên, rồi, xuất-chính mấy chục năm, chỉ hết thừa-phái, lại trợ-tá, chẳng làm thế nào "ngoi-ngoip" lên được tới cái chức « quan hặt vững » là tri-huyện... Ấy thế rồi, đến các cháu Bác, cũng vậy, chẳng anh nào đỗ được lấy cái bằng thành-trung, anh nào cũng dê ngang, dê tắt cả...

CỤ PHÚC-LỢI.— Thế, thưa Bác, hiện bà anh nhà làm gì?

CỤ ÔNG.— Thưa, nhà Cả nó làm giầy thép, nhà Hai làm sò Trứng-bà, và nhà Ba, làm kế-toán-viên ở một sở tư. Tuy, tất cả chẳng làm nên danh-phận gì gọi là hiển-đạt, nhưng, thưa Bác, các cháu Bác đều ngoan-ngoân, không chơi bời, lêu-lồng và chịu thương, chịu khổ làm ăn... Bác xem cả ba anh em nó, không một đứa nào chịu đi ở riêng. Từ khi nhà Cả nó được bồ về đây, ấy thế là, nó dù nhau ở xóm - xóm cả lại chung quanh hai vợ chồng chúng tôi... Trên, chúng hết lòng hiếu-kính cha mẹ; dưới, chúng một niềm hòa-mục với nhau; vợ chồng chúng tôi cũng lấy thế làm mừng lòng!

Cậu Cả trở vào, tay bưng một chiếc khay, trên, có một đĩa cẩm và một đĩa hồng. Cậu đặt khay xuống trước mặt hai Cụ.

CÂU CẢ.— Thưa, hồng và cẩm đầu mùa, xin mời Bác với Thầy soi, a.

CỤ ÔNG, với chiếc khay nhích lại.— Nào, xin mời Bác...

CỤ PHÚC-LỢI.— Mời Bác...

CỤ ÔNG.— Thật đúng như lời Bác nói lúc này, hữu phúc sinh trung-châu... Từ khi về trên này, tôi nhận thấy cuộc sống thay đổi hẳn, của ngon, vật lạ, chẳng thiếu một thức gì, chẳng bù với những năm, tôi ở Hoành-Bồ, ôi thôi, sao mà nó buồn thảm thế! Quay đi, một lú mán, quay lại, dâu quê lam-lú. Không trách, xưa các cụ, khi chẳng may bị đòi về trị nhậm ở nơi đèo heo, hút gió ấy, đã để lại một bài thơ từ tuyệt mà người ta còn truyền-tụng lại mãi...

CỤ PHÚC-LỢI.— Tôi nhớ, hình như, đạo ấy Bác có ngâm cho tôi nghe, nhưng lâu ngày, tôi cũng quên mất hẳn, bài thơ thế nào, Bác nhỉ?

CỤ ÔNG, nhích miệng cười.— Thưa, tôi còn nhớ lắm, để tôi đọc lại Bác nghe, tuy bài thơ chẳng được hay gì cho lắm, nhưng, nó tả đúng cảnh-tình của nơi hoang-dã đó:

"Vui thú, phong-lưu nhất Hoành-bồ,
Trên thi, hrouw, vượn; dưới, gà-gô!
Lý-trưởng lè mèng: dội cắp-cá.
Thầy thông đem iết: một mâm sò l.
Hai Cụ và cậu Cả đều phá lén cười.
Bồng ở ngoài có tiếng ồn-ào vọng vào.

TIẾNG VỌNG.— Thưa Bà, cháu đã đi học về, a.

— Con đã về, mẹ ạ.

— Thưa Bác, cháu đã về, a.
Rồi một lú trẻ, vừa trai, vừa gái, tay cắp cắp sách, chạy ừa vào, dứa bé nhất độ lên bày, dứa lớn độ 12, 13 tuổi.

CỤ ÔNG.— Đây, các cháu đã về đây, thưa Bác. (Lú trẻ chợt thấy có người lạ, thì đứng dừng lại) à, các cháu lại cả dàn, ông bảo... (Hai bà dứa lớn tiến sát đến gần sập) ông Phúc-Lợi đây, (tay chỉ) là bạn của ông, mới lên chơi với ông bà; các cháu, chắp tay, lạy ông đi... Ông Quang, lạy chước đi, cho mày em nó theo nào...

QUANG, chắp tay, cúi đầu.— Lạy ông ạ! (mấy dứa kia bắt chước làm theo một cách nhao-nhao).

CỤ PHÚC-LỢI.— Các cháu ngoan quá ạ, ông có mấy gói kẹo ở kia (cụ đứng lên, đi mở valy, lấy ra) ông cho các cháu một gói, mấy anh em đông, ông phải cho cái gói lớn này (cụ đưa cho Quang). Đây, cháu đem chia cho các em, nghe chưa?

CỤ ÔNG.— Tất cả cảm ơn ông đi (tất cả đều nhao-nhao nói: "Cám ơn ông ạ!"). Thời, thế bây giờ kéo nhau lên cả trên gác, để cho ông nói chuyện, nhá...

CÂU CẢ.— Mà chờ có dừa nghịch, làm huyền-náo thì phải dòn dẩy! (Bày trẻ, vâng, dạ, rồi-rít, rồi chạy ừa cả ra cầu thang, để lên gác).

CỤ ÔNG, quay nói với Cậu Cả.— Con ra thưa với Đέ, bảo chí nó đi chờ, để về làm cơm Bác soi...

CÂU CẢ, đứng lên.— Thưa vâng.

TỰ DO XUÂN KỶ HỢI 1959

NHÀ CÓ PHÚC

CỤ PHÚC LỢI, vội ngăn câu lại và nói với Cụ Ông. — Xin Bác thư cho đến mai... vắng, đến mai, thè nǎo, tôi cũng xin đến hǎu hai Bác...

CỤ ÔNG.— Tôi chả nghe thế... chỗ tình cố cựu, bao nhiêu năm nay khao khát, nǎo, ta dã kịp hàn huyên gì với nhau đâu... Xin Bác, Bác sỏi cơm chiều nay với chúng tôi, tối nay Bác nghỉ lại đây, rồi mai sớm, Bác hãy lại dǎng anh Nghè, cũng chẳng muộn gì, kia mà...

CỤ PHÚC LỢI.— Không, thưa Bác, kè đến hàn huyên, thì mấy ngày nǎo, ta cũng chưa hết chuyện nói với nhau, xin Bác cứ thư cho đến mai, thôi mà...

CỤ ÔNG.— Ai lại thế ? Bác dã lên tới đây rồi, thì lúc nào Bác lại dǎng anh Nghè, chẳng được ?

CỤ PHÚC LỢI.— Xin Bác thè-tinh cho tôi, tôi đã lên đây, xin phép hai Bác, cho tôi dùng bữa cơm đầu tiên với anh chị nó, kéo nó hậm-hụi...

CỤ ÔNG.— Vắng, tôi hiều lòng Bác lắm, nhưng, tôi vẫn tiếc, không được chuyện-văn với Bác, đêm nay !

CỤ PHÚC-LỢI.— Xin Bác xét cho, từ khi anh chị nó ở Pháp về, rồi mắc công, mắc việc, năm, sáu, năm nay, tôi có được giáp mặt vợ chồng anh nó đâu... Ngày về quê, con cháu gái mới đãi tuổi tôi, bây giờ nó lớn bằng bao, tôi cũng không rõ nǎo !... Thôi, thế tôi xin phép Bác... (Cụ Phúc-Lợi lên, với lấy ô và va-ly).

CỤ ÔNG.— Vắng, xin dě Bác lại dǎng anh Nghè vậy, nhưng, sáng mai, thè nǎo, Bác cũng đến sỏi cơm với chúng tôi, nhá !... (cụ gọi với ra phía cửa hàng, trong khi di tiến cụ Phúc-Lợi ra. Câu cà cũng di theo sau hai cụ) — Bà nó ơi !... Bác Phúc-Lợi cứ nhất-dịnh đòi về dǎng anh Nghè, đấy...

Ba người đi ra xong thì vừa hạ màn.

CẢNH SUẤT II

Tại nhà ông Nghè, con cụ Phúc lợi.

Đây là cái phòng dành riêng cho bạn-hữu, ở trong cái biệt thự của ông Nghè.

Trong phòng, bầy biện theo lối áu tây. Bên phải, có cửa ăn thông sang buồng rửa mặt. Bên trái, có cửa dě ra bên ngoài hành-lang của biệt-thự. Phía trong cùng, có giường sắt, kiệu một người nằm. Giường có bàn nhỏ, thấp và hai ghế tựa thấp.



Kéo màn lên, ở trên bàn, thấy có dě chiếc valy con, của Cụ Phúc Lợi, và chiếc ô, dựng tựa vào một chiếc ghế.

Ông bà Nghè dương đứng nói chuyện với nhau, ở gần lối cửa ra vào.

BÀ.— Thế, cụ đâu, bà minh ?

ÔNG.— Cụ dương rửa mặt, ở bên kia.

BÀ, cau mày.— Bây giờ làm thế nào, cụ đến vừa đúng ngay vào lúc mình di chơi, mới rầy rà cho chú !

ÔNG.—... Hay, ta mời cụ cùng di...

BÀ.— Không tiện đâu, mình ơi ; với lại, nếu còn sớm giờ, ta còn phải tặt lại dǎng anh luật sư Vinh, uống Cốc-tay, kia mà...

ÔNG.—... Rầy quá nhỉ !

BÀ.— Hay, thế này tiện hơn hết, mình a... ta bảo Tư, nó xem, bảo bếp làm cơm ta, dě cụ ăn trước, chứ, vợ chồng mình di la-cà, chẳng biết mấy giờ mới về ? (Bà nói xong, không đợi ông đáp, bà giơ tay bấm nút chuông).

ÔNG, hỏi có vẻ nghĩ-ngo.— Ủ, hay thế vây... với lại, xưa nay, cụ có thích ăn cơm tây đâu.

Anh Tư vào, anh Tư là quản-gia của ông bà Nghè.

TU.— Thưa ông bà gọi con a ?

BÀ.— Anh Tư này, có Cụ ở dưới quê mới lên chơi, cụ không ăn được cơm tây, ở nhà, anh xem bảo bếp nó làm cơm ta ăn nhá...

TU.— Bầm vắng a.

BÀ.— Chị Hai đã di dón cô Bé chưa ?

TU.— Bầm, chị ấy vừa đi đấy a.

ÔNG.— Hết chị ấy về, anh bảo chị ấy đưa cô Bé vào đây, chào Cụ, nghe không ?

TU.— Bầm vắng.

BÀ.— À, hôm nay, là ngày học đàn của cô Bé, anh nhắc chị Hai, chờ dě nhõ giờ, cô giáo phải đợi lâu, anh nghe chưa ?

TU.— Bầm vắng.

Cụ Phúc Lợi ở buồng rửa mặt bước sang. Cụ ngồi xuống ghế.

ÔNG.— Thưa, cái phòng này dě riêng cũ dùng, cụ cần gì, cụ bấm chuông ở kia, (ông chỉ về phía cái bấm chuông) gọi anh Tư (ông quay lại phía anh Tư), anh Tư, ở nhà, anh hầu cụ, nghe không ?

TU.— Bầm vắng.

Nghe thấy ông Nghè nói hai tiếng : « ở nhà », nên cụ hỏi ngay :

CỤ.— Thế, anh chị di đâu bây giờ ?

ÔNG.— Thưa, thường nhật, giờ này, chúng con di chơi mát... Cụ ở nhà, dě cụ sỏi cơm trước, vì chúng con e có vẻ muộn chăng.

CỤ, có vẻ không được vui, nhưng cụ cũng gượng hỏi.— À, con cháu Bé đâu nhỉ ?

BÀ.— Thưa, cháu di học, giờ này, nó cũng sắp về... Con đã vừa mới dǎng anh Tư, hể cháu về, anh sẽ dẫn cháu vào đây...

CỤ.— Thế là được rồi, anh chị cứ di chơi đi...

ÔNG.— Thưa vắng, Cụ ở nhà...

BÀ.— Cụ ở nhà...

Hai vợ chồng ông Nghè di ra khỏi phòng.

TU, Giơ tay gãi gáy, rồi sē nói.— Bầm Cụ, chúng con về làm hầu ông bà Nghè con, ngay từ khi ông bà con, mới ở Pháp về, kia đấy a... Bầm, lần này, Cụ lên chơi, chúng con mới được hầu Cụ. Bầm Cụ, Cụ sỏi gì, dě chúng con bảo bếp nó làm a ?

CỤ, ngâm-ngù một tí rồi cụ mới nói.— Tôi vừa uống nước, ở dǎng nhà một ông bạn, tôi thấy còn no... Có lẽ, tôi chẳng cần ăn gì nữa đâu... anh đừng nên cho làm gì cả, tôi không thấy đói.

TU.— Dạ, bầm cụ, ông bà con dã ra lệnh mà con không bảo bếp làm cơm, thì thè nǎo con cũng bị quở !

CỤ, nhích mép, cười gǎn.— Về việc đó, anh chó lo, dã có tôi, tôi sē nói hộ cho anh.

TU, lại giơ tay gãi cái mụn vô hình ở gáy.— Bầm cụ, con xin phép cụ, bầm, con trông thấy cụ, con lại nhớ tôi bỗ con...

CỤ, hơi ngạc-nhiên.— À !

TU.— Bầm, cụ có cho phép, chúng con mới dám nói a...

CỤ.— Được, anh cứ nói.

TU.— Dạ, bầm cụ, khi chúng con còn ở nơi quê, nhà nghèo quá, cả nhà, luon-luon bữa no, bữa dồi l... děn lúc con lớn khôn, dì làm, dì ăn kiém được đồng tiền, dě cho cả nhà no ấm, thì bố mẹ con, lại dã vè cà l... bây giờ, con có muốn phung-dürong, cũng không sao được nữa... nghĩ tối đây, con ân-hận quá !...

CỤ.— Lòng anh như thế là rất hiếu-thảo, trung-hậu, đáng khen... cho dǎng anh không děn được ơn, trả được nghĩa cho cha mẹ, nhưng cha mẹ anh cũng chứng quả cho lòng anh.

Ở phía cửa ra vào, có người đi qua. Anh Tư vội chạy ra.

TU, dừng lại ở ngưỡng cửa.— Chị Hai ơi ! Lại đây tôi bảo cái này !... Có Cụ ở quê lên chơi, chị đưa cô Bé vào chào Cụ.

Có tiếng chị Hai nói vọng vào.

TIẾNG VỌNG.— Cô Bé ! Cô Bé, rồi cô hãy về buồng, hãy vào đây chào Cụ dã.

Chị Hai ló đầu vào, tay dắt cô Bé, cô Bé ướt độ, 6, 7 tuổi.

Hai người cùng bước vào trong phòng.

CHỊ HAI, chợt nhìn thấy Cụ.— Lạy Cụ a !

TU.— Kia, cô Bé, cô chào cụ dì !

CÔ BÉ, ngo-ngác, rut-rè.

— Lạy cụ... a...

TU.— Ấy chết, sao cô lại bắt chước chị Hai..? Cô phải chào : « lạy ông a, chư ! »

Cô Bé có vẻ luống-cuống, sợ-hãi.

CÔ BÉ.— Lạy... ông... a !

CỤ, cười.— Bé đấy a ? Vào đây với ông... ông xem nào... cháu tôi còn bé dại, cháu tôi dã biết thế nào ?.. (cụ giơ tay dón) vào đây với ông... lúc con về quê với Ba, Mẹ con, thăm ông, con mới được một năm, con dã biết gì mà nhớ ra ông... Già, mẹ con có ở nhà, bảo cho con rõ, thì con mới khôi bõ-ngo... (cụ cầm tay cô, kéo cô lại bên ghế cụ) cháu di học vẽ phải không ?

CÔ BÉ.— Thưa... vắng...

CỤ.— Cháu học ở trường nào ?

CÔ BÉ.— Cháu học ở trường Bà sơ.

CỤ, vuốt đầu cô một cách âu-yếm.— Cháu học có giỏi không.

CÔ BÉ, lặng yên, không đáp, cô cúi mặt xuống có vẻ ngượng-ngoài.— ...

CỤ.— À, ông có mua cho cháu một gói kẹo dây... cháu có thích ăn kẹo không ? (Cô Bé không đáp). Cụ với chiếc va-ly ở trên bàn, mở ra, móc, lấy ra một gói kẹo và đưa cho cô) Kẹo dây, con ăn đi !... (cô quay nhìn chị Hai).

CHỊ HAI.— Cụ cho, cô cầm lấy đi... hay, thôi, dě tôi cầm đở cho cô... Bầm cụ, cụ giao cho con a... Bầm cụ, bà con ra lệnh, kẹo, bánh, sau bữa cơm, cô con mới được ăn... con xin cụ a, dě con cầm, rồi chúc nữa cô con sẽ ăn, a.

CỤ, có vẻ khó chịu, nhưng sau, cụ cũng giao gói kẹo cho chị Hai.— À, thế à ?

CHỊ HAI.— Bây giờ, con xin phép cụ cho cô con di rửa mặt, rửa chân tay, dě cô con di học dàn, vì sắp đến giờ cô giáo dạy dàn đến rồi a.

CỤ, ngạc-nhiên.— Học gì ? Học dàn à ? Cháu tôi dã học dàn rồi, kia à ?

CHỊ HAI.— Bầm vắng, cô con dã bắt đầu học dàn từ mấy tháng nay, rồi đấy a... Bầm có một cô giáo dâm dǎm đến đây dạy cô con, đấy a... (quay nói với cô Bé) Thôi, cô xin phép cụ, di về buồng, đi !... (nói với cụ) Bầm, bà con dã có lệnh, không được dě trễ giờ học dàn của cô con... con xin phép cụ a.

CỤ, lắc đầu, thở dài.— Ủ, thôi, con di học dàn, học xong, rồi sang dây chơi với ông... vậy ! (Chị Hai và cô Bé di ra khỏi phòng. Cụ quay lại phía anh Tư) anh Tư này, tôi thấy khát nước.

TU, tờ vê hối-hoảng.— Bầm cụ, dě con di pha nước a...

CỤ, ngâm-nghĩ một hai giây, rồi mới.— Tính tôi uống nước hơi khó một tí, nghĩa là phải pha thật cẩn-thận. Điều trước nhất, anh chó có cho ngay chè vào ấm. Anh rửa ấm chén cho thật sạch... rồi dě đấy... anh di dùn nước... nhà có nước mưa không ?

TU.— Bầm không, nhưng có nước lọc a.

CỤ.— Nước lọc cũng đroc... anh dùn nước, lừa phải to, và anh phải đứng luon-lon ở đó, hè nước sôi, hơi bắt đầu sì ra đầu voi, thì anh dě dò, di lấy chè cho vào ấm, rồi rót nước sôi vào, anh dã nghe rõ và nhớ kỹ chưa, nào ?

TU.— Bầm dã... (anh túm-tím cười có vẻ như tự-nhủ, sao mà cụ tì-mì như thế, nhưng, cụ làm như vậy, chỉ cốt cho anh di lâu, dě cụ rảnh-rang).

Tu ra xong, Cụ ngồi nhìn quanh phòng, vẻ mặt buồn rười-r rượi, trong đó, có dù : chán ngắn, thất vọng, đau thương ! Cụ đứng lên giơ tay cầm lấy cái quai cửa chiếc va-ly, nhưng, Cụ ngâm-nghĩ thế nào, cụ lại buồng tay ra, đoạn Cụ quay ra phía cửa ra vào, và Cụ từ từ bước ra khỏi phòng.

Sân khấu không có người.

Một lái sau, anh Tư lě-mě bung khay chè và sách siêu nước sôi lên. Anh tờ vê ngạc-nhiên khi không nhìn thấy Cụ ngồi ở ghế.

TU, vừa đặt khay và siêu xuống, vừa nói với sang phía buồng rửa mặt.— Bầm rước cụ sang sỏi nước a (anh chạy sang buồng rửa mặt). Một tí. Anh trở ra, mặt ngo ngác. Anh chạy vội ra phía cửa ra vào và nói thiệt to) Xin mời cụ vào sỏi nước a ! (anh chạy ra khỏi phòng. Một giây sau, anh lại trở vào, dě ý nhìn vào cái ô và cái va-ly. Anh làm bầm) Quái ! Không biết cụ di đâu, kia ! Va ly và ô của cụ hãy còn ở kia.., hay cụ di ra đường chăng ? (anh lại hối hoảng chạy ra khỏi phòng).

Anh Tư ra xong, màn cũng bắt đầu hạ, nhưng, hạ được một phần ba, thì ngập ngừng một tí, rồi mới hạ xuống thật mau.

(Xem tiếp trang 40)



ĐÁ GÀ, GÀ ĐÁ

(Tiếp theo trang 24)

— Dù mê chơi thứ gì cũng không bao giờ nên làm mất lòng vợ. Đàn bà họ ghê lâm, họ không bao giờ chịu mình đâu. Họ im lặng tức là họ sẽ tìm cách trả đũa mình.

Ký Thanh gật cờ lên cãi lại :

— Chà có cách nào cả, tôi đã nói là nhà tôi chịu cứng họng.

Người bạn không chịu thua :

— Đấy rồi bác xem, họ thiếu gì lỗi trả đũa mình !

— Vô lý, không bao giờ nhà tôi...

Từ lúc Thanh bị người bạn gây cho một ẩn tượng về sự trả đũa của đàn bà, anh bắt đầu đề ý vợ xem có những hành động gì gọi là khêu gợi không, thì thấy không những chị Thanh vẫn nét na hiền淑, mà lại còn tỏ ra đòn dáng, chiều chuộng anh hơn xưa nữa. Mái tóc trước kia để rối bởi ít khi chịu chải, thì nay thấy vẫn tròn một cách gọn ghẽ, đường ngõi lệch kê thẳng một cách nên duyên. Và dè ý kỵ hơn một chút anh còn thấy bộ ngực của vợ được nịt cao và gọn, pháp phòng dưới lán áo phin mỏng rất gợi tình.

Đúng rồi, chị học cách trang điểm của người Nam để quyến rũ và giữ anh cho khỏi chán cảnh cơm nhà !

Hôm nay đưa gà đi Tây Ninh dự giải, muốn giữ sức cho gà khỏi phải di xa, mà lúc đến địa điểm phải đấu ngay, Thanh phải tối trước một ngày. Vợ Thanh cũng không phản nản gì về việc chồng đi cách đêm như vậy và còn khuyên khích và chúc anh đoạt được giải, yết nhà chị sẽ làm tiệc ăn mừng.

Ngồi trên xe đò, lâm lúc Thanh nghĩ bụng, phen này mà đoạt giải thế nào cũng rủ vợ xuống. Chợlён ăn một bữa cao lầu, để gọi là đèn đáp tẩm lòng chiều chuộng của người hiền phụ.

Đến cho Thanh, 9 giờ sáng hôm sau thì tranh giải, mà tối hôm ấy đến nhà trọ, con gà của anh không chịu ăn, cứ đứng chờ mãi và sầu rã ra từng giọt. Điều này là nó bị say nắng và cố khi trúng gió rồi ! Thanh cũng biết vậy, đã bóp thuốc và đồ sâm cho nó, mà con gà quái ác cứ chờ ra, đứng rú đầu xuống một cách thảm hại.

Hì hục chăm bóp cho gà đến gần nửa đêm mà thấy vô hiệu, Thanh nghĩ : thà rằng đem về đêm nay còn hay hơn, chả đẽ đến mai đi một ngày nắng nữa, thì gà chết mất. Cơ mầu này thì chiến với đấu già mà cho ra đầu trường cho thêm nhục.

Và ngay đêm ấy Thanh ra xe đò về Saigon.

Mông đi ăn cao lầu tan vỡ, lại ngại về khuya bị vợ cắn nhau, làm cho Thanh chán ngán đi không buồn bước. Về đến nhà, đứng ngần ngại mãi, không dám gó cửa, giày lầu anh khẽ lay lay, hy vọng trong nhà có ai nghe thấy thì ra mở. Nhưng may thay, vừa dầy cánh cửa đã bật ra. À có lẽ nhà đi ngủ quên cài then cửa. Thế này thì chết thật, cửa ngõ hở hênh trộm nó vào cái rể rách cũng không còn ! Vợ với con không tin cậy gì được, mỗi đi vắng có mỗi một ngày... Thanh nghĩ bụng, nếu vợ mà lộ vẻ kêu ca gì sự về khuya của mình, thì anh sẽ mắng ngay cái tội đi ngủ quên cài then cửa để át giọng đi, không cho nói vào đâu được.

Cần thận đến già nhốt vào chuồng ; rồi Thanh lên nhà bắt đèn sáng trưng.

Ánh đèn vừa bừng lên thì Thanh giật mình sững sot thấy một bóng đàn ông nhảy vút từ trong phòng của anh... ôm quần mà chạy biến ra cửa.

Anh trổ mắt nhìn theo thì nhận rõ ràng là thằng Ngân... anh kếp phụ vẫn ca cải lương rất mùi bén hàng xóm.

Nhận rõ sự việc, biết rằng đuổi tên Ngân cũng không kịp, anh nhảy vào phòng vợ, với con ghen xung thiên, anh dám, anh tất vợ một hồi không còn tiếc tay.

Chị Thanh đầu tóc rủ rượi ở trong mùng, mặc cho chồng hành hạ. Ngừng tay, anh Thanh đứng thở hổn hển, chị bèn vén lại mái tóc rồi bật lên một câu như rọi gáo nước dâ vào lưng chồng :

— Ai bảo mê đá gà ! ?

Từ hôm đi Tây Ninh về, Thanh không chơi gà chơi nữa. Bạn bè có hỏi anh bảo chán rồi, nuôi gà chơi vô tích sự, chỉ thêm bức mình và tốn kém.

Có kẻ biết chuyện đã tiết lộ rằng :

— Thằng cha thích chơi "đá gà", nhưng bị gà hàng xóm "đá" lại, nên nó cay mà không dám chơi nữa.

Nhưng nếu ai lập lại câu ấy với Thanh, thì anh bùi môi một cách khinh bỉ, mà đáp :

— Chúng nó thối mồm, nói vậy, tôi chán chơi gà thì tôi thôi chứ gà nào đá nỗi tôi !

TRỰC - NGÔN

— TRANG 38 —

ANH EM

(Tiếp theo trang 35)

— Em ở cách đây bao xa ?

— Dạ, bảy cây số... độ chừng đó.

— Bảy cây số ? Vậy ai gọi em đến đây, lúc nào ?

Người con gái ngập ngừng, có ý không muốn nói đến những chi tiết rõ ràng, sợ nó sẽ mở đường cho những câu hỏi khác. Nhưng thấy tôi cứ im lặng, chờ đợi, bắt đầu cô ta phải nói :

— Thỉnh thoảng, đi chợ phiên, em ghé lại đây.

— Em vẫn ở nhà chồng ?

Người con gái cười :

— Em có hỏi gì đến gia đình anh đâu ! ... Chắc anh ở xa lâm, phải không ?

— Ở xa lâm, tuy anh vẫn nói một giọng với người tình này. Gia đình anh thì có gì đáng hỏi ? Nhưng chồng em thì phải e ngại chứ !

— Anh không lo. Chồng em không biết đâu. Mà chủ nhà đây họ có phòng bị.

— Ồ ! Chủ nhà này là những ai đâu mà không thấy một người nào cả ?

Người con gái không nói gì cả. Có lẽ cô ta có cười trong bóng tối. Tôi bắt đầu nhận thấy người con gái thôn quê này lần lần có những cử chỉ dạn dĩ lạ thường. Cô ta sát vào tôi và bỏ thái độ thụ động.

Tôi nói :

— Anh vẫn thắc mắc về người chồng của em.

— Anh nói sao ?

— Anh nói là chồng em... là giữa chồng em với em thế nào...

Người con gái nói cẩn thận đang siết tôi. Lần đầu tiên cô ta có vẻ chăm chú vào lời nói :

— Em không cần dấu : đối với em chẳng có tình nghĩa vợ chồng gì cả. Em không thương chồng. Cả gia đình nhà chồng đều biết vậy, cho nên luôn luôn hợp sức với chồng em mà canh phòng, vây giữ em, họ biết rõ là em ngoại tình. Nhưng em vẫn cứ ngoại tình. Mỗi lần bắt được họ đánh đập thẳng tay. Anh coi đây.

Người con gái cầm bàn tay tôi đưa lên đầu, cho tôi sờ thấy mái tóc cắt cựu. Tôi hiểu đó là lối ứng xử đàn bà ngoại tình ở quê tôi.

Người con gái tiếp tục nói luôn :

— Không phải lỗi ở em. Em chỉ có cách phản đối đó mà thôi. Từ đầu chí cuối em vẫn không thương được chồng em. Nhưng em bị bức bách phải lấy người chồng đó. Bây giờ thấy mẹ em mất hết rồi, bà con phía bên em không còn ai nữa, em không có ai bênh vực. Em liều rồi. Chỉ có cách phản đối như vậy mà thôi.

Cô ta phân trần bằng một giọng hăng hái rõ rệt, khiến tôi không thể ngờ là một câu chuyện bịa đặt mà các cô gái giang hồ thường đọc thuộc lòng mỗi khi có khách túm hòi đến thân thế của mình.

Cô ta ngồi giang ra, cởi cái áo ấm vứt vào phía đầu giường. Bên trong cô ta mặc cái áo cựu trắng, cô sơ mi.

Tôi nói :

— Anh hết sức tán thành cách phản đối của em.

Cô ta nũng nịu ngả vào người tôi, một tay cô ta vát cõi tôi xuống. Tôi bật cười :

— Nhưng gia đình mà ép được em trong việc gả bán thật là lừa.

— Dạ, anh nói sao ?

— Anh thấy em vừa liều vừa buông. Cha mẹ dễ gì ép gả em...

— Liệu ! Buông !

Người con gái búi mông, xì một tiếng. Rồi lại tiếp :

— Mình ai nói với anh là cha mẹ ép ?

— Chứ còn ai ép nữa ?

Người con gái trở lại hăng hái :

— Còn ai ép nữa ? Hồi đó họ có quyền, họ muốn gì không được. Thầy em làm sao dám chống với họ ? Anh tính hồi em đi học lớp nhì, cấp sách qua trước nhà nó, thì nó ngồi thổi bế cho cha nó làm thợ rèn, nó nghênh mặt ngó em, hai con mắt ngốc nghênh, khờ đặc. Lớn lên nó không biết một chữ. Vụy mà về sau, tôi khi bình nghỉ thành phần, thầy em không canh tác nồi, bị xếp vào hạng sống bằng tô túc, bằng bóc lột, và bị bao vây, cô lập, điều đứng ; lúc đó nó là bần cố, là đảng viên, nó muốn gì không được ? Thầy em lúc đó khiếp đi rồi, nghe ai dọa một tiếng là quỳnh lén, nói gì chẳng nghe ? Với lại có riêng gì mình em, cái cảnh địa chủ gả con gái cho đảng viên bần cố để nương thân ở đây thiểu gi. Nhiều cô đẹp dẽ, có học thức đảng hoàng

mà cũng cần rằng chịu vậy. Anh không thấy sao, bây giờ định chiến, thời thế khác rồi, họ không chịu vậy nữa, họ phá gia đình, bỏ trốn ra thành phố thiểu gi. Anh không biết chó con gái nhà quê bây giờ bồ nhà ra thành phố nhiều lắm. Phân lớn là vậy hết. Nếu em không thương đứa con nhỏ thì em cũng đi lâu rồi. Nội mờ nửa làng của em ở hai xóm Gò Chùa với xóm Đế đã có tới bốn chị vậy rồi.

Tôi giật mình hỏi :

— Xóm Gò Chùa hả ? Em nói làng nào ?

— Dạ, em ở làng Khánh xuân. Không dò là phía thầy mẹ em, chờ không phải là phía chồng. Phía chồng em ở Hương phú, cách đó chừng ba cây số, Anh cũng biết vùng đó sao ? Hai làng cách có ba cây số mà hồi thấy em đau nặng em dang bị thương hàn, vừa bót lại trúng phong bại một chân không đi được, cho tới khi thầy em mất em cũng không về nhà được. May có người anh con ông bác...

Bất giác tôi rút hai tay lại làm người con gái ngừng câu nói. Đầu cô ta vẫn còn ép trên ngực tôi. Một phía mông và đùi cô ta vẫn còn đè nặng trên đùi tôi. Tôi lúng túng khó xử như con chim cườm vừa bị cái lưới bẫy sập đè xuống.

Sau lưng tôi nghe có tiếng kêu nhẹ. Tôi quay lại, nhìn qua một lỗ thủng trên vách : không biết từ lúc nào một người đàn ông đến đứng trước cái bàn ở phòng ngoài. Y mặc quần cụt, áo sơ mi cụt tay, đầu hói ngắn ; y không xách bình nước bằng quai mà do bàn tay xoè to trống chụp xuống chiếc bình, lòng bàn tay đè sát xuống nắp, và như thế nâng chiếc bình lên rót nước. Y bưng chén nước uống vài hớp, rồi quay mặt vào phía buồng chúng tôi, ngừng lại nhìn một lát, y lại thản nhiên quay vào vách. Uống xong tách nước y quay ra bước đi.

Người con gái cũng vừa nhầm đầu dậy, nghiêng tai nghe tiếng chân y bước.

Thứ dịp ấy tôi ngồi hẳn dậy, nhích lui ra. Tôi bỏ chân xuống đất sấp sửa đứng lên, thì vừa nghĩ đến sự kinh ngạc của người con gái. Tôi càng bối rối. Cô ta tránh hẳn ra, ngồi yên lặng, ngoảnh mặt vào trong vách, nhưng vẫn theo dõi cử chỉ tôi, và chờ đợi. Sự yên lặng thực nặng nề. Trí óc tôi lộn xộn nhiều ý nghĩ đứt nối hỗn loạn, tôi vừa muốn vứt đi ngay tức khắc, vừa muốn có cách gì nhìn rõ mặt người con gái.

Như thế có lẽ khá lâu. Chợt người con gái phác một cử chỉ như sắp quay lại. Tôi hoảng hốt đứng phắt dậy, móc túi lấy ra một tờ bạc trăm đồng vào tay cô ta, nói vội vàng :

— Anh đi. Thôi, anh đi.., anh có việc gấp...

— Vâng !

Tôi vét tăm màn lách mau ra ngoài. Trong cái tiếng « vâng » nói bằng một giọng kỳ cục của người con gái miền Trung đó tôi nghe rõ ràng một sự lạnh lùng kiêu hahn chưa đầy giận hờn vì tự ái bị xúc phạm, và vì những thèm muốn xác thịt bị khêu khích mà không thỏa mãn.

Vừa ra đến cổng tôi suýt va phải một người đàn ông đi ngang qua. Y hút một điếu thuốc lá, mũi khói hăng hét gài xông vào mũi tôi. Y đi về phía đường quốc lộ. Tôi bước theo sau y, cách vài thước tinh thông hít phai mũi khói thuốc lá khó chịu.

Tôi đứng chờ người bạn. Một chiếc xe hơi rời những hạt mưa bay rơi túi bụi trong khoảng ánh sáng của đèn pha. Tiếng chiếc xe hơi đi qua vừa tắt, thì nồi lén tiếng huýt sáo mấy câu đầu của bài Tô chúa dạ khúc. Người bạn chơi bài của tôi trước đây đã cầm một cây kèn đi theo giàn nhạc của một gánh cải lương lang thang ba năm ; ngày nay đã khúc đó còn dính trên môi.

Chúng tôi đi về phía quận lỵ. Người bạn vẫn huýt sáo. Tôi suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa một lần về quê. Tôi lại suy nghĩ sâu xa về cuộc đời đáng thương như một đứa trẻ lêu lõng không được dạy dỗ mà em Tân tôi thì chửi bới dù điều, mà tôi và em Hạnh lại a-tòng theo. Ai làm việc xây dựng lại nó ? Nếu còn chủ tôi, người đã cầm thận mở cái túi khôn bao la của cõi nhân bồi tìm một câu khéo hiếu viết treo lên, và như thế nó đã được chỉnh đốn rồi.

Ánh đèn mảng-sóng nhấp nháy qua các tần cây dần dần sáng rõ. Khi chúng tôi bước đến giữa ánh sáng của phố xá, tôi lại tìm được cái bình thản vô tư thường nhật. Mọi băn khoăn hắc ám tiêu tan hết. Tôi hít thắc mắc tự hỏi : « Vừa rồi là Hạnh hay không phải là Hạnh ? »

Người bạn lên tiếng nói :

— Ở đây có cái quán này khá nhất. Vô dây kiểm tô phở đi.

Tôi sực nhớ lên mặt hán, đưa tay gõ một sợi to nhện cõi dính trên mái tóc của hán, đưa cho hán xem, rồi kéo nhau vào quán. Hán trông thấy sợi to nhện, cười xòa, thích chí.

VỐ PHIẾN

TỰ DO XUÂN KỶ HỢI 1959

Thờ kính tổ tiên

(Tiếp theo trang 20)

Khai lại vẫn đề này hôm nay, trước ngày xuân này, chúng tôi không có ý công kích công việc của những người truyền giáo đi trước. Một hành động như vậy, muốn được phê phán, cần phải đặt vào thời đại của nó, phải được xét dưới nhiều khía cạnh, căn cứ vào nhiều sự kiện tâm lý, tôn giáo, xã hội, lịch sử... Ta không nên căn cứ vào tâm lý của người sống ở thời nguyên tử để mà đánh giá người của thời súng thần công. Chúng tôi chỉ muốn lấy con mắt và tấm lòng của người sống năm 1958 để mà đặt lại vấn đề thờ ông bà ông vải ở Việt Nam. Vấn đề chúng tôi muốn đặt lại hôm nay là nhận: tục thờ ông bà ông vải không phải là một tôn giáo và cũng không phải là một di sản.

Một động tác được coi là động tác tôn giáo, không phải tự bản chất đơn thuần của động tác ấy. Có những nghi lễ như thế này thế nay chưa phải là một tiêu chuẩn quyết đoán có động tác tôn giáo. Một động tác được coi là động tác tôn giáo khi động tác đó biểu lộ những tình cảm tôn giáo, nghĩa là khi làm những việc đó người ta muốn biểu lộ lòng tin tưởng vào một quyền lực thần thánh nào ở trên con người.

Người Việt Nam trong khi vái lạy trước bàn thờ tổ không ai tưởng cha mẹ mình là thần linh mà thực ra họ vẫn cảm thấy người mà họ đang vái kính cũng là người như họ, đang cần được yêu mến, nhất là được giúp đỡ cho họ.

Tóm lại, người Việt Nam tin rằng người chết vẫn còn tiếp tục sống dưới một hình thức khác, tuy có hoàn toàn hơn, nhưng không hề tin rằng cha ông họ đã biến thành những bậc hiền linh, có quyền năng, có thể ban ơn hay giao họa cho loài người. Người Việt Nam ít khi thần thánh hóa tổ tiên: họ thậm chí ông bà ông vải họ vẫn là người như họ, vẫn còn ưa thích những cái họ ưa thích, vẫn còn cần những cái họ cần, vẫn muốn có một chỗ ở trong gia đình, vẫn muốn được lòng âu yếm kính trọng của họ.

Những nghi lễ về tục thờ ông bà ông vải thực ra chỉ là những nghi lễ của đạo hiếu. Mà đạo hiếu đòi người con phải hiếu thảo khi cha mẹ còn sống cũng như khi cha mẹ đã chết đi rồi.

Như vậy tục thờ ông bà ông vải, xét cho cùng ra, cũng không có gì dị đoan là vì những nghi thức của nó không bao giờ biểu lộ những tâm tình tôn giáo. Người mình thấp nén, dốt hưng trước bài vị của người chết, thì người tây phương dốt nén thấp điện ở mồ người chết. Ngày nay người ta thấp điện, kết hoa chung quanh bức ảnh truyền thần của cha mẹ hay người yêu thì có sao đâu.

Còn như việc vái lạy, đó chẳng qua chỉ là những biểu lộ lòng cung kính như vái lạy người sống. Đến như tục cúng cơm thực ra chỉ là để biểu hiện sự thông cảm giữa hai thế giới.

Nhu vậy, ta nhận thấy việc thờ ông bà ông vải không phải là một điều nguy hại cần phải tiêu trừ. Trước kia hai phe truyền giáo Trung Hoa, một là dòng Tân chủ trương duy trì tục thờ ông bà ông vải, bên kia là Dòng Thura Sai lén án nô. Cuộc tranh luận kéo dài mấy thế kỷ. Sau cùng, Tòa Thánh đã tỏ thái độ, ban phép cho người Công giáo Trung Hoa được tiếp tục giữ việc thờ ông bà ông vải mà chỉ khuyên nên gạt bỏ một vài việc như việc cúng cơm chặng hạn.

Ngày nay trong lúc mà gia đình đang bị hóa thành sá mạc, trong lúc mà ai này muôn sống ở ngoài gia đình, thì thành lập lại ở giữa gia đình một bàn thờ tổ không những là điều nên làm mà nhiều khi còn cần thiết. Thiết lập lại trong mọi gia đình bàn thờ tổ không phải để lại đóng khung con người trong những khuôn khổ thắt rào, nhưng là để gầy lên ở đó một chút ấm cúng, để lấy đó làm một điểm gặp gỡ cho các tâm hồn và các thế hệ.

Vẫn đề cần đặt ra lúc này là cố giữ lấy BÀN THỜ TỔ, và thời vào đây một SINH KHÍ MỚI BÀN THỜ TỔ sẽ phải là MỘT BIỂU TƯỢNG thể hiện sự DUY NHẤT, SỰ CẨM THÔNG, SỰ YÊU ĐƯƠNG, SỰ TIN TƯỞNG của những người cùng chung sống dưới một mái hiên. Bàn thờ tổ cần gắn lại các tâm hồn đang chạy bỏ nhau, cần nối kết lại các thế hệ đang ly dị, dào thải rỗng rỗng nhau. Hôm nay đây, lúc xuân về, dùm mắt, thanh bình, đem yêu thương vào tâm hồn ta, làm dịu xuống mọi tình cảm nóng, nóng giận, chung ta hãy bình tĩnh cởi mở toang lòng ra, dẹp đỗ mọi bức tường, san bằng mọi biên cương để lòng ta cảm thông được với nhân寰 và vũ trụ qua mọi thời gian và không gian.

THANH-LÂNG

(1) Về điểm này muốn nghiên cứu dài rộng xin đọc tạp chí Phép Tựu che les Vietnamens, luận án tiến sĩ thần học của L.M. Vũ Quang Tuyên (trang 172-213).

Điểm Mặt Quốc Dân

(Tiếp theo trang 30)

Có sót thì dùm mách bảo cho.
Đại-biển của dân, dân tản-tụng,
Chứa đầy cái đĩa nói quanh-co.
Điểm xong nhà báo và dân-biển,
Đại-diện miền Nam đất Tu-do.
Ghé mắt nhìn qua bờ vĩ-tuyến,
Tán-tường cộng-sản khá hay-ho.
Thử xem địa-ngục hay tiễn-cánh,
Bạc bít tàn canh phải lâm trù!

Trước tiên hãy kể cụ Phan-Khôi,
Cụ Tú nhà ta thiệt cũng tội.
Ai lại an lương vào hàng hổ,
Ghế cao ngất-ngưởng ghêch chầu ngồi.
Bác Hồ chiểu-dãi hơn chiểu vợ,
Chi cốt cho ngài được thành-thor.
Tuổi trẻ hung-hăng đành một lè,
Chờ như cụ Tú đã già rồi.
Bụng tai, bit mắt dùng cây viết,
Nguyệt lão vải hàng tản-tụng chời.
Có phải nói danh nhân-sĩ gốc,
Bon con nhà Mác phục như trời.
Đảng này uong-nganh đòi dân-chủ,
Gào tự-ro hoài mới dở hơi!
Làm tại thanh-niên vùng tinh mộng,
Xông lên múa bút đả tai-bời.

Trương Túu, Hoàng Cầm, Nguyễn Hữu Loan
Văn-Cao, Lê-Đạt cũng đăng đàn :

Tự-do là giết không cần xít,
Dân-chủ là chầu cửa ủy-ban.
Cán-bộ toàn phường ăn cướp cát,
Hồ, Đồng bắt quá lũ cờ gian.
Dân cho hòa ngục cùn phượng-huồng,
Miền Bắc tương-lai thiếu địa-bàn.
Vật đất làm mưa, trời vẫn han,
Đem thân làm ngựa bung chưa an.
Hòa-bình đù-dồn vài con đít,
Uốn-éo vào hầu các quý quan.
Còn chút vòn rieng đêm ắng-hợ,
May ra thôi cũng đỡ co-hàn.
Đất cần trại cỏ, người ăn cỏ,
Miếng cỏ xoi vào mắt ruột gan!
Nghìn trước đã chưa tiếng có vây,
Muôn sao hồn nhớ cảnh điên-tan.
Vợ chồng rào-đồn, ngò san-bây,
Ruột thịt nhìn nhau chàng hỏi-han.
Đao, gậy Quỳnh-lưu mãi phái bêu,
Hồi Hung-gia-loi, hồi Ba-lau!

Mỗi kê so-so chuyện sưa sai,
Gọi là mấy nét rất so-sài.
Ai không tin thực, còn mê « Cụ »
Còn tưởng « anh » Khu, « chú » Giáp tài.

Thì thử ra chơi ngoài Bắc Việt,
Mà xem bằng mắt, láng hẳng tai.
Rồi về thả sưa tuyên-truyền Cộng,
Có thể Hà đây mới phục ngài.
Chết cõi ngoài xa mo-uốc hão,
Cho ra đất Bắc lại co vội.
Lên xe, xuống ngựa, gác vò-sản,
Chính-trí xa-lòng, chờ học-đồi!
Mai-một ném bom Hồ chủ-tịch,
Bảy giờ có hồi cung công to.
Võ-tinh mờ cửa mời lang-sồi,
Gián-tiếp cầm dao hại giỗng-nòi.

Miền Bắc ngày nay nếu địa-đảng,
Sao hàng triều kê phải lang-thang?
Quỳnh-lưu đỗ máu đồi dân-chủ,
Cán-bộ công đầu Nguyễn-hữu-Đang,
Muôn sống liều mình quên cả chết,
« Nhân-Vân », « Giai-Phẩm » tòa hào-quang,
Viết-minh lại gấp vào nám chó,
Thì bác Hồ tôi chết bô-làng!

Tڑi lên tạm xét vài ba việc,
Toàn nét « điên-hính », chuyện « đặc biệt »,
Đại-diện cho dân có báo-chương,
Có trăm dân-biển quên ăn tiệc.
Có từ Giai-phẩm, cụ Phan-Khôi!
Có sức đấu-tranh bùng quyết-liệt.
Chó chết giờ đây Lợn trồ rồ,
Cuộc đời còn giông như trò xiệc?

Chúc cho tất cả các anh em,
Gặp tết từ nay hết nhợ-nhem.
Năm Lợn giêc cho lợn khôi lợn,
Thay dân-bà đẹp chẳng tòm-tèm.
Thay tiền phi-nghĩa xưa tay lắc,
Thay chuyện phi-luân mắt đồ-bèm.
Thay áo ny-lông phơi của la,
Với lau rứt mắt, quyết không thèm.
Đón xuân minh gầy cung dân-nghẹo,
Không lẽ bà con vẫn cũ mèm?

HÀ-THƯƠNG-NHÂN

Chi vì cái Tết

(Tiếp theo trang 34)

Riêng tôi, tôi vẫn nghĩ rằng một ngày kia, việc gì đến sẽ đến trong cái gia đình ấy. Nhưng không ngờ nó xảy ra trong những ngày cuối năm, và đến bấy giờ tôi mới biết rằng chỉ có sự thiếu thốn của ngày tết mới quan hệ, mới là động cơ thúc đẩy đến sự tan vỡ của cái gia đình rạn nứt ấy.

Tôi đoán như vậy, vì tôi với Tuất vốn là đôi bạn thân thiết từ thuở thiếu thời. Tuất không dấu tội diệu gì, dù rằng Tuất vừa mới biết một người con gái hoặc yêu mến một nữ tài tử màn bạc. Có thể nói rằng chúng tôi có hai nhưng là một.

Cái ngày Tuất lấy Loan, tôi cũng được Tuất hỏi ý kiến. Ngày cưới, tôi đi phù rể. Nhưng sau ngày cưới được 1 năm, tôi thường thấy Tuất râu ria. Cố lè lanh đầu tiên Tuất đã đầu tôi. Không lâu Tuất lại nói thật với tôi về tánh nết Loan. Nàng không đứng đắn. Tôi sợ rằng Tuất chủ quan nên có những nhận xét ấy. Nhưng Tuất đã đặt anh ra khỏi vòng kiềm tỏa của tư tưởng — Tuất nhận xét đúng — từ đó Tuất lo lắng nhiều. Tuất muốn giữ lại hạnh phúc vì Loan đã có mang được vài tháng. Tuất lo, Tuất nghĩ, miệng ít khi cười.

Tôi không thể giúp Tuất được ý kiến hay. Không biết phải làm thế nào để giữ chân con ngựa bát kham. Tôi thú thật, rất lúng túng. Rồi một hôm Tuất vỗ vai tôi, mừng hiện ra mặt.

— Tôi đã nghĩ rồi anh ạ. Chỉ có một cách.

— Cách gì?

— Ràng buộc nàng vào một thói xấu khác, nhưng vô hại cho gia đình hơn.

— Tôi chưa hiểu!

— Tuất xoa tay đắc chí :

— Cho nàng đánh bạc.

Tôi giật nảy mình. Tuất đã nghĩ quanh. Trước mắt tôi, bao nhiêu gia đình tan nát vì cờ bạc. Nếu Loan dam mê cờ bạc, kết quả sẽ thảm hại hơn là đẻ Loan hiện tại. Tôi không nói ra cái ý nghĩ ấy. Tôi hỏi Tuất :

— Anh đã nghĩ kỹ chưa?

— Ký lâm và cồn so sánh nữa. Nàng sẽ vùi đầu vào cờ bạc mà quên hết. Nàng sẽ giữ được tình yêu gia đình. Tôi chỉ cần cố gắng hơn một chút và trong hai cái dam mê nàng sẽ chọn một.

Tôi gật đầu chiều ý bạn chưa phải đồng ý với lý luận của bạn.

Rồi thẳng Nam ra đời.

Hạnh phúc của gia đình ấy vẫn tồn tại.

Nhiều lúc tôi cho rằng Tuất có lý — nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đến lúc Tuất hết tiền cho nàng đánh bạc, lúc ấy sẽ ra sao — quân bài đã giúp Tuất đắc thắng. Tôi không chối cãi sự thực hiện tại ấy. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến một ngày xa xôi nào đó để nhắc Tuất phải kiềm制 lại, dù chỉ một ít thôi. Tuất thản nhiên. Tôi không thể thản nhiên được vì tôi tin chắc sự dam mê nào chăng này nở ra một xấu xa khác.

Nhưng có lẽ tôi lầm. Tại sao tôi cứ níu lấy một duyên có nỗi đớn để phiền hà Tuất. Tôi thôi nhắc Tuất những ý nghĩ không hay của tôi về Loan. Chính tôi đã thấy vợ chồng Tuất ăn nhiều bữa cơm rất thanh đạm không ngờ, trong khi Loan vẫn đủ tiền để đánh bạc. Chính tôi lại thấy Tuất thường ngày hai buổi đi đón vợ ở nhà chứa bạc về, cười thỏa mãn. Gia đình ấy không bao giờ có sô sát, dù rất nhỏ.

Rồi 3 năm qua. Sự nghỉ ngơi của tôi đã hết. Đến lúc mà tôi tin một cách thành khẩn ở sự thành công của Tuất thì lại chính là lúc Tuất thất bại. Thế cuộc đã lật ngược trở lại theo sự xét đoán của tôi : Lấy dam mê để chinh phục dam mê là thất sách.

Loan đã bỏ đi giữa đêm 28 Tết.

Cũng như Tuất, tôi tin chắc peu không phải là những ngày tận cùng của một năm, nhằm lúc Loan thua bạc thì đã không xảy ra chuyện gì trong gia đình ấy.

Nếu đúng thì tôi lỗi ấy do mấy ngày Tết đã gây ra chứ không phải là kết quả dĩ nhiên của một sự dam mê hoặc do sự bộc phát của một sức quá chịu đựng.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu kết quả của sự tan vỡ là do khía cạnh nào, nhưng chắc chắn rằng ngày Tết đã nhen nhóm mồi lửa cho sự tan vỡ ấy không phải nhỏ.

VÂN - HUYỀN

TRANG 39

PHẬT GIÁO

TỨC LÀ GIÁO PHÁP VỀ TRÍ GIÁC

(Tiếp theo trang 21)

Tinh-tấn, Thiền-dịnh, Trí-huệ. Tức nhiên ta bước lên địa-vị chẳng thối chuyền đổi với quả Phật, rồi sau này ta sẽ đắc Trí-giác hoàn toàn, tức là thành Phật vậy.

Về Phật-pháp, Phật-giáo (*Bouddhisme*) mặc dù có thiên kinh vạn quyền giải bày, nhưng chẳng qua là Giáo pháp về Trí-Giác, Đạo-lý dạy người đê đắc cái Trí-huệ siêu tuyệt, đê đắc cái Giác-ngộ hoàn-toàn, đê thành dũng Phật-dà. Người tu học Phật-giáo là người nương theo giáo pháp chỉ dạy đê trở nên dũng Trí-huệ hoàn toàn, dũng Giác-ngộ mà không một chúng-sanh nào, không một thần thánh nào bì kịp. Cho nên người ấy chẳng theo những hạng thầy tà mê, chẳng vái lạy và cầu nguyện các quỷ thần trong Tam Giới Lục Đạo.

Người tu học Phật-pháp lúc nào cũng nên ăn nhiều mà trông ra thế-cuộc, bền chí tu niệm, làm lành, giúp người và vui lòng nhận chịu những sự xảy đến cho mình; vui thuận với số phận mình, tuy nhiên lúc nào cũng tinh-tấn, quyết tâm lướt lên đường Trí-Giác. Người tu Phật có thể tho BE NH, vì Sanh, Lão, Bệnh, Tử là bốn mối khổ chung của người đời, không ai tránh khỏi. Người tu Phật có thể tho NẠN, đó là Định-mạng, là Dư-nghiệp thuở xưa mà mình trả đời này, cũng như món nợ mình trả xong thì chẳng còn ai đòi hỏi nữa.

Người Phật-tử thường nên coi kinh-diễn và suy gẫm: đó là cách tu hành có công-hiệu nhất. Khi Phật còn trụ thế, thì Phật là Thầy. Khi Phật nhập diệt, Kinh-diễn do Phật thuyết dậy trong bốn mươi chín năm giáo-hóa. Kinh-diễn ấy là Thầy của tất cả Phật-tử, xuất-gia cũng như tại-gia. Kinh-diễn Phật-giáo hiện nay có in ra bằng dù thứ tiếng: Tàu, Tây-Tạng, Pháp, Anh, Việt-Nam, Thái-Lan, Cao-Miên v.v... Người nước nào muốn tu học Phật-pháp cũng được cả.

Sau khi trải qua một thời-gian xem Kinh-diễn, sau khi đọc biết bốn-hạnh của chư Phật, của chư Tô, của các Thánh-hiền, sau khi khảo qua lịch-sử truyền-bá Phật-giáo, người Phật-tử bèn tự mình chọn lấy môn tu và pháp-môn hành riêng biệt cho mình, rồi cứ theo sở trường ấy mà tiến tới một cách vững chắc là đủ. Chớ nên vội nghe theo lời của những kẻ dồn dập: ông thầy này giỏi, bà sư kia linh, ông nọ biết việc quá-khứ vị-lai. Đó chẳng qua là lỗi tuyên truyền của bọn *bịp bợm*, bọn *chim mồi* mà thôi. Mà những vị giỏi, linh, biết việc quá-khứ vị-lai, phần đông chỉ là những kẻ nói bẩn bậy bạ mà thôi, họ còn khiến mình quay theo tà-giáo là khác.

Người Phật-tử, một khi đã vững tâm, một khi đã chắc quyết rằng mình có Phật-tánh, cũng nên kết Thiện-tri-thức, có thầy hay bạn tốt, đê thỉnh thoảng viếng thăm nhau mà đàm luận, trao đổi ý kiến, cùng nhau nắm tay dùi dắt lên đường Trí-huệ.

Kính thưa các bạn đọc!

Trong số Xuân Ký-Hợi của báo Tự Do, tôi xin phụ vào vài ý-kien về Phật-giáo có tinh cách xây dựng, mong rằng những ý-kien ấy có chút ít ảnh hưởng đối với tiền đồ Phật-giáo ở Nước-nhà 1

Nam-mô Bồn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

DOAN-TRUNG-CÒN

NHÀ CÓ PHÚC

(Tiếp theo trang 37)

CẢNH SUẤT III

Ngày hôm sau.

Vẫn ở cái phòng dành cho bạn-hữu, tại biệt-thự của ông bà Nghè.

Kéo màn lên, ông Nghè ở phía ngoài, bước vào phòng. Ông đi thẳng tới chỗ cái bấm-chuông, giơ tay run-run, bấm. Đoạn, ông rút tờ điện-tín màu xanh lạt ở túi ra; ông vừa đọc lại, vừa đi tới cái ghế và ngồi xuống. Ông đọc xong, đặt tờ điện-tín xuống bàn, đê mắt, nhìn cái xa-ly, rồi lại nhìn cái ô.

Anh Tư vào.

TU.— Bầm ông gọi con à?

ÔNG.— Ủ... Thế nào, anh hãy kể lại cho tôi nghe, lúc tôi và bà nghè đi rồi, thì cụ bảo anh những gì?

TU.— Bầm, con đã thưa rõ đầu đuôi ông bà nghe rồi... Bầm cụ không nói gì cả...

ÔNG.— Ủ, nhưng, anh cho tôi biết, cụ có kêu-ca hay thán-trách gì không?

TU.— Bầm không...

ÔNG.— Anh cứ nói thật, anh xem ý, cụ có giận dỗi gì không?

TU.— Bầm, thật không.

ÔNG.— Tại sao, anh không bảo bếp nó làm cơm đê cụ sori?

TU.— Bầm, con thưa với cụ xem, cụ ưng sori gi, thì cụ gạt đi, cụ không ưng cho làm gì cả... Bầm, cụ kêu, cụ còn no... Con có nói với cụ, nếu con không bảo bếp làm cơm, thế nào con cũng bị quở, cụ bảo, không hề gì, đã có cụ, cụ sẽ nói cho... Bất-dắc-dĩ, con phải vâng theo lời cụ...

ÔNG.— Thế rồi sao nữa?

TU.— Bầm, sau, Cụ bảo con đi pha nước chè, đê Cụ sori... rồi, trong khi con đi dun nước, và lấy khay chè lên, thì Cụ đã đi rồi... Con vội vàng chạy ra đường tìm Cụ, nhưng, không thấy đâu cả... Bầm ông, thế bây giờ Cụ ở đâu, kia à?

ÔNG, ngập-ngừng, buồn-thảm.— Cụ đi về rồi cụ bị cảm ở trên xe lửa... đến Hải-Phòng, thì cụ mất!

TU.— Ối giời ôi ! Thế có khỏe không ! Con có ngờ đâu. Giời đất ơi !

Ông nghè ngồi, hai tay ôm lấy đầu, tỳ khuỷu tay xuống bàn, rầu-rĩ. Tư cũng nước mắt chảy quanh.

Bà nghè vào. Chợt nhìn thấy ông, thì bà cau đôi lông mày.

BÀ.— Ông kia, mình ! (Bà ngập-ngừng muốn nói, nhưng vướng có anh Tư) à, anh Tư, anh xuống bảo tài-xế đánh xe ra, đê đi Hải-Phòng ngay... bảo lấy cái xe lớn, đê đi đường xa, cho đỡ xóc, anh nghe chưa ?

TU.— Bầm vâng.

Tư ra xong. Bà đi lại, đặt bàn tay lên vai ông.

BÀ.— Mình ! mình ! can-dảm lên, chứ ai lại thế ? Cha già, mẹ héo, là việc không ai, là người không phải qua cái cầu đó !

ÔNG, ngừng đầu lên, rung-rung nước mắt.— Tôi thấy vô cùng hối-hận ! Chắc là cụ có điều bất-mản nên mới bỏ đi về một cách đột-ngoại như thế !

BÀ, cau mày, khó chịu.— Minh đến lạ ! sao lại có cái mạc-cam, tư kết-án minh ? Nào minh làm gì ?... Các cụ già, đến cõi, các cụ về, là lẽ rất thường... Cú ngồi đây mà đau-khổ cũng không ích gì... Cái việc cần là, ta phải xuống Hải-Phòng ngay, đê xem việc an-tàng cho cụ...

ÔNG, rầu-rầu đứng lên.— À, còn con em Bé đâu ?

BÀ.— Cũng phải cho nó đi à ?

ÔNG.— Phải cho nó đi chứ...

BÀ.— Đi bấm chuông.— Thế thì phải cho cả chị Hai đi...

Anh Tư vào.

TU.— Con đã bão bát tài đánh xe ra rồi à.

BÀ.— Cái xe lớn đấy chứ ?

TU.— Bầm vâng..., (anh lại gãi đầu, gãi tai rồi mới dám nói) Bầm ông bà,... con muốn xin ông bà, cho phép con... đi... hẫu... ông bà,... đê con được,... đầu trời sinh ra,... nghĩa tử, là nghĩa tận,... đê con xuống lê Cụ, lần cuối cùng à...

BÀ.— Anh đi, chị Hai cũng phải đi, ai trông nhà cho tôi ?

ÔNG.— Thôi được, cho Tư nó đi. Ở nhà đê có Bếp và thằng bé con, với con Xen.

Chị Hai vào.

CHỊ HAI.— Bầm bà gọi con ?

BÀ.— Ủ... Chị xem sắp sửa quần áo cho cả Bé, đê cô đi với tôi...

CHỊ HAI.— Bầm con có phải đi không kia à ?

BÀ.— Có... Chị phải đi, đê trông cô Bé chứ !

CHỊ HAI.— Bầm vâng.

Chị đi ra. Anh Tư ra theo. Ông, bà Nghè cũng đứng lên, và đi ra, màn từ từ hạ.

HẾT

Viết tại Hoàng-mai-hiện, Ngày 16
Tháng Chạp, năm 1958

VI-HUYỀN-ĐẮC



HỢP TÁC XÃ CHÂN HƯNG NGHÈ DỆT VIỆT-NAM

TRỤ SỞ: 246 bis, đường Pasteur — SAIGON

Nơi tụ hội những nhà sản xuất. Đầu loại hàng the lụa, linh, xuyễn, vân, quế, cẩm nhung.

ĐÚNG MẪU MỰC, ĐẸP VÀ BỀN.

* * *

NHÂN DỊP TÂN XUÂN, KINH CHÚC QUÝ VI THÂN CHỦ ĐỊNH HƯNG TÀI VƯỢNG.

CUNG CHÚC QUÝ VI THÂN VIÊN MANH TIẾN TRÊN ĐƯỜNG THỰC NGHIỆP.

Văn phòng

151, đường Bùi-Viện — Saigon

TRANG 40

Chủ tịch

NGUYỄN QUÝ ICH

TỰ DO XUÂN KÝ HỢI 1959

KHÁM VUI... KHÁM BUỒN

(Tiếp theo trang 19)

Thân ngồi đọc sách mà thật ra là nằm ngâm ảnh vợ, kẹp trong trang sách đây này.

Nhung không ai cười lớn để hưởng ứng. Đây là cái lúc mà những anh ngòi ngáo nhất cũng phải thầm buồn để hồn bay trở về gia đình thân thiết.

Người chức sự cầm giấy lên, đứng ngoài song cửa. Mỗi người trong phòng lắng tai : «... 724, 737... đi nuôi ». « Đi nuôi » tức là đi tiếp tế. Quang, Thanh, Lục, Quốc... theo lời gọi, đứng dậy và nhận giấy. 724, 737, v.v. là những tên của họ. Buóc chân vào đất Chí Hòa, là sang một thế giới khác, và con người mất tên, mất họ, chỉ còn là những con số.

Giờ mây, ca-men, đã sắp sẵn. Mỗi anh nhận lấy giấy nuôi, lục bọc đồ lát cái bảo vật tùy thân rồi ra khỏi phòng để xuống lầu. Bảo vật tùy thân đây là con số của mình, khắc bằng máy trên một tấm gỗ. Trong nhà giam, phải qua nhiều cửa ải, và phải đưa tấm gỗ ra mỗi khi qua một cửa.

Đời sống chỉ còn thu vào ngày nuôi — và màng lưới là con đường duy nhất để có thể cảm thông với thế giới bên ngoài. Nói là « thế giới » bên ngoài, không ngoa chút nào. Đối với những người ở đây, quả là có hai thế giới : thế giới trong Chí Hòa, và thế giới ngoài Chí Hòa. Người ở thế giới bên ngoài không bao giờ nhìn thấy bên trong làm gì ; còn người ở trong cũng không còn biết người ta sống ở ngoài như thế nào nữa. Cả tháng nán lịm ở đây, mắt không còn nhìn ra ngoài đời, tai không còn nghe thấy những tiếng động, và lâu dần tưởng như các xe hơi đã hết chạy, các rạp chiếu bóng đã không còn, các tiệm buôn cũng hết và nhân loại cũng hết mất cả, chỉ còn những người ở trong đất Chí Hòa này — với ở ngoài kia, còn có gia đình mình mà thôi.

Màng lưới đây là chỗ nói chuyện, và là một màng lưới cặp đôi. Nghĩa là 2 màng lưới đặt cách xa nhau khoảng 60 phân, để cho người ta ở hai bên thế giới không thể truyền tay cho nhau một cái gì hết. Nhát là để cho các ông ghien không thể nhận được thuở phiến của người nhà dám dứt gửi cho. Vì màng lưới có 2 cái đặt xa nhau, cho nên không thể tham thi nói chuyện, mà phải nói lớn lên mới nghe thấy. Mỗi loạt nói chuyện được dăm mươi phút, có cả hai ba chục đợt nói chuyện đồng thời, ai cũng phải la lớn hơn người kế bên để cho rõ câu chuyện, do đay gây nên một cuộc hò-hét đỉnh tai thót óc.

Hôm nay, Thân, Kim, Lục, Quang, Quốc, Thịnh v.v đều chờ « nhà » mang đến cho những của quý-báu.

Nguyên do họ đã tính với nhau để tổ chức cuộc tổng ở đây cho xứng đáng. Ngoài những giờ chơi và những giờ ngủ, còn mỗi ngày đến 7, 8 giờ uống, vậy cần dùng những giờ đó để làm việc có ích. Họ tính chuyện đó từ lâu rồi, và vẫn thi hành đều đặn, nhưng trong những điều kiện khó khăn. Trong đám đông người, tất nhiên mỗi người có những kinh nghiệm đặc biệt về cuộc sống. Có bạn ở nhà quê, giỏi nghề nuôi gà, trồng cây. Có bạn đã sống mãi ở rừng Trung Việt, hiểu rõ tâm tình đồng bào thiểu số Mọi. Có bạn đã lăn lộn trong những chức vụ hành chính khá cao cấp. Có bạn lại chuyên nghề y-sỹ. Có bạn thạo Anh văn, có bạn biết Hán văn và tiếng Trung Hoa, lại có cả bạn nói được tiếng Đức.

Và trong khi có những bạn kén chữ, thì lại có những bạn đã được học hỏi nhiều. Thế thi còn trường hợp nào tốt đẹp hơn, thuận tiện hơn để truyền thụ cho nhau những kinh nghiệm sống, và tạo cho nhau những khả năng ? Từ trước, họ vẫn truyền thụ cho nhau những kinh nghiệm ấy bằng lời, trong những cuộc nói chuyện. Giờ họ muốn chỉ bảo nhau cho tường tận, bằng sách, bằng giấy tờ. Vậy nên họ đã bảo « nhà » ráng kiếm những cuốn sách. Đó là của quý báu đối với họ, quý gấp trăm lần những món ăn. Cho nên họ trông đợi ngày tiếp tế này lắm. Họ sẽ có sách, hàng chục cuốn sách, để học về tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hán, về Luật, về Hành chính, về Thuốc, về Sứ, về Địa, về Văn chương, về cuộc sống và cả về linh hồn con người nữa... Vài anh nghĩ đến những giờ giải trí, đã xin nhà bộ trưởng với cây đơn. Thế là dù rồi — ngoài ra trong cái thế giới này, sẽ không còn thích thú nào khác nữa, ngoài tình bạn.

Ngó thấy những người thân ở ngoài, mừng làm sao ? Vội vàng « la hét » lên để... nói chuyện.

Giá có muôn buồn muôn khóc cũng khó, vì buồn và khóc thế nào được trong cơn la hét này. Các bà ở ngoài có vẻ cũng cố làm vui. Câu chuyện thì cũng không ngoài chuyện gia đình với những câu thăm sức khỏe. Nhưng mà mấy phút gặp gỡ mới huyền diệu làm sao : nó đem lại biết bao an-ủi, để người ở bên này thế giới và bên kia thế giới cùng biết cho nhau rằng người thân vẫn sống và vẫn mạnh... May anh có con nhỏ, cũng được bồng con vài phút. Dứa con được dứt qua một cái lô cửa nhỏ, sau khi bị mấy người lính sờ nắn kỹ càng, và trao cho cha nó ở trong lối sắt. Rồi đứa nhỏ lại được dứt trả ra.

Mấy bà ra về không quên dặn với : « Ráng giữ sức khỏe, nghe, anh ! ». Tôi nghiệp không. Đúng ra, chỉ có người ở trong lo cho người ở ngoài mới phải. Vì người ở ngoài bơ vơ giữa trường đời sống lạc lõng, phải vật lộn để kiếm miếng ăn, mới đau khổ chứ. Còn bọn ở trong này, chỉ bực có cái cẳng bị cuồng lên, muốn chạy mà không được. Ngoài ra, họ nhá cơm lúc ăn với cá khô và thịt cao-su, ngon như thiên-hạ sực cao-lượng mỹ-vị vậy.

Hôm nay, mỗi anh lại sách giờ về phòng. Những sách đề ngoài kia kiêm duyệt, trong vài hôm sẽ có. Còn đồ ăn thì sẵn đây. Vợ con nhìn ở nhà để cho anh những thức ngon lành trong đó. Anh cũng biết vậy, nên lần nào cũng dặn « nhà » hãy ngưng « viện trợ ». Đằng nào thì cũng đến lúc một đồng bạc cũng không còn. Vậy thì hè tắt tiếp tế làm gì ! Nhưng các bà vợ có những lúc vì thương chồng mà bướng bỉnh đến quên hết cả nỗi thật tế sơ đẳng trong cuộc sống.

Có bao nhiêu món ăn, các anh về phòng bày ra ăn chung cho hết. Món ăn san sẻ và trao đổi cho nhau, ăn một bữa thật ê hề. Thân vừa gấp bún chảm mắm chanh, vừa cười nói :

— Chúng mình thực hiện đúng phép cộng sản của thắng cha Các Mác.

Ở góc phòng dâng kia, mấy anh bí-can Cộng-sản cũng vừa đem đồ tiếp tế về. Một anh cầm tay xếp các món ăn cất kỹ lên cao, để mỗi bữa lấy ra ăn dần. Một anh khác xách đĩa thịt kho ra để bên cạnh, ngồi ăn chẳng mời ai. Ba anh

- TRƯỜNG -

ANH NGŨ TRẦN-GIA-BỘ

83-85-87 PHẠM ĐĂNG HƯNG — DAKAO

Ban Giám đốc và toàn thể giáo viên chúc quý học viên một năm mới đầy hạnh phúc và mạnh tiến trên đường văn hóa.

Kính chúc Thân Chủ Toàn quốc và Hải ngoại sang năm Kỷ-Hợi (1959) được thêm Hạnh phúc và Lộc Tài



Cộng khác, cũng được tiếp tế, đem đồ ăn bấy chung, rồi cười cười nói nói ăn một bữa đại tiệc ngon lành. Ở mâm chiếu bên cạnh, 4 anh Cộng khác vẫn ngồi nhấm cơm lúc, cá khô. Mỗi bữa ăn cơm, họ phớt nhau, chỉ vì có 3 anh có thịt cá, còn 4 anh vô gia đình, chỉ có cơm lúc... Linh nháy Minh : « Giải cấp mới kia kia ». Thân không dành lòng, bưng lên một đĩa thịt, đem đến mời 4 anh Cộng nghèo cùng chén...

Ngày 23 Tháng Sáu

TỐI nay Linh ngồi kè chuyện thật hay. Ở bên khám cũ, Linh đã đánh bại ảnh hưởng Cộng sản nhờ mấy câu chuyện ma. Bỗng Linh đã giúp anh rất nhiều trong cuộc tranh chấp Quốc Cộng nhỏ bé ấy.

Nguyên do mỗi đêm đều có tò chúc những cuộc nói chuyện cho vui. May anh cán bộ bị can Cộng sản có nhiên đem những chuyện giải cấp tranh đấu ra kè, Linh chẳng lôi thôi gì hết, đem ngay chuyện ma ra kè. Cả trăm thứ ma, ma ranh, ma lợ, ma ném, ma chơi, ma dẫu, ma da,... lũ lượt được anh đem ra giới thiệu mỗi đêm, làm cho cả trăm phạm nhân đờ sô lại nghe. Cộng sản chuyên lấy nhà tù làm nơi đào tạo và sản xuất cán bộ với đảng viên mới — dã ngày đêm gò những phạm nhân tinh nghịch kia vào con đường Cộng. Nhưng đám Linh, Thân, Kim, Minh, Quốc, Lục này, nhất định lái đám người kia vào con đường quốc gia dân tộc.

Những chuyện ma của Linh lần lần kèm thêm những tư tưởng lạ. Ma chính là người, là linh hồn con người, Linh bảo vậy và ai ai cũng tin hơn là Linh tin nữa. Linh vừa kè, vừa chém tư tưởng, vừa đặt ra những câu hỏi...

Những câu hỏi rất tự nhiên mà rất ác. Mọi người ào ào trả lời. Và Cán bộ cộng sản ở góc dâng kia ngồi xám mặt.

Đó chỉ là bước đầu. Những bước sau gay go hơn. Những bước sau gồm những câu chuyện để mọi phạm nhân vừa mua vui, vừa tự nhận định xem con người có thể chi vật chất được không, và để thấy rằng tình đoàn kết của mọi giới tốt hơn là chia rẽ giai cấp. Thật không ai ngờ rằng những Kiều Tiên, Minh Đường, Tám Lộ với những nhân vật của cụ Hồ biếu Chánh lại có những tác dụng lạ thường trong những dịp lạ thường này.

Tới lúc « chín mùi » hơn, Linh đã đưa ra, những câu chuyện kháng chiến Anh từng biết rõ Nguyễn Bình nên kè được những câu chuyện rất đúng và dí dỏm. Anh lại kè lại những ngày em bị Việt Minh bắt cầm tù, và bị kết vào tội Quốc gia phản động. Anh say sưa kè, và mọi người cũng say sưa nghe... và khói người tỉnh ra, thấy rằng dân tộc phải kết đoàn, và con người phải tranh đấu vì dân tộc.

Bây giờ, sang khám bên này, không còn những buổi kè chuyện như trước nữa.

Nhưng kho chuyện của Linh chưa hết. « Cái may nói » có thể kè ra bất cứ chuyện gì. Chuyện cười, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện đùa làm cho tức giận, chuyện đùa làm cho oán hờn... Anh em lại tổ chức những cuộc kè chuyện mua vui cho nhau. Có những buổi ngồi chuyện vui như vậy, mấy anh em thấy cuộc đời cũng đỡ tệ...

TRẦN-VIỆT-SƠN

Giáo sư NGUYỄN-VĂN-SANH
tự
SANTASINGH

41 VÕ-TÁNH SAIGON

Chuyên về Tường Số Á-Đông

COI CHỈ TAY — BÓI BÀI và CHỮ KÝ

Đã từng khảo cứu tại Lào và Siam về ăn quyết Nhà Phật

Ai lận đậm về Công Danh ? Sự Nghiệp ?

Ai trắc trở về Tình Duyên ? Đau khổ về Gia Đạo ?

Ai muốn tránh về Tai Nạn, Dùi Do. Muốn biết rõ về Vận Mạng, Tài Mạng ? Xin mời lại 41 Võ Tánh hay là viết thư lại sẽ được phúc đáp rành mạch và mau chóng.

THẾ TỬ NGỮ TRÔN VỀ NƯỚC

(Tiếp theo trang 18)

yếu đâu, tuy « hiếu » thắng nhưng đã thắng bằng một sự tàn nát cõi lòng của người thiếu phụ.

Thế tử Ngữ trốn là một trường hợp đoạn trường của nàng Doanh.

Đến khi phải ép lắp Trùng Nhĩ lại một trường hợp đoạn-trường nữa.

Nhưng đã định tâm chỉ nhìn mình là một công cụ thì còn có quan-chi...

Tuy nhiên quyết định một « con đường lý-tưởng » để noi theo - thì dễ, thực hiện « nỗi lý-tưởng » đó là cả một sự khó khăn, cả một sự cố gắng, cả một sự hy sinh.

Trong khoảng thời gian dài giảng-dạy chung sống với nhau, cảm tình nhau, yêu phục nhau, biết bao nhiêu tình tiết đã xảy ra, biết bao nhiêu toan tính có thể cảm dỗ và lây chuyền tâm lòng vốn dồn cảm của người thiếu-phụ. Thế mà thoát được, thế mà thực-hiện được nguyên vong, thế mà trên vạn được tình yêu, nàng Doanh biết đâu đã không mất biết bao nhiêu là nước mắt ! ..

Vì Ngữ không có bụng ở mà nàng Doanh phải. Không có bụng thép.

Mà vì Dcanh đã không theo thì cái thế của Ngữ lại càng không thể ở lại được nữa.

Vì thế mà tình trạng của nàng Doanh càng đáng nêu thương.

Việc lấy hai chồng đối với đương thời càng bị coi rẻ bao nhiêu thì sự hy sinh : cả hạnh phúc, cả danh dự, cả thân thể của nàng để vâng lệnh cha đẻ tròn nghĩa nước, càng thấy nặng nề và càng thấy khó khăn bấy nhiêu !

Người quân-tử xét người lẽ đâu lại chỉ căn cứ ở trên một vài thành-khiến mà không đem cái tâm ra cảm-thông với hoàn cảnh, với huyết thống, với tư tưởng và với cả tâm sự của người nữa hay sao !

Còn như nếu có buộc cho Hoài Doanh tội để Ngữ trốn về mà không báo, nghĩa là làm hỏng kế hoạch của Tân Bá và sự « vâng lệnh » vừa rồi, ấy chẳng ăn thua gì, thì sao không đặt lại giả thuyết

rằng : Ngữ đã quyết tâm về thì liệu Doanh có thể giữ nỗi chàng lại bằng lời khuyên nhủ hay bằng cách đe doạ hay không ? Hay là chỉ chuộc lấy một cái chết bất đắc kỳ tử do ngay chính tay chồng gây ra, kèm với một tiếng là kêu ngư phụ nữa. Thắng hoặc bão được tin kịp cho Trần Bá, giữ bằng mềm dẻo không được, tất nhiên phải dùng đến biện pháp cứng rắn, vạn nhất Ngữ có làm sao thì thử hỏi lúc đó kế hoạch của Tân-Bá sẽ đi đến đâu. Chắc hẳn là đưa đến một sự đoạn tuyệt vĩnh viễn với nước Tấn, nếu không phải là kêu thù bắt cộng đồng thiên !

Cho nên, nếu trách nàng Doanh khi Ngữ không ý trốn sao không đe dọa để làm cho Ngữ sợ, chẳng thà trách ngay nàng khi buổi đầu mới gặp Ngữ, tình ẩn ý ở, biết là không có bụng ở lại, sao không báo cáo ngay cho Tân-Bá biết để đề phòng ?

Trách nàng Doanh như thế, chẳng thà trách ngay Tân Bá tính việc chưa chu toàn có lẽ còn đúng hơn. Sai một người đàn bà dù làm một việc mà vẫn đề tính cảm là trọng tâm, thế rồi lại bảo phải coi rẻ tình cảm; làm một việc như thế là làm một việc cầu may !

Dương-Lê sai vợ ba là Châu Long đi thay chồng nuôi bạn cũng còn phải để phòng sự bất trắc ; nếu ở đây Tân Bá không để phòng sự đồ vỡ kế hoạch vì lòng giàu tình cảm của người đàn bà thì quả Tân-Bá là người vang tinh.

Sai một đứa trẻ bê một cối đá, nó không bê nổi, hoặc nó cố bê đẽ bị đẽ vào chân nó, hoặc bị rơi đồ vỡ thêm nhà, lối đâu có ở đứa trẻ mà chính lỗi ở người sai.

Huống hồ, thiên hạ sự, Bà Trưng muốn giữ nước mà không giữ được nước, Nguyễn thái Học muốn cứu nước mà không cứu được nước. Người đời đâu có vì lẽ các vị ấy không làm được việc mà không tôn sùng kính mến các vị ấy.

Tôn sùng kính mến ở đây là ở tấm lòng cố gắng thực hiện lý tưởng cao cả mà thôi.

Tâm lòng kiên quyết cố gắng đó càng lớn, sự chí thành chí khẩn đó càng nhiều, thì sự tôn sùng kính mến của ta càng tha thiết chân thành...

Trong đời nhan nhản những việc thành công

rất bùn thù và cũng có biết bao nhiêu những việc thất bại rất oai hùng khả kính.

Vì thế tôi không chế Hoài Doanh, lại còn thấy nàng trợn được cả hiểu cả tình. Nàng đã giải quyết một vấn đề liên quan đến điều Nghĩa vô cùng khó khăn bằng một biện pháp tình cảm vô cùng thâm thiết..

Kính thưa vị áo đen Lã Đông Lai, tôi xin thân oan cho nàng.

TRẦN ĐÌNH KHẢI

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI HỌC THỨC ?

(Tiếp theo trang 31)

Một nhà tâm-lý-học có nói : « Quên là điều kiện cần thiết của cái Nhớ ». Thật là chí-lý. Một điều gì học mà mình còn cố nhớ, là nó chưa được hòa nhập vào tâm. Chỉ khi nào mình không cần nhớ mà nó vẫn tự-nhiên hiện-hiện trong tâm-trí mình thì môn học ấy mới được gọi là đã được tiêu-hóa. Người học đánh máy chữ mà còn đề ý tìm từng nét chữ, cố nhớ vị-trí của mỗi nét chữ... là người đánh máy chưa tinh. Người học đi xe máy mà còn nhớ mình ngồi trên xe máy, còn đề ý đến bàn đạp, cách đạp... là người đi xe máy chưa tinh. Tôi còn nhớ, lúc còn học thi, gần đến ngày thi, tôi băn-khoăn nói với cha tôi : « Sao con học nhiều quá mà nay dường như con không nhớ gì cả. Lòng con như quên hết, không biết có nhớ được gì không ? Con sợ quá ! ». Cha tôi cười bảo :

« Đây là con đã học « mùi » rồi. Quên tức là nhớ nhiều rồi đó. Con hãy yên tâm... ». Thật đúng như lời. Ngày thi, giám khảo hỏi đâu, tôi trả lời liền đó, một cách dễ dàng hết sức.

Trang-Tử nói : « Người bắn cung mà còn đề ý đến việc bắn cung của mình là người bắn chưa tinh Kẻ lội mà còn đề ý đến cái lội của mình là người lội chưa giỏi. Phải biết quên thị phi đi, thì cái tâm mình mới thông suốt được cái lối thị phi... (Tri vong thị phi, tâm chí khinh dã) ». Hiểu được câu này của Trang-Tử là hiểu được cái diệu-pháp của sự Học rồi vậy.

HÃNG LONG - BIÊN 118-120 đường TỰ DO Saigon Đ.T. 20.514.

NHÀM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH : Hân hạnh giới thiệu cùng quý Ngài :
★ Máy chụp hình PHOTAX Giá phđ 392\$ | 1 cuộn phim KODAK 15\$
thông | Trắng và in ảnh 15\$

của mọi lớp bình dân, nhất là hợp với sở thích của giới HỌC SINH và QUÂN-NHÂN trong mọi binh chủng.



BÁN BẢO ĐÁM

- ★ RẤT DỄ CHỤP ★ ANH RỘ CỰC ĐẸP
- ★ BẮT CỨ AI LỚN NHỎ ĐỀU CHỤP ĐƯỢC
- ANH VỚI MÁY NÀY.
- ★ MÁY MÓC RẤT BỀN BỈ.

KHI MUA HÃY BỎI :

Chứng chỉ để mua phim
và in ảnh rẻ tiền và
một cầm nang để chụp
ảnh đẹp (khỏi trả tiền)



* CINÉ SÉLIC

của trẻ em chạy bằng pile
4v5, rất thích thú. Chiếu
phim đèn trắng hay màu
hoạt-họa cử-motion.

MÁY 430\$ — PILE 15\$

PHIM ĐEN 12\$ — PHIM MÀU 29\$

của Quý Ngài để ghi lũy những kỷ niệm đầy màu sắc. Mua và tráng trong 24 tiếng đồng hồ tại bản hàng. Xin bảo đảm màu sắc tráng đúng như màu thực vì phim được tráng bằng máy móc tối tân, chỉ huy bởi những người chuyên nghiệp lành nghề.



* MÁY chiêu bóng LAPIERRE 8 II hay 9 ly 5 giá từ 1.729\$

chạy điện đèn 110v hay batterie 6-10 6v. Có rất nhiều phim :
HOẠT-HỌA, KHÔI-HÀI, CAO-BOY,
ĐÁNH-KIỂM, THÚ-VẬT, DU-LỊCH v.v...
Giá từ 176\$.

ĐÁ CÓ PHIM 9 ly 5 CHO THUÊ TẠI BẢN HÃNG

* FILM EKTACHROME

6 x 6 v. v... 220\$

24 x 36 v. v... 260\$

kè cả tráng và lắp trên khung giấy cứng

ANH HÙNG DẠM VỢ

(Tiếp theo trang 13)

— Sao nó lại tâm sự với thằng Cự ? Anh bảo thằng Cự thù nó cơ mà.

— Ủ, thằng Cự cũng được bao Chiến sĩ Thị đai nhưng nó ý mình là bộ đội phục viên nên có tác phong công thần. Nó ghen với thằng Mạnh nên mới là nó gọi chuyện tâm sự của cu cậu. Thằng Mạnh như như chó ấy nên mới thở ra.

— Căn cứ vào đâu mà anh cho là thằng Cự biết?

— Thị sáng nay nó nói toáng lên rằng thằng Mạnh ốm trọng tu.

Người chồng thở dài như nói với chính mình :

— Thế mới rầy. Chính mình đề nghị, chính mình tranh đấu cho nó làm anh hùng lao động mà nó hỏi em gái mình, lại không gả cho nó. Chuyện ra thì lập trường tư tưởng của mình còn có ai tin.

Ngẫm nghĩ giây lát, người vợ bùn :

— Hay là cứ bảo rằng con Thái nó không bằng lòng thằng Mạnh.

— Không được em à. Anh nghĩ kỹ rồi. Nói như vậy chả hóa ra em gái mình chưa giác ngộ xã hội chủ nghĩa sao? Nếu đưa việc ấy cho đoàn thể xét, ló ra anh em ưng thuận lời yêu cầu của thằng Mạnh thì mình còn nói sao được. Mà em thử nghĩ, nếu đoàn thể giao cho mình công tác thuyết phục em Thái để nó bằng lòng lấy thằng Mạnh thì nó sẽ đổi phò với mình ra làm sao? May thằng sinh viên bén Thành đoàn đang chấp nhận nó mà quật lỗ thi minh cũng dùi đòn. Bởi thế, cả anh cả em xin đổi quách xuống Hải Phòng là thượng sách. Mà triền vọng lại lớn hơn, chỉ nội ba tháng là anh lên giám đốc xí nghiệp. Xin cho em xuống cũng dễ, anh nói với anh Trần Kiên được.

Người vợ suy tính hồi lâu và đáp :

— Thế cũng được. Nhưng liệu con Thái nó có chịu xuống không? Xem ra thằng Hồng sinh viên bên trường Đại học Bách Khoa say nó lắm mà nó cũng kết vì thằng bé vừa đẹp trai, triền vọng lớn, già đình khá, bố nó lại là nhân sĩ có vở khói tiền tiết kiệm gửi Ngân hàng.

— Nó không xuống thì mặc xác nó. Đứa nào có thân ái lo!

**Tiêu chuẩn của cô Thái và tình hữu ái
giai cấp của đồng chí Mạnh**

Chàng kỹ sư Liên-xô có mồ tóc vàng óng nuột ấy vừa nghiêm minh dón Thái để cùng sánh bước ra vũ trường thì một điệu kèn báo thức vang dội. Nàng hốt hoảng nắm chặt lấy bàn tay mạnh mẽ của chàng trai Liên-xô. Nhưng trong tay nàng chẳng còn gì cả. Liên hoan vũ khúc vụt tắt ngầm. Điệu kèn báo thức vẫn theo rít lên từ loa phóng thanh đặt bên trụ sở. Nàng giờ mình úp mặt xuống gối mong nối lại giấc mơ hoa. Tiếng vò cháu cựa lao xao trong gối kéo nàng trở lại hẳn với thực tế. Nàng chợt nhớ ra phải dậy sớm để sửa soạn đi biếu tình. Vì rồi đến tối nay, mùng 1 tháng 5, giấc mơ hoa sẽ phải thành sự thật.

Thái phấn khởi ngồi phắt dậy. Nàng khoan khoái nhìn gian phòng rộng rãi trước kia cả gia đình ehen chúc mà nay riêng nàng độc chiếm. Mẹ và anh chị nàng cùng các cháu đã dọn xuống Hải Phòng từ một tuần nay mà tiền thuê nhà đã trả hết đến răm nay. Cứ tận hưởng sự tự do này từ nay đến lúc đó rồi nàng sẽ vào trường. Nhớ lại buổi tập duyệt tối hôm trước, Thái bước xuống sàn, uốn lưỡi làm nhịp cho đôi chân ôn luyện mấy vòng van-sờ. Ôi, nhịp điệu của quốc-te-vũ sao mà tuyệt diệu, chàng trách được tại tiêu tư sẵn phong kiến xưa kia chúng nó mê say. Nhưng tự tư sẵn mê là mê muội chứ đâu có hiểu được nghệ thuật. Chẳng thế sao chúng nó lại gọi một cách thô bỉ là « nhảy đầm » mà chẳng biết tìm ra một danh từ tiến bộ là « quốc tế vũ » như các nước xã hội chủ nghĩa. Liếc thấy bóng mình đang quay trong khuôn cửa kính, Thái kiêu hãnh nhận thấy mình là người có khiết về quốc tế vũ hơn cả trong số 20 nữ sinh được tuyển lựa học vũ để dự những đêm liên hoan chiêu đãi các chuyên gia Liên Xô Trung Quốc và các nước bạn đặc biệt là đêm Liên hoan nhân ngày

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

HÀNG NAM - TƯỜNG

PHẨM - NGỌC - HỒ
57/4 đại lộ Chi Lăng GIADINH

Xưởng bờ tơ sợi được nhiều tín nhiệm
nhất trong ngành dệt

Xưởng dệt
93 Nguyễn Hoàng - Cholon

TỰ DO XUÂN KỶ HỢI 1959

Lao động Quốc tế này. Và nàng nhịp nhàng quay quanh phòng cho đến lúc thật giảo chán, quay cho đến gác tân, sau mới mức nước rửa mặt.

Thái sửa soạn vừa xong, định lấy cơm nguội với tôm rang còn lại từ bữa tối qua đem ra ăn lót dạ thì chợt nghe tiếng gỗ dưới tấm cửa ván dậy cầu thang. Nàng vui vẻ cất tiếng hỏi :

— Ai hỏi gì Thái đây?

Một giọng oang oang như tiếng đáp khi điềm danh :

— Thưa chị có tôi, Mạnh!

Thái ngạc nhiên không hiểu anh chàng công nhân cộc cằn này có việc gì mà đến sớm thế. Tuy vậy, nàng cũng rút them cái nón tắm cửa ván lên :

— Có việc gì đấy anh Mạnh? Mời anh lên chơi.

Người anh hùng lao động bước lên, sàn gỗ rung chuyển rên rỉ cót két dưới chân. Mạnh mặc một bộ quần áo dài cẩn thận, may bằng vải xanh Trung Quốc, hai tay cầm chiếc mũ công nhân đặt trước ngực. Đầu súng giữa phòng, mắt anh nhìn lơ lửng vào một góc. Thái chợt thấy khó chịu nhưng vẫn ngọt ngào hỏi :

— Anh Mạnh đến có việc gì đấy? Có thư của anh tôi gửi lên đây à?

Mạnh vẫn đứng yên, mắt nhìn xuống sàn :

— ... Tôi đến là có việc muốn thưa với chị.

Thái thấy chột dạ nhưng cố giữ bình tĩnh :

— Việc gì đấy anh Mạnh? Anh ngồi tạm xuống ghế này.

Mạnh hít hít mấy hơi như để lấy dà rồi nói liền một thô như đọc điều lệ :

— Tôi đã dáo sâu xuy nghĩ nên tôi muốn xin phép chị từ hôm nay sau khi tôi được tuyên dương anh hùng lao động chị cho tôi được đến để tìm hiểu chị xin chị cảm thông.

Bấy giờ Thái thấy mình như bị lén con sót rét. Nàng lùi lại hai bước. Vừa hay tới mép phản, nàng ngồi xuống, hai tay bấu chặt vào thành gỗ. Một sự sợ hãi ghê gớm cồn lên trong lòng, nàng nhìn xuống phía cầu thang, thầm mong có một thêm một người nào bước lên. Mắt nàng chợt nhìn vào màu trán thấp tết của Mạnh. Mắt người công nhân vẫn dần chập xuống sàn, cái mũ vải xanh vẫn rung rung treo trên hai nắm tay chắp trước ngực. Về

chờ đợi khum núm của Mạnh làm cho cơ thể Thái nóng dần lên. Nàng bắt đầu quan sát đối phương kỹ hơn. Cái đầu quả gáo hơi cúi càng thêm múp lại trên cằm cõi gân guốc làm cho đôi vai u lên cao. Hai cánh mũi hếch pháp phồng theo nhịp hơi thở kéo cong cặp môi dày thâm đen. Thái dè một bàn tay lèn ngực, nuốt nước bọt và dâng hắng rồi gượng nói :

— Anh bảo gì, tôi không hiểu.

Mạnh nhắc lại y nguyên câu tỏ tình kiều mẫu hồi nay, mắt vẫn không nhìn lên. Lần này Thái cảm thấy như bị chửi vào giữa mặt. Sự sợ hãi đã nhường chỗ cho lòng tự ái, nàng muốn có một vật gì trong tay để dập vào cái mõm lão xược kia, nhưng nàng vẫn không thể dừng đay. Nàng vừa thở vừa nói :

— Anh đi về đi. Hôm khác tôi sẽ nói chuyện với anh. Böyle tôi phải sửa soạn để đi biếu tình.

Người công nhân trả lời như một cái máy :

— Đề nghị chị trả lời bây giờ. Tôi cũng phải ra hội trường để nhận tuyên dương. Chị đồng ý cho, tôi xin đi về ngay.

Thái không thể chịu đựng hơn nữa. Trong người nàng như có một cái lò so bát lên :

— Nay tôi bảo cho mà biết, anh đừng có hồn lão.

Người công nhân ngang mặt lên với cặp mắt ló lão :

— Ông, tôi là đoàn viên Thanh niên Lao động, tôi trưởng chi cũng là đoàn viên...

Thái như không nghe thấy, vẫn nói tiếp một hơi:

— Anh là cái thứ gì mà anh dám đề nghị tìm hiểu với tôi? Anh là thằng phu đồ thùng. Biết không! Anh thử xác cái mặt đi hỏi tất cả nữ công nhân toàn thành này xem có đứa nào nó thèm ngó đến cái mặt anh không? Rõ thật không biết thổi. Anh hùng lao động gì! Anh hùng hót cút. Nghe rõ chưa! Ngu như con chó ấy, bị người ta lợi dụng mà chẳng biết, cứ vục mãi mặt vào thùng phân mà không biết thổi. Thôi, anh đi mà nhận tuyên dương của anh. Mà từ nay tôi cấm cửa, còn dám xác đến đây thì cứ gọi là tôi vạc cái mặt anh rà...

Nói rồi, Thái bước vội ra đầu phản với tấm áo dài treo trên tường, chạy thẳng xuống cầu thang không ngoảnh cô lại.

Ở hội trường ra, Hoàng Văn Mạnh trôi theo làn sóng công nhân, mỗi người bạn xốc một bên nách. Bông hoa hồng to bung cái bát tết băng lụa

(Xem tiếp trang 45)

THUỐC BỔ và TRỊ BÌNH

TRƯỜNG SINH-TÔ

TRỊ: LAO-TÔN-MẤT SỨC
THIẾU MÁU-ĂN CHẬM
TIÊU.
PHỤ-NỮ: KINH-NGUYỆT
KHÔNG ĐỀU
TRẺ EM: GÂY CỐM-CAM-TÍCH.

THIÊN KIM HÀ-THỦ

BỔ GAN THÂN-BỔ TIM PHỔI
BỔ MÁU-LỌC MÁU-ĐEN TÓC
MỊN DA-TRẺ ĐẸP.
TRỊ: HO LAO-TÔN-DI-TINH-BẠCH ĐÁI-ĐẠI TIỀN-TÁO-BÓN-ĐAU LUNG-NHỨC
MỎI-TÊ-BẠI.



Tổng Phát Hành: NHÀ THUỐC TRƯỜNG-SƠN
Y SĨ HÀNH-SƠN BẢO-CHÍE 380/18 ĐƯỜNG CỘNG-LÝ - SAIGON

NHỮNG LỐI CHÚC TỤNG

(Tiếp theo trang 22)

Sự sống lâu cũng tượng-trung bằng hình con bướm, bướm tiếng Hán là *hổ-diệp* 蝴蝶 mà chữ "diệp" giọng Tàu phát-âm gần giống với tiếng "diệt 翼" là "ông già tám mươi tuổi".

Nhơn tiện, xin nói sơ lối phát-âm của tiếng "quốc-ngữ Tàu" để hiểu sự "đồng-âm" chơi chữ của họ. Nhưng tiếng *nhập thính* của Hán-Việt là những tiếng cuối vẫn có *c, ch, p, f* thì họ phát-âm bằng một nguyên-âm gần mạnh. Như hai chữ "diệp" và "diệt" nói trên, họ đều phát-âm là *tie*. Vì vậy mà ta thấy cây kích "kích 鏃" dùng tượng-trung cho sự "kiết 吉" và "bậc, nắc, cấp 級" bởi ba chữ *kích*, *kiết*, *cấp* họ đều phát-âm là "kie".

Con *dơi*, chỉ sự "phước" vì con dơi tên là "phúc hoặc bức 蝙, đồng-âm với tiếng "phúc 福". Hai tiếng này giọng quốc-ngữ Tàu đều phát-âm là *a Fu*, vì vậy con *dơi* cũng tượng-trung cho sự "giàu có", bởi *Fu* đồng-âm với tiếng *a phú 富* là giàu có. Và cũng vì vậy mà trái *a phật thủ 佛手* cũng tượng-trung sự "giàu có", bởi tiếng "Phật 佛", giọng quốc-ngữ Tàu phát-âm *Fu*, gần giống với tiếng "*phú 富*" là "giàu".

Sự giàu có cũng tượng-trung bằng con cá, tiếng Hán là *ngư 魚*, giọng Trung-Hoa phát-âm là *gu*, đồng-âm với tiếng *đư 鱼* là "du-dà"; *hưu-du 有餘* là "có dư", là "giàu có dư ăn dư đê".

Con *Nai*, tiếng Hán là "lộc 鹿" đồng-âm với tiếng "lộc 鹿" là "phước, bồng-lộc", nên dùng biều-hiệu cho sự "phước" và sự "lành quan hướng bồng-lộc" của triều-dinh".

Cái *đồng ngọc-thạch*, tiếng Hán là "khánh 玛, đồng-âm với tiếng "khánh 玛" là "chúc thọ, mừng, phúc lành..."

Hai đồng tiền chỉ ý được "song tuyển (tòn) 雙金", chữ *tiền 钱*, phát-âm gần giống với chữ *tuyển* là "tòn vẹn".

Theo lối tượng-trung giả-tả này, ai muốn dùng vật chỉ tượng-trung cũng được, nhưng thông thường là dùng mấy vật kề trên.

Các vật tượng-trung ấy, họa-sĩ hưu duyên khéo ráp mấy vật để thành được một câu chúc, rồi vẽ nên những bức tranh dẹp-dẽ, đầy ý-nghĩa.

a) Chúc phước là câu chúc được hạnh-phước, bình-an, tốt-lành, vui-mừng như ý và đồng con. Vì vậy, vẽ hình con *Rồng* với con *Phụng* để chỉ diêm-lành. bởi câu: "Long Phụng trình tường 龍鳳呈祥".

Hình con voi, (tượng 象, tượng 犀) trên lưng mang giò cầm cây kích (kích 戟: kiết 吉) và cái *nhus-ý*, là ngữ-ý câu "kiết tường *nhus-ý* 吉祥如意".

Hình một *đồng ngọc-thạch* (khánh 玛 khánh 玛) trên có chạm một cây kích (= *kiết*) và cây nấm chi 茲 tương-dối nhau (nấm *chi* 芝) thường chạm trên cái *nhus-ý* nên hình ấy ngữ-ý câu "kiết khánh *nhus-ý* 吉慶如意".

Hình vẽ cái "bình" và cái yên *ngựa* (an) và cái *nhus-ý* là chúc được "bình-an *nhus-ý* 平安如意".

Một tranh vẽ hai dứa trẻ mặt mày tươi vui, dứa cầm *bóng sen* (hà 荷 đồng-âm với hòa 和), dứa ôm cái hộp-ăn (hộp 盒 hộp đồng-âm với hộp 合, hòa-hiệp) ngữ-ý là "hoa-hợp lưỡng thần tiên 和合兩神仙".

Con *dơi* (phúc) ngậm chữ *thọ* có tại cột *hai đồng tiền* (song tuyển) là chúc "phúc thọ song toàn 開壽雙全".

Hình cây "bút lông" xuyên qua giữa cái bánh xe lăn là tượng-trung sự "thành-công *nhus-ý*". Vì cây *bút* 笔, tiếng Tàu phát-âm là "bất" đồng-âm với tiếng *tất* 竹, mà họ cũng phát-âm là "bất", Chính giữa bánh xe là *qu* trung, cũng đọc là "trúng". Hai vật ấy hiệp lại thành câu "tất trúng 竹中" là lời chúc "chắc-chắn phải trúng".

phải được, phải thành-công". Ý "nhất-dịnh phải thành-công" còn được trình bày một lối nữa: "đinh vàng (nhất định = nhất định - 定) vế kế bên cái "như-ý", ráp lại thành câu "nhất-dịnh *nhus-ý* - 定如願" là "quả-quyết phải được như ý muôn".

Phúc 福, theo người Trung-Hoa có năm: sống lâu, giàu có, bình-yên, chuông đức hạnh, và chết sau khi đã làm tròn phận-sự. Vì vậy, chúc được "ngũ phúc 五福", người ta vẽ năm con *dơi* bay. Theo ông Edouard Chavannes, có một đĩa sứ vẽ *hai dứa nhỏ* đứng kề bên cái lu, một dứa cầm một *con dơi*, một dứa khác khum xuống bắt một *con dơi* khác, trên đầu chúng nó, có *ba con dơi* túa bay, kề bên, hình ông Chung-Quy 長壽 râu quai chào đứng xem oai-nghi, ông là vị thần có tiếng trừ quỷ ma. Tranh ấy ngữ-ý "ngũ phúc" đã nǎm được hai, và "ngũ phúc" có thần linh bảo-vệ.

Có phước được sự vui mừng, nên ngoài phong bì vẽ cái hộp mở ra có mạng nhện với một con nhện thông chí xuống, bởi câu "khai phong kiến hỉ 開封見喜" (mở thơ thấy sự vui) ý muốn nói khi "mở thơ đọc sẽ được tin mừng".

Được giàu sang yên lành là có phước; càng hạnh-phúc khi được có con trai nối dõi, con trai quý được nhiều và được hiền-dặt.

Tranh vẽ *đứa nhỏ* vui-vẻ cõi con lân là chúc được "quý tử", do bài thơ "Lân chỉ trong Kinh Thi". Ngón chun kỳ lân có nghĩa là con cháu vua tức là con quý, hiền-hậu nhân-tử như con kỳ-lân, chun không giấm cổ tươi, không giậm trên con vật sống.

Một dứa trẻ cõi lân, một tay cầm *bóng sen* một tay cầm cái "sanh" là biều-diễn "liên sanh quý tử 連生貴子" (sanh được nhiều con quý).

Chúc được trai quý, có nhiều con thấy được hiền-datel, lây tích nhà họ Đậu ở Yên-Sơn đời Tống có năm người con trai, biết cách dạy-dỗ nên sau cả thảy đều thi đậu, vinh-vang. Sách Tam-tự-kinh có câu: "Đậu Yên-Sơn, hữu nghĩa phu strong, giáo ngũ tử, danh cụ dương". Vì vậy mà có bức tranh vẽ năm dứa nhỏ tranh nhau một cái mao có gân "kim khôi" để ngữ-ý: "ngũ tử đoạt khởi nguyên 五子奪魁元" (năm con đều đỗ trạng-nguyễn).

Chúc được nhiều con là theo tích "tam đa 三多" xua. Vua Nghiêu đi tuần thú trên đất Hoa, quan phong-nhân ở đất Hoa chúc rằng: "Xin chúc thánh-nhân được *đa phu*, *đa thọ*, *đa nam* (giàu to, sống lâu, nhiều con trai). Nhưng vua Nghiêu từ rằng: "đa nam *đa tru*, *đa thọ* *đa nhục*, *đa phú* *đa oán*" (nhiều con nhiều lo, sống lâu nhiều nhục giàu to nhiều oán). Tranh "tam đa đỗ" vẽ ông già trán sói tay chống gậy (thọ), với nhiều trẻ, dứa cầm *nhus-ý*, dứa ôm *hàm ấn*, bốn dứa xùm đọc sách. Có kiểu tranh vẽ trái *phật thủ* (phú), trái *đào* (thọ), với trái *lưu* (nhiều con) để chúc "tam đa": da phú, da thọ, da nam.

Một lọ sứ phía trước vẽ một người đàn bà đẹp ngồi bên con mèo tam thể (Thọ) có hai con *bóng sen* chép-chôn bay (thọ); phía sau, một người đàn-bà hai tay bưng trái *lưu* (da tử); toàn thể ngữ-ý chúc được đồng con và được sống lâu đến tám chục tuổi (con *bóng*, diệp 葵 diệp 葵) chín chục tuổi (con mèo, miêu 猫 mao 猫) : mao 猫.

b) Chúc "Lộc" là ước được có lộc, làm quan hưởng "bồng-Lộc".

Tranh vẽ ông quan mặt đỏ, râu ba chóm đen tối, mặc áo xanh, tay cầm cái "hốt" là tượng-trung chữ "Lộc 祿", bởi màu xanh, chữ Hán là "lục 祥", giọng tương-tự với tiếng *lộc*, và cầm cái "hốt" ngữ-ý là "lành quan".

Muốn hưởng lộc triều-dinh, phải làm quan, được làm quan phải thi đậu. Chúc thi đậu thi có bức tranh vẽ con *cá chép* vượt khỏi mặt nước, trước cái cửa thành để "long môn", ấy là ngữ-ý câu "lý ngư khiêu long môn" 鯉魚跳龍門, cá chép vượt vũ môn tam cấp là ngữ-ý qua lợt được ba kỳ thi: thi hương, thi hội, thi đình.

Tranh "nhiều người định bể cảnh cây que" cũng ngữ-ý chúc thi đậu.

Làm quan, ai cũng muốn được mau "thăng quan, tấn-trước", vì vậy mà vẽ hình một "bông sen" với cái "sanh" đề ngữ-ý là được "liên thăng 升" là "lên chúc liên liễn", bởi bông sen tiếng chữ là "liên 蓮", đồng-âm với "liên 升", là "liên, luôn luôn"; cái "sanh 墓" thì đồng-âm với tiếng "thăng 升" là "lên" mà giọng Tàu phát-âm là "seng".

Một tranh khác thì vẽ "một con cò giữa đám sen". Đầu nhiều bông sen ngữ-ý sen sanh nhiều là "liên sanh 升生". Còn con cò, tiếng Hán là "lộ 鶴", đồng-âm với tiếng "lộ 路" là "đường đi", "đường làm quan" (hoan lộ 宦路). Hiệp các ý lại thành câu chúc: "nhất lộ liên thăng - 路升".

Được lên chúc hoài, hoặc được "lên ba bực", ấy là sự ước muốn của các quan-lại. Nên bức tranh vẽ hình cái binh có cầm ba cây kích biều-diễn câu: "binh thăng tam cấp 平升三級" (kích với cấp người Tàu đều phát-âm kie).

Làm quan, thuở xưa thì ước lên chúc thật cao như thái-su 太師, thiếu-su 少師: thái-su dạy vua, thiếu-su dạy thái-tử. Tranh vẽ một con "sur-tử mẹ" (thái-su) với một con "sur-tử con" (thiếu-su) để tượng-trung ý ấy; tiếng "sur 師" là "thầy" đồng-âm với tiếng "sur 師" con "sur-tử".

c) Chúc thọ: Những mong được nhiều phước, được giàu, được sang, đồng con nhiều cháu hiền-datel với đời, nếu thêm được "thật thọ" nữa thì mới là hoàn toàn như nguyện. Sống lâu, được tám chín mươi tuổi chưa vừa, còn muốn "trường thọ", thọ cho đến chết rồi, tẩy trong cái hòm mà cũng gọi là cái "thọ", thọ như quý-hạc "thọ đẳng quý-hạc" 翩等龜鵠 hoặc quý-hạc tề thọ 龜鵠齊壽 thọ như hạc-tùng "tùng hạc trường xuân 松鵠長春".

Ngoài những bức tranh vẽ trái đào, con *bóng*, con mèo, nǎm chi, bông *thủy-liên*, cây tùng, ông già sói trán, còn có bức vẽ ông già tay chống gậy, tay cầm trái đào, đứng giữa con hạc đậu trên cây tùng để tượng-trung sự chúc "thọ".

Bức tranh vẽ ba ông tiên, một ông thật già, trán sói, đứng giữa tượng-trung chữ "thọ", hai ông trẻ hơn đứng hai bên: một ông mặc áo xanh tay cầm cái hốt (làm quan), tượng-trung chữ "lộc" và một ông mặc áo đỏ tay cầm cái *nhus-ý* tượng-trung chữ "phúc" vì màu đỏ là màu tốt. Tranh ấy ngữ-ý câu "Phúc, Lộc, Thọ, tam-tiên".

Phúc, lộc, thọ, toàn 福祿壽全 còn tượng-trung bằng hình vẽ ông già sói trán tay cầm *nhus-ý*, đứng bên con nai với cây tùng, hoặc ông già sói trán tay cầm trái đào, tay cầm cái *nhus-ý* có con *dơi*, cõi con mai lộc.

Bát tiên thương thọ 八仙上壽, thì vẽ tám ông tiên cõi hồn, tay cầm trái đào, đã "bất tử" như tiên mà còn thêm "thương thọ" (trăm tuổ) thì thật là "trường thọ".

Những lời cầu chúc đã được như ý, nếu sống trong cảnh thái-binhh thanh-vượng thì thật hoàn-toàn hạnh-phúc. Nên bức tranh vẽ một dứa trẻ, di rong chơi, tay cầm lồng đèn, trên ấy vẽ cái "bình" cầm ba cây "kích", cõi chung với cái "xanh" và "vòng thạch" bằng một sợi dây có kết tại biều-diễn câu chúc "khánh lạc thăng bình" 麗樂昇平 (nước được thái-binhh, dân an cư lạc nghiệp). Cái vòng thạch, khánh 玛 đồng-âm với chữ "khánh 玛" là "chúc"; sợi dây cõi, tiếng Hán là "lạc 福", đồng-âm với tiếng "lạc 福" là "vui mừng", cái sanh 墓 và cái bình 墓 thì đồng-âm với tiếng "thăng 升" và tiếng bình 升; "thăng bình 升平" là "thái bình".

Những lời chúc tụng còn nhiều trong cuộc quan hồn tang tế, câu chúc đều viết dày dủ trên hoành-chấn liền-dổi, không như những lời chơi chữ vẽ tranh lược thuật ở trên, thường vẽ vào dịp xuân.

Tóm lại, mấy lời chúc tụng với lời biều-diễn bằng tranh-ảnh hình vật mỹ-thuật dày ý-nghĩa chứng tỏ dân-tộc á-dông có một quan niêm thật-tế về nhanh sinh: giàu sang, oai quyền, đồng con, sống lâu, được sung-sướng tận hưởng trọn đời mình và còn "lưu danh hẫu thế 留名後世".

Tuy biết là viễn-vông hão-huyền, nhưng ở đời ai cũng mong được sự tốt-lành, hạnh-phúc, sống vui tươi tràn-trề hy-vọng. Vậy nhơn dịp Tết đến chung tôi mượn câu "vĩnh khánh thăng bình 永慶昇平" để mừng nước nhà được cảnh thái-binhh thanh-tri.

Ngọc-Toàn LÊ NGỌC TRỤ

TỰ DO XUÂN KỶ HỢI 1959

ANH HÙNG DẠM VỢ

(Tiếp theo trang 43)

dỗ, biểu hiệu của Anh Hùng Lao Động, vẫn rực rỡ giữa ngực, ánh lên mặt Mạnh càng thêm dỗ. Các đồng chí cho rằng vinh quang đó làm anh quá xúc động, nên dáng lẽ phải tuyên bố trước máy phóng thanh mà anh vẫn đứng ngày như tượng đài. Người ta cho anh uống hàng chai nước lạnh rồi người ta đưa anh vào nghỉ trong một trụ sở bên đường. Mạnh ngồi đây, cặp mắt nhìn ra phía xa xôi. Ngoài đường, một chiếc xe ô tô vận tải lù lù chạy qua, phía sau có thùng lớn, hai bên vắt veo hai ống cao xu dài như cột nhà. Nhìn thấy chiếc xe ấy, mắt Mạnh vụt sáng lên như nhìn thấy lê sống. Anh chồm dậy đuổi theo xe, vừa chạy vừa cởi bộ quần áo công nhân có đính bông hồng đỏ vứt lại, chỉ còn mặc một quần đùi đen và nhảy bồ lên xe. Hai bên đường, tiếng vỗ tay vang rền :

— Hoan hô tinh-thần phục vụ của Anh hùng Lao động Hoàng văn Mạnh.

Về đến trạm trứ phán, các công nhân đồ thùng trông thấy Mạnh lâm liệt ở thành xe bèn nhất tề xô đến chúc mừng. Người ta vồng tay kiệu mạnh lên và rước đi quanh trạm. Rồi người nào lại trở về việc nấy cho khỏi lâng phí thời giờ. Tới hồ phán lớn mọi ngày, đồng chí Cự chạy ra đón Mạnh :

— Người tờ đang bắn nên không chạy ra kiệu cậu tên được. Thế nào, anh hùng lao động tấn công ái-tình đại thắng lợi chứ ?

Thấy Mạnh vẫn đi thẳng, Cự nắm lấy hỏi thêm :

— Kìa, tờ hỏi, đại thắng lợi chứ ? Cậu có nói đúng như lời tờ dặn không ? Cô Thái nhất định phải cầm anh hùng lao động chứ lị !

Tên người con gái được nhắc đến khiến Mạnh dừng đứng lại. Anh đương cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp vào mặt bạn. Cự lại hỏi :

— Cô Thái trả lời sao ?

Mạnh gầm lên như con quái vật, giơ hai bàn tay hộ pháp nắm lấy cổ Cự, miệng hầm hì :

— Con ranh con này ! Tao nắm được mày đây rồi. Chúng mày lợi dụng tao, chúng mày lại chửi tao. Tao bóp mày chết, tao ném xác mày xuống dây cho mày biết tay tao !

Cự vừa rầy rụa vừa ú ớ :

— Kìa, Mạnh.. làm sao đấy.. Tớ đây, Cự đây mà. Hai tay Mạnh càng xiết chặt lấy cổ họng của Cự và đè xuống. Nước mắt Mạnh trào ra, miệng anh rít lên :

— Mày lại còn chối à ! Chính mày chửi tao. Tao thành thật yêu cầu tìm hiểu mày mà mày chửi tao. Tao phải giết mày.

Cự cố sức vùng vẩy nhưng vẫn không sao thoát khỏi hai bàn tay cứng như thép sắt của Mạnh. Anh gồng vít lấy gáy Mạnh và thúc đầu gối vào bụng địch thủ. Mạnh bị đau, ngã ngồi xuống nhưng hai tay vẫn không rời cổ Cự. Hai người công nhân cùng lăn lồng lốc trên mặt đất, người nào cũng gắng sức để địch thủ xuống dưới. Đến sát hồ phán, Mạnh quỳ lên được nhưng Cự thừa lúc tay địch thủ xiết hơi lỏng nên hít được một hơi dài. Anh thu hết tàn lực đập hai chân xuống đất dùng cả người xô Mạnh xuống hồ phán. Mạnh mất thăng bằng ngã ngửa vào trong hồ nhưng kéo theo cả Cự xuống. Cả hai cùng chìm xuống nhưng rồi lại đứng dậy được nhờ hồ phán chỉ mới sáu đến ngang ngực. Mạnh từ đầu Cự vào thành bờ, thúc đầu gối lên như già gao vào bụng con người mà trong lú hòn mê anh tưởng là cô gái đã bắt hùi anh. Người Cự mềm dần trong khi hai bàn tay Mạnh vẫn xiết cổ anh chặt thêm. Một dòng máu đỏ tươi trào ra ở mũi ở miệng anh, hòa vào với nước phán vàng nâu.

Người chiến sĩ thi đua chìm dần, chìm dần rồi chìm hẳn. Anh hùng Lao động ngửa mặt lên cười đặc thắng. Mặt trời đầu mùa hạ sáng trên đỉnh cao.

CÔ THẦN

KÍNH CHÚC
MỘT NĂM ĐẦY HẠNH PHÚC

TRAN - NGUYEN - CAT

91, Lê-thanh-Tôn — Saigon

Dầu đồng, dầu cao su, báng đồng,
báng đá, phù hiệu, coupes

Bán và sửa máy chủ, máy toán, viết máy v.v..

Thương-gia, Công-ký-nghệ-gia!

Trên thương trường qui Ngài gặp nhiều khó khăn, quý Ngài đừng đề những con số ám ảnh và chi phối tâm trí.

Dù đã có sẵn kế-toán-viên, cà đến Kế-toán trưởng nữa, nhưng quý Ngài vẫn cứ lo ngại, vì quý Ngài phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tất cả mọi sự lầm lẫn của Nhân viên của quý Ngài trong việc giữ sô sách kế toán.

Nhưng nếu quý Ngài giao sô sách cho

VĂN-PHÒNG BÚT-TOÁN NGUYỄN-HỮU-HÒE

— Số 231, đường Phạm-ngũ-Lão, SAIGON —
thì ngoài những công việc phiền toái như khai các sắc thuế thương mại, công-ký-nghệ, — đơn từ và thẻ-thức, luật-lệ hiện hành về thương-mại, ký-nghệ vv... quý Ngài khỏi phải bận tâm nhọc súc, mà ngay đến trách-nhiệm về kế-toán, Văn-phòng Bút-toán Nguyễn-hữu-Hòe cũng làm hợp đồng đảm nhận cả.

VĂN-PHÒNG BÚT-TOÁN NGUYỄN-HỮU-HÒE

— Số 231, đường Phạm-ngũ-Lão, SAIGON —
hiện còn giữ làm sô sách kế toán cho trên 200 nhà buôn Việt, Hoa, Pháp, về mọi ngành thương mại bằng Việt ngữ và Pháp ngữ từ ba năm nay, và hằng năm lanh làm trên 100 Bilans đề khai thuế lợi tức và huê lợi không sai lầm.

VĂN PHÒNG BÚT TOÁN NGUYỄN - HỮU - HOË

cũng dạy lớp kế-toán thực-hành 5 loại kế-toán :

Thương-mại — Kỹ-nghệ — Canh-nông — Ngân-hàng — Hành-chánh
bằng tiếng Việt và Pháp, theo phương-pháp mới, rất dễ hiểu và đúng theo chương trình của Bộ Quốc Gia Giáo Dục.

Mỗi khóa : cam đoan BA (3) tháng rèn nghề do chính ông NGUYỄN-HỮU-HÒE là
Giáo sư dạy lớp kế-toán tại Trường BẮC-KHOA BÌNH-DÂN Saigon-Chợl lớn hướng dẫn.

Cung chúc Tân Niên

XUẤT NHẬP CẢNG CÁC THỨ HÀNG HÓA

THE GOSHO Co LTD

EXPORTERS & IMPORTERS

ESTADLISHED 1917

Head office

N° 11, Yokobori, I Chome, Higasi - Ku

OSAKA - JAPAN

Hàng vải tơ lụa — Chỉ sợi — tơ bóng Rayon yarn

Thượng đặng tơ nhân tạo hiệu Tam - Kim - Mã

Máy móc. Thực phẩm v.v...

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC TẠI VIỆT-NAM

Room N° 204 Rietmann Poulet Zeltner Bldg.

13-17, ĐẠI LỘ NGUYỄN - HUỆ

N° 1 RUE AUX FLEURS — SAIGON

CÁC BẠN Ở XA THÀNH

— Muốn tiếp tục sự học dở dang để có địa vị cao quý hơn cũng có thể học tại nhà, bài vở gửi đến bạn do Bưu Điện chuyên giao, học lực Ban từ lớp ba đến đệ II học được.

— Bạn là binh, Cảnh sát, Tự vệ, muốn lên hàng Sĩ, Ủy, Tướng.

— Bạn Công dân vụ, Hội đồng xã, nông, công, thương, gia tiến đến Cán Bộ.

— Bạn Giáo viên lên Hiệu trưởng, Thanh tra hay Trưởng ty.

— Bạn Công, Tư chức khác, lên cấp Chỉ huy hay thăng trật, đẳng, cùng tránh nhiều sự bực vì học lực còn kém.

— Bạn học sinh hiếu học, muốn có căn bản vững, khởi măt giờ để đến trường, xin viết thơ bài thề lệ nơi :

HÀM-THỤ HẠNH-NHĨA

42 Nguyễn-văn-Thành (Gia-Định)

Trung tâm khảo cứu sự dậy bằng bài tận nơi bạn ở. Kết quả như học trực tiếp, Giáo sư Tú tài, Cử nhân, Cao đẳng Sư phạm, già kinh nghiệm.

Ta hãy tranh nhau học tập

Truyện ngắn

XÁC PHÁO MÙA XUÂN

của HOÀNG-NGỌC-LIÊN

Xuân tăm đáo tử tí phương tận,
Lập chúc thành hối lệ thủy can.

Đường Thi.

GIAO thừa từ lâu rồi... tôi vẫn chưa ngủ được. Có cái gì khác của đêm giao mùa nó làm tôi thao thức. Không hẳn là tôi nhớ lại lũy tre lèng xa xôi và con dê dài heo hút hoặc những hòi hè, đình đám mà mỗi độ Xuân về trong khung cảnh của Quê hương êm dịu tôi từng được sống những giây phút an ủi bên cạnh bao người thân yêu. Là vì qua mấy năm lưu lạc tôi đã có nhiều dịp để nhớ lại tất cả như thế. Cái khang khác này là một âm thanh vừa nỗi dậy đầu dây... À mà phải... tiếng pháo! Vâng, tôi nhớ ra rồi... tiếng pháo của ngày xưa... Dần dần tôi hình dung lại được khuôn mặt có nước da ngâm đen, có cặp mắt hiền từ và có chòm râu thưa thớt.

Mùa Xuân năm ấy tình cờ tôi gặp lão. Chỉ trong một ngày quen biết mà lão đã để lại trong tôi rất nhiều nhớ nhung, huyền tiếc.

Tôi đứng bên này nghĩa địa, nhìn về phía ngoài chùa hoang vắng. Đã từ lâu rồi, chùa đó chẳng còn hương khói. Có nhiều bùa chung tôi vào chùa trú mưa. Đó là một gian nhà cũ, mái uốn cong. Bên góc mái có 4 con rồng hốc mồm và guồn mành theo đường giáp mái lên nóc. Căn nhà trống trải. Cũng may cửa chính về hướng nam nên tránh được cơn gió mùa lạnh buốt. Trên bệ chắc xưa kia có tượng Phật, có hương hoa, bây giờ chỉ còn hai bát nhang sứt mẻ, ngả nghiêng.

Thế mà giữa ngày mồng 3 Tết, cửa chùa bừng lên tiếng pháo. Tôi ngạc nhiên vòng qua nghĩa địa, đến gần.

Nhìn vào khung cửa sổ, tôi thấy lão đang chắp tay hướng lên bàn thờ đã có hương hoa, lâm tâm khấn vái.

Lão mặc chiếc quần nâu túm "lá tạ", gấu quần dà sòn mép chỉ và bám dây bụi đất. Chiếc áo lương cộc trên đầu gối và chằng chịt. Đầu lão chít mày vòng khăn nhiều bạc màu. Lão có vẻ nghĩ ngợi. Chòm râu thưa thớt luôn luôn nhấp nháy, mắt lão dăm dăm nhìn vào bát hương.

Thot nhiên, lão quay lại nhìn tôi. Như một kẻ bị bắt quả tang đang làm điều gì vụng trộm, tôi định bỏ chạy. Hình như đoán biết ý định của tôi, lão nhìn tôi, mỉm cười. Vẻ mặt lão có nhiều nét dịu hiền, mỉm cười tươi tinh của lão làm tôi đứng lại. Lão đến bên tôi. Như những kẻ đã quen biết nhau từ một kiếp nào, lão ôm yêm nắm lấy tay tôi:

— Cậu vào trong này! Đứng ngoài đó lạnh chết!

Tôi nhìn lão, gật đầu.

Đối cho tôi ngồi xuống bên cạnh, lão mới hỏi:

— Cậu thấy tôi ở đây chắc lấy làm lạ lắm phải không?

Tôi nhìn lão mà không trả lời.

Lão gật gù tiếp lời:

— Lẽ ra những ngày đầu năm Xuân thủ này, tôi phải được cùng gia đình xum họp. Thế mà...

Lão ngừng lại. Tôi thấy cần phải hỏi lão. Nhưng tôi lại hỏi một câu rất thường. Có lẽ cái tuổi thiếu niên của tôi chưa biết đặt một câu hỏi khác:

— Nhà ông ở đâu?

Lão nắm chặt lấy tay tôi, sẽ nhéch môi cười chua chát. Tôi tưởng là lão không có nhà cửa! Tôi thấy mùi lòng cho lão. Tôi đoán chừng lão đi lang thang khắp nơi và khi qua đây, lão ghé vào thăm nhang cầu nguyện.

Nhưng lão đã biết tôi đang nghĩ gì:

— Nhà tôi bên kia sông Đáy... nhưng cũng chẳng khác gì ngôi chùa này.

Tôi nhìn lão, không hiểu.

Lão buông tay tôi ra, ngồi xích lại bàn thờ để dựa lưng vào lớp vôi lở loét.

Bỗng một giọng nói trầm trầm, rõ rệt, lão đã kể cho tôi nghe, câu chuyện của đời lão.

Từ ngày người vợ bất hạnh chết đi, lão đóng vai già sống nuôi con. Người thiếu nữ lớn lên trong tình thương của lão. Lão thường cảm ơn Trời, Phật đã ban cho lão một nguồn an ủi. Lão nhìn cô gái, lòng tràn đầy hy vọng. Đinh ninh rằng một ngày mai lão sẽ có con rể — chẳng cần giàu sang nhưng có đủ đức tính làm người — và vợ chồng "chung có" sẽ ở đời với lão. Lão sẽ chăm nom lúch cháu như lão đã chăm nom con gái lão. Cái khung cảnh ấy mỗi lần hiện ra trước mặt là lão thấy lòng mình hân hoan. Lão cười một mình.

Người con gái không hiểu:

— Thầy cười cái gì thế?

Lão lắc đầu:

— Không!

Nhu đoán biết được một phần nào, người con gái ứng hồn đòi má, quay đi.

Năm mươi tám tuổi thì người con gái mang bệnh nặng. Danh y trong vùng đều cho rằng không còn cách nào cứu được. Lão thấy trời đất mờ ám. Không, con lão không thể chết được. Lão tin tưởng ở trời. Không có lý nào vợ lão đã mất. Tội Phật còn bắt con lão chết theo. Lão còn gì mà sống!

Hàng tháng trời bênh giường bệnh của con, lão gầy hàn đi, mắt sâu trũng vào và da mặt giàn gieo thêm. Thương con vô cùng lão không dành tâm chợp mắt mỗi khi đêm về khuya. Nghe các đồng y nói là

vô phương cứu chữa, lão không tin. Lão cứ tin niệm rằng:

— « Nhân sinh tử hổ số, số hổ thiên mệnh ».

Phải, sống chết là do mệnh trời. Lòng tin tưởng của lão đã thành sự thực. Hai tháng sau, con lão dần dần bình phục nhờ một thầy thuốc có tài. Người ta cho rằng lòng thương con của lão đã thấu đến trời chứ căn bệnh ấy ít người thoát khỏi.

Từ đấy mỗi buổi chiều tà, lảng dieng lại được nghe tiếng lão ngâm thơ. Lão thuộc rất nhiều thơ Đường. Vừa ngâm, vừa giải nghĩa cho con nghe. Người con gái không hiểu gì nhưng cũng khé đáp:

— Thưa thầy con hiểu rồi.

Lão lại gật gù ngâm tiếp.

Thế rồi một buổi chiều cuối hạ, người con gái bỏ nhà ra đi. Lão lặng người đi khi biết sự thực. Uống một lúc hết 2 cút rượu trắng, lão gục măt xuống bàn khóc như một đứa trẻ con.

Người ta dồn rằng con gái lão theo một chàng trai trẻ nào đó lên dâu mài trên kè Chợ. Biết lão đang sưa soạn khăn gáy đi tìm con, có kẻ xấu miệng cho rằng con gái lão thương... trai chủ thương gáy lão. Có gắp, « nó » cũng chẳng vẹ!

Mặc làng nước chê cười, vì thương con lão phải đi tìm nó. Lão chỉ còn có nó.

Mấy tháng trời lè gót trên vỉa hè dô thị, lão chẳng được tin tức gì về người con gái. Cho đến ba mươi Tết vừa qua. Lão mỏi chân ngồi dựa lưng vào chiếc công sắt của một căn nhà phố Khênh. Thot nhiên cánh cửa sập mở. Lão quay lại, mừng rúi lên:

— Đào! Thầy tìm con mái!

Nhưng người con gái lạnh lùng hỏi lão:

— Ông lên đây làm gì?

Lão thấy nghẹn ở cổ. Đô thi đã làm cho con gái lão thành một người khác rồi. Mớ tóc deu nhẵn dài óng và mịn như nhung bảy giờ đã quấn tít lên, bồng bềnh trên khuôn mặt phán son. Lão định nói một câu cho bà thì « nó » đã mờ miếng :

— Ông về đi! Chồng tôi nó « kiêng » lão, không để cho ai ở nhà đêm giao thừa đâu. Ra ngoài ngày, tôi sẽ gửi tiền về cho!

Lão không nghe thấy gì nữa. Hai giờ trước mắt từ từ chảy trên hai gò má, lão chậm chạp bước đi, trong lúc chiếc công sắt khép lại. Lão mím chặt môi, ruột nóng irts cao. Lão muốn chết đi. Lão không ngờ đứa con duy nhất mà lão đặt tất cả hy vọng bảy giờ nay đối xử với lão như vậy. À ra nó tưởng lão đến xin tiền... Nó có biết đâu rằng đã tìm nó chỉ vì lão thương nó. Lão không muốn nó vào cạm bẫy của đời. Lão muốn cứu nó sống làm người. Nhưng lão đã làm. Đứa con gái bảy giờ không phải « cái Đào » ngày xưa của lão nữa. Lão không oán giận nó. Nó còn trẻ dại. Lão chỉ sợ rồi đời nó khé. Nhưng lão biết làm gì hơn được bảy giờ!

Suốt đêm Trì tịch, lão chẳng nhớ là mình đã đi những đâu, làm gì. Hình như lão nằm gục trên một mảnh đất ở ngoại ô, người nồng ran lên.

Lão tỉnh dậy trong một khung cảnh lạ mắt. Thị ra một cụ già trong lúc giao thừa đi dâng hương về đền trống thầy lão. Cụ hỏi bà gọi người nhà mang lão về thuốc thang. Trước khi lão ra về, cụ còn biến mấy trăm bạc làm lợ phí. Trước mối tình cao dẹp ấy lão chẳng biết nói gì. Lão càng tin tưởng vào Thượng Đế, tin tưởng vào những mối tình người.

Đi tới làng tôi, thot nhiên lão dừng chân lại. Lão vừa nhớ ra một điều gì hệ trọng. Bữa nay mồng 3 Tết. Phải, còn ngày Tết là lão còn có thể làm nhiệm vụ đối với Cha Ông. Lê ra lão đã phải cúng tổ tiên từ lúc giao thừa hay sáng sớm ngày mồng một nhưng vì đứa con, lão đã quên mất. Lão chắc rằng Ông cha cũng thề tình cho lão. Đem số tiền còn lại, lão ra chợ mua hương hoa và một bánh pháo. Lão chọn ngôi chùa này làm nơi cúng rồ tiên vì lão chẳng kịp về đến nhà trước khi hết ngày mồng ba tết. Vả lại nhà lão còn có ai đâu. Lão thắp hương, xin Ông bà thấu lòng thành cho lão. Lão cũng không quên xin Ông Phật cứu con lão để một ngày kia nó lại trở về. Lão còn xin phù hộ cho cụ già giàu lòng từ thiện

CUNG CHỨC TÂN XUAN

— HÃNG —

NGUYỄN — THÀNH

Khai quan thuế và vạn tài

VĂN PHÒNG

SAIGON: Số 62, đường Trung-Tướng Trịnh-minh-Thé - KHÁNH-HỘI

Giây nói : 23.173

Noi tin cậy, Cản thận

Giao hàng nhanh chóng.

KHO HÀNG : Số 78, Lê-văn-Duyệt Saigon
HƯ KHÓ

CUNG CHỨC TÂN NIÊN

Năm mới chúc mừng đồng bào
vui vẻ khỏe mạnh vạn sự như ý

NHÀ THUỐC

CHÍNH - ĐẠI
(HIỆU MẶT TRỜI)

dã cứu giúp lão trong lúc bệnh hoạn, đói lòng. Lão cầu nguyện cho tất cả mọi người có lòng tốt, biết thương yêu.

Nói đến đây, lão kéo tay tôi ra cửa chùa :

— Cậu xem, bánh pháo làm công phu như vậy rồi sau một tràng nồ mừng xuân, đã tan tành thành từng mảnh. Nhưng dù đã tan tành thành từng mảnh, xác pháo vẫn còn trang hoàng mặt đất thành những đường hoa, tô điểm cho một mùa xuân tươi đẹp.

Rồi lão nhìn về phía trời xa, chậm rãi :

— Được gặp cậu, biết cậu có một tấm lòng, tôi đã kè cậu nghe câu chuyện của đời tôi. Rồi đây còn một mình ở trên đời, tôi sống thế nào đây.

Nhưng lại một lát, lão nói tiếp :

— Tôi sẽ về bán ruộng bán nhà để có một số tiền dành dụm gửi bà con lối xóm. Rủi mai ngày « nó » có bị đói hắt hủi mà trở về cũng còn chút vốn để làm ăn. May ra « nó » sẽ sống xứng đáng làm người.

Tôi vẫn cầm tay lão :

— Thế còn ông đi đâu?

Lão mỉm cười :

— Tôi năm nay hơn năm mươi tuổi. Kề cung gần đất xa trời rồi. Tôi sẽ tìm nơi nương mình vào cửa Phật. Tôi sẽ luôn luôn nhớ cầu nguyện cho cậu và cho tất cả những người có lòng tốt như cậu.

Tôi bùi ngùi nhìn theo lão khăn gói vắt vai đi về phía cuối thôn. Tôi chẳng biết nói gì hơn. Trước mặt tôi xác pháo lấm tấm chạy dài trên đường về nhà. Tôi nhớ lời lão, tuy nhiên lúc đó tôi chưa hiểu được như bây giờ.

Lớn lên, lưu lạc nhiều, những kỷ niệm của một thời niên thiếu hồn như tôi chẳng còn nhớ gì rõ rệt nhưng tôi vẫn không quên lão.

Từ mùa Xuân năm ấy, tôi chẳng bao giờ còn được gặp lão nữa. Sau mười năm khói lửa, chắc gì lão còn sống.

Khuôn mặt lão về sau này có lẽ tôi sẽ quên hẳn, nhưng tình lão vẫn ở mãi trong tôi. Tôi cảm thông sâu xa cõi lòng của lão. Suốt đời tận tụy cho con rồi khi bị con hắt hủi, trước khi chán nản cuộc thế, lão còn dè lại của mồ hôi nước mắt để nếu con lão có trở về cũng còn có phương tiện sinh sống làm Người!

Thế rồi cứ mỗi độ Xuân về, nghe tiếng pháo mừng Xuân, nhìn xác pháo rải rác trên mọi nẻo đường, tôi lại mang mang nhớ lão. Tôi nhớ mãi tiếng nói trầm trầm của lão :

...Nhưng dù đã tan tành thành từng mảnh, xác pháo vẫn còn trang hoàng mặt đất thành những đường hoa tô điểm cho một mùa Xuân tươi đẹp.

Tôi nhớ mãi ngôi chùa hoang vắng của quê hương mà trong đó lão đã kè tôi nghe cuộc đời của lão với một tình thương trọn vẹn.

HOÀNG NGỌC LIÊN

XUÂN KỶ-HỢI MÁCH NGHỀ «HEO»

DUY-VIỆT



AM Kỳ-Hợi thuộc về năm Heo hay là Lợn. Ai sanh vào năm Hợi thì « cầm tinh » con Heo ; theo Khoa-học, Heo là một giống vật thuộc sáu loài vật nuôi trong nhà được loài người nuôi từ thượng-cổ cùng với ngựa, bò, dê, chó và gà. Người ta đã đặt cho Heo nhiều tên khác nhau : Porcus là tên la-tanh, Truý là tên heo Trung-Hoa, Mỹ, Anh gọi là Pig, Ý gọi là Porco, Pháp kêu là Porc hay Cochon. Có hai loại Heo : Heo nhà và heo rừng ; heo rừng thường gọi là lợn cỏ hay lợn lòi.

Dù danh-tử khác nhau, nhưng chung quy cũng là một giống heo. Mà heo thì rất ích-lợi cho người ta, vì có thể nói rằng hết thảy bộ phận của thân thể con heo đều được người ta xử-dụng cả. Thê cho nên, nhân dịp Tết Kỳ-Hợi, xin nhắc lại công-dụng của heo, nghĩa là những nghề mọn mà đặc-giá có thể làm được bằng thịt heo, từ khoa già-chánh « ẩm thực » tới đại kĩ-nghệ thực-phẩm...

Heo dùng làm thực phẩm

Có thể nói rằng ích-lợi rõ rệt của heo là heo cho ta thịt để ăn. Đối với người Tàu và người Việt, thịt heo ngon hơn cả thịt các loài vật khác, chẳng có thể mà trong một năm, Saigon-Cholon tiêu thụ ngót hai triệu con heo ! Thịt heo đã được liệt vào « thực đơn » của bữa cơm Việt-Nam, mà nếu thịt heo mà dùng với gia vị « hành » thì mới đúng. Như câu ca dao dã nói :

Con gà cục tức lá chanh.

Cán lợn (heo) ủn ỉn mua hành cho tôi.

Hoặc câu hát dỗ này, khi chỉ cái bánh trưng (bánh tép) dùng trong dịp Tết Nguyên-Đán :

Nhà xanh lại đóng đồ xanh

Chung quanh tròn hành giữa thả lợn con.

Các món ăn làm bằng thịt heo theo lối Tàu, Tây và Việt-Nam v.v.. kè ra có đến cả ngàn món, phần vi bài này kè sao hết được, cho nên nhân dịp đầu Xuân, kè giữ mục này chỉ mách vài món ăn khô và tươi thông dụng của mùa Xuân mà thôi :

Làm lạp-xường heo

Có hai thứ lạp-xường : 1) Lạp-xường thịt heo

2) Lạp-xường gan heo.

I.—Lạp-xường thịt

A) Thành phần :

Thịt heo (lợn) tươi	1 ký
Đường trắng	50 gờ-ram
Diêm tiêu (diêm trắng, salpêtre)	5 gờ-ram tán nhỏ
Sáng sáu	50 gờ-ram (một chén nhỏ)
Rượu rum, cognac hay rượu trắng (dể)	hoặc muỗn ngọt thì cho
Mai-quế-lộ	50 gờ-ram
Húng lùi (tán nhỏ)	1 gờ-ram

B) Cách làm : Lấy thịt heo vừa nạc, vừa mỡ rửa sạch, thái nhỏ bằng đốt ngón tay. Đoạn trên với các vị ở trên cho đều.

Mua lợn non có bán sẵn để làm bao ngoài. (Nếu không có thì mua lợn (ruột) non heo, đem về rửa sạch, kén kỹ phía trong, cao hết bột, xát nước muối loãng, rồi buộc một đầu, lấy ống dù dù thiếc phồng phoi khô, treo gác bếp để dành làm bao lạp-xường).

Rửa kỹ lợn non, buộc một đầu lại rồi lấy cái phễu cắm vào một đầu. Đem thịt heo đã trộn đủ các gia vị rồi mà nhồi vào lợn — không nên nhồi chặt quá. Nhồi xong vuốt khẽ cho đều và thành hình lạp-xường. Đoạn buộc nút đầu lợn lại mà cuồn tròn, để trên nong. Lấy miếng gỗ mỏng, xiên đũ 10 cái đanh ghim để làm thử bắn chông, bắn chải riêng mà châm vào lạp-xường cho nước thoát ra. Đùng châm nhiều quả kéo rách bao ngoài. Châm xong, lấy giây gai thắt nút tung khúc, dài ngắn tùy ý, thường là 15 phân, rồi cho vào cát dùng hỏa lò than xấy cho khô.

Lấy hỏa lò đốt than tầu tốt, đốt vừa vừa đừng nóng quá, đặt ở chỗ không gió ; lấy cái cát mà quây tròn hỏa lò, phía trên đặt cây ngang bằng sắt để treo lạp-xường. Trên cùng lấy cái mít úp kín. Treo lạp-xường lên các cây ngang. Xấy trong 3 giờ, bắc ra treo nơi có gió cho nguội hoặc quạt cho mát. Khi lạp-xường nguội rồi thì cho vào xấy nữa — kỳ này xấy nhỏ lửa, để luân 10 giờ (một đêm) — Xấy xong đem phơi gió cho nguội, rồi lại xấy. Làm cho tới khi lạp-xường khô (thường thường là hai ngày) là được. Bắc ra lau sạch rồi cắt theo chỗ giây buộc ra thành từng đỏi lạp-xường một. Muốn cho lạp-xường có màu đỏ đẹp, có thể mua phầm đồ dùng để nhuộm kẹo và si-rô, không độc, mà nhuộm lạp-xường.

2.—Lạp-xường gan

Mua gan heo tươi và thịt mồi heo — Đem thái gan ra thành từng miếng nhỏ bằng đốt ngón tay. Ngâm vào nước lá rửa cho hết nước đỗ, vừa rửa vừa bóp nhẹ cho hết nước đỗ thì thôi.

Trộn 1 ký gan với 500 gờ-ram thịt mồi thái nhỏ như gan. Trước khi trộn hai thứ vào nhau lấy 10 gờ-ram gừng (1 củ) già (đâm) nhô, hòa lá nước, thêm một chén rượu trắng, trộn nước ấy với gan, bóp kỹ — Ngâm 15 phút, xong lấy thịt mồi trộn vào, trộn kỹ.

Đoạn đem nhồi vào lợn non heo, rồi xấy y như cách thức làm lạp-xường thịt đã nói ở trên.

Làm bông bì heo

Ngày Tết, giỗ hay trong các tiệc tùng của ta món ăn nấu bằng bông bì heo có lẽ cũng là món cần thiết như vậy, mực vv... nên số bông bì tiêu thụ hàng năm cũng nhiều. Cách thức làm bông bì heo như sau :

Lấy da heo, đem vẽ lạng hết mỏ ra rồi rửa sạch, để lên thớt hay khúc gỗ, lấy dao nạo hết mỏ. Mắt phải thắt chặt và cạo cho hết lông, rửa nước cho sạch, đoạn lấy tre, vót nhọn hai đầu, sâu vào cạnh miếng da, ngang một hai chiếc que tre, dọc một hai chiếc nữa, cẳng da cho thật thẳng, rồi đem phơi nắng cho thật khô, đoạn cho muối khô vào chảo lớn, đun cho muối nóng rồi bỏ da heo khô vào mà rang cho phồng lên. Lúc nào da phồng đều, rủ hết muối đi là được bông bì heo. Có thể dùng cát sạch mà rang cho da heo phồng lên làm bông, nhưng làm lối này thường có sạn.

Nấu thịt đông dù trời nóng

Tại miền Nam, về Tết, khi trời nóng bức, nếu muốn thưởng thức thịt đông với dưa hành thì nấu theo lối sau đây, bắt cứ lúc nào và trời nóng bức đến đâu cũng được :

Lấy thịt heo, chân giò heo, hay thịt vai, thịt mông, v.v... nhặt lông cho kỹ, đoạn thái nhỏ rồi đem luộc sôi. Khi nước sôi chất nước đầu loại đũ, để cho bớt mồ hôi văng đi. Lại cho nước lá vào mà nấu. Lấy 25 gờ-ram thạch trắng (trong Nam thường gọi là rau câu Tắc) thường vẫn dùng nấu để ăn giải khát hoặc in chữ, cắt ngắn rồi cho vào nồi thịt heo (25 gờ-ram thạch dù nấu cho 1 ký thịt heo.) Nấu cho nhừ và cạn nước, khi thịt được rồi thì bỏ ra, dỗ vào bát hoặc dĩa thả trong chậu nước lạnh, thịt sẽ nguội rồi đông lại như ta để trong tủ lạnh.

Trên đây là hai nghề thủ-công và một món ăn bằng thịt heo mà ta có thể làm được nhân dịp Tết và lúc đầu năm. Ngoài ra, da heo còn có thể dùng để thuộc, phân heo để bón cây, mồi heo nấu xà bông v.v... Trong mục mách nghề sẽ lần lượt chỉ dẫn bạn đọc thêm mến, vào những số báo sắp tới của Tu Do trong năm Heo này...

DUY-VIỆT

TRANG 47

Trường Trung Học ANH-NGỮ QUỐC TẾ

KHAI-MINH

— 72 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU — 21-29 TRẦN QUANG KHẢI DAKAO —

Gần 50 giáo sư Mỹ-Anh Việt và Ban giám đốc

TRÊN 60 lớp (mai chiểu tối)

Lớp thực hành cấp tốc
và văn chương

Lớp 1 (6e) sẵn có 12 lớp
— 2 (5e) — 6 lớp
— 3 (4e) — 4 lớp
— 4 (3e) — 3 lớp
— 5 (2e) — 2 lớp
— 6 (1e) Lower 6 lớp

Võ Lòng (2-1-59) 5 lớp

Proficiency — 2 lớp

40 lớp

Lớp chuyên khoa, phò thông

Mẫu Giáo (mai chiểu) 8 lớp

Lớp 1 (11e) — 5 —

— 2 (10e) — 4 —

— 3 (9e) — 3 —

— 4 (8e) — 2 —

— 5 (7e) — 1 —

— 6 (6e) — 1 —

— 7 (5e) — 1 —

— 8 (4e) — 1 —

26 lớp

Mrs. Haustrath (U.S.A.)

Mrs. Ng-v-Kinh

(Đỗ cầm Nhun)

Mrs. Corrigan (England)

Mrs. Vũ khắc Thu

Mrs. Haustrath (U.S.A.)

Mrs. Nguyễn văn Siab

Mrs. Sims

Mr. Bạch Sơn

Mr. Marshener

Mr. Bình

Mr. Knight

Mr. Trọng Nguyễn

Mr. Brill

Mr. Nguyễn-xuân-Dinh

Mr. Stirling

Miss Carole

Mrs. Phượng

Mrs. Gracy

Miss Châu

Mrs. Elizabeth

Miss Circeal

Miss Văn

Mrs. De Angelis

Miss Tuillerie

Mr. Nguyễn văn Kính

Mr. Don

Mr. Hà van Anh

Mrs. Macdonald

Mr. Nguyễn-văn Giai

Mr. Muller

Mr. Hoang Thi Thơ

Mr. Pennington

Mr. Marsbanks

Mr. Ng ngọc Báu

Mr. Toews

Mr. Bùi trọng Hợp

Miss Pink

Mr. Trung Lý

Mrs. Keam

Mr. Hùng

Mrs. Gardner

Mrs. Sứ

Mrs. Palmer

Miss Than

Miss Hiếu

(Tiếp theo trang 7)

— Đã ở, xa ngoài ngàn dặm thì dù cho có Thiên lôi cũng khó mà tìm ra được. Mà dù có biết thì thiếp đây cũng là con nhà thế gia : ngày xưa Trác Vương-tôn cũng chẳng làm gì được Tu-Mã Trường-Khanh nữa là !

Em trai Sinh tên Đại Khí, tuổi mới mười bảy. Nàng trông mặt đoán rằng :

— Trông nó có cốt cách thông minh, sau này chắc hồn anh nhiều.

Đại Khí sắp cưới vợ thì bỗng nhiên vợ chết yêu. Nàng nói :

— Em thiếp là Ngọc Bản, anh đã từng thấy mặt : nhan sắc cũng không đến nỗi xấu xí mà tuổi cũng bằng thằng em. Cho hai đứa lấy nhau kề cũng từng là giao ngẫu.

Sinh nghe thấy mỉm cười, nói dưa bảo nàng hãy cứ làm bà mối đi. Nàng nói :

— Nếu thế tất phải đến mới được. Việc cũng không khó.

Lại hỏi dùng cách nào. Đáp :

— Em nó với thiếp từ bé vốn rất thân nên nay chỉ cần một chiếc xe nhỏ với hai con ngựa khỏe, tốn công phái bà già đi về một lợt là xong chuyện.

Sinh vốn đã sợ mối tình duyên của mình bị lộ nên không dám nghe mèo đó. Nàng khẩn khoản nói không ngai. Liền truyền sáp xe sai bà Tang đi. Vài ngày tới Tào châu. Gắn đèn công láng, bà xuống xe bảo người đánh xe đợi ở bên đường. Đang đêm lên vào láng.

Chóe lát dắt cô gái tới, lại lên xe rồi đi. Hết ười tối ngủ ngay trên xe đến canh năm lại đi.Ở nhà, Cát Cân tính ngày, bảo Đại Khí ăn vận chỉnh tề di dời. Đì chừng năm chục dặm thì gặp, chàng bước lên tay đánh xe trước đầu về. Đầu hoa, nhá nhạc làm lễ thành thân tức khắc. Từ đó hai anh em họ Thường đều có vợ đẹp mà nhà cũng ngày một giàu thêm. Ngày kia có bọn cướp cướp ngựa kéo vào nhà, chửng vài chục tên. Sinh biết có biến, bảo cả nhà lên lầu. Cướp bao vây lâu. Sinh cứu xổng hòi.

— Có thù gì với bọn ta không.

Chung đáp :

— Chẳng có thù gì. Chỉ cầu hai điều : một là nghe nói hai vị phu-nhân nhà này xinh đẹp thế gian không có, xin có thấy mặt ; hai là bọn ta có năm mươi tám người, xin cho mỗi người năm trăm lạng vàng.

Lieu trai Chí dị

CÁT - CÂN

Nói xong, chúng chất cùi dưới lầu, dọa đốt nhà. Sinh trả lời chỉ thuận việc cho tiền, bọn cướp không bằng lòng. Sắp đốt lầu, gia nhân sợ quá. Nàng với cùng Ngọc Bản đi xuống. Sinh ngăn lại không được. Hai chị em ăn mặc rực rỡ bước xuống. Còn ba bức thang thì đến đất, nàng bảo bọn cướp :

— Chị em chúng ta là người tiên, tạm thời đặt chân xuống cõi trần, lẽ nào lại sợ bọn ăn cướp. Ta muốn ban cho các ngươi một vạn lạng vàng, chỉ sợ các ngươi không dám lấy thôi.

Cả bọn nhất tề cùi lạy, hô vang chẳng dám nhận. Hai chị em định trả gót, bỗng một tên cướp lớn tiếng hô rằng :

— Nô nói lão đấy !

Nàng nghe thấy, đứng sững lại, quay hỏi :

— Vậy các bà muôn làm gì ? Muốn gì thì làm đi chưa muộn !

Bọn cướp lâm lết nhìn nhau không đứa nào dám thử ra một câu. Hai chị em thung dung lên lầu. Bọn cướp nhìn theo cho đến khi mất hút, lúc đó mới ồn ào giải tán.

Hai năm sau, hai chị em mỗi người sinh một trai. Lúc đó mới nói cho Sinh hay nàng họ Nguy. mẹ được phong làm Tào quốc phu nhân. Sinh lấy làm lạ vì ở đất Tào làm gì có họ Nguy. Mà dù có thì sao bỗng chốc mất hai cô con gái mà không hề tìm hồi. Nghĩ vậy nhưng không dám vẫn hỏi. Bèn thắc cơ có việc lại sang Tào châu. Tới nơi hỏi dò thì ra trong đám thế tộc không hề có họ Nguy. Lại đến nhà trợ cũ hỏi thăm chủ nhân bỗng thấy tiêu vách có bài thơ để tặng Tào Quốc phu nhân. Lấy làm lạ. Hỏi chủ nhân, chủ nhân cười nùi Sinh đến thăm Tào Quốc phu nhân. Đến nơi thì là một gốc mấu đơn cao đến tận mái nhà. Hỏi tại sao lại có tên như thế mới biết đó là cây mấu đơn danh tiếng đệ nhất của đất Tào cho nên người trong miền đều mà phong cho như vậy. Lại hỏi thuộc giống gì. Đáp :

— Mẫu đơn này thuộc giống mấu đơn tía tên gọi Cát Cân.

Thấy thế trong bụng càng sợ, nghi nàng là

loài hoa thành tinh. Vì nhà, ván không dám hỏi, chỉ thuật lại việc được xem bài thơ tặng phu nhân. Nàng khốn khổn ra mặt, biến sắc mà đi. Gọi Ngọc Bản cùng âm con đến bảo Sinh rằng :

— Ba năm trước tôi cảm vì tấm tình của anh nên mới mang thân đến báo. Nay đã thấy ra điều nghi kỵ thì làm sao mà chung sống được.

Rồi cùng Ngọc Bản dờ dừa con ném xuống đất. Cả hai đứa trẻ đều biết mất. Sinh còn dang bàng hoàng ngạc nhiên, trông ra đã thấy hai nàng biến đâu mất. Hối hận không thôi. Vài ngày sau, chỗ hai đứa trẻ bị ném xuống thấy này lên hai cây mấu đơn. Chỉ trong một đêm, cao được hơn một thước. Trong năm nở hoa, một cây hoa tía, một cây hoa trắng, tỏa to như cái mâm bồng. So với giống Cát Cân, Ngọc Bản khác cánh nó nhỏ mà nhiều hơn. Qua vài năm mọc thành khóm lớn rậm rạp. Đem đánh dì trồng chỗ khác lại biến giống cho nên không biết gọi tên nó là gì. Từ đó, giống mấu đơn này nổi tiếng nhất ở đất Lạc, không có loại mấu đơn nào sánh kịp.

Dị sử thi bàn rắng :

Lòng nhớ mong chuyện nhất thì quỷ thần cũng cảm thông. Nhưng xét lại cũng không thể bảo là việc làm sau này của họ Thường là vô-tình được. Ngày xưa, quan thiếu phủ Bạch Cú Dị buồm vì nỗi không vợ còn lấy hoa làm phu-nhân(1), huống hồ ở đây lại là hoa biết nói. Như thế hà tất phải hỏi tách bạch nguồn gốc làm gì. Khả tiếc cho Thường-Sinh là người chưa đạt vậy. — N.H. (dịch)

(1) Thơ Bạch cú Dị :
Thiếu phủ vó thể xuân tịch mịch
Tương liêu.... dương phu-nhân
Nghĩa là : quan thiếu phủ phỏng không, mùa xuân cũng
thành tịch-mịch. Nên phải lấy hoa làm phu-nhân.

NAM-HÒA

Sản xuất các hàng Tơ Lụa

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

Nhà máy 15/4D, Công-Trung, 18, Thủ-khoa Huân, Saigon
Văn phòng Thị Nghé
Giá trị : 23.025



GRANDE ECOLE MATERNELLE
ET PRIMAIRE DE SAIGON

MICHELET

60 đường Hiền Vương (Mayer cũ) Saigon

Các bà Giáo sư Pháp nổi tiếng, chuyên môn dạy trẻ con trong các Lycées đảm nhận dạy rút các em cho được vào các trường Marie Curie — Lamartine — St. Exupéry.

Do theo phương pháp hoạt động mới, dễ phát triển các khả năng của trẻ em một cách mau lẹ, khoẻ trai với những dụng cụ đầy đủ, với những buổi học ngoài trời, nơi vườn bách thảo.

KHAI GIÁNG : 13 FÉVRIER 1959

Tổ chức nội trú hoàn bị cho nam nữ học sinh — Có xe đưa rước. Chương trình Việt Ngữ. Có vườn trẻ. Lớp Mẫu Giáo và toàn ban Tiêu học đến Độ lục. Dạy trọn ngày. Giá học phí rất nhẹ. Học sinh miền Bắc được riêng biệt các Giáo sư Bắc trong nom.



NGHÈ VIẾT THƯ TÌNH

(Tiếp theo trang 9)

Thế rồi một ngày kia, Xuân Trang bị bố bắt
đang dở lại tập thư tình để đọc. Tra hỏi
biết rõ chuyện ông nỗi giặc, đánh cho nàng
một trận rồi gửi lên tình học. Ông lại cho gọi
ông Chánh Sâm lên mắng cho một trận và đe dọa sẽ
bỏ tù nếu không biết dạy dỗ con. Ông Chánh Sâm
vâng vâng dạ dạ rồi cũng về đánh cho Quế một trận
thứa sống thiếu chết và không cho đi học nữa.

Từ sau khi việc vỡ lở, nhà trường vắng bóng
Quế và Xuân Trang, tôi càng thấy mặc cảm tội lỗi lúc
nào cũng đè nặng trong tâm trí. Nhớ lại về mặn mòn
mòn vô tư của Xuân Trang trong những ngày chưa
ăn phải cái bả thơ văn và nhất là giáng điệu chát
phác ngày đón của Quế trong mấy năm cùng học,
tôi tự thấy đã làm một việc vô-sỉ, trái lương tâm....

Tiếng Giốc kè chuyện chậm dần. Từng tiếng
một, lời sám hối của bạn tôi rơi vào trong đêm
vắng, hòa tan vào sương trắng quanh quê của miền
cao nguyên.

Bản thân giây lát, Giốc như tinh lai hồi :

— Thế rồi chú có biết kết quả nó ra sao không?
Tôi hãi lâm ! Quế bị cha đánh, một hôm bỏ nhà ra
đi. Cho đến năm ông Chánh chết cũng không thấy
anh ta về. Có người nói anh vào Nam này, lại có
người nói anh dang lính không nghe sang Pháp hồi
chiến tranh 1940 và chết bên đó. Còn Xuân Trang
lên tình học được ít lâu, trong một lúc nhớ lại mối
tình đầu, tình thân và thè xác bị kích thích
sang tư thông với anh tài xế trẻ của bố rồi chửa
hoang và hóa diên. Trong thời kỳ nàng hóa
diên chính tôi cũng đang học tại trường trung
học ở trên tỉnh. Được bạn hữu cho biết
là trong cơn điên nàng thường nhắc đến tên Quế và
đọc lầu lầu những lời thơ tình từ lảng mạn, tôi cứ
đau tụt biết rằng đó là những câu thơ của tôi đã
gặt ra rủa đe... lấy tiền và đe dùa. Tôi hối hận vô
cùng. Sau này ông huyền phải mang dấu con gửi lên

nha thương điện ở Bắc Giang rồi sau không rõ Xuân
Trang ra sao. *

Tràng vè khuya đã ngủ trên đình trời trong
vắt loáng thoáng có điểm vài đám mây bạc nhẹ như
những làn bông mỏng. Tôi triền miên hồi tưởng lại
hình ảnh của hai nhân vật trong câu chuyện mà Giốc
vừa kể. Đề phá tan bẫu không khí lắng đọng sau câu
chuyện, tôi hất hàm hồi Giốc :

— Nhưng câu chuyện anh vừa kể đó không đủ
chứng minh rằng văn chương nhất thiết là có hại. Lấy
một trường hợp cá nhân và đặc biệt ra để phán
đoán một cách tổng quát như thế, tôi e là *« or đùa*
cỏ nấm ». Nếu thật chính anh là người yêu của
Xuân Trang thì đó là một chuyện tình đẹp để
lầm chứ !

Giốc thở dài :

— Nếu thế thì còn nói làm quái gì ! Nhưng từ
cõi kim thử hỏi đã có bao lầm cái thứ văn
chương thực sự phục vụ cho Tình Yêu, Tình
Thương ? Xuy rộng ra, tôi thấy việc viết văn làm
thơ để ca ngợi, tung dương bất cứ một cái gì mà
mình không có trực cảm ngay trong bản thân, trong
tâm hồn, rút cục lại cũng chỉ như cái việc viết thư tình
để thủ lợi của tôi mà thôi. Hồi kháng chiến, tôi được
xem những văn thơ ca tung lảnh tụ, ca tụng chế độ

mà tôi phát ngán. Những tập thơ vào loại Hồ chí
Minh, tình hoa dân tộc - hoặc những giọng chữ thiết
tha độc đáo để ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi chiến sĩ của
Xuân Diệu, Tổ Hữu chẳng qua cũng chỉ như những
bức thư tình mà tôi viết hộ cho Quế, có khác chẳng
chỉ là ở cái mực độ và cách thức thủ lợi mà thôi.
Tôi trước kia nắn óc uốn lòng để viết ra bức thư lấy
năm hào ; còn họ nặn óc, uốn lưỡi để cầu lấy địa vị
và quyền lợi trong chế độ.

Tôi nhìn Giốc hỏi :

— Thế còn lý-tưởng chân-thực ?

Anh cười lớn đáp :

— Ô ! lý-tưởng chân-thực ! Cái đó nó có bao
giờ đến với những thằng viết văn làm thơ một cách
say xưa và chân chính. Nhà văn theo đuổi lý tưởng
có khác nào tôi ca ngợi Xuân Trang, người mà chính
mình thấy tầm thường nhưng khi đặt bút viết thì tưởng
tượng ra là một Nàng Thơ lý tưởng. Viết ra vẫn
chương mà chỉ nhằm mục đích làm thỏa mãn lý tưởng
của mình trong chốc lát để đến nỗi di hại cho người
đời, để đến nỗi người được ca ngợi tưởng rằng họ
đang được ca ngợi thật, như thế đã là có tội. Huống
hồ lại còn cái ý định mưu lợi dinh vào đấy thì thật
nhục nhã hơn việc trộm cắp *

Sáng sau, tôi từ biệt Giốc ra về. Và từ đó bỏ
hẵn cả cái ý định rủ anh làm văn để mưu sinh.

Dalat, ngày 26-10-58

NGUYỄN - HOẠT

Cung Chúc Tân Xuân

IMPORTERS



EXPORTERS

HÃNG XUẤT NHẬP CẢNG

DAINAN KOOSI

Số 7-9, đường Võ - di - Nguy, 7-9 SAIGON

Điện tin DAINANKOSI

Điện thoại số Saigon : 386 Tự động : 21.387

TOKYO, OSAKA NAGOYA

PHNOM PENH VIENTIANE
BANGKOK SURABAJA DJAKARTA

KÍNH CHÚC TÂN NIÊN

Quý Ngài được Thạnh - Vượng và Hạnh - Phúc

— HÃNG —

TRƯƠNG

— Số 11, đường Pasteur —

Điện thoại : 20.432 - SAIGON

CÔNG-TY VIỆT-NAM

KỸ-NGHỆ TƠ-SỢI

— VÀ —

HÀNG « NAM - Á »

KINH CHỨC TÂN XUÂN

169 - 171 Lê-Thánh-Tôn
SAIGON

189 Phan-văn-Trị
GIA-ĐỊNH

Cung chúc Tân Xuân

Phong tháp tê bài



VIÊN-BÔNG
DƯỢC PHÒNG

115 đường Phùng Hưng - Cholon

TỰ ĐỘ XUÂN KỶ HỢI 1959

NHÀ UỐN TÓC MỸ-LẠC-CUNG

- 261 B HAI BÀ TRƯNG - SAIGON -

Xin trân trọng cảm tạ tất cả Quý Bà Quý Cô đã tới uốn tóc và làm đầu tại hiệu chúng tôi.
Nhân dịp Đầu Xuân chúng tôi toàn thể chủ và thợ gửi lời kính chúc Quý Bà và Quý Cô một năm
đầy Hạnh Phúc và vui tươi.

Nhân dịp này tôi xin Quý Bà và Quý Cô cũng lưu ý cho chúng tôi mấy lời dưới đây: Tôi tên là YEN-
OU-TSOI Chủ phòng uốn tóc lấy hiệu "Mỹ Lạc Cung" luôn luôn vẫn ở chỗ cũ, và chỉ có một phòng uốn tóc
Mỹ Lạc Cung tại địa chỉ trên đây mà thôi, chớ không có mờ chi ngánh nơi nào khác cả.

Và chúng tôi đang nhờ Trạng Sư Truy Tố trước pháp đình kể dã ngoan cố lạm dụng bòn hiệu
Mỹ Lạc Cung.

Kính chúc — MỸ LẠC CUNG — Nhà uốn tóc danh tiếng SAIGON

CUNG CHÚC TÂN XUÂN



Một gói thuốc thơm thường hao hàng

MÙA THI SẮP TỚI

Muốn chắc chắn đạt được kết quả các bạn HỌC-SINH ĐỆ-TỨ
và ĐỆ-NHỊ nên tìm mua loại sách **LUYỆN THI**:

GIÓ-VIỆT XUẤT BẢN

* LUẬY THI T.H.D.N.C.

TOÁN HÌNH-HỌC PHẳNG	dé Tứ, in lần thứ III, bán tối cuốn	25.000
TOÁN HÌNH-HỌC KHÔNG-GIAN	I,	5.000
TOÁN ĐẠI-SỐ	Dé Tứ Tập I in lần thứ III, bán tối số	25.000
TOÁN ĐẠI-SỐ	II I,	5.000
TÍNH VẬT-LÝ	II,	8.000
TÍNH HÓA-HỌC	II,	8.000
GIÚP TRÍ NHỚ HÌNH-HỌC T.H.D.N.C.	in lần thứ II, bán tối số	15.000
ĐẠI-SỐ T.H.D.N.C.	II,	15.000
LÝ-HÓA	II,	15.000
VĂN-VĂT	I,	10.000
VIỆT, THẾ-GIỚI SỬ	I,	5.000
ĐỊA-LÝ	I,	5.000
GIẢI ĐỀ THI HÌNH-HỌC T.H.D.N.C.	in lần thứ III, bán tối số	20.000
ĐẠI-SỐ	III,	20.000
LÝ-HÓA	II,	10.000
ANH-VĂN	II,	12.000

* LUẬY THI TỰ TÀI:

GIẢI ĐỀ THI HÌNH-HỌC TỰ TÀI	in lần thứ I, bán tối số	5.000
ĐẠI-SỐ	I,	5.000
LÝ-HÓA	I,	5.000
ANH-VĂN	I,	5.000
GIÚP TRÍ NHỚ HÓA-HỌC	Đệ Nhị in lần thứ I, bán tối số	10.000
ĐIỆN-HỌC	Đệ Nhị I,	10.000
QUANG-HỌC	Đệ Nhị I,	10.000
VIỆT-SỬ	I,	5.000
THẾ-GIỚI SỬ	I,	5.000
ĐỊA-LÝ	I,	5.000

Tổng-cộng số sách đã bán (trong 2 niên-khoa) 283.000

ĐANG IN:

GIÚP TRÍ NHỚ HÌNH-HỌC, ĐẠI-SỐ, LƯỢNG-GIÁC

Đệ Nhị

283.000 cuốn đã được bán trong hai niên-khoa 56-57 và 57-58 để chứng-minh sự tin-nhiệm của các bạn học-sinh và chứng tỏ sự lợi-ích thiết thực các sách luyện thi đó.

Nhà Xuất Bản GIÓ-VIỆT

Chúc mừng năm mới THE NISSHO C.LTD

NISSHO BUILDING

Capital Yen 2,288,000,000.00 (Paid UP) 30 Imabashi 3-Chome Higashi-Ku, Osaka

TOKYO BRANCH

8-Nichome Kyobashi Chuo-Ku, TOKYO

Văn phòng đại diện tại Việt-Nam Số 25-27, đường Nguyễn-Công-Trú — Saigon Giấy nói : 21.708

Chuyên mòn Xuất nhập cảng: Máy móc, dụng cụ, Kim khí, Hàng vải tơ lụa, Tơ nhân-tạo, Hóa
phẩm, Thực-phẩm, Vật liệu Kiến-trúc.

Kính mời quý khách quá bộ đến Văn phòng bồn hàng coi kiều hàng. Chúng tôi rất hoan nghênh.

THE NISSHO COMPANY, LTD

Đại diện tại Việt-Nam H. SAITO

Đầu năm không gì bằng mua đọc hay tặng nhau sách hữu ích của

XUẤT BẢN THĂNG LONG

59 — Phan thanh Giản — Đakao — Saigon

do VŨ MINH THIẾU chủ trương

với sự cộng tác của trên 30 giáo sư các trường Trung học : Quốc Học (Huế), Võ Tánh (Nha Trang), Marie Curie, Pétrus Ký, Chu văn An, Nguyễn Trãi, Quốc Gia sư phạm, Trung Vương, Gia Long, Hồ ngọc Cẩn, Vương gia Càn, Nguyễn bá Tòng, Đông Tây, (Saigon), Phan thanh Giản (Cần Thơ)...

Một nhà xuất bản có đầy đủ sách giáo khoa :

Về loại LUẬN ĐỀ :

- Luận đề về Nguyễn Du (tập I và II) của Nguyễn sỹ Tế — tái bản lần thứ 5
- Luận đề về Nguyễn công Trứ của Nguyễn duy Diên — tái bản lần thứ 5
- Luận đề về Cao bá Quát của Nguyễn duy Diên — tái bản lần thứ 5
- Luận đề về Nguyễn Khuyến của Nguyễn văn Mùi — tái bản lần thứ 2
- Luận đề về Hồ xuân Hương của Nguyễn duy Diên — tái bản lần 4
- Luận đề về Tôn thọ Tường và Phan văn Trị của Nguyễn văn Mùi — tái bản lần thứ 3
- Luận đề về Chu mạnh Trinh của Nguyễn sỹ Tế — tái bản lần thứ 4
- Luận đề về Bà Huyện Thanh Quan của Nguyễn sỹ Tế — tái bản lần thứ 4
- Luận đề về Cao bá Nhã và Tự tình khúc của Khai Minh và Nguyễn duy Diên — tái bản lần thứ 3
- Luận đề về Cung oán ngâm khúc của Khai Minh — Duy Diên — Tái bản lần thứ 3
- Luận đề về Chính phỷ ngâm của Tạ văn Ru — Nguyễn sỹ Tế — tái bản lần thứ 3
- Luận đề về Thế kỷ thứ XIX, tập I của Nguyễn sỹ Tế — Tạ văn Ru — tái bản lần thứ 2
- Luận đề về Thế kỷ thứ XIX, tập II của Nguyễn văn Mùi — Nguyễn sỹ Tế — Tạ văn Ru — m lần thứ nhất
- Luận đề về các thi sĩ miền Nam của Chu dũng Sơn — Nguyễn đức Hiển — tái bản lần thứ 2
- Luận đề về Phan bội Châu — Phan chu Trinh của Chu dũng Sơn — tái bản lần thứ 2
- Luận đề về Nguyễn văn Vinh và nhóm Nam phong tạp chí của Trần việt Sơn — tái bản lần thứ 2
- Luận đề về Phạm Quỳnh và nhóm Nam Phong tạp chí của Chu dũng Sơn — Nguyễn dũng Long — tái bản lần thứ 2
- Luận đề về Trần tết Xương của Tạ văn Ru, Nguyễn sỹ Tế, tái bản lần thứ 2
- Luận đề về Tự lực văn đoàn tập I của Nguyễn duy Diên, tái bản lần thứ 2
- Luận đề về Tự lực văn đoàn tập II của Tạ văn Ru — Nguyễn duy Diên, tái bản lần thứ 2
- Luận đề về Tân Đà Nguyễn khắc Hiếu của Nguyễn văn Mùi — Nguyễn sỹ Tế, tái bản lần thứ 2
- Luận đề Luân lý và Công dân giáo dục tập I và tập II của Nguyễn văn Mùi, Đỗ thực Vinh — Chu dũng Sơn

Về loại GIÁNG VĂN và LUÂN VĂN :

- Luận quốc văn đệ thất đệ lục của Nguyễn Duy — tái bản lần thứ 2
- Luận quốc văn lớp đệ tử của Nguyễn văn Mùi — Chu dũng Sơn — Nguyễn sỹ Tế — tái bản lần thứ 2
- Luận văn đệ nhị tập I và tập II của Nguyễn sỹ Tế, Nguyễn duy Diên, Nguyễn văn Mùi, Tạ văn Ru, Đỗ thực Vinh.
- Việt văn giảng minh lớp đệ tử của Nguyễn đức Hiển
- Giảng văn lớp đệ ngũ của Nguyễn Duy
- Pháp văn lớp đệ ngũ của Vũ quỳ Mão, tái bản lần 2.
- Pháp văn lớp đệ thất của Vũ quỳ Mão, Dương Kỵ, Vũ tam Thám
- Truyền cõi nước Nam tập I và tập II của Nguyễn văn Ngọc

Về loại SỬ ĐỊA :

- Việt sử lớp đệ nhị của Nguyễn văn Mùi, tái bản lần thứ 2
- Việt sử lớp đệ tử của Nguyễn văn Mùi, tái bản lần thứ 5
- Thời giới sử lớp đệ tử của Nguyễn văn Mùi, tái bản lần thứ 2
- Địa lý lớp đệ tử của Nguyễn văn Mùi, tái bản lần thứ 5

Về loại LÝ, HÓA, VĂN VẬT HỌC, TOÁN :

- Quang học lớp đệ nhị của Bùi trọng Bạch, tái bản lần thứ 2
- Hóa học lớp đệ nhị của Bùi trọng Bạch, tái bản lần thứ 2
- Điện học lớp đệ nhị của Bùi trọng Bạch, tái bản lần thứ 2
- Vật Lý Hóa học lớp đệ tử của Bùi trọng Bạch, tái bản lần thứ 5
- Vật Vật học lớp đệ tử của Bùi trọng Bạch, tái bản lần thứ 4
- Vật Lý Hóa học lớp đệ thất của Bùi trọng Bạch, tái bản lần thứ 2
- Hình học không gian lớp đệ nhị — Câu hỏi giáo khoa — của Bùi trọng Bạch
- Phụ lục tập Sách Xanh — Luyện thi Tú tài phần I — Phần Lý Hóa của Bùi trọng Bạch

Về loại SÁCH LUYỆN THI :

- Sách Hồng Bộ A. B. C. D. Luyện thi Trung học đệ nhất cấp
- Sách Xanh Bộ A. B. C. D. Luyện thi Tú tài phần I

SẼ RA TIẾP :

- TẬP SÁCH MÀU : Luận Pháp văn các lớp đệ tử, đệ nhị — Bài dịch Pháp-Việt, Việt-Pháp các lớp đệ tử, đệ nhị — Bài dịch Anh Việt, Việt-Anh các lớp đệ tử đệ nhị — Toán Hình học, Lượng giác, Đại số — Toán Lý Hóa.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Đón mừng Xuân

Bằng những bộ đồ

TERGAL-MOHAIR

thật là tuyệt phẩm

DO NHÀ MAY

PHẠM HIẾU

— 175C Lê văn Duyệt Saigon —

Bú các loại DACRON thông dụng.

Bú các loại POPeline Áu Mô

may CHEMISE.

Qui khách chiêu cò.



PHẠM HIẾU

175 LÊ VĂN DUYỆT 175

PHẠM HIẾU

PHẠM HIẾU

PHẠM HIẾU

PHẠM HIẾU

PHẠM HIẾU

Chủ

CƠ SỞ BÁO CHÍ VÀ XUẤT BẢN TỰ DO

Đã in :

- BIỂU NHẤT LÃM VĂN HỌC CẬN ĐẠI Biên khảo của THANH-LÃNG
- MƯA ĐÊM CUỐI NĂM Truyện ngắn của VÕ-PHIỀN

Sê lán lượt in :

- Dì Mơ truyện dài của ĐỖ-Thúc-Vịnh
- Dòng sông định mệnh truyện dài của ĐOÃN-QUỐC-SỸ
- Một triệu đồng truyện dài của NHƯ-Phong
- Quan điểm về mấy vấn đề văn hóa tiểu luận của PHẠM-VIỆT-TUYỀN
- Người xưa (giải thưởng văn-chương 1957) của TRẦN-DÌNH-KHẢI
- Hoàng Lê nhất thống chí nguyên-tác của Ngô-Thời-Chí bản dịch của NGÔ-TẤT-TỐ
- Phương đình dư địa chí nguyên tác của Nguyễn-Siêu
bản dịch của cụ NGÔ-MẠNH-NGHỊNH
- Một người đàn ông một người đàn bà truyện dài của NGUYỄN-HOẠT
- Tôi tự học biên khảo của NGUYỄN-DUY-CẦN
- Saigon xưa và nay biên khảo của VƯƠNG-HỒNG-SÂN
- L'apport Français dans la littérature Vietnamienne (luận-án tiến-sĩ văn-chương đệ trình tại trường Đại-học Fribourg) của THANH-LÃNG
- Kim tiền kịch của VI-HUYỀN-ĐẮC

Các tác phẩm của nhà văn quá cố HOÀNG-ĐẠO
và nhiều nhà văn nghệ, khảo cứu hữu danh khác

SÁCH HAY, IN ĐẸP, GIÁ RẺ

phẩm, Thực...
Kính m...

CỦA TỰ DO 25 — 27 — 29 Võ TÁNH SAIGON
ký Tòa soạn: NHƯ-PHONG Quản lý: KIỀU-VĂN-LÃN

TRANG 50

653 — Điện thoại: 25.521

GIÁ 36\$

PHỤ BẢN KÈM THEO