

Hội Ái Hữu



Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân Mỹ Tho

4555 University Ave San Diego, CA 92105 - USA

Phone: 619-584-7568 - Fax: 619-284-9822

<http://saigonline.com/ndclnh> - Email: NDCLNH@aol.com

Tết lại đến



Hình như Tết đến phải không em?
Ta nghe tiếng pháo nổ bên thềm,
Ngàn mai nở rộ - vàng trong nắng,
Dàn sáo bay đầy ngọt trúc êm...

Bốn câu thơ trên của Huỳnh Thị Mỹ Tho báo hiệu một năm mới lại đến.

May mắn thay, Tết năm nay rơi vào Thứ Bảy 1 tháng 2. Thiên hạ được hai ngày nghỉ cuối tuần để mừng Xuân. Nếu có dịp ghé qua chợ Tàu, chợ Việt Nam hay các cửa hàng bán thức ăn, chúng ta thấy không khí nhộn nhịp kể vào người ra để mua nào là bánh tết, bánh chưng, chả lụa, chả giò cùng các loại trái cây hay thức ăn khác dùng trong nhà mấy ngày Tết. Dù có đi đến chân trời góc biển đi nữa, người Việt chúng ta cũng không quên ba ngày Tết.

Rất tiếc nơi xứ người chúng ta không nghe tiếng pháo nổ rền vang vào đêm giao thừa và trong nhà không có được nhành mai - với năm bảy thiệp chúc Tết treo lủng la lủng lẳng trên đấy. Nhà cửa cũng thiếu vắng đi một bàn thờ với *chiếc lư đồng mắt cua*, chân đèn chùi bóng từ mấy ngày trước Tết, với quả dưa hấu đặt chẽ bên cạnh dĩa trái cây đầy ắp đủ đú, măng cầu... cùng dĩa mứt đủ loại và *thèo lèo cắt chuột bày biện* để cúng ông bà.



Nơi quê nhà, Tết trở thành ngày lễ trọng đại mừng một năm mới bắt đầu với những tập tục, lễ nghi và biết bao kiêng kỵ trong ngày đầu năm. Đã bao lần, chúng ta chứng kiến lễ dựng nêu, lễ đưa Ông Táo, lễ rước Ông Bà để chuẩn bị đón Xuân. Nơi xứ người, những hình ảnh đó được đóng khung, sơn son thếp vàng và lọng kính cất giữ trong tiềm thức của kẻ tha hương. Khi Tết đến, mỗi người có thể *khăn áo chỉnh tề* lội ngược dòng thời gian trở về chốn thân cung ký ức để tìm lại dấu vết của *đường xưa lỗi cũ*, sống lại những ngày vui hồn nhiên của tuổi thơ qua hình ảnh đứa trẻ tung tăng trước sân nhà với mấy bao giấy đỏ lì xì trên tay, trong bộ quần áo mới may cho trước Tết.

Ước muôn, thèm thường sống lại mảnh đời vô tư êm đềm trong ba ngày Tết thuở nào ở quê nhà. Để làm gì? Để được nghe những tiếng lách tách trầm buồn của hai mè than hồng *Quê Hương* sưởi ấm lòng người xa xứ - dù là trong chốc lát.

Trần Quang Minh

Họp Mặt Tân Niên

Kỷ Niệm 124 Năm Thành Lập Collège de Mỹ Tho

Chủ Nhật 16 Tháng 3, 2003 - Lúc 11AM-3PM

Nhà Hàng Paracel Seafood

15583 Brookhurst St Westminster, CA 92683

(714)-775-3077

Trân trọng mời Thầy Cô & Anh Chị Cựu Học Sinh
đến họp mặt đông đủ để kết chặt thêm tình nghĩa
Thầy Trò và tình Bằng Hữu giữa người cùng trường.

Sớ Táo Quân

Đón Mừng Năm Quý Mùi

Be he... be he...
Quý Mùi lại về
Trước thềm năm mới
Lòng xuân phơi phới
Kính chúc Ngọc Hoàng
Thân tâm vạn an
Khắp nơi hân hoan
Đón mừng Xuân mới
Sau đây thần Táo
Đình Chiểu-Ngọc Hân
Phủ phục kính dâng
Lên Ngài lá sớ
Tường trình mọi lẽ
Chuyện hội dưới trần
Mong Ngài xét nhanh
Thần còn cáo biệt
Về quê ăn Tết
Vợ gói bánh tết
Nhưn đậu thịt dê
Nghĩ tới mà mê
Chảy ròng nước miếng
Yum!.. Yum!..
Dạ dạ trước hết
Là chuyện hội nhà
Sau bao phong ba
Tưởng rằng rã đám
Mọi người tán thán
Năn nỉ i ôi
“Thầy Hội trưởng oi
Mần ơn mần phước
Xin dừng lui bước

Vác ngà voi thêm
Mệt với chúng em
Vài kỳ nhiệm nữa”
Ai cũng hồn hở
Khi Thầy ô kê
Chấp hành hả hê
Bắt tay vào việc
Tiếp tục cái nghiệp
“Kẻ vác ngà voi”
Tuy mệt mà vui
Kiếp người ngắn ngủi
Cho nên hãy ráng
Cho nhau nụ cười
Để đời thêm vui
Thêm phần ý nghĩa
Dạ dạ...
Bản tin hai bảy
Kính đệ lên Ngài
Đó là công trình
Của Thầy Hội trưởng
Và khắp các hướng
Thầy bạn xa gần
Gởi bài về đông
Thêm phần phong phú
Hội đang thai nghén
Đứa con thứ tư
Sắp sửa chào đời
Tháng ba mười sáu
Nội dung hình thức
Ôi đẹp vô vàn
Sẽ dâng Ngọc Hoàng
Vào ngày Đại Hội
Lần này xóm tụ
Khắp nơi quay về
Từ miền Đông xa
Phờ lô ri da
Và miền Trung ta
Óc la hô ma
Có ông Bác sĩ
Kiêm nghệ ca sĩ
Cũng đã hứa về
Trước gặp bạn bè
Sau mừng Đại Hội



Hát hò vài bản
Cho nên chắc chắn
Sẽ vui vô cùng
Mọi người đến đông
(càng) Đẹp lòng Thủ quỹ!
Hầu bao rủng rỉnh
Để Hội gửi về
Giúp đỡ bên nhà
“Đàn chim gãy cánh”
Lá lành lá rách
Cửa ít lòng nhiều
Mong biết bao nhiêu
Chân tình trải rộng
Đến đàn hậu duệ
Học giỏi tiến thân
Cho sớm thành công
Thành nhân chi mỹ
Dạ dạ...
Mọi điều tấu kỹ
Nên quá dài dòng
Chắc đã mất lòng
Các thần Táo khác
Đang ngồi chờ ngáp
Nước mắt vẫn dài
Thần stop ở đây
Bái lui Thánh chúa
Xin Ngài ban phước
Xuống dưới trần gian
Nếp sống bình an
Nhà nhà hạnh phúc
Thần xin kính chúc
Thượng Đế muôn năm
Muôn năm và
Muôn năm..
Táo xin bái biệt
Hẹn ngày tái ngộ

NTT (San Diego, CA)



Câu đối Tết

Đỗ Hữu Phượng, người Chợ Lớn, xuất thân từ chức hộ trưởng. Khi Pháp chiếm Việt Nam, họ Đỗ được chánh quyền thuộc địa nâng đỡ, nên sau đó thăng đến chức tổng đốc. Thời ấy, họ Đỗ là một tay thế phiệt và giàu thứ hai sau Huyện Sĩ nhưng lại trên bá hộ Xưởng và hộ trưởng Định theo thứ tự nhứt Sĩ, nhì Phượng, tam Xưởng, tứ Định.

Họ Đỗ có năm người con trai đều được người Pháp trọng dụng làm việc trong chánh quyền thuộc địa lúc bấy giờ và ba người con gái lấy chồng cũng làm quan to. Hành diện với sự giàu sang của mình cùng sự hiển vinh của con cái, nên Đỗ Hữu Phượng dán hai câu đối trước dinh thự của mình vào một dịp Tết và treo giải thưởng 10 nén bạc cho ai đối được:

**Đất Chợ Lớn có nhà họ Đỗ,
Đỗ trước cửa ngũ phúc tam ta.**



Sau đó, có người hay chữ đi ngang dinh thự họ Đỗ thấy chướng mắt bèn về nhà họa lại rồi gởi đến:

**Cù lao Rồng có lũ thằng phùng,
Phùng một lúc cùn trùng bắt nhả.**

Sau khi gởi câu đối đi rồi, người này không kèm đến nhà Đỗ Hữu Phượng nhận tiền thưởng. Từ đó về sau, người ta không thấy câu đối dán trước dinh thự của họ Đỗ vào dịp Tết nữa. [Khuyết Danh]



Gởi chị

Mỗi năm sắp Tết em thường gởi
Một chút tiền, thêm với tấm lòng
Chị hối, mua đồ ngon cúng Má
Sinh thời Người đã quá long đong
Bây giờ Má đã là sương khói
Thì có còn chi để uống, ăn
Một chút tiền này em gởi chị
Là dòng nước mắt chốn xa xăm

Từ độ em rời quê, bỏ xứ
Má mình chắc sớm đợi chiêu trống
Bầy gà xưa vẫn còn chiu chí
Bìm bìm còn kêu nước lớn, ròng?
Ở đây xứ lạ không bìm bìm
Trưa sớm trên cành tiếng quạ kêu
Ao ước được nghe gà gáy rõ
Ôi! Sao nhớ thắt ruột, quê nghèo
Năm nay chắc chị đang mòn mõi
Giỗ Má còn thêm được mấy lần?
Thôi vẫn trước sau nhờ sức chị
Bao giờ có dịp em về thăm
Đâu phải tim gan bằng gỗ đá
Mong người hiếu thảo được lòng ta
Mỗi năm nghe pháo giao thừa nổ
Là nỗi đau thầm lại xót xa.

T.T. Mây Trên Ngàn



Đọc ‘Khói Sóng Trên Sông’ của Nguyễn Văn Sâm

Nguyễn Vy Khanh (Canada)

Khi viết chuyện ở xứ người, câu văn Nguyễn Văn Sâm thường ngắn gọn, ít vần và đối, nhưng trái lại, khi tả chuyện quê nhà với những nhân vật thật “lục tỉnh” gắn liền với quê hương, thì câu văn dài dòng như có thể mới nói hết được tâm sự, mới tả hết được dáng cách con người và góc cạnh của những khu phố, đường làng quê!

Như *Nước Trong Nguồn* là một truyện ngắn viết về số phận của một chàng thanh niên quê quặt xưng “tôi”, mặc cảm ngập trời về thân thể của mình mà lại luôn luôn thèm khát xác thịt đàn bà, cuối cùng đàn chị lấy một thiếu nữ đã có bầu với kẻ khác, qua sự sắp xếp của bà mẹ. *Hương Cỏ* nhắc nhở một mùi hương sống động của quê hương qua chuyện “gái bao” của một Việt kiều “già dích”. *Âm Dương* là cuộc sống khốn khổ ở quê nhà sau ngày “giải phóng”. Một quê hương rất tha thiết, bùi ngùi! Người xa quê như luôn trống vắng quê nhà, nơi đó có “ngôi nhà tràn ngập tình gia đình, đứng nép mình bên bờ con sông lớn ngàn đời sóng vỗ (...) tất cả đều là khói sóng trên sông cả” (tr. 263).

Quê nhà ngập trí nhớ, nên từ một điểm ký ức nào đó cũng có thể phong ra cả một quãng đời hay mảnh đời đã qua nhưng vẫn sống động! Trong *Quê Hương Minh*,

thế giới của thầy Năm với chiếc ghe cá đi khắp nẻo sông bến nước, của dì Tư và anh em thằng Đực. Hết nhắc tên Chợ Đêm đã "gọi trong lòng dì cảm giác bồn chồn xao xuyến. Đường về không xa, nhưng sao bao năm nay

đâu dám nghĩ tới!" (tr. 189). Thật vậy, quê nhà là những địa danh thân thương. Trong *Theo Gót Huyền Trần*, người đọc như "thấy" lại Sài-Gòn, Khánh Hội, Chợ Lớn, xóm Mã Ngụy, đồng Tập Trận, ... của những người lục tỉnh lên chốn thị thành nhiều cạm bẫy, bất ngờ, của những "tây-tà, chà-và, các-chú", của một thuở xa xưa! Một Sài-Gòn mà "bàng dân thiên hạ hương về Sài-gòn như thể hoa quỳ hương dương" (tr. 51). Nhân vật xưng tôi trong *Biển Trời Lai Láng* tâm sự: "Sài-gòn đối với tôi thân thiết đáng nhớ, xa trong thực thức nhưng tiềm thức



không bao giờ xa. Bao nhiêu đó đã là quá đủ. Một vài chi tiết cụ thể về nơi này nơi nọ, người này

người kia, nói cho cùng, cũng chỉ như một nhúm sao nhỏ nhoi trong vũ trụ bao la của triệu triệu dãy Ngân Hà" (tr. 158). *Kể Chuyện Ngày Xưa* đưa người đọc trở về Mỹ Tho và ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu của hôm nay: "Bây giờ thì tang thương đến cả từng mảnh nhỏ của ngôi trường vì người ta không làm tròn nhân luân" (tr. 131); tang thương cho cả người cũ về thăm cảnh xưa vốn đẹp trong trí nhớ. "Lá me vàng úa bay lả tả, lượn lờ trong không gian, như xúc động bùi ngùi đưa tiễn, rớt lấm tấm trên cái đầu bạc trắng của người thầy giáo già mất quê hương và mất luôn cả kỷ niệm" (tr. 132). Kiếm tìm có khi chỉ đưa đến thất vọng!

Quê hương còn là những mùi hương, mùi thơm của hoa, của đất... *Truyện Tình Đất* bắt đầu với "mùi thơm thoảng quyện mơ hồ" của bông lai; truyện chấm dứt với lời thú đậm tình: "Bao nhiêu năm nay tôi thường chiêm bao thấy mình đương ở trong căn nhà cũ. Tôi thấy mình tuổi nước bông lai buổi sáng sớm mai. Tôi cảm nhận được rõ ràng mùi bông lai thơm nhẹ nhè trong không khí, một mùi quen thuộc mà tôi không thể nào gặp được ở bất cứ chỗ nào..." (tr. 240). Sống ở quê người mà vẫn có cảm giác như đang sống ở quê nhà. Cảm giác của mộng mị trở thành ảo giác khi phải trực diện với cuộc đời trước mặt, nhưng trong trí nhớ thì ngập tràn. Nhưng quê nhà cũng là những mùi hôi của những chốn bùn lầy nước đọng của người ăn xin, của những trẻ đi lượm cá

Lá me vàng úa bay lả tả, lượn lờ trong không gian, như xúc động bùi ngùi đưa tiễn, rớt lấm tấm trên cái đầu bạc trắng của người thầy giáo già mất quê hương và mất luôn cả kỷ niệm.

sinh ở chợ (Quê Hương Mình, tr. 178-179). Sống ở xứ người có lúc "nghe" được mùi thơm bí ẩn tỏa ra từ một Việt kiều "già đích" như mùi hương cổ, như "mùi hương con gái" (tr. 108). Khứu giác người xa xứ không lầm, nhưng khi hiểu nguồn gốc mùi thì hương cũng mờ thoảng lầm! Đã vậy trong cái xã hội người Việt xa xứ có những mùi hôi của những "khuôn mặt mang nụ cười nham nhở (...) những hơi thở nồng hơi bia xú với thực phẩm chưa kịp tiêu hóa, tạo thành mùi cám heo lâu ngày, chuyển mùi..." (tr. 250).

Quê nhà cũng còn là những tiếng động, tiếng người, của chợ Tết trong Tình Đất, ồn ào náo động đó rồi vẫn chợt cung nhanh: "Chợ ba mươi Tết kỳ lăm, đông như họp chợ âm phủ mà chừng trời đứng bóng thì tan gần hết, lác đác còn lại còn thua chợ ngày thường nữa..." (tr. 224). Nào là những tiếng động của Sài-Gòn ngày cũng như đêm, trong *Theo Gót Huyền Trần*. Tóm, tiếng động, hương thơm, ... người lưu xứ thường hãy còn lưu giữ một phần hồn của cố quốc, nhất là ở thế hệ thứ nhất! Viết đến, nhắc lại, như một thảo hiếu với đất đai, nguồn cội!

Các truyện của Khói Sóng Trên Sông phần lớn có cấu trúc chặt chẽ, nhiều tình tiết, có những kết thúc đầy bất ngờ. Cổ điển truyện ngắn, nghệ thuật văn chương, không làm dáng thời thượng cũng chẳng tân cải bất ngờ! Nhân vật thường hiền lành, đơn giản dù tâm hồn cũng rất khúc mắc - những "tôi" tật nguyền dồn nén trong *Như Nước Trong Nguồn*, những Cô Út trong Tình Đất, dì Út, cậu Bảy trong Tình Lụy Thiên Thu hay người con dâu hiếu hạnh trong *Mát Lạnh Tuổi Vàng*, v. v....

(Còn tiếp một kỳ)



Tưởng nhớ một đồng nghiệp:

GS Nguyễn Văn Hường

Lê Phú Thủ (Australia)

... Giáo sư Hường là một con chiên rất ngoan đạo. Trong tang lễ, Đức Giám Mục địa phận Mỹ Tho đã đến và cầu nguyện cho Hường thật lâu. Đó là một vinh dự ít người có được. Trong bài điếu văn, cha đã nói: "Tôi quý Thầy không chỉ là người trí thức, có khả năng chuyên môn, một nhà mô phạm có một đời sống đức gương