

BẢN TIN MÙA THU ÚC CHÂU 2017.



Email: ndclnh.mytho.australia@gmail.com

Lá thư Hội Trưởng



Kính thưa Thầy Cô, Anh Chị đồng môn, đồng hương và thân hữu;

Úc châu đang vào giữa thu. Năm nay đặc biệt ở Úc Châu từ vào thu đến nay, trời vẫn nóng giống như mùa hè. Bên Tây Úc nóng và không mưa. Dưới Nam Úc mỗi ngày vẫn nắng chang chang. Miền nắng ấm ở Queensland thường xuyên nóng hầm và nhiều ngày mưa da diết. Miền bắc Queensland vừa bị ảnh hưởng bão lụt lội, cơn bão kéo dài dọc bờ biển phía đông đến tận phía Bắc Sydney ảnh hưởng lụt lội thiệt hại khá nặng. Thành phố Melbourne mây trắng không xây thành mà biến thành mây đen thỉnh thoảng cuộn cuộn bay về che cả bầu trời và có những cơn mưa suốt đêm. May mắn thay Úc châu có thủ đô Canberra với cảnh trí và khung trời thơ mộng của mùa Thu.

Đã hơn nửa năm rồi hội Ái Hữu CHS NDC LNH & đồng hương Mỹ Tho chẳng có một bản tin nào. Hội đã ngủ vùi từ khi đại hội

thế giới CHS & đồng hương Mỹ Tho khép lại. Hôm nay đây kính gửi đến quý vị bản tin mùa thu Úc Châu 2017. Trong bản tin này xin chia sẻ cùng quý vị những lời chân thành cảm tạ đến những quý Thầy Cô, đồng môn, và đồng hương đã đi về, hướng về, đóng góp sức lực và tài lực cho Hội ngộ Trùng Dương mùa xuân tháng 9 năm 2016 vừa qua. Quả thật như lời của cô nhân:

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây góp lại nên hòn núi cao

Đại hội thế giới là một việc lớn lao với sức lực của CHS Úc Châu. Ban tổ chức ở Sydney đã kết hợp các đồng môn các tiểu bang góp những bàn tay để làm một việc chưa từng làm. Việc đón đưa, săn sóc quý thầy cô đồng môn, đồng hương từ các quốc gia trên thế giới tụ hội về không phải là chuyện dễ dàng. Quả thật vậy Úc châu đã cố gắng tổ chức nhưng thành công không như ước muốn, vì thiếu kinh nghiệm và nhân sự trong những ngày đại hội...

Mùa Thu Úc châu lại rơi đúng vào những ngày Tháng Tư đen. Biên cố 30 tháng 4 năm 1975. Bốn mươi hai năm đã qua so với chiều dài lịch sử của một triều đại thời xưa thì ngắn, nhưng với một đời người thì dài lắm! Nhất là đối với những ai quan tâm

đến thời cuộc, đến vận mệnh khổ đau của dân tộc Việt Nam thì nó lại càng dài hơn. Bốn mươi hai năm trôi qua trong khoắc khoải đau thương! Vẫn còn nguyên vẹn chuyện xưa như một giấc mơ hãi hùng! Máu, nước mắt, khổ lụy, nghiệt ngã vẫn còn trong trí nhớ! Những cuộc vượt thoát vô cùng gian khó của hàng ngàn, hàng vạn người dân Việt trốn chạy mà cả thế giới đều biết, vẫn còn ghi đậm trong lịch sử nhân loại. Riêng đối với người Việt tỵ nạn, làm sao có thể quên được những ngày tháng hãi hùng ấy. Có lẽ nó sẽ nằm sâu, nằm mãi trong tiềm thức của mỗi chúng ta.

Bốn mươi hai năm trôi qua rồi mà bây giờ trong nước người ta vẫn còn muốn ra đi. Không còn đi được bằng cách vượt biển, vượt biên, chương trình HO, ODP, còn lại người ta tìm cơ hội khác để đi: lấy vợ, lấy chồng, du học, chạy chọt làm sao để rời xa cái gọi là “thiên đường”. Chính ngay những người của chế độ hiện tại nếu có cơ hội ra đi là họ đi ngay để trốn khỏi cái “thiên đường” quái đản ấy.

Người Việt tỵ nạn lìa xa đất nước gầy dựng cộng đồng lớn mạnh từ hai bàn tay trắng. Thế hệ thứ nhất đang từ từ lui về nghỉ ngơi để trao cho thế hệ thứ hai. Thế hệ này đáng tự hào vì tài cao học rộng, được thế giới nể trọng. Họ vẫn giữ được đạo đức của truyền thống văn hóa Việt Nam. Khắp nơi trên thế giới, tên tuổi những người trẻ Việt Nam tỵ nạn sáng chói trên nhiều lãnh vực khác nhau.. Dù đang sống ở Hoa Kỳ, Canada, Âu châu, Úc châu...bất cứ nơi nào trên thế giới, thì tình yêu đồng hương, đồng môn vẫn nồng ấm trong trái tim mỗi người.

Sau Đại hội Thế giới lần thứ nhất được tổ chức ở California Hoa kỳ Tháng 09 năm 2014, Hội AH/CHS/NĐC&LNH Úc châu đã cố gắng tổ chức Đại hội Thế giới CHS NĐC LNH & đồng hương Mỹ Tho 2016. Chúng tôi tin tưởng ngọn lửa của Đại Hội Thế giới sẽ được tiếp nối qua các hội ái hữu khác trên thế giới. Chúng tôi ước mong quý Thầy Cô, quý đồng môn, quý vị Ban chấp hành các nơi vận động, nghiên cứu và tình nguyện tiếp tục tổ chức Đại Hội Thế giới được liên tục. Mong lắm thay...

Trong bản tin này chúng tôi sưu tầm gửi đến quý đọc giả vài hình ảnh về Đại hội thế giới tổ chức tại Sydney vừa qua, về mùa Thu Úc châu và những dấu vết của thuyền nhân Việt trên nước Úc sau hơn 40 năm định cư. Quan trọng nhất là lời kêu gọi gửi đến quý Thầy Cô, Anh Chị đồng môn và quý đồng hương vận động tổ chức Đại Hội Thế giới được liên tục.

Kính thưa quý vị;

Chúng tôi dùng bút nơi đây, xin đại diện cho toàn thể cựu học sinh hai trường trung học Nguyễn Đình Chiểu Lê Ngọc Hân và đồng hương Mỹ Tho đang sinh sống tại nước Úc kính chúc toàn thể quý Thầy Cô, thân hữu, đồng hương và đồng môn khắp mọi nơi an khang, dồi dào sức khỏe và mọi điều như ý nguyện.

Brisbane, một ngày tháng 4 năm 2017

TM Ban Chấp Hành

Hội Trưởng

Trần Thanh Liêm

Vài hình ảnh Đại Hội Thế Giới tháng 9/2016 tại Sydney Australia



Phái đoàn Mỹ do cô Huỳnh Hương dẫn đầu



Đại diện các châu lục dâng hương lên Tiên Sư,
đồng môn đồng hương quá vãng



Đại diện Úc Châu đọc văn tế



Điệu múa Rồng Tiên của hậu duệ NDC LNH
và trường Việt Ngữ Lạc Việt



Thầy cô nhận quà



Thầy trò bên nhau



Hậu duệ CHS NĐC LNH Úc Châu



Hợp ca nữ CHS Trung Học Lê Ngọc Hân



Hợp ca CHS Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân Úc Châu.



Mỹ, Úc, Việt Nam hội ngộ



Cô Huỳnh Hương đang cất giọng oanh vàng Ca một bài hát già từ...

30 tháng 4 Để Biết Đâu Mới Là Thiên Đường



Phan Huy, một thi nhân nổi tiếng ở miền Bắc: Phan Huy đã viết một bài thơ có tựa đề là “**Cảm Tạ miền Nam**” rất cảm động. Ngay trong phần mở đầu ông viết:

*“Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
Với miền Nam, miền đất mới thân quen
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.”*

Sau cái gọi giải phóng và thống nhất, ông Huy đã có dịp vào miền Nam và ông đã nhận ra miền Nam không tồi tệ như bác và đảng đã tuyên truyền và nhồi nhét vào đầu ông và khi đã nhận ra một sự thật phũ phàng, ông Huy đã bật khóc:

Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động

*“Tôi đã vào một xứ sở thân tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.
Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục*

Mở mắt to nhìn nĩa nước anh em
 Mà đảng bảo là bị lũ nguy quyền
 Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.
 Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động
 Đất nước con người dân chủ, tự do
 Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
 Giận đảng, giận đoàn bao năm phỉnh gạt.”



Phan Huy cũng không quên mô tả cuộc sống ở miền Bắc CS, nơi ông đã sinh ra và lớn lên, vô cùng tồi tệ. Đời sống của nhân dân miền Bắc nghèo khó đến nỗi phải kéo cây thay trâu và nhân phẩm của nhân dân miền Bắc bị xô đẩy xuống tới mức ngang hàng với bèo dâu:

“*Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
 Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng "kính yêu"*

*Xã hội sơ khai, tầy nã, một chiều
 Con người nói năng như là chim vẹt.
 Mở miệng ra là: "Nhờ ơn bác đảng
 Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
 Được soi đường chủ nghĩa Mac Lenin
 Tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường vô sản.*

Hai mươi một năm trên đường cách mạng

*Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
 Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu*

Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.”

Trong phần cuối bài thơ, ông Huy kết luận rằng, ngày 30-04-1975 thật sự không phải là ngày cộng sản miền Bắc “giải phóng” miền Nam thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy, mà ngược lại là ngày miền Nam đã phá màn u tối, đã khai đường chỉ lối, đã khai sáng cho nhân dân miền Bắc thấy được bộ mặt gian trá và độc ác của bè lũ cộng sản, thật sự chúng chỉ là một bầy ác quỷ và ông đã không tiếc lời cảm tạ nhân dân miền Nam:



Giải phóng tháng tư đen

*“Cảm tạ miền Nam phá màn u tối
 Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
 Biết được nhân quyền, tự do dân chủ
 Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.*

*Cảm tạ miền Nam khai đường chỉ lối
 Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
 Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng*

Tiên
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại
tộc.

*Cảm tạ miền nam mở lòng khai sáng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài Trung cộng và Liên xô đại vĩ*

*Cảm tạ miền Nam đã một thời làm chiến sĩ
Chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành
danh.”*

Trong một bài thơ khác có nhan đề là
“**Tâm sự một đảng viên**” ông Phan Huy
đăng cay bộc lộ rằng, sở dĩ ông theo đảng
cộng sản là vì ông quá tin nghe theo lời hô
già dạy bảo.

Trong một bài thơ khác có nhan đề là
“**Tâm sự một đảng viên**” ông Phan Huy
đăng cay bộc lộ rằng, sở dĩ ông theo đảng
cộng sản là vì ông quá tin nghe theo lời hô
già dạy bảo:

*“Rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh
Đường ta đi, chủ nghĩa Mac Lê nin
Là nhân phẩm, là lương tri thời đại.”*

Và sở dĩ ông đã xung phong đi cứu miền
Nam ruột thịt là vì ông tin vào lời tuyên
truyền của hồ già và đảng CS:

Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn

*“Rằng tại miền Nam, nguy quyền bách hại
Dìm nhân dân dưới áp bức bạo tàn
Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn
Đang rên siết kêu than cần giải phóng”*

Khi dự tính vào miền Nam thăm viếng một
người bà con họ hàng, vì tin vào lời tuyên
truyền của bác và đảng là người dân miền
Nam đói khổ, nên ông đã chẳng quản

đường xa diệu vợi mang theo một mớ gạo
mà ông đã phải, dành dụm trong nhiều
ngày mới có được, để biếu người bà con
đói khổ:

*“Chẳng quên mang theo ký gạo để dành
Biếu người bà con trong này túng thiếu”
“Đến Sài Gòn, tưởng say men chiến thắng
Nào ngờ đâu sụp đổ cả niềm tin
Khi điêu ngoa, dối trá hiện nguyên hình
Trước thành phố tự do và nhân bản.”*

Khi đến và đứng trước nhà người bà con,
ông Phan Huy mới nhận ra rằng, mớ gạo
mà ông nâng niu mang từ miền Bắc thiên
đường cộng sản, với hảo ý để biếu người
bà con miền Nam bị Mỹ Ngụy kìm kẹp đói
khó là một điều điều “lãng mạ” người bà
con này:

Mộng miền Nam

*“Tôi tìm đến người bà con trong xóm
Nhà xinh xinh, đời sung túc tiện nghi
Ký gạo đem theo nay đã mốc xì
Tôi vội vã giấu vào trong túi xách.
Anh bà con tôi- một người công chức nguy
Nét u buồn nhưng cũng cố làm vui
Đem tặng cho tôi một cái đồng hồ
Không người lái, Sei-ko, hai cửa số.
Rồi anh nói: "Ngày mai đi cải tạo
Cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi
Xin tặng anh, mong nhận lấy đem về
Một chút tình người bà con Nam bộ.”*

Sau khi đã nhận ra đời sống thật sự của
toàn dân miền Nam và sự gian trá, phỉnh
gạt của hồ già và đảng cs, ông Huy cảm

thấy hổ thẹn với lương tâm nên đã than khóc,



Sau khi đã nhận ra đời sống thật sự của toàn dân miền Nam và sự gian trá, phỉnh

Bốn Mươi Hai Năm: Lưu dấu của thuyền nhân Việt trên đất Úc

Trong phần tóm lược bài Bốn Mươi Năm Định Cư: Người Việt Trên Đất Úc Bối Cảnh và Chân Dung Ls Lưu Tường Quang viết:

“Khác với hầu hết những cộng đồng sắc tộc tại Úc Châu, người Việt đã đến đây thật đông đảo trong một thời gian tương đối ngắn, khi mà xã hội văn hóa đa nguyên của đất nước định cư này hãy còn trong tình trạng non trẻ. Sự hiện diện của một cộng đồng thiểu số Châu Á mà hình dáng bên ngoài dễ nhìn thấy dễ nhận dạng, đã là

gạt của hồ già và đảng CS, ông Huy cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nên đã than khóc:

*“Trên đường về, đất trời như sụp đổ
Tôi thấy mình tội lỗi với miền Nam
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm
Tôi đã khóc, cho mình và đất nước”*

một thách đố lớn lao cho giới lãnh đạo chính trị tại Úc, và sự bao dung của công chúng Úc nói chung.

Trong sự thiếu vắng của các cơ sở yểm trợ lúc khởi đầu, người Úc gốc Việt đã học hỏi phương cách thích nghi vào môi trường văn hóa xã hội mới để trở thành một cộng đồng sinh động, có nhiều đóng góp vật thể và phi vật thể cho nước Úc.

Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển tương lai, người Úc gốc Việt hình như đang đối diện với một thách thức vì thành phần di dân từ Việt Nam ngày nay không chia sẻ nhiều điểm chung trong kinh nghiệm sống cũng như tầm nhìn trước mắt với cộng đồng người Việt mà hầu hết là thuộc thành phần tị nạn trong mấy thập niên vừa qua”.

Bài viết này của luật sư cho chúng ta thấy rõ sự có mặt của người Việt Nam ty nạm

từ khi miền Nam sụp đổ đến nay. Luật sư đã vui lòng cho phép chúng tôi đăng lại bài viết này nhưng khuôn khổ bản tin có hạn nên chúng tôi chỉ xin đưa ra một số hình

ảnh tiêu biểu những dấu vết thuyền nhân Việt Nam trên Đất Úc sau bốn mươi hai năm định cư.



Cổng chào đôi chim Lạc Việt tại khu phố Footscray (Melbourne) Victoria



Trống Đồng Việt Nam, 2016 - Cổng Chào Quảng Trường Sài Gòn, Bankstown (Sydney) New South Wales, Australia



Đôi uyên ương thăm viếng tượng đài thuyền nhân tại thành phố Brisbane QLD.



Tượng Đức Mẹ và thuyền nhân tại Adelaide SA



Tượng đài thuyền nhân tại công viên Footscray Victoria



Tượng đài chiến sĩ Việt Úc tại Perth WA



Tượng đài thuyền nhân tại Perth WA



Tượng đài thuyền nhân tại Bankstown Sydney
New South Wales, Australia



Tượng đài chiến sĩ Việt Úc tại Dandenong Victoria



Tượng đài chiến sĩ Việt Úc tại Adelaide SA



Chợ Bến Thành tại Richmond Melbourne Victoria



Cổng chào vào khu phố Việt Nam tại Richmond – Melbourne Victoria



Cổng chào vào khu phố Việt Nam tại Carramatta Sydney New South Wales, Australia



Công viên hai nón lá Adelaide Nam Úc South Australia



Tượng đài Thuyền nhân tại Bankstown, NSW



Tượng đài Chiến sĩ Úc - Việt tại Cabramatta, NSW

Mùa Thu Canberra





Thông báo của Ban Biên Tập

Hội ái hữu NĐC& LNH Úc Châu dự định sẽ thực hiện một quyển Đặc San nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Nữ trung học Lê Ngọc Hân Mỹ Tho 26/8/1957 – 2017.

Đề tài: tập trung về ngôi trường Lê Ngọc Hân, trường Nguyễn Đình Chiểu và Mỹ Tho. (Tuy nhiên vẫn có thể mở rộng sang nhiều đề tài khác)

Thể loại: Thơ văn và hình ảnh.

Bài vở xin gửi về địa chỉ email của Hội: ndclnh.mytho.australia@gmail.com trước ngày 31/5/2017.

Kính mong quý Thầy Cô, các bạn đồng môn, đồng hương và thân hữu ủng hộ và đóng góp bài vở để chúng ta có một món quà nhỏ cho nhau nhân kỷ niệm sinh nhật ngôi trường nữ thân yêu của chúng ta.

Ban biên tập Đặc San
